

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten, bij de diensten, huwelijk Ds. Offringa. . . . .	2,3
Wij gedenken..., bericht van overlijden, Opbrengst bazaar. . . . .	4,5
Uitnodiging fotomiddag Zambia, Band Bridges, bijbelkring. . . . .	6,7
Kerkelijke stand, verjaardagen oktober, Bijbelleesrooster . . . . .	8,9
Lunchcafé De Fontein, inloopochtenden, 30+ Ontmoetingsavond . . . . .	10
Jaarlijkse schoonmaak, CMV Passage, PCOB. . . . .	11
Collecte Israelzondag, Christmas Event, Rwanda, lichtjestocht. . . . .	12,13
Vrouwenavond, samenzang, Leergroep Violet Christendom . . . . .	14,15
100-jarig bestaan Irenekerk, Korenconcert, Heel Rijsoord zingt. . . . .	16,17
Lichtjesavond, Filmhuis, Rebible . . . . .	18,19
(Concert) agenda . . . . .	20

**Van de redactie**

De herfst is begonnen... de dagen worden korter, het blad gaat vallen...tijd om erop uit te gaan...

U vindt in dit oktobernummer van Rijsoord aan 't Woord héél veel nieuws en activiteiten over georganiseerde zangavonden en zangmiddagen...Eén zangmiddag wil ik in het bijzonder bij u aanbevelen: "Heel Rijsoord zingt". De middag is een maand uitgesteld om u nog in de gelegenheid te stellen liederen aan te leveren om op de betreffende middag te zingen. Want wat is zingen toch fijn!!!

Verder is er een Vrouwenavond, Filmvertoning in het Filmhuis en een lezing in Hendrik Ido Ambacht. Eén van de hoogtepunten van deze maand wordt zonder twijfel het huwelijk van onze predikant Ds. Herman Offringa met Evelien Sterk. In deze editie vindt u een liefdesgedicht dat Emmy Mulder voordroeg tijdens de muzikale avond in de Startweek. U bent allen van harte uitgenodigd voor de dienst en de feestelijkheden erna.



Een fijne oktobermaand gewenst!

**Stencilen:**

Maandag 29 oktober 2018

**Bundelen:**

Woensdag 31 oktober 2018  
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder

**Colofon**

Inleveren van kopij voor RatW november met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 26 oktober bij**

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

## **Erediensten**

### **Zondag 7 oktober 2018—Israëlzondag**

09.30 uur : Mw. Ds.C.H.A. Bartelink-van den Dool, Ridderkerk

Voor de kinderen : **Church4you** o.l.v. Cora van Wingerden en  
Mirjam Op den Brouw

Chauffeurs : C.J. Op den Brouw en D.W. Alblas

Koster : Henk van Mastrigt

Collecte : 1e Kerk en Israël  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd

### **Zondag 14 oktober 2018— Kerk- School—Gezinsdienst**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa

Chauffeurs : Cl. Bezemer en B.Sintemaartensdijk

Koster : Hans Vietsch

Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd

### **Zondag 21 oktober 2018**

09.30 uur : Ds. G. Olde, Bovensmilde

Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en J. IJsselstein

Koster : Henk van der Starre

Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd

### **Zondag 28 oktober 2018**

09.30 uur : Ds. H. IJzerman, Rotterdam

Chauffeurs : W.A. IJsselstein en C.A. Alblas

Koster : Wim van Bruggen

Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd

***Bij de diensten***

Op zondag 7 oktober zal mw.ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool bij ons voorgaan. Ds. Bartelink is predikant in Pernis, maar zij woont in Ridderkerk.

Op zondag 14 oktober wordt de Kerk-School-Gezinsdienst in onze kerk gehouden. Het thema van deze dienst is: *Vriendschap*. Er zijn vrienden en vriendinnen dichtbij, in de buurt of op school, je komt ze vaak tegen. Soms zijn ook vrienden en vriendinnen die verder weg wonen; je kunt met ze *appen*, maar als je ze wilt ontmoeten, dan zul je daar wat moeite voor moeten doen. Echte vriendschap kan tegen een stootje, maar toch: vriendschap is ook kwetsbaar. Je kunt vrienden maken en verliezen. In de week voorafgaand aan deze Kerk-School-Gezinsdienst verwerken de kinderen van basisschool De Klimop de geschiedenis van Mozes. Mozes ontvangt de leefregels van God. De kinderen van alle groepen gaan het thema *Vriendschap* op hun eigen manier vormgeven. We gaan er samen van zingen en erover nadenken. We zien uit naar een mooie dienst voor jong en oud!

Op zondag 21 oktober hoopt emeritus-predikant ds. A. Sterrenburg uit Voorburg bij ons voor te gaan. Ds. Sterrenburg is oud-predikant van de Hervormde Gemeente in Rijsoord. Indertijd droeg hij de samenwerking tussen de beide kerken een warm hart toe. Goede herinneringen zijn onder andere een reden om hem te vragen om af en toe bij ons voor in een kerkdienst te gaan in de dienst, en hij doet dat graag.

Op zondag 28 oktober ontvangen wij ds. H. IJerman uit Rotterdam als onze voorganger.

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

***Huwelijk Herman Offringa met Evelien Sterk***

Eind augustus durfde ik er nog niet uitgebreid over te schrijven: er moest nog zoveel gebeuren.

Maar vorige maand is er hard gewerkt aan de voorbereiding van ons huwelijk. We vinden het ook heel fijn dat u als gemeente zo enthousiast reageert en meeleeft. Laat het nu maar gebeuren.

De feestelijk trouwdienst zal plaatsvinden op zaterdag 20 oktober aanstaande in onze eigen Opstandingskerk, aanvang 11.00 uur.

Als voorganger is ds. Anje de Kuiper gevraagd, zij is de predikant van de Fonteinkerk in Rotterdam-Hillegersberg, de thuiskerk van Evelien. Mijn oudste zus Jikke zal het orgel bespelen.

Na de dienst is er een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Mede namens Evelien wil ik u, net als onze familie en vrienden, van harte uitnodigen om aanwezig te zijn en het feest met ons mee te vieren!

ds. Herman Offringa

## ***Wij gedenken***

Met eerbied en liefde noemen wij de naam van **Pieter Euser**.

Hij overleed op vrijdag 21 september 2018. Op 17 mei mocht hij 75 jaar worden, een maand eerder was hij vijftig jaar getrouwd met zijn Annie. Die beide feestdagen konden helaas niet blij gevierd worden. In februari had Piet een ingrijpende operatie ondergaan. Daarna deed hij álles om weer te herstellen. Hij was vol goede moed, maar het liep anders: een langer verblijf in het ziekenhuis en later in verpleeghuis Crab-behof.

In juli bleek dat verdere behandeling van zijn ziekte niet meer mogelijk was. Tijdens de mooie zomer van dit jaar was hij thuis om afscheid te nemen, afscheid van het leven.

Op donderdag 27 september waren wij in de Opstandingskerk samengekomen om zijn rijke leven te gedenken. Zwager Bernard sprak een in memoriam uit en noemde daarin Piet zijn jonge jaren, zijn werkzame leven, zijn inzet voor kerk en samenleving.

Hij was energiek en had een optimistisch karakter. Emeritus-predikant en goede vriend CorBert de Rooij beschreef Piet aan de hand van de lezing uit Prediker 3: voor alles is een tijd. Wij mensen staan in een grote geschiedenis. Wij staan in de wisseling van de seizoenen. Het is een vorm van levenskunst om daarin het goede moment te kiezen. Piet verstond die kunst, hij had het in de vingers. Hij paste het toe in zijn werk als tuinder en bloementeler: het planten, de dagelijkse verzorging, groei en bloei.

Organist Jacob van Nes speelde een improvisatie op de vier jaargetijden: lente, zomer, herfst en winter. Ds. De Rooij sprak ook over zijn gelovige leven, hoe het voor Piet steeds moeilijker werd om de klassieke belijdenisteksten van de kerk zó na te zeggen. Wat bleef was zijn gevoel voor het ware, het goede en het schone, de dingen waar hij zo van kon genieten, zelf ook mee vorm aan gaf, in het bijzonder in de liefde voor zijn vrouw.

Na de dankdienst voor zijn leven gingen wij naar de begraafplaats, waar wij zijn lichaam uit handen gaven en neerlegden in de aarde. Wij deden dat met het beeld van het geloof dat *'wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid in onvergankelijke vorm wordt opgewekt.'* (1 Kor. 15: 42b) Wij bidden daarbij om troost en zegen voor zijn vrouw en naaste familie. De nagedachtenis aan Pieter Euser zij hen en zij ons tot zegen.

ds. G.H. Offringa



## Bericht van overlijden

Op vrijdag 28 september 2018 overleed Izaäk Kristiaan Roterman op de leeftijd van 87 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 5 oktober. We bidden om troost en sterkte voor de naaste familie, in het bijzonder voor zijn kinderen en kleinkinderen. Een in memoriam zal in het volgende kerkblad te lezen zijn.

ds. G.H. Offringa

## Opbrengst Bazaar

Het was weer een heel fijn evenement met heerlijk weer. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers heeft de bazaar het mooie bedrag opgebracht van € 9.500,—

De helft van de opbrengst gaat naar de stichting 'Samen voor Sri Lanka', de andere helft is bestemd voor de kerk.

Iedereen hartelijk bedankt!!!

## *Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters*

(in de periode van 25 augustus t/m 28 september 2018)

Via dhr. C. Bezemer	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de bloemen	€ 20,00
Via mw. C.M. Bode	voor de koffie	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 200,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

## *Contact met de predikant*

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



Beste Gemeenteleden,

Het afgelopen jaar heeft voor ons in het teken gestaan van onze reis met World Servants naar Zambia. Het medeleven vanuit de gemeente in de voorbereidingen en tijdens de acties was hartverwarmend! Inmiddels zijn we weer ruim een maand in Nederland, het project is goed verlopen en we sluiten niet uit dat het voor ons voor herhaling vatbaar is... Namens ons, maar zeker ook namens de plaatselijke bevolking in Fipungu willen we jullie via deze weg nogmaals danken voor jullie bijdrage.

Om meer van onze ervaringen met jullie te delen nodigen we jullie van harte uit op **zondag 14 oktober om 15:30** in de kerk. In een uurtje zullen wij wat **foto's en video's** laten zien en een en ander vertellen. We zullen zorgen dat er achteraf een lekker drankje voor jullie klaarstaat.

Warme groet,

Rick Bezemer & Niels Baars



### **Band Bridges voor het laatst in de Opstandingskerk**

Tijdens het laatste optreden van de Band Bridges zongen ze het prachtige liefdeslied van 'De Kast'... : Dan heb je mij nog...

Als de kleuren in ons huis veranderd zijn  
als je ouder bent en m'n hand hebt losgelaten  
als de wereld jou verplicht om groot te zijn  
als je loopt door onbekende straten

dan heb je mij nog om jou te kennen  
dan heb je mij nog al lijkt de afstand groot

als je besluit een weg te volgen ver van hier  
en je niet meer weet wat je moet geloven  
of als ambities in de kiem worden gesmoord  
als er iemand het vuur probeert te doven

dan heb je mij nog om jou te kennen  
dan heb je mij nog al lijkt de afstand groot  
dan heb je mij nog dan heb je mij nog  
dan heb je mij nog om op terug te vallen

onder de vleugels van m'n liefde  
hoop ik dat je altijd zal blijven dansen  
onbevange en grenzeloos  
dat jij je puurheid zal bewaren in een wereld vol gevaren  
zelfs als je denkt ik sta alleen

dan heb je mij nog om jou te kennen  
dan heb je mij nog al lijkt de afstand groot  
dan heb je mij nog dan heb je mij nog  
dan heb je mij nog om op terug te vallen



Op 27 oktober is het Afscheidconcert van Bridges.

Locatie:

Petrakerk Hellevoetsluis

Inloop 19.30 uur

Kaarten te bestellen via de Website

**Opbrengst Collectes**

26-08-2018	Kerk	€ 192,30
	Onderhoud gebouwen	€ 145,00
	Eigen jeugd	€ 66,80
02-09-2018	Diaconie	€ 164,50
	Onderhoud gebouwen	€ 152,90
	Missionairwerk	€ 77,50
09-09-2018	Jeugdwerk Protestantse Kerk	€ 136,00
	Onderhoud gebouwen	€ 132,35
	Missionairwerk	€ 67,78
16-09-2018	Kerk	€ 134,85
	Onderhoud gebouwen	€ 120,00
	Missionairwerk	€ 53,94
23-09-2018	Diaconie	€ 162,30
	Onderhoud gebouwen	€ 139,30
	Missionairwerk	€ 73,55

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

**Bijbelkring Manna**

Op donderdagavond 11 oktober komt de SARI-bijbelkring Manna voor het eerst samen. Dat zal gebeuren in De Levensbron te Ridderkerk, aanvang 19.30u. We maken dan kennis met elkaar en kijken ook naar het boekje Klare taal, een eigentijds inleiding op het lezen van de Bijbel. Enkele gemeenteleden hebben zich al bij mij aangemeld, maar er is ruimte voor nog enkele deelnemers.

ds. Herman Offringa

**Verzamelen.....**

In de hal van de kerk is van alles te vinden.

Links bij de ingang is een heuse ruil-boekenkast. Hier kunt u naar hartenlust boeken uit lenen of inleveren. Verder staat er een grote bus. Hier kunnen enveloppen voor speciale acties!! in worden gedeponereerd en bestelformulieren voor collectebonnen.



Verder kunt u in de bak naast de bus oude postzels en ansichtkaarten deponeren. Van harte aanbevolen!!!



### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas

Mauritshoek 22

2988 EA Ridderkerk

tel.: 0180 423566

e-mail: [hdwalblas@zonnet.nl](mailto:hdwalblas@zonnet.nl)

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

### **Kerkelijke stand**

Op 21 september jl. is overleden

**Dhr. Piet Euser**

in de leeftijd van 75 jaar.

Dhr. Euser woonde Rijksstraatweg 185

Op 28 september jl. overleed

**Dhr. Izaäk Kristiaan Roterman**

in de leeftijd van 87 jaar.



Het telefoonnummer van Dhr. Arco Kroos is gewijzigd in : 06-18167332

Het emailadres van Arie en Ria Bode

is gewijzigd in: [arie.bode@outlook.com](mailto:arie.bode@outlook.com)

### **Verjaardagen oktober**

9 oktober 1933

De heer J. Hollestein

Verzorgingshuis 't Ronde Sant

Hugo de Groothof 1

2984 GK Ridderkerk



9 oktober 1937

De heer W. IJsselstein

Pruimendijk 87

2989AG Rijsoord

11 oktober 1935

Mevrouw M. Sinterniklaas-Vos

Rijksstraatweg 82

2988 BK Rijsoord

13 oktober 1932

De heer P. Sinterniklaas

Rijksstraatweg 82

2988 BK Rijsoord

13 oktober 1940

Mevrouw G. Lodder

Patrijs 21

2986 CA Ridderkerk

26 oktober 1934

De heer CL. Bezemer

Rijksstraatweg 5b

2988 BA Rijsoord

27 oktober 1931

De heer D. de Jong

Langeweg 464

3335 LG Zwijndrecht



MAKOR Reizen is verhuisd!

Op de advertentie aan de binnenzijde van het voorblad staat het oude adres van Makor Reizen.

Tegenwoordig kunt u hen vinden op:

**Valkenierstraat 12,**

**2984 AZ Ridderkerk**

**0180-429394**

Henk Harmsen, die woonde aan Dreef 2, Hendrik Ido Ambacht werd opgenomen in

Verpleeghuis Riederborgh

Boksdoornstraat 2

2982 BC Ridderkerk

Henk woont In Kamer 306,  
huiskamer de Haven



Ter gelegenheid van het aanstaande huwelijk van onze predikant Ds. Herman Offringa droeg Emmy Mulder onderstaand gedicht voor tijdens de muzikale avond van de Startweek.

***Met zingen is de  
liefde begonnen***

***Hij zong voor haar  
zijn liefdeslied  
of zij luisterde  
dat wist hij niet***

***heel zacht hoorde  
zij een stem  
wat mooi dacht ze  
is dat van hem ?***

***Met zingen  
is het begonnen  
liefde heeft  
overwonnen.***

Emmy Mulder

## **NBG Bijbelleesrooster**



1 oktober	Rechters 11:1-11
2 oktober	Rechters 11:12-27
3 oktober	Rechters 11:28-40
4 oktober	Psalm 35:1-10
5 oktober	Psalm 35:11-28
6 oktober	Marcus 10:1-16
7 oktober	Marcus 10:17-31
8 oktober	Rechters 12:1-7
9 oktober	Rechters 12:8-15
10 oktober	Romeinen 16:1-16
11 oktober	Romeinen 16:17-27
12 oktober	Deuteronomium 14:1-21
13 oktober	Deuteronomium 14:22-29
14 oktober	Deuteronomium 15:1-11
15 oktober	Deuteronomium 15:12-23
16 oktober	Deuteronomium 16:1-17
17 oktober	Rechters 13:1-14
18 oktober	Rechters 13:15-25
19 oktober	Rechters 14:1-20
20 oktober	Rechters 15:1-20
21 oktober	Marcus 10:32-45
22 oktober	Marcus 10:46-52
23 oktober	Rechters 16:1-3
24 oktober	Rechters 16:4-22
25 oktober	Rechters 16:23-31
26 oktober	Openbaring 1:1-8
27 oktober	Openbaring 1:9-20
28 oktober	Openbaring 2:1-7
29 oktober	Openbaring 2:8-11
30 oktober	Openbaring 2:12-17
31 oktober	Openbaring 2:18-29

### **Vaste Vrijwillige Bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2018".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand oktober zal plaatsvinden op 26 oktober 2018.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

## Lunchcafé de Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein?  
Op de volgende datum staat de tafel weer gedekt:

4 oktober  
18 oktober (opgeven tot uiterlijk 11 oktober)  
1 november (opgeven tot uiterlijk 25 oktober)



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-  
Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208).

Hartelijke groet,  
Marrie en Ria

## 'Oud'

Ja ik ben al achtenzestig, melden mensen ongevraagd  
en ze delen kwistig mede wat hun kwelt en wat hun plaagt  
maar de échte 'bon-vivantjes' reppen daarvan met geen woord  
en ze lachen naar het leven en ze leven rustig voort.

Toon Hermans

## Inloopochtenden

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op

**4 en 18 oktober a.s.**

Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,  
voor de gezelligheid zorgen we  
met elkaar!



## Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor  
een praatje,  
glaasje, spelletje, kortom voor de  
gezelligheid,  
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-  
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-  
dag van de maand vanaf 20.00 uur  
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

**Tot ziens op vrijdag 12 oktober  
2018**

*Achter de bar staan dan  
Arie en Marian de Vree*

## Jaarlijkse schoonmaak

Onze jaarlijkse schoonmaakbeurt van de kerk is dit jaar gepland op  
**maandag 15 oktober met een uitloop naar 16 oktober**

Graag roepen we hierbij weer leden op om te komen helpen  
 Als U komt neem dan wat schoonmaak gereedschap mee.  
 Voor iets lekkers bij de koffie word gezorgd  
 Doet u mee? Geef u dan op bij de koster!

Misschien tot ziens op 15 oktober

Namens het CVK  
 Henk van der Starre



## C.M.V. Passage Rijsoord.

Dinsdag 16 oktober komen we weer bij elkaar in de Hoeksteen achter de hervormde kerk.

Deze avond is uitgenodigd dhr. Aardoom (gepensioneerd arts) uit Dordrecht die als onderwerp heeft "medicijnen: we slikken het".

Er zijn weinig ouderen die zonder medicijnen leven, dus we zijn benieuwd wat hij er over gaat vertellen. We hopen dat we er iets van kunnen leren. Interesse in deze presentatie, dan bent u van harte welkom.

Met vriendelijke groet,  
 het bestuur van Passage  
 Pauly Bestebreurtje.

## PCOB.

Woensdag 31 oktober houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. De heer K. Weltevrede uit Dordrecht brengt een verhaal over het eind van de tweede wereldoorlog: hoe deze verliep rond de Drechtsteden. De komst van de geallieerden tot aan het Hollandsdiep, de dolle dinsdag, gebrek aan heel veel, daarna de bevrijding en de nasleep van de oorlog.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein.  
 Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

Collecte zondag 7 oktober 2018 - bestemd voor Kerk en Israël

**Israëlzondag: Het gesprek gaat altijd door**

Ieder jaar vieren we in de Protestantse Kerk op de eerste zondag in oktober Israëlzondag. We staan stil bij onze verbondenheid met Israël. Voor veel mensen staat Israël gelijk aan oorlog en incidenten, een land waar Israëlieten en Palestijnen elkaar het licht in de ogen niet lijken te gunnen. Het is ingewikkeld daarin stelling te nemen, en misschien is dat ook wel onmogelijk. Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelijk voelt ze zich verbonden met Palestijnse christenen en komt ze op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit.

De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël, onder meer door het organiseren van ontmoetings- en netwerkdagen en in het magazine Kerk & Israël Onderweg. Voor het komende jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bij wat de verbondenheid met Israël betekent.

Wij vragen uw steun om het werk van Kerk en Israël mogelijk te maken. Van harte aanbevolen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

**Zing/musiceer jij mee?!**

Voor het **Christmas Event** op zaterdag 15 december 2018 zijn we op zoek naar enthousiaste zangers/zangeressen die mee willen zingen met het jongerenkoor One Voice. Iedereen is welkom!

Hiernaast kunnen muzikanten zich ook opgeven om het bestaande combo (drum en piano) te versterken.

Er zijn een aantal oefendata ingepland:

- Vrijdag 23 november
- Vrijdag 30 november
- Vrijdag 7 december
- Vrijdag 14 december
- Zaterdag 15 december (generale repetitie)

Deze beginnen om 20.00 uur. De deur is open om 19.45 uur.  
Adres Stadhouderslaan 29, 2983 CP Ridderkerk, kerkgebouw "De Kern".

Het is van belang om minimaal 3 van de 4 avonden aanwezig te zijn om de liederen goed te kunnen leren. Je kunt je opgeven via [ije\\_onevoice@hotmail.com](mailto:ije_onevoice@hotmail.com)

Wees welkom!

## Ze komen!

Wie?

Onze gasten uit Rwanda. U weet waarschijnlijk nog wel dat het geplande bezoek in april in verband met visumproblemen niet door kon gaan. Eerder hadden we al gemeld dat dit probleem gelukkig was opgelost. En nu is het bijna zover dat we ze op Schiphol kunnen gaan verwelkomen.

25 oktober hopen de 4 gasten te arriveren. Ze blijven tot 12 november in onze regio en zullen ook 2 keer in onze gemeente zijn. In Rijsoord zullen de familie de Koning en ons ( dan) predikantenechtpaar(!) gastgezin zijn.

Behalve in Rijsoord zullen de delegatieleden ook in Ridderkerk, Slikkerveer, Bolnes, Papendrecht en Sliedrecht een dag doorbrengen en zich deels bezig houden met het thema: oud en jong - verbonden in geloof. Daarnaast zal men natuurlijk ook wat toeristische plekken gaan bekijken.

Op 1 november hopen wij onze Afrikaanse gasten een dag in ons midden te hebben. Zij zullen de inloopochtend meemaken en aansluitend ook deelnemen aan het lunch-café.

's Middags gaan we met hen naar het Johannes Post museum en bewonderen dan natuurlijk ook het planetarium. Mocht u daar ook bij aanwezig willen zijn, dan kan dat. De kosten zijn € 10,-.

Op zondag 4 november zal Immaculée als gast in onze kerkdienst aanwezig zijn. Zij is directrice van een lagere school en komt uit onze partner gemeente Kayonza. Misschien kunt u proberen tijdens de koffie een praatje met haar te maken. Ze spreekt wat Engels, maar Ellie Lagendijk en Willem Otte kunnen u zeker ook helpen als het in het Frans gaat.

Als ZWOE groep hebben we het Niyah Ubundu koor uit Hardinxveld- Giessendam gevraagd tijdens de Rwandadienst voor ons te zingen. Zij zijn al een keer eerder op de Rwandazondag in ons midden geweest.

We hopen dat onze broeders en zusters uit Rwanda een goede, gezellige en gezegende tijd in ons midden zullen hebben.

Namens de ZWOE,

Greet Lodder.

## Lichtjestoicht

De Klimop gaat de Kerstviering houden op Woensdagavond 19 dec.

Dit gaat gebeuren met een lichtjestoicht ,met de kinderen ,ouders ,grootouders en belangstellenden door Rijsoord.

Nu willen we graag de hele route(2,3 km) met lichtjes verlichten.

Wij hebben daar **kleine glazen potjes** voor nodig, waar we waxine lichtjes in zetten. Het zou fijn zijn als U de potjes zonder deksel ,in de kerk onder de kapstok ,wilt zetten.

De school spaart natuurlijk zelf ook mee. Samen komen we een heel eind denk ik.

Marian de Vree

## Vrouwenavond vrijdag 12 oktober aanvang 17.15 in Dorpskerk Heerjansdam

Alweer de 17<sup>e</sup> vrouwenavond komt eraan.. Wat gaat de tijd toch snel!

Deze keer komt **Karien Geluk** spreken over “**Hart en Actie.**”

Focus = aandacht. Ergens je hart opzetten, je hart en je wil horen bij elkaar.

Jeremia 17: 9-10: Zoals water het gezicht weerspiegeld, zo weerspiegelt het hart de mens.

Als je je hart ergens op gaat zetten dan zijn er mogelijkheden om te veranderen, er komt focus en beweging.

En dan ...niemand minder dan **Remco Hakkert** komt de zang begeleiden. Natuurlijk zal hij ook prachtige solo's ten gehore brengen.

Wat is het weer heerlijk om op deze manier elkaar te ontmoeten. Kom met een buurvrouw of neem je vriendin mee en geniet van een heerlijk avondje uit.

Namens het team “Vrouwen ontmoeten Vrouwen”

## Samen zingen met The Martin Mans Formation

Op zondag 21 oktober staat de eerste zangdienst van het winterseizoen weer gepland in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. De organisatie is verheugd dat zij ook dit jaar weer het bekende mannenensemble “The Martin Mans Formation” hebben kunnen contracteren. Het orgel en piano wordt deze middag bespeeld door hun dirigent Martin Mans. Zoals de vaste bezoekers gewend zijn vermeldt het programma weer een reeks bekende en graag gezongen liederen, afkomstig uit diverse bundels. Ook de liederen die The Martin Mans Formation zullen zingen, zijn veelbelovend. Zo staat het bekende Hallelujah uit the Messiah van Händel op het programma. Belangstellenden kunnen voor de komende zangdienst van 21 oktober vooraf per email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar [leenkoster53@gmail.com](mailto:leenkoster53@gmail.com) . De zangdienst begint om 17.00 uur. De kerk staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

## Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 352<sup>ste</sup> zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 21 oktober a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

In deze tweede zondagavondzang van dit nieuwe seizoen zingen we liederen over de Liefde.

Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is Aarnoud de Groen.

We openen met '*Heer, uw licht en uw liefde schijnen*'. Vervolgens zingen we '*O grote God die liefde zijt*' en zingen we '*Liefde was het, onuitputt'lijk*'. Het koor zingt o.a. de liederen: '*Love changes everything*' en '*Hét Liefdeslied*'.

We sluiten de avond af met het lied '*Zie ons wachten aan de stromen*'.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook

## LEERGROEP VIOLET CHRISTENDOM

Vorig jaar herdachten we de Reformatie die symbolisch begon in 1517. Vijfhonderd jaar later hebben kerk en wereld dringend een nieuwe reformatie nodig. Niet om de vorige alleen maar over te doen; daarvoor is er in vijf eeuwen op alle terreinen veel te veel veranderd. Maar om na al die veranderingen als mensheid een "nieuwe wereld" te betreden, als het even kan wel minstens mede in de geest en kracht van een "nieuw christendom".

De aanhalingstekens in de vorige zin staan er niet voor niets. In feite bedoel ik in beide gevallen een nieuwe fase. Kerk en wereld hebben immers beide hun geschiedenis. In veel opzichten spelen die geschiedenissen trouwens op elkaar in. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijke wisselwerking tussen de menselijke zoektocht naar veiligheid of vrijheid enerzijds en de bijpassende beelden van God als een machtig Strijder of een strenge Rechter anderzijds. Vandaag zijn wereldwijd talloze mensen op zoek naar vrede, eenheid en heelheid. Een kerk die deze zoektocht wil steunen, zal de volle nadruk leggen op de universele liefde van God.

Met dit doel voor ogen verricht de Amerikaanse theoloog Brian D. McLaren al een aantal jaren baanbrekend werk. Een actueel overzicht van de vele vormen waarin hij dit doet - van lezingen en blogs tot conferenties en wereldwijde reizen - is te vinden op zijn website [www.brianmclaren.net](http://www.brianmclaren.net). In deze brief wil ik je speciale aandacht vragen voor zijn in het Nederlands vertaalde boek *Een nieuw christendom, Tien vragen die het geloof veranderen*. Het zal wel niemand verbazen dat de recensies van dit boek in ons land nogal verschillend uitvallen. Maar ik wil niet verhullen dat ik er persoonlijk laaiend enthousiast over ben.

In dit licht wil ik jou/u graag uitnodigen het komende seizoen werk te maken van het genoemde boek *Een nieuw christendom*. De tien vragen die in dit boek aan de orde komen, gaan allemaal over hoofdzaken, namelijk over de bijbel, over God en Jezus, het evangelie en de kerk, maar ook over seksualiteit, de omgang met andersgelovigen en ten slotte de vraag: "Hoe kunnen we onze zoektocht vertalen in actie?" Want praten alleen zal niet genoeg zijn, we zullen er ook - ieder persoonlijk en samen als kerk - naar moeten leven en handelen.

Maar de eerste stap is een grondige bespreking van dit boek, wat mij betreft om de paar weken, bij voorkeur op wisselende locaties, maar voor het gemak de eerste tweemaal in de Levensbron en wel steeds op de vroege zondagavond van 19.30-21 uur. Op voorhand denk ik daarbij aan de volgende data: in 2018 op 30/9, 21/10, 11/11, 25/11, 9/12 in 2019 op 6/1, 27/1, 10/2, 24/2, 10/3 en 24/3

Bij de samenvatting ga ik ervanuit dat ieder het betreffende gedeelte thuis heeft doorgenomen. De eerste keer gaat het vooral om de blz.30-42; dit tweede hoofdstuk gaat over de opzet en indeling van het boek. Wie meer wil lezen, kan ook de hoofdstukken 1 en 3 lezen (blz.9-29 resp. 43-51). Ook hoop ik deze avond de term "violet christendom" uit te leggen. Wie ook dat alvast wil lezen, kan volstaan met de blz.300-305.

Met een hartelijke groet,

Martin de Geus

## Viering 100-jarig bestaan Irenekerk

Op zondag 18 november hoopt de Protestantse Gemeente Irenekerk haar 100-jarig bestaan te vieren. In verband hiermee worden in de komende tijd diverse activiteiten en bijzondere kerkdiensten georganiseerd.

Op zaterdag 6 oktober om 14.00 uur zal in de Oudheidkamer, Kerksingel 26, Ridderkerk een tentoonstelling worden geopend over de geschiedenis van de Irenekerkgemeente. Begonnen als een afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond tot een volwaardige gemeente binnen de Protestantse Kerken in Nederland.

Vanwege het jubileum wordt door de Historische Vereniging Ridderkerk een boekje uitgegeven: Honderd jaar Irenekerk ..... eeuwfeest van een Ridderkerkse geloofsgemeenschap met een menselijk gezicht.

Op zondag 28 oktober om 10.00 uur zal de 'Preek van de leek' worden verzorgd door de burgemeester, mevrouw Anny Attema.

Op vrijdag 2 november om 20.00 uur wordt een solovoorstelling gegeven door verhalenvertelster Pauline Seebregts. Zij laat zich hierbij inspireren door het Bijbelboek Esther

'Kerk op de catwalk' is de titel van de voorstelling, die op zaterdag 17 november om 14.00 uur wordt gegeven. Hierbij wordt predikantenkleding door de eeuwen heen getoond en het daarbij behorende verhaal verteld door de initiatiefnemer mevrouw Carla Zuidema uit Ugchelen.

Last but not least is op zondag 18 november om 09.30 uur een feestelijke dienst, waaraan muzikaal wordt meegewerkt door een zanggroep o.l.v. Herman Houweling en de hoëist Theo-Hans Kuijvenhoven, samen met de organist Jan Huizer. Voorganger ds. Pieter Taselaar. Het aanvangstijdstip is vroeger dan gebruikelijk, daar de dienst wordt uitgezonden door Radio Ridderkerk.

U bent bij deze bijeenkomsten en de kerkdiensten in de Irenekerk van harte welkom.

Mieke Taselaar - van Noordenne, scriba

## Korenconcert in Ridderkerk.

Op zaterdag 27 oktober 2018 is er in de **Levensbron**, Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk een groot **korenconcert** georganiseerd voor de kankerbestrijding. Aan deze avond werken mee het **Inspire2liveChoir** uit Alblasterdam (ruim 190 leden) o.l.v. Peter Overduin. Verder werken aan deze avond mee de sopraan Annelies Schep, de organist André de Jager en de pianist Lennart Morée aan de vleugel.

Voor deze avond zijn ook uitgenodigd het Vocaal Ensemble 'sOTTOvoces. Een groep van geschoolde zangers die hun sporen als koorzanger en solist ruim hebben verdiend.

De opbrengst van deze avond is bestemd voor de stichting van Prof. dr. Casper van Eijck genaamd Support Casper. Deze stichting financiert onderzoek naar alvleesklierkanker. Het belooft een zeer gevarieerde avond te worden. Zie ook [www.inspire2livemusic.nl](http://www.inspire2livemusic.nl)

Aanvang: 19.30 uur. Kerk open: 19.00 uur. Toegangsprijs € 10.-p.p. t/m 12 jaar € 5.-p.p. Inlichtingen en kaarten: [kaartverkoop@inspire2livemusic.nl](mailto:kaartverkoop@inspire2livemusic.nl) of 06-40329257.

Kaarten verder bij de koorleden en 's avonds aan de kerk.

Voorverkoop: Chr. Boekhandel De Kandelaar, Sint Jorisstraat 10 te Ridderkerk.





Stand per 28 september 2018:

Door 162 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 70.530,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 47 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2018" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters  
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester

## Heel Rijsoord zingt

zondag 25 november a.s.

In samenwerking met onze organist Rene Barnard organiseert Gemeenteopbouw-en Toerusting een zangmiddag waarin we met elkaar mooie liederen uit het nieuwe liedboek willen zingen.

Al enkele jaren is het liedboek in onze gemeente in gebruik en er wordt volop uit gezongen, maar er zijn ook nog zoveel mooie liederen te ontdekken die we nog niet kennen. Op deze middag willen we met enkele van deze onbekende liederen kennis maken. Uiteraard zullen er ook bekende liederen worden gezongen!

We willen u vragen om eens door het liedboek heen te bladeren en te kiezen welk lied of welke liederen u graag zou willen (leren) zingen.

**U kunt uw keuze op een briefje in de bus in de hal van de kerk deponeren.**

Geniet u ook zo van zingen? U bent van harte uitgenodigd!!! Vanaf 15.00 uur is er koffie. We zingen van half vier tot half zes.

Het zou gezellig zijn als we iets lekkers bij de koffie hebben. We genieten graag van uw zelfgebakken koek!!!

## Lichtjesavond 2 november VOOR Ridderkerk Begraafplaats Vredehof

Het idee achter Lichtjesavond is dat mensen in de donkere dagen aan het eind van het jaar veel minder gelegenheid hebben de begraafplaats te bezoeken, terwijl ze dan juist de behoefte hebben om troost te zoeken en hun dierbaren te herinneren.

Daarom is er op de begraafplaats Vredehof, Lagendijk 114 op 2 november een speciale Lichtjesavond.

U kunt dan tussen 19.00 en 21.00 uur kaarsen branden bij de laatste rustplaats van uw dierbaren.

De datum van 2 november is niet willekeurig gekozen. Op deze dag is het Allerzielen in de R-K kerkelijke traditie. Vanuit de werkgroep V.O.O.R. ( Vieren en Ontmoeten in Oecumenisch verband Ridderkerk) willen ook kerkelijke gemeenten en geloofsgemeenschappen mede invulling geven aan deze Lichtjesavond.

Het jongerenkoor van Jennifer v.d. Hoek en het rouw-en trouwkoor van de St. Jorisparochie zullen passende liederen ten gehore brengen. Voorgangers en vrijwilligers van verschillende kerken zullen aanwezig en beschikbaar zijn voor ontmoeting , een pastoraal gesprek of gebed.

Begraafplaats Vredehof organiseert deze avond samen met deze vrijwilligers, maar is nadrukkelijk bestemd voor ALLE inwoners van Ridderkerk.

Lichtjesavond brengt u dichterbij de herinneringen aan uw overleden ouder(s), partner, kind, familielid en vriend. We willen iedereen de mogelijkheid geven om samen stil te staan bij de dierbaren die zij moeten missen. Juist uw aanwezigheid maakt Lichtjesavond tot een bijzondere avond.

De paden zullen verlicht zijn met fakkels , op diverse plaatsen staan vuurkorven en u kunt een graflicht op een graf plaatsen (deze zijn op de begraafplaats voor 1 Euro te koop).

Wilt u een graf bezoeken , neem dan een zaklamp mee.

Om parkeerproblemen in de wijk te voorkomen:  
komt u zoveel mogelijk lopend of met de fiets.

Voor een warm drankje zal worden gezorgd.  
U bent allen van harte welkom.



Vrijdag 26 oktober 2018



## “Salam Neighbor”

Zaatari is een enorm vluchtelingenkamp met zo'n 85.000 Syriërs in het Jordanische Mafrak, in de woestijn vlakbij de Syrische grens. Documentairemakers Chris Temple en Zach Ingrasci wonen tijdelijk in dit vluchtelingenkamp om het leven en de verhalen van hun ontheemde burens vast te leggen.

Bijvoorbeeld Um Ali die worstelt om haar persoonlijke verlies te verwerken of de 10-jarige streetwise Raouf, met zijn immer aanwezige glimlach.

Inleiding om 19.15 door Martin de Geus.

Aanvang filmvertoning: 19.30 uur

Zoals gebruikelijk is er na de film gelegenheid tot het drinken van een drankje en een nagesprek.

Kaartverkoop: Wereldwinkel, Schoutstraat 17 (vanaf 14 dagen voor de voorstelling) én aan de zaal (vanaf 19.00 uur). Toegangsprijs € 5,-

**REBIBLE****Met Inez en Jos van Oord**

Hoe komt het dat we Boeddha omarmen als een teddybeer en de verhalen uit de Bijbel links laten liggen? Die vraag nestelde zich in de gedachten van Inez van Oord (we kennen haar onder meer als oprichter van de magazines Seasons en Happinez). Ze bezocht jarenlang spiritueel leiders over de hele wereld, maar de Bijbel liet ze links liggen.

En waarom eigenlijk?

Jezus liep over water, Eva at een appel, Mozes ging de berg op: veel mensen herinneren zich deze verhalen wel. Wonderlijke verhalen, moeilijk te begrijpen, iets van vroeger. Maar de verhalen horen bij onze geboortegrond. Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen en naar deze verhalen te luisteren, zodat ze weer gaan spreken? Inez vraagt het haar broer Jos, theoloog en predikant.

In De Open Hof praten Inez en Jos van Oord over de tocht die ze samen hebben gemaakt, langs de verhalen, letterlijk en figuurlijk. Ze gingen naar de Sinai, zochten sporen van Mozes, ze gingen naar Rome om- ondergronds - de eerste geheime christelijke tekens te ontdekken. Altijd met elkaar in gesprek, zoekend naar een betekenis, naar de bedoeling die we nu weer kunnen begrijpen. Soms namen ze de tekst heel letterlijk, soms zochten ze naar het symbolische, het mystieke. Zoekend, luisterend, aandachtig vragend.

Het resultaat van deze zoektocht is te vinden in haar nieuwe boek “Rebible, de ontdekking van de vergeten verhalen”. In dit boek komen de oude verhalen weer tot leven, anders dan we gewend zijn, met een verrassend nieuwe uitleg.

Tijdens deze lezing vertellen Inez en Jos over de totstandkoming van Rebible!

Wij nodigen u uit om bij deze inspirerende avond aanwezig te zijn op maandag 8 oktober 2018 om 20.00 uur in De Open Hof, Schildmanstraat 72A te Hendrik-Ido-Ambacht. Kerk open vanaf 19.30 uur met gelegenheid voor koffie/thee drinken. De avond is gratis toegankelijk. Aan het einde wordt gecollecteerd ter bestrijding van de kosten.

Meer informatie: [www.deopenhof-hia.nl](http://www.deopenhof-hia.nl)



## (CONCERT) AGENDA

4 en 18 oktober, 1 november	De Fontein	Lunchcafé de Fontein	Aanvang 12.30 uur Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
4 en 18 oktober	De Fontein	Inloopochtend vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
7 oktober	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. De Verenigde Zangers o.l.v. Gerard van der Zijden,
11 oktober	Levensbron Ridderkerk	Bijbelkring Manna	Aanvang 19.30 uur
12 oktober	Soosruimte Fontein	30+ Ontmoetingsavond vanaf 20.00 uur	Praatje, glaasje, spelletje
14 oktober	Opstandingskerk	Foto's en video's uit Zambia Aanvang 15.30 uur	Niels Baars en Rick Beze-mer vertellen over hun reis met World Servants
20 oktober	Opstandingskerk	Huwelijk Ds. Herman Offringa en Evelien Sterk	Aanvang 11.00 uur
21 oktober	Open Hof Kerk H.I.Ambacht	Zangdienst 17.00 uur	m.m.v. The Martin Mans Formation
21 oktober	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang aanvang 19.30 uur	Koor- en samenzang o.l.v. Wim de Penning
26 oktober	Filmhuis Ridderkerk	Vertoning film 'Salam Neighbor'	Aanvang 19.30 uur
27 oktober	Levensbron Ridderkerk	Korenconcert Aanvang 19.30 uur	m.m.v. Inspire2LiveChoir
28 oktober	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Chr.Streekmannen-koor Veluwe o.l.v. Martin Mans,
25 november	Opstandingskerk	Heel Rijsoord zingt Aanvang 15.30 uur	Samen zingen uit het nieuwe Liedboek
15 december	Theater Het Plein Ridderkerk	Christmas with X-Pression & More	Kerstconcert Popkoor X-Pression