

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten.	2,3
Gedachtenis Dhr. Izaäk Roterman	4,5
Kerk en privacy, bijbelkring Manna, Terugblik trouwdag	6,7
Verjaardagen, bijbelleesrooster, Dankdag	8,9
Solidariteitskas, deurcollecte, Johannes de Heer zangdienst	10,11
PCOB, CMV Passage, Inloopochtenden, 30+ avond, lunchcafé	12,13
Kerstpakkettenactie 2018, Collecte Sulawesi, Schotse Kerk	14,15
Bezoek De Glind, Heel Rijsoord zingt	16,17
Kort verslag kerkenraadsvergadering, Filmhuis, Kerstconcert	18,19
Bezoek uit Rwanda, Generator Sri Lanka, Najaarsconcert	20,21
Mannenensemble, Wintermarkt, Kerstdoelenconcerten	22,23
(Concert) agenda	24

Van de redactie

De herfst is nu echt begonnen. De klok is weer teruggezet naar wintertijd, de verwarming brandt, buiten is het koud en guur.

Deze periode leent zich bij uitstek voor een fijn samenzijn met gemeenteleden, niet alleen bij zondagse erediensten maar ook bij evenementen zoals 'Heel Rijsoord zingt' wat eind november plaats zal vinden.

Het filmhuis draait weer een mooie film en in dit nummer van Rijsoord aan 't Woord kunt u ook al de aankondiging vinden van enkele kerstconcerten die in december plaats zullen vinden. U kunt de kaarten alvast bestellen.

De dankdienst van 7 november wordt dit jaar georganiseerd door Gemeenteopbouw -en Toerusting, het belooft een bijzondere dienst te worden! We rekenen hierbij op uw medewerking!

Ook de nieuwe Privacywetgeving houdt ons bezig.

Een uitvoerige uitleg vindt u ook in dit nummer van Rijsoord aan 't Woord.

Veel leesplezier gewenst!

**Stencilen:**

Maandag 26 november

**Bundelen:**

Woensdag 28 november
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand december met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 23 november bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 4 november 2018—Rwandazondag- Uitzending door Radio Ridderkerk m.m.v. Afrakoor 'lyah Butundu' uit Hardinxveld-Giessendam

09.30 uur : Ds G.H. Offringa
Chauffeurs : G.T. van der Waal en W. van Prooijen
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Woensdag 7 november 2018—Dankstond voor Gewas en Arbeid

19.30 uur : Ds. G. H. Offringa
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Dankstond collecte kerk
2e Dankstond collecte diaconie

Zondag 11 november 2018

09.30 uur : Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem
Church4you : Liane Jansen en Elselien van Gameren
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en B Sintemaartensdijk
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Dankstond collecte diaconie
2e Dankstond collecte kerk
Deurcollecte Eigen Zendingscollecte Kerk in Actie

Zondag 18 november 2018—Viering Heilig Avondmaal

09.30 uur : Ds. D.G. ter Horst, Hellevoetsluis
Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Zondag 25 november 2018—Eeuwigheidszondag

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : C. IJsselstein en M. C. Verveer
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Bij de diensten

Na een goede zomer met licht en warmte gaat we over naar het seizoen van de herfst. We zullen weer moeten wennen aan regen, wind en vallend blad. Aan het einde van deze maand besluiten we het kerkelijk jaar. In onze kerkdiensten geven wij vorm aan ons gedeelde geloof en aan de hoop die in ons leeft.

Op zondag 4 november vieren wij onze verbondenheid met onze broeders en zusters in Rwanda. We zijn blij dat we dit jaar weer een uitwisseling hebben met een delegatie uit Rwanda. Het zijn ds. Jean Marie Vianney Mukeshimana, ds. Mariane Nimugire, mw. Immaculée Mukampuhwe en dhr. Dennis Mucyo. Immaculée is directrice van de lagere school in Gishubi en vertegenwoordigt onze partnergemeente Kayonza en we vinden het fijn om haar tijdens deze uitwisselingsdienst in ons midden te hebben. Het thema van deze Rwanda-zondag is: *Ouderen en jongeren - verbonden in geloof*. Het thema is ontleend aan Joël 3:1: "Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen". Het Afro-koor *Niyah Ubuntu* uit Hardinxveld-Giessendam brengt ons ook muzikaal in Afrikaanse sferen.

Op woensdagavond 7 november willen wij danken voor de opbrengst van het land en voor het werk dat wij mogen doen. Wij danken om Gods nabijheid in ons leven, om zijn zegen. Wij danken niet alleen voor de bloei van gewas, maar ook van de mensen om ons heen. Wij bidden om een rechtvaardige verdeling van voedsel en water; we bidden daarbij om zegen voor organisaties, regeringen en instanties die zich inspannen om de nood te lenigen in gebieden waar droogte heerst en de aarde minder vruchtbaar is. We gaan samen lezen uit de Bijbel, uit Spreuken 6, over ijver van de mier. En hoe Jezus ons helpt door niet alleen verhalen te vertellen, maar ook door ze uit te leggen en te duiden.

Op zondagmorgen 11 november ontvangen wij ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem als onze voorganger.

Zondag 18 november zal ds. D. ter Horst uit Hellevoetsluis bij ons voorgaan. Samen met zijn vrouw was hij predikant in onze gemeente. Wij vieren samen het heilig Avondmaal, maaltijd van bevrijding en verzoening. We delen brood en wijn, en verkondigen de dood des Heren, totdat Hij komt. Maranatha!

Zondag 25 november is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens de dienst op deze morgen noemen wij de namen van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Familie en vrienden van hen die overleden zijn, worden uitgenodigd om de dienst met ons mee te beleven. We ontsteken de gedachteniskaarsen als symbool van hoop in duistere tijden. Uit de Bijbel lezen we de profetie van Jesaja hoofdstuk 60, samen met een fragment uit de Bergrede (Matteüs 5). Bij deze teksten en bij deze zondag vond ik ergens een mooi beeld: "Vanuit een vliegtuig zie je boven een stad in het donker een patroon van lichtjes. Zo tekenen 'heilige mensen' van alle tijden in een donkere wereld een patroon van licht als gemeenschap van heiligen. Onbekend zullen zij worden gekend. Het is feest voor ons vanwege hen. Nu nog zo leven om licht te zijn..."

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

Wij gedenken



Op zondag 28 september overleed
Izaäk Kristiaan Roterman
op de leeftijd van 87 jaar.

Op vrijdag 5 oktober is zijn lichaam op
begraafplaats "Vredehof" in de aarde
gelegd. De dienst van Woord en Gebed werd geleid door ds. C. Versteeg uit Bolnes.
Hij overwoog daarin de woorden van de dichter in Psalm 31:16: "Mijn tijden zijn in Uw
hand".

Deze tekst liet de familie op de rouwkaart afdrukken. Psalm 31 is een lied van ver-
trouwen en het tekent hun vader en opa, want hij leefde vanuit het geloof dat de
Heer zijn leven vorm gaf. Niet dat hij daar veel over sprak, maar je kon het wel aan
hem merken, in heel zijn doen en laten - aan zijn gaan en zijn staan, dat het geloof
hem véél bracht. Hij was een beminnelijk mens: hij zorgde goed voor zijn gezin, voor
zijn vrouw en de kinderen.

Hij was niet alleen trots op hen, hij sprak ook vol liefde over hen, en over de kleinkin-
deren. Zijn vrouw Jopie overleed in 2006, een verdrietige tijd, maar hij herpakte zich.
Hij kon genieten van een bezoekje van of aan de familie.

Tot voor kort reed hij nog met de auto naar zijn zoon in Genk, in België. Op enkele
vaste adressen in en om Rijsoord verrichtte hij knip- en snoeiwerk, waaronder de Ge-
reformeerde pastorie aan de Vlasstraat, en dat gaf hem wat afleiding.

Op vrijdagavonden was hij vaste gast in eetcafé in de Fontein, en 's zondags kwam hij
altijd trouw naar de kerkdiensten. Deze zomer misten we hem enkele keren in de kerk
en hoorden dat hij thuis een paar keer gevallen was.

In september werd ter observatie nog in het voor hem zo vertrouwde Ikazia Ziekenhuis
opgenomen, maar hij kon niet goed meer behandeld worden. "De Here hem tot Zich
genomen", schrijft de familie ons.

Wij bidden om Gods troostende nabijheid voor zijn kinderen en kleinkinderen, voor
zijn broers en zuster. De nagedachtenis aan Izaäk Roterman zij hen en zij ons tot ze-
gen.

ds. G.H. Offringa



Onderstaand gedicht is door dochter Alice voorgedragen in de gedachtenisdienst van Izaäk Roterman.

Elke seconde verlaat er wel iemand de wereld. Leeftijd heeft er niets mee te maken, we staan allemaal in deze rij zonder het te beseffen.

We weten nooit hoeveel mensen voor ons in de rij staan. We kunnen niet uit de rij stappen om vervolgens weer achteraan aan te sluiten. Niemand kan deze rij vermijden.

Terwijl we in de rij staan te wachten;

Laat momenten tellen

Maak het verschil

Pleeg dat telefoontje

Stel prioriteiten

Maak tijd

Geef mensen het gevoel dat ze ertoe doen

Laat je stem horen

Maak de kleine dingen groot

Laat iemand glimlachen

Maak de verandering

Zet jezelf boven het prioriteitenlijstje

Zorg ervoor dat je mensen vertelt dat ze geliefd zijn

Wees er zeker van dat je nergens spijt van hebt

Heb lief

Sluit vrede

Zorg dat je er klaar voor bent

Deze wereld laat je achter je met de wens dat je nog graag 5 minuten extra zou willen hebben.

Wordt elke dag wakker met het besef dat het leven een geschenk is en haal er het beste uit.

Leef, lach en geniet, vandaag is een gegeven, morgen nog niet.

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Kerk en privacy

Het is al weer even geleden dat u in Rijsoord aan 't Woord iets heeft kunnen lezen over de aangescherpte privacy-wetgeving en de (Opstandings)kerk. Dat wil echter geenszins zeggen dat er in die tussentijds niets is gebeurd. Integendeel zelfs. Graag informeer ik u over de laatste stand van zaken.

Hoe zat het ook al weer?

Om misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen zijn er in Europa regels gesteld waaraan organisaties moeten voldoen als zij gegevens van personen willen gebruiken of opslaan. Deze Europese regels zijn vertaald naar Nederlandse wetgeving en opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG). Ook de kerk en daarmee onze gemeente heeft zich aan deze regels te houden. De kern is dat kerk bevoegd is om voor eigen gebruik noodzakelijke gegevens van haar gemeenteleden te bewaren en te gebruiken, zolang deze gegevens maar worden benut worden voor 'binnenkerkelijk gebruik'. Zodra de gegevens echter (mogelijk) buiten de kerkelijke gemeente kenbaar kunnen worden is er schriftelijke toestemming van de betrokkene nodig.

Wat betekent dit voor ons?

Ook wij als Opstandingkerk beschikken over persoonsgegevens van u. U kunt hierbij denken aan naam, adres, geboortedatum etc. Deze gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om de ledenlijst up to date te houden, het wijkblad rond te brengen en voor de vaste vrijwillige bijdrage. Deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik. Echter wij noemen soms ook namen van bijvoorbeeld zieken in het Wijkblad of tijdens de dienst en verspreiden een ledenlijst etc. Omdat het wijkblad ook ter inzage ligt in de hal van de kerk en de dienst te beluisteren is via internet zijn de daarin vermelde persoonsgegevens openbaar. En dat mag niet zonder uw expliciete toestemming. Dit zelfde geldt voor het gebruik van bijvoorbeeld foto's op onze internetpagina.

Hoe gaan we voldoen aan de wetgeving?

De kerkenraad heeft onlangs een privacyverklaring vastgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij als Opstandingskerk omgaan met uw persoonsgegevens. Deze verklaring ligt ter inzage in de hal van de kerk en staat op internet. Ik raad u aan deze eens te lezen.

Daarnaast zal u om toestemming worden gevraagd voor het (mogelijk) gebruik van (enkele) persoonsgegevens van u. Wij zullen dit doen door het toezenden van een formulier gelijktijdig met het verzoek voor de vaste vrijwillige bijdrage 2019. U zult worden verzocht op dit formulier aan te geven of u toestemming geeft en het te retourneren naar de kerk.

Meer hierover kunt u lezen in het Rijsoord aan 't Woord van januari 2019.

Ronald Visser

Bijbelkring "Manna"

Op donderdagavond 8 november komt de SARI-bijbelkring "Manna" weer samen. Dat zal opnieuw gebeuren in De Levensbron te Ridderkerk, aanvang 19.30u. De vorige keer maakten we al kennis met elkaar en bekeken we het boekje *Klare taal*, een eigentijdse inleiding op het lezen van de Bijbel. Tijdens de tweede keer willen we de inleiding van het boekje bespreken, samen met het eerste hoofdstuk over "lifestyle". In december komt de kring een keer naar Rijsoord, nadere informatie volgt.

ds. Herman Offringa
ds. Martin de Geus

Terugblik bij onze trouwdag

Voor ons was zaterdag 20 oktober 2018 een spannende dag om naar uit te zien, maar wat is het ook een mooie dag geworden in een feestelijk versierde kerk!

We mochten de zegen ontvangen in een viering met muziek en zang en goede woorden, en iedereen kon een hapje blijven eten.

Gasten die al lange tijd niet meer in een kerk waren geweest werden getroffen door de open en vriendelijke sfeer in onze gemeente.

Wij als bruidspaar vonden het fijn om onze liefde voor elkaar met u te mogen delen. U begrijpt dat wij die middag niet iedereen persoonlijk konden spreken, maar vanaf deze plaats willen wij u allen hartelijk danken voor de vele gelukwensen, kaarten en cadeaus die we mochten ontvangen.

U als gemeenteleden danken we in het bijzonder voor het trefende beeldje dat we van u kregen, samen met de prachtige reischeque.

Met vriendelijke groeten, mede namens Evelien,
ds. Herman Offringa

**Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters**

(in de periode van 29 september 2018 t/m 26 oktober 2018)

Via dhr. W.A. IJsselstein	voor de bloemen	€ 20,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de kerk	€ 40,00
Via mw. G.H. de Kool-Maaskant	voor de bloemen	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Verjaardagen november

15 november 1928
Mevrouw B. Lodder Bestebreurtje
Mauritshoek 21
2988EA Rijsoord

27 november 1929
Mevrouw W. Kooijman-v. Noort
Klooslaan 29
2985 CK Ridderkerk



Van harte gefeliciteerd!!!

NBG

Bijbelleesrooster november



1 november	Openbaring 3:1-6
2 november	Openbaring 3:7-13
3 november	Openbaring 3:14-22
4 november	Openbaring 4:1-11
5 november	Psalm 21
6 november	Marcus 11:27-33
7 november	Marcus 12:1-12
8 november	Marcus 12:13-17
9 november	Marcus 12:18-27
10 november	Marcus 12:28-34
11 november	Openbaring 5:1-14
12 november	Openbaring 6:1-8
13 november	Openbaring 6:9-17
14 november	Openbaring 7:1-17
15 november	Rechters 17:1-13
16 november	Rechters 18:1-10
17 november	Rechters 18:11-31
18 november	Psalm 16
19 november	Marcus 12:35-44
20 november	Marcus 13:1-13
21 november	Marcus 13:14-27
22 november	Marcus 13:28-37
23 november	Rechters 19:1-10a
24 november	Rechters 19:10b-30
25 november	Rechters 20:1-11
26 november	Rechters 20:12-28
27 november	Rechters 20:29-35
28 november	Rechters 20:36-48
29 november	Rechters 21:1-25
30 november	Lucas 1:1-25



MAKOR Reizen is verhuisd!

Op de advertentie aan de binnenzijde van het voorblad staat het oude adres van Makor Reizen.

Tegenwoordig kunt u hen vinden op:

**Valkenierstraat 12,
2984 AZ Ridderkerk
0180-429394**

Film 'The Way'

Tijdens de startweek is de film 'The Way' vertoond.

Degenen die er die avond niet bij konden zijn maar toch graag de film willen zien: even een telefoontje naar Ellie Lagendijk en u kunt hem gratis lenen!



TIENDUIZEND REDENEN TOT DANKBAARHEID

WOENSDAG 7 NOVEMBER 2018

DANKDIENST VOOR GEWAS EN ARBEID

In de Bijbel lezen we veel over dankbaarheid. Zo staat in Kollossenzen 2 : 7:
Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en weer vervuld van dankbaarheid.

In 1 Tess. 5:18 lezen we:

Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

In 1 Kor. 15:57 staat geschreven:

Maar laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.

Zo kennen we allemaal het lied uit de Joh.de Heer bundel:

Tel uw zegeningen één voor één, tel ze allen en vergeet er geen.....

Met die dankbaarheid willen we de dankdienst voor gewas en arbeid vieren.

Waar bent u dankbaar voor? Telt u uw zegeningen?

Tijdens de dankdienst van 7 november willen we stilstaan bij alle zegeningen die we van de hand van onze Heer mogen ontvangen.

We willen u daarin graag betrekken. Waarvoor bent u dankbaar? Wat zijn de zegeningen in uw leven?

Mogen wij u vragen hier over na te denken? Voor op het bord in de kerk willen we graag alle redenen tot dankbaarheid verzamelen.

We verzoeken u om op zondag 4 november of op 7 november een knipsel of foto mee te brengen waarop afgebeeld staat waarvoor u dankbaar bent. Zo krijgen we een mooi beeld van onze gezamenlijke dankbaarheid en de zegeningen die ons omringen. Wilt of kunt u niet naar voren lopen, legt u dan uw knipsel of foto op de tafel achter in de kerk, dan zorgen wij dat het op het bord gehangen wordt

Tijdens de dienst luisteren we o.a. naar het lied
'Tienduizend redenen tot dankbaarheid'

We zien uit naar uw komst!



Gemeenteopbouw-en Toerusting

Solidariteitskas 2018

Elk jaar vraagt de Protestantse Kerk Nederland aan al haar plaatselijke kerken, ook aan Rijsoord, om bij te dragen aan de Solidariteitskas. Uit de Solidariteitskas worden werkzaamheden bekostigd die we als protestantse kerken als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien. Daarbij kunt u denken aan het dovenpastoraat en het drugspastoraat. Daarnaast krijgt de kas aanvragen van kerkelijke gemeenten uit het hele land, bijvoorbeeld voor een onverwachte, grote, uitgave. Ook wordt er regelmatig een beroep op de kas gedaan voor subsidiëring van missionaire vernieuwingsprojecten.

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van 10 euro. Voor elk belijdend lid wordt 5 euro afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Voor de automatische incasso van uw bijdrage kunt u gebruik maken van de antwoordstrook die los is bijgevoegd in deze Rijsoord aan 't Woord.

U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken naar IBAN-nummer NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'Solidariteitskas 2018'.

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

Giften diaconie

Via Dhr. D.W. Alblas voor Sulawesi	€ 50,00
Via bank ontvangen voor Sulawesi	€ 100,00
Via bank ontvangen voor Sulawesi	€100,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Met vriendelijke groet
Kees Alblas penningmeester CvD

Eeuwigheidszondag 2018:

***We noemen de namen hardop, één voor één
in de wetenschap: God vergeet er géén***

Deurcollecte maand november - bestemd voor de Zendingscollecte Kerk in Actie

Meer kansen voor de inheemse bevolking in Brazilië

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Deze kerkelijke organisatie ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.

COMIN vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van inheemse bevolkingsgroepen.

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië en verbonden aan COMIN. Nienke draagt in haar werk bij aan deze dialoog. Ze verzorgt onder meer lessen en cursussen en denkt mee over de lesmaterialen. Zo kan ze haar steentje bijdragen aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen, zodat mensen erkend worden, ook al leven ze anders. Als schakel tussen Brazilië en kerken in Nederland, kan Nienke hiermee de stem van de inheemse bevolking ook in Nederland laten horen. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Nienke Pruiksma bij COMIN en andere zendingsprojecten. Helpt u mee?

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Johannes de Heer zangdienst in de Christus is Koningkerk

op Zondag 11 november a.s.

Inloop thee/koffie 14.30 uur - aanvang dienst 15.30 uur

Op zondag 11 november (15.30) bent u van harte welkom in de Christus is Koningkerk, voor een bijzondere zangdienst die in het teken zal staan van het zingen van bekende Johannes de Heer liederen.

Muzikale medewerking wordt verleend door Pleun Zellmann (organist) en Leni Nugteren (solozang).

Om de middag nog gezelliger te maken zal voorafgaande aan de dienst (14.30 uur) koffie/ thee met iets lekkers erbij voor u georganiseerd worden.

Elkaar ontmoeten, even bij kletsen met uw vriend(inn)en, familie of burens.

We hopen u te zien!

Pleun, Leni en Annette

PCOB.

Woensdag 28 november houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

Mevrouw A. Minnee uit Rijnsburg komt ons vertellen hoe zij als buitengewoon ambtenaar een stukje bureaucratie, zoals een huwelijks ceremonie, van een romantisch tintje kan voorzien.

Zij begeleidt haar bruidsparen bij de eerste stapjes op het huwelijks pad die dag met wat " joie de vivre ".

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de

Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

C.M.V. Passage Rijsoord.

20 November is alweer de laatste bijeenkomst van dit jaar. In december gaan we samen Kerst vieren met de Hervormde vrouwen van de H.V.G.

De avond wordt door de H.V.G. verzorgd, t.z.t. hoort u wanneer deze avond wordt gehouden.

20 November hebben we uitgenodigd dhr. Tetteroo uit Delft met als onderwerp de streektaal, dit spreekt voor zich. We hopen op een goede opkomst.

Ieder die deze avond bij wilt wonen is van harte welkom, ook niet leden. We beginnen de avond net zoals anders om 19.45 uur in gebouw de Hoeksteen.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje.

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

1 en 15 november

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

**Tot ziens op vrijdag 9 november
2018**

*Achter de bar staan dan
Jan en Arjan Monteban*

Lunchcafé de Fontein

Gezellig samen eten in lunchcafé de Fontein?

Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

Donderdag 15 november (opgeven tot uiterlijk 8 november)

Donderdag 6 december (opgeven tot uiterlijk 29 november)



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom!

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-.

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208)

Hartelijke groet, Marrie en Ria

Opbrengst Collectes

30-09-2018	Kerk	€ 178,72
	Onderhoud gebouwen	€ 150,01
	Missionairwerk	€ 70,89
07-10-2018	Kerk en Israël	€ 161,41
	Onderhoud gebouwen	€ 138,10
	Eigen jeugd	€ 75,75
14-10-2018	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 204,50
	Onderhoud gebouwen	€ 186,60
	Eigen jeugd	€ 77,27

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Collectanten

Beste Gemeenteleden,

Zoals u waarschijnlijk al gezien hebt, loopt er voortaan maar 1 diaken mee met de ouderling van dienst.

Dit komt omdat we de vacature niet hebben kunnen invullen.

Om de overige diakenen niet extra te belasten, hebben we gezocht naar een andere oplossing.

Die hebben we gevonden door een aantal gemeenteleden te vragen mee te helpen bij het collecteren. Heel snel waren hiervoor 10 gemeenteleden gevonden.

Hier zijn we heel blij mee, zo zult u de komende tijd, bij de normale diensten, een gemeentelid

in actie zien tijdens de collecte.

Uw diaconie

Kerstpakkettenactie 2018

Lieve mensen,

Ook dit jaar willen wij als Opstandingskerk weer deelnemen aan de actie van het IDB om kerstpakketten te verzorgen voor vluchtelingen (en straatkrantverkopers). Niet alleen ter ondersteuning in materiële zin, maar vooral als teken van hoop en bemoediging voor mensen die een bestaan proberen op te bouwen in Ridderkerk.

We hopen dat u ook dit jaar wilt bijdragen, zodat er weer goed gevulde pakketten kunnen worden samengesteld

Op **zondag 18 november** kunnen artikelen voor de pakketten gebracht worden in de entree van onze kerk. Ook een financiële bijdrage is welkom

Geschikte artikelen vindt u in onderstaande lijst. Couscous en (gedroogde) peulvruchten zijn bijzonder welkom!

bloem	rijst	couscous	pannenkoekmix
fruit in blik	groente in blik	vis in blik	olie
cacao	rozijnen	noten/pinda's	ontbijtkoek
biscuit/koekjes	sap	snoep	chocolade
suiker	thee	honing	jam
overig zoet broodbeleg	badschuim.		

De volgende producten zijn **niet** geschikt voor de kerstpakketten:

Koffie, drop, producten die varkensvlees bevatten (soep, ragout, smeerworst), sauzen en mixen voor gerechten

Cadeautjes voor kinderen (worden door het IDB gekocht, zodat ze afgestemd kunnen worden op de leeftijd).

Het spreekt vanzelf dat alleen ongeopende verpakkingen kunnen worden geaccepteerd.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage en verwachten dat de pakketten ook dit jaar weer een klein gebaar van aandacht en betrokkenheid zullen zijn namens de kerken in Ridderkerk.

Uw diaconie

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2018".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand november zal plaatsvinden op 28 november 2018.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Collecte voor noodhulp Sulawesi

Naar aanleiding van de aardbeving en de daarop volgende tsunami op Sulawesi heeft KerkinActie een oproep gedaan aan de diaconieën om mee te doen aan de actie. Zo hebben we met elkaar in de dienst van zondag 7 oktober Psalm 130 gezongen, eerst in eigen taal en daarna in de taal van Indonesië. Het was bijzonder om zo de verbondenheid te voelen. Zondag 14 oktober werd gehoor gegeven aan de oproep om een collecte te houden voor de noodhulp. Omdat het ook kerk-school-gezinsdienst was heeft de diaconie de school benaderd met de vraag mee te doen en alle kinderen een oproep voor deze collecte mee naar huis te geven onder het motto: 'elke kerkganger groot of klein één euro'.

Clement en Anniek, beiden lid van onze kerk en van de school wilden deze speciale collecte voorafgaand aan de dienst verzorgen en stonden om 09.00 uur paraat. Zo hadden we gelijk 2 bekende gezichten bij de ingang van de kerk voor de overige kinderen die met hun familie de dienst bezochten. De diaconie wil de school dan ook bedanken voor de samenwerking hierin.

De opbrengst van deze collecte groeide zelfs de dagen ná deze zondag nog gestaag. Uiteindelijk hebben we een mooi bedrag van € 785,43 opgehaald!

De diaconie wil iedereen bedanken voor de gulle gaven. Het bedrag is inmiddels naar KerkinActie overgemaakt. Zo mogen we erop vertrouwen dat het goed terecht komt!

Herdenkings- en Vredesdienst in de Schotse Kerk te Rotterdam

De jaarlijkse Vredesdienst van de Schotse Kerk zal gehouden worden op zondag avond 11 november a.s. om half acht. Kerk open om zeven uur. Zoals altijd doen predikanten uit verschillende tradities en landen mee in hun eigen taal. Ondanks de onderlinge verschillen, samen bidden voor vrede in de wereld.

Op dit moment heb ik nog geen overzicht van de namen van de deelnemers. Maar de heer Edwin Ruigrok van PAX heeft de uitnodiging aanvaard de gast predikant die avond te zijn.

Zoals altijd is ieder is welkom en breng gerust familie of vrienden mee. De predikant van de Schotse Kerk, Rev. Derek Lawson heeft de leiding.

Er is één collecte bij de uitgang voor een nog nader aan te wijzen goed doel.

Koffie en thee na afloop, c.a. 20.45 uur. U ziet we proberen de dienst te bekorten want het werd voor sommigen wat langdurig.

De Schotse Kerk is te vinden aan de Schiedamse Vest 119; 3012 BH Rotterdam; voor auto's betaald 'nummer parkeren' op straat. De kerk is ook bereikbaar via Metro haltes Leuvehaven en Churchillplein.

Voorafgaand aan de Vredesdienst is, tijdens de ochtenddienst, de jaarlijkse herdenking van voornamelijk Britse gesneuvelde militairen en burgerslachtoffers uit de twee wereldoorlogen en latere militaire missies. Die dienst begint om 10.30 uur.

Voor meer informatie bel Rev. Joost Pot (0180.420894).

Bezoek Ontmoetingsdag De Glind

Zaterdag 6 oktober jl. heeft een afvaardiging van onze diaconie een bezoek gebracht aan De Glind. Er werd een ontmoetingsdag georganiseerd en omdat de diaconie een schenking heeft gedaan aan De Glind leek het ons goed deze ontmoetingsdag te bezoeken en nader kennis te maken met het werk van de Rudolphstichting.



Inspiratie en opdracht

In 1911 legde dominee Rudolph de basis voor het werk van de Rudolphstichting. Hij zei: "Als kinderen buiten de samenleving dreigen te vallen, moeten we een samenleving creëren waarin ze wel welkom zijn. Vanuit deze gedachte werd Jeugdorp De Glind opgebouwd. De Rudolphstichting vindt: elk kind heeft het recht om veilig en kansrijk op te groeien. Voor uithuisgeplaatste kinderen (circa 44.000 in Nederland) is dit niet vanzelfsprekend. De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis in innovatieve programma's die het inhuisplaatsen bevorderen, bijdragen aan de kwaliteit van gezinshuizen en/of de deskundigheid van gezinshuisouders bevorderen. Daarnaast zorgt de Rudolphstichting, samen met een trouwe kerkelijke achterban, al honderd jaar ervoor dat Jeugdorp De Glind een fijne plaats is waar kinderen en jongeren kunnen wonen en werken aan hun toekomst.

De Glind is een gewoon, klein, groen dorp in de buurt van Barneveld. Een dorp dat bijzonder wordt als je weet dat achter 25 van de 140 voordeuren een gezinshuis zit. Ruim 120 uithuisgeplaatste kinderen vinden hier een veilig thuis.

Kwetsbare kinderen

Sommige kinderen worden al op jonge leeftijd geconfronteerd met grote problemen. Bijvoorbeeld met verwaarlozing, een vechtscheiding, mishandeling, ouders die verslaafd zijn of moeite hebben met opvoeden. Ook gedrags-, of ontwikkelingsproblemen van de kinderen zelf kunnen leiden tot onhoudbare situaties. Een kind kan dan niet langer opgroeien bij zijn eigen ouders. Vanaf haar ontstaan zet de Rudolphstichting zich in voor de opvang van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis (zo'n 700 in Nederland). Want in het gewone gezinsleven ligt een belangrijke, genezende kracht. Gezinsouders bieden aan zo'n 3 tot 6 kinderen structuur en veiligheid en zijn 24 uur per dag beschikbaar. Vertrouwen, veiligheid en voorspelbaarheid vormen de bouwstenen van een gezinshuis.

Een gezinshuis is een gewoon huis met een gewone gezinssituatie, maar wat groter van formaat met voor elk kind een eigen slaapkamer. Gezinshuisouders bieden zorg die verder gaat dan alleen een woonopvang. Het leven van een kind dat in een gezinshuis komt, is tot dan altijd verstoord geweest. Door het gewone leven in een gezinshuis kan een kind herstellen en zich ontwikkelen.

Ontmoetingsdag 6 oktober

We werden rond koffietijd verwacht in De Glind. Samen met afgevaardigden van enkele andere diaconieën uit het land kregen we een presentatie en konden we vragen stellen. Daarna liepen we met elkaar en onder begeleiding van een medewerkster van De Glind naar een gezinshuis waar we gastvrij werden ontvangen. De moeder van het gezin vertelde ons hoe zij en haar partner hun werk doen en tegelijk een gezin vormen met 2 eigen kinderen en 4 uithuisgeplaatste kinderen.

Het huis had een grote tuin met trampoline, er waren huisdieren en een groot planbord in de keuken waarop alles nauwkeurig wordt vermeld dat bijdraagt aan de structuur in het gezin.

Na deze bijzondere ontmoeting kregen we een rondleiding door het dorp op een ijzeren boot die achter een tractor hing. De chauffeur reed ons vakkundig langs alle bijzondere plaatsen in het dorp. Zo reden we langs de school waar kinderen tot hun 18^e jaar naar toe kunnen, het zwembad dat duurzaam met zonnepanelen verwarmd wordt, de camping, 3 gezinshuizen in aanbouw (energie neutraal gebouwd), de bescintuin en een Tiny House. Een Tiny House is een hip, klein, duurzaam huisje, helemaal van deze tijd, dat in de tuin van een gezinshuis kan worden geplaatst. Zo kan een jongere in de veilige omgeving van het gezinshuis waar hij of zij opgroeide, zelfstandig (leren) wonen. In het Tiny House kan een jongere zijn eigen huishouden runnen, maar ook eenvoudig terugvallen op de steun van de gezinshuisouders. Daarna volgde een lunch en werd het bezoek afgesloten in het dorpskerkje met een mini orgelconcert. Het was bijzonder om te horen dat het 5e gebod in aangepaste woorden wordt uitgelegd. "Eert degenen die voor je zorgen" in plaats van "Eert uw vader en uw moeder...", want hoe pijnlijk kan het zijn als juist je eigen ouders niet meer voor je kunnen zorgen als je nog jong bent...

Het was een zeer indrukwekkend bezoek. We zijn er dan ook van overtuigd dat de schenking hier volledig op zijn plaats is. Wilt u meer weten over de Rudolphstichting, kijk dan op www.rudolphstichting.nl

Heel Rijsoord zingt

zondag 25 november a.s.

In samenwerking met onze organist Rene Barnard organiseert Gemeenteopbouw-en Toerusting een zangmiddag waarin we met elkaar mooie liederen uit het nieuwe liedboek willen zingen. Al enkele jaren is het liedboek in onze gemeente in gebruik en er wordt volop uit gezongen, maar er zijn ook nog zoveel mooie liederen te ontdekken die we nog niet kennen. Op deze middag willen we met enkele van deze onbekende liederen kennismaken. Uiteraard zullen er ook bekende liederen worden gezongen!

We willen u vragen om eens door het liedboek heen te bladeren en te kiezen welk lied of welke liederen u graag zou willen (leren) zingen.

U kunt uw keuze op een briefje in de bus in de hal van de kerk deponeren.

Geniet u ook zo van zingen? U bent van harte uitgenodigd!!! Vanaf 15.00 uur is er koffie. We zingen van half vier tot half zes.

Het zou gezellig zijn als we iets lekkers bij de koffie hebben. We genieten graag van uw zelfgebakken koek!!!

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 11 oktober 2018

De voorzitter opent de vergadering, leest Hebrëeën 3 en gaat voor in gebed.

We stellen de notulen van de vorige vergadering van 29 augustus 2018 vast.

We nemen afscheid van de aftredende ambtsdragers. Ze worden bedankt voor hun inzet en de prettige samenwerking de afgelopen vier jaar. We zijn verheugd dat één van hen de financiën van de diaconie wil blijven verzorgen. De voorzitter overhandigt een fles wijn en een bos bloemen.

We staan stil bij de overleden gemeenteleden en enkele zieken. Vanuit het wijkteam, de kerkenraad en predikant wordt er contact onderhouden en pastorale (na)zorg gepleegd. Het ontruimingsplan is geactualiseerd en zal tijdens de volgende kerkenraadsvergadering uitvoerig worden besproken. Het is immers van belang dat een ieder goed weet wat van hem of haar wordt verwacht.

We bespreken het voorstel vanuit de gezamenlijke kerken in Ridderkerk hoe de Stille week 2019 kan worden ingevuld. De gedachte is om evenals dit jaar de diensten te verdelen over de verschillende kerken. Nadat het in alle kerkenraden is besproken zal het definitief worden gemaakt,

De Irenekerk heeft voorgesteld om in 2020 met de gezamenlijke kerken het kunstproject Feest van de Geest te organiseren. Het lijkt ons een leuk idee om daarbij aan te sluiten.

We staan kort stil bij de 'heidag' die de gezamenlijke kerkenraden op 14 oktober zullen hebben. Centraal staat hoe de toekomstige samenwerking verder in te vullen.

De school heeft toch het initiatief genomen om dit jaar nog een lichtjestocht te organiseren. Wij juichen dit toe en wachten af hoe we erbij zullen worden betrokken.

We bespreken de verslagen van de verschillende commissies. Eén van de kerkenraadsleden geeft een inspirerende impressie van het bezoek aan het jeugdorp De Glind van de Rudolphstichting. We stellen vast dat de startweek enorm is gewaardeerd. We zijn blij dat er veel belangstelling is voor Church4you.

We eindigen de vergadering met een gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Verslag : 2^e scriba



Stand per 26 oktober 2018:

Door 162 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 70.530,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 47 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door uw bijdrage over te maken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2018".

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters

Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester



Vrijdag 30 november 2018

“Phantom Thread”

Het verhaal van kleermaker Reynolds Woodcock en zijn zus, in het centrum van de Britse mode-industrie in het naoorlogse Londen. Ze maken kleding voor koninklijke families en edellieden. Vrouwen spelen een vluchtige rol in het leven van de alleenstaande kleermaker. Tot hij op een dag Alma ontmoet een jonge, wilskrachtige vrouw die al snel het middelpunt van zijn leven wordt en zijn straks geregisseerde en geplande leven op zijn kop zet.

Inleiding om 19.15 uur door Roelof Mulder.

Zoals gebruikelijk is er na de film gelegenheid tot het drinken van een drankje en een nagesprek.

Kaartverkoop: Wereldwinkel, Schoutstraat 17 (vanaf 14 dagen voor de voorstelling) én aan de zaal (vanaf 19.00 uur). Toegangsprijs € 5,-

Kerstconcert in Breepleinkerkerk

Op dinsdag 11 december a.s is er in de Breepleinkerkerk Rotterdam - zuid een groot Kerstconcert waaraan medewerken:

Het Chr. Waddingsveens Mannenkoor “de Gouwestem o.l.v. Martin Mans (160 leden)

“The Martin Mans Formation “

Vocalgroep “ Voice”

Jantine Kalkman, Trompet

Mark Brandwijk , Orgel / Vleugel

Carina Bossenbroek, Panfluit

Aanvang 20.00 uur, toegang € 15,00 / t/m 10 jaar € 10,-

Kaarten te bestellen via breepleinkerkerkconcert@outlook.com, via 010 - 484.76.25
Of via 419.11.96

Bezoek uit Rwanda

In het oktobernummer van Rijsoord aan 't Woord heeft u al kunnen lezen over het bezoek van de Rwandese delegatie aan Nederland. Om het geheugen op te frissen: Donderdag 1 november: de delegatie bezoekt de inloopochtend, luncht in Rijsoord en bezoekt daarna het Johannes Postmuseum.

Zondag 4 november: Rwandazondag. Immaculée is aanwezig in de dienst. Ook hoopt in ons midden te zijn het Afrokoor Niyah Ubundu uit Hardinxveld- Giessendam dat enkele liederen voor ons wil zingen.

Iedereen is van harte welkom uiteraard!

Uitwisselingslied geschreven door ds. Juvenal Rwamunyana:

Mensen wonen hier op aarde,
Mensen leven met elkaar,
Zoekend naar wat is van waarde,
Want God is hier en daar.
Hij zal er zijn, dat is Zijn naam,
Hij is er hier en daar.

Mensen reizen hier op aarde.
Mensen reizen naast elkaar,
Vinden overal een naaste,
Want God is hier en daar.
Hij zal er zijn, dat is Zijn naam,
Hij is er hier en daar.

Mensen wonen in Rwanda,
Vrienden wonen hier en daar,
Mensen bidden voor elkander,
Want God is hier en daar.
Hij zal er zijn, dat is Zijn naam,
Hij is er hier en daar.

Over alle mensen-grenzen
Vinden christenen elkaar,
Samen hoop en liefde wensen,
Want God is hier en daar.
Hij zal er zijn, dat is Zijn naam,
Hij is er hier en daar.

namens de ZWOE-groep, Wilma Barnard



EEN GENERATOR VOOR HET GABRIEL HOME

Namens de kinderen van het Gabriel Home, onderdeel van het Child Care and Development Centre te Kurunegale in Sri Lanka, bedankt het bestuur van de Stichting Samen Voor Sri Lanka uw kerk en de inwoners van Rijsoord zeer hartelijk voor het fantastische bedrag van € 5000,= dat wij uit de opbrengst van de bazaar 2018 mochten ontvangen.

Het kindertehuis bestaat dit jaar 10 jaar en heeft tot nu toe 82 kinderen opgevangen en begeleid in hun verdere levensloop.

Momenteel verblijven er 26 kinderen; jongens in de leeftijd van 3 tot 19 jaar.

Op de locatie van het tehuis wordt de stroomvoorziening vaak onderbroken door de gebrekkige verbindingen via de bovengrondse leidingen die zeer kwetsbaar zijn voor blikseminslag, kortsluiting door wateroverlast en vallende takken.

Nu zijn wij in staat om met een generator de belangrijkste ruimtes (de huiskamers, slaapkamers, badkamers, de eetzaal en de kerk) van stroom te voorzien als stroomstoringen zich voordoen.

Dit is een prachtig geschenk voor het tienjarig bestaansfeest van het kindertehuis. Nogmaals heel, heel hartelijk dank.

Ad Denisse

Najaarsconcert Ridderkerks Symfonieorkest in de Opstandingskerk

Op zaterdag 17 november 2018 geeft het Ridderkerks Symfonieorkest een concert met als thema 'Memoires'.

Het is het afscheidsconcert van Marcel Geraeds als dirigent.

Op het programma staan:

Petit Suite van Claude Debussy,
De Schotse symfonie van Felix Mendelssohn
Celloconcert no. 1 van Henri Vieuxtemps
Solist: Maarten Jansen, cello

Voorafgaand aan het programma zijn de concertgangers om 19:15 uur welkom voor een introductie op de muziek.

Met deze informatie over de stukken en componisten zullen de werken tijdens het concert meer tot leven komen.

De introductie is bij te wonen voor € 2,50; voor Vrienden van het orkest is dit gratis.

Het concert begint om 20:00 uur. Kaarten á € 15,00 zijn te koop aan de zaal of via info@ridderkerkssymfonieorkest.nl.

Een Mannenensemble in de Hoeksche Waard

“Een Hoeks-Waardig Mannenensemble”

Gezocht: enthousiaste zangers die van een uitdaging houden!!

Dirigent en organist Adri Poortvliet wil graag een nieuw mannenensemble samenstellen.

Dit ensemble zal naast christelijk repertoire óók licht klassiek repertoire gaan zingen.

Om tot een goed klinkend ensemble te komen, is het noodzakelijk dat de leden vertrouwd zijn met het notenbeeld, zodat zij zelf in staat zijn om hun partij in te studeren met behulp een voorgespeelde of voorgezongen partij via de computer.

Het ensemble gaat zingen in kerken, tijdens een (zaterdagmiddag) concert en op verzoek ook op zondag tijdens een kerkdienst of zangdienst binnen en/of buiten de Hoeksche Waard.

Om lid te kunnen worden van dit ensemble wordt een maximale leeftijdsgrens gehanteerd van 65 jaar.

Toelating tot dit ensemble is afhankelijk van een eenvoudige stemtest. Omdat er wordt uitgegaan dat de koorleden zelf thuis hun partij “eigen” maken, is het de bedoeling om één maal in de twee weken bij elkaar te komen voor een repetitie.

Getracht wordt om de repetitie te gaan houden op de vrijdagavond.

Om met elkaar kennis te maken en ook met het beoogde repertoire zal er een kennismakingsmiddag op zaterdagmiddag 1 december worden gehouden.

De aanmelders worden na 15 november over het juiste tijdstip en de locatie nader per mail geïnformeerd.

Het voornemen is vanaf januari 2019 met dit ensemble te gaan repeteren.

Mannen, mocht u zich aangesproken voelen en idee hebben om zich hiervoor aan te melden, dan kan dat uitsluitend per e-mail: adri.poortvliet@filternet.nl

Ook mannen van buiten de Hoeksche Waard die hier interesse voor hebben zijn van harte welkom en worden vriendelijk verzocht te reageren.

Heeft u interesse? Graag reageren vóór 15 november 2018.

SFEERVOLLE WINTERMARKT IN KERK TE SLIKKERVEER



Zaterdag 8 december is er in de Christus is Koning kerk aan het Dillenburgplein weer een wintermarkt.

Deze markt staat al een aantal jaren bekend om zijn sfeervolle en ongedwongen gezelligheid.

De ingang van de kerk nodigt door de leuke kerstaankleding meteen uit om binnen te gaan kijken.

Natuurlijk kan er op deze markt van alles gekocht worden, behalve veel kerstartikelen hebben we ook prachtige kerststukjes, plantenbakjes en de kransen niet te vergeten! Verder vogelvoerders, zelfgemaakte advocaat en jam, prachtige sieraden, woonaccessoires enz. enz.

Tevens zijn er mooie en zelfs compleet aangeklede kunstkerstbomen te koop. Ons winterrestaurant was vorig jaar een groot succes.....u wordt op uw wenken bediend en kunt gezellig zittend genieten van koffie, thee, heerlijke erwtensoep en allerlei andere lekkere dingen.

En niet te vergeten....ons RAD VAN AVONTUUR !!! Er zijn prachtige prijzen en waardebonnen te winnen die voor een groot deel beschikbaar gesteld zijn door winkeliers. Het Rad draait 's morgens vanaf 11 uur en 's middags vanaf half 2.

De helft van de opbrengst is bestemd voor een goed doel.

De markt is geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom !!

Kerst-Doelenconcerten 2018

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2018 twee Kerst-Doelenconcerten in de ambiance en sfeer van Concertgebouw de Doelen in Rotterdam.

Onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen wordt het meest indrukwekkende en inspirerende verhaal in de wereldgeschiedenis tot klinken gebracht: Een groot en machtig wonder - hét verhaal van liefde, licht en leven. Het afwisselende programma wordt gebracht met verwondering, verrassing en vreugde!

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus geeft de serie Kerst-Doelenconcerten 2018 vorm en inhoud met medewerking van: het Golden Circle Ensemble o.l.v. John Bakker, André de Jager(orgel), André van Vliet (piano).en het orkest l' Orchestra Particolare.

Data en aanvangstijden: zaterdag 15 december aanvang 14.00 uur en donderdag 20 december, aanvang 20.00 uur. Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam.

Toegang: toegangsbewijzen vanaf € 25,- zijn te bestellen via de website: www.dedoelen.nl of telefonisch 010 217 17 17 of aan de kassa van Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50 te Rotterdam. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, programmaboekje en garderobe.



(CONCERT) AGENDA

1 en 15 november	Fontein	Inloopochtend vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
15 november en 6 december	Fontein	Lunchcafé de Fontein 12.30 uur	Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
9 november 2018	Soosruimte Fontein	Ontmoetingsavond 30+ vanaf 20.00 uur	glaasje, spelletje, praatje..
11 november 2018	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij 17.00 uur	Chr.Gem.koor 'Asaf'en Chr.Gem.koor 'Sanctus' o.l.v. Everhard Zwart
11 november 2018	Christus is Koningkerk, Slikkerveer	Johannes de Heer zangdienst Aanvang 15.30 uur	Koffie/thee vanaf 15.30 uur
11 november 2018	Schotse kerk Rotterdam	Herdenkings-en vredesdienst 19.30 uur	
11 november 2018	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang 19.30 uur	m.m.v. Bethelkerkkoor Orgel: Aarnoud de Groen
17 november	Opstandingskerk	Najaarsconcert Ridderkerks Symfonieorkest	Aanvang 20.00 uur Kaarten aan de zaal
18 november	Opstandingskerk	INLEVEREN artikelen kerstpakketten	
18 november 2018	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij 17.00 uur	Bethelkerkkoor o.l.v. Wim de Penning Ds.Erick Versloot
20 november 2018	De Hoeksteen	CMV Passage	m.m.v. Dhr. Tetteroo uit Delft
25 november 2018	Opstandingskerk	Heel Rijsoord zingt 15.00 uur	
30 november 2018	Theater Het Plein	Filmhuis Ridderkerk 19.15 uur	Film 'Phantom Thread'