

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten	2,3
Overlijden... zieken(t)huis, Kerkbalans, contact met predikant	4,5
Reisverslag, opbrengst collecten en giften, VVB	6,7
Verjaardagen, Bazaar 2019, NBG bijbelleesrooster	8,9
Lunchcafé, Inloopochtenden, Ontmoetingsavond 30+, Passage, PCOB.	10,11
Doopreünie, De kerk...een open deur.	12,13
Rwanda, Orgelspektakel met Arjan Breukhoven	14,15
Chocoladetabletten, Concert Symfonieorkest, Classis	16,17
Concert Mannenkoren, Filmhuis, Bezoek Pauluskerk	18,19
(concert)agenda.	20

Van de redactie

Het is alweer bijna mei.... De planten en bloemen in de tuin schieten de grond uit. Wat is de natuur toch prachtig!!! Om stil van te worden! Stil waren we ook toen we tijdens de Paasdageraadsviering 's morgens om half zeven de prachtige zon zagen opkomen... Een moment van ontroering...

Over enkele weken zal de doopreünie worden gehouden! Een dienst waar al lang door velen naar wordt uitgekeken.

In dit nummer van Rijsoord aan 't Woord wat voor u ligt vindt u heel veel informatie over de diverse concerten en evenementen die in onze kerk zullen worden georganiseerd, zoals een concert met mannenkoren, een orgelspektakel, een concert met het Ridderkerks symfonieorkest. Prachtige muziek, zo dicht bij huis!

Op 25 mei is er weer de traditionele open middag van onze kerk, waarbij we hopen dat zowel gemeenteleden als andere inwoners van Rijsoord bij ons op bezoek zullen komen om te genieten van creativiteit en mooie muziek.

Mei is ook de maand van de herdenking van onze vrede... van onschatbare waarde.

We hoeven het nieuws maar aan te zetten om te zien hoe het ook anders kan...

We wensen u een vredevolle, zonnige, muzikale maand toe en veel leesplezier!

Stencilen:

Maandag 27 mei

**Bundelen:**

Woensdag 29 mei

om 09.30 uur

Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand juni met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 24 mei bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 5 mei 2019

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : W. Otte en W. van Prooijen
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk in Actie Noodhulp Syrië
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair Werk

Zondag 12 mei 2019—DOOPREÛNIE

10.00 uur : Ds. A.v.d.Beld, Almelo
Ds. T.Flim, Hellevoetsluis
Ds. D.G. ter Horst, Hellevoetsluis
Ds. J. Hofland, Hillegom
Ds. G.H. Offringa, Rijsoord

Chauffeurs : H. Bestebreurtje en J.C. Op den Brouw
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Zondag 19 mei 2019—Uitzending Radio Ridderkerk

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Church4you
Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Zondag 26 mei 2019

09.30 uur : Ds. A.M. Los, Oosterhout
Chauffeurs : Wim van Bruggen
Koster : C. IJsselstein en M.C. Verveer
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair Werk

Donderdag 30 mei 2019—HEMELVAARTSDAG

Gezamenlijke viering SARI kerken (Christus is Koningkerk, Bolnes, Levensbron, Opstandingskerk in de Levensbron, Ridderkerk

09.30 uur : Mevr. R. Keijzer, Bolnes

Bij de diensten

We hebben Pasen gevierd: Jezus leeft, naar Hem mogen wij heten. Toch verwijst alles wat wij in de bijbel lezen, wat wij in de kerk vieren, wat wij bidden, doen en laten, naar de ene God en Vader. In de christelijke traditie is altijd gebeden in de naam van Jezus, in de Rooms-Katholieke traditie ook in naam van moeder Maria, maar in de kern verwijzen onze gebeden door naar onze Vader in de hemel, Bron van leven, Bron van licht. Aan het einde van deze maand vieren wij het feest van Hemelvaart. Van daaruit zullen wij kracht ontvangen (Lucas 24:49).

Op **zondag 5 mei** is het de derde zondag van Pasen. We zingen de lofzang met Psalm 33. Dat lied past ook goed bij de Bevrijdingsdag die wij vandaag willen vieren. Wij danken God dat we in een vrij land mogen leven. En we bidden om bevrijding voor oude en jonge mensen die vandaag nog lijden onder oorlog en geweld.

*Eens zal er vrede zijn,
eens droogt God elke traan
en nergens wordt meer kwaad gedaan,
op alles staat zijn heil'ge naam.
Geen oorlog wordt nog geleerd
wanneer de Heer regeert.*

Hanna Lam

Op **zondag 12 mei** hebben we wel een heel bijzondere dienst in onze kerk. Het zal een feestelijke samenkomst zijn van mensen die eens in de Opstandingskerk werden gedoopt, die werden opgenomen in de gemeente van de Heer, één van Geest. Tijdens deze dienst zal emerituspredikant ds. Van de Beld (Almelo) voorgaan (hij was van 1986 t/m 1996 predikant in onze gemeente). Ook emerituspredikant ds. Hofland (Hillegom) hoopt er te zijn, evenals collega's ds. Flim en Ter Horst (Hellevoetsluis). Het wordt zo een echte reünie. Elders in dit kerkblad leest u meer over de organisatie van één en ander. De kerkdienst begint om 10.00 uur.

Zondag 19 mei is de vijfde zondag van Pasen. In de Lutherse traditie noemt met deze zondag: Cantate, 'zing'! Wij willen vooral de liefde bezingen, de liefde tot God en de liefdevolle zorg voor de naaste. Jezus geeft dit gebod aan zijn discipelen (Joh. 13). Het is een verwijzing naar het Oude Testament, naar Deuteronomium 6. 'Heb elkaar lief zoals Ik jullie heb liefgehad'.

Op **zondag 26 mei** zal ds. A.M. Los uit Oosterhout bij ons voorgaan.

- Op donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag. Terwijl Jezus zijn leerlingen zegent wordt Hij opgenomen in de hemel. Lucas schrijft dat de leerlingen heel blij zijn, zij loven God (Luc. 24:52). Wij hebben dan ook een kerkdienst op deze dag en wel een gezamenlijke dienst met de Protestantse Gemeente de 'Levensbron' te Ridderkerk, de Christus is Koningkerk en de Protestantse Gemeente Bolnes. De kerkdienst vindt plaats in de 'Levensbron'.
Onze voorganger is mw. R. Keijzer-Meeuwse uit Voorburg, zij is de nieuwe pastor van de PG Bolnes. De dienst begint om 9.30 uur.

Wensen wij elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe!

Overleden

In de Stille Week voor Pasen, op dinsdag 16 april 2019, overleed Henk Harmsen op de leeftijd van 57 jaar.

Vorig jaar juni trouwde Henk met Jantine. Samen gingen zij de weg van geloof, hoop en liefde.

Nu moeten hun wegen zich al scheiden. Maar, zo staat het op de rouwkaart: de liefde blijft. Henk zal begraven worden op woensdag 24 april.

Op die dag is er een dienst van herdenken, in de Opstandingskerk, en de begrafenis vindt aansluitend plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Achterambachtseweg in Hendrik Ido Ambacht. In het volgende kerkblad zullen we Henk gedenken.

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar Jantine en verdere familie en vrienden.

ds. G.H. Offringa



Zieken(t)huis

Van onze zieken en herstellenden noemen wij:

mw. W. Lodder - van der Steen verblijft in het Rivas Zorghotel in Dordrecht;
mw. S.A. Leentvaar - Bestebreurtje verblijft nog bij Antes Delta in Rotterdam-Lombardijen;
mw. R. Elshout is weer thuis op de Neshoeve.

Als gemeente delen wij in de vragen en zorgen rondom de ziekte van onze leden. Daarbij delen wij in de dankbaarheid om herstel. Zo willen wij onze zieken en herstellenden én hun naasten gedenken met onze aandacht en voorbede.

ds. G.H. Offringa



Stand per 26 april 2019:

Door 145 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 66.772,96. Hartelijk dank daarvoor!

Van 60 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door uw bijdrage over te maken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2019".

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester

Geef vrede door van hand tot hand

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren
bescherm haar als een tere vlam
behoed haar voor gevaren

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven
Geef vrede door, geef haar een kans
een schat om uit te delen

Lied 1014 couplet en 5



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Reisverslag

Voor u ligt mijn tweede reisverslag. Voor de lezers van de Irenekerk en Christus is Koningskerk even een korte toelichting. Mij is gevraagd voorzitter te blijven van het SARI-overleg. In die rol heb ik mij voorgenomen met regelmaat de deelnemende kerken binnen SARI te bezoeken. Een kort verslag is dan wel het minste dat ik terug kan doen voor de gastvrije ontvangst.

De afgelopen periode heb ik de Irenekerk en de Christus is Koningskerk bezocht.

Met de dienst in de Christus is Koningskerk kon ik gelijk aanschuiven bij de Maaltijd van de Heer. De voorganger was dominee Offringa, dus een bekend gezicht. Ook in deze dienst viel mij op dat het vinden van verschillen ten opzichte van de eigen kerk een lastige is, dus ben ik daarmee gestaakt. Het is bovendien niet dienend aan de gedachte van samenwerken, want daarvoor zijn overeenkomsten juist belangrijk. En die zijn er voldoende. Ook nu bleek uit de gesprekken na de dienst, dat de bereidheid tot samenwerken zeker aanwezig is.

De week daarna heb ik de ochtenddienst in de Irenekerk bijgewoond. Gelukkig vooraf de Combinatie even erbij gepakt, anders zou ik veel te vroeg voor de deur gestaan hebben. De dienst werd voorgegaan door een vorige predikant van de Irenekerk en wat wel apart was, is dat achterin de kerk van twee gemeenten hoorders aanwezig waren. De dienst kende ook veel overeenkomsten met de diensten in de andere SARI kerken.

Dat de diensten in de verschillende kerken veel overeenkomsten vertonen is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. We spreken ten slotte al jaren met elkaar en doen ook al verschillende activiteiten samen en dat kan alleen als we als kerken voldoende overeenkomsten hebben.

Waar alle kerken exact gelijk in zijn is het volgende: Als een onbekend gezicht de kerkbanken aanschuift, wordt bijna direct een wervend gesprek gestart om dat onbekende gezicht deelgenoot te maken van de eigen gemeente. Dit moeten we vooral blijven doen. Zeker als verschillende gemeenteleden op bezoek gaan bij andere kerken, is dat een perfect middel om elkaar te leren kennen. Ik wil daarom bij deze iedereen aansporen om nieuwe gezichten in de eigen kerk aan te spreken, maar ook om in een andere kerk een nieuw gezicht te zijn. Dat is heel verfrissend.

Ik heb nu het zogenaamde rondje langs de velden gemaakt, maar ga dat snel herhalen in willekeurige volgorde. Als u ook op bezoek gaat bij andere kerken, het schrijven van een verslag is zuiver vrijwillig, dus laat dat geen beletsel zijn.

Hartelijke groet,

Huib Langbroek

Opbrengst Collectes

31-03-2019	Diaconie	€ 152,95
	Onderhoud gebouwen	€ 130,60
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 54,60
	Spaardoos Kleine projecten Rwanda	€ 55,70
07-04-2019	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 172,10
	Onderhoud gebouwen	€ 134,75
	Eigen jeugd	€ 58,60
	Spaardoos Kleine projecten Rwanda	€ 54,95
14-04-2019	Kerk	€ 140,30
	Onderhoud gebouwen	€ 118,05
	Eigen jeugd	€ 54,00
	Spaardoos Kleine projecten Rwanda	€ 53,00

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 30 maart 2019 t/m 26 april 2019)

Via dhr. W. Belder	voor RATW	€ 10,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 25,00
Via mw. H.A. Versteeg-Leenheer	voor reparatie dak	€ 20,00
Via dhr. W.A. IJsselstein	wijkgeld Elisabeth	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2019".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand mei zal plaatsvinden op 28 mei 2019.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

HEMELVAART

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Al is Hij opgenomen
houd in herinnering
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog
aanschouwen
in alle Eeuwigheid



Lied 663

Verjaardagen

3 mei 1940
De heer D.S. van der Burg
Rijksstraatweg 223
2988 BE Rijsoord

4 mei 1940
De heer C. Bakker
Rijksstraatweg 233
2988 BE Rijsoord

8 mei 1930
Mevrouw C. Nugteren
Zorginstelling "Laurens Aesopos"
Aesoposplaats 2 5^e etage
3076 BA Rotterdam

23 mei 1940
Mevrouw S.A. Leentvaar-Bestebreurtje
Mauritsweg 22
2988 AK Rijsoord

28 mei 1937
Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht

JUNI

1 juni 1929
De heer J. Dorsman
A.M. de Jongstraat 45
2985 TA Ridderkerk



Bazaar 2019

Het doel is gekozen, daarover berichten wij u in de volgende uitgave van Rijsoord aan het Woord graag meer.

Om voldoende handelswaar te kunnen verkopen, zijn wij weer bij de opslag op 25 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur.

Sander Groenendijk en Dick Monshouwer zijn deze ochtend aanwezig om uw spullen in ontvangst te nemen.

Met een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie!



NBG Bijbelleesrooster

woensdag	1 mei	Psalm 144	Geluk voor het volk
donderdag	2 mei	Hooglied 1:1-7	Verlangen
vrijdag	3 mei	Hooglied 1:8-17	Zoete woorden
zaterdag	4 mei	Hooglied 2:1-7	Voor mij is er maar één
zondag	5 mei	Hooglied 2:8-15	Samenkomst
maandag	6 mei	Hooglied 2:16-3:5	Zoeken
dinsdag	7 mei	Hooglied 3:6-11	Bewondering
woensdag	8 mei	Hooglied 4:1-11	Lichaamstaal
donderdag	9 mei	Hooglied 4:12-5:1	Paradijs ...
vrijdag	10 mei	Hooglied 5:2-8	Aangeraakt
zaterdag	11 mei	Hooglied 5:9-6:3	De ware
zondag	12 mei	Psalm 148	Collectieve lof
maandag	13 mei	Hooglied 6:4-12	Stralen
dinsdag	14 mei	Hooglied 7:1-6	Knap
woensdag	15 mei	Hooglied 7:7-8:4	Genieten van elkaar
donderdag	16 mei	Hooglied 8:5-14	De kracht van liefde
vrijdag	17 mei	Psalm 64	Verbaal geweld
zaterdag	18 mei	Jakobus 1:1-18	Verankerd geloof
zondag	19 mei	Jakobus 1:19-27	Woorden en daden
maandag	20 mei	Jakobus 2:1-13	Wet op gelijke behandeling
dinsdag	21 mei	Jakobus 2:14-26	Daadwerkelijk geloof
woensdag	22 mei	Jakobus 3:1-12	Houd je tong in toom
donderdag	23 mei	Jakobus 3:13-18	Wijsheid
vrijdag	24 mei	Jakobus 4:1-10	Wie is jouw vriend?
zaterdag	25 mei	Jakobus 4:11-17	Let op je woorden
zondag	26 mei	Jakobus 5:1-6	Rijk-dom
maandag	27 mei	Jakobus 5:7-12	Geduld
dinsdag	28 mei	Jakobus 5:13-20	Help bidden, want bidden helpt
woensdag	29 mei	Handelingen 1:1-8	Verbondenheid
		Handelingen 1:9-14	Hemelvaart
donderdag	30 mei		Vurig en eensgezind
vrijdag	31 mei	Handelingen 1:15-26	Lotgeval
zaterdag	1 juni	Psalm 120	Ontheemd
zondag	2 juni	Spreuken 6:20-35	Vreemdgaan is gevaarlijk
maandag	3 juni	Spreuken 7:1-27	Laat je niet verleiden
dinsdag	4 juni	Spreuken 8:1-11	Filosofie is ...
woensdag	5 juni	Spreuken 8:12-21	... liefde voor de wijsheid

Lunchcafé de Fontein

Gezellig samen eten in lunchcafé de Fontein?



Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

- Donderdag 2 mei (opgavedatum reeds verstreken)
- Donderdag 16 mei (opgeven tot uiterlijk 9 mei)
- Donderdag 6 juni (opgeven tot uiterlijk 30 mei)

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt. Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom!

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-.

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208)
Hartelijke groet, Marrie en Ria

Ontvangen giften diaconie

Via Mw. P. Bezemer voor de Diaconie € 10,00
Via Mw. W. Barnard voor de paasattentie € 10,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Kees Alblas
Penningmeester CvD

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

2 mei en 16 mei

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor een
praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van
de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer
23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 10 mei 2019

*Achter de bar staan dan
Derus en Bas*

C.M.V. Passage.

Allemaal van harte welkom op 21 mei. Het is alweer de laatste Passage avond van het voorseizoen.

Er wordt een gezellige avond gepresenteerd door Emmy en Martin de Bruin uit Oostendam. Dit echtpaar komen met een presentatie die de naam heeft "Jeugdsentiment met koek & snoepie". Er wordt ook een kwis gepresenteerd.

In de pauze is er gelegenheid om snoep te kopen en er zijn deze avond nog meer verrassingen. Dus leden probeer deze avond vrij te houden en niet leden zijn ook welkom tegen een kleine vergoeding. De avond begint zoals altijd om 19.45 uur in de Hoeksteen.

Met vriendelijke groet
Het bestuur van Passage,
Pauly Bestebreurtje.

PCOB.

Woensdag 29 mei houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

De heer J. Kievit uit Sommelsdijk houdt een lezing over:
Het leven en werken van Maarten Luther.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein.
Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. Informatie over het lidmaatschap PCOB: 417660.

Deurcollecte in de maand mei - bestemd voor Missionairwerk**Pionieren rond zingevingsvraagstukken**

Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclubs, taallessen, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor Bijbelstudie of celebration.

In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap.

Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en Kliederkerken, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken. Doet u mee?

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

12 mei - Doop reünie

Het is bijna zover!!! Op 12 mei zal de Doopreünie plaatsvinden!

We hebben al heel veel aanmeldingen ontvangen van uitgevlogen gemeenteleden die deze kans willen aangrijpen om nog eens te gast te zijn in de gemeente waar ze zijn gedoopt. Het wordt vast een hele bijzondere dag!!!



In de kerk zal ook het doopboek liggen zodat u zelf kunt opzoeken waar uw naam geschreven staat.

Tot onze grote vreugde zullen er vijf!!! predikanten aanwezig zijn in deze dienst. Het wordt een feest van herkenning!

Om te zorgen dat iedereen elkaar herkent liggen bij de ingang van de kerkzaal etiketten. U zal vriendelijk worden verzocht uw naam op het etiket te schrijven en op uw kleding te plakken. Dit maakt een eventuele herkenning wat gemakkelijker!

We zijn nog wel op zoek naar doopfoto's. We willen daar graag een beamerpresentatie van maken. Graag inleveren bij één van de leden van GOT.

Er is een speciaal emailadres aangemaakt voor alle aanmeldingen en verdere communicatie.

Na de dienst op 12 mei, die om 10.00 uur begint, waaraan alle predikanten hun medewerking verlenen is er een gezellige reünie en voor degenen die dat wensen een broodmaaltijd. Het belooft een fijne, gezellige samenkomst te worden.

Heeft u een doopjurk? Breng hem mee, het liefst op een knaapje! Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk doopjurken de kerkzaal feestelijk aankleden. Er liggen kaartjes waarop u de familienaam van de doopjurk kunt vermelden en evt. verdere informatie.

Emailadres voor alle meldingen en correspondentie:

doopreunieopstandingskerk@gmail.com

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk mensen uit te nodigen maar misschien is er iemand vergeten..... U bent ook van harte welkom, ook als u niet in onze kerk bent gedoopt!!! Dit geldt zeker ook degenen die vóór 1945 zijn gedoopt, en wellicht geen uitnodiging hebben gehad. IEDEREEN IS WELKOM!!! Alle gemeenteleden worden verwacht op deze feestelijke dag. Wilt u zich a.u.b. wel opgeven voor de lunch, dan kunnen we zorgen dat er genoeg te eten is...

Gemeenteopbouw-en Toerusting



Collecte zondag 12 mei 2019 - bestemd voor jeugdwerk Protestantse Kerk

Op school het geloof ontdekken

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend, soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Het is fantastisch dat er kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school- en kerkvieringen. Ook geven kerken soms ondersteuning op scholen bij het godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren, of denken zij mee over de identiteit van de school. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking. JOP denkt mee over bijvoorbeeld de invulling van een school- en kerkviering, en ondersteunt kerken en scholen die willen experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen. Verder organiseert JOP netwerkbijeenkomsten en biedt ondersteunende materialen, voorbeelden uit de praktijk en achtergrondartikelen aan. Op een besloten Facebookpagina kunnen kerken en scholen hun vragen, inspiratie en praktische handvatten delen om de relatie tussen school en kerk vorm te geven. JOP werkt niet alleen samen met lokale kerken en scholen, maar ook met koepelorganisaties in het onderwijs.

Met uw bijdrage aan deze collecte geeft u nog meer kinderen de kans om het christelijk geloof via de school te ontdekken.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

25 mei 2019—De Kerk.... een open deur- 14.00 uur

De voorbereidingen voor de jaarlijkse open middag van onze kerk zijn al in volle gang.

Medewerking wordt verleend door Trijnie van der Waal en haar dochter Ariane. Zij tonen hun beeldhouwwerk. De Liturgische bloemschikgroep vertelt over hun mooie werk. Sander Groenendijk toont zijn prachtige reisfoto's. Ook Ds. Wierdsma uit Rotterdam zal aanwezig zijn om iets te vertellen en te verkopen ten bate van het hulpprojekt in het buitenland dat zij ondersteunt.

Ook zal er muzikaal weer veel te beleven zijn. We kunnen gaan genieten van het bekende **popkoor 'A lot of' uit Barendrecht**. Zij brengen vanaf 14.30 uur bekende popsongs ten gehore.

Dit jaar is er een leuke fotowedstrijd.

Wie maakt de origineelste foto van ons prachtige dorp???

Er is een mooie prijs mee te winnen. Dus: ga erop uit!!! Kijk om u heen en maak een mooie foto! De foto's kunnen digitaal worden ingeleverd op het volgende emailadres:

Fotowedstrijdopstandingskerk@gmail.com

Uiterste inleverdatum: 20 mei!!

We wensen u veel succes!!



Rwanda

Begin april werd in de Fontein de jaarlijkse zogenoemde Kerkenvergadering gehouden. Dat is een bijeenkomst met een afvaardiging van de kerkenraden van alle bij de uitwisseling met Rwanda betrokken gemeenten. Zij worden dan bijgepraat. Dit keer waren ook de Rwandawerkgroepen (dat zijn plaatselijke commissies m.b.t. de uitwisseling) uitgenodigd, omdat we een Rwandese gast in ons midden hadden. Die gast was Jean de Dieu Munguyiko, sinds 1999 werkzaam bij de stichting Mwana Ukundwa.

Vorige maand was het 25 jaar geleden dat de genocide in Rwanda begon. Gedurende 100 dagen werden bijna een miljoen Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord door Hutu-rebellen. Bijna 230.000 kinderen werden wees, zo ook Rose Gakwandi. Zij zat samen met haar man en kinderen verstopt in een huis in Butare en overleefde met haar gezin de genocide, maar haar ouders niet. Rose voelde zich wees en besloot zich na de genocide in te zetten voor al die jonge kinderen, die zijn achtergebleven als wees. In 1995 richtte ze in Butare de stichting [Mwana Ukundwa](#) (afgekort: AMU) op, wat in het Rwandees "geliefd kind" betekent. AMU heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar in totaal zo'n 2.400 kinderen en hun opvangzinnen begeleid worden. Tegenwoordig zijn de meeste kinderen echter wees door aids. AMU besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten.

Onze gast in Rijsoord, Jean de Dieu, is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma. Hij onderhoudt contacten met vijf scholen in Kigali. Deze scholen krijgen financiële steun om extra klaslokalen en toiletgebouwen te bouwen of om lokalen te renoveren. Hij bespreekt met de scholen of er problemen zijn met leerlingen door armoede of ziekte en overlegt met de scholen hoe AMU kan helpen. Veel kinderen die de basisschool hebben afgerond, kunnen een beroepsopleiding volgen in zowel Butare als Kigali. Deze leerlingen, tussen de 12 en 20 jaar oud, leren er naaien, brood bakken of schoenen maken. Zo bouwen zij aan hun eigen toekomst.

Jean vertelde zeer bevlogen over twee kinderen van [Mwana Ukundwa](#). Zo is er Claire, die tijdens de genocide wel gewond is geraakt, maar kon overleven. Zij was enorm getraumatiseerd en had niemand om erover te praten tot ze 'mama Rose' ontmoette. Dankzij AMU kon Claire heel voorzichtig een nieuw bestaan opbouwen. Ze werkt nu als receptioniste bij de stichting en heeft een eigen gezin.

Verder vertelde Jean over Ari, die als baby ter wereld kwam met het hiv-virus. Zijn moeder kon hem niet ondersteunen. Hulpverlener Jean is zijn redding. Ari en zijn moeder worden ondersteund met schoolgeld en een zorgverzekering. Ari's moeder leert een eigen bedrijfje starten en Ari leert hoe hij met zijn ziekte moet omgaan.

Onlangs heeft Kerk in Actie het boek 'Mensen van hoop. Christenen in Rwanda' uitgebracht. Hoe kun je na de gruwelijke massamoorden, verwoestingen door het hele land en een getraumatiseerde bevolking ooit verder met elkaar? Die vraag is na 25 jaar nog steeds actueel in Rwanda. De littekens zijn nog steeds zichtbaar. In het boek kunt u lezen hoe de kerk ook in Rwanda een baken van hoop is. Christenen zetten zich in voor verzoening en vooruitgang. Een nieuw begin is altijd mogelijk!

Dit boek is gratis te bestellen op de website van Kerk in Actie:
<https://webwinkel.pkn.nl/Zoeken/?term=mensen+van+hoop>

Er zullen enkele exemplaren op de koffietafels liggen die u mee naar huis mag nemen.

Namens de ZWOE-groep, Wilma Barnard



Orgelspektakel door Arjan Breukhoven op zaterdag 1 juni 2019

Het duurt nog een paar weken, maar dan is het zover dat Arjan Breukhoven in onze kerk een 'orgelspektakel' komt brengen wat zijn weerga niet kent. Wie hem wel eens eerder heeft gehoord, weet dat hij heel goed thuis is op de klavieren.

Arjan heeft het volgende programma samengesteld:

ALBERT RENAUD - Toccata

ARJAN BREUKHOVEN - Improvisatie 'Ere zij aan God, de Vader'

JOHANN SEBASTIAN BACH - Air en Badinerie

LEON BOËLLMANN - Prière a Notre-Dame & Toccata

ARJAN BREUKHOVEN - Improvisatie 'Hine Ma Tov'

ALFRED HOLLINS - A Trumpet Minuet

DOMENICO CIMAROSA - Introduction

GABRIEL FAURÉ - Les Rameaux

ARJAN BREUKHOVEN - Improvisatie over Psalm 98 '*Zingt, zingt een lied nieuw gezang de Heere*'

CHARLES MARIE WIDOR - Toccata

ARJAN BREUKHOVEN - Improvisatie 'Stay with me till the morning'

ARJAN BREUKHOVEN - Improvisatie 'You raise me up'

MONS LEIDVIN TAKLE - Waltz Heroic

ARJAN BREUKHOVEN - Slotimprovisatie

Voorafgaand aan het concert is er een mogelijkheid om koffie/thee te drinken en/of cd's te kopen.

Het concert begint om 16:00 uur, vanaf 15:30 uur is de kerk open.

Kaarten á € 5,00 zijn aan de kerkzaal verkrijgbaar. Kinderen tot 15 jaar gratis.

Komt allen!

Een hartelijk groet namens de liturgiecommissie



Te koop:

Chocolade tabletten met foto van de Opstandingskerk

glutenvrij

Afmeting 10 x 15 cm voor € 10,00

Afmeting 15 x 20 cm voor € 15,00

Keuze uit melk en puur

De opbrengst is voor de reparatie van het dak van de kerk

De tabletten zijn verkrijgbaar bij de leden van het College van Kerkrentmeesters

Telefonisch bestellen kan ook:
0180-490146 of 0180-423659



Concert Ridderkerks Symfonieorkest op zaterdag 11 mei a.s.

Op 11 mei a.s. is er in de Opstandingskerk weer een concert van het Ridderkerks Symfonieorkest.

En ook dit keer is er iets bijzonders te melden over het concert. Het orkest concerteert op deze zaterdag voor het eerst onder leiding van Jean-Pierre Gabriël. Jean-Pierre staat sinds februari voor het orkest, na het vertrek van Marcel Geraeds eind vorig jaar.

Op het programma staan de Zesde Symfonie van Schubert, Russische volksliederen en Het betoverde meer van Liadov. Tijdens het concert wordt een aantal liederen gezongen door sopraan Karin Hoenselaar, die ook cello speelt in het orkest.

Het concert begint met een kort optreden van het Ridderkerks Jeugdorkest onder leiding van Ivo Kouwenhoven, een nieuw orkest van de Ridderkerkse muziekschool.

Het concert begint om 20:00 uur.

Kaarten kosten 15 euro en zijn te koop voor aanvang van het concert en te reserveren via info@ridderkerkssymfonieorkest.nl.



Korte impressie classicale vergadering Zuid-Holland Zuid van maart 2019

Afgevaardigden Generale Synode

De afgevaardigden naar de generale synode hebben zich aan de classicale vergadering voorgesteld. Het zijn de diakenen Arjan Bas en Gerarda Herrewijnen, ouderling-kerkrentmeester Rokus Vlot en ouderling Frank van der Duijn Schouten. Ds. Robert Wilschut was deze avond verhinderd. De vijf afgevaardigden overleggen onderling voor iedere synodevergadering. Ze brengen verslag uit aan de classicale vergadering. Overigens zijn de verslagen van de synode ook te vinden op de landelijke website.

Team mobiliteit

Het team mobiliteit van het dienstencentrum heeft de vergadering geïnformeerd over de mogelijkheden van een tijdelijke voorziening in een gemeente, zoals een interim-predikant en kerkelijk werker. Klaas Dijkstra en Heleen Haasdijk van het team benadrukten dat gemeenten in de toekomst vaker moeten samenwerken om met elkaar een fulltime predikantsplaats te kunnen betalen. De classis (met name de classispredikant) heeft ook een taak in het begeleiden van gemeenten die de samenwerking zoeken.

Classispredikant

Ds. Gerrit van Meijeren start binnenkort met het bezoeken van de gemeenten. Hij is inmiddels al bij een aantal werkgemeenschappen van predikanten en kerkelijk werkers aangeschoven.

Visitatie

Het classicaal college voor de visitatie heeft in de nieuwe structuur van de kerk een andere rol gekregen. De reguliere visitatie is 'afgeschaft'. Het is de bedoeling dat de gemeenten elkaar in ringen ontmoeten. De classispredikant en de voorzitter van het classicaal college voor de visitatie hebben de taak te stimuleren dat de ringen van start gaan en gaan functioneren.

De classicale vergaderingen van Zuid-Holland Zuid en Zuid-Holland Noord hebben ouderling dhr. Wilco Scheurwater uit Papendrecht benoemd tot voorzitter van het gezamenlijke college voor de visitatie Zuid-Holland.

*Vrede begint met een
glimlach en een glimlach is
het begin van de liefde.*

(uitspraak van Moeder Teresa)

Groot mannenkoor in groots concert in de Opstandingskerk.

Als u echt kennis wilt maken met een écht mannenkoor, dat een zeer afwisselend programma zingt, dan kunt u op zondagmiddag 2 juni 2019 om 15.00 uur terecht in de Opstandingskerk aan de Rijksstraatweg 95 in Rijsoord. De kerk is om 14.30 uur open.

Onder leiding van dirigent Hans van der Toorn brengen de Koninklijke Zangvereniging Rotte's Mannenkoor en het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA onder het motto 'Die zomer was het geen oorlog meer' met, waar nodig, Anton Doornhein achter het orgel, een concert, dat gezien het programma, rustig 'groots' genoemd mag worden. Met op de achtergrond de gedachte aan mei 1940 wordt in het gedeelte voor de pauze een meer ingetogen programma afgewerkt met onder andere werken van Arvo Pärt, de Dordtse componist Otto Deden met zijn 'Ballade van de 4e mei', Charles Gounod en Anton Bruckner. Besloten wordt met een Russisch Onze Vader en een Russische Mariahymne. Er wordt dus niet alleen gedacht aan de ellende van de oorlog, maar in verschillende werken glinstert ook de hoop.

Na de pauze heeft het concert een feestelijker karakter. Na de goede wensen, op muziek gezet door de Estische componiste Ester Mägi, klinken onder andere twee luchtige liederen van Francis Poulenc, gezongen door een dubbelkwartet, het vertrouwde 'Finlandia', maar dan in het Fins van Jean Sibelius en 'Landerkennung' van Edvard Grieg. Het concert wordt besloten met het zeer bekende 'We'll meet again' van Vera Lynn in een arrangement voor vierstemmig mannenkoor.

Wees niet bang om te komen, omdat u vreest daarna ook in een koor te willen gaan zingen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Alleen genieten van de kennismaking met een mannenkoor van tegen de zeventig koorzangers op een rustige zondagmiddag is uiteraard ook gewoon heel plezierig.

De toegang kost tien euro en dat is inclusief een kop koffie of thee in de pauze. Na afloop van het concert is er nog alle gelegenheid voor een gezamenlijk samenzijn.

Kaarten kunnen rechtstreeks besteld en gereserveerd worden via de website van de Koninklijke Zangvereniging Rotte's Mannenkoor (<http://www.rottesmannenkoor.nl/kaarten-bestellen/>) en ook bij de secretaris Theo Zijlstra (tcm.zijlstra@upcmail.nl) of bij Ton van Buren (Jtvanburen1970@gmail.com).

Projectzangers

Direct na het zomerreces gaan de beide mannenkoren werken aan een volgend project, waarbij projectzangers van harte worden uitgenodigd. Projectzangers worden geen vast lid van het koor, maar zijn tot en met de uitvoering van het project aan het koor verbonden. Uiteraard mogen zij daarna lid van het koor worden.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de Koninklijke Zangvereniging Rotte's Mannenkoor Theo Zijlstra (tcm.zijlstra@upcmail.nl), die voor beide koren de honneurs waarneemt.



vrijdag 31 mei 2019

I'll push you

Justin Skeesuck en Patrick Gray zijn beste vrienden en ondernemen, wat allemaal begon met drie woorden, een reis doorheen de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Deze zal 34 dagen in beslag nemen terwijl ze 500 mijl doorkruisen. Doordat Justin in een rolstoel zit vanwege een zeldzame zenuwaandoening zal Patrick zijn vriend voortduwen.

Inleiding om 19.15 door Herman Offringa
Aanvang filmvertoning: 19.30 uur

Zoals gebruikelijk is er na de film gelegenheid tot het drinken van een drankje en een nagesprek.

Kaartverkoop: Wereldwinkel, Schoutstraat 17 (vanaf 14 dagen voor de voorstelling) én aan de zaal (vanaf 19.00 uur). Toegangsprijs € 5,-

Bezoek aan de Pauluskerk

De diaconie van de Levensbron organiseert op zondagmiddag 19 mei a.s. een excursie naar de Pauluskerk te Rotterdam.

De uitnodiging is bedoeld voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Deze activiteit wordt ook mede namens de andere SARI-diaconieën (waaronder dus ook Rijsoord) georganiseerd en biedt zo tevens een mooie gelegenheid om met elkaar wat nader kennis te maken.

Het is de bedoeling dat we met eigen auto's naar Rotterdam gaan en zoveel mogelijk met elkaar meerijden.

We vertrekken om 14.30 uur vanaf de parkeerplaats naast de Levensbron en het gebouw van GOED aan de Jan Luijkenstraat 10 te Ridderkerk.

U of jij kunt zich aanmelden voor deze (gratis) excursie via het mailadres diaconie@levensbron.nl of via een van de diakenen. Wij hopen op een mooie opkomst ! Een hartelijke groet namens de SARI-diaconieën.

PS: Wilt u bij uw aanmelding aangeven of- en zo ja hoeveel personen met u mee kunnen rijden, of dat u zelf geen vervoer beschikbaar heeft?



(CONCERT) AGENDA

2 en 16 mei 6 juni	De Fontein	Lunchcafé de Fontein Aanvang 12.30 uur	Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
2 en 16 mei	De Fontein	Inloopochtend vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
10 mei	Soosruimte Fontein	Ontmoetingsavond 30+ vanaf 20.00 uur	Praatje, glaasje, spelletje, ontmoeting
11 mei	Opstandingskerk	Concert Ridderkerks Symfonieorkest Aanvang 20.00 uur	verdere info in dit blad
12 mei	Opstandingskerk	DOOPREÛNIE 10.00 uur	Graag opgeven voor lunch
19 mei	Breepleinkerk	Zingen maakt blij 17.00 uur	'De Verenigde zangers' Ds. Panc Vermaat
19 mei	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang 19.30 uur	Koor- en samenzang
21 mei	De Hoeksteen	CMV Passage	m.m.v. Fam.de Bruin over Jeugdsentiment met koek & snoepie
25 mei	Opslagruimte Ba- zaar	Verzamelen spullen tussen 10 en 11 uur	
25 mei	Opstandingskerk	De kerk...een open deur.. vanaf 14.00 uur	m.m.v. A Lot of... Ds.Wierdsma en div. ge- meenteleden
29 mei	Christus is Ko- ningkerk Slikker- veer	PCOB Aanvang 14.00 uur	Lezing over het leven en werken van Maarten Luther door Dhr.J.Kievit
31 mei	Theater het Plein Ridderkerk	Filmhuis Ridderkerk 'i'll push you'	Aanvang 19.15 uur
1 juni	Opstandingskerk	Orgelspektakel met Arjan Breukhoven 16.00 uur	voor kaarten zie info in dit blad
2 juni	Opstandingskerk	Groot mannenkoor in concert Aanvang 15.00 uur	verdere info in dit blad