

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten.	2,3
Wij gedenken..., onze mobiele telefoon en de Bijbel	4,5
Terugblik jaarlijkse BBQ, verantwoording giften	6
Bijbelkring Ruth, Collecte zondag 8 september	7
Kerkelijke stand, verjaardagen, ontvangen giften, Bijbelleesrooster	8,9
Zieken(t)huis, Chocoladetabletten, inloopochtenden, 30+ avond	10
CMV Passage, PCOB, Lunchcafé de Fontein, Vrouwtje Even	11
Kort verslag kerkenraadsvergadering 17-7-2019	12
Gedicht 'Help mij Heer', Vrouwtje 'Even'	13,14
Opbrengst collectes. Luistertip, Orgelconcert.	15,16
Bazaar, Rezoords Pannekoekenbenefiet(s)	17,18
Algemene Verordening Gegevensbescherming, Reisverslag	19,20
Cursus TVG, Kerkbalans	21
(Concert)agenda.	22

Van de redactie

Als u dit leest is het al weer september. Er zullen ongetwijfeld nog veel zonnige dagen komen maar 's morgens vroeg is het toch al te merken dat we weer richting de herfst gaan, het is al wat kouder, er ligt wat mist over de velden....

De activiteiten voor het nieuwe seizoen zijn inmiddels gestart, binnenkort worden weer de nieuwe ambtsdragers bevestigd, de startweek is achter de rug en er begint weer een nieuwe Bijbelkring. Genoeg om dankbaar voor te zijn. Ik hoorde vanmorgen iemand vertellen dat ze iedere avond in een boekje vijf dingen opschrijft waar ze over die dag dankbaar voor is. Ik vond het zo'n mooie gedachte! Het zit vaak in de kleine dingen, maar je moet het wel (willen) zien....

In deze editie vindt u weer genoeg om van te genieten: Fietsen met aansluitend een pannenkoek, een prachtig orgelconcert, en natuurlijk onze wekelijkse bijeenkomsten op zondagmorgen waar we door middel van Woord, Zang en Gebed onze Hemelse vader danken en eren.



Ik wens u veel leesplezier en een fijne maand september!

Stencilen:

Maandag 30 september

**Bundelen:**

Woensdag 2 oktober
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand oktober met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 27 september bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 1 september 2019—STARTZONDAG

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : N.H.Baars en W.A.IJsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Zondag 8 september 2019

09.30 uur : Mw. Ds. F. Wierdsma, Rotterdam
Church4you : Mirjam Op den Brouw en Pauline Bezemer
Chauffeurs : P. Bezemer en C. IJsselstein
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Zondag 15 september 2019—BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. IJsselstein
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Zondag 22 september 2019

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht
Chauffeurs : D.W. Alblas en A. Bode
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Zondag 29 september

m.m.v. Chr. Gemengd Koor de Slagzingers uit Barendrecht

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
 Chauffeurs : A.C. Alblas en W. van Gameren
 Koster : Wim van Bruggen
 Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Missionair werk

Zondag 6 oktober—ISRAËLZONDAG

09.30 uur : Mevr. Ds. M.L. Meijer, Nieuwerkerk a/d IJssel
 Chauffeurs : C.J. op den Brouw en N. Pikhaar
 Koster : Henk van Mastrigt
 Collecte : 1e Kerk en Israël
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Plaatselijk Jeugdwerk

Bij de diensten

Op **zondag 1 september 2019** begint een nieuw seizoen van kerkenwerk. De landelijke kerk (PKN) reikt ieder jaar een thema aan. Dit jaar is het thema *Een goed verhaal*. In de kerk leven en werken we vanuit het Goede Verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van wijsheid, van geloof, hoop en liefde. Op zondagen mag ik dat Woord vertolken en leggen naast het gemeentelven vandaag. Een goed verhaal laat je niet koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf, maar deel je graag met anderen.

Laten we het nieuwe kerkelijke seizoen beginnen met 'een goed verhaal'. Maar wat is een goed verhaal? Ik denk aan de bijzondere Bijbelverhalen die ik als kind hoorde en zijn blijven haken: van Mozes op de berg, van Jona in de vis, van Daniël in de leeuwenkuil, de barmhartige Samaritaan.

Voor de Startzondag kies ik deze keer voor het hachelijke avontuur van Daniël in de leeuwenkuil. Alleen met Gods hulp weet hij het te overleven. We zullen ook andere verhalen horen, verhalen van nu. Verder zullen we zingen van en bidden om Gods koninkrijk dat komt.

De Startzondag is het begin van allerlei activiteiten die in de week erna op de avonden zullen plaatsvinden. U wordt allen uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Een goed begin is het halve werk.

Op **zondag 8 september** gaat mw. ds. F. Wierdsma bij ons voor. Zij is predikant voor het Oude Wijken-pastoraat in Rotterdam-Zuid.

Op **zondag 15 september** willen wij de leden van onze kerkenraad bevestigen dan wel herbevestigen. Ook willen wij danken voor alle werk dat aftredende ambtsdragers in onze gemeente mochten doen. Hun namen worden genoemd bij de afkondigingen op zondagmorgen. Tijdens deze bevestigingsdienst besteden we ook aandacht aan hen die pastoraal bezoekerwerk doen. Ieder heeft zo zijn of haar eigen taak in de wijngaard van de Heer. Wij bidden om voortgang van alle kerkenwerk, fantasie en inspiratie, om moed en krachten.

Op zondag 22 september zal ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht bij ons voorgaan.

Op zondag 29 september komt het Christelijk gemengd koor De Slagzingers uit Barendrecht de kerkdienst muzikaal opluisteren. Een mooie gelegenheid wellicht om iets met Psalmen te doen. 'Het is goed de Heer te loven, / uw naam te bezingen, Allerhoogste, / in de morgen te getuigen van uw liefde / en in de nacht van uw trouw'. (Ps. 92:2-3)

Goede en gezegende diensten toegewenst!

ds. Herman Offringa

Wij gedenken



Wij gedenken **Maria van Wingerden - Blaak**, overleden op zaterdag 6 juli 2019.

Op vrijdagmiddag 12 juli waren wij met velen in de Opstandingskerk samengekomen voor een dienst van Woord en Gebed.

Niet ongenoemd mag blijven dat deze uitvaart liefdevol werd verzorgd door kleindochter Martine, ook zij sprak een persoonlijk woord over haar oma.

Ook sprak jongste zoon Peter enkele woorden van herinnering over zijn moeder.

Zij was de oudste dochter in wat een heel groot gezin zou worden. Zij mocht ook nog een heel oud worden: 92 jaar. In zo'n groot gezin en in zo'n lange levenstijd kan ook veel gebeuren. Marie van Wingerden had dan ook een bewogen leven, vol vreugde en verdriet. Ze maakte de geboorte van broers en zussen mee, maar ook verschillende begrafenis. Over een hiernamaals kon zij alleen maar in tastende woorden spreken, of beter nog: zingen: 'Eens aan de avond van mijn leven / breng ik, van zorg en strijden moe, / voor elke dag mij hier gegeven, / U hoger, reiner loflied toe' (Lied 245:3). Haar huwelijk met Koos van Wingerden bracht blijdschap, de geboorte van hun vier kinderen, de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Na het overlijden van haar man ging zij 20 jaar alleen verder. Het sterven van haar lieve zoon Gert bracht intens verdriet. En toch kon zij zeggen dat in dat alles de Heer haar helper was en haar kracht.

Uit het evangelie van Lucas lazen wij, hoe Jezus met zijn leerlingen het huis van de twee zusters Martha en Maria bezocht (Luc. 10:38-42). Martha zorgde voor het huishouden - Maria gaf rustige aandacht. Beide zijn nodig, het één is voorwaarde voor het andere. Jezus wijst echter nadrukkelijk op de houding van Maria, zij die ruimte maakt voor Gods woord dat ons mensen telkens weer wil inspireren en bemoedigen en uitnodigt tot het eeuwige leven.

Na de dienst hebben wij het lichaam van Marie van Wingerden naar haar laatste rustplaats gebracht. Wij bidden om Gods troostende nabijheid voor haar familie en allen die haar lief waren.

ds. G.H. Offringa

Onze mobiele telefoon en de Bijbel

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgaan als met onze mobiele telefoon.

Het zou betekenen dat we:

- Onze Bijbel constant op zak zouden hebben
- Er meerdere keren per dag een blik in zullen werpen
- Wanneer we hem vergeten, weer terug naar huis gaan om hem te gaan halen
- Hem gebruiken voor het verzenden van berichten naar onze vrienden
- Hem behandelen alsof we nooit zonder hem hadden kunnen leven
- Hem aan onze kinderen meegeven, voor hun veiligheid en om met hen te communiceren

In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. Op elke locatie is er verbinding. We hoeven ons nooit zorgen te maken over het beltegoed, want Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbeperkt bellen.

Laten we er dan ook gebruik van maken!

Enkele "alarmnummers":

- Als je verdrietig bent, bestudeer dan Johannes 14
- Als je nerveus bent, bestudeer dan Psalm 51
- Als je bezorgd bent, bestudeer dan Mattheus 6: 19,34
- Als je in gevaar bent, bestudeer dan Psalm 91
- Als God ver weg lijkt, bestudeer dan Psalm 63
- Als je alleen en doodsbang bent: bestudeer dan Psalm 23
- Als je vertrouwen moet worden versterkt, lees dan Hebrëëën 11
- Als je hard en kritisch bent, bestudeer dan 1 Korinthe 13
- Als je het geheim van geluk wilt kennen, bestudeer dan Colossenzen 3: 12-17
- Als je verlangt naar vrede en rust, bestudeer dan Mattheus 11: 25-30

Overgenomen en ingezonden door Ria Bode

Contact met de predikant

Contact met de predikant

Wilt u iets aan mij wil vragen of doorgeven, dan kunt u me daarvoor in de wandelgang aanspreken. Via een briefje of e-mail mag natuurlijk ook. Telefonisch contact kan het beste op dinsdag t/m vrijdag, tussen 8.30-9.00 uur of 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Terugblik jaarlijkse bbq

Zaterdag 6 juli vond de jaarlijkse BBQ van de kerk plaats. Altijd een gezellig moment met de gemeente en gasten die deelnemen.

Het is fijn dat er altijd zoveel medewerking is. Zo kunnen we jaarlijks rekenen op een tent, waarvan we hadden ingeschat deze niet nodig te hebben....., kunnen we borden en bestek lenen zodat we geen plastics hoeven te gebruiken, kregen we de koelwagen van de melkboer te leen om alles goed koel te kunnen houden, krijgen we hulp bij het maken van de salades, toonden onze jongeren hun bakkunst en anderen weer hun afwastalent en tot onze verrassing werd de BBQ dit jaar ook nog eens gesponsord door een gulle gever!

We besloten de bekende spaardoos neer te zetten waar een ieder die dat wilde een vrije gift in kon doen die ten goede kwam aan de reparatie van het dak van de kerk. Dit leverde een mooi bedrag van €384,- op waarvoor dank.

Een geslaagde BBQ dus waar we met dankbaarheid op terug kunnen kijken.

En niet te vergeten: Gulle gever, super bedankt, het werd zeer gewaardeerd!



Werkgroep Gemeente Opbouw & Toerusting

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 29 juni 2019 t/m 23 augustus 2019)

Via de Rabobank	voor reparatie dak	€ 100,00
Via de Rabobank	voor reparatie dak	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 1000,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via Ds. G.H. Offringa	voor de kerk	€ 100,00
Via dhr. C. Bezemer	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de kerk	€ 45,00
Via mw. A. Alblas-Sintemaartensdijk	voor de kerk	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Bijbelkring Ruth - een verhaal van hoop (dinsdagochtenden)

Op dinsdag 1 oktober a.s. start een kortlopende Bijbelkring over het kleine boekje Ruth. De gelijknamige hoofdpersoon Ruth is een Moabitische vrouw en weduwe van een Judese man, die als vluchteling naar haar land was gevlucht. In de vorm van een novelle wordt haar levensverhaal verteld. Het is een verhaal over vrouwen, een familie verhaal, een verhaal over vreemdelingschap, het boek Ruth heeft vele kanten. In vier ochtenden willen we de vier hoofdstukken van het boek samen overdenken. We laten ons daarbij inspireren door schilderijen van theoloog en beeldend kunstenaar Corja Bekius, die rond haar zestigste levensjaar begon met het schilderen van Bijbelverhalen en liedteksten.

Op dinsdag 1 oktober bespreken we het eerste hoofdstuk van Ruth. Twee weken daarna, op dinsdag 15 oktober nemen we hoofdstuk 2 als onderwerp. Op dinsdag 29 oktober volgt het derde hoofdstuk, en op dinsdag 12 november sluiten we af met hoofdstuk 4.

Bij ieder hoofdstuk bekijken we de tekst met daarbij een lied of een gedicht. De schilderijen van Corja Bekius worden op de beamer geprojecteerd: welke indruk maken ze? herkennen we iets? voegt het iets toe aan wat we al weten? Deze Bijbelkring vindt plaats in de Fontein. We beginnen om 9.30 uur met koffie en we sluiten af om ca. 11.00 uur. Bent u van plan om mee te doen, geeft u zich dan op bij ondergetekende.

ds. Herman Offringa

Collecte zondag 8 september 2019 - bestemd voor jeugdwerk Protestantse Kerk**Kliederen in de kerk**

Op meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op jonge gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. Een opa vertelde dat hij zijn kleinkinderen graag meeneemt naar de Kliederkerk.

Normaal komen die eigenlijk nooit meer in de kerk, maar in de Kliederkerk ontdekken ze samen op een verrassende manier de verhalen uit de Bijbel. In de Kliederkerk kun je echt jezelf zijn: samen zingen, creatief bezig zijn, bidden en eten met elkaar. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal.

Wij vragen uw steun zodat nog meer kinderen, tieners, ouders en opa's en oma's op een aantrekkelijke en betrokken wijze het geloof kunnen ontdekken.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Kerkelijke stand

Op 6 juli jl. is overleden

mw. M. van Wingerden-Blaak,

Laatstelijk wonend in Reijerheem,
op de leeftijd van 92 jaar.

Ontvangen gift diaconie:

Via de Rabobank
inzake collecten € 100,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Kees Alblas
Penningmeester CvD

24 september 1931
De heer P. van Oorschot
Pruimendijk 58A
2989 AJ Rijsoord

26 september 1936
Mevrouw W. Wilschut-van Nes
Strevelszicht 18
2988 AS Rijsoord

Verjaardagen

SEPTEMBER

7 september 1936
Mevrouw H. Bezemer-Oosthoek
Rijksstraatweg 5b
2988 BA Rijsoord

7 september 1936
De heer P. Kuiper
Strevelszicht 27
2988 AS Rijsoord

7 september 1941
De heer A. Bode
Rijksstraatweg 177
2988 BD Rijsoord

9 september 1939
De heer W. Haasjes
Maasboulevard 200
3331 ML Zwijndrecht

13 september 1941
Mevrouw E.F. Freling-van der Waal
Strevelszicht 31
2988 AS Rijsoord

15 september 1930
De heer C. Wilschut
Pruimendijk 5
2988 XM Rijsoord

23 september 1936
Mevrouw E. de Ruiter
Oudelandseweg 61
2981 BT Ridderkerk

23 september 1936
Mevrouw P.J. Hollestein-Verkerk
Sint Jorisplein 83
2981 GG Ridderkerk



NBG Bijbelleesrooster september

zondag	1 september	Lucas 14:1-11 Lucas 14:12-24	Uitnodigen
maandag	2 september		Sorry-cultuur
dinsdag	3 september	1 Samuel 14:36-46	Gratie
woensdag	4 september	1 Samuel 14:47-52	Strijdbare koning
donderdag	5 september	1 Samuel 15:1-9	Gehoorzaamheid gevraagd
vrijdag	6 september	1 Samuel 15:10-23	Spijt
zaterdag	7 september	1 Samuel 15:24-35	Berouw
zondag	8 september	1 Samuel 16:1-13	Een nieuwe gezalfde
maandag	9 september	1 Samuel 16:14-23	Rustgevende muziek
dinsdag	10 september	1 Samuel 17:1-11	Wie durft?
woensdag	11 september	1 Samuel 17:12-30	Lastige vragen
donderdag	12 september	1 Samuel 17:31-40	Davids wapenrusting
vrijdag	13 september	1 Samuel 17:41-54	Reuzenkracht
zaterdag	14 september	1 Samuel 17:55-18:5	Vriendendienst
zondag	15 september	1 Samuel 18:6-16	Irritant populair
		1 Samuel 18:17-30	Vorstelijke beloning
maandag	16 september		Kun jij Jezus volgen?
dinsdag	17 september	Lucas 14:25-35	Hoera, gevonden!
woensdag	18 september	Lucas 15:1-10	De wachtende vader
donderdag	19 september	Lucas 15:11-32	Creatief boekhouden?
vrijdag	20 september	Lucas 16:1-9	Tot in de puntjes
zaterdag	21 september	Lucas 16:10-18	Vlucht en uitvlucht
zondag	22 september	1 Samuel 19:1-17	Nieuw spreekwoord
maandag	23 september	1 Samuel 19:18-24	Afspraak
dinsdag	24 september	1 Samuel 20:1-11a	Aanwijzing met een pijl
woensdag	25 september	1 Samuel 20:11b-23	Roerend afscheid
donderdag	26 september	1 Samuel 20:24-21:1	Waardoor laat jij je overtuigen?
vrijdag	27 september	Lucas 16:19-31	Geloof je of geloof je het wel?
zaterdag	28 september	Lucas 17:1-10	Gewijde sfeer?
zondag	29 september	1 Samuel 21:2-10	Gek genoeg
maandag	30 september	1 Samuel 21:11-22:5	Moordpartij
dinsdag	1 oktober	1 Samuel 22:6-23	Bevrijding en verraad
woensdag	2 oktober	1 Samuel 23:1-13	Achtervolging
donderdag	3 oktober	1 Samuel 23:14-28	Respect
vrijdag	4 oktober	1 Samuel 24:1-8a	(Zonder) kleerscheuren
zaterdag	5 oktober	1 Samuel 24:8b-23	Belediging
zondag	6 oktober	1 Samuel 25:1-19	
maandag	7 oktober	1 Samuel 25:20-35	Wijs en dwaas

Te koop:

Chocolade tabletten met foto van de Opstandingskerk
glutenvrij en keuze uit melk en puur

Afmeting 10 x 15 cm voor € 10,00

Afmeting 15 x 20 cm voor € 15,00

de opbrengst is voor de reparatie van het kerkdak

de tabletten zijn verkrijgbaar bij de leden van het College
van Kerkrentmeesters

of

telefonisch te bestellen:

0180-490146 / 0180-423659



Zieken(t)huis

Van onze zieken en herstellenden noemen wij mw. M. van der Linden: zij onderging een ingrijpende darmoperatie, maar is dankbaar dat dit goed is verlopen en dat zij weer mocht herstellen. Dhr. B. Sintemaartensdijk onderging opnieuw een blaasoperatie, met de nodige nabehandelingen, ook met hem gaat het goed.

Mw. S.A. Leentvaar - Bestebreurtje verblijft nog bij Antes Delta in Rotterdam-Lombardijen. Tenslotte noem ik op deze plaats dhr. H. van Hal. Hij kreeg een longontsteking wat hem, samen met zijn onderliggende ernstige longaandoening, ernstig verzwakte. Hij verblijft nu in Hospice De Reiziger in Barendrecht. Gedenken wij onze zieken en hun naasten met aandacht en voorbede.

ds. G.H. Offringa

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op
5 en 19 september
3 en 17 oktober

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje,
glasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

**Tot ziens op vrijdag 13 september
2019**

*Achter de bar staan dan
Dick Alblas en Gerard Lodder*

C.M.V. Passage.

Dinsdag 17 september starten we weer met de eerste avond van het nieuwe seizoen. Voor velen zit de vakantie er weer op, we hopen in goede gezondheid deze avond bij elkaar te komen.

Uitgenodigd zijn dhr. en mevr. Dooyeweert uit Waddinxveen. Samen geven ze een presentatie met als onderwerp "Het evangelie in de jungle van Peru". Bij het verkondigen van het evangelie hebben ze ook bijbels uitgedeeld.

Voor degenen die ook eens een kijkje willen nemen en geen lid zijn van Passage, schroom niet en stap gezellig binnen in gebouw de Hoeksteen, Rijkstraatweg 45, aanvang 19.45 uur.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje.

PCOB

Woensdag 25 september houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. Mw. P. van Soest houdt een lezing met filmbeelden over "Mercy Ships", een organisatie met als devies "omdat ieder mens kostbaar is".

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende datum staat de tafel weer gedekt:

- 5 september (opgavedatum reeds verstreken)
- 19 september (opgeven tot uiterlijk 12 september)
- 3 oktober (opgeven tot uiterlijk 26 september)



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208).

Hartelijke groet,
Marrie en Ria

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 17 juli 2019

De voorzitter opent de vergadering. Ds. Offringa leest Psalm 121 waarna de voorzitter voorgaat in gebed.

De kerkenraad stelt de notulen van de vorige vergadering na enkele aanpassingen vast. De ingekomen stukken worden hierna doorgenomen en verdeeld. Een van de organisten en zijn vrouw hebben een baby gekregen. Het geboortekaartje is op het mededelingenbord gehangen. De kerkenraad is blij voor hen en feliciteert de gelukkige ouders en grootouders van harte.

Verschillende gemeenteleden hebben helaas problemen met hun gezondheid. Bij een enkel gemeentelid is de situatie zelfs ernstig. De ouderling, de pastorale medewerkers en de predikant bezoeken de gemeenteleden. Ook vanuit de gemeente is er veel aandacht voor zieken.

Eén gemeentelid is onlangs gestorven. Er was veel belangstelling tijdens de rouwdienst. De dominee schrijft over haar overlijden in Rijsoord aan 't Woord.

Het College van Kerkrentmeesters meldt dat een groot aantal enveloppen met de toezegging voor de vaste vrijwillige bijdrage (nog) niet is ontvangen. Dit gebeurt vaker waarbij de gemeenteleden echter weliswaar de envelop niet inleveren maar toch de bijdrage betalen. Hopelijk gebeurt dat nu dan ook.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt bij de voordeur van De Fontein een leuning geplaatst.

Het College van Kerkrentmeesters heeft aan de hand van meerdere vragen een inventarisatie onder de gemeenteleden uitgevoerd in het kader van de gewijzigde privacywetgeving. De resultaten van de inventarisatie laten zien dat niet ieder gemeentelid in de ledenlijst opgenomen wil worden. De kerkenraad besluit om die reden dat een beperkte ledenlijst wordt opgesteld waarin alleen die gemeenteleden komen te staan die hebben aangegeven hiermee in te stemmen. Deze beperkte ledenlijst wordt ter beschikking gesteld aan de leden die op de lijst staan.

De werkgroep Christmas Event heeft laten weten dat het Christmas Event dit jaar niet door zal gaan. Er was nog onduidelijkheid over de locatie waardoor het "event" niet tijdig georganiseerd kan worden. Daarnaast wordt nog een evaluatie uitgevoerd.

Onze kerk zal deelnemen aan het SARI-project Feest van de Geest. Dit betreft een kunstproject gerelateerd aan Pinksteren. De kerken zijn rond Pinksteren open om deze kunst van de plaatselijke kerken te laten zien. Het betreft kunst in de breedste zin. De kerkenraad zal een gemeentelid vragen coördinator voor dit project voor onze kerk te worden.

In verband met het Heilig Avondmaal op zondag 25 augustus 2019 wordt het Censura Morum gehouden. Geen van de aanwezigen heeft bezwaar. Voor enkele gemeenteleden die niet naar de ochtenddienst kunnen komen, wordt een middagavondmaal georganiseerd.

De kerkenraad is bezig met de ontwikkeling van het nieuwe beleidsplan. De commissies worden hierbij betrokken.

De vergadering wordt afgerond met het voorlezen van een tekst uit het liedboek, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

.....

Verslag door scriba.

Help mij Heer

Laat je tranen maar vrij vloeien,
vertel Mij maar wat jou zo bedrukt
Ik wil je bevrijden van jouw boeien
van zorgen waaronder je gaat gebukt.

Ja, laat je tranen nu maar lopen,
Ik, ik ben het Die jou kent,
probeer op Mij te blijven hopen
want Ik aanvaard je zoals je bent!

Ik zie jouw moeiten en jouw zorgen,
Ik ken je noden en jouw smart
richt je blik maar op de morgen
Ik genees jouw gebroken hart.

Nee, niet één woord gaat verloren
wat jij biddend tot mij spreekt,
Mijn oor is niet doof om te horen
wat je huilend tot Mij smeekt!

Daarom zal ik je leiden
en veeg de tranen van jouw gelaat,
Ik wil dat jij je zult verblijden
als je biddend tot mij gaat!

Want de walmende vlaspit zal ik niet doven
noch verbreken het geknakte riet,
opnieuw zul je Mijn Naam loven
als je gelovend op Mij ziet!



Els Hengstman- van Olst

Het vrouwtje "even".

Er was eens vrouwtje dat zichzelf voorbij liep.
Als ze 's morgens opstond, dacht ze aan 's middags.
Als ze 's middags aan tafel zat was het weer: "Wat zal ik vanavond eten?"
En als ze dan eindelijk 's avonds naar bed ging, lag ze weer te piekeren wat ze de volgende dag allemaal zou gaan doen.

Telkens als ze op straat liep, rende ze zo hard dat de mensen zeiden: "Die loopt zichzelf nog eens voorbij, die vergeet te leven..."

Het vrouwtje praatte ook de hele tijd tegen zichzelf.
Om met anderen te praten, daar had ze gewoon geen tijd voor.
Ook dat hoorde bij haar "ziekte".
En weet je wat ze telkens zei?
"Ik moet nog even... Laat ik gauw even... Ik kan nog net even..."
"Even" was haar stopwoordje geworden, en dus nu ook haar bijnaam.

Nu was er in het land een dokter die een heel wijs man was.
Toen hij dat vrouwtje zag en haar hoorde praten, zei hij;
"Mevrouw, u bent heel erg ziek en ik weet wat u mankeert."
"Zeg het maar eens gauw dokter, want ik moet nog vlug even..."
"Zie je, daar heb je het weer", zei de dokter, "U bent zo haastig, U laat telkens de L liggen."

"Wat laat ik liggen?" vroeg ze.
"De L", zei de dokter. "Zet de L steeds voor EVEN."
"Goed dokter, ik zal het doen," antwoordde ze en weg was ze weer.

Maar telkens als ze de L voor "even" zette, schrok ze zich een hoedje.

"Ik moet nog L—even....., Laat ik gauw L—even.... ik kan nog net L--even..."

Ze wist zich geen raad, plofte in een stoel en zei zacht:
"zo kan ik nog wel even..... zo kan ik nog wel Leven."



En vanaf dat moment liep ze zichzelf niet meer voorbij.

Ze was zich ervan bewust geworden dat haar "even" haar belette van het "leven".

Ze besloot van nu af aan te LEVEN en bleef gewoon zichzelf.

Ze had de rust van binnen gevonden.

Voor iedereen die gehaast door het leven gaat en ook nog van alles "even" moet doen;
Denk aan vrouwtje "even", vindt de tijd en de rust om de leven.

(Dit verhaal werd verteld door Mevr. Ds. Van der Zouwen- van Haften tijdens de eredienst op zondag 4 augustus jl.)

(L)EVEN

Opbrengst Collectes

30-06-2019	Kerk	€ 122,25
	Onderhoud gebouwen reparatie dak	€ 134,00
	Eigen jeugd	€ 52,25
07-07-2019	Kerk in Actie Binnenlandsdiaconaat	€ 145,30
	Onderhoud gebouwen	€ 138,25
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 59,03
14-07-2019	Kerk	€ 161,15
	Onderhoud gebouwen	€ 131,30
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 79,60
21-07-2019	Diaconie	€ 153,65
	Onderhoud gebouwen	€ 141,60
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 78,25
28-07-2019	Kerk	€ 139,60
	Onderhoud gebouwen	€ 142,75
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 66,75
04-08-2019	Diaconie	€ 145,35
	Onderhoud gebouwen	€ 141,20
	Eigen Jeugd	€ 53,90
11-08-2019	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 139,30
	Onderhoud gebouwen	€ 119,90
	Eigen jeugd	€ 50,65
18-08-2019	Kerk	€ 167,65
	Onderhoud gebouwen	€ 136,25
	Eigen jeugd	€ 64,11

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK



Luistertip van de redactie... 'YOU SAY' van LAUREN DIAGLE'

Gods waarheid... in het lied "You say" van Lauren Daigle

Het klinkt veelbelovend. Toch beseft Daigle dat haar succes ook zomaar weer kan verdwijnen. "Toen ik *You Say* schreef, voelde ik me behoorlijk verward. Als er van alle kanten aan mij getrokken wordt, en ik het succes ook zo weer kwijt kan raken, waar ligt dan mijn zekerheid? Waar ben ik in gegrond?"

Lauren beschreef haar innerlijke strijd in het lied *You Say*. Het mondde uit in een lied over haar identiteit in God. "Het is een reminder dat wanneer ik me zwak of onzeker voel, Gods waarheid juist precies het tegenovergestelde zegt. Als ik zwak ben, is Hij sterk," vertelt Lauren over het verhaal achter *You Say*, in een [video op haar YouTube-kanaal](#).

Het lied is tegenwoordig op alle radiozenders te beluisteren. Prachtig!!!!

Deurcollecte in de maand september - bestemd voor Missionairwerk

Proef de kerk

Op zondag 1 september is het kerkproeverij! Een landelijke actie op initiatief van de Raad van Kerken, waarbij nadrukkelijker dan op andere zondagen de kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk komen. Een zondag speciaal gericht om burens, vrienden, kennissen, collega's uit te nodigen om eens een kerkdienst bij te wonen.

De pioniersplek Lux in Den Haag nodigt mensen van buiten de kerk uit om onder begeleiding van een theoloog bijbelverhalen te lezen. Iedere avond staat een bijbelboek centraal waarbij achtergrondinformatie wordt gegeven. Ook is er aandacht voor de invloed die het bijbelboek heeft gehad op onze taal, kunst, muziek en filosofie. Deelnemers worden uitgenodigd om mee te doen met hun eigen inbreng en vragen. Ze maken op deze manier kennis met de bijbelverhalen die vervolgens gelinkt worden aan hun eigen geloofs- en zingevingsvragen.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

ORGELCONCERT met samenzang door Gert van Hoef

Op zaterdagmiddag 26 oktober a.s. vindt er opnieuw een orgelconcert plaats in onze kerk.

Dit concert wordt gegeven door de zeer talentvolle organist Gert van Hoef, die zijn sporen in ons land, en ook daarbuiten, reeds heeft verdiend.

Het programma is nu nog niet bekend, maar wordt zeker boeiend en afwisselend en zal in het volgende nummer van RAtW worden vermeld.

Dus noteer alvast in uw agenda:

Zaterdag 26 oktober 2019 / Aanvang: 16:00 uur / Kerk open 15:30 uur

Toegangsprijs: € 7,50 incl. koffie/thee voorafgaand aan het concert, kinderen tot 15 jaar gratis

Kaarten in de voorverkoop: € 6,00,
te bestellen via email cjopdenbrouw@chello.nl

KOMT ALLEN !!!

KOMT ALLEN !!!

KOMT ALLEN!!!

Met een hartelijke groet,

De Liturgiecommissie



Bazaar 2019–27 en 28 september a.s.

Nog heel even en dan is het zover...

Op 27 en 28 september zal het kerkplein opgesierd zijn met de inmiddels bekende tent en bijbehorende kramen. Maar voor het zover is hebben we nog wat ruimte over in de opslag en kunnen we nog wel wat spulletjes bergen. Spulletjes die straks worden uitgesteld op de tafels van de kramen. Spulletjes die er mede voor kunnen zorgen dat Bas en Arie “de cententellers” ons op zaterdagavond blij kunnen maken met een leuk eindsaldo.

Een eindsaldo dat mede kan worden gedeeld met Victory4All.

En omdat daar zoveel mensen blij van worden is de opslag nog open op:

Zaterdag, 7 september van 10.00 uur tot 11.00 uur (Sander Groenendijk en Dick Monshouwer)

Zaterdag, 14 september van 10.00 uur tot 11.00 uur (Kees IJsselsteijn en Diana Monshouwer)

Zaterdag, 21 september van 10.00 uur tot 11.00 uur (Dick Alblas en Henk van Maastricht)



Grote spullen (zoals bijvoorbeeld tafels, stoelen, bedden, bankstellen en kasten) zien we ook graag voor de verkoop. Deze spullen kunt u brengen vanaf maandag, 23 september.

Verder willen we uiteraard ook de trouwe DE-zegelspaarders weer graag bedanken. Het levert toch altijd weer iets extra's op voor het Rad van Avontuur.

Wij hopen u heel graag te zien tijdens het weekend van de bazaar!

Hartelijke groet van Sander, Dick, Henk, Kees, Dick, Janneke, Daphne en Diana





Rezoords Pannekoekenbenefiet(s)



Wat

Onbeperkt pannenkoeken eten, eventueel voorafgegaan door een mooie fietstocht van 15 of 30 km.

Wanneer

Zaterdag 21 september 2019. De fietstochten starten vanaf 14:30. Vanaf 17:00 zijn de pannenkoeken verkrijgbaar.

Waar

Opstandingskerk Rijsoord (Rijksstraatweg 95-97, 2988 BB Ridderkerk)

Kosten

Voor de pannenkoeken betaalt u 10 euro, hierbij krijgt u twee drankjes. Overige drankjes zullen tegen een redelijk tarief beschikbaar zijn. Fietst u ook gezellig mee?

Voor 12,50 krijgt u een mooie route, een versnapering onderweg en kunt u deelnemen aan de pannenkoekenavond. De opbrengst komt volledig ten goede aan het project van World Servants waar Rick en Niels komende zomer aan deel zullen nemen.

Opgeven?

Opgeven kan door te mailen of bellen naar Niels Baars (Niels@ntbaars.nl/06-21340010) of Rick Bezemer (06-11239534). U kunt zich tot 14 september opgeven. We hopen u 21 september te mogen begroeten!



Algemene verordening gegevensbescherming

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van de inwerkingtreding van regels over de bescherming van persoonlijke gegevens. Dit komt er kortweg gezegd op neer dat ook de kerk waarborgen moet inbouwen om te voorkomen dat persoonlijke gegevens van haar leden, zoals naam en adres etc, zonder toestemming in de openbaarheid kunnen komen. Daarom heeft u begin dit jaar een formulier kunnen invullen waarin werd gevraagd om toestemming om deze gegevens te vermelden op bijvoorbeeld een ledenlijst of tijdens een kerkdienst.

Velen van u (205 van de 316 leden) hebben daarvan gebruik gemaakt en in het algemeen positief op gereageerd. Helaas zijn er echter ook 111 leden van wie wij geen reactie hebben ontvangen. De wetgeving zit zo in elkaar dat bij deze leden ervan uit moet worden gegaan dat ze geen toestemming hebben verleend.

Het bovenstaande betekent dat al met al 14 leden expliciet en 111 leden impliciet hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen vermelding op een ledenlijst. Hoewel dus 40% van de leden daarmee niet op de ledenlijst komt te staan heeft de kerkenraad besloten toch een, zij het dus incomplete, ledenlijst te gaan verspreiden. Immers een van de kenmerken van onze gemeente is dat we graag omzien naar elkaar, bijvoorbeeld door het sturen van een kaartje of het plegen van een telefoontje. Een ledenlijst is daarbij een onmisbaar hulpmiddel.

De leden van de kerkenraad krijgen jaarlijks wel de beschikking over een complete lijst. Op deze lijst staat een indicatie bij die leden die geen enkel bezwaar hebben. De pastoraal medewerkers krijgen eveneens jaarlijks een lijst, maar dan alleen van de leden in hun wijk. Ook op deze lijst staat de bovengenoemde indicatie.

De redacteur van Rijsoord aan 't woord, het aanspreekpunt van de bloemengroep, van de website en het publicatiebord ontvangen eveneens jaarlijks een lijst, maar dan met de gegevens van degenen die vermeld hebben GEEN bezwaar te hebben tegen vermelding in het betreffende kader.

De medewerkers die hun functie of taak beëindigen worden geacht de ledenlijst of te vernietigen of in te leveren bij de scriba.

Wij hopen dat de leden die nog geen formulier hebben ingevuld dit alsnog willen doen. Ook degene die van mening zijn veranderd kunnen dit schriftelijk doorgeven aan het college van kerkrentmeesters.

Ronald Visser

**STILTE IS EEN BRON VAN KRACHT,
DE PAREL VAN WIJSHEID
EN EEN SLEUTEL TOT JEZELF..**

Reisverslag

In de zomermaanden is half Nederland op reis, althans zo lijkt het wel. Voor de thuisblijvers was vaak plezierig om mee te maken dat het weer in Nederland warmer was dan in vele vakantiebestemmingen. Maar ondanks hitte heb ik weer een zogenaamd rondje langs de velden gemaakt. En aangezien het weer het toe liet, lekker op de fiets. Weliswaar naar Bolnes met de auto, maar als ik zeg kerkauto, is iedereen op de hoogte.

Zondag 14 juli was de bevestigingsdienst voor ds. Van de Wetering. Ik was dat tot mijn schaamte helemaal vergeten. Toevallig zondag 18 augustus naar de Christus is Koningskerk gegaan en laat dat nu net de eerste dienst zijn waar hij als gemeentepredikant is voorgegaan. Kwam dat toch weer goed terecht.

In eerdere verslagen heb ik aangegeven dat de SARI kerken vele overeenkomsten vertonen. Al rondreizend merk ik echter ook dat die overeenkomsten niet altijd even positief zijn. Ik bedoel daarmee aan te geven dat, ondanks dat we allen zeer enthousiast en hard bezig zijn, we allen een heel belangrijk fenomeen missen. Geen van de kerken heeft echt goede jonge instroom. We vergrijzen en als daar verder niets in verandert, kan over enkele tientallen jaren het laatste gemeentelid het licht uitdoen en de deur op slot.

Dat gezegd hebbende is de andere kant van deze medaille het feit dat we allen met hetzelfde probleem te maken hebben. Dus kunnen we ook daar een gezamenlijk aan werken. Wat mij betreft beginnen we daar vorig jaar al mee, dus we lopen al iets achter. Als er namelijk iets de oplossing van het probleem tegenhoudt, is het wel de gedachte dat we het nu toch wel redden. Als een groep lemmingen kan zeggen dat ze gezellig samen op pad zijn, is de uitkomst van die wandeling genoegzaam bekend.

Maar genoeg negativisme. We kennen de problemen en op de achtergrond wordt bij allen goed nagedacht over de te volgen koers. Als we de krachten verder bundelen en iedere kerk laat doen waar die kerk goed in is en de vruchten van die arbeid delen, dan kunnen we vol vertrouwen de toekomst tegemoet. We hebben uiteindelijk een Steun en Toeverlaat die ons iedere zondag zegent en ons steunt, ook als we dat niet direct door hebben.

Hartelijke groet,
Huib Langbroek

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2019".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand september zal plaatsvinden op 30 september 2019.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK



Theologische Vorming

Gemeenteleden en geïnteresseerden



PERSBERICHT

Inschrijving geopend voor cursussen TVG

Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving opengesteld voor het cursusjaar 2019-2020 voor de cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden Rotterdam (TVG). Naast informatie over de driejarige basisopleiding biedt de website een overzicht van een reeks kortlopende cursussen. De bijeenkomsten voor de basisopleiding zijn op maandagavond of dinsdagochtend in kerkgebouw 'De Hoeksteen' in Capelle aan den IJssel. De korte cursussen zijn te volgen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. Voor alle nieuwe cursisten is er een informatieavond op maandag 26 augustus in 'De Hoeksteen' in Capelle aan den IJssel.

Voor aanvullende vragen en antwoorden kunt u bellen met mw. M. Koole, tel. 0167-536671, of mailen met mw. M. Bezemer, tvgrotterdam@online.nl.

Stand per 23 augustus 2019:

Door 150 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 68.092,96. Hartelijk dank daarvoor!

Van 55 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door uw bijdrage over te maken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2019".

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester



(CONCERT) AGENDA

5 en 19 september	Fontein	Inloopochtenden Vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
5 en 19 september, 3 oktober	Fontein	Lunchcafé de Fontein Aanvang 12.30 uur	Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
13 september	Soosruimte	30+ Ontmoetingsavond vanaf 20.00 uur	Praatje, glaasje, spelletje....
15 september	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen Maakt Blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Mannenkoor Noord West Veluwe Ds. Arnold Vroomans
17 september	Hoeksteen	CMV Passage Aanvang 19.45 uur	Presentatie "Het Evangelie in de jungle van Peru"
21 september	Opstandingskerk	Rezoords Pannekoekenbenefiet(s) 14.30 uur	Opgeven bij Niels Baars of Rick Bezemer
25 september	Christus is Koningkerk Slikkerveer	PCOB Aanang 14.00 uur	Lezing over Merci Ships
27 en 28 september	Kerkplein	Jaarlijkse BAZAAR	Opbrengst voor kerk en Victory4All
29 september	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen Maakt Blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Chr.Gem.Koor "Groote Lindt'en Gemengd koor "Omnua cum Deo" Ds. Taco Koster
29 september	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang Aanvang 19.30 uur	m.m.v. Bethelkerkkoor
1 oktober	Fontein	Eerste bijeenkomst-Bijbelkring Ruth Aanvang 09.30 uur	Opgeven bij Ds.Offringa
26 oktober	Opstandingskerk	Orgelconcert Gert van Hoef	Aanvang 16.00 uur
10 november	Opstandingskerk	Zangmiddag vanaf 16.00 uur	Zingen van liederen uit het nieuwe Liedboek