

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten, zieken(t)huis	2,3j
Bijbelkring Ruth, Pastoraal bezoekwerk, Gemeentebijeenkomst	4,5
Bazaar, opbrengst collectes.	6,7
Verjaardagen, Kerkelijke stand, Bijbelleesrooster	8,9
Bedankjes, inloopochtenden, ontmoetingsavond 30+	10
Passage, Lunchcafé	11
Kort Verslag kerkenraadsvergadering, Zang met Inspire2Live koor	12,13
Kerken en Schuldhulpmaatje, Post uit Rwanda	14,15
Sponsorkind Jeugdtraad, Filmhuis, World Servants Nepal	16,17
Al 30 jaar hulpgoederentransport naar Polen deel 1.	18-20
Vakantietas, concert Gert van Hoef.	21,22
Ontvangen giften, VVB, Kerkbalans, Themavond De Hoop	23,24
Lezing Hervormingsdag	25
(Concert)agenda.	26

Van de redactie

De regent tikt tegen de ramen, de herfst is nu echt begonnen... De lange zomervonden die werden doorgebracht op een terras of op de fiets zijn weer even voorbij. Gelukkig liggen er voor u 26 pagina's boordevol nieuws over onze gemeente maar ook van ver erbuiten. Nieuws uit Nepal van World Servants, nieuws uit Rwanda.. maar ook een rijk aanbod aan zangavonden, bijbelstudie en lezingen. Er is genoeg te doen en te genieten! Ook vindt u deze maand het eerste deel van het verhaal van een groep mensen die zich met hart en ziel inzetten voor gezinnen in Polen. Hartverwarmend!

Denkt u aan de gemeentebijeenkomst op 27 oktober? En staat 10 november toch al in uw agenda?

Ik wens u veel leesplezier!

**Stencilen:**

Maandag 28 oktober

**Bundelen:**

Woensdag 30 oktober
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder

Colofon

Inleveren van kopij voor november
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 25 oktober bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 6 oktober 2019—Israëlzondag

09.30 uur : Mw. Ds. M.L. Meijer, Wagenberg
Church4you : Marian en Petra
Chauffeurs : C.J. op den Brouw en N. Pikhaar
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Kerk en Israël
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 13 oktober 2019

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintemaartensdijk
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 20 oktober 2019

09.10 uur Zingen van Opwekkingsliederen
09.30 uur : Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en W.C. Barnard—Lieve
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 27 oktober 2019

09.30 uur : Ds. A. Sterrenburg, Voorburg
Chauffeurs : W.A. IJsselstein en C.A. Alblas
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 3 november 2019

09.30 uur : Ds. H. IJzerman, Rotterdam
 Chauffeurs : W. Otte en W. van Prooijen
 Koster : Henk van Mastrigt
 Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Bij de diensten

In de eerste week van september beleefden we het begin van een nieuw seizoen van kerkenwerk. Het thema dit jaar is: *Een goed verhaal*. Tijdens de startdienst op 1 september hoorden we enkele persoonlijke verhalen van kerkgangers. Samen lazen we de spannende geschiedenis van Daniël in de leeuwenkuil, uit Daniël 6. In de week erna waren er verschillende activiteiten, zoals de mooie avondwandeling door het Waalbos, een leuke film, een muzikale avond met workshop percussie, en op vrijdagavond was er de eerste Soos van het seizoen.

Op zondag 6 oktober is het Israëlzondag, mw. ds. M.L. Meijer uit Wagenberg gaat dan bij ons voor. Ds. Meijer is natuurlijk geheel vrij in haar tekstkeus, maar wie zich wil verdiepen in de vragen rondom Kerk en Israël kan tegenwoordig terecht op een interessante website:

www.joods-christelijke-dialoog.nl.

Voor zondag 13 oktober staat de lezing over de tien melaatsen op het rooster, Lucas. 17:1-19. Daar zit veel in. Het gaat over roepen om hulp en Gods toewending, over ziek zijn en genezing. Ook leert Jezus ons iets over dankbaarheid.

Op zondag 20 oktober mogen we ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem bij ons ontvangen.

Op zondag 27 oktober hoopt ds. A. Sterrenburg uit Voorburg bij ons voor te gaan.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

Op deze plaats noemen wij dhr. H. van Hal, hij verblijft in Hospice De Reiziger in Barendrecht.

Mw. S.A. Leentvaar - Bestebreurtje mocht, na haar lange verblijf bij Antes Delta, weer thuishkomen.

Wij leven met elkaar mee in tijden van ziekte en zorgen. Ook willen wij momenten van blijdschap met elkaar delen.

Ons meelevens geldt ook andere zieken en herstellenden, hun familie en naasten. Lied 650 uit het nieuwe liedboek zingt met de woorden: *Gods goedheid is te groot / voor het geluk alleen*.

ds. G.H. Offringa

Bijbelkring Ruth - een verhaal van hoop

(dinsdagochtenden)

Op dinsdag 1 oktober a.s. start een kortlopende Bijbelkring over het kleine boekje Ruth. De gelijknamige hoofdpersoon Ruth is een Moabitische vrouw en weduwe van een Judese man, die als vluchteling naar haar land was gevlucht. In de vorm van een novelle wordt haar levensverhaal verteld. Het is een verhaal over vrouwen, een familieverhaal, een verhaal over vreemdelingschap, het boek Ruth heeft vele kanten.



In vier ochtenden willen we de vier hoofdstukken van het boek samen overdenken. We laten ons daarbij inspireren door schilderijen van theoloog en beeldend kunstenaar Corja Bekius, die rond haar zestigste levensjaar begon met het schilderen van Bijbelverhalen en liedteksten.

Op dinsdag 1 oktober bespreken we het eerste hoofdstuk van Ruth. Twee weken daarna, op dinsdag 15 oktober nemen we hoofdstuk 2 als onderwerp. Op dinsdag 29 oktober volgt het derde hoofdstuk, en op dinsdag 12 november sluiten we af met hoofdstuk 4.

Bij ieder hoofdstuk bekijken we de tekst met daarbij een lied of een gedicht. De schilderijen van Corja Bekius worden op de beamer geprojecteerd: welke indruk maken ze? herkennen we iets? voegt het iets toe aan wat we al weten?

Deze Bijbelkring vindt plaats in de Fontein. We beginnen om 9.30 uur met koffie en we sluiten af om ca. 11.00 uur. Bent u van plan om mee te doen, geeft u zich dan op bij ondergetekende.

ds. Herman Offringa

Pastoraal bezoekwerk ouderen (75+) door de predikant

In onze gemeente willen wij omzien naar elkaar en anderen. We proberen niet alleen met elkaar mee te leven in moeilijke situaties, maar we willen ook graag delen in momenten van blijdschap. Ons geloof geeft ons daartoe de kracht. In onze gemeente is het zo georganiseerd, dat de leden van het wijkteam de pastorale contacten onderhouden. Ook de predikant heeft daarin een rol. Dat is de reden waarom ik u schrijf. Enige tijd geleden alweer besloot de kerkenraad om mij meer ruimte te geven om het pastorale bezoekwerk over het jaar te verdelen. Tot voor kort probeerde ik in elk geval één keer per jaar op bezoek te gaan bij de oudere leden (75+) van onze gemeente.

Rondom de datum van hun geboortedag nam ik contact met hen op om, als zij daar behoefte aan hadden, een afspraak te maken. Dit bezoek bij een verjaardag werd een kleine traditie. Verschillende ouderen raakten ermee vertrouwd en er ontstond een zeker verwachtingspatroon. Maar rond de verjaardagen krijgen onze oudere gemeenteleden ook bezoek van een pastoraal medewerker. Is het niet beter als de predikant meer vrijheid neemt om een ander bezoekmoment te kiezen? Die ruimte wil ik graag benutten.

Bezoek op verzoek blijft altijd mogelijk: als u zelf aanleiding ziet voor een persoonlijk gesprek, dan kunt u mij daarvoor altijd bellen en maken wij een afspraak.

ds. Herman Offringa

Het dak van de kerk.

Bedankt, u allen hebt ons weer blij verrast,

Met alle goede gaven, met de verkoop van die heerlijke chocolade tablets van Van Noppen en tenslotte een grote bijdrage uit het Fonobori fonds, hebt u allen het college in staat gesteld het nodige herstelwerk aan het dak van de kerk uit te voeren en niet minder belangrijk, ook te kunnen betalen.

Wij zijn dankbaar dat zo velen ons mooie werk willen ondersteunen en spannen ons in de gebouwen ten dienste te houden voor alle gebruikers.

Hartelijk dank
College van Kerkrentmeesters

PS: Er zijn nog steeds chocolade kerkjes te koop!

Gemeentebijeenkomst op 27 oktober a.s.–Toekomst van de kerk

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een Gemeentebijeenkomst die zal worden gehouden op zondag 27 oktober a.s., aansluitend aan de dienst.

We willen dan met elkaar nadenken over de mogelijkheden die er zijn als het gaat om de toekomst van onze gemeente. Afsluitend zal er een lunch worden geserveerd.

Uw komst is heel belangrijk. Laat merken dat de toekomst van onze kerk u ter harte gaat!!!

Ellie Lagendijk, voorzitter Kerkenraad

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Bazaar 2019

De weergoden waren ons niet heel gunstig gezind, maar met de vele vrijwilligers en misschien wat minder bezoekers is het toch een geslaagde bazaar geworden.

Een groot gedeelte van het jaar is de commissie in de weer om van alles te verzamelen.

Onze Henk heeft daar een leeuwen aandeel in om zijn winkel te vullen en vooral overzichtelijk in te richten. Ook de anderen zijn ondertussen bezig (soms op grote afstand) om de bazaar te doen slagen.

De vertrouwde opslag gaat verdwijnen en we zijn de familie Nugteren zeer dankbaar voor de vele jaren dat we hier gebruik van konden maken.



Inmiddels is er dankzij Ria Bode een nieuwe ruimte beschikbaar bij de heer Plaisier aan de Rijksstraatweg. Meer informatie hierover volgt zo spoedig mogelijk.

Zoals dat gaat in besturen, commissies e.d. zijn er mensen die het leuk vinden om mee te doen met het bedenken/organiseren van allerlei dingen, en ook mensen die het genoeg vinden en er dus mee stoppen.

Kees Ijsselstein gaat onze commissie verlaten en wij bedanken Kees voor zijn inbreng en inzet in de afgelopen jaren.

Ja, maar wat heeft het allemaal nu allemaal opgeleverd?

Het behaalde resultaat is dit keer € 8000,00

De helft van dit bedrag is bestemd voor Victory4All en de andere helft voor de Gereformeerde Opstandingskerk.



Het is minder als het vorige jaar, maar toch zijn we als bazaar commissie tevreden met het behaalde resultaat.

Want het blijft toch een hoop geld wat bij elkaar gesprokkeld is met de verkoop van kleine spullen en de prijzen bij het rad.



Alle sponsors, gulle gevers, adverteerders, medewerkers en zeker niet te vergeten de bezoekers heel hartelijk dank voor jullie medewerking.

Mogen we volgend jaar weer een beroep op jullie doen? We hopen van wel.

**Uitslag Loterij ten behoeve van: Victory4All
en de gereformeerde Opstandingskerk Rijsoord.**

10e prijs nr: 2273
9e prijs nr: 2134
8e prijs nr: 1008
7e prijs nr: 1828
6e prijs nr: 1813
5e prijs nr: 2424
4e prijs nr: 2421
3e prijs nr: 1903
2e prijs nr: 1855
1e prijs nr: 1918

En de winnaar is!

Alle prijzen zijn inmiddels opgehaald of bezorgd.

De Bazaarcommissie

Opbrengst Collectes

25-08-2019	Victory4All (avondmaalscollecte)	€ 151,30
	Onderhoud gebouwen	€ 130,20
	Eigen jeugd	€ 55,50
01-09-2019	Kerk	€ 159,27
	Onderhoud gebouwen	€ 148,00
	Missionairwerk	€ 65,40
08-09-2019	Jeugdwerk Protestantse Kerk	€ 146,55
	Onderhoud gebouwen	€ 126,40
	Missionairwerk	€ 55,40
15-09-2019	Diaconie	€ 157,25
	Onderhoud gebouwen	€ 149,55
	Missionairwerk	€ 71,11
22-09-2019	Kerk	€ 120,15
	Onderhoud gebouwen	€ 106,70
	Missionairwerk	€ 55,01

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Kerkelijke stand

Op zaterdag 28 september jl. is overleden ons gemeentelid:

Cornelia Nugteren

Op de leeftijd van 89 jaar.

Mevr. Nugteren woonde in Laurens woonzorglocatie Aesopos in Rotterdam

Vrouwen ontmoeten Vrouwen

Vrijdag 1 November- Heerjansdam
Dorpskerk—Aanvang 19.15 uur

Spreker: Arie de Rover

Over Arie de Rover

Arie de Rover is spreker, schrijver en coach. In 2012 verscheen zijn boek *Leven na de genadeklap*, over hoe hij een tiental jaren ervoor een klap moest meemaken om uit overgave en genade te gaan leven.

Ontzettend blij zijn we met **Elise Mannah** die deze avond de zang gaat verzorgen. Zij is een geweldige zangeres en regelmatig te zien bij Nederland Zingt. In de pauze zal een High Tea worden verzorgd.

Graag van te voren kaarten reserveren bij Liesbeth Grootendorst Email jcg@planet.nl of bel 078 6771357
Toegangsgift is 6 euro

Verjaardagen oktober

OKTOBER

9 oktober 1933

De heer J. Hollestein
't Ronde Sant
Hugo de Groothof 1
2984 GK Ridderkerk

9 oktober 1937

De heer W. IJsselstein
Pruimendijk 87
2989AG Rijsoord

11 oktober 1935

Mevrouw M. Sinterniklaas-Vos
Rijksstraatweg 82
2988 BK Rijsoord

13 oktober 1932

De heer P. Sinterniklaas
Rijksstraatweg 82
2988 BK Rijsoord

13 oktober 1940

Mevrouw G. Lodder
Patrijs 21
2986 CA Ridderkerk

26 oktober 1934

De heer CL. Bezemer
Rijksstraatweg 5b
2988 BA Rijsoord

27 oktober 1931

De heer D. de Jong
Meerkoetstraat 33,
3334 SV Zwijndrecht

Verhuisd!

Mw. A.D. Noordermeer-Nunnikhoven
Kastanjelaan 14^e
2982 CM Ridderkerk



NBG Bijbelleesrooster**oktober**

dinsdag	1 oktober	1 Samuel 22:6-23	Moordpartij
woensdag	2 oktober	1 Samuel 23:1-13	Bevrijding en verraad
donderdag	3 oktober	1 Samuel 23:14-28	Achtervolging
vrijdag	4 oktober	1 Samuel 24:1-8a	Respect
zaterdag	5 oktober	1 Samuel 24:8b-23	(Zonder) kleerscheuren
zondag	6 oktober	1 Samuel 25:1-19	Belediging
maandag	7 oktober	1 Samuel 25:20-35	Wijs en dwaas
dinsdag	8 oktober	1 Samuel 25:36-44	Hartaanval
woensdag	9 oktober	1 Samuel 26:1-12	De geschiedenis herhaalt zich
donderdag	10 oktober	1 Samuel 26:13-25	Confrontatie
vrijdag	11 oktober	1 Samuel 27:1-28:2	Dubbelrol
zaterdag	12 oktober	1 Samuel 28:3-14	Geestelijke strijd
zondag	13 oktober	1 Samuel 28:15-25	Verlamd van schrik
maandag	14 oktober	1 Samuel 29:1-11	Hoog spel
dinsdag	15 oktober	1 Samuel 30:1-15	Moord en brand
woensdag	16 oktober	1 Samuel 30:16-31	Eerlijk delen
donderdag	17 oktober	1 Samuel 31:1-13	Vallen in je eigen zwaard
vrijdag	18 oktober	Lucas 17:11-19	Tien gereinigd, één genezen
zaterdag	19 oktober	Lucas 17:20-37	Word geen zoutpilaar
zondag	20 oktober	Lucas 18:1-8	De aanhouder bidt
maandag	21 oktober	2 Samuel 1:1-16	Onverwachte reactie
dinsdag	22 oktober	2 Samuel 1:17-27	Treurnis
woensdag	23 oktober	2 Samuel 2:1-11	Twee koningen
donderdag	24 oktober	2 Samuel 2:12-32	Burgeroorlog
vrijdag	25 oktober	2 Samuel 3:1-16	Onderhandelingen
zaterdag	26 oktober	2 Samuel 3:17-27	Wraak voor recht
zondag	27 oktober	2 Samuel 3:28-39	Rouwbetoon
maandag	28 oktober	2 Samuel 4:1-12	Moordaanslag afgekeurd
dinsdag	29 oktober	2 Samuel 5:1-16	Machtsuitbreiding
woensdag	30 oktober	Psalm 58	Vraag om vergelding
			Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals
donderdag	31 oktober		
vrijdag	1 nov.	Lucas 18:18-30	Rijkdom
zaterdag	2 nov.	Lucas 18:31-43	Kom dat zien!
zondag	3 nov.	Lucas 19:1-10	Groot in het koninkrijk van God
maandag	4 nov.	Lucas 19:11-28	Gebruik wat je hebt
dinsdag	5 nov.	2 Samuel 5:17-25	Met de hulp van de HEER
		2 Samuel 6:1-11	
woensdag	6 nov.		Dankdag

Lieve mensen,

Het is een beetje laat, door vakanties e.d. dus ...Sorry!!
Wij willen U, jullie, bedanken voor het warme medeleven via de vele kaarten
en telefoontjes bij het overlijden van onze moeder

Marie van Wingerden-Blaak.

De vele mensen bij de condoleance, de rouwdienst en de warme ontvangst in onze
eigen Rezoordse kerk.

De dominee, organist, de koster, de koffiedames en de mensen die we
misschien vergeten

Het was voor ons een mooi afscheid van onze moeder.

Henk en Bep

En de verdere familie van Wingerden

Bedankt!!!

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de
vele kaarten, bezoeken, telefoontjes en bloemen,
die ik heb ontvangen tijdens mijn opname in Antes
te Rotterdam.

Zoveel aandacht en medeleven heb ik als hartver-
warmend ervaren!

Sjaan Leentvaar-Bestebreurtje



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

3 en 17 oktober 2019

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

**Tot ziens op vrijdag 11 oktober
2019**

*Achter de bar staan dan Arie en Ma-
rian de Vree*

C.M.V. Passage.

Dinsdag 15 okt. is het een feestavond, deze staat in het teken van 100 jaar N.C.V.B. het tegenwoordige Passage.



N.C.V.B. staat voor: Nederlands Christelijke Vrouwenbond, en Passage staat voor: Christelijk Maatschappelijk Vrouwenbeweging.

Deze avond wordt verzorgd door bestuur en leden, we gaan er een mooie gezellige avond van maken.

100 Jaar christelijke vrouwenbeweging 2019. Op 1 oktober 2019 bestaat de christelijke vrouwenbeweging 100 jaar. In die honderd jaar zijn er heel veel veranderingen gekomen in het leven van vrouwen, veel leden hebben dat meegemaakt. Honderd jaar vrouwenbeweging heeft te maken met het vrouwen kiesrecht. Het vrouwenkiesrecht is het recht van vrouwen om bij verkiezingen te stemmen en gekozen te worden. Vrouwen waren in vrijwel alle landen uitgesloten van politieke rechten, en zo waren er zoveel veranderingen in de wereld van de vrouw.

Een voorbeeld van een vrouw uit die tijd is Aletta Jacobs. Achtste kind in een rij van elf. De eerste vrouw die afstudeerde aan de universiteit. Vocht voor recht op hoger onderwijs voor vrouwen, streed voor vrouwenkiesrecht, streed voor handelingsbekwaamheid voor getrouwde vrouwen.

Dit zomaar een stukje over de veranderingen voor de vrouw in de afgelopen honderd jaar.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje

Lunchcafé De Fontein



Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

- 3 oktober (aanmelddatum reeds verstreken)
- 17 oktober (aanmelden tot uiterlijk donderdag 10 oktober)
- 7 november (aanmelden tot uiterlijk donderdag 31 oktober)

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-
Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208).

Hartelijke groet,
Marrie en Ria

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 28 augustus 2019

De voorzitter opent de vergadering waarna onze predikant voorleest uit Galaten, Leven door de Geest. De voorzitter gaat voor in gebed.

De notulen van de kerkenraadsvergadering van 17 juli 2019 worden vastgesteld en de ingekomen stukken worden verdeeld. In de vorige vergadering is gesproken over een coördinator voor het Feest van de Geest. De kerkenraad heeft een gemeentelid bereid gevonden deze taak op zich te nemen. Het is erg fijn dat zij dit werk wil doen en dat zoveel van onze gemeenteleden actief zijn en zich steeds willen inzetten voor onze kerk.

In opdracht van de gemeente worden in de komende periode werkzaamheden uitgevoerd aan de Rijksstraatweg. Hierdoor kan het kerkplein soms moeilijk bereikbaar zijn.

De wijkteams zullen binnenkort afscheid nemen van een zeer trouwe pastorale medewerker die dit werk een aanzienlijk aantal jaren heeft gedaan. Gelukkig zijn er opnieuw gemeenteleden bereid pastoraal werk te verrichten. In de bevestigingsdienst van 15 september wordt stilgestaan bij de wisselingen in de kerkenraad en in de pastorale teams.

Vanuit de wijkteams komt het bericht dat veel oudere gemeenteleden de zomertijd, waarin activiteiten van de kerk veelal stil liggen, een stille, eenzame tijd vinden. Bezoek wordt in zo'n periode zeer op prijs gesteld. Onze gemeente heeft meerdere, soms ernstig zieke leden. In de kerkdiensten worden hun namen genoemd en voor hen gebeden.

GOT heeft een mooi programma gemaakt voor de startweek. Dit wordt in de kerk opgehangen en naar de Sari-kerken gebracht. De ringbijeenkomst valt toevallig in dezelfde week. Onze predikant zal daar iets vertellen over Kerk en Israël.

Het College van Kerkrentmeesters spant zich in om gelden bijeen te zamelen voor de kosten van de reparatie van het dak. Veel gemeenteleden hebben bijgedragen, mede door de koop van de chocolade tabletten met de afbeelding van onze kerk.

De Jeugdraad heeft allerlei plannen voor activiteiten en zal zich op korte termijn ook buigen over de invulling van de jeugddienst op 26 januari 2020. De kerkenraad is verheugd over hun plannen.

De kerkenraad is, samen met de commissies, bezig met de ontwikkeling van een beleidsplan en wil de gemeente graag bij de ontwikkeling van de visie betrekken. Naar verwachting zal dit tijdens een groot huisbezoek, na de kerkdienst en het koffie drinken, op zondag 27 oktober a.s. gebeuren.

Na het voorlezen van een gebed door een kerkenraadslid sluit de voorzitter de vergadering.

.....

Verslag door scriba.

Collecte zondag 6 oktober 2019 - bestemd voor Kerk en Israël**Leren door ontmoeting en dialoog**

De relatie met het Joodse volk en het jodendom is voor de Protestantse Kerk in Nederland een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het Joodse volk en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten. Zo kunnen plaatselijke gemeenten leren door ontmoeting en dialoog.

Dat gebeurt met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor de gemeenten.

In het internetproject 'De Uitdaging' worden christenen uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus. En wat betekent dat voor ons christelijk geloof? Aan de hand van stellingen met toelichting en video's kunnen geloofsgesprekken worden gevoerd. Door de dialoog met joden worden christenen uitgedaagd de eigen traditie met nieuwe ogen te bekijken. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Samen zingen met Inspire2Live Choir

Op zondag 6 oktober staat de eerste zangdienst na de zomervakantie weer gepland in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. Als gastkoor zal deze middag het Inspire2Live Choir medewerking verlenen.

Dit koor treedt regelmatig op in deze regio en organiseert en werkt al jaren mee aan Benefietconcerten, waarvan de opbrengst bestemd is voor de kankerbestrijding. Ieder jaar wordt er een goed doel gekozen en in 2019 is dat Support Casper (onderzoek naar alvleesklierkanker).

Maar nu zal het koor dus voor het eerst in de zangdienst in de Open Hof optreden. Verder zal medewerking verleend worden door de sopraan Annelies Schep en de organist André de Jager. Het koor staat onder leiding van de bekende dirigent Peter Overduin. Zoals de vaste bezoekers gewend zijn vermeldt het programma weer een reeks bekende en graag gezongen liederen, afkomstig uit diverse bundels. Bij het ter perse gaan van dit persbericht nog niet bekend welke samenzang- en koorliederen op het programma staan. Maar belangstellenden kunnen vooraf per email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com. De zangdienst begint om 17.00 uur. De kerk staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis, maar aan de uitgang wordt er ook nu weer een collecte gehouden. **En vanwege de medewerking van het Inspire2Live Choir heeft de zangdienstcommissie besloten dat de collecte deze keer ook bestemd is voor Support Casper.**

De volgende zangdienst staat gepland op zondag 8 december 2019. Dan zal het Chr. Regiokoor "Adonai" uit Waddinxveen o.l.v. Peter Burger. Elsemarieke den Hartogh, dwarsfluit, Kees de Bruin, piano en Peter Burger, orgel. Voor meer informatie kunt u ook bellen met Leen Koster, telefoon 06 28 57 15 81.



Zoals vele andere kerken in Nederland vragen wij ook uw aandacht voor de campagne **Samen Hart voor Mensen**.

Een campagne van de kerken in samenspel met SchuldHulpMaatje.

Met elkaar willen we het taboe rondom schulden doorbreken.

Deze campagne wordt gehouden in de week van 17 oktober 2019, op en rond Wereldarmoededag.

Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft schulden.

We gunnen iedereen met geldzorgen nieuwe hoop en perspectief.

Er is immers samen nog veel inzet nodig om meer en eerder mensen met schulden te vinden, te bereiken en beter te ondersteunen.

Samen Hart voor Mensen.

Als mensen makkelijker over geldzorgen durven te praten, kunnen we hen als kerk eerder begeleiden en helpen. Ons doel is dan ook om met onze kerk aandacht te vragen voor mensen met schulden. Voor de mensen zelf, als ook voor de mensen om hen heen. Het taboe moet doorbroken worden, hoe moeilijk ook, maar pas dan durven mensen hulp te zoeken en kunnen we hen helpen!

Hiermee zien we om naar elkaar, wat onverbreekbaar is verbonden aan het liefdesgebod van Jezus om je naaste lief te hebben als jezelf.

Voor het opdoen van inspiratie, informatie en ideeën is er de nieuwe website www.samenhartvoormensen.nl. Als diaconie maken we daar graag gebruik van.

Op zondag 13 oktober (of zondag 20 oktober) staan we in onze kerk in de voorbeden stil bij mensen met financiële problemen.

We willen aan alle gemeenteleden vragen om zelf ook thuis en elders aandacht te vragen voor deze campagne.

Kijk hoe u zelf mee kunt doen vanaf 16 oktober op www.samenhartvoormensen.nl/doemee

Uw diaconie

Post uit Rwanda

Presbyterian Church of Rwanda—Remera Presbytery
Kayonza Parish



Lieve broeders en zusters van Rijsoord,

Lieve vrienden in Jezus Christus, wij christenen van de Kayonza Parish groeten u in de naam van onze Almachtige Hemelse Vader. Groeten met geheven handen, ze zeggen 'Prijs de Heer'.

We maken van deze gelegenheid gebruik of u te laten weten dat Janny (Oorebeek) bij ons was op 26 juli jl. De boodschap die we deelden uit de Heilige Schrift was: 'Wat we ook doen, moet gedaan worden tot Glorie van God en niet van onszelf'. We hebben erg van het bezoek genoten.

Onze gemeente is zo groot geworden dat we nu een Pastor krijgen om de gemeente te leiden in plaats van zoals voorheen een Ouderling. Onze parochie is nu anderhalf jaar een volwaardige parochie en we werken er hard aan om een goede spirituele gemeente te zijn. We zijn nu bezig met het gereed maken van de woning van de pastor, al woont hij er al wel in, maar het is nog niet klaar. Ook bouwen we op dit moment een nieuwe doopplaats. Zoals we al schreven: we zijn niet alleen groot geworden in goederen maar ook in aantal. Dus zijn we eigenlijk plannen aan het maken om op termijn een grotere en moderne kerk te bouwen. De apostel zei (Phil.4:4) "Ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft". We voelen de aanwezigheid en hulp van God om ons heen. We waarderen onze vriendschap met u en hopen dat we op een dag enkele gemeenteleden van Rijsoord mogen ontmoeten.

Moge Gods zegen met u zijn voor nu en voor altijd!

Kayonza Parish



Eglise Prebyterienne au Rwanda
Presbyterie de Remera
Paroisse Runda

Lieve broeders en zusters in Jezus Christus van de gemeente Rijsoord

We waren zeer gelukkig dat Janny (Oorebeek) weer bij ons was op 29 juli jl. Het is altijd fijn om haar te zien.

Onze gemeente dankt God die ons altijd helpt bij onze projecten in onze drie kapellen, te weten Runda, Muhambara en Sheli. De kapel van Runda moet vervangen worden. Dit kost vier miljoen Francs, hiervan hebben we al 1,7 miljoen bij elkaar.

De overheid heeft strikte regels opgesteld voor een kapel. Dit heeft erin geresulteerd dat de kapel van Sheli een jaar geleden gesloten werd omdat ze niet voldeed aan de nieuwe regelgeving. We danken God dat de kapel onlangs weer geopend kon worden, mede dankzij de hulp van vele gemeenteleden.

We danken u voor de samenwerking. Wilt u met ons zijn in uw gebeden?

Namens het uitwisselingscomité:

Prosper Byiringiro

Ds. Marie Madeline Makamanzi

Sponsorkind van jeugdraad via World Vision

Hallo allemaal,

Graag willen we u iets vertellen over 'ons' sponsorkind dat wij maandelijks steunen.

We zijn hiermee begonnen nadat Rob Favier een aantal jaar geleden in onze kerk een concert heeft gegeven.

Rob is ambassadeur van World Vision en heeft verteld wat voor mooi werk zij doen.

Zij hebben verschillende projecten. De jeugdraad heeft toen een kind gesponsord, dit was een meisje Ega Yeni Ngetje uit Indonesië.

World Vision heeft toen aangegeven dat Ega is verhuisd naar een ander gebied waardoor deze sponsoring is gestopt.

Ze hebben daarom een ander kind toegewezen, die wij maandelijks sponsoren.

We stellen hem aan u voor:



Dit is Lorensa Iran, geboren op 8 augustus 2003 te Indonesië.

Hij zit op de Junior High School, en woont met zijn familie in de plaats Sambas.

Het projectgebied Sambas ligt in op het eiland Kalimantan en grenst aan Maleisisch Borneo. Er is veel armoede in dit gebied (10% leeft zelfs onder de armoedegrens), waardoor vooral kinderen erg kwetsbaar zijn!

Wilt u nog meer weten over World Vision, kijk dan op www.worldvision.nl

Hartelijke groet van de jeugdraad



...Een nieuwe opzet

U was tot op heden gewend om maandelijks een aankondiging te vinden van de film die in het filmhuis gedraaid werd. Door verhuizing van één van de organisatoren is er nu gekozen voor een geheel nieuwe opzet. Er zal niet ver vooruit een agenda worden gemaakt van de te bekijken films, er zal van maand tot maand een programmering bekend worden gemaakt. U kunt op de hoogte blijven via de facebookpagina van het Filmhuis.

Wel is al bekend dat op 25 oktober a.s. zal worden vertoond de film over Queen:

'Bohemian Rhapsody'

Houdt u de aankondigingen op Facebook en in de bladen in de gaten! Het is zeer de moeite waard!!!

Bedankt!

Afgelopen zaterdag 21 september heeft de pannenkoekenbenefiet(S) plaatsgevonden. Bijna 25 gemeenteleden zijn op de fiets gestapt en hebben kunnen genieten van het prachtige weer. Vervolgens zijn er door ruim 35 eters 17 pakken pannenkoekenmix soldaat gemaakt. Al met al een gezellige en geslaagde middag.



Door sponsoring van ingrediënten hebben wij de kosten laag kunnen houden en heeft deze middag €453,- opgeleverd. Hiermee komen we weer een stukje dichterbij ons projectbedrag. Alle betrokkenen hartelijk dank!

Ondertussen wordt er ook door World Servants niet stilgezeten. De set-up reis van het project in Nepal heeft plaatsgevonden. Bij deze set-up reis zijn enkele vertegenwoordigers van World Servants afgereisd naar Nepal om daar in gesprek te gaan over het project. De dagverslagen van deze reis zijn te lezen op onze actiepagina's (geef.ws/nielsbaars & geef.ws/rickbezemer) Onderstaand is het dagverslag van dag 3 tevens weergegeven.

Dag 3—Setup Nepal

Wat is er te vertellen over deze dag? Dat het buiten regent en wij binnen zitten in het kantoor van LHFN. Vandaag hebben we een kantoordag, onderdeel van de setup reis. Na alle verzamelde informatie van afgelopen dagen gaan we weer een spade dieper. In een land als Nepal werkt de Nederlandse aanpak niet; "Ik heb een probleem / een vraagstuk, graag morgen oplossen!". LHFN nemen we stap-voor-stap mee in het World Servants concept.

Dag 1 hebben we verteld over W.S., video's laten zien en de grote lijn toegelicht; er komt een groep enthousiaste jonge Nederlanders en die willen graag, voordat ze weer vertrekken, het dak op de school hebben geplaatst! En daar komt heel wat bij kijken.

Dag 2 hebben we ingezoomd op de afzonderlijke onderdelen van een project die moeten worden voorbereid; de deelnemers verzetten veel werk in de voorbereiding in Nederland en ja, dat betekent ook een flinke inspanning aan de kant van de partner; wie gaat dit allemaal doen? En hoe?

Dag 3 hebben we in detail de onderdelen doorgenomen. Zijn er bouwtekeningen beschikbaar en waar worden de materialen ingekocht? Waar wordt de groep ondergebracht, kan dit in één van de hostels? Wie gaat voor ze koken en wat? Welke medische voorzieningen zijn beschikbaar op korte afstand? Hoeveel kinderen kunnen we verwachten bij het kinderwerk? Hoe moeten jongens en meisjes zich onderling, maar ook richting de lokale bevolking, gedragen? Is het mogelijk dat deelnemers een nachtje blijven slapen bij een gastgezin? Kunnen we samen een kerkdienst beleggen? Wat zijn leuke uitstapjes? Enz., enz..

Oh ja, niet geheel onbelangrijk, en als Nederlander zou je daar wellicht beginnen: dit is het budget waarbinnen het project moet passen en het project moet bijdragen aan het plan met de beoogde resultaten. Creativiteit en kunnen schakelen in veranderende situaties zijn erg nodig!

Hartelijke groet, Rick & Niels



Al 30 jaar hulpgoederentransport naar Polen - Deel 1

Aan tafel zitten Ragnar Donker, Arie en Ria Bode en Rene Barnard. Zij vertellen hun verhaal....

Het begon in de jaren '70. De familie Donker was op vakantie in Duitsland, in Zeil am Main. Hier ontmoetten ze een Poolse dame, Lydia. Ze kwam gezellig koffie drinken in het vakantieverblijf van de familie Donker, zo raakten ze in gesprek.

Lydia, woonachtig in het dorp Glogowek in Polen, was op familiebezoek in Duitsland. Ze was daar alleen. We spreken over de tijd van de scheiding tussen Oost en West, de periode van de Berlijnse muur. Mensen mochten op bezoek naar het vrije Westen maar man of vrouw en kinderen moesten achterblijven. Tijdens de gesprekken werd al snel duidelijk dat het gezin erg arm was. De familie Donker besloot het gezin te helpen. Na uitwisseling van de verschillende adressen van Lydia en haar naaste familie werden er rond Pasen en Kerst pakketten levensmiddelen verstuurd.

Op 9 november 1989 viel de Berlijnse muur en toen in het Voorjaar van 1990 Lech Walsesa als President van Polen gekozen werd, werd de situatie daar iets beter.

Het contact met de familie bleef bestaan. Zo kwam Ragnar erachter dat de echtgenoot van Lydia in het ziekenhuis lag. Door gebrek aan medicatie was de man erg benauwd (hij had last van zijn longen). Ragnar besloot in actie te komen en heeft 'pufjes' gebracht .

Hij besloot medicijnen en vitamines te gaan verzamelen. Met Pasen reed hij naar het ziekenhuis in Glogowek en leverde daar de spullen af. Hij ontmoette toen ook dokter Duda, de baas van het ziekenhuis. Ragnar beloofde hem dat hij in de toekomst voor medicijnen en medische hulpmiddelen voor het ziekenhuis zou zorgen. Duda was sceptisch, moest het eerst allemaal maar es zien.

Na een tijd kwam Ragnar inderdaad voorrijden met een aanhangwagen vol injectie-naalden, medicijnen en vitamines. Hij vroeg naar Duda maar hem werd te kennen gegeven dat deze niet beschikbaar was, dat hij niet geloofde dat Ragnar echt zijn belofte na zou komen. Toen bleek dat dit echt het geval was, was de dankbaarheid enorm en werd een levenslange vriendschap tussen beide heren geboren.

In die periode is Ragnar ook met een collega naar Polen geweest. Deze collega speelde ieder jaar Sinterklaas op het werk, de PTT in Rotterdam. Hierover later meer...



Toen kwam Riet de Kool in beeld.... Riet was pedicure bij de schoonmoeder van Ragnar. Riet hoorde het verhaal van alle Polen acties van de familie Donker. Riet heeft toen bij de bazaarcommissie een verzoek ingediend om de opbrengst van de bazaar te delen met het Polenproject.

Ria Bode ging praten bij de familie Donker en het verzoek werd gehonoreerd. Hfl. 11.952,36! de helft van de opbrengst van Hfl. 23.904,72 ging naar de familie Donker ten bate van Polen.

Ze waren inmiddels uitgegroeid tot kampioenen 'gunsten vragen'. Riet en Ragnar gingen naar de Jong Tours en vroegen daar eenvoudig of ze twee schoolbusjes mochten lenen om mee naar Polen te rijden En het mocht!!!

De achterbanken werden eruit gehaald zodat er veel spullen in de busjes gestopt konden worden, er werden extra chauffeurs gezocht (want 1250 km is een flinke afstand) en zo vertrok het hele gezelschap in oktober 1992 naar Polen.

In de kolonne van twee busjes en twee personenauto's, volgepakt met hulpgoederen, bevonden zich o.a. Riet de Kool, Ine Alblas, Teun Groenendijk, Derus den Hartog, René Barnard, de familie Donker en vele anderen. Het werd een fantastische reis! Zelfs de douane werkte mee, ze mochten zo doorrijden, werden beschouwd als personenvervoer.

Ze sliepen onderweg in Berlijn in het natuurvriendenhuis. Tijdens dat verblijf is oud-bondskanselier Willy Brandt overleden. Op de Kurfürstendamm brandden allemaal waakvlammetjes, iets wat diepe indruk maakte.

In Glogowek sliepen de mannen met z'n drieën in één bed. Je kon door de muren naar buiten kijken. Het was zó koud....Er hingen twee soorten overgordijnen aan één raam.

Met de vier auto's gingen ook veel medicijnen mee. René Barnard was met zijn medische kennis uitermate geschikt om spullen in te kopen bij de apotheek en tevens te beoordelen of gekregen medische goederen geschikt waren voor het beoogde doel. Helena, de nicht van Lydia, was lichamelijk beperkt en had een rolstoel nodig. Helaas was er in de plaatselijke parochie maar één rolstoel waarin de gemeenteleden om beurten een maand mochten rijden. Ze zorgden ervoor dat Helena bij de volgende rit een eigen rolstoel kreeg, die ze 'mijn Mercedes' noemde. De dankbaarheid werd geuit door de overvloedige maaltijden die werden geserveerd.

Ook voor de plaatselijke Kindergarten werden knuffels, kinderkleren en speelgoed meegenomen. Inmiddels was Arie Bode ook vast lid van het gezelschap, zijn financiële expertise is van groot belang!

Het ziekenhuis was gehuisvest in een oud gebouw. Hierachter staat het casco van een nieuw ziekenhuis dat met Duits geld was neergezet ter vervanging van het oude gebouw. Helaas is het nooit afgebouwd. Het is nu een krot..... nooit een nieuw ziekenhuis geworden. Het ziekenhuis, inmiddels door gebrek aan voorzieningen ingericht als verpleeghuis, zit nog steeds in hetzelfde oude gebouw. Helaas krijgt het door de huidige status als verpleeghuis nog minder steun van de overheid.



Het gezelschap sliep tijdens de Polen reizen altijd in het Salve hotel in Glogowek. Op een dag hadden ze net 20 rollators afgeleverd. Terwijl ze in het hotel aan een biertje zaten zagen ze de rollators voorbijkomen, voortgeduwd door zielsgelukkige Poolse dames.

In 1995 kreeg het Polenproject opnieuw de helft van de opbrengst van de bazaar, deze keer Hfl 14.205,33

Er was in Glogowek ook een voetbalclub. Ragnar had door zijn baan bij de PTT zeer veel contacten in Rotterdam. Zo kreeg hij van de organisatie van de Marathon drie dozen deelnemersshirts en trainingspakken. Handbalvereniging Saturnus gaf shirtjes en broekjes. Tijdens een volgende reis gingen ze met z'n allen naar de voetbalclub na het middageten en deelden al de prachtige kleding uit. Uit dankbaarheid kregen ze een heerlijke maaltijd geserveerd, aangevuld met een fles Wodka.

Een uur later gingen ze naar Lydia, waar ze weer te eten kregen. Soms was het een beetje teveel van het goede.



Om naar Polen te rijden moest er een bus komen. Hier komt de collega die Sinterklaas speelt weer in beeld. Hij besloot dat de hele opbrengst van zijn Sinterklaas avonturen naar het Polenproject van Ragnar ging. Van deze opbrengst kon er een bus gehuurd worden. Door reclame van de Rabobank op de buitenkant van de bus aan te brengen kregen ze daar ook nog Hfl 150,- van.

Soms kwam de hulp uit onverwachte hoek. Sint en Zwarte Piet werkten bij de KPN. Inmiddels hadden ze ook een kinderkuis ontdekt dat hun hulp goed kon gebruiken. KPN dankte de computers af. 'Zwarte Piet' Henk heeft het in orde gebracht en zo kreeg het kinderkuis twaalf computers én een zwembad.

Op een avond ontmoette Ragnar Joop van Wingerden bij het eetcafé. Hij vertelde hem over Polen. Joop wilde best graag mee. Dat mocht als hij z'n bus meebracht. Joop stemde in. Zo is Joop jarenlang meegegaan naar Polen.

Polen was in die tijd nog geen lid van de Europese Unie en de grenscontrole was heel streng. Uren werden eerst bij de Poolse ambassade en later bij de grens doorgebracht. René maakte gedetailleerde paklijsten van alle goederen maar vier of vijf uur wachten bij de grens midden in de nacht was heel normaal. Allerlei creatieve ideeën werden uitgewerkt om alles beter te laten verlopen. Toetreding van Polen tot de EU heeft alles gelukkig eenvoudiger gemaakt.



Toen Joop niet langer over de bus kon beschikken ontmoette Ragnar toevallig Kees IJsselstein. Kees had ook een bedrijfsbus. Wilde Kees misschien ook een keer mee naar Polen? Dat kon, als hij z'n bus meebracht! Kees stemde in!

De reis is ook gemaakt met een camper waar de inboedel uitgehaald was om plaats te maken voor goederen. Alleen toen er twaalf matrassen meegenomen moesten worden bleek de camper te klein. Gelukkig werd toen een bus gesponsord door een onbekende.

Wordt vervolgd in het november nummer van Rijsoord aan 't Woord

Vakantietas 2019

Het begin.

Vanuit het IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad) Ridderkerk is eind 2018 het plan opgevat kinderen die vanwege financiële zorgen van hun ouders, nooit op vakantie kunnen gaan toch een vakantiegevoel te geven gedurende hun zomervakantie.

Vanuit Kerk in Actie (PKN) is er het project Vakantietas. Diaconieën kunnen zich voor dit project aanmelden en gratis een fraaie tas ontvangen die door de diaconie zelf naar believen kan worden ingevuld.

9 van de 18 bij het IDB aangesloten diaconieën besloten deze handschoen op te nemen t.w. Opstandingskerk, Rijsoord, Singelkerk, Goede Herderkerk, Levensbron, St. Jorisparochie uit Ridderkerk, Chr. Is Koningkerk, VEG De Kern en Irenekerk uit Slikkerveer en de pg Bolnes.

Aan de slag.

Vanaf het eerste begin was duidelijk dat de tas gevuld diende te worden met doe-activiteiten.

De gevormde werkgroep met leden uit de 9 kerken hebben zich voortvarend gekweten van hun taak.

Allereerst was er de nieuwe wet op de privacy. Hoe kom je te weten om welke kinderen het gaat? Via scholen of andere instellingen kom je dit niet meer te weten.

Door een tip van de medewerkster van Kerk in Actie hebben we contact gezocht met de Voedselbank in Ridderkerk.

In eerste instantie richtten we ons op de kinderen in de basisschoolleeftijd: 4 - 12 jaar.

52 kinderen telde de Voedselbank van deze leeftijd in de administratie. De werkgroep Vakantietas 2019 kon nu spoedig aan het werk.

Doe-activiteiten in de vakantietas.

De tassen zijn gevuld met een 10 banenkaart voor het zwembad, een week gratis toegang tot Jeugdland Ridderkerk, beide activiteiten grotendeels gefinancierd door een gift van de stichting Fonobori en korting verleend door de dienst Sport en Welzijn, gratis midgetgolf spelen bij De Hole Ridders aan de Oosterparkweg, ijsjes van Nikki, Koningsplein en Starfood, Dillenburgplein (althans waardebonnen in de tas !), ouderwets zakje snoep van Smileys sweetest giftshop, Vlietplein, een zeilmiddag voor de oudere kinderen bij zeeverkennergroep De Brandaen, Waaltje, lees-en prentenboeken geschonken door de stichting Ridderkerk lezen OK?!, historische puzzeltochtboekje gegeven voor de oudste kinderen door De Kandelaar, een fantastische Bouncing Bubble (bellenblaas) geschonken door de Hema, die ook flink korting verleende op een prachtige grote badhanddoek voor het zwembad, stiften, kleurpotloden, kleurboeken, speurtocht voor de jongere kinderen door het Waalbos, dankzij Wijk Idee-team Rijsoord, een opblaasbal, zwemvleugeltjes.

Financiën.

In dit verslag kunt u lezen dat Ridderkerkse stichtingen, bedrijven, particulieren, w.o. gemeenteleden, zich van hun beste kant hebben laten zien! Om stil van te worden en dankbaar voor te zijn.

Daarnaast zijn er collectes gehouden in verscheidene kerken en giften gedaan door gemeenteleden.

Zoals het er nu naar uit laat zien, houden we zelfs een klein bedrag over.

En hoe nu verder in 2020?

De werkgroep vindt dit batig saldo niet erg: volgend jaar hoopt men een vervolg te geven aan dit geweldige project!

In Ridderkerk is 14 % van de bevolking onder de zgn. armoedegrens. Ongeveer 7000 mensen dus. Hieronder zitten dus ook heel veel kinderen. Wellicht vele honderden kinderen.....

In 2020 willen we als diaconieën een poging gaan doen heel veel van deze kinderen te bereiken door de actie Vakantietas.

Dit zal veel van de werkgroep vragen en vergen. Niet in het minst financiële middelen. Maar met Gods hulp en zegen en uw gebed moet dit op te lossen zijn!

We hopen ook dat de andere diaconieën uit Ridderkerk mee gaan doen! Al is het alleen maar met financiële middelen.

De werkgroep Vakantietas 2020 hoopt na de zomervakantie van 2019 al te beginnen met de voorbereidingen voor het nieuwe jaar. En naast de leeftijd van de basisschool zijn er natuurlijk ook veel jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, die ook graag een Vakantietas willen ontvangen. Uiteraard met een passende inhoud.

Gereformeerde Opstandingskerk Ridderkerk-Rijsoord

Gert van Hoef
26 oktober 2019



Programma:

Fantasie over 'Een vaste Burcht is onze God' J. Zwart (1877-1937)
met aansluitend samenzang, vers 1 en 4

Freue dich, Erlöste Schar	BWV 30-J.S. Bach (1685-1750)
Allegro uit Concerto 10	G.F. Händel (1685-1759)
Gezang 113 Heugelijke tijding	F. Asma (1912-1984)
Toccata in f mineur	J. Grison (1842-1896)
Trumpet Minuet	A. Hollins (1865-1942)
Finale uit Sonate	A. Guilmant (1837-1911)
Improvisatie 'Nearer, my God, to Thee'	Gert van Hoef (1994-)
Suite van 'Pirates of the Carribean'	H. Zimmer (1957-)
Fantasie en Toccata 'Heer, U bent mijn leven'	Gert van Hoef (1994-)

met aansluitend samenzang, vers 1, 3 en 4

Aanvang: 16:00 uur / Kerk open 15:30 uur

Toegangsprijs: € 7,50 incl. koffie/thee voorafgaand aan het concert, kinderen tot 15 jaar gratis

Kaarten in de voorverkoop: € 6,00,
te bestellen via email cjopdenbrouw@chello.nl

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 24 augustus 2019 t/m 27 september 2019)

Via de Rabobank	voor reparatie dak	€ 100,00
Via de Rabobank	voor de avondmaalscollecte	€ 25,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de bloemen	€ 20,00
Via dhr. J.J. de Koning	voor de kerk	€ 60,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2019".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand oktober zal plaatsvinden op 28 oktober 2019.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK



Stand per 27 september 2019:

Door 150 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 68.092,96. Hartelijk dank daarvoor!

Van 55 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door uw bijdrage over te maken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2019".

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester

**IDB-Thema-avond: 'God verandert mensen'
Met de Hoop-GGZ**

**Levensbron,
Donderdag 17 oktober,
Aanvang 20.00 uur**



Op donderdag 17 oktober a.s. komt Jaap de Gruijter, bestuursvoorzitter van De Hoop ggz, op uitnodiging van het IDB een lezing houden over het werk van de Hoop.

De Hoop helpt kinderen, jongeren en volwassenen om tot herstel te komen in relatie tot zichzelf, de ander, de schepping en tot God. Naast opvang van verslaafden is de Hoop inmiddels ook een GGZ-instelling geworden. De hulpverlening heeft zich de laatste jaren dan ook uitgebreid naar andere gebieden van de geestelijke gezondheid.

Naast Jaap zal ook een gast van de Hoop zijn - of haar levensverhaal vertellen.



Er is ook uitgebreid ruimte voor het stellen van vragen en voor onderling gesprek.

Ontvangst met koffie en thee vanaf 19.30 uur in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk.

We collecteren deze avond ook voor De Hoop



Aangesloten bij de K.C.Z.B.

Zaterdagavond 26 oktober 2019.

**UITNODIGING voor het Najaarsconcert in de Bethelkerk,
Rotterdamseweg 73, 3332 AD te Zwijndrecht.**

Muzikaal een prachtige avond, die u niet mag missen. Deze avond brengen de drie koren onder leiding van Gerard van der Zijden, te weten het Chr. Gem. Koor "Grote Lindt" Zwijndrecht, het Chr. Gem. Koor "Omnia Cum Deo" Nieuw Lekkerland en het Chr. mannenkoor "De Verenigde Zangers" Barendrecht, een gevarieerd programma.

Ook werken mee: Maurice van Dijk: trompet, Jaap Klootwijk: percussie, Johan den Hoedt: vleugel en Edwin Vooijs: orgel.

De avond begint om 20.15 uur en de Kerk is open vanaf 19.45 uur. Toegangsprijs: € 8,00 p.p. Kaarten zijn verkrijgbaar 's avonds aan de Kerk. Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met 078-6814358.

Hartelijk welkom op 26 oktober a.s.



Hervormingsdaglezing 2019 31 oktober Lutherse gemeente Rotterdam

De kerkenraad van de Lutherse Gemeente Rotterdam biedt ook dit jaar weer een - gratis - lezingenavond aan. Dit wordt georganiseerd in samenwerking met de Ringen Bovenmaas en IJsselmonde (samenwerkingsverbanden van gemeenten van de voormalige PKN classis Rotterdam I en II).

Deze avond vindt plaats vanaf 19.30 tot ongeveer 21.45 uur in de Andreaskerk. Koffie en thee vanaf 19.00 uur.

wat is de Nederlandse lutherse cultuur? drie invalshoeken: *Sola Fide en Sola Gratia en de latere Soli Deo Gloria*

19.30 Opening

19.35 ***Sola Fide - alleen geloof; leven en belijden***

Een geïllustreerde geschiedenis van Lutheranen in de Nederlanden, toegespitst op Rotterdam door Martin van Wijngaarden.

Martin van Wijngaarden is predikant van de Lutherse Gemeente Rotterdam en kerkhistoricus, gespecialiseerd in Lutherse kerkgeschiedenis in combinatie met identiteitsvragen en kunst.

20.15 Pauze, koffie en thee met appeltaart.

20.30 ***Soli Deo Gloria - alleen God de eer; kerkmuziek*** door Andries Ponsteen en Niels Jan van der Hoek

Andries Ponsteen studeerde onder andere musicologie en was directeur van het Erfgoedhuis Zuid Holland. Niels Jan van der Hoek is organist van de Lutherse Gemeente Rotterdam.



21.10 ***Sola Gratia - alleen genade; theologie op maat*** door Trinette Verhoeven, Trinette Verhoeven is luthers theoloog en publiceerde enige boeken voor jonge kinderen. Zij is momenteel werkzaam als classispredikant van de Classis Utrecht.

Tevens boekpresentatie van "Vier x Sola"

Een van de eerste exemplaren wordt aangeboden aan Henk van 't Pad, scriba van de Classis ZuidHolland-zuid.

21.30 Dagsluiting, door Trinette Verhoeven

Informatie en aanmelding: Jeroen van Velzen, jjwvanvelzen@gmail.com;
of: ml.van.wijngaarden@planet.nl / 010-2096066.

De ingang is via het hek in de Heer Vrankestraat 51 bij de Hoyledestraat. De Andreaskerk is ook goed te bereiken met trams en trein.



(CONCERT) AGENDA

3 en 17 oktober	De Fontein	Inloopochtenden vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
3,17 okt., 7 november	Lunchcafé De Fontein	Aanvang 12.30 uur	Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
6 oktober	Open Hof Kerk H.I.Ambacht	Zangdienst Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Inspire2Live t.b.v. Support Casper
11 oktober	Soosruimte Fontein	Ontmoetingsavond 30+ Vanaf 20.00 uur	Praatje, glaasje, spelletje, gezelligheid
13 oktober	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. The Martin Mans Formation Ds. Robert-Jan van Amstel
15 oktober	Hoeksteen	Feestavond 100 jaar Passage	
20 oktober	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang	
26 oktober	Opstandingskerk	Orgelconcert Gert van Hoef Aanvang 16.00 uur	Toegang € 7,50
27 oktober	Opstandingskerk	Gemeentebijeenkomst over Toekomst van de kerk	
27 oktober	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Zaans Interk. Mannenkoor o.l.v. Hugo van der Mey Ds. Koos Staat
1 november	Dorpskerk Heerjansdam	Vrouwen ontmoeten Vrouwen aanvang 19.15 uur	
10 november	Opstandingskerk	Zangmiddag vanaf 16.00 uur	Zingen van liederen uit het Nieuwe Liedboek
16 november	Levensbron Ridderkerk	Jubileumconcert COV Ridderkerk Aanvang 14.30 uur	Toegang € 20,— Kaarten bij Leden of aan de kerk