

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten	2-4
Wij gedenken, contact met de predikant.	5
Opbrengst collectes, VVB, World Servants Rijsoord.	6,7
Kerkelijk bureau, Verjaardagen, Bijbelleesrooster.	8,9
CMV Passage, PCOB, Inloopochtenden, Ontmoetingsavond 30+	10
Nagedachtenis, Lunchcafé de Fontein	11
Notulen Vrouwenvereniging uit 1959	12,13
Giften CvK, Victory4All, Overal verhalen	14,15
Verslag Kerkenraadsvergadering, Liturgische bloemschikking.	16,17
Giften diaconie, Kerkbalans, Solidariteitskas, collecte 8 dec.	18,19
Begroting Diaconie	20,21
Wintermarkt Slikkerveer, Kerst-Doelenconcerten	22
Korte impressie Classisvergadering	23
Kerstconcerten, Kerstsamenzang, Kerstoratorium.	24,25
(Concert)agenda.	26

Van de redactie

Eind november....Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarop we onze dierbare gestorven gemeenteleden herdachten is de tijd van Advent aangebroken. Overal in het land branden er lichtjes en iedereen is druk met de voorbereidingen voor het Kerstfeest. In deze editie van Rijsoord aan 't Woord staan veel aankondigingen voor Kerstconcerten en Samenhang-avonden. Wat is het fijn om met elkaar Kerstliederen te zingen terwijl de lichtjes branden, te zingen van Vrede op Aarde, die hopelijk eens zal komen....

U vindt in deze editie ook notulen uit 1959!!! Laat u verrassen door het taalgebruik en de tijdgeest uit die jaren.... Fantastisch om te lezen!

Weet u trouwens dat op onze website:
www.opstandingskerkrijsoord.nl dit blad in full colour te lezen is?

Verder doe ik graag nog een oproep om kopij in te leveren: een mooi gedicht, een mooi verhaal....ook als u een leuke hobby heeft kom ik graag bij u langs om uw verhaal op te schrijven. Zo maken we er met elkaar een mooi blad van!

Ik wens u hele fijne Kerstdagen en veel leesplezier!



Stencilen:

Maandag 23 december
 Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Dinsdag 24 december
 om 09.30 uur
 Wim en Nelly Belder
 Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor januari met vermelding van afzender:
Uiterlijk vrijdag 20 december bij
 Ellie Lagendijk
 Mauritsweg 64
 2988AL Ridderkerk
 Tel : 0180-421656
 E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
 Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 1 december 2019—1ste Advent—m.m.v. Sursum Corda

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : N.H. Baars en W.A. IJsselstein
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk



Zondag 8 december 2019—2e Advent

09.30 uur : Mw. Ds. A.L. van der Zouwen—van Haaften, Sleeuwijk
Church4you : Mirjam Op den Brouw en Pauline Bezemer
Chauffeurs : P. Bezemer en C. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Pastoraat Protestantse Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 15 december 2019—3e Advent

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. IJsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 22 december 2019—4e Advent

09.10 uur **Zingen van Opwekkingsliederen**
09.30 uur : Mw. Ds. C.H.A. Bartelink—van den Dool, Ridderkerk
Chauffeurs : D.W. Alblas en A. Bode
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Dinsdag 24 december 2019—Kerstdienst

m.m.v. Interkerkelijk Jongerenkoor Challenge uit Dordrecht

22.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Hans Vietsch
Collecte : World Servants—Project Kathmandu, Nepal



Woensdag 25 december 2019—1e Kerstdag

10.00 uur : Ds. G.H.Offringa
 Chauffeurs : A.C. Alblas en W. van Gameren
 Koster : Henk van der Starre
 Collecte : 1e Kerk in Actie Kinderen in de Knel
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 29 december 2019

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland
 Chauffeurs : C.J. op den Brouw en N.Pikhaar
 Koster : Wim van Bruggen
 Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Jeugdwerk

Dinsdag 31 december 2019—Oudejaarsavond

19.00 uur : Ds. G.H.Offringa

Bij de diensten***Bij de diensten***

De Adventsweken lopen uit op het feest van Kerst. We zien uit naar een wereld waarin recht en vrede vanzelfsprekend zullen zijn, dat God met zijn goedheid bij ons is. De woorden uit de Bijbel, de liederen en de symbolen brengen ons steeds dichterbij het geheim van het Kerstfeest: *Stille nacht, heilige nacht*. Met het oog op het Kerstfeest versieren we de kerk. Er komt vast ook een grote Kerstboom met lichtjes. Iedere zondag wordt er een liturgische schikking gemaakt met kransen, elke week een trede hoger.

Met zondag 1 december is de Advent begonnen: we verwachten de geboorte van Jezus. *Davids zoon, lang verwacht*. Hij trekt als Gods Woord met ons mee, de wereld door. Hij gaat op zoek naar mensen die in beweging willen komen. God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Op deze zondag zingen we samen met het orkest van Sursum Corda. Dat is altijd een feestelijke dienst!

Op zondag 8 december (2^e Advent) is mw. ds. A.L. van der Zouwen-van Haften uit Sleeuwijk onze voorganger. Zij kiest haar eigen teksten en liederen, maar het zal vast over de Heer gaan die gekomen is en komt. Wij zijn uit naar zijn Koninkrijk: een nieuw begin.

Deze 3^e Adventszondag (15 december) wordt ook wel 'Gaudete' genoemd: zondag 'Verheug je!' Soms lopen de dingen anders dan je had gedacht, verrassend anders, soms beter dan je had kunnen bedenken. Een glimlach op weg naar het feest, Licht dat doorbreekt, de vonk van Gods Geest. Wie er oog en oor voor heeft.

Op zondag 22 december is het 4^e Advent. Nog even en dan mogen we de geboorte van Jezus vieren. We bereiden ons voor. Dit helpt ons om te begrijpen wat er allemaal gebeurd is, om te leren wie Jezus was, is en zijn zal. Deze zondag staat in het teken van Gods trouw aan ons mensen. Mw. ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool uit Ridderkerk is onze voorganger vandaag.

De Kerstnachtdienst wordt gehouden op zaterdagavond 24 december. De tijd van wachten is afgerond. We vieren de geboorte van Jezus. In deze dienst overdenken we het Kerstevangelie zoals Lucas dat schreef. Als thema is gekozen voor: *Wat neem jij mee?* Wie de Heer wil verwelkomen, die zal er iets voor over moeten hebben.

Of het alle moeite waard is? Wij denken van wel! Het interkerkelijk jongerenkoor *Challenge* uit Dordrecht komt bij ons zingen. De dienst begint om 22.30 uur.

*Ik mag hier aan uw kribbe staan,
Heer Jezus, licht en leven.
Ik draag U als geschenken aan
wat Gij mij hebt gegeven.*

Op 1e Kerstdag (zondag 25 december) vieren wij nogmaals de geboorte van Jezus. Zoals het licht van God de nacht heeft verdreven, zo roept zijn Woord ons in de morgen tot leven. We lezen het geboorte-evangelie volgens Matteüs 1:18-25. Bij het orgel zingen we de bekende liederen bij deze bijzondere dag. De dienst begint om 10.00 uur.

Kerst - en dan? Op zondag 29 december gaat ds. J. van Westenbrugge uit Hoek van Holland bij ons voor:

*Laat komen Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!*

Op de avond van Oudejaarsdag, dinsdag 31 december, is er een gezamenlijke dienst in de Levensbron te Ridderkerk, aanvang 19.00 uur.

Het oude jaar 2019 loopt ten einde. In dit jaar zijn we begonnen met de herdenking van 75 jaar vrijheid. In het nieuwe jaar gaan we daarmee verder. Onze aandacht gaat terug naar de jaren van de Tweede Wereldoorlog. In het laatste oorlogsjaar schreef de Duitse theoloog, dichter en pastor Dietrich Bonhoeffer de tekst voor Lied 511 in ons nieuwe liedboek (398 in het oude). Het is een ernstige tekst, vol inkeer en Godsvertrouwen. Waar kunnen we terecht als de nacht valt? Met Gods licht willen wij ingaan in het nieuwe jaar, getroost verwachtend wat komen mag. .

Wensen wij elkaar inspirerende diensten toe,
en vrede en alle goeds in het nieuwe jaar!

Er is uit 's wereld duistere wolken...

Er is uit 's werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt—hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst.

Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten—
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid

Lied 482 uit het Nieuwe Liedboek



Wij gedenken

Op zondag 20 oktober 2019 overleed **Herman van Hal**.

Hij was geboren en getogen in Rijsoord. Met veel liefde en enthousiasme kon hij over ons dorp vertellen, en ook schrijven. Hij werkte als vrijwilliger voor de Stichting Oud Ridderkerk.

Als lid van onze gemeente was hij actief in en om deze kerk, onder andere als lid van - wat toen nog heette - de commissie van beheer. Daarnaast hield hij de archieven bij, ook van andere Ridderkerkse kerken.

Voor deze verdiensten ontving hij in 2012 een koninklijke onderscheiding. Een jaar geleden werd longvlieskanker bij hem vastgesteld. Toen hij afgelopen zomer een longontsteking kreeg werd snel duidelijk dat het einde naderde en hij niet meer thuis kon blijven. Sinds die tijd werd hij liefdevol verzorgd in hospice De Reiziger in Barendrecht. Familie en vrienden konden daar afscheid van hem nemen.

Zijn kinderen Gerard en Jantine stonden hem naar vermogen bij, evenals zijn geliefde Marja.

Herman van Hal overleed op de leeftijd van 85 jaar. Op maandag 28 oktober waren wij met velen in de Opstandingskerk voor een Dankdienst voor zijn leven. Zoon Gerard sprak een *In Memoriam* uit en speelde aansluitend een mooi stuk van J.S. Bach. Als voorzitter van de Oudheidskamer Ridderkerk sprak de heer Marten Douma roerende woorden ten afscheid.

Dochter Jantine droeg een toepasselijk gedicht voor. Uit de Bijbel lazen wij Psalm 87. Het was de lievelingspsalm van Herman van Hal. Een lied over Sion - Jeruzalem, als oorsprong en bron van geloof voor Israël en vele volkeren. Naast dit aardse Jeruzalem is er ook het hemelse Jeruzalem, als doel en bestemming. Hoe verlangde hij in die laatste dagen juist naar dat hemelse... En hij wist: het is ook voor mij. Dat te geloven, dat te mogen horen, is een troost en een zegen.

Na de kerkdienst legden wij zijn lichaam in de aarde, zijn laatste rustplaats.

Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn kinderen en kleinkinderen, naar zijn geliefde Marja, verdere familie en vrienden.



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
 ds. Herman Offringa
 Vlasstraat 24
 2988 XR Ridderkerk
 T (0180) 397773
 E g.h.offringa@xs4all.nl



Opbrengst Collectes

27-10-2019	Diaconie	€ 151,35
	Onderhoud gebouwen	€ 152,50
	Eigen jeugdwerk	€ 66,10
03-11-2019	Kerk	€ 133,85
	Onderhoud gebouwen	€ 114,10
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 60,42
06-11-2019	Kerk (dankstondcollecte)	€ 172,10 (*)
	Diaconie (dankstondcollecte)	€ 117,50 (*)
10-11-2019	Diaconie (aanvulling dankstondcollecte)	€ 413,50 (*)
	Kerk (aanvulling dankstondcollecte)	€ 261,75 (*)
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 82,25
17-11-2019	Diaconie	€ 172,90
	Onderhoud gebouwen	€ 137,00
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 70,20

(*) *excl. nagekomen bedragen via de Rabobank*

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2019".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand december zal plaatsvinden op 27 december 2019.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

In onze boom,
groen als nooit tevoren
brandt één lampje niet,
het valt niet op, het ziet niet van voren
eigenlijk niemand die het ziet,
het lampje is niet stuk of zo
het geeft gewoon geen licht en wij...

wij laten het gebeuren, het zit toch niet in het zicht
maar ergens, in de nacht, als alle andere lichtjes doven..
zien wij soms,
onverwacht en haast niet te geloven..
dat ene lichtje stilletjes fonkelen
warmer, mooier dan de rest
en weten wij weer
dat elk lampje
wil schijnen met de kerst

Jeroen Swaan (2002)





World Servants Rijsoord!

Het jaar is alweer bijna ten einde. Althans, we mogen nog één maand, maar dan is het toch echt zover. Wat is er dan beter dan het oude jaar uitgaan onder het genot van vuurwerk en heerlijke zelfgemaakte oliebollen. Deze oliebollen worden speciaal voor u gebakken en de opbrengst is voor het World Servants project in Nepal waar Niels Baars en Rick Bezemer komende zomer aan mee gaan werken.



Bestellingen kunt u vanaf vandaag telefonisch doorgeven (Niels Baars: 06-21340010, Rick Bezemer: 06-11239534). Het inleveren van onder geplaatst strookje achter in de kerk is ook een mogelijkheid. De oliebollen worden vers gebakken op maandag 30 December en na 12 uur in de middag (12:00) kunt u ze op komen halen aan de Rijsoordsestraat 10. Indien u niet in de gelegenheid bent om de Oliebollen en Appelbeignets op te halen komen we ze graag bij u brengen.

De tarieven zijn als volgt:

Oliebollen-	€0.90 per stuk - 10 stuks voor €8.00	(Zonder krenten en rozijnen)
Oliebollen+	€0.90 per stuk - 10 stuks voor €8.00	(Met krenten en rozijnen)
Appelbeignets	€1.20 per stuk - 10 stuks voor €11.00	

Dive 2 Change

Op 28 December zullen we deelnemen aan Dive 2 Change. Dive 2 Change is een oudejaarsduik die plaatsvindt in Voorthuizen. Dit evenement wordt georganiseerd door World Servants en jaarlijks doen hier tientallen "servants" aan mee. We hopen hiermee nog wat extra geld op te halen om het project in Kathmandu mogelijk te maken. Helpt u mee? Sponsors kan via geef.ws/rickbezemer en geef.ws/nielsbaars.

Kerstdienst

Naast deze twee acties hebben we een mooie toezegging ontvangen. De collecte tijdens de kerstdienst komt ten goede aan het project in Kathmandu! Uiteraard vertellen we u tijdens de dienst nog iets meer over ons project. Om alvast een tipje van de sluier te geven alvast wat extra informatie:

In Nepal zijn er weinig scholen die focussen op kwaliteit en zijn de meeste overheidsscholen niet in het bezit van goede gebouwen. Privéscholen zijn er wel, maar voor de meeste mensen is dat onbetaalbaar. Daardoor gaan veel kinderen van minderbedeelde ouders niet naar school. Om tussen de overheidsscholen en privéscholen een brug te slaan besloot The Lighthouse Foundation Nepal (TLFN) de CCS school te stichten waar christelijk onderwijs wordt gegeven, aandacht is voor kwaliteit en waar iedereen welkom is ongeacht je achtergrond. Eerst waren er slechts 100 leerlingen, maar vandaag de dag zijn dat er bijna 700. De verwachting is dat dit aantal zal verdubbelen in 3 à 4 jaar tijd. Het huidige gebouw is niet groot genoeg en voldoet niet aan de eisen. Om deze reden zullen we in juli 2020 afreizen naar Kathmandu. We houden de collecte tijdens de Kerstdienst van harte aanbevolen!

Naam:

Thuisbezorgen:

Aantal Oliebollen met krenten/rozijnen:

Aantal Oliebollen zonder krenten/rozijnen:

Aantal Appelbeignets

Ja/Nee

zak/stuks

zak/stuks

zak/stuks

Telefoonnummer:

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Kerkelijke stand

Op 14 november jl. is overleden:

Eva de Ruiter

op de leeftijd van 83 jaar
Eva woonde Oudelandseweg 61.

Verjaardagen

4 december 1942

Dhr. W. Belder
Mauritsweg 48
2988 AL Rijsoord

28 december 1939

Mevrouw J.T. de Vroed-van der Tholen
Kuypersdreef 18
2992 HP Barendrecht



Merry Christmas

Kijk, luister en voel...

Als je goed kijkt kan je het zien. Als je goed luistert kan je het horen. Als je je hand uitsteekt dan kan je het voelen. Je kan haar zien, haar horen en haar voelen. Je kan haar zien zitten. Haar haren netjes in de krul, haar brilletje fier op haar neus en haar mooiste kleren aan. De kerstkransjes liggen op tafel, het zijn er genoeg. Het is immers Kerst. Je kan haar horen. Haar krakende stem die zachtjes mee zingt met de liederen van de kerk-radio. Je kan horen dat ze vastbesloten is om de hoogste tonen van het "Gloria in Excelsis deo" te halen. Als je haar hand, die licht bevend op de leuning ligt, zou pakken zou je het voelen. Je zou de rimpels voelen, het eelt op haar vingers van jaren hard werken, je zou haar huid voelen die zoveel dunner is geworden door de jaren heen. Maar je zou ook nog de kracht in die hand voelen, het ritmisch bewegen van haar vingers op de maat.

Kijk, luister en voel beter

Als je beter kijkt zie je nog meer. Als je beter luistert hoor je het pas echt. Als je haar hand maar lang genoeg vasthoudt zal je het pas echt voelen. Je zal nog steeds de dame zien zitten met haar haren in de krul en haar mooiste kleren aan. Maar je zal meer zien. De foto waar ze steeds naar kijkt: de liefde van haar leven. Je zal zien dat er langzaam een traan uit haar ooghoek ontsnapt. Je zal nog steeds haar krakende stem horen zingen, maar je hoort dat ze de hoogste tonen niet kan halen door de brok in haar keel. Je voelt haar vingers nog steeds krachtig heen en weer bewegen op de maat van de muziek, maar je voelt dat er iets mist.

Kijk, luister en voel verder

Als je goed kijkt zal je ook de dingen zien die er niet zijn, je zult horen wat mist en voelen dat het niet klopt. Je zal zien dat er niemand bij haar is. Aan het eind van de dag zullen haar haren nog netjes in de krul zitten en zullen de kerstkransjes onaangeroerd blijven. Je zal geen deurbel horen, geen begroting met 'Merry Christmas' en geen telefoontjes. En je zal voelen dat het niet klopt. Je voelt de eenzaamheid van de oude vrouw. Je voelt in de ochtend haar hoop wanneer ze de kerstkransjes neerlegt, en in de avond voel je haar verdriet. Maar het overheersende gevoel zal 'verantwoordelijkheid' zijn. Je zal je verantwoordelijk voelen omdat je hebt gekeken, omdat je hebt geluisterd en omdat je hebt gevoeld. Je hebt verder gekeken dat de eerste blik, verder geluisterd dan de eerste paar noten en je hebt jezelf toegelaten om te voelen. Ik hoop dat dit jaar haar kerstverhaal anders zal worden. Dat ze de kerstkransjes niet allemaal weer hoeft op te ruimen. En meer nog hoop ik dat ze niet alleen hoeft te zingen, dat ze zich niet alleen hoeft te voelen. Als er maar genoeg mensen goed kijken.

Merry Christmas (uit 'een glimp van de hemel op aarde' van Tear)

NBG Bijbelleesrooster december

		Micha 2:1-5	Advent 1
zondag	1 december		Expansiedrift
maandag	2 december	Micha 2:6-11	Wil je de waarheid horen?
dinsdag	3 december	Micha 2:12-3:4	Lijden door leiders
		Micha 3:5-12	Valse profeten zorgen voor valse gerustheid
woensdag	4 december		Verlangen
donderdag	5 december	Filippenzen 1:1-11	Doelgericht
vrijdag	6 december	Filippenzen 1:12-26	Gebed om terugkeer
zaterdag	7 december	Psalm 80	Advent 2
		Micha 4:1-8	Verenigde naties
zondag	8 december		Verloskunde
maandag	9 december	Micha 4:9-14	Zicht op Betlehem
dinsdag	10 december	Micha 5:1-5	Hoe komt er vrede op aarde?
woensdag	11 december	Micha 5:6-14	Einheidsstreven
		Filippenzen 1:27-2:11	
donderdag	12 december	Filippenzen 2:12-18	Inspanning
vrijdag	13 december	Filippenzen 2:19-30	Meeleven
zaterdag	14 december	Psalm 146	Advent 3
zondag	15 december	Micha 6:1-8	Bijstand
			Moet de HEER zijn oudste kind geven voor wat wij hebben misdaan?
maandag	16 december		Teleurstellende resultaten
dinsdag	17 december	Micha 6:9-16	Wat is waardevol?
woensdag	18 december	Filippenzen 3:1-11	Op weg naar de finish
donderdag	19 december	Filippenzen 3:12-21	Vreugde
vrijdag	20 december	Filippenzen 4:1-9	Voldaan
zaterdag	21 december	Filippenzen 4:10-23	Advent 4
		Micha 7:1-7	Het recht van de sterkste
zondag	22 december		Het recht van de zwakke
maandag	23 december	Micha 7:8-13	Genade!
dinsdag	24 december	Micha 7:14-20	Eerste Kerstdag
		Matteüs 1:18-25	God met ons!
woensdag	25 december		Er is hoop!
donderdag	26 december	Hosea 11:1-11	Worsteling
vrijdag	27 december	Hosea 12:1-7	Diep gevallen
zaterdag	28 december	Hosea 12:8-15	Geen andere goden!
zondag	29 december	Hosea 13:1-11	Dom kind
maandag	30 december	Hosea 13:12-14:1	Uiteindelijk komt het goed
dinsdag	31 december	Hosea 14:2-10	



C.M.V. Passage.

Dinsdag 17 december vieren we kerstfeest van Passage Rijsoord samen met de H.V.G. "Bid en Werk".

De viering wordt gehouden in de Opstandingskerk aan de Rijksstraatweg 45 Rijsoord. U bent allen welkom, ook niet leden zijn van harte welkom. De avond is gratis incl. koffie of thee.

We kijken uit naar een mooie avond met het prachtig zingende koor "Whisper" o.l.v. **Jeanine v.d. Bunt**.

De samenzang wordt begeleid door onze bekende organist **René Barnard**. De avond begint om 19.30 uur.

Bij de uitgang zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Passage Rijsoord
Pauly Bestebreurtje.

PCOB

Woensdag 11 december houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

Het echtpaar Maliepaard uit Barneveld zal de kerstbijeenkomst verzorgen met een beeldpresentatie van door hem zelf gemaakte schilderijen afgewisseld met het zingen van liederen.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein.

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

5 en 19 december 2019

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 13 december
2019

Achter de bar staan dan Arie en
Ragnar

Nagedachtenis Eva de Ruiter

Met eerbied en liefde noemen wij de naam van
Eva de Ruiter.

Zij was geboren en getogen in Rijsoord, aan de Mauritsweg, maar verhuisde later met haar ouders naar de Oudelandseweg in Ridderkerk.

Naast haar werk als activiteitenbegeleidster is zij begin jaren '80 een periode ouderling geweest, dat was in de tijd van ds. Mooij.

Thuis droeg zij mede zorg voor haar beide ouders: haar vader stierf in 1986 en haar moeder in 2000.

Zij bleef in Rijsoord naar de kerk gaan, anderen konden vaak met haar meerijden. In de kerk was ze aandachtig aanwezig. Ze was heel creatief en ook zong ze graag. Je moest wel iets met je geloof doen, vond ze.

Samen met haar fijne kring van vrienden en vriendinnen had ze oog voor buitenlandse vluchtelingen die naar Ridderkerk kwamen. Sommige contacten waren blijvend. Ze gebruikte hiervoor moderne communicatiemiddelen als de mobiele telefoon en tablet.

Tot op hoge leeftijd hield ze een goed gevuld leven. Vorig jaar werd bij haar alvees-
klierkanker vastgesteld. Ze besefte dat herstel niet meer mogelijk was. Zonder klagen, zwijgzaam en moedig heeft zij haar ziekte gedragen. Ze was blij met elke nieuwe dag.

In de vroege morgen van donderdag 14 november 2019 is zij overleden. Ze mocht 83 jaar worden. Voor haar uitvaart had ze zelf teksten en liederen verzameld.

Tijdens een dienst van Woord en Gebed op zaterdag 23 november lazen we de door haar gekozen Psalm 23, over de Heer die als een herder ons volgt met zijn genade en goedheid. Met die woorden konden we met de familie en de vrienden terugblikken op een gezegend leven.

Haar lichaam hebben we bijgezet in het familiegraf.

We bidden om Gods troostende nabijheid voor de mensen die dicht om haar heen hebben gestaan, in het bijzonder voor haar schoonzuster Co de Ruiter, voor neven en nichten, en de mensen uit haar woonomgeving.

Ds. G.H. Offringa



Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

- op 5 december (opgeven voor 28 november)
- op 19 december (opgeven voor 12 december)
- op 2 januari is er géén lunchcafé



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-
Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208).

Hartelijke groet,
Marrie en Ria

1959



Zomaar ineens was daar kwam het notulenboek van de Vrouwenvereniging met daarin alle notulen vanaf 10 februari 1955 tot 19 november 1963. Hieronder zomaar twee verslagen uit die tijd....

Notulen van de vergadering gehouden op 7 januari 1959 in het Verenigingsgebouw

Voor de eerste maal in het nieuwe jaar opent Mevr. Faber als 1^e Presidente de vergadering en laat zingen Ps.27:7 en gaat daarna voor in gebed. Zij leest 1 Corinthe 12:12-27 en houdt hierover een korte meditatie. Alle leden worden hierna welkom gezegd. Een bijzonder welkomswoord wordt gericht aan de spreekster van deze avond. Mevr. Hoekstra van H.I. Ambacht en aan Mevr. Bezemer die vanavond voor het eerst als 2^e presidente in ons midden is.

Mevr. Faber richt zich vervolgens tot alle leden en vraagt allen steun en medewerking bij de moeilijke taak die zij als 1^e presidente op zich heeft genomen. De notulen van de 2 laatste vergaderingen worden gelezen en na goedkeuring getekend. Ook worden nog enkele dankbetuigingen voorgelezen, afkomstig van ouden van dagen voor het ontvangen kerstpakketje.

Hierna krijgt Mevr. Hoekstra gelegenheid tot het houden van haar inleiding getiteld : 'De taal der vrouw'. Zij begint met te zeggen wat de taal eigenlijk is en wel een uiting van gedachten, in klank, en een mededelen van de een tot de ander. De taal behoort tot het beeld Gods en is een vermogen van God. Over de gehele wereld worden wel 1600 verschillende talen gesproken. Zelfs een baby spreekt al een taal, al verstaan we het nog niet. Wij hebben dan ook als taak deze kinderen goed te leren spreken, want een eerste indruk van de mens is de taal. Een goed dialect mogen we zeer beslist niet afkeuren, moeten we integendeel in ere houden.

Een zeer grote taak der vrouw is de taal meer te gebruiken voor Gods woord en minder voor het praten over elkaar.

Hierna volgt de pauze en drinken we thee, waarbij we getraceerd worden door verschillende jarigen. Na de pauze worden er enkele mededelingen gedaan o.a. dat de collecte gehouden op Kerstavond, opgebracht heeft Hfl. 109,45. Hierna komt de toespraak van Mevr. Hoekstra in nabespreking en worden de volgende vragen gesteld:

1. Heeft spreekster niet meer gesproken over de taak dan over de taal der vrouw
2. Is het te veroordelen als je in een dorp goed Hollands spreekt?
3. Is het niet ontzettend jammer dat er zoveel vreemde woorden in onze Nederlandse taak voorkomen?
4. Zou het mogelijk zijn dat wij tot één taal komen?
5. Hebben kinderen die goed Nederlands spreken het niet moeilijk tegenover hun vriendjes die dialect spreken?

Nadat Mevr. Hoekstra deze vragen heeft beantwoordt, zegt de presidente haar dank voor dit interessante onderwerp. Mevr. Faber richt nu vervolgens het woord tot onze oud-presidente, Mej. Vaandrager die deze avond officieel als presidente afscheid neemt. Zij dankt haar voor het zeer vele werk dat zij voor onze vereniging heeft gedaan, en wenst haar op haar verdere levensweg veel goeds en Gods zegen toe.

Mevr. De Gelder-Boer uit haar dank aan Mej. Vaandrager weer in een schitterend gedicht, en biedt haar tevens namens alle leden, als afscheidscadeau, een Persisch tafelkleedje aan. Wat Mej. Vaandrager de haren ten berge deed rijzen.

Enigszins bekomen betreedt Mej. Vaandrager, althans voorlopig voor het laatst, het podium en bedankt ontroerd voor het cadeau en de hartelijke woorden die tot haar zijn gesproken. De presidente deelt tenslotte nog mee dat Mevr. Lagendijk v.d. Ven zich als lid heeft opgegeven waarna we nog zingen Ps. 136 vs1 en Mevr. Hoekstra met ons eindigt.

Presidente
A.E.L. Faber-ten Hoor

2^e sec.
G.Maaskant-Blaak



Notulen van de verenigingsavond gehouden op 18 februari 1959.

Mevr.Faber opent de avond en laat zingen Ps 67:3 en gaat daarna voor in gebed. Er wordt gelezen Matth 6:19-21 en 25-34. De Presidente heet hierna alle leden en belangstellenden hartelijk welkom , in 't bijzonder de afgevaardigden van het Zuivelbureau uit Rijswijk.. de heer en Mevr...

Mevr. begint met ons voor te lichten en propaganda te maken voor de Hollandse zuivelproducten. De gezondheid van het gezin hangt af van de samenstelling van de voeding. Eiwitten welke vooral in melk en kaas aanwezig zijn, zijn onmisbaar. Melk is een volwaardig voedingsmiddel en is absoluut noodzakelijk voor kinderen. 3/4 liter per dag per kind en 1/2 liter voor volwassenen is het gemiddelde wat moet worden gebruikt. Ook karnemelk is erg gezond, alleen de vetten vervallen. Ook de eigenschappen van yogurt, roomboter en kaas worden uitvoerig besproken.

Hierna wordt de film over 'melk, boter en kaas' vertoond, waarna de pauze volgt. In deze pauze wordt er door het zuivelbureau een kopje koffie aangeboden en mogen we 2 soorten kaas proeven. Ook worden receptenboekjes en prijsvraagformulieren rondgedeeld. Op deze formulieren staan enkele vragen vermeld welke moeten worden ingevuld.

Na de pauze wordt de kleurenfilm vertoond 'Nederland-Zuivelland'. Hierna volgt nog een tractatie van overheerlijke kaaskoekjes, ook worden nog enkele vragen gesteld. Allen zijn we nu zeer benieuwd naar de uitslag van de prijsvraag. Er wordt bekend gemaakt dat van de 89 ingevulde formulieren er slechts 31 goed zijn zodat om de prijzen moet worden geloot. Als gelukkige winnaressen komen uit de loting naar voren:

1e prijs Mevr. de Ruiters- de Jong, zij ontvangt een prachtige kaasschaaf,

2e prijs een paplepel voor Mevr. Alblas-van Nes.

3e prijs een lepeltje voor Mevr. G.Hoymeyer Groenendijk

De presidente richt nu nog een woord van dank aan Dhr.en Mevr. voor deze gezellige en leerzame avond. Als blijk van waardering ontvangt de Heer een doos sigaren en Mevr. een doos chocolade.

Tot slot zongen we nog Ps. 138 vs. 1 waarna Mevr. Faber eindigt met dankgebed.

Presidente:
A.E.L. Faber -ten Hoor

2 secr
G. Maaskant-Blaak

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 26 oktober 2019 t/m 22 november 2019)

Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€	400,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€	200,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€	100,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€	75,00
Via de Rabobank	voor RATW	€	25,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor de dankstondcollecte kerk	€	150,00
Via dhr. J.J. de Koning	voor de dankstondcollecte kerk	€	55,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor de Solidariteitskas 2019	€	10,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor de Solidariteitskas 2019	€	10,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor de Solidariteitskas 2019	€	10,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor de bloemen	€	20,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€	250,00
Via Ds. G.H. Offringa	voor de kerk	€	50,00
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef	voor de kerk	€	20,00
Via dhr. W.A. IJsselstein	wijkgeld Elisabeth	€	120,00
Via mw. N. van Duijn-Brauckman	wijkgeld Elisabeth	€	65,00
Via de Rabobank	wijkgeld Elisabeth	€	15,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor reparatie dak	€	20,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



Victory4All

HELPT U MEE???????

Voor meer informatie kunt u kijken op de website:
www.Victory4All.nl

Allereerst willen wij u hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de laatste Bazaar waarbij de helft van de opbrengst voor Victory4All bestemd was. Wat een mooi bedrag, dat gaat een goede bestemming krijgen. Ook de opbrengst van de avondmaalcollectes zijn een prachtige aanvulling.

Naast de noodzakelijke behoeften zoals eten, onderwijs en onderdak is voor de ontwikkeling van de kinderen ook speelgoed essentieel.

Heeft u nog speelgoed of hobby artikelen over of kent u iemand die nog speelgoed over heeft wilt u het a.u.b. laten weten. Het is zo waardevol voor deze kinderen om naast alle moeite en verdriet ook gewoon kind te kunnen zijn.

Eind maart 2020 gaat er weer een container met goederen naar Jeffrey's Bay in Zuid Afrika. Hoe mooi zou het zijn als deze ook gevuld wordt met speelgoed.

Heeft u speelgoed/hobbyartikelen? Stuur mij een berichtje en wij komen het graag bij u ophalen.

Warme groet Conny Sinterniklaas en Willem J. Otte

Vlasstraat 8

2988 XR Ridderkerk

mail: csinterniklaas@gmail.com

Tel.: 0180 - 39 78 03 of 06 - 15 00 21 38

Jesaja 9 vers 5

Een kind is ons geboren,
 een zoon is ons gegeven;
 de heerschappij rust op zijn schouder.

Deze namen zal hij dragen:
 Wonderbare raadsman,
 Goddelijke held,
 Eeuwige Vader,
 Vredevorst
 Groot is zijn heerschappij
 aan de vrede zal geen einde komen

**Overal verhalen**

Tijdens mijn zomervakantie bezocht ik een fotomuseum. In dit museum hing werk van de Zwitserse fotograaf Marcel Imsand (1929-2017)

Ik zag een prachtige serie foto's van een jonge herder Luigi Cominelli, met zijn kudde schapen, in de winter, van zijn hond, in het voorjaar, met een pasgeboren lam, van zijn zoontje, of met zijn vrouw. Sommige van deze foto's zijn ook op het internet terug te vinden.

Ik vond de eigentijdse beelden inspirerend en ik vroeg me af: zouden wij in Rijsoord misschien ook een serie foto's kunnen maken rondom een bijbels motief, een Bijbelverhaal, een lied of een gelijkenis? Er zijn vast fotografen in ons midden die de uitdaging aan willen gaan!

Wat is de bedoeling? Ik denk aan een kleine serie van zeven foto's die bijbels gegeven uitbeelden. Rondom deze foto's kunnen we een keer (volgend jaar?) een themadienst beleggen. De zeven beelden kunnen we op verschillende momenten in de dienst met de beamer projecteren.

Wilt u meedoen of hebt u vragen, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Het is denk ik goed als belangstellenden één of meer keren zullen samenkomen om de resultaten te bekijken en met elkaar na te denken over het thema en de datum voor een dienst.

Namens de werkgroep Gemeenteopbouw en Toerusting,
 ds. Herman Offringa



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 30 oktober 2019.

De voorzitter opent de vergadering. De predikant leest met ons Psalm 98f uit het liedboek waarna de voorzitter voorgaat in gebed.

De notulen van de vergadering van 25 september worden vastgesteld.

Een lid van de kerkenraad zal aanwezig zijn bij het afscheid van de geestelijk verzorger van 't Ronde Sant op 2 december a.s.

Er wordt stilgestaan bij het overlijden van twee gemeenteleden en enkele zieke gemeenteleden. De predikant licht kort zijn werkzaamheden in de afgelopen periode toe, waaronder het leiden van de drie uitvaartdiensten.

De kerkenraad memoreert het groothuisbezoek van 2 oktober. Er zijn positieve reacties gekomen. De volgende vergadering zullen de resultaten van het groothuisbezoek inclusief ingeleverde reacties op de vragen worden besproken.

De voorzitter meldt dat de kerk van Slikkerveen een brief heeft gestuurd aan de kerken in Sari-verband. Slikkenveen heeft besloten de diensten van Kerst, Stille Week, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en oudejaarsdag in eigen kerk te vieren. Zij hebben de voorkeur om andere diensten zoals de 'kind op schoot' of jeugddiensten gezamenlijk te willen organiseren.

Het CvK geeft aan dat terughoudend wordt omgegaan met het verstrekken van sleutels van de kerkgebouwen, omdat anders het overzicht ontbreekt. Tevens meldt zij dat er nog een aantal chocoladetabletten met de afbeelding van de kerk te koop is. Een leuk presentje voor het komende Sinterklaasfeest en de feestdagen.

Vanuit het GOT wordt gemeld dat er voor het fotoproject van onze predikant de nodige animo is. Verder wordt nagedacht over het organiseren van een reis naar Rome!

Na het voorlezen van een gedicht door een kerkenraadslid sluit de voorzitter de vergadering.

2^e scriba.

(Uit de dienst op Eeuwigheidszondag)

WINTERBOS

God laat de mensen niet meer los.
Hij houdt ze vast van eeuw tot eeuw.
Het is als in een winterbos
de zwarte stammen van de sneeuw

als tekens van Gods grote trouw:
het duister heeft een witte grond
en in het land van leed en rouw
glanst het geheim van Gods verbond.

Want alles wat God ooit begon
dat rondt Hij af als een gedicht.
Kijk, in de donkre horizon
achter de bomen wordt het licht.

Jan Willem Schulte Nordholt
Uit: *Een wankel evenwicht* (1986)



Liturgische bloemschikking advent en kerst 2019

Thema : Geef Licht

De lezingen voor de adventstijd van 2019 zijn gekozen uit het boek Micha. Micha was in zijn tijd een criticus van het systeem. En gaf commentaar op de maatschappij op sociale en religieuze thema's. In zijn kritieken wijst hij naar een hoopvolle toekomst en gaf zijn mening over hoe het zou kunnen of zelfs moeten zijn. Hoe actueel kan het zijn.



In de gekozen lezingen gaat het over een mogelijk voorstelbaar toekomst. Het gaat over de complexiteit van leven, zonder begin zonder einde. Daarmee passen de gekozen lezingen bij de betekenis van Advent, een periode van verwachten, waarin we toeleven naar Kerst, de geboorte van Jezus.

Bij de schikkingen worden kernwoorden gebruikt.

1^e Advent; Redder- Micha 2:12

2^e Advent; Visie, Sociaal en Recht-Micha 4:1-8

3^e Advent; Rechtvaardig en Goed-Micha 6: 1-8

4^e Advent; Betrouwbaar, Genade en Zegen-Micha 7:18-20
Kerst; Het licht schijnt in de duisternis Johannes 1:1-14

Driehoek

De basis van de schikking is een driehoek en staat symbool voor: ik, jij en God. Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hen heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God.

Kransen

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw Kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

Kleur en materiaal

Micha is een man van soberheid, dit wordt verbeeld in de schikkingen.

Horizontaal

De kransen worden horizontaal om de driehoek geschoven. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over leven op aarde.

Met veel plezier gaat onze bloemengroep weer aan de slag om mooie schikkingen te maken.

De betekenis van de schikkingen zal in de kerkdienst aan u worden uitgelegd. Door de foto op de beamer en de uitleg via de nieuwslezers komen we steeds dichterbij Kerst.

Wij wensen u alvast goede en gezegende dagen toe.

De Bloemengroep



Ontvangen giften diaconie:

Via de Rabobank inzake dankstondcollecte	€	100,00
Via de Rabobank inzake Avondmaalscollecte 25-08-2019 (Victory4All)	€	25,00
Via C.J. op den Brouw Avondmaalscollecte	€	4,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Kees Alblas
Peningmeester CvD



Stand per 22 november 2019:

Door 151 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 68.277,96. Hartelijk dank daarvoor!

Van 54 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door uw bijdrage over te maken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2019".

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Peningmeester

Nogmaals "Solidariteitskas 2019"

In het novembern timer van Rijsoord aan 't Woord trof u een brief aan over de Solidariteitskas. Wij vroegen u om onze kerk te helpen om de (verplichte) landelijke bijdrage aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen.

Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer ontvangen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vroegen wij u in de brief om 10 euro bij te dragen aan deze vorm van evenwichtige lastenverdeling.

Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt. Mocht u ook nog een bijdrage willen doen; In de hal van de kerk liggen machtigingsformulieren.

Deze kunt u invullen en uiterlijk zondag 15 december a.s. deponeren in de bus in de hal van de kerk. Op 24 december 2019 zullen wij het bedrag dan afschrijven van uw rekening. Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende IBAN-nummer NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'Solidariteitskas 2019'.

Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk
Peningmeester / Bijdragen-administrateur

Collecte zondag 8 december 2019 - bestemd voor Pastoraat Protestantse Kerk

Eenzaamheid draaglijk maken

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in plaatselijke gemeenten. Bij eenzaamheid voelen mensen het gemis aan echte, betekenisvolle contacten en relaties. Eenzaamheid komt veel voor bij ouderen, en bij mensen die hun partner hebben verloren door dood of scheiding. Ook lager-opgeleiden en migranten zijn vaker dan gemiddeld eenzaam.

In veel, zo niet in alle lokale kerken, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte.

Ieder jaar wordt met de Week tegen Eenzaamheid aandacht gevraagd voor eenzaamheid. De Protestantse Kerk biedt plaatselijke gemeenten informatie, materialen en tips aan rond dit thema, en ondersteunt initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten.

Want het is van groot belang om de aandacht voor eenzaamheid in kerk en samenleving te vergroten, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen en jongeren. Eenzaamheid kan de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk aantasten.

Op zondag 8 december collecteren we voor de ondersteuning die de Protestantse Kerk biedt aan lokale kerken om eenzaamheid te bestrijden.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk



Zoekt u een leuk Kerstcadeautje?

Er zijn nog een aantal chocolade tabletten met foto van de Opstandingskerk te koop.

Een kerk om op te eten!

glutenvrij en keuze uit melk en puur

Afmeting 10 x 15 cm voor € 10,00

Afmeting 15 x 20 cm voor € 15,00

**de tabletten zijn verkrijgbaar bij de leden van het College van Kerkrentmeesters
of**

**telefonisch te bestellen:
0180-490146 / 0180-423659**

**College van Diakenen
Gereformeerde Kerk Rijsoord
Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk**

Aan de Gemeente
van de
Gereformeerde Kerk Rijsoord

BEGROTING 2020

Hierbij hebben wij het genoegen u de begroting te presenteren voor het jaar 2020.

Deze begroting is opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model voor het presenteren van de begroting van het College van Diakenen. Wij geven u hierbij alleen een weergave van de totaalbedragen.

Gezien de werkelijke cijfers van 2018 en de cijfers over 2019 tot nu toe, is het zeer waarschijnlijk dat 2020 eindigt met een negatief exploitatie-saldo. Dit komt mede door de teruglopende opbrengst van collectes en giften aan de diaconie.

Omdat het college zich op het standpunt heeft gesteld toch zoveel mogelijk ondersteuning te geven daar waar het nodig is, meent zij dat een marginale inkrimping van het eigen vermogen dat niet in de weg mag staan.

Volgens de door de PKN opgelegde regels moet de begroting ook ter inzake beschikbaar zijn voor de gemeente. Daarom zal de gehele begroting ter inzage liggen op het kantoor van de penningmeester aan de Rijksstraatweg 46b te Rijsoord.

Graag even een telefoontje naar 0810-422595 als u de begroting wilt inzien. Deze zal voor een 5-tal dagen te inzage liggen in de week van 2 t/m 6 december 2019.

Met vriendelijke groet,

Kees Alblas

Penningmeester CvD

Op deze pagina staat de begroting van de diaconie

Kerst-Doelenconcerten 2019

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert in 2019 opnieuw twee Kerst-Doelenconcerten.

Onder het thema "Een Koning voor de wereld" wordt hét verhaal van Gods liefde voor deze wereld gebracht in de ambiance en sfeer van het Concertgebouw de Doelen in Rotterdam. De concertserie wordt jaarlijks bezocht door duizenden mensen uit het gehele land. De Kerst-Doelenconcerten staan zo in een lange traditie, maar zijn allerminst traditioneel te noemen!

Het programma wordt gekenmerkt door afwisseling en door variatie in stijl. Het is toegankelijk en herkenbaar en tegelijk vernieuwend en verrassend. Nieuwe kerstbewerkingen worden ten gehore gebracht en oude vertrouwde melodieën worden herkend in een vernieuwde uitvoering.

De medewerkers voeren het programma uit met een passie die u niet onbewogen laat en creëren een sfeer die door bezoekers betiteld is als 'warm en overweldigend'. Onder leiding van dirigent Hans van Blijderveen wordt tijdens deze concertserie het meest indrukwekkende en inspirerende verhaal in de wereldgeschiedenis tot klinken gebracht. Het afwisselende programma wordt gebracht met verwondering, verrassing en vreugde!

Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus geeft de serie Kerst Doelenconcerten 2019 vorm en inhoud met medewerking van: Christelijk gemengd koor ASAF uit Papendrecht o.l.v. Hans van Blijderveen, het Mannenensemble "Cantare" uit Woudenberg o.l.v. André van Vliet, Maria den Hertog (mezzosopraan), Jacob Schenk (tenor), Yannick Bot (marimba), André de Jager (orgel), André van Vliet (piano) en het orkest l' Orchestra Particolare.

Data en aanvangstijden: zaterdag 14 december, aanvang 14.00 uur en dinsdag 17 december, aanvang 20.00 uur.

Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburgplein 50, Rotterdam.

Toegangsbewijzen € 25,- of € 29,- zijn te bestellen via de website: www.dedoelen.nl of telefonisch 010 217 17 17 of aan de kassa van Concertgebouw de Doelen te Rotterdam. Kinderen tot en met 15 jaar ontvangen € 10,- korting. De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, programmaboekje en garderobe.

SFEERVOLLE WINTERMARKT IN KERK TE SLIKKERVEER



Zaterdag 7 december is er in de Christus is Koning kerk aan het Dillenburgplein weer een wintermarkt.

Deze markt staat al een aantal jaren bekend om zijn sfeervolle en ongedwongen gezelligheid.

Natuurlijk kan er op deze markt van alles gekocht worden, behalve veel kerstartikelen hebben we ook prachtige kerststukjes, plantenbakjes en de kransen niet te vergeten! Verder, zelfgemaakte advocaat en jam, prachtige sieraden, woonaccessoires enz.

Tevens zijn er mooie en zelfs compleet aangeklede kunstkerstbomen te koop.

Ons winterrestaurant was vorig jaar een groot succes.....u wordt op uw wenken bediend en kunt gezellig zittend genieten van koffie, thee, heerlijke erwtensoep en allerlei andere lekkere dingen.

En niet te vergeten....ons RAD VAN AVONTUUR !!! Er zijn prachtige prijzen en waardebonnen te winnen die voor een groot deel beschikbaar gesteld zijn door winkeliers.

Het Rad draait 's morgens vanaf 11 uur en 's middags vanaf half 2.

De markt is geopend van 9.30 tot 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom !!



Protestantse Kerk

Korte impressie classicale vergadering Zuid-Holland Zuid van 8 oktober 2019

Dorpskerkambassadeur

Wat is dat: een dorpskerkambassadeur? En wat doet hij of zij? Daarover kwam Mathilde Meulenstein vertellen in de classisvergadering van 8 oktober. Mathilde Meulenstein is als dorpskerkambassadeur werkzaam voor het dienstencentrum. Er zijn drie dorpskerkambassadeurs, voor Noord, Midden, en Zuid-Nederland. Zij gaan met kerkenraden en gemeenten in gesprek over wie men als gemeente wil zijn en hoe men naar de eigen gemeente kijkt. 'Wat bindt ons' en 'hoe verstaan we de opdracht naar elkaar en naar de wereld om te zien'. Als je dat in praktijk brengt kun je als kerk uitvoering geven aan de diaconale opdracht het Evangelie uitdragen met handen en voeten. Voor meer informatie zie www.dorpskerkenbeweging.nl

Afgevaardigden

De classicale vergadering telt 25 leden; de classispredikant en 24 leden gekozen uit en door de kerkenraden. Dus niet alle kerkenraden in Zuid-Holland Zuid zijn vertegenwoordigd in de classis.

Elk jaar treden er leden af en de kerkenraden in een bepaald gebied (cluster) worden opgeroepen met voordrachten te komen voor een bepaald ambt. Voor de vijf vacatures die eind dit jaar ontstaan waren vijf voordrachten. Deze leden zijn door de classis benoemd en zijn vanaf 1 januari 2020 afgevaardigde naar de classis

Breed moderamen

De classis heeft ook een breed moderamen, bestaande uit de preses, de beide scriba's, de classispredikant en vier andere leden uit de classicale vergadering. Er was een vacature en daarin is weer voorzien. Het breed moderamen bestaat nu uit: ds. Wim de Ruyter uit Maasland (preses), ouderling Henk van 't Pad uit Leerdam (1^e scriba), ouderling-kerkrentmeester René Barnard uit Rijsoord (2^e scriba), ds. Gerrit van Meijeren uit Rotterdam (classispredikant), diaken Floor Bos uit Noordeloos, ouderling Ria Damsteegt-Kooijman uit Nieuw -Lekkerland, ouderling Guus Ruijl uit Rotterdam en ouderling Rien van Wijngaarden uit Meerkerk.

Classispredikant

Ds. Gerrit van Meijeren is nu een jaar als classispredikant in de classis werkzaam. Geestelijk leiderschap is de kern van zijn werk. Vooral in gesprekken met gemeenten (kerkenraden, predikanten, kerkelijk werkers); hoe gaat het in gemeenten, wat verwachten en hopen zij, op Wie hopen zij? Ter bemoediging geeft hij na afloop van een bezoek in een schrijven iets terug van de gesprekken.

Website

De classis heeft inmiddels een eigen website. Het is de bedoeling dat deze de komende periode gevuld - en bijgehouden - gaat worden. <https://classis-zuid-holland-zuid.protestantsekerk.nl>

Dorpskerstzang 2019: "Eeuwig licht"

Op zaterdag 21 en zondag 22 december 2019 bent u van harte welkom in de Dorpskerk in Heerjansdam en de Maranathakerk in Rhoon om de Dorpskerstzang van 2019 bij te wonen. U kunt tijdens de Dorpskerstzang genieten van prachtige liederen gezongen door het koor, er kan volop worden meegezongen met algemeen bekende kerstliederen, en natuurlijk zal op eigentijdse wijze het kerstverhaal worden verteld.

Net als voorgaande jaren organiseert de Stichting Dorpskerstzang, in samenwerking met de Raad van Kerken Albrandswaard, drie Dorpskerstzang vieringen. De eerste viering zal plaatsvinden in de Dorpskerk in Heerjansdam, Molenweg 8 (21 december, 19:30 uur). De tweede en derde viering zullen plaatsvinden in de Maranathakerk in Rhoon, Kleidijk 2 (22 december, 16:30 uur en 19:30 uur). Alle vieringen zijn met een gratis toegangsbewijs voor iedereen toegankelijk.

Het I.J.E.-koor Rotterdam, het I.J.E.-gelegenheidskoor, en de I.J.E.-band zullen onder leiding van dirigent Theo Barendrecht zorgen voor de muzikale invulling. Dhr. W. Wiersma en ds M.H. van de Graaf zullen de kerstmeditatie verzorgen.

Met in totaal meer dan 100 zangers, zangeressen en muzikanten belooft de Dorpskerstzang weer een bijzonder geheel te worden. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn. Iedereen is welkom! De Dorpskerstzang vormt een mooie en laagdrempelige gelegenheid om niet-kerkelijken of randkerkelijken uit uw omgeving mee te nemen en in aanraking te brengen met de echte boodschap van kerst.

Kaarten zijn vanaf maandag 2 december gratis te reserveren via www.dorpskerstzang.nl of af te halen bij de volgende verkooppunten: Primera Polder (Julianastraat 63, Rhoon), Intrahuis (Kromme Nering 4, Heerjansdam), Plantenzaak 't Hoekje (Kikkerstraat 16, Poortugaal) of familie van Hengel. (06-26970424).

Kerstliederen zingen in de Open Hof

Op zondag 8 december staat er de eerstvolgende koor- en samenzangdienst in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht gepland.

Dit keer worden er advents- en kerstliederen gezongen. Als gastkoor zal deze middag het bekende Regiokoor Adonai uit Waddinxveen optreden. Dit koor is al meerdere keren te gast geweest in de Open Hof en staat garant voor prachtige koorzang.



De bijbehorende beamerbeelden leveren zij zelf aan en zorgen voor een indrukwekkende presentatie van beeld en geluid. Het koor wordt muzikaal bijgestaan door fluitiste Renate Hooijer en pianist Kees de Bruin.

De muzikale leiding is in handen van dirigent Peter Burger, die ook deze middag het orgel zal bespelen.

Als samenzangliederen staan onder andere de volgende bekende titels geprogrammeerd: "Daar is uit 's werelds duist're wolken" - "Er is een God die hoort" - "Midden in de winternacht" en "Eer zij God in onze dagen".

Ook nu weer kunnen belangstellenden vooraf per email een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com. De zangdienst begint om 17.00 uur.

De kerk staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis, maar aan de uitgang wordt een collecte gehouden om de onkosten van deze dienst te kunnen betalen.

Kerstsamenzang in de Bethelkerk te Zwijndrecht met het Bethelkerkkoor

Komt allen, groot en klein, naar de bekende kerstzondagavondzang in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht op zondag 15 december a.s. Aanvang 19.30 uur.

Op deze avond mogen we vol vreugde zingen van de geboorte van het kindje Jezus. Ook in een tijd waar donkere wolken van onrust en verdriet boven ons hangen, mogen we kijken naar de ster van Bethlehem. Voor de kinderen is het altijd weer een hoogtepunt als zij met een brandend lichtje met elkaar de kerk binnenkomen en de kinderliedjes zingen. Verder zullen vele bekende kerstliederen gezongen worden samen met het Bethelkerkkoor. Ook zal het koor een aantal liederen laten horen uit hun kerstrepertoire.

We openen deze zondagavondzang met het lied *'Komt allen tezamen'*. Ook zullen we zingen *'Daar is uit 's werelds duist're wolken'* en *'Wij staan aan een kribbe'*. Het koor zingt o.a. *'Stil in die nacht'* en *'Kom en zegen deze wereld'*. We besluiten deze kerstzondagavondzang met het zingen van het *'Ere zij God'*. De organist van deze avond is André de Jager. Verder werkt mee Joost van Belzen (vleugel). Wim de Penning heeft de algehele leiding. Toegang is vrij en bij de uitgang is er een collecte.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook



Aangesloten bij de K.C.Z.B.

Zingend naar Kerst

in de Develhof Kerk,
Laan van Nederhoven 21,
3334 BN Zwijndrecht

op woensdagavond 18 december 2019.

Het Chr. Gem. Koor "Grote Lindt" uit Zwijndrecht zingt deze avond o.a. het **Kerstoratorium "Een Nieuw Begin"**, muziek van Johan Bredewout, tekst van Hans de Ruiter.

Ds A. Mol is de lector en het orgel wordt bespeeld door Edwin Vooijs.

Verder werken mee: Diana Abspoel; hobo en Severin van Dijk: dwarsfluit.

Onze dirigent Gerard van der Zijden heeft de algehele leiding.

De avond begint om 20.00 uur en de Kerk is open vanaf 19.30 uur. Het belooft een sfeervolle en muzikale Kerstzang avond te worden.

De toegang is **gratis**. Bij de uitgang zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Hartelijk welkom op 18 december a.s.



(Concert) agenda

5 en 19 december	Fontein	Inloopochtenden Vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
5 en 19 december	Fontein	Lunchcafé De Fontein 12.30 uur	Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
7 december	Christus is Koningkerk Slikkerveer	Wintermarkt Vanaf 09.30 uur	
8 december	Open Hof Kerk H.I.Ambacht	Koor-en Samenzang Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Regiokoor Adonai uit Waddinxveen
8 december	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij' Aanvang 17.00 uur	Ridderkerks Kinder-en Tienerskoor 'Joy'en 'Ladies voices' o.l.v. Jennifer v.d.Hoek
11 december	Christus is Koningkerk Slikkerveer	PCOB Aanvang 16.00 uur	m.m.v. Dhr.en Mevr. Maliepaard uit Barneveld
13 december	Soosruimte Fontein	Ontmoetingsavond 30+ Vanaf 20.00 uur	Glaasje, spelletje, gezelligheid
14 en 17 december	De Doelen Rotterdam	Kerst-Doelenconcert Deo Cantemus Aanvang 14.00/20.00 uur	Zie aankondiging in dit blad
15 december	Bethelkerk Zwijndrecht	Kerstsamenzang Aanvang 19.30 uur	m.m.v. Bethelkerkkoor
17 december	Hoeksteen	CMV Passage Kerstfeest Aanvang 19.30 uur	m.m.v. Whisper
18 december	Develhof Kerk Zwijndrecht	Zingend naar Kerst Aanvang 20.00 uur	m.m.v. Chr.Gemengd Koor Groote Lindt
21 december	Dorpskerk Heerjansdam	Dorpskerstzang Aanvang 19.30 uur	m.m.v.l.J.E. koren
24 december	Breepleinkerk Rotterdam	'Zingen maakt blij' Aanvang 22.30 uur	Kerstnachtsdienst m.m.v. 'The Credo Singers' o.l.v. Bert Kruis