

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten, zieken(t)huis	2,3
Zondagavondzang Bethelkerk, concert 'A lot of..'.	4
In memoriam Norma Haasjes, nieuws predikant.	5
Kort verslag kerkenraadsvergadering, in Memoriam Cornelis Wilschut.	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, Bijbelleesrooster.	8,9
CMV Passage, Rome, Inloopochtenden, Ontmoetingsavond 30+.	10
Opbrengst collecten, Lunchcafé De Fontein	11
Nel de Gelderdienst, VVB Spaardoos Rwanda.	12,13
Bazaar 2020, Giften CVK, Begroting, Periodieke giften	14,15
Collecte 9 februari, Product van de maand, Pepermunt	16,17
Reisverslag, Kerbalans, Zangdienst Open Hof Kerk	18
(Concert)agenda	19

Van de redactie

Voor u ligt het februarinumnummer van Rijsoord aan 't Woord. De maand januari is ten einde maar de winter heeft zich nog niet echt laten zien. Heel voorzichtig steken zelfs al sneeuwklompjes en narcissen hun kopjes boven de grond en de vogels zingen 's morgens dat het een lieve lust is.. je zou bijna denken dat het voorjaar al begonnen is. Aan de korte dagen is echter te merken dat we midden in de winter zitten, dingen die bij daglicht moeten gebeuren kunnen alleen in het weekend....maar gelukkig.. stukje bij beetje blijft het steeds langer licht.

In dit nummer vindt u weer veel aankondigingen van concerten e.d. die voor u zijn georganiseerd, trekt u erop uit... deze avonden zijn fantastisch!
Ook vindt u een artikel over 'Pepermunt', geschreven in 1963!! Na de notulen van de Vrouwenvereniging waarvan u in de vorige edities van dit blad heeft kunnen lezen zijn er nu oude 'Flitsen' boven water gekomen, een blad dat werd uitgegeven door het jeugdwerk in vroeger tijden. Het artikel 'Pepermunt' komt daar uit maar is nog steeds actueel!

Een poosje geleden is een oproep gedaan aan mensen die iets over hun hobby willen vertellen. Daar is één reactie op gekomen, dit verhaal leest u in het maart-nummer, maar nog meer aanmeldingen zijn zeer welkom! We maken dit blad voor, maar ook dóór u!!

We wensen u veel leesplezier.

Stencilen:

Maandag 24 februari
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 26 februari
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor maart
met vermelding van afzender:
Uiterlijk vrijdag 21 februari bij
Ellie Lagendijk
Mauritsweg 64
2988AL Ridderkerk
Tel : 0180-421656
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 2 februari 2020

09.10 uur : zingen van Opwekkingsliederen
09.30 uur : Ds. G. H. Offringa
Chauffeurs : W.Otte, W. van Prooijen en D.W. Alblas
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 9 februari 2020

09.30 uur : Ds. C.A. Streefkerk, Dordrecht
Church4you : Elselien van Gameren en Liane Janssen
Chauffeurs : H. Bestebreurtje, J.C. op den Brouw (2x)
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Catechese en Educatie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 16 februari 2020

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : W. de Waard, A. Bode en P. Bezemer
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

18.30 uur : NEL DE GELDER DIENST
Kees Posthumus met Voorstelling Esther
Koster : Henk van der Starre

Zondag 23 februari 2020

09.30 uur : Mw. Ds. A.L. van der Zouwen—van Haaften, Sleeuwijk
Chauffeurs : C. IJsselstein, M.C. Verveer en J.W.A. Klootwijk
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

INLEVEREN PRODUCT VAN DE MAAND: Soep

Zondag 1 maart 2020—1e zondag Veertigdagentijd

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland
Chauffeurs : N.H. Baars, W.A. IJsselstein en T. Versteeg
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e 40-dagentijdcollecte Kerk in Actie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Bij de diensten

Bij de diensten

Tussen Kerst en de jaarwisseling was er tijd voor een mooie film uit de lade. Het werd de film *Il Vangelo secondo Matteo* (Het Evangelie volgens Matteüs) van de Italiaan Pier Paolo Pasolini. Bijzonder is dat de regisseur uitgaat van de letterlijke tekst van het eerste evangelie, er wordt niets toegevoegd. Het viel mij weer op, dat Jezus verschillende lange, vlamme redevoeringen houdt. De eerste daarvan is de Bergrede, Matteüs 5-7. Voor de maand februari staat het vijfde hoofdstuk van Matteüs op het leesrooster voor de kerkdiensten. Onze oudere leden ontvingen voor 2020 een nieuwe Bijbelse Dagkalender. Vanaf zondag 2 februari tot en met woensdag 5 februari worden voorproefjes gegeven uit het begin van de Bergrede.

Tijdens de morgendienst op zondag 2 februari lezen we uit Matteüs 5: 1-12. Het zijn de zogenoemde zaligsprekingen. 'Omgekeerde gelukwensen' worden ze wel genoemd. Jezus noemt mensen die verdrietig zijn of tegenslag ervaren gelukkig. Wat is geluk? Gelukkig ben je, als je het geluk weet te vinden waar het niet lijkt te zijn. Bij jezelf, of bij anderen.

Op zondagmorgen 9 februari zal ds. C.A. Streefkerk. Hij is predikant in de protestantse wijkgemeente Sterrenburg (Ontmoetingskerk) in Dordrecht. De lezing bij deze dag is Matteüs 5: 13-16, over het zout der aarde.

Voor zondag 16 februari staat Matteüs 5: 17-26 op het leesrooster. Jezus geeft aanwijzingen voor het goede leven. Het gaat niet om het slaafs volgen van regels, maar om een leven met hart en ziel. Wie met liefde goede dingen doet, doet méér dan het gewone. Dat soort mensen, zegt Jezus, zijn het zout der aarde, een stad op een berg, het licht der wereld, tot eer van de Vader in de hemel.

Op zondagavond 16 februari is er de jaarlijkse naar mevrouw Nel de Gelder genoemde dienst. Mevrouw De Gelder had belangstelling voor onderwerpen op het grensvlak van kerk en cultuur, van traditie en vernieuwing. Rondom deze gedachte zoekt een klein comité telkens weer naar een passende invulling. Enkele jaren geleden was verhalenverteller en kerkjournalist Kees Posthumus al eens in onze kerk, met een voorstelling over Paulus Dit jaar is Kees Posthumus opnieuw onze gast. Nu gaat het over Esther, een Perzisch sprookje. Elders in dit kerkblad vindt u meer informatie daarover. De "Nel de Gelder"-dienst is vrij toegankelijk, begint om 18.30 uur en vindt plaats in de Opstandingskerk. Ook gasten zijn van harte welkom!

Op zondag 23 februari komt mw.ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk naar onze kerk. De lezing bij deze dag is Matteüs 5: 33-48.

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. G.H. Offringa

Zieken(t)huis

De heer P.J. Sinterniklaas verblijft nog in het Rivas Zorghotel te Dordrecht. Mevrouw W. Wilschut-van Nes mocht weer thuiskomen op Strevelszicht. Het wordt weer eens duidelijk dat er voor nazorg niet zomaar een kamer in (de buurt van) Ridderkerk beschikbaar is. Zo verbleef mevrouw Wilschut korte tijd bij Zorgwaard in Oud-Beijerland. De reisafstand legt dan ook een beslag op familie en andere bezoekers.

Gedenken wij onze zieken en herstellenden met onze aandacht en voorbede.

Ds. G.H. Offringa

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 365^{ste} zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 16 februari a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

In deze tweede zondagavondzang in dit nieuwe jaar geeft Wim de Penning leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager. We openen deze zondagavondzang met het lied: *'Into my heart'*, gevolgd door het lied *'Leer mij Uw weg, o Heer'*. Ook zullen we zingen *'Neem, Heer, mijn bij beide handen'* en op uw verzoek het lied *'De vreemdeling van Galilea'*.

Het koor zingt *'Gods regenboog'*, en *'Here I am Lord'*. We sluiten de avond af met het bekende lied: *'Majesteit'*. De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst.

Nieuwe koorleden zijn van harte welkom. Daarom nodigen wij u van harte uit een kijkje te komen nemen op één van onze repetities op donderdagavond.

Ook dit voorjaar staan er naast de bekende zondagavondzang, het Oranjeconcert 2020 op het programma. Alle informatie hierover en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook

Tijdens de middag 'De Kerk een open deur' van mei 2019 hebben we kunnen genieten van een optreden van Popkoor 'A Lot of...'. Dit koor heeft nu onze kerk uitgekozen om een concert te geven. Hieronder de aankondiging:



In 2019 organiseerde zangorganisatie 'A lot of...'; (www.alotof.nl) een prachtig a capella zangweekend in Ede. Meer dan 70 deelnemers lieten horen dat a capella zang ook zeker in een grotere groep gezongen kan worden.

Deze deelnemers laten graag in het concert op 7 februari horen wat zij in gestudeerd hebben.

Daarnaast zal het projectkoor 'Winter', van A lot of... het toneel betreden. Dit koor van ongeveer 60 leden heeft in 5 repetities een mooi afwisselend repertoire ingestudeerd, soms met een knipoog naar black gospel.

Ook dit koor zal van zich laten horen. Uit het zangweekend is ook een projectkoor "Mannenzaken" ontstaan. Zij én en mooi damesduet zullen laten horen dat zang zo ontzettend mooi, maar ook grappig kan zijn.

Al met al zullen zo'n honderd zangers de kerk van Rijsoord vullen met hun gezang. Soms ingetogen, schitterende nummers en soms kunt u even niet stilzitten.

Zakelijk leiding is in handen van Lianne Speelman, Piano: Jolanda Dam en dirigent Gerard Treffers

7 februari, 20.00 Rijksstraatweg 95, Rijsoord
Plaatsen zijn online te reserveren via lspeelman@alotof.nl a € 7.50

U bent van harte welkom!

In Memoriam...Norma Haasjes

Op 22 december 2019 overleed Norma Haasjes - van der Linden. Zij werd 72 jaar. Norma was 50 jaar getrouwd met Wout Haasjes en moeder van Jozua, Marc en Gijsbert. In de Opstandingskerk is zij jaren actief geweest als scriba en als diaken. Ook zette zij zich in voor vluchtelingen en zat ze in het schoolbestuur van de basisschool van Rijsoord. Haar leven stond in het teken van haar gezin. Ze was in staat om onvoorwaardelijk lief te hebben en deed dat aan allen die naast haar stonden.



Norma is een lang deel van haar leven ziek geweest. Op haar 32^e kreeg zij lymfeklierkanker. Vanaf dat moment werd haar leven omringd door ziekte. Zij onderging dit echter met taaiheid. Steeds vocht ze om in leven te blijven en lang ging dit goed. Uiteindelijk heeft ze deze strijd verloren.

Op 27 december hebben we met een dankdienst afscheid van haar genomen in de Opstandingskerk. Bij het uitdragen werd psalm 43:4 gespeeld op het orgel: "Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd".

Vakantie predikant

Het is maar een vakantieweek, maar het is denk ik toch goed om het ook in dit kerkblad te vermelden: vanaf **zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart 2020** ben ik vrij.

Voor pastorale vragen kunt u dan terecht bij uw wijkouderling. Zij zoekt zo nodig contact met één van de andere predikanten in Ridderkerk.

Met vriendelijke groet,
ds. Herman Offringa



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 8 januari 2020.

De voorzitter opent de vergadering. De predikant leest met ons Psalm 121 waarna de voorzitter voorgaat in gebed.

De notulen van de vergadering van 4 december zijn met enkele aanpassingen vastgesteld. In tegenstelling tot hetgeen eerder is vermeld zijn er nog geen kaarten ontworpen om de gaspredikant te wijzen op Church4you. E.e.a. moet nog verder worden uitgewerkt.

Er is stilgestaan bij de afgelopen periode overleden gemeenteleden, maar ook bij een komend 50-jarig huwelijksjubileum.

De predikant licht kort zijn werkzaamheden in de afgelopen periode toe. Ook benoemt hij een aantal zieke gemeenteleden. Op verzoek zal hij eenmalig voorgaan in een avondmaalsviering in de Riederborgh. Met betrekking tot zijn nascholingsactiviteiten wordt de suggestie aangereikt iets te doen rondom het thema krimpende gemeente.

Uitvoerig is stilgestaan bij de brief die gestuurd gaat worden naar de gemeente van De Levensbron. In de brief wordt gevraagd hoe zij staat tegenover een proces van (op termijn) samenvoeging en mogelijkheden om betrokken te worden bij het toekomstig beroepingswerk van haar nieuwe predikant. Ook bieden we de kerkenraad aan de brief toe te lichten.

Omdat de geldigheidsduur van ons beleidsplan inmiddels is verlopen hebben alle commissies input geleverd voor een nieuw beleidsplan. De stukken worden doorgenomen.

De kerkenraad stemt in met het voorstel van de commissie van kerkrentmeesters om enkele functies te wijzigen. De heer De Koning gaat samen met de heer Bode de boekhouding doen. De heer Visser zal het voorzitterschap op zich nemen. Tevens blijft hij 2^e scriba. Ds. Offringa wordt 2^e voorzitter van de kerkenraad.

De ingediende verslagen van de commissies worden behandeld.

De leden van de kerkenraad spreken uit geen bezwaar te hebben om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren op 19 januari.

Na het uitspreken van een gebed door een kerkenraadslid sluit de voorzitter de vergadering.

2^e scriba.

Voorlichtingsavond nieuwe donorwet, woensdag 12 februari a.s. 19.30 uur

Woensdag 12 februari aanstaande zal dhr. Cor v.d. Schans een voorlichting geven over de nieuwe donorwet, die vanaf juli in werking treedt.

Hij is voorlichter van de Nederlandse Transplantatie Stichting en kan ons veel vertellen over het belang van transplantatie en alles wat daarmee samenhangt en tevens over de keuzes binnen de nieuwe donorwet.

Aangezien veel mensen hun keuze nog niet kenbaar hebben gemaakt, hopen we u met deze voorlichting te kunnen helpen in het maken van uw keuze.

In de antwoordbrief die u in juli gaat ontvangen zijn verschillende keuzes mogelijk. Vult u de antwoordbrief niet in, dan wordt u automatisch geregistreerd als "geen bezwaar".

Het belang van transplantatie zal u zeker duidelijk worden tijdens deze avond. Dat zal u nog meer kenbaar worden door een ervaringsverhaal van iemand die een niertransplantatie heeft ondergaan. Wat doet een transplantatie met je en met de mensen om je heen? Tevens hopen wij uw vragen te kunnen beantwoorden.

Belangstellenden zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen.

Plaats: Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56. Aanvang 19.30 uur.

In Memoriam: Cornelis Wilschut

Met eerbied noemen wij de naam van **Cornelis Wilschut**.
Op donderdag 2 januari heeft hij de ogen gesloten.
Cor Wilschut mocht 89 jaar worden.
Bij leven was hij smid aan de Pruimendijk.
Op de rouwkaart schrijft de familie:

*De hamer ligt op het aambeeld
Het smidsvuur is gedoofd.*



Cor Wilschut was sinds 10 april 2004 weduwnaar van Wilhelmina Schop en vader van zoon Ton, schoonvader van Ingrid, opa van Wesley, Chantal en Mickey, overgrootvader van Lova.

Cor Wilschut was een geregelde kerkganger, maar de laatste jaren werd het minder, zijn gehoor ging sterk achteruit, een beroepskwaal.

Vanuit onze gemeente hebben wij altijd het pastorale contact onderhouden. Een bezoekje gaf afleiding en ruimte voor een persoonlijk gesprek. Hij stelde dat altijd zeer op prijs.

Vorige maand werd hij opgenomen in het ziekenhuis en verbleef hij enkele weken in het verpleeghuis.

Na een kort ziekbed is hij thuis, aan de Pruimendijk overleden.

Hij is herdacht tijdens een persoonlijk afscheid, met muziek en beelden en woorden van herinnering, wat plaatsvond in het rouwcentrum aan de Lagendijk.

Tijdens de eredienst herdachten we hem met het brengen van de persoonlijke kaars met zijn naam die geschreven staat in de palm van Gods hand.
Na een korte stilte zongen we Psalm 91 vs. 1

Heil hem wien God een plaats bereidt, in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt voor mij altijd het beste.

We wensen zijn naasten heel veel sterkte toe.

Ontvangen giften diaconie

Via Mevr. W. van Prooijen inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. N. Pikhaar inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. N. Pikhaar inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. N. Pikhaar inzake dagboekje	€	5,00
Via Mevr. W.C. Barnard_Lieve inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. W.C. Barnard_Lieve inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. J. Zijderveld-Koorneef inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. J. Zijderveld-Koorneef inzake dagboekje	€	10,00
Via Mevr. J. Zijderveld-Koorneef inzake dagboekje	€	20,00
Via Mevr. P. Bezemer	€	10,00
Via Dhr. C.J. op den Brouw - inzake dagboekje	€	10,00
Via Rabobank inzake collecte 19-01-2020 Oeganda	€	100,00

Hartelijk dank voor uw gift.
Kees Alblas
Penningmeester CvD

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Kerkelijke stand

Op 2 januari j.l. is overleden

Dhr. Cor Wilschut

in de leeftijd van 89 jaar

FEBRUARI

De landman kijkt verlangend uit naar de dampende aarde waaruit nieuw leven zal ontwaken.

Weldra zal ik de eerste sneeuw-klokjes in mijn tuin zien ontluiken.

Maar dreigende zwarte wolken vormen nog een winters teken;

De lente is nog lang niet in het land!



Verjaardagen februari

7 februari 1940
Mevrouw J. Lodewijk-Visser
Ds. Sl. Visserstraat 19
2988 XB Rijsoord

14 februari 1928
De heer J.P. Euser
Langeweg 101
3342 LD H.I.Ambacht

15 februari 1928
Mevrouw J. Visser-Penning
Strevelszicht 6
2988 AS Rijsoord

15 februari 1929
Mevrouw T.A.J. v.d. Helm-Visser
Boksdoornstraat 2 kr. 515
2982 BC Ridderkerk

15 februari 1935
Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen
Rijsoordsestraat 30
2988 XP Rijsoord



Als vooruit kijken je bang maakt.

En achterom kijken je pijn doet

*Kijk dan omhoog,
God zal je helpen*



NBG Bijbelleesrooster

zaterdag	1 februari	Psalm 149	Muziekfestival
zondag	2 februari	Matteüs 5:1-12	Het echte geluk
maandag	3 februari	Matteüs 5:13-26	Wet met evangelie
dinsdag	4 februari	Matteüs 5:27-37	Hard voor jezelf ...
woensdag	5 februari	Matteüs 5:38-48	... mild voor anderen
donderdag	6 februari	Deuteronomium 28:1-14	Zegen
vrijdag	7 februari	Deuteronomium 28:15-26	Vloek
zaterdag	8 februari	Deuteronomium 28:27-44	Zinloos zwoegen
		Deuteronomium 28:45-57	Ellende voor wie zich van de HEER afkeert
zondag	9 februari		Wees gewaarschuwd ...
maandag	10 februari	Deuteronomium 28:58-69	Paria in nood
dinsdag	11 februari	Psalm 31:1-14	Veilig bij de HEER
woensdag	12 februari	Psalm 31:15-25	Verbonden
donderdag	13 februari	Deuteronomium 29:1-14	God duldt geen andere goden naast zich
vrijdag	14 februari	Deuteronomium 29:15-28	Er is altijd een weg terug
zaterdag	15 februari	Deuteronomium 30:1-10	Kies
zondag	16 februari	Deuteronomium 30:11-20	Een gebed met grote gevolgen
maandag	17 februari	Psalm 18:1-16	Wederzijdse trouw
dinsdag	18 februari	Psalm 18:17-35	God maakt je sterk
woensdag	19 februari	Psalm 18:36-51	Bang voor aansluitingsproblemen
donderdag	20 februari	Exodus 1:1-14	Verlos-kundigen
vrijdag	21 februari	Exodus 1:15-22	Adoptieplan
zaterdag	22 februari	Exodus 2:1-10	Leven als een prins?
zondag	23 februari	Exodus 2:11-22	Een gewaarschuwd man telt voor twee
maandag	24 februari	Spreuken 5:1-14	Wees trouw
dinsdag	25 februari	Spreuken 5:15-23	Niet voor de bühne
		<i>Aswoensdag</i>	
woensdag	26 februari	Matteüs 6:1-18	Denk en geloof niet te klein
donderdag	27 februari	Matteüs 6:19-34	Inzicht
vrijdag	28 februari	Matteüs 7:1-12	Schuldbewust en vernieuwingsgezind
zaterdag	29 februari	Psalm 51	
		Exodus 2:23-3:10	
zondag	1 maart		Klagen helpt
maandag	2 maart	Exodus 3:11-22	Ja, maar ...
dinsdag	3 maart	Exodus 4:1-17	En als ... Ga!
woensdag	4 maart	Exodus 4:18-31	Net op tijd
donderdag	5 maart	Exodus 5:1-18	Werkoverleg mislukt

C.M.V. Passage.

Dinsdag 18 februari hopen we bij elkaar te komen om onze jaarlijkse ledenvergadering te houden. Deze avond is er vooraf weer de goed verzorgde broodmaaltijd voor de leden en daarna vanaf 19.30 uur hebben we met elkaar een gezellige avond.

Er komen 2 zussen, Annet Imthorn en Gerie van Vliet uit Valkenburg (Z.H.). Deze geven een cabaretvoorstelling en nemen ons mee op ontdekkingsreis "In de kringloop van het leven". In de convo komt te staan hoe laat de maaltijd begint.

Niet leden zijn in de avond welkom tegen een kleine vergoeding, waarbij inbegrepen koffie of thee. De avond wordt gehouden in de Hoeksteen, Rijksstraatweg 45 Rijsoord.

We willen u er ook nog op attent maken dat we 6 maart Wereldgebedsdag houden in de Hoeksteen, aanvang 19.00 uur.

Met vriendelijke groet, het bestuur van Passage Rijsoord
Pauly Bestebreurtje.

Mee naar Rome?

Zondag 2 februari na de dienst is er een korte bijeenkomst i.v.m. de voorbereidingen voor de reis naar Rome.

Heeft u zich nog niet opgegeven? Dan kan alsnog. Kom gerust even luisteren. Voor vlucht en hotel wordt gezorgd.

Gemeenteopbouw-en
Toerusting



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

6 en 20 februari

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

**Tot ziens op vrijdag 14 februari
2020**

*Achter de bar staan dan Dick
en Gerard*

Opbrengst Collectes

22-12-2019	Diaconie	€ 134,65
	Onderhoud gebouwen	€ 120,40
	Eigen jeugdwerk	€ 58,50
24-12-2019	World Servants - project Katmandu Nepal	€ 616,07
25-12-2019	Kerk in Actie Kinderen in de Knel	€ 184,16
	Onderhoud gebouwen	€ 131,23
	Eigen jeugdwerk	€ 80,89
29-12-2019	Kerk	€ 203,90
	Onderhoud gebouwen	€ 131,85
	Eigen jeugdwerk	€ 60,61
05-01-2020	Diaconie	€ 145,20
	Onderhoud gebouwen	€ 136,60
	Missionairwerk	€ 60,80
12-01-2020	Kerk	€ 149,00
	Onderhoud gebouwen	€ 131,60
	Missionairwerk	€ 67,10
19-01-2020	Ridderkerk voor Oeganda (avondmaalscollecte)	€ 300,55
	Onderhoud gebouwen	€ 150,55
	Missionairwerk	€ 73,35

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Lunchcafé de Fontein

Ook in 2020 kunt u gezellig samen eten in lunchcafé de Fontein!
Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

- Donderdag 6 februari 2020 (opgeven tot uiterlijk 30 januari)
- Donderdag 20 februari 2020 (opgeven tot uiterlijk 12 februari)
- Donderdag 5 maart 2020 (opgeven tot uiterlijk 26 februari)



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt. Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom!

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-.

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208)

Hartelijke groet, Marrie en Ria

Voor aankondiging

Nel de Gelderdienst 2020;
"Esther, een Perzisch sprookje".



Eenmaal per jaar is er in de Opstandingskerk in Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder karakter. Een aantal jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van Mevrouw Nel de Gelder aandacht te geven aan een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij kerk en cultuur tot uitdrukking brengt.

De keuze is in 2020 gevallen op de voorstelling "Esther, een Perzisch sprookje", gespeeld door verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek. Het verhaal van Esther is een meeslepend verhaal over macht en misbruik van macht, geweld en verzet, twijfel en moed. Het Bijbelboek Esther is het enige boek in de Bijbel waarin de naam van God niet wordt genoemd. Het verhaal speelt in het huidige Iran en kent tal van Perzische elementen, zoals uitbundige feesten en feestelijke maaltijden.



In de voorstelling 'Esther, een Perzisch sprookje' presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek een actuele en muzikale versie van een oud oosters verhaal. Een belangrijke rol is weggelegd voor de muziek. Van Glabbeek bespeelt verschillende Perzische instrumenten, zoals de tar, de setar en de daf. De regie is in handen van Heleen Hennink.

In een schoonheidswedstrijd wordt Esther gekozen tot nieuwe koningin van Perzië. Wat de koning dan nog niet weet: Esther is Joods. Kort daarna dreigt haar volk te worden uitgeroeid door Haman, de hoogste ambtenaar van het land. Esther komt in actie om dat te verhinderen. Zij slaagt in haar opzet. De dreiging wordt afgewend. Tot op vandaag herdenken Joden deze goede afloop met een vrolijk feest: Poerim.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze voorstelling die gehouden wordt op zondag 16 februari 2020 in de Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 te Rijsoord,

aanvang 18.30 uur. Nadien is er koffie en thee en gelegenheid nog wat na te praten. De toegang is vrij.

Liturgiecommissie



Opbrengst collecte Oudejaarsavond in Bolnes

De collecte op oudejaarsavond voor het project op Lesbos en Samos heeft € 284,20 opgebracht. Namens de diaconie van PG Bolnes hartelijk dank.

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2020",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand januari zal plaatsvinden op 27 februari 2020 en van de maand februari op 28 februari 2020.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Organisatie Openlucht dienst

Begin juli wordt er altijd een Openlucht dienst gehouden op het Koningsplein. Ook onze kerk neemt hier aan deel. Helaas is er op dit moment geen vertegenwoordiging van onze kerk in de voorbereidingscommissie.

Wie kan en wil dit op zich nemen?

Wilt u zich dan melden bij iemand van de Kerkenraad?

Bij voorbaat dank!

Spaardoes voor Bubazi (Rwanda)

In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het komende Paasfeest. Het lijden en sterven van Jezus staat daarbij centraal met daarna Zijn opstanding. In deze periode denken we ook aan mensen om ons heen maar ook aan mensen verder weg die het materieel vaak minder hebben dan wij. Daarom wil de ZWOE de komende weken de bekende spaardoes weer in de kerkzaal zetten.

Graag vragen wij uw bijdrage voor de uitbreiding van het kerkgebouw van Bubazi in Rwanda (partnergemeente van Papendrecht). Het afgelopen najaar is men daar begonnen aan een uitbreiding van het bestaande kerkgebouw. Bij het weghalen van een muur tussen het oude gedeelte en de nieuwe aanbouw bleek deze muur een zogenaamde dragende muur te zijn. Het gevolg was dat zo ongeveer het complete gebouw, dus zowel het oude als het nieuwe gedeelte is ingestort. Wonder boven wonder waren er slechts twee zwaargewonden en gelukkig geen doden. De schade wordt geraamd op ca. € 35.000, waarvan de Rwandese Presbyteriaanse Kerk zelf de helft kan opbrengen. Voor de overige € 15.000 heeft men om hulp vanuit de regio Dordrecht gevraagd en daarom besloot de ZWOE om aan dat verzoek gehoor te geven.

Wij bevelen de spaardoes van harte bij u aan,
uw ZWOE-groep.

Bazaar 2020

We zijn weer van start. Een nieuw bazaarjaar voor de boeg. De eerste vergadering weer geweest. Voor de bazaar die zal plaatsvinden op 25 en 26 september. Een aantal veranderingen. Kleine en grote. Zo heeft Kees IJsselstein besloten de bazaarcommissie te verlaten. Spijtig voor ons, maar uiteraard respecteren wij zijn besluit. Helemaal los zal hij de bazaarcommissie niet laten. Hij blijft ons helpen met hand- en spandiensten rondom het bazaarweekend. Spandiensten dan maar figuurlijk. Paarden worden niet meer ingezet voor het verslepen van spullen...

De voorzittershamer is vanaf dit jaar overgenomen door Dick Alblas. Daar zijn wij blij mee! Het kwam ook goed uit. Er moesten spijkers met koppen worden geslagen. Dat ging heel goed met die hamer in zijn hand. Hij hoefde niet eens zo hard te tikken. De spijkers gingen er moeiteloos in. En ons enthousiasme voor een vers bazaarjaar moest soms ook worden getemperd. De hamer in zijn hand deed direct zijn dienst.

Het afgelopen jaar is er weer ongelooflijk veel inzet geweest. Een bazaarweekend draait niet zomaar. Daar zijn spullen, vrijwilligers en dus veel inzet voor nodig. Echter, met de hulp van velen ben je er nog niet. Er zijn vaste kosten aan verbonden. Soms best grote kosten. Dat gaat natuurlijk allemaal van de opbrengst af. En buiten dat worden de bezoekers van rommelmarkten gewoon ook minder. Een vaststaand feit. Wij zijn in ieder geval nog steeds gemotiveerd genoeg om er vooral een sociaal- en dorpsweekend van te maken. Dat lukt nog steeds.

Vasthouden aan oude gewoontes of gebruiken werkt niet altijd. Soms moet dat plaats gaan maken voor andere invalshoeken. Zo zal de tent dit jaar niet meer worden opgezet. Een enorme kostenpost, met alles dat daar omheen komt kijken. Dit jaar kiezen wij niet voor een bazaar achter de kerk, maar meer ervoor en erin. Niet de gehele kerk, maar een gedeelte daarvan. Hiervoor is ons toestemming verleend door de commissie van kerkrentmeesters. Wij zijn erg blij met hun toezegging hiervoor!

Geheel nieuw dit jaar zal een boekenmarkt zijn. Deze zal ergens eind mei of begin juni plaats gaan vinden. De precieze datum zal ruim op tijd worden vermeld via dit blad. Maar... een boekenmarkt kan alleen een markt genoemd worden met méér dan drie dozen boeken. Dus daar gaan we nu naar opzoek. Wij hopen dat u met ons meezoekt. Heeft u boeken die u misschien al zes keer hebt gelezen of juist nog helemaal niet... wij zijn er blij mee. Neemt u dan contact op met Henk van Mastrigt (via telefoonnummer 06-57632443) of met Dick Alblas (via telefoonnummer 06-51272365). Mocht er ook voldoende speelgoed binnen gekomen zijn, buiten de tijden dat de opslag open is, dan zullen wij ook een kraam met speelgoed inrichten. Tijdens deze boekenmarkt willen wij de bezoekers de gelegenheid geven om een kop koffie of thee te kunnen drinken. Koffie of thee met iets smakelijks erbij is nog lekkerder. Daarvoor zijn wij opzoek naar mensen die deze boekenmarkt willen sponsoren met het bakken van eigen baksels, welke wij bij het nuttigen van de warme drankjes kunnen verkopen. Uiteraard zal de opbrengst van deze boekenmarkt worden bijgeschreven bij de inkomsten van de bazaar. Zin om voor ons een taartje of bijvoorbeeld cake te maken, dan kunt u dat laten weten aan Diana Monshouwer (via telefoonnummer 06-10477171). Mocht de boekenmarkt een succes zijn, dan zou het zomaar kunnen dat we dat in november nog eens herhalen.

Vanaf april zullen wij weer op locatie zijn om uw spullen voor de rommelmarkt in ontvangst te nemen. Ook vanaf dit jaar is er een andere locatie gevonden om de spullen in op te slaan. Niet meer in de schuur van de familie Nugteren, waar de bazaarcommissie écht jarenlang belangeloos gebruik van heeft mogen maken. Dit jaar mogen wij gebruik maken van het bijgebouw van dhr. Plaisier aan de Rijksstraatweg. Links van het woonhuis van Arie en Ria Bode. Mijnheer Plaisier, dank u wel!

Wilt u al eerder wat spullen kwijt willen, dan kunt u contact opnemen met Henk van Mastrigt of Dick Alblas.

Met een vriendelijke groet van de bazaarcommissie,

Dick Alblas, Dick Monshouwer, Henk van Mastrigt, Sander Groenendijk, Daphne Vlasblom-, Janneke van der Linden en Diana Monshouwer.

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 21 december 2019 t/m 24 januari 2020)

Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse	voor de kerk	€ 10,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de kerk	€ 10,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor RATW	€ 50,00
Via dhr. J.J. de Koning	voor collecte kerk	€ 50,00
Via mw. P. van Nes-van der Griend	wijkgeld Elisabeth	€ 40,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	wijkgeld Elisabeth	€ 170,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Begroting 2020

Met de brief voor de Actie Kerkbalans heeft u kennis kunnen nemen van de begroting voor het jaar 2020.

Wilt u een nadere toelichting, of gewoon nog wat meer weten over de cijfers, u bent bij deze van harte uitgenodigd op woensdag 4 maart a.s. om 20.30 uur in de Fontein. Het voltallige College van Kerkrentmeesters is dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Schikt u die tijd niet, neem dat contact op met een van de leden van het college voor het maken van een afspraak.
Tot ziens in de Fontein.

R. Visser, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters

Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Collecte op zondag 9 februari 2020 bestemd Catechese en Educatie

Nederland - Relevant en modern trainingsaanbod

Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainings- aanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een 'blended training nieuwe ambtsdragers' doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

SOLIDARITEITSKAS 2019

Na de oproep in het november-nummer van Rijsoord aan 't Woord is voor de Solidariteitskas 2019 door 56 leden een totaalbedrag bijeengebracht van € 866,00.

In de voorgaande drie jaren was dit:

2019: € 956,00

2017: € 920,00

2016: € 1.114,50

Alle gevers bedankt!

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

PRODUKT VAN DE MAAND

Op 23 februari kunt u weer goederen inleveren voor de actie 'Product van de Maand'.

Het product van de maand februari is: SOEP.

Dit kan in verschillende vormen worden gegeven. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld soep-in-blik, oplos-soep, soep in zakjes, soep in zakken, ed.

Ook deze maand hopen wij dat u mee wilt doen, ook om er ons bewust van te maken dat er ook in onze burgerlijke gemeente mensen zijn die afhankelijk zijn van o.a. de voedselbank.

Wanneer er voor u nog vragen zijn of u wilt meer info, kunt u altijd een van de diakenen aanschieten.

Wij willen u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking.

Met een hartelijke groet ,
uw diaconie.



Pepermunt



U zult er misschien vreemd van opkijken in dit blad een artikel aan te treffen onder bovengenoemd opschrift. Toch, zo vreemd is het niet!

Want de pepermunt neemt in ons kerkelijk leven altijd nog een belangrijke plaats in. Een diepgaande enquête heeft uitgewezen, dat in de ochtenddienst 80% van de kerkgangers één of meer pepermunten nuttigt.

In de middagdienst ligt dit percentage iets lager t.w. op 67%, vermoedelijk als gevolg van de tijdens het theeuurtje genoten versnaperingen. De consumptie bereikt haar hoogtepunt onmiddellijk voor de preek begint of liever nog tijdens het naspel van de organist. Goede organisten houden met deze eetgewoonte rekening en rekken het naspel, zodat de pepermuntinname in een rustig tempo kan geschieden. Vroeger trad er na de tussen-zang opnieuw een eetgolf op (43,8%), maar sinds dit gezang is afgeschaft, is deze plek uit de grafiek weggevallen.

Het merendeel der kerkgangers verorbert één pepermunt per dienst. Kinderen beneden de 12 jaar nemen gemiddeld vier pepermunten tot zich, waarbij dient te worden aangetekend, dat dit reeds geschiedt in de eerste vijf minuten van de dienst.

In het algemeen kunnen volwassenen onder 'zuigers' worden gerangschikt en kinderen onder 'knabbelaars'. Deze onderscheiding is zeer globaal; er zijn uitzonderingen.

Als Calvinisten hechten we weinig waarde aan traditie. Het pepermunt-eten vormt hierop echter een uitzondering. Het is een typisch reformatorisch verschijnsel, dat teruggaat tot de Synode van Gorredijk (1634), alwaar in een onderhandse resolutie de pepermunt als 'vrij' 'van Roomse zuurdesem en de Paepse smetten' werd aangemerkt. Opmerkelijk is, dat in R.K. kerkdiensten vrijwel geen pepermunt genuttigd wordt.

In 1672 ('t bekende rampjaar) heeft de predikant uit Ulrum (Gr) het pepermunteten tijdens de kerkdienst willen verbieden. Nog in het zelfde jaar werd hij door de classis Grijpskerk (Gr) afgezet. En terecht!

Gebleken is, dat op het terrein van het pepermuntzuigen alle protestantse groeperingen één zijn. Het is dus niet zo, dat iedere groep haar eigen muntsoort heeft. Hierin beleven we dus een mooi stukje oecumene. Wel valt bij de uiterst rechtse orthodoxie enige voorkeur voor 'extra strong' waar te nemen.

Hoewel zich dus niemand voor zijn zondagse pepermuntje behoeft te schamen, is het opvallend dat vele kerkgangers bij het in de mond brengen van dit witte snoepgoed te weinig 'openheid' betrachten.

Er wordt wat met de hand langs wang en kin gestreken en tijdens deze manoeuvre wordt dan het muntje zo onopvallend mogelijk tussen de lippen geschoven. Het is jammer en beschamend, dat we deze simulanten onder ons hebben. Zij doen die mooie zaak geen goed. Vele anderen daar-en tegen kennen geen enkele terughoudendheid. Zij weten zich te gedragen als... een haringeter aan een stalletje. Dat is mooi!

Mijn oom (van moeders zijde) nam altijd een dubbeldikke Kingrol mee naar de kerk. Als de preek begon, werd de rol als een collectezak de bank langs gegeven. Oom leunde dan glimlachend naar boven om het snoepgoed op zijn weg te kunnen volgen en ook om de medezitters te beduiden, dat de gave van hem afkomstig was. Goeie oom van me!

Mijn achterneef (van vaders zijde), die jarenlang het collectantschap beoefende, heeft bij het tellen der collecte eens een pepermunt tussen de centen en stuivers aangetroffen. Blijkbaar van een kind, dat een muntstukje te kort kwam.

'Dat is een écht offer geweest' merkte achterneef op en geroerd legde hij het snoepwerk terzijde. Later schijnt het zoontje van de koster zich er over te hebben ontfermd.

Ach ja, als ik ouwe pepermunt-herinneringen ga ophalen.

'k Zou U er nog veel meer kunnen vertellen. Laatst nog, toen ik de kerk binnenging. Daar lag op de trede van de kerktrap een pepermunt. Blijkbaar door een nerveuze kerkganger verloren. Even had ik de neiging het witte schijfje op te rapen, maar er had al een schoen op gestaan. Jammer!

't Was een Polo-mint, U weet wel zo'n vierkante....

P.Munt

Uit 'Flitsen', orgaan van het R.G.J.C., 1^e jaargang no. 2, januari 1963

Reisverslag

In de Advent periode heb ik alle kerken weer bezocht. Het was daarbij buitengewoon toevallig dat in elke kerk uit Micha werd gelezen en ook gepreekt. Of hebben we allemaal braaf het leesrooster gevolgd. Hoe dan ook, kwamen toch mooie preken naar voren, inclusief nieuwe inzichten. En daar zijn kerkdiensten ook voor bedoeld, namelijk niet in herhaling vallend en volgens vaste paden lopen, maar eens de wereld aanschouwen vanuit een hele andere gezichtshoek. Voor de prekers wel een opgave om de luisteraars en kerkgangers te verrassen, maar als het dan lukt en na afloop van de dienst een geroezemoes ontstaat, hoop je dat je als preker daar terugkoppeling van krijgt. De uitspraak "zo had ik het nog nooit bekeken" is dan de kers op de taart.

Maar zoals de kop al aangeeft is het een reisverslag. De paden zijn inmiddels genoegzaam bekend en dan zie ik wel het volgende. Het is blijkbaar erg moeilijk om de eigen vertrouwde omgeving op enkele zondagen los te laten en eens bij de burens te kijken. Typisch want de verschillen zijn vooral geografisch. Maar ondanks het feit dat we dicht bij elkaar zitten, ben ik wel gaan inzien, ook bij mijzelf, dat het hebben van een eigen kerk op loopafstand ook zo zijn voordelen biedt. Je kan sneller schakelen en tijdens alledaagse bezigheden zie je weer de bekenden. Niets menselijks is ons vreemd, want het is gewoon makkelijk. Noem het oud en vertrouwd.

De ontwikkelingen binnen SARI lopen zoals ze lopen. Samenwerking blijft de boventoon voeren en hoe zich dat verder ontwikkelt, merken we vanzelf. Toenaderingen worden gemaakt tot verdergaande samenwerking, waarbij de uitkomst onzeker is, maar dat is niet erg, want je bent er zelf bij. Het is ten slotte een proces van primair de Kerkenraden, die open en transparant de gemeentes meenemen en de leden enthousiast maken voor de verschillende vormen van samenwerking.

Ik hoop dat de lezers van deze verslagen ze met plezier hebben gelezen. Ik ben zelf nog niet klaar met mijn eigen reis, maar zie ook dat ik in mijn verslagen in herhaling val en dat kan en mag de bedoeling niet zijn. Het gaat u allen goed en waar ieders reis eindigt weet alleen onze Heiland.

Hartelijke groet,
Huib Langbroek

Kerkbalans en Vaste Vrijwillige Bijdrage vorig jaar

Fijn dat u in 2019 weer meegedaan hebt aan Kerkbalans en VVB.

Alle toezeggingen waren op 31 december 2019 ontvangen, waarvoor hartelijk dank! Ook zijn er bedragen overgemaakt zonder schriftelijke toezegging, waardoor het eindbedrag € 70.827,96 is geworden.

Het geeft ons het vertrouwen om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.
Mogen wij ook in 2020 weer op u rekenen?

Nogmaals bedankt!

Collegie van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Rijsoord

Eerste zangdienst in 2020 in de Open Hof

Op zondag 2 februari staat de eerste zangdienst van 2020 gepland in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht. Medewerking wordt verleend door de Christelijke Mannenkoor "Excelsior" uit Hendrik-Ido-Ambacht. Het koor staat onder leiding van dirigente Ilona van Grondelle - de Kievit. En het orgel wordt bespeeld door Edwin Vooijs. Als speciale gast is uitgenodigd fluitist Severin van Dijk. Al deze zangers en musici staan garant voor een mooi muzikaal uur, waarin vele geliefde samenzangliederen gezongen worden. Verder uiteraard koorzang en een instrumentaal optreden van Edwin Vooijs en Severin van Dijk en ook beamerpresentatie zal deze keer niet ontbreken. Belangstellenden kunnen vooraf een complete liturgie toegestuurd krijgen. Dat kan door een mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com. De zangdienst begint om 17.00 uur. De kerk staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht. Zoals gebruikelijk is de toegang gratis en aan einde van de dienst wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

Kalender en vieringen voor de Veertigdagentijd met als thema: "Mens, waar ben je".

Ook dit jaar hebben samenwerkende Ridderkerkse kerken, alsmede de Groene-Tuinkerkerk gemeente en de RK parochie Emmaüsgangers in Rotterdam-IJsselmonde een kalender/ boekje voor de Veertigdagentijd samengesteld. Het thema is "Mens waar ben je", ontleend aan de Hongerdoek van dit jaar, gemaakt door de Duitse kunstenaar Uwe Appold.

Vanuit verschillende invalshoeken is dit uitgewerkt met teksten, liederen, gebeden en een leesrooster voor iedere dag.

Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten die we graag onder uw aandacht brengen. Zij staan, met alle informatie erbij, vermeld in het boekje; hierbij alvast een kort overzicht:

Zaterdag 29 februari, Christus is Koningkerk: Stiltewandeling

Donderdag 12 maart, Christus is Koningkerk: Informatie-avond over de Hongerdoek

Donderdag 19 maart, Levensbron: Informatie-avond over vervolgde christenen in samenwerking met 'Open Doors'.

Vrijdag 27 maart, Protestantse Gemeente Bolnes: Sobere maaltijd

zondag 5 april, Levensbron: Gezinsontmoeting Palmpasen

Solidariteitsmaaltijden op 4 dinsdagen in de RK parochie Emmaüsgangers, R'-dam IJsselmonde

Donderdag 9 april, Levensbron: samen kijken naar The Passion

De deelnemende kerken stellen het boekje graag beschikbaar en ook in de bibliotheken zijn ze verkrijgbaar.

Vrijdagavondgebeden

Op deze vrijdagavonden staat ook het thema "Mens, waar ben je" centraal.

Tijdens deze avondgebeden zijn er momenten van stilte en gebed en overdenken we passende Bijbelteksten rond het thema.

Elke avond zijn we te gast in een andere kerk. De vieringen duren ca. 30 minuten, waarna u nog even na kunt praten bij de koffie/thee.

De cyclus start met de viering op Aswoensdag, 26 februari, in de St. Jorisparochie, Hovystraat 64 en begint om 19.30 uur. Ook in de RK parochie Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320, Rotterdam-IJsselmonde is er die dag een viering, aanvang 10.00 uur.

Het totale programma van de vrijdagavondgebeden, (ook aanvang 19.30 uur), ziet er als volgt uit:

Vrijdag 6 maart Christus is Koningkerk Juliana van Stolbergstraat 44 Slikkerveer

Vrijdag 13 maart De Levensbron Jan Luykenstraat 10 Ridderkerk

Vrijdag 20 maart Opstandingskerk Rijksstraatweg 95 Rijsoord

Vrijdag 27 maart Protestantse Gemeente Bolnes Pretoriusstraat 56 Bolnes

Vrijdag 3 april Emmaüsgangers Bandeloodijk 320 R'-dam-IJsselmonde

(aanvang van deze viering is om 9.00 uur)

Als collectiedoel, tijdens de avondgebeden, is dit jaar gekozen voor hulp aan vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.

Het kamp is overbevolkt en veel bewoners hebben geen of nauwelijks toegang tot toiletten, douches en water; er is een groot gebrek aan de meest basale vormen van gezondheidszorg. Naast hulporganisaties gaan ook veel vrijwilligers daar een helpende hand en een luisterend oor bieden. Wij willen hen ondersteunen in gebed en met een financiële bijdrage aan Artsen Zonder Grenzen.

We nodigen u van harte uit om samen, geïnspireerd door de inhoud van het boekje en de vieringen, op weg te gaan naar het feest van de Opstanding.

We wensen u een gezegende Veertigdagentijd toe.

De Projectgroep Veertigdagenkalender.

Contactadres: René Barnard, tel. 0180-427682, e-mail r.e.barnard@kpnmail.nl



(Concert) agenda

2 februari	Open Hof Kerk H.I.Ambacht	Zangdienst Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Chr.Mannenkoor Excelsior
6 en 20 februari	De Fontein	Inloopochtenden Aanvang 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
6 en 20 februari, 5 maart	De Fontein	Lunchcafé de Fontein Aanvang 12.30 uur	Opgeven bij Ria of Marrie
7 februari	Opstandingskerk	Concert 'A Lot of' Aanvang 20.00 uur	Onder leiding van Dirigent Gerard Treffers
9 februari	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	'Bethelkerkkoor' o.l.v. Wim de Penning. Voorganger Ds. Arnold Vroomans, Leiden
12 februari	Protestantse Gemeente Bolnes Pretoriusstraat 56	Voorlichtingsavond Donorwet Aanvang 19.30 uur	
14 februari	Soosruimte	Ontmoetingsavond 30+ Vanaf 20.00 uur	Glaasje, spelletje, gezelligheid
16 februari	Opstandingskerk	Nel de Gelderdienst Aanvang 18.30 uur	'Esther, een Perzisch sprookje'
16 februari	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang Aanvang 19.30 uur	m.m.v. Wim de Penning en André de Jager
18 februari	De Hoeksteen Rijsoord	Jaarlijkse ledenvergadering CMV Passage Aanvang 19.30 uur	Cabaretvoorstelling Zie aankondiging in dit nummer
23 februari	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	Chr.Mannenkoor 'Prins Alexander' uit Rotterdam, orgel Martin Mans
18 april 2020	Opstandingskerk	Concert Ridderkerks Symfonieorkest Aanvang 20.00 uur	