

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten.	2,3
Zieken(t)huis, ontvangen giften Diaconie, CvK, Collectes, product van de maand	4,5
Kort verslag kerkenraadsvergadering, 40 dagen tijd	6,7
Vrouwen ontmoeten vrouwen, verjaardagen maart.	8
Bijbellesrooster	9
Inloopochtenden, Ontmoetingsavond 30+, CMV Passage, Lunchcafé	10,11
Symbolische bloemschikking, Kerkbalans, Periodieke giften.	12,13
Hobby en vrije tijd in beeld	14-16
Jeugdraad	17
Projectleden gevraagd, lezing Bonhoeffer, Feest van de Geest	18
Oproep voor leden Petrusoratorium	19

Van de redactie

Het is bijna maart, de derde voorjaarsstorm heeft zojuist gewoed en de eerste bolletjes steken hun kopjes al boven de grond.. het is bijzonder weer...

Wat niet veranderd is, is dat in maart de Veertigdagentijd aanbreekt: een tijd van bezinning, van soberheid, een tijd van stilstaan bij wat onze Heiland allemaal voor ons heeft gedaan... U heeft vast het prachtige Veertigdagen boekje al ingekeken. Wat een mooie traditie is dat! We leven zo samen in ingetogenheid naar Pasen toe. Er zijn verschillende zangavonden waar met liederen deze periode nog extra kan worden beleefd.

Dit jaar herdenken we ook 75 jaar bevrijding, maar ook het feit dat het 75 jaar geleden is dat Dietrich Bonhoeffer overleed. De gezamenlijke SARI kerken hebben een lezing over Bonhoeffer georganiseerd: van harte bij u aanbevolen. U leest erover in dit nummer van Rijsoord aan 't Woord.

Er worden nog creatieve geesten gezocht voor het 'Feest van de Geest'. U leest hierover op pagina 18. Verder worden voor het Petrusoratorium dat in de Levensbron zal worden uitgevoerd nog zangers en zangeressen gezocht. Hoe mooi zou het zijn als ook onze kerk vertegenwoordigd zou zijn bij dit bijzondere afscheid van Ds. Martin de Geus!

Verder vindt u het eerste artikel van 'Hobby en vrije tijd in beeld'. Hierbij nogmaals een oproep: Heeft u een leuke hobby? Bel ons!

We wensen u een goede Veertigdagentijd en heel veel leesplezier met dit nummer van Rijsoord aan 't Woord.

Stencilen:

Maandag 23 maart 2020
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 25 maart
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor november
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 20 maart bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 1 maart 2020—1e zondag Veertigdagentijd

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland
Chauffeurs : N.H.Baars, W.A. Ijsselstein en T. Versteeg
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e 40 dagen tijd collecte Kerk in Actie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Zondag 8 maart 2020—2e zondag Veertigdagentijd

Uitzending via Radio Ridderkerk

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Church4you : Mirjam en Pauline
Chauffeurs : P. Bezemer, C. Ijsselstein en Cl. Bezemer
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Woensdag 11 maart 2020—Biddag voor Gewas en Arbeid

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Bidstondcollecte Kerk
2e Bidstondcollecte Diaconie

Zondag 15 maart 2020—3e zondag Veertigdagentijd

09.10 uur : Zingen van Opwekkingsliederen
09.30 uur : Mw. Ds. F. Wierdsma, Rotterdam
Chauffeurs : J.J.de Koning, J.Ijsselstein en H. Bestebreurtje
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Bidstondcollecte Diaconie
2e Bidstondcollecte Kerk
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Vrijdag 20 maart 2020—AVONDGEBED

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Henk van der Starre
Collecte : Artsen zonder Grenzen op Lesbos, Camp Moria

Zondag 22 maart 2020— 4e zondag Veertigdagentijd**Kerk School Gezinsdienst**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
 Chauffeurs : D.W.Alblas, A.Bode en W.Otte
 Koster : Hans Vietsch
 Collecte : 1e Kerk in Actie Binnenlands diaconaat
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Zondag 29 maart 2020—5e zondag Veertigdagentijd

09.30 uur : Mw. Ds. M.L. Meijer, Wagenberg
 Chauffeurs : A.C.Alblas, W. van Gameren en N.H. Baars
 Koster : Henk van der Starre
 Collecte : 1e 40-dagen tijd collecte Kerk in Actie
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

PRODUCT VAN DE MAAND: PASTA

Bij de diensten

Aswoensdag is het begin van de voorbereidingstijd van het Paasfeest, de vastentijd. Vanaf deze dag, woensdag 26 februari, tellen we dagen tot aan de Paasmorgen. Deze periode wordt ook wel Veertigdagentijd genoemd. Dat begrip is wat verwarrend, want tot eerste Paasdag tellen we immers 46 dagen. De zes zondagen tellen we niet mee, het zijn geen vastendagen maar feestdagen, en zo komen we toch op veertig. Gedurende deze periode lezen we dit jaar uit het evangelie naar Matteüs en nemen zo deel aan de weg van Jezus, aan zijn lijden, aan zijn dood en verrijzenis. We doen dat in een sfeer van bezinning en inkeer, herkenbaar aan de paarse kleur van het kanselkleed en de stola van de predikant. De liturgische bloemschikkingen in de kerk verwerken elke zondag weer een eigen thema, elders in dit kerkblad leest u daar meer over. U bent van harte welkom op zondagmorgen, maar ook op biddag, woensdagavond 11 maart, en bij de vrijdagavondgebeden.

Op de eerste zondag in de Veertigdagentijd, **1 maart**, gaat ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland bij ons voor.

Zondag 8 maart is de tweede zondag in de Veertigdagentijd. Tijdens deze dienst lezen en overdenken we de geschiedenis van de verheerlijking op de berg (Matteüs 17:1-9). De jongeren hebben hun eigen verwerking tijdens Church4You.

Op **woensdag 11 maart** is het Biddag voor gewas en arbeid. Dit is een dag om stil te staan bij al ons werk, hoe het ons leven onderhoudt en - waar het gaat om het gewas - hoe het ons letterlijk in leven houdt. 's Avonds willen wij bidden dat ons werk vruchtbaar mag zijn en de oogst overvloedig. De lezingen zijn uit Prediker 2:20-27 en Matteüs 6:19-23. De bidstond begint om 19.30 uur.

Op **zondag 15 maart** zal mw. ds. F. Wierdsma uit Rotterdam bij ons voorgaan. Het is de derde zondag in de Veertigdagentijd.

Op **vrijdag 20 maart** is er avondgebed in onze kerk. Over de serie avondgebeden leest u elders in dit blad meer. Het overkoepelende thema is: 'Mens, waar ben je?' De vraag die we op deze avond willen overdenken is: 'Mens, waar sta je voor?', bij Matteüs 10:34-39. De avondgebeden beginnen om 19.30 uur en hebben een verstild karakter. Ze duren niet lang, ongeveer een half uur. Nadien is er thee en koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Zondag 22 maart is de vierde zondag in de Veertigdagentijd. Deze zondag wordt de jaarlijkse Kerk-School-Gezinsdienst in onze kerk gehouden. Met de kinderen van de Christelijke Basisschool De Klimop wordt twee weken gewerkt met het thema 'Verbinden'. Wat is de kracht van verbinding? Zijn er momenten waarop je je alleen voelde? Als dan iemand je naam roept, gebeurt er echt iets met je. Soms voel je je verveeld, of vind je het saai. Anderen kunnen het dan voor jou leuker maken. Welke activiteiten werken verbindend? In ieder geval samen muziek maken en samen lachen. In het Evangelie lezen we hoe Jezus zich telkens weer inzet om personen en groepen bij elkaar te brengen, zoals in Marcus 10:13-16: 'Laat de kinderen bij Me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen'. De zondag is een dag van sámen!

Zondag 29 maart is de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Mw. ds. M.L. Meijer uit Wagenberg zal bij ons voorgaan.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. G.H. Offringa

Zieken(t)huis

Dhr. P.J. Sinterniklaas verhuisde van het Rivas Zorghotel in Dordrecht naar een andere locatie: De Waerthove in Sliedrecht, gebouw Alblas, afdeling Het Plein kamer 2.

Op het moment van schrijven verblijft mw. W. Wilschut-van Nes in het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

Dhr. P. van der Burg is thuis gevallen en wordt verzorgd in het Maasstad Ziekenhuis.

Mw. J.A. de Beir-Heester onderging een operatie aan haar knie, zij is weer thuis.

Dhr. C.A. Kroos wacht op een ingrijpende operatie. We gedenken onze zieken en herstellenden met aandacht en gebed, dat wij ons toevertrouwen aan Hem die over ons waakt (Ps. 121).

Ds. G.H. Offringa

Ontvangen giften Diaconie

Via Mevr. P. Bezemer inzake dagboekje	€	10,00
Via Ds. G.H.Offringa inzake dagboekje	€	10,00
Via Dhr.C.Bezemer voor de bloemen	€	10,00
via Mevr.N.de Waard voor de diaconie	€	20,00

Hartelijk dank voor uw gift.
Kees Alblas
Penningmeester CvD

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 25 januari 2020 t/m 21 februari 2020)

Via de Rabobank	voor reparatie dak	€ 2000,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de enveloppe Actie Kerkbalans	VVB 2020	€ 490,00
Via mw. P. Bezemer-van Alphen	voor de bloemen	€ 20,00
Via mw. H.A. Versteeg-Leenheer	voor de kerk	€ 30,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Opbrengst Collectes

26-01-2020	Jeugdwerk Protestantse Kerk	€ 181,90
	Onderhoud gebouwen	€ 163,84
	Missionairwerk	€ 107,69
02-02-2020	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 173,25
	Onderhoud gebouwen	€ 128,00
	Eigen jeugdwerk	€ 60,80
09-02-2020	Catechese en Educatie	€ 140,00
	Onderhoud gebouwen	€ 120,20
	Eigen jeugdwerk	€ 72,15
16-02-2020	Kerk	€ 166,00
	Onderhoud gebouwen	€ 129,35
	Eigen jeugdwerk	€ 60,37

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

PRODUKT VAN DE MAAND

Op 29 maart kunt u weer goederen in leveren voor de actie 'Product van de Maand'.

Het product van de maand maart is: PASTA

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan macaroni, spaghetti, penne, farfalle of lasagne.

Ook deze maand hopen wij dat u mee wilt doen, ook om er ons bewust van te maken dat er ook in onze burgerlijke gemeente mensen zijn die afhankelijk zijn van o.a. de voedselbank.

Wanneer er voor u nog vragen zijn of u wilt meer info, kunt u altijd een van de diaconen aanschieten.

Wij willen u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking.

Met een hartelijke groet ,
uw diaconie.

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur . Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 februari 2020.

De voorzitter opent de vergadering. De predikant leest uit het evangelie van Johannes waarna de voorzitter voorgaat in gebed.

De notulen van de vergadering van 8 januari zijn met enkele aanpassingen vastgesteld.

De Irenekerk heeft ons een viertal kunstwerke aangeboden. Zij stellen de vier evangelisten voor. De kunstwerken zijn destijds gemaakt door de heer Cees van Wingerden. Onderzocht wordt of deze kunstwerken een plaats kunnen krijgen in onze kerkzaal. De Levensbron heeft een ontvangstbevestiging gestuurd in reactie op onze brief over mogelijke samenwerking.

Het aantal gemeenteleden dat deelneemt aan de dienst met Bidstond daalt gestaag. Na overleg met de liturgiecommissie heeft de kerkenraad besloten een evaluatie te houden onder de bezoekers.

Op zaterdag 30 mei a.s. wordt tussen 11.00 - 16.00 uur in de Levensbron het Feest van de Geest georganiseerd in de vorm van een soort Pinkstermarkt. Gemeenteleden worden uitgenodigd een kunstzinnige of creatieve bijdrage te leveren.

De enveloppen voor de actie kerkbalans zijn rond gebracht. Er zijn veel positieve reacties binnengekomen op de attentie die namens de diaconie rond de Kerst is bezorgd bij alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder. De predikant licht kort zijn werkzaamheden in de afgelopen periode toe. Ook benoemt hij een aantal zieke gemeenteleden.

De vacatures die per in het nieuwe kerkelijk jaar ontstaan zijn besproken (1 diaken en 5 pastoraal medewerkers). Er zal een oproep worden gedaan voor namen van mogelijke kandidaten.

De ingediende verslagen van de commissies worden behandeld. De jeugddienst met Mathijs van Vlaardingerbroek was goed bezocht, door zowel jong als oud.

De kerkenraad bespreekt mede aan de hand van het themanummer "kerksluiting: een einde en/of nieuw begin" uit 2012 van het Ouderlingenblad de situatie in onze kerk. Het themanummer geeft voorbeelden hoe met een dergelijk proces kan worden omgegaan.

Ook bespreekt de kerkenraad een tweetal teksten over respectievelijk het Pastoraat en het Ouderenwerk ten behoeve van het nieuwe beleidsplan. Een van de veranderingen ten opzichte van het huidige beleidsplan is dat de leeftijd waarop gemeenteleden niet meer worden benaderd voor een taak in de gemeente wordt verhoogd van 70 naar 75 jaar.

Na het uitspreken van een gebed door een kerkenraadslid sluit de voorzitter de vergadering.
2^e scriba.



40dagentijd

Vrijdagavondgebed:

In de serie Vrijdagavondgebeden is op **vrijdag 20 maart** de beurt aan Rijsoord. Het overkoepelende thema voor deze bijeenkomst is 'Mens, waar sta je voor?'. De aanvang is om 19.30 uur.

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Artsen Zonder Grenzen en speciaal voor de hulpverlening op het Griekse eiland Lesbos waar zoveel vluchtelingen verblijven. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Iedereen is van harte welkom!

De overige avondgebeden in de maand maart:

Vrijdag 6 maart : Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer

Vrijdag 13 maart : De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk

Vrijdag 27 maart : Protestantse Gemeente Bolnes, Pretoriusstraat 56, Bolnes

Het begint altijd om 19.30 uur.

Bedankt:

Bij het vorige kerkblad heeft u ook het 40dagenboekje 2020 ontvangen. Extra werk voor de bezorgers en daarom is een bedankje zeker op zijn plaats: hartelijk dank dat jullie dit ook dit jaar weer wilden doen.

Correctie:

In het 40dagenboekje wordt op pagina 12 vermeld op welk bankrekeningnummer u een gift kunt overmaken voor het goede doel dat hierboven omschreven is. Hierbij is helaas een niet correct nummer afgedrukt. Het juiste nummer moet zijn:

NL46 RABO 0373 7412 94

t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes
onder vermelding van "Lesbos"

Wij wensen u een goede voorbereidingstijd op Pasen toe.

Namens de werkgroep 40dagenproject,
René en Wilma Barnard

Deurcollecte in de maand maart - voor de zendingscollecte van Kerk in Actie

Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen

Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote stroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel.

Kerk in Actie traint voorgangers in de 'storytelling-methode': een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage aan deze collecte.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen maart

24 maart 1938
Mevrouw W.de Vroed-Smit,
Brasem 83,
2986 HA Ridderkerk

26 maart 1932
Mevrouw A. Kanters-van Kleef
Mauritshoek 120
2988 ED Rijsoord

26 maart 1936
De heer W.J. van Gameren
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht

31 maart 1934
De heer J. Oosthoek
Seringenplantsoen 475
2982 BP Ridderkerk

“Vrouwen ontmoeten Vrouwen”

Vrijdag 6 maart is er weer een vrouwenavond in de Dorpskerk Molenweg 8 te Heerjansdam.

Spreekster deze avond is Tineke van der Velde, zij is één van de zangeressen van FaVor die deze morgen de zang begeleidt. Het thema is "In het Licht".

FaVor is een vocalgroepje van vier dames, voormalig Women in Worship. Zij zijn ook regelmatig te zien bij Nederland Zingt. Het is een genot om hen te horen zingen, soms drie of vierstemmig.

Een van de liederen die zij gaan zingen is "Leun op mij" van Ruth Jacott.

*Kom maar hier en leun op Mij.
Kijk niet terug maar kijk naar Mij.
Al het wachten is voorbij.
Leun op Mij.*

Natuurlijk is er ook veel samenzang en in de pauze is er een high tea.
Dit is ook de tijd om elkaar te ontmoeten.

“Vrouwen ontmoeten Vrouwen”

Vrijdag 6 maart
Dorpskerk Molenweg 8 Heerjansdam
Aanvang 19.15 uur
Thema : "In het Licht"
Spreekster: Tineke van der Velde
m.m.v. VOCALGROEP FaVor

Toegangsgift 7€
Info. Liesbeth Grootendorst 078 677 1357 of mail naar jcg@planet.nl

NBG Bijbelleesrooster

		Exodus 2:23-3:10	
	1 maart		Klagen helpt
maandag	2 maart	Exodus 3:11-22	Ja, maar ...
dinsdag	3 maart	Exodus 4:1-17	En als ... Ga!
woensdag	4 maart	Exodus 4:18-31	Net op tijd
donderdag	5 maart	Exodus 5:1-18	Werkoverleg mislukt
vrijdag	6 maart	Exodus 5:19-6:13(-25)	Verzwarend
zaterdag	7 maart	Matteüs 7:13-23	Kennen en herkennen
zondag	8 maart	Matteüs 7:24-8:1	Hogere bouwkunde
maandag	9 maart	Prediker 1:1-11	Kringloop
dinsdag	10 maart	Prediker 1:12-2:11 <i>Biddag</i>	Onderzoeksmethode
woensdag	11 maart	Prediker 2:12-26	Wat maakt het verschil?
donderdag	12 maart	Prediker 3:1-15	Tijdsbeeld
vrijdag	13 maart	Prediker 3:16-4:3	Wat is de zin van het bestaan?
zaterdag	14 maart	Prediker 4:4-16	Niet alleen
zondag	15 maart	Prediker 4:17-5:8	Beloofte maakt schuld
maandag	16 maart	Prediker 5:9-19	Geniet van wat je hebt ...
dinsdag	17 maart	Prediker 6:1-12	... wat heb je er anders aan?
woensdag	18 maart	Prediker 7:1-14	Realistisch denken
donderdag	19 maart	Prediker 7:15-29	Wees geen perfectionist
vrijdag	20 maart	Prediker 8:1-9	Het leven is eindig
zaterdag	21 maart	Prediker 8:10-17	Levensgenieters
zondag	22 maart	Exodus 6:26-7:13	Wie spreekt er eigenlijk?
maandag	23 maart	Exodus 7:14-25	Verzet is bloedlink
dinsdag	24 maart	Exodus 7:26-8:11	Overal kikkers
woensdag	25 maart	Exodus 8:12-28	Apart
donderdag	26 maart	Exodus 9:1-12	Geruimd
vrijdag	27 maart	Exodus 9:13-35	Na hagel komt ... nog steeds verzet
zaterdag	28 maart	Exodus 10:1-20	Kaalslag
zondag	29 maart	Exodus 10:21-11:10	De laatste slag
maandag	30 maart	Psalm 130	Door een diep dal
dinsdag	31 maart	Exodus 12:1-13	Nieuwjaar

Lied 556

Alles wat over ons geschreven is

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.

Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen Kruisig Hem!



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

5 en 19 maart

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!



Ontmoetingsavond 30+

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje,
glaasje, spelletje, kortom voor de
gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 13 maart 2020

*Achter de bar staan dan
Jan en Arjan*

Zorgorganisatie Riederborgh te Ridderkerk zoekt vrijwilligers

Riederborgh is een Protestants Christelijk zorgcentrum voor mensen met lichamelijke beperkingen en mensen met verschillende vormen van dementie. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de activiteiten die betrekking hebben met de geestelijke zorg.

Gezocht: vrijwilliger(s) weeksluiting vrijdagmiddag

Elke vrijdagmiddag is er in de Blauwkaaizaal (groot zaal van de Riederborgh) een weeksluiting voor bewoners en omwonenden uit de aanleunflats.

Predikanten/ouderlingen uit de diverse kerken van de gemeente Ridderkerk gaan hierin voor. Vrijwilligers halen de bewoners op en begeleiden ze naar de grote zaal. Er wordt koffie/thee geschonken en er worden andere hand- en spandiensten verleend (bijv. opzoeken van de psalm voor de bewoner).

We zoeken vrijwilligers die het mooi vinden om hierbij te helpen en beschikbaar zijn vanaf 14.00 tot ±16.15 uur.

Heeft u belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Leni Nugteren of Martin Ligthart (Geestelijk verzorger).

Wij zijn telefonisch bereikbaar op tel. 0180 - 45 25 00 of via email geestelijkeverzorging@riederborgh.nl

C.M.V. Passage.

Dinsdag 17 maart is er weer een ledenavond, deze avond zal geheel in het teken staan van Pasen. De avond wordt verzorgd door bestuur en leden.

Iedereen is van harte welkom ook niet leden, en is zoals gebruikelijk in de Hoeksteen aanvang 19.45 uur.

Nog even als herinnering dat we 6 maart Wereldgebedsdag houden in de Hoeksteen, aanvang 19.00 uur.

Met vriendelijke groet, het bestuur van Passage Rijsoord
Pauly Bestebreurtje.

Lunchcafé de Fontein

Ook in 2020 kunt u gezellig samen eten in lunchcafé de Fontein!

Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

Donderdag 5 maart 2020 (opgeven tot uiterlijk 26 februari)

Donderdag 19 maart (opgeven tot uiterlijk 12 maart)

Donderdag 2 april (opgeven tot uiterlijk 26 maart)



Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom!

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-.

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208)

Hartelijke groet, Marrie en Ria

Symbolische bloemschikking voor de 40 dagentijd en Pasen

De bloemschik suggestie voor de veertigdagen tijd is geïnspireerd door het thema van Kerk in Actie

In de Veertig dagen tijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven naar Pasen toe. Het feest van opstanding uit de dood. Jezus riep;” Sta op!” Tegen ziekte en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon.

Jezus geeft nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neer-drukt.

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen we ons niet neerleggen bij de gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen. Daarom staan we op en komen we samen in actie. Om hoop te bieden, recht voor vluchtelingen en kinderen in de knel en iedereen die vast zit in armoede of andere moeilijke omstandigheden. We geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op !

Om in beweging te komen is er vaak een doel nodig. Het hebben van een stip aan de horizon helpt. De stip die ons eraan herinnert waarom we in beweging moeten komen.

De bloemschikking bestaat dit jaar uit een venster. Dit venster is gevuld met takken, zodat het een dicht geweven geheel lijkt. In het venster wordt een open ruimte gemaakt, de stip. Dit vormt de basis. De open stip en het weefsel symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, ieder op zn eigen manier. Iedere zondag zal er een andere invulling zijn, afhankelijk van de tekst voor die zondag.

In deze serie schikkingen is ook een schikking gemaakt voor Aswoensdag, omdat de Veertigdagentijd dan begint. In de Rooms Katholieke traditie is dit een gewone dienst. Omdat de uitleg van deze schikking erg mooi is vindt u die hieronder.

In de open ruimte van het venster wordt een Hart van buxus gehangen.

De tekst vraagt; Voor wie staat u op?

Waar gaat uw hart naar uit? Mattheus 6:1-6 en 16-21 De Bergrede.

In het verborgene van ons hart spelen zich veel zaken af. We voelen, hopen, geloven veel van binnen, niet alles hoeft naar buiten te komen.

De Veertigdagentijd begint met een hart. Symbool van de liefde.

Een oproep om je te laten raken, om vanuit je geloof stil te staan bij alle lijden in de wereld.

Mededogen en liefde groeien het best in je hart.

We wensen u een goede tijd op weg naar Pasen.

De bloemschikgroep





In januari heeft de actie kerkbalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enveloppen tot en met 21 februari 2020 kan de voorlopige balans worden opgemaakt. Door 124 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 61.705,96. Hartelijk dank daarvoor!

Van 69 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2020" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

Uitspraak van Ds. Streefkerk tijdens de dienst op 9 februari jl:

‘WIJ LEVEN TUSSEN MOEDERSCHOOT EN VADERSTAD.’

Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.



Hobby en vrije tijd in beeld

Gerard Lodder – Theo Thijssen

Wie bij Gerard Lodder binnenstapt kijkt zijn ogen uit: overal boeken.... Eén hele wand in de huiskamer is van vloer tot plafond gevuld met boeken... Gerard verzamelt boeken... maar één soort boeken in het bijzonder: die van Theo Thijssen.

Uit Wikipedia:

Theodorus Johannes Thijssen was een Nederlands schrijver, onderwijzer, socialistisch politicus en esperantist. Zijn bekendste boek is Kees de jongen, dat in de Amsterdamse Jordaan speelt. [Wikipedia](#)

Geboren: 16 juni 1879, Amsterdam

Overleden: 23 december 1943, Amsterdam

Opleiding: Kweekschool voor onderwijzers (1894-1898)

Partij: Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

Volledige naam: Theodorus Johannes (Do) Thijssen

Theo Thijssen was dus een schoolmeester, maar hij was echt tegendraads, hij vond dat kinderen belangrijk waren, dat was nogal bijzonder in die tijd.

Wanneer is de belangstelling van Gerard voor Theo Thijssen begonnen?

Een bevriende neef, Peter Euwijk, die werkte, net als Gerard destijds, ook in het onderwijs. Op zijn verjaardag kreeg Gerard het boek: 'De gelukkige klas' van Theo Thijssen. Bij alles wat hij las dacht hij: "Dat doe ik ook zo in de klas". Het boek was een feest van herkenning: bij het orde houden bijvoorbeeld: Iedere keer weer een nieuwe manier bedenken om orde te houden. Even werd de regel volgehouden dan moest je weer wat anders bedenken.

Er was dus heel veel herkenning bij het lezen van het boek, zo is het begonnen.

Uit de verzameling van Gerard komt er een gebundelde jaargang van: 'School en huis', op tafel. Een jaargang uit 1922 met sterk vergeelde pagina's. In dit boek stond een feuilleton: 'Kees de Jongen'. Een jaar daarna in 1923 is het boek 'Kees de Jongen' uitgegeven, een vervolgverhaal over het leven van een gewone jongen, zoon van een schoenmaker, een verslaglegging van het huiselijk bestaan en op school in Amsterdam in de twintiger jaren. Het gezin was heel arm. Het boek is geschreven in heldere taal, niet al te moeilijk. Het verhaal grijpt je, het is een getrouwe verslaglegging wat jongens zoals doen...

Zo krijgt Kees op de lagere school Franse les, dat ging best aardig. Al na twee lessen droomde hij erover dat hij op straat liep in Amsterdam en dat hij in vloeiend Frans de weg kon wijzen aan Franse toeristen....

Van dit boek, 'Kees de Jongen' heeft Gerard heel veel exemplaren. Zo heeft hij twee verschillende eerste uitgaven, en de eerste 14 drukken. En nog veel meer drukken.... Maar aangezien er ongeveer 60 drukken zijn, is het vrijwel ondoenlijk alle drukken te verkrijgen. Ook is het boek vertaald in het Duits met de titel: 'Kees der Jungen'. Duitsers vertaalden het boek, maar gaven het uit zonder het eerste hoofdstuk, dat vonden ze blijkbaar niet zo interessant.

Dit is later hersteld.

In het boek "ein Jungen wie Kees" staat wel het eerste hoofdstuk. Er is ook een Engelse uitgave: 'Kees the boy', uiteraard ook in bezit van Gerard. Twee planken vol met boeken 'Kees de Jongen' in allerlei drukken en talen.

Het feuilleton Kees de Jongen stond dus in het tijdschrift 'School en Huis', hiervan had Gerard al Jaargang 1 en 2, maar hij wilde ook jaargang 3 hebben. Iemand had de eerste drie jaargangen te koop als geheel, dus nu heeft hij jaargang 1 en 2 dubbel.

Er is ook een luisterboek van en een theaterstuk uit 1971 van Gerben Hellinga. In 2003 kwam de DVD uit met de film van Kees de Jongen. Allemaal in de kast bij Gerard.



De passie voor het verhaal leverde veel nieuwe boeken op van diverse schrijvers die bepaalde elementen uit het oorspronkelijke werk weer verwerkten in een nieuw boek. Zo kwam er een boekje: 'De Oerkees' en 'De Liefde van Kees de Jongen'. Kees was verliefd op Rosa Overbeek. Alle fragmenten over zijn verliefdheid zijn in 1995 verzameld tot dit nieuwe boek.

Kees hield van postzegels, dus kwam er een Boekje met postzegels die in 'Kees de Jongen' voorkomen.

'Kees de Jongeman, Kees de man' is een boek dat in 2005 is geschreven door Peter A. Zwijnenberg. Dhr. Zwijnenburg communiceerde wel vaker met het hiernamaals en nu kreeg hij, naar zeggen, uit de hemel door Theo Thijssen door hoe hij het vervolg van het levensverhaal van Kees de Jongen moest schrijven. Het is een abominabele stijl van schrijven, het kan dus nooit door Theo Thijssen gedicteerd zijn.

Er kwam een theaterstuk met muziek van Willem Breuker. Hier is een CD van. Er kwam ook een Rockopera.

In het boek van Kees de Jongen staat dat hij het boek 'De woudloper leest', dus ook dat boek moet in de collectie van Gerard toegevoegd worden. Zo ver gaat de hobby. Dan hebben we het nog niet gehad over de 'Zwembadpas'. Dat is een bepaalde manier van lopen die beschreven staat in 'Kees de Jongen'. Het is een manier om zo snel mogelijk bij het zwembad te komen.

De passie van velen voert zo ver dat er ruim 75 jaar later, in 2001, in Amsterdam nog 'De dag van de Zwembadpas' gehouden werd. Op het internet is te lezen hoe een groep Duitsers in september 2019 naar Amsterdam kwam om te leren lopen in de 'Zwembadpas' van Kees de Jongen. Matthijs van Nieuwkerk is ook een groot fan. Bouwde Wijn de Groot heeft er nog een lied over gezongen: 'De Zwembadpas'

Ook oude kranten met artikelen over Kees de Jongen zijn in bezit van Gerard.

In Amsterdam is het 'Theo Thijssen' museum, gevestigd in het winkeltje van de schoenmakerij van de vader van Theo Thijssen. Van hieruit worden wandelingen door de stad georganiseerd langs bekende punten uit het boek.

Theo Thijssen schreef ook de boekjes 'De Examenidiot' en 'De fatale gaping', over de kloof tussen het gegeven onderwijs en de zaken waar de kinderen in het dagelijkse leven iets aan hebben.

Kees de Jongen is ook in eenvoudigere taal uitgegeven, en ook is er een boek uitgegeven in beeldtaal, door Dick Matena, uiteraard allemaal bij Gerard te bewonderen.

Wat hij jammer genoeg niet heeft is een eerste druk waarin Theo Thijssen zelf een opdracht heeft geschreven, maar dat is prijstechnisch niet verantwoord. Thijssen heeft één kinderboek geschreven: 'Jongensdagen'.

Ook daarvan is een boek gevonden waarin zijn handschrift staat. Thijssen heeft in totaal ca. 11 boeken geschreven, allen in veelvoud bij Gerard in de boekenkast.

Theo Thijssen was ook esperantist. Een van zijn boeken, Het taaie ongerief, is dan ook in het Esperanto uitgegeven.

Ieder jaar wordt er in de bibliotheken een week georganiseerd met het thema 'Nederland leest'. In 2007 stond het boek 'De gelukkige klas' in de spotlight. De bibliotheek in Ridderkerk was helemaal opgesierd met banners met foto's van de boeken en uit het leven van de grote schrijver. Na afloop van de tentoonstelling kwam Gerard in het gelukkige bezit van al het materiaal.... Nu is dus boven bij Gerard aan de Mauritsweg een soort 'Theo Thijssen Huismuseum'.

Het is een mooie aanvulling op de prachtige boekenverzameling die de woonkamer siert.



Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2020",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand maart zal plaatsvinden op 27 maart 2020.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Hallo allemaal,

Wij (de jeugdraad) hebben leuke post uit Indonesië gekregen van ons sponsorkind Lorensa Iran, en dat vinden wij leuk om aan u en jullie te laten zien.

Het is een klein rapport dat hij zelf heeft geschreven en waarin hij iets vertelt.

Hij is nu 17 jaar, zit op de Senior High School en het gaat goed met hem.

Hartelijke Groet,

Herman, Petra, Pauline, Gerard en Marianne



Projectleden gevraagd!!!

Als u van zingen houdt dan is dit de kans om mee te repeteren voor de uitvoering van het oratorium "Het Nieuw Jeruzalem" op muziek van Johan Bredewout, tekst: Hans de Ruijter met het Christelijk Gemengd Koor "Groote Lindt", Zwijndrecht onder leiding van onze dirigent Gerard van der Zijden.

Het is de bedoeling dit oratorium op zondagmiddag 25 oktober a.s. in de Bethelkerk te Zwijndrecht uit te voeren samen met het Christelijk Gemengd Koor "Omnia cum Deo" uit Nieuw-Lekkerland.

Deelname is gratis.

Wij repeteren op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Develhof Kerk, Laan van Nederhoven 21, 3334 BN Zwijndrecht.

Vanaf woensdag 1 juli 2020 tot en met woensdag 19 augustus 2020 hebben wij vakantie.

U bent van harte welkom op onze eerstvolgende repetitieavond.

Voor meer informatie kunt u op onze website kijken: www.cgk-grootelindt.nl of telefonisch 078-6815053.

LEZING DIETRICH BONHOEFFER

DIETRICH BONHOEFFER ! Veel mensen hebben zijn naam weleens gehoord, maar weten niet precies waar deze Duitse theoloog voor staat.

In deze tijd van herdenking van 75 JAAR BEVRIJDING willen wij aandacht schenken aan het leven en de ontwikkeling van het geloof van deze fascinerende en inspirerende christen.

Vanuit een SARI initiatief zijn en worden diverse activiteiten rondom Bonhoeffer georganiseerd.

Op zaterdag 25 maart a.s. zal Arthur Alderliesten een interactieve lezing houden in de Levensbron.

De zaal is open vanaf 19.30 uur, interactieve lezing van 20.00 - 21.00 uur, waarna we met elkaar in de hal napraten en iets drinken.

Arthur Alderliesten heeft meegewerkt aan het maken van "werkschrift 2019-2020" met de titel BOHHOEFFER75. Met als ondertitel gedichten en gebeden in gevangenschap.

Wij ontmoeten u graag op deze ongetwijfeld bijzondere avond.

namens de gezamenlijke SARI kerken

FEEST VAN DE GEEST—Zaterdag 30 mei a.s.

Zoals al eerder in Rijsoord aan 't Woord vermeld stond, zal op zaterdag 30 mei a.s. in de Levensbron het 'Feest van de Geest' plaatsvinden.

Dit gebeurt in samenwerking met de SARI kerken van Ridderkerk en Rijsoord. Door middel van allerlei creatieve vormen zal een mooie alternatieve 'Pinkstermarkt' georganiseerd worden. Gedacht wordt aan schilderwerken, muziek, mozaïek, poëzie e.d.

Ook voor de kinderen zal er wat te doen zijn.

Alles in het teken van 'in vuur en vlam'.

Het zou fijn zijn als vanuit iedere kerk, dus ook vanuit de Opstandingskerk, een creatieve bijdrage kan worden geleverd. Wilt u er over nadenken?

Aanmelden kan bij één van de kerkenraadsleden.

Wie zingt er mee met ons koor?

Op maandag 23 maart start het interkerkelijk koor Salem met de repetities van het gloednieuwe *Petrusoratorium 'Voorman aan de leiband.'*

Dit nieuwe muziekstuk is geschreven door het creatieve duo ds. Martin de Geus en kerkmusicus Dirk Zwart. De eerste is lid van het koor, de tweede (met een kleine onderbreking) al meer dan dertig jaar de dirigent. Het nieuwe koorstuk is het vijfde oratorium van hun hand.

De aanleiding voor het schrijven hiervan is dit keer het naderende afscheid van dominee De Geus. Hij gaat met emeritaat en hoopt op zondag 6 september 2020 om **16.00/17.00 uur** afscheid te nemen van zijn gemeente De Levensbron. Van zijn kant wil hij de gemeente daarbij de eerste uitvoering van het Petrusoratorium cadeau doen. Een mooier en unieker cadeau kan je als dominee je gemeente niet geven. De naam Petrus zullen de meeste mensen wel kennen. In elk geval is hij met afstand Jezus' bekendste discipel. Overigens heette hij van huis uit Simon. De naam Petrus, die 'rots' betekent, kreeg hij later van Jezus. Van beroep was hij visser, maar Jezus zag potentie in hem, zag de trouw van Petrus. Hij zou hem opleiden tot 'visser van mensen'.

In het oratorium volgen we de weg die Petrus ging vanaf zijn roeping tot discipel in de evangeliën, tot en met zijn optreden als apostel in het bijbelboek Handelingen. Die weg kun je zien als een bergweg over hoge toppen en diepe dalen. Die grilligheid herkennen we ook in Petrus' karakter en in zijn geloofsbeleving. Zo zien we zijn twijfel terug in het verhaal dat vertelt hoe Jezus over het water liep en Petrus naar hem toe wilde gaan. Terwijl hij daar mee bezig was, overviel Petrus de angst voor het diepe water en dreigde hij te verdrinken. Jezus greep zijn hand en mopperde: "Petrus, jij klein- gelovige".... Hoe herkenbaar.

Zijn grootste dieptepunt beleeft Petrus na Jezus' arrestatie, in de hof bij het huis van de hogepriester. Tot drie keer toe wordt hij daar herkend als volgeling van Jezus: "Jij hoort ook bij Hem". Maar even zo vaak ontkent hij het. Zijn er ook in ons leven geen momenten waarop we liever niet willen weten dat we geloven?

Ook komt de vraag naar voren van Jezus aan Petrus: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?" Petrus antwoordt dan: "Elia of Johannes de dooper". "En jij, Petrus", vraagt Jezus dan, "wie zeg jij dat ik ben?" Petrus antwoordde overtuigd: "De Messias". En Jezus zei: "Dat heeft God jou verteld; jij, Petrus, bent de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen".

De repetities zijn o.l.v. Dirk Zwart in de Goede Herder kerk aan de Seringenstraat 1, te Ridderkerk. De repetities beginnen om 20.00 uur tot 22.00 uur. Deelname kost € 45,00. U bent van harte welkom om met ons mee te zingen.

Graag opgeven voor 16 maart i.v.m. het bestellen van de koorpartituren.

Opgeven graag via het volgende mailadres: jokebok@planet.nl
Met vr. gr. Namens het koor
Joke Bok, voorzitter.



(Concert) agenda

5 en 19 maart	Fontein	Inloopochtenden Vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
5 en 19 maart	Fontein	Lunchcafé de Fontein Aanvang 12.30 uur	Opgave bij Marrie de Koning of Ria Bode
6 maart	Dorpskerk Heerjansdam	Vrouwen ontmoeten vrouwen Aanvang 19.15 uur	m.m.v. FaVor en Tineke van der Velde
13 maart	Soosruimte Fontein	Ontmoetingsavond 30+ Vanaf 20.00 uur	Glaasje, praatje, gezelligheid
15 maart	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	Chr.Elburgs Mannenkoor Voorganger Ds.Erick Versloot
15 maart	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang Aanvang 19.30 uur	O.l.v. Wim de Penning
25 maart	De Levensbron	Lezing over Dietrich Bonhoeffer Aanvang 20.00 uur	m.m.v. Arthur Alderliesen
28 maart	Bethelkerk Zwijndrecht	Benefietconcert voor de stichting 'Vrienden van Wit Rusland' Aanvang 15.00 uur	Met Chr.Reiskoor 'Holland Zingt' Collecte voor de stichting 'Vrienden van Wit Rusland' Voor Wit-Russische kinderen
29 maart	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	Chr.Gem.koor 'De Slagzingers' en voorganger Ds. Koos Staat
29 maart	Open Hof Kerk H.I.Ambacht	Zangdienst Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Chr.Koor Adonai uit Waddinxveen
24 april	Bethelkerk Zwijndrecht	Oranjeconcert Aanvang 20.00 uur	m.m.v. Sharon Kips en Rob Favier
30 mei	Levensbron	FEEST VAN DE GEEST	'Pinkstermarkt'