

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten, bij de diensten, pastoralia . . . . .	2,3
Pastoralia . . . . .	4,5
Troostradio 8 april, opbrengst virtuele collecte . . . . .	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, uitstel kampweek en Barbecue . . . . .	8
Bijbelleesrooster. . . . .	9
Bedankjes, boekenuitleen, 'U kijkt zo vrolijk' en bazaar 2020 . . . . .	10,11
Nagedachtenis Wil Wilschut-Van Nes, giften CvK . . . . .	12
'Uit het leven gegrepen' . . . . .	13
Kerkdiensten in het 'nieuwe normaal' tijdperk, gevolgen Coronavirus . . . . .	14
Zingen maakt blij . . . . .	15
Actie Kerkbalans, Giften diaconie, brief over jaarrekening 2019 . . . . .	16,17
Jaarrekening Diaconie . . . . .	18,19
Jaarrekening College van Kerkrentmeesters. . . . .	20,21
'Maar de lente wist het niet'. . . . .	22,23
Kerkdiensten in de media . . . . .	24

**Van de redactie**

Voor u ligt het mei nummer van Rijsoord aan 't Woord. Het coronavirus is nog steeds actief en zeker tot 20 mei zijn alle bijeenkomsten verboden. Dit geldt ook voor onze kerk. Wat er daarna zal gebeuren weten we niet.

We hopen u met deze editie van uw kerkblad weer te bemoedigen en u op de hoogte te brengen van allerlei zaken die onze gemeente aangaan.

Er wordt alvast nagedacht hoe de toekomstige diensten met 1,5 meter afstand ingericht kunnen gaan worden... hoe kan er Avondmaal worden gevierd?

Verder zult u nog steeds met zekere regelmaat de nieuwsbrieven in uw mailbox of brievenbus vinden. Hierbij nogmaals een oproep: heeft u een Emailadres en is dat nog niet bij ons bekend? Laat het weten! Dat is gemakkelijk voor iedereen.

Heeft u geen internet: geen probleem, we brengen met liefde de nieuwsbrief bij u thuis!

In deze editie vindt u ook de jaarrekeningen van de kerk en van de Diaconie.

Als er vragen zijn weet u ons te vinden!

Weet dat u een geliefd lid van ons gemeente bent en u altijd een beroep op ons kunt doen!

Heel veel sterkte in de komende tijd!

Eens komt de tijd dat we elkaar weer mogen ontmoeten!

**Stencilen:**

Maandag 25 mei

Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 27 mei

om 09.30 uur

Wim en Nelly Belder

Tel.: 0180 787552

**Colofon**

Inleveren van kopij voor november met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 22 mei** bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

## ***Erediensten (ONDER VOORBEHOUD)***

### **Zondag 24 mei 2020**

09.30 uur : Ds. J.v.d.Neut, Bergeijk  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud Gebouwen  
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Zondag 31 mei 2020—Pinksteren**

09.10 uur **Zingen Opwekkingsliederen**  
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Koster : Hans Vietsch  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud Gebouwen  
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Zondag 7 juni 2020**

09.30 uur : Ds. J.W. Stam, Barendrecht  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Jeugdwerk

*En toch geloven dat de zon het wint,  
Al houdt ze zich soms weken lang verborgen  
Zoals een mens in 't donker van de zorgen,  
Soms plotseling een zonnig plekje vindt.*



**Meimaand 2020**

In de kerk ligt het hoogfeest van Pasen achter ons. Het was met recht een Stille Week dit jaar... Mensen, waar zijn jullie, vroeg ik mij af? Op Goede Vrijdag heb ik een oude, mooie uitzending van de Matteüs Passion bekeken, op de Paasmorgen voor de zonsopkomst vroeg het bed uit gegaan, en verder een rustig Paasweekeinde.

Ons Paasfeest viel dit jaar samen met het joodse Pesachfeest. Met Pesach wordt traditioneel het Bijbelboek Hooglied gelezen. De bekende zin 'Sterk als de dood is de liefde' uit Hooglied 8,6 krijgt op ons Paasfeest een nieuwe betekenis. Hoe gaat het leven verder, na Pasen?

Voor u als kerkgangers, en voor mij als predikant, is het spijtig dat we elkaar niet in de Opstandingskerk zullen ontmoeten, want de komende meimaand is ook in kerkelijk opzicht vol van leven. Op deze plaats wil ik daarom de bijzonderheden noemen.

Op zondag 3 mei wordt gelezen uit Johannes 10,1-10 met daarin de bekende woorden over de deur van de schaapskooi en de goede herder. In deze van Jezus woorden komt veel mee. Zo vaak komen we geen schaapskudde tegen in onze grotendeels verstedelijkte land. Wat betekent dit? Je moet over deze woorden nadenken. Het zijn beelden, zogenoemde Messiaanse iconen: er staat méér dan er staat. Je zou de woorden kunnen vergelijken met gebrandschilderde ramen: je kunt door het getinte glas naar buiten kijken (of naar binnen), maar het beeld dat je dan ziet is niet natuurlijk, want altijd gekleurd. De zeven van zulke beelden in het evangelie van Johannes: 1) Ik ben het brood des levens (Joh. 6,48); 2) Ik ben het licht der wereld (Joh. 9,12); 3) Ik ben de deur van de schaapskooi (Joh. 10,7); 4) Ik ben de goede herder (Joh. 10,11); 5) Ik ben de opstanding en het leven (Joh. 11,25); 6) Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh. 14,5), en 7) Ik ben de ware wijnstok (Joh. 15,1).

Op maandag 4 mei gedenken wij de slachtoffers die vielen in de Tweede Wereldoorlog.

Op dinsdag 5 mei vieren we de dag van de bevrijding uit diezelfde oorlog, nu 75 jaar geleden. Een jubileumjaar dus, maar zowel de Bevrijdingsdag als de dodenherdenking zullen dit jaar op een ingetogen manier vorm krijgen.

Op zondag 10 mei wordt uit Johannes 14,1-4 gelezen, over de Messiaanse icoon van de weg, de waarheid en het leven. Het is ook moederdag vandaag: niet vergeten!

Op eerste Paasdag mochten we genieten van het prachtige orgelspel van Jacob van Nes. Wat was het fijn om de orgelklanken uit onze kerk te horen! Jacob wil op deze zondagmiddag opnieuw een klein uur het orgel van de Opstandingskerk bespelen, tussen vier en vijf uur. U kunt de muziek live beluisteren via 'kerkdienstgemist'. Ook nadien kunt u daar een opname opvragen en beluisteren. Als u zelf geen internet heeft is er misschien wel iemand in uw omgeving die, via de telefoon het concert aan u kan laten horen.

Tachtig jaar geleden, op 15 mei 1940, vond in *Rijsoord* de *capitulatie* van de Nederlandse strijdkrachten aan de Duitsers plaats. Een spannende moment in onze vaderlandse geschiedenis. Het bombardement op steden als Rotterdam en Middelburg werd er niet door voorkomen...

Op zondag 17 mei lezen we uit Johannes 16,16-24. Jezus zegt dat Hij weggaat én dat Hij weer terugkomt. Het is woord van bemoediging, om het vol te houden: maranatha!

Op donderdag 21 mei is het Hemelvaartsdag. U kunt vandaag de bekende teksten uit Lucas 24,49-53 en Handelingen 1,1-11 lezen. Ook Marcus 16,19-20 is geschikt voor Hemelvaartsdag. De evangelisten Matteüs en Johannes schreven geen bericht over Jezus' hemelvaart.

Zondag 24 mei, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet traditioneel 'Wezenzondag', naar Johannes 14,18. De evangelielezing voor vandaag is overigens uit Johannes 17,1-13, waar Jezus bidt voor zijn discipelen, voor wie Hem volgen, en zo bidt Hij ook voor ons. Laten wij in dat vertrouwen doen wat onze vindt om te doen; en wat onze hand niet reiken kan, dat leggen wij in Gods hand.

Op zondag 31 mei is het vijftig dagen na Pasen en vieren we het Pinksterfeest. We ontvangen Gods Geest. Jezus geeft ons vrede zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust, zegt Hij, verlies de moed niet (Joh. 14,27). De klassieke Pinkstertekst is te vinden in het tweede hoofdstuk van het Bijbelboek Handelingen.

Op deze Pinkstermiddag wil Jacob van Nes nog eens het orgel van de Opstandingskerk bespelen, tussen vier en vijf uur. U kunt voor dit uur een geliefd lied aanreiken, een Pinksterlied is daarbij een aanbeveling. Geeft u het lied vóór 15 mei door aan ondergetekende. De muziek is weer te beluisteren via 'kerkdienstgemist'.

De synagoge viert op 29 en 30 mei het Wekenfeest. Dat is van oudsher een oogstfeest waar het Bijbelboek Ruth gelezen wordt. In het najaar van 2019 hebben we de vier hoofdstukken met enkele belangstellenden gelezen. Het eerste hoofdstuk is een indrukwekkende geschiedenis van verlies, maar het boek ontwikkelt zich toch vooral als een verhaal van hoop. De mensen die de Bijbelse Dagkalender 2020 volgen, worden als vanzelf op Ruth en haar familie gewezen, maar ik wil u uitnodigen om dit kleine boekje dit jaar ook te lezen, met het oog op Joodse gelovigen en op Pinksteren.

Als lied bij deze zondag is Lied 691 gekozen, 'De Geest van God waait als een wind'. Het lied is afkomstig uit *Eva's lied*, een bundel met 99 liederen geschreven en gecomponeerd door vrouwen.

De Geest van God waait als een wind  
op vleugels van de vrede,  
als adem die ons leven doet,  
deelt ons een onrust mede  
die soms als storm durft op te staan,  
geweld en kwaad durft tegengaan,  
een koele bries die zuivert.

De Geest van God is als een vuur,  
als vlammen felbewogen,  
verterend wat aan onrecht left,  
een gloed vol mededogen.  
Een vonk van hoop in onze nacht,  
een wenkend licht dat op ons wacht,  
een warmte in hart en ogen.

In stilte werkt de Geest van God,  
stuwt voort met zachte krachten,  
een wijze moeder die ons hoedt,  
een bron van goede machten.  
Zij geeft ons moed om door te gaan,  
doet mensen weer elkaar verstaan,  
omgeeft ons als een mantel.

t. Marijke de Bruijne / m. Gon Voorhoeve

## Pastoralia

### Bericht van overlijden

Met eerbied en liefde noemen wij de naam van Willemina Wilschut, geboren Van Nes. Zij overleed op zaterdag 21 maart 2020 op de leeftijd van 83 jaar. Op vrijdag 27 maart hebben we in kleine kring afscheid van haar genomen en haar lichaam begraven.

Elders in dit blad vindt u een in memoriam aan haar, geschreven door de familie. Zodra het weer mogelijk is zullen wij Wil Wilschut in een zondagse kerkdienst gedenken. Voor nu bidden wij haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods troostende nabijheid toe.

Dhr. Arco Kroos zal na zijn operatie toch behandelingen moeten ondergaan en wij wensen hem daarbij veel sterkte toe.

Dhr. Henk van der Starre onderging in de afgelopen weken zijn serie van twintig bestralingen en we hopen met hem dat deze behandeling een goed uitkomst mag krijgen.

Mw. Hermie Zoutewelle-Schöffmann kwam ongelukkig ten val en zij brak daarbij haar pols. Zij draagt gips en dat is onhandig, maar ze heeft gelukkig lieve mensen om haar heen die kunnen helpen, die haar "tot gips kunnen zijn", zoals ze het zelf formuleerde.

Mw. Marja Sintemaartensdijk-Klootwijk brak bij een val haar bovenarm; zij is geopereerd en de breuk moet nu rustig herstellen.

De bewoners van de Neshoeve zijn nu allemaal verhuisd. Ook Roxanne Elshout woont daar niet meer

Zij vindt het fijn om een kaart of een berichtje van u of van jou te ontvangen! Als u de post stuurt via het adres van haar moeder dan zorgt zij dat de zending bij Roxanne terecht komt. Het postadres is: Vlasstraat 4, 2988 XR Rijsoord.

In verband met de regelgeving rondom het Coronavirus is het deze weken vrijwel onmogelijk geworden om onze zieken en ouderen te bezoeken.

Van onze ouderen in de verpleeghuizen noemen wij daarom:

mw. A. Klootwijk-Stolk (Riederborgh - Ridderkerk),

Mw. T.A.J. van der Helm-Visser (Riederborgh - Ridderkerk)

Dhr. P.J. Sinterniklaas (Waerthove - Sliedrecht)

Veel aandacht gaat uit naar mensen die besmet zijn en lijden aan het coronavirus, maar laten we ook degenen in gedachten houden die langdurig ziek zijn, en anderen die deze tijd als zwaar, als spannend of ook angstig beleven.

ds. G.H. Offringa

### ***Contact met de predikant***

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat het beste op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

m 06 121 25 739

t 0180 397773 (pas weer bereikbaar vanaf 14 mei)

e [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



*TROOSTRADIO 8 APRIL—uitgezonden via Radio Ridderkerk  
In leegte en gemis*

Op mijn vorige werkplek kreeg ik eens een telefoontje over een ziekenhuisopname van één van de leden van mijn kerkelijke gemeente. Hij kon wel wat steun gebruiken, of ik hem kon opzoeken. Ik ging op weg en bij de zieke aangekomen waren wij beiden verrast. Hij was gelukkig weer redelijk opgeknapt en hij keek op van een dominee aan zijn bed.

Hij zei tegen mij: 'Ik waardeer uw bezoek, dominee. Eigenlijk kom ik niet meer zo vaak in de kerk, maar ik weet nog wel wanneer het Pasen is!'

Tja, wanneer is het Pasen?

Het Paasfeest wordt in het christendom gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Er was een volle maan op 9 maart, maar dat was dus vóór de 21<sup>e</sup>. En de volgende is op woensdag 8 april, dat is vannacht. Dus is het aanstaande zondag Pasen. Dat u het niet vergeet.

De weken voorafgaande aan het Paasfeest zijn een tijd van bezinning en inkeer. Dit voorjaar geeft ons zeker veel te denken. We worden overschaduwd door allerlei maatregelen die onze gezondheid moeten beschermen en onze ouderen ontzien. Voor mij, maar ook voor ons allen vraagt deze tijd een hele omschakeling. De lentetijd, de weken vóór Pasen zijn meestal nogal druk, zeker in de kerken.

Maar dit jaar is alles anders: het is rustig, het is stil. Geen vergaderingen en bijeenkomsten, geen voorbereidingen of repetities, en straks ook geen doordachte Paasvieringen met mooie muziek. Het gaat dit jaar niet door. Wonderlijk is dat...

Toch denk ik dat we de essentie van het Paasfeest niet zullen vergeten, waar het om gaat, wat het betekent.

Ons Paasfeest is verbonden met het joodse feest van Pesach. Pesach is het belangrijkste van de drie feesten in Israël. De naam van dit feest is misschien afkomstig van het Hebreeuwse werkwoord *pesach* dat "voorbijgaan" of "overslaan" betekent. Het geeft aan dat de doodsengel de huizen van de Hebreeën in Egypte "overslaat", om ze te sparen (Exodus 12:12-14). Het is aan de vooravond van de Uittocht, bevrijding!

In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus als kind met zijn ouders meegaat naar Jeruzalem om daar Pesach te vieren (Luc. 2:41v.).

Later gaat Jezus met zijn vrienden naar het feest. Zijn laatste Pesachweek is in het evangelie uitgebreid beschreven.

Het verloopt minder feestelijk dan verwacht. Het wordt een geschiedenis van grote spanning, van eenzaamheid en angst, van verraad en pijn, zowel voor Jezus als voor zijn leerlingen...

Dit voorjaar geeft deze passiegeschiedenis ons misschien wel meer te denken dan anders.

Hoe wij, vanuit ons eigen isolement, dichter bij de ervaring van de dagen van toen kunnen komen, de ervaring zoals Jezus en zijn leerlingen die hadden.

Wat zal er gebeuren? Op wie kan ik vertrouwen?

Dit jaar gaan zoveel dingen anders dan anders.

Dit jaar gaan zoveel dingen anders dan anders.  
 Wij zullen veel dingen moeten uitstellen, moeten missen.  
 Traditionele familiebijeenkomsten zijn niet meer hetzelfde.  
 Geen feestelijke kerkdienst op de Paasmorgen.  
 Vakantieplannen staan op losse schroeven.

Het is thuisblijven, handen wassen, afstand houden.

Moeten we dit jaar het Paasfeest dan maar overslaan?  
 En achterblijven met een ervaring van leegte en gemis?

Ik moet denken aan de woorden van één van de bekende liederen  
 van theoloog en dichter Huub Oosterhuis.

*Ik sta voor U / in leegte en gemis,  
 vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.*

Maar in het derde, laatste couplet klinken woorden van bemoediging:

*Spreek Gij het woord / dat mij vertroosting geeft,  
 dat mij bevrijdt / en opneemt in uw vrede.*

*Open die wereld / die geen einde heeft,  
 wil alle liefde / aan uw Zoon besteden.*

*Wees Gij vandaag mijn brood / zowaar Gij leeft.  
 Gij zijt toch zelf de ziel / van mijn gebeden.*

*Ds.G.H.Offringa*

### **Opbrengst Virtuele Collecte**

Beste gemeenteleden,

Wegens de coronacrisis hebben we in de maand april een virtuele collecte gehouden voor de Voedselbank Ridderkerk zoals u in het maart nummer heeft kunnen lezen..  
 De (voorlopige) opbrengst voor de collecten is €254,-.

Onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Uw diaconie

### **Vaste Vrijwillige Bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2020",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand mei zal plaatsvinden op 28 mei 2020.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk  
 Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK



### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

### **VOLGEND JAAR WEER KAMPWEEK**

Hallo ouders, verzorgers en kampkinderen,

Helaas hebben wij als leiding het besluit moeten nemen om het kamp dit jaar niet door te laten gaan.

Hoewel het kamp pas in juli gepland staat, moeten er in deze periode al voorbereidingen worden getroffen.

Gezien de onzekerheid hebben we daarom besloten om het kamp dit jaar niet door te laten gaan.

Hou afstand, blijf gezond en zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Als er vragen zijn, kan je altijd bellen of appen (06) 103 833 72 of mailen.

Groeten van de kampleiding.

Arjan de Koning, Pauline Bezemer,  
Annelieke Bezemer, Marielle Bode,  
Marianne de Reus, Femke de Reus en  
Mirjam op den Brouw



### **Verjaardagen mei**

3 mei 1940  
De heer D.S. van der Burg  
Rijksstraatweg 223  
2988 BE Rijsoord

4 mei 1940  
De heer C. Bakker  
Rijksstraatweg 233  
2988 BE Rijsoord

23 mei 1940  
Mevrouw S.A. Leentvaar-Bestebreurtje  
Mauritsweg 22  
2988 AK Rijsoord

25 mei 1936  
Mevr. A.Klootwijk-Stolk  
Boksdorstraat 2 (K317)  
2982BC Ridderkerk

28 mei 1937  
Mevrouw R. van Gameren-Huizer  
Oranjestraat 2a  
2991 CL Barendrecht

### **JUNI**

1 juni 1929  
De heer J. Dorsman  
A.M. de Jongstraat 45  
2985 TA Ridderkerk

***Van harte gefeliciteerd!!!***



De jaarlijkse Barbecue  
is verplaatst  
naar zaterdag  
3 juli 2021





**NBG Bijbelleesrooster**

vrijdag	1 mei	Handelingen 16:16-24	Voorspelbaar?
zaterdag	2 mei	Handelingen 16:25-40	Vrijheid en recht
zondag	3 mei	Exodus 17:1-7 <i>Dodenherdenking</i>	Water en brood Ondersteuning
maandag	4 mei	Exodus 17:8-16 <i>Bevrijdingsdag</i>	Vredeslied
dinsdag	5 mei	Psalm 23	
woensdag	6 mei	Exodus 18:1-12	Familiebezoek
donderdag	7 mei	Exodus 18:13-27	Raadzaam
vrijdag	8 mei	Exodus 19:1-15	Communicatie
zaterdag	9 mei	Exodus 19:16-25	Ontzag
zondag	10 mei	Psalm 68:1-19	Samen optrekken
maandag	11 mei	Psalm 68:20-36	Gedragen
dinsdag	12 mei	Handelingen 17:1-9	Schriftbewijs
woensdag	13 mei	Handelingen 17:10-15	Onderzoek en tegenwerking
donderdag	14 mei	Handelingen 17:16-21	Nieuwsgierig
vrijdag	15 mei	Handelingen 17:22-34	Bekend met de onbekende God
zaterdag	16 mei	Psalm 34	Houvast
zondag	17 mei	Exodus 20:1-17	Gezag
maandag	18 mei	Exodus 20:18-26	Ontzag
dinsdag	19 mei	Exodus 21:1-11	Vrije slaven
woensdag	20 mei	Exodus 21:12-27 <i>Hemelvaartsdag</i>	Geregelde ruzie
donderdag	21 mei	Matteüs 28:16-20	Hemel en aarde
vrijdag	22 mei	Psalm 47	Hooggestemd
zaterdag	23 mei	Exodus 21:28-22:3	Vergelding
zondag	24 mei	Exodus 22:4-16	Wat ... als ...
maandag	25 mei	Exodus 22:17-30	Vreemdelingenwet
dinsdag	26 mei	Exodus 23:1-17	Geen vriendjespolitiek
woensdag	27 mei	Exodus 23:18-33 Exodus 24:1-18	Onder begeleiding
donderdag	28 mei		Ook een grote daad van God: zijn Ver-
vrijdag	29 mei	Ruth 1:1-22	Gelukzoekers
zaterdag	30 mei	Ruth 2:1-23 <i>Pinksteren</i>	Vreemdelingenzorg Nachtelijk gesprek
zondag	31 mei	Ruth 3:1-18 <i>Tweede Pinksterdag</i>	Onderhandelingsresultaat
maandag	1 juni	Ruth 4:1-22	
dinsdag	2 juni	Psalm 104:1-18	Gods dag van de arbeid
woensdag	3 juni	Psalm 104:19-35	Diervriendelijk
donderdag	4 juni	Matteüs 8:2-13	Groot geloof
vrijdag	5 juni	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst
zaterdag	6 juni	Matteüs 8:23-34 <i>Trinitatis</i>	Klein geloof Live muziek
zondag	7 juni	Psalm 150	
maandag	8 juni	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
dinsdag	9 juni	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II

Lieve mensen,

Voor de warme belangstelling en de vele blijken van vriendschap en medeleven die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve zorgzame (schoon)moeder, oma en overgrootmoeder **Nel van Gameren-de Wit** onze hartelijke dank. Het was fijn om te mogen ervaren dat zo velen met ons meeleefden.

Regina, Willem, André, Elselien, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Ik bedank iedereen van harte voor de belangstelling voor mijn verjaardag. Ik kreeg veel kaarten en telefoontjes.

Uw hartelijke belangstelling heeft mij veel goed gedaan!

Adrie Kanters

Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij een kaart hebben gestuurd of mij gebeld hebben tijdens mijn bestralingen

Als ik dit schrijf ben ik net klaar met de 20 x bestralen van mijn prostaat

Resultaat hiervan laat nog een paar maanden ?? op zich wachten omdat deze bestraling nog een poosje doorwerkt

Nogmaals bedankt  
Henk van der Starre (koster)

Dank U wel,

Voor alle vriendelijke en warme woorden, kaarten en andere blijken van medeleven na het overlijden van onze moeder en oma, Wil Wilschut - van Nes, willen wij daarvoor hartelijk danken.

Fam. Wilschut / van Bruggen.

### **Boekenuitleen weer mogelijk**

Nu we nog steeds niet naar de kerk kunnen ligt ook de boeken uitleen stil.

Om daar verandering in te brengen zal de kerk vanaf 6 mei op elke woensdagochtend open zijn van 10.30 tot 11.30 uur om boeken te halen en/of gelezen boeken terug te brengen.

In de hal van de kerk staat de boekenkast en elk die dat wil kan boeken komen kiezen. Natuurlijk wel 1 voor 1 om zo aan de maatregelen van afstand houden te voldoen.

In de hal van de kerk staan enkele stoelen minstens 1,5 meter uit elkaar om even te kunnen zitten om op uw beurt te wachten mocht dat nodig zijn. Even wachten is dus goed te doen.

Is het voor u onmogelijk om naar de kerk te komen maar zit u toch om een leesboek verlegen, bel dan met Ria Bode, dan zoeken we naar een oplossing.

Hartelijke groet, Ria Bode Tel: 0180-426208



## Ernst en humor in het pastoraat

Onderstaand stukje kwam ik tegen in het boekje 'Kant en Klaar' van dominee Jan Wilschut (1926-2006). Velen van u zal deze naam bekend voorkomen. Dominee Wilschut was vanaf 1970 tot zijn emeritaat in 1986 geestelijk verzorger van het Diaconessenhuis Refaja in Dordrecht. Jarenlang schreef hij columns in de classicale kerkbode van Dordrecht onder de titel 'Kanttekening'.

### *U kijkt zo vrolijk*

Door mijn werk als ziekenhuispredikant in het diaconessenhuis kwam ik vaak in aanraking met een bonte verscheidenheid van mensen. Een verscheidenheid in kerkgenootschappen. Een verscheidenheid in religieuze beleving.



Dat neemt niet weg, dat het aantal mensen, dat wij 'buitenkerkelijken' plegen te noemen steeds groter wordt.

Juist onder deze groep leven soms nog allerlei wonderlijke voorstellingen van een predikant.

Zo kwam ik eens op een ziekenkamer, stelde mij voor aan de twee daar aanwezige dames, zette een stoel tussen de twee bedden in, maakte en passant een vrolijke opmerking aan het adres van een verpleegster en begon een gesprek met hen.

Na een minuut of tien zei één van de dames (die volgens mijn gegevens 'niks' was): "Mag ik u eens wat vragen?"

"Nou mevrouw," was mijn antwoord, "vragen staat vrij, maar of ik u een goed antwoord zal kunnen geven weet ik niet."

Wat benieuwd wachtte ik haar vraag af.

Met enige aarzeling kwam er toen uit: "Eh, ja, ...u kijkt zo vrolijk!"

Verwonderd over deze opmerking, die als vraag blijkbaar bedoeld was, vroeg ik haar: "Had u dan een andere indruk van een dominee?"

Inderdaad bleek dat zij, vanuit jeugdherinneringen, bij het woord 'predikant' dacht aan een wat somber kijkend, in stemmig zwart geklede, wat bovenaards schrijdende en onnatuurlijk galmende 'tale Kanaäns' sprekende man.

Maar ik durf ronduit te zeggen dat evangeliseren tenslotte is: de blijde boodschap brengen.

Dan is het toch vanzelf sprekend dat de boodschappers zelf iets van die blijheid laten zien in hun manier van leven en ook wel in hun manier van kijken.

Het is bovendien een goed medicijn, want Spreuken zegt: "Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest door het gebeente verdorren".

Ingezonden door Wilma Barnard - Lieve

## Bazaar 2020,

Deelden wij u in de vorige uitgave nog mee dat we vooral positief blijven v.w.b. het organiseren van een boekenmarkt op 6 juni a.s., dan willen wij hierbij graag meedelen dat we nog steeds positief zijn.

Het enige dat er even veranderd is tussen de uitgave van april en mei, is de datum. Uitleg hierover zal niet nodig zijn.

Wij hopen dat we de boekenmarkt nu misschien ergens in november kunnen laten plaatsvinden. Boeken blijven uiteraard welkom.

Met een hartelijke groet namens de bazaarcommissie



## Nagedachtenis Wil Wilschut-van Nes

Onze moeder, schoonmoeder en oma Wil Wilschut van Nes is op 21 maart j.l overleden en op 27 maart begraven op begraafplaats Vredehof aan de Lagendijk bij haar man Jos Wilschut.

Vanwege het Corona virus mocht er maar een beperkt aantal mensen hierbij aanwezig zijn. De kinderen en kleinkinderen, en enkele familieleden en bekenden.

De dienst was in het rouwcentrum aan de Achterambachtseweg, en omdat de burens van Strevelszicht niet mochten komen, hadden wij met onze begrafenisondernemer Martine Versteeg besproken om op de route naar de Lagendijk, met de rouwauto Strevelszicht aan te doen, daar hebben we, samen met de bewoners, 1 minuut stilte gehouden. Op iedereen daar aanwezig maakte dit een grote indruk.

Ook een mooi moment was dat tijdens de autotocht naar Strevelszicht, bij het passeren van de kerk, de klokken luidden, dankzij Henk van Maastricht.

Zoals al genoemd, is Wil Wilschut bijgezet in het graf bij haar man Jos Wilschut. Hieronder nog een verkorte weergave van wat er tijdens de rouwdienst is gezegd.

Onze moeder werd sinds december een paar keer in het ziekenhuis opgenomen, en waar ze na de eerste keer, met behulp van revalidatiecentrum "De Rembrandt" goed opknapte, volgde er na 3 weken weer een ziekenhuisopname. Nadat zij weer was opgeknapt werd revalideren nu niet nodig geacht en mocht ze direct naar huis.

In de 2e week thuis bleek al snel dat het weer bergafwaarts ging en op zondag 15 maart j.l. is ze vroeg in de ochtend weer naar het ziekenhuis gebracht in een zorgwekkende toestand.

Zes dagen lang hebben we bij haar gewaakt zonder noemenswaardige reactie van haar, waarna zij zaterdag 21 maart is overleden en heeft zij uiteindelijk rust gevonden.



Wil van Nes werd geboren op 26 september 1936 op het adres dat veel Rijsoordenaren kennen als de "Pijpenben" aan de Waaldijk. Ze was de dochter van Job van Nes en Elizabeth van der Staij. Vader Job was koster van de kerk en beheerder van gebouw "De Bron" aan de Mauritsweg. Ze was getrouwd met Jos Wilschut, zoon van de smid met wie ze drie kinderen kreeg.

Wij als kinderen en kleinkinderen gaan haar erg missen, maar wij willen graag geloven dat zij weer bij haar man Jos is.

### Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 21 maart 2020 t/m 24 april 2020)

Via de Rabobank	voor de kerk	€ 340,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 340,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor collectes onderhoud	€ 10,00
Via de Rabobank	voor collectes kerk	€ 15,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

## Uit het leven gegrepen.

Zomaar een stukje geschreven over de tijd met corona en hoe je met dit virus moet leven als je familie hebt die in een verpleeghuis woont.

Op 17 maart opeens een brief van Riederborgh waar onze moeder woont. Dit is op zich niet zo bijzonder maar deze keer was het een heel bijzondere brief waarin stond dat Riederborgh vanaf deze datum op slot zit en we niet meer bij onze moeder mochten komen.

De eerste reactie was: dit kan niet waar zijn, mijn moeder en geen bezoek, dat gaat niet gebeuren. Als je weer wat helder kan denken ga je met broer en zus bellen en snap je het natuurlijk allemaal. Dan eerst alles zien te regelen bijv. dat de was vanaf dat moment via de wasserij gaat (dit deden we altijd zelf) Dan komt de vraag heeft ze nog voldoende spullen in voorraad, zoals douchegel en haarproducten etc.

Nu realiseer je je, dat er toch een lichte paniek aanwezig was. Het kwam allemaal rustig op gang.

Riederborgh zorgde dat er kratten kwamen te staan in het voorportiek waar we de spullen voor moeder in kwijt konden, prima geregeld. We gingen pannenkoeken bakken, mooie kaarten maken voor al de bewoners van de huiskamer, deze werden warm ontvangen. De bakkers van Ridderkerk brachten gebak voor alle 120 bewoners. Er kwamen bloemen, pizza's, patat, prachtig allemaal.

Daar zijn we ook heel dankbaar voor, maar het gemis van en verlangen naar onze moeder bleef. We kunnen gelukkig ook Face Timen met moeders, dit vond ze de eerste 2 weken prachtig. Als ze ons zag lachte ze veel en dat zorgde er voor dat het voor ons ook makkelijker was. Wel vroeg ze altijd: wanneer kom je weer? Maar dat vroeg ze normaal ook weleens als we naar huis gingen na een bezoek. In de eerste week zei een kennis: wees blij dat je moeder het niet beseft (onze moeder is n.l. dement) Wij dachten misschien heeft deze dame gelijk.

Nou daar zijn we wel van terug gekomen, onze moeder heeft het verschrikkelijk moeilijk gekregen. Ze beseft inderdaad niet wat er aan de hand is, maar oh wat mist ze ons. De derde week hilde ze erg als ze ons gezicht zag. Nou dat kwam binnen hoor, als je moeder zegt ik mis jullie zo, waarom komen jullie niet. Na uitleg was haar antwoord dat het maar een rot vent is die dit beslist heeft.

Nu zijn we 32 dagen verder en kregen we een telefoontje dat het niet zo lekker gaat met onze moeder. Vermoedelijk heimwee naar de kinderen en dat ze daardoor achteruit gaat. Slapen gaat slecht en ze wil niet meer door de zorg worden getroost. Nou daar zit je dan met een heel ander probleem dan het coronavirus, wat op dit moment in Riederborgh nog niet heerst onder de bewoners.

Maar we moeten er mee verder en hebben gelukkig ons geloof waaruit we troost en kracht putten. Daardoor vertrouwen we er op dat het goed komt, daar bidden we dan ook voor. En zeker voor het personeel die het heel zwaar hebben en zo ontzettend liefdevol voor onze oudjes zorgen. Wij wensen u allemaal veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Lieve Hemelse Vader.

Ik weet dat iedereen op deze aarde, duistere perioden moet doormaken.

Help mij om u te zien door de schaduwen, want ik weet dat er geen schaduwen kunnen zijn zonder licht.

Alleen uw licht kan ons uit de duisternis halen. Heer, breng mij, aan uw hand, op het pad van het licht.

Een lieve groet,  
Pauly en Henk Bestebreurtje.

## Kerkdiensten in het 'nieuwe normaal' tijdperk.

Wij kijken met z'n allen reikhalzend uit naar het moment waarop we in de Opstandingskerk weer op zondag de eredienst kunnen vieren met elkaar. Een dienst waarin we onze dankbaarheid aan God willen tonen en vooruit willen kijken met het nieuwe licht van Pasen. Maar ook een dienst waarin we stil willen staan bij hetgeen ons de afgelopen weken is overkomen, waaronder het trieste feit dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van ons gemeentelid mevrouw Wilschut.

We hebben aan de liturgiecommissie gevraagd met voorstellen te komen hoe we deze bijzondere dienst het best kunnen inrichten.

Wanneer het moment daar is, weten we nog niet. Wat we wel zeker weten is dat de wijze waarop we samenkomen zeker in het begin aan strakke voorwaarden zal zijn verbonden. Als kerk bereiden we ons daar zo goed mogelijk op voor. Het stelt ons wel voor een groot aantal vraagstukken. Hoe zorgen we ervoor dat te allen tijde rondom en tijdens de dienst de 1,5 meter in acht wordt genomen?

Bijvoorbeeld hoe regelen we een ordentelijke binnenkomst en vertrek? Immers de hal in de kerk is te krap bemeten om iedereen 'tegelijk' zijn jas te laten ophangen en te pakken. Maar ook hoe nemen we dusdanig plaats in de kerkbanken dat binnen een straal van 1,5 meter geen ander gemeenteleden, dan die met wie we onder een dak wonen, plaatsnemen.

Op welke wijze kan er worden gecollecteerd? Hoe kan op een veilige wijze het Heilig Avondmaal worden gevierd?

Een groot probleem is het vervoer met de kerkauto. Hier zien we tot onze grote spijt vooralsnog geen oplossing voor. Onze privé-auto's zijn daar niet op ingericht. Mogelijk heeft u zelf een oplossing en/of goede ideeën.

We zien ons daarnaast in ieder geval genoodzaakt om het gezellige koffiedrinken en bijpraten na de dienst achter in de kerkzaal NIET door te laten gaan. We houden u op de hoogte en zullen de 'spelregels' tijdig bekend maken.

Ronald Visser

## Gevolgen van het Coronavirus

Het Coronavirus brengt grote gevolgen met zich mee. Mensen worden in meer of minder mate ernstig ziek, of komen zelfs te overlijden. Sociale contacten worden ernstig beperkt, waarbij in sommige situaties het zelfs onmogelijk is om een zieke vader, moeder, ander familielid of vriend te bezoeken. Ook zijn er economische gevolgen. Ondernemers zien hun bedrijf failliet gaan, werknemers of zelfstandigen verliezen (een deel van) hun inkomen. Dit alles veroorzaakt bij velen een groot verdriet.

Ook de kerk wordt door getroffen door het virus. Kerkdiensten vinden geen doorgang meer plaats, pastorale gesprekken kunnen alleen nog maar telefonisch plaatsvinden e.d.. Daarnaast heeft het ook voor de kerk financiële gevolgen. Er komen geen opbrengsten vanuit collectes binnen, de verhuur van de kerkzaal of Fontein is stilgevallen, etc. Hier staan weliswaar ook minder uitgaven tegenover, zoals de kosten voor gastpredikanten, maar de vaste lasten lopen ook voor ons als Opstandingskerk door. D

aarom doet het College van Kerkrentmeesters een beroep op u! Wilt u het bedrag dat u normaal wekelijks in de collectezak zou doen, nu overmaken naar de kerk a.u.b.? Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50. U kunt het natuurlijk ook bewaren (wellicht in een oude spaarpot of zendingdoos) en geven tijdens de eerst mogelijke kerkdienst, waarvan we met z'n allen hopen dat deze weer zo snel als mogelijk kan worden gehouden.

In die tussentijd hoopt het college dat u troost vindt in de vele geboden alternatieven voor de reguliere kerkdienst en wenst het college u een goede gezondheid toe.

Een hartelijke groet van het College van Kerkrentmeesters



## Zingen maakt blij

'Zingen maakt blij' is een liedje dat ik vroeger graag zong toen ik op het kinderkoor De Waalrakkertjes zat. Nu we op zondag niet bij elkaar in de kerk kunnen zijn maakt dat we misschien ook minder zingen.

Geen opwekkingsliederen, geen nieuwe liederen om te leren, maar dat wil niet zeggen dat we niet tóch kunnen blijven zingen. Gewoon doen!  
Zingen vermindert stress want wie zingt, kan niet tobben. Zingen heeft zoveel gezonde effecten dat zangtherapie eigenlijk in je verzekeringspakket zou moeten zitten.



Zingen verbindt ook. Zo zongen de zorgmedewerkers in het ziekenhuis waar ik werk elkaar toe terwijl de schone verpleegafdeling middels doorzichtige klapdeuren werd gescheiden van de afdeling waar Covid positieve patiënten werden verzorgd. Het lied 'You never walk alone' galmde over de afdeling en gaf een kippenvel moment. Ook de woorden uit het lied van Ramses Shaffy zien we op billboards langs de weg met de woorden: Zing, vecht, huil, bid, lach, werk (thuis) en bewonder.

Misschien heeft u op de televisie The Passion gezien met o.a. het lied "Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug". In Urk gingen mensen de staat op om met elkaar paasliederen te zingen en muziek te maken nu ook daar geen kerkdienst mogelijk is. Wat een variatie aan improvisaties en wat een keuze aan liederen. Als u goed luistert hoort u dat ook de vogels uitbundig zingen, elke dag opnieuw en ze beginnen er al vroeg mee!

Op de achterzijde van het (nieuwe) liedboek staan mooie woorden, ze zijn als volgt:  
*Een lied van geloof een lied van eenzaamheid een lied van vreugde een lied van liefde een lied van aanbidding een lied van wanhoop een lied van hoop een lied van troost een lied van twijfel een lied van bemoediging een lied uit de diepte een lied van protest een lied van genade een lied van dankbaarheid.*

In het liedboek staan ook veel mooie gedichten en gebeden. Heeft u dat ook weleens gezien?

Tijdens Bidstond, de laatste kerkdienst die we konden houden, heb ik mijn liedboek mee naar huis genomen omdat ik de sluiting zou doen tijdens de eerstvolgende kerkenraadsvergadering en waar ik dan vaak iets uit het liedboek zoek om de vergadering mee af te sluiten. Zodoende heb ik nu de mogelijkheid eens op gemak door het liedboek te bladeren en te lezen.

Met Pasen kregen we, voor wie dat mee kon luisteren, een mooi orgelconcert van Jacob van Nes. Even weer het geluid van ons vertrouwde orgel voelde fijn en met liederen die we al zo vaak hebben gezongen dat je de tekst wel uit het hoofd kent. Mijn liedboek neem ik anders nooit mee naar huis en velen van u laten het liedboek ook achter in de kerk, om zo de volgende zondag op je eigen vertrouwde plekje, je liedboek weer te pakken en eruit te zingen.

Mocht u nu ook graag de komende tijd uw liedboek thuis willen gebruiken maar staat het nog in onze gesloten kerk, schroom dan niet om contact met mij op te nemen. Dan zorg ik ervoor dat u uw liedboek thuis krijgt. U kunt mij bellen of mailen hiervoor:

[scriba@opstandingskerkrijsoord.nl](mailto:scriba@opstandingskerkrijsoord.nl)

Tel: 0180-558922 (in de avond ben ik het best bereikbaar)

*Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij  
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij*

Hartelijke groet, Caroline Bode (scriba)





Stand per 24 april 2020:

Door 132 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 65.010,96. Hartelijk dank daarvoor!

Van 61 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2020" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters  
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

## Giften Diaconie

Via Mevr. N. de Waard inzake diaconie	€	10,00
Via Mevr. L. Klootwijk inzake diaconie	€	10,00
Via Mevr. L. Klootwijk inzake diaconie	€	10,00
Via Mevr. W.C. Barnard inzake diaconie	€	10,00
Via Mevr. W.C. Barnard voor de paasattentie	€	10,00
Via Mevr. M. de Koning inzake diaconie	€	15,00
Via Rabobank collecte maart K.I.A.	€	10,00
Via Rabobank inzake diaconie	€	50,00
Via Rabobank inzake diaconie	€	50,00
Via de Rabobank inzake Voedselbank	€	20,00
Via de Rabobank inzake Voedselbank	€	20,00
Via de Rabobank inzake Voedselbank	€	20,00
Via de Rabobank inzake Voedselbank	€	20,00
Via de Rabobank inzake Voedselbank	€	20,00
Via de Rabobank inzake Voedselbank	€	50,00
Via de Rabobank inzake Voedselbank	€	10,00
Via de Rabobank inzake Voedselbank	€	25,00
Via de Rabobank inzake Voedselbank	€	10,00
Via de Rabobank inzake Voedselbank	€	25,00
Via de Rabobank inzake Voedselbank	€	25,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Kees Alblas  
Penningmeester CvD

**College van Diakenen  
Gereformeerde Kerk Rijsoord  
Postbus 2033  
2980 CA Ridderkerk.**

Aan de Gemeente van de  
Gereformeerde Kerk te Rijsoord.

Jaarrekening 2019.

Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarrekening over het jaar 2019 te presenteren.

Deze jaarrekening is opgesteld aan de hand van de door de PKN opgelegde regels. Vanaf het jaar 2018 heeft de PKN een online loket opengesteld voor het indienen van de jaarrekeningen en de begrotingen. De jaarrekening 2019 zal via dit portal worden ingediend.

De cijfers die in Rijsoord aan 't Woord worden gepubliceerd zijn slechts een beknopt overzicht. De volledige jaarrekening 2019 zal ter inzage liggen voor alle gemeentelieden gedurende 5 dagen op het kantoor van de penningmeester van de diaconie aan de Rijksstraatweg 46 a-b te Rijsoord. Indien u de jaarrekening wilt inzien dan graag contact opnemen met de penningmeester via telefoonnummer 0180-422595. De jaarrekening zal ter inzage liggen in de week van 4 t/m 8 mei 2020.

In het gepubliceerde overzicht zal u wellicht opvallen dat er een bedrag van € 5.000,00 als baat en als last opgenomen is. In 2017 heeft de Diaconie een groot bedrag ontvangen uit een nalatenschap en heeft besloten om daaruit een fonds te maken voor bijzondere projecten. In 2019 is gekozen om € 5.000,00 te doneren aan Noodhulp Cycloon Aida. Dit is dus als een last in de jaarrekening geboekt. Omdat deze uitgaven gedeekt worden door het gevormde fonds is een bedrag van het fonds opgenomen en als baat in de jaarrekening geboekt.

Voor een verklaring van de verschillen tussen begroting en werkelijke cijfers verwijzen wij naar de opgenomen verklaring van het College van Diakenen.

Zo hopen wij met uw giften en bestedingen vanuit het fonds bijzondere projecten te helpen waar de nood hoog is. Wij willen u allen hartelijk dank zeggen voor uw bijdrage via collecten en giften waardoor u het ons mogelijk maakt te helpen waar het nodig is.

Met vriendelijke groet,

Kees Alblas  
Penningmeester CvD.

## JAARREKENING DIACONIE

## JAARREKENING DIACONIE

JAARREKENING CVK

JAARREKENING CVK

### **Maar de lente wist het niet....**

#### **Het was begin 2020...**

De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,  
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen  
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen er-  
gens voor wilde waarschuwen...En toen werd het Maart...

#### **Het was Maart 2020...**

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden  
langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele  
wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was  
zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was  
**Maar de lente wist het niet**

En de bloemen bleven bloeien  
En de zon scheen...De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan  
En de zwaluwen kwamen terug  
En de lucht werd roze en blauw  
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen

#### **Het was Maart 2020...**

De jongeren studeerden online, vanuit huis  
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis  
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen  
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten  
Bijna alles was gesloten ...Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars  
Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken  
Mensen moesten vanuit huis gaan werken  
Ondernemers kwamen in de problemen  
De meeste kinderen konden niet meer naar school  
Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onder-  
zoeken werden uitgesteld...Iedereen wist het

#### **Maar de lente wist het niet en het ontsproot**

Ze draaide onverstoord haar jaarlijkse programma af  
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren

#### **Het was Maart 2020**

**Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief**  
Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen moesten  
Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging  
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk  
In de supermarkt waren allerlei schappen leeg  
Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en nie-  
mand wist wanneer dat weer kon

Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was  
Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...  
Er was isolatie, ziekte en paniek... Toen werd de angst pas echt!!  
**En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...**  
En de weken duurden ineens veel langer...  
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen...  
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...  
De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht...  
Iedereen wist wat er gebeurde

#### **Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien**

De Magnolia stond in de knop  
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes.... en toen...





Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt  
 Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen  
 Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop  
 en verveling ontsproot in creativiteit  
 Sommigen leerden een nieuwe taal  
 Sommigen ontdekten kunst  
 Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug  
 Anderen stopten met onwetend onderhandelen  
 Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin  
 Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen  
 Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden  
 Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken  
 Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze  
 werden meer gewaardeerd dan ooit  
 Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier sa-  
 men te zijn  
 Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen  
 Mensen herstelden van hun stressvolle leven  
 Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar  
 Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame  
 mensen ze konden bellen  
 De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan  
 of mensen zouden moeten ontslaan  
 Gepensioneerd zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg  
 Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen  
 Om 20:00 uur s 'avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen,  
 verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg al-  
 les draaiende te houden  
 Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van  
 saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets  
 met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen...  
 En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw  
 uit  
 Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in  
 de geschiedenisboeken zouden komen...Dat wisten we allemaal

**En de lente wist het niet,**  
 En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit  
 En het werd steeds warmer  
 En er waren veel meer vogels  
**En toen kwam de dag van bevrijding...**  
 De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was  
 En dat het virus had verloren!  
 Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!!  
 En toen ging iedereen de straat op...  
 Met tranen in de ogen...  
 Zonder maskers en handschoenen...  
 De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was  
 En de wereld was mooier en liefdevoller geworden  
 En de mensen waren humaner geworden  
 En ze hadden weer waarden en normen  
 De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen  
 Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van  
 wat de mensen háár veel eerder hadden aangedaan

**En toen kwam de zomer....**  
 Omdat de lente het niet wist  
 En hij was er nog steeds  
 Ondanks alles  
 Ondanks het virus  
 Ondanks de angst  
 Ondanks de dood  
**Omdat de lente het niet wist,**  
 leerde iedereen  
 de kracht van het leven...



## *Kerkdiensten in de media*

Nu onze kerkdeuren noodgedwongen gesloten zijn willen we u graag wijzen op de mogelijkheden die er zijn om toch fijne samenzang of een fijne kerkdienst te beleven.

Iedere zondagmorgen om 09.15 is er op Ned. 2 een kerkdienst geleid door één van de predikanten van de PKN, afgewisseld met liederen die opgenomen zijn tijdens 'Nederland Zingt' is heel fijn om te zien. De uitzending wordt verzorgd door de EO

De Christus is Koningkerk in Slikkerveer houdt iedere zondagmorgen om 09.30 uur een kerkdienst met een zeer kleine groep gemeenteleden. De dienst wordt met een camera opgenomen en is live te bekijken op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) of later te bekijken op dezelfde website.

Al vele jaren is er op RTL5 de dienst 'Hour of Power' te bekijken.

Deze dienst wordt uitgezonden vanuit Shepherd's Grove in Irvine, California, U.S.A. De dienst wordt geleid door de jonge inspirerende predikant Bobby Schuller. Tijdens de dienst is prachtige koorzang en mooie muziek te beluisteren.

De dienst is te zien tussen 08.00 en 09.00 uur op zondagmorgen met een herhaling tussen 09.00 en 10.00 uur

### TROOSTRADIO bij RADIO RIDDERKERK

Iedere maandag, woensdag en vrijdag net voor 11.00 en 18.00 uur is er Troostradio bij Radio Ridderkerk met een gesproken column van predikanten uit Ridderkerk. Iedere woensdag is Ds. Offringa te horen.



### ORGELSPEL JACOB VAN NES

Op 10 mei en 31 mei is er weer orgelspel te beluisteren vanuit onze kerk.

Jacob van Nes bespeelt dan weer ons prachtige orgel. Vanaf 16.00 uur is er de rechtstreekse uit-

zending, deze is later altijd te beluisteren via 'Kerkdienst gemist'.

Voor het spel van 31 mei kunt u verzoeknummers indienen!

Is er een lied wat u graag wil horen, aarzel dan niet en laat het weten!

Dit kan tot uiterlijk 20 mei, dan heeft Jacob nog even tijd om te oefenen.

Indienen kan via een briefje in de brievenbus van de kerk of op Mauritsweg 64.

Telefonisch mag ook! Belt u dan naar onze predikant of naar Bas Sintemaartensdijk!

We gaan er ongetwijfeld weer van genieten!

Alle verdere informatie kunt u vinden in de volgende nieuwsbrief!

