

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de zondagen in juni, pastoralia.	2,3
Veiligheid, contact met de predikant	4,5
Kerkdiensten vanaf 5 juli?, op zoek naar het licht.	6,7
Kerkelijk bureau, Verjaardagen, 'Ik zal er zijn', Bijbelleesrooster.	8,9
Bedankjes, Zie op hem, boekenuitleen.	10,11
In memoriam Mevr. van Bruggen, VVB, Giften	12,13
Verhuisbericht Dhr.v.Oorschoot, Update World Servants.	14,15
Kerkbalans, Groet van Bas en Marja, Het Virus	16,17
Een goede vriend, Luistertips, Kort verslag kerkenraadsvergadering	18,19
In memoriam Dhr.Paul Noordzij, zomaar de ander.. . . .	20
Hulp nodig in Rwanda.	21
Ga met God en Hij zal met je zijn	22

Van de redactie

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren... we hebben het niet gezamenlijk in ons vertrouwde, geliefde kerkgebouw kunnen vieren. Gelukkig zijn er de moderne media waardoor we toch de feesten konden beleven, al was het wel heel anders dan anders...

Deze editie van Rijsoord aan 't Woord ziet er ook anders uit. Deze keer zijn er geen diensten vermeld in onze kerk, omdat het op dit moment al zeker is dat we, zeker in juni, nog geen diensten in onze kerk mogen houden.

Verdrietig is ook dat is gebleken dat door het zingen van liederen het Corona Virus nog sneller kan verspreiden, dus het tijdstip van fijne samenzang ligt in de verre toekomst. Gelukkig kunnen we wel thuis naar hartelust voor TV of Radio meezingen!

Leestip: Rijsoord aan 't Woord wordt ook altijd geplaatst op de website van de kerk. Daar kunt u in mooie kleuren deze editie lezen!

Ik hoop dat u weer veel genoeg zult beleven aan alle verhalen en gedichten die u in dit nummer vindt. Hopelijk zien we elkaar snel!!!

Laten we elkaar in de tussentijd vasthouden door middel van een telefoontje of een kaartje.... of zomaar een gesprek op straat...

**Stencilen:**

Maandag 22 juni

Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 24 juni

om 09.30 uur

Wim en Nelly Belder

Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor juli/Augustus met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 19 juni bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

In de maand juni zijn er nog geen diensten in de Opstandingskerk, maar in SARI verband vinden er wekelijkse diensten plaats vanuit de Levensbron.

Rooster online morgengebeden Levensbron Ridderkerk

Zondag 7 juni 9.30 uur (Kerkomroep) en 11.00 uur (Radio Ridderkerk) online morgengebed in de Levensbron, pastor mw. Anne-Mieke van Oost van de Levensbron.

Zondag 14 juni 9.30 uur (Kerkomroep) en 11.00 uur (Radio Ridderkerk) online morgengebed in de Levensbron, ds. Martin de Geus van de Levensbron.

Zondag 21 juni 9.30 uur (Kerkomroep) en 11.00 uur (Radio Ridderkerk) online morgengebed in de Levensbron, pastor mw. Ria Keijzer uit Bolnes.

Zondag 28 juni 9.30 uur (Kerkomroep) en 11.00 uur (Radio Ridderkerk) online morgengebed in de Levensbron, ds. Herman Offringa uit Rijsoord.

Bij de zondagen in juni

Op zondag 7 juni is er een online morgengebed in de Levensbron, voorganger is dan pastor mw. Anne-Mieke van Oost van de Levensbron.

We vieren deze zondag Trinitatis het feest van de drie-eenheid. Het is Kerstfeest geweest, Pasen, Pinksteren en dan nu het slotakkoord, de drieklank van Vader, Zoon en heilige Geest. De tekst voor deze zondag is gekozen uit Matteüs 28,20 waar Jezus zegt: 'Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.' De antwoordpsalm van deze dag is Psalm 150, een lofprijzing. Anton Ent schreef bij deze psalm het gedicht *De bijentuin*, in het nieuwe liedboek te vinden op pagina 420, een korte tekst met een zomerse sfeer, hieronder afgedrukt. Mooi met die boom aan het water, een verwijzing naar het begin van het Psalter. Alles wat ademt, love de Heer!

De bijentuin

Door de raten van de tijd
zingt uw honingzoete wind.

Hoor de bijenkorven gonzen
mijn adem draagt jouw naam

Was ik een boom aan het water
dag en nacht zou ik ruisen:
mijn adem draagt jouw naam

Anton Ent, bij Psalm 150

Op zondag 14 juni is er een online morgengebed in de Levensbron met als voorganger ds. Martin de Geus van de Levensbron.

De groene tijde breekt aan. Als tekst uit het Oude Testament wordt Jesaja 12,1-6 aangereikt. Het is een lofzang aan God op wij ons vertrouwen stellen.

In het Evangelie lezen we over de uitzending van de discipelen (Mat. 9,35-10,15). In alle eenvoud geven zij hun geloof handen en voeten. Daarbij zijn ze afhankelijk van anderen (gastvrijheid) en kwetsbaar. Het vraagt moed met het programma van God mee te doen, aan het werk te gaan in Gods wijngaard. Maar we hoeven het gelukkig niet alleen te doen, want...

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven / geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister / en gids naar het licht.

Zondag 21 juni is de langste dag. Er is vandaag een online morgengebed in de Levensbron met als voorganger pastor mw. Ria Keijzer uit Bolnes. De schriftlezing voor vandaag is, net als vorige week, gekozen uit de uitzendingsrede in Matteüs 10, nu de verzen 16-33. Drie keer staat er: 'Wees niet bang', één keer in vers 26 en twee keer in vers 28. De psalm van deze zondag is de bijzondere Psalm 69, lied van donkere dreiging en gevaar, maar ook van hoop en bevrijding: het einde zal heerlijk zijn!

Ook op zondag 28 juni er een online morgengebed in de Levensbron, waarin ik zelf hoop voor te gaan. Opnieuw lezen we uit de uitzendingsrede van Matteüs. Op vrijdag 20 maart 2020 zou er een 40dagenavondgebed plaatsvinden in de Opstandingskerk, met juist deze tekst. Door de invallende coronacrisis kon dit avondgebed niet doorgaan, maar nu dus een herkansing met dezelfde tekst, onder een heel ander gesternte. In 40dagenkalender schreef ik bij Matteüs 10,34-39: "In Matteüs 10 lezen we hoe Jezus zijn leerlingen uitzendt. Er is sprake van vervolging, juridische strijd en familievetes, en hoe een gelovig leven kan uitlopen op martelaarschap, op de dood. Jezus geeft zijn leerlingen een opdracht mee. Hij waarschuwt hen, maar zegt ook dat ze niet bang moeten zijn. Wie Hem wil volgen zal strijd moeten leveren. Jezus brengt geen vrede." Een lastige tekst, over tweedracht en het zwaard. De psalm van deze zondag, Psalm 89, biedt misschien uitkomst: vrede op aarde voorgoed.

ds. Herman Offringa

Pastoralia

In de afgelopen maand ging dhr. Arco Kroos dagelijks voor bestralingen naar het ziekenhuis. Het behandelplan voorziet erin dat hij nu enkele weken vrij is van het stramien van deze behandelingen. Positief ingesteld zoekt Arco zijn weg.

Ook willen wij hier noemen dat dhr. Bert Alblas deze komende maand een nieroperatie zal ondergaan. Wij wensen onze zieken en herstellenden en hun naasten moed en vertrouwen toe.

De maatregelen rondom het coronavirus worden enigszins versoepeld. Zo mogen ouderen die thuis wonen weer bezoek ontvangen, uiteraard onder de inmiddels bekende en ingeburgerde voorwaarden van hygiëne en afstand (1,5 meter). Het bezoek van familie aan bewoners van verpleeghuizen is beperkt mogelijk.

Van onze ouderen in de verpleeghuizen noemen wij:
mw. A. Klootwijk-Stolk (Riederborgh - Ridderkerk),
Mw. T.A.J. van der Helm-Visser (Riederborgh - Ridderkerk)
Dhr. P.J. Sinterniklaas (Waerthove - Sliedrecht)

Veel aandacht gaat uit naar mensen die besmet zijn en lijden aan het coronavirus. Het is voor velen een moeilijke periode, landelijk en wereldwijd. Laten wij, ieder in onze eigen situatie, oog houden voor onze naaste.

Een ander bericht dat hier genoemd mag worden is de verhuizing van dhr. Piet van Oorschot, hij verhuisde naar Hendrik-Ido-Ambacht. Zijn hele getrouwde leven lang woonde hij met zijn vrouw en gezin aan de Pruiwendijk. Nu verlaat hij dit adres waar zoveel is gebeurd. De verhuizing is een emotionele gebeurtenis.

Wij wensen hem ook vanaf deze plaats nog een goede tijd in zijn nieuwe woning!

ds. G.H. Offringa

Veiligheid

Het zijn vreemde tijden.

Ons land bevindt zich nog in de zogenoemde *intelligente lockdown*.

Onze overheid vraagt nogal wat van ons:

- om zoveel mogelijk binnen te blijven;
- om onze sociale contacten te beperken;
- om gepaste afstand van elkaar te houden;
- hygiënische maatregelen te volgen.

Daarbij doet onze overheid doet ook nog appèl:

*Houd oog voor elkaar, zorg voor elkaar,
vooral voor de kwetsbare mensen onder ons.*

Op een Vlaams website las ik:

Blijf veilig / en hou anderen veilig.

Misschien is het de vertaling uit het Engels:

Keep safe / and keep others safe.

De uitbraak van het coronavirus is en blijft een internationale zaak.

Voor onze veiligheid kijken we dan ook naar de landen om ons heen, hoe zij het doen.

Enkele maanden geleden legde de Chinese overheid het openbare leven stil, en zijn er hele steden zijn op slot gegaan.

Was dat voor de veiligheid?

Was het om mensenlevens te redden?

Ik denk het wel.

Elke overheid heeft als taak

om het welzijn en de gezondheid van haar burgers te beschermen.

Denk aan het rookverbod in ons land.

Maar je kunt je ook afvragen hoe veilig ons leven ten diepste is...

Kunnen wij iets aan onze veiligheid doen, pandemie of niet?

Om veilig te blijven / en het voor anderen veilig te houden.

Zijn wij wel baas over eigen ons leven?

In hoeverre hebben wij er grip op?

Ik denk dat dit nogal tegenvalt.

We hebben maar weinig controle,

want er gebeurt zoveel in deze wereld en in je eigen leven...

We hebben weinig controle, maar we hebben wèl invloed.

Een dagelijkse bijdrage die wij aan de crisis kunnen leveren is:

veel thuis blijven, en als je er dan toch even uit moet: afstand houden.

In het Bijbelboek Spreuken vond ik een raadgeving over veiligheid:

*Een wijze is voorzichtig,
hij gaat het kwaad uit de weg,
een dwaas is roekeloos,
en waant zich nog veilig ook. (Spreuken 14,16)*

Ik weet niet of deze Spreuk over een besmettelijk virus gaat...
Maar ook in oude tijden werden mensen ziek,
moesten zij voor anderen zorgen, en werd er gezocht naar genezing.

Wees voorzichtig, luidt de wijze raad.

Wees niet eigenwijs, want dan ben je alleen aan jezelf overgeleverd.

Als er iets duidelijk wordt, ook nu, dan is het wel
dat wij mensen nooit alleen leven,
maar in deze wereld op elkaar zijn aangewezen.

Dat is misschien een wijsheid die wij mee kunnen nemen, vandaag.
Dat we oog krijgen voor - het dagelijkse, - het gewone, - het mooie, - het moeilijke.

Dat we het verlangen koesteren / om veilig te mogen wonen.
En om de wereld te kunnen zien zoals God haar ziet.

Ds.G.H.Offringa

De Heer is opgetogen, Hij steeg boven ons uit
Wij staan met onze ogen voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven: Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van Zijn vrede, valt door die woorden heen.

De Heer is in de wolken, onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken, Zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen in teken en in taal,
straks, op uw nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal

Lied 666 uit het Liedboek, bij Handelingen 1:9-11,
door Hanna Lam



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Kerkdiensten vanaf 5 juli???

In het mei-nummer van Rijsoord aan 't Woord schreef ik dat we reikhalzend uitkijken naar het moment waarop we in de Opstandingskerk weer op zondag de eredienst met elkaar kunnen vieren. U zult waarschijnlijk net als ik met grote belangstelling de presentatie van de routekaart van het kabinet hebben beluisterd. De verspreiding van het Coronavirus lijkt langzamerhand onder controle te komen. Reden om de 'intelligente lockdown' stap voor stap te gaan versoepelen. Maar wel met de voet bij het rempe-daal om weer te kunnen ingrijpen indien dat nodig is. Immers er is nog geen vaccin beschikbaar waardoor het virus nog steeds slachtoffers maakt. Helaas ook bij ons in de gemeente.

Iedereen is blij met het vieren van de strakke teugels. We wennen weliswaar enigszins aan de opgelegde beperkingen, maar het is gelukkig nog niet gewoon. We laten ons op zondag inspireren door uitzendingen van kerkdiensten op TV en of radio. Echter hoe mooi dit ook is, we missen het echte samenzijn met elkaar, het samen luisteren, samen zingen en het samen bidden en danken. We missen de onderlinge verbondenheid, zo kenmerkend voor onze gemeente. De mogelijkheden om met behulp van steeds verder voortschrijdende techniek contact met elkaar te onderhouden kan dit niet vervangen.

We zijn daarom verheugd dat het waarschijnlijk, mits er geen opleving van het aantal besmettingen komt, weer wordt toegestaan om vanaf 1 juli kerkdiensten met maximaal 100 bezoekers te houden. Zij het onder stringente voorwaarden. Als kerkenraad denken we na over de wijze waarop de dienst op zondag gestalte kan krijgen. We maken daarbij dankbaar gebruik van het protocol dat de diensten-organisatie van de PKN heeft opgesteld. Het protocol schrijft voor dat er een gebruiksplan voor de kerk dient te zijn.

In dit gebruiksplan dienen o.a. de volgende maatregelen te zijn opgenomen:

- Het moet duidelijk zijn waar bezoekers wel/niet mogen zitten en lopen (en dat is nog niet zo eenvoudig, immers huisgenoten mogen wel bij elkaar zitten, alleenstaanden echter op de bekende 1,5 meter)
- Er moeten mensen zijn die toe zien op de naleving van de regels
- Bij de ingang wordt gecheckt of bezoekers gerelateerde Corona gerelateerde klachten hebben, in dat geval is namelijk toegang niet toegestaan
- Er dienen speciale voorschriften te worden opgesteld voor de kwetsbare groep mensen van 70 jaar en ouder
- Er mogen niet meer dan 100 mensen in de kerk zijn (inclusief koster, organist en predikant)
- Om te voorkomen dat het aantal kerkgangers wordt overschreden moet gebruik worden gemaakt van een reserveringssysteem
- Er kan nog geen gemeentezang plaatsvinden (zingen lijkt namelijk een grote verspreidingsbron te zijn)
- Etc

In de laatste nieuwsbrief van juni zullen we berichten of we de kerkdiensten per 5 juli weer mogen en kunnen hervatten. We hopen dat natuurlijk van ganser harte. Een ding is in ieder geval duidelijk.

Hoewel we natuurlijk het Evangelie niet voor ons zelf willen houden ontkomen we er niet aan om, zolang het bezoekersaantal is gelimiteerd, **toegang tot de kerkdiensten alleen open te stellen voor leden van de gemeente van de Opstandingskerk Rijsoord.**

Ronald Visser

OP ZOEK NAAR HET LICHT

'Weet je wat,' zeiden het broertje en het zusje,
'als we nu die grote bal van licht een achterna lopen,
dan wordt het niet donker voor ons!'

Zo gingen ze op zoek naar het licht dat hen
nooit verlaten zou.
Ze liepen wat ze konden, over de wegen,
over de heuvels.

Even dacht het broertje dat hij het licht kon pakken.
Het blonk in het water.
Hij greep ernaar, maar werd kletsnat.

Daar dan, die straal licht in het bos, zo voor het grijpen,
maar het was zo teer dat hij het niet kon vasthouden.
Ze holden verder over de velden, de zon achterna.
Het leek of de grote gouden bal dichterbij de aarde kwam.
Ze riepen: 'Blijft toch hier!'
Maar de zon luisterde niet en verdween weer achter de wereld,
wie weet, waarheen.

Toen gingen ze maar weer liggen
en het donker legde zich als een deken over hen heen.
Het broertje droomde
dat hij boos werd op de gouden bal die niet te pakken was.

Zijn zusje stootte hem wakker.'
'Kijk eens, daar schijnt licht door de bomen.
Het is helemaal van zilver. Een zilveren bal.
Zou dat een zusje zijn van de gouden bal?'
Voor het eerst zagen ze de maan.

De volgende morgen schrokken ze wakker.
Opeens stond een vrouw bij hen.
Ze zei: 'Wat doen jullie hier? Waar is jullie huis?'
'Och, we zijn op zoek naar het huis van licht,
waar het nooit meer donker wordt.'

'Ik denk dat dat nog ver zoeken is,' zei de vrouw.
In haar ogen blonken lichtjes.

En de kinderen voelden zich ineens thuis bij haar.
'Kom maar bij ons wonen,' zei de vrouw. 'Wij hebben geen kinderen.'

En ze nam de beide kinderen bij de hand en bracht hen thuis.
Ze waren op weg gegaan om de zon te zoeken
en vonden een thuis;

om het licht te zoeken dat nooit zal vergaan
en ze vonden de liefde.

Uit: Joanne Klink, Kinderen van het licht, Uitgeverij Ten Have - Baarn 2001:108-109



Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Kerkelijke stand

op 14 mei jl. is overleden

Dhr. Paulus Noordzij

in de leeftijd van 87 jaar.

Tot voor kort woonde Dhr. Noordzij aan Gerard Alewijnstraat 82, H.I.Ambacht

Verjaardagen juni

1 juni 1929
De heer J. Dorsman
A.M. de Jongstraat 45
2985 TA Ridderkerk

12 juni 1934
Mevrouw W. M. Tamerius
J.C. de Backstraat 36
2988 XJ Rijsoord

19 juni 1925
De heer Adr. Van Gameren
St. Jorisplein 80
2981 GG Ridderkerk

25 juni 1941
Mevr. J.C. Klootwijk
Mauritsweg 70
2988AL Rijsoord



Ik zal er zijn - lied van Sela, gezongen door Kinga Ban (1981-†2019)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

<https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg>



NBG Bijbelleesrooster

			Nachtelijk gesprek
zondag	31 mei	<i>Pinksteren</i>	
		<i>Tweede Pinksterdag</i>	Onderhandelingsresultaat
maandag	1 juni	Ruth 4:1-22	
dinsdag	2 juni	Psalm 104:1-18	Gods dag van de arbeid
woensdag	3 juni	Psalm 104:19-35	Diervriendelijk
donderdag	4 juni	Matteüs 8:2-13	Groot geloof
vrijdag	5 juni	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst
zaterdag	6 juni	Matteüs 8:23-34	Klein geloof
		<i>Trinitatis</i>	Live muziek
zondag	7 juni	Psalm 150	
maandag	8 juni	Romeinen 5:1-11	Als vijanden al verzoend
dinsdag	9 juni	Romeinen 5:12-21	Adam I en Adam II
woensdag	10 juni	Matteüs 9:1-8	Wie kan vergeven?
donderdag	11 juni	Matteüs 9:9-17	Wie kan genezen?
vrijdag	12 juni	Matteüs 9:18-26	Opleving
zaterdag	13 juni	Matteüs 9:27-34	Geestkracht of toverkracht?
zondag	14 juni	Matteüs 9:35-10:4	Bijzondere arbeiders
maandag	15 juni	Matteüs 10:5-15	Op weg zonder ballast
dinsdag	16 juni	Matteüs 10:16-23	Bereid je maar (niet) voor!
woensdag	17 juni	Matteüs 10:24-33	Luid en duidelijk
donderdag	18 juni	Matteüs 10:34-11:1	Wat is het je waard?
vrijdag	19 juni	Psalm 69:1-13	Het hoofd boven water houden
zaterdag	20 juni	Psalm 69:14-30	Red mij!
zondag	21 juni	Psalm 69:31-37	Genade en recht
maandag	22 juni	Romeinen 6:1-14	Niet meer zondigen
dinsdag	23 juni	Romeinen 6:15-23	Wie is je baas?
woensdag	24 juni	Romeinen 7:1-12	Huwelijk als metafoor
donderdag	25 juni	Romeinen 7:13-25	Tweestrijd
vrijdag	26 juni	Romeinen 8:1-11	Geestelijk leven
zaterdag	27 juni	Romeinen 8:12-25	Kinderen
zondag	28 juni	Romeinen 8:26-39	Geestelijke bijstand
maandag	29 juni	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte
dinsdag	30 juni	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid

Bedankt!!!

Hierbij bedank ik nogmaals iedereen die mij kaarten hebben gestuurd en ook die mij gebeld hebben

Het effect van de hormoon kuur en bestralingen is zeer goed het PSA (prostaatwaarde) is onmeetbaar laag na een paar weken

Blijf wel onder controle iedere drie maanden

Vriendelijke groet Henk van der Starre

Beste Gemeenteleden,

Wat is het fijn om in deze tijd lid van de kerk te zijn en te mogen ervaren ondanks we niet wekelijkse samenkomsten kunnen houden er zoveel voor ons gedaan wordt.

Pastorale zorg, de chocolade paaseitjes, brieven die we ontvangen per email of bezorgd worden, de orgelconcerten, kaarten, telefoon het is te veel om op te noemen.

We zien ernaar uit om in de toekomst weer de dienst in de kerk te mogen beleven.

Hartelijk dank voor alles wat er gedaan wordt voor ons.

Janny Klootwijk

Herinneringen....

Als een van de jongsten de gehele oorlog meegemaakt. Al weet ik er niet veel van, alleen als 5 jarige werd ik bij de burens gebracht. Voor het raam aan de wegzijde gezet, uitzicht op de tuinderij aan de overkant. Daar waren de broer en zussen en buurt aan het schaatsen en priksleeën. De tuinderij was in de hongerwinter 1945 onder water gezet door de Duitsers. Vlak voor de bevrijding hebben soldaten in de voorkamer geslapen.

4 mei 1940: Geboortedag, 4 mei 1945: Dodenherdenking

Maandag 4 mei 2020: een vreemde verjaardag, geen bezoek aan huis.

Druk telefoongebruik: Arie en mijn 3 zussen hebben mij 3 uur aan de telefoon gehouden ook Fam. den Hoedt en van de kerk.

Ook van de kerk bloemen op de stoep, gebracht door Pastorale medewerkster.

Kaarten via de Post in mijn brievenbus naast mijn voordeur, daarvoor mijn vriendelijke dank.

We hebben Dodenherdenking helemaal gezien op de Dam in Amsterdam, andere jaren alleen de kranstlegging en de 2 minuten stilte.

Groetjes,
Janny en Cor Bakker

Zie op Hem.

Weet jij je afhankelijk van je Schepper die leeft?
Die hemel en aarde en zelfs jouw leven in handen heeft?

Als zoveel mensenlevens in gevaar dreigen te zijn
Het virus nog steeds verder wordt verspreid
Wat zijn wij mensen dan kwetsbaar en klein.
Als we zien hoe de wereld verandert
Binnen zo'n beperkte tijd.

Hoe heerlijk is het dan dat juist wij
als christenen in deze tijd
Onze blik mogen richten naar boven
Omdat wij zeker mogen geloven
Dat midden in alle onzekerheid die de wereld beleeft.
Wij mogen bouwen op Christus
Die nooit verdwijnt en eeuwig leven geeft.

Wat een rust midden in een chaotisch bestaan.
Laten we bidden dat iedereen deze woorden leert verstaan.
Daar komt het uiteindelijk op aan.
Ons land (en de wereld) heeft God zo nodig
Gebed is daarom absoluut niet overbodig.
Ook al leeft het zolang al zonder God voort
dan juist nu wordt Zijn stem gezien en gehoord.

Zie het als kostbaar moment om juist nu
Hem de eer te geven
door in vertrouwen voor Hem te leven.
En zo de verspreiding van Zijn Naam
Hoop voor de WERELD-
de wereld door te laten gaan.

!! Hij kan en wil en zal in nood
zelfs bij het naderen van de dood.
Volkomen uitkomst geven.

(geschreven door Christina van den Berg)(ingezonden door Ria Bode)



Boeken uitleen vanuit de kerk

Mensen die boeken willen lenen kunnen deze lenen
uit de zogenaamde boekenkast die in de hal van de
kerk staat.

De animo om zelf te komen was te gering. Waar-
schijnlijk lenen mensen boeken van elkaar en dat is
natuurlijk ook prima. Mochten er toch boeken nodig
zijn dan breng ik die graag bij u thuis of we maken
een afspraak in de hal van de kerk zodat u zelf boe-
ken kunt uitzoeken.
Hiermee komt de boeken uitleen op de woensdagoch-
tend dus te vervallen.

Hartelijke groet van Ria Bode tel: 0180-426208



In memoriam - Mevr. Mien van Bruggen - Kwint

Op zaterdag 16 mei j.l. Is mijn moeder Mien van Bruggen-Kwint, in haar woonplaats Den Helder overleden. Zij is bijna 93 jaar oud geworden.

Ze was sinds 28 oktober 2010 weduwe van mijn vader Joop van Bruggen. De ouders van mijn moeder waren binnenschippers, en een foto van het schip waarop zij geboren is, hebben wij gebruikt voor haar rouwkaart.

In september 1955 kwamen mijn ouders vanuit Harderwijk naar Rijsoord omdat mijn vader een baan kreeg bij de Roteb in Rotterdam. Zij werden lid van onze kerk waarbij er eerst nog gekerkt werd in het kerkje aan de Zwaan, een loods van Paul Bestebreurtje, en toen die kerk werd gesloten gingen we naar het kerkgebouw wat nu nog steeds onze kerk is, de eerste jaren met de Kerkbus van Ringelberg.

Mijn moeder had de capaciteiten, maar zeker ook de wil om door te leren, maar als oudste van negen kinderen van een arme binnenschipper was dat, zoals zoveel kinderen in die tijd, uitgesloten. Zij moest helpen in het gezin omdat haar moeder, mijn Oma, tijdens het varen ook schippersknecht was.

Toen mijn moeder 18 was ontmoette ze mijn vader die in Arnhem woonde, en na een tijdje vonden mijn Opa en Oma het tijd om haar op de Rijnkade in Arnhem van boord te zetten zodat ze met hulp van mijn vader en zijn ouders een betrekking kon zoeken. Van het een kwam het ander, en na zeven jaar verkering zijn mijn ouders in 1952 getrouwd en gingen in Harderwijk wonen, hier zijn drie kinderen geboren, de tweeling Henk en Beppie, en Jos die later op 16 jarige leeftijd is omgekomen bij een verkeersongeluk.

Zoals al gezegd kwamen ze in 1955 naar Rijsoord, waar nog twee kinderen werden geboren, Wim en Willy.

Mijn vader is diverse malen diaken geweest en ook voorzitter van de diakonie. Mijn moeder voelde nog steeds het gemis van het niet kunnen doorleren, en is toen naar de toenmalige moedermavo in Rotterdam gegaan en slaagde hier met mooie cijfers. Ze is toen nog doorgedaan met de Havo maar heeft dit niet kunnen afmaken vanwege de gezondheid van mijn vader.

Mijn moeder had het toen druk want naast het leren was ze ook scriba geworden van de kerk gedurende 2 periodes en was ook notulist van de classis, ondanks de spanning die dit werk met zich meebracht genoot ze hier erg van.

In 1978 zijn we als gezin verhuisd naar de toen net gebouwde Mauritshoek waar ze tot 1993 hebben gewoond. Mijn ouders zijn toen naar Den Helder verhuisd waar mijn jongste zus Willy vlakbij woont. Een wonderlijk toeval is dat mijn moeder ook in Den Helder geboren is, maar dat kwam omdat het schip van mijn Opa toen toevallig in Den Helder lag om zand te lossen voor de bouw of verbouw van het gemeentehuis aldaar.

Ze hebben nog een paar mooie jaren gehad daar, maar op een gegeven moment kreeg mijn vader Alzheimer en werd begin 2010 opgenomen in een verpleeghuis, waarna hij in oktober is overleden. Mijn moeder bleef nog een paar jaar zelfstandig wonen tot ook haar gezondheid minder werd, ze had al dertig jaar suikerziekte, in januari 2018 is ze ook in een verpleeghuis opgenomen.



Mijn moeder was een sterke vrouw en het geloof speelde daar een grote rol in. Ze vond zelf dat ze een rijk en vol leven had, Ds. Keuning van de kerk in Den Helder vroeg haar een cijfer voor haar leven te geven, zonder hier lang over na te denken zei ze 'een acht'!

De laatste jaren was haar motto "Als ik ga slapen en niet meer wakker wordt is het goed, maar als ik wakker wordt maak ik er toch weer een mooie dag van", een regel die ook op haar rouwkaart staat.

Mijn moeder is overleden in het rotsvaste vertrouwen dat zijn weer is herenigd met haar man en haar zoon.

Ik heb dit geschreven omdat mijn ouders dus 38 jaar lid zijn geweest van onze kerk, en veel mensen ze zich nog wel herinneren.

Wim van Bruggen

Vaste Vrijwillige Bijdrage en gemiste collectes kerk

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2020".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand juni zal plaatsvinden op 29 juni 2020.

Uw bijdrage voor de gemiste collectes kunt u ook op bovengenoemd rekening overmaken, onder vermelding van "gemiste collectes kerk".

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 25 april 2020 t/m 22 mei 2020)

Via de Rabobank	voor collectes kerk	€ 200,00
Via de Rabobank	voor collectes kerk	€ 100,00
Via de Rabobank	voor collectes kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor collectes kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor collectes kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor collectes kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor collectes kerk	€ 25,00
Via de Rabobank	voor collectes Kerk	€ 20,00
Via de Rabobank	voor collectes kerk	€ 10,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor collectes kerk	€ 40,00
Via dhr. W.A. IJsselstein	wijkgeld Elisabeth	€ 10,00
Via mw. W. van Prooijen	voor de kerk	€ 30,00
Via mw. W. van Prooijen	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. E.M. Lagendijk	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 100,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 25,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



Lieve mensen,

Langs deze weg wil ik je laten weten dat ik per 25 mei een nieuw adres heb:

De Hoge Bogerd 74
3342 GB Hendrik-Ido-Ambacht

Ook heb ik een nieuw mailadres: p.v.oorschot58@gmail.com
en mijn telefoonnummer is: 0628038490

Je bent van harte welkom om me eens op te komen zoeken!

Hartelijke groet,
Piet van Oorschot



Update World Servants

Beste Gemeenteleden,

De wereld staat op zijn kop, ver weg en dichtbij. Allereerst hopen wij dat het met u, en u naasten goed gaat.

Helaas kunnen we elkaar niet ontmoeten tijdens de zondagmorgen-diensten, koffieochtenden, eetcaféavonden etc. Vandaar dat we u op deze manier een update willen geven betreft het project in Kathmandu waarvoor we de afgelopen twee jaar op diverse momenten aandacht voor hebben gevraagd in de kerk.

Tot het moment van schrijven, maandagavond 18 mei 2020, zijn de voorbereidingen voor de reis naar Nepal zo veel mogelijk doorgegaan. Misschien tegen beter weten in bleven wij hopen dat de reis door kon gaan en het doel, bouwen aan verandering, zou kunnen worden behaald. Een online voorbereidingsweekend via Zoom was hier onder andere onderdeel van, met ruim 700 "Servants" hebben we op zaterdag 25 april een voorbereidingsdag gehad voor als het dan toch....

Hoewel de veiligheid van de groep altijd voorop heeft gestaan was het vooral afwachten naar de besluiten van de vliegmaatschappij waarmee al ruime tijd geleden contracten waren aangegaan. Gelukkig is met de vliegmaatschappij overeengekomen dat de tickets geldig blijven en dat we volgend jaar van het contract gebruik kunnen maken. Hoewel het enorm jammer is dat het dit jaar niet door kan gaan is het fijn dat er duidelijkheid is en dat de veiligheid voorop staat.

Belangrijk om te vermelden is dat World Servants de afspraken met de lokale gemeenschappen nakomt en dat de projecten zijn uitbetaald, uw geld komt dus zeker goed terecht. De gemeenschappen in alle projectlanden staan te popelen om met de groepen samen te werken en kijken uit naar onze komst. Zij zijn geduldiger dan wij in Nederland en kijken er vooral naar uit om samen te werken. Alleen in geval van nood zal de gemeenschap alvast (een deel) van het project bouwen, dan doen we in 2021 extra werkzaamheden.

Natuurlijk zijn er kosten die opnieuw gemaakt moeten worden, hiervoor worden wij uitgedaagd om nog ongeveer duizend euro bij elkaar te verzamelen. Hoewel er nu belangrijker zaken spelen hopen we dat we zodra we weer fysiek bij elkaar kunnen zijn we weer iets leuks kunnen organiseren. Na deze gekke periode is een mooie avond samen des te mooier!

We willen afsluiten met een citaat uit de brief die wij ontvingen van Gerben Huisman, directeur van World Servants:

"We zijn er blij mee dat we toch samen kunnen blijven bouwen aan verandering en samen kunnen afmaken waaraan we begonnen zijn. Corona houdt ons nu tegen, maar dat stopt onze passie om het verschil te maken niet! In 2021 gaan we doen wat we van plan waren en beloofd hebben aan de mensen in Nepal en onze duizenden sponsors. En tot die tijd trekken we samen op om dat voor elkaar te krijgen."

Stay safe!

Rick Bezemer & Niels Baars





Stand per 22 mei 2020:

Door 135 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 65.310,96. Hartelijk dank daarvoor!

Van 58 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2020" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

Lieve gemeenteleden

Op 25 maart gingen Bas en ik even een wandeling maken naar Rijsoord om de post op te halen in de kerk, met grote gevolgen.

Ik struikelde bij het oversteken, kwam te vallen, een gat in mijn hoofd en mijn bovenarm gebroken. Met de ambulance afgevoerd naar het Maasstad Ziekenhuis, waar ze op de gemaakte foto een gecompliceerde breuk zagen. Door het vele vocht kon er niet meteen geopereerd worden en mocht ik tot de operatie naar huis. Dat was een zeer pijnlijke periode en wat is het dan fijn als je een man hebt die alles kan en met liefde alles voor je doet en verzorgt (hij kan zo de verpleging in).

Het was ongelooflijk hoe snel ik, ondanks de coronacrisis, heel veel kaarten met lieve woorden, telefoontjes en bloemen kreeg, waarvoor ik iedereen wil bedanken. Het voelde als een warme deken om je heen!

Ik ben op 3 april geopereerd en hoefde gelukkig niet in het gips. De arm mocht ik 6 weken niet belasten, maar wel bewegen. Na veel oefenen zit er al weer aardig wat beweging in en mag ik hem inmiddels ook al gaan belasten. Bas heeft al wat kleine werkzaamheden aan mij overgedragen.

Het zal nog enige tijd duren voordat alles weer goed werkt, maar geduld is een schone zaak. Hopelijk zien we elkaar binnenkort weer in de kerk.

Een lieve groet van Marja en Bas Sintemaartensdijk

De effecten van het virus op een andere manier beschreven

De aardappelboer zit in de puree
 De tandarts trekt het niet meer.
 De elektricien kan de spanning niet meer aan.
 De piloot zit aan de grond

De exporteur voert niets meer uit
 De kweker zit op zwart zaad
 De kappers zitten met de handen in het haar
 De kroegbaas is goed zat

De gids is de weg kwijt
 De reisleider komt er niet meer uit
 De stratenmakers staan op straat
 De zwemleraar gaat kopje onder.

De brandweermannen zijn uitgeblust
 De opticien wenst iedereen sterkte
 De treinmachinist is het spoor bijster
 De postbode is erg bezorgd

De wielrenner kan niet rondkomen
 De imker kan er met de kop niet bij
 De uroloog is pissig
 En de deejay die draait door

De gynaecoloog bevalt het niks
 De calculator rekt nergens meer op
 De loodgieter staat het water aan de lippen
 De toiletjuffrouw zit in de shit

De voetballer heeft geen doel meer
 De windmolens gaan in hoger beroep
 De inpakkers kunnen wel inpakken
 Voor behangers is geen rol weggelegd

De rijinstructeur kan niet schakelen
 Bij de cardioloog komt het 'hart' aan
 De cartoonist ziet geen tekenen van herstel
 De audicien vind het ongehoord

De baggeraar vind het bagger
 De dermatoloog krijgt het vel over de neus
 De diëtist word aan het lijntje gehouden
 De frezer heeft niets meer te vrezen

De nagelstylist heeft geen nagel om aan het gat te krabben
 De boswachter ziet door de bomen het bos niet meer
 De slaggers hebben niet genoeg vlees op de botten
 En de dokter is er goed ziek van

virus

Een goede vriend

De ouderdom komt ons allemaal tegemoet
en dat ontnemt je soms de moed.
We willen nog zo graag! Doch alles gaat wat traag.

Pijntjes en kwaaltjes komen op ons af, dat vindt je wel een straf.
Toch komen er wel eens prettige dingen in je leven
waardoor je steun wordt gegeven.

Zo heb ik door bemiddeling van iemand een goede vriend gekregen.
In het begin voelde ik me wat verlegen, doch het viel al met al nogal mee
We zijn gezellig met z'n twee.

We moesten even aan elkaar wennen, en elkaar wat beter leren kennen
Samen naar buiten, 't was even vreemd,
Je weet wel hoe dat gaat, er wordt zo gauw gepraat.

We gaan samen de boodschappen doen, of gezellig naar het plantsoen
Als ik moe ben kan ik even gaan zitten, hij blijft toch rustig en begint nooit te vitten

Hij heeft namelijk een eindeloos geduld, doch hij blijft in stilzwijgen gehuld.
We gaan samen zo'n beetje overal naar toe,
door hem ben ik gelukkig niet zo gauw meer moe.

Het leven is voor mij wel weer de moeite waard, hij is altijd rustig en bedaard.
Maar... hij gaat niet mee naar bed, 's nachts wordt hij buiten de deur gezet
Niet dat hij snurkt, oh nee, dat is wel ok.

De volgende dag gaan we weer wat wandelen,
want ik weet hoe ik hem moet behandelen.
Door hem neem ik weer deel aan het leven, en hij heeft mij heel veel steun gegeven

Nu ben ik hem wel aan het roemen
maar ik vergeet n.b. zijn naam te noemen
Wij zijn nog steeds samen, zonder gemor,

Hij is namelijk mijn rollator

(ingezonden door een gemeentelid)

LUISTERTIPS op YOUTUBE



Wie in het bezit is van een tablet of computer met internet kent vast wel het programma 'YOUTUBE'. Hier zijn miljoenen filmpjes te bekijken van allerlei aard, maar ook prachtige liederen te beluisteren.

Bij het kijken naar kerkdiensten of programma's als 'Nederland zingt' worden er soms liederen gezongen waarbij je denkt: 'Ik zou het nog wel eens willen horen'. Daarbij is Youtube een fantastisch medium.

U heeft het waarschijnlijk al gezien in de Nieuwsbrief en ook vaker in Rijsoord aan 't Woord: een zogenaamde hyperlink, dit is een onderstreepte code, vaak in kleur.

Als u drukt op Ctrl + linkermuisklik wordt op zo'n hyperlink, komt u vanzelf bij Youtube, bij het betreffende lied. Heel eenvoudig!

Ook op 24 mei werd er bij Hour of Power weer zo'n prachtig lied langs: 'All to Jesus, I surrender'. Heer, Ik geef me helemaal aan u.
Het luisteren waard!! De hyperlink:

<https://www.youtube.com/watch?v=7x2lpLSfq8&list=RDcTcOQZQP6vY&index=2>

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 mei 2020.

Anders dan anders

Omdat we wegens de Coronacrisis niet als kerkenraad bij elkaar kunnen komen hebben we op 29 april 2020 geprobeerd een digitale vergadering op te zetten via Google Hangout. Op 29 april lukte het niet om alle kerkenraadsleden op onze beeldschermen te krijgen waarna we een ander manier hebben gezocht om toch als kerkenraad over een aantal zaken te vergaderen en besluiten te nemen. Daartoe heeft de voorzitter van de kerkenraad een agenda gemaakt waarin gevraagd werd naar ieders reactie op vooraf gestelde vragen. Alle kerkenraadsleden kregen 5 dagen de tijd om via digitale weg een reactie te geven op deze vragen. Van alle reacties is een notulen gemaakt.

De voorzitter heeft in de agenda een gebed verwoord en daarna de tekst van Psalm 91, een Psalm over Gods bescherming in tijden van nood.

Alle activiteiten, binnen en buiten SARI verband, die zouden plaatsvinden tot en met Pinksteren zijn helaas afgelast wegens het Corona virus.

Het zoeken naar opvolgers voor de vacatures die ontstaan en zijn afgekondigd gaat door. Er zijn 6 vacatures. Het gaat om 1 diaken en 5 pastoraal medewerkers. De door gemeenteleden ingediende namen worden verdeeld over enkele kerkenraadsleden zodat contact kan worden gezocht.

De geplande evaluatie onder de aanwezige gemeenteleden van de dienst met Bidstond wordt uitgesteld.

We moeten als kerkenraad een gebruiksplan maken voor als de kerk weer in gebruik genomen mag worden. We volgen de afspraken vanuit het kabinet en moeten ook in onze kerk de nodige voorbereidingen/ aanpassingen treffen. We denken mee met de diaconie over hoe bijvoorbeeld de collecten en het Heilig Avondmaal straks vormgegeven kunnen worden met inachtneming van alle regels.

Vanuit de SARI kerken is er het voorstel om mee te doen aan gezamenlijke diensten die vanuit De Levensbron uitgezonden zullen worden. De Levensbron heeft namelijk de mogelijkheid gekregen om beelden uit te zenden. Er zal een schema worden gemaakt welke kerk op welke zondag voorgaat.

We hebben vernomen hoe hoog de nood in onze zustergemeenten in Rwanda is nu ook daar de bevolking wordt getroffen door het Corona virus en de gevolgen daarvan voor inkomen en voedselvoorziening. De diaconie wordt gevraagd om een financiële bijdrage. Tevens zal in het juni-nummer van Rijsoord aan 't Woord dit probleem onder de aandacht worden gebracht van de gemeenteleden met het verzoek tot financiële hulp.

Als afsluiting is in de agenda een hyperlink opgenomen naar lied 940 uit het liedboek met als tekst:

‘Verberg mij nu onder uw vleugels Heer.

Houd mij vast, in uw sterke hand’.

Verslag gemaakt door Caroline Bode, scriba

In memoriam Paulus Noordzij

Op donderdag 14 mei jl. overleed Paulus Noordzij op de leeftijd van 87 jaar.

Paul Noordzij werd geboren in Pernis. Zijn vrouw Maria de Klerk kwam uit Rhoon, maar samen steken zij neer aan de Pruimendijk, eerst met een boomgaard, later hielden zij kippen en verkochten eieren.



'Voor hem kwamen zijn gezin en anderen altijd op de eerste plaats.' Hij was een vriendelijke man en heel zorgzaam van aard. Hij werd mantelzorger toen bij zijn vrouw een ziekte werd geconstateerd. Na het overlijden van moeder Rie, in de winter van 2003 bleef hij klaarstaan voor zijn beide dochters Paula en Marjan. Marjan kreeg met Nico het enige kleinkind, Desiree. Opa was heel trots op zijn kleindochter.

Naast zijn vrouw moest hij helaas ook beide dochters afstaan aan de dood, maar zij bleven leven in zijn hart.

De laatste jaren woonde hij in Hendrik-Ido-Ambacht. Oude bureu uit Rijsoord of mensen van de Opstandingskerk waren altijd welkom. Hij was trouw en behulpzaam, zei niet gauw dat iets niet kon. De laatste jaren tobde hij wel met zijn gezondheid, maar hij wilde graag nog even blijven, ook voor zijn kleindochter Desiree.

Tot het einde toe was hij helder van geest en zo kwam zijn sterven toch nog onverwacht.

Op woensdagmiddag 20 mei, de dag voor Hemelvaart, sloten wij de levensweg die we samen met hem gingen af en begroeven zijn lichaam op begraafplaats 'Vredehof' in Ridderkerk.

Dit gebeurde in besloten kring, met familie en naasten, maar we mogen weten dat velen daarbuiten in dankbare herinnering aan hem zullen terugdenken. In geloof zingen wij: 'Wat in hemel, zee of aard / woont, is in zijn hand bewaard.' (Psalm 146:3)

Ds. G.H. Offringa

Zomaar de ander

Zomaar
op het
juiste moment
is er
die ander
voor jou

zomaar
een arm om je heen
een hand om jouw hand
een oor dat luistert
een blik vol begrip
een woord dat raakt
een mond die bemoedigt

zomaar
onverwacht
komt God
jou
door die ander
tegenmoet



Geschreven door Rita Renema-Mentink, ingezonden door een gemeentelid

Hulp nodig in Rwanda



Tijdens de twee bezoeken die ik aan Rwanda mocht brengen ben ik onder de indruk geraakt van de warmte van de bevolking.

U weet natuurlijk ook wel dat geluk niet zit in materiële rijkdom, maar de levensvreugde van de mensen daar, die meestal wonen in een eenvoudig huisje van leem, zonder vloerbedekking, zonder elektriciteit, zonder waterleiding, heeft op mij grote indruk gemaakt. Ze waren tevreden met twee eenvoudige maaltijden per dag... maar door de wereldwijde pandemie zijn er grote problemen.

We kregen onlangs een brief van Ds. Jerome Bizimana, bij u wellicht bekend als de voorzitter van het Uitwisselingscomité, hij heeft onze gemeente meerdere keren bezocht. Hij schrijft:

“Ook Rwanda is getroffen door het COVID virus en de Rwandese regering heeft maatregelen genomen om de uitbreiding van het virus te beperken. Deze maatregelen bestaan onder andere uit het tegengaan van verplaatsingen, vermijden van grote bijeenkomsten waaronder kerkdiensten, fysieke vergaderingen en in kantoren en ook het sluiten van de scholen (kleuterschool, lagere school, voortgezet onderwijs en universiteit). Deze maatregelen gelden totdat een nieuwe order wordt gegeven. De mensen moeten binnen blijven. De minister van gezondheid geeft iedere dag een bericht uit van het aantal besmettingen en hij roept de mensen op de maatregelen op te volgen.

Zoals jullie begrijpen hebben deze maatregelen de activiteiten op alle niveaus getroffen. Het leven van de mensen in het algemeen is getroffen, maar in het bijzonder van de armen, de ouderen, de mensen die leven van het loon van hun dagelijks werk, zonder onze predikanten te vergeten die leven van de collectes van de gemeenteleden. Voor de mensen die niet werken en daarom geen salaris ontvangen, betekent dit geen eten.

De Rwandese regering is begonnen om eten uit te delen bij de armen thuis. Ook zijn er mensen die hun burens helpen en in de Presbyterie Remera helpen wij ook mensen, maar het blijft ernstig. De president van de EPR heeft een beroep gedaan op alle leden van de kerk om te denken aan deze mensen en met hen te delen gedurende de tijd van de strijd tegen het COVID-19 virus. Toch is het aantal van de behoeftigen in de Rwandese gemeenschap veel groter dan de middelen die de kerken en andere instellingen beschikbaar hebben. “

Nadat deze brief ontvangen is heeft het Regionale Uitwisselingscomité € 1500,- gestort uit de kas om de eerste nood te lenigen. Meer hulp is echter nodig. De kerkenraadsleden waren unaniem van mening dat we onze broeders en zusters in Rwanda willen helpen, de diaconie heeft al een eerste gift gedaan. Ik wil u als gemeenteleden vragen om, indien mogelijk, ook uw steentje bij te dragen.

Dit kunt u doen door een gift over te maken op het bankrekeningnummer van onze diaconie:
IBAN NL56 RABO 0355 4039 43 onder vermelding van ‘Gift Rwanda’. Onze diaconie zorgt dan dat het op de bestemde plaats terechtkomt.

Hartelijk dank namens al die lieve, warme, gastvrije broeders en zusters in Rwanda.

Ellie Lagendijk



*Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Lied 416