

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten, bij de diensten. . . . .	2,3
Wij gedenken, A Dieu, zomervakantie predikant. . . . .	4,5
Uitnodiging Kerkdienst 5 juli, inloopochtenden, zieken(t)huis . . . . .	6,7
Kerkelijk bureau, kerkelijke stand, verjaardagen, vandaag. . . . .	8,9
Bedankjes, product van de maand, vakantietas . . . . .	10,11
Bazaar 2020, oproep: weekendje weg voor het goede doel . . . . .	12,13
Bericht van de jeugdraad, kort verslag kerkenraadsvergadering. . . . .	14,15
Vrijwilligers gezocht, collectes, VVB, ontvangen giften. . . . .	16,17
Kerkbalans, Collecte maand juli, let your light shine . . . . .	18,19
Bijbelleesrooster Juli en augustus . . . . .	20,21
Het mannetje van Venetië. . . . .	22,23
Het allereerste . . . . .	24

**Van de redactie**

Het is zomer! De zon schijnt uitbundig, de bloementuin toont zijn kleurenpracht en op 5 juli mogen we weer met elkaar een kerkdienst beleven!

Genoeg redenen voor grote dankbaarheid!

Het zal wel wennen zijn, voorlopig niet zingen, niet op uw eigen vertrouwde plaats zitten... maar we mogen elkaar, mits op 1,5 meter afstand, weer ontmoeten!

Wat een feest!

Voor u ligt de zomereditie van Rijsoord aan 't Woord. Hierin staan, zoals vanouds, weer de kerkdiensten vermeld. Helaas is het nog niet toegestaan om in ander verband samen te komen, de inloopochtenden kunnen nog niet worden gehouden en in het bericht van de bazaarcommissie kunt u lezen dat ook onze jaarlijkse bazaar helaas geen doorgang kan vinden. Maar ook dit zal op termijn weer mogelijk zijn. We mogen erop vertrouwen dat op enig moment alles weer 'normaal' zal worden.

U vindt in deze editie weer liederen en gedichten die hoop en vertrouwen uitdrukken. Wat zijn we gezegende mensen dat we nog wel in vrijheid van de natuur kunnen genieten! Zeker nu de zomer voor ons ligt kunnen we ons blijven verwonderen over onze prachtige schepping! We wensen u een fijne zomer!!



**Stencilen:**

Maandag 24 augustus  
Jan Monteban



**Bundelen:**

Woensdag 26 augustus  
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder  
Tel.: 0180 787552

**Colofon**

Inleveren van kopij voor september  
met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 21 augustus** bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

## **Erediensten**

*(Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%–36%–14%)*

### **Zondag 5 juli 2020**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : Kerk in Actie Binnenlands diaconaat  
Onderhoud gebouwen  
Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Zondag 12 juli 2020**

09.30 uur : Mw. M. Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : Kerk  
Onderhoud gebouwen  
Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Zondag 19 juli 2020**

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland  
Koster : Henk van Maastricht  
Collecte : Diaconie  
Onderhoud gebouwen  
Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Zondag 26 juli 2020**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Koster : Hans Vietsch  
Collecte : Kerk  
Onderhoud gebouwen  
Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Zondag 2 augustus 2020**

09.30 uur : Mw. Ds. M. Moerland, Zwijndrecht  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : Diaconie  
Onderhoud gebouwen  
Jeugdwerk

### **Zondag 9 augustus 2020**

09.30 uur : Ds. C.P.M. Verrips, 's Gravezande  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : Kerk  
Onderhoud gebouwen  
Jeugdwerk

**Zondag 16 augustus 2020**

09.30 uur : Mw. Ds. A.J.T. Bouwman, Papendrecht  
 Koster : Henk van Mastrigt  
 Collecte : Diaconie  
 Onderhoud gebouwen  
 Jeugdwerk

**Zondag 23 augustus 2020**

09.30 uur : Ds. H. IJzerman, Rotterdam  
 Koster : Hans Vietsch  
 Collecte : Kerk  
 Onderhoud gebouwen  
 Jeugdwerk

**Zondag 30 augustus 2020—Viering Heilig Avondmaal (onder voorbehoud)**

09.30 uur : Ds. D.G. ter Horst, Hellevoetsluis  
 Koster : Henk van der Starre  
 Collecte : Diaconie  
 Onderhoud gebouwen  
 Jeugdwerk

***Bij de diensten***

In deze zomertijd lezen we verder in het evangelie zoals Matteüs het schreef. De roeping en uitzending van de discipelen kwam in juni al aan de orde. Op de televisie is een EO-serie te zien over de apostelen van Jezus. Presentator Kefah Allush reist door *de wereld* van het vroege christendom. Hij vraagt zich af wat er na Jezus' hemelvaart gebeurde. Uiteindelijk gingen miljarden mensen Jezus volgen, maar daar zag het in het begin niet altijd naar uit. De volgelingen van Jezus werden gezien als een kleine Joodse sekte. Dit historische perspectief geeft ons te denken: wie zijn wij als christen, in onze tijd?

Onze kerkdiensten vinden plaats onder voorbehoud van de maatregelen in verband met de dreiging van het coronavirus. In de maand juli mogen er weer bijeenkomsten gehouden worden met 100 mensen. Zij moeten dan wel op anderhalve meter afstand van elkaar gaan zitten. In de ruimte van onze kerk is het mogelijk om op die manier een samenkomst te houden. Elders zullen we u op de hoogte houden over de voorwaarden waaronder wij in Rijsoord samen kunnen komen.

Op **zondag 5 juli** hebben we na lange tijd weer een eerste dienst. Alleen al om die reden zal een bijzondere dienst zijn. We volgen de gebruikelijke orde van dienst, maar we zullen niet zingen. We luisteren naar liederen die op het orgel worden gespeeld of tevoren zijn opgenomen. Tijdens deze dienst herdenken we de leden van onze gemeente die ons in de afgelopen maanden zijn overleden. De mensen van voorbij die met ons verweven zijn in liefde en verhalen.

Op **zondag 12 juli** hoopt mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel bij ons voor te gaan.

Op **zondag 19 juli** komt ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland naar Rijsoord.

Op **zondag 26 juli** mag ik zelf weer voorgaan in de Opstandingskerk.

Op **zondag 2 augustus** is mw. ds. M. Moerland uit Zwijndrecht onze voorganger.

Op **zondag 9 augustus** zal ds. C.P.M. Verrips uit 's-Gravenzande voorgaan in onze kerk.

Op **zondag 16 augustus** zal mw. ds. A.J.T. Bouman uit Papendrecht onze voorganger zijn.

Op **zondag 26 augustus** gaat ds. H. IJzerman uit Rotterdam bij ons voor.

Op **zondag 30 augustus** staat een viering van het heilig Avondmaal gepland. Gezien de huidige maatregelen is dit onder voorbehoud. Over het avondmaal is altijd veel nagedacht en geschreven. De sacramenten van doop en avondmaal hebben een verbindende kracht, ook tussen de verschillende christelijke kerken (oecumene). Maar je kunt het ook persoonlijker zien. Zo meende de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945) dat de viering van het avondmaal letterlijk en figuurlijk broodnodig was, al was het maar om je eigen beperkte leven in het licht van het evangelie te blijven zien. Op deze Avondmaalszondag is ds. D.G. ter Horst uit Hellevoetsluis onze voorganger.

Laten wij het evangelie in ere houden, onze gebeden blijven zeggen, en de naam van God blijven loven. Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

### **Wij gedenken...**

Op vrijdag 12 juni 2020 is op 87-jarige leeftijd overleden **Pieter Johannes Sinterniklaas**.

Na zijn operatie in november vorig jaar verbleef hij sinds februari van dit jaar in verpleeghuis Waerthove te Sliedrecht.

De maatregelen rondom het coronavirus beperkten het bezoek tot een minimum, maar dankzij de liefdevolle verzorging in het huis schikte hij zich in zijn lot.

Begin deze maand kreeg hij koorts, een oorzaak werd niet gevonden, maar na een kortstondig ziekbed is hij overleden. Zijn dochter Conny was die laatste dagen dicht bij hem.

Tijdens de afscheidsdienst, op vrijdag 19 juni in de Opstandingskerk in Rijsoord, vertelde zij over het geloof dat steun gaf in de donkere uren, over de liederen en gebeden die opkwamen uit het hart.

We konden luisteren naar juist deze liederen, die ook klonken als orgelspel. De kleinkinderen spraken ontroerende woorden over hun opa, over de blijdschap die de achterkleinkinderen hem hebben gegeven.

Als tekst voor de overdenking was Psalm 42 gekozen.

Bij de woorden van deze Psalm dachten we terug aan zijn leven. Hoe hij als jonge man na de watersnoodramp van 1953 als hulpverlener was ingezet. Hoe hij midden jaren '70 in het Zwitserse Genève een hartoperatie onderging. We mochten danken voor zijn werk als boekhouder van onze kerk in de moeilijke jaren '80, toen ook al een crisistijd. En hoe hij daarna vele jaren trouw kerkdiensten opnam op cassetteband voor onze gemeenteleden die door ziekte of leeftijd thuisgebonden waren.

De laatste maanden waren moeilijk voor hem. Hij was afgesneden van vrouw en kinderen, familie en vrienden. Geen kerkdiensten meer, ook niet in het verpleeghuis. In Psalm 42 vragen de mensen rondom de dichter: Waar is dan je God? Het lied eindigt toch met woorden van vertrouwen, dat er een God is die ons ziet en redt.

Dit geloof werd tijdens de dienst ook uitgesproken in het mooie gedicht *A Dieu*, van Nel Benschop.

Bij de afscheidsdienst was een beperkt aantal genodigden aanwezig. Buiten was er een erehaag van mensen gevormd als steunbetuiging aan de familie en laatste groet aan Piet. Velen maakten van deze gelegenheid gebruik. Vervolgens reed de rouwstoet, langs het woonhuis aan de Rijksstraatweg, naar de begraafplaats aan de Lagendijk. Daar hebben we zijn lichaam in de aarde gelegd. Wij bidden om troost en sterkte voor zijn vrouw Mien, voor de kinderen Conny en Hans, de kleinkinderen Chris en Marieke en Youri, voor de naaste familie en vrienden. *Ga met God en Hij zal met je zijn* (Lied 416).

ds. Herman Offringa

## A Dieu

Je bént niet dood - de Heer heeft je geroepen  
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis;  
Je hoeft geen rust en vrede meer te zóeken,  
Je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.

Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven,  
Je bent verlost van onvolkomenheid,  
van pijn en van verdriet. God zal je geven  
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd -

Je bent niet dood. - Maar ach, ik zal je missen  
zoals een mens de meest-geliefde mist.

De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen,  
En ik geloof: God heeft zich niét vergist.

Nel Benschop



### ***Zomervakantie predikant***

De vrije weken van mijn zomervakantie plan ik altijd ruim van tevoren. Dit jaar koos ik voor de maand augustus.

De invulling van de vakantie is, net als voor velen van u, nog wat onzeker. We zullen niet heel ver weg gaan. Ik ben vrij vanaf zaterdag 1 t/m maandag 24 augustus 2020.

Tijdens deze weken is de wijkouderling het eerste aanspreekpunt voor pastorale berichten, zoals een geboorte, ziekenhuisopname dan wel thuiskomst, of een situatie van overlijden. Zij kan de eerste pastorale aandacht geven en u zo nodig helpen bij het zoeken van een predikant (voor waarneming is gezorgd). De pastoralia kunnen een plaats krijgen in de kerkdienst, als mededeling of bij de voorbeden. Vanuit de pastorie aan de Vlasstraat wil ik nu alvast een goede zomer toewensen!

ds. Herman Offringa

### ***Contact met de predikant***

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:  
ds. Herman Offringa  
Vlasstraat 24  
2988 XR Ridderkerk  
T (0180) 397773  
E [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



## **Uitnodiging: Vanaf 5 juli kunnen we weer naar de Kerk!**

In de laatste Rijsoord aan 't Woord en de afgelopen nieuwsbrieven hebben we al aangekondigd dat we ons voorbereiden op de mogelijkheid weer zondagse kerkdiensten in onze Opstandingskerk te organiseren.

Het kabinet heeft toestemming gegeven om onder strikte voorwaarden vanaf 5 juli weer bijeenkomsten te houden tot een maximum van 100 bezoekers. We kijken er naar uit om gezamenlijk weer te bidden om Gods nabijheid, te danken voor de goede gaven die hij ons schenkt, te luisteren naar de uitleg van zijn Woord en gewoon elkaar, zij het op een veilige afstand weer te ontmoeten.

Voorwaarde is wel dat we ons als kerkgangers allemaal aan een aantal regels zullen houden. De belangrijkste regels zijn:

1. Deelname aan de kerkdienst is alleen mogelijk voor leden van de Opstandingskerk en vaste gasten.
2. U dient zich voorafgaand aan elke dienst aan te melden. Hierbij wordt elke naam afzonderlijk genoemd. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdagavond. In principe doet u dat per mail: [aanmelden@opstandingskerkrijsoord.nl](mailto:aanmelden@opstandingskerkrijsoord.nl).
3. U komt alleen naar de kerk als u zich gezond voelt. Bij ziekte of verkoudheid van uzelf of iemand uit uw huishouden blijft u thuis.
4. Toiletgebruik in de kerk dient tot een minimum te worden beperkt. Daarom vragen wij u zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan.
5. Wij kunnen voorlopig nog geen vervoer per kerkauto aanbieden, dus komt u op eigen gelegenheid.
6. Kerkgangers dienen te allen tijde de 1,5 meter afstandsregel in acht te nemen, zowel in het gebouw als op de kerkpleinen.
7. Bij binnenkomst in de hal van kerk wordt u ontvangen door een gastheer/-vrouw. U ontsmet uw handen met de gereedstaande gel en volgt de instructies op. We gebruiken geen garderobe.
8. Een van de gastheren/-vrouwen wijst u een zitplaats toe en begeleidt u daarnaartoe. U neemt uw jas mee en legt deze naast u op stoel of bank. U kunt geen gebruik maken van een 'eigen zitplaats'
9. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
10. Gemeentezang is nog niet toegestaan. Een liedboek is dus niet nodig.
11. Na afloop van de dienst wacht u tot uw gastheer/-vrouw u aangeeft wanneer en via welke uitgang u de kerk mag verlaten.
12. Er is vooralsnog geen ontmoeting en koffie na afloop van de dienst.

Het zijn veel, maar intussen wel min of meer bekende regels.

Beschouw ze als een kans om weer naar de kerk te komen onder het motto: Wie goed zorgt voor zichzelf, zorgt ook goed voor de ander.

Heeft u nog vragen dan kunt u ons altijd bellen of mailen.

Tot spoedig weerziens en hopelijk tot zondag 5 juli om 09:30 uur.

Namens de kerkenraad

**LET WEL, ELKE WEEK WEER OPNIEUW AANMELDEN VOOR DE KOMENDE ZONDAG.**

In de komende nieuwsbrief vermelden we ook een telefoonnummer waar u zich kunt melden.



# Inloopochtend Rijsoord



Al geruime tijd kunnen we geen inloopochtenden meer houden in de Fontein. Jammer is dat, want het was altijd zo gezellig met elkaar.

Trouwe koffiedames schonken koffie (of op verzoek ook wel thee) met een heerlijk koekje erbij. Daarna liep altijd een heel koppeltje mensen (meest dames) doelgericht op de sjoelbak af. Behalve gelachen werd er ook serieus gespeeld met als ultieme doel om de hoogste score van de dag te halen.

Vaak werd dan na afloop half gemeend/half schertsend door de omstanders gezegd: volgende keer trakteren! Aan die 'opdracht' werd regelmatig gehoor gegeven.

Een paar andere gasten waren altijd wat rustiger: bij het spelen van rummikub moet je je hoofd een beetje koel houden.

Slechts een enkeling bleef gewoon lekker praten met een ander.

Gelukkig kan er vanaf 5 juli a.s. in aangepaste vorm weer een kerkdienst gehouden worden. We hopen dat op termijn met inachtneming van de voorgeschreven maatregelen ook weer inloopochtenden georganiseerd kunnen worden.

Wellicht zullen we nog wat geduld moeten hebben, maar vol vertrouwen kijken we naar dat moment uit!

Met vriendelijke groet,  
Wilma Barnard, coördinator

## **Zieken(t)huis**

Eind mei werd de heer Piet van Oorschot met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Op tweede Pinksterdag onderging hij een operatie in het Amphia Ziekenhuis te Breda. Hij herstelde gelukkig goed en hij is inmiddels weer thuis op zijn nieuwe adres in Hendrik-Ido-Ambacht.

De heer Bert Alblas werd onlangs opgenomen voor een operatie, en ook hij mocht al snel daarna weer naar huis terugkeren.

Wij danken voor de krachten van herstel die geschonken zijn. Ook bidden wij om goede zorg, zeker in deze bijzondere tijden. De dreiging van het coronavirus lijkt gekeerd te zijn, maar laten we waakzaam blijven. Onze gezondheid is en blijft voor ieder van ons een groot goed.

ds. Herman Offringa

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

### **Kerkelijke stand**

Op 12 juni jl. is overleden

Dhr. Pieter Johannes Sinterniklaas

op de leeftijd van 87 jaar.

Psalm 42:3

Hart onrustig, vol van zorgen,  
Vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie nederviel.  
Eens verschijn ik voor den Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer.  
Hij mijn God,  
Hij heeft mijn leven dikwijls  
aan de dood ontheven

### **AUGUSTUS**

2 augustus 1929  
Mevrouw A. Blaak  
Mauritsweg 52  
2988 AL Rijsoord

5 augustus 1925  
Mevrouw W. Lodder-v.d. Steen  
Bokdoornstraat 182  
2982 BD Ridderkerk

8 augustus 1937  
Mevrouw C.J. v.d. Waal  
Rijksstraatweg 183  
2982 BD Rijsoord

20 augustus 1941  
Mevrouw N. Kroos-Biesbroek  
Mauritsweg 54  
2988 AL Rijsoord

### **Verjaardagen**

#### **JULI**

7 juli 1942  
De heer C. IJsselstein  
Mauritsstraat 4  
2988 EE Rijsoord

7 juli 1942  
De heer J. IJsselstein  
Vlasstraat 13  
2988 XR Rijsoord

9 juli 1940  
Mevrouw W. Kuiper-de Jong  
Strevelszicht 27  
2988 AS Rijsoord

16 juli 1937  
Mevrouw T. Los-Luthart  
Vlasstraat 11  
2988 XR Rijsoord

20 juli 1937  
De heer T.P. van der Burg  
Bokdoornstraat 132  
2982 BD Ridderkerk

25 juli 1944  
De heer J.A. de Kool  
Hortensiastraat 47  
2985 AJ Ridderkerk

26 juli 1944  
De heer J.W.I. Davidson  
Pruimendijk 69  
2989 AG Ridderkerk

27 juli 1931  
De heer J. van der Bunt  
Rijksstraatweg 221  
2988 BE Rijsoord

31 juli 1944  
Mevrouw P. de Waard-van Wuijckhuijse  
Jac. van Ruisdaelstraat 5  
2981 JA Ridderkerk

**Gefeliciteerd!!**





## Vandaag....

Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand  
 Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand.  
 De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit.  
 En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit.

Dit is vandaag, het is alles wat je hebt.  
 Morgen komt later en gisteren is alweer weg.  
 Dit is vandaag, met z'n vreugde en zijn pijn  
 en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.

Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt.  
 En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt.  
 Bedenk dan, als je zicht verliest, je loopt in iemands zicht.  
 De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht.

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt.  
 Morgen komt later en gisteren is alweer weg.  
 Dit is vandaag, met z'n vreugde en zijn pijn  
 en je hoeft maar één ding te doen....

En niets is moeilijker dan laten gaan.  
 De toekomst, het verleden.  
 Maar je bent al hier, je kunt het aan.  
 Gedragen door de Ene.

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt,  
 Morgen komt later en gisteren is alweer weg.  
 Dit is vandaag, met z'n vreugde en zijn pijn.  
 Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn.  
 Vandaag....



Lied gezongen door Kinga Bán (1981-†2019)

[https://www.youtube.com/watch?v=ELVMYipj0\\_E](https://www.youtube.com/watch?v=ELVMYipj0_E)



### Weet u het nog?

Een jaar geleden nog maar.. zongen we na de ochtenddienst spontaan het lied 'Lang zal hij leven' ter ere van mijn 90e verjaardag.

Er is inmiddels weer een jaar voorbij. Ik ben dankbaar dat ik weer een jaartje ouder mocht worden en onlangs mijn 91e verjaardag mocht vieren!

Ik wil u hartelijk danken voor de kaarten en telefoontjes die ik ter gelegenheid van mijn verjaardag heb ontvangen.

Een hartelijke groet  
Jaap Dorsman

### Lieve mensen,

Hierbij wil ik iedereen hartelijk danken voor de vele gelukwensen die ik naar aanleiding van mijn verhuizing heb mogen ontvangen. Vlak na mijn verhuizing heb ik helaas een zware hartoperatie moeten ondergaan. Uw vele blijken van belangstelling en steun hebben mij veel goed gedaan.

Met hartelijke groet,  
Piet van Oorschot

### Bedankt.

In de vorige Rijsoord aan 't Woord heb ik een memoriam geschreven naar aanleiding van het overlijden van mijn moeder.

Ik moest hier wel eerst even goed over nadenken of ik dit wel moest doen, mijn ouders zijn weliswaar 38 jaar lid geweest van de kerk, maar zijn toch ook al weer 27 jaar weg uit Rijsoord.

Na vele kaartjes, berichtjes, telefoontjes en spontane gesprekken op straat met louter positieven geluiden, is het duidelijk dat ik er toch goed aan gedaan heb om dit stukje te schrijven. Veel mensen hebben aangegeven zich mijn ouders nog goed te herinneren en dat dit ook fijne herinneringen zijn.

Iedereen hartelijk bedankt voor het meeleven en de reacties, het geeft een goed gevoel om lid te zijn van deze gemeenschap.

Wim van Bruggen

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en telefoongesprekken, die ik heb ontvangen n.a.v. mijn 80<sup>e</sup> verjaardag op 23 mei jl. Fijn dat zoveel mensen aan mij hebben gedacht in deze eenzame tijd.

Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,  
Sjaan Leentvaar-Bestebreurtje

*Zomers van toen, zijn groener en warmer,  
zomers van nu zijn een tikkeltje armer.*

*Maar straks zijn de zomers van nu net zo groen  
en zo warm, want dan zijn het de zomers van toen.*

Toon Hermans



## PRODUKT VAN DE MAAND

Na een aantal maanden van 'kerkloze' zondagen, mogen we vanaf juli weer aanwezig zijn bij de diensten. Voor de crisis waren we al een klein beetje gewend om eens in de maand een 'product van de maand' in te zamelen. Ook nu willen we dit weer gaan doen. Dit zal ook worden afgelezen. We zullen nog even uitzoeken wat de beste en meest veilige manier is om dit te doen

Op 26 juli en 23 augustus kunt u weer goederen inleveren voor deze actie.

Net zoals in maart de bedoeling was is het product van de maand juli: PASTA. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan macaroni, spaghetti, penne, farfalle of lasagne. Voor augustus kunt u GROENTEN IN BLIK inleveren

Ook voor deze maanden hopen wij dat u mee wilt doen, ook om er ons bewust van te maken dat er ook in onze burgerlijke gemeente mensen zijn die afhankelijk zijn van o.a. de voedselbank.

Wanneer er voor u nog vragen zijn of u wilt meer info, kunt u altijd een van de diakenen aanschieten. Wij willen u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking.

Met een hartelijke groet,  
uw diaconie.



## Vakantietas voor kinderen, die niet op vakantie kunnen.

Vanuit de IDB, interkerkelijk diaconie, is gevraagd of de Opstandingskerk mee wil doen om vakantie tasjes te vullen.

Dit zijn rugzakjes voor kinderen die nooit op vakantie gaan. Leeftijden van 4 jaar-16 jaar. Ouders/verzorgers gaan naar de voedselbank. De namen van de kinderen krijgen we niet, dat loopt via de voedselbank.

Ik vond het een mooi idee. Om me daar sterk voor te maken.

We hebben een groep van ong. 12 pers., uit verschillende kerken in Ridderkerk. Ook zijn er kerken, die alleen financieel ondersteunen.

We zijn in jan.2020 bij elkaar geweest en plannen gemaakt, hoe we het aan zouden pakken.

Helaas kwam CORONA er aan en hebben we geen vergadering meer gehad. We hebben alles via de mail gedaan.

We hebben kinderen verdeeld in leeftijdsgroepen.

Iedereen kreeg een opdracht om 10 tasjes te vullen. Ik heb de leeftijd van 7 en 8 jarige.

We kregen voor alle kinderen, dat zijn er nu 90, stoepkrijt, van een gulle gever.

Kaartjes voor de speeltuin in Slikkerveer en een keer midgetgolven in het Oosterpark.

Ook van "lezen ok" kregen we een leesboek naar leeftijd.

De rest heb ikzelf gekocht. Een groot eigen badlaken, een mok, een DONALD DUCK zomerboek, bon voor 2 ijsjes, spelletjes en een cadeaubon, om zelf iets te kopen.

Het was leuk om zo een tas te vullen. Ik weet niet of het meisjes of jongens zijn. Dus het moest wel algemeen zijn.

De tassen brengen we op 7 juli naar de voedselbank. Daar worden ze klaar gezet, om die week uit te delen bij de kinderen, die ze dan mee krijgen.

Wat moet het leuk zijn om zo een vakantietas te krijgen! Zou die gezichtjes graag willen zien.

Marian de Vree

## Bazaar 2020

DAT HEB IK WEER.

Ben ik na lichte aandrang uiteindelijk, tot voorzitter van de bazaar commissie gebombardeerd en dan begint de corona crisis.

Hadden we net met elkaar een nieuw strijdplan bedacht, kosten omlaag brengen, nieuwe opzet van bazaar en als extra activiteit een apart te houden boekenmarkt. We hadden er allemaal weer ontzettend veel zin in om met deze nieuwe opzet een leuk bedrag bij elkaar te gaan halen voor de kerk en een goed doel.

De corona crisis maakt dus alles anders!!

Hoe organiseer je een bazaar met de 1,5 meter regel?

Hoe hou je dat alles onder controle?

Moet je bij het inrichten alle spullen ontsmetten?

En moet je alles wat aangeraakt wordt en niet verkocht ook weer ontsmetten?

En dan zijn er nog genoeg andere regels en bedenkingen.

We beseften dat het een lastig karwei zou worden om dit te organiseren

**Dus uiteindelijk hebben we besloten om dit jaar geen bazaar te houden.**

Het is jammer, want we zullen de gezelligheid zeker missen.

Maar ook alle medewerkers gaan we dit jaar missen, mensen die elk jaar weer enthousiast de handen uit de mouwen steken om alles draaiende te houden.

Alle bezoekers gaan we missen, die elk jaar weer allerlei snuisterijen kochten en ook het rad draaiende proberen te houden.

Maar de gezondheid staat voorop, we kunnen en mogen het risico, dat het mis gaat en mensen elkaar zouden kunnen besmetten niet nemen.

**Wat kunnen en willen we dan nog wel doen:**

We hopen als alles goed gaat in november (misschien) nog een boeken/speelgoedmarkt te organiseren. Tijdig wordt u hierover geïnformeerd.

We zullen dit jaar (behalve boeken en speelgoed) **geen spullen meer inzamelen.**

We zeiden al de gezelligheid gaan we missen, maar natuurlijk ook de inkomsten!

Kosten waren er natuurlijk al gemaakt (vergunningen).

Ja en nu de bazaar niet doorgaat houdt u natuurlijk veel geld over.

Want:

U koopt geen elektronica

U koopt geen snuisterijen

U koopt geen bloemen

U koopt geen groenten

U koopt geen hamburgers (van Henk)

U koopt geen poffertjes (van Dick en Femke)

U drinkt geen glaasje

U heeft geen loten gekocht

U koopt geen lootjes voor het rad.

We begrijpen dat u met de handen in het haar zit en denkt wat moet ik nu met m'n geld?



Ik vond het juist zo leuk om een taartje of zo'n lekkere gekookte worst te winnen. Goed achteraf gezien, kostte het wel het nodige doorzettingsvermogen (en lootjes) om tenslotte met taart of worst naar huis te gaan. Maar het ging toch ook vooral om het goede doel. Voor de worst hebben we de oplossing gevonden, die kunt u gewoon bij ons bestellen.



Voor slechts 10 euro koopt u zo'n heerlijke worst. En u bent denk ik vast goedkoper uit dan op de bazaar.

Bestellen van de worst bij Dick Alblas 06-51272365

En als u dan toch nog denkt wat moet ik nu met de rest van m'n geld?

U mag het gewoon overmaken naar de bazaarcommissie, dan kan Henk misschien toch nog een leuk bedrag bekend maken in de kerk.

Dick Alblas (voorzitter in ruste)



## Oproep:

### Een weekendje weg voor het goede doel?



Een zeer betrokken gemeentelid heeft voor het project in Nepal waar Rick en Niels in 2021 aan deel zullen nemen een gewonnen waardebon voor een unieke overnachting in de watertoren van Heinenoord beschikbaar gesteld.

Door alle maatregelen rondom Corona heeft deze waardebon nog geen goede bestemming gekregen.

Daarom in overleg deze oproep: zijn u vakantieplannen op losse schroeven komen te staan en/of heeft u zin in een gezellig nachtje op deze unieke locatie?

Wilt u daarnaast middels een gift aan World Servants meebouwen aan verandering in Nepal?

Neem dan contact op met Niels (06-21340010). De waardebon is geldig tot en met 1 oktober 2020.

## Bericht van de jeugdraad

Hallo allemaal,

Wij hebben een mail gekregen met als bijlage een brief van World Vision, over de coronasituatie in Sambas waar 'ons' sponsorkind woont. Onderstaande brief willen we met u delen.

Er is bij deze mail ook een bedankvideo meegestuurd, deze is op de website van de kerk geplaatst zodat u deze kan bekijken.

Met een hartelijke groet,

Herman, Gerard, Petra, Pauline & Marianne



Dear Sponsor,

Thank you for your generous support to the children of Sambas. We write you this letter to inform you that we are putting all of our efforts into maintaining support for children in our communities during the COVID-19 pandemic.

Currently, communities in Sambas are still facing challenges with social distancing. Temporarily, schools are closed and public services are limited. Children become very vulnerable. Some areas in Sambas are limited for internet access, so it is difficult for them to do online schooling. However, we are pleased to inform you that now people are practicing good handwashing practices with soap. This give us hope that the spread of COVID-19 can be limited.

Even before the government declared an intensive response to the COVID-19 pandemic, we were already changing the way we work. We are directly supporting the government by joining the COVID19 Taskforce at a district level. We are disseminating information about COVID-19 to communities including children, cooperating with community health services and mosques. We are supporting children to wash their hands properly with soap and use face masks. We are also collaborating with the Education Office to ensure children progress with their education even though schools are closed.

Most importantly, we continue to frequently contact vulnerable families and communities to ensure that children are safe.

We know this is a difficult situation for all of us, and as we pray for our community, we also pray for you, your family, and friends.

We believe that prayer gives us the strength to endure this challenging situation. In Sambas, we are hand-in-hand with community in villages to support children so they can survive with joy. Thank you for your valuable support to your sponsored child.

We will continue to care for and protect children here.

Peace be with you,

Ignatius Anggoro Sambas Area Programme Manager World Vision Indonesia  
COVID-19 prevention and response efforts in Indonesia.

## Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 juni 2020.

De voorzitter opent de vergadering. Het is fijn na zo lange tijd elkaar weer fysiek te mogen ontmoeten en te kunnen vergaderen. De predikant leest uit Psalm 104 waarna de voorzitter voorgaat in gebed.

Allereerst wisselen we met elkaar onze ervaringen uit over de afgelopen weken, waarin zoveel anders is gegaan vanwege het Coronavirus.

De notulen van de digitale vergadering van 6 mei zijn ongewijzigd vastgesteld. Het gesprek met de Levensbron over samenwerking moet nog worden gepland. Vanwege Corona was het nog niet mogelijk om bij elkaar te komen. Op een van de volgende kerkenraadsvergaderingen zullen we ook de draad weer oppakken met betrekking tot het beleidsplan. De bouwcommissie had een idee over herbesteding van de Fontein in combinatie van aanpassing van het kerkgebouw. Mede vanwege de besprekingen met de Levensbron en de onzekerheden rondom de (financiële) haalbaarheid van het plan is besloten het voorlopig in de ijskast te zetten.

De predikant licht kort zijn werkzaamheden in de afgelopen periode toe. Ook voor hem was en is het een bijzondere tijd, mede omdat een aantal vaste momenten in de week, zoals voorbereiding van en het voorgaan in de zondagse diensten was weggevalen. Hiervoor in de plaats zijn gekomen het schrijven van nieuwsbrieven, gesproken columns op radio Ridderkerk, samenwerking met de Sari-kerken ten behoeve van de uitzending van de diensten vanuit de Levensbron etc. Het contact met gemeenteleden vond telefonisch plaats. Hij benoemt een aantal zieke gemeenteleden en staat stil bij het overlijden van de heer P. Noordzij. Nu het weer mogelijk wordt zal ook het fysieke bezoekwerk weer worden opgepakt. Hij zal vanzelfsprekend vooraf wel checken of de te bezoeken gemeenteleden het al 'veilig' genoeg vinden om bezoek te ontvangen.

De wijkouderling geeft aan dat er veel telefoonverkeer is geweest in haar wijk en in de wijken van de pastoraal medewerkers. Na het wegbrengen van de paaseitjes is het bezoekwerk noodgedwongen stilgelegd. Veel gemeenteleden hebben aangegeven blij te zijn met de aandacht in de vorm van kaartjes, telefoontjes, nieuwsbrieven en het omzien naar elkaar in veel creatieve uitingen.

De vacatures die in het nieuwe kerkelijk jaar ontstaan en de mogelijke invullingen daarvan zijn besproken. Het ziet er hoopvol uit.

De ingediende verslagen van de commissies zijn behandeld. Er is een gift gegaan naar Rwanda namens het regionaal uitwisseling comité. Ook de diaconie heeft een bedrag geschonken voor de noodhulp i.v.m. de crisis. Er zal een oproep worden gedaan aan gemeenteleden voor een gift aan Rwanda.

De kerkenraad bespreekt kort de wijze waarop kerkdiensten, mits toegestaan, vanaf 1 juli, kunnen worden ingevuld. Er wordt een gebruiksplan opgesteld. De liturgiecommissie is gevraagd met voorstellen te komen over invulling van de dienst van 5 juli. In de maand juni zijn er elke week twee kerkenraadsleden als afvaardiging vanuit Rijsoord in de Levensbron aanwezig bij de gezamenlijke (online) diensten.

De kerkenraad spreekt zijn dank uit aan onze koster dhr. Van der Starre voor het vele reparatiewerk aan de muren bij de glas-in-loodramen.

Na het uitspreken van een gedicht door een kerkenraadslid sluit de voorzitter de vergadering.

2<sup>e</sup> scriba.

# Werkvisie De Hoop

passend werk voor iedereen

## Werkvisie De Hoop zoekt vrijwilligers

Vrijwilligers gevraagd op alle afdelingen, o.a. bakkerij, catering, kantine, schoonmaak, creatief (o.a. naaister), receptie, inpak, fietsenmakerij, metaal, groen, schilders, drukkerij, meubelmakerij, klussen. Met oog voor de doelgroep en als stabiele ondersteuning voor de begeleider.

Werkvisie De Hoop biedt dagbesteding, participatie, arbeidstraining en re-integratie aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Loc. Ambachtse Bedrijven, H-I-Ambacht. Ook in Alblasserdam en Dordrecht vrijwilligers gevraagd. 078-6114888 | [werkvisiedehoop.nl](http://werkvisiedehoop.nl) | Edith of Elma.  
Met vriendelijke groet,

Edith Heuvelman

## Puur geluk

Het is niet zomaar een idee dat ik heb opgevat,  
toen ik starend in de verte dacht: ik wil eruit, op pad!

Het is hoog tijd om weer en wind te voelen door mijn haren  
en in het ritme van de pas mijn mistig'hoofd te klaren.

Met elke stap verglijdt de tijd van nu naar net naar toen;  
wat neem ik mee, wat geef ik mee,  
wat zal dit met me doen?

De wereld gaat voorbij aan mij voor 't overgrote stuk;  
maar wat ik meemaak onderweg,  
Kijk, dát is puur geluk.



Nynke Geertsma, stadsdichter Amersfoort 2015-2017

## Collectes

Door de coronamaatregelen zullen er voorlopig geen collectezakken rondgaan, maar zal er bij de uitgang één collecte worden gehouden.

De totale opbrengst van deze collecte zal dan als volgt worden verdeeld:

50% voor het aangegeven doel van de "1<sup>e</sup> collecte"  
36% voor het aangegeven doel van de "2<sup>e</sup> collecte"  
14% voor het aangegeven doel van de "deurcollecte"

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



**Vaste Vrijwillige Bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2020".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand juli zal plaatsvinden op 28 juli 2020 en van de maand augustus op 28 augustus 2020.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

**Gemiste collectes kerk**

In de afgelopen maanden hebben velen van u via de bank een bijdrage overgemaakt voor gemiste collectes.

In totaal is er t/m 19 juni 2020 een bedrag van € 2.770,00 ontvangen.

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank hiervoor.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

**Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters**

(in de periode van 23 mei 2020 t/m 19 juni 2020)

Via ds. G.H. Offringa	voor de kerk	€100,00
Via mw. H. Versteeg-Leenheer	voor de kerk	€ 50,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 50,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor de kerk	€ 25,00
Via mw. P. Bezemer-van Alphen	voor de kerk	€ 15,00
Via mw. W. van Prooijen	voor de bloemen	€ 10,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk (ph)	voor gemiste collectes kerk	€ 50,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk (ph)	voor gemiste collectes diaconie	€ 40,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



Stand per 19 juni 2020:

Door 138 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 66.160,96. Hartelijk dank daarvoor!

Van 55 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2020" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters  
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

### Collecte in de maand juli - voor de Zendingscollecte Kerk in Actie

#### **Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening**

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betreft jongeren actief bij het gemeentelieven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkeloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.

In de maand juli is van de collecte die bij de uitgang wordt gehouden 14% bestemd voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk



## *Let your light shine*

*Our deepest fear is not that we are inadequate.  
 Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.  
 It is our light, not our darkness, that most frightens us.  
 We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?  
 Actually, who are you not to be?  
 You are a child of God.  
 Your playing small doesn't serve the world.  
 There's nothing enlightened about shrinking  
 so that other people won't feel insecure around you.  
 We are all meant to shine, as children do.  
 We were born to make manifest the glory of God that is within us.  
 It's not just in some of us; it's in everyone.  
 And as we let our own light shine,  
 we unconsciously give other people permission to do the same.  
 As we're liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.*

From A RETURN TO LOVE by Marianne Williamson  
 © 1992 (Paperback; pp 190-191)

### Vertaling:

Laat je licht schijnen  
 Onze diepste angst,  
 is niet dat we onmachtig zouden zijn.  
 Onze diepste angst betreft juist  
 onze niet te meten kracht.  
 Niet de duisternis, maar het licht in ons  
 is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af:  
 Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,  
 begaafd, geweldig te achten?  
 Maar waarom zou je dat niet zijn?

Je dient de wereld niet  
 door jezelf klein te houden.  
 Er wordt geen licht verspreid,  
 als de mensen om je heen,  
 hun zekerheid ontlennen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen,  
 zoals kinderen dat doen.  
 We zijn geboren om de glorie van God  
 die in ons is te openbaren.

Die glorie is niet slechts in enkelen,  
 maar in ieder mens aanwezig.  
 En als we ons licht laten schijnen,  
 scheidt dat voor de ander  
 de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,  
 zal alleen al onze nabijheid  
 anderen bevrijden.



## NBG Bijbelleesrooster Juli



woensdag	1 juli	Matteüs 11:2-15	Groot en klein
donderdag	2 juli	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen Niet bang
vrijdag	3 juli	Psalm 27	Verdediging
zaterdag	4 juli	Zacharia 9:1-8	Doel: vrede
zondag	5 juli	Zacharia 9:9-17	De goede herder komt
maandag	6 juli	Zacharia 10:1-5	Het komt goed
dinsdag	7 juli	Zacharia 10:6-12	Vriendelijkheid en Eenheid gebroken
woensdag	8 juli	Zacharia 11:1-14	Herderlijk vermaan
donderdag	9 juli	Zacharia 11:15-17	Belijdenis
vrijdag	10 juli	Romeinen 10:1-13	Door te luisteren kom je tot geloof
zaterdag	11 juli	Romeinen 10:14-21	Gods volk
zondag	12 juli	Romeinen 11:1-12	Dankbaar, niet hoogmoedig
maandag	13 juli	Romeinen 11:13-24	Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
dinsdag	14 juli	Romeinen 11:25-36	Sabbatsdebat
woensdag	15 juli	Matteüs 12:1-21	Onvergeeflijk
donderdag	16 juli	Matteüs 12:22-37	Betekenisvol
vrijdag	17 juli	Matteüs 12:38-50	Open je ogen en je oren
zaterdag	18 juli	Matteüs 13:1-23	Groei
zondag	19 juli	Matteüs 13:24-35	De oogst komt
maandag	20 juli	Matteüs 13:36-46	Boven het maaiveld
dinsdag	21 juli	Matteüs 13:47-58	Kracht van God
woensdag	22 juli	Zacharia 12:1-8	Wasgelegenheid
donderdag	23 juli	Zacharia 12:9-13:1	Einde van de valse profetie
vrijdag	24 juli	Zacharia 13:2-6	Loutering
zaterdag	25 juli	Zacharia 13:7-9	Toekomst voor Jeruzalem
zondag	26 juli	Zacharia 14:1-11	Aan de HEER gewijd
maandag	27 juli	Zacharia 14:12-21	Vrijwillige bijdrage
dinsdag	28 juli	Exodus 25:1-9	Verbondskist
woensdag	29 juli	Exodus 25:10-22	Broodtafel
donderdag	30 juli	Exodus 25:23-30	Lichtwerk
vrijdag	31 juli	Exodus 25:31-40	

**NBG Bijbelleesrooster Augustus**

zaterdag	1 augustus	Matteüs 14:1-12	Luguber verjaardagsfeest
zondag	2 augustus	Matteüs 14:13-21	Levensonderhoud
maandag	3 augustus	Psalm 78:1-16	Doorgeven
dinsdag	4 augustus	Psalm 78:17-31	Leer uit de geschiedenis
woensdag	5 augustus	Psalm 78:32-51	Hardleers
donderdag	6 augustus	Psalm 78:52-72	Keuze
vrijdag	7 augustus	Matteüs 14:22-36	Oversteek
zaterdag	8 augustus	Matteüs 15:1-20	Lippendienst
zondag	9 augustus	Psalm 29	Natuurgeweld
maandag	10 augustus	Exodus 26:1-14	Heilige tent
dinsdag	11 augustus	Exodus 26:15-37	Precisiewerk
woensdag	12 augustus	Exodus 27:1-8	Altaarstuk
donderdag	13 augustus	Exodus 27:9-21	Afgeschermdde ruimte
vrijdag	14 augustus	Psalm 45:1-8	Gedicht voor de koning ...
zaterdag	15 augustus	Psalm 45:9-18	... en de prinses
zondag	16 augustus	Exodus 28:1-14	Kledingvoorschrift
maandag	17 augustus	Exodus 28:15-30	Op het hart gedragen
dinsdag	18 augustus	Exodus 28:31-43	Maatwerk
woensdag	19 augustus	Psalm 17	Is Davids gebed ook jouw gebed?
donderdag	20 augustus	Exodus 29:1-14	Ingewijd
vrijdag	21 augustus	Exodus 29:15-30	Bloedserieus
zaterdag	22 augustus	Exodus 29:31-37	Verzoening is niet goedkoop
zondag	23 augustus	Exodus 29:38-46	Gezonde lucht
maandag	24 augustus	Psalm 138	Recht uit het hart
dinsdag	25 augustus	Matteüs 15:21-39	Hondenbrood en wonderbrood
woensdag	26 augustus	Matteüs 16:1-12	Raak niet onder invloed
donderdag	27 augustus	Matteüs 16:13-28	Rotsvast geloof
vrijdag	28 augustus	Matteüs 17:1-8	Top-ervaring
zaterdag	29 augustus	Matteüs 17:9-13	Zwijgtekst
zondag	30 augustus	Matteüs 17:14-23	Als je gelooft, kun je bergen verzetten
maandag	31 augustus	Exodus 30:1-10	Heilig reukwerk

### Het mannetje uit Venetië-

Een Oostenrijkse sage over verborgen schatten in de Alpen  
In de omgeving van Hall verheft zich een machtige, kegelvormige berg, met de zonderlinge naam 'Hoher Anlass'. De mensen in het dal vertellen elkaar vaak over de wonderen die er in zijn binnenste verborgen zijn. In de donkere grotten en geheime kamers van de berg groeien al duizenden jaren edele stenen hun voltooiing tegemoet. Zij worden volgens strenge wetten en regels gevormd, zijn uniek wat hun helderheid betreft en schitterend in hun volmaaktheid. Onontdekt sluimeren zij nog in de diepte, geen mens is ooit tot hen doorgedrongen, evenmin als tot de glinsterende goudaderen, die rijk vertakt door het oude gesteente lopen.

Aan de oppervlakte van het gebergte echter liggen uitgestrekte zonnige bloemenweiden. Bronnen ontspringen in de berg, heldere klaterende beekjes stromen door de weiden en aan hun oevers stralen blauwe vergeet-mij-nietjes en gele dotterbloemen in het smaragdgroene gras.



Friedl, de geitenhoeder uit Thaur, lag op een zomerdag midden in dit paradijs in de schaduw van een jeneverbesstruik. Het gezoem van de bijen en de hommels verdiepte de lome stilte, zachtjes wuifde de wind door de stevige grassprietten en soms tingelde het klokje van een geit, die druk bezig was geurige kruiden op te eten.



De knaap knipoogde af en toe naar de zon die al naar de westelijke berg toeboog. Daar zag hij opeens een nietig mannetje in vreemde dracht, dat moeizaam het steile pad opklom. Het mannetje hijgde van inspanning, want op zijn rug hing een eigenaardig klein cederhouten koffertje. Grijsje lokken fladderden om zijn bleke magere gezicht. Zijn wijze diepliggende ogen keken scherp en levendig rond. Buis en broek van de vreemde verschijning waren van zwart versleten fluweel, aan zijn magere benen zaten helrode kousen en zijn voeten staken in grote zwarte puntschoenen, versierd met zilveren gespen. Als hoofddeksel droeg de vreemdeling een kleine ronde vilthoed en in zijn magere handen hield hij een korte stevige stok met een hamervormige stalen knop.

De kleine man stond op de hoogvlakte stil, wiste het zweet van zijn hoge, bleke voorhoofd en keek aandachtig om zich heen. Hij kreeg Friedl al gauw in de gaten en liep vlug naar hem toe. In gebroken Duits vroeg hij aan de knaap: "Zij dat hier Salzberg? Waar zijn Hoher Anlass? Lopen ik al halve dag rond, kan niet vinden?"

De jongen kwam vlug overeind en gaf bereidwillig de gevraagde inlichtingen. Het mannetje was daar erg blij mee. Hij lachte en wreef zich in de handen, want hij stond immers op de berg, die hij zocht. Opgelucht nam hij het zwarte koffertje van zijn rug af, zette het voorzichtig op het gras en deed het open. Friedl keek nieuwsgierig toe. De vreemdeling koos enkele van de glimmende instrumenten uit, die tevoorschijn kwamen en keek vervolgens met gespannen aandacht om zich heen.

Al gauw had hij de juiste plek gevonden, knielde neer en sneed met een scherp mes een vierkant stuk gras uit de weide. De knaap zag daaronder alleen maar vochtige aarde van een opvallende rode kleur.

Het kleine mannetje was nu geheimzinnig met zijn instrumenten bezig en schepte tenslotte een aanzienlijke hoeveelheid aarde uit de grond, waarvan hij twaalf kleine balletjes vormde, die hij behoedzaam in zijn koffertje opborg. Van het restant maakte hij een vaste kluit die hij in zijn zak deed.



Verwonderd had Friedl naar dit zonderlinge gedoe gekeken. Toen wendde de vreemdeling zich weer tot hem. Hij vroeg de jongen of hij de zware last voor hem naar beneden naar de berghut wilde dragen. Hij zou hem daarvoor rijkelijk belonen. De goedmoedige geitenhoeder was meteen bereid, het zwakke kleine mannetje bij te staan. Hij tilde het koffertje op zijn schouders en verwonderde zich er over, dat het zoveel zwaarder was dan hij gedacht had. Snel sprong Friedl de steile steenachtige bergheiling af. Het mannetje was blij en goedgehumeurd omdat hij zo'n goede helper gevonden had.

Toen Friedl een keer stilhield en omkeek, zag hij hoe moeilijk en langzaam de kleine man vooruitkwam. Hij was oud en gebrekkig. Medelijden welde op in het hart van de jongen, hij wachtte en hielp hem behoedzaam tot aan de alm.

Daar bedankte de vreemdeling de herder hartelijk en gaf hem ten afscheid de kluit die hij het laatst gevormd had, als beloning voor zijn hulp en als aandenken aan hem. Het volgende jaar om deze tijd zou hij weer ter plaatse zijn en de knaap meenemen naar de grote mooie stad aan de zee.



Zachtjes glimlachte het vreemde mannetje en liet zijn blik over het landschap gaan, dat juist door de laatste stralen van de ondergaande zon verlicht werd. Toen keerde hij zich nog eenmaal naar de jongen, keek hem peinzend aan en sprak in zijn koddige Duits: "Mooi land hier, maar mensen blind zijn en dom. Zwoegen om pfennig en slapen op dukaten!" Met deze woorden gaf de vreemdeling de verblufte Friedl een hand. Door de snel invallende schemering vervolgde hij zijn weg en was weldra uit het gezicht van de knaap verdwenen.

In gedachten rolde de jongen zijn kluit van de ene in de andere hand. Hij kon er niets mee beginnen. Wat geld had hij beter kunnen gebruiken. Niettemin stopte hij het geschenk in zijn rugzak en borg het thuis zorgvuldig op.

Het volgende jaar lag Friedl weer op de mooie alm bij de Hoher Anlass. Het was de dag waarop hij met de vreemdeling had afgesproken en hij dacht aan de reis, aan de grote blauwe zee, waarvan de vreemdeling had verteld, aan de witte schepen en de mooie rijke stad met zijn pleinen en paleizen, met zijn donkere kanalen, waarop gondels onder hooggewelfde bruggen door gleden en waar, als het nacht was, zachte zwaarmoedige liederen klonken. Maar het mannetje kwam niet. Het jaar ging voorbij en ook het volgende en daaropvolgende. De vreemdeling liet zich niet meer zien.

Sedertdien is een lange tijd voorbij gegaan en de vrolijke geitenhoeder is een flinke jongeman geworden. In Hall had Friedl een mijnheenaar leren kennen en hij vertelde hem op een dag over zijn avontuur met het kleine zonderlinge mannetje. De man luisterde aandachtig en vroeg hem de kluit te mogen zien.

Friedl bracht hem de kluit bereidwillig en de mijnheenaar woog hem in zijn hand en keek erg verwonderd. De kleine kogelronde kluit aarde die in de loop der jaren keihard geworden was, was verrassend zwaar. Na nauwkeurig onderzoek bleek dat twee derde ervan puur goud was. Nu werd op de Hoher Anlass druk gezocht, geboord en gegraven. Veel mannen waren bezig, de berg zijn geheim te ontfutselen.

De gelukkige bezitter van de gouden kogel moest op de bergweide komen, maar de plek waar de vreemdeling de aarde had geschept, kon hij niet meer vinden.

Alle moeite was tevergeefs, geen spoor van het vurig begeerde goud kwam ooit voor de dag. Friedl zelf was echter een welgesteld man geworden en vaak dacht hij nog dankbaar aan het mannetje uit Venetië, dat hem op zo'n geweldige manier had beloond.

## Het allereerste

Een kleine vogel voor het raam  
zong 's morgens vroeg mij telkens wakker.  
Ietwat ontstemd riep ik een keer:  
"Zeg, luister jij eens wilde rakker,

is dat nu nodig al zo vroeg  
uit volle borst te kwinkeleren.  
Mij dunkt, de dag is lang genoeg,  
dan kun je toch wel musiceren?

Slaap lekker uit, ga dan in 't bad  
en doe niet zulke malle dingen.  
Of scharrel eerst je kostje op  
en ga dan pas een liedje zingen".

Ik keek omhoog...en meende toen  
een heel fijn stemmetje te horen,  
dat op mijn vraag een antwoord gaf  
en slechts bestemd was voor mijn oren.

Ik schrijf het, vrij vertaald hier op,  
want in het dagelijks verkeren,  
als wij er maar voor openstaan,  
dan kan een mens nog heel wat leren.

Dit was het: "Ik ben zo gemaakt,  
die gave kreeg ik mee van boven  
en daarom wil ik 's morgens vroeg  
het allereerst mijn Schepper loven."

Ik zweeg bedremmeld en verbaasd,  
want wij, die zo veel doen en weten,  
lopen gevaar door onze haas  
het allereerste te vergeten.

Doe van Zanten Ezn. Uit 'Stralend Licht'

Uit de Knipselmap van Cock van Oorschot

