

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten, Zieken(t)huis.. . . .	2-4
Nabeschouwing 'Oer', contact met de predikant	5
VVB, Collectes, giften, gemiste collectes, Kerkbalans	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, Bijbelleesrooster	8,9
Berichtjes uit de gemeente, gedicht Emmy Mulder	10,11
Uitleg symbolische bloemschikking, product van de maand, Solidariteitskas, Giften diaconie	12,13
Kort verslag kerkenraadsvergadering, Kerstnachtdienst.	14,15
Bazaar, gedicht	16
Wolven in de Kerstnacht... een Kerstverhaal	17-21
Ds.J.J.L. ten Kate, predikant en dichter.	22,23
Amnesty International, De winkel van Sinkel	24,25
Begroting diaconie	26,27

Van de redactie

Voor u ligt het dubbeldikke Decembern timer van Rijsoord aan 't Woord. Wat fijn om van u berichten te ontvangen, op pagina 10 kunt u ze vinden. Vanaf pagina 17 kunt u een prachtig Kerstverhaal lezen: Wolven in de Kerstnacht...

Het Kerstfeest zal dit jaar anders zijn dan anders.... door het Coronavirus mogen we niet met de hele familie samenkomen, er is geen Kerstzang, er zijn geen Kerstconcerten... zeker voor mensen die alleen leven is dit een moeilijke tijd... Laten we hopen en bidden dat alles volgend jaar anders zal zijn, wat zullen we 'gewone dingen' weer met andere ogen bekijken, extra waarderen...

Op pagina 2 en 3 kunt u lezen over het fantastische initiatief van onze jeugd. Zij proberen beeldopnames te maken van ochtendgebeden tijdens de Adventstijd. Wat zou het fijn zijn als dat lukt! Wat zou het fijn zijn om ons orgel weer te horen spelen, onze predikant weer te horen spreken!

Fijne Kerstdagen

**Stencilen:**

Maandag 21 december
Jan Monteban

**Bundelen:**

Woensdag 23 december
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor januari 2021
met vermelding van afzender:
Uiterlijk vrijdag 18 december bij
Ellie Lagendijk
Mauritsweg 64
2988AL Ridderkerk
Tel : 0180-421656
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

De diensten worden vermeld onder sterk voorbehoud. Alleen als de overheid weer toestemming geeft om meer dan 30 personen toe te laten in één ruimte, zullen er weer diensten worden gehouden. Houdt u de nieuwsbrief in de gaten! Zodra de mogelijkheid er weer is, zullen we u direkt informeren.

Wel komt er met ingang van 1e Advent een proef met ochtendgebeden die via het internet uitgezonden worden, georganiseerd door de jeugd.

Zondag 6 december 2020—Ochtendgebed—2e Advent

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Collecte : Diaconie
Onderhoud gebouwen
Jeugdwerk



Zondag 13 december 2020—Ochtendgebed—3e Advent

09.30 uur : Mw. Ds. C.H.A. Bartelink- van den Dool, Ridderkerk
Collecte : Kerk
Onderhoud gebouwen
Jeugdwerk

Zondag 20 december 2020—Ochtendgebed—4e Advent

09.30 uur : Ds. E. Bijl, Nieuw Beijerland
Collecte : Diaconie
Onderhoud gebouwen
Jeugdwerk

Donderdag 24 december 2020—Kerstdienst Uitzending via YouTube

22.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Collecte : Voedselbank Ridderkerk



Vrijdag 25 december 2020—1e Kerstdag

Live Uitzending via YouTube

10.00 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Hans Vietsch
Collecte : Kerk in Actie Kinderen in de Knel
Onderhoud gebouwen
Jeugdwerk

Zondag 27 december 2020

09.30 uur : Ds. F.L. Renes, Rotterdam
Koster : Henk van der Starre
Collecte : Kerk in Actie Kinderen in de Knel
Onderhoud gebouwen
Jeugdwerk

Donderdag 31 december—Oudejaarsavond—SARI dienst in De Levensbron

Te beluisteren via kerkomroep.nl.

Of met beeld en geluid via kerkdienstgemist.nl

19.00 uur

: Ds. G.H. Offringa

Bij de diensten

Op zondag 29 november is de Adventsperiode begonnen. Met Nieuwsbrief 12 hebt u een mooie adventskalender ontvangen. Deze kalender sluit aan bij het thema van de Startzondag in september: 'Het goede leven'. Het thema van de adventskalender is: *Geef Licht! - Het goede leven met elkaar delen*. We willen dat Licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven, dichtbij en ver weg. Dat te delen en dat te vieren maakt het leven goed. In de Adventskalender vindt u voor iedere dag een Bijbeltekst over licht en ontdekt u hoe u in Gods licht het leven met elkaar kunt delen.

Onze Opstandingskerk wordt in kerstsfeer gebracht. In de weken op weg naar het Kerstfeest zal de verlichting in de kerk branden en de mooie glas-in-loodramen verlichten. Zo mag onze kerk een teken zijn van Gods licht in deze wereld.

Konden we dit jaar het Paasfeest alleen aangepast vieren, met het feest van Pinksteren was de situatie nog hetzelfde. Hoe zal het gaan in de Advent, en met de dagen van Kerst?

Een aantal jongeren uit onze gemeente heeft het plan opgevat om op de Adventszondagen ochtendgebeden op te nemen in onze kerk. Als alles goed gaat kunt u vanaf 29 november iedere zondag om half 10 zo'n ochtendgebed volgen via een link die vermeld staat op de website van onze kerk: www.opstandingskerkrijsoord.nl. Ook de Kerstnachtdienst zal op deze manier worden opgenomen en uitgezonden. Zo kunnen degenen die beschikken over internet in deze periode met vertrouwde voorgangers en organisten de adventszondagen en Kerstnachtdienst meebeleven. Ook op een later moment zijn deze uitzendingen nog te bekijken. We zijn dankbaar voor onze jeugd én voor dit initiatief.

Op zondag 6 december (2^e Advent) zal ik zelf voorgaan. We lezen dan uit de profetie van Jesaja hoofdstuk 40: *Troost, troost mijn volk*. Deze woorden zijn programmatisch voor wat komt, het is een Troostboek. We lezen ook uit 2 Petrus 3 waar die bekende woorden staan, dat voor de Heer één dag is als duizend jaar en duizend jaar als één dag (vers 8). En we lezen uit het evangelie naar Johannes, over die andere Johannes, de Doper.

Deze 3^e Adventszondag (13 december) wordt ook wel 'Gaudete' genoemd: zondag 'Verheug je!' Een glimlach op weg naar het feest, een vonk van Gods Geest, Licht dat doorbreekt.

Mw. ds. C.A.H. Bartelink-van den Dool uit Ridderkerk is dan onze voorganger.

Op zondag 20 december is het 4^e Advent. Nog even en dan mogen we de geboorte van Jezus vieren. We bereiden ons voor. Dit zal ons helpen om te begrijpen wat er allemaal gebeuren gaat, om te leren wie Jezus was, wie Hij is en zijn zal. De hemel vertelt van Gods eer. We ontvangen ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland als onze voorganger van dienst.

De Kerstnachtdienst wordt gehouden op donderdagavond 24 december: wij vieren de geboorte van onze Heer Jezus Christus! Elders in dit kerkblad leest u er meer over.

*In de nacht gekomen kind van hogerhand,
licht in blinde ogen, licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen - Heer, de wereld wacht.*
Lied 505:1

Op de Kerstmorgen (vrijdag 25 december) vieren wij dat Gods licht de donkere schaduwen komt beschijnen. Zoals het licht het donker van de nacht verdreef, zo roept Gods Woord ons in de morgen wakker.

Aan het begin van het Johannes-evangelie lezen we over de geboorte van een hymne, een verheven lied. Jacob van Nes zal het orgel bespelen. De dienst is extra feestelijk met de bekende hoboïste Diana Abspoel. De dienst begint om 10.00 uur en ook deze dienst is via onze website te volgen (zie hierboven).

Op de zondag na Kerst, op 27 december, gaat ds. F.L. Renes uit Rotterdam bij ons voor.

*Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.*

Op de avond van Oudejaarsdag, donderdag 31 december, is er een gezamenlijke dienst in de Levensbron te Ridderkerk, aanvang 19.00 uur.

Het jaar in vele opzichten memorabele jaar loopt ten einde. Het effect van de coronacrisis zal tot ver in het nieuwe jaar gevoeld worden. Wat moeten we schipperen in ons kerkelijk leven nu veel traditionele activiteiten in en om de kerken zijn stil gevallen... Tegelijk moesten we ons dus ook anders oriënteren en vernieuwen. Laten we hopen dat die goede krachten zullen blijven.

Vorig jaar schreef ik bij de jaarwisseling over de Duitse dominee en theoloog Dietrich Bonhoeffer. In zijn leven en werken ondervond hij de harde invloed van de Tweede Wereldoorlog. Vlak voor het einde van de oorlog werd hij gefusilleerd. Uit zijn nagelaten geschriften kunnen we nog altijd inspiratie putten. Zijn teksten zijn van blijvende waarde. Ik denk aan Lied 511 in ons nieuwe liedboek. Met zo'n vertrouwen moeten ook wij maar ingaan in het nieuwe jaar, met Gods licht, getroost verwachtend wat komen mag.

Wensen wij elkaar inspirerende vieringen toe,
en vrede en alle goeds in het nieuwe jaar!

ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

In de afgelopen maand waren er verscherpte maatregelen die voorzichtig resultaat hadden. In de tehuizen in Ridderkerk was en is echter regelmatig sprake van uitbraken van corona. Dat is verdrietig voor de bewoners die ziek worden en er ook aan kunnen bezwijken... De zorgen zijn hier dan ook zeker nog niet afgenomen.

In deze dagen denken wij in het bijzonder aan degenen die getroffen zijn door de ziekte Covid-19, aan de velen die in het ziekenhuis liggen, maar ook aan hen die thuis in quarantaine moeten blijven.

Ondanks de beperkingen kon ik toch enkele mensen bezoeken en bijstaan. Na haar ziekenhuisopname verbleef mw. W.M. Tamerius enkele weken in revalidatiecentrum Laurens Intermezzo Zuid, maar zij is weer thuis op haar vertrouwde adres. Onze koster de heer H. van der Starre onderging een operatie aan zijn voet, hij herstelt gelukkig goed. Op het moment van schrijven zijn geen ziekenhuisopnames te melden. Wel wachten sommige gemeenteleden op een behandeling of een operatie.

Laten wij oog en oor houden voor elkaar en de zieken en herstellenden in onze gebeden gedenken.

Het is belangrijk om zo de mooie momenten met elkaar te blijven delen, en om elkaar te bemoedigen als het moeilijk wordt. De predikant en de pastorale medewerkers proberen de gemeentecontacten te onderhouden, maar u kunt ook altijd zelf contact met hen opnemen als u daar behoefte toe voelt.

ds. G.H. Offringa

Kleine nabeschuwing over het boek 'Oer'

“Jaja de oerknal”, schreef dichter en kunstenaar Maria Barnas nog niet zolang geleden. Wat zeg je er eigenlijk mee, met dat woord “oerknal”? De leeftijd van ons universum vind ik ook zo 'n cijfer waar je een paar keer op moet kauwen voordat je er enig begrip van krijgt: 14,3 miljard jaar... Het gedicht van Maria Barnas is eenvoudig op het internet te vinden.

Op donderdagavond 5 november waren we met een klein groepje lezers samengekomen in de Fontein. Iedereen had het boekje *Oer* gelezen, honderdvijftig pagina's en vlot geschreven, geen héle grote opgave. In het gesprek kregen verschillende gezichtspunten de ruimte.

Over schepping als natuurbeleving; het mysterie van de schepping, hoe we er sprake-loos van kunnen raken; hoe deel ik dit aan mijn kinderen, of kleinkinderen? over God als wetenschap, of wetenschap als god?

Het werd een mooie uitwisseling van leeservaringen! Voor herhaling vatbaar, met een andere titel natuurlijk.

Het boekje was genomineerd voor het beste theologische boek van dit jaar. Die prijs ging uiteindelijk naar *Alle dingen nieuw*, van de rooms-katholieke theoloog Erik Borgman. Het is het eerste deel van zijn theologie van de 21^{ste} eeuw.

In een recensie kreeg het boek al eens vijf sterren. Ik kocht het boek na een tip van één van onze gemeenteleden. Zeker een boeiend boek, de moeite van het lezen waard, maar toch wel heel anders dan het zo toegankelijk geschreven *Oer*.

ds. Herman Offringa

De wereld ligt verzonken in 't duister van de nacht
en in de stal van Bethlehem komt God, met overmacht
Zijn Zoon als kindje klein en teer
toont ons in zwakheid kracht.

Nu schijnt daar in het donker,
een helder hemels licht
Gods liefde krijgt in deze nacht
een menselijk gezicht
God is met ons Immanuël, door engelen bericht

O, boodschap van vreugde en troost,
vreugde en troost

Tekst: Hans de Ruiter
Ingezonden door Joop Euser



Contact met de predikant

In deze bijzondere tijd zal ik, meer dan anders, ook zelf het initiatief nemen om het contact met u te onderhouden. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou. Wilt u iets aan mij wil vragen of doorgeven, dan kunt u me daarvoor een e-mail sturen, of even bellen. Telefonisch contact kan het beste op dinsdag t/m vrijdag, tussen 8.30-9.00 uur of 19.00-19.30 uur. Op andere momenten is het antwoordapparaat geduldig: ik bel u zeker terug!

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
t 0180 - 39 77 73
m 06 - 121 25 739
e g.h.offringa@xs4all.nl



Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2020".

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand december zal plaatsvinden op 28 december 2020.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Opbrengst Collectes

In de maand oktober is er via de bank € 355,00 binnengekomen voor 'gemiste collectes'. Dit bedrag is evenredig verdeeld over de 4 zondagen en toegevoegd aan de opbrengst van de collectes in de kerk. Daarna is de verdeelsleutel 50-36-14 toegepast.

04-10-2020	Kerk en Israël	€ 152,23
	Onderhoud gebouwen	€ 109,60
	Eigen jeugdwerk	€ 42,62
11-10-2020	Diaconie	€ 48,13
	Onderhoud gebouwen	€ 34,65
	Eigen jeugdwerk	€ 13,47
18-10-2020	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 48,13
	Onderhoud gebouwen	€ 34,65
	Eigen jeugdwerk	€ 13,47
25-10-2020	Kerk	€ 48,13
	Onderhoud gebouwen	€ 34,65
	Eigen jeugdwerk	€ 13,47

Als u een bijdrage heeft overgemaakt voor een specifieke collecte, dan staat dit bedrag vermeld bij de ontvangen giften. De verdeelsleutel is dan niet toegepast.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 24 oktober 2020 t/m 20 november 2020)

Via de Rabobank	voor de kerk	€ 75,00
Via de Rabobank	voor de diaconie	€ 25,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 300,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 250,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 50,00
Via mw. J.C. Klootwijk	voor de bloemen	€ 5,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor gemiste collectes november	€ 20,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Gemiste collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "gemiste collectes".

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van "bestemd voor gemiste collectes".

Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvangen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen in die betreffende maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 - 14 toegepast.

Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals dankstondcollecte kerk, dankstondcollecte diaconie, collecte onderhoud gebouwen, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast!

Ook collectebonnen kunt u voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, giften bazaar, etc..
Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK



Stand per 20 november 2020:

Door 142 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 67.520,95. Hartelijk dank daarvoor!

Van 51 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2020". Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

Uit duisternis is licht geboren
het is een eeuwenoud verhaal
dat overal nog is te horen
het licht schijnt voor ons allemaal

Uit duisternis is licht ontvangen
in een gedaante van een kind
De morgenster die met verlangen
de mensen met het licht verbindt



Ingezonden door Joop Euser

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen DECEMBER

4 december 1942
De heer W. Belder
Mauritsweg 48
2988 AL Rijsoord

21 december 1945
Mevr. J.C. Bakker - den Hoedt
Rijksstraatweg 233
2988BE Rijsoord

22 december 1945
Dhr. W. de Waard
Jac. Van Ruisdaelstraat 5
2981 JA Ridderkerk

Van harte gefeliciteerd!

Wat is sterven?

Ik sta aan de kust.

Ik zie een schip met volle zeilen dat uitvaart naar de blauwe oceaan.

Hij is schitterend en vol kracht en ik sla hem gade
totdat hij uiteindelijk niet meer dan een wit wolkje,
daar waar de zee en de lucht samenkomen en in elkaar overgaan.

Dan zegt iemand naast me: "Kijk! Hij is weg!"

Hij is niet meer te zien.

Zijn mast, romp en rondhout zijn nog net zo groot als toen hij bij mij wegging
en hij is nog net zo goed in staat zijn levende lading
naar zijn haven van bestemming te varen.

Zijn kleiner geworden formaat zit in mezelf, niet in hem.

En op precies hetzelfde moment
waarop iemand naast me zegt: "Kijk, Hij is weg!",
zijn er aan de andere kant ogen die hem zien komen

en andere stemmen die de blijde roep overnemen:

"Daar komt hij!"

En dat is sterven...

(Bishop Charles Henry Brent) (1862-1922)



NBG Bijbelleesrooster**December**

dinsdag	1 december	Jesaja 2:1-9	Verenigde naties
woensdag	2 december	Jesaja 2:10-22	Berg je!
donderdag	3 december	Jesaja 3:1-12	Chaos
vrijdag	4 december	Jesaja 3:13-4:1	Wanverhouding
zaterdag	5 december	Jesaja 4:2-6	Vernieuwing
		<i>2e zondag Advent</i>	
zondag	6 december	1 Tessalonicenzen 1:1-10	Missionaire gemeente
maandag	7 december	1 Tessalonicenzen 2:1-12	Vruchtbaar bezoek
dinsdag	8 december	1 Tessalonicenzen 2:13-20	Ondanks tegenwerking ...
woensdag	9 december	1 Tessalonicenzen 3:1-13	... toch volgehouden
donderdag	10 december	1 Tessalonicenzen 4:1-12	Liefde in praktijk
vrijdag	11 december	1 Tessalonicenzen 4:13-18	Troost
zaterdag	12 december	1 Tessalonicenzen 5:1-11	Laat u (niet) verrassen
		<i>3e zondag Advent</i>	
zondag	13 december	1 Tessalonicenzen 5:12-28	Trouw
maandag	14 december	Haggai 1:1-15	Bouwbeleid
dinsdag	15 december	Haggai 2:1-9	Zeg niet: vroeger was alles beter Als je zoveel ellende ziet, waarom kom je dan niet bij God?
woensdag	16 december	Haggai 2:10-23	Confronterende vragen
donderdag	17 december	Jesaja 50:1-3	God is nabij
vrijdag	18 december	Jesaja 50:4-11	Vaste woon- en verblijfplaats
zaterdag	19 december	Psalm 132	Vastigheid
		<i>4e zondag Advent</i>	
zondag	20 december	Jesaja 51:1-8	Je wachter zal niet sluimeren
maandag	21 december	Jesaja 51:9-16	Bescherming
dinsdag	22 december	Jesaja 51:17-23	Bevrijding
woensdag	23 december	Jesaja 52:1-6	Volken trekken samen
		<i>Kerstnacht</i>	
donderdag	24 december	Psalm 2	Goed nieuws
		<i>Eerste Kerstdag</i>	
vrijdag	25 december	Jesaja 52:7-12	Sprakeloos
		<i>Tweede Kerstdag</i>	
zaterdag	26 december	Jesaja 52:13-15	Opvallend onopvallend
zondag	27 december	Jesaja 53:1-6	Herder als schaap
maandag	28 december	Jesaja 53:7-12	Vruchtbaar
dinsdag	29 december	Jesaja 54:1-5	Grenzeloze liefde
woensdag	30 december	Jesaja 54:6-10	Steengoed
donderdag	31 december	Jesaja 54:11-17	

Bedankt!!!

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en telefoontjes die ik met mijn verjaardag mocht ontvangen.

Hartelijke groet, Mien Sinterniklaas-Vos

Lieve mensen,

Heel hartelijk dank voor al die vele kaarten, telefoontjes en attenties die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag! Het was geweldig, wat een band hebben we toch met elkaar!

Ik dacht een stille verjaardag te hebben in deze coronatijd, maar dat was het dus niet.

Nogmaals heel hartelijk dank.

Allen een hartelijke groet en graag tot ziens.

Clement Bezemer Sr.

Hartelijk dank voor alle telefoontjes en kaarten met felicitatie voor mijn 92e verjaardag! Het heeft me heel goed gedaan.

Een hartelijke groet van Sjaan Lodder

Wat een leuk idee om ons uit te nodigen iets te laten horen.

Elke maand krijgen wij als bewoners van de Ds. Allendorpstraat het maandblad Rijsoord aan 't woord in de brievenbus. Dat alleen is al een reden om een briefje te schrijven aan alle lezers.

Het gaat ons goed maar we missen wel de contacten. Donderdag om de 14 dagen was ik altijd bij de maaltijd in de Opstandingskerk, verzorgd door Ria en Marry en niet te vergeten hun beider mannen en Nel.

Ook waren wij een enkele keer samen bij de maaltijd op vrijdagavond.

We bezochten af en toe de kerkdienst of een gezamenlijke dienst. Een gastvrije gemeente waar we ons altijd welkom voelen.

Kees en ik hopen dan ook dat het in het komende jaar weer mogelijk zal zijn om elkaar bij één of andere gelegenheid te ontmoeten.

Wij wensen u alle goeds!
Emmy en Kees Mulder



**DAT HET NIEUWE JAAR
RIJK MAG ZIJN AAN MOOIE DAGEN
EN VEEL LIEFDE, VOORSPOED
EN GELUK MAG DRAGEN**

René en Wilma Barnard wensen u Goede Kerstdagen en Gods onmisbare zegen in 2021

DECEMBER 2020

**GENIET VAN HET SAMENZIJN MET KERST
TEL DE DAGEN**

UREN, MINUTEN EN SECONDEN

NAAR 2021

EEN ONBESCHREVEN BLADZIJDE

12 MAANDEN, 52 WEKEN, 365 DAGEN

WAARIN ER RUIMTE IS VOOR ONTMOETNG

DELEN VAN VREUGDE EN VERDRIET

HET HELE JAAR DOOR.

EMMY MULDER

In het novemhernummer van Ratw staat een vraag. Hoe gaat het met u en laat iets van je horen. Dat wil ik proberen.

Ik woon aan de Langeweg, daarmee ver verwijderd van mensenmassa's.

Voordeel of nadeel?

Alles heeft twee kanten. Het is de aangename kant en de minder aangename. Buiten in de natuur en weinig mensen om me heen is nu een voordeel, minder snel kans op virusbesmetting (maar je kan nooit weten) omdat er maar weinig mensen om het huis wandelen.

Daardoor kom ik niemand tegen en moet ik de keel openbreken als ik iemand tegenkom die goedemiddag zegt. Maar ik ben me ervan bewust dat ik niet de enige ben.

Waar iemand ook woont, alleen zijn of eenzaamheid kan overal zijn.

Zelf moet een mens proberen dat op te lossen en afleiding te zoeken en te vinden.

Naar muziek luisteren doe ik graag. Maar ook een buitentuin geeft inspanning en ontspanning.

Het devies is vaak: wandelen en fietsen. Jaja, hoge levensjaren en stramme spieren en wat niet meer ; dus dan maar doen wat er nog kan...

Ik heb al jaren een goede vriend, die mag ik altijd pakken, dan een tikje op zijn gezicht en hoor ik de ander zeggen: "ja, hallo, met:

Die vriend heet de telefoon en hij is altijd bij mij, geweldig! En die vriend zegt nooit geen nee.

Ik wens jullie allemaal fijne Kerstdagen en hoop dat we elkaar volgend jaar weer kunnen ontmoeten.

Een hartelijke groet van Joop euser

Uitleg van de Liturgische bloemschikking Advent en Kerst

Het thema van dit jaar is:
Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht.

Wat is het Goede Leven? Wat goed is zal voor ieder mens anders zijn. De Adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je wiegje of kribbe heeft gestaan, wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat dat niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, Indonesië, of Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen.

De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht. De kerk en de kerkgemeenschap wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods licht.

Uitleg van de schikking; De basis bestaat uit een open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. Het getal 3 staat symbool voor de verbinding van het Goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover.

De schaal staat ook symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan.

Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat goede leven mag ervaren en tot bloei mag komen in Gods licht. De schaalvorm is open. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede leven te ervaren.

Het getal 4 verwijst naar de vier Advents zondagen, gesymboliseerd door vier flessen en vier kaarsen. Maar ook naar de 4 windrichtingen. Een goed leven voor een ieder, waar je dan ook geboren bent.

Iedere week zal de schikking veranderen.

1^e Advent Leer van de vijgenboom deze les. Als er knoppen en blaadjes komen dan is de zomer in aantocht. Zo is het ook met de komst van de nieuwe wereld.

2^e Advent Er wordt gesproken over de nieuwe aarde, waar gerechtigheid, gesymboliseerd door een open witte bloem, zal wonen. De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door een rechte tak en een kronkeltak. Wat krom geworden is zal recht worden.

3^e Advent Johannes de Doper is een wegbereider naar een betere toekomst. De wilgenkatjes en de met mos beklede fles verwijzen naar groei, groen is de kleur van het Goede Leven. De cirkel van dennenappels laat ook groei zien. De weg die men moet afleggen om dit Goede leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

4^e Advent Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een engel bezoekt haar om haar zwangerschap aan te kondigen. De amaryllis bol staat symbool voor die aankondiging; er is iets moois in aantocht voor de hele wereld en voor ieder persoonlijk.

Eerste Kerstdag. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Met de geboorte van het Kerstkind is er een nieuw begin dat met Kerst wordt gevierd.

De schaal is feestelijk met witte bloemen gevuld. En voor de schikking is een kleinere schaal geplaatst met een open witte bloem, als symbool voor het nieuwe begin.

Wij als bloemengroep hopen deze Advent en Kerst schikkingen weer in de kerk en voor U te kunnen maken. Hopelijk kunnen en mogen we weer gezamenlijk kerk zijn.

Een Hartelijke Groet en Goede Feestdagen toegewenst,
namens de bloemengroep.



Product vd maand december

Het product van de maand december willen we weer op de zelfde manier doen als in november.

Maandag 14 en dinsdag 15 december kunt u het product van de maand wederom inleveren bij Lieneke Klootwijk. Dit kan vanaf 15.00h.

Deze keer is het product van de maand **fruit in blik**

De diaconie



Nogmaals “Solidariteitskas 2020”

In het novembernummer van Rijsoord aan 't Woord trof u een brief aan over de Solidariteitskas. Wij vroegen u om onze kerk te helpen om de (verplichte) landelijke bijdrage aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen.

Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer ontvangen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vroegen wij u in de brief om 10 euro bij te dragen aan deze vorm van evenwichtige lastenverdeling.

Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt. Mocht u ook nog een bijdrage willen doen: u kunt deze overmaken naar rekeningnummer NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van ‘Solidariteitskas 2020’.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk
Penningmeester / Bijdragen-administrateur

Giften diaconie

Via Rabobank voor de diaconie	€	25,00
Via Rabobank voor de voedselbank	€	25,00
Via Rabobank voor voedselpakket Kerstmis	€	20,00
Via Rabobank collecte diaconie	€	25,00
Via Mw. W.C. Barnard-Lieve voor de diaconie	€	10,00
Via Mw. L. Klootwijk voor de voedselbank	€	5,00

Hartelijk dank voor uw gift.

Kees Alblas
Penningmeester CvD

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 28 oktober 2020

De voorzitter heet de kerkenraadsleden van harte welkom. Ds. Offringa leest Psalm 138 waarna de voorzitter voorgaat in gebed.

De notulen van 30 september zijn ongewijzigd vastgesteld. De voorzitter deelt mee dat De Levensbron mw. ds. A. Mets- Brink uit Zwijndrecht als consulent heeft benoemd. Daarnaast is Ds. Offringa voor maximaal 12 uur per week beschikbaar om pastoraatswerk te doen. Op 1 november wisselt het voorzitterschap binnen de kerkenraad van De Levensbron. Mw. C. Jongenotter treedt af en dhr. J. Huisman neemt het voorzitterschap van haar over. Het volgende gesprek met De Levensbron zal binnenkort volgen. Voorts wijst de voorzitter op de visienota van de PKN. Deze is zeer lezenswaardig. Voor alle kerkenraadsleden wordt een exemplaar besteld. Ds. Offringa meldt dat de catechisatie weer is gestart in de Hervormde kerk door ds. Groen. De jongeren en hun ouders zijn hierover geïnformeerd.

Ds Offringa licht verder kort zijn werkzaamheden in de afgelopen periode toe. Op 4 oktober was de laatste dienst, daarna is de kerk weer gesloten wegens het slechts mogen toestaan van maximaal 30 bezoekers. Intussen zijn weer twee nieuwsbrieven geschreven en bezorgd of gemaild naar alle gemeenteleden. Hij staat stil bij een aantal zieken.

De wijkouderling geeft aan dat de contacten met de gemeenteleden worden onderhouden vanuit de wijkteams via telefoon of bezoeken. Ook maakt zij melding van een bedankje voor het omzien naar een gemeentelid.

De voorzitter licht het door de agendacommissie genomen besluit de kerk vanaf 5 oktober te sluiten (nu er slechts 30 mensen worden toegelaten) nader toe. De kerkenraadsleden begrijpen dit besluit doch vinden het wel jammer. De kerkenraad deelt de mening dat de kerk de grenzen niet moet willen opzoeken. Uit de cijfers blijkt de uitzending via 'kerkdienstgemist' vaker werd beluisterd toen onze kerk in juli weer opening. Onderzocht zal worden of er een alternatief is om uitzendingen vanuit onze kerk mogelijk te maken zonder dat dit veel geld kost. Indien dit mogelijk is, zullen vanaf de eerste advent opnames worden gemaakt, dit wordt georganiseerd door de jeugd.

Naar aanleiding van de notulen van de liturgiecommissie staat de kerkenraad stil bij de vraag of de gemeenteleden de geloofsbelijdenis hardop kunnen meespreken. De kerkenraad besluit dit niet toe te staan. Er wordt verwacht dat de maatregelen nog strenger zullen worden. Daarom wil kerkenraad, zodra dat weer mogelijk is, de diensten op eenzelfde wijze inrichten als voor de sluiting. Dit betekent dat het zingen vooralsnog niet wordt toegestaan. Het mee bidden van het 'Onze Vader' gebed is wel toegestaan, mede omdat dit aan het einde van de dienst plaatsvindt. Het gebruiksplan en hoe de kerkdiensten nu worden vormgegeven geeft iedereen een veilig gevoel en dat wil de kerkenraad proberen vast te houden.

De kerkenraad bespreekt enkele diensten in de komende periode.

Eeuwigheidszondag: De kerkenraad besluit deze dienst niet door te laten gaan. Het is van belang om als gehele gemeente deze herdenkingsdienst met elkaar te kunnen houden. De betrokken families krijgen een kaart met daarin de uitleg waarom deze dienst wordt uitgesteld.

Adventszondagen: als het uitzenden van de diensten met beeld en geluid lukt zullen vanaf eerste advent weer diensten worden gehouden zonder gemeenteleden. Het is dan ook wenselijk dat de kerk in kerstsfeer wordt versierd en er een kerstboom komt. Daarnaast dient er wekelijks een symbolische schikking te zijn en moeten de adventskaarsen worden aangestoken. Voorts is er dan weer een bloemengroet.

Kerst: deze dienst kan ook uitgezonden worden met beeld en geluid zonder gemeenteleden. De invulling van de dienst wordt geregeld door de Liturgiecommissie.

Oudjaarsdienst: Op 31 december is de gezamenlijke dienst vanuit De Levensbron. Voorganger is nog niet bekend. Omdat De Levensbron wel diensten houdt met maximaal 30 personen is hen de vraag gesteld of er op 31 december ook gemeenteleden van onze kerk toegelaten kunnen worden.

De kerkenraad bekijkt enkele korte filmpjes van de PKN over het opstellen van een beleidsplan. Aan de hand van een drietal vragen wordt van gedachten gewisseld. Deze vragen zijn 'wat betekent onze kerk voor jou?', 'wat voor gemeente wil je zijn?' en 'waar wil je naartoe met de gemeente?'. Deze gedachtewisseling vormt input voor een verdiepende discussie in de volgende kerkenraadsvergadering.

Na het uitspreken van een kort gedicht door een kerkenraadslid sluit de voorzitter de vergadering.

Ronald Visser



Kerstdienst 24 december 2020

Al vele jaren gaan mensen op Kerstavond in het nachtelijk duister naar de kerk om de geboorte van Jezus Christus te vieren. Ondanks het feit, dat onze Opstandingskerk gesloten is, en we dus niet als gemeenteleden en andere belangstellenden / dorpsgenoten de kerstdienst kunnen vieren, heeft de kerstdienstcommissie het plan opgevat om toch een Kerstdienst voor te bereiden en deze uit te zenden.

Het thema dat voor deze dienst is gekozen is: **'Geef licht (door)'**

God gaf ons licht in het donker. Wij mogen dat licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven. In de ander komt iets van God naar ons toe en zien we een glimp van het licht van Christus. Wij zijn mensen van de hoop, daarom geven we Gods licht door.

De Kerstdienst belooft een mooie, warme dienst te worden. Zo hebben we een 5-tal muzikanten bereid gevonden mee te werken aan deze dienst. Naast het orgel hoort en ziet u de panfluit/dwarsfluit, de piano, harp en cello. Het koor Sparkling Voices uit Rhoon zou haar medewerking verlenen aan deze Kerstdienst, maar gezien het feit dat zij niet mogen repeteren en dus de liederen ook niet op kunnen nemen, is besloten het koor te vragen voor een volgende kerstdienst.

De collecte is bestemd voor de Voedselbank. Het doel van de Voedselbank is een bijdrage te leveren aan de vermindering van de armoede in Ridderkerk door het uitdelen van voedsel aan mensen die daarvoor in aanmerking komen, op basis van criteria die landelijk zijn vastgesteld. U kunt uw bijdrage overmaken tot 31 december 2020 op rekeningnummer NL46 RABO 03554032 50 t.n.v. Gereformeerde Kerk Rijsoord o.v.v. Voedselbank.

Wij hopen een mooie uitzending te maken en natuurlijk ook op kijkers. Bent u erbij? U kunt de kerstdienst meebeleven op 24 december om 22.30 uur (de gebruikelijke tijd voor deze dienst), via de link op de website van de kerk www.opstandingskerkrijsoord.nl of anderen erop attenderen. Uiteraard kunt u de dienst ook op een later moment terugkijken.

De kerstdienstcommissie wenst u alvast een gezegend Kerstfeest toe.



Bazaar 2020

Beste mensen,

Door alle corona maatregelen hebben we al 2 keer de schuurverkoop af moeten blazen.

Achter de schermen blijven, met name Ria en Bas, gewoon doorgaan met het verkoop-werk En er wordt gelukkig nog steeds verkocht. Een oude filmprojector naar Arnhem, 10 collectebusjes naar Curaçao (Bas wil ze wel brengen



4 collectebusjes naar Urk. Ria is al bezig met de verkoop van haar 12^e fiets en ondertussen verkoopt ze een hobbelpaard en iedereen die wil kan terecht in de opslag. (even bellen met Ria)

Al met al toch nog wat activiteiten gelukkig.

Maar we willen toch nog een 3^e poging doen.

Daarom openen we deuren dit jaar nog een keer en wel op:

12 december van 10.00 tot 15.00 uur

U/jij komt toch zeker ook nog even rondneuzen. Want er is nog genoeg!!

Namens de bazaarcommissie
Dick Alblas



In Bethlehems velden

In Bethlehems velden hielden herders de wacht
toen er eind'lijk wat lang werd verwacht
Gods Zoon werd geboren heel klein en heel teer
Wat de ouden voorspelden lag in 't kribje terneer.

De engelen zongen in de donkere nacht
van vrede op aarde, dat het kindje bracht.
De herders zij lieten hun kudde alleen
en spoedden zich ijlings naar het kindeke heen.

Zij vonden Gods Zoon toen in Bethlehems stal
het Kindje dat eens de verlosser zijn zal.
Zij knielden ter neder en aanbaden het Kind
De Messias en Heiland, die de zijnen bemint.



Ingezonden door Joop Euser

Wolven in de kerstnacht—een kerstverhaal

Het gebeurde in Zweden, in het gedeelte dat zo dicht bij de koude Noordpool ligt, dat de winter er wel drie maal zo lang duurt als hier.

Het is een boze, ijzige winternacht en alles ligt onder een dikke sneeuwlaag verborgen. De dagen zijn kort en omstreeks het midden van de winter zo kort, dat het haast geen dag meer genoemd kan worden. Voor het goed en wel licht is geworden, komt de avond al weer. Er zijn allerlei gevaren: felle vrieskou en sneeuwstormen... en wolven soms. Maar de mensen die daar in 't hoge Noorden wonen zijn aan al deze dingen wel gewend en ze weten niet anders of de winter hoort zo. De hoge, rotsige bergen... de grote stille dennenbossen... hoofdwegen en landweggetjes... steden en boerendorpjes... alles dik onder de sneeuw. Dan moet je met sleden of ski's naar school, naar de kerk, naar de stad om te winkelen of op bezoek bij familie.

Een Zweedse boer spant zijn paard voor de slee om zo'n tocht naar de stad te maken. Hij gaat dingen kopen voor Kerstmis, want in zijn eigen dorpje zijn geen winkels waar je zoiets kunt kopen. Zijn vrouw staat bij hem en helpt met het inspannen van het paard. Het paardje trappelt van ongeduld; het heeft de frisse buitenlucht geroken en het hinnikt van plezier. "Waar wil je de boodschappen in doen?" vraagt zijn vrouw. De man krabt zich eens achter de oren, terwijl hij zijn gezicht vol rimpels trekt. "Drommels, dat zou ik bijna vergeten. Goed dat je het zegt moeder. De kist van verleden jaar hebben we niet meer. Zou ik de regenton nemen? Die gebruiken we toch voorlopig niet meer."



"Welja," zegt de vrouw. "Neem de ton mee. Wacht, ik zal je helpen om hem op de slee te krijgen. Zul je er om denken dat je voor donker weer thuis bent? Laat me nou niet ongerust over je hoeven te worden."

"Je moet niet zo gauw ongerust zijn," lacht de man. "Natuurlijk ben ik voor donker thuis! Zover is het toch niet! Dan steken we alle kaarsjes aan en gaan we kerstfeest vieren in de kerk. Wat zullen de kinderen blij zijn. Ik verheug me er echt op!"
Vlug springt de man op de slee en voort gaat het over de harde glinsterende weg in de richting van de stad waar de mooie winkels zijn.

't Paardje is niet jong meer, maar het is goed gevoed en uitgerust en het draaft over de weg dat het een lust is. Een ijzig koude wind snerpt de man langs de oren. 't Hindert hem niet. Hij is zo blij, dat hij overal tegen kan. Hij denkt aan het kerstfeest dat ze weer zullen vieren. Het roodgloeiend opstoken van de kachel. 't Kerstverhaal voorlezen, samen mooie kerstliederen zingen en alleen maar warme, gelukkige gezichten. "En voor moeder koop ik ook wat," zegt hij tegen de achterkant van zijn paard. "Voor zichzelf heeft ze natuurlijk niets op het boodschappenlijstje geschreven; zichzelf heeft ze natuurlijk weer vergeten. Maar het zou wel vreemd zijn als ik in de één of andere winkel niet iets ontdek waar ze blij mee zal zijn." 't Paard zwaait vrolijk met zijn staart. Het is net alsof hij zijn baas begrijpt. Ze zijn aan elkaar gewend geraakt, al deze jaren.

"Het is maar goed," zegt de man, "dat ik de regenton heb meegenomen. Daar doe ik al die boodschappen makkelijk in en dan hoef ik niet bang te wezen dat er op de terugweg iets uitvalt."

Het paard huppelt bijna over de weg. Zijn adem vliegt als een dampwolk naar achteren. Af en toe briest hij; dan lijkt het wel of er water uit zijn neusgaten spuit. De zon komt even door de wolken en de slee rijdt door een toverwereld. De sneeuw flonkert alsof zijn met goud bestrooid is. De wind fluit iets minder scherp om de slee. De man knalt vrolijk met zijn zweep. Hij voelt zich erg gelukkig!
In de stad is het druk, maar met de boodschappen gaat het vlot.

De boer merkt het wel dat de mensen uit de stad lachen om die grote regenton, maar de man lacht zelf vrolijk mee. "Ja man," zegt hij tegen de bakker, bij wie hij het laatst komt, "Ik moet er nog een heel eind mee rijden en ik moet er niet aan denken dat ik wat zou verliezen."

"Ja, en voor de wolven is mijn krentenbrood veel te goed!" grapt de bakker. Nu kijkt de man opeens heel ernstig en strak. "Met de wolven moet je niet spotten!" zegt hij.

"Ben je ze wel eens tegengekomen op de weg?"

"Nee, gelukkig niet!"

"O, zo. Nou, ik wel en dat was geen grapje, dat kan ik je wel zeggen."

Ja, dat kan de bakker zich wel voorstellen. Een wolf! Hu... Maar nu moet hij vlug naar zijn winkel terug en de boer moet haast maken om thuis te komen. Hij haalt zijn verkreukelde boodschappenbriefje te voorschijn. Het is er met dat briefje niet beter op geworden. Het is gescheurd en vies geworden en het ruikt sterk naar tabak. Maar alle dingen zijn doorgestreept. Dat is dus in orde. En voor moeder, die zichzelf altijd vergeet zitten nog drie extra pakjes in de ton. Daarover heeft hij nog het meest plezier. Wat zal ze kijken!

Plotseling kijkt hij naar de hoge torenklok en bekijkt daarna bezorgd de lucht. De zon is allang weggetrokken. Er komen grauwe wolken aandrijven. Bringen die nog meer sneeuw misschien? 't Kan best. Er is een strenge winter voorspeld. In ieder geval zal het vandaag nog vroeger donker zijn dan anders.

"Ik ga nergens meer langs om een kop koffie te drinken," zegt de man tegen zijn paard. "We gaan gauw naar huis, Bles. Thuis krijgen we wel weer eten en drinken, wat jij!"

Voort gaat het nu weer over de witte straten. In draf de stad uit, een paar dorpjes door, die bijna aan de stad zijn vastgegroeid en dan de grote witte eenzaamheid in. Daar, heel in de verte, staat het bos als een hoge, donkere muur. "Vort Bles! Vort! Achter het bos ligt ons dorp. Daar is het huis met moeder en de kinderen. Daar gaan we kerstfeest vieren. Dat bos is maar niks als het nacht is. Maar, we halen het nog wel. Als jij je best maar doet. Vort, Bles!"

't Paardje trippelt uit alle macht. Het open witte sneeuwveld door, het grote stille bos in. De man heeft het gevoel dat achter hem een grote deur dichtvalt wanneer hij het vos inrijdt. Het is al donker tussen de stammen van de bomen.

Kan het ergens zo geruisloos en geheimzinnig zijn als in een groot, Zweeds sneeuwbos? Het lijkt of er iets tegen je spreken wil en toch is er geen stem! Er breekt een tak door de zware sneeuw. De sneeuw glijdt met scherp geritsel omlaag, de tak blijft omgekeerd hangen tussen de andere takken. Plotseling rilt de man op zijn slee. Hij rilt niet van de kou deze keer. Er is iets in het donkere bos, iets dat hij niet kan verklaren. Was hij maar vast thuis!

"Kom Bles, laat zien wat je kunt. Ik wil kerstfeest vieren met moeder en de kinderen. Doe je best Bles, dat we gauw het bos uit zijn! Het is hier niet pluis Bles!"

Wat is dat daar... aan de kant van de weg? Een klein zwart ding, dat langzaam voortbeweegt. Wat kan het zijn? "Vort Bles! Snel er langs!"

De zweep knalt, strak staan de teugels. De slee schiet het zwarte ding voorbij. Even kijkt de boer opzij, naar beneden. O, 't is een oude vrouw. Een heel oud en arm, kromgegroeid vrouwtje. Tijdens het voorbijrijden kijkt de boer even. De oude vrouw kijkt naar de slee met smekende ogen.

"Nou, die is vast niet goed wijs," zegt de boer tegen de paardenrug. "Die is stapelgek, kun je wel zeggen. Weet dat oude mens niet dat er wel eens wolven zijn in deze bossen? Wie gaat er nu tegen de avond het bos in. Nou ja, moet ze zelf ook maar weten. Ik heb er niks mee te maken. Vort Bles, we gaan gauw naar huis, kerstfeest vieren!"

Kerstfeest? De boer schrikt opeens voor het woord dat hij de laatste dagen al zo vaak heeft gebruikt. Kerstfeest, kerstfeest. Iedereen zegt het tien, twintig keer op een dag. Je denkt er haast niet meer bij. Kerstfeest vieren? Wil jij kerstfeest vieren? Het feest waar gevierd wordt dat de Zaligmaker naar de wereld is gekomen om Zijn leven te geven?



Jij, die een arm, weerloos oud vrouwtje wilt laten verscheuren door de wolven?! Wou jij kerstfeest vieren?

“Ho!” roept de boer opeens luid tegen zijn paard. Hij schrikt van zijn eigen stem, die schalt door het bos. Meteen trekt hij zo hard aan de teugels, dat het beestje ook schrikt. Zijn hoeven glibberen over de gladde weg. 't Gooit de kop wild achteruit. “Ho Bles! We moeten keren, jong! We moeten dat oude mensje oppikken. Zó kan ik geen kerstfeest vieren!”

Voorzichtig trekt hij aan de teugels... ja... ja... toe maar... toe maar... ja. Best beestje hoor! Dan gaat het snel terug tot waar het mensje nog strompelt in de sneeuw. Verrast kijkt ze de boer aan, die bij haar halt houdt. “Stap op,” zegt hij kortaf. “Stap gauw op de slee. Onderweg kun je me wel vertellen waar je heen wilt.”

't Oude vrouwtje gaat zitten. “Baas, baas, wat ben ik je dankbaar... Wat ben ik je dankbaar!” Ze trekt haar doek vaster om de magere schouders en geniet van de snelle, veilige rit. Ze vertelt dat ze naar haar kleindochter op weg is, die heeft een kindje gekregen... Maar geld om zich te laten rijden heeft ze niet. En ze heeft niemand anders op de hele wereld dan die ene kleindochter. Al de anderen zijn dood.

“Wat een stakker,” denkt de boer. “Nou ja, ze zit nu tenminste veilig in de slee.”

“Vort Bles! Zie je wel hoe donker het tussen de stammen wordt? We zijn veel tijd kwijtgeraakt, Bles! Dat halen we niet zo gemakkelijk weer in!”

De sneeuw kraakt onder de slee, de wind fluit, de stille bomen kijken droevig de reizigers na, alsof ze een geheim weten, dat ze niet zeggen kunnen. Weer rilt de boer. Hij geeft zijn paard nog een tikje met de zweep. Waren ze het bos maar uit! Buiten op de vlakte is het lichter! Daar kun je, heel in de verte het dorp al zien liggen.

“Vort Bles! Vort!”

Plotseling komt er, boven het geluid van sneeuw en wind uit, een hoge, langgerekte toon dichterbij. Uit de diepste diepte van het bos komt die toon. Man, vrouw en paard horen hem tegelijkertijd. Ze krimpen ineen. Wat ze horen is het geluid van wolven die een achtervolging beginnen. Wolven! Wolven! Een groep hongerige, bloeddorstige wolven!

“Vooruit Bles! Vooruit! We moeten kerstfeest vieren thuis met moeder en de kinderen! Ze wachten op ons, Bles! Ze kijken naar ons uit!”



Nog nooit heeft het kerstfeest hem zo wonderlijk geleken als nu, nu hij het misschien wel nooit meer vieren zal! Nooit meer, omdat hij dood in het bos zal liggen... dood en verscheurd... door wolven verscheurd. Vort Bles! Vort!

Weer snijdt een scherp wolvengejank door de koude winterlucht. Dichterbij zijn ze al gekomen. Hoor, hoor!! 't Geluid komt dichterbij. Geen dier in de wildernis loopt zo snel als een hongerige wolf in een troep. De oude vrouw komt wat overeind. Ze rekt haar hals. Haar oude gezicht ziet er bezorgd uit. Ze heeft het geluid van de wolven wel begrepen. Ze weet wel, waarom de boer zijn paard plotseling zo voortzweept. De wolven komen! Ze hebben honger en ruiken het spoor van mensen en dieren. 't Grootste en wreedste gevaar van de eenzame sneeuwbossen komt snel als de wind dichterbij! 't Oude vrouwtje zucht diep en smartelijk. Ze vouwt haar magere handen, het is het enige dat ze kan doen.

De boer hoort de oude vrouw zuchten. Bijna was hij haar vergeten door de spanning, maar nu weet hij het weer. Natuurlijk, dat ouwe mensje dat hij moest oppikken langs de kant van de weg! Eigenlijk is het haar schuld dat ze nu door de wolven worden overvallen. Háár schuld, dat ze tijd zijn kwijtgeraakt. Háár schuld, dat het paard nu langzamer loopt. Het beest is al oud en heeft nu op de terugweg een dubbele vracht.

Waarom is hij ook zo dom geweest!? Waarom heeft hij al die kostbare minuten verknoeid?!”



Vort Bles! Vort! Ik sla je met de zweep! Ik ransel je... Ik móet thuiskomen!”

Dáár, alweer de wolven. En weer dichterbij! In het dichte onderhout beginnen bevroren takken te kraken. Vurige ogen glinsteren groenachtig tussen de stammen, open bekken, tongen hangen naar buiten. “Vort dan toch Bles, vort! Het gaat om ons leven!”

Een zweepslag knalt door de koude lucht. Maar 't was niet nodig geweest. Het paard heeft de doodsvijand al geroken. Met wijd open gesperde neusgaten en rollende ogen rent het voorwaarts, trillend over zijn hele lijf. Zo heeft de boer nog nooit een paard zien lopen. Wat kan er nog gedaan worden om het leven te redden? "De pakjes!" roept de boer tegen de oude vrouw. Zijn stem is schor van ellende. "Haal de pakjes uit de ton! Gooi ze één voor één naar de wolven. Misschien houdt het ze tegen. 't Kan ons redden!"

"Ja baas, ja, ik zal het doen baas." Haar bevende handen voelen al in de ton. Een groot vierkant pak... 't Rammelt. De blokkendoos, weet de boer. Daar gaat het pak al, midden tussen de wolven. Die blijven staan... verdringen elkaar... Ze ruiken de mensenlucht en scheuren woest het papier uit elkaar. Ze zetten hun sterke roofdiertanden erin, maar... 't Is bedrog! En verder holt de hongerige troep... de warme lucht van mensen en een paard in de neus... Ze naderen dichter en brutaler dan zo-even. Een tweede pak vliegt uit de slee... daarna een derde... een vierde. Speelgoed, een brood, koek, kerstboomkaarsen... ieder pakje geeft een kans op redding. "Vort Bles! Vort!" Wat is dat bos eindeloos groot! Stille, droeve bomen in eindeloze rijen. Takken die doorbuigen onder de sneeuw. Wintermist tussen de stammen. O, wat zijn vrouw en kinderen ver weg! En Bles wordt zo moe met zijn dubbele vracht. Brutaler en brutaler worden de wolven. 't Is net of ze merken, dat het paard moe wordt. Hun bekken hangen open... hun ogen blikkeren... hun keel stoot hijgende geluiden uit... Het is of ze weten, dat ze het gevecht zullen winnen. Een dubbele vracht! De man moet er steeds aan denken. 't Hamert in zijn gloeiende kop. Een dubbele vracht... een dubbele vracht... Het is haar schuld... haar schuld. Als ik niet had hoeven terug te rijden... haar schuld... haar schuld. Plotseling komt er een vreemd gedachte bij hem op. Een gedachte om koud van te worden, maar toch... de gedachte laat hem niet los: Ik gooi dat wijf eraf! Laten de wolven haar opvreten! In de tijd dat ze met haar oude botten bezig zijn ben ik gered. Zij heeft niemand meer op de wereld! Ik heb vrouw en kinderen! Ze wachten op me. Ik moet thuis kerstfeest vieren! Kerstfeest vieren?! Jij?! Wou jij thuis kerstfeest vieren?! Als je eerst een arm oud mens hebt vermoord? "Nee, nee! schreeuwt de man plotseling het bos in. "Nee, nee, nee!!"

Maar de wolven komen steeds dichterbij. En er zijn er zoveel. En de ton is leeg, tot op de boden. Ja, juist... de ton is leeg. Sneller dan de wolven schieten de gedachten door het hoofd van de boer. Alle slechte gedachten zijn nu verdwenen. Hij denkt in zichzelf: "Ik moet het doen, maar... het is zo moeilijk!" Nu zitten de wolven vlak achter de slee. Eén van de ondiere waagt een sprong, maar schrikt nog terug. Anderen wijken opzij af... Ze willen ons omsingelen, denkt de man vaag, dat is de manier van die gluiperds. "Neem de teugels," zegt hij plotseling tegen de oude vrouw. "Hier, hou stijf vast! Bles weet de weg."

"Baas, baas... wat ga je nou beginnen? De man luistert niet meer. Hij staat rechtop in zijn slee. Nu neemt hij de lege ton en slingert hem met zijn sterke armen eruit... op de weg... Dan springt hij zelf uit de slee, grijpt de ton, kruipt erin en zet de ton over zich heen. 't Gaat zo snel!

De wolven zijn even teruggedeeind, voor een ogenblik. Nu echter ruiken ze de warme mensenlucht binnen in de ton. Ze verdringen elkaar, ze krabbelen en snuiven en janken van de honger. Binnen in zijn donkere gevangenis hoort de man de dieren bezig; hij ruikt hun adem door de duigen heen.

In doodsangst klemt hij de wanden van de ton tegen de grond. Zijn handen bloeden ervan. Wat hindert het! Als hij maar het leven eraf mag brengen. Laat me veilig thuiskomen, denkt hij. Laat er een wonder gebeuren!



Hoog boven hem ruisen de dennenbomen in de avondwind die van de bergen komt. Zware kluiten sneeuw vallen omlaag; op de ton, op de wolven. Die schrikken even, rennen weg, maar komen al gauw weer terug. Het gekrabbel en gesnuif begint opnieuw... steeds ongeduldiger raast de bende om de ton. "O, laat me toch veilig thuiskomen!"

't Paard is inmiddels op hol geslagen. 't Loopt zoals het nog nooit gelopen heeft. Met vier benen tegelijk springt het op van de grond; de slee schudt en bonkt achter hem aan, het paard merkt het niet. Een poosje nog klemt de oude vrouw in doodsangst haar magere handen om de teugels. Dan kan ze niet meer. De teugels glippen haar uit de handen. Ze zakt ineen op haar bank en valt flauw. De spanning is teveel voor haar geweest. Ze merkt er niets van dat de slee het open veld bereikt. Ze voelt niets van de winterse wind, die scherper dan eerst om haar oren fluit. Ze voelt niet dat haar hoofd heen en weer bonkt tegen de harde bank. Ze weet niet meer van de boer, die voor háár van de slee sprong.

De slee met zijn vreemde last nadert het dorp... het paard rent maar door.

In het dorp staat de moeder met haar vier kinderen midden op de weg. Bezorgd kijkt ze naar de lucht, die sneeuwstorm voerspelt. Dan tuurt ze weer in de richting van het bos, dat een donkere blauwzwarte muur lijkt. Een buurman heeft haar gewaarschuwd; er zijn wolvensporen gevonden... een paar dagen geleden... Ver weg... zeker... maar wolven zijn zo vlug en de strenge winter heeft ze hongerig en wreed gemaakt.

"Komt vader nog niet, moeder?," vraagt het kleine meisje. "Nee liefje, nog niet. Maar straks hoor! Straks komt vader thuis met de slee!"

"En dan gaan we kerstfeest vieren," zegt Arndt. "Fijn joh, alle kaarsjes aan... en dan zingen en koek eten... hè moeder?"

"Zingen?" denkt de vrouw wanhopig, "en kerstfeest vieren?"

't Is allemaal zo ver weg... ze is bezorgd om haar man... om de wolven... om het donker en de sneeuwstorm. Er is gevaar!

O, zeker er is gevaar. Ze voelt het duidelijk. Ze wringt haar handen. "Daar, daar!" Daar komt de slee. "Moeder, kijk dan, daar komt vader! Zie die oude Bles eens draven!"

Het lijkt de moeder een wonder. 't Is alsof de zon door de wolken breekt. "Vader, vader!" juichen de kinderen. Ze steken hun handen op en dansen van plezier. Daar is bles al. Daar staat hij stil. 't Schuim druipt hem van zijn bek. Zijn ogen draaien wild en hij beeft over al zijn leden. "Vader! Vader!" Maar... in plaats van een grote sterke vader zit daar een oude, gebogen vrouw in de slee. Een arm, oud stukje mens, dat nu met grote moeite de ogen opslaat en verward rondkijkt. Moeder schudt het oude vrouwtje ruw bij de arm. De buren komen naar buiten en dringen om de slee, vragen wat er toch is.

"Vertel op! Wat is er met mijn man gebeurd? Mens zeg dan toch wat! Je kunt toch zeker wel praten?" Bevend en onverstaanbaar haast komen de woorden: "Je man... ginds in het bos... in de ton... de wolven... de wolven..."

Dan zakt het oude vrouwtje terug, bewusteloos. De inspanning is teveel voor haar geweest. Een paar buurvrouwen tillen haar uit de slee, nemen haar, zoetjes pratend, mee in huis. Maar de moeder weet al genoeg. Ze stuurt de jongens met kleine Antje naar binnen. Ze ziet hoe de buren weghollen om hun geweren te halen en ook harken, schoffels en knuppels. Ze ziet hoe flink Arndt het vermoeide paard uitspant en het naar de stal brengt. Hij legt een deken over de bezwete rug van Bles en komt dan weer naast zijn moeder staan. Ze huilt niet maar haar ogen branden. Misschien merkt ze niet eens dat haar jongen vlak naast haar staat. Ze wringt in haar handen. Heel stil staat Arndt naast zijn moeder. Hij begrijpt al zo veel. Hij begrijpt dat zijn vader iets heel dappers heeft gedaan. Iets, dat hem misschien wel het leven kost!

De mannen hebben één van hun uitgeruste paarden voor de slee gespannen en zijn in vliegende vaart weggereden, het donkere bos tegemoet. Kleiner en kleiner worden ze... nu verdwijnen ze in een wolk van sneeuw. 't Wachten duurt lang als het gaat om dood of leven. Medelijdende buurvrouwen komen naar buiten en proberen haar te troosten.

Moeder schudt haar hoofd. Niets zeggen... niets zeggen nu! Alleen maar stil zijn en wachten... en hopen op redding.

En eindelijk... ja... er gebeuren nog wel wonderen! Eindelijk komt de slee weer aangeleden. Handen zwaaien. "Ho, peerd, sta!" Dan stapt de boer uit; wankelend, gewond en doodvermoeid, maar hij is er toch! Hij leeft! Gelukkig!

"Vader! Vader!" roepen de kinderen weer.

En nu is vader er werkelijk. Hij glimlacht vermoeid. ook al ontbreekt aan dit feest van alles, een gelukkiger kerstfeest dan dit hebben ze nog nooit gevierd! Nu werd de echte betekenis van kerstfeest pas duidelijk en deden de cadeaus er niet meer toe...

Die dag niet meer, maar de volgende zitten ze allemaal om de kerstboom. Een paar kaarsjes steken er in: overgebleven van verleden jaar, armzalige stompjes, die nog geen half uur zullen branden. De mooie nieuwe liggen ergens in het sneeuwbos... of in een wolvenmaag.

Maar... aan wolven wordt nu niet meer gedacht. Cadeautjes zijn er nu ook niet en het middagmaal was een eenvoudige stampot. Maar, ook al ontbreekt aan dit feest van alles, een gelukkiger kerstfeest dan dit hebben ze nog nooit gevierd! Nu werd de echte betekenis van kerstfeest pas duidelijk en deden de cadeaus er niet meer toe...

Wilt ge op aarde reeds in den Hemel leven? Wees een engel voor wie U omgeven.

Door bovenstaande spreuk werd ik nieuwsgierig naar de schrijver...

Ds. J.J.L. ten Kate (1819 - 1889) - predikant en dichter

Door de échte poëten werd hij verguisd. Toch nam dominee-dichter J. J. L. ten Kate met zijn schrijfsels de harten van velen in. Zelfs 125 jaar na zijn overlijden behoort een aantal van zijn gezangen nog tot het ijzeren kerkliedrepertoire.

Een van die liederen is "Hoe zal ik U ontvangen". Hoewel sommige regels vragen op kunnen roepen („O, 's werelds hoogst verlangen", bijvoorbeeld) en Ten Kate in zijn vertaling nogal vrij omgaat met het oorspronkelijke lied van Paul Gerhardt, geven de negen strofen van het gezang voor velen nog altijd de adventsgedachte treffend weer.

Het lied deed in Nederland zijn intrede toen het in 1866 werd opgenomen in de Vervolg bundel bij de Evangelische Gezangen. In een apart "aanhangsel" helemaal aan het eind van de bundel staan nog elf „vertaalde klassieke liederen." Het gaat om gezangen van onder anderen Luther, Paul Gerhardt en Gerhard Tersteegen. Naast "Hoe zal ik U ontvangen" staan van de hand van Ten Kate vertalingen van drie Lutherliederen in deze rubriek, waaronder "Een vaste burg is onze God". Ten Kate heeft er zodoende halverwege de 19e eeuw aan meegewerkt dat de liederen van de Reformatie weer bekend werden in de Hervormde Kerk.

De predikant-dichter zorgde echter niet alleen voor vertalingen. Hij schreef ook nieuwe liederen, vaak op basis van Bijbelgedeelten. In "Als God, mijn God, maar voor mij is" valt Romeinen 8 te ontdekken en in "Laat me in U blijven, groeien, bloeien" klinkt Johannes 15 door. Het meest bekend en geliefd werd "De Heer is mijn Herder!", waaraan Psalm 23 en Johannes 10 ten grondslag liggen. Het kreeg zelfs in het nieuwste Liedboek weer een plek.



Jan Jacob Lodewijk ten Kate wordt in 1819 in Den Haag geboren. Al vroeg blijkt zijn liefde voor taal en poëzie: hij laaft zich aan dichters als Da Costa en Bilderdijk. Eerst vervult hij een kantoorfunctie, maar al gauw neemt ds. O. G. Heldring, die dan predikant is in het Gelderse Hemmen, hem onder zijn hoede. In de pastorie bereidt Ten Kate zich voor op de universitaire studie theologie.

Ten Kate weet zich zijn hele leven verplicht aan Heldring. Dat blijkt bijvoorbeeld in 1850. Heldring heeft in Zetten het asiel Steenbeek opgericht, bedoeld voor meisjes die uit de prostitutie zijn gestapt. Dagelijks worden er op Steenbeek huisgodsdiensten gehouden, waarvoor Heldring in 1850 een handboekje samenstelt: "Het Huisaltaar". Ten Kate levert voor deze bundel een zestal liederen „om op de Steenbeek te zingen, en overal waar men de liefde van Jezus kent." Een van die gezangen is het nog altijd gezongen "Wees gegroet, gij eersteling der dagen".

Intussen heeft Ten Kate op het pad van de poëzie grote stappen gezet. Terwijl hij nog maar 14 is, wordt zijn eerste gedicht gepubliceerd: "Roosjen. Eene Parabel". Twee jaar later verschijnt er een verzameling van zijn tot dan toe geschreven gedichten. Vele bundels en andere uitgaven zullen volgen, waaronder vertalingen van het werk van dichters als Goethe, Shakespeare en Dante. Twaalf delen zijn na Ten Kates dood nodig om zijn verzamelde poëzie te herbergen. Het meest bekend werd het omvangrijke gedicht "De schepping" uit 1866.

Ten Kate is jarenlang werkzaam als predikant. In 1845 begint hij op het eiland Marken. Daarna staat hij in Almkerk en Middelburg, om zich in 1860 in Amsterdam te vestigen. Daar zal hij tot zijn dood op tweede kerstdag 1889 blijven wonen.

Afgaande op de officiële kerkelijke liedboeken lijken de liederen van Ten Kate hun langste tijd te hebben gehad.

De eerste hervormde bundel waarin de dichter voorkomt, is de Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen uit 1866. Daarin is Ten Kate met dertien liederen rijk vertegenwoordigd. Gezangen die bekend zouden blijven, zijn "De Heer is mijn Herder!" (198), "Laat m' in U blijven, groeien, bloeien" (205), "Wees gegroet, gij eersteling der dagen" (209), "Een vaste burg is onze God" (264) en "Hoe zal ik U ontvangen" (270). De eerste drie zijn eigen liederen, bij de laatste twee gaat het om vertalingen van Duitse voorbeelden van Luther en Paul Gerhardt.

In de hervormde zangbundel van 1938 staan zestien gezangen op naam van Ten Kate. Naast de vijf bovengenoemde zouden "Lof zij den Heer" (136), "Als God, mijn God, maar voor mij is" (201) en "Komt, laat ons voortgaan, kind'ren" (217) bekend worden. De eerste en laatste zijn vertalingen van liederen van respectievelijk Joachim Neander en Gerhard Tersteegen.

Bij het Liedboek voor de kerken uit 1973 zet de daling in: nog maar vijf gezangen van Ten Kate komen door de selectie: "De Heer is mijn Herder!" (14), "Laat me in U blijven, groeien, bloeien" (78), "Hoe zal ik U ontvangen" (117), "Wees gegroet, gij eersteling der dagen" (221) en "Als God, mijn God, maar voor mij is" (466). Waarbij aantekend moet worden dat "Hoe zal ik U ontvangen" aanvankelijk was afgewezen, maar uiteindelijk fors gewijzigd toch is opgenomen.

In het nieuwste Liedboek uit 2013 bleef van de hand van Ten Kate alleen "De Heer is mijn herder!" (23b) over. Ook "Hoe zal ik U ontvangen" moest het veld ruimen. Onder die titel (441) staat nu een nieuwe vertaling van het lied van Paul Gerhardt, van de hand van Sytze de Vries.

Bron: RD

Helpt u ook mee om te schrijven voor de mensenrechten?

Elk jaar in de aanloop naar 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, organiseert Amnesty International een wereldwijde schrijfactie. Overal ter wereld klimmen mensen in de pen om aan autoriteiten te schrijven, om zo de druk op te voeren voor vrijlating van mensen die onterecht vast zitten, voor bescherming van mensen die vanwege hun activisme worden bedreigd en voor gerechtigheid voor slachtoffers van gruwelijke misdaden.

Dit jaar wordt er b.v. geschreven voor Khaled Drareni uit Algerije, die 3 jaar cel kreeg omdat hij verslag deed van protesten tegen corruptie en het harde politieoptreden daartegen. En voor Nassima al-Sada uit Saudi-Arabië die werd opgepakt omdat zij zich uitsprak voor meer vrijheid voor vrouwen in haar land. En voor Germain Rukuki uit Burundi die 32 jaar cel kreeg omdat hij de mensenrechten verdedigde.

Wilt u ook meedoen?

Wilt u vanuit huis met deze actie meedoen, dan is een telefoontje of miltje naar de Amnestygroep voldoende om een gratis schrijfpakketje in de bus krijgen. Dit schrijfpakketje bevat voorbeeldbrieven en informatie, een schrijfblok, blanco groetenkaarten en een pen. Alles zit erin om zo thuis aan de slag te gaan. U kunt schrijven tussen 20 november en 10 december.

Zo nodig kunnen we de brieven ook weer bij u thuis ophalen om ze gezamenlijk te versturen.

Doet u ook mee?

Hartelijk dank namens de Amnestygroep van Ridderkerk, Wil Wendrich, tel 0180 487050, wil.wendrich@planet.nl, amnesty.ridderkerk@hotmail.com

PS De Kerstkaarten van Amnesty zijn dit jaar ook weer heel mooi, ze zijn te koop in de Wereldwinkel, Schoutstraat 17 in Ridderkerk. Wacht niet te lang, anders zijn ze op!



SCHRIJF EEN BRIEF VERANDER EEN LEVEN

Ieder jaar grijpen honderdduizenden mensen wereldwijd hun pen om te schrijven naar presidenten, ministers en koningen. Ze vragen om gerechtigheid voor mensen die gediscrimineerd worden om wie ze zijn, die vastzitten om hun mening, die gemarteld worden om wat ze geloven. **De stapels brieven zijn van enorme waarde.** Mensen voelen zich gesteund. Onrecht stopt. Gevangenen komen vrij. **Dus: schrijf een brief, verander een leven!**



'Absolutamente!'

Antwoorde Teodora del Carmen Vásquez uit El Salvador toen we haar vroegen of de acties die we voor haar voerden zin hadden.

Teodora werd ten onrechte beschuldigd van abortus, kreeg 30 jaar cel en kwam na Amnesty's massale schrijfactie vervroegd vrij.

De winkel van Sinkel

In de Winkel van Sinkel is alles te koop, drop om te snoepen
en pillen om te ...

U heeft vast gelezen in de vorige Rijsoord aan 't Woord dat de
verkoop uit de schuur weer ging starten
Maar helaas het virus Corona gaf geen akkoord dus konden we
in de schuur niet martelen

En dat is jammer en een strop, al verkopen we soms wat klein
spul of een pop
Er zijn nog veel boeken en soorten en maten
die voor een klein bedrag de schuur mogen verlaten

Een tafel vol met nieuwe spullen kunnen zo een cadeau zak
van de Sint vullen

En was u altijd op zoek naar voordelig brocante of antiek
In de schuur is te koop voor een paar piek

Ook in de aanbieding een Biedermeier ladenkast
Die in uw interieur misschien heel goed past

Een kersthoek zo smaakvol ingericht
Kom kijken want kopen is niet verplicht

Elke keer is het voor de bazaarcommissie weer hopen
Kunnen we dan zaterdag weer open?

Nu, daar we iets op verzonnen dus stel
Dat u graag wilt komen kijken, geef even een bel (426208)

Dan doen we de schuur voor u graag open
Zonder dat daar veel mensen lopen

U kunt dan rustig zoeken naar aardige zaken
Waar u een ander weer blij mee kunt maken

Een winter lang lezen of lekker borduren
Zo vergaan snel de donkere uren

Puzzels die hebben we ook en speelgoed
En spelletjes, wat het bij kinderen goed doet

Rijsoord aan 't Woord zou erg dik worden als we alles op
zouden noemen
wat er te koop is in de schuur
Maar ja, het moet wel weg op den duur

Dus sla uw slag, oh ja, we hebben ook nog een vlag
De wimpel is gratis als het van de penningmeester mag ☺

En meteen vragen wij u om een gunst bij deze
Geef het door aan de mensen die Rijsoord aan 't Woord
niet lezen

Een hartelijke groet van Sint en Piet,
de schuur staat aan de Rijksstraatweg nummer 175,
dat wist u nog niet.



College van Diakenen
Gereformeerde Kerk Rijsoord
Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk

Aan de Gemeente van de
Gereformeerde Kerk Rijsoord

Begroting 2021

Hierbij hebben wij het genoegen u de begroting te presenteren voor het jaar 2021.

Deze begroting is opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model voor het presenteren van de begroting van het College van Diakenen. Wij geven u hierbij alleen een weergave van de totaalbedragen.

Gezien de werkelijke cijfers van 2019 en de cijfers over 2020 tot nu toe, is het zeer waarschijnlijk dat 2021 eindigt met een negatief exploitatie-saldo. Dit komt mede door de teruglopende opbrengst van collectes en giften aan de diaconie.

Omdat het college zich op het standpunt heeft gesteld toch zoveel mogelijk ondersteuning te geven, daar waar het nodig is, is een inkrimping van het eigen vermogen voor lief genomen.

Zeker gezien de beperkingen, opgelegd door de corona-uitbraak, zal 2020 een bijzonder jaar zijn m.b.t. de inkomsten van de diaconie. Dit maakt het moeilijk om een begroting te maken voor het jaar 2021.

Echter, gezien de ontwikkeling van de laatste tijd mogen we hopen op een werkend vaccin en dus ook hopen op een betrekkelijk 'normaal' jaar waarbij wij elkaar op zondag weer mogen ontmoeten zonder grote beperkingen. Mede hierdoor hebben wij gemeend niet al te veel af te wijken van de begroting zoals deze is vastgesteld voor het jaar 2020.

Volgens de door de PKN opgelegde regels moet de begroting ook ter inzage beschikbaar zijn voor de gemeente.

Daarom zal de gehele begroting ter inzage liggen op het kantoor van de penningmeester aan de Rijksstraatweg 46b te Rijsoord.

Graag even een telefoontje naar 0180-422595 als u de begroting wilt inzien.

De begroting zal voor een 5-tal dagen ter inzage liggen in de week van 7 t/m 11 december 2020.

Met vriendelijke groet,

Kees Alblas
Penningmeester CvD

Op deze pagina staat de begroting van de diakonie

Nu laat U mij in vrede gaan

*Hoe lang nog tot uw vrede komt
Wanneer vertroost U Israël
Hoe lang nog tot Uw gezalfde komt
en Davids huis in eer herstelt*

*Hoor ons gebed, zie ons verdriet
onthoud ons uw genade niet
O Trooster geeft ons hoop en moed
als U ons ongezien ontmoet.*

*U leidt mij naar Uw heiligdom
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt
de volken zien en staan versteld.*

*Gezegend is de vredevorst
de Redder die uw volk verlost
gezegend zij dit Heilig Kind
dat door Zijn dood de wereld wint.*

*Nu laat U mij in vrede gaan
neem Uw redding dankbaar aan
Wanneer ik hier mijn ogen sluit
heet U mij welkom in Uw huis.*

*Ik leef het leven tegemoet
tot ik U zie en U ontmoet
Wanneer ik hier mijn ogen sluit
heet U mij welkom in uw huis.*

auteur: Harold ten Cate en Adrian Roest

<https://www.youtube.com/watch?v=UXd97HQ1oyY>