

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten . . . . .	2
Bij de diensten, zieken(t)huis . . . . .	3
Wij gedenken, in plaats van kaarten, Pastoraat . . . . .	4,5
Kort verslag Kerkenraadsvergadering, VVB, opbrengst collectes. . . . .	6,7
Kerkelijk bureau, Verjaardagen, Bijbelleesrooster . . . . .	8,9
Product van de maand, Kerkbalans, collectes, giften . . . . .	10,11
Kerstgroet Classispredikant, zangdiensten Breepleinkerk . . . . .	12,13
Bazaar 2020, collecte 31 januari, periode giften, deurcollecte . . . . .	14,15
Verbondenheid–Lied van Eenheid . . . . .	16

**Van de voorzitter**

Het jaar 2020 ligt achter ons. Een jaar dat in het teken stond van het Covid virus, het jaar waarin we als kerkenraad gedwongen waren de kerkdeuren te sluiten, niet langer erediensten op zondag, niet langer gezellig koffie drinken na de dienst, niet langer koffie-inloop-ochtenden, geen lunchcafé, geen etentje op vrijdagavond, geen 30plus soos....

Het was echter ook een jaar van bezinning, van wat meer tijd hebben voor jezelf, er was weer tijd voor een lange wandeling, het lezen van een mooi boek...

Ook ontstonden er mooie acties. Onze jeugd heeft het initiatief genomen om opnames te maken van ochtendgebeden vanuit onze kerk, we konden weer in onze kerk kijken, weer het orgel horen spelen, het was echt fantastisch!

Vanaf deze plaats wil ik Niels, Rick, Annelieke, Clement Jr. Jan, Marit, Gerard en Hans Vietsch heel hartelijk bedanken voor dit mooie initiatief!!! We zijn er zó blij mee!!

Op dit moment is ons land weer in een strenge lockdown en konden de geplande diensten van januari niet doorgaan... Houdt u de website in de gaten voor de actuele status? .

We hebben geprobeerd om u door middel van de tweewekelijkse nieuwsbrief op de hoogte te houden. Half januari kunt u weer een nieuwsbrief verwachten, we gaan hiermee door totdat er weer diensten gehouden kunnen worden.

Ons geduld wordt zeer op de proef gesteld, maar ik ben ervan overtuigd dat we in de loop van 2021 weer samen kunnen komen in ons kerkgebouw!

Heeft u intussen vragen of wensen, bel ons!

Mede namens de kerkenraad wens ik u een

Gezegend Nieuw Jaar!!

Ellie Lagendijk  
uw voorzitter

**Stencilen:**

Maandag 25 januari  
Jan Monteban

**Bundelen:**

Woensdag 27 januari  
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder  
Tel.: 0180 787552

**Colofon**

Inleveren van kopij voor november  
met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 22 januari 2021**

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

## **Erediensten**

*Er is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%—36%—14%*

Laatste nieuws:

De diensten op 1e Kerstdag (om 10.00 uur) en 27 december zullen live worden uitgezonden via het inmiddels bekende internetadres, te bereiken via [www.opstandingskerkrijsoord.nl](http://www.opstandingskerkrijsoord.nl) , klik daarna op de link.

### **Zondag 3 januari 2021**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair Werk Protestantse Kerk

### **Zondag 10 januari 2021**

09.30 uur : Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem  
Koster : Henk van Mastrigt  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair Werk Protestantse Kerk

### **Zondag 17 januari 2021**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Koster : Hans Vietsch  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair Werk Protestantse Kerk

### **Zondag 24 januari 2021**

09.30 uur : Ds. C.A. Streefkerk, Dordrecht  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair Werk Protestantse Kerk

### **Zondag 31 januari 2021**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Koster : Henk van Mastrigt  
Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Missionair Werk Protestantse Kerk

## Bij de diensten

Eind november 2020 begonnen we in de Adventstijd met het uitzicht op de komst van Gods Licht in deze wereld. Op het Kerstfeest mochten dat vieren in de geboorte van Jezus, de Christus. Nu wil dit leven zich in alle opzichten ontvouwen, Epifanie heet dat met een mooi woord. De traditionele teksten bij deze eerste zondagen van het nieuwe jaar zijn hier juist voor bedoeld.

In het nu afgelopen jaar is wel duidelijk geworden dat in een mum van tijd allerlei zekerheden kunnen verschuiven. Ook het nieuwe jaar moeten we weer creatief beginnen. Onze kerkenraad had het voornemen om met ingang van januari met de reguliere zondagse diensten te beginnen, met een beperkt aantal kerkgangers weliswaar.

Helaas moesten we dit besluit heroverwegen. De eerste zondagen van de maand januari zijn er weliswaar kerkdiensten, maar helaas nog zonder kerkgangers. Hoe u deze kerkdiensten kunt gaan volgen is op dit moment nog niet helemaal duidelijk.

In ieder geval moeten we het eerst dus nog met behulp van onze computers en tablets doen. Ik hoop dat onze ouderen hiervoor wat steun kunnen krijgen van familie of vrienden. Op onze website [www.opstandingskerkrijsoord.nl](http://www.opstandingskerkrijsoord.nl) vindt u het laatste nieuws en instructies.

Op zondag 3 januari staan we nog bij de stal van Bethlehem als we lezen over de wijzen uit het Oosten (Matteüs 2,1-12). Het is de eerste zondagse dienst in het nieuwe jaar, waarin ik zelf hoop voor te gaan.

Op zondag 10 januari gaat het over de doop van Jezus (Marcus 1,1-11). Jezus was nog verborgen, maar van nu aan treedt Hij in de openbaarheid. Dat is ook de betekenis van het woord Epifanie = verschijning. Jezus was er al, maar we zagen het nog niet. Voor veel mensen is Jezus nog steeds een mysterie. De andere lezing bij deze zondag, uit de brief van de apostel Paulus aan de Efesiërs (hoofdstuk 3,1-12). Onze voorganger is ds. K.D. van den Hout uit Woudrichem.

Op zondag 17 januari staat de bruiloft te Kana (Johannes 2,1-11) op het leesrooster. Dit uitbundige verhaal biedt een goede gelegenheid om samen Avondmaal vieren. Met de huidige praktische beperkingen kan die viering helaas niet doorgaan. Ik mag zelf voorgaan in deze dienst en zal wel iets kunnen meegeven van de dank om overvloedige goedheid van de Heer.

Op zondag 24 januari is ds. C.A. Streefkerk uit Dordrecht onze voorganger. We zullen dit jaar veel uit het Marcus-evangelie lezen. Een eerste gedeelte lezen we al op 10 januari. Nu gaat het verder in hoofdstuk 1,14-20, over de roeping van de eerste discipelen.

Op zondag 31 januari lezen we uit Marcus 1,21-28 over 'Een nieuwe leer met gezag'. Marcus heeft een bijzondere manier van schrijven. Hij heeft haast, zo lijkt het wel. Hij vertelt zijn verhaal met korte episodes over Jezus' openbare optreden. Gaandeweg wordt de kern duidelijk: Jezus' komst staat in et kader van Gods geschiedenis met zijn volk Israël en met de wereld.

Laten wij ook aan het begin van het nieuwe jaar onze verwachting weer zoeken rondom de bijbel - Gods woord. Om Gods Geest bidden wij, voor nu en de tijd die komt.

ds. Herman Offringa



## ***Wij gedenken***



Op dinsdag 1 december 2020 overleed

**Wilhelmina Lodder-Bestebreurtje.**

Mien Lodder mocht 87 jaar worden.

Zij was een trouwe kerkganger en maakte deel uit van een gezellige kring van oude vrienden die na kerktijd bij elkaar kwam.

De laatste jaren lukte het haar helaas niet meer om naar de kerk in Rijsoord te komen. Haar gezondheid liet te wensen over, af en toe werd was er een ziekenhuisopname, maar toch kwam zij telkens weer thuis.

Zij hield van het leven en vertrouwde me eens toe dat ze geen angst had om te sterven. Voor een begrafenis had ze al twee gedichten uitgekozen en enkele liederen. Ook haar trouwtekst mocht een plek krijgen: 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u' (1 Petrus 5,7).

Liefde en goede zorg hoorden bij haar. Het was fijn dat haar dochters Marijke, Ingrid en Melinda haar tot aan de drempel van haar leven konden begeleiden. Omringd door hun liefde is zij moedig en rustig heengegaan, zo liet de familie het op de rouwkaart afdrukken.

Op dinsdag 8 december hebben we vanuit het rouwcentrum van "Vredehof" afscheid van haar genomen. De afscheidsdienst was via livestream te volgen.

Er was mooie muziek met liefdevolle herinneringen. Melinda sprak mede namens haar zussen een in memoriam uit. Ook kleinzoon Thomas bracht zijn oma treffend in herinnering. We keken en luisterden naar een ontroerend interview van Laura met haar oma.

Op die manier konden we haar leven en haar persoon op een heel bijzondere manier gedenken. Daarna hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht. Er is een Heer die voor ons zorgt, in leven en in sterven.

In dat vertrouwen hebben we afscheid van haar genomen. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen, en allen die haar zullen missen Gods troost en zijn zegen toe.

ds. G.H. Offringa

## ***In plaats van kaarten***

Aan het einde van het jaar ontvang ik van familie en vrienden én van vele gemeenteleden de mooiste Kerst- en Nieuwjaarskaarten.

Het is altijd een verrassing wie de afzender is. Dit jaar gaat het minder om het aantal kaarten maar meer om de uitgeschreven wensen, gedachten en teksten.

Het zijn dit jaar wel heel gedenkwaardige Kerstdagen, zo zonder kerkgang. We laten een heel bijzonder jaar achter ons dat getekend is door de coronapandemie.

Vanaf deze plaats willen ik ook de lezers van dit kerkblad sterkte toewensen en danken voor hun goede woorden. Dat we gezondheid en vitaal mogen blijven in het nieuwe jaar en de ruimte mogen hervinden om ons leven én ons geloof samen te delen!

ds. Herman Offringa

## Pastoraat

Het zijn nog steeds onzekere tijden, en dat geldt voor ieder van ons. Soms kregen we zelf te maken met besmetting door het coronavirus, soms was het een directe naaste, een familielid of een goede bekende. Dat de ziekte met milde verschijnselen kan verlopen maakt het zo verraderlijk. Een korte tijd van Isolatie is daarom erg belangrijk.

Verder hebben wij allemaal te maken met al die maatregelen die nodig zijn om besmetting te voorkomen. Tegelijk beperken die maatregelen ons in onze bewegingen. We zullen het er voorlopig mee moeten doen...

Dhr. H. Bestebreurtje (Kloosplantsoen) onderging begin deze maand een operatie. De operatie is weliswaar goed verlopen en hij mocht maar huis om verder te herstellen. De genezing zette niet goed door.

Dat in diezelfde periode zijn schoonmoeder overleed maakte de situatie voor zijn vrouw Pauly en hem extra zwaar. Op het moment van schrijven is hij voor nazorg en onderzoek opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. We bidden en hopen dat deze zorg verlichting mag brengen. Wij wensen onze zieken, ook zij die thuis zijn van harte beterschap toe.

ds. G.H. Offringa

## Gezegend Nieuwjaar

De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen.  
De Heer zij naast u om u in de armen te sluiten  
en te beschermen tegen gevaren van links en rechts.  
De Heer zij achter u om u te bewaren voor  
gemene aanvallen van anderen.

De Heer zij onder u om u te troosten  
als u verdrietig bent.  
De Heer zij om u heen om u te verdedigen  
als mensen over u heen vallen.  
De Heer zij boven u om u te zegen  
Moge God zich over u ontfermen  
Nu en altijd



## Contact met de predikant

In deze bijzondere tijd zal ik, meer dan anders, ook zelf het initiatief nemen om het contact met u te onderhouden. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Wilt u iets aan mij wil vragen of doorgeven, dan kunt u me daarvoor een e-mail sturen, of even bellen. Telefonisch contact kan het beste op dinsdag t/m vrijdag, tussen 8.30-9.00 uur of 19.00-19.30 uur. Op andere momenten is het antwoordapparaat geduldig: ik bel u zeker terug!

Mijn adresgegevens zijn:  
ds. Herman Offringa  
Vlasstraat 24  
2988 XR Ridderkerk  
t 0180 - 39 77 73  
m 06 - 121 25 739  
e [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



## **Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 2 december 2020.**

De voorzitter opent de vergadering. Ds. Offringa leest Psalm 80 vers 1 t/m 8 waarna de voorzitter voorgaat in gebed.

De notulen van de vergadering van 28 oktober 2020 worden met een enkele kleine aanpassing vastgesteld. De kerkenraad is nog in afwachting van een volgend gesprek met De Levensbron over verdergaande samenwerking. De liturgiecommissie heeft aangegeven dat de geplande Nel de Gelderdienst in 2021 wordt afgezegd. Er is nog teveel onduidelijk over haalbaarheid in verband met het Coronavirus. Voorts is er nog geen reactie van De Levensbron op de vraag of ook enkele gemeenteleden uit de Opstandingskerk aanwezig kunnen zijn bij de dienst van oudjaar.

Ds. Offringa staat stil bij het overlijden van Mw. Wilhelmina Lodder - Bestebreurtje op 1 december. Veder memoreert hij enkele zieken. De diensten voor 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> advent zijn opgenomen en gereed gemaakt voor uitzending via YouTube. Op verzoek van de voorzitter worden ervaringen n.a.v. de eerste uitzending gegeven. Er heeft een familie haar dank uitgesproken voor de uitzending van 1<sup>e</sup> advent. De overeenkomst met De Levensbron voor tijdelijke inzet van ds. Offringa is getekend.

Het bezoekwerk gaat in de tussentijd nog gewoon door, ook door de pastoraal medewerkers. Verder wordt er regelmatig telefonisch contact gezocht. Binnen het wijkteam zijn er zorgen over enkele gemeenteleden. De boekjes worden na 5 december rondgebracht bij de gemeenteleden van 75 jaar en ouder. De kerstkaart wordt in december tegelijk met de nieuwsbrief verspreid.

Vanuit de gemeente zijn er veel geluiden van ontevreden gemeenteleden dat onze kerk nog steeds gesloten is terwijl alle andere kerken wel open zijn voor 30 bezoekers. Na een goed gesprek besluit de kerkenraad om per 3 januari 2021 de kerk weer te openen voor maximaal 30 gemeenteleden excl. medewerkers aan de dienst. Er worden vanaf dat moment geen nieuwsbrieven meer verspreid. Onduidelijk is of er dan ook wordt gestopt met het uitzenden van beelden. Hierover vinden eerst nog gesprekken plaats met o.a. de jeugd die thans de opnamen verzorgt.

Onder dankzegging voor het opstellen door dhr. K. Alblas wordt de begroting 2021 van de Diaconie goedgekeurd. Er is nog voldoende geld om het tekort te dekken. Ook de begroting 2021 van het College van Kerkrentmeesters wordt goedgekeurd. Om de begroting sluitend te krijgen is het wel noodzakelijk om €42.000,- te onttrekken aan bestemmingsreserves. Verder wordt tevens het concept collecterooster goedgekeurd.

Op 17 december vieren de kinderen van de Christelijke basisschool hun kerstfeest in de Opstandingskerk. Zij brengen ongeveer 60 kerststukjes mee om de kerk te versieren en laten deze na afloop achter zodat de kerk die kan uitdelen bij ouderen in Rijsoord.

De kinderen ontvangen een presentje van de kerk met een kaartje eraan om hen een fijn Kerstfeest te wensen. Ds. Offringa verzorgt de sluiting van het kerstfeest in de kerk.

Het wijkidee-team heeft aangegeven dat organisaties een aanvraag in mogen dienen voor een gift van €1000,-. De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters zal voor verschillende activiteiten die betrekking hebben op het zoeken naar of het leggen van verbinding met de wijkbewoners een aanvraag indienen.

De kerkenraad gaat akkoord met solozang van een van de muzikanten tijdens de kerstnachtdienst. Ook is er geen bezwaar tegen dat de voorganger Ds. C. Bartelink-v.d. Dool tijdens de 3<sup>e</sup> adventsdienst enkele liederen zingt. Er zijn immers tijdens de opnamen geen gemeenteleden in de kerk.

De viering van het Heilig Avondmaal op 17 januari 2021 zal doorgaan met helaas slechts 30 gemeenteleden. De kerkenraad betreurt het dat vanwege de getalsmatige beperking niet alle gemeenteleden kunnen deelnemen.

De vergadering wordt beëindigd met het lezen van het lied 'Geef Licht', geschreven door Stef Bos uit de advent kalender 2020, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Ronald Visser, 2<sup>e</sup> scriba

### Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2021", of "VVB 2020" als het nog op het oude jaar betrekking heeft.

In de maand januari zal er geen automatische incasso plaatsvinden; deze schuift door naar de maand februari (dit in verband met de actie kerkbalans 2021).

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

### Opbrengst Collectes

In de maand november is er via de bank en ingeleverde collectebonnen € 1447,50 ontvangen voor 'gemiste collectes'. Dit bedrag is evenredig verdeeld over de 5 zondagen. Daarna is de verdeelsleutel 50-36-14 toegepast (bij de dankstondcollecte 50-50).

01-11-2020	Diaconie (avondmaalscollecte)	€ 142,25
	Onderhoud gebouwen	€ 102,42
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 39,83
08-11-2020	Dankstondcollecte kerk	€ 142,25
	Dankstondcollecte diaconie	€ 142,25
15-11-2020	Kerk	€ 142,25
	Onderhoud gebouwen	€ 102,42
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 39,83
22-11-2020	Diaconie	€ 142,25
	Onderhoud gebouwen	€ 102,42
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 39,83
29-11-2020	Kerk	€ 142,25
	Onderhoud gebouwen	€ 102,42
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 39,83

Als u een bijdrage heeft overgemaakt, of collectebonnen heeft ingeleverd, voor een specifieke collecte, dan staat dit bedrag vermeld bij de ontvangen giften. De verdeelsleutel is dan niet toegepast.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

### **Kerkelijke stand**

Op 1 december jl. is overleden

Wilhelmina Lodder-Bestebreurtje  
op de leeftijd van 87 jaar

Ze woonde aan het Goudenregenplantsoen

### ***Alleen zijn...***

*Alleen zijn betekent niet eenzaam  
alleen zijn geldt niet als straf.  
Alleen zijn met mooie gedachten  
gedachten neemt niemand je af.*

*Alleen zijn met dierbare doden  
alleen met de herinnering  
aan tijden die lang reeds vervlogen  
aan alles wat kwam en wat ging.*

*Alleen ongestoord in je kamer  
de dingen vertrouwd om je heen  
een rustig en zuiver geweten  
dan ben je gelukkig alleen*

*Wie zo het alleen zijn kan dragen  
wie zo zich verzoent met zijn lot  
die spreekt niet van eenzame dagen  
die leeft in vertrouwen op God*

(uit de knipselmap van Mevr. Cock van Oorschoot, een knipsel uit een oude editie van Rijsoord aan 't Woord, het gedicht werd destijds ingezonden door Mevr. Mien Lodder-Bestebreurtje)

### **Verjaardagen**

#### **JANUARI**

1 januari 1936  
Mevrouw A. Klootwijk-van der Waal  
Rijksstraatweg 179  
2988 BD Rijsoord

2 januari 1940  
Mevrouw J. van der Burg- de Waard  
Boksdoornstraat 132  
2982 BD Ridderkerk

6 januari 1940  
Mevrouw K. Pijnacker  
Mauritsweg 88  
2988 AM Rijsoord

7 januari 1942  
Mevrouw I.B. v.d. Burg-Kooijman  
Rijksstraatweg 223  
2988 BE Rijsoord

15 januari 1946  
De heer H.P. van der Pol  
Rijksstraatweg 54  
2988 BK Rijsoord

27 januari 1942  
Mevrouw M.L. de Gelder  
Mauritshoek 19  
2988 EA Rijsoord



Roxanne Elshout is weer teruggekeerd naar Ridderkerk.  
In afwachting van een nieuwe woning is haar tijdelijke adres:

Patrijs 39,  
2986 CB Ridderkerk





**NBG Bijbelleesrooster januari**

vrijdag	1 januari	<i>Nieuwjaar</i>	Kijk naar de sterren
zaterdag	2 januari	Genesis 11:10-32	Halverwege
zondag	3 januari	Genesis 12:1-9	Vertreksein
maandag	4 januari	Genesis 12:10-20	Vertrouwenscrisis
dinsdag	5 januari	Genesis 13:1-18	Uit elkaar
woensdag	6 januari	Genesis 14:1-12	Teruggepakt
donderdag	7 januari	Genesis 14:13-24	Abram gezegend
vrijdag	8 januari	Genesis 15:1-11	Hogere sterrenkunde
zaterdag	9 januari	Genesis 15:12-21	Toekomstvisioen
zondag	10 januari	Psalm 71	Schuilplaats
maandag	11 januari	Romeinen 12:1-8	Gave gaven
dinsdag	12 januari	Romeinen 12:9-21	Wees een medemens
woensdag	13 januari	Romeinen 13:1-7	Goed burgerschap
donderdag	14 januari	Romeinen 13:8-14	God liefhebben laat je zien door
vrijdag	15 januari	Genesis 16:1-16	Blijde verwachting?
zaterdag	16 januari	Genesis 17:1-14	Naamsverandering
zondag	17 januari	Genesis 17:15-27	Abraham lacht
maandag	18 januari	Psalm 40	Gered van de dood
dinsdag	19 januari	1 Petrus 1:1-12	Kostbaar geloof
woensdag	20 januari	1 Petrus 1:13-25	Onvergankelijk
donderdag	21 januari	1 Petrus 2:1-10	Heilig volk
vrijdag	22 januari	Marcus 1:1-13	Over de Vader, de Zoon en de
zaterdag	23 januari	Marcus 1:14-20	Spreeken met gezag
zondag	24 januari	Marcus 1:21-34	Doorvertellen
maandag	25 januari	Psalm 107:1-22	God is trouw
dinsdag	26 januari	Psalm 107:23-43	Zie jij het ook?
woensdag	27 januari	Deuteronomium 16:18-17:1	Recht
donderdag	28 januari	Deuteronomium 17:2-13	Vorm van proces
vrijdag	29 januari	Deuteronomium 17:14-20	Koningswet
zaterdag	30 januari	Deuteronomium 18:1-13	Met grond zonder grond
zondag	31 januari	Deuteronomium 18:14-22	Echte en valse profeten



bij 1 januari:

Tenten werden gebruikt door nomaden, mensen die vaak als herders rondtrokken en geen vaste woonplaats hadden.

### Product vd maand januari

Het product van de maand januari willen we weer op de zelfde manier doen als in december.

Maandag 18 en dinsdag 19 januari kunt u het product van de maand wederom inleveren bij Lieneke Klootwijk. Dit kan vanaf 15.00h.

Deze keer is het product van de maand crackers & zoet brood beleg



## GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Het thema van de actie kerkbalans.

Binnenkort wordt de bekende enveloppe weer bij u thuis bezorgd.

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten, zoals het onderhoud van de gebouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten, kosten van de eredienst en de kosten van het pastoraat. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden.

De begroting sluit ook dit jaar met een tekort. Maar wat zou het geweldig zijn als we met elkaar dit tekort tot een minimum kunnen beperken door de jaarlijkse bijdrage te verhogen! Want ook de kerk heeft geld nodig om te kunnen functioneren. Met de hulp van veel vrijwilligers doen wij er alles aan om de kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Graag zien wij uw antwoord in de bekende groene bus in de hal van de Kerk tegemoet. U kunt de (gesloten) enveloppe ook meegeven aan uw wijkouderling of pastoraal medewerker.

**Mogen wij weer op u rekenen?**

Hartelijk dank.  
Het College van Kerkrentmeesters

**Gemiste collectes en collectebonnen**

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:  
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "gemiste collectes".

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van "bestemd voor gemiste collectes".

Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvangen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen/diensten in die betreffende maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 - 14 toegepast.

Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals collecte kerk, collecte onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast!

Ook collectebonnen kunt u voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, giften bazaar, etc..  
Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

**Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters**

(in de periode van 21 november 2020 t/m 18 december 2020)

Via mw. N. van Duijn-Brauckman	wijkgeld Elisabeth	€ 65,00
Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg	wijkgeld Elisabeth	€ 22,00
Via mw. T. Los-Luthart	voor RATW	€ 15,00
Via Ds. G.H. Offringa	voor de kerk	€ 50,00
Via mw. H.A. Versteeg-Leenheer	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. H.A. Versteeg-Leenheer	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef	voor de kerk	€ 10,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de avondmaalscollecte	€ 25,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 500,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 300,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 250,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 100,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 30,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

**Ontvangen giften Diaconie**

Via Rabobank voor de diaconie	€	20,00
Via Dhr. C.J. op den Brouw	€	10,00
Via Mw. L. Klootwijk product v.d. maand	€	10,00
Via Mw. L. Klootwijk voor dagboekje	€	10,00
Via Mw. L. Klootwijk Voedselbank	€	10,00

Hartelijk dank voor uw giften

Kees Alblas

## Kerstgroet

van onze classispredikant  
Ds. G. van Meijeren

## God-met-ons



In Jesaja 7 bevindt Jeruzalem zich in een totale *lockdown*. Het koninkrijk Juda wordt aangevallen door Syrië en het broedervolk Israël. Zij willen koning Achaz dwingen mee te doen aan een alliantie tegen de nieuwe supermacht Assyrië. Het is geopolitiek van alle tijden.

Met twee legers voor de muren van de stad staat de toekomst van het huis van David op het spel. Koning Achaz is bang, het volk is vertwijfeld. 'Zij beefden als bomen in de storm'.

Maar dan is daar ineens de profeet Jesaja met een boodschap van Hogerhand voor de koning: hou het hoofd koel, wees niet bang voor die twee koningen, het zijn twee rokende stukken brandhout. Waar je bang voor bent zal niet gebeuren. God is er ook nog. Besef alleen: als je niet vertrouwt word je niet gebouwd. (vers 9)

Achaz moet de strijd verleggen van de buitenwereld naar de binnenwereld. Kennelijk valt daar de beslissing in het gevecht met wanhoop en paniek. Door een 'geloofssprong'.

Je kan de vraag stellen of dat niet makkelijk gezegd is. Er gebeuren toch soms dingen in ons leven die je veel te machtig zijn. Het vertrouwen ontglipt je. Is vertrouwen niet een geschenk dat je te beurt valt?

Zeker. Maar de profeet voegt nog iets aan zijn woorden toe. De koning mag een teken vragen - hetzij uit de diepte van het dodenrijk, hetzij uit de hoge hemel. Een teken dat duidelijk maakt dat het waar is wat God belooft.

Achaz wil dat echter niet. Vroom beweert hij dat hij God niet op de proef wil stellen. Liever bedrijft hij zijn eigen politiek.

Verrassend is dan dat God er niet het zwijgen toe doet. Er komt toch een teken, of de koning dat nu wil of niet. Een jonge vrouw wordt zwanger, zij zal een zoon krijgen en dat kind Immanuël noemen. Het jongetje zal boter en honing eten totdat hij kan kiezen tussen goed en kwaad. Maar voor het zover is, is het afgelopen met de vijanden van Juda.

In een uiterst onzekere en dreigende situatie noemt een vrouw haar kind Immanuël. God is met ons. Dat lijkt absurd als je let op de omstandigheden. 'Is dit wel een tijd om kinderen te krijgen?' Maar gaandeweg ontdekken de burens en de familie dat God dit kind bewaart. Er is nog honing en boter. In de crisis is dit kind een teken van hoop.

In zijn recente boek *Alle dingen nieuw*, onderstreept de theoloog Erik Borgman dat het christelijke geloof er op gericht is om de momenten dat het leven op haar intrinsieke (fundamentele) onzekerheid stuit *niet* glad te strijken of uit beeld te drukken, maar juist centraal te stellen.

Misschien wel meer dan ooit gebeurt dat in deze kersttijd, nu we in allerlei opzichten onze kleinheid ervaren en de broosheid van ons bestaan. Nu onze wereld letterlijk heel klein geworden is en er bezorgdheid leeft over hoe de dingen verder zullen gaan. In de samenleving en ook in de kerk.

Misschien worden wij in deze vreemde, bijna surrealistische periode nog meer bepaald bij de Naam van dit kind. In wie God ons heeft opgezocht en ons lot heeft gedeeld.

Ik bedoel het Kind uit de dagen van keizer Augustus. Geboren in Bethlehem. Jezus, HET grote teken dat oplicht in onze wereldnacht. *'God zal ons redden is zijn naam'*. Niet het licht aan het einde van de tunnel. Maar het licht *in* onze tunnel.

Op de grens van advent en kerst spel ik die naam; laat ik me door de belofte van die naam dragen, op nieuwe gedachten brengen: *God met ons. God - toch - met ons.*

*Daag op, o grote dageraad, licht aan,  
wij zijn ten einde raad,  
verjaag de nacht van onze nood en maak uw toekomst rozerood!  
O kom, o kom, Emmanuël!  
Verblijd uw volk, uw Israël!* (Lied 446,5)

In het licht van die Naam wens ik u vreugde met Kerst en zegen en goede moed voor het nieuwe jaar.

Gerrit van Meijeren

### Zangdiensten Breepleinkerk "Zingen maakt Blij"

#### januari en februari 2021

Alle diensten zijn livestream, we hopen op andere tijden zodat er weer volop gezongen mag worden, nu zingen solisten alle samenzang liederen.

**3 januari - Goede Doelenconcert**

**aanvang 17.00 uur**

Solisten Annelies Schep, sopraan, trompet Jantine Kalkman, orgel Martin Mans

Spreker: Peter Overduin, collecte is bestemd voor het

**"Prinses Maxima Medisch Centrum voor kinderoncologie"**

**17 januari - aanvang 17.00 uur, Zingen maakt Blij**

voorganger ds. Bert Noteboom, organist Martin Mans, solist Johan Petersen,

**31 januari - aanvang 17.00 uur, Zingen maakt Blij**

voorganger ds. Erick Versloot, solisten Nico de Ruig en Johan Petersen, orgel Wim de Penning

**14 februari, aanvang 17.00 uur, Zingen maakt Blij**

Voorganger ds. Koos Staat, solist Nico de Ruig, orgel Martin Mans,

**28 februari - aanvang 17.00 uur, Zingen maakt Blij**

voorganger pastor Johan Bos, solist Johan Petersen, orgel Wim de Penning

De diensten zijn te bereiken via de website van de Breepleinkerk.  
[www.breepleinkerk.nl](http://www.breepleinkerk.nl)



## Bazaar 2020

Beste mensen,

De corona pandemie en de maatregelen hiervan houden ons nog steeds in een stevige greep, maar gelukkig schijnt er licht aan de horizon.



We hadden al 2 keer een schuurverkoop af moeten blazen.

Maar gelukkig kon die van 12 december doorgaan!

We zouden om 10.00 uur open gaan, maar de eerste klanten waren er al om kwart voor 10!

Regelmatig kwamen er bezoekers even rond neuzen en de meesten gingen weg na iets gekocht te hebben. Daar zijn wij natuurlijk heel blij mee.

De opbrengst van deze dag was € 315,00 euro. En zo loopt het totaal bedrag nog aardig op!

De € 5000,00 euro grens zijn we inmiddels gepasseerd.

Al met al komt het moment dat de schuur leeg moet zijn ( 1 maart) steeds dichterbij. We dachten 19 december en 9 januari weer open te gaan, maar door de verscherpte maatregelen gaat dat niet lukken.

Onze eerste schuurverkoop is nu op **23 januari**

Uiteraard weer van 10.00 tot 15.00 uur.

We weten nog niet 100% zeker of dit de laatste schuurverkoop is of dat we er nog één achter aan kunnen plakken. We willen straks immers zo min mogelijk overhouden! Want weg gooien vinden we toch echt jammer!!

Daarom wil ik u als gemeentelid van onze kerk van harte uitnodigen om gewoon eens langs te komen, kom gewoon eens kijken of er nog iets voor u bijzit. Je weet het nooit!

En zo niet, dan wordt de belangstelling ook echt bijzonder gewaardeerd!!

Maar u mag en kan natuurlijk ook nog altijd een gift storten voor de bazaar. Met uw bijdrage steunt u ook onze 2 jonge gemeenteleden Rick en Niels voor hun project in Nepal.

De corona maatregelen worden nageleefd!!  
Handen desinfecteren, mondkapje, afstand houden en aangegeven looproute.

We hopen u te mogen begroeten

Namens de bazaarcommissie  
Dick Alblas



Collecte zondag 31 januari 2021 - bestemd voor Jeugdwerk Protestantse Kerk**Sirkelslag - een interactief bijbelspel**

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerk-organisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen, met wie ze online in verbinding staan, om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

PKN-Collecterooster / Bas Sintemaartensdijk

**Periodieke giften aan de kerk**

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Deurcollecte in de maand januari - bestemd voor Missionairwerk**Een kerk van betekenis**

Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving.

Op allerlei manieren zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen.

De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionair-diaconale initiatieven van gemeenten, want zo zijn we een kerk van betekenis.

PKN-Collecterooster / Bas Sintemaartensdijk

## VERBONDENHEID—LIED VAN EENHEID

Nu de kerken nog altijd grotendeels leeg zijn, we kerst slechts in kleine kring mogen vieren en de verschillende meningen over het virus en vaccin voor verdeeldheid zorgen, streven de deelnemers en intiatiefnemers naar verbondenheid.

Net als eerder dit jaar, hebben de EO, Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk de handen ineen geslagen. Het resultaat is een prachtig interkerkelijk Lied van Eenheid. De opvolger van 'U geeft rust' is het kerstlied 'O kom, o kom Immanuël'.

Het lied is een prachtige mix van het kerstlied *O kom, o kom Immanuel, Heer maak ons een*, rap van Brainpower en teksten uit [Johannes 17](#).

### Zang:

O kom, o kom, Immanuël,  
Verlos uw volk, uw Israël,  
Herstel het van ellende weer,  
Zodat het looft uw naam, o Heer!  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

### Voordracht:

Vader, het uur is gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u de macht ontvangen, om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

### Brainpower

Vertel ons de waarheid...we zitten met vragen...Wat is het beeld? Waarom religie verdeelt als de verlosser ons heelt? Wat is de deal? Is Baphomet echt en wil Satan je ziel? Ik vraag het de Heer Laat het me weten ....het Beest gaat tekeer

### Voordracht

Vader, ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ik bid voor hen, voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn. Heilige Vader, bewaar hen door Uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

### Brainpower:

Ik hoor teveel leugens Maar zie geeneen feit De gemeenheid... waarvan je Brain splijt En er is geen tijd Waar is de eenheid - temidden van tweestrijd?

### Zang:

O kom, Gij sleutel Davids, kom  
En open ons het heiligdom;  
Dat wij betreden uwe poort,  
Jeruzalem, o vredesoord!  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuël!

### Voordracht:

Vader, ik kom naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. (...) Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Opdat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen één zijn.

### Brainpower:

ik zie die gimmicks - Wat is er nep en wie is er echt? Maar God checkt je spirit En die matcht dus niet met wat je zegt... Bless

### Zang:

O kom, die onze Heerser zijt,  
In wolk en vuur en majesteit.  
O Adonai die spreekt met macht,  
Verbreek het duister van de nacht.  
Weest blij, weest blij, o Israël!  
Hij is nabij, Immanuel!

Het lied is te bekijken op:

<https://www.youtube.com/watch?v=-8K1caO2ztg>

Aan de prachtige versie van dit lied werkten zangers van tientallen kerken mee.

Ook Berget Lewis, Brainpower, Theoloog des Vaderlands Almatine Leene, Rene de Reuver en Tiemen Westerduin hebben een rol in de vertolking van het lied.

