

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten	2,3
Zieken(t)huis, Huwelijksjubileum, Verhaal, contact met predikant.	4,5
Overdenking Ds.Matser, opbrengst collectes.	6,7
Kerkelijk bureau, Verjaardagen, gedichten, bijbelleesrooster	8,9
Bedankjes, product van de maand, VVB.	10,11
Gemiste collectes, giften CVK, Kerkbalans, Begroting 2021	12,13
Solidariteitskas, giften Diaconie, Veertigdagentijd–boekje en vieringen	14,15
Technicus gezocht voor RTV Ridderkerk, post uit Indonesië.	16,17
Zangdiensten Breepleinkerker	18

Van uw voorzitter

We hadden allen gehoopt dat nu, begin februari, het Corona virus niet meer zo'n grote invloed zou hebben op ons dagelijks leven, maar het tegendeel is waar gebleken. De beperkende maatregelen worden zelfs opgevoerd, we mogen zelfs na 21.00 uur de straat niet meer op en nog maar één gast ontvangen....Wat mogen we ons gelukkig prijzen dat we allemaal een mooi, goed verwarmd huis hebben en de gezondheidszorg op zo'n hoog peil staat in ons land dat, mochten we iets gaan mankeren, er liefdevolle artsen en verzorgers klaar staan om ons te helpen! Hoe anders is dit bijvoorbeeld in Rwanda, waar gemeenteleden van onze zustergemeenten Runda en Kayonza meest op zichzelf zijn aangewezen...

Allemaal missen we verschrikkelijk onze kerkdiensten en het koffiedrinken op zondagochtend... en als kerkenraad doen we ons best om verantwoorde maatregelen te nemen om de gezondheid van ons allen zoveel mogelijk te waarborgen.

Wel is het CVK op dit moment mogelijkheden aan het onderzoeken om met semi-professionele apparatuur kerkdiensten via live-stream uit te gaan zenden. U hoort hier binnenkort meer over.

Helaas is het voor die gemeenteleden die niet over internet beschikken niet mogelijk om gebruik te maken van de uitzendingen, dit vinden we heel jammer.

In deze editie van Rijsoord aan 't Woord vindt u een meditatie van Ds. Anja Matser uit Rotterdam. Joop Euser heeft meerdere meditaties van haar hand ingezonden en met haar toestemming plaats ik ze graag.

U vindt ook meerdere troostrijke gedichten, waarin verwoord wordt dat we ons mogen vasthouden aan onze Hemelse Vader.

Laten we hopen en bidden dat we deze zomer elkaar weer letterlijk en figuurlijk mogen ontmoeten in onze Opstandingskerk.

Houd moed!!!

Ellie Lagendijk

**Stencilen:**

Maandag 22 februari
Jan Monteban

**Bundelen:**

Woensdag 24 februari
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor november
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 19 februari bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Helaas kunnen er op dit moment nog geen diensten worden uitgezonden. Er is inmiddels een offerte binnengekomen voor apparatuur voor live-uitzendingen. Het College van Kerkrentmeesters beraadt zich op dit moment over de mogelijkheden. U wordt hiervan op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief en website.

Zodra de overheidsmaatregelen versoepelen en de kerkenraad het verantwoord vindt om diensten te houden stellen we u direkt op de hoogte.

Onderstaande diensten zijn dus onder sterk voorbehoud.

Zondag 7 februari 2021

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 14 februari 2021

09.30 uur : Mw. M.Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 21 februari 2021

1e Zondag Veertigdagentijd

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk in Actie 40dagentijd collecte
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Zondag 28 februari 2021

2e Zondag Veertigdagentijd

09.30 uur : Mw. R. Keijzer- Meeuwse, Voorburg
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Jeugdwerk

Er is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%—36%—14%

Bij de diensten

Deze bijzondere tijd, met al zijn beperkende maatregelen, vraagt veel van onze geestkracht. We kunnen elkaar niet kunnen ontmoeten in onze Opstandingskerk, terwijl deze ruimte juist daarvoor gebouwd is. We zullen nog even geduld moeten oefenen, voor we elkaar weer in en om de kerk kunnen begroeten.

Deze bijzondere tijd vraagt ook veel van onze creativiteit. In de Adventstijd en met de Kerstdagen heeft een klein team de kerkdiensten opgenomen en via het internet uitgezonden. Dat was een flinke klus. Tegelijk was het de moeite waard, want ik hoor om mij heen dat velen het fijn vonden om iets van een zondagse viering vanuit de eigen kerk te kunnen meebeleven.

Het is onze inzet om in de aanloop naar het Paasfeest opnieuw kerkdiensten uit gaan te zenden. Het zou kunnen beginnen op zondag 21 februari, de eerste zondag van de 40dagentijd. Via de Nieuwsbrief houden wij u nauwgezet op de hoogte, maar ook op onze website www.opstandingskerkrijsoord.nl kunt u het laatste nieuws vinden. Onderstaande gegevens bij de zondagen in februari geef ik u dus bij wijze van "voorzicht".

De lezing voor **zondag 7 februari** is Marcus 1,29-36. Hier geneest Jezus vele zieken, te beginnen bij de schoonmoeder van Petrus. Een mooi lied bij deze lezing is: *Hij die de blinden weer liet zien* (Lied 534), de melodie is bekend. De Bijbelse Dagkalender 2021 - al onze oudere gemeenteleden ontvingen dit dagboekje - heeft deze lezing een dag eerder, op zaterdag 6 februari.

Op **zondagmorgen 14 februari** gaat het in het bijzonder over de genezing van een melaatse, in Marcus 1,40-45. Deze lezing wordt vaak verbonden met het verhaal van de genezing van Naäman de Syriër uit 2 Koningen 5. Antwoordpsalm is Psalm 32: de genezing van het lichaam én de ziel gaan hand in hand.

Op **zondagavond 14 februari** staat de geplande "Nel de Gelder"-dienst. Met alle beperkingen die dit jaar gelden is het helaas niet haalbaar om de doelstelling van deze activiteit goed tot zijn recht te laten komen. Vorig jaar ontvingen we verhalenverteller en kerkjournalist Kees Posthumus met zijn voorstelling *Esther, een Perzisch sprookje*. Tijdens deze voorstelling kookte hij een Perzisch gerecht, heel bijzonder! Hopelijk vinden we in een volgend jaar weer een mooie invulling voor de "Nel de Gelder"-dienst in onze kerk.

Woensdag 17 februari markeert het begin van de 40dagentijd, het is dan Aswoensdag. Veel parochies en protestantse gemeenten houden dan een gezamenlijke boeteviering, gekenmerkt door gebed, bezinning en inkeer. Kerkgangers krijgen een askruisje op het voorhoofd getekend, met de woorden: 'Gedenk mens, dat je stof bent en tot stof zult weerkeren.' Op het moment is het niet helemaal duidelijk of de Aswoensdagviering in de Joriskerk kan plaatsvinden. Misschien zijn we aangewezen op een uitzending vanuit een andere kerk? De lezingen bij deze dag zijn Jesaja 58,1-5 (ook in Bijbelse Dagkalender!). De antwoordpsalm is Psalm 57, de evangelielezing is uit Matteüs 6,1-6.16-21.

Zondag 21 februari is de eerste zondag in de 40dagentijd. Dan is ds. J.C. van Westenbrugge onze voorganger van dienst. Op het leesrooster staat Marcus 1,12-15. Daar schetst Marcus in enkele zinnen Jezus' beproeving in de woestijn. Afsluitend wijst Jezus op de nabijheid van het koninkrijk van God. De Bijbelse Dagkalender bespreekt 1 Petrus 3,13-22, de brieflezing van deze zondag, over de verantwoording van de hoop die ook in ons mag leven.

Zondag 28 februari is de tweede zondag in de 40dagentijd. Pastor R. Keijzer-Meeuwse uit Bolnes komt dan naar onze kerk. De lezing bij deze dag is Marcus 9,2-10, over de verheerlijking op de berg. Ik associeer deze geschiedenis vooral met een mooie zomerdag - de Bijbelse Dagkalender schuift ook door naar vrijdag 6 augustus 2021. Toch hoort de verheerlijking echt bij deze zondag. Heel toepasselijk is het lied: *Christus naar wie wij heten* (Lied 544).

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe, hoe en waar dan ook.

ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

Nog steeds is er die dreigende invloed van het coronavirus op onze gezondheid. Nieuwe maatregelen - de avondklok, thuis slechts een enkele bezoeker ontvangen - beperken onze sociale contacten. De situatie is zorgelijk te noemen. Gelukkig zijn er in de ziekenhuizen nog bedden te vinden voor andere zieken dan COVID-patiënten alleen. In de afgelopen maand gingen enkele gemeenteleden naar het ziekenhuis, voor onderzoek of behandeling. Zij mochten weer thuiskomen om te herstellen en wij wensen hen goede moed en vertrouwen toe. Laten wij elkaar in geloof vasthouden en waar nodig ook concreet steunen.

Ds. Herman Offringa

Huwelijksjubileum

Op zondag 7 februari 2021 vieren Clement en Bep Bezemer-Oosthoek dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Een groot feest zit er deze winter niet in...

Nu is een huwelijk is een zaak van het hart, en Bep en Clement zullen dat dat op die dag vast ook zo voelen, maar in 60 huwelijksjaren gebeurt zoveel dat je die dingen graag wilt gedenken met allen die je lief zijn, met familie en vrienden.



Tijdens hun kerkelijke trouwviering in 1961 werd uit Psalm 63 gelezen. In het vierde vers, de trouwtekst, staat dat Gods goedertierenheid beter is dan het leven (NBG-vertaling). Gods goedertierenheid is te vertalen met trouw, met liefde, met licht. Gods goedheid overstijgt de trouw en de liefde die wij menselijkerwijs kennen.

Toch kunnen wij mensen ons daaraan spiegelen, zoals in hartelijkheid, door onze inzet voor een ander, door onbaatzuchtigheid.

Ik herken deze dingen wel bij Clement en Bep, in de liefde voor hun gezin en familie, in hun betrokkenheid bij onze gemeente, maar ook daarbuiten, hun trouwe kerkgang. Deze dingen maken het leven goed.

Als gemeente willen wij Bep en Clement, hun kinderen en kleinkinderen en verdere familie van harte gelukwensen!

ds. Herman Offringa

Een bosje paardebloemen

Het is al lang geleden, toen alle mensen in het dorp elkaar nog kenden en je niets kon doen of laten of iedereen wist het. En iedereen wist dat Thomas nooit naar de kerk ging. De anderen gingen wel, dus dat was een groot verschil.

Sommige mensen gingen voor God naar de kerk, maar anderen omdat het zo hoorde en omdat ze niet zouden willen dat iemand zou zien als ze niet gingen. Of omdat ze iets goeds wilden doen, dan voelden ze zich beter. Zeker beter dan Thomas! Iedereen kleepte zich in zondagse kleren, ook de kinderen moesten mee. Die mochten niet blijven spelen. Behalve die mensen, die niet lopen konden of ziek waren, die konden niet mee.

Nu, en als dan het dorp zo stil en uitgestorven was of er niemand meer woonde, liep Thomas naar buiten en ging wandelen. En op zijn wandeling waren er altijd een paar huizen waar hij aanklopte. Ook bij een meisje dat al zolang ziek was, dat niemand meer wist wanneer dat begonnen was. Iedere keer bracht Thomas iets voor haar mee, niet uit een winkel, want Thomas had niet veel geld, maar bloemen uit de wei, of een takje dat op een vogeltje leek.

Of zelfs een pluisbol van een paardenbloem, al waren er onder het lopen veel zaadjes weggevoegen. Maar dan liet hij het meisje zien hoe mooi die zaadjes op rijtjes hadden gezeten. Al die gaatjes vormen een prachtig patroon. Het meisje was blij als Thomas op bezoek kwam. Hij had altijd iets nieuws te vertellen. Zelfs had hij al een paar keer een klein poesje voor haar meegebracht toen zijn eigen poes kleintjes had. Dan was ze niet zo alleen als haar broertjes naar school waren.

Ook ging Thomas dan langs bij een oudere man die meer kon lopen en daarom ook niet naar de kerk kon. Dan praatten ze samen over het leven en de wereld en hoe je je voelt als je oud wordt en niet veel meer kunt doen. Als Thomas dan weer buiten kwam, zag hij de buurvrouw van die man wel eens, die net uit de kerk kwam. Ze groette hem niet, omdat hij niet naar de kerk was geweest.

Ook in de grote stad was Thomas wel eens bij iemand op bezoek geweest in het ziekenhuis, of zelfs in de gevangenis. Hij zei niet zoveel, maar hij luisterde naar de mensen.

Zolang hij kon en zolang zijn benen hem nog dragen konden, ging Thomas erop uit om bij de mensen te zijn die het moeilijk hadden of waar niemand mee wilde omgaan.

Totdat ook hij ziek werd. Vlak voordat hij stierf, keek hij naar boven alsof hij iets zag en hij riep: 'Iemand komt naar me toe. Hij is helemaal wit, helemaal van licht. Wie is het toch?'

En toen hij dat gezegd had, werd hij stil en ademde niet meer. Zijn buurvrouw die altijd soep kwam brengen en wat voor hem zorgde, hoorde het.

Die avond, toen ze net gehoord had dat allerlei mensen in het dorp niet naar de begrafenis van Thomas zouden komen - hij hoorde er immers niet bij! - las ze toevallig(?) in haar bijbel:

'Christus zei: "Ik heb honger geleden en je hebt mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en je hebt me te drinken gegeven. Ik had geen kleren en je hebt me kleren gegeven. Ik ben in de gevangenis geweest en je bent naar me toe gekomen". En de mensen zeiden: "Wanneer hebben we u dan gezien en hebben dat voor u gedaan?" En Hij zei tegen hen: "Voor zover je dat aan één van de minste van mijn broeders gedaan hebt, heb je het mij gedaan."'

Zij is toen wèl naar de begrafenis van Thomas gegaan en trok er zich niets van aan dat de mensen daar wat van zeiden. Net voordat ze de deur uitging, kwam een jongetje op een holletje met een bosje paardenbloemen: dat was voor Thomas, van zijn zieke zusje.



Naar Matteüs 25,35-40; door Joanne Klink in *Het huis van licht 2* (Kok-Kampen:1985)

Contact met de predikant

In deze bijzondere tijd zal ik - meer dan anders - ook zelf het initiatief nemen om het contact met u te onderhouden. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u / met jou.

Wilt u iets aan mij wil vragen of doorgeven, dan kunt u me daarvoor een e-mail sturen, of even bellen. Telefonisch contact kan het beste op dinsdag t/m vrijdag, tussen 8.30-9.00 uur of 19.00-19.30 uur. Op andere momenten is het antwoordapparaat geldig: ik bel u zeker terug!

Mijn adresgegevens zijn:
 ds. Herman Offringa
 Vlasstraat 24
 2988 XR Ridderkerk
 t 0180 - 39 77 73
 m 06 - 121 25 739
 e g.h.offringa@xs4all.nl



Overdenking Ds. Anja Matser

De Naam van de HEER is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet - Spreuken 18 vers 10.

De Naam van de HEER is een sterke toren.

Wat een prachtige tekst.

Alleen denkt u misschien: ja wat moet ik daar nu mee? Wat betekent dat nu precies? Hoe luidt die Naam van God dan?

In deze veertigdagentijd wordt in de meeste kerken het boek Exodus gelezen.

Het boek van de uittocht, uittocht uit de slavernij van Egypte.

Maar, oorspronkelijk heeft dit boek een andere naam, in het Hebreeuws heet het: *'Het boek der namen'*.

Daar begint het boek ook mee: met het noemen van de namen van de zonen van Israël. Die namen worden daar genoemd, eigenlijk staat er dat ze uitgeroepen worden. Waarom?

Omdat juist daar in Egypte die namen dreigden onder te gaan. De farao wilde immers de namen van de kinderen Israëls uitwissen, Dat volk moest verdwijnen.

En dan juist temidden van al die onderdrukking en slavernij gaat God in dat boek der namen zijn eigen naam bekend maken.

Mozes vraagt in Exodus 3 aan God: *wat moet ik nu tegen de Israëlieten zeggen als ze vragen wie mij gezonden heeft/ als zij vragen: wat is zijn Naam?*

En dan maakt God zijn Naam bekend aan Mozes, een prachtige ontroerende Naam. God zegt tegen Mozes: *Ik ben die Ik ben; aldus zal jij, Mozes tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot jullie gezonden.*

IK BEN, zegt God.

En dat betekent heel wat anders dan 'Ik besta'.

De vraag van dat volk daar in Egypte dat gebukt ging onder de harde slavendienst van de farao is niet een vraag naar het bestaan van God. Het is een vraag naar het bijstaan van God.

Is Hij, onze God er nog wel bij? Ziet Hij ons nog wel?

En misschien vraagt u zich dat in deze moeilijke tijd ook wel af: 'Heer waar bent U, bent U er nog wel bij, ziet U mij nog wel? Bent U erbij in mijn angst om ziek te worden?

Bent U erbij in mijn alleen-zijn omdat ik geen bezoek meer mag ontvangen, zelfs niet meer van mijn kinderen en kleinkinderen? Bent U er wel bij God?

Luister naar het antwoord dat God aan Mozes geeft en dat ook aan u gegeven wordt: 'Ik zal er zijn', zegt God, 'Ik zal erbij betrokken zijn'.

Wat een troost te midden van alles wat ons in deze dagen overkomt.

God zegt: *Mijn Naam is: Ik ben en Ik zal er zijn.*

Ik ben erbij, Ik ben aanwezig.

En dat houdt veel en veel meer in dat dan God bestaat.

Want ook die vraag kan ons bezighouden, juist nu: waarom gebeurt dit, waarom laat God toe dat er zo'n vreselijk veel mensen op een verschrikkelijke manier doodgaan aan dit virus?

Maar weet u, God bestaat niet, Hij is erbij, Hij is erbij aanwezig. En dat gaat veel verder dan dat God 'bestaat'.

Gods naam is ook niet een statische godennaam die voor altijd vaststaat.

Gods naam is een werkwoord en dat betekent dat het een Naam is die met ons meégaat.

Onze God gaat met ons mee: Hij is er nu, Hij zal er morgen zijn en ook volgende week.

God zegt tegen u, tegen jou en tegen mij: *'Ik was, Ik ben er en Ik zal er zijn'*.

En als we dan kijken naar de weg van Jezus in deze veertigdagentijd dan zien we dat Jezus niet anders gedaan heeft dan deze Naam bekend maken aan de mensen.

Drie jaren lang is hij daarmee bezig geweest.

Jezus zegt ook in het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17, vlak voor hij gevangengenomen wordt in de hof van Gethesemane: *'Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen'*.

In Jezus heeft die Naam van God gestalte gekregen, is het vlees en bloed geworden.

Hij liet zien wat die Naam betekent: Ik zal er zijn, Ik zal er bij zijn.

Dat deed hij in het genezen van zieken, het troosten van bedroefden, het oprichten van hen die gebukt gingen onder het leven.

Hij, onze Messias heeft het ons laten zien in de weg die hij gegaan is tot het einde toe, tot over het einde daar aan het kruis van Golgotha.

Die weg waarin hij ons allen meeneemt in de Naam van zijn en onze God.

Die Naam die ons draagt hier in dit leven, Die erbij is in alles wat u, jou en mij overkomt.

Die Naam die ons zegt: Ik was, Ik ben er en Ik zal er zijn...

U mag u voor nu en voor de komende tijd omringd en geborgen weten in deze Naam van onze liefdevolle God en Vader.

Zijn Naam is een sterke toren waarin u mag schuilen.

Sjaloom!

Anja Matser

Opbrengst Collectes

In de maand december is er via de bank en ingeleverde collectebonnen totaal € 1462,50 ontvangen voor 'gemiste collectes'. Daarnaast zijn er bedragen ontvangen voor de collectes op specifieke zondagen (€ 140,00) en voor de collecte voor de voedselbank in de kerstnachtdienst (€ 270,00).

Al deze bedragen resulteerden in de volgende collecteopbrengsten:

06-12-2020	Diaconie	€ 121,88
	Onderhoud gebouwen	€ 87,75
	Eigen jeugdwerk	€ 34,12
13-12-2020	Kerk	€ 136,88
	Onderhoud gebouwen	€ 98,55
	Eigen jeugdwerk	€ 38,32
20-12-2020	Diaconie	€ 134,38
	Onderhoud gebouwen	€ 96,75
	Eigen jeugdwerk	€ 37,62
24-12-2020	Voedselbank Ridderkerk	€ 513,75
25-12-2020	Kerk in Actie Kinderen in de Knel	€ 139,38
	Onderhoud gebouwen	€ 100,35
	Eigen jeugdwerk	€ 39,02
27-12-2020	Diaconie	€ 146,88
	Onderhoud gebouwen	€ 105,75
	Eigen jeugdwerk	€ 41,12

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

ONZE TIJD—Nel Benschop

*Nee, 't is niet allemaal ellende
en dreiging, angst en lelijkheid,
onheil, dat niet is af te wenden,
het is geen uitzichtsloze tijd.*

*Er zijn nog zoveel goede dingen:
er staan nog sterren aan de lucht,
er zijn nog bronnen, die ontspringen
uit donkre diepten, en de zucht
van lentewinden in de bomen,
de regendroppels op dor land,
het zonlicht, uitgestort in stromen,
een liefdeskus, een vriendenhand
(alleen nu even niet)*

*Ons leven is niet enkel vragen
terwijl er nooit een antwoord komt,
het is niet enkel lasten dragen
waaronder onze rug zich kromt.*

*Er zijn nog wóndren te beleven!
's Is niet alleen ons koel verstand
dat ons de richting aan moet geven:
het is Gods stem, het is Gods hand.*

*Wij hoeven niet in 't donker verder,
in twijfel en onzekerheid:
want vóór ons gaat de goede Herder,
van wie ons zelfs de dood niet scheidt!*

ingezonden
door B. Bezemer



Verjaardagen februari

7 februari 1940
Mevrouw J. Lodewijk-Visser
Ds. Sl. Visserstraat 19
2988 XB Rijsoord

14 februari 1928
De heer J.P. Euser
Langeweg 101
3342 LD H.I.Ambacht

15 februari 1928
Mevrouw J. Visser-Penning
Strevelszicht 6
2988 AS Rijsoord

15 februari 1935
Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen
Rijsoordsestraat 30
2988 XP Rijsoord

Van harte gefeliciteerd!!



Wat bracht ons deze dag?
Gedicht van Alice Nahon (1896-1933)

*'t Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even vóór het slapen gaan
Of ik van dageraad tot avond
geen enkel hert heb zeer gedaan;
Of ik geen ogen heb doen schreien,
Geen weemoed op een wezen lei;
Of ik aan liefdeloze mensen
een woordeke van liefde zei.
En vind ik in het huis mijns herten,
dat ik één droefenis genas,
dat ik mijn armen heb gewonde
rondom één hoofd dat eenzaam was...*

*Dan voel ik, op mijn jonge lippen
die goedheid lijk een avond-zoen
't Is goed in 't eigen hert te kijken
en zóó z'n ogen toe te doen*

Ingezonden door Joop Euser

NBG Bijbelleesrooster

maandag	1 februari	Psalm 87	Lang leve de vreemdelingen
dinsdag	2 februari	Deuteronomium 19:1-10	Uitwijkmogelijkheid
woensdag	3 februari	Deuteronomium 19:11-21	Oog om oog, tand om tand
donderdag	4 februari	Deuteronomium 20:1-9	Strijdvaardig, niet strijdlustig
vrijdag	5 februari	Deuteronomium 20:10-22	Om gruwelijkheden te voorkomen ...
zaterdag	6 februari	Psalm 83	Strijdlied
zondag	7 februari	Marcus 1:35-45	Beterschap!
maandag	8 februari	Marcus 2:1-12	Wie kan zonden vergeven?
dinsdag	9 februari	Marcus 2:13-22	Eetgewoonten
woensdag	10 februari	Psalm 44	Wat merk je van Gods trouw?
donderdag	11 februari	Marcus 2:23-3:6	Heer van de sabbat
vrijdag	12 februari	Marcus 3:7-19	Goed nieuws verspreiden
zaterdag	13 februari	Psalm 32	Biecht
zondag	14 februari	Joël 1:1-14	Vertel het door
maandag	15 februari	Joël 1:15-20	Verlangen naar de dag van de HEER?
dinsdag	16 februari	Joël 2:1-11	Machtsvertoon
woensdag	17 februari	<i>Aswoensdag</i> Joël 2:12-17	Iedereen moet meedoen
donderdag	18 februari	1 Petrus 2:11-17	Vrijheid
vrijdag	19 februari	1 Petrus 2:18-25	Christelijke assertiviteit
zaterdag	20 februari	1 Petrus 3:1-12	Gelijkwaardig
zondag	21 februari	1 Petrus 3:13-22	Hoop doet leven
maandag	22 februari	1 Petrus 4:1-11	Anders zijn: gericht op anderen
dinsdag	23 februari	1 Petrus 4:12-19	Vuurproef
woensdag	24 februari	1 Petrus 5:1-14	De Heer is je herder
donderdag	25 februari	Psalm 38	Roep om hulp
vrijdag	26 februari	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
zaterdag	27 februari	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
zondag	28 februari	Psalm 99	Koninklijke waardigheid

Beste mensen van de Opstandingskerk,

Heel hartelijk bedankt voor de belangstelling die ik van u mocht ontvangen in de vorm van kaartjes, mailtjes en telefoontjes, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst.

Uw belangstelling heeft mij zeer goed gedaan.
Met vriendelijke groet,
Derus den Hartog.

Wat is het mooi om 91 jaar te worden en deel uit te maken van deze kerk.

Bij deze mijn hartelijke dank voor de kaarten, bloemen en telefoontjes voor mijn verjaardag.

Maar ook mijn dank voor de attenties voor de kerstdagen waar ik mee verrast werd. Heel bijzonder.

Ik beleef veel plezier en gezelligheid door al het goede werk van onze kerk, het lunch- en eetcafé.

Nogmaals mijn dank aan allen.

Hartelijke groeten,
Wijnie Kooijman

Een bedankje uit de Jac. van Ruisdaelstraat.

Heel hartelijk bedankt voor de kaarten, telefoontjes, bezoek en bloemen, die ik mocht ontvangen voor mijn 75 ste verjaardag.
Het was fijn van zoveel iets te horen in deze Coronatijd.

Hartelijke groet en tot spoedig ziens.
Wim en Nelly de Waard

Wat een verrassing.....

Om even over half elf 's-morgens gaat heel nadrukkelijk de bel. In een tijd dat je bijna niemand aan de deur krijgt, kijk je een beetje verschrikt op. We hebben niets besteld en trouwens in de ochtend zie je nooit een pakjesbezorger in de straat.

Zoals tegenwoordig gebruikelijk zit de deur nog op de nachtsloten. Een blik door het deurraampje laat een koud maar heel opgewekt gezicht te zien. Op de straat staat Arie Bode die de wacht houdt bij de tandemfiets. Haastig de deur opengemaakt, want voor de deur staat Rag Donker.



Die hebben we nog nooit hier in Barendrecht gezien en wat komt hij hier op 14 januari doen? Hij heeft een plastic emmertje in zijn hand. En wat erin zit lijkt wel soep. En die gedachte wordt snel bevestigd. Hij staat met erwtensoep voor de deur. Een geschenk van het Eetcafé !!!

Een leuke attentie die die ons meteen sterk doet denken aan de fijne en heerlijke avonden die we in de Fontein als kokers en gasten hebben doorgebracht. Laten we hopen dat die tijden spoedig mogen terugkomen en we elkaar daar weer zullen kunnen ontmoeten. Heel veel dank aan de bezorgers Rag en Arie !!!

Achter deze stoere bezorgers gaan natuurlijk nog andere namen schuil: de initiatiefneemsters Ria en Marry. Ria verzorgde de distributie en Marry vierde haar ongeëvenaarde kookkunst bot op de productie. Eerste klas teamwerk !

Riet en Wim van Gameren

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw medeleven na het overlijden van onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

*Wilhelmina Lodder - Bestebeurtje
- Mien -*

De bloemen, kaarten en andere blijven van belangstelling hebben ons goed gedaan

Marijke en Cees
Ingrid en Gert
Melinda en Edwin
Laura
Thomas

Ridderkerk, januari 2021

Product van de maand februari

In februari kunt wederom goederen inleveren. Maandag 15 en dinsdag 16 februari kunt u het product inleveren bij Lieneke Klootwijk. Dit kan vanaf 15.00h.

Deze keer is het product van de maand Soep. Dit kan in verschillende vormen worden gegeven. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld soep-in-blik, oplos-soep, soep in zakjes, soep in zakken, ed.

Met hartelijke groeten,

De diaconie



Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2021",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand januari zal plaatsvinden op 25 februari 2021 en van de maand februari op 26 februari 2021.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Gemiste collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "gemiste collectes".

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van "bestemd voor gemiste collectes".

Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvangen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen/diensten in die betreffende maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 - 14 toegepast.

Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals collecte kerk, collecte onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast!

Ook collectebonnen kunt u voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, giften bazaar, etc..
Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 19 december 2020 t/m 22 januari 2021)

Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes december	€ 20,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes januari	€ 20,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 400,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 300,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 100,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 40,00
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de kerk	€ 15,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 25,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk (ph)	voor de kerk	€ 50,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk (ph)	voor de diaconie	€ 35,50
Via mw. J.H.W. Bezemer-van Duijne	voor de bloemen	€ 20,00
Via W.C. Barnard-Lieve	wijkgeld Elisabeth	€ 210,00
Via mw. P. van Nes-van de Griend	wijkgeld Elisabeth	€ 40,00
Via dhr. W. Belder	voor RATW	€ 12,00
Via dhr. T.P. van der Burg	voor RATW	€ 10,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de Solidariteitskas	€ 20,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Kerkbalans en Vaste Vrijwillige Bijdrage vorig jaar

Fijn dat u in 2020 weer meegedaan hebt aan de Actie Kerkbalans en VVB. Alle toezeggingen waren op 31 december 2020 ontvangen, of zijn/worden in 2021 nog overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor!

Ook zijn er bedragen overgemaakt zonder schriftelijke toezegging, waardoor het eindbedrag € 70.695,95 is geworden, en dat is - ondanks het dalend ledenaantal - slechts € 132,01 minder dan in 2019.

Het geeft ons het vertrouwen om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. Mogen wij ook in 2021 weer op u rekenen?

Nogmaals bedankt!

College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Rijsoord

Begroting 2021

Met de brief voor de Actie Kerkbalans heeft u kennis kunnen nemen van de begroting voor het jaar 2021.

Wilt u een nadere toelichting, of gewoon nog wat meer weten over de cijfers, u bent bij deze van harte uitgenodigd op woensdag 3 maart a.s. om 20.30 uur in de Fontein (mits dit door de Corona-maatregelen mogelijk is).

Het voltallige College van Kerkrentmeesters is dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Schikt u die tijd niet, neem dat contact op met een van de leden van het college voor het maken van een afspraak. Tot ziens in de Fontein.

Ronald Visser, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2020

Na de oproep in het november-nummer van Rijsoord aan 't Woord is voor de Solidariteitskas 2020 door 59 leden een totaalbedrag bijeengebracht van € 887,50.

In de voorgaande drie jaren was dit:

2019: € 866,00
2018: € 956,00
2017: € 920,00

Alle gevers bedankt!

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Ontvangen giften Diaconie

Via Elselien van Gameren voor het dagboekje	€	10,00
Via Elselien van Gameren voor het dagboekje	€	10,00
Via Elselien van Gameren voor het dagboekje	€	20,00
Via Elselien van Gameren voor het dagboekje	€	20,00
Via Rabobank voor de voedselbank	€	20,00
Via Rabobank voor de voedselbank	€	15,00
Via Mevr. W. Barnard-Lieve voor het dagboekje	€	10,00
Via Mevr. W. Barnard-Lieve voor de diaconie	€	25,00
Via Mevr. W. Barnard-Lieve voor de kerk	€	25,00
Via Mw. L. Klootwijk voor de voedselbank	€	10,00
Via Mw. N. Pikhaar voor dagboekje	€	10,00

Hartelijk dank voor uw giften

Kees Alblas
Penningmeester CvD

Kalender en vieringen voor de Veertigdagentijd met als thema: Ik ben er voor jou.

Ook dit jaar hebben samenwerkende Ridderkerkse kerken, alsmede de Groene-Tuinkerkgemeente, de R.K. parochie De Emmaüsgangers in Rotterdam-IJsselmonde en de Augustinusparochie in Barendrecht, een kalender/boekje voor de Veertigdagentijd samengesteld. Het thema is "Ik ben er voor jou", ons aangereikt door Kerk in Actie van de PKN.

Vanuit verschillende invalshoeken is dit uitgewerkt met teksten, liederen, gebeden en een leesrooster voor iedere dag.

Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten die we graag onder uw aandacht brengen. Zij staan, met alle informatie erbij, vermeld in het boekje; hierbij alvast een kort overzicht:

Vrijdag 26 februari, Protestantse Gemeente Bolnes: Sobere maaltijd

Dinsdag 2 maart, Protestantse Gemeente Bolnes,: Informatieavond over de zeven werken van barmhartigheid met theoloog/ kunstenaar Ruud Bartlema

Maandag 15 maart, Christus is Koningkerk: Filmavond "Babette's Feast"

Woensdag 24 maart, Christus is Koningkerk: Lezing door ds. J. Kraaijeveld, voormalig gevangenispastor

Zaterdag 3 april, Protestantse Gemeente Bolnes: Stiltewandeling

Solidariteitsmaaltijden op 4 dinsdagen in de R.K. parochie De Emmaüsgangers, Rotterdam-IJsselmonde

De deelnemende kerken stellen het boekje graag beschikbaar en ook in de bibliotheken, het gemeentehuis en boekhandel de Kandelaar zijn ze (gratis) verkrijgbaar.

Vrijdagavondgebeden

Op deze vrijdagavonden staat ook het thema "Ik ben er voor jou" centraal. Tijdens deze avondgebeden zijn er momenten van stilte en gebed en overdenken we passende Bijbelteksten rond het thema.

Elke avond zijn we te gast in een andere kerk. De vieringen duren circa 30 minuten, waarna u nog even na kunt praten bij de koffie/thee.

De cyclus start met de viering op Aswoensdag, 17 februari, in de St. Jorisparochie, Ho-vystraat 64 en begint om **19.30 uur**. Ook in de R.K. parochie De Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320, Rotterdam-IJsselmonde is er die dag een viering, aanvang **10.00 uur** en in de Augustinusparochie, Marijkesingel 24, Barendrecht om **19.30 uur**.

Het totale programma van de vrijdagavondgebeden, (ook aanvang **19.30 uur**), ziet er als volgt uit:

Vrijdag 26 februari Protestantse Gemeente Bolnes, Pretoriusstraat 56, Bolnes

Vrijdag 5 maart De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk

Vrijdag 12 maart Irenekerk, Electropark 17-19, Slikkerveer

Vrijdag 19 maart Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer

Vrijdag 26 maart Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95, Rijsoord

Vrijdagen 19 en 26 februari, 5, 12 en 19 maart wordt een morgengebed gebeden in parochiekerk De Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320, R'dam-IJsselmonde (aanvang van deze vieringen is om 9.00 uur).

Als collectiedoel, tijdens de avondgebeden, is er dit jaar voor gekozen om elke vrijdag een apart doel te hebben dat past bij het werk van barmhartigheid dat in de viering centraal staat. U leest meer over het collectiedoel op de vrijdagbladzijde.

Voor alle activiteiten en vieringen geldt het voorbehoud, dat doorgaan ervan afhankelijk is van de op dat moment geldende coronabepalingen, met name met betrekking tot een maximum aantal aanwezigen en reserveringsplicht.

Raadpleeg in ieder geval vooraf de website of nieuwsbrieven van de betreffende gemeente.

We nodigen u van harte uit om samen, geïnspireerd door de inhoud van het boekje en de vieringen, op weg te gaan naar het feest van de Opstanding.

We wensen u een gezegende Veertigdagentijd toe.

De Projectgroep Veertigdagenkalender.

Contactadres: René Barnard, tel. 0180-427682, e-mail r.e.barnard@kpnmail.nl

Op de website van Kerk in Actie vindt u onderstaande indrukwekkende film.





Technicus gezocht

Al vele jaren worden op regelmatige basis onze kerkdiensten uitgezonden via Radio Ridderkerk. Tijdens de opnames is altijd een gemeentelid van onze kerk aanwezig als redactielid, hij is als zodanig verantwoordelijk voor de uitzending. Voor onze gemeente is dit Sander Groenendijk.

Bij de uitzending is ook altijd een technicus aanwezig die alle technische zaken voor zijn rekening neemt zodat alles goed in de ether komt.

Radio Ridderkerk hoopt weer mooie diensten uit te kunnen zenden de komende tijd. Om dit te kunnen doen hebben ze technici nodig en helaas hebben ze die voor het programma Ridderkerk en de Kerken niet voldoende. En zonder technici kunnen ze niet uitzenden.

Om die reden zijn zij op zoek naar nieuwe technici en zouden ze ons willen vragen of er mensen in onze gemeente zijn die misschien interesse hebben om technicus te worden bij het programma. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om een keer mee te komen kijken bij een uitzending.

Voor vragen of opgave kan je mailen naar ridderkerkendekerken@hotmail.com of appen met telefoonnummer 0617027741. Contactpersoon is Jacoline Molendijk.

Bron van Troost en licht

Soms gaat je pad door een woestijn van bange zorgen en van pijn. Dan zie je niet dat heel dichtbij een bron is in die woestijn.

Want in die dichte duisternis is 't of er niemand bij je is. Het lijkt of in dat nare dal nooit meer het zonlicht schijnen zal.

Totdat de Geest je ogen richt op Jezus, Bron van troost en licht, Die door zijn wonderbare kracht en liefde al je leed verzacht.

Dan voel je: ik ben niet alleen. God draagt me overal doorheen. Al gaat mijn pad door een woestijn Hij is er en Hij zal er zijn.



M.A. Groeneweg- de Reuver
(ingezonden door Joop Euser)

Hallo allemaal,

De jeugdraad heeft een kerstkaart ontvangen van "ons" sponsorkind uit Indonesië, en we vinden het leuk om deze kaart aan de gemeente te laten zien.

Hartelijk groet,
Herman, Gerard, Petra, Pauline en Marianne



Dear Sponsor,

Greetings from Indonesia! In 2020, all of us across the world have faced new, challenging moments. We are so very grateful for your continuous support.

This past year, over 13,400 community volunteers were trained to protect children in their neighbourhood. Next year, with your help, we'll focus on empowering children and their communities to ensure the positive changes will last.

Let us embrace the new year together and continue to strive to improve children's lives. On behalf of all of us, I wish you a Happy New Year 2021.

Doseba T. Sinay
National Director, World Vision Indonesia



Cut this out to hang in your home

A festive tradition from Indonesia:

"Pudduk" or "Paudokong" is a traditional greeting in Sumba, where two people touch their noses together. This greeting is used on special occasions and holidays by all people, from adults to children, as a symbol of closeness and peace.

Thank you for caring for your sponsored child, their family and community.



This card celebrates the art of many children in your sponsored child's region. We hope you love their creativity!

Children enjoy writing festive messages to sponsors, but they were unable to this year because of COVID-19 restrictions in the community while this card was being created.



* Sorry we couldn't send you a new picture of your sponsored child this year. It's because of the impact of COVID-19.

Zangdiensten Breepleinkerk "Zingen maakt Blij"

Alle diensten zijn livestream, we hopen op andere tijden zodat er weer volop gezongen mag worden, nu zingen solisten alle samenzang liederen.

Alle samenzang wordt gezongen door een solist vanuit een van de mannenkoren van Martin Mans, aanvang steeds 17.00 uur.

De volgende diensten staan gepland:

14 februari - organist Martin Mans, voorganger ds. Koos Staat, solist Nico de Ruig

28 februari - organist Wim de Penning, voorganger pastor Johan Bos

14 maart - organist Martin Mans, voorganger ds. P. Vermaat, trompet Jantine Kalkman, solist Andries Stigter

28 maart - organist Wim de Penning, voorganger ds. Erick Versloot, soliste Annelies Schap

De diensten zijn te bereiken via de website van de Breepleinkerk.
www.breepleinkerk.nl



Ik weet van een stad die komen zal,
een stad op een berg hoog boven het dal,
met muren en poorten en lichten
en mensen met blijde gezichten.
Ik weet van een stad die toekomst heeft,
Jeruzalem, dat wordt een feest.

Ik weet van een stad die het einde is,
een stad met een gouden geschiedenis
een stad van leven met woorden
zoals je ze nergens nog hoorde.
Ik weet van een stad, een nieuw begin,
Jeruzalem, dat ik bemin.

Ik weet van een stad op Sions top,
een stad van de vrede dicht bij God,
waar ander recht wordt gesproken,
het kwaad wordt gehaat en gebroken.
Ik weet van een stad waar je schuilen mag.
Jeruzalem, eens op een dag

Lied 771
Tekst: Hanna Lam

