

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten	2,3
Pastoraat, VVB, Opbrengst collectes, contact met predikant.	4,5
Liturgische bloemschikking, giften diaconie, Vieringen	
40-dagen tijd, giften CVK	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, Bijbelleesrooster	8,9
Bedankjes	10,11
Achter de schermen, deurcollecte maart, Kerkbalans	12,13
Periodieke giften, verslag kerkenraadsvergadering	14,15
Product van de maand, vacatures, Overdenking Ds. Matser	16-18
Veertig dagen—veertig zinnen	19
De zeven werken van barmhartigheid	20

Van de redactie

Met grote dankbaarheid is inmiddels de eerste live-uitzending sinds lange tijd uitgezonden op 21 februari. Deze keer gebeurde dit met semiprofessionele apparatuur die na goedkeuring van CVK en Kerkenraad kon worden aangeschaft. Wat is het fijn dat er een groep gemeenteleden bereid is om zich hiervoor in te zetten! Het kost enorm veel tijd om alles voor te bereiden en te zorgen dat de uitzending gladjes verloopt!! Zeker nu gezien het verloop van het virus het nog een lange tijd kan duren voor we weer voluit in onze kerk samen kunnen komen is het heel fijn dat we op deze manier toch diensten kunnen houden.

We hopen dat u in de gelegenheid bent, als u zelf geen internet heeft, om toch de uitzendingen te bekijken, mogelijk met hulp van familie. Dit kan ook op een later tijdstip.

Voor u ligt de Maart editie van Rijsoord aan 't Woord. De Veertigdagentijd is aangebroken en dat vraagt om een passende overdenking en mooie gedichten.

Hopelijk beleeft u, samen met het aan u uitgereikte boekje, een mooie tijd van bezinning naar het Paasfeest toe.

Buiten heeft de lente zich al weer aangediend. Zeker door de warme temperaturen schiet het groen uit de grond en aan de bomen. Wat is het heerlijk te merken dat ondanks alles de natuur gewoon zijn gang gaat. Vergeet u niet daarvan te genieten?



Stencilen:

Maandag 22 maart
Jan Monteban



Bundelen:

Woensdag 24 maart
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor april
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 19 maart bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Er is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%—36%—14%

ONLINE—Diensten

Zondag 7 maart 2021—3e zondag Veertigdagentijd

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud Gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Zondag 14 maart 2021—4e zondag Veertigdagentijd—Biddag

09.30 uur : Ds. H. IJzerman, Rotterdam
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Bidstondcollecte Kerk
2e Bidstondcollecte Diaconie
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Zondag 21 maart 2021—5e zondag Veertigdagentijd

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk in Actie 40dagentijd collecte
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Zondag 28 maart 2021—6e zondag Veertigdagentijd—Palmzondag

Uitzending via Radio Ridderkerk

09.30 uur : Ds. A. Sterrenburg, Voorburg
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

UITZENDINGEN VIA YOU TUBE

Het bekijken van de live-streams kan op 2 manieren:

Het eenvoudigst is via de website van de kerk: www.opstandingskerkrijsoord.nl

Hier vindt u een link naar de dienst. U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar You Tube.

Een andere mogelijkheid is direct via You Tube. De eerste keer dat u inlogt op deze website wordt gevraagd of u wilt inloggen: Klik op: 'nee, bedankt'.

Daarna zoekt u: 'Opstandingskerk Rijsoord'. Hier vindt u alle opnamen van diensten, ook van vorig jaar... even zoeken naar de juiste datum en de dienst is gevonden!

Heeft u problemen? Bel ons!

Bij de diensten

Bij het schrijven van de stukjes "Bij de diensten" kijk ik vaak even terug wat ik in de afgelopen vorige jaren in de betreffende maand schreef. U zult begrijpen dat er bij het teruglezen van het kerkblad van maart vorig jaar wel iets door me heenging. Het begin van de coronacrisis. Eerst enkele kerkdiensten die nog wel doorgingen, maar daarna werd de kerk gesloten. Ook de serie vrijdagavondgebeden werd ruw afgebroken. Ik dacht aan het Paasfeest: zouden we dat wel in de kerk kunnen vieren? U kent het antwoord. Er waren zorgen om onze oudere gemeenteleden in ziekenhuizen en verpleeghuizen waar strikte bezoeksregelingen golden.

En nu zijn we een jaar verder. Op het moment van schrijven zijn veel winkels opnieuw dicht. Er is zelfs een avondklok die onze bewegingsvrijheid beperkt. En dat allemaal 'om het virus eronder te krijgen' zoals de minister het nu al een jaar zegt. Tuinders in onze gemeente vertellen mij - ook al een jaar - dat we dit virus niet kwijt zullen raken. Met planten- en fruitziekten zijn zij een leven lang wijs geworden, en ik geloof hen op hun woord.

Hoe het ook zij, het begin van de Veertigdagentijd staat opnieuw onder het teken van beperkende maatregelen, en zo wordt de sfeer van inkeer dit jaar ineens wel heel concreet. Ik denk aan de avondklok en de strenge bezoeksregeling die geldt voor thuisbezoek. Op de zondagen komen we niet samen in de kerk, maar we willen elkaar wel blijven bemoedigen. Het is daarom fijn dat de kerkenraad heeft besloten dat er in de kerk faciliteiten komen om de kerkdiensten beter uit te kunnen zenden. Op onze website is een "knop" aangebracht die u naar de uit te zenden diensten leidt:

YouTube-kanaal online-vieringen.

Via deze knop kunt u de diensten makkelijker vinden. U bent van harte welkom om *online* met ons mee te vieren!

Begin volgende maand is het Pasen. Hoe zal het zijn dit jaar? We gaan op reis / langs de weg van verlangen, zo klinkt het lied, we gaan op reis / langs de beelden van hoop. De Heer gaat ons voor / en wij die Hem volgen / vieren het leven / dat Hij met ons deelt.

Zondag 7 maart is de derde zondag in de Veertigdagentijd. We lezen over de zogenoemde tempelreiniging (Johannes 2:13-22). Het is kort voor Pesach, het Joodse paasfeest. Jezus reist voor het feest naar Jeruzalem. Hij ziet de handel op het tempelplein en raakt ontstemt. 'De tempel is het huis van mijn Vader', zegt Hij. Even later spreekt Hij over 'de tempel van zijn lichaam'. Wat Jezus zegt - en wat Hij doet - maakt veel indruk op de leerlingen. Na de opstanding van Jezus herinneren zij zich wat gezegd had. En zij geloofden.

Op **zondag 14 maart** zal ds. H. IJzerman bij ons voorgaan. Het is de vierde zondag in de Veertigdagentijd.

Zondag 21 maart is de vijfde zondag in de Veertigdagentijd. Trefwoorden voor deze zondag zijn schuld, oordeel en boete, maar ook vergeving en genade. Deze zondag draagt de naam Judica: '*Vershaf mij recht, o God*' (Psalm 43,1). Jammer dat we nog niet kunnen zingen, want deze psalm heeft een krachtige melodie. We moeten er met elkaar maar naar luisteren. In de evangelietekst van vandaag spreekt Jezus over zijn naderende dood (Johannes 12,20-33). Hij doet dat in de derde persoon: 'De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven' (vers 23). Aansluitend gebruikt Hij het bijzondere beeld van de graankorrel die in de aarde valt en sterft en vrucht draagt. Deze beelden van hoog en laag, van het oordeel over de wereld, maken Jezus bang (vers 27) en Hij roept zijn Vader aan. De tekst van Lied 445 antwoordt dan dat de nacht haast ten einde is: 'Zijn oordeel is genade, zijn duisternis is licht' (vers 4).

Op **vrijdag 26 maart** is er avondgebed in onze kerk. Over de serie vrijdagavondgebeden in de Veertigdagentijd leest u elders in dit blad meer. Onze mooie Veertigdagenkalender van dit jaar is nog uitgebreider. Het overkoepelende thema is: 'Ik ben er voor jou'. In de zes weken voor het Paasfeest overwegen we de zogenoemde werken van barmhartigheid, die ontleend zijn aan Matteüs 25,35-36. Het zijn de concrete taken waartoe je als gelovige bent geroepen. Op deze vrijdagavond staat het eerste werk centraal, namelijk de hongerigen te voeden. *Overal waar gebrek aan brood / de mensen plaagt met hongersnood / zijn wij Gods handen voor elkaar / als hoopvol, zegenend gebaar* (uit het lied 'De werken van barmhartigheid', een tekst van R. Kleijer). De avondgebeden beginnen om 19.30 uur en hebben een verstild karakter. Ze duren niet lang, ongeveer een half uur. U kunt dit avondgebed volgen via onze website www.opstandingskerkrijsoord.nl. De opbrengst van de collecte is deze avond bestemd voor de Stichting Voedselbank Ridderkerk. U kunt uw gift overmaken naar: NL46 RABO 0373 7412 94 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes o.v.v. collecte Vrijdagavondgebeden 2021, met de datum en het doel.

Zondag 28 maart is de zesde zondag in de veertigdagentijd, ds. A. Sterrenburg uit Voorburg gaat dan bij ons voor.

Wensen wij elkaar een goede veertigdagentijd toe!

ds. G.H. Offringa

Pastoraat

We beleven bijzondere tijden. Naast alle corona-zorg doen de ziekenhuizen toch ook de specialistische onderzoeken en operaties. In de afgelopen maand bezochten verschillende gemeenteleden hiervoor een ziekenhuis in de omgeving. Ook de bevolkingsonderzoeken zijn weer begonnen. Het blijft altijd spannend wat er gevonden zal worden (diagnose) en welke behandeling daarbij past.

Na een ernstige corona-uitbraak is verzorgingshuis Reyerheem enige tijd gesloten geweest, maar het huis is nu gelukkig weer open voor bezoekers. Het is heel confronterend om je partner, je vader of moeder, opa of oma niet te kunt bezoeken. In onze gemeente denken wij in het bijzonder aan de familie van mw. Monteban.

Verschillende thuiswonende oudere gemeenteleden hebben hun eerste corona-vaccinatie gekregen. Wellicht krijgen we straks iets van onze bewegingsvrijheid terug. Laten we met elkaar blijven uitzien naar een nieuwe balans in liefde en zorg, vol van verwachting, dankbaar verbonden.

Ds. G.H. Offringa

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2021",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand maart zal plaatsvinden op 28 maart 2021.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Opbrengst Collectes

In de maand februari is er via de bank en aan collectebonnen totaal € 428,50 ontvangen voor 'gemiste collectes'. Dit bedrag is evenredig verdeeld over de 5 zondagen. Daarna is de verdeelsleutel 50% - 36% - 14% toegepast.

Ook is er € 49,00 aan collectebonnen ontvangen voor de collecte voor de kerk op zondag 24 januari 2021.

Dit alles resulteerde in de volgende collecteopbrengsten:

03-01-2021	Diaconie	€ 42,85
	Onderhoud gebouwen	€ 30,85
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 12,00
10-01-2021	Kerk	€ 42,85
	Onderhoud gebouwen	€ 30,85
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 12,00
17-01-2021	Diaconie	€ 42,85
	Onderhoud gebouwen	€ 30,85
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 12,00
24-01-2021	Kerk	€ 91,85
	Onderhoud gebouwen	€ 30,85
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 12,00
31-01-2021	Jeugdwerk Protestantse Kerk	€ 42,85
	Onderhoud gebouwen	€ 30,85
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 12,00

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

**Contact met de predikant**

De mogelijkheden tot pastoraal contact zijn behoorlijk beperkt, maar de techniek kan ons helpen. Ik denk aan de bekende vaste telefoon met antwoordapparaat, aan e-mail, maar in toenemende mate ook de mobiele telefoon, tekstberichten en WhatsApp. De berichten kunnen van verschillende kanten komen en dat is een leerproces, maar het went. Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek bij u thuis, dan kunt u dat aangeven, ik maak daar ruimte voor.

U zult begrijpen dat ik nu meer thuis ben dan anders, maar ik probeer zeker bereikbaar te zijn op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag, tussen 8.30-9.00 uur of 19.00-19.30 uur.

Mijn adresgegevens zijn:
 ds. Herman Offringa
 Vlasstraat 24
 2988 XR Ridderkerk
 t (0180) 397773
 m 06 121 257 39
 e g.h.offringa@xs4all.nl



Liturgische bloemschikking Veertigdagen tijd en Pasen

Het thema in deze Veertigdagentijd is:

Ik ben er voor jou - zeven keer barmhartigheid

We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Zo inspireert hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond hij op uit de dood. De hoop die dat geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

Iedere zondag van deze Veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.

De schikking bestaat uit verschillende onderdelen die samen een open HART vormen. Het woord HART is terug te vinden in barmhartigheid. Het HART dat open staat voor een ander, het HART dat een ander ziet, medelijden heeft en zich over een ander ontfermt.

De zeven glazen worden iedere week gevuld met verschillende materialen, afhankelijk van het onderwerp van de lezing.

Een Goede Tijd toegewenst,
De bloemengroep

Lied 1005 -3 en 4
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,

Zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
Schuilplaats voor U gebouwd.

#

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
Voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
Totdat uw rijk hier is.



Giften Diaconie

Via Rabobank gift diaconie	€ 200,00
Via Mw. L. Klootwijk-Alblas product v.d. maand Voedselbank	€ 10,00

Hartelijk dank voor uw giften.
Kees Alblas
Penningmeester C.v.D.

Vieringen en Activiteiten in de 40 dagentijd

Nu de 40dagentijd is begonnen moeten we helaas vaststellen dat alle beperkende Corona-maatregelen nog steeds van kracht zijn en naar verwachting niet binnen enkele weken zullen zijn opgeheven. Dat heeft gevolgen voor de invulling van de vrijdagavondvieringen en de geplande activiteiten.

De avond die theoloog en kunstenaar Ruud Bartlema zou verzorgen op 2 maart in de PG Bolnes gaat niet door; wellicht kunnen we op een later moment alsnog een bijeenkomst organiseren.

Ook de filmavond op 15 maart in de Christus is Koningkerk vervalt. We bevelen de film "Babette's Feast" nadrukkelijk wel aan om te bekijken. U kunt deze vinden op Youtube of Netflix.

De solidariteitsmaaltijden in de parochie Emmaüsgangers in Rotterdam-IJsselmonde gaan ook niet door.

De vrijdagavondvieringen gaan wel door, zij het helaas zonder kerkgangers. U kunt deze wel meevieren via de websites van de deelnemende kerken.

Hierbij een overzicht:

26 februari PG Bolnes: ga naar pgslikkerveer.nl, kerkdiensten, kerkdienst meebeleven en u wordt verwezen naar kerkdienstgemist.nl

5 maart de Levensbron: ga naar levensbron.nl, kerkdiensten en u wordt verwezen naar kerkomroep.nl

12 maart Irenekerk: via de site van [pgslikkerveer](http://pgslikkerveer.nl), zie hierboven

19 maart Christus is Koningkerk: via de site van [pgslikkerveer](http://pgslikkerveer.nl), zie hierboven

26 maart Opstandingskerk: ga naar opstandingskerkrijsoord.nl, kerkdienstgemist.nl

De liturgieën zullen we zo mogelijk ook op de diverse websites plaatsen.

We hebben er naar uitgekeken om elkaar te kunnen ontmoeten rondom viering en gebed. We hebben, nu dat fysiek niet kan, gezocht naar mogelijkheden om toch de vrijdagavondvieringen vorm te geven, de techniek helpt ons zeer om ons thuis met elkaar verbonden te weten op de vrijdagavonden. We zijn allen die daar hun uiterste best voor hebben gedaan heel veel dank verschuldigd.

Ondanks alle beperkingen willen en mogen we toe leven naar het grote feest van licht en overwinning op lijden en dood, de opstanding van onze Heer.

Namens de projectgroep 40dagenkalender,
Rene Barnard, coördinator
Tel. 0180-427682 / 06-53519388

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 23 januari 2021 t/m 22 februari 2021)

Via dhr. W.A. IJsselstein	wijkgeld Elisabeth	€ 110,00
Via dhr. W. Bestebreurtje	wijkgeld Elisabeth	€ 45,00
Via de Rabobank	voor de voedselbank	€ 100,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via mw. E.M. Lagendijk	voor de kerk	€ 40,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes februari	€ 20,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

GEBED IN DE LIJDENSTIJD

Zo tegen Pasen
valt mijn geest een beetje stil,
verzet mijn wil zich
tegen Christus' lijden.

Van kinds af aan
had ik er moeite mee,
die boze menigte
en hun geschreeuw,
ik kon er nooit goed tegen
hoe Jezus, zo integer
het doelwit was van razernij.

Nog raakt het mij
en telkens weer
zou ik het willen overslaan
en overgaan naar Pasen
maar dat zou niet eerlijk zijn
zo is het niet gegaan.

Al toen de juf het ons
op school vertelde
sloot ik mijn ogen,
stopte oren dicht,
dit wilde ik niet horen,
ik zag het voor me
hoe ze schreeuwden:
"Laat Barabas los
en kruisig Hem".

Inmiddels ben ik gaan begrijpen
dat alles zo moest gaan
als was voorzegd
en dat U in de plaats van ons
dit alles hebt doorstaan.

Nog voel ik elke lijdenstijd
Uw zielenpijn
om wat wij U
aan zonden
hebben aangedaan.

O liefdevolle Heer,
hoe kan ik U bedanken
voor al Uw bloed
om ons bevrijd te laten gaan.

Gedicht van: Coby Poelman-Duister

Verjaardagen maart

24 maart 1938
Mevrouw W.de Vroed-Smit,
Brasem 83,
2986 HA Ridderkerk

26 maart 1932
Mevrouw A. Kanters-van Kleef
Mauritshoek 120
2988 ED Rijsoord

26 maart 1936
De heer W.J. van Gameren
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht

28 maart 1935
Mevrouw M. van der Linden-de Klerk
Middenbaan 80A
2991 CT Barendrecht

31 maart 1934
De heer J. Oosthoek
Seringenplantsoen 475
2982 BP Ridderkerk

**Van harte
gefeliciteerd!!!**



NBG Bijbelleesrooster

maandag	1 maart	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft
dinsdag	2 maart	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
woensdag	3 maart	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar geduld
donderdag	4 maart	2 Petrus 3:10-18	Uitzien naar gerechtigheid
vrijdag	5 maart	Psalms 19	Natuur-wet
zaterdag	6 maart	Jozua 1:1-9	Opvolgen
zondag	7 maart	Jozua 1:10-18	Mobilisatietijd
maandag	8 maart	Jozua 2:1-14	Op de wallen van Jericho
dinsdag	9 maart	Jozua 2:15-24	De rode draad
woensdag	10 maart	<i>Biddag</i> Psalm 126	Een droom wordt werkelijkheid
donderdag	11 maart	Jozua 3:1-17	Stilstaand water
vrijdag	12 maart	Jozua 4:1-14	Een steen bijdragen
zaterdag	13 maart	Jozua 4:15-5:1	Vertel het aan de kinderen
zondag	14 maart	<i>Kleinpasen</i> Jozua 5:2-12	Inhaalslag
maandag	15 maart	Jozua 5:13-6:14	Omlopen
dinsdag	16 maart	Jozua 6:15-27	De muur valt
woensdag	17 maart	Jozua 7:1-15	Wat ging er fout?
donderdag	18 maart	Jozua 7:16-26	Straf op de zonde
vrijdag	19 maart	Jozua 8:1-13a	List
zaterdag	20 maart	Jozua 8:13b-29	Overwinning
zondag	21 maart	Jozua 8:30-35	Voorleesdag
maandag	22 maart	Jozua 9:1-15	Misleid
dinsdag	23 maart	Jozua 9:16-27	De eed blijft geldig
woensdag	24 maart	Jozua 10:1-15	De zon blijft schijnen
donderdag	25 maart	Jozua 10:16-28	Verslagen koningen
vrijdag	26 maart	Jozua 10:29-43	Veldslagen
zaterdag	27 maart	Jozua 11:1-15	In opdracht van God
zondag	28 maart	<i>Palmpasen</i> Marcus 11:1-11	Erepalmen
maandag	29 maart	Marcus 11:12-26	Het gaat om de vruchten
dinsdag	30 maart	Psalms 118	Getuigenissen in juichstemming
woensdag	31 maart	Marcus 14:1-11	Weet je wel wat dat kost!



Hartelijk bedankt!

Op 15 februari jl. mocht ik mijn 93e verjaardag vieren. Ik wil u van harte bedanken voor alle kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen!

Het was hartverwarmend!

Hartelijke groeten,
Sjaan Visser-Penning

Beste mensen,

Onder normale omstandigheden hebben we gelegenheid om na de dienst onder het genot van een kopje koffie bij te praten. Omdat het vanwege corona niet mogelijk was, wil ik jullie hierbij wat informatie geven over de moeilijke periode die achter ons ligt.

In november overleed Pauly's tante aan corona. Ze was 96 jaar en Pauly was haar mantelzorgster. Kort daarna kreeg Pauly's moeder corona. Zij woonde in de Riederborgh en overleed op 27 november op 94-jarige leeftijd.

Omdat ik op 1 december geopereerd moest worden aan mijn prostaat, durfde Pauly vanaf het moment dat we wisten dat ze corona had, niet het risico te nemen om naar haar moeder in de Riederborgh te gaan en zij heeft zodoende geen afscheid van haar kunnen nemen. Gelukkig is mijn operatie niet uitgesteld en ben ik op 1 december geopereerd. Het betekende wel dat ik na thuiskomst nog niet in staat was om mee te gaan met de begrafenis. Doordat het genezingsproces niet lekker verliep, heb ik de week voor Kerst nog weer in het ziekenhuis door moeten brengen.

Begin januari kreeg ik van de chirurg het goede nieuws te horen dat het weefsel- en bloedonderzoek in orde zijn. Inmiddels gaat het best wel goed en hebben we heerlijk kunnen wandelen in de week van sneeuw en ijs.

Bij deze willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes, mails en belangstelling die wij mochten ontvangen voor het overlijden van Pauly's moeder en voor mijn verblijf in het ziekenhuis en na thuiskomst. Jullie belangstelling en meeleven heeft ons goed gedaan.

Hartelijke groeten van Henk en Pauly Bestebreurtje en hopelijk kunnen we elkaar weer spoedig ontmoeten in de kerk.

Een bijzondere verjaardag: wakker worden in een witte wereld.

Slecht één bezoeker, maar wel heel veel kaarten, telefoontjes en mails.

Hartelijk dank aan iedereen die aan mij gedacht heeft op mijn verjaardag.

Hartelijke groeten van Joke Lodewijk

14 februari ben ik 93 jaar geworden.

Het was toch een bijzondere dag met veel herinneringen en dat kan Corona niet weg nemen. Veel kaarten heb ik ontvangen en veel telefoontjes, zodat de dag goed gevuld was met veel afleiding. Hierbij iedereen hartelijk bedankt voor een kaart of telefoontje of bloemen.

Het was een feestelijke dag waaraan anderen meewerkten. Toch een dag om niet te vergeten en mensen van de kerk deden daar goed aan mee!

Een hartelijke groet van Joop Euser

Met pensioen

Op vrijdag 29 januari was het zover...mijn allerlaatste werkdag. Na de HBS was mijn eerste werkkring aan het Hofplein in Rotterdam, bij Shell. Ik mocht daar benzinebonnen tellen....Hierna vertrok ik naar Huizer Zaden, waar ik samen met (onze) Wim van Gameren het kantoor bemande. Via Compri Aluminium in Zwijndrecht kwam ik terecht bij Moerenfabriek Johan Smit op het mooiste plekje van Ridderkerk, het drie rivierenpunt naast wat nu de halte van de Fast Ferry is, toen Scheepswerf de Groot en van Vliet. Mijn ene dochter is zelfs nog vernoemd naar een schip wat daar te water werd gelaten...

Bij Johan Smit leerde ik alles over internationaal zaken doen en transport, over staal inkopen en de bijbehorende chemische formules, over stalen moeren persen en tappen, alle maten moeren in het Italiaans kunnen benoemen enz.

Alle ervaring kwam goed van pas bij mijn nieuwe werkgever: Pebaco ITE in 's Gravendeel. Hier leerde ik alles over kassenbouw in Oost Europa en het transport daar naar toe met alle bijbehorende documenten. Ook verkochten we wereldwijd machines voor langdurige fruitbewaring, waarbij fruit 'in coma' wordt gebracht zodat het lang bewaard kan worden. Misschien heeft u zich ooit afgevraagd hoe het kan dat u in mei nog Elstar appels kunt kopen die in September geplukt zijn?

Aan dit alles is een eind gekomen. Vanaf nu kan ik zelf mijn tijd indelen...

Het afscheid was hartverwarmend! Na een geweldige dag in 's Gravendeel met (uiteraard) een beperkt gezelschap kwam ik thuis in een versierd huis.

Aan het plafond hingen slingers vól met kaarten!!

Heel veel telefoontjes, bloemen én 100!!! kaarten met allerlei lieve wensen en allerlei lieve verrassingen van familie en vrienden maakten het tot een onvergetelijke dag.

Ik wil u allemaal van harte bedanken voor alle warme woorden! Met grote dankbaarheid kijk ik terug op een heerlijk werkzaam leven en kijk ik vooruit naar heerlijke vrije tijd die vast wel weer gevuld zal worden!!

Ellie Lagendijk



Bedankt!

Een bedankje is hier wel op z'n plaats in dit blad, wij hebben een geweldige 60ste huwelijksdag gehad; door vele kaarten, bloemen, telefoon, het was ongekend, máár wáár!! Dus de dankbaarheid is groot voor zo'n hartelijk gebaar, de verbondenheid, de aandacht, en dat wij dat gezond mochten beleven, Maar bovenal de dank aan God, voor de vele zegeningen ons gezin gegeven!!

Bep en Clement Bezemer



jaar getrouwd

Achter de schermen

De uitdrukking 'achter de schermen' komt uit de toneelwereld. Als toeschouwer in een theater weet je niet wat er zich allemaal achter de gordijnen afspeelt. Zo is het ook met een heleboel andere zaken in het leven. Hoeveel werk is er bijvoorbeeld verzet voordat u een lekkere, verse boterham op uw bord heeft. Daar ging een heel proces aan vooraf, waar we meestal niet bij stilstaan. En wat is er (ook onder normale omstandigheden) veel overleg en werk nodig geweest voor een zondagse kerkdienst. Als gewone kerkganger heb je dat niet zo in de gaten, totdat je zelf om een of andere reden bij die voorbereiding betrokken raakt, dus achter die bekende schermen gaat kijken.



Dit geldt voor zoveel situaties. Ik denk bijvoorbeeld aan Rijsoord aan 't Woord, die elke maand zomaar bij ons op de mat valt. Ook die komt er niet zomaar. De redactrice heeft daar aan moeten werken, daarna de drukker, vervolgens moeten de vellen papier gebundeld worden en tot slot zijn er de bezorgers die de gedrukte exemplaren bij u in de brievenbus doen. Een heel proces.

Zo kan ik u verzekeren dat het onlangs verschenen 40dagenboekje ook niet op een achternamiddag is tot stand gekomen. Heel wat uren werk zitten daarin. Het was fijn om tijdens dat proces met verschillende mensen uit andere kerken te kunnen samenwerken.

Als 40dagenprojectgroep hebben we geprobeerd er een mooi geheel van te maken, zodat u al lezende naar Pasen kunt toelevan. Ja en dan kan er wel zo'n mooi boekje zijn, maar uiteindelijk moest het ook nog naar de lezers gebracht worden. Gelukkig wilden de bezorgers van Rijsoord aan 't Woord dat opnieuw doen. Het was een extra zwaar vrachtje, maar het is weer gedaan en is bovenal zeer gewaardeerd. Bezorgers, hartelijk bedankt!!

Zo merkt u dat er heel wat te zien valt achter die bekende en voor velen juist onbekende schermen.

Wilma Barnard,
lid van de 40dagenprojectgroep

Deurcollecte in de maand maart - voor de zendingscollecte van Kerk in Actie

Colombia - Jeannet Bierman, Theologiedocent in Colombia

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak?

In 2020 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent theologie in de stad Cali.

Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Zo rust ze deze toekomstige predikanten toe om straks samen met hun gemeenteleden om te zien naar anderen. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk



In januari heeft de actie kerkbalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enveloppen tot en met 22 februari 2021 kan de voorlopige balans worden opgemaakt. Door 121 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 60.421,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 66 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2021" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

Gemiste collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "gemiste collectes".

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van "bestemd voor gemiste collectes".

Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvangen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen/diensten in die betreffende maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 - 14 toegepast.

Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals collecte kerk, collecte onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast!

Ook collectebonnen kunt u voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, giften bazaar, etc..
Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK



Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 februari 2021

De kerkenraad vergaderde 'op afstand' via Teams. Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, las ds. Offringa Psalm 122, waarna de voorzitter ons voorging in gebed.

De notulen van de vergadering van 2 december 2020 werden zonder opmerkingen goedgekeurd.

Veel zaken die waren afgesproken in de notulen van 2 december konden uiteindelijk wegens het Corona virus niet doorgaan. Zo werd helaas het kerstfeest van de school in onze kerk afgezegd. Ook zagen we ons genoodzaakt het openen van de kerk voor maximaal 30 gemeenteleden per 3 januari 2021 niet door te laten gaan. De kerk bleef gesloten, mede op advies van de Classis omdat het aantal besmettingen flink stijgende was. Hierdoor kon ook het Heilig Avondmaal op 17 januari niet worden gevierd. We hebben gemeenteleden daarom opnieuw verwezen naar de uitzendingen van andere kerken. Gelukkig was de jeugd samen met een gemeentelid bereid om de diensten tijdens de adventsperiode tot en met de laatste zondag van 2020 uit te zenden via YouTube.

Ds. Offringa deed verslag van zijn werkzaamheden waaronder bovengenoemde online diensten en de uitvaart op 8 december van mw. Lodder- Bestebreurtje. Om de week maakte hij samen met de agendacommissie nieuwsbrieven voor gemeenteleden. Hij stond stil bij het aantal besmettingen in zorgcentrum De Reyerheem waar ook een gemeentelid van ons woont. Het bezoekwerk is doorgegaan als gemeenteleden het aandurften om bezoek aan huis te ontvangen. Als dat niet zo was werd dat vanzelfsprekend gerespecteerd. Er werd een aantal namen van gemeenteleden genoemd met de vraag of ds. Offringa daaraan aandacht wil besteden. Ds. Offringa bedankte het CvK voor de attentie voor zijn 60^e verjaardag en de vele kaarten die hij mocht ontvangen.

De wijkouderling gaf aan dat veel mensen zich eenzaam voelen nu de lockdown langer duurt en de maatregelen streng zijn. Veel mensen komen bijna de deur niet meer uit. Er zijn veel leuke reacties ontvangen op het 40-dagen boekje. Verder heeft een gemeentelid aangegeven iets voor de kerk te willen doen. In overleg zal hij enkele bezoekadressen krijgen. De wijkouderling bespreekt dit met hem en informeert vooraf de betrokken gemeenteleden. Verder stelde zij voor om, zodra het weer veilig is, de kerk open te stellen voor 1-2 dagdelen per week om gemeenteleden of dorpsgenoten binnen de kaders van de Coronaregels de kans te geven naar de kerk te komen voor een kopje koffie, een praatje, het aansteken van een kaarsje ed. om er zo even uit te zijn. We hopen hiermee te kunnen starten in de Stille Week maar moeten eerst afwachten of er verruiming komt van de maatregelen die het virus in moeten dammen.

De kerkenraad sprak over het verzoek om beeldopname- en weergave apparatuur aan te schaffen om rechtstreeks uitzendingen van onze kerkdiensten via You Tube mogelijk te maken. Hoewel er in de lopende begroting geen ruimte was had het CvK onder randvoorwaarden een positief advies gegeven. Het is immers belangrijk dat we binding houden met elkaar in onze gemeente. Dit wordt lastiger naarmate de kerk langer gesloten is, we elkaar niet kunnen ontmoeten en op de zondagen op andere kerken zijn aangevozen om daar een dienst mee te beleven.

De jeugd die met advent de diensten had opgenomen, bewerkt en uitgezonden had hier erg veel werk aan gehad en eigen apparatuur daarvoor ingezet of zelfs aangeschaft. Daar is veel waardering voor geuit. Zij wil doorgaan met het uitzenden als er professionelere apparatuur komt. De kerkenraad was daar erg blij mee. Daarom heeft de kerkenraad ook unaniem ingestemd met het advies van het CvK om deze flinke investering (maximaal ongeveer €10.000) te doen en de begroting daarvoor aan te passen.

Besloten is om alleen de zondagse diensten uit te zenden. Diensten en activiteiten die niet op zondag vallen, zoals Hemelvaart, Stille Week, uitvaarten, concerten ed vallen er dus buiten. Reden hiervoor is dat alleen voor de zondagen gegarandeerd is dat er gekwalificeerde mensen zijn om de opname te verzorgen. De kerkenraad was zich ervan bewust dat alleen de mensen met een internetaansluiting kunnen kijken. Wel blijft de mogelijkheid bestaan om via kerkdienst gemist de dienst te beluisteren.

In afwachting van plaatsing van bovengenoemde apparatuur was de jeugd bereid om vanaf zondag 21 februari weer diensten online uit te zenden in de veertigdagentijd.

Komend kerkelijk jaar zijn er veel vacatures te vervullen: voorzitter kerkenraad, voorzitter CvK, een ouderling CvK, twee wijkouderlingen (om de vacature voor wijkouderling wijk B ook weer in te vullen), een scriba, drie diakenen en vier pastoraal medewerkers.

Conform de kerkorde besloot de kerkenraad de gemeente eerst te vragen om namen in te dienen. Mocht dit niet leiden tot het kunnen invullen van de vacatures, dan zal gevraagd worden of de huidige ambtsdragers en medewerkers willen verlengen. De vacatures worden opgenomen in de nieuwsbrief van 12 februari en worden afgekondigd in de dienst van 21 februari. Gemeentelieden kunnen namen doorgeven aan de kerkenraadsleden of een briefje in de bus van de Fontein doen.

De voorzitter deed mondeling verslag over het 2^e gesprek met De Levensbron dat 2 februari jl. had plaatsgevonden. Ds. Braamse is voor 18 uur per week als interim predikant aangetrokken tot 1 oktober 2021. Hij vangt geen werk van ds. Offringa af maar houdt zich bezig met het structureren van de organisatie in De Levensbron en het beroepingswerk. Gesproken is over een groeimodel waarbij steeds meer en intensiever met elkaar activiteiten worden uitgevoerd. Er wordt nog nader bekeken of de gesprekken tussen de Irenekerk en De Levenbron interfereren met ons fusieproces.

De kerkenraad stond ook stil bij de vraag waarom er geen diensten met alleen geluid vanuit onze kerk werden uitgezonden. De voorzitter legde uit dat we dit eerder zo hadden besloten omdat er zoveel keus was om bij andere kerken de diensten met beeld mee te beleven. Er was voorzien dat alleen audio niet aantrekkelijk was en er dus weinig gemeentelieden zouden luisteren.

De vergadering werd beëindigd met het lezen van de tekst bij lied 916, waarna de voorzitter de vergadering sloot

Ronald Visser, 2^e scriba

Product van de maand maart

In maart kunt wederom goederen inleveren.

Maandag 15 en dinsdag 16 maart kunt u het product inleveren bij Lieneke Klootwijk. Dit kan vanaf 15.00h.

Deze keer is het product van de maand **Vis in Blik.**

Met vriendelijke groeten,
De diaconie



Vacatures 2021

De kerkenraad nodigt u uit om namen in te dienen van broeders en zusters die de komende vacatures binnen onze kerkelijke organisatie zouden kunnen vervullen. De namen die u doorgeeft zijn uitgangspunt voor een benoeming.

De volgende vacatures ontstaan: 1 voorzitter kerkenraad, 1 ouderling scribe, 2 ouderlingen CvK, 2 wijkouderlingen, 3 diakenen en 4 pastoraal medewerkers.

U kunt uw opgave, voorzien van uw naam inleveren **uiterlijk 10 maart** bij één van de kerkenraadsleden of deponeren in de brievenbus van de Fontein. Mogen wij op u rekenen?

Via Dolorosa

Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,
Verdrongen zich de mensen in de straat.
Daar staarden ze Hem na:
De man die sterven moest op Golgotha.

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,

Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.
Er kwam bloed uit al zijn wonden,
uit de striemen op zijn rug,
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd.
En Hij droeg met elke stap
De hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!".

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,
Ging de Christus, onze Koning als een lam.
Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart,
is Hij gegaan,
Langs de Via Dolorosa, heel de weg...

Bron: [Musixmatch](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA>



Overdenking ds. Anja Matser

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof om overvloedig te zijn in de hoop - Rom. 15,13.

Hoop - daar gaat het om in dit vers.

Hoop, daar gaat het om in ons leven.

Laten we hopen dat... en vult u deze zin dan verder zelf maar in.

Hoe vaak gebruiken we dit zinnetje wel niet?

We hopen van alles en dat is goed, want hoop is 'iets' dat ons op de been houdt. Hoop doet leven.

En juist in deze onzekere tijd hebben wij behoefte aan hoop, aan een toekomstperspectief.

We hopen immers met elkaar dat er snel een vaccin komt voor het covid-virus want dat geeft weer kleur aan onze toekomst.

We hopen dat 'het nieuwe normaal van anderhalve meter afstand houden', niet werkelijk normaal zal worden want wat kunnen we het missen dat we elkaar niet even aan mogen raken: een troostende arm om de ander, een stevige hug of zomaar even een bemoedigend schouderklopje geven.

Ook in ons persoonlijk leven hopen we: dat een verwoestende ziekte een halt wordt toegeroepen, dat een ruzie tussen dierbaren wordt opgelost, dat er weer een baan komt, enz. enz.

Maar wat dōen we nu eigenlijk als we ergens op hopen?

Het werkt vaak verhelderend om zo'n overbekend woord te gaan onderzoeken, dat kan een heel nieuwe dimensie geven aan het woord.

Dat wil ik doen in deze overdenking, samen met u zoeken naar de betekenis van het Bijbelse woord hoop.

Hoop, wat is dat?

Wat doen we als we ergens op hopen?

Ik neem u mee naar het oorspronkelijke woord voor hoop in het Hebreeuws en dat is het woord tiqwah.

Tiqwah - hoop, verwachting.

Tiqwah heeft ook de betekenis van 'het koord dat gespannen wordt'.

We zouden het kunnen vertalen als: gespannen en vol verwachting ergens naar uitzien.

Het Joodse volkslied heet ook Hatiqwah.

Dat lied dat zingt van gespannen uitzien naar:

Zolang als in het hart

Een Joodse ziel nog verlangt

En richting het oosten een blik op Zion werpt

Is onze hoop nog niet verloren

Onze hoop, 2000 jaar oud: een vrije natie te zijn

In ons thuisland, het land van Zion en Jeruzalem.

Dat hebben ze al die eeuwen door gezongen, ver van huis, in ballingschap, in de pogroms, in Auschwitz... en dat blijven ze zingen tot hun land een werkelijk thuisland zal zijn zonder dreiging en zonder oorlog.

Niet als een soort utopie waarop ze 'hopen', maar vanuit een zeker weten dat het zal komen: een land waar uiteindelijk alle volkeren thuis zullen komen.

Want, hopen dat doen we niet zomaar, niet 'ins Blaue hinein'.

Hopen doen we ook niet 'tegen beter weten in'.

Onze hoop moet een grond hebben, het moet ergens op gericht zijn.

We zouden kunnen zeggen: hoop is de blauwdruk voor de toekomst, het richt zich naar die toekomst.

Dat is zo goed om te beseffen, dat de hoop zich richt naar de toekomst. Want hoezeer kunnen we in beslag genomen worden door al onze aardse beslommeringen, zozeer dat we onze hoop daardoor kwijtraken.

Als we ons in deze dagen laten leiden door alle berichtgevingen over corona, over op-laaierend rassengeweld, over het klimaat, dan kunnen we de moed verliezen, dan kunnen we de hoop verliezen dat het nog goed komt met deze wereld.

En in ons eigen leven, hoezeer kunnen zorgen ons verlammen en de hoop doen vervliegen.

En nu bidt Paulus voor de gemeente in Rome dat de God der hope hen overvloedig zal maken in de hoop...

We lezen zo makkelijk over bepaalde woorden in een tekst heen, want wat staat hier?
De God der hope.
Dat betekent dat God óók hoopt,
Hoop is een van Gods kwaliteiten, dat hoort helemaal bij Hem.
God draagt die hoop in zich, Hij is helemaal doortrokken van die hoop.
En vanuit die hoop van God bidt Paulus voor de mensen in Rome dat zij overvloedig zullen worden in diezelfde hoop, die hoop van God.
Ja, kunt u denken, dat is mooi gebeden van Paulus maar hoe kan ik nu gaan hopen zoals God dat doet?

Dan neem ik u weer mee naar dat prachtige Hebreeuwse woord voor hoop: tiqwah – dat gespannen koord der verwachting.
Dat gespannen koord, waartussen is dat koord gespannen?
Kijk en dan komt het wonderlijk mooie: dat koord is gespannen tussen God en ons mensen.

De ene kant van dat koord zit vast aan God, aan onze God die vol hoop is.
En wij aan de andere kant van dat koord, wij kunnen en mogen met Hem mee hopen.
God in de hemel en wij hier op aarde,
En zelfs als niemand hier meer op aarde zou hopen, dan is dáár in de hemel nog wel hoop, want God blijft hopen. Hij kan niet ophouden met hopen.
En waar hooft God dan op?
En waar kunnen en mogen wij dan met Hem op hopen?

Ik vond een prachtige tekst - alweer van Paulus, die daar antwoord op geeft... Paulus zegt in de brief aan de Galaten... want wij verwachten (tiqwah) door de Geest/ uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen...(Ga/aten 5,5).
Daar hebben we het!
We hopen op de gerechtigheid.
Gerechtigheid, dat is zo'n oer bijbels woord.
De hele Bijbel gaat daarover: recht en gerechtigheid.
Er moet recht gedaan worden tussen mensen.
En ook van God wordt gezegd dat Hij de Rechter is met een hoofdletter...
...Hij zal komen om de aarde te richten... staat er in Psalm 98.. En in vele Psalmen wordt daarover gezongen.
God zal komen om te richten.

Nu heeft het woord gericht voor ons een afschrikwekkende klank.
Alsof er dan iets vreselijks gaat gebeuren... als dat gericht van God over de wereld komt.... - o wee, dan hebben we reden om bang te zijn.
Maar in dat woord richten – rechten staat er eigenlijk - daar zit muziek in.
God gaat réchten in de zin van terecht brengen'.
God wil mensen weer 'terecht brengen'; u, jou en mij.
Als God komt met zijn gericht dan is dat niet om ons een kopje kleiner te maken, niet om ons eens te vertellen wat we allemaal fout hebben gedaan... nee juist het tegenovergestelde: om ons weer op onze voeten te zetten, om ons weer terecht te brengen.

Er is zo'n prachtige uitspraak die zegt: 'God oordeelt nooit naar beneden, God oordeelt omhoog'.
Waar hooft God op?
Wat verwacht Hij?
God hooft op dat gericht – op dat moment dat Hij álle dingen recht zal zetten. En die hoop die laat Hij niet varen.

En daarom is onze hoop niet ijdel, wij zijn hier op aarde niet als mensen die geen hoop hebben hoe hopeloos het soms in ons leven kan zijn en voelen.
Wij mogen ons vasthouden aan dat koord der verwachting dat aan de andere kant wordt vastgehouden door de God van de hoop.

En Hij laat dat koord niet los!

Want, God hoopt net zolang tot Hij alle mensen thuis gehoopt heeft, ook u en jij en ik.

En omdat Hij het hoopt zál dat ook gebeuren.

Op die dag zal de dood verslonden zijn, onze tranen gedroogd en zal onze hoop werkelijkheid geworden zijn. Dan zijn wij thuis gehoopt.

*Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit,
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid*

Ds. Anja Matser

VEERTIG DAGEN - VEERTIG ZINNEN

Veertig dagen de kruisweg door
in Jezus spoor
veertig dagen naar Hem kijken
elke dag meer op Hem lijken
veertig dagen vergeving vragen
Zijn kruis dragen
dagelijks schuld belijden
met de zonden strijden

Veertig dagen mee
naar Gethsémané
bespot, geslagen, veracht
in de donkere nacht
vallen en weer opstaan
struikelend, verlangend meegaan
veertig dagen verwondering
stilte in bezinning

Veertig dagen bidden
om Jezus in ons midden
veertig dagen geloof opwekken
meer van Jezus ontdekken
veertig dagen waken
een geloofsreis maken
veertig dagen dicht bij Hem
volg Zijn stem

Veertig dagen met Jezus alleen
om het kruis heen
in aanbidding
we horen Zijn smeking
Mijn God, Mijn God
waarom verlaat U Mij
wat een liefde, wat een trouw
Mijn kind, het is voor jou.

Dat hij gestorven is
Hij koos de duisternis
voor het licht
geeft ons Hemels uitzicht
veertig dagen kwetsbaar
eeuwig dankbaar
voor het wonder
van genade zo bijzonder!

Leo Heuvelman
Christelijkgedichten.com



DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID

De hongerige voeden, de dorstige laven, de naakte kleden, de vreemdeling herbergen, de zieke verzorgen, de gevangene bezoeken, de dode begraven: in zeven kwatrijnen, met een coda.

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.

Vooraf bij een paar glazen mooie wijn:
toen hij een aantal diepe dingen zei
vielen alle gesprekken op hun plaats
en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.

Ik wilde iets terugdoen en ik had een jas
die ik niet nodig had en die hem iets te groot was,
maar ik heb aangedrongen en hij was zo vriendelijk
om net te doen alsof het ding hem paste.

En het werd laat. Ik zei, blijf hier logeren,
en neem de tijd met ons. We kijken morgen weer
met nieuwe ogen naar alle verhalen:
er valt nog zoveel van elkaar te leren.

Hij had het zwaar. Wat stuk was, greep hem aan:
hij is er vrijwel helemaal aan onderdoor gegaan,
geen ziekte is hem onbekend gebleven
maar wat wij voor hem konden doen, dat is gedaan.

Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.

En toen we later weer iets van hem hoorden
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord;
wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor.

*En later kwam er een bericht, via de tuinman, dacht ik:
dat iemand zei, doe dit voor iedereen- doe het voor mij.*

Gedicht van Menno van der Beek

