

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten, bij de diensten, zieken(t)huis . . . . .	2,3
Nagedachtenis Jos van Gameren, vacature preekvoorzener . . . . .	4,5
Opbrengst collectes, giften Diaconie, product van de maand. . . . .	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, Bijbelleesrooster . . . . .	8,9
Bedankjes, Donderdagochtend ontmoeting, Giften, Schuurverkoop	10,11
Gesprekkring Levensbron, gemiste Collectes . . . . .	12,13
Verslag Kerkenraadsvergadering, uitstel kampweek . . . . .	14,15
Umuganda in Rwanda, Overdenking Ds. Matser . . . . .	16-18
Gedicht 'Schenk mij de vreugde'. . . . .	19
Kort verhaal . . . . .	20

**Van de redactie**

Als u dit leest hebben we, met een bescheiden groep in de kerk en met velen van u via de Live Stream het Pinksterfeest gevierd! Wat fijn dat de omstandigheden het toelaten om elkaar weer op zondagmorgen te ontmoeten en we via TV of computer ook de dienst kunnen volgen!

Wist u dat u ook op donderdagmorgen in de kerk terecht kunt voor een goed gesprek? Zo langzaam aan lijkt het leven weer een beetje 'normaal' te worden. Zoals u op pag.5 kunt lezen gaat onze predikant van een welverdiende vakantie genieten.

Tijdens de Pinksterdienst hebben we stilgestaan bij het feit dat hij al 25 jaar lang het ambt van predikant voor onze kerk mag uitvoeren. Een mijlpaal!!

Deze maand komt een eind aan de jarenlange traditie van de bazaar. Met de laatste schuurverkoop, die feestelijk zal worden afgesloten, komt een eind aan dit jaarlijkse evenement. U leest er alles over op pagina 11.

Van lieverlee dient de zomer zich aan... het weer zal binnenkort, na alle regenbuien, toch wel een keer beter worden? Geniet u ervan!! Leen een mooi boek uit de bibliotheek in de hal van de kerk en laat de zonnestralen uw hart verwarmen! Kom langs op donderdagochtend voor een gezellig gesprek met gemeenteleden die u al zo lang heeft moeten missen! Het gedicht 'Schenk mij de vreugde' dat mij aangereikt werd door Joop Euser helpt ons op weg om te genieten van de kleine dingen!!!

Een fijne junimaand gewenst!

**Stencilen:**

maandag 21 juni  
Jan Monteban

**Bundelen:**

woensdag 23 juni  
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder  
Tel.: 0180 787552

**Colofon**

Inleveren van kopij voor juli/augustus  
met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 18 juni** bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

## **Erediensten**

*Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%–36%–14%*

Alle diensten worden uitgezonden via Live-stream (Beeld en geluid) (You Tube) en Kerkdienst gemist (alleen geluid)

### **Zondag 6 juni 2021**

09.30 uur : Ds. M.J. op den Brouw, Venray  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugdwerk

### **Zondag 13 juni 2021**

09.30 uur : Ds. G. den Hartogh, Krimpen aan den IJssel  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugdwerk

### **Zondag 20 juni 2021**

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland  
Koster : Henk van Maastricht  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugdwerk

### **Zondag 27 juni 2021**

09.30 uur : Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem  
Koster : Hans Vietsch  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugdwerk

## **Vieringen met gemeenteleden**

In de vergadering van 21 april jl. heeft de kerkenraad besloten om, tenzij de omstandigheden ingrijpend wijzigen, vanaf zondag 23 mei weer erediensten te houden met gemeenteleden. Nu velen van u gevaccineerd zijn, en ook onze landelijke Kerk het advies heeft gegeven om gemeenteleden toe te laten, heeft de kerkenraad met dankbaarheid dit besluit kunnen nemen.

Voorlopig gaan we uit van 30 gemeenteleden. U kunt zich opgeven via een email naar: [aanmelden@opstandingskerkrijsoord.nl](mailto:aanmelden@opstandingskerkrijsoord.nl) of, indien u niet de beschikking over internet heeft, met een telefoontje naar het u bekende telefoonnummer van Fam. de Koning. Als er meer aanmeldingen zijn hoort u wellicht dat u weliswaar niet op de gewenste zondag aanwezig kunt zijn, maar wel op de daaropvolgende zondag! Zo komen we allemaal aan de beurt. Hopelijk laten de omstandigheden het snel toe om verdere verruiming toe te staan.

Tijdens het lopen in de kerk is een mondkapje verplicht.

### ***Bij de diensten***

Nu de besmettingscijfers dalen worden de maatregelen vanwege de coronapandemie aangepast. We kunnen nu weer kerkgangers toelaten, bescheiden maar toch. Helaas kunnen we nog niet samen zingen. Het vergt nu wel enige creativiteit om de liturgie tot klinken te brengen. Met wisselende voorgangers worden we soms verrast door voorzang. En fijn dat er lectoren zijn om lezingen te doen! Op die manier is er verandering en vernieuwing. Laten we het goede dat daarin ligt vasthouden. Nu de zomertijd begint zijn er in de komende zondagen vooral gastvoorgangers in onze kerk, bekende en nieuwe stemmen. We hebben het Pinksterfeest gevierd, feest van de Geest en zij zingen:

*Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!  
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht!*

Lied 695:5

- Op **zondag 6 juni** gaat ds. M.J. op den Brouw uit Venray bij ons voor.
- Op **zondag 13 juni** ontvangen wij ds. G. den Hartogh uit Krimpen aan den IJssel als onze voorganger.
- Op **zondag 20 juni** komt ds. J.C. van Westenbrugge naar Rijsoord en zal hij bij ons voorgaan.
- Op **zondag 27 juni** is ds. K.D. van den Hout onze voorganger.

Wij wensen elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe!

ds. Herman Offringa

### ***Zieken(t)huis***

Nu de besmettingscijfers dalen worden de maatregelen vanwege de coronapandemie meer en meer versoepeld. Velen kregen inmiddels een vaccinatie - zelf ben ik nu één keer geprikt.

Toch blijft de veiligheid voorop staan ook in onze pastorale contacten. De bewoners van verpleeghuizen kunnen weer bezocht worden.

Ik denk aan dhr. P. van der Burg (Torenmolen) die nog bij Humanitas in Rotterdam verblijft, locatie Hannie Dekhuijzen afdeling Maashaven k. 336. Ook noem ik hier mw. A. Klootwijk-Stolk, zij verblijft in de Riederborgh.

In de ziekenhuizen wordt nu ook een inhaalslag gemaakt. Verschillende gemeenteleden bezochten het ziekenhuis voor consulten, onderzoeken en operaties.

Degenen die een corona-infectie doormaakten kampen soms met een verminderde conditie.

De zomer is in aantocht en ik hoop maar dat een korte wandeling of fietstocht de conditie straks weer wat op peil brengt. Sterkte toegewenst en alle goeds!

ds. G.H. Offringa

## Wij gedenken

Op vrijdag 14 mei 2021 overleed Adrianus (Jos) van Gameren.

Na een periode van afnemende gezondheid is hij rustig ingeslapen. Hij mocht de hoge leeftijd van 95 jaar bereiken.

Op vrijdag 21 mei namen wij afscheid van hem en hebben zijn lichaam begraven. Bij dit afscheid luisterden we naar mooie klassieke muziek en enkele liederen van 'Nederland Zingt'.

Er was ruimte voor persoonlijke verhalen van de kinderen Ap en Marja. Marja verbond haar verhaal nog met een bemoedigend woord aan haar moeder.

Uit de Bijbel lazen we de trouwtekst die Ans Romijn en Jos van Gameren bij hun huwelijk in 1953 hadden meegekregen: 'De eeuwige God zij u een woning, en onder u zijn eeuwige armen' (Deut. 33 vers 27A).

Het wonen speelde in het leven van Jos van Gameren een belangrijke rol. Hij was geboren in een groot gezin aan de Pruiwendijk in Rijsoord. De oorlogsjaren waren spannend en er waren zorgen om de gezondheid: moeder Van Gameren overleed in 1943 aan TBC.

In 1953 kon het pas getrouwde echtpaar een woning betrekken in Slikkerveen. Daar werden hun beide kinderen geboren. Tien jaar later verhuisde het gezin naar een huis in de Bloemenbuurt in Ridderkerk. In 1976 opnieuw een verhuizing, dit keer terug naar de ouderlijke woning van de familie Romijn aan de Mauritsweg.

Jos en Ans werden toen ook weer lid van onze Opstandingskerk. Jos was feitelijk zijn hele werkzame verbonden aan het bedrijf Smit Slikkerveen, later HOLEC. Hij was er zeer gezien en werd voor zijn trouw koninklijk onderscheiden.

In onze kerk was hij twee keer diaken, een periode vóór en een periode ná zijn pensionering. Naast de gebruikelijke diaconale taken regelde hij in het bijzonder de kerkradio.

De laatste jaren woonde het echtpaar Van Gameren in een appartement aan het St. Jorisplein in het centrum van Ridderkerk. Nog lange tijd bezocht Jos de zondagse kerkdiensten in Rijsoord, eerst met de eigen auto en later werd hij gehaald en gebracht.

Wij willen Jos van Gameren met dankbaarheid gedenken en bidden dat zijn vertrouwen op de eeuwige God een troost mag zijn voor zijn vrouw en kinderen, familie en vrienden.

*'Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten, want hun werken volgen hen na'* (Openb. 14:13).

ds. G.H. Offringa



## Wilt u uw steentje bijdragen?

### Wordt u onze nieuwe preekvoorzienner?

Bent u kerkelijk meelevend, communicatief vaardig en kunt u aardig overweg met een computer? Dan zijn we op zoek naar u!!!

Na vele jaren zich voor meer dan 100% te hebben ingezet heeft onze preekvoorzienner Marja Sintemaartensdijk aangegeven het stokje over te willen dragen. We zijn dus op zoek naar een opvolger.

Als preekvoorzienner ben je verantwoordelijk voor het invullen van de preekbeurten, zorgen dat er iedere zondag weer een predikant op de kansel staat. Je bent als het ware het visitekaartje van onze kerk in het contact met voorgangers.

Jaarlijks wordt er een jaarrooster gemaakt en ingevuld en iedere week wordt er contact gezocht met de dienstdoende predikant en de organist om de liturgie af te stemmen.

Gemeente zijn we met elkaar. Met elkaar zorgen we ervoor dat zowel het pastorale werk als ook de 'regel- en beleidszaken' uitgevoerd worden. Iedereen werkt in onze aardse tempel van de Heer met zijn eigen gaven en talenten. We hebben elkaar hard nodig.

Voor verdere bijzonderheden over deze mooie taak kan contact opgenomen worden met Marja Sintemaartensdijk of Ellie Lagendijk.

Mogen we op u rekenen???



### ***Contact met de predikant***

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

**Van 31 mei tot 27 juni zijn we met vakantie. Voor pastorale zaken kunt u bellen met onze wijkouderling Marry de Koning.**

Mijn adresgegevens zijn:  
 ds. Herman Offringa  
 Vlasstraat 24  
 2988 XR Ridderkerk  
 T (0180) 397773  
 E [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



### **Opbrengst Collectes**

In de maand april is er via de bank en aan ingeleverde collectebonnen totaal € 895,00 ontvangen voor 'gemiste collectes', 'collectes op specifieke zondagen' en 'collectes met een specifieke bestemming'.

Dit alles resulteerde in de volgende collecteopbrengsten:

01-04-2021	Kerk in Actie project Oeganda	€ 198,00
04-04-2021	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 86,50
	Onderhoud gebouwen	€ 62,28
	Eigen jeugdwerk	€ 24,22
11-04-2021	Kerk	€ 99,00
	Onderhoud gebouwen	€ 56,88
	Eigen jeugd	€ 32,12
18-04-2021	Diaconie	€ 89,00
	Onderhoud gebouwen	€ 56,88
	Eigen jeugdwerk	€ 22,12
25-04-2021	Kerk	€ 84,00
	Onderhoud gebouwen	€ 60,48
	Eigen jeugdwerk	€ 23,52

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

### **Vaste Vrijwillige Bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2021",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand juni zal plaatsvinden op 28 juni 2021.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

### **Ontvangen giften Diaconie**

Via Mevr. L. Klootwijk-Alblas product vd maand (collectebonnen) € 10,00

Hartelijk dank voor uw giften.

Kees Alblas  
Penningmeester C.v.D.

## Product van de maand Juni

Nu de kerk weer stukje bij beetje open gaat hebben wij ervoor gekozen om het product van de maand weer in te zamelen in de hal van de kerk.

Omdat er maar een klein aantal gemeenteleden per zondag aanwezig kunnen zijn, willen wij daarom ook de mogelijkheid bieden om het product van de maand elke zondag in de hal van de kerk in te leveren. Het product van de maand geldt dan voor elke zondag welke is aangegeven in Rijsoord aan 't Woord van de maand.

In de maand juni is er gekozen voor reinigingsmiddelen. Dit zijn veelal de iets duurderre producten waar ook behoefte aan is bij de voedselbank. Hierbij kunt u denken aan pakken waspoeder of flessen vloeibaar wasmiddel, afwasmiddel en allesreiniger. We hopen op uw medewerking.

Mochten er nog vragen zijn kunt u zich altijd richten tot een van de diaconen.

Mvg,  
De diaconie



## Gevraagd: Iemand voor de Werkgroep Openlucht Dienst

Al vele jaren wordt (met uitzondering van vorig jaar) ieder jaar begin juli een Openlucht Dienst gehouden op het Koningsplein.

Deze dienst wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Al enkele jaren is er vanuit onze gemeente geen vertegenwoordiging meer.

Vanuit de organisatie kregen we het dringend verzoek weer iemand af te vaardigen in de werkgroep zodat de stem van onze gemeente ook kan worden gehoord.

Voor het organiseren van een dienst worden ca. 5 vergaderingen gehouden.

Wie wil er zitting nemen in de Werkgroep? Aanmelden graag bij Caroline Bode.



### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

### **Kerkelijke stand**

Op 14 mei jl. is overleden

**Dhr. A. (Jos) van Gameren**

op de leeftijd van 95 jaar.  
Hij woonde aan het Sint Jorisplein.

### **Verjaardagen**

**1 juni 1929**  
De heer J. Dorsman  
A.M. de Jongstraat 45  
2985 TA Ridderkerk

**12 juni 1934**  
Mevrouw W. M. Tamerius  
J.C. de Backstraat 36  
2988 XJ Rijsoord

**25 juni 1941**  
Mevrouw J.C. Klootwijk  
Mauritsweg 70  
2988 AL Rijsoord



### **De kracht van Uw liefde (NLB 891)**

Heer ik kom tot U  
Neem mijn hart, verander mij  
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen  
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend  
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien  
En Uw liefde voelen diep in mij en  
Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven  
Door de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen  
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend  
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde.





**NBG Bijbelleesrooster**

dinsdag	<a href="#">1 juni</a>	Johannes 3:22-30	Jezus belangrijker dan Johannes
woensdag	2 juni	Johannes 3:31-36	Vader, Zoon en Geest
donderdag	3 juni	Ezechiël 42:1-12	Muren en deuren
vrijdag	4 juni	Ezechiël 42:13-20	Uitgemeten
zaterdag	5 juni	Ezechiël 43:1-12	De Bewoner!
zondag	6 juni	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
maandag	7 juni	Marcus 4:1-12	Zaaien
dinsdag	8 juni	Marcus 4:13-20	Uitleg
woensdag	9 juni	Marcus 4:21-34	Bekendmaking
donderdag	10 juni	Ezechiël 43:13-27	Riten
vrijdag	11 juni	Ezechiël 44:1-16	Grenzen
zaterdag	12 juni	Ezechiël 44:17-31	Heiligheid
zondag	13 juni	Johannes 4:1-12	Levend water
maandag	14 juni	Johannes 4:13-26	Ontdekking
dinsdag	15 juni	Johannes 4:27-42	Onverwacht geloof
woensdag	16 juni	Johannes 4:43-53	Geneeskrachtig
donderdag	17 juni	Efeziërs 1:1-6	Godlof!
vrijdag	18 juni	Efeziërs 1:7-14	Stempel
zaterdag	19 juni	Efeziërs 1:15-23	Hoofd en lichaam
zondag	20 juni	Marcus 4:35-41	Stilte na de storm
maandag	21 juni	Marcus 5:1-20	Geestkracht
dinsdag	22 juni	Marcus 5:21-43	Aangeraakt
woensdag	23 juni	Efeziërs 2:1-10	Opgestaan!
donderdag	24 juni	Efeziërs 2:11-22	Een nieuw paspoort
vrijdag	25 juni	Efeziërs 3:1-13	Onthullend nieuws
zaterdag	26 juni	Efeziërs 3:14-21	Een diepe dimensie
zondag	27 juni	Ezechiël 45:1-9	Plaatsbepaling
maandag	28 juni	Ezechiël 45:10-25	Geen gesjoemel
dinsdag	29 juni	Ezechiël 46:1-18	Sabbatsopening
woensdag	30 juni	Ezechiël 47:1-12	Diepgang

## Hartelijk dank!

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en versnaperingen die ik heb ontvangen voor mijn "Koninklijke Onderscheiding".  
Het was een complete verrassing!

Hartelijke groeten,

Bas Sintemaartensdijk

## Bedankt!

Voor het nomineren en alle werkzaamheden (veel) die daar bij horen voor het lidmaatschap in de orde van Oranje Nassau. Ik was heel erg verrast.

Bedankt voor alle belangstelling in het gemeentehuis, buiten bij het gemeentehuis (zon heel erg fijn) en voor de belangstelling achteraf in welke vorm dan ook. Ik voel mij dan ook altijd erg welkom in jullie gemeenschap en dat al meer dan 30 jaar! Nogmaals dank.

Ragnar Donker, mede namens Lieneke en Kristel.

## Ontmoeting op donderdagochtend

Tot het moment dat de tweewekelijkse koffie-inloopochtenden weer opgestart kunnen worden zijn er wekelijks op donderdagochtend tussen 10 en half 12 mogelijkheden tot ontmoeting in de kerkzaal of kerkenraadskamer.

Wellicht heeft u behoefte aan een moment van stilte in de kerk, het aansteken van een kaars of zomaar een gesprek. Ds. Offringa en enkele kerkeradsliden zullen aanwezig zijn om u te ontvangen. Het dragen van een mondkapje tijdens het lopen in de kerk is verplicht. Ook het ontsmetten van de handen bij binnenkomst is nodig.

U bent allen van harte welkom.

Namens de kerkenraad  
Ellie Lagendijk



Stand per 13 mei 2021:

Door 139 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 68.871,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 48 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2021" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters  
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

## Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 24 april 2021 t/m 21 mei 2021)

Via de Rabobank	voor de bazaar	€ 531,25
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 250,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de bazaar	€ 50,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de bazaar	€ 50,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de bazaar	€ 50,00
Via mw. M.J. Bode-Blaak	voor de bazaar	€ 30,00
Via mw. E.M. Lagendijk	voor de kerk	€ 60,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes mei	€ 20,00
Via dhr. C. Bezemer	voor collectes mei	€ 15,00
Via dhr. C. Bezemer	voor de bloemen	€ 10,00
Via dhr. W.A. IJsselstein	wijkgeld Elisabeth	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

## Laatste schuurverkoop 29 mei van 10.00 tot 15.00 uur

Het is zover de loods moet leeg!!!

Daarom houden we nog één keer een schuurverkoop.

Alles moet weg, dus als iedereen iets meeneemt is het zo voor elkaar, voor de prijs hoeft u het niet te laten, daar worden we het altijd over eens.

Zo komt er een einde aan een lange reeks weekendjes bazaar!

Aan de ene kant jammer, want wat was het altijd gezellig.

Aan de andere kant, gezien de terugloop, begrijpelijk.

In 1985 is het festijn bazaar begonnen en in 2021 eindigen we met een schuurverkoop, we weten allemaal hoe dat zo gekomen is.

In 1985 begonnen met vrijwilligers en dat al die jaren "gewoon" blijven volhouden.

Heel, heel veel vrijwilligers zijn er geweest en er zijn er die in 1985 begonnen zijn en al die jaren, zelfs tot nu toe, actief zijn gebleven!! Petje af!!

Om het bazaar festijn niet helemaal als een nachtkarsje uit te laten gaan, nodigen we al die vrijwilligers uit om op 29 mei vanaf 15.00 uur (eerder mag ook) elkaar weer eens te ontmoeten onder het genot van een glaasje en een hapje.

Want er zijn ongetwijfeld heel veel verhalen te vertellen over al die jaren.

We hopen u te ontmoeten op 29 mei!!

Uiteraard hanteren we de corona regels.

Ondanks de verkeersbelemmeringen is de loods bereikbaar!

Dick Alblas





## GESPREKKEN ROND DE TAFEL IN DE LEVENSRONN

### 'HET GOEDE LEVEN

Vol goede moed begonnen we vorig najaar met het plannen van een aantal ontmoetingen rondom het thema van de PKN voor het seizoen 2020-2021 "HET GOEDE LEVEN".

Jammer genoeg kon het merendeel van de geplande bijeenkomsten niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. Zoals het er nu naar uitziet komen er versoepelingen aan en daardoor ook weer de mogelijkheid om met meer mensen samen te komen.

Er is nu besloten om vóór de vakantieperiode nog 2 bijeenkomsten te plannen en wel op:

Woensdagmiddag, 2 juni, van 14.00 - 16.00 uur  
Dinsdagavond 22 juni van 19.30 - 21.30 uur

Beide bijeenkomsten zullen worden gehouden in De Levensbron en aangezien we nog voorzichtig moeten zijn, denken wij aan groepen van maximaal 8 mensen.

Aanmelden kan bij Rita Stok per mail [rita.stok@gmail.com](mailto:rita.stok@gmail.com) of telefonisch 06 53750608.

Wij zien er naar uit om elkaar weer te kunnen ontmoeten. U ook?

Een groet namens,

Marius Braamse, Corrie Kocks en Rita Stok

### Gemiste collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:  
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "gemiste collectes".

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van "bestemd voor gemiste collectes".

Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvangen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen/diensten in die betreffende maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 - 14 toegepast.

Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals collecte kerk, collecte onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast!

Ook collectebonnen kunt u voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, giften bazaar, etc..

Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

## EEN STRALEND LICHT

Maak ons tot een stralend licht voor de volken,  
een stralend licht voor de mensen om ons heen,  
tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.

Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,  
een levend woord voor de mensen om ons heen,  
tot de wereld weet dat U verlossing geeft.

Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening voor de volken,  
een zegening voor de mensen om ons heen,  
tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft.

Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,  
een lied van dank voor de mensen om ons heen,  
tot de wereld zingt voor Degeen' die eeuwig leeft.

Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw Koninkrijk in de volken,  
uw wil geschied'in de mensen om ons heen,  
tot de wereld weet dat Jezus Christus  
heerst.

Bouw uw Koninkrijk in ons.

Bouw uw koninkrijk op aard'!



## Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 april 2021

### *Opening*

De voorzitter heet een ieder en in het bijzonder ds. Marius Braamse welkom. Ds. Of-  
fringa leest Johannes 10 vers 11 t/m 16, waarna de voorzitter voorgaat in gebed.

### *Kennismaking Ds Braamse*

Ds. Braamse en de kerkenraadsleden maken nader kennis met elkaar. Ds Braamse is interim predikant bij De Levensbron. Hij is jarenlang geestelijk verzorger geweest in de psychiatrie. Zo'n 10 jaar geleden is hij dit gaan combineren met interim werk. Zo helpt hij bijvoorbeeld bij vastgelopen samen-op-weg processen, doet bemiddelingen ed. Eind 2020 is hij gestopt met werken in de geestelijke gezondheidszorg en in dienst getreden bij de dienstenorganisatie. Daarnaast werkt hij ook als zelfstandige. Op verzoek van zowel de kerkenraad van De Levensbron als van de Opstandingskerk begeleidt hij beide kerken in het proces van samengaan. De moderamina hebben als streefdatum 1 september 2024 genoemd.

Ds. Braamse legt vervolgens zijn idee uit over hoe beide kerken kunnen werken aan samengaan. Beide kerken beschrijven hun activiteiten. Vervolgens wordt bekeken welke activiteiten samen gedaan of - gevoegd kunnen worden. Het voorstel is te starten met activiteiten die enthousiasmeren en energie geven. In een latere fase moeten dan ook de 'moeilijkere' zaken aan de orde komen, bijvoorbeeld het kerkgebouw. Als direct met moeilijke zaken zou worden gestart is de kans immers groot dat daar veel energie in gaat zitten en dat zou de samenwerking op makkelijkere punten in de weg kunnen staan. In elke samenwerking komen er ook momenten dat het lastig zal zijn maar door daarop voorbereid te zijn kom je ook minder voor verrassingen te staan.

### *Mededelingen*

De voorzitter meldt dat Rick Bezemer en Niels Baars voor World Servants naar Enschede gaan voor een project nu wegens Corona de reis naar Nepal niet mogelijk is. 26 mei a.s. viert Ds Oftringa zijn 25-jarig ambtsjubileum.

De bazaarcommissie heeft de kerkenraad een brief gestuurd waarin zij aangeeft haar activiteiten te beëindigen. De kerkenraad heeft begrip voor het besluit en bedankt de commissieleden voor de jarenlange inzet en besluit een kleine attentie te geven.

### *Pastoraat*

Ds Oftringa doet verslag van zijn werkzaamheden gedurende de afgelopen periode. De tijd rondom Pasen is altijd druk met de voorbereiding van enkele bijzondere diensten. Hij memoreert het overlijden van mw Monteban-Brouwer. Ook staat hij stil bij bijzonderheden van enkele gemeenteleden.

De wijkouderling meldt dat een aantal gemeenteleden een operatie heeft ondergaan. Het bezoekwerk gaat zoveel mogelijk door.

### *Vacatures*

De kerkenraad bespreekt ook de stand van zaken aangaande het invullen van de komende vacatures. Ze is blij dat er een aantal gemeenteleden zich bereid heeft verklaard een functie of taak te gaan vervullen. Desalniettemin zijn helaas nog niet alle functies ingevuld. Een aantal gemeenteleden zal dan ook nog worden benaderd om interesse te peilen.

### *Jaarrekening 2020*

Het College van Kerkrentmeesters licht de opgestelde jaarrekening toe. Het jaar is afgesloten met een verlies van €32.086. Dit verlies is aangezuiverd vanuit het pastoraatsfonds. Omdat de bodem van dit fonds in zicht is, zal naar verwachting vanaf dit jaar het vermogen moeten worden aangesproken om de jaarlijkse tekorten te dekken. Na beantwoording van een enkele vraag stelt de kerkenraad onder dankzegging aan de penningmeester de jaarrekening vast, waarbij een kerkenraadslid nog een klein voorbehoud maakt.

**Samenwerking Levensbron**

Er is door onze voorzitter en de voorzitter van De Levensbron een artikel geschreven dat gepubliceerd zal worden in beide kerkbladen. Het artikel heeft als titel: 'Opstandingskerk en Levensbron op weg naar één gemeente: uiterlijk september 2024'.

Er wordt een beroepingscommissie voor een nieuwe predikant in De Levensbron geformeerd. Hieraan kan ook de Opstandingskerk deelnemen. Ook kan Rijsoord input leveren voor de nog op te stellen profielschets.

Het College van Kerkrentmeesters meldt dat er een informeel gesprek is geweest met het CvK van De Levensbron. Het was een goed en open gesprek over vermogens-rechtelijke zaken.

Door beide moderamina is afgesproken dat beide gemeenten twee leden toevoegen aan de overleggroep samenwerking. Deze extra gemeenteleden kunnen de stem van de achterban naar voren brengen in de overleggen en ook helpen om draagvlak te creëren bij de veranderingen die in beide kerken zullen ontstaan. De kerkenraadsleden noemen een aantal namen. De voorzitter zal hen benaderen.

**Opening kerkgebouw**

Hoewel het niet storm loopt met gemeenteleden die de kerk bezoeken op donderdagochtend voor bezinning en ontmoeting besluit de kerkenraad er meer door te gaan tot het moment dat de kerk op zondag weer open kan.

De kerkenraad hoopt vanaf Pinksteren (zondag 23 mei) weer diensten in aanwezigheid van gemeenteleden te kunnen houden. We volgen de routekaart voor kerken die hiervoor door de PKN is ontwikkeld. Deze routekaart geeft per risiconiveau aan hoeveel gemeenteleden toegelaten mogen worden en welke beperkingen en mogelijkheden er zijn tijdens de dienst. De voorzitter zal dit nader toelichten in het mei-nummer van het kerkblad zodat de gemeente geïnformeerd is. Verder besluit de kerkenraad Eeuwigheidszondag van 2020 niet in te halen maar door te schuiven naar Eeuwigheidszondag 2021 (zondag 21 november). Intussen kunnen wel kaarsen worden bijgezet.

**Rondvraag**

Er zijn opmerkingen dat het einde van de dienst van Witte Donderdag onduidelijk was. De dienst eindigde met een lied en was aansluitend afgelopen terwijl de verwachting was dat ds. Offringa de dienst af zou sluiten. Ds Offringa geeft aan dat er bewust geen zegen aan het einde is uitgesproken omdat deze dienst een reeks is van 3 diensten in De Stille week.

**Sluiting**

De vergadering wordt beëindigd met het lezen van een tekst uit het blad Woord&Weg, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Ronald Visser, 2<sup>e</sup> scriba

**Helaas geen kampweek in 2021**

De kampleiding heeft helaas moeten besluiten dat het kamp in 2021 ook niet doorgaat. Er zijn nog teveel maatregelen.

In 2022 zal de kampweek zijn van zaterdag 9 juli 2022 t/m zaterdag 16 juli 2022.

Nog even geduld allemaal!!



## Rwanda - UMUGANDA

Elke laatste zaterdagochtend van de maand is het stil in de straten van Rwanda. Winkels zijn dicht, het openbaar vervoer ligt stil en er zijn geen sportwedstrijden of andere evenementen. Rwandezes doen dan *Umuganda*, gemeenschapswerk. Gezamenlijk vegen ze de straten schoon, herstellen wegen en afwatering, bouwen scholen of planten bomen.

Meer dan 25 jaar geleden werd Rwanda verwoest door een gruwelijke genocide. Het sociale weefsel van deze maatschappij werd daarmee in één klap vernietigd. Sindsdien staat zo'n beetje alles in Rwanda in het teken van traumaverwerking, verzoening, en wederopbouw.

Umuganda verbreedert

*Umuganda* is een creatieve oplossing van de overheid om de infrastructuur én de nationale eenheid van het land te herstellen. Zo werd een oud Rwandees gebruik, waarbij dorpingen bij elkaar komen om oplossingen te vinden voor allerlei problemen, in een nieuw jasje gestoken. Het idee is dat met een verplichte *community service*, buurtgenoten elkaar ontmoeten, elkaar weer leren vertrouwen en samen zorgen voor een leefbare en schone wijk.

*Umuganda* is verplicht voor alle gezonde Rwandezes tussen 18 en 65. Expats en toeristen zijn vrijgesteld van werk, evenals mensen die op zaterdag moeten werken, zoals *security guards*. Adventisten, die op zaterdag naar de kerk gaan, mogen hun *Umuganda* op zondag doen.

Rwanda heeft een sterk georganiseerde *top-down* overheidsstructuur: van land, provincies, districten, dorpen, cellen tot aan wijken van ongeveer tien huizen, de *umudugudu*. De infrastructurele projecten die tijdens *Umuganda* worden gedaan, worden via dit stelsel bepaald. Het komt ook voor dat er op het laatste moment *home Umuganda* werd aangekondigd. Dan mag iedereen thuisblijven en daar schoonmaken (of uitslapen).

Het werk duurt ongeveer drie uur en wordt gevolgd door een, eveneens verplichte, buurtbijeenkoms. De dorpingen zitten op de grond rondom een plein of open plek en luisteren enigszins gelaten naar lange speeches van lokale hoogwaardigheidsbekleders. De burgemeester praat, en de onderburgemeester, de lokale politiechef, en de hoogst aanwezige militair en de wijkchef. Ze praten graag en lang. De onderwerpen van de speeches hebben een hoog didactisch karakter, bijvoorbeeld over *family-planning*, gezond eten, hygiëne, veiligheid of het belang van meisjesonderwijs

Geen zwerfvuil of plastic zakken

Het verplichte karakter van *Umuganda* voelt soms wat ongemakkelijk als Nederlander. De lokale *umudugudu* houdt netjes bij wie er maandelijks deelneemt en wie niet. Als iemand te veel sessies mist kan dat leiden tot een flinke boete en in sommige gevallen arrestatie. De politie controleert streng op iedereen die reist tijdens *Umuganda*. Maar ja, zonder die verplichting was er geen *Umuganda*, zelfs niet in Rwanda. En zonder *Umuganda* was Rwanda nu niet het schoonste land van Afrika geweest. Zwerfvuil en plastic zakken zijn verboden en dankzij *Umuganda* wordt het land zonder extra financiële middelen netjes en werkend gehouden.

Natuurlijk zijn er Rwandezes die er niet altijd zin in hebben, maar *Umuganda* is een vrolijke ochtend die je samen met je burens doorbrengt, geen slavenarbeid. Het hoort inmiddels echt bij dit land en omliggende landen, zoals Zambia en Uganda, maar ook vanuit Nederland, kijken we soms met jaloezse blikken naar Rwanda, dat kleine land met haar burgerparticipatie en schone straten. Dat zouden ze/we eigenlijk allemaal wel willen.

Wat lezen over nieuwe initiatieven?

<https://rwandainspirer.com/2019/09/28/umuganda>

Hartelijke groet namens de Rwanda werkgroep  
Conny, Hannah, Mari, Marielle, Marjolein, Rik, Rita.





## OVERDENKING DS. ANJA MATSER

### Psalm 119

In mijn vorige overdenking nam ik u mee in Psalm 103 en ook deze keer wil ik u meenemen in een Psalm.

Ik vertelde het u al eerder, in deze coronatijd komen die oude liederen die ik vroeger uit mijn hoofd moest leren weer tot leven.

Ook Psalm 119, vroeger echt niet mijn lievelingspsalm.

Een Psalm die alleen maar lijkt te gaan over de wet en de geboden en hoe David daar zo enthousiast over kon zijn, dat begreep ik niet.

David zingt: 'hoe lief heb ik uw wet, heel de dag is zij mijn overpeinzing .

Wat maakt dat hij zo blij wordt van die wet dat hij daar de hele dag mee bezig is; dat hij 176 verzen lang een loflied zingt op deze wet?

Wat maakt dat het volk Israël zelfs een feest heeft dat Vreugde der Wet heet? Een feest van een en al vrolijkheid, waarop gedanst wordt met de Torahrollen, de eerste vijf boeken van de Bijbel, zoals op een bruiloft de bruidegom danst met de bruid.

Dat kan ons toch vreemd in de oren klinken: vieren dat er een wet is, daar een heel feest van maken?

Als wij het hebben over de wet, dan denken we meteen aan allerlei regels: wat we wel en niet mogen en vooral ook aan de consequenties van het niet houden aan bepaalde regels.

Het wetboek van strafrecht staat er vol mee...

En we worden er mee groot gebracht: als je dit doet dan heeft het dat tot gevolg..

In onze vertalingen van Psalm 119 horen we ook steeds dat woord 'wet'.

Alleen staat er in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst geen 'wet' maar Torah en dat betekent heel wat anders.

Door dat woord Torah te vertalen met wet zijn er heel wat misvattingen in de kerkelijke wereld geholpen over 'de wet' in de Bijbel.

Er is nogal een verschil tussen onze gedachten over 'de wet' en het oorspronkelijke woord Torah.

Torah betekent: onderwijzing of wegwijzing.

En dat is heel wat anders dan 'wet'.

Onderwijs, dat gaat met vallen en opstaan - een wet moeten we nakomen om niet strafbaar te zijn.

Die Torah, die eerste vijf boeken van de Bijbel die zijn er om ons de weg te wijzen, niet om ons de wet vóór te schrijven.

Het zijn geen wettische boeken, integendeel: het zijn de vijf boeken van de ontferming.

Juist in deze boeken leren we het karakter van onze God kennen, in zijn handelen en zijn spreken.

God spreekt in die vijf boeken en dan niet op de manier van 'dit mag je wel en dit mag je niet', nee God spreekt om ons te onderwijzen, om ons de weg te wijzen.

Stel dat God dat niet zou doen en tegen ons zou zeggen: jullie zoeken het maar uit met elkaar op deze aarde... dat zou onbarmhartig zijn. God spreekt om ons te laten zien wat de weg ten leven is.

Daarom gaf Hij ons ook de Tien Woorden: niet om ons te beknotten maar juist om daarmee onze vrijheid te bewaren.

Ik ben je Bevrijder... daar beginnen de Tien Woorden mee,

Tien woorden die in het vervolg oproepen: Blijf bij je Bevrijder!

Onze Psalmdichter, hij heeft dat begrepen en hij zingt een loflied op deze 'wet', op deze Torah.

Hij kon ook bijna niet ophouden met zingen, hoe meer hij erover nadacht, hoe langer de Psalm werd.



Het werd als een huis om in te wonen....  
Het is een prachtig lied geworden, een vreugdelied.

Een vreugdelied, een ode op de Torah.

Die Torah die is goed, die is gaaf, zingt hij ook, want die is uit het hart van God gekomen.

Het is het levensverhaal van God.

In de Joodse traditie wordt gezegd: God begint de dag met het lezen van de Torah. Een prachtig beeld waarin wordt uitgedrukt dat God zelf ook leert uit de Torah, het is zijn lijfboek.

Hij kan niet zonder dat boek. Alleen vanuit die Torah kan Hij de wereld regeren, God haalt zijn inspiratie uit zijn eigen bron, uit zijn eigen woorden. Ook Hij overpeinst die Torah bij dag en bij nacht.

Die Torah, die was er ook al voor de schepping, voor deze wereld tot aanschijn werd geroepen.

Johannes zegt het zo prachtig aan het begin van zijn evangelie: In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God...

Van voor alle tijden was die Torah er al bij God.

Die vijf boeken van troost en ontferming die lagen al klaar, met al die prachtige verhalen.

Verhalen over God die zijn mensen niet loslaat maar hen steeds weer opzoekt.

Adam en Eva nadat zij van de boom hebben gegeten... God zoekt hen op: 'Adam waar ben je', vraagt God.

Kaïn nadat hij zijn broeder Abel vermoord heeft... God zoekt Kaïn op...

Hagar als zij weggestuurd is door Abraham, de woestijn in en samen met haar zoon Ismaël dreigt om te komen van de dorst - God zoekt haar op...

Jakob die zijn vader en broer bedrogen heeft - weg moet vluchten, God zoekt hem op...

Het volk Israël dat dreigt ten onder te gaan in Egypte - God zoekt hen op en zal hen bevrijden uit het slavenhuis...

Verhalen van verloren mensen die teruggevonden worden.

Verhalen van bevrijding en verlossing...

Verhalen waarin God voor ogen staat: ik wil mijn mensen terugbrengen op die weg van de Torah, want dát is de weg ten leven!

Verhalen waarin de mens niet verteld wordt wat hij wel en niet mag doen, maar verhalen waarin we thuis mogen komen. Waar die ontferming van God in doorklinkt.

Die ontferming die we terugzien in 'de Zoon van de wet', Jezus onze Messias. Hij die zelf gezegd heeft: Ik ben niet gekomen om de wet - de Torah te ontbinden maar om deze te vervullen... - vol te maken, staat er eigenlijk.

Soms wordt er gezegd: Jezus kwam om de wetten van het Oude Testament af te schaffen, die doen er niet meer toe sinds de komst van de Messias.

Maar zo is het niet, Jezus kwam niet om de Torah te ontbinden maar juist om deze vol te maken, te vullen met het ware mens zijn,

Juist in Jezus is die Torah tot vlees en bloed geworden.

Die boeken van de ontferming, hoe worden die zichtbaar in het leven van Jezus. Hij heeft die ontferming handen en voeten gegeven, in het genezen van zieken, opwekken van doden, het troosten van de treurende en eenzamen. Hij ging zover met dat vullen van de Torah dat dit hem zijn leven kostte.

Hoe lief heb ik uw wet... ik overpeins haar de gehele dag... dat was ook het levensmotto van Jezus.

Dat was zijn leven, zijn vreugde.

Ook Hij heeft met die Torahrollen gedanst in de synagoge.

Wat zou het mooi zijn als ook wij weer zo verheugd zouden raken over die woorden van 'de wet', van de Torah dat wij als kerk, als gemeente van Jezus Christus mee zouden gaan dansen met dat volk van de Torah waarmee wij onopgeefbaar verbonden zijn en blijven.

Dansen met die woorden van onze God in onze handen.

Dansen van blijdschap om die boeken van ontferming en genade.

Hoe lief heb ik uw wet... heel de dag is zij mijn overpeinzing.

Sjaloom!

Anja Matser

## Schenk mij de vreugde

*Schenk mij de vreugde, God, in de gewone dingen:*

in het licht van de nieuwe morgen,  
in het rood van de avondschemering,

in de kracht van de wind die takken doet buigen,  
in de tere kleuren van de voorjaarsbloesem,  
in de prikkelende geur van de komende lente.

*Schenk mij de vreugde, God, in de liefde van mensen:*

in de ontmoeting met goede vrienden,  
in het spontane lachen van de kinderen

in de bemoedigende woorden, in aandacht en in een groet,  
in de rust en wijsheid van het ouder worden.

*Schenk mij de vreugde, God, in wat mijn handen verrichten:*

in de zegen van gouden herinneringen,  
in de glans van kleine idealen en alledaagse genoegens,

in het vertrouwen van de mensen om mij heen,  
in de wetenschap dat u, God, steeds aanwezig bent,  
in geloof, hoop en liefde en in de  
duizenden gewone dingen.

(uit: Van harte van Alfred C.  
Bronswijk)



## Zie...Ik sta aan de deur en Ik klop

Zeker tien mannen, marconisten, zitten in de wachtkamer van de telegraaf-maatschappij. Ze komen solliciteren op een advertentie. Tussen negen en twaalf uur 's morgens moeten ze zich melden op het kantoor van de maatschappij. Zo zitten ze te wachten, terwijl ze een praatje maken. De een vertelt, waar hij momenteel werkt; een ander maakt duidelijk, wat hij van de nieuwe baan verwacht. En iedereen pocht dat hij zo 'n goede radiotelegrafist is.



Als ze ruim anderhalf uur hebben gewacht en gewacht zonder dat iemand van hen was binnen geroepen, beginnen ze te mopperen: 'Een mooie boel hier: word je om negen uur uitgenodigd en ondertussen loopt het al tegen elven en er is niemand die naar ons omziet. Als het er hier zó aan toe gaat, wordt het voddenwerk ...

Zo zitten ze te praten en te mopperen. Om elf uur komt er nog een verlate - sollicitant binnen. Hij wordt met hoongelach ontvangen: 'U zit hier vanavond om zeven uur nog, hoor!'

De man gaat rustig zitten; maar na enkele ogenblikken staat hij op en gaat zonder kloppen de directiekamer binnen. Iedereen kijkt verbaasd. Na korte tijd komt hij met een stralend gezicht naar buiten en zegt: 'Mijne heren, u kunt wel naar huis gaan, want ik ben aangenomen.'

Geërgerd en verbaasd vragen de anderen hoe dat nu toch mogelijk is. 'Wel, mijne heren, de zaak is heel eenvoudig: zodra ik binnen kwam, hoorde ik door de luidspreker in de hoek van deze wachtkamer heel zachtjes in morsetekens 'Indien u dit sein hebt vernomen, mag u binnen komen en wordt u aangenomen'.

Dit bericht werd al vanaf negen uur vanmorgen over de luidspreker uitgezonden. Hebben jullie dat dan niet gehoord?

Geen van de mannen had aandachtig geluisterd. Ieder was veel te veel vervuld geweest van zichzelf, om naar de boodschap te kunnen luisteren. En daarom ging de betrekking aan hen voorbij.

Zo gaat het ook met het kloppen van de Heere Jezus aan de deur van je hart. Misschien zeg ook jij: 'ik heb de Heere Jezus nog nooit horen kloppen!' Als je niet aandachtig luistert, hoor je Hem niet. Als je te druk met jezelf, je carrière, je hobby's, enzovoorts bezig bent, hoor je Hem niet.

Misschien wil je Hem ook liever niet horen; want je moet dan wel al het andere loslaten; ja, je moet dan jezelf loslaten.



*"Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoet, Ik zal tot hem inkomen en Ik zal met hem avondmaal houden; en hij met Mij." (Openbaring 3 vers 20)*