

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten, pastoralia	2,3
Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam	4
Product van de maand, Giften Diaconie, Contact met predikant.	5
Opbrengst Collectes, VVB, Kerkbalans, Gemiste collectes.	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, Bijbelleesrooster.	8,9
Bedankjes, PCOB, Inloopochtenden, Giften, Vakantietas	10,11
Kort verslag kerkenraadsvergadering, Startzondag	12,13
'De Witte hei', Messengers weer van start.	14-16
Kring: 'Tien waarden om in te geloven'	17
Gebed.	18

Van de redactie

Voor u ligt de september-editie van Rijsoord aan 't Woord. De dagen worden alweer korter, het is bijna niet te geloven dat binnenkort de herfst weer zijn intrede doet. Op 5 september is het Startzondag, daarmee beginnen we het nieuwe seizoen met activiteiten... helaas zijn ons nog steeds van overheidswege maatregelen opgelegd ter voorkoming van verspreiding van het Corona Virus. Dit betekent dat er tijdens de startweek geen activiteiten zullen zijn die u van ons gewend bent, zoals een filmavond of muzikale avond. Hopelijk zal dit alles volgend jaar weer wel mogelijk zijn. We zien echter wel uit naar een mooie dienst.

Twee weken daarna zullen een aantal gemeenteleden in het ambt worden bevestigd en treedt er een rustperiode in voor de 'scheidende' ambtsdragers. Tijdens de eerste kerkenraadsvergadering in het nieuwe seizoen nemen we afscheid van hen.

Naast alle gebruikelijke rubrieken kunt u ook een 'historisch' verhaal lezen van de hand van Wim van Gameren. Hij blikt terug op oude tijden... zeer de moeite waard! U vindt informatie over een kring die samen met de Levensbron aan u wordt aangeboden en ook de cursusavonden van Theologische Vorming in Rotterdam gaan weer van start.

Verder zijn er beetje bij beetje steeds meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten: De PCOB vergadert weer, er worden weer inloopochtenden gehouden en de kerkauto's rijden weer op zondagmorgen! Zó fijn dat er weer meer mogelijk is. We hopen vurig dat het binnenkort ook weer mogelijk zal zijn om koffie te drinken na de dienst..... zo gaan we een spannende herfstperiode tegemoet!!!

Let op elkaar!!!

Veel leesplezier!

**Stencilen:**

Maandag 27 september
Jan Monteban

**Bundelen:**

woensdag 29 september
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor oktober
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 24 september bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%–36%–14%

Zondag 5 september 2021—STARTZONDAG

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : P. Bezemer, W.C. Barnard-Lieve
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk Protestantse Kerk



Zondag 12 september 2021

09.30 uur : Mw. M. Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel
Church4you : nog niet bekend
Chauffeurs : A. Bode, A.C. Alblas
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk Protestantse Kerk

Zondag 19 september 2021— Bevestigen ambtsdragers

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : B. Sintemaartensdijk,
C. IJsselstein
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk Protestantse Kerk



Zondag 26 september 2021

09.30 uur : Mw. Ds. M.L. Meijer, Wagenberg
Chauffeurs : C.J. Op den Brouw, Cl. Bezemer
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk Protestantse Kerk

Bij de diensten

Bij de diensten

Op **zondag 5 september 2021** beginnen we een nieuw seizoen van kerkenwerk, de zogenoemde Startzondag. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is ook dit jaar het programma beperkt. De landelijke kerk reikt ieder jaar een thema aan. Deze keer is het: 'Van U is de toekomst', een regel uit een lied van theoloog en dichter Huub Oosterhuis. Het lied "Onze Vader verborgen" is een bewerking van het *Onze Vader*, het gebed des Heren. Theologisch gezien volg ik Huub Oosterhuis vanaf de zijlijn en af en toe koop ik iets van hem. In opeenvolgende bundels geeft hij oude teksten (maar soms ook zijn eigen teksten) een nieuwe wending. In genoemde lied vertaalt hij het woord 'Koninkrijk' uit het *Onze Vader* met 'toekomst'. Aan het slot van zijn bundel columnns 'Boek van mijn leven' (2000:106) schrijft hij over bidden: "Bidden is verborgen omgang met de woorden die geschreven staan: wachten, leeg worden, luisteren. In die verborgen omgang kan het gebeuren dat ze 'werken'. Wees niet bang, lees je, en je bent niet bang meer. 'Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid' lees je, en je beseft dat deze woorden een wending aan je leven gaven, ooit, en weer; en je bent dankbaar dat ze je hebben bereikt."

Ook op deze Startzondag willen naar bemoedigende woorden gaan luisteren. Het lied 'Onze Vader verborgen' zal klinken; we vragen de organist om zijn aandeel in de muziek te leveren; samen zullen we zingen en bidden. Voor deze dienst kunt u / kun jij gebeds- onderwerpen aandragen. U kunt ze inleveren in de kerk of bij de predikant in de mail (g.h.offringa@xs4all.nl). Zo hopen we na de zomer en met elkaar weer een goede start te kunnen maken!

Op **zondag 12 september** ontvangen we mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel in onze Opstandingskerk.

Zondag 19 september is het moment waarop we de leden van onze kerkenraad bevestigen, dan wel herbevestigen. Ook willen wij in deze kerkdienst danken voor de inzet van aftredende ambtsdragers. Hun namen noemen we bij de afkondigingen bij de kerkdiensten van deze maand. In deze dienst besteden we ook aandacht aan hen die pastoraal bezoekwerk doen. Ieder draagt zo op zijn of haar eigen manier bij aan de voortgang van alle kerkenwerk. Wij bidden om inspiratie, tijd en aandacht, om moed en krachten.

Op **zondag 26 september** zal mw. ds. M. Meijer uit Wagenberg bij ons voorgaan.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

Pastoralia

Van onze zieken en herstellenden noemen wij hier dhr. J. Zijderveld die in juli een operatie moest ondergaan. We zijn dankbaar dat deze ingreep geslaagd is. Hij is weer thuis en langzaam komt hij weer op krachten, elke dag gaat het een stukje beter.

Mw. M. Pot-Davidson verbleef enkele weken in Ambachtstaete in Zwijndrecht maar zij verhuisde onlangs naar de Riederborgh.

Zorgen rondom ziekte en gezondheid, pijn en moeite verminderen onze kwaliteit van leven. Sommige gemeenteleden ondergaan medische behandelingen, thuis of poliklinisch, en dan is ook de dreiging van het coronavirus nog niet voorbij.

Laten wij oog en oor voor elkaar blijven houden. Laten wij blijven zoeken naar het Koninkrijk van God, zoals Huub Oosterhuis het Evangelie citeert aan het slot van zijn pamflet *Red hen die geen verweer hebben* (2012:55): "Dat je soms aan iemand denkt en weet: ik moet iets van me laten horen, ik moet bereikbaar zijn, ik moet er zijn, bij hem, bij haar, met mijn aandacht, mijn kracht. Of dat je plotseling zeker weet: ik moet dat werk doen, deze beproeving aanvaarden, deze taak op me nemen, deze liefde volbrengen, ik moet niet wanhopen. Dat is, denk ik, in de geest van God-ik-zal-er-zijn. En als Jezus van Nazareth je zo zag zoeken en verlangen, zou Hij tegen je zeggen: 'Jij bent niet ver van het Koninkrijk van God'."

ds. G.H. Offringa



**Theologische Vorming
Geïnteresseerden Rotterdam**

Werving en Publiciteit :

M. Bezemer-Rietveld
Constantijn Huygenslaan 209
3351 XB PAPENDRECHT
e-mail : tvgrotterdam@online.nl

Voor de leerzame en boeiende korte cursussen van de TVG Rotterdam voor het cursusjaar 2021-2022 is de inschrijving geopend.

Er wordt klassikaal les gegeven, coronaproof en goed geventileerd, in één van de zalen van de Alexanderkerk in Rotterdam, Springerstraat 340, of De Hoeksteen in Capelle aan den IJssel, Rivierweg 15. De locatie hangt af van het aantal deelnemers.

De korte cursussen, meestal drie ochtenden, zijn heel actueel in deze tijd.

Zij worden gegeven op dinsdagochtenden van 10.00 - 12.30 uur.

De volgende cursussen staan op het programma:

Onderwerp	Docent	Data
Erasmus als dwarsdenker	dr. Jan de Bas	28 september / 5 en 12 oktober 2021
Gewenst levenseinde	drs. Renske Oldenboom	2, 9 en 16 november 2021
Daniël	drs. Adri van der Wal	11, 18 en 25 januari 2022
Meister Eckhart	drs. Hermie Hummel	15 en 22 februari 2022
Rabbijnse midrasj "Mijn God, mijn God, waarom hebt Ge mij verlaten (Psalm 22)	drs. Elsebeth Schorer	15, 22 en 29 maart 2022
Het milieu en de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties	drs. Renske Oldenboom	5, 12 en 19 april 2022

Tevens herinneren wij aan de driejarige basis cursus die in september begint en gehouden wordt in de Alexanderkerk in Rotterdam, op dinsdagochtend van 10.10 - 13.00 uur.

Op 31 augustus is er vanaf 10.00 uur een informatie- en kennismakingsmorgen over de basis cursus. Iedere belangstellende is welkom! Zoudt u zich bij een van de onderstaande adressen willen aanmelden, dit in verband met de catering?

Voor vragen/antwoorden bellen met mw M. Koole-Godeschalk, voorzitter TVG Rotterdam, 0167-536671, of per mail naar mw M. Bezemer-Rietveld, tvgrotterdam@online.nl.

Bezoekt u onze website www.tvgrotterdam.nl. Daar vindt u veel meer informatie en het aanmeldingsformulier voor zowel de driejarige basis cursus als voor de korte cursussen. Tevens vindt u daar enkele leerzame artikelen.

We hopen op veel deelnemers aan onze cursussen!

Product van de maand September

Ook na de zomervakantie willen wij doorgaan met het inzamelen van producten voor de voedselbank.

Het product van de maand voor september is : **etenswaren in blik**. Hierbij kunt u denken aan groente, vruchtjes, soep, etc.

De producten kunt u weer, zoals gebruikelijk, op elke zondag van de maand in de hal van de kerk neerzetten.

Mochten er nog vragen zijn kunt u zich altijd richten tot een van de diakenen.

Mvg,
De diaconie



Ontvangen Giften Diaconie

Via de Rabo bank inzake Diaconie	€	50,00
Via de Rabobank inzake Voedselbank	€	25,00
Via Dhr. C.J. op den Brouw product van de maand	€	5,00
Via Dhr. C.J. op den Brouw product van de maand coll.bonnen	€	10,00
Via de postbus product van de maandag coll. Bonnen	€	10,00
Via Mevr. J. Zijderveld-Koorneef inzake Diaconie	€	10,00

Hartelijk dank voor uw giften
Kees Alblas
Penningmeester CvD

Contact met de predikant

We hebben nog steeds met het coronavirus te maken. Wie iets met mij wil bespreken of pastorale zorgen of vragen wil delen kan mij het beste even bellen. U kunt me ook een briefje of een e-mailbericht sturen. Telefonisch ben ik het beste bereikbaar op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
t (0180) 397 773
m. 06 121 25 739
e g.h.offringa@xs4all.nl



Opbrengst Collectes

In de maand juni is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde collectebonnen totaal € 1023,70 ontvangen. In de maand juli was dit totaal € 1131,35. Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten:

06-06-2021	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 131,80
	Onderhoud gebouwen	€ 94,90
	Eigen jeugdwerk	€ 36,90
13-06-2021	Kerk	€ 118,85
	Onderhoud gebouwen	€ 85,57
	Eigen jeugdwerk	€ 33,28
20-06-2021	Diaconie	€ 133,20
	Onderhoud gebouwen	€ 88,71
	Eigen jeugdwerk	€ 34,49
27-06-2021	Kerk	€ 143,00
	Onderhoud gebouwen	€ 88,56
	Eigen jeugdwerk	€ 34,44
04-07-2021	Kerk in Actie Binnenlands diaconaat	€ 197,51
	Onderhoud gebouwen	€ 142,21
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 55,29
11-07-2021	Kerk	€ 170,10
	Onderhoud gebouwen	€ 122,46
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 47,62
18-07-2021	Diaconie	€ 198,08
	Onderhoud gebouwen	€ 142,62
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 55,46

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2021",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand september zal plaatsvinden op 28 september 2021.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK



Stand per 20 augustus 2021:

Door 142 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 69.571,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 45 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen. U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2021". Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

Gemiste collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "gemiste collectes".

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van "bestemd voor gemiste collectes".

Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvangen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen in die betreffende maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 - 14 toegepast.

Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals collecte kerk, collecte onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast!

Collectebonnen kunt u ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, giften bazaar, etc..
Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Deurcollecte in de maand september - bestemd voor Missionairwerk

Jong en oud ontdekken de kliederkerk

De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.

PKN-Collecterooster / Bas Sintemaartensdijk

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Het hart van God

Toen op de berg vol vuur en rook,
de wet werd neergeschreven,
onthulde God zijn wil aan ons,
hoe recht en goed te leven:
te zorgen voor de armen en de weduwe en wees,
dat je aan de vreemdelingen brood en toevlucht geeft.

Dit is het hart van God,
dat uitgaat naar gebrokenen,
naar ieder mens in nood.
Dit is het hart van God,
dat omziet naar de armen en het zwakke niet verstoort.
Leer mij te geven en te dienen, Heer,
leer mij te leven, naar Uw hart steeds meer.

Toen Jezus op de aarde was,
als een van ons hier leefde,
zocht Hij de zondaar en de dief
om hun weer hoop te geven,
de zieken en verstotenen liet Hij niet buiten staan,
de moeders met hun kinderen niet zonder zegen gaan.

Dit is het hart van God...

Wat je voor je naaste deed in mijn Naam,
zegt de Heer,
dat heb je ook voor Mij gedaan...

Geef ons een hart als U,
dat uitgaat naar gebrokenen,
naar ieder mens in nood.
Geef ons een hart als U,
dat omziet naar de armen en het zwakke niet verstoort.
Leer mij te geven en te dienen, Heer
leer mij te leven,
naar Uw hart steeds meer.

Verjaardagen

7 september 1936
Mevrouw H. Bezemer-Oosthoek
Rijksstraatweg 5b
2988 BA Rijsoord

7 september 1936
De heer P. Kuiper
Strevelszicht 27
2988 AS Rijsoord

7 september 1941
De heer A. Bode
Rijksstraatweg 177
2988 BD Rijsoord

9 september 1939
De heer W. Haasjes
Maasboulevard 200
3331 ML Zwijndrecht

13 september 1941
Mevrouw E.F. Freling-van der Waal
Strevelszicht 31
2988 AS Rijsoord

23 september 1936
Mevrouw P.J. Hollestein-Verkerk
Sint Jorisplein 83
2981 GG Ridderkerk

24 september 1931
De heer P. van Oorschot
De Hoge Bogerd 74
3342 GB H.I. Ambacht

Van harte gefeliciteerd!!!



Greet Lodder is verhuisd!!
Haar nieuwe adres:

Kamerlingh Onnesstraat 35
2984EC Ridderkerk

Telefoon en email
veranderen niet.



NBG Bijbelleesrooster

woensdag	1 september	Galaten 3:1-14	Tact?
donderdag	2 september	Galaten 3:15-29	Nalatenschap
vrijdag	3 september	Galaten 4:1-11	Rechten van het kind
zaterdag	4 september	Psalm 54	Gebed na verraad
zondag	5 september	Johannes 7:1-13	PR-strategie
maandag	6 september	Johannes 7:14-24	Wijsheid van boven
dinsdag	7 september	Johannes 7:25-36	Tijd en plaats
woensdag	8 september	Johannes 7:37-52	Wie is Jezus?
donderdag	9 september	Galaten 4:12-31	Volg het goede voorbeeld
vrijdag	10 september	Galaten 5:1-12	Scherpte
zaterdag	11 september	Galaten 5:13-26	Vruchtbaarheid
zondag	12 september	Galaten 6:1-18	Draagtijd
maandag	13 september	Psalm 92	Geniet van de rustdag
dinsdag	14 september	Spreuken 11:1-16	Eerlijk duurt het langst
woensdag	15 september	Spreuken 11:17-31	Positief of negatief
donderdag	16 september	Spreuken 12:1-12	Omggaan met kritiek
vrijdag	17 september	Spreuken 12:13-28	Verstandig of dwaas
zaterdag	18 september	Marcus 9:14-29	Geloofskracht
zondag	19 september	Marcus 9:30-41	Belangrijkheid
maandag	20 september	Marcus 9:42-50	Amputatie
dinsdag	21 september	Psalm 102:1-12	Noodkreet
woensdag	22 september	Psalm 102:13-29	Vertrouwen
donderdag	23 september	Spreuken 13:1-9	Leeflessen
vrijdag	24 september	Spreuken 13:10-25	Keuzemogelijkheden?
zaterdag	25 september	Psalm 62	Rustgevend
zondag	26 september	Efeziërs 4:1-16	Een geschenk uit de hemel
maandag	27 september	Efeziërs 4:17-24	Nieuwe wegen inslaan
dinsdag	28 september	Efeziërs 4:25-5:2	Maak Gods heilige Geest blij
woensdag	29 september	Efeziërs 5:3-20	'Er moet licht komen!'
donderdag	30 september	Spreuken 14:1-14	Wat is wijsheid?

Hartelijk dank!!!

Voor alle bloemen, kaarten, gesprekken enz. na de ongelukkige val in maart van mijn vrouw zijn we zeer dankbaar.

Die val leidde tot haar opname in het ziekenhuis voor een botbreuk en vervolgens in de revalidatie kliniek in Zwijndrecht. Bij het lezen van dit bericht zal zij in de Riederborgh zijn
Ds. Joost Pot

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen voor mijn 77ste verjaardag.

Met vriendelijke groet
Nelly de Waard

PCOB

Woensdag 29 september 2021 houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgerplein.

De heer Nieboer presenteert een filmisch verslag over de Balkan.
Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.
Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660.

Lieve mensen,

Hiermede wil ik een ieder bedanken voor de vele telefoontjes en zo veel mooie kaarten die ik mocht ontvangen voor mijn 96ste verjaardag!

Heel hartelijke bedankt!

Mevr. W. Lodder- v.d.Steen

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op
2 en 16 september

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!



UIT DE REGIO:

Vanuit de Hoop in Dordrecht wordt op 11 september een wandeltocht georganiseerd in de Biesbosch.

Afstanden 12 of 23 km.

Meer info:
vrouwenlopenvoorvrouwen.nl



Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 19 juni 2021 t/m 20 augustus 2021)

Via de Rabobank	voor de kerk	€ 250,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 450,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk (ph)	voor de kerk	€ 80,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk (ph)	voor de diaconie	€ 70,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes juli	€ 20,00
Via mw. L.C. Klootwijk-Alblas	voor de bloemen	€ 10,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes augustus	€ 20,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor RATW	€ 10,00
Via mw. E.M.Lagendijk	voor de bloemen	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

VAKANTIETAS

De IDB van de Ridderkerkse kerken, willen alle kinderen(4-15 jaar) van de voedselbank, een vakantietas meegeven.

Er doen 11 kerken mee. Zij betalen aan de IDB een bedrag en daar mogen we tasjes voor vullen.

Voor de Coronatijd hadden we 50 tasjes te vullen. Iedereen uit de groep, kreeg een opdracht om bv ballen of pennen of badlakens, te kopen.

Gelijk de schappen leeg of meerdere winkels aflopen om de aantallen te krijgen.

Tijdens de Coronatijd konden we niet bij elkaar komen. We hebben het anders aangepakt, en veel beter, vind ik zelf.

We moeten er nu al 90 vullen.

Iedereen uit de groep krijgt de opdracht om bv 10 tasjes te vullen , naar eigen inzicht.

We krijgen de leeftijd op en of het jongens of meisjes zijn. Dan kun je gerichter kopen. Ik moest 12 tasjes vullen voor jongens van 7 en 8 jaar.

Ik begon met 12 dozen Lego van een vliegtuig/race auto. Ook 12 oranje voetballen (schap gelijk leeg).

12 zwembroeken ,12 duikbrillen, een leuke stoere pet en muntjes voor 3 ijsjes.

Ze krijgen ook een leesboek, van "lezen ok"(stichting), en een VVV cadeaubon om zelf iets te gaan kopen .

Kortom een leuke gevulde tas, waar ze in de vakantie plezier van kunnen hebben.

Dinsdag 13 juli moest iedereen de tassen afleveren, zodat ze voor de vakantie uitgedeeld kunnen worden.

Marian de Vree



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 7 juli 2021.

De voorzitter opent de vergadering. Ds. Offringa leest uit Psalm 84 waarna de voorzitter voorgaat in gebed. Er wordt kort stilgestaan bij de woelige wereld waarin we leven met o.a. de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries en de dood van een motoragent.

De notulen van 26 mei worden na een kleine aanpassing vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen wordt gemeld dat de jeugddienst, waaraan mw. Carla Vis medewerking verleent, een week na de uitzending van de website zal worden gehaald.

Ds. Offringa genoot in de maand juni van zijn vakantie. De wijkouderling gaf hem enkele namen door van zieke gemeenteleden die aandacht behoeven. Daarnaast konden enkele jonge gemeenteleden worden gelukkigwens met het behalen van hun examen.

Er zijn nog enkele komende vacatures in de kerkenraad niet ingevuld. Er wordt nog een poging gedaan om een gemeentelid te vinden voor de functie van diaken. De kerkenraad besluit om op de vacature preekvoorzieners na de zomervakantie terug te komen.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) meldt dat zij gesprekken heeft met de CvK van de Levensbron over o.a. financiën, actie Kerkbalans, toekomstverwachtingen en wat dat alles betekent voor 2024. Het Classicaal College voor Bestuurs- en Beheerszaken (CCBB) heeft laten weten akkoord te zijn met de jaarrekening van de Kerk.

Het College van Diakenen (CvD) geeft aan dat uit een inventarisatie is gebleken dat op dit moment slechts een tweetal gemeenteleden de wens heeft om met de kerkauto te worden gehaald. Het CCBB is ook akkoord met de jaarrekening van de CvD.

De kerkenraad is trots op het goede functioneren van het streamteam, dat zorg draagt voor de live-uitzendingen van de zondagse kerkdienst.

Ds Offringa zal de kinderen/gezinnen die in aanmerking komen voor de catechisatie benaderen en de namen doorgeven aan ds. A.H. Groen van de Hervormde Kerk die de catechisatie verzorgt. De Levensbron kent geen catechisatie voor deze leeftijdsgroep.

Op initiatief van de gemeente Ridderkerk spraken de voorzitter kerkenraad, de voorzitter CvK en de kerkrentmeester in het kader van de op te stellen Kerkvisie op 2 juni j.l. met de gemeente. Het opstellen van een Kerkvisie heeft als doel om een gezamenlijk gesprek op gang te brengen over de toekomst van de kerkgebouwen in Ridderkerk. Het was een onbevangen gesprek. Er kwamen vragen over ledenaantal, aantal kerkgangers per zondag, hoeveel zitplaatsen de kerk heeft en meer van dat soort basale vragen. Ook is uit interesse het kerkgebouw en De Fontein bekeken om een indruk te krijgen wat we doen als kerk en waar we de gebouwen voor gebruiken. Er komt nog een vervolgesprek met alle kerken gezamenlijk.

De voorzitter doet kort verslag van het SARI overleg j.l. 7 juli. De kerk van Bolnes verlengt het contract met haar pastor mw Ria Keijzer-Meeuwse. De leden van de Irenekerk die dat willen kunnen zich laten overschrijven naar de Levensbron nu de Irenekerk dit najaar zal. Het 'Feest van de Geest', dat de Levensbron al had gepland voor 2020 en 2021, gaat in 2022 alsnog door. Andere kerken schaften software aan om liederen met notenbalken te projecteren. Ds. Offringa zoekt contact met ons streamteam om dat af te stemmen. Verder is gesproken over de 'veilige kerk' en de vraag wanneer wel of niet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te regelen. De kerkenraad heeft een aantal vragen hierover. Deze worden doorgegeven de jongerenwerker Jolanda vd Pol van de Levensbron die dit 'coördineert'.

De voorzitter en scriba volgden workshops aangeboden door Kerkelijk Waardebeheer. Onderwerpen van de workshops waren: 'Hoe verkoop je een kerkgebouw' en 'Hoe verkrijg je draagvlak voor besluiten'. Beide workshops werden als informatief, nuttig en bruikbaar ervaren in het samenwerkingsproces met de Levensbron. Alle opgedane kennis kan door beide kerken worden benut.

Als gevolg van de olopemde Corona-besmettingen besluit de kerkenraad om helaas geen vervolg te geven aan het juist weer opgestarte gezamenlijk koffiedrinken, ondanks dat dit duidelijk voorziet in een behoefte. Ook wordt vooralsnog afgezien van het organiseren van grootschalige activiteiten in het kader van de startweek.

Het beleidsplan/ visiestuk 2020-2024 staat inmiddels op de website van de kerk. Hierover en over de gesprekken m.b.t. de samenwerking met de Levensbron zal met de gemeenteleden worden gesproken. Mogelijk kan dit in het najaar 2021 worden georganiseerd, afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen.

Een aantal gemeenteleden is bereid om de rol van lector (lezer van liturgische teksten) te vervullen tijdens de eredienst. Aan de liturgiecommissie wordt advies gevraagd of dit standaard in elke zondagse dienst zou moeten plaatsvinden

Niemand van de aan- en afwezigen heeft bezwaar om met elkaar het Heilig Avondmaal op 29 augustus te vieren. Het Heilig Avondmaal zal lopend gevierd worden net zoals in de maand mei is gedaan.

De vergadering wordt beëindigd met het lezen van het bemoedigingsgebed aan het slot van de brief van de Efeziërs waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Ronald Visser, 2^e scriba

STARTZONDAG—5 september 2021

Jaarthema: Van U is de toekomst

Op 5 september vieren we startzondag, het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Extra aandacht zal worden besteed aan het gebed dat Jezus onze geleerd heeft: 'Het Onze Vader'. Dit lied zal ook in de dienst ten gehore worden gebracht. Verder willen we graag in het gebed ook uw gebedsintenties meenemen. We stellen u daarvoor graag in de gelegenheid. U kunt uw gebeden inleveren in de bus in de hal van de kerk of door middel van een email naar onze scriba of predikant.



Bij binnenkomst ontvangt u een blijvend aandenken aan de dienst.

Helaas zal er door de Corona maatregelen verder geen programma zijn, maar we hopen op een mooie en gezegende dienst!!

Gemeenteopbouw -
en Toerusting

"De WITTE HEI"

Welke lezer krijgt er bij het lezen van dit opschrift nog een warm gevoel of gedachten aan zomerkampen?

Het was de organisatie van de Gereformeerde Kerk waar in het verleden alle zomer-activiteiten werden gecoördineerd. En dat waren er heel veel. Er waren kampen op veel verschillende plaatsen en voor heel diverse leeftijden, zowel voor meisjes als jongens. Voor de oudere jeugd gemengde kampen voor jongens en meisjes, ik meen van boven 16 jaar. Het was een grote beweging die vanuit het centrum in Huis ter Heide werd aangestuurd..

Ook in Rijsoord werd er kennis genomen van de mogelijkheden die er waren. Wie er precies met het plan kwam om er voor de jongens van de clubs met een groep naar toe te gaan? Ik denk dat er in het Jeugdverband over gesproken is. De leiding legde dat voor en er moest thuis over gepraat worden. Er waren natuurlijk kosten verbonden aan een week op kamp. En dat was in de tijd dat dit verhaal speelt (omstreeks 1952) echt niet vanzelfsprekend .Gelukkig kon er voor ieder die mee wilde het nodige worden geregeld .

Er werden ongeveer twaalf deelnemers aangemeld. Het werd het kamp aan de Putterweg in Garderen en dat moest op de fiets! Toen bleef er nog een moeilijke vraag over: 'Wie wilde als leider de hele week mee naar Garderen en ook dezelfde 120 ! kilometer meefietsen?' Onderwijzer R. Kaspers stelde zich beschikbaar (hij liet zich voor deze gelegenheid Oom Dolf noemen om niet ten eeuwige dage met Ruud te worden nageroepen) Er werd de deelnemers een lijstje gegeven voor de spullen die mee moesten, ook moest ieder zorgen voor een bruikbare fiets (en die had echt toen nog niet iedereen)

Het vertrek werd vastgesteld op een vrijdagmiddag om twee uur. Iedereen was op tijd aanwezig. Op de fiets de bagage in de meest wonderlijke tassen of koffertjes. Oom Dolf controleerde zo goed mogelijk of de fietsen goed beladen waren. Toen uiteindelijk alles was goedgekeurd konden we via de Mauritsweg naar het fietspad naar Alblasserdam vertrekken. Uiteraard uitgezwaaid en voorzien van heel veel goede raad door vooral moeders en andere bekenden.

De fietservaring van de deelnemers en de kwaliteit van de rijwielen liep nogal uiteen. Ook de leeftijd verschilde soms enkele jaren. Dat kwam al tot uiting bij de oprit van de brug bij Alblasserdam. De jongste deelnemer moest al heel snel door Oom Dolf naar boven worden geduwd. Gelukkig is de polder veelal vlak en met geringe hulp kon onze bestemming worden bereikt.

Als je denkt dat het al Garderen was dan help ik je uit de droom. Er was nog een extra overnachting geregeld. En dat was in..... Lexmond. Doordat dominee Knauff voor hij naar Rijsoord kwam daar een aantal jaren had "gestaan" en nog veel kennissen had, was er voor onze club (waarin ook Henk en Ton Knauff) in een brandschone koeienstal van een bevriende boer voor iedereen een slaapplek geregeld. Je begrijpt dat deze verrassing door iedereen werd begroet met gejuich. Ik weet niet meer precies hoe het met eten ging, ik denk met eigen boterhammen. Wel weet ik dat het slapen niet vanzelf ging en dat Oom Dolf zich moest laten horen om de rust te herstellen. Het wassen de volgende ochtend stelde heel weinig voor: een beetje flodderen bij een pomp!



Nadat alles weer op de fietsen was vastgesjord, banden zonodig gepompt, werd de fietstocht hervat, uitgezwaaid door de boer en boerin. De richting was Vianen en over de brug gingen we de provincie Utrecht in.

Om enig begrip te krijgen moet ik erop wijzen dat in het begin van de jaren vijftig het wegennet en de verkeersdrukte in geen vergelijk stond met wat we nu vanzelfsprekend vinden. Rijsoord had al sinds de jaren dertig een rijksweg en die ging al tot over de Moerdijk, maar naar Utrecht en in Gelderland ging alle verkeer nog van dorp tot dorp en van stad tot stad. 'Zodoende fietsten we door de stad Utrecht en Amersfoort. Deze laatste plaats was voor ons als plattelanders een grote verrassing: we kwamen over de Amersfoortse berg. We kregen zo ongeveer de schrik van ons leven toen we naar beneden vlogen en amper kans zagen om het stuur recht te houden: een wonder dat we onderaan allemaal nog heel waren.

De grote afstand ging wel zijn tol eisen, Nederland was veel groter dan we bij aardrijkskunde hadden begrepen: na Amersfoort kwamen Nijkerk en Putten nog en toen eindelijk Garderen!! Daar werden we door de kampstaf hartelijk ontvangen. Het was een groot terrein waarop een aantal tenten stond van dezelfde maat en één grotere. En die was bestemd voor de groep Rijsoord. Wij pasten niet in een 8-persoons tent en daarom werden we gecombineerd met een andere groep gelegerd in een tent van 24 personen. En waarop moesten we liggen? Ik geef het je te raden : strozakken!! Iedereen vond een plaats, al werd er ook nog eindeloos gewisseld: die wilde persé naast die, een ander wilde dichtbij de uitgang, enz.....

We werden geroepen om naar voor op het terrein te komen waar een houten gebouwtje stond. Daar waren de groepsleiders die daar de regels hadden gehoord voor de maaltijden. Er waren om te eten buiten lange tafels met banken neergezet, daar moesten we groepsgewijs gaan zitten. Er werden grote schalen met boterhammen aangedragen en nadat er kort was gebeden konden we aanvallen. En dat gebeurde met volle overtuiging na de lange reis. De hoofdleider vertelde toen hoe de zondag er zou uitzien. We gaan met elkaar op de fiets naar de kerk in Garderen, lopen is wel wat ver. Om ons allemaal te herkennen krijgt iedereen een oranje halsdoek zodat goed te zien is wie er bij de groep hoort. 's Middags blijven we op het terrein en doen we verschillende spellen. Het warm eten daarna is weer aan de lange tafels, ieder op zijn eigen plaats en daarna op tijd gaan slapen, want er wacht een drukke week.

De leiding had gezorgd voor een goed gevuld programma met veel verschillende spellen en spellen. Voor de Rijsoordse jongens sprong er één er wel uit: een fietspuzzeltocht. Niemand had er ervaring mee. Er werd een groepsleider aangesteld die de punten van de tocht moest opschrijven op een velletje papier. Daarop behalve wanneer links- of rechtsaf moest worden afgeslagen ook een aantal nummers van paddestoelen. We wisten met z'n allen niet wat we ons bij paddestoelen moesten voorstellen. We kwamen er rijdende weg wel achter. Het grote probleem werd de regen die begon te vallen en van geen ophouden wist. Nou waren we daar niet zo heel erg bang van, maar de geschreven brief met alle aanwijzingen werd zo nat dat die totaal onleesbaar was geworden en niemand meer wist waar we waren en welke kant we op moesten. Op een zeker moment zagen we in de verte nog een groep rijden die de route nog kon volgen en ons in de richting van het kamp hielp. Geen prijs natuurlijk!

Gelukkig kwam zoals iedere avond Luyendijk met zijn bestelwagen ruim voorzien van diverse soorten snoep. Graag offerden we onze schaarse dubbeltjes en voor zijn vertrek zongen we hem toe: Luyendijk Luyendijk van onze centen word jij rijk!!



Donderdagavond moesten we ons een beetje warm aankleden voor een avondwandeling. De hele massa van meer dan honderd jongens moest zich doodstil houden. Er werd gelopen over hobbelig terrein dat voortdurend wat hoger werd tot we aan de rand van een laag gelegen grote kuil kwamen. Het bleek dat we stonden bij het Solsegat. In dat grote gat stond ooit een klooster, maar omdat in dat klooster priesters hun geloof verwaarloosden, zou daarom het hele gebouw met hen in de bodem zijn verdwenen. Dat verhaal werd ons verteld terwijl enkele leiders een groot vuur aanlegden waar in stilte naar werd gekeken. In het stikdonker gingen we het pad terug, behoorlijk onder de indruk van het duistere en dreigende bos.

Vrijdag werd de avond natuurlijk een beetje feestelijk afgesloten, maar maakten we het niet al te laat want op zaterdag moesten we zonder tussenstop de hele weg naar Rijsoord nog rijden. Zonder grote problemen hebben we de reis volbracht, tegen zes uur rolden we ongeveer doodmoe van de fiets. Vol van een week waarin we als polderjongens kennismaakten met de bossen van de Veluwe. En als je me vraagt hoe oud we waren om die tocht te ondernemen, dat moet je denken aan een jaar of 14, sommige nog jonger en een paar een jaartje ouder. Toen werd er nog echt gefietst !!

Wim van Gameren

THE MESSENGERS WEER UIT DE STARTBLOKKEN !!!

Eindelijk !!! Na een (Corona)pauze van maar liefst 1,5 jaar mogen we weer gaan zingen! We kunnen eigenlijk niet wachten, maar moeten nog een paar weken geduld hebben omdat onze dirigente in september met vakantie is.

We beginnen weer op woensdagavond 22 september in de bovenzaal van De Kern aan de Stadhouderslaan, van 20.00 tot 22.00 uur. En natuurlijk houden we ons aan de coronavoorschriften zoals de 1,5 meterregel.

We zouden het erg leuk vinden als we er een aantal nieuwe leden bij zouden krijgen. Er zullen vast wel mensen zijn die na zo'n lange periode van "gedwongen thuiszitten" weer eens zin hebben in elke week een gezellige avond. Want gezellig is het bij ons koor !

Als je niet wil zingen maar wel een instrument bespeelt neem dan ook even contact met ons op, we zijn in elk geval op zoek naar iemand die ons kan begeleiden op piano/ keyboard.

Wie komt er eens vrijblijvend een paar avonden met ons meedoen? Bel voor meer info naar Joke vd Bogerd (voorzitter) : 06 17 266 740



Bij Lied 712:

HERFST

Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.

Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

Jaap Zijlstra





opstandingskerk
levensbron



samen
op weg



Kring 'Tien waarden om in te geloven'

Veel mensen werken momenteel vanuit huis en ook voor wie geen betaald of onbetaald werk (meer) heeft, zijn de contacten beperkt. Maar de vraag wat het leven zin geeft of anders gezegd: wat het leven goed maakt voor u / jou persoonlijk, leeft bij velen misschien wel sterker dan ooit.

Wat is een goed leven? Wat maakt het voor jou waardevol?

De Bijbel reikt levensverhalen aan die ons wellicht ook in deze tijd verder kunnen helpen. Het gaat daarin over trouw, geloof, solidariteit, vergeving, verantwoordelijkheid, liefde, gerechtigheid, aandacht, volharding en tolerantie. Het zijn waarden die verder reiken dan Bijbel en kerk.

Bij voldoende belangstelling hoop ik ook het komend seizoen op de laatste woensdagmorgen van de maand daarover samen in gesprek te kunnen gaan.

Als leidraad voor het gesprek gebruiken we het boekje 'Tien waarden om in te geloven'. Het boekje is voor nog geen €10,- te koop in de boekhandel. (ISBN 9789023924883).

Natuurlijk bent u/ je voor alle ochtenden uitgenodigd, maar deelname aan een enkele gespreksochtend is ook mogelijk.

Geplande data: 29 september, 27 oktober, 24 november, 26 januari, 23 februari, 30 maart, 27 april en 25 mei, van 10.00 u tot 11.30 u in de Levensbron.

Er is ruimte voor maximaal acht personen. Voel je welkom, maar meld je wel even aan: Anne-Mieke van Oost, tel. 0634906745, email am.vanoost@kpnmail.nl of bij Rita Stok, tel. 0653750608, email rita.stok@gmail.com

Vanzelfsprekend is alles onder voorbehoud van gezondheidsomstandigheden en overheidsmaatregelen en worden tijdens deze ochtenden de richtlijnen van het RIVM in acht genomen.

Anne-Mieke van Oost, *pastor Levensbron*



God,

*Ik zou zo graag iets geven
aan iemand die niets heeft
ik zou wel willen leven
voor iemand die niet leeft
maar levend is gestorven
nergens meer waarde ziet
die op een lentemorgen
denkt: van mij hoeft het niet.*

*Ik zou zo graag m'n handen
leggen om dat gezicht
daar in die hongerlanden
door camera's belicht
ik zou zo graag wat delen
van al mijn overvloed
o God wat zij er velen
ontrecht en ondervoed!*

*Ik zou ze zo graag gunnen
een vruchtbaar stukje grond
zodat ze leven kunnen
tevreden en gezond.
Ik vraag U Heer: wil komen
doe recht wat is zo krom
wil bij ons mensen wonen
kom Heer Jezus, kom!*



*Gerie Minnesma
uit: Mijn wereld, jouw wereld*