

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten, pastoralia	2,3
Bij mijn ambtsjubileum: 25 jaar predikant, jongerencatechese	4
Product van de maand, Afscheid Irenekerk, contact met predikant	5
Kort verslag kerkenraadsvergadering, jeugddienst	6,7
Opbrengst collectes, VVB, Kerkbalans, Collectes, giften CVK.	8,9
Verjaardagen, Kerkelijk bureau, Nieuw beleid kerkdiensten	10
Bijbelleesrooster	11
Bedankjes, inloopochtenden, PCOB, Lunchcafé	12,13
Het verhaal van Abbé Pierre, Wisseling van de wacht	14-16
Meer doen met minder inkomen	17
Wijziging preekvoorziening, Nieuwe bijbelvertaling, post uit Rwanda	18,19
Theologische Vorming, collecte 10 oktober	20
Ronde Tafel gesprekken, Lezingen pastoraat bij Levensende en rouwverwerking	21
Ontmoeten	22

Van de redactie

Voor u ligt de October editie van Rijsoord aan 't Woord. Hoewel het zonnetje nog volop schijnt en de temperaturen aangenaam zijn is de herfst toch echt ingetreden. De startzondag is achter de rug en het nieuwe seizoen ligt voor ons. Op 22 september hebben we afscheid genomen van ambtsdragers en een pastoraal werker en nieuwe zijn aangetreden. Fijn dat velen zich inzetten voor onze kerk!

Niet alleen ambtsdragers en pastoraal werkers, maar ook de schoonmaakploeg, het streamteam en niet te vergeten onze kosters zijn altijd bezig om het reilen en zeilen van onze gemeente piekfijn in orde te houden. Wist u dat Henk van der Starre bijna de hele week in onze kerk bezig is geweest om een nieuwe tafel voor onze beeld- en geluidsinstallatie in elkaar te zetten? Met vereende krachten is deze tafel tot stand gekomen, het ziet er prachtig uit!! Zomaar stille krachten die op de achtergrond veel werk verzetten... Wat dacht u van het stencilen en in elkaar zetten van dit kerkblad? Iedere maand weer wordt dit door dezelfde mensen gedaan!

Hartelijk dank aan allen! Met elkaar zorgen ze ervoor dat onze kerk een warm huis is voor de hele gemeente!

Het is fijn dat we door de versoepelingen vanaf deze maand weer binnen koffie mogen drinken, dat het lunchcafé weer kan worden opgestart en dat we niet meer de 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te houden. We kunnen elkaar letterlijk en figuurlijk elkaar weer meer nabij zijn! Reden voor grote dankbaarheid! Een fijne oktobermaand gewenst!

**Stencilen:**

Dinsdag 25 oktober
Jan Monteban

**Bundelen:**

woensdag 27 oktober
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor november
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 22 oktober bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%–36%–14%

Zondag 3 oktober 2021—JEUGDDDIENST M.M.V. Carla Vis

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : H. Bestebreurtje, D.W. Alblas
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk en Israel
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugdwerk

Zondag 10 oktober 2021

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht
Church4you : Marian en Petra
Chauffeurs : J. op den Brouw, J. IJsselstein
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugdwerk

Zondag 17 oktober 2021

09.30 uur : Ds. H.IJzerman, Rotterdam
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk, W. van Gameren
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugdwerk

Zondag 24 oktober 2021

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland
Chauffeurs : W.A. IJsselstein, M.C. Verveer
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugdwerk

Zondag 31 oktober 2021—VIERING HEILIG AVONDMAAL

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Chauffeurs : W.C. Barnard-Lieve, P. Bezemer
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugdwerk

Bij de diensten

De coronamaatregelen werden versoepeld en dat betekent dat ook wij in de kerk wat meer ruimte krijgen. We kunnen weer zingen en zingen maakt blij! Al ebt het gevoel van crisis wat weg - toch blijven we voorzichtig, dat hebben we wel geleerd.

Op zondag 3 oktober is er een Jeugdendienst in onze kerk. Deze dienst is er speciaal voor kinderen van de basisschool. Eerst zingen we een mooi lied. Daarna kijken en luisteren we naar de theatervoorstelling *Inspecteur Hoezo duikt erin!* Het verhaal gaat zo: de kluis van de koning is gestolen! Lukt het inspecteur Hoezo om de daders te vinden? En zal hij zélf een echte schat ontdekken? Inspecteur Hoezo weet veel van de geschiedenis en hij kan ook goed speuren. Hij krijgt een Bijbel van de koning, en samen met ons duikt hij in bekende en minder verhalen van die Bijbel. Het belooft een bijzondere dienst te worden, voor jong en oud!

Op zondag 10 oktober zal ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht bij ons voorgaan.

Op zondag 17 oktober hoopt ds. H. IJzerman uit Rotterdam bij ons voor te gaan.

Op zondag 24 oktober ontvangen wij ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland als onze voorganger van dienst.

Zondag 31 oktober is een dag met in elk geval drie kanten. Allereerst is 31 oktober verbonden met de Reformatie, de grote breuk in de geschiedenis van de kerk in Europa. De Reformatie bracht een bijzondere concentratie op de boodschap van de Bijbel. Dit is op formule gebracht in de spreuk 'sola scriptura' - alleen de Schrift. De Bijbel biedt hoop en troost, geeft richting en leert ons over God. Die bemoediging willen wij in de gemeenschap van de kerk met elkaar delen. Het brengt ons bij het tweede facet van deze zondag: het is ook Bijbelzondag. Sinds 2004 lezen wij in onze kerk uit de Nieuwe Bijbelvertaling, de NBV. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap presenteert deze maand een bijgewerkte versie van de NBV die *NBV21* wordt genoemd. Elders in dit kerkblad leest u daar meer over. Als derde facet van deze zondag noem ik de viering van het heilig Avondmaal. Als we de Reformatie een grote breuk noemen, namelijk met de kerk van Rome, dan maken de sacramenten van Doop en Avondmaal ons weer bewust van de verbondenheid die wij als christenen met elkaar onderhouden. We mogen verschillen zien, maar we kunnen ze ook overbruggen. Laten wij samen eten en drinken en vieren het leven dat niet vergaat.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

Pastoralia

De coronamaatregelen worden versoepeld en het gevoel van crisis ebt wat weg. Toch blijven we voorzichtig. We doen dat met het oog op onze eigen gezondheid en die van kwetsbare mensen om ons heen.

We denken aan zieken en herstellenden, thuis of in het ziekenhuis.

Op deze plaats noem ik de namen van twee van onze gemeenteleden die in de afgelopen maand september in verzorgingshuizen werden opgenomen.

Dhr. T. Groenendijk kon niet meer thuis verzorgd worden en werd opgenomen in het Cadenza Centrum (kamer 11) van verzorgingshuis Laurens Antonius Binnenweg aan de Nieuwe Binnenweg 33 in Rotterdam (3014 GC).

Mw. S.A. Leentvaar-Bestebreurtje verblijft voor de komende drie maanden in verzorgingshuis Reyerheem (2^e etage, kamer 33) in Ridderkerk. Het is een hele stap om je verwoude adres te moeten verlaten.

We blijven onze zieken en herstellenden gedenken met onze aandacht en gebeden. Zij die elders verblijven zijn vast blij met een kaartje en een goede wens.

ds. G.H. Offringa

Bij mijn ambtsjubileum: 25 jaar predikant

In mei van dit jaar was ik vijftienvintig jaar predikant. Door de coronamaatregelen kon ik dit ambtsjubileum helaas niet uitbundig vieren. Daarom zocht ik naar een andere vorm om mijn blijdschap en mijn dankbaarheid met u te delen. Zoals u weet maakte ik een podcast over de Tien Geboden onder de titel 'Aan de zomen van het licht'. Bij elk gebod zocht ik een aansprekend verhaal uit de traditie van het Jodendom. Een belangrijke bron daarbij was een boek van rabbijn en filosoof Marc-Alain Ouaknin [uitgesproken als 'waknin']. Dit boek heet eenvoudig en direct: *De Tien Geboden* (uitgeverij Boom - Amsterdam 2001). Ik vulde één en ander aan met muziek en andere korte teksten. Zij werden het tien afleveringen van ieder ongeveer vijf minuten. Deze podcast is op onze website te vinden, maar ook te vinden op het openbare platform *SoundCloud*. Tip: een podcast is een geluidsopname en die komt met gebruik van een hoofdtelefoon het beste tot zijn recht.

Nu het project is afgerond vroeg ik mezelf af - en u hebt het zich misschien ook afgevraagd - waarom ik mijn inzet kies bij de Joodse traditie, en niet ergens anders. Een eenvoudig antwoord zou zijn dat de Tien Geboden uit het Oude Testament komen, en daar heb ik in doorgeleerd. Toch denk ik dat mijn belangstelling voor het Jodendom ook een persoonlijke kant heeft. Mijn ouders kwamen uit Friesland en in de Tweede Wereldoorlog waren zij tieners. In ons gezin vertelden zij wel over de dingen die zij toen hadden meegemaakt, mijn moeder op de boerderij, mijn vader als jonge onderduiker. Wat mij daarvan is bijgebleven, is vooral de vraag hoe je onder moeilijke omstandigheden het goede kunt doen. De verschrikkingen van de holocaust werden pas na de bevrijding in 1945 meer en meer bekend. De herinnering daaraan gaat door tot op de dag van vandaag. Ik denk bijvoorbeeld aan het openstellen van het indrukwekkende Namenmonument in Amsterdam, op zondag 19 september jongstleden. Opdat wij niet vergeten.

Voor mijn ambtsjubileum kreeg ik een prachtige boekenbon van u cadeau. Ik bestemde dit geschenk voor een boek dat al lang op mijn verlanglijstje stond: *Leven? Of theater?* van de Duitse Charlotte Salomon. Zij werd in 1917 in Berlijn geboren en vond de dood in vernietigingskamp Auschwitz, in 1943. Aan het begin van de oorlog was zij naar Zuid-Frankrijk gevluht. In een klein pension maakte zij een grote stapel gouaches en tekstbladen over haar eigen leven. Zij schrijft daarover: 'De oorlog woedde voort en ik zat daar aan zee en keek diep in de harten van de mensen. Ik was mijn moeder, mijn grootmoeder, ja alle personen die voorkomen in mijn stuk was ik zelf. Alle wegen leerde ik gaan en ik werd mezelf.' Na de oorlog kwamen haar schilderijen en brieven in Amsterdam terecht en ze worden bewaard in het Joods Historisch Museum. Samen vormen ze één groot kunstwerk, nu dus ook uitgegeven in een inspirerend boek. Voor mij is het een rijk bezit, waarvoor ik u als gemeente dus van harte wil bedanken!

ds. Herman Offringa

Jongeren catechese

Ook in het komende seizoen zal ds. A.H. Groen weer catechisatie geven. Hij laat je kennismaken met de altijd weer boeiende inhoud van de Bijbel en met de wereld waarin de Bijbel ontstond. Ook is er natuurlijk ruimte om vragen te stellen over geloven in onze eigen tijd. Heb je belangstelling om mee te doen? Laat het weten!

Voor het komende seizoen staan de volgende catechese-uren gepland:
voor jongeren van 13 t/m 15 jaar: op dinsdagavond vanaf 18.45 uur - om de 14 dagen - start op 5 oktober;
voor jongeren van 16 t/m 18 jaar: op maandag vanaf 18.30 uur - iedere week - start op 4 oktober;
voor jongeren van 19 jaar en ouder: op dinsdag vanaf 19.30 uur - om de 14 dagen - start op 5 oktober.

De bijeenkomsten zijn in de Hoeksteen, dat is het gebouw naast de hervormde kerk. Je bent van harte welkom!

ds. Herman Offringa

Product van de maand Oktober

Het product van de maand voor Oktober is ; *Thee & Kaakjes / Koekjes*

De producten kunt u weer, zoals gebruikelijk, op elke zondag van de maand in de hal van de kerk neerzetten.

Mochten er nog vragen zijn kunt u zich altijd richten tot een van de diakenen.

Met vriendelijke groeten,
De diaconie



Afscheid Irenekerk

In de afgelopen jaren was ik als consulent betrokken bij het bestuur van de Protestantse Gemeente Irenekerk in Slikkerveer, want deze gemeente was te klein geworden om een eigen predikant te beroepen. Wel deed emerituspredikant ds. P. Taselaar heel veel werk in en om de gemeente, waaronder bijstand in het pastoraat. Nu heeft de kerkenraad van de Irenekerk met pijn in het hart moeten besluiten om op zondag 26 september een laatste kerkdienst te houden en ook zal de gemeente worden opgeheven. Het proces van sluiting en opheffing werd versneld toen duidelijk werd dat een substantieel deel van de financiën ontvreemd was, middelen die nodig zijn om de gemeente in stand te houden. Anders had de gemeente toch nog een aantal jaren kunnen blijven bestaan.

Samen met andere kerken Ridderkerk hebben wij op meerdere manieren met de Irenekerk samengewerkt, onder andere in de 40dagentijd. De Irenekerk was daarin altijd een kritische, maar ook creatieve en positieve gesprekspartner. Dankzij deze samenwerking heeft een grote groep gemeenteleden zich nu aangesloten bij de Protestantse Gemeente Levensbron in Ridderkerk. Van onze kant willen wij de leden van de Irenekerk alle goeds toewensen voor de toekomst, waarheen hun wegen ook zullen gaan.

*In Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.*
Lied 425

ds. G.H. Offringa

Contact met de predikant

Wie iets met mij wil bespreken, of pastorale zorgen of vragen wil delen, kan mij het beste even bellen. U kunt me ook een briefje of een e-mailbericht sturen.

Telefonisch ben ik het beste bereikbaar op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
t (0180) 397 773
m. 06 121 25 739
e g.h.offringa@xs4all.nl



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 1 september 2021.

De voorzitter opent de vergadering. Ds. Offringa leest uit Psalm 84, waarna de voorzitter voorgaat in gebed.

De notulen van 7 juli worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat het projecteren van de te zingen liederen incl. notenbalken ertoe kan leiden dat de tekst niet meer goed leesbaar is op de beamer. Idee is om aan de Levensbron (die dit al wel doen) te vragen om voor een dienst hun software te gebruiken en met noten erbij de liederen te projecteren en dan te evalueren.

De classis heeft gevraagd of er kerkenraadsleden bereid zijn de vacature van ouderling of ouderling-kerkrentmeester te vervullen. De heer J. de Koning is daarvoor beschikbaar.

Ds Offringa geeft een korte toelichting op zijn werkzaamheden. Hij heeft verschillende diensten gedaan. Ook heeft hij contact gehad met een aantal zieke gemeenteleden. Met de meeste gaat het naar omstandigheden redelijk tot goed, bij een enkeling is de situatie zorgelijk. Op 26 september a.s. vindt de laatste dienst plaats in de Irenekerk. Hij is daarbij als consulent aanwezig. Verder memoreert hij het jaarlijkse jaargesprek dat hij heeft gehad met enkele leden van de kerkenraad.

Het Heilig Avondmaal voor ouderen op zondagmiddag 29 augustus is niet doorgegaan wegens te veel afmeldingen. Aan de diaconie wordt gevraagd na te denken over andere mogelijkheden om voor gemeenteleden die niet naar de dienst kunnen komen toch het Heilig Avondmaal te kunnen vieren.

Geconstateerd is dat een aantal trouwe kerkgangers de zondagse diensten niet meer bezoeken. We missen hen. Om te achterhalen waarom ze er niet zijn zullen ze worden benaderd. Mogelijk kunnen er oplossingen worden geboden.

Dankbaar wordt gemeld dat Mw. M. Sintemaartensdijk bereid is gevonden het preekrooster te blijven invullen en dat mw. M. Steenepoorte- v.d. Burg de daarbij behorende wekelijkse administratieve taken op zich wil nemen

Vanwege Corona is er geen startweek georganiseerd. Wel zijn tijdens de startdienst van 5 september kaarten uitgedeeld met daarop het gebed/ lied 'Onze Vader verborgen'. Er zijn 100 kaarten extra gedrukt zodat deze ook uitgedeeld kunnen worden in de Levensbron.

Op 7 oktober staat een gezamenlijke kerkenraadsvergadering met de Levensbron gepland om o.a. te spreken over 'een veilige kerk', hoe verder met gezamenlijke diensten, andere samenwerkingsmogelijkheden, een gemeenteberaad en een informeel samenzijn van beider gemeenteleden. De Levensbron heeft van de Classis toestemming gekregen om voor de komende vier jaar voor 75% een predikant te beroepen. De profielschets voor de nieuwe predikant is klaar. In oktober komt er een advertentie en in november hoopt de beroepingscommissie te gaan 'horen' en staan de eerste gesprekken gepland. In verband met de sluiting van de Irenekerk hebben ruim 40 gemeenteleden daarvan zich laten overschrijven naar de Levensbron.

Afhankelijk van de uitkomsten van de persconferentie over de Coronamaatregelen op 20 september zal worden besloten welke verruimingsmogelijkheden er zijn.

Er wordt naar gestreefd om voor de kerst een geactualiseerd jaarboekje en ledenlijst te verspreiden onder de gemeenteleden.

Het privacyreglement op de website van de kerk zal eveneens worden geactualiseerd. O.a. zal worden vermeld dat de diensten live online uitgezonden worden. Hierdoor bestaat de kans dat gemeenteleden zichtbaar in beeld komen. Een bordje in de hal zal de kerkbezoekers daarop attenderen.

De vergadering wordt beëindigd met het lezen van het gedicht 'Blijf geloven in de toekomst', waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Ronald Visser, 2^e scriba

Jeugddienst in de Opstandingskerk

Zondag 3 oktober is het een bijzondere dag, want dan komt Carla Vis van PoppenenMeer naar de Opstandingskerk Rijsoord.

Carla is poppenspeler en verzorgt meerdere voorstellingen. Met heel veel humor brengt zij haar voorstelling *Inspecteur Hoezo Duikt Erin!* die geschikt is voor kinderen van alle leeftijden en volwassenen (ook van alle leeftijden!)

Inspecteur Hoezo Duikt erin! gaat over Koning Liefdevol die op reis gaat. Driekus moet samen met Carlijn op het paleis én de kluis passen. Daarin zit het belangrijkste boek van de wereld.

Wanneer Barones Nooitgenoeg erachter komt dat de koning weg is, ziet zij haar kans schoon. Als ze de kluis kraakt, zal ze pas echt genoeg hebben. Lukt het inspecteur Hoezo om de daders te vinden? En zal hij zélf een echte schat ontdekken?

Inspecteur Hoezo weet veel van geschiedenis en duikt in de verhalen van de Bijbel, die hij van de koning krijgt.

Dit is een leuke en verrassende voorstelling met belichting, muziek en geluidseffecten.



Waarschijnlijk ben je heel nieuwsgierig geworden hoe dat er allemaal aan toegaat.

Kom dan zondag 3 oktober naar de Opstandingskerk in Rijsoord aan de Rijkstraatweg 95-97, 2988 BB Ridderkerk

Het begint om 9:30 uur en duurt ongeveer een uur.

Aanmelden is verplicht.

Dit kan door een mailtje te sturen naar: aanmelden@opstandingskerkrijsoord.nl

Tot ziens!!!

Opbrengst Collectes

In de maand augustus is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde collectebonnen totaal € 986,62 ontvangen.
Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten:

01-08-2021	Diaconie	€ 198,91
	Onderhoud gebouwen	€ 143,22
	Eigen jeugdwerk	€ 55,68
15-08-2021	Diaconie	€ 143,95
	Onderhoud gebouwen	€ 103,65
	Eigen jeugdwerk	€ 40,28
29-08-2021	Diaconie	€ 150,47
	Onderhoud gebouwen	€ 108,35
	Eigen jeugdwerk	€ 42,11

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2021",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand oktober zal plaatsvinden op 28 oktober 2021.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK



Stand per 24 september 2021:

Door 142 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 69.571,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 45 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2021". Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

Gemiste collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "gemiste collectes".

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van "bestemd voor gemiste collectes".

Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvangen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen in die betreffende maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 - 14 toegepast.

Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals collecte kerk, collecte onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast!

Collectebonnen kunt u ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, giften bazaar, etc..
Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 21 augustus 2021 t/m 24 september 2021)

Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg	Wijkgeld Elisabeth	€ 25,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes september	€ 20,00
Via mw. G. Lodder	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor RATW	€ 10,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes september	€ 20,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor de voedselbank	€ 10,00
Via collectebonnen	voor de voedselbank	€ 10,00
Via collectebonnen	voor de voedselbank	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de diaconie	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de voedselbank	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Collecte zondag 3 oktober 2021 - bestemd voor Kerk en Israël**Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting**

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijk geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeente als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Verjaardagen

OKTOBER

8 oktober 1945

De heer J.J. de Koning
Waldijk 117
2988 AW Rijsoord

9 oktober 1937

De heer W. IJsselstein
Pruimendijk 87
2989AG Rijsoord

11 oktober 1935

Mevrouw M. Sinterniklaas-Vos
Rijksstraatweg 82
2988 BK Rijsoord

13 oktober 1940

Mevrouw G. Lodder
Kamerlingh Onnesstraat 35
2984EC Ridderkerk

14 oktober 1938

De heer K.P.Klootwijk
G.Flohilstraat 33,
2988 XE Rijsoord

26 oktober 1934

De heer CL. Bezemer
Rijksstraatweg 5b
2988 BA Rijsoord

27 oktober 1931

De heer D. de Jong
Meerkoetstraat 33
3334 SV Zwijndrecht

27 oktober 1941

Mevrouw H. Zoutewelle-Schoffmann
Rijksstraatweg 107
2988BB Rijsoord

Van harte gefeliciteerd!

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.



Nieuw beleid kerkdiensten vanaf 2 oktober

In de vergadering van 22 september jl. heeft de kerkenraad besloten om het beleid rondom kerkdiensten te versoepelen, mede naar aanleiding van de persconferentie van onze overheid. De volgende versoepelingen zullen worden doorgevoerd:

- U hoeft zich niet meer aan te melden
- Alle liederen kunnen naar hartenlust worden meegezongen
- Voor de zitplaatsen in het middenschip zal de 1,5 m. afstand worden losgelaten
- In de zijbeuken kunnen gemeenteleden plaatsnemen die zich nog onzeker voelen en graag de 1,5 m. afstand willen bewaren.
- Er staan nog wel coördinatoren bij de deur en in de kerk om u evt. plaats te wijzen
- We gaan weer binnen koffie drinken! Omdat de overheid voorschrijft dat er voor een ieder een zitplaats moet zijn gaan we achterin de kerk stoelen zetten in een grote kring. Daar kunt u, na het halen van koffie, plaatsnemen om koffie te drinken. Het is dus niet de bedoeling dat u staand de koffie drinkt! Op deze manier hopen we te voldoen aan de richtlijnen van onze overheid en toch met elkaar contact te hebben.

We zijn dankbaar dat het mogelijk is om beetje-bij beetje weer terug te gaan naar het oude normaal!!
Ellie Lagendijk

NBG Bijbelleesrooster oktober

vrijdag	1 oktober	Spreuken 14:15-24	Goed en kwaad
zaterdag	2 oktober	Spreuken 14:25-35	Positief en negatief
zondag	3 oktober	Johannes 8:1-11	Zandschrift
maandag	4 oktober	Johannes 8:12-20	Getuigenis
dinsdag	5 oktober	Johannes 8:21-36	Bevrijdende waarheid
woensdag	6 oktober	Johannes 8:37-47	Wie is je vader?
donderdag	7 oktober	Johannes 8:48-59	Wie heeft Abraham gezien?
vrijdag	8 oktober	Jesaja 28:1-13	Wartaal
zaterdag	9 oktober	Jesaja 28:14-22	Hoeksteen
zondag	10 oktober	Jesaja 28:23-29	Landbouwbeleid
maandag	11 oktober	Jesaja 29:1-8	Ariël uitgeschakeld
dinsdag	12 oktober	Jesaja 29:9-16	Gesloten boek
woensdag	13 oktober	Jesaja 29:17-24	Alles wordt anders
donderdag	14 oktober	Marcus 10:1-12	Huwelijkswet
vrijdag	15 oktober	Marcus 10:13-22	Kinderen van het koninkrijk
zaterdag	16 oktober	Marcus 10:23-31	Door het oog van een naald
zondag	17 oktober	Marcus 10:32-45	Dienen
maandag	18 oktober	Marcus 10:46-52	Weer zien
dinsdag	19 oktober	Efeziërs 5:21-33	Aanvaard elkaar
woensdag	20 oktober	Efeziërs 6:1-9	Opvoedkunde en arbeidstherapie
donderdag	21 oktober	Efeziërs 6:10-17	Heilsoldaat
vrijdag	22 oktober	Efeziërs 6:18-24	Waakzaam met gesloten ogen
zaterdag	23 oktober	Jesaja 30:1-11	Bondgenootschap
zondag	24 oktober	Jesaja 30:12-22	Vluchten kan niet meer
maandag	25 oktober	Jesaja 30:23-33	De HEER strijdt voor Israel
dinsdag	26 oktober	Jesaja 31:1-9	Waar komt mijn hulp vandaan?
woensdag	27 oktober	Jesaja 32:1-8	Verandering
donderdag	28 oktober	Johannes 9:1-12 S	chuldvraag
vrijdag	29 oktober	Johannes 9:13-23	(Voor)oordeel
zaterdag	30 oktober	Johannes 9:24-34	Wie is er nou blind?
zondag	31 oktober	Johannes 9:35-41	Ziende blind

Beste mensen!

Wat woon ik heerlijk aan de Kamerlingh Onnesstraat! Ik ben zo blij en dankbaar. Sommigen van u hebben het al gezien en wie het ook graag zou willen zien hoe ik nu woon; u/jij bent van harte welkom!

Tijdens mijn verhuisperiode en na de verhuizing heb ik ook veel meeleven gekregen door middel van hulp, kaarten, telefoon, mail, bloemetje, enz. Heel, heel hartelijk bedankt.

Lieve groet, Greet Lodder

Graag wil ik de mensen bedanken die de uitzendingen verzorgen vanuit de Opstandingskerk.

Wat maken jullie er iedere keer weer wat moois van. Door corona en andere persoonlijke belemmeringen is dit voor mij een hele goede oplossing.

Als ik naar andere uitzendingen kijk lijkt het wel of jullie professionals zijn. Petje af hoor, super!!!!

Met vriendelijke groeten
P.van Oorschot.



Lieve mensen,
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes, berichtjes en bloemen voor mijn 80e verjaardag.
Heel hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Nies Kroos

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

7 en 21 oktober

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!



Hartelijk bedankt!!!

Op 7 september jl. mocht ik de leeftijd van 85 jaar bereiken.
Ik werd verrast met vele telefoontjes, bloemen en kaarten!!!

Hartelijk dank daarvoor!

Met vriendelijke groeten,
Bep Bezemer

Hartelijk dank voor alle telefoontjes en felicitatie kaarten die ik mocht ontvangen voor mijn 80^e verjaardag.

Het was een feestelijk gezicht met alle kaarten op de kast.

Met vriendelijke groet,
Arie Bode

PCOB

Woensdag 29 september 2021 houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein.

De heer Nieboer presenteert een filmisch verslag over de Balkan.

Woensdag 27 oktober 2021 houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein

Dr. Arends houdt een inleiding over De geriatrie in het Maasstad ziekenhuis.

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.
Informatie over het lidmaatschap PCOB tel. 417660.

Bericht van het lunchcafé,

Op **donderdag 7 oktober** willen weer starten met het lunchcafé, aanvang 12.30 uur.

Bent u al in de Fontein i.v.m. de koffie-inloop dan kunt u natuurlijk blijven. Wij vragen u de ingang van de Fontein te gebruiken. Bent u nog nooit bij het lunchcafé geweest, dan dagen wij u uit eens te komen eten!

De kosten zijn €5,00 per persoon en gratis een heel gezellig samenzijn. U kunt zich opgeven tot uiterlijk maandag 4 oktober.

Lijkt het u wat, bel dan met mw. Marrie de Koning of Ria Bode, dan reserveren we een plaats aan tafel.

Een vriendelijke groet van Marrie (0180- 490146) en Ria (0180-426208).

**Dank jullie wel!!**

In Coronatijd hou je het rustig dachten wij!
Maar ons 50 jaar getrouwd zijn werd een verrassende dag: een videofilm met felicitaties, zó leuk.

De kaarten en telefoontjes en de vele presentjes....
Dank jullie wel!!!

Een dag om nooit te vergeten!

Groet van Wim en Nellie Belder



Het verhaal van Abbé Pierre (5-8-1912 † 22-1-2007) en stichting Emmaüs

“Abbé Pierre” was niet zijn echte naam, maar de schuilnaam die hij als verzetsstrijder in het maquis aannam. Henri Antoine Grouès, zoals hij eigenlijk heette, werd geboren op 5 augustus 1912 als zoon van een welgestelde zijdefabrikant uit Lyon. In 1930 werd hij lid van de capucijnenorde. Niet lang daarna verdeelde hij het geld dat hij van zijn vader had geërfd onder de armen.

Wegens longtuberculose moest hij het strenge kloosterleven na enkele jaren opgeven. Van 1945 tot 1951 was hij afgevaardigde in het Franse parlement.



Op een ochtendmorgen in 1947 hield een auto, getooid met de nationale driekleur, stil voor het leegstaande huis waar hij het oog op had laten vallen: ‘Maar het is een ruïne’, bromde de geestelijke, die tegelijk met een blondharige juffrouw uit de wagen stapte. ‘Op het makelaarsbureau vertelden ze toch, dat we niets anders konden verwachten’ zei ze.

Het verroeste hek was vernield door een omgevallen boom, doornstruiken en brandnetels overwoekerden de

gehele binnenplaats. Op die mistige herfstmorgen keek het arme veroordeelde bouw-
werk, dat vroeger een mooi herenhuis geweest was, met zijn gebarsten ogen zo erbar-
melijk op die twee bezoekers neer, dat de gelijke in de verleiding kwam even te lach-
en. Evenals tot de ontredderde mensen voelde hij zich aangetrokken tot de ellendi-
ge toestand van dit huis. Ja werkelijk, de vervallen woning, die men ging onttrekken
aan de verlatenheid, aan de langzame dood van dingen, die men niet meer gebruikt,
smeekte om nieuw leven, een nieuw bestaan, nieuwe bezieling. Vroeger... vroeger was
het een huis geweest vol comfort, vol plezier, waar verwanten, vrienden en geliefden
elkaar troffen. Bij de vijver in het park speelden toen kinderen, jonge meisjes zaten
in de schommel onder de hoge acacia-bomen, en op de mooie zomerzondagen ge-
bruikten dames in jurken met stroken er de thee en rookten de heren er een sigaar
alvorens in het paviljoen links van het binnenplein een partijtje biljard te gaan spe-
len. De sporen uit die tijd, de marmeren schoorsteen, de lambriseringen, deden den-
ken aan rustige, gelukkige uren, en zeker was de woning niet bedacht op het nieuwe
lot, op het soort van dienst, dat de blonde juffrouw en de kleine geestelijke, die met
moeite het kapotte hek forceerden op deze Ochtermorgen, haar zouden geven. Het
huis kon niet weten, dan een groep voddenrapers de volgers zouden zijn van de defti-
ge familie...

Dezelfde avond werd het huurcontract getekend.

Het eerste optreden van de huurder van de ruïne zonder hoop, stelde de nieuwsgierig-
heid van de burens niet teleur. Op een middag, tijdens de laatste mooie dagen van No-
vember, zagen ze hem boven op het dak van het huis zitten: een mager mannetje met
zwarte baard, in hemdsmouwen en grof linnen broek; met de ene hand hield hij zich
vast aan de leien, met de andere maakte hij de dakgoten schoon, die vol bladeren za-
ten. Een man, die zeker heel anders was, dan men zich gewoonlijk een kamerlid of
een pastoor voorstelt. Van toen af aan kon men het aan de hamerslagen horen, wan-
neer hij uit Parijs teruggekomen, zijn toog had uitgetrokken, de zorgen van volksver-
tegenwoordiger van zich had afgezet, om enkel iemand te zijn die zijn huis repareert.

En alles is aan het rollen gekomen, zal de pater zeggen, omdat het huis te groot was...
Hij had genoeg aan een studeerkamer en een hoekje om te slapen. Maar hoeveel kam-
ers blijven er niet leegstaan, terwijl massa's mensen het minimum aan overdekte
ruimte, nodig om menswaardig te leven, moeten missen! Natuurlijk heeft hij niet in-
eens in de gaten, dat dit huis, juist omdat het zo groot is, als lokkooi zal dienen voor
de talrijke noden der daklozen uit de omgeving. Die eerste dag denkt hij er alleen
over van dit buitenkansje ook het gezin van een vriend te laten profiteren, een lid van
de Conseil de la République, die ook op zoek is naar een woning.

In 1949 verwelkomde hij jongeren en kansarmen in het grote huis in het Parijse Neuilly-Plaisance. Het huis kreeg de naam Emmaüs. Het avontuur van de Compagnons d-Emmaüs was begonnen.

Om in het levensonderhoud te voorzien van de steeds grotere groep bewoners kwam men op het idee om gebruikte artikelen op te halen in de rijke buurten van Parijs. Toen dit niet genoeg opleverde ontstond het plan om op de afvalbergen naar waardevolle spullen te zoeken, deze in de werkplaats weer op te knappen en vanuit het huis te verkopen. Dit heeft hen de titel 'De voddenrapers van Emmaüs' opgeleverd. Iedereen moest meehelpen... om in Emmaüs te wonen moest er gewerkt worden.



Toen in de strenge winter van 1953/54 in de arme voorsteden en wijken van Parijs en onder de bruggen over de Seine meer dan negentig daklozen doodvroren, begon de Abbé Pierre, een campagne. Via de antennes van de Franse omroep Radio Luxembourg doet hij op 1 februari 1954 de volgende dramatische oproep: "Goede Vrienden, kom ons te hulp ... Deze nacht, rond drie uur, is een vrouw doodgevroren op het trottoir van de Boulevard Sébastopol. Op haar borst hield ze het bevel geklemd waarmee men haar eergisteren had uitgewezen... Iedere nacht liggen meer dan tweeduizend mensen in de vrieskou ineengedoken op straat, zonder dak, zonder brood, meer dan één is bijna naakt ...

Luister naar mij: in drie uur tijd werden de twee eerste opvangcentra opgericht: één in een tent aan de voet van het Pantheon, rue de la Montagne Sainte Geneviève, een ander in Courbevoie. Ze zijn nu al overvol en er moeten er overal komen. Vanavond nog moeten er in elke stad van Frankrijk, in elke wijk van Parijs aanplakbiljetten opgehangen worden aan de lantaarnpalen die de nacht verlichten, aan de deuren van huizen waar dekens, stro, soep te verkrijgen zijn; aanplakbiljetten waarop men onder het opschrift "broederlijk hulpcentrum" de volgende eenvoudige woorden kan lezen: "Jij die nood lijdt, jij, wie je ook bent, kom binnen, rust uit, eet, vat opnieuw moed want hier heeft men je lief..."



De volgende dag blokletterde de pers: "Nationale Opstand van Goedheid". De oproep van de Abbé Pierre bracht meer dan een miljard francs en een grote hoeveelheid hulpgoederen op. De staat ondersteunde zijn spontane actie door ziekenhuizen, politiebureaus en metrostations voor de daklozen open te stellen.

Vanaf dat moment werd de Abbé Pierre een symbool van hoop en solidariteit en kregen de armsten een stem. Toch bleef hij trouw en in alle bescheidenheid zijn werk doen in de voorsteden van Parijs. In 1984 richtte hij samen met Coluche, de Franse komiek, papenvreter en stichter van de "Restos du Coeur" en nog andere hulporganisaties een "levensmiddelenbank" op in Parijs. Momenteel worden er per dag 5000 à 7000 warme maaltijden verstrekt.

Tot op het einde van zijn leven bleef de monnik zich ondanks zijn hoge leeftijd en zwakke gezondheid inzetten voor de nieuwe armen, de rechtelozen, de outcasts van de rijke westerse samenleving.



EMMAUS

INTERNATIONAL

ACTIVISTS FOR CHANGE

'Wat heeft dit verhaal met ons land te maken', zult u zich wellicht afvragen.

Welnu, net over de Moerdijkbrug, aan de Kloosterweg in het dorpje Langeweg is in het oude klooster één van de veertien!! Nederlandse vestigingen van de Stichting Emmaüs gevestigd.

Tot op de dag van vandaag worden daar gebruikte spullen uitgestald en verkocht en wordt onderdak verleend aan hen die geen woon- of verblijfplaats hebben. Allereerst is er een kleine intieme kapel met brandende kaarsen en mooie gedichten, daarnaast de kloosterkerk waar het meubilair verkocht wordt. De vroegere kleine woninkjes van het project zijn omgetoverd tot winkeltjes waar oneindige rijen boeken staan of mooi glaswerk. Ook is er een gezellig terras in de binnentuin waar van koffie of thee met vers appelgebak genoten kan worden. Een mooie moestuin met kassen met tomaten en paprika's completeert het geheel.

Indrukwekkend!!!

Meer info over dit bijzondere fenomeen is te vinden op de website van de stichting: <https://emmaus.nl/over-emmaus/>

Ellie Lagendijk

Wisseling van de wacht

Zondag 22 september was een feestelijke dag. We mochten vier nieuwe ambtsdragers in het ambt bevestigen: Martha Verveer als Scriba, Elselien van Gameren als wijkouderling, Jantine Harmsen en Dick Alblas als diaken. Ook mochten we Pauly Bestebreurtje verwelkomen als nieuwe pastoraal werker. We zijn dankbaar dat deze vijf gemeenteleden van harte 'ja' hebben gezegd tegen het verzoek om (weer) actief werkzaam te zijn in onze gemeente.

Dit betekent ook dat we 'ambtelijk' afscheid hebben genomen van Willem Otte, Nico Baars en Cees Op den Brouw als diaken en van Caroline Bode als scriba. We zijn hen heel veel dank verschuldigd voor het vele werk dat ze voor onze gemeente hebben gedaan. Op de kerkenraadsvergadering van 22 september zijn ze, ook namens u, in de bloemetjes gezet. Wilma Barnard nam afscheid als pastoraal werker. Ook zij heeft namens ons veel bezoekwerk verricht.

Dan zijn er nog ambtsdragers en pastoraal werkers die hun termijn met 1 jaar hebben verlengd! Ook hen zijn wij veel dank verschuldigd!

Nogmaals dank aan allen en hartelijk welkom aan de nieuwe garde!

We wensen jullie veel plezier en voldoening bij het mooie werk voor onze gemeente!

Ellie Lagendijk

Meer doen met minder inkomen

(brochure Gemeente Ridderkerk)

Je ziet het niet maar ze zijn er wel, mensen die de eindjes maar nauwelijks of zelfs niet aan elkaar kunnen knopen. Zeker in een land als Nederland of bij ons in Rijsoord kan je het jezelf maar moeilijk voorstellen. De mensen lopen er immers niet mee te koop uit schaamte.

Toch kan er in veel gevallen hulp worden geboden. De gemeente heeft een brochure uitgegeven waarin informatie wordt gegeven over geld, activiteiten, vrijwilligerswerk en handige adressen voor inwoners met een laag inkomen.

Zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden voor een individuele inkomenstoelage, woontoeslag of studietoelage. Naast toeslagen kunt u eventueel ook in aanmerking komen voor de zogenaamde Meedoen-pas. Dit is een pas voor mensen met een laag inkomen om leuke dingen te doen zoals lid worden van een club, of van de bibliotheek. Dingen die voor een hoop mensen als vanzelfsprekend zijn maar voor sommige mensen en gezinnen een hap uit hun wekelijkse budget is.

Naast toeslagen en financiële hulp kunt u bij de gemeente ook terecht als het niet lukt om rekeningen te betalen. Hierbij kan een schuldhulpmaatje dankbaar van pas komen. Voor het aanvragen van welke vorm van steun ook, dienen er formulieren te worden ingevuld. Dit is niet altijd even duidelijk en makkelijk. Ook hiervoor kan er hulp geboden worden.

Als je ouder wordt, wordt je inkomen ook vaak anders en de dagelijkse boodschappen worden ook duurder. Van senioren wordt in de huidige maatschappij steeds meer verwacht dat zij dingen ook zelf regelen. Soms lukt dat maar soms ook niet in deze digitale maatschappij. Ook hiervoor kunt u hulp vragen, bijvoorbeeld hoe om te gaan met een computer of tablet.

Dit is dan nog maar een kleine greep uit de hulp die geboden kan worden. De brochure geeft een duidelijk overzicht over de regelingen waar men gebruik van kan maken.

Een beknopt overzicht van de verschillende regelingen;

- Aanvragen van toeslagen
- Hulp bij invullen van formulieren
- Hulp voor kleine klusjes
- Kledingbank, fietsenbank, voedselbank
- Advies voor senioren
- Digitale ondersteuning (hulp bij PC of Tablet)
- Automaatje (vervoersservice van de ANWB)

Naast het feit dat de gemeente een bron van hulpdiensten is, willen wij als diaconie ook hulp bieden waar en wanneer dat mogelijk en noodzakelijk is.

Mocht u met vragen zitten of verdere informatie willen hebben kunt altijd met ons contact opnemen. En vanzelfsprekend zal deze informatie uiterst vertrouwelijk worden behandeld.

Uw Diaconie

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 367ste zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 17 oktober a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst. Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl. Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Wijziging in de Preekvoorziening

Al heel veel jaren verzorgt Marja Sintemaartensdijk, bijgestaan door Bas, de preekvoorziening voor onze kerk. Dit betekent dat ze al ruim een jaar van tevoren proberen voor iedere zondag van een kalenderjaar een fijne voorganger op de kansel te krijgen. Dit valt heus niet altijd mee!!! Favoriete predikanten zijn altijd heel druk!

Kort voor de betreffende zondag gaat er een email naar de dienstdoende voorganger. Hierop staat vermeld de liturgie zoals die bij ons gewoon is en andere bijzonderheden, zoals welke organist er is en hoe de betaling tot stand komt. De liederenkeuze van de predikant wordt weer met iedereen gecommuniceerd om de dienst in goede orde te laten verlopen. Op zondagmorgen staan ze dan beiden de (gast) predikant in de kerkenraadskamer op te wachten om hem/haar van harte welkom te heten.

Mede door de komende verhuizing en het oppassen op de kleindochter vond Marja het tijd om het stokje door te geven. Dit bleek echter niet zo gemakkelijk. Het is een heel verantwoordelijke taak en ook de omgang met de computer moet wel dik in orde zijn.

Gelukkig is er een oplossing gevonden in de persoon van Marinka Steenpoorte. Zij is bereid gevonden om de communicatie met de voorganger en de overige belanghebbenden voor de betreffende zondag op zich te nemen en Marja heeft aangegeven nog wel het jaarrooster te willen blijven vullen!!! Fantastisch!!!

Marja en Marinka, heel veel dank hiervoor!! We kunnen weer met een gerust hart de toekomst in voor wat betreft de invulling van de voorgangers!!!

Ellie Lagendijk



Vertrouwd en nieuw

Na de oude Statenvertaling (afgekort met de letters SV), en de Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951 (afgekort als NBG), kregen we in 2004 een Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Deze Bijbelvertalingen zijn bedoeld voor het gebruik in de eredienst, als kanselbijbel dus. In de afgelopen jaren heeft het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap gewerkt aan verbetering van de NBV. Het resultaat wordt deze maand gepresenteerd als de NBV21. De vertaling is door vertaalwetenschappers doorgespit en bijgewerkt, up-to-date gemaakt, maar er was ook inbreng van lezers. In de NBV uit 2004 maakte men de opvallende keuze om de persoonlijke voornaamwoorden die naar God, Jezus en de heilige Geest verwijzen met een kleine letter te schrijven. In de NBV21 staan deze woorden met een hoofdletter geschreven. Het Bijbelgenootschap schrijft dat in deze nieuwe editie het goede van de NBV wordt gecombineerd met alles wat er nog beter kon. De NBV21 voelt dus zowel vertrouwd en is toch ook als nieuw.



Het is altijd de vraag wat de introductie van een nieuwe Bijbelvertaling in de eredienst doet. Wie tijdens een kerkdienst de schriftlezingen meeleest uit een andere vertaling, die zal kleine of grote verschillen horen. Sommige kerkgangers doen dat bewust, om hun gehoor te oefenen. Zo las mijn leraar Nieuwtestamentisch-Grieks op zondagen de evangelielezingen mee vanuit zijn Griekse bijbeluitgave! Hij luisterde dan of de predikant, of lector de klemtonen wel goed legde. Dat gaat wel ver. Voor ons is het de vraag, of de synode van onze kerk de NBV21 als kanselbijbel zal vaststellen. Ik denk dat deze "nieuwe" Bijbel toch vooral een kritische toets voor de lezer zal zijn. Voorgangers kunnen af en toe iets delen van de winst die een nieuwe vertaling altijd met zich meebrengt.

ds. Herman Offringa



POST UIT RWANDA

Kayonza, 8 september 2021

Lieve broeders en zusters van Rijsoord,

Hallo,

Lieve broeders en zuster in onze redder Jezus Christus, wij christenen van de gemeente Kayonza groeten u in de naam van onze Hemelse Vader. Glorie aan de Heer!

We hebben het als een zegen ervaren een brief van u te ontvangen, om te weten wat u bezig houdt. Even over ons: Zelfs al is het COVID 19 virus hier, we zien toch altijd de Hand van God die met ons werkt. Alle twaalf maanden en drie weken vanaf 14 maart 2020 konden we, door het virus, onze kerk niet in, maar nu danken we de Heer, want 30% van de gelovigen kunnen nu op zondag de diensten bijwonen.

We hebben iedere zondag drie diensten zodat iedereen in de gelegenheid gesteld wordt om de kerk te bezoeken.

We bidden dat God de wereld dat blijven helpen om al het lijden dat veroorzaakt wordt door COVID 19 te overwinnen, zodat we ons dagelijks leven weer op kunnen pakken. Onze Heer kan dat! Zie Efeze 3:20.

We waarderen zeer onze vriendschap met u en we hopen eens gemeenteleden van Rijsoord te mogen ontmoeten.

Moge de zegen van de Heer zijn met u en voor altijd!

Kayonza Parish

Alexis Uwimana



De zomer is alweer voorbij, een natte tijd breekt aan
het warme weer maakt de weg vrij, het najaar komt er aan

De herfst met al zijn kleurenpracht,
maar ook met storm en regen
de zon neemt heel snel af in kracht, en komt de wolken tegen

De tijd zo somber, vol gemis, maar laat ons niet vergeten
dat deze tijd heel prachtig is en dat moet ieder weten

Ga erop uit en ja, geniet van de veelheid van kleuren
en nee sluit nu je ogen niet, snuif op die herfstige geuren





**Theologische vorming
Geïnteresseerden Rotterdam**

Werving en Publiciteit :
M. Bezemer-Rietveld
Constantijn Huygenslaan 209
3351 XB PAPENDRECHT
e-mail : tvgrotterdam@online.nl

Voor de leerzame en boeiende korte cursussen van de TVG Rotterdam voor het cursusjaar 2021-2022 is de inschrijving geopend.

Er wordt klassikaal les gegeven, coronaproof en goed geventileerd, in één van de zalen van de Alexanderkerk in Rotterdam, Springerstraat 340, of De Hoeksteen in Capelle aan den IJssel, Rivierweg 15. De locatie hangt af van het aantal deelnemers.

De korte cursussen, meestal drie ochtenden, zijn heel actueel in deze tijd.

Zij worden gegeven op dinsdagochtenden van 10.00 - 12.30 uur.

De volgende cursussen staan op het programma:

Onderwerp	Docent	Data
Erasmus als dwarsdenker	dr. Jan de Bas	28 september / 5 en 12 oktober 2021
Gewenst levenseinde	drs. Renske Oldenboom	2, 9 en 16 november 2021
Daniël	drs. Adri van der Wal	11, 18 en 25 januari 2022
Meister Eckhart	drs. Hermie Hummel	15 en 22 februari 2022
Rabbijnse midrasj "Mijn God, mijn God, waarom hebt Ge mij verlaten (Psalm 22)	drs. Elsebeth Schorer	15, 22 en 29 maart 2022
Het milieu en de verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties	drs. Renske Oldenboom	5, 12 en 19 april 2022

Hebt U zich inmiddels voor 1 of meerdere cursussen aangemeld, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.

Voor vragen/antwoorden bellen met mw M. Koole-Godeschalk, voorzitter TVG Rotterdam, 0167-536671, of per mail naar mw M. Bezemer-Rietveld, tvgrotterdam@online.nl.

Bezoekt u onze website www.tvgrotterdam.nl. Daar vindt u veel meer informatie en het aanmeldingsformulier voor zowel de driejarige basiscursus als voor de korte cursussen. Tevens vindt u daar enkele leerzame artikelen.

We hopen op veel deelnemers aan onze cursussen!

Collecte zondag 10 oktober 2021 - bestemd Jeugdwerk Protestantse Kerk

Geloofsoopvoeding door ouders en kerk samen

Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsoopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsoopvoeding. Bedankt voor uw bijdrage!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk



Ronde Tafel Gesprekken

Rita Stok en Ds. Marius Braamse organiseren twee bijeenkomsten in het kader van Ronde Tafel Gesprekken. Beide avonden zijn onafhankelijk van elkaar te bezoeken.

28 september (dinsdag) gaan we met elkaar in gesprek over hoe we tegen God aankijken. Dat is een moeilijke vraag, vandaar dat ik een hulpmiddel heb ontwikkeld in de vorm van kaartjes (veel kaartjes) met daarop woorden die we kunnen associëren met onze kijk op God. Tijdens het Ronde Tafel Gesprek over het goede leven kwam het natuurlijk ook al ter sprake, meestal tussen de regels door. Misschien gaat het trouwens ook wel vooral om hoe we God *voelen*. Want geloven doen we niet zozeer met ons hoofd, maar vooral met ons hart. En omdat de manier waarop we iets van God belevan voor iedereen anders is, zal dat ook vast een boeiende uitwisseling worden.

11 oktober, dat is een maandag, gaan we met elkaar in gesprek over bidden. Daar gaan we aan de hand van gespreksvragen met elkaar mee aan de slag. Dat ligt ook voor iedereen anders. Niet iedere gelovige 'doet het' en er zijn mensen die nergens aan zeggen te doen, die juist weer wel af en toe bidden. En als we het al doen, doen we het allemaal op onze eigen manier; met woorden, zonder woorden, formulier gebeden, en ga zo nog maar even door. Genoeg stof voor een mooi gesprek.

Beide avonden beginnen om 19:30 uur en vinden plaats in De Levensbron. Elke avond blijft de groep beperkt tot 8 à 10 deelnemers om de vertrouwelijkheid van het gesprek te kunnen behouden.

Aanmelden kan bij Rita Stok, rita.stok@gmail.com of 06-53750608.

Graag tot dan,
Rita Stok
ds. Marius Braamse

Pastoraat bij levenseinde en rouwverwerking

In SARI verband willen we komend seizoen met elkaar nadenken over pastoraat bij een komend levenseinde en de verwerking van verlies van een dierbare.

Op zondag 14 november a.s. om 15.30 uur zal er in de Opstandingskerk een bijeenkomst worden gehouden over Pastoraat bij levenseinde. De middag zal worden geleid door Marinus van den Berg. Dhr. Van den Berg is priester, was verpleeghuispastor en is actief als spreker en publicist over thema's als afscheid, rouw en verlies en zorg. Hij heeft tientallen boeken gepubliceerd en is spreker op lezingen en symposiums.

Op dinsdag 25 januari, om 19.30 uur, wordt in Bolnes een lezing-met-gesprek verzorgd over het levenseinde door Anne Mieke van Oost - Reiber, ouderenpastor in de Levensbron, en Jan Huisman, oud-huisarts. Nadere informatie volgt later in de kerkbladen.

Ds. Offringa gaat samen met Annemieke van Oosten een cyclus organiseren rondom het boek 'Verdriet is een werkwoord' van Margriet van der Kooi. De ochtenden worden gehouden in de Levensbron, elke 2 weken 's ochtends tussen 10 en half 12, vanaf januari.

Gemeenteopbouw -en Toerusting

ONTMOETEN

*is meer dan iemand tegen komen
of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.*

*Ontmoeten heeft iets
van verwondering en herkenning.
De ander is antwoord op de vraag
op iets in jou.*

*Een echte ontmoeting raakt je.
Ze vraagt openheid van jou.
Niet dat je alles moet zeggen
tegen de ander,
maar wel dat die ander
jou iets mag zeggen of vragen.*

*Ontmoeten is de ander
binnenlaten in het huis van jezelf
met het risico
dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis,
dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar bent
en soms gewoon anderen napraat.*

*Iemand ontmoeten is
iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je de ander
zo diep laat binnendringen
kun je van een ontmoeting spreken.*

Een echte ontmoeting laat sporen na....

