

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, bij de diensten, zieken(t)huis	2-4
Beroeping naar Zeeland, Contact met predikant	5
Kort verslag Kerkenraadsvergadering, giften, Opbrengst collecten, Pastorale zorg in de laatste levensfase.	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, Bijbelleesrooster	8,9
Bedankjes, Inloopochtenden, 30+ club, PCOB, Lunchcafé	10,11
VVB, Kerkbalans, Deurcollecte november, product v.d.maand	
Zondagavondzang Bethelkerk	12,13
Collectebonnen: iets voor u? Solidariteitskas	14,15
Giften, gedicht bij Dankstond	16
Overdenking Ds. Anja Matser, In het licht van Herdenken in Bolnes.	17-19
(Concert)agenda.	20

Van uw voorzitter

Alhoewel het Corona virus nog niet onder controle is, zijn we, dankzij de hoge vaccinatiegraad toch weer in staat 'normale' kerkdiensten te houden. Wat hebben we het gemist! Op pagina 20 vindt u zelfs weer een agenda met geplande activiteiten.

Er gebeurt veel in onze gemeente. Zo is onlangs het beleidsplan van onze kerk aangepast aan de tegenwoordige tijd. U kunt het nieuwe plan vinden op de website van de kerk onder 'Visiestuk'. Ook zullen we zorgen dat er geprinte exemplaren op de plank in de hal van de kerk liggen. Binnenkort zult u een uitnodiging ontvangen voor een gemeentebijeenkomst op 7 november, aansluitend aan de morgendienst. We willen dan graag als kerkenraad het beleidsplan met u bespreken.

De besprekingen met de Levensbron zijn in volle gang. In januari gaan we graag, na een gezamenlijke dienst, met u als gemeente, samen met de gemeente van de Levensbron, in gesprek over de voortgang en de plannen voor de toekomst.

Op zondag 24 oktober heeft Ds. Offringa bekend gemaakt dat hij onze gemeente gaat verlaten. Hij gaat, samen met zijn vrouw, een nieuwe toekomst tegemoet in Zeeland. Begin januari nemen we afscheid van hem. Volgende maand hoort u hier meer over. We gaan ons als kerkenraad beraden welke stappen er ondernomen moeten worden en gaan graag met u als gemeente hierover in gesprek.

Eind november is het Eeuwigheidszondag. Vanaf pagina 17 vindt u een mooie overdenking van Ds. Anja Matser over deze bijzondere zondag.

Verder wil ik u nog de bijeenkomst met Marinus Van de Berg van harte aanbevelen!

Veel genoegen bij het lezen van deze editie van uw vertrouwde kerkblad!

Ellie Lagendijk

**Stencilen:**

maandag 22 november
Jan Monteban

**Bundelen:**

woensdag 24 november
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor december
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 19 november bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%–36%–14%

Woensdag 3 november 2021

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Organist : Rene Barnard
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Dankstondcollecte Kerk
2e Dankstondcollecte Diaconie

Zondag 7 november 2021—RWANDAZONDAG

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Organist : Jacob van Nes
Chauffeurs : A. Bode en A.C. Alblas
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Dankstondcollecte Kerk
2e Dankstondcollecte Diaconie

Zondag 14 november 2021

09.30 uur : Ds. G.R.P. van de Wetering, Slikkerveer
Church4you : Pauline en Mirjam
Organist : Matthijs Op den Brouw
Chauffeurs : B. Sintemaartensdijk en C. Ijsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Zondag 21 november 2021 —Eeuwigheidszondag

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Organist : Rene Barnard
Chauffeurs : C.J. Op den Brouw en Cl. Bezemer
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Zondag 28 november 2021—1e Advent—m.m.v. Sursum Corda

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Organist : geen
Chauffeurs : D.W. Alblas en H. Bestebreurtje
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Bij de diensten

Op 31 oktober ging de klok op wintertijd. We hebben dan de eerste herfststorm al achter de rug, met een heuse windhoos in Barendrecht. Aan het einde van de maand november sluiten we het kerkelijk jaar af en begint ook de periode van de Advent, de voorbereiding op het Kerstfeest. Zo geven we in de komende maand vorm aan ons gedeelde christelijke geloof, dat er een einde is én een nieuw begin.

De kerkdiensten verlopen zo zachtjes weer volgens de gebruikelijke orde, en dat is fijn. We geven elkaar voldoende ruimte en kunnen daarom ook weer samen zingen. Voorzichtigheid blijft wel geboden. Hoe zal het allemaal verder gaan?

Op woensdagavond 3 november willen we danken voor de opbrengst van het land, voor alle werk dat wij mogen doen, voor heel ons leven. De Raad van Kerken in Nederland reikt materiaal aan onder de titel 'Van crisisjaar naar Jubeljaar'. Dat lijkt mij een mooi thema voor de Dankdag.

Onlangs las ik in Exodus 6, 2 - 8 over het Jubeljaar. Ik heb daar al wat onderzoek naar gedaan. De dankstond in onze kerk begint om 19.30 uur en heeft de vorm van een avondgebed.

Op zondagmorgen 7 november vieren wij onze verbondenheid met onze broeders en zusters in Rwanda, in de regio Remera en voor ons dan met name in de partnergemeenten van Runda en Kayonza.

Ook Afrika leed en lijdt onder de coronapandemie. Met een gezamenlijke inspanning van onze kerken die meedoen met de Uitwisseling konden we voedselhulp bieden. In deze dienst willen we ook ons geloof delen, ons vertrouwen in de Heer. Ons thema dit jaar is: *Jezus Christus, onze hogepriester en herder*. Deze bijzondere woorden komen uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 9 vers 11.

De werkgroepen van deelnemende kerken, in Rwanda en in Nederland, kregen een schets voor de Uitwisselingsdienst toegestuurd. De voorgangers zullen de aangegeven bijbelteksten wel lezen, dat is nu eenmaal de gedachte van een gezamenlijke dienst, maar zij zijn daarbij uiteraard vrij om aspecten te belichten en uit te leggen.

Op zondag 14 november ontvangen we ds. G.R.P. van de Wetering uit Slikkerveer als onze voorganger. Hij is predikant in de Christus is Koningkerk. Enkele jaren geleden deed hij intrede in Ridderkerk, de tijd vliegt.

Bij mijn weten is dit de eerste keer dat hij in de Opstandingskerk zal voorgaan. Van harte welkom!

Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag van de Voleinding of Eeuwigheidszondag. Ook in onze gemeente willen we de namen noemen van hen die ons in de afgelopen periode ontvallen zijn.

Vorig jaar konden we door de coronapandemie geen gedachteniskaarsen uitgeven. We wilden dat vooral samen doen, vanuit een kerkdienst. Het is nog even afwachten hoe we deze bijzondere dienst dit jaar kunnen vormgeven. Voordeel is dat we de dienst wel online kunnen uitzenden en er dus meer mensen kunnen meeleven.

Iets over de lezing van deze zondag: in deze tijd van het jaar viert de synagoge het feest van de tempelvernieuwing, *Chanoeka* genaamd. Het is tegelijk een lichtfeest, een mooi thema om bij aan te sluiten.



Het leesrooster suggereert het slot van Johannes 10, over Jezus in de tempel. Collega ds. Joost Schelling, van de Kruiskerk in Woerden, schreef een Credo bij Johannes 10, 31 - 42, in wisselspraak:

- Vg.: Met heel uw kerk belijden wij
Gem.: dat wij zijn gemaakt naar Gods beeld,
geliefd door Christus en gezondend door de Geest.
- Vg.: Met hen die geloven in de Naam van de Ene belijden wij
Gem.: dat wij niet de eerste steen zullen oppakken
om de waarheid te verdedigen,
maar haar door onze daden
aan de wereld zullen tonen.
- Vg.: Met mensen van overal belijden wij
Gem.: Gods goedheid in het hart van de mensheid,
die dieper in ons hart geplaatst is
dan alles wat verkeerd is.
- Vg.: Met alle schepselen vierden wij
Gem.: het wonder van het nieuwe leven,
de schepping die zich voor ons opent
en de scheppende kracht van Gods Geest
die heelt, verzorgt en troost
waar tranen overvloedig stroomden.

Op 28 november is het de eerste Adventszondag. De komende zondagen richten we ons op de viering van het Kerstfeest. In de kerk steken we elke zondag een Adventskaars aan. De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. Er is ook weer een symbolische bloemschikking: fijn dat de bloemengroep dit wil verzorgen!

Op deze dag verwelkomen we als vanouds het fanfareorkest van Sursum Corda. In het nieuwe jaar zal het evangelie van Lucas ons gaan begeleiden. Op deze zondag staat de lezing uit Lucas 1, 5 - 25 centraal, over Zacharia en Elisabeth. Ds. Martin de Geus schreef erover, toen we in het voorjaar van 2020 geen kerkdiensten meer konden houden, niet zingen, niet spreken, onze stem verstomde, net als Zacharia. Pas na de geboorte van zijn zoon Johannes kan Zacharia weer spreken. Een nieuwe tijd, een nieuwe taal, er gloort weer hoop!

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

Van onze zieken en herstellenden noemen wij op deze plaats dhr. W. (Wout) Bestebreurtje. Bij het schoonmaken van de aanbouw van zijn huis viel hij van het platte dak. Bij de val liep hij enkele botbreuken op, en een fikse hoofdwond. Na operatie en voldoende rust mocht hij kwam hij al gauw weer thuis. Hij knapt gelukkig goed op en maakt, samen met zijn vrouw een dagelijks klein ommetje.

Van de gemeenteleden die elders verzorgd worden noem ik hier:

- dhr. T. (Teun) Groenendijk verblijft in het Cadenza Centrum (kamer 11) van verzorgingshuis Antonius Binnenweg, Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GC Rotterdam.

- mw. S.A. (Sjanie) Leentvaar-Bestebreurtje is goed op haar plek in verzorgingshuis Reyerheem in Ridderkerk (2e etage - kamer 33).

-dhr. P. (Piet) van der Burg verhuisde tijdelijk naar De Wende, Vaasahof 75, 3067 DX Rotterdam.

Wij leven mee met andere zieken en herstellenden in onze gemeente, ook zij die we hier niet met name noemen. Een doorgemaakte corona-infectie laat soms sporen na. Andere gemeenteleden ondergaan onderzoeken zoals scans, maar die leiden nog niet altijd direct tot een operatie. Dat is niet allemaal eenvoudig. Laten wij elkaar versterken in het geloof dat wij onze weg niet alleen gaan, dat we onze zorgen met elkaar delen, en dat God ons bidden hoort.

ds. G.H. Offringa

Beroeping naar Zeeland

Op dinsdag 12 oktober jl. deed het samenwerkingsverband van enkele kleinere gemeenten in de zogenoemde "Zak van Zuid-Beveland" een beroep om mij om hun nieuwe herder te worden. Er waren enkele wederzijdse kennismakingen aan vooraf gegaan, sommigen onder u hadden dat al opgemerkt.

Maar goed, ik moest daar natuurlijk zelf, in overleg met mijn partner Evelien, nog wel een besluit over nemen.

Op donderdag 21 oktober heb ik het beroep formeel aangenomen. De Classis Delta wordt nu gevraagd om deze aanstelling te bevestigen (approbatie heet dat in kerktaal). Als alles verloopt zoals wij dat menselijkerwijs kunnen bedenken, dan kan de overstap begin volgend jaar plaatsvinden.

Maar eerst is er hier nog voldoende werk te doen, gaan wij nog het Kerstfeest vieren en Oud en Nieuw.

Met een hartelijke groet, ook namens Evelien,

ds. Herman Offringa

De bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied'reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien

Toon Hermans



Contact met de predikant

Wie iets met mij wil bespreken, of pastorale zorgen of vragen wil delen, kan mij het beste even bellen. U kunt me ook een briefje of een e-mailbericht sturen. Telefonisch ben ik het beste bereikbaar op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
t (0180) 397 773
m. 06 121 25 739
e g.h.offringa@xs4all.nl



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 22 september 2021.

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen, waaronder enkele nieuwe ambtsdragers, welkom. Ze leest 1 Cor. 12 waarna ze voorgaat in gebed.

De notulen van 1 september 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. Na het vaststellen van de notulen wordt kort stilgestaan bij de wisseling van de ambtsdragers. Gelukkig zijn er nieuwe ambtsdragers gevonden zodat de ambtsdragers die, soms al lang, aan het eind van hun ambtstermijn zijn, hun taken kunnen overdragen. De voorzitter bedankt de vertrekkende ambtsdragers namens de kerkenraad voor het vele werk dat zij gedaan hebben en overhandigt hen een aardigheidje. Zij verlaten hierna de vergadering. Na hun vertrek bespreekt de kerkenraad de verdeling van de taken voor het komende jaar. Inmiddels heeft ook het pastorale team afscheid genomen van de pastorale medewerkers die aan het einde van hun termijn waren gekomen. Ook deze zeer ijverige gemeenteleden zijn van harte bedankt voor hun inzet voor het bezoekwerk en voor de gemeente.

Zoals in iedere kerkenraadsvergadering geeft Ds. Offringa een korte toelichting op zijn werkzaamheden. Hij heeft enkele kerkdiensten verzorgd en gesprekken gevoerd met pastoraal medewerkers. Daarnaast heeft hij ook vergaderingen gehad. Hij houdt verder voortdurend contact met een aantal zieke gemeenteleden. Bij enkele van deze gemeenteleden is de gezondheidssituatie zorgelijk.

Eén van onze gemeenteleden is namens onze kerk betrokken bij de beroepingscommissie van De Levensbron. Een profielschets en een advertentie zijn gepubliceerd. Reacties kunnen worden ingediend tot eind oktober. Op 7 oktober zal de gezamenlijke kerkenraadsvergadering met De Levensbron plaatsvinden in onze kerk. Deze vergadering is met name gericht op de samenwerking met o.a. gezamenlijke diensten maar is ook bedoeld voor ontmoeting en kennismaking.

Het College van Diakenen heeft diverse schenkingen gedaan, waaronder aan hospices en aan Rwanda voor voedselhulp. In de komende Jeugddienst zal een jong gemeente lid meespelen op de fluit. De kerkenraad zal na de dankstond de aanwezigen vragen of zij een voorkeur hebben voor een dankstond in het midden van de week, op woensdag-avond, of dat de dankstond wat hen betreft ook op een zondag gehouden zou kunnen worden. Het College van Diakenen verzorgt de aankleding van het liturgisch centrum tijdens de dienst. Er wordt over gedacht om de soos 30+ weer op te starten.

De kerkenraad overlegt n.a.v. de corona versoepelingen van het kabinet en daaropvolgend van de PKN. Het is een overweging dat wellicht enkele gemeenteleden nog niet voorbereid zijn op de veranderingen. De kerkenraad zal om die reden de meeste versoepelingen een week later in laten gaan. Wel zullen we nog een poosje de zijanten blijven benutten voor gemeenteleden en bezoekers die 1,5 m afstand willen bewaren.

Aan het eind van de vergadering wordt een gedicht gelezen, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

-.-.-.-.-

Giften Diaconie

Via Rabobank inzake Diaconie	€	10,00
Via Rabobank inzake Voedselbank	€	15,00

Hartelijk dank voor uw giften.

Kees Alblas
Penningmeester C.V.D.

Opbrengst Collectes

In de maand september is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde collectebonnen totaal € 1457,05 ontvangen.

Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten:

05-09-2021	Kerk	€ 177,28
	Onderhoud gebouwen	€ 127,64
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 49,63
12-09-2021	Diaconie	€ 168,70
	Onderhoud gebouwen	€ 121,46
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 47,24
19-09-2021	Kerk	€ 219,70
	Onderhoud gebouwen	€ 158,18
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 61,52
26-09-2021	Diaconie	€ 162,85
	Onderhoud gebouwen	€ 117,26
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 45,59

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Pastorale zorg in de laatste levensfase

Op zondagmiddag 14 november aanstaande ontvangen we pastor Marinus van den Berg in onze kerk.

Het thema is: *Pastorale zorg in de laatste levensfase*.

Marinus van den Berg (1947) is zeer deskundig op dit gebied, en daarom hebben wij hem ook uitgenodigd.

Hij is actief als spreker en publicist over thema's als afscheid, rouw en verlies en zorg. Toch wil Marinus deze middag geen lezing geven, maar wil hij graag ingaan op vragen die er bij u, als belangstellende voor dit onderwerp leven.

Uw vragen kunnen liggen op het gebied van geloofsthema's, ethische vragen wellicht, welke rol spelen medische feiten, wat kun je (nog) zeggen bij een naderend afscheid? U kunt uw vragen aan ds. Herman Offringa doorgeven. Hij kan ze dan meenemen in het gesprek.

**De bijeenkomst is dus op zondagmiddag 14 november
in de Opstandingskerk te Rijsoord, aanvang 16.00 uur.**



Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Bidden een manier van leven

Bidden, een manier van leven voor wie levend in de wereld weten dat er meer moet zijn.

Bidden is te durven kijken naar de nood en naar het lijden in de ander, in onszelf.

Biddend zoeken naar de wegen om verdriet en pijn te helen te verjagen als dat kan.

Bidden is je steeds verbinden met de schoonheid in de schepping die ook in de mensen bloeit.

Bidden is een zeker weten dat de aarde en de hemel met elkaar verbonden zijn.

Zomaar.... op een woensdagmiddag...

Vorige maand schreef ik over stille werkers op de achtergrond... over Henk die de nieuwe tafel voor het streamteam in elkaar heeft gezet.. ik was daarbij vergeten te vermelden dat Dick Alblas het lakwerk eraan heeft verricht waardoor het geheel er prachtig uitziet. Het ijzerwerk komt (uiteraard) van Joop van Wingerden. Alles werd gelast en in kleur gespoten aangeleverd.

Dat Henk niet alleen tafels in elkaar zet, ziet u op bijgaande foto! Zo trof ik Henk en Hans aan op de betreffende middag!!! 'Even een paar beugeltjes vastzetten' was het commentaar....

Verjaardagen

15 november 1928
Mevrouw B. Lodder Bestebreurtje
Mauritshoek 21
2988EA Rijsoord

17 november 1945
De heer J. de Reus
Strevelszicht 4
2988 XB Rijsoord

23 november 1946
Mevrouw M.J. Bode-Blaak
Rijksstraatweg 117
2988 BD Rijsoord

26 november 1945
Mevrouw M. de Koning-Nugteren
Waldijk 117
2988 AW Rijsoord

27 november 1929
Mevrouw W. Kooijman-v. Noort
Klooslaan 29
2985 CK Ridderkerk



NBG Bijbelleesrooster november

maandag	1 november	<i>Allerheiligen</i> Psalm 33	Juich voor God
dinsdag	2 november	Spreuken 15:1-18	Zelfbeheersing
woensdag	3 november	<i>Dankdag</i> Spreuken 15:19-33	Bij wijze van Spreuken
donderdag	4 november	Jesaja 32:9-20	Wachten op de geest van boven
vrijdag	5 november	Jesaja 33:1-12	Onheil en genade
zaterdag	6 november	Jesaja 33:13-24	Bevrijdingsdag
zondag	7 november	Johannes 10:1-10	Herkenbare stem
maandag	8 november	Johannes 10:11-21	De goede herder
dinsdag	9 november	Psalm 65	Lofprijzing
woensdag	10 november	Marcus 11:27-33	Vragen zonder antwoorden
donderdag	11 november	Marcus 12:1-12	Gelijkenis begrepen
vrijdag	12 november	Marcus 12:13-27	Ieder het zijne
zaterdag	13 november	Marcus 12:28-37	Dicht bij Gods nieuwe wereld
zondag	14 november	Marcus 12:38-13:2	Rijk en arm
maandag	15 november	Genesis 18:1-15	Sara lacht
dinsdag	16 november	Genesis 18:16-33	Getalscriteria
woensdag	17 november	Genesis 19:1-14	Gast(on)vrijheid
donderdag	18 november	Genesis 19:15-29	God redt de rechtvaardigen
vrijdag	19 november	Genesis 19:30-38	Incest
zaterdag	20 november	Johannes 10:22-30	Cruciale vraag
zondag	21 november	Johannes 10:31-42	Keihard
maandag	22 november	Marcus 13:3-13	Weeën
dinsdag	23 november	Marcus 13:14-23	Wees gewaarschuwd
woensdag	24 november	Marcus 13:24-37	Wees waakzaam
donderdag	25 november	Sefanja 1:1-13	Grote schoonmaak
vrijdag	26 november	Sefanja 1:14-2:3	Neem God serieus
zaterdag	27 november	Sefanja 2:4-15	Hoop voor Gods volk
zondag	28 november	<i>Advent</i> Lucas 1:1-25	Priesterzegen
maandag	29 november	Lucas 1:26-38	In gezegende omstandigheden
dinsdag	30 november	Lucas 1:39-56	Magnificat

Via deze weg willen wij iedereen bedanken. Wat een belangstelling en medeleven mocht ik ontvangen tijdens mijn opname in het ziekenhuis. Bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes en berichtjes. Dankbaar zijn wij dat het herstel zo goed gaat.

Met vriendelijke groet,
Annie en Wout Bestebreurtje

Beste mensen,

Weer mag ik u/jullie bedanken voor kaarten, appjes, telefoontjes, etc. die ik ontving. Ditmaal voor mijn 81^{ste} verjaardag. Heel, heel veel dank voor het medeleven. Meeleven maakt rijk en gelukkig. Dus ik mag dat beide zijn.

Hartelijke groet, Greet Lodder

Ik wil iedereen bedanken voor de bloemen, de kaarten en de telefoontjes die ik met mijn verjaardag mocht ontvangen. Het heeft mij goed gedaan.

Hartelijke groet,
Mien Sinterniklaas-Vos



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op
4 en 18 november

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Tot ziens!

Ontmoetingsavond 30+

Hoera, we gaan weer open!

U/jij bent weer van harte welkom
voor een praatje, glaasje, spelletje,
kortom voor de gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 12 november
2021

Achter de bar staan Arjan en Jan

Ook wij moeten ons houden aan
de coronaregels

Dus neem uw ID-bewijs en QR-code
of vaccinatiebewijs mee!!

Maandelijks bijeenkomst PCOB

Op woensdag 24 november 2021 houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijks bijeenkomst. Op deze middag komt Dr. Arends een inleiding houden over de geriatrie in het Maasstad Ziekenhuis. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur

De bijeenkomst wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.
Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 856856

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 24 september 2021 t/m 22 oktober 2021)

Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes oktober	€ 20,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 20,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor de voedselbank	€ 10,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de voedselbank	€ 10,00
Via dhr. D.W. Alblas	voor de voedselbank	€ 5,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein?
Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

4 november (aanmelden tot uiterlijk 28 oktober)
18 november (aanmelden tot uiterlijk 11 november)
2 december (aanmelden tot uiterlijk 25 november)

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.
De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-
Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij
Ria Bode (426208).

Hartelijke groet,
Marrie en Ria



Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2021",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand oktober zal plaatsvinden op 29 november 2021.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK



Stand per 22 oktober 2021:

Door 142 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 69.571,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 45 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2021". Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

Deurcollecte maand november - voor de zendingscollecte van Kerk in Actie

Guatemala: Sterke en weerbare vrouwen

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

Met uw bijdrage helpt u mee!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

PRODUCT VAN DE MAAND NOVEMBER

Voor november gaan we voor de persoonlijke verzorging, zoals: shampoo, douchegel, (kinder) tandpasta, (kinder) tandenborstels.

U kunt de producten zoals gebruikelijk weer in de hal van de kerk neerzetten.

We hopen op veel producten.

Met vriendelijke groeten,
De diaconie



Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 368ste zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 14 november a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

De derde zondagavondzang van dit jaar waarin we de zware overstroming herdenken die op 19 november 1421, 600 jaar geleden, onze streken teisterde en een natuurramp veroorzaakte die we kennen als de St. Elisabethsvloed. Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager.

We openen deze zondagavondzang met het lied *'O eeuw'ge Vader, sterk in macht'*, gevolgd door het lied *'Voor alle heiligen in de heerlijkheid'*. Ook zingen we *'Het water van de grote vloed'* en *'t Scheepke onder Jezus hoede'*.

Het koor zingt o.a. de liederen: *'Jubel aarde, prijs uw Koning'* en *'Gods regenboog'*. We sluiten de avond af met het lied *'Ik zal er zijn'*.

De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst. Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook



Collectebonnen; iets voor u?

Heeft u het ook wel eens? Staat u op zondagmorgen klaar om naar de kerk te gaan, is er nergens in huis contant geld te vinden voor de collecte. Dan zijn collectebonnen voor u de uitkomst!

Er zijn vellen collectebonnen te koop van

€ 10,00 (20 bonnen van € 0,50)

€ 20,00 (20 bonnen van € 1,00)

€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

Hoe werkt het?

Heel eenvoudig: In plaats van contant geld stopt u het bedrag dat u wilt geven aan collectebonnen in de collectezak.

Hoe komt u aan collectebonnen?

Op de plank in de hal van de kerk liggen bestelformulieren met automatische incasso. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u in de bus in de hal van de kerk deponeeren (dezelfde bus als van de actie kerkbalans), of afgeven aan de penningmeester. Het totaal bedrag van uw bestelling wordt dan aan het einde van de maand waarin u de collectebonnen ontvangt automatisch van uw rekening afgeschreven.

U kunt ook het geld dat u aan collectebonnen wilt bestellen overmaken naar IBAN-nummer NL42 RABO 0355 4595 82 t.n.v. Gereformeerde kerk Rijsoord. Vermeld bij de omschrijving welke collectebonnen u wilt hebben.

Binnen enkele dagen worden de bestelde collectebonnen bij u thuis bezorgd, of u ontvangt ze in de kerk.

Bas Sintemaartensdijk / penningmeester

Gemiste collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken: Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "gemiste collectes".

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van "bestemd voor gemiste collectes".

Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvangen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen in die betreffende maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 - 14 toegepast.

Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals collecte kerk, collecte onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast!

Collectebonnen kunt u ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, giften bazaar, etc.. Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Solidariteitskas 2021

“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen scheidt.” Hebreeën 13: 16

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Ons kerkelijk leven is hard getroffen door de coronapandemie, maar heel voorzichtig kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken en plannen maken om weer volop gemeente te zijn, op zondag en doordeweekse dagen. Om samen een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde voor jong en oud.

Solidariteitskas

Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

De Hervormde Gemeente in Herwijnen deed bijvoorbeeld met succes een beroep op een bijdrage uit de Solidariteitskas voor de noodzakelijke restauratie van het dak van de monumentale dorpskerk. De Protestantse Gemeente Zoetermeer ontving subsidie voor een multifunctionele aanbouw aan de Oude Kerk. Ook specifieke vormen van pastoraat, zoals studentenpastoraat en dovenpastoraat worden gefinancierd uit de Solidariteitskas.

Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij.

Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10,00, waarvan € 5,00 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Voor de automatische incasso van uw bijdrage kunt u gebruik maken van de antwoordstrook die los is bijgevoegd in deze Rijsoord aan 't Woord.

U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken naar IBAN-nummer NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'Solidariteitskas 2021'.

Wees solidair en geef voor levendige en krachtige kerken!

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 24 september 2021 t/m 22 oktober 2021)

Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes oktober	€ 20,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de kerk	€ 20,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor de voedselbank	€ 10,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de voedselbank	€ 10,00
Via dhr. D.W. Alblas	voor de voedselbank	€ 5,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Loof God voor de vruchten van boomgaard en land (Lied 719)

Loof God voor de vruchten van boomgaard en land,
loof God voor de boer, op vooruitgang gebrand,
de oogst met de hulp van machines volbracht,
geduldig gedaan met verenigde kracht.

Loof God voor de vruchten van over de zee,
van ver nemen schepen de oogst met zich mee:
verzonden door burenen, hun naam onbekend,
gegeven door God die ons allemaal kent.

Loof God voor de vruchten uit aarde en mijn,
ze worden bewerkt tot ze handelbaar zijn:
voor olie, voor ijzer, voor steenkool en goud,
loof God die ze geeft omdat Hij van ons houdt.

Loof God voor de vruchten van kennis en brein,
de drang tot ontdekken van wat er kan zijn:
voor dromen en daden en alles dat leidt
tot een wereld van hoop en van menselijkheid.

Loof God voor de vruchten van liefde alom,
van leiders naar volgers maar ook andersom:
dat ieder geleid wordt, geduldig en goed,
naar vrijheid en dat men zal worden gevoed.



Overdenking ds. Anja Matser

Gedenken

Verheugt u dat uw namen zijn opgeschreven in de hemelen ... (Lukas 10 vers 20).

21 november is het de laatste zondag van het zogeheten kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook wel 'eeuwigheidszondag' genoemd.

Op deze zondag denken we aan hen die van ons zijn heengegaan of misschien mogen we zeggen: die ons zijn vóorgegaan.

Een tijd van stilte en inkeer en teruggaan in herinneringen en gedachten.

Vaak ook een tijd van vragen en verdriet, waarom moest mijn man, mijn vrouw, mijn kind of kleinkind van mij heengaan?

Het gemis kan zo groot zijn en de eenzaamheid zo schrijnend, juist in deze tijd van het jaar.

Nog even en het is december, een maand vol feesten. Hoeveel mensen zeggen niet: 'Van mij hoeft het niet, ik zal blij zijn als het weer januari is want juist nu mis ik mijn geliefde, mijn kind of kleinkind zo vreselijk erg'.

Nu is er een Psalm in de Bijbel die óók gaat over inkeer en nadenken, dat is Psalm 77. Deze Psalm is geschreven door Asaf, de koorleider in de tempel ten tijde van koning David en koning Salomo.

Boven deze Psalm staat: *Troost door herdenken* (NBG vertaling)

Dat opschrift klopt niet want in de Bijbel gaat het nooit over herdenken maar altijd over gedenken.

Herdenken is namelijk wat anders dan gedenken.

In vers 12 zegt Asaf: *Ik zal de daden van de Heer gedenken, ja ik wil gedenken uw wonderen van ouds...*

In de Psalm worstelt Asaf ook. Hij zit in de benauwdheid en ervaart zo weinig van God. 'Waar is God', vraagt hij, roept hij.

Hij ligt er zelfs wakker van. Hoe herkenbaar kan dat zijn, dat we wakker liggen van ons verdriet en diezelfde vraag stellen als Asaf: *waar is God?*

Asaf weet het ook niet meer, hij zegt zelfs: *zou de Heer dan voor altijd verstoten? Vergeet God genadig te zijn?*

Dat zijn indringende vragen, vragen die u en ik misschien niet eens hardop durven uitspreken.

Asaf doet het wel, hij verwoordt onze vragen, ons verdriet en onze vertwijfeling.

We mogen met al onze vragen, met al ons verdriet thuiskomen in deze Psalm.

Het is alsof God tegen u en mij zegt, juist in deze tijd: *'kom maar want Ik weet van je verdriet, je gemis, je wanhoop, je vertwijfeling en daarom is er deze Psalm, daar mag je in thuiskomen'*.

We mogen die vragen samen met Asaf hardop uitspreken en zelfs hardop uitschreeuwen tot God.

En weet u wat dan zo mooi is? Dan gebeurt er iets. Als we samen met Asaf ons verdriet en onze vragen uitschreeuwen tot God dan gebeurt er iets.

Asaf roept tot God in zijn vertwijfeling en wanhoop en al roepend gebeurt er iets.

Midden in zijn roepen zegt Asaf opeens: *'ik zal de daden van de Heer gedenken'*. Al worstelend met en roepend tot zijn God komt er opeens een ommekeer, hij gaat de daden van de Heer gedenken. En dat *gedenken*, dat haalt hem er doorheen.

Eerder wist hij het niet meer... *denk ik aan God*, zegt hij, *dan kreun ik, peins ik, dan versmacht mijn geest...*

En nu, nu breekt er een lichtstraal door en zegt hij: *ik zal de daden van de Heer gedenken...*

Dat gedenken, dat brengt een omslag teweeg bij Asaf. Asaf gedenkt en dat is wat anders dan herdenken.

Als we h erdenken dan gaan we terugkijken naar het verleden en dat gaat vaak gepaard met pijn en verdriet. Want het verleden kunnen we niet terughalen, onze geliefden kunnen we niet terughalen.

Bij g denken doen we wat anders, dat is meer dan terugkijken naar het verleden. Weet u wat het bijzondere is van g denken? Dan maken we het verleden weer tot heden.

Wat we g denken dat stellen we voor ons aangezicht, voor onze ogen. Dat is in de tegenwoordige tijd.

Hoe bijzonder en hoe mooi is dat.

Als Asaf in deze Psalm zegt: *ik zal de daden van de Heer gedenken...* dan bedoelt hij daar niet mee te zeggen dat hij nu eens lekker over het verleden gaat mijmeren hoe goed het toen allemaal was, 'die goeie ouwe tijd'.

Nee, zo bedoelt Asaf dat niet. Gedenken betekent voor Asaf: de daden van de Heer opnieuw present stellen. En als hij dat doet dan bel eft hij die daden opnieuw, in het hier en nu.

Hij gedenkt die daden en daar daardoor worden die daden van God weer werkelijkheid voor hem.

En weet u wat nu zo prachtig is, zo bijzonder?

Asaf g denkt en vandaag g denken wij ook en God g denkt ook!

God gedenkt. En als God gedenkt is dat altijd ten goede,

In Psalm 8 zegt de dichter: *...wat is de mens dat U, God hem gedenkt...*

God gedenkt ons en dat houdt veel meer in dan 'ik zal aan je denken'.

Dat zeggen wij mensen soms tegen elkaar: 'ik zal aan je denken' - en soms zeggen wij dat te vlot en te gemakkelijk.

Want aan iemand denken, dat is niet iets vluchtigs, dat doe je niet  ven.

Als God aan de mens denkt dan stelt Hij zich die mens voor ogen.

En weet u wat dat betekent: zolang God aan ons mensen denkt, kunnen we nooit voorbijgaan, kunnen we nooit zomaar verdwijnen, er niet meer zijn.

Dat is het grote geheim dat ik met u wil delen: zolang God u gedenkt, blijft u bestaan!

U, jij en ik, wij bestaan omdat God aan ons denkt, omdat wij in zijn gedachten zijn. Wij zijn in zijn gedachten en daar kan niemand ons uit weghalen! Want geen enkele kwade macht kan in de gedachten van God komen, niets en niemand. Wij zijn besloten en omsloten in zijn gedachten.

God wil u, jou en mij vandaag vertellen: *'je bent in mijn gedachten, Ik denk aan jou, Ik weet wie je bent, Ik ken jou bij name'.*

God kent ons bij name en als we een naam hebben dan hebben we ook een gedachtenis.

Dat is ook wat Jezus zegt tegen zijn discipelen in Lukas 10.

De discipelen waren uitgezonden door Jezus en als ze dan terugkeren van hun missie zeggen ze tegen Jezus: *...zelfs de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam...*

En dan is het antwoord van Jezus: *verheug je niet hierover, dat de geesten zich aan je onderwerpen, maar: verheug je dat jullie namen zijn opgeschreven in de hemelen...* En als onze namen staan opgeschreven in de hemelen, als God d ar ons gedenkt, dan krijgt geen macht ter wereld en geen macht der hel ons daar ooit weg!

G denken, gedachtenis gaat heel diep en zoveel verder dan h erdenken.

Als we onze geliefden h erdenken dan zijn we in het verleden.

Als we hen g denken dan zijn we in het heden, dan stellen wij hen in het heden in het licht van God. Dan zien wij hen bij God daar waar hun namen zijn opgeschreven. En dat verandert onze blik.

Mogen we hen dan niet missen? Mogen we geen verdriet hebben?

Ja dat mag want bij God is er plaats voor ons verdriet, voor onze tranen. Hij bewaart onze tranen in zijn kruik zegt een andere Psalm. Dus  ok onze tranen raken niet kwijt, ook die worden door God bewaard.

In dat verdriet en in tranen mag u g denken en dan krijgt ons verdriet een ander uitzicht. Een uitzicht op de toekomst. Want de namen van onze geliefden zijn opgeschreven in de hemelen.

God gedenkt hen en niemand kan hen uit zijn gedachten krijgen. God waakt over die namen.

*Heer herinner U de namen
Van hen die gestorven zijn
En vergeet niet dat zij kwamen
Langs de straten van de pijn
Langs de wegen van het lijden
Door het woud van eenzaamheid...*

En dan komen ze bij God en dan zegt God: *'kijk eens, hier is je naam, want jouw naam is bewaard hier bij Mij in de hemelen, geschreven in de palm van mijn hand'*. Voorgoed bewaard in de hemelen, voorgoed opgeschreven in de handpalm van onze God.

Elie Wiesel, de grote Joodse filosoof en schrijver die samen met zijn vader in Auschwitz heeft gezeten en zijn vader heeft verloren op een van de beruchte dodenmarsen, schrijft in een van zijn boeken: *ik wandel in de wereld en ik zie al die steden. Die lege steden, leeg van mensen, leeg van Joden, leeg van Joodse gebeden en Joodse tranen. Maar ze worden bewoond door namen, alleen maar door namen. En elke naam zegt: neem mij mee, draag mij verder, vergeet mij niet...*

Dat heeft Jezus gedaan, hij heeft al die namen genomen en ze gedragen tot in de handen van God,

Verheugt u dat uw namen zijn opgeschreven in de hemelen..

Ds. Anja Matser

Voor wie steek jij een kaarsje op?

'In het licht van herdenken' in Bolnes

November is de maand waarin we stilstaan bij mensen die we missen of wie wij een steuntje in de rug willen geven vanwege moeilijke situaties. Mensen die iemand hebben verloren in de Coronaperiode, die zelf erg ziek zijn geweest, ziekte in de familie hebben gekend of die zorgen hebben of bewogen zijn voor de actualiteit of de wereld om hen heen.



Onder het motto 'in het licht van herdenken' zet de Protestantse Gemeente te Bolnes op maandag 1 november haar deuren open voor de mensen uit Bolnes, maar mensen uit andere wijken zijn ook welkom.

Men kan er terecht om een kaarsje aan te steken, stil te zijn, een steentje te beschrijven of zich te uiten. Er wordt muziek ten gehore gebracht en er liggen tekstkaarten die u mee kunt nemen, voor uzelf of voor anderen.

U (jij) bent welkom, ongeacht uw achtergrond. Het is belangrijk om, zeker nu, elkaar te laten merken dat we er zijn voor elkaar.

De kerk is open van 16.30 tot 19.30 uur. Het adres: Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Bas Geelhoed, tel. 0180 - 413552, of bij Ria Keijzer (pastor), 06 - 50 22 82 50.



(CONCERT) AGENDA

1-11-2021	Protestantse Gemeente Bolnes, Pretoriusstraat 56, Bolnes	In het licht van herdenken 16.30–19.30 uur	Zie aankondiging in dit blad
4-11-2021	De Fontein	Inloopochtend Vanaf 10.00 uur	Voor koffie en gezelligheid
4-11-2021	De Fontein	Lunchcafé de Fontein 12.30 uur	Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
7-11-2021	Opstandingskerk Ca. 10.30 uur	Gemeentebijeenkomst over Beleidsplan	
12-11-2021	Soosruimte Fontein	Ontmoetingsavond 30+ Vanaf 20.00 uur	Praatje, glaasje, spelletje, gezelligheid
14-11-2021	Opstandingskerk 16.00 uur	Pastorale zorg in de laatste levensfase	Bijeenkomst met Marinus v.d.Berg
14-11-2021	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang 19.30 uur	Koor- en samenzang
18-11-2021	De Fontein	Inloopochtend Vanaf 10.00 uur	Voor koffie en gezelligheid
18-11-2021	De Fontein	Lunchcafé de Fontein 12.30 uur	Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode
24-11-2021	Christus is Koningkerk Slikkerveer	Bijeenkomst PCOB 14.00–16.00 uur	Dr. Arends met inleiding over geriatricie in het Maasstad Ziekenhuis
2-12-2021	De Fontein	Lunchcafé de Fontein 12.30 uur	Opgeven bij Marrie de Koning of Ria Bode

