

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, overlijden Ds. van Westenbrugge, Pastoraat, koffie-inloop weer van start	2,3
Opbrengst collectes, VVB, giften CVK, collectes, Begroting	4,5
Kort verslag kerkenraadsvergadering, giften diaconie	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen, bijbelleesrooster	8,9
Bedankjes, PCOB, Inloopochtenden, wijziging datum lezing	10
Nel de Gelder dienst, solidariteitskas	11
Vrijwilligers gevraagd, Kerkbalans vorig jaar	12
Afscheid Ds. Offringa—een terugblik	13-17
Bericht van Ds. Braamse over samengaan met Levensbron	18-19
Rob Favier in Levensbron, Seniorenmiddag Levensbron	20
Bij welke kerk hoor jij?, Lied 939	21,22

Van de redactie

Januari was een bijzondere maand... op 8 en 9 januari namen we afscheid van Ds. Offringa. Op zaterdagmiddag was het een gezellig komen en gaan van gemeentelieden om Ds. Offringa en zijn vrouw te bedanken met een enkel woord of een klein geschenk. Zondag was de afscheidsdienst, waar u helaas niet bij aanwezig kon zijn. We hopen dat u de dienst via de live stream hebt kunnen volgen. In deze editie genieten we nog even na, van de hoogtepunten uit de dienst, van de leuke cadeaus waar we hem mee konden verrassen en natuurlijk de cheque met het prachtige bedrag, door u allen bijeen gebracht.

Op 23 januari waren we met een kleine delegatie getuige van de bevestiging van Ds. Offringa in de prachtige oude kerk van Nisse.

Na een vacante periode van 1,5 jaar waren de gemeentes van Nisse, Hoedekenskerke en 's Heer—Abtskerke heel dankbaar dat ze weer een predikant in hun midden hebben. We wensen Herman en Evelien alle geluk in het Zeeuwse land.

U vindt op pag. 18 ook een mooi bericht van Ds. Braamse, de interimpredikant van de Levensbron die ons als kerken begeleidt in het proces van samengaan.

Het is heel fijn dat we met ingang van 30 januari u weer allemaal welkom mogen heten in onze kerk, ook de koffie- inloopochtenden gaan weer van start. We moeten nog wel afstand houden en een mondkapje op, maar tóch... we kunnen elkaar weer ontmoeten. Zo hopen we beetje bij beetje weer terug naar 'normaal' te kunnen gaan.

Veel leesplezier met deze editie van Rijsoord aan 't Woord!

Een hartelijke groet,
Ellie Lagendijk

**Stencilen:**

Maandag 21 februari
Jan Monteban

**Bundelen:**

woensdag 23 februari
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor maart
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 18 februari bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Met ingang van 30 januari zijn alle gemeenteleden weer welkom om de diensten op zondag bij te wonen! Aanmelden is niet nodig. De jas mag mee naar binnen, om onnodige oploop in de hal te voorkomen. Een mondkapje is verplicht bij het lopen in de kerk.

Bij de uitgang is de collecte. Voor degenen die de dienst op afstand meebelevan kan de bijdrage worden overgemaakt.

Uw bijdrage aan de collecte kan worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de kerk. De opbrengst zal worden verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%–36%–14%

Zondag 6 februari 2022

09.30 uur : Ds. A.M. Los, Oosterhout
Chauffeurs : W. van Gameren en J.W.A. Klootwijk
Koster : Wim van Bruggen
Organist : Jacob van Nes
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen Jeugdwerk

Zondag 6 februari 2022—NEL DE GELDER DIENST

18.30 uur : Tim van Wijngaarden
Koster : Hans Vietsch

Zondag 13 februari 2022

09.30 uur : Ds. J.H. van der Sterre, Dordrecht
Chauffeurs : M.C. Verveer en W.A. IJsselstein
Church4you : Mirjam en Pauline
Koster : Henk van der Starre
Organist : Harry Heystek
Collecte : 1e Kerk in Actie Noodhulp
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen Jeugdwerk

Zondag 20 februari 2022

09.30 uur : Ds. P van Die, Mijnsheerenland
Chauffeurs : P. Bezemer en W.C. Barnard—Lieve
Koster : Henk van Maastricht
Organist : Matthijs Op den Brouw
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen Jeugdwerk

Zondag 27 februari 2022

09.30 uur : Ds. C.P.M. Verrips, 's Gravenzande
 Chauffeurs : A. Bode en N. Baars
 Koster : Hans Vietsch
 Organist : Harry Heystek
 Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Eigen Jeugdwerk

Overlijden Ds. J.C. van Westenbrugge

Ons bereikte het droevige bericht dat op 7 januari jl. op 78-jarige leeftijd is overleden onze gastsprekiant Ds. J.C. (Jan) van Westenbrugge.

Al vanaf jonge leeftijd ging Ds. van Westenbrugge voor in onze diensten. Vanwege zijn jeugdigheid werd hij eerst vooral gevraagd voor Jeugddiensten, maar vanaf die tijd mochten we zeer regelmatig genieten van de door hem gesproken mooie woorden.

Als een 'Eminence Grise' vertolkte hij het Woord op zijn eigen manier, met ons als aandachtige toehoorders.

Namens de kerk is een condoleance naar de familie gestuurd. We gedenken hem in grote dankbaarheid.

Pastoraat

Mw. W.B. Kooijman-van Noort (Klooslaan) is (voorlopig) verhuisd naar de Hof van Sliedrecht te Sliedrecht. Het gaat weer goed met haar.

Mevr. M.L. van der Burg-Streefkerk (Boksdoornpark) heeft voor onderzoeken in het ziekenhuis gelegen.

Wij denken in dit stukje ook aan de gemeenteleden die een slecht medisch bericht hebben ontvangen, persoonlijk of in de directe omgeving en wensen onze zieken en herstellenden van harte moed en vertrouwen toe.

Hartelijke groet vanuit het wijkteam,
 Elselien van Gameren.

Koffie- inloopochtenden weer van start!

Nu ons door de overheid wat meer vrijheid wordt gegund kunnen ook de koffie-inloopochtenden weer van start.

Uiteraard worden de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen, maar we kunnen in ieder geval weer gezellig met elkaar koffie drinken een een praatje maken!

U bent voor het eerst welkom op donderdag 3 februari a.s.
 Marry en Ria zijn dan de gastvrouwen.

We verheugen ons op uw komst!
 Met hartelijke groeten,
 Wilma Barnard, coördinator



Opbrengst Collectes

In de maand december is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde collectebonnen totaal € 981,81 ontvangen.

Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten:

05-12-2021	Kerk	€ 157,55
	Onderhoud gebouwen	€ 113,44
	Eigen jeugdwerk	€ 44,11
12-12-2021	Kerk in Actie Binnenlands diaconaat	€ 192,85
	Onderhoud gebouwen	€ 138,86
	Eigen jeugdwerk	€ 54,00
19-12-2021	Diaconie	€ 34,50
	Onderhoud gebouwen	€ 24,84
	Eigen jeugdwerk	€ 9,66
24-12-2021	Ronald McDonald Huis Rotterdam	€ 134,00
25-12-2021	Kerk in Actie Kinderen in de Knel	€ 39,00
	Onderhoud gebouwen	€ 28,08
	Eigen jeugdwerk	€ 10,92

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2021",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand januari zal plaatsvinden op 25 februari 2022 en van de maand februari op 28 februari 2022.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 18 december 2021 t/m 21 januari 2022)

Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes maand januari	€ 20,00
Via dhr. J.P. van der Burg	voor RATW	€ 10,00
Via mw. E.M. Lagendijk	voor de bloemen	€ 20,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	wijkgeld Elisabeth	€ 190,00
Via mw. H.A. Versteeg-Leenheer	voor de kerk	€ 20,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Gemiste collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "gemiste collectes".

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van "bestemd voor gemiste collectes".

Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvangen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen in die betreffende maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 - 14 toegepast.

Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals collecte kerk, collecte onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast!

Collectebonnen kunt u ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, etc.. Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Begroting 2022

Met de brief voor de Actie Kerkbalans heeft u kennis kunnen nemen van de begroting voor het jaar 2022.

Wilt u een nadere toelichting, of gewoon nog wat meer weten over de cijfers, u bent bij deze van harte uitgenodigd op woensdag 23 februari a.s. om 20.30 uur in de Fontein (mits dit door de Corona-maatregelen mogelijk is). Het voltallige College van Kerkrentmeesters is dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Schikt u die tijd niet, neem dat contact op met een van de leden van het college voor het maken van een afspraak. Tot ziens in de Fontein.

Ronald Visser, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters

Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 5 januari 2022

De voorzitter opent de vergadering. Zij heet allen en met name ds. Streefkerk, die voor de eerste keer aanwezig is, van harte welkom. Ds. Offringa leest Psalm 100 uit de nieuwe Bijbelvertaling waarna de voorzitter voorgaat in gebed.

Een kort voorstelrondje vindt plaats. Ds. Streefkerk is beschikbaar voor pastorale werkzaamheden vanaf 14 februari maar zal al als consulent fungeren na het komende afscheid van ds. Offringa. Een overdrachtsgesprek zal nog plaatsvinden. De kerkenraad is erg blij dat ds. Streefkerk beschikbaar is voor de werkzaamheden binnen onze gemeente. Hij zal vanaf 14 februari vooral aandacht geven aan de zieken en ouderen binnen onze gemeente.

De notulen worden besproken en vastgesteld. Dit jaar is er niet een kersteditie van de Elisabethbode rondgebracht binnen de gemeente. De komende Paaseditie zal wel weer worden verspreid in het kader van evangelisatie binnen Rijsoord in een samenwerking met de Hervormde kerk.

In deze periode gaat veel aandacht uit naar het afscheid van onze predikant, ds. Offringa. Mooie uitnodigingen zijn verstuurd voor de afscheidsdienst en een vergelijkbare uitvoering is toegepast voor de liturgie. Helaas kan de dienst zelf alleen online worden bijgewoond. Op de voorafgaande zaterdag kunnen gemeenteleden door de kerk lopen, via de zijdeur naar binnen en via de andere zijdeur weer naar buiten, om zo toch kort afscheid te kunnen nemen van het echtpaar Offringa. De gemeenteleden krijgen een liturgie mee van de afscheidsdienst die zij kunnen gebruiken als zij de dienst online bijwonen.

Na overleg met de gemeente is besloten om samen met De Levensbron een nieuwe predikant te zoeken voor in totaal een fulltime baan. Uiteindelijk zal de predikant 25% inzetbaar zijn voor Rijsoord.

Drie van onze gemeenteleden zijn lid van de beroepingscommissie.

Onze predikant heeft in de achterliggende periode meerdere kerkdiensten verzorgd en verschillende bezoeken afgelegd binnen de gemeente. Hij heeft al veel kaarten ontvangen vanwege zijn komende afscheid. Meerdere zieken binnen onze gemeente zijn herstellend maar helaas geldt dit niet voor al onze zieken. In de vergadering spreken wij uit dat wij onze zieken kracht toewensen en dat onze gedachten bij hen en hun gezinnen en families zijn. Ook in de kerkdiensten wordt voor hen gebeden.

Vanwege de coronasituatie is het wijkteam niet bijeen geweest. Mogelijk zal dit in februari gebeuren. Wel zijn de ledenlijst en het jaarboekje door de pastorale medewerkers rondgebracht. Zij geven waar mogelijk aandacht aan de gemeenteleden met inachtneming van de coronamaatregelen.

De leiding van Church4you heeft aangegeven te willen stoppen m.i.v. het volgende seizoen. Er komen slechts enkele kinderen/jongeren en het is moeilijk een uur te vullen voor zo'n kleine groep. De kerkenraad vindt dit natuurlijk erg jammer maar heeft volledig begrip voor de situatie. De inzet van de leiding is steeds erg gewaardeerd en de kinderen/jongeren hebben een fijne tijd kunnen hebben dankzij de inzet van deze gemeenteleden.

Omdat nog steeds sprake is van coronabeperkingen heeft de kerkenraad samen met de kerkenraad van De Levensbron besloten het gezamenlijk gemeenteberaad over verdergaande samenwerking niet op 16 januari 2022 te houden maar door te schuiven naar een latere datum.

Ook het Heilig Avondmaal wordt op een latere datum gevierd in de hoop dat dit binnenkort daadwerkelijk samen in de kerk gevierd kan worden.

Kort wordt de beëindiging van het uitdeelpunt van de voedselbank in Ridderkerk besproken. Zowel het College van Diakenen als de volledige kerkenraad waren verrast door de plotselinge beëindiging van het uitdeelpunt van de voedselbank in Ridderkerk. Tijdelijk is door het College van Diakenen gestopt met de inzameling van producten tot de situatie helder is.

De Liturgiecommissie heeft de Nel de Gelderdienst op 6 februari 2022 ingevuld met een cabaret. Hopelijk zal de dienst door kunnen gaan.

Na de dankstond is aan meerdere aanwezigen gevraagd wat hun voorkeur heeft: een dank- en bidstond op de woensdagavond of op de zondag daaropvolgend. Er blijkt uiteindelijk niet een overwegende voorkeur te zijn voor de woensdagavond. Vanwege de beperkte opkomst op de avonden en met het oog op een ouder wordende gemeente waarvan sommige leden liever 's avonds niet nog naar een dienst gaan, besluit de kerkenraad de dankstond en de bidstond voortaan op de daaropvolgende zondagen te houden. In die zondagse kerkdiensten zal wel vergelijkbaar aandacht worden besteed aan het danken en bidden voor gewas en arbeid zoals dat lang op de woensdag is gebeurd.

De vergadering wordt afgerond met een voorgelezen tekst uit het liedboek waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Ontvangen giften Diaconie

Via Mw. J. Zijderveld-Koorneef voor de diaconie	€ 10,00
Via Dhr. C. op den Brouw voor het dagboekje	€ 20,00
Via Mw. J. Zijderveld-Koorneef voor het dagboekje	€ 10,00
Via Mw. J. Zijderveld-Koorneef voor het dagboekje	€ 20,00
Via Mw. J. Zijderveld-Koorneef voor de diaconie	€ 10,00
Via Mw. N. de Waard voor het dagboekje	€ 10,00
Via Kerk voor de voedselbank	€ 100,00
Via de bank voor het dagboekje	€ 10,00
Via Mw. E. van Gameren-v.d. Burg voor het dagboekje	€ 10,00
Via Mw. E. van Gameren-v.d. Burg voor het dagboekje	€ 10,00

Hartelijk dank voor uw giften

Kees Alblas
Penningmeester CvD

Geluk

Voor mij is geluk de wind om mijn oren,
de zon in de lucht en languit in 't gras.
Voor mij is geluk de stilte te horen
om zo te ontdekken hoe het ooit was.

Voor mij is geluk het leven te delen,
een hand in mijn hand en samen op pad.
Voor mij is geluk mijn huisdier te strelen
en zachtjes te fluisteren: 'Jij bent mijn schat'.

Voor mij is geluk om vrede te maken.
De hoop dat het kan, die wil ik niet kwijt.
Voor mij is geluk de ruzies te staken,
om muren te slechten, stoppen met strijd.
Om liefde te geven, nu en altijd

(Lied 783, tekst: Gerard van Midden)



Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H.D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Het (tijdelijke) adres van

Mevr. W.B. Kooijman- van Noort
is:
Hof van Sliedrecht
Lijsterweg 57
3362 BC Sliedrecht

tel.nr. 06-17609770
Whatsapp tel.nr. 06-23628459

Verjaardagen

FEBRUARI

7 februari 1940
Mevrouw J. Lodewijk-Visser
Ds. Sl. Visserstraat 19
2988 XB Rijsoord

14 februari 1928
De heer J.P. Euser
Langeweg 101
3342 LD H.I.Ambacht

15 februari 1928
Mevrouw J. Visser-Penning
Strevelszicht 6
2988 AS Rijsoord

15 februari 1935
Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen
Rijsoordsestraat 30
2988 XP Rijsoord



**HET GELUK VAN HET LEVEN HANGT AF
VAN DE KWALITEIT VAN JE GEDACHTEN...**



45 jaar getrouwd!!

Op 5 januari jl. vierden

Wilma en René Barnard

hun 45 jarig huwelijksfeest!

Alsnog van harte gefeliciteerd!!!



NBG Bijbelleesrooster**februari**

di 1 feb	Psalm 9	God beschikt
wo 2 feb	Jesaja 45:14-19	Israël als voorbeeld
do 3 feb	Jesaja 45:20-25	Alleen bij de HEER
vr 4 feb	Jesaja 46:1-13	god vs. God
za 5 feb		Zo is God
zo 6 feb	Psalm 48 Lucas 5:1-11	Goede vangst
ma 7 feb	Lucas 5:12-16	Aangerakt
di 8 feb	Lucas 5:17-26	Hoera, vergeving!
wo 9 feb	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
do 10 feb	Psalm 1	Als een boom
vr 11 feb	Jesaja 47:1-15	De rollen zijn omgedraaid
za 12 feb	Jesaja 48:1-11	IJzer en brons, geen zilver
zo 13 feb	Jesaja 48:12-22	De HEER roept
ma 14 feb	Jesaja 49:1-7	Het verborgene zichtbaar gemaakt
di 15 feb	Jesaja 49:8-13	Goede reis
wo 16 feb	Jesaja 49:14-26	Ik vergeet jou nooit
do 17 feb	Psalm 3	Al ga ik door een dal ...
vr 18 feb	Lucas 6:1-11	Sabbats(on)rust
za 19 feb	Lucas 6:12-26	In de leer bij Jezus
zo 20 feb	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
ma 21 feb	Lucas 6:39-49	Wie ogen heeft om te kijken, moet
di 22 feb	Lucas 7:1-10	zien Geloof, hoop en liefde
wo 23 feb	Lucas 7:11-17	Opwekking
do 24 feb	Amos 1:1-10	Misdaad op misdaad
vr 25 feb	Amos 1:11-2:5	Ook Juda zal in vlammen opgaan
za 26 feb	Amos 2:6-16	Ondankbaar Israël
zo 27 feb	Amos 3:1-8	Oorzaak - gevolg
ma 28 feb	Amos 3:9-4:3	Wat is te redden uit de muil van een leeuw?

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het medeleven, bemoedigende woorden, telefoontjes en de vele kaarten die ik heb mogen ontvangen naar aanleiding van het overlijden van mijn zoon Jack. Deze waren hartverwarmend en geven mij in deze moeilijke tijd veel troost.

Vriendelijke groet,
Riet van der Linden

We zijn overladen met kaarten, bloemen en goede wensen ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijksjubileum.

Voor al die belangstelling willen we u heel hartelijk bedanken.

René en Wilma Barnard

PCOB

Woensdag 23 februari 2022 houdt de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koningkerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

Deze middag is de Heer Blokland uit Barendrecht onze spreker.

Hij bespeelt 15 vreemde, exotische muziekinstrumenten uit alle delen van de wereld.

Hij vertelt over deze instrumenten en zingt daarbij.

Het belooft een leerzame en gezellige middag te worden.

Kom en luister !!

Verder zullen tijdens deze bijeenkomst de vrijwilligers van de vereniging in het zonnetje worden gezet. Mede dank zij hun inzet kan het werk van de PCOB Ridderkerk doorgaan.

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Uiteraard houden wij rekening met de dan geldende coronamaatregelen.

Informatie over het lidmaatschap PCOB: 0653750608

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

3 en 17 februari

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!



Lezing over actieve levensbeëindiging verschoven naar Maart

Op 25 januari zou in de kerk in Bolnes een lezing worden gehouden over vragen en inzichten rond actieve levensbeëindiging.

Deze lezing met gesprek, met pastor Anne Mieke van Oost en huisarts Jan Huisman, is verschoven naar dinsdag 22 maart.

De Ontmoetingsavond 30+

gaat in de maand februari
niet door!

TIMZINGT

LIEDJESCABARET & KLEINKUNST

Nel de Gelderdienst met Christelijk Cabaret 6 februari 2022

Eenmaal per jaar is er in de Opstandingskerk in Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder karakter. Een aantal jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van Mevrouw Nel de Gelder aandacht te geven aan een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij kerk en cultuur tot uitdrukking brengt.

De keuze is dit jaar gevallen op een cabaretprogramma met Timzingt. In zijn speciaal samengestelde cabaretprogramma van ongeveer een uur neemt Timzingt je mee naar zijn geboortedorp waar hij geïnspireerd raakt door de prachtige verhalen die zijn schoolmeester vertelt. Hij raakt verslingerd aan de verhalen en besluit zelf docent te worden. Echter op het moment dat hijzelf voor de klas komt te staan is de tijd behoorlijk veranderd: wie zit er nog te wachten op die prachtige verhalen? Timzingt neemt je op meeslepende en hilarische wijze mee op reis naar een herwaardering van oude verhalen in een nieuwe tijd. Hij analyseert de huidige tijd en zijn eigen onvermogen in scherpe conferences en ontroerende liedjes. Gewapend met gitaar, piano en ukelele zingt Tim zich een weg terug naar de bronnen van inspiratie en zoekt hij hoe hij die opnieuw kan ontsluiten.

Timzingt is de solo-act van Tim van Wijngaarden (1979) die al ruim 20 jaar cabaret maakt. Eerst speelde hij negen jaar in de cabaretformatie Voorwaar en daarna maakte hij als Timzingt al 5 avondvullende cabaretprogramma's en talloze voorstellingen op maat. Timzingt is naast cabaretier ook columnist voor de EO-Visie. In maart is de reprise van zijn vijfde avondvullende show Timzingt Verloren Vaders. Meer info op www.timzingt.nl

U wordt van harte uitgenodigd voor dit programma wat gehouden wordt op

zondag 6 februari 2022 in de Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 te Rijsoord,

Aanvang 18.30 uur.

De toegang is vrij.

Solidariteitskas 2021

Na de oproep in het november-nummer van Rijsoord aan 't Woord is voor de Solidariteitskas 2021 door 51 leden een totaalbedrag bijeengebracht van € 905,00.

In de voorgaande drie jaren was dit:

2020: € 887,50

2019: € 866,00

2018: € 956,00

Alle gevers bedankt!

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



Vrijwilligers gevraagd!

Voor woonzorgcentrum Aafje Reyerheem en verpleeghuis Aafje 't Ronde Sant willen we in contact komen met vrijwilligers die ingezet kunnen worden tijdens diverse activiteiten voor onze bewoners.

Het gaat om de volgende activiteiten in Reyerheem:

Zondagse kerkdienst, 1 x per maand om 15.30 uur

Weeksluiting, iedere vrijdagavond om 19.30 uur

Gesprekskring, 1 x per maand op vrijdagmiddag om 14.00 uur

En om de activiteiten in 't Ronde Sant:

Zondagse kerkdienst, 1 x per maand om 15.00 uur

Belevingsbijeenkomst, 1 x per maand op donderdagmiddag om 15.00 uur

Als vrijwilliger draagt u/jij zorg voor het ophalen van de bewoners voor een van de activiteiten. Tijdens de activiteit zorgen we ervoor dat de bewoners het naar hun zin hebben en zich op hun gemak voelen. Na afloop schenken we koffie/thee en brengen we de bewoners weer terug naar de afdeling.

Ook zijn we op zoek naar pianisten die het leuk vinden om de activiteiten te begeleiden op de piano.

Belangrijk is wel dat u/jij affiniteit hebt met de doelgroep en het fijn vindt om gemeenschappelijk het geloof vorm te geven. Geduld en respect zijn hierin ook belangrijk. Ook vragen we of u/jij fysiek in staat bent om een rolstoel te duwen. En daarnaast staat u/jij open voor een goede samenwerking met andere vrijwilligers.

Bent u/jij na het lezen van deze informatie enthousiast geraakt. En heb je naar aanleiding van de informatie nog vragen, bel dan met Janet van Dordrecht, geestelijk verzorger, telefoonnummer 06 - 11 08 29 53 of stuur een mail naar jvdordrecht@aafje.nl.

Kerkbalans en Vaste Vrijwillige Bijdrage vorig jaar

Fijn dat u in 2021 weer meegedaan hebt aan de Actie Kerkbalans en VVB.

Alle toezeggingen waren op 31 december 2021 ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!

Ook zijn er bedragen overgemaakt zonder schriftelijke toezegging, waardoor het eindbedrag € 72.006,56 is geworden, en dat is - ondanks het dalend ledenaantal -

€ 1.310,61 meer dan in 2020.

Het geeft ons het vertrouwen om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.

Mogen wij ook in 2022 weer op u rekenen?

Nogmaals bedankt!

College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Rijsoord



Afscheid Ds. Offringa

In het weekend van 8 en 9 januari hebben we afscheid genomen van onze predikant Ds. Herman Offringa. Helaas was het niet toegestaan om een kerkdienst met gemeentelieden te houden, ook de geplande lunch en gezellig samenzijn kon helaas niet doorgaan. Toch heeft de werkgroep afscheid geprobeerd het vertrek van onze predikant op een mooie en feestelijke manier vorm te geven.

Op zaterdagmiddag 8 januari was u allen in de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van onze predikant en Evelien, zijn echtgenote.

Het weer werkte niet echt mee, maar veel gemeenteleden trotseerden de regen om een woord van dank uit te spreken. Van Herman en Evelien kregen we een kaarsje mee met het opschrift 'Het licht gaat door'.

Bij de uitgang kreeg iedereen de liturgie mee voor de dienst op zondag. Deze liturgie is, evenals de uitnodiging, ontworpen door Janis van der Linden. Wat zag het er weer prachtig uit!



Op zondagmorgen om 10 uur begon de afscheidsdienst. Aanwezig waren organisten Jacob van Nes en Rene Barnard, de voltallige kerkenraad, het streamteam, drie vertegenwoordigers van de nieuwe gemeenten van Ds. Offringa, zangeressen Lenie van Nes en Gerdien Breems, hoboïste Diane Abspoel en koster Henk van der Starre.

Rene Barnard begeleidde Lenie en Gerdien bij het zingen van enkele liederen. Na de preek, die ging over Jesaja 40: 1-11, werd het stuk 'Air' van J.S. Bach uitgevoerd door Jacob van Nes en Diane Abspoel. Gerdien zong 'Hide me now' en 'You raise me up'.

Met formele woorden en een dankgebed werd Ds. Offringa officieel ontheven van zijn taak als predikant van onze gemeente.

Na de dienst klonk het prachtige 'Festival Fanfare', gespeeld door Jacob en Diane.

Het was een prachtige dienst, die dankzij het internet en ons fantastische streamteam in vele huiskamers meebeleefd kon worden.

Na de dienst was het tijd voor het informele gedeelte. Herman Offringa nam plaats voor in de kerk waar hij toegesproken werd door ondertekende in functie als voorzitter van de kerkenraad.

Op de volgende pagina's vindt u de toespraak met cadeau-intermezzo's.

Ellie Lagendijk



Beste dominee, beste Herman,

Het is 12 jaar geleden dat we kennis maakten met elkaar. Na een voordracht door de beroepingscommissie en een kennismaking met de gemeente werd in de hal van het ARA hotel in Zwijndrecht de overeenkomst getekend.

We hebben veel met elkaar meegemaakt in de afgelopen 12 jaar. Vele uren hebben we met elkaar doorgebracht aan de vergadertafel. Meestal was het heel gezellig, soms waren de gesprekken wat moeilijker.

Zeker nu we werken aan een samengaan met de Levensbron is het fijn dat je een nieuwe uitdaging hebt gevonden in Zeeland. Vanaf 23 januari ga je daar werken voor de Protestantse gemeenten van 's-Heer Abtskerke, Nisse en Hoedekenskerke. Het klimaat in Zeeland is je vertrouwd, je komt er immers vandaan.

Werken in onze gemeente bestond voornamelijk uit vergaderen, bezoekwerk aan ouderen en het voorgaan in kerkdiensten. Je hebt in de afgelopen 12 jaar slechts 1 kindje mogen dopen: Ferro van Wingerden, inmiddels een flinke knul.

Je hebt 2 huwelijken mogen sluiten, maar daarentegen ontelbaar veel uitvaartdiensten geleid, iets waar je heel goed in bent!! We zijn je veel dank verschuldigd voor het werk dat je in onze gemeente hebt gedaan.

Ook op kerkenraadsvergaderingen was je altijd aanwezig. Bij moeilijke voorstellen vanuit de Synode konden we altijd een beroep op je doen om de ambtelijke taal van zo'n consideratie aan ons uit te leggen. Ook bracht je ons op de hoogte van het wel en wee binnen de gemeente.

Wandelen in het Waalbos deed je ook graag. Verschillende jaren hebben we iedere maandagavond met een groep gewandeld in de omgeving. Ook bedreef je al wandelend pastoraat met hen die het nodig hadden.

Tijdens je kennismaking destijds vertelde je dat je piano kan spelen. Het lied dat jij destijds speelde zal nu door Jacob ten gehore worden gebracht.

Jacob speelde lied 701 : 'Ze zit als een vogel, broedend op het water'

Je hebt alle jaren deel uitgemaakt van onze werkgroep Gemeenteopbouw -en Toerusting omdat we je vertelden dat we gewend waren een predikant in ons midden te hebben. Met veel plezier heb je altijd meegewerkt aan al onze activiteiten, zoals de jaarlijkse BBQ, onze trip naar Tiengemeten, naar Fort Sabina bij Fijnaart, jij kwam zelfs met het idee van een gemeentereis naar Rome. Helaas hebben we deze vanwege Corona moeten annuleren, maar misschien in de toekomst??

Je had het moeilijk met het Corona Virus. Helaas is dat ook de reden dat we hier in klein comité in de kerk aanwezig zijn. Maar uiteraard hebben we de gemeente bij jouw afscheid betrokken.

Gisteren hebben we al een mooie meet & greet met de gemeente kunnen organiseren, waarbij gemeenteleden toch in levende lijve afscheid van je konden nemen.

Er was zelfs een mooi lied voor je geschreven, op de melodie van 'Sweet Sixteen' : Peter is mijn ideaal... maar nu met de tekst:

Wie was onze predikant, nam ons aan de hand, Ja dat was Herman, ja dat was Herman....en dan heel veel coupletten... we hadden het graag voor je gezongen met de hele gemeente... misschien komt dat ooit nog..

Heel veel gemeenteleden hebben ook afscheidsbrieven geschreven, deze zijn gebundeld in een mooi boek. We hebben daar ook het mooie lied in opgenomen.



Misschien kan je het samen met Evelien zingen. Het boek zal nu door Rick ,worden overhandigd.

Wel leuk dat de gemeenteleden jou nu een brief hebben geschreven... hoeveel brieven van jouw hand zijn er niet rondgebracht tijdens de vorige Lock-downs.... jij bracht altijd de Vlasstraat en omgeving en de Pruiwendijk rond en wij deden de rest.... op deze manier konden we alle gemeenteleden op de hoogte houden en blijven betrekken bij onze gemeente.

Hoogtepunt tijdens je periode hier was ook je kennismaking met Evelien. Ik vergeet nooit hoe verliefd je keek toen je het aan ons als agenda-commissie vertelde. Je huwelijk hier in de kerk was echt een geweldig feest!

Uiteraard willen we je graag een afscheidscadeau geven.



We hebben gevraagd naar je wensen.



Een hiervan was een grasmaaimachine, omdat, zoals je aangaf, bij jullie nieuwe huis een leuke tuin hoort met een behoorlijke grasmatt. Het is gelukt!!! Jantine heeft er één voor je gekocht!!!

Dit is natuurlijk allemaal maar gekkigheid...

Je gaf ook aan dat je graag een nieuwe stola wilt hebben. Welnu, we hebben één van onze creatieve gemeenteleden, Heleen Versteeg, bereid gevonden er één voor je te maken. Deze zal nu worden overhandigd door Janny Zijdeveld.

We hopen dat je er blij mee bent. We stellen ons voor dat je misschien nog meer stola's in de kleuren van het liturgisch jaar zal willen aanschaffen. We hebben alle gemeenteleden om een kleine bijdrage gevraagd en het resultaat is werkelijk geweldig! Geld genoeg voor nog meer stola's. We denken dat je voor dit bedrag zelfs ook nog wel een echte grasmaaier zult kunnen kopen. (Totale opbrengst € 2000,—)



Hopelijk kan je terugkijken op een mooie ambtsperiode in ons mooie dorp. We hebben best wel es op je gemopperd, maar uit alle brieven en de gulle giften van de gemeentelieden blijkt toch ook een grote waardering voor je werk.

Jaren heb je deel uitgemaakt van de stuurgroep uitwisseling met Rwanda. Namens de Eglise Presbyterienne uit Rwanda moet ik je ook de hartelijke groeten overbrengen. Wat een geweldig bezoek heb je daar gebracht, samen met Willem Otte. Je zult er nog vaak aan terugdenken. Ook de meerdere bezoeken vanuit Rwanda aan ons dorp waren altijd heel gezellig. Een van de predikanten heeft toen ook bij je gelogeed, uit eigen ervaring kan ik zeggen dat zoiets ook een fantastische beleving is.... om 's morgens bij het ontbijt in het Frans met elkaar te bidden....

Verder kregen we een brief van onze classispredikant, Ds. van Meijeren, die wil ik graag voorlezen:

Zusters en broeders,
Hoewel op afstand, langs deze weg vanuit de Classis Zuid-Holland Zuid een groet in verbondenheid.
Allereerst richt ik me tot collega Herman Offringa.
Vandaag sta je op de drempel van een nieuwe fase in je leven en in je dienstwerk. Na twaalf jaar verruil je Rijsoord voor gemeenten in de mooie Zak van Zuid-Beveland. Je gaat opnieuw het avontuur aan, je stelt je open voor een nieuwe weg waarvan je niet weet wat die je zal brengen. Daar is moed voor nodig, of met andere woorden, daar is geloof voor nodig.

Dat geloofsvertrouwen bid ik jou toe Herman, samen met je vrouw. Bedenk daarbij dat het werk waartoe je geroepen bent niet tevergeefs is 'in de Heer' (1 Kor. 15,58). Blijf dichtbij Hem en laat je inspireren door zijn Geest van liefde en trouw. Het ga jullie goed in het Zeeuwse en in de classis Delta. Als kerkenraad en gemeente hebben jullie je ook opengesteld voor een nieuw spoor, samen met de Levensbron in Ridderkerk. Ook hiervan geldt: op weg gaan, geloven, dat is kwetsbaar.

Vandaag aan de dag krijg je een garantiebewijs bij heel veel aankopen, maar op de echte kruispunten van het leven - ook die van het leven van de kerk - zijn die er niet. God geeft ons wel zijn belofte: 'Ik zal er zijn' is zijn Naam. Daarmee mogen we het wagen.

Ik besluit met het gebed uit lied 695 en wens jullie wijsheid, fijngevoeligheid en volharding voor de komende tijd
*Heer, raak ons aan met uw
adem, reik ons uw stralend
licht, wijs ons nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.*

Met hartelijke groet,



ds. Gerrit van Meijeren, Classispredikant Zuid-Holland Zuid

De Blauwe Lelie gaat je vast ook missen. Even voor degenen die hier niet mee bekend zijn, dit is een gezellige club van Ridderkerkse predikanten die regelmatig bij elkaar komen. Met het vertrek van Martin vorig jaar, jouw vertrek en dat van Anne-Mieke binnenkort wordt het wel een erg klein clubje...

Ik besluit mijn verhaal met jou en Evelien het allerbeste toe te wensen voor de toekomst. Dat je werk in Zeeland vruchtbaar mag zijn, dat je daar kan aarden en tot zegen mag zijn.

We weten niet wat de toekomst ons zal brengen maar we mogen zeker zijn dat we gezegende kinderen van God zijn. In dat vertrouwen mogen we de toekomst in gaan.

Als afsluiting wil ik graag het prachtige lied van Sela met je delen: Toekomst vol van hoop.

U geeft een toekomst vol van hoop;
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
Leidt ons door dit leven heen.

Veel heil en zegen!
Ellie Lagendijk, voorzitter kerkenraad

Afscheid ds. Herman Offringa

Na ons bijzondere afscheid van de Opstandingskerk in Rijsoord past een woord van dank.

Dank in de eerste plaats aan het comité van voorbereiding dat er een veilig en gedenkwaardig weekend van maakte. De doorloop op zaterdagmiddag 8 januari 2022, samen met de afscheidsdienst met de aanwezige kerkenraad, musici én technici op zondag 9 januari.

Dank voor kaarten en berichten met goede wensen, bloemen, kleinere en grotere geschenken. Hartelijk dank voor de royale cadeaubon namens alle gemeenteleden van onze kerk! Met het bedrag kan ik zeker een set mooie stola's gaan uitzoeken. En misschien schiet er zelfs nog iets over voor een praktische aanschaf in of om het huis. Dank natuurlijk ook voor de speciale editie van Rijsoord aan 't Woord, het herinneringsboek met ontroerende bijdragen met ervaringen met mij als predikant in Rijsoord.

Uit de warme woorden en uit de afscheidsdienst spreekt waardering voor 'het tijdperk Offringa'. Voor mij zijn het de twaalf jaren in Ridderkerk-Rijsoord. Net geen koperen jubileum, zo vertrouwde een gemeentelid mij toe.

Evelien vindt dat ik onze trouwdag in 2018 hier niet ongenoemd mag laten. Van de kerkdienst op zaterdag 20 oktober is een fotoboek gemaakt en rond die dag bladeren we daar met veel genoegen doorheen.

Nu zijn we dan verhuisd naar Zuid-Beveland. Het nieuwe adres is: In de Boogerd 16, 4444 AK 's-Heer Abtskerke. Verhuizen is altijd een flinke klus maar na een week ontstaat er toch wat orde in de chaos. We zijn nieuwsgierig naar het wonen in een nieuwe omgeving en naar het werken in de drie dorpen Hoedekenskerke, Nisse en 's-Heer Abtskerke.

Tenslotte wil ik u en jullie alle goeds toewensen. Laten we hopen dat de pandemie en alle maatregelen wat op de achtergrond gaan raken. Dan kunnen we als kerk weer kunnen doen waar we goed in zijn: omzien naar elkaar, de ontmoetingen, delen van lief en leed, dat we ons leven vormgeven rondom Gods woord en samen de sacramenten vieren. Het licht gaat door, ook in het nieuwe jaar.

Als gebaar bij deze wens liet ik een paar dozen kaarsen maken, voor ieder adres één. Mocht u straks weer naar de kerk kunnen gaan, en zo ziet het er gelukkig wel naar uit, dan is er ook voor u en voor jou zo'n lichtpunt in huis.

Met hartelijke groeten uit het Zeeuwse,
mede namens Evelien,
ds. Herman Offringa.



opstandingskerk
levensbron



samen
op weg



Van de interimpredikant

Over het samengaan

Het logo hierboven maakt op papier zichtbaar wat zich in werkelijkheid afspeelt: de Opstandings-kerk en De Levensbron gaan steeds meer samen doen. Het wordt steeds echter. Het wordt zichtbaar en merkbaar dat het ook gewoon leuk en verrijkend is.

Helaas kon de gezamenlijke kerkdienst, gevolgd door een gezamenlijke gemeente-vergadering op 16 januari niet doorgaan. Graag hadden beide kerkenraden u dan bijgepraat over de voortgang om te komen tot één gemeente, met één predikant, in één gebouw. Zodra het mogelijk is, gaan we dit inhalen. Ik hoop er dan ook bij te kunnen zijn; ik ben immers niet elke zondag in staat af te reizen naar Rijsoord of Ridderkerk.

Stuurgroep

De groep die de beide kerkenraden helpt om het samengaan vorm te geven en te stimuleren, hebben we intussen omgedoopt tot stuurgroep. Wie zitten er in, zult u zich misschien afvragen. Welnu, dat zijn de voorzitters van beide kerkenraden, Jan Huisman en Ellie Lagendijk; ook de voorzitters van beide CvK's Ronald Visser en Jan Verhaar; de beide scribae Corrie Kocks en Martha Verveer; en van beide gemeenten een tweetal gemeenteleden: Eddy van Donselaar, Ria Bode, Gert Rijsdijk en Ton Versteeg. Ondergetekende is voorzitter van de groep.

Eén gebouw

Het was verantwoord om op 10 januari met de stuurgroep, die immers niet zo groot is, bij elkaar te komen om een tijdpad te maken met de stappen die nodig zijn om te komen tot één kerkgebouw. Bij het samengaan is er het zoet: vaak is samen gewoon leuker. En straks zijn we met meer. Maar er is ook het zuur van het af moeten stoten van één van de kerkgebouwen. Dat wordt door velen ervaren als een verlies, omdat we ons hechten aan een kerkgebouw. Niet voor niets heet een boek over kerksluitingen "Meer dan hout en steen". Een kerk is natuurlijk meer dan een klomp gestapelde stenen. Het huis van de gemeente is gaan leven door de dingen die we er be-leefd hebben. Dopen, trouwen, rouwen, vieren. De kwetsbaarheid van het leven met elkaar delen. Onze ziel blootleggen in zingen, bidden en stil-zijn. "Huis dat een levend lichaam wordt, als wij er binnen gaan". Woorden uit een lied van Oosterhuis. Zo is het maar net.

Er moet een keuze gemaakt worden met welk van de beide kerkgebouwen de nieuwe gemeente verder wil. Hoewel we in de stuurgroep het kleine gaatje van een geheel nieuw gebouw voor de nieuwe gemeente wel noemden, lijkt dat toch niet realistisch. Dus dan komt de vraag welk gebouw de beste papieren heeft om samen in te gaan kerken op de manier zoals u gemeente wil zijn. Dat moet uitgezocht, afgewogen en beoordeeld worden. De beide Colleges van Kerkrentmeester nemen daar het voortouw in. De gemeenten - afzonderlijk en samen - worden daar ook steeds bij betrokken.

Naast de keuze, moet er ook nagedacht worden over de zorg voor elkaar bij de pijn van het afscheid en het intrekken in een ander kerkgebouw. Verder is het net als bij een 'gewone' verhuizing: wat neem je mee en wat niet? Terecht zie iemand in de stuurgroep: welk gebouw het ook wordt, we gaan het wel samen inrichten. En nog zoiets: welke naam krijgt de nieuwe gemeente?

Gaandeweg kwam de stuurgroep er bij uit dat het best eens heel goed kan zijn om het moment van samen gemeente-zijn wat naar voren te halen. Te lang bezig zijn met samen gaan haalt ook de energie eruit. Voorzichtig schreven we dus op: 1 januari 2024. Maar beslissen doet de stuurgroep niets; dat doen beide kerkenraden.

Eén gemeente

Intussen wordt er door steeds meer mensen en groepen in de gemeenten samengewerkt of bij elkaar in de keuken gekeken. Want ja, dat er gewerkt moet worden aan de keuze voor een kerkgebouw is een ding, maar het gaat bij het samengaan uiteindelijk natuurlijk om de inhoud: samen gemeente-zijn. De groeiijst waarop de gemeente-activiteiten van beide gemeenten vermeld staan, kleurt steeds groener: dan is de samenwerking van de grond gekomen en is op dit moment geen actie nodig. Soms heeft de ene gemeente een activiteit of groep wel die de andere gemeente niet heeft. Dan kan er natuurlijk altijd aangehaakt worden! Een voorbeeld is de Werkgroep Ontruiming Woningen. En doordat er nog gescheiden gebouwen en bestuursstructuren zijn, leent zich nog niet alles voor samen optrekken.

Eén predikant

Over het beroepen van een predikant. Zoals u weet, had De Levensbron al een beroepingscommissie ruim voor het vertrek van ds. Herman Offringa bekend werd. Intussen is bij De Levensbron ook een grote verandering opgetreden door het vertrek van ouderpastor Anne-Mieke van Oost. Sowieso was de beroepingscommissie er nog niet in geslaagd een geschikte kandidaat te vinden. Dat er voor een tijdelijke aanstelling gezocht werd, maakte het er niet makkelijker op.

Maar nu, door het vertrek van Anne-Mieke en Herman, is de situatie ontstaan dat er gezocht kan worden naar een predikant voor vast, voor een volledige aanstelling en natuurlijk voor beide gemeenten. De beide CvK's hebben hard gewerkt om daarvoor een gezamenlijke solvabiliteits-verklaring te krijgen. Zo'n verklaring komt van een classicale commissie die daarmee aangeeft dat beide gemeenten in staat zijn een - in dit geval - fulltime predikant te bekostigen. Een kwart komt dan voor rekening van de Opstandingskerk en driekwart voor rekening van De Levensbron.

Aldus wordt de beroepingscommissie met nog twee leden van de Opstandingskerk uitgebreid. Verder komt er nog een lid bij van De Levensbron uit de groep mensen die uit de Irene Kerk afkomstig is. Groot voordeel van het samen kunnen beroepen van een predikant is ook dat er nu een pastorie aangeboden kan worden, namelijk de woning in Rijsoord.

De beroepingscommissie kan dus snel weer aan de slag: een profielschets samenstellen; een ad-vertentie maken; een route uitstippelen wanneer wat gedaan kan worden en dan aan het selecteren.

Tot slot

Ik las in de vorige Rijsoord aan 't Woord dat de kerkenraadsvergadering was geopend met Psalm 127. Inderdaad een psalm die nog wel wat uitleg vraagt. Misschien behalve vers 1 "Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde." De voortgang, het verder bouwen aan een gezamenlijke gemeente wordt uiteindelijk niet gemaakt door al ons zwoegen en zweten, hoe nodig soms ook. In alles kunnen we ook rekenen met het scenario vertrouwen. Er is uiteindelijk een Ander die bouwt en zorgt. Dat geeft rust in al het werk.

.. en helemaal tot slot ...

Behalve mijn taken voor beide gemeenten bij het samengaan en de beroepingscommissie, onder-steun ik bij De Levensbron de moderamen- en kerkenraadsvergaderingen en verleen ik her en der hand- en spandiensten; gevraagd en ongevraagd.

Ds. Marius Braamse



Rob Favier in de Levensbron

13 februari, aanvang 9.30 uur

Thema: Ben jij besmettelijk?

Op zondag 13 februari is er weer een missie-evangelisatie dienst in de Levensbron.

Zanger/liedjesschrijver/entertainer Rob Favier verzorgt dan de kerkdienst.

Het thema van de dienst is: "Ben jij besmettelijk?"

Uitgangspunt voor de dienst is Mattheus 5: 13-16.



Het belooft een afwisselende dienst te worden, waarin Rob in een mengeling van prediking en liedjes het thema verder uitwerkt. Humor ontbreekt zelden in zijn diensten.

Hij zoekt naar wat echt waardevol is en waarin we het Grote Nieuws van God kunnen ontdekken en wat we daarmee kunnen in ons dagelijks leven. Dit alles in een ontspannen sfeer, zodat we ons op ons gemak voelen.

Rob zingt alleen Nederlandse teksten. Hij heeft al een lange staat van dienst met optredens in kerken, congressen etc.

Een vaste traditie is zijn christelijke oudejaarsconferentie, die hij al zeven keer gehouden heeft.

Rob is theoloog, maakt 2 overdenkingen per week voor Groot Nieuws Radio. Ook heeft hij al een paar boeken geschreven. Zijn derde boek "Het leven is besmettelijk" is in oktober 2021 uitgekomen. In de dienst komt dit thema dus ook aan bod.

Van harte aanbevolen!

Jan Huisman

Seniorenmiddag Levensbron 17 februari 2022.

Na de mooie kerstviering op 16 december vorig jaar moesten wij de middag van 20 januari jl. door de geldende coronamaatregelen annuleren.

Wij hopen dat de Seniorenmiddag van 17 februari wel kan doorgaan.

Op deze middag zal dhr. Peters uit Alphen a/d Rijn onze gast zijn.

Hij neemt ons mee in het leven en werken van Antoine Gerard Theodore Hermans.

Toon Hermans, wie kent hem niet?

De man uit Sittard met zijn olijk gezicht, de cabaretier, zijn onemanshows, zijn liedjes en gedichten.

Wij heten u allen welkom op een ontspannen en gezellige middag.

De middag start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

U begrijpt dat het een onzekere tijd is, daarom vragen wij u de berichtgeving over het eventueel niet doorgaan van de Seniorenmiddag vanuit de Levensbron en Opstandingskerk te volgen!

Namens de werkgroep Seniorenmiddagen,
Lineke Dijksman



Bij welke kerk hoor jij?

Die vragen krijg ik nog wel eens te horen.
Dan antwoord ik: 'Ik ben **hervormd** geboren'.

Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?
En dus vul 'k aan: **rechtzinnig** daarenboven
dat is een **vrijzinnige** manier van geloven.

Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd:
Een goed woord voor hervormd is **gereformeerd**.
dus behoor 'k ook tot de **gereformeerde kerk**.
en doe gereformeerd gemeentewerk.

En de kerk is al oud! Dat is zonder meer,
dus ben ik eigenlijk ook **oud-gereformeerd**.

Ik ben christelijk zo is me geleerd,
dus ben ik ook **christelijk gereformeerd**.

Ik kan ook zeggen, dat kan er ook mee door,
dat ik tot een **christengemeente** behoor.

Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop,
dus vast en zeker, **vrijgemaakt** ben ik ook.

Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet,
past **baptistengemeente** me ook wel goed.

In mijn kerk komt ook jaarlijks 't pinksterfeest voor,
dus is het dat ik ook tot de **pinkstergemeente** behoor.

En omdat het steeds om het evangelie gaat,
kan **evangelische gemeente** ook geen kwaad.

Ik vaar op 't bijbels apostolisch gezag,
dat is de reden dat ik me ook **apostolisch** noemen mag.

Tenslotte is het gewoon een klein publiek:
de kerk is algemeen, dus 'k ben ook **katholiek**.

Je weet nu tot welke kerk/gemeente ik hoor.
Of komt mijn antwoord je wat verwarrend voor?

Je hebt gelijk! Die namen! Wat een gedoe!

Daarom wens ik je van ganser harte toe,
dat op de vraag: waar hoor je bij? Van wie ben jij (bent u)?

Je antwoord zij: **Van Christus ben ik! Straks en...Nu!**

(Bron: Christelijke verhalen)



*Op U alleen, mijn licht mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament
U bent de grond waarop ik sta.*

*U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.*

*Van eerste kreet tot laatste zucht
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.*



Lied 939 NLB