

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, pastoraat, versoepelingen	2,3
Opbrengst collectes, giften, VVB, Kerkbalans	4,5
Kort verslag kerkenraadsvergadering, liturgische bloemschikking	6,7
Verjaardagen, Bijbelleesrooster	8,9
Bedankjes, inloopochtend, 30+ club, Eetcafé, Lunchcafé, PCOB.	10,11
Vieringen Veertigdagentijd, giften, deurcollecte Maart.	12,13
Jaarrekening College van Diakenen	14-16
Tel uw zegeningen, Brief van Ds. Braamse	17,18
Activiteiten in Levensbron, Avond over Nieuwe Bijbelvertaling	19,20
Zingen maakt Blij, Overdenking	21
(Concert)agenda.	22

Van de redactie

Het is alweer bijna maart. We hebben heftige februaristormen beleefd, maar we mogen weer uitzien naar de komst van de lente.

In de maand maart beleven we ook de veertigdagentijd, een tijd van vieren en bezinning. In deze editie vindt u een compleet programma voor deze tijd, met stilte-wandelingen en vieringen. Mooi dat een groep mensen zich ieder jaar weer inzet om van de veertigdagentijd een mooie tijd te maken.

Met ingang van 27 februari zijn de maatregelen in verband met het Corona virus eindelijk ten einde, we mogen weer voluit gemeente zijn! Alle activiteiten worden weer opgestart, grote reden voor dankbaarheid.

Ook vindt u iedere zondag weer een mooi liturgisch bloemstuk. Een toelichting staat op pagina 7. Zó mooi om het stuk iedere week weer te zien veranderen...

Zo zien we met elkaar uit naar Pasen, het feest van de Opstanding van onze Heer.

Een fijne tijd toegewenst en veel leesplezier met deze editie van Rijsoord aan 't Woord!

**Stencilen:**

maandag 21 maart
Jan Monteban

**Bundelen:**

woensdag 23 maart
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor april
met vermelding van afzender:
Uiterlijk vrijdag 18 maart bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%–36%–14%

Zondag 6 maart 2022—1e zondag veertigdagentijd

09.30 uur : Ds. F.L. Renes, Rotterdam
Chauffeurs : C.IJsselstein en B. Sintemaartensdijk
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Zondag 13 maart 2022—2e zondag veertigdagentijd

Biddag voor Gewas en Arbeid

09.30 uur : Ds. A. Sterrenburg, Voorburg
Church4you : Elselien en Liane
Chauffeurs : Cl. Bezemer en C.J. op den Brouw
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Bidstondcollecte Kerk
2e Bidstondcollecte Diaconie
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Zondag 20 maart 2022—3e zondag veertigdagentijd

09.30 uur : Ds. A. van de Beld, Almelo
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en D.W. Alblas
Koster : Hans Vietsch
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

Zondag 27 maart 2022—4e zondag veertigdagentijd

Uitzending via Radio Ridderkerk

09.30 uur : Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem
Chauffeurs : J. op den Brouw en J. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie



Pastoraat

Dhr. H van der Pol (Rijksstraatweg) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

Mevr. G.T. (Truus) van der Waal (Rijksstraatweg) is voor revalidatie naar Laurens Intermezzo Zuid gegaan.

Bij dhr. Arie Bode is onverwachts een ongeneeslijke ziekte vastgesteld. Hij is gestart met een behandeling in de hoop de ziekte te kunnen remmen.

Wij bidden om troost, moed en vertrouwen voor allen die dit nodig hebben.

Hartelijke groet vanuit het wijkteam,
Elselien van Gameren.

Versoepelingen met ingang van 27 februari

Met grote dankbaarheid heeft de kerkenraad kunnen besluiten om, in navolging van de landelijke versoepelingen en volgens advies van de PKN, ook in onze kerk de Corona maatregelen weer achter ons te laten.

Op zondag 20 februari hebben we al met elkaar koffie gedronken, een mondkapje en 1,5 m. afstand was echter nog wel verplicht.

Met ingang van 27 februari vindt u geen coördinatoren meer bij de deur en in de kerk, een mondkapje is niet meer verplicht, de jas kan als vanouds in de hal en er kan weer na de dienst koffie gedronken worden.

Voor degenen onder u die toch liever op 1,5 m. afstand in de kerkbanken zitten, zijn de zijbeuken nog tot 1,5m gebied verklaard. In het middenschip geldt de afstandsbeperking niet meer. Wel geldt nog: wees voorzichtig!!!

Zó fijn dat het erop lijkt dat we weer een beetje 'terug naar normaal' kunnen. De inloopochtenden, lunchcafé, eetcafé en 30+ club gaan ook weer van start!

We hopen ook die gemeenteleden weer te mogen verwelkomen die om wat voor reden dan ook de afgelopen twee jaar de diensten niet hebben kunnen bezoeken. Voel u welkom!!!

Ellie Lagendijk

Aan onze gemeenteleden:

Wij zijn allemaal blij dat dominee Streefkerk zich wil inzetten voor onze gemeente. Zoals u weet, is dominee Streefkerk maar een beperkt aantal uren per week actief voor onze gemeente.

Het is om die reden erg belangrijk dat hij deze uren kan gebruiken voor het werk dat het hardst nodig is. Om die reden willen wij u vragen niet zelf contact met hem op te nemen via de telefoon of via de e-mail.

Ds. Streefkerk zal zijn werk steeds afstemmen met de wijkouderling en zal, zeker als hij nog maar net begint, allereerst aandacht geven aan de verschillende zieken binnen onze gemeente.

Wij willen u vragen daar rekening mee te houden. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom bij uw pastorale medewerker voor een pastoraal gesprek.

De kerkenraad.

Opbrengst Collectes

In de maand januari is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde collectebonnen totaal € 808,00 ontvangen.

Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten:

02-01-2022	Diaconie	€ 44,05
	Onderhoud gebouwen	€ 31,72
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 12,33
09-01-2022	Kerk	€ 74,05
	Onderhoud gebouwen	€ 28,12
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 10,93
16-01-2022	Diaconie	€ 49,05
	Onderhoud gebouwen	€ 28,12
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 13,73
23-01-2022	Kerk	€ 71,55
	Onderhoud gebouwen	€ 26,32
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 10,23
30-01-2022	Diaconie	€ 200,30
	Onderhoud gebouwen	€ 144,22
	Missionairwerk Protestantse Kerk	€ 56,08

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2022",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand maart zal op 28 maart 2022 plaatsvinden.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Ontvangen giften Diaconie

Via de bank voor de diaconie	€ 200,00
Via de bank voor het dagboekje	€ 10,00
Via Mw. E. van Gameren-v.d. Burg voor de diaconie	€ 10,00
Via Mw. L. Klootwijk-Alblas voor de diaconie (collectebonnen)	€ 10,00

Hartelijk dank voor uw giften

Kees Alblas
Penningmeester CvD



In januari heeft de actie kerkbalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enveloppen tot en met 19 februari 2022 kan de voorlopige balans worden opgemaakt. Door 118 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 62.061,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 65 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.

U kunt ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.

U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.

Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2022" (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

Gemiste collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:

Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "gemiste collectes".

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van "bestemd voor gemiste collectes".

Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvangen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen in die betreffende maand. Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 - 14 toegepast.

Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals collecte kerk, collecte onderhoud gebouwen, collecte diaconie, etc., dan wordt op dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast!

Collectebonnen kunt u ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, etc.. Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK



Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 9 februari 2022.

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Zij leest een gedeelte uit Mattheus 5 en gaat voor in gebed. De notulen worden hierna besproken en vastgesteld.

De kerkenraad staat kort stil bij het afscheid en de intrededienst van ds. Offringa. De afscheidsdienst is binnen de beperkingen zoals deze golden goed verlopen. Ds. Offringa en zijn vrouw waren verheugd over de aandacht die zij kregen. De voorzitter heeft na de dienst een toespraak verzorgd en een brief van de classispredikant voorgelezen. Drie kerkenraadsleden zijn naar de intrededienst geweest. Het echtpaar Offringa kreeg een warme ontvangst van de drie nieuwe gemeenten.

Samen met De Levensbron mag nu gezocht worden naar een nieuwe predikant. De CCBB heeft de benodigde solvabiliteitsverklaring hiervoor verstrekt. De beroepingscommissie komt binnenkort bijeen.

Helaas is er een groot aantal gemeenteleden met gezondheidsproblemen. Van sommige gemeenteleden was dit al langer bekend maar van een enkeling nog maar net. De kerkenraad staat stil bij de kwetsbaarheid van de mens en de kracht die het vertrouwen en het geloof in God geeft.

Het wijkteam is erg actief en bezoekt de gemeenteleden waar dit mogelijk is. Veel mensen willen ook graag bezoek van een predikant. Ds. Streefkerk heeft een beperkt aantal uren beschikbaar voor onze gemeente. We moeten daar allemaal zuinig mee omgaan. De kerkenraad besluit de gemeenteleden te verzoeken niet zelf contact met hem op te nemen. Afsproken is dat het contact verloopt via de wijkouderling. Een heuglijk bericht is dat de preekvoorzienster niet alleen het preekrooster voor 2022 maar zelfs al voor 2023 rond heeft, een hele prestatie.

De stuurgroep vanuit De Levensbron en onze kerk is bijeengewees. Een tijdpad is op grote lijnen uitgestippeld. Ds. Braamse heeft in een artikel dat opgenomen is geweest in de kerkbladen van beide kerken hierover verteld. We hopen dat op korte termijn een gezamenlijke dienst met een gezamenlijk gemeenteoverleg mogelijk zal zijn.

Enkele maanden geleden is in een samenkomst van de kerkenraden van De Levensbron en van onze kerk gesproken over het onderwerp "Veilige kerk". Dit was ook onderwerp van gesprek in SARI-verband (de kerken van de gemeenten Bolnes, Ridderkerk, Slikkerveer en Rijsoord). De veilige kerk heeft niet alleen te maken met de fysieke veiligheid van gemeenteleden/vrijwilligers maar ook met de ervaren veiligheid om zaken bijvoorbeeld bespreekbaar te maken tijdens allerlei vergaderingen. In een volgende kerkenraadsvergadering wordt hierover doorgepraat.

Nu de coronamaatregelen versoepeld worden, kunnen activiteiten wellicht weer worden opgestart. De inloopochtend heeft weer plaatsgevonden. De opkomst was nog beperkt maar het was een knus gebeuren. Als het kabinet besluit de 1,5 m afstand af te schaffen, kan het koffiedrinken in de kerk hervat worden zodat er meer ruimte komt voor de ontmoeting.

De kerk in Slikkerveer organiseert met het Bijbelgenootschap een avond over de nieuwe bijbelvertaling op 11 april. Het bericht hierover staat in Rijsoord aan 't Woord.

De kerkenraad heeft haar waardering uitgesproken voor de commissie die het liturgisch bloemschikken verzorgt. De stukken zijn altijd mooi verzorgd en de gemeente stelt het liturgisch bloemschikken zeer op prijs. Diverse foto's pronken op de website van onze kerk.

De vergadering wordt afgesloten met het voorlezen van een gedicht van Jelly Verwaal "Licht in de Duisternis", toegezonden aan de voorlezer door Gerrit en Francien. Een deel van dit mooie gedicht is hieronder opgenomen. Na het gedicht sluit de voorzitter de vergadering.

*God zond zijn Zoon - Hij is het Licht!
Wie zich door Hem laat leiden,
Die wil, met 't oog op Hem gericht,
Dit Licht alom verspreiden.*

Liturgische bloemschikking

Het thema in deze Veertigdagentijden en Pasen is:
" De Toekomst tegemoet".

Voor iedere zondag in deze periode, is een liturgische schikking gemaakt met symbolische betekenis. Dit is een landelijk thema en de schikkingen zal u in veel PKN kerken zien.

In de toelichting op het thema, van de Protestantse Kerk, staat het volgende. "De mooiste dingen in het leven vallen ons toe: Je levenslust, iemand die voor je kiest, die jou lief heeft. Ervaringen die het leven van alle dag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand uit je omgeving.

Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd.

Wat er ook gebeurt, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. De lezingen in deze Veertigdagentijd volgen het oecumenisch leesrooster en verbinden het bovenstaande met de liturgische bloemschikkingen: Genade is de grondtoon.

Bij de schikkingen maken we gebruik van een conische Pot, om het ontvangen van de genade te symboliseren. De Pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, dit is niet volgens de bloemschikregels. Maar juist de combinatie kleine Pot, versus hoge schikking maakt het beeld sterk. De Pot blijft half open om het ontvangen van genade te benadrukken. De schikking rust op de rand van de Pot en reikt naar boven, naar de hemel. De sobere schikking op de rand van de Pot zal iedere week iets veranderen.

De natuurlijke uitstraling van de schikking is transparant en luchtig. Om te benadrukken dat door de genade er altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke.

De sterke verticale zuil wordt in het begin van de veertigdagentijd gemaakt van droge grassen en riet. Grassen die de herinnering dragen van de voorbije lente zomer herfst en winter. Later in de veertigdagentijd zal de schikking groener worden. Hoop op een nieuwe lente.

Met plezier zullen we de komende 7 weken de schikkingen klaarmaken op het liturgisch centrum. U bent van harte uitgenodigd om de schikking van dichtbij te bekijken. De uitleg zal weer worden gegeven door de lezers van de afkondigingen. Heel fijn dat dit zo kan, bedankt daarvoor.

Wij wensen u allen een goede tijd toe op weg naar Pasen.

Hartelijke Groet namens de Bloemengroep



Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

HUIS TE HUUR

Onze pastorie is tijdelijk te huur!

Weet u iemand die interesse heeft, neem dan contact op met het College van Kerkrentmeesters.



Verjaardagen

MAART

24 maart 1938
Mevrouw W.de Vroed-Smit,
Brasem 83,
2986 HA Ridderkerk

26 maart 1932
Mevrouw A. Kanters-van Kleef
Mauritshoek 120
2988 ED Rijsoord

26 maart 1936
De heer W.J. van Gameren
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht

28 maart 1935
Mevrouw M. van der Linden-de Klerk
Middenbaan 80A
2991 CT Barendrecht

31 maart 1934
De heer J. Oosthoek
Seringenplantsoen 475
2982 BP Ridderkerk



Lieve lente,
waar bleef je zo lang?
Ik was al bang
dat je niet meer zou komen..

Waar zouden de bloemen
dan zijn in het gras
de kinderen spelend
zonder een jas
kalfjes en lammetjes
in de wei
vlinders en eendjes,
een zoemende bij?

Lieve lente, daar ben je toch weer
en met je zonneshijn
laat jij het gewoon
volop voorjaar zijn.



NBG Bijbelleesrooster**Maart**

di 1 mrt	Amos 4:4-13	Ondanks alles
wo 2 mrt	Amos 5:1-9	Aswoensdag - Zoek Mij en leef!
do 3 mrt	Johannes 11:1-27	Het geloof geeft leven
vr 4 mrt	Johannes 11:28-44	De dode komt tevoorschijn
za 5 mrt	Johannes 11:45-57	Iedereen kijkt uit naar Jezus
zo 6 mrt	Johannes 12:1-11	Lazarus weer in gevaar
ma 7 mrt	Psalm 91	Toevlucht
di 8 mrt	Amos 5:10-20	Een kwade tijd
wo 9 mrt	Amos 5:21-27	Liever recht dan offers
do 10 mrt	Amos 6:1-7	Overmoedig
vr 11 mrt	Amos 6:8-14	Blijft er nog iemand over?
za 12 mrt	Johannes 12:12-19	Hosanna
zo 13 mrt	Johannes 12:20-36	Donderslag bij heldere hemel
ma 14 mrt	Johannes 12:37-50	De dienaar van de HEER
di 15 mrt	Johannes 13:1-15	Het voorbeeld van Jezus
wo 16 mrt	Johannes 13:16-30	De afgezant van God
do 17 mrt	Psalm 103	Prijs de HEER
vr 18 mrt	2 Korintiërs 1:1-11	Delen in lijden, én in troost
za 19 mrt	2 Korintiërs 1:12-22	Ja is ja
zo 20 mrt	2 Korintiërs 1:23-2:13	Bezoek brengt verdriet
ma 21 mrt	2 Korintiërs 2:14-3:6	Een brief in het hart
di 22 mrt	Psalm 125	Vrede over Israël
wo 23 mrt	2 Korintiërs 3:7-18	Een blijvende glans
do 24 mrt	2 Korintiërs 4:1-12	Kwetsbare schatbewaarders
vr 25 mrt	2 Korintiërs 4:13-5:5	Het zichtbare is tijdelijk
za 26 mrt	2 Korintiërs 5:6-16	Een open boek
zo 27 mrt	2 Korintiërs 5:17-6:10	Het nieuwe is gekomen
ma 28 mrt	2 Korintiërs 6:11-7:4	Heilig jezelf
di 29 mrt	2 Korintiërs 7:5-16	Oprecht verdriet
wo 30 mrt	Johannes 13:31-38	Heb elkaar lief
do 31 mrt	Johannes 14:1-14	Vader en Zoon

Hartelijk dank!

Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen die ik tijdens mijn ziek zijn mocht ontvangen.

Maar door alles heen ben ik dankbaar dat ik weer zover mag opknappen tijdens mijn verblijf in het Hof van Sliedrecht, maar het medeleven geeft ook kracht en sterkte daarvoor.

Hartelijk dank!!
Wijnie Kooijman

Hartelijk dank voor de vele kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag.

Hartelijke groet, Joke Lodewijk

Beste gemeenteleden,
14 februari jl. ben ik 94 jaar geworden, dat wil zeggen dat ik hoog op de sporten van de levensladder sta. Als je zo hoog staat wordt er toch wel naar gekeken.

Dat heb ik gemerkt uit de vele kaarten en telefoontjes die ik uit de gemeente heb ontvangen. Daar was ik en ben ik heel blij mee, dat heeft me erg goed gedaan.

Bij deze alle gevers en geefsters hartelijk bedankt!

Hartelijke groeten,
Joop Euser



Ontmoetingsavond 30+

We gaan weer open!

U/jij bent weer van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op iedere tweede vrijdag van de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 11 maart 2022

Achter de bar staan Arie en Marian

Inloopochtenden

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op

3 maart en 17 maart

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!

Tot ziens!



PCOB

Woensdag 30 maart 2022 houdt de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) weer haar maandelijks bijeenkomst. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koningkerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

Mevrouw van Unen van Hospice de Reiziger in Barendrecht is onze gast en zij zal vertellen over wat het werken in een Hospice inhoudt. Hospice de Reiziger is een bijna-thuis-huis en biedt een thuis aan mensen die een beperkte levensverwachting hebben.

Deze middag is een samenwerking met de commissie, bestaande uit personen van diverse kerken in de Gemeente Ridderkerk die activiteiten in de 40-dagentijd organiseert.

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Uiteraard houden wij rekening met de dan nog geldende coronamaatregelen.
Informatie over het lidmaatschap PCOB: 0653750608

Opstart Eetcafé De Fontein

De beperkingen in verband met de coronapandemie komen (in ieder geval voorlopig) tot een einde.

In navolging van de inloopochtend, de soos en het lunchcafé gaat ook het eetcafé weer starten.

De eerste avond is op 25 maart a.s., aanvang 18.30 uur, inloop vanaf 18.00 uur. Het is nodig om te reserveren.

Omdat het Eetcafé zo lang niet kon doorgaan, vragen we ook de vaste gasten om ditmaal te reserveren. Dit kan tot uiterlijk woensdag 23 maart voor 20:00 uur via het bekende telefoonnummer 0180-616552.

We hopen er weer een gezellig en smakelijk samenzijn van te maken.

Lunchcafé De Fontein

Donderdag 3 maart kunnen we weer starten met het lunchcafé en dekken we de tafel om gezellig samen te eten.

Wilt u weer, of misschien voor de eerste keer met ons mee eten, laat dit dan zo spoedig mogelijk, maar wel uiterlijk vrijdag 25 februari aanstaande, weten aan Marrie of Ria.

De warme maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-.

Mocht u deelnemen aan de koffie-inloop die ook deze dag zal zijn dan kunt u meteen blijven. Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens van harte welkom.

Wij hebben er in ieder geval weer reuze zin in!
Tot ziens...

Marrie de Koning Tel: 490146
Ria Bode Tel: 426208



Kalender en vieringen voor de Veertigdagentijd met als thema: de zeven kruiswoorden

Ook dit jaar hebben samenwerkende Ridderkerkse kerken, alsmede de Groene-Tuinkerkgemeente, de R.K. parochie De Emmaüsgangers in Rotterdam-IJsselmonde en de Augustinusparochie in Barendrecht, een kalender/boekje voor de Veertigdagentijd samengesteld. Daarin staan dit jaar de zeven kruiswoorden van Jezus centraal.

Vanuit verschillende invalshoeken worden deze belicht met teksten, liederen, gebeden en een leesrooster voor iedere dag.

De deelnemende kerken stellen het boekje graag beschikbaar en ook in de bibliotheken, het gemeentehuis en boekhandel de Kandelaar zijn ze verkrijgbaar.

Naast de mooie teksten zijn er ook diverse activiteiten die we graag onder uw aandacht brengen.

Zij staan, met alle informatie erbij, vermeld in het boekje; hierbij alvast een kort overzicht:

-Vrijdag 25 maart, Protestantse Gemeente Bolnes: sobere maaltijd

-Woensdag 30 maart, Christus is Koningkerk: Presentatie van hospice "de Reiziger", i.s.m. de PCOB ('s middags)

-Zaterdag 9 april, Protestantse Gemeente Bolnes: Stiltewandeling

-Solidariteitsmaaltijden op 4 dinsdagen in de R.K. parochie De Emmaüsgangers, Rotterdam-IJsselmonde

-Zondag 24 april sluiten we af met een voorstelling van Kees Posthumus: Pasen in fragmenten, in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10 om 19.00 uur.

Vrijdagavondgebeden

Op deze vrijdagavonden staan we ook stil bij de kruiswoorden van Jezus.

Tijdens de avondgebeden zijn er momenten van stilte en gebed en overdenken we passende Bijbelteksten rond het thema.

Elke avond zijn we te gast in een andere kerk. De vieringen duren circa 30 minuten, waarna u nog even na kunt praten bij de koffie/thee.

De cyclus start met de viering op Aswoensdag, 2 maart, in de St. Jorisparochie, Hovystraat 64 en begint om **19.30 uur**. Ook in de R.K. parochie De Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320, Rotterdam-IJsselmonde is er die dag een viering, **aanvang 10.00 uur** en in de Augustinusparochie, Marijkesingel 24, Barendrecht om **19.30 uur**.

Het totale programma van de vrijdagavondgebeden, (**ook aanvang 19.30 uur**), ziet er als volgt uit:

Vrijdag 11 maart De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk

Vrijdag 18 maart St. Joriskerk, Hovystraat 64, Ridderkerk

Vrijdag 25 maart Protestantse Gemeente Bolnes, Pretoriusstraat 56, Bolnes

Vrijdag 1 april Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95, Rijsoord

Vrijdag 8 april Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer

Als collectiedoel, tijdens de avondgebeden, is dit jaar gekozen voor een project voor Syrische vluchtelingen in Libanon, aangereikt door de Vastenactie. U leest meer hierover op de vrijdagbladzijde.

Op de vrijdagen 4, 11, 18, 25 maart, 1 en 8 april is er een morgengebed in parochiekerk De Emmaüsgangers, Bandeloodijk 320, R'dam-IJsselmonde (*aanvang van deze vieringen is om 9.00 uur*).

Voor alle activiteiten en vieringen geldt het voorbehoud, dat doorgaan ervan afhankelijk is van de op dat moment geldende coronabeperkingen, met name met betrekking tot een maximum aantal aanwezigen en reserveringsplicht.

Raadpleeg in ieder geval vooraf de website of nieuwsbrieven van de betreffende gemeente.

We nodigen u van harte uit om samen, geïnspireerd door de inhoud van het boekje en de vieringen, op weg te gaan naar het feest van de Opstanding.

We wensen u een gezegende Veertigdagentijd toe.

De Projectgroep Veertigdagenkalender.

Contactadres: René Barnard, tel. 0180-427682, e-mail r.e.barnard@kpnmail.nl

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 22 januari 2022 t/m 19 februari 2022)

Via mw. P.J. Bestebreurtje-Baas	voor de kerk	€ 20,00
Via dhr. C.J. op den Brouw	voor collectes februari	€ 20,00
Via dhr. W. Bestebreurtje	wijkgeld Elisabeth	€ 45,00
Via mw. P. van Nes-van der Griend	wijkgeld Elisabeth	€ 40,00
Via dhr. W.A. IJsselstein	wijkgeld Elisabeth	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de Kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 10,00
Via de Rabobank	voor RATW	€ 10,00
Via de Rabobank	voor het dagboekje	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Periodieke giften aan de kerk

Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer naar een Notaris, maar u kunt deze kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.

Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren "Periodieke gift in geld" downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.

U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.

Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Deurcollecte in de maand maart - voor Zendingscollecte Kerk in Actie**Rwanda, met zusters werken aan gezond eten**

In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven. Deze collecte wordt van harte aanbevolen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

**College van Diakenen
Gereformeerde Kerk Rijsoord
Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk.**

Aan de Gemeente van de
Gereformeerde Kerk te Rijsoord.

Jaarrekening 2021.

Wij hebben het genoegen om u de jaarcijfers over het jaar 2021 te presenteren van het College van Diakenen.

Uit deze cijfers blijkt dat het iets gunstiger uitpakt heeft als dat wij eerder begroot hebben. Er was een negatief resultaat begroot van € 469,00 en de werkelijke cijfers geven een negatief resultaat van € 307,00. Dit iets betere resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere opbrengst van de collecte in kerkdiensten. Ook al hebben wij meer uitgegeven aan ondersteuning dan vorig jaar en dan begroot, wordt dit dus grotendeels gecompenseerd door de hogere inkomsten uit collecten.

Ook hebben wij in de loop van het jaar gemeend enkele bijzondere projecten te ondersteunen met een flinke financiële injectie. In totaal hebben wij extra ondersteuning gegeven voor een bedrag van € 22.500,00. Dit bedrag is niet ten laste van het eigen vermogen gegaan maar is gefinancierd door een opname ten laste van het bestemmingsfonds.

Als College van Diakenen zijn wij dankbaar dat er in het jaar 2021, mede gezien de perikelen rond corona, toch meer gedaan kon worden om ondersteuning te geven daar waar het het meest nodig was. Wij spreken de hoop uit dat wij dit ook in het jaar 2022 kunnen blijven doen.

De cijfers die in Rijsoord aan 't Woord worden gepubliceerd zijn slechts een beknopt overzicht. De volledige jaarrekening 2021 zal ter inzage liggen voor alle gemeentelieden gedurende 5 dagen op het kantoor van de penningmeester van de diaconie aan de Rijksstraatweg 46 a + b te Rijsoord.

Indien u de jaarrekening wilt inzien dan graag contact opnemen met de penningmeester via telefoonnummer 0180-422595. De jaarrekening zal ter inzage liggen in de week van 11 t/m 15 april 2022.

Met vriendelijke groet

Kees Alblas
Penningmeester CvD.

JAARREKENING COLLEGE VAN DIAKENEN

OVER 2021

Blad 2

JAARREKENING COLLEGE VAN DIAKENEN

OVER 2021

Tel uw zegeningen

Een mevrouw van rond de vijftig wandelt met een paar kinderen door het park. De kinderen rennen naar het klimrek en de vrouw ploft neer op een bankje, naast een wat oudere vrouw. Ze kijkt naar de oudere vrouw en zegt: 'Mijn leven is een route.' 's Ochtends komt mijn dochter haar twee kinderen brengen, ik maak het ontbijt klaar en samen zitten ze dan te smullen. Daarna wassen we af en maken we een wandeling in het park. Precies om 12.00 uur lunchen we voor de TV, of gaan we picknicken als het weer het toelaat. Wanneer we terug zijn, begin ik meteen met het avondeten. Rond vijf uur is de tafel dan gedekt en als mijn dochter dan van haar werk terug komt, gaan we met z'n allen aan tafel.

En zo is er dan weer een hele dag voorbij gegaan. Mijn leven is echt saai, ik lijk wel een slavin.

De andere vrouw bleef voor zich uit kijken, zonder iets te zeggen. De eerste vrouw zei: 'En u, heeft u ook zo'n routinematig leven? Uw leven kan toch nooit zo mooi zijn, als u hier zo moederziel alleen in het park zit?'

Toen begon die oudere mevrouw te praten: 'Eigenlijk heb ik niets om over te klagen. Ik heb een lieve verpleegkundige die me elke dag hier naar het park toe rijdt, zodat ik deze kinderen kan zien spelen. Ik heb namelijk zelf geen kleinkinderen en als ik deze kinderen hoor lachen, dan doet me dat veel goed. Later komt een taxi me ophalen en die brengt me naar het ziekenhuis. Daar bezoek ik zieke mensen, zodat die mensen en ikzelf ook iemand hebben om mee te praten. Familie heb ik zelf namelijk niet.' 's Avonds komt de taxi me weer ophalen om me weer mee te nemen naar mijn tehuis waar ik woon. En zo gaat mijn gezegende dag weer voorbij. Ik heb niets om te klagen, ik heb alleen maar veel om voor te danken, namelijk dat mijn ogen nog steeds al deze mooie dingen kunnen zien.'

En inderdaad, daar kwam de taxi om de dame op te halen. De man reed haar weg in haar rolstoel, richting de auto.

De eerste vrouw dacht nu heel diep na. 'Dit kan niet waar zijn. Ik kan lopen, ik heb een dochter, mijn kleinkinderen, een eigen huis en ik zit te klagen.'

Is jouw leven net als van die eerste vrouw, of van die tweede? Moeten anderen jouw zegeningen voor je tellen, of kun je het zelf? Dank je God voor alles, of moet God elke dag jouw klachten weer aanhoren? Tel je zegeningen en vergeet ze niet. Dank God voor al het goede dat Hij je geeft.

*Tel uw zegeningen één voor één,
tel ze allen en vergeet er geen.
Tel ze allen, noem ze één voor één
en je ziet Gods liefde dan door alles heen.*

Joh.de Heer lied 256





opstandingskerk
levensbron



samen
op weg



Van de interimpredikant

Langzaam maar zeker veranderen mijn werkzaamheden. Minder en minder ben ik bezig met zaken die het 'gewone' gemeentelven en de kerkenraad van de Levensbron betreffen, terwijl ik me meer en meer bezig ben gaan houden met het samengaan van de Levensbron met de Opstandingskerk. Dat komt, die beweging van het ene minder en het andere meer, dat het gewone gemeentelven en de kerkenraad van de Levensbron gewoon weer goed draaien. Ik zie, spreek en hoor mensen die met plezier in de gemeente aan het werk zijn, hun taak vervullen. Ja, er is nog wel eens wat, maar dat wordt gewoon opgelost zonder dat ik daar bij nodig ben. Dus gewoon, de normale gang van zaken. Waarbij de interimpredikant overbodig wordt. En dat is ook de bedoeling: dat mijn inzet overbodig wordt.

Intussen komt het samengaan van beide gemeenten goed op gang. Ik zie bij het feitelijk dingen samen gaan doen het nodige enthousiasme. Ja, ook onwennigheid en natuurlijk een wat zoekende houding. Logisch, je moet elkaar leren kennen. Maar samenwerken is intussen wel gewoon leuk. Op die manier versterken we elkaar ook. Het is ook prettig om te merken dat er qua (geestelijke) ligging van beide gemeenten nauwelijks verschillen zijn. Dat geeft ontspanning.

Er wordt aan gewerkt door de stuurgroep, terwijl de beide colleges van kerkrentmeesters op stoom aan het komen zijn om besluiten voor te bereiden in verband met de gebouwen. Dat is nog wel even een dingetje, zoals dat tegenwoordig heet. Daar moet goed over nagedacht worden om straks een moeilijke, maar verstandige beslissing te kunnen nemen.

Bij het samengaan van gemeenten is eigenlijk altijd wel een buitenstaander nodig, een niet-betrokken vriend, die kritisch kan zijn en op sommige punten wat meer nadruk kan leggen, of enige druk uit kan oefenen; ik meen dat ik daar altijd nogal mild in ben. Die ook deskundigheid rondom dergelijke processen in kan brengen. Want het is best ingewikkeld. Belangrijk is dat het tempo er in blijft, zonder te overhaasten. En van belang is ook om er voor te waken dat het een gelijkwaardig proces is. We hebben elkaar nodig om steviger de toekomst in te kunnen gaan.

In datzelfde kader van samengaan en samenwerken van beide gemeenten, vraagt ook de beroepings-commissie enige aandacht. Enig voorwerk voor het beroepen is vorig jaar natuurlijk al gedaan, zij het dat het toen nog ging over uitsluitend een beroep voor de Levensbron. Nu wordt het werkelijk een gezamenlijk beroep. Dus dat vraagt het opnieuw uitwerken van een profiel van de gemeenten en dus een profiel van de gewenste predikant. Hopelijk is er dit jaar één predikant voor beide gemeenten. De commissie is uitgebreid met nog twee leden van de Opstandingskerk en een lid van de Levens-bron die afkomstig is van de Irenekerk.

Ik hoop - met velen - dat we spoedig een gezamenlijk gemeenteberaad kunnen houden om goed bij te praten over waar we staan in de samenwerking van beide gemeenten en in het beroepingswerk. Dat ook u als gemeente makkelijk aan het woord kan komen met ideeën, mogelijkheden, zorgen, vragen en emoties. Intussen kan dat natuurlijk toch, bijvoorbeeld bij de voorzitters van de kerkenraden, Jan Huisman en Ellie Lagendijk, maar ook bij ondergetekende. Aarzelt u dus alstublieft niet als u iets wilt delen en wilt vragen.

Hartelijke groeten,
Ds. Marius Braamse
06 53 9292 86
marius.braamse@gmail.com

Seniorenmiddag 17 maart 2022.

In het verleden zijn de apotheker en de fysiotherapeut (val preventie) bij de Seniorenmiddagen op bezoek geweest.

Op 17 maart komt de huisarts op bezoek.

Huisarts **Jan Huisman**, een goede bekende van ons, is onze gast en het thema van deze middag is: "Gezond ouder worden".

In de media kunnen we veel over dit onderwerp lezen, maar er zullen op deze middag zeker tips zijn die voor onze senioren heel nuttig zijn.

Wij hopen op een leerzame, maar ook op een gezellige bijeenkomst!

De middag start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Namens de werkgroep Seniorenmiddagen,
Lineke Dijkman

Samen eten in de Levensbron.

Ja, we kunnen en mogen weer; gezellig met elkaar eten in de Levensbron.

Vrijdag 25 maart a.s. is het dan eindelijk zover. We beginnen om 18.30 uur; inloop vanaf 18.00 uur.

Eigenlijk is iedere avond voor onze gasten een avondje uit.

Een drankje vooraf en dan een heerlijk 3 gangendiner met de meest uiteenlopende gerechten.

En altijd nog een kop koffie met een bonbon toe en dat voor maar 6 euro.

Wil je de gezellige sfeer eens proeven? Je bent altijd van harte welkom.

We zijn echter geen inloop restaurant. Je moet je wel van tevoren opgeven.

Dat kan vanaf dinsdag 15 maart a.s. bij Peter van Leeuwen, tel.0615630556 of per mail: petervanleeuwen48@gmail.com.

Alles, wat over ons geschreven is

Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; de tien geboden en de veertig slagen, dit hele leven dat geen leven is.

De schepping die voor ons gesloten was ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen, het vuur van bloed en ziel brandde tot as.

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven, sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

Lied 536, tekst Willem Barnard

Avond Nieuwe Bijbel Vertaling 21 op 11 april 2022

Kort geleden is de NBV 21 tot stand gekomen.

We denken dat er best wat vragen zijn over de NBV21;

Waarom zouden we uit deze vertaling gaan lezen in de kerk? Wat is er zo anders aan deze bijbelvertaling? Hoe is hij tot stand gekomen?

Staat deze vertaling dicht bij de grondtekst?

Door wie is deze vertaling geschreven?

Maar waarschijnlijk heeft u nog meer vragen.

Op de site van NBV21 staat onderstaande tekst:

Dicht bij de bron.

De NBV21 is de nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Deze vertaling is de afronde van een zorgvuldig en gebalanceerd traject. We hebben dit gedaan omdat revisie nodig is en waardevol, en omdat we inzagen dat het nog beter kon. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van alle betrokken lezers. De NBV21 is daardoor niet alleen de Bijbel vóór de 21e eeuw, maar ook de Bijbel van de 21e eeuw.

De activiteitencommissie van de Pastorale Raad organiseert een avond waarop u informatie krijgt over de NBV21 en u uw vragen kunt stellen.

Cor Hoogerwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbel Genootschap is als vertaler bij de NBV21 betrokken geweest. Hij zal een presentatie geven over de vertaling.

Hierna is er voldoende ruimte voor gesprek en vragen.

We nodigen u van harte uit voor deze avond die gehouden zal worden op 11 april 2022 in de Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, 2983 HK Ridderkerk.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kop koffie. Om 19.45 beginnen we de avond.

Wilt u zich van tevoren opgeven, zodat we weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen? Dat kan door een e-mail te sturen naar activiteitencommissie@pgslikkerveer.nl of telefonisch op nr. 0636371448 (Eveliëne Breugem)

Met vriendelijke groeten,

Activiteitencommissie van de Pastorale Raad van de Christus is Koningkerk.



Zingen maakt Blij gaat weer van start!!!

Door de versoepelingen zijn de zangdiensten in de Breeplein-kerk weer van start gegaan. Aanvang 17.00 uur.

27 februari Martin Mans Formatie onder leiding van Martin Mans, orgel Wim de Penning. Spreker: ds. Anja Matser

13 maart Samenzangdienst met Johannes de Heer liederen, orgel Martin Mans, sopraan Annelies Schep.
Voorganger Ds. Johan Bos

3 april Martin Mans Formatie onder leiding van Martin Mans, trompet Jantine Kalkman. Thema: Passie en Pasen.
Voorganger Ds. Erick Versloot.

Allen hartelijk welkom!!!



Jezus is ons voorbeeld in het leven

Lucas 22: 40-42

Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen hen: 'Bid dat jullie niet in beproeving komen. 'En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: ' Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.'



Door Jezus zijn wij kinderen van de Vader in de hemel. Van Jezus, Gods Zoon, kunnen we ook veel leren over hoe wij met onze hemelse Vader om moeten gaan. Er zijn van die momenten in de evangeliën die ons even een kijkje gunnen in het intieme samenleven van de Vader en de Zoon. Door God gegeven momenten die ons leren hoe diep ook onze relatie met de Vader kan zijn, juist op cruciale momenten in ons leven.

Heel treffend zijn de momenten dat Jezus alleen is met de Vader en met hem praat over zaken die hem aan het hart gaan, die hem blij maken of moeite geven. Zoals dat loodzware moment in Getsemane, misschien wel het moeilijkste moment in het leven van Jezus. Het lijden grijsde hem aan, onontkoombaar. Ja, Jezus was zelf op weg gegaan naar Jeruzalem, op weg naar zijn dood. Maar nu, aan de vooravond van zijn sterven, werd het hem bijna te veel. En dan gaat hij naar zijn Vader. Dat is wat je doet als het leven je neerdrukt, als je bijna bezwijkt onder de last van het leven. Dan ga je naar de Vader. Jezus bad intensief, legde de Vader zijn vragen voor. Grote vragen naar de zin van het lijden, van zijn lijden: 'Waarom Vader, waarom moet het zo? Kan het niet anders, moet ik deze weg gaan?'

Jazeker, ook Jezus had moeiten en vragen. Geen wonder, met zo'n weg van lijden voor je. Maar hij ging met zijn zorgen en zijn vragen naar de Vader. Hij zocht zijn aangezicht en vroeg om antwoorden, vroeg om steun. Jezus moest uiteindelijk die weg alleen gaan. Hij kreeg misschien niet eens meer antwoord dan: 'Het is mijn wil.' Maar dat was voor hem voldoende. Hij ging en behaalde de overwinning. Daardoor blijft ons gebed nooit onbeantwoord. Wij mogen altijd onze vragen bij de Vader neerleggen en rekenen op zijn nabijheid en steun.

Gebod:

Heer van hemel en aarde, wij leggen het lijden aan u voor. Wij onderwerpen ons aan uw wil die alleen goed is. Begrijpen doen we u niet, vertrouwen wel. Sta ons bij in onze nood en draag onze lasten.

(Bron: Goed beginnen van Rolf Robbe)



(CONCERT) AGENDA

27 februari	Zingen maakt blij	Breepleinkerk 17.00 uur	Martin Mans formatie Ds. Anja Matser
3 en 17 maart	Inloopochtend	Fontein, vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
3 en 17 maart	Lunchcafé de Fontein	Fontein, 12.30 uur	Opgeven bij Marrie of Ria
11 maart	30+ Ontmoetings- avond	Soosruimte Fontein Vanaf 20.00 uur	Praatje, glaasje, spelletje, gezelligheid
11, 18 en 25 maart, 1 en 8 april	Vrijdagavond ge- beden	Div. kerken 19.30 uur	Zie voor het volledige pro- gramma van de veertigda- gentijd pagina 12 en het boekje
13 maart	Zingen maakt blij	Breepleinkerk 17.00 uur	Samenzang met Joh.de Heer liederen Voorganger Ds. Johan Bos
25 maart	Eetcafé De Fon- tein	Kerkenraadskamer Inloop vanaf 18.00 uur Aanvang 18.30 uur	Opgeven op nr. 0180 616552
30 maart	PCOB	Christus is Koningkerk 14.00 uur	Voorlichting over Hospice de Reiziger, Barendrecht
3 april	Zingen maakt blij	Breepleinkerk 17.00 uur	Martin Mans Formatie Voorganger Ds. Erick Ver- sloot
11 april	Nieuwe Bijbel- vertaling NBV21	Chistus is Koningkerk 19.45 uur	Opgeven via email of tele- fonisch Zie info in dit nummer
11 t/m 15 april	Inzage Jaarreke- ning Diaconie	Rijkstraatweg 46 a+b	Even aanmelden op nr. 0180-422595

