

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten, pastoraat	2,3
Opbrengst Collectes, solidariteitskas, Actie Kerkbalans, VVB, collectes	4,5
Kerstnachtdienst, Kerkauto's, In Memoriam, Psalm 131	6,7
Kerkelijk bureau, verjaardagen december, Lunchcafé De Fontein	8
Bijbelleesrooster	9
Bedankjes, Inloopochtenden, Ontmoetingsavond 30+, Cyclus levenseinde, stervensbegeleiding, overlijden, rouwverwerking	10,11
Voedselbank, nieuw sponsorkind, symbolische bloemschikking	12,13
Kerst 2022: Geef licht, Giften CVK, Amnesty Internationaal	14,15
Meditatie Ds. Anja Matser	16-18
Umutima Foundation	19
Kerstviering senioren, Irenekerk, Kerstzang	20,21
(Concert)agenda	22

Van de voorzitter

Het Kerstnummer 2022 ligt voor u. We hebben een bewogen jaar achter de rug. Het jaar begon in de moeilijke periode waarin we te maken hadden met het Corona Virus. Op 9 januari was de afscheidsdienst van onze predikant, Ds. Herman Offringa. De beroepingscommissie ging aan de slag. Tot onze vreugde mochten we u laten weten dat we binnenkort kennis kunnen maken met een predikant die door de beroepingscommissie is voorgedragen. U bent allen van harte uitgenodigd voor de gemeentebijeenkomst van maandag 28 november.

Op Eeuwigheidszondag herdachten we 8 gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Heel veel trouwe gemeenteleden, die zich met hart en ziel hebben ingezet voor onze gemeente zijn ons ontvallen. Laten we als gemeente om de familie heen gaan staan.

In deze editie van uw kerkblad vindt u weer allerlei activiteiten die rond Kerst worden georganiseerd. Ook een prachtige meditatie van Ds. Anja Matser, mij nog aangereikt door Joop Euser.

Fijne kerstdagen toegewenst!



Stencilen:

maandag 19 december
Jan Monteban



Bundelen:

woensdag 21 december
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor mei
met vermelding van afzender:
Uiterlijk vrijdag 16 december bij
Ellie Lagendijk
Mauritsweg 64
2988AL Ridderkerk
Tel : 0180-421656
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%–36%–14%

Zondag 4 december 2022–2e Zondag van Advent

09.30 uur : Ds. A.L. Veerman, Slidedrecht
Chauffeurs : Mevr. R.Bode-Blaak, N.Baars
Koster : Hans Vietsch
Organist : Jacob van Nes
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen Jeugdwerk

Zondag 11 december 2022–3e Zondag van Advent

09.10 uur : Zingen Opwekkingsliederen
09.30 uur : Mw. Ds. M.Moerland, Zwijndrecht
Chauffeurs : B.Sintemaartensdijk, C. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Organist : Rene Barnard
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen Jeugdwerk

Zondag 18 december 2022–4e zondag van Advent

Uitzending Radio Ridderkerk

09.30 uur : Ds. E. Bijl, Nieuw Beijerland
Chauffeurs : C.J. Op den Brouw, Cl. Bezemer
Koster : Wim van Bruggen
Organist : Harry Heystek
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen Jeugdwerk

Zaterdag 24 december 2022–Kerstnachtdienst

m.m.v. 'Sparkling Voices' uit Rhooon

22.30 uur : Mw. Ds. C.H.A. Bartelink–van den Dool, Ridderkerk
Koster : Henk van Mastrigt
Organist : Rene Barnard
Collecte : Vluchtelingenkinderen
in Griekenland



Zondag 25 december—1e Kerstdag

10.00 uur : Ds. C.P.M. Verrips, 's Gravezande
 Chauffeurs : D.W. Alblas , H. Bestebreurtje
 Koster : Hans Vietsch
 Organist : Jacob van Nes
 Collecte : 1e Kerk in Actie Kinderen in de
 Knel
 2e Onderhoud gebouwen
 Deurcollecte Eigen Jeugdwerk

**Zaterdag 31 december—Oudejaarsdag—SARI dienst
in Christus is Koning Kerk Slikkerveer**

19.30 uur : Ds. G.R.P. van de Wetering, Slikkerveer

**Zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG—Dienst in de Levensbron
in Christus is Koning Kerk Slikkerveer**

Vanaf 09.30 uur Nieuwjaar wensen

10.00 uur : Ds. P. Taselaar, Ridderkerk

Pastoraat

Op zaterdag 5 november is overleden dhr. A (Arie) Bode. Op vrijdag 11 november heeft de dankdienst voor zijn leven plaatsgevonden in onze kerk. Wij wensen zijn vrouw, (klein)kinderen, familie en vrienden heel veel troost, kracht en sterkte met dit verlies.

Dhr. J. (Jos) Haasjes verblijft nog in revalidatiecentrum Rijndam.

Wij willen hier ook danken voor het goede bericht dat een gemeentelid ontvangen heeft.

Hartelijke groet vanuit het wijkteam,
 Elselien van Gameren.

Bron van troost en licht

Soms gaat je pad door een woestijn van bange zorgen en van pijn.
 Dan zie je niet dat heel dichtbij een bron is in die woestijn.

Want in die dichte duisternis is 't of er niemand bij je is.
 Het lijkt of in dat nare dal nooit meer het zonlicht schijnen zal.

Totdat de Geest je ogen richt op Jezus, Bron van troost en licht,
 Die door Zijn wonderbare kracht en liefde al je leed verzacht.

Dan voel je: ik ben niet alleen. God draagt me overal doorheen
 Al gaat mijn pad door een woestijn, Hij is er en Hij zal er zijn.

(gedicht van M.A.Groeneweg—de Reuver)

Opbrengst Collectes

In de maand oktober is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde collectebonnen totaal € 1317,01 ontvangen.
Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten:

02-10-2022	Kerk en Israël	€ 155,80
	Onderhoud gebouwen	€ 112,18
	Eigen jeugdwerk	€ 43,62
09-10-2022	Kerk	€ 160,58
	Onderhoud gebouwen	€ 115,62
	Eigen jeugdwerk	€ 44,96
16-10-2022	Diaconie	€ 114,95
	Onderhoud gebouwen	€ 82,76
	Eigen jeugdwerk	€ 32,19
23-10-2022	Kerk	€ 102,50
	Onderhoud gebouwen	€ 73,80
	Eigen jeugdwerk	€ 28,70
30-10-2022	Diaconie	€ 124,68
	Onderhoud gebouwen	€ 89,77
	Eigen jeugdwerk	€ 34,90

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Nogmaals "Solidariteitskas 2022"

In het novemбернаummer van Rijsoord aan 't Woord trof u een brief aan over de Solidariteitskas. Wij vroegen u om onze kerk te helpen om de (verplichte) landelijke bijdrage aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen.

Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer ontvangen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vroegen wij u in de brief om 10 euro bij te dragen aan deze vorm van evenwichtige lastenverdeling.

Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt. Mocht u ook nog een bijdrage willen doen; In de hal van de kerk liggen machtigingsformulieren. Deze kunt u invullen en uiterlijk zondag 11 december a.s. deponeren in de bus in de hal van de kerk.

Op 23 december 2022 zullen wij het bedrag dan afschrijven van uw rekening. Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende IBAN-nummer NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'Solidariteitskas 2022'.

Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk
Penningmeester / Bijdragen-administrateur



Stand per 17 november 2022:

Door 137 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 67.755,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 46 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2022". Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

Collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, met vermelding van de datum van de collecte.

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding de datum van de collecte.

Collectebonnen kunt u ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, etc.. Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Als er een gezamenlijke dienst in de PG de Levensbron wordt gehouden dan kunt u ook daar onze collectebonnen in de collectezakken deponeren.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2022",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand december zal plaatsvinden op 28 december 2022.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Gezamenlijke kerstnachtdienst 24 december 2022 in de Opstandingskerk, wees welkom!

Al vele jaren gaan mensen op Kerstavond in het nachtelijk duister naar de kerk om de geboorte van Jezus Christus te vieren.

Na 2 jaar de kerstnachtdienst online uitgezonden te hebben wegens het Corona virus, zal op 24 december aanstaande het weer mogelijk zijn naar de kerk te komen om de dienst mee te beleven.

Het thema dat voor deze gezamenlijke dienst is gekozen is: **'Vrede op aarde?!'** Vrede op aarde is meer dan een onbereikbaar ideaal en meer dan een ster aan de hemel. Vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis, in eigen dorp of stad, in de straat. Ieder kan op zijn of haar eigen manier aan die vrede bijdragen door verbinding te zoeken. Dat zal ook in deze kerstnachtdienst vorm krijgen.

Het belooft een mooie, warme dienst te worden. Het koor Sparkling Voices uit Rhon verleent haar medewerking, zij zingen met en voor ons zowel Nederlandstalige- als Engelse kerstliederen. Ds. Christi Bartelink- v.d. Dool zal in deze dienst voorgaan.

De collecte is bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland en wordt van harte aanbevolen.

Ná de dienst is er voor wie dat wil een glaasje Glühwein en de mogelijkheid om na te praten.

U kunt de kerstnachtdienst meebeleven op 24 december, aanvang 22.30 uur. De kerk is open vanaf 22.00 uur.

Ook via de link op de website van de kerk www.opstandingskerkrijsoord.nl kunt u de dienst meebeleven of op een later moment nog terugkijken.

De kerstnachtdienstcommissie hoopt u in deze bijzondere gezamenlijke dienst te ontmoeten en wenst u alvast een gezegend Kerstfeest toe.



Kerkauto's

Het eerste kwartaal van 2023 zullen we, zoals u weet, gezamenlijke diensten houden. Nu zal het mogelijk zijn dat u heel goed de Opstandingskerk kunt bereiken maar dat de Levensbron wat onpraktischer is om naar toe te gaan. Wij willen er voor zorgen dat dit geen drempel hoeft te zijn om de diensten in de Levensbron te bezoeken.

Mocht u niet in staat zijn of er tegen op zien om op eigen gelegenheid naar de Levensbron te gaan, dan kunt u dit aangeven bij ons als diaconie. Wij zullen dan passend vervoer proberen te verzorgen.

Tijdens de afgelopen periode is er enige onduidelijkheid ontstaan over de benadering van al dan niet ophalen van de mensen die gebruik maken van de kerkauto's. Hierbij willen wij als diaconie aangeven dat er weer terug wordt gegrepen op de eerste afspraak dat de **passagier wordt opgehaald** voor vervoer naar de kerk, **TENZIJ de passagier aangeeft** bij de dienstdoende chauffeur **NIET** te gaan.

Wij hopen dat dit nu weer enige duidelijkheid schept.

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd bij één van de diakenen terecht.

Uw diaconie

In Memoriam: Arie Bode

Op zaterdag 5 november is overleden Arie Bode in de leeftijd van 81 jaar. Hij woonde aan de Rijksstraatweg. Op de rouwkaart schrijft de familie: *'Genoten van het leven, in liefde losgelaten'*.

Arie Bode werd geboren aan de Lagendijk in Ridderkerk, schuin tegenover de huidige begraafplaats Vredehof. Hij was de oudste in een gezin met 5 kinderen.

Na school ging hij werken bij de AMRO bank in Ridderkerk. Hij vervulde zijn dienstplicht en ging daarna werken op een accountantskantoor in Rotterdam.

Hij trouwde met Ria Blaak in mei 1967 als één van de laatste echtparen in deze kerk in de toen nog oorspronkelijke staat. Er werden 2 dochters geboren Anne & Caroline, er kwam een fijne schoonzoon en 2 kleinkinderen.

Arie was een actief en meelevend lid van deze kerk.

Ondanks zijn beperkte gezichtsvermogen bleef Arie positief en zette hij zich in waar hij kon. De hulp van vele vrienden en bekenden was onmisbaar om zo actief te kunnen blijven. Samen met zijn vriend heeft hij vele kilometers op de tandem afgelegd, velen zagen hem wekelijks door het dorp fietsen, hij genoot daar ontzettend van.

Toen hij in januari dit jaar te horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, was dat een domper. Toch pakte hij al snel de draad weer op en daarmee ook de meeste van zijn bezigheden.

Op maandag 31 oktober werd hij opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis en op zaterdag 5 november is Arie in Hospice De Reiziger, na een rijk en liefdevol leven rustig ingeslapen.

De dankdienst voor zijn leven was vrijdag 11 november in de Opstandingskerk. We stonden stil bij de lezing uit 1 Kor. 13 over de liefde.

Aan het einde van de dankdienst heeft kleindochter Floor de gedachteniskaars naar de gedachtenistafel gebracht.



Psalm 131

Een pelgrimlied van David.

Heer, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
Ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegrepen.

Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.

Israël, hoop op de Heer
van nu tot in eeuwigheid.



Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Kerkelijke stand

Op 5 november is overleden:

Arie Bode

op de leeftijd van 81 jaar

Verjaardagen december

4 december 1942
De heer W. Belder
Mauritsweg 48
2988AL Rijsoord

21 december 1945
Mevrouw J.C. Bakker-den Hoedt
Rijksstraatweg 233
2988 BE Rijsoord

22 december 1945
De heer W. de Waard
Jac. van Ruisdaelstraat 5
2981 JA Ridderkerk

28 december 1946
Mevrouw T.N. Klootwijk-Sandee
Vecht 12
2991 RP Barendrecht

Fijne verjaardag!

Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein?
Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

- *1 december (aanmelden tot uiterlijk 25 november)
- *15 december (aanmelden tot uiterlijk 9 december)

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop voorafgaand aan het lunchcafé kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens van harte welkom.
Staat u als vaste gast op de lijst, dan hoeft u zich niet op te geven.

Wilt u kennismaken met het lunchcafé, bel dan naar Marrie de Koning (tel: 490146) of Ria Bode (tel: 426208), dan zetten we gezellig een bord voor u klaar.

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn € 5,-

Hartelijke groet,
Marrie en Ria



NBG Bijbelleesrooster december



do 1 dec	Jesaja 10:5-19	Hoogmoed komt voor de val
vr 2 dec	Jesaja 10:20-27	Nog even
za 3 dec	Jesaja 10:28-34	Nietsontziende macht
zo 4 dec	Jesaja 11:1-10	Advent II - De telf van Isaï
ma 5 dec	Jesaja 11:11-16	Een rest zal terugkeren
di 6 dec	Jesaja 12:1-6	Je zult weer zingen
wo 7 dec	Filippenzen 3:1-11	Wat is waardevol?
do 8 dec	Filippenzen 3:12-21	Op weg naar de finish
vr 9 dec	Jesaja 13:1-5	Op oorlogspad
za 10 dec	Jesaja 13:6-18	De dag van de HEER
zo 11 dec	Jesaja 13:19-14:2	Advent III - Babel gevallen
ma 12 dec	Jesaja 14:3-11	Een van ons?
di 13 dec	Jesaja 14:12-23	Gevallen ster
wo 14 dec	Jesaja 14:24-32	Wie zal de HEER tegenhouden?
do 15 dec	Filippenzen 4:1-9	Vreugde
vr 16 dec	Filippenzen 4:10-23	Voldaan
za 17 dec	Matteüs 1:1-17	Voorouders
zo 18 dec	Matteüs 1:18-25	Advent IV - God met ons!
ma 19 dec	Romeinen 1:1-15	Verlangen naar Rome
di 20 dec	Romeinen 1:16-32	Onzichtbare zichtbaar gemaakt
wo 21 dec	Romeinen 2:1-16	Geen onderscheid
do 22 dec	Psalm 14	Niet één?
vr 23 dec	Titus 1:1-16	Hoge eisen
za 24 dec	Titus 2:1-15	Voorschriften voor jong en oud
zo 25 dec	Titus 3:1-14	Eerste Kerstdag - Doe altijd het goede
ma 26 dec	Romeinen 2:17-29	THartsgesteldheid
di 27 dec	Romeinen 3:1-8	De Joden als eerst
wo 28 dec	Romeinen 3:9-20	De wet leert ons wat zonde is
do 29 dec	Romeinen 3:21-31	Kun je je ergens op laten voorstaan?
vr 30 dec	Romeinen 4:1-12	Abraham de verbinder
za 31 dec	Romeinen 4:13-25	Door het geloof...

Bedankt!!!

Hartelijk bedankt voor alle kaarten, bloemen en telefoontjes voor mijn verjaardag!
Zo fijn dat mensen met je meelevan!!

Hartelijke groeten,
Sjaan Lodder

Heel hartelijk dank voor de vele kaarten, telefoontjes en attenties, die ik voor mijn verjaardag mocht ontvangen.

Het was hartverwarmend.

Clement Bezemer Sr.

God, U kent de namen van de mensen die we missen;
Geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
Als we denken aan de mensen die we missen
U bent de vader van de mensen uit de tijd.

Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!

(Gedeelte uit het lied van Sela)

Foto: Liturgische bloemschikking
Eeuwigheidszondag



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

1 en 15 december

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!



Ontmoetingsavond 30+

We zijn weer open!

U/jij bent van harte welkom voor
een praatje, glaasje, spelletje,
kortom voor de gezelligheid,
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

**Tot ziens op vrijdag 9 december
2022**

Het wordt weer een gezellige avond

Cyclus over levenseinde, stervensbegeleiding, overlijden, rouwverwerking



Op de zondagmiddag van 30 oktober waren ongeveer 40 mensen aanwezig om te luisteren naar de lezingen van Mevr. Anne-Mieke van Oost over “De geestelijk verzorger en actieve levensbeëindiging” en de heer Jan Huisman over Advance Care Planning. Dit was de eerste middag van een serie van 3 over levenseinde, stervensbegeleiding, overlijden en rouwverwerking.

Anne-Mieke heeft in juni 2019 haar masterscriptie geschreven over dit onderwerp. Zij vertelt dat een geestelijk verzorger een belangrijke taak kan hebben in de begeleiding van mensen in de laatste levensfase. Zij heeft veel geleerd van de gesprekken met patienten en euthanasievragers. Het aangaan van een gesprek over het (naderende)levenseinde is ook voor een geestelijk verzorger niet altijd even makkelijk. Maar niet zelden bleek een moment van oprechte aandacht net dat duwtje in de rug te zijn dat mensen nodig hadden. Op de vraag van één van de aanwezigen wat je nu het beste kunt doen bij iemand die aan zijn/haar laatste levensfase bezig is, is het antwoord: “Gewoon er zijn. Ruimte geven aan wat nog gezegd en gedaan moet worden”.

Jan legt eerst uit wat onder Advance Care Planning verstaan moet worden. Dit wil zeggen: “Met je naasten en zorgverleners bespreken wat je wensen zijn rond je eigen levenseinde”. Dan vraagt hij wie er een levenstestament heeft gemaakt. Dit blijken maar weinig aanwezigen te hebben gedaan. In een levenstestament kunnen alle wensen die men heeft rond het eigen levenseinde worden vastgelegd. Bespreek deze wensen ook met je naasten. Dit is heel belangrijk en ook voor jezelf geeft het rust. Dit is een heel korte weergave van een boeiende en informatieve middag.

Zondag 13 november in de Opstandingskerk te Rijsoord was de tweede middag van de serie. Martine Versteeg- Van Mastriegt van Intermentia Uitvaartverzorging vertelde over haar werk als uitvaartondernemer.

Waarom moet je denken en wat moet je regelen als iemand overlijdt. Zij vertelde op een heel heldere manier wat er allemaal aan een begrafenis/crematie voorafgaat. Na haar uitleg was er koffie/thee en konden de aanwezigen de kerkruimte inlopen waar allerlei materiaal stond opgesteld en documentatie kon worden meegenomen. Ook was het mogelijk vragen te stellen. Drie personen waren aanwezig om deze vragen te beantwoorden. Hier werd druk gebruik van gemaakt. Ook deze middag wisten veel mensen de weg naar de Opstandingskerk te vinden.

Terugkijkend op 2 fijne middagen nodigen wij u uit om ook de derde bijeenkomst van deze serie bij te wonen.

Op 15 januari 2023 hopen wij de heer Marinus van den Berg, geestelijk verzorger, te kunnen verwelkomen. Hij verzorgt een interactieve bijeenkomst over rouwverwerking.

Ook voor deze middag wordt u van harte uitgenodigd.

Gemeenteopbouw en Toerusting Rijsoord/Vorming en Toerusting Ridderkerk

Inzameling Producten voor de Voedselbank vanuit de Opstandingskerk

Het is al weer even geleden dat wij een oproep hebben gedaan voor het inzamelen van levensmiddelen of producten voor levensonderhoud. Dit heeft alles te maken gehad met de onduidelijkheden bij de voedselbank die zijn ontstaan na het opheffen van de voedselbank - locatie Ridderkerk. Nu wij daar meer duidelijkheid over hebben, willen wij weer een start maken met het inzamelen van producten.

Wij willen hiermee een begin maken door in december op elke zondag producten in te zamelen welke we naar de Voedselbank op het Colijnplein brengen. Aangezien wij in de eerste maanden van het komende jaar de erediensten gezamenlijk gaan houden, willen wij dit ook doorgeven aan de mensen van de Levensbron.

De klanten van de Voedselbank zouden zeer geholpen zijn met Macaroni of andere pasta, Chocolaatjes en koekjes, Schoonmaakmiddelen, Rijst, Chocolade, Pindakaas, Limonade of Limonadesiroop, Jam, Toiletpapier, Hagelslag, Vuilniszakken, Maandverband, Crackers, Verpakte kaas, Deodorant, Shampoo, Groenten in blik of pot, Tandpasta, Vis of vlees in blik of pot, Douchegel, Koffie, Koffiemelk, Thee, Bak- of olijfolie, Keukenrollen, Suiker en Wasverzachter.

Wij hopen weer op uw medewerking

Uw diaconie

Nieuw sponsorkind van World Vision

Hallo allemaal,

Wij hebben al een paar jaar een sponsorkind van World Vision, en we hebben via een mail vernomen dat de sponsoring van Lorensa Iran uit Indonesië is gestopt.

Dit omdat hij voldoende middelen heeft, en hij ook te oud is geworden voor het sponsorprogramma.

World Vision heeft een nieuw sponsorkind aan ons gekoppeld, en graag stellen wij hem aan u voor :

Mijn naam is Sunny Kunjir Kiran. Ik ben een jongen van 9 jaar en kom uit India. Ik woon met mijn ouders in de stad. Mijn vader heeft werk, maar mijn moeder niet. Ik heb één broer. Als ik thuis ben, help ik mee met boodschappen doen en als ik daarmee klaar ben, ga ik graag met de bal spelen. Ik zit op de basisschool en ik vind tekenen het leukst om te doen.

De leefomgeving van uw sponsorkind

Kinderen zijn vaak het grootste slachtoffer van armoede en onrecht.

Daarom zorgt World Vision dat juist zij gezond en veilig kunnen opgroeien. Met uw bijdrage investeert u niet alleen in hulp voor uw sponsorkind, maar ook in een projectgebied. Hier werken we aan beter onderwijs, we helpen ouders om voor meer inkomen te zorgen en we werken aan schoon drinkwater en goed sanitair. Zo profiteert niet alleen uw sponsorkind, maar ook het gezin van uw bijdrage. Sterker nog, de hele gemeenschap komt tot bloei!



Het projectgebied

In de sloppenwijk Dharavi in de stad Mumbai wonen de mensen dicht op elkaar onder onhygiënische omstandigheden. Er is geen speelruimte voor kinderen. Vaak is er niet genoeg geld voor eten of school en moeten kinderen helpen in de huishouding. Veel kinderen en vrouwen worden misbruikt. Speerpunten van ons programma zijn onderwijs, gezondheidszorg en de rechten van kinderen en vrouwen.

Hartelijke groet van de jeugraad
Gerard, Petra, Pauline & Marianne

Uitleg symbolische schikking Advent en Kerst 2022

De symbolische schikking voor dit jaar, volgt het jaar thema van de PKN, namelijk; "Aan Tafel"

Het accent hierbij is: er is plaats voor iedereen.

Tijdens deze Advent gaat het om Gods nabijheid. Hij komt ons nabij en nodigt ons uit in zijn nabijheid te komen. Het gaat daarbij om meer dan de letterlijke tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de Geest, die zichtbaar werd in Jezus.

Er is plaats voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid. Niemand uitgezonderd. Deze tafel is daarom gekozen als symbool voor de schikkingen voor Advent en Kerst.

De symbolische tafel zal iedere zondag voor een vierde deel gevuld worden, zodat we met Kerst een feestelijk gedekte tafel krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van het oecumenisch leesrooster.

De vier stokken, de dragers van de tafel, staan symbool voor de vier belangrijke vrouwen, die in Jezus voorgelicht een rol spelen; Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. Vrouwen die in de ogen van mensen niet belangrijk zijn. Maar Mattheus noteert ze juist in het geslachtsregister.

Op de site van de PKN, staat lied 388, "Voor ieder van ons een plaats aan de tafel", gezongen door Leona Philipppo. Prachtig gezongen en heel goed passend bij het thema; "Aan Tafel".

We hopen met Advent tot aan Kerst een Feestelijke tafel te maken.

Namens de Bloemengroep,
Mooie en Warme Feestdagen toegewenst.



Lied 388

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen, een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander; het delen van macht is deel van ons plan.

Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, want iedere stem geeft klank aan het koor
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; ze vinden elkaar en niemand gaat voor.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn; een plaats van vergeving, genadig begin van goddelijk recht.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden getuige van Hem, een levend bewijs.

Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!

Kerst 2022: 'Geef licht'

**Start Adventsperiode zondag 27 november:
koop een lichtje voor de vluchtelingenkinderen**

Tijdens de adventsperiode zal de Diaconie, net als de Diaconie van de Levensbron meewerken aan het project 'Geef licht', aangedragen door KerkinActie.

Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn.

Dit is al langer zo, dus hoe schrijnend is het dat er nog steeds veel vluchtelingenkinderen onder slechte omstandigheden in onzekerheid hun toekomst moeten afwachten. Naast collecte-inzamelingen willen wij ook voor hen het licht aan anderen doorgeven.

Daarom heeft u tijdens de Adventstijd de gelegenheid om kaarsjes te kopen, zo kunt u tijdens de adventstijd (iedere dag ☺) een kaarsje aansteken om zo aan vluchtelingen kinderen te denken.

Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie en delen we hen de hoop van Advent.

De bekende spaardoos zal in de Adventstijd in het gangpad staan, daar kunt u voor €0,50 een kaarsje meenemen. Dit mag contant maar ook middels een collecte bon.
Doen u en jij ook mee?

Praktische informatie:

Naast de collectes in de kerk kunt u uw gift ook overmaken naar rekening NL46RABO0355403250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord t.n.v. Diaconie, onder vermelding van het betreffende doel.



Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 22 oktober 2022 t/m 17 november 2022)

Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via collectebonnen	voor de dankstondcollecte	€ 60,00
Via mw. N. van Duijn-Brauckman	wijkgeld Elisabeth	€ 55,00
Via dhr. W.A. IJsselstein	wijkgeld Elisabeth	€ 65,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. N. Pikhaar	voor de bloemen	€ 20,00
Via mw. N. Pikhaar	voor de bloemen	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Amnesty: schrijf mee voor mensenrechten!

Wist u dat er wereldwijd jaarlijks rond 10 december - Internationale Dag van de Rechten van de Mens - miljoenen brieven worden geschreven tegen onrecht? Voor mensen die onterecht vastzitten, of bedreigd en gemarteld worden omdat ze opkomen voor hun rechten. Ook u kunt meedoen met 's werelds grootste mensenrechtenactie en zo vandaag nog levens veranderen.

Wat kunt u doen?

Tijdens deze actie vragen we u om brieven te schrijven naar autoriteiten van verschillende landen om hen onder druk te zetten.

Dit jaar komt Amnesty International onder andere in actie voor Zineb Redouane. Zij kwam om het leven toen mensen in haar straat in Marseille, Frankrijk demonstreerden. Ze werd in het gezicht geraakt door een traangasgranaat van de politie en overleed in het ziekenhuis. Bijna vier jaar na haar dood is er nog niemand verantwoordelijk gehouden voor de aanval op haar leven.

Ook voert Amnesty International actie voor Vahid Afkari, die in 2017 en 2018 vreedzaam demonstreerde tegen politieke onderdrukking in Iran. Hij werd daarvoor veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen. Hij werd gemarteld en zit in eenzame opsluiting.

Schrijven heeft effect

Het schrijven van brieven heeft de situatie van veel mensen al verbeterd. Met postzakken vol brieven dwingt Amnesty International machthebbers om onrecht aan te pakken. Vaak helpt de extra aandacht om mensen vrij te krijgen of te zorgen voor bescherming en gerechtigheid.

Een voorbeeld: Eerder voerden we actie voor milieuactivist Jani Silva uit Colombia. Zij werd ernstig bedreigd en liet ons weten: *'Uit de grond van mijn hart zeg ik dat ik nog leef vanwege deze actie. Die heeft hen ervan weerhouden om mij te doden, omdat ze weten dat jullie er zijn.'*

Helpt u ook mee om te schrijven voor de mensenrechten?

Wilt u vanuit huis met deze actie meedoen, bel of mail ons, dan krijgt u een gratis schrijfpakketje in de brievenbus. Dit schrijfpakketje bevat voorbeeldbrieven en voorbeeldgroeten, verder informatie en schrijfbenodigdheden. Alles zit erin om zo thuis aan de slag te gaan. U kunt schrijven tot 20 december.

Zo nodig kunnen wij zorgen voor de verzending. Laat u dat dan uiterlijk 20 december aan ons weten? Een bijdrage voor de portokosten wordt op prijs gesteld.

Doet u ook mee?

Hartelijk dank namens de Amnestygroep van Ridderkerk,

Wil Wendrich, tel 0180 487050 / 06 820 6 497,
wil.wendrich@planet.nl, amnesty.ridderkerk@hotmail.com.

PS De Kerstkaarten van Amnesty zijn dit jaar ook weer heel mooi, ze zijn te koop in de Wereldwinkel, Schoutstraat 17 in Ridderkerk. Wacht niet te lang, anders zijn ze op!



MEDITATIE Ds.Anja Matser

Advent – Hoop bij Jesaja 40 en Lk 2

Troost, troost mijn volk zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem ...
Zo begint dat prachtige tweede deel van Jesaja, ook wel het Troostboek genoemd. Dat volk dat uit de ballingschap terug gaat komen naar het beloofde land, dat moet getroost worden.

De hoofdstukken hiervoor, 1 t/m 39 vertellen over de tijd tót de ballingschap en dat eindigt met de wegvoering naar Babel.

Jeruzalem wordt ingenomen door Nebukadnezar en een aantal jaren later wordt ook de tempel verwoest.

Het volk gaat in ballingschap, vele lange jaren zitten zij daar aan Babels stromen...

En nu gaat dat volk terugkeren... ja dat wel, maar hoe en wat vinden ze als ze terugkomen in dat beloofde land?

Jeruzalem ligt in puin, de stad van hun dromen is niet meer, de tempel is vernield, het land ligt er verwoest en verlaten bij.

De moed zinkt hen in de schoenen want hoe moet dit ooit weer goedkomen?

Hoe wordt dit ooit weer het land van hun dromen, Jeruzalem de stad van hun God?

En dan komen die woorden van God zelf... *Troost, troost mijn volk...*

God weet hoe het is gesteld met dat volk, Hij weet dat ze allereerst troost nodig hebben.

Troost, een prachtig woord, juist in deze tijd.

Een tijd waarin het zo donker kan zijn om ons heen, letterlijk en figuurlijk. Donker om ons heen en soms ook donker in onszelf...

Toen ik ging nadenken over dat woord troost moest ik vooral denken aan onze kleinzoon Ezmir die bij ons woont.

Hoe hij mijn armen opzoekt als hij getroost wil worden; omdat hij gevallen is of omdat hij verdrietig is doordat hij ruzie heeft met een vriendje of doordat er iets op school niet zo goed gegaan is.

Dan kruipt hij weg in mijn armen en houd ik mijn armen net zolang om hem heen tot zijn tranen opgedroogd zijn en hij mijn armen niet meer nodig heeft.

En daar zit al meteen een belangrijk aspect van troost in - *troost kost tijd..*

Ja, *troost heeft tijd nodig.*

Je kunt iemand niet 'even' troosten en dan moet het maar weer goed zijn.

Dat willen we vaak wel, zeker in onze maatschappij waar het altijd 'leuk' en 'gezellig' moet zijn.

Ook in deze dagen voor Kerst - we 'moeten' ons huis gezellig maken want het wordt Kerst en dan 'moeten' we het met elkaar toch fijn hebben...

Maar, voor velen werkt het niet zo en zijn de Kerstdagen niet leuk en gezellig. Hoe kunnen we hunkeren naar iemand die een arm om ons heen slaat, die ons komt troosten.

Nu is het zo mooi dat het woord voor *troost in de grondtaal van de Bijbel*, in het Hebreeuws een dubbele betekenis in zich draagt: zowel verdriet als troost

Wij trekken die twee dingen uit elkaar: of je bent verdrietig, of je bent getroost.

En we gaan er dan ook vanuit dat als we iemand getroost hebben, het verdriet voorbij is. Maar in het Hebreeuws zijn verdriet en troost *onlosmakelijk* met elkaar verbonden.

En hoe mooi en troostend is dat op zichzelf al niet?

Dat die twee woorden zo bij elkaar horen...

Dat de *troost als het ware oploopt met het verdriet* - verdriet dat misschien wel nooit voorbijgaat.

Soms is er in ons leven een verdriet zo groot - dat blijft, dat dragen we ons hele leven met ons mee.

En dan is het te hopen dat er tegelijk ook een levenslange troost voor ons is, in dat verdriet.

Dat er iemand is die daar weet van heeft: *troost duurt net als dat verdriet soms een leven lang.*

Dat we een thuis vinden voor onze tranen.

Want dat is hoe we troost misschien wel het beste kunnen omschrijven: *een thuis vinden voor onze tranen*.

En dat is het tegenovergestelde van wat wij vaak verstaan onder troost.

Als wij iemand troosten dan is het meestal de bedoeling dat iemand stopt met huilen. Bij werkelijke troost hoeft dat niet; werkelijke troost zegt: *hier is een thuis voor je tranen, ook voor die tranen die je nog nooit hebt mogen huilen...* En dat vraagt tijd, soms heel veel tijd, soms levenslange tijd...

Dat volk van ballingen moest getroost worden – van die levenslange pijn van de ballingschap,

En God weet dat dit tijd kost... veel tijd.

En weet u wat zo prachtig is?

Het is niet zo dat God vanuit zijn hoge hemel naar beneden roept dat zijn volk getroost moet worden...

Nee, het prachtige en ontroerende in dit verhaal is, dat God sámen met de ballingen terugkeert.

In vers 9 wordt er geroepen: *Klim op een hoge berg, Sion... Zeg tegen de steden van Juda, Zie uw God... met kracht zal Hij komen*....

De profeet roept de stad Jeruzalem en de berg Sion waar de tempel heeft gestaan op om uit te zien naar de komst van hun God. *Hij komt terug*.

God keert terug... - en dat betekent dat Hij óók in ballingschap was gegaan.

God was met dat volk meegegaan... Hij is niet achtergebleven en heeft niet gedacht: *Ze hebben het zo verschrikkelijk verbruid met elkaar, Ik stuur ze weg dan ben Ik er even van af...*

Nee, als dat volk in ballingschap gaat, dan gaat God met hen mee.

En nu wil God terug naar de stad van ook *zijn* dromen...

En dat kan Hij niet zonder dat volk,

Sámen gaan ze de terugreis maken, door de woestijn naar dat land van hun beider dromen, naar de stad van hun verlangen en naar de berg van de tempel.

En dan vele eeuwen later, staat **Simeon** in die herbouwde tempel - in de woning van die God die teruggekeerd is, samen met zijn volk.

In de tempel... lezen wij.

Maar eigenlijk staat er een ander woord - Lukas gebruikt een woord dat *wóning* betekent.

Want God woont niet in een tempel zoals de andere goden deden en nog steeds doen. God heeft geen eigen tempel, ver weg bij ons vandaan.

Onze God heeft **een woning**.

Een huis waar de mens thuis mag komen...

Ook vandaag mag u daar thuiskomen.

In dat huis van God.

Dat huis van God dat er is, als een thuis voor uw tranen en verdriet en eenzaamheid en rouw...

En hoe mooi is het dan niet dat juist dáár in dat huis van God Simeon wacht op: *'de vertroosting van Israël'*,

Wat een prachtige beelden...

Daar in die woning van God, in dat huis voor onze tranen, daar komt de troost van God naar ons toe in dat kind dat Simeon in zijn armen houdt.

Hij, dat kind, Jezus onze Messias, *hij komt die troost van God bij ons brengen*,

Hij komt om dat hart van Jeruzalem weer te helen - want daar is troost in diepste zin op gericht - *om heel te maken wat kapot is gegaan in een mensenleven*.

En dat kan tijd kosten, heel veel tijd...

Hier in de armen van Simeon ligt dat kind – *de vertroosting van Israël...*

Hij onze Messias die de woorden van Jesaja gaat vervullen - vol gaat maken in *Troost voor zijn volk, dat volk Israël...* dat gepijnigde en steeds weer in het nauw gedreven volk

—
En dan ook: troost voor al die andere volkeren.
Troost voor ons, voor u, voor jou en voor mij...

Vanuit dat hart van Jeruzalem, vanuit die woning van God zal er troost komen, ook voor de volkeren.

Simeon zegt het zo prachtig met de vertroosting in zijn armen... *mijn ogen hebben uw zaligheid, uw redding gezien die U bereid hebt voor de ogen van alle volkeren...*

Zo komt onze *Messias* onder ons:
Als één die de troost van God komt brengen, hij komt daar handen en voeten aan geven.

Troost, troost mijn volk, zo begint het in Jesaja 40 en het eindigt in hfdst 66 met de woorden... *zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten...*

Daar hebben we dat beeld waar ik mee begon: een moeder die haar armen om het kind heen slaat en die niet weghaalt tot dat kind getroost is, geheeld. ··

Zé troost onze God...

Hij neemt de tijd om te troosten... net zolang tot onze wonden geheeld zijn, onze wonden die geen mens ziet, onze pijn die een leven lang kan duren.

In dat huis van God, in dat hart van Jeruzalem... daar is de troost...

Daar is de vertrooster...

En vanuit dat hart van Jeruzalem zal hij de troost brengen tot de einden der aarde: tot aan de uithoeken der aarde...

Ja ook tot in de uithoeken van ons mensen, de uithoeken van uw, jouw en mijn hart...

Al wie dolend in het donker, in de holte van de nacht...

En verlangend naar een wonder, op de nieuwe morgen wacht.. ·

Vrijheid wordt aan u verkondigd, door een koning zonder macht.. ·

*Hij zal het geknakte riet niet breken,
hij bewaakt de kleine vlam,
Hooft en ziet het levend teken,
van een God die tot ons kwam.*

AMEN



In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng'lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezing
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.
(Lied van SELA)

Umutima Foundation

Sinds enige tijd zijn wij in contact met Gerda den Ouden. Deze van oorsprong Rijsoordse, zit al enige jaren namens de Umutima Foundation in Zambia. Hier heeft ze onder andere een voedingscentrum opgezet. Dit hebben wij als diaconie in het verleden ook gesteund. Via facebook zagen wij dat Gerda den Ouden inmiddels bezig is met het opzetten van een school. Dit maakte ons nieuwsgierig naar de hele opzet en of wij daarin iets zouden kunnen betekenen. De informatie die wij hierna hebben gekregen heeft ons nog meer overtuigd. Hierbij een klein stukje van de inleiding:

Sinds medio februari 2022 heeft de Umutima Foundation 70 kinderen in haar programma van het voedingscentrum in Mkushi. Dat is een bijzondere mijlpaal, omdat daarmee de huidige capaciteit in mensen, middelen en voorzieningen volledig is benut. Het verschil dat hiermee wordt gemaakt voor de betrokken kinderen is ongekend groot.

Nu de basisvoorziening optimaal wordt benut lijkt de tijd rijp voor een volgende fase in het bestaan van de Umutima Foundation en het werk van Gerda den Ouden. In de 10 jaar dat Gerda in Zambia werkt is steeds weer gebleken dat de kwaliteit van onderwijs in Zambia laag is. Dat leidt ertoe dat het overgrote deel van de Zambiaanse bevolking laagontwikkeld is en in armoede leeft. Teneinde dit te doorbreken is een impuls op het gebied van onderwijs noodzakelijk. Umutima wil daar op bescheiden, maar krachtige wijze invulling aan gaan geven door een eigen school te starten die kwalitatief goed onderwijs zal gaan bieden aan kansarme kinderen.

Na terugkeer van haar verlof in Nederland, eind 2021, heeft Gerda den Ouden in opdracht van het bestuur van Umutima de mogelijkheden voor het opzetten van een eigen school onderzocht. Op basis van haar bevindingen is door het bestuur besloten deze spannende nieuwe stap te gaan zetten. In deze update schetsen wij de huidige stand van zaken en de uitkomsten van een aantal calculaties van de kosten voor onder andere het aanstellen van leerkrachten, de aanschaf van schoolmeubilair, de kosten van lesmaterialen en leermiddelen.

Wij hopen dat u net zo enthousiast over de Umutima School wordt als wij dat zijn en dat we u als sponsor of partner in dit project mogen begroeten.

In het uitgebreide document staat beschreven wat het doel is en wat ze willen bereiken en ook welke financiële middelen er nodig zijn. Met de bouw is inmiddels begonnen maar daarnaast zijn er nog meer dingen nodig. Waaronder;

Leerkrachten en conciërge	€	12.000,--
Schoolmeubilair	€	10.000,--
Schoolbenodigdheden	€	1.250,--
Leermiddelen	€	8.500,--
Overige kosten	€	2.250,--

Met deze wetenschap hebben wij als diaconie besloten om, vanuit een legaat, € 35.000,- te doneren om dit project te realiseren.

Via de bekende kanalen zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent de bouw van de school.

Uw diaconie



Kerstviering Senioren.



Op donderdagmiddag 15 december van **16.00 tot 18.30 uur** kerstviering met en voor senioren.

Blij zijn wij met de muzikale medewerking van Theo-Hans Kuyvenhoven (hobo) en Arie de Korte (piano).

Bent u 65+ en ziet u uit naar een sfeervolle kerstviering dan heten wij u heel hartelijk welkom op deze middag.

De afgelopen 2 jaar was het door Corona maatregelen niet mogelijk, de altijd gezellige, broodmaaltijd na afloop van de kerstviering te organiseren. Zoals het er nu uitziet dit jaar wel en daar zijn wij uiteraard heel blij mee.

Wij vragen u i.v.m. de aansluitende broodmaaltijd u voor de kerstviering aan te melden bij Janny Verwijs, tel. 0180- 423 347 of bij Marijke Maaskant, tel. 0180-421 646. Zij kunnen dan een goede inschatting maken voor de inkopen. Heeft u zich voor de kerstviering al bij Janny opgegeven dan hoeft u verder niets meer te ondernemen. **Heel graag tot ziens op donderdagmiddag 15 december. De kerkzaal is om 15.30 uur open.**

Voor vervoer naar deze middag kunt u contact opnemen met Janny Verwijs tel. 0180-423 347

Namens de werkgroep Seniorenmiddagen
Lineke Dijksman



Irenekerk

Zoals u weet is vorig jaar door de classis het opheffingsbesluit van de Irenekerk genomen. Om de financiële zaken af te handelen is er door het moderamen van de classis een commissie van vereffenaars ingesteld.

Het advies van deze commissie heeft geleid tot de volgende afwikkeling:

Het saldo van de diaconie is gegaan naar het Interkerkelijk Diaconaal Beraad en van het batig saldo van de kerkelijke gemeente is 90% naar de Levensbron gegaan, 5% naar de Christus is Koningkerk te Slikkerveer en 5% naar de protestantse gemeente Bolnes naar rato van het aantal leden dat naar deze 3 kerken is overgegaan.

Zo komt er dan definitief een einde aan de Protestantse Gemeente Irenekerk te Ridderkerk, die in 2018 haar 100-jarig bestaan vierde en van wie in 1951 het inmiddels afgebroken gebouw in het Elektropark in gebruik werd genomen.

We zijn blij dat veel leden na de opheffing inmiddels hun plek gevonden hebben in bovenstaande kerken.

J. Huisman, voorzitter Levensbron



ZONDAGAVONDZANG 373
Kerstliederen zingen in de Bethelkerk

Komt allen, groot en klein, naar de bekende kerstzondagavondzang in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht op zondag 18 december a.s. Aanvang 19.30 uur en de toegang is vrij.

Op deze avond mogen we weer vol vreugde zingen van de geboorte van het kindje Jezus. Ook in een tijd waar donkere wolken, onrust en verdriet boven ons hangen, mogen we zingen en kijken naar de ster van Bethlehem.

Voor de kinderen is het ook nu weer een hoogtepunt als zij met een brandend lichtje met elkaar de kerk binnenkomen en hun kinderliedje zingen. Verder zullen we vele bekende kerstliederen zingen samen met het Bethelkerkkoor. Ook zal het koor een aantal liederen laten horen uit hun kerstrepertoire.

Aan deze avond werken mee: Joost van Belzen (organist), Johan Petersen (Tenor) en Carina Petersen (panfluit). De algehele leiding is in handen van onze dirigent Wim de Penning.

We zingen in deze zondagavondzang o.a. de kerstliederen 'Komt allen tezamen', 'Nu daagt het in het oosten' en 'Wij trekken in een lange stoet'. Het koor zingt o.a. 'In Bethlehems velden' en 'The Royal line'.

We besluiten deze kerstzondagavondzang met het zingen van het 'Ere zij God'.

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,
 Ries Knook



Dorpskerstzang 2022: "Een nieuw begin"

Na twee jaren van afwezigheid organiseert de Stichting Dorpskerstzang, in samenwerking met de Raad van Kerken Albrandswaard, weer drie Dorpskerstzang vieringen.

De eerste viering zal plaatsvinden in de Dorpskerk in Heerjansdam, Molenweg 8 (17 december, 19:30 uur).

De tweede en derde viering vinden plaats in de Maranathakerk in Rhoon, Kleidijk 2 (18 december, 13:30 en 19:30).

Alle vieringen zijn gratis toegankelijk. Tijdens de Dorpskerstzang worden bekende kerstliederen gezongen, kan er volop genoten worden van prachtige kerstmuziek en zal op eigentijdse wijze het kerstverhaal verteld worden.

Het I.J.E.-koor Rotterdam, het I.J.E.-gelegenheidskoor en de I.J.E.-band met koperkwartet zullen onder leiding van Damyán Vermaas de muzikale invulling verzorgen. Ook zal harpiste Elsbeth Verheij haar medewerking verlenen. Dominee S. Teuwissen en dominee C. van Alpen zullen de kerstmeditatie verzorgen.

Met in totaal meer dan 70 zangers, zangeressen en muzikanten belooft de Dorpskerstzang ook dit jaar weer een bijzonder geheel te worden. We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn. Iedereen is welkom, in het bijzonder ook wanneer u wellicht minder bekend bent met de boodschap achter kerst!

Kaarten zijn vanaf 1 december gratis te reserveren via www.dorpskerstzang.nl





(CONCERT) AGENDA

1 en 15 december	Fontein	Lunchcafé De Fontein Aanvang 12.30 uur	Aanmelden bij Ria Bode of Marrie de Koning
1 en 15 december	Fontein	Inloopochtenden Vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
9 december	Soosruimte Fontein	Ontmoetingsavond 30+ Vanaf 20.00 uur	Glaasje, praatje, gezelligheid
11 december	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Chr.Mannenkoor 'Prins Alexander' o.l.v. Arjan Breukhoven, Organist Wim de Penning, Voorganger Bert Noteboom
15 december	Levensbron	Kerstviering senioren Aanvang 16.00 uur	Aanmelding bij Janny Verwijs of Marijke Maaskant
17 december	Dorpskerk Heerjansdam	Dorpskerstzang Aanvang 19.30 uur	Kaarten reserveren bij Www.dorpskerstzang.nl
18 december	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang Aanvang 19.30 uur	Kerstliederen m.m.v. Joost van Belzen, Johan en Carina Petersen, Wim de Penning
15 januari 2023	Opstandingskerk	Interactieve bijeenkomst Marinus van den Berg, Aanvang 15.30 uur	Cyclus over levenseinde, stervensbegeleiding, overlijden, rouwverwerking

