

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten, Pastoraat, opbrengst collectes. . . . .	2,3
VVB, Actie Kerkbalans, Collectes, giften, deurcollecte, Rwandazondag	4,5
In memoriam Joop Euser, Henk de Koning . . . . .	6,7
Kerkelijk bureau, Verjaardagen, Bijbelleesrooster . . . . .	8,9
Bedankjes, 30+ Ontmoetingsavond, Inloopochtenden, PCOB Lunchcafé De Fontein . . . . .	10,11
Camino Frances naar Santiago de Compostella, reisverhaal . . . . .	12,13
Actie diaconie Adventsperiode, collecte Rwandazondag . . . . .	14
Cyclus levenseinde, stervensbegeleiding, overlijden, rouwverwerking	15
Meditatie Koos Staat, hulp Openluchtdienst . . . . .	16,17
Van de predikant, expositie 'Samen op weg'. . . . .	18,19
Verslag gezamenlijke kerkenraadsvergadering, Kerstmarkt . . . . .	20,21
Chr.Gem.Koor Levensbron, Zondagavondzang, solidariteitskas . . . . .	22,23

**Van de redactie**

Na een fantastische wandeltocht, waarvan u het verslag kunt lezen op pag.12 en 13 zijn uw voorzitter en scribea weer heelhuids teruggekeerd. Grote dank zijn we verschuldigd aan al degenen die onze taken hebben waargenomen, zoals Caroline Bode die de taak van Scriba op zich nam, Jan de Koning als voorzitter kerkenraad en Pia van der Linden die twee edities van Rijsoord aan 't Woord voor haar rekening heeft genomen.

Voor u ligt het novembern timer met heel veel informatie over de activiteiten die gepland staan voor de komende tijd. Speciale aandacht wil ik vragen voor de Cyclus over levenseinde en sterven die door Gemeenteopbouw -en Toerusting in samenwerking met de Taakgroep Vorming en Toerusting van de Levensbron is georganiseerd. Goed om met elkaar stil te staan bij dit onderwerp, een gegeven wat vroeg of laat op ons pad komt.

Bedankjes staan er ook weer in, zo fijn dat we zo naar elkaar omkijken, een kaartje sturen voor een verjaardag of een telefoontje plegen. Uit de bedankjes blijkt maar weer hoe dit op prijs wordt gesteld.

Op 19 oktober heeft een eerste gezamenlijke reguliere (normale) kerkenraadsvergadering plaatsgevonden met de Levensbron. Een verslag hiervan leest u op pagina 20. Het is goed om ook op deze manier 'kennis met elkaar te maken', 'in elkaars keuken te kijken'. Zo groeien we steeds dichter naar elkaar toe.

Veel genoeg bij het lezen van dit alles...

**Stencilen:**

maandag 21 november  
Jan Monteban

**Bundelen:**

woensdag 23 november  
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder  
Tel.: 0180 787552

**Colofon**

Inleveren van kopij voor mei  
met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 18 november** bij

Ellie Lagendijk

Mauritsweg 64

2988AL Ridderkerk

Tel : 0180-421656

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

## **Erediensten**

***Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%–36%–14%***

### **Zondag 6 november 2022—Dankstond voor gewas en Arbeid—Rwandazondag**

09.30 uur : Ds. G. Olde uit Brandwijk  
Chauffeurs : J. Op den Brouw en J. IJsselstein  
Koster : Hans Vietsch  
Organist : Harry Heystek  
Collecte : 1e Dankstondcollecte Kerk (50%)  
2e Dankstondcollecte diaconie (50%)

### **Zondag 13 november 2022—Viering Heilig Avondmaal**

09.30 uur : Mw. Ds. C. Flim, Hellevoetsluis  
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en W. van Gameren  
Koster : Henk van der Starre  
Organist : Matthijs Op den Brouw  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

### **Zondag 20 november 2022—Eeuwigheidszondag**

09.30 uur : Ds. K.D. van den Hout, Woudrichem  
Chauffeurs : W.A. IJsselstein en M.C. Verveer  
Koster : Wim van Bruggen  
Organist : Rene Barnard  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie



### **Zondag 27 november 2022—1e Advent**

**m.m.v. Sursum Corda**

### **Gezamenlijke dienst met De Levensbron**

09.30 uur : Ds. G.A. Koelman, Rotterdam  
Chauffeurs : W.C. Barnard-Lieve en P. Bezemer  
Koster : Henk van Mastrigt  
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie

**Pastoraat**

Op zondag 25 september jl. is overleden dhr. J.P. (Joop) Euser.  
Op 3 oktober heeft de dankdienst voor zijn leven plaatsgevonden in onze kerk. Wij wensen zijn (klein)kinderen, familie en vrienden heel veel troost, kracht en sterkte met dit verlies.

Dhr. J. (Jos) Haasjes verblijft nog in revalidatiecentrum Rijndam.

Mevr. A.M. (Alie) van Wingerden-de Weerd is weer thuisgekomen uit het revalidatiecentrum.

Mevr. A.C. (Ank) van der Waal-de Vroed is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Wij denken hier ook aan iedereen die privé of in zijn/haar werk zich financiële zorgen maakt voor de toekomst. Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe.

Elselien van Gameren

**Bericht vanuit het wijkteam**

Beste mensen,

Wij willen u nog even onder de aandacht brengen dat wij 3 avondmaal koffertjes (met bekers/wijnkannetje/broodbusje/schaaltje) in ons bezit hebben. Wij willen deze graag bij gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen brengen om de viering via de stream, thuis iets "officiëler" mee te kunnen vieren.

Wilt u dit koffertje op de morgen van de viering bij u thuis ontvangen, wilt u dit dan doorgeven aan Elselien van Gameren 06-44618246.

Hartelijke groet vanuit het wijkteam,  
Elselien van Gameren.

**Opbrengst Collectes**

In de maand september is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde collectebonnen totaal € 752,80 ontvangen.

Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten:

11-09-2022	Diaconie (avondmaalscollecte)	€ 129,79
	Onderhoud gebouwen	€ 93,45
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 36,33
18-09-2022	Kerk	€ 111,89
	Onderhoud gebouwen	€ 80,56
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 31,32
25-09-2022	Diaconie	€ 134,74
	Onderhoud gebouwen	€ 97,01
	Zendingscollecte Kerk in Actie	€ 37,71

Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

## Vaste Vrijwillige Bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2022",

Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand november zal plaatsvinden op 28 november 2022.

De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.

Bas Sintemaartensdijk  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK



Stand per 21 oktober 2022:

Door 137 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 67.755,56. Hartelijk dank daarvoor!

Van 46 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding van "VVB 2022". Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Namens het College van Kerkrentmeesters  
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur

## Collectes en collectebonnen

Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken:  
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, met vermelding van de datum van de collecte.

Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met vermelding de datum van de collecte.

Collectebonnen kunt u ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften diaconie, giften voor specifieke collectes, etc.. Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

## Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 25 september 2022 t/m 21 oktober 2022)

Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg	wijkgeld Elisabeth	€ 25,00
Via dhr. H. van Mastrigt	voor de koffie	€ 20,00
Via mw. P.J. Bestebreurtje-Baas	voor de kerk	€ 20,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

## Deur collecte maand november - voor de Zendingscollecte Kerk in Actie

### Zambia, uitzending Thijs en Marike Blok

In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologie-docenten door Kerk in Actie naar deze universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega's opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving.

In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, voedselveiligheid, politiek en klimaatverandering. Deze collecte wordt van harte aanbevolen.

## Rwandazondag

De liturgie voor zondag 6 november a.s. is dit jaar vanuit Rwanda aangereikt. Omdat wij gebruikmaken van de beamers is er geen liturgie op papier. In de dienst zullen wij de Apostolische Geloofsbelijdenis in het Nederlands zingen, maar voor de liefhebbers volgt hier de vertaling in het Kinyarwanda:

Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose.  
 Umeremyi w'ijuru n'isi Umwami wacu,  
 Yasamwe kubw'Umwaka Wera  
 Abyarwe n'Umwami Mariye  
 Yababajwe ku'ngoma ya Ponsiyo Pilato,  
 Yarambabwe, arapfa, arahambwa,  
 Amanuk'ikuzimu, ku muni wa gestatu azuka mu bapfuye,  
 Azarmurwa mw'ijuru, abazima n'abapfuye.  
 Nizeye Umwaka Wera,  
 Ndemer'itorero ryara ry'abakristo bose  
 N'ihuriro ry'abera  
 No kubobarirw'ibyaha n'ubugingo busdashira. Amen

Janny Zijderveld



## In memoriam: Johannes Pieter, Joop Euser

Joop werd geboren op 14 februari 1928 in Zwijndrecht. Het gezin verhuisde naar de Rijksstraatweg in H.I. Ambacht en daar werden nog 3 kinderen geboren. Joop was de oudste van 5 kinderen.

Hij ging al jong werken bij zijn vader in de tuinderij. Dat ging zo in die tijd: van vader op zoon en door de oorlog was er ook geen mogelijkheid andere keuzes te maken.

In augustus 1954 trouwde hij met Pieta van den Hout en zij kregen twee dochters, Lenie en Suzan. Het gezin woonde sinds 1964 aan de Rijksstraatweg en was actief lid van de gereformeerde kerk van Rijsoord.

De dochters trouwden en kregen hun eigen gezinnen. 7 kleinkinderen werden welkom geheten en gedenkmomenten werden niet overgeslagen. Joop was tuinder. Hij heeft eerst samen met zijn vader, later met zijn broer gewerkt. Was dat eerst op de koude grond, later in kassen en warenhuizen en verlegden de teelten zich van groenten naar bloemen.

Na zijn pensionering hebben Joop en Pieta veel reizen gemaakt. Ze genoten van de natuur in andere werelddelen. Zo reisden ze naar Zuid-Afrika, Indonesië, Suriname, Kenya, Alaska. Maar ook naar Israël met een groep van de kerk uit Rijsoord.

Joop heeft altijd actief meegedaan in de kerk, als ouderling, als lid van de Commissie van beheer, maar ook als tenor in het Bethelkerkkoor. Op latere leeftijd volgden Joop en Pieta de cursus Theologie voor Gemeenteleden. En laten we hun creativiteit en inzet bij de liturgische bloemschikkingen niet vergeten.

In 2012 overleed Pieta en bleef Joop op 84-jarige leeftijd alleen na een gelukkig huwelijk van 58 jaar.

Met bewondering voor zijn kracht en inzet zagen we hoe hij het leven alleen oppakte. Hij ging koken, wassen, koekjes bakken, boodschappen doen. Was zelfstandig en kon invulling aan zijn dagen geven.

Hij zag in de laatste 10 jaar zijn dochters oma worden en was zeer betrokken bij de jonge gezinnen. In die laatste 10 jaar van zijn leven zijn er 15 achterkleinkinderen geboren. Bij geboorte en doop en later de verjaardagen van zijn achterkleinkinderen was hij erbij en hij genoot ervan.

In zijn bloemen-en groententuin was hij dagelijks te vinden en hij deelde uit van de opbrengst.

Door zijn hoge leeftijd moest hij regelmatig afscheid nemen van goede vrienden en familie. Dat vond hij moeilijk. Zijn eigen generatie viel weg en daarmee de gesprekken over gezamenlijke ervaringen.

De trouwtekst uit psalm 37 heeft altijd als leidraad in hun leven gegolden: "Wentel uw weg op den Heer en vertrouw op Hem"  
Joop leefde in het nu. Het verleden is achter je; kijk naar vandaag en wat komen gaat. Zo stond hij in het leven. Tot op het laatst heeft hij zelfstandig in zijn huis aan de Langeweg gewoond.

Op zondag 25 september is hij in het ziekenhuis overleden. Hij is 94 jaar geworden. Op maandag 3 oktober hebben we in de Opstandingskerk afscheid van hem genomen en klonken woorden uit Psalm 24: "Hef, o poorten, uw hoofden omhoog!"

Een spreuk van hem willen we u niet onthouden: "Leef met de levenden, de doden hebben hun herinnering"

*Geschreven door Lenie en Suzan.*



### *In Memoriam Henk de Koning*

Op maandag 12 september is plotseling overleden Henk de Koning in de leeftijd van 79 jaar. Hij woonde aan het Kloosplantsoen in Ridderkerk.

Henk werd geboren in Rijsoord en groeide met zijn zus op in het gezin de Koning. Zijn vader en moeder hadden een groenten- en fruitzaak, die Henk later voortzette.

Henk trouwde met Reinie, zij kregen twee kinderen, Sandra en Erik, en vervolgens vier kleinkinderen.

Henk en Reinie zijn vele jaren actief geweest in het clubwerk van onze kerk.

Maandag 19 september was de crematie in Rotterdam.

### **Voor wie gestorven is**

Blijf geborgen in je naam.  
Wees als een mens gezegend,  
om wat je hebt gezegd, en om wat is verzwegen.  
De rafels van je hart omdat je bent gesleten.  
Om je wezen, zwak en sterk,  
leven is een mensenwerk.

Blijf geborgen in je naam.  
Wees als een mens gezegend.  
Om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten.  
Wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.  
Onvermijdelijke pijn  
voor wie mensen moeten zijn.

Blijf geborgen in je naam.  
Wees als een mens gezegend.  
Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker.  
De pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.  
Wisselvallig is het tij  
voor wie mensen kunnen zijn.

Blijf geborgen in je naam.  
Wees als een mens gezegend,  
om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten.  
Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.  
Alle zegening en heil  
van wie mensen mogen zijn.

Blijf geborgen in je naam.  
Wees als een mens gezegend,  
om heel je reisverhaal met alle mensenfouten  
Om vriendschap en begrip,  
en ongeschokt vertrouwen.  
Om het leren mettertijd  
van de naam 'Ik zal er zijn'.

Blijf geborgen in je naam  
Wees als een mens gezegend.

Gedicht van Gonny Luijpers



### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas  
Mauritshoek 22  
2988 EA Ridderkerk  
tel.: 0180 423566  
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

### **Kerkelijke stand**

Ingekomen van de Geref. Kerk Berkel en Rodenrijs - Bergschenhoek:

E(dwin) den Bakker  
Rijksstraatweg 306 2988 BR Rijsoord

Overleden op 25 september jl. op de leeftijd van 94 jaar

**de heer J(oop) Euser,**

laatstelijk wonende Langeweg 101.

### **Adreswijziging:**

Mevr. Adrie Blaak is verhuisd van Mauritsweg 52 naar :

Ambachtstaete kamer 7.2  
3333 GZ Zwijndrecht

Kees en Jellie Op den Brouw gaan verhuizen:

Per 1-12-2022 is hun nieuwe adres:  
Burg. Brouwerstraat 69  
3331 GD Zwijndrecht

 078 8435690



### **Verjaardagen**

#### **OKTOBER**

26 oktober 1933  
Mevr. T. van der Waal  
Govert Flohilstraat 37  
2988XE Rijsoord

#### **NOVEMBER**

15 november 1928  
Mevrouw B. Lodder Bestebreurtje  
Mauritshoek 21  
2988EA Rijsoord

17 november 1945  
De heer J. de Reus  
Strevelszicht 4  
2988 XB Rijsoord

23 november 1946  
Mevrouw M.J. Bode-Blaak  
Rijksstraatweg 117  
2988 BD Rijsoord

26 november 1945  
Mevrouw M. de Koning-Nugteren  
Waldijk 117  
2988 AW Rijsoord

27 november 1929  
Mevrouw W. Kooijman-v. Noort  
Lijsterweg 57  
3362 BC Sliedrecht

*Van harte  
gefeliciteerd!!!*





**NBG Bijbelleesrooster****November**

di 1 nov	Psalm 84	<b>Allerheiligen</b> - Wonen in Gods huis
wo 2 nov	2 Koningen 6:1-7	Drijfijzer
do 3 nov	2 Koningen 6:8-23	Wij zijn met meer
vr 4 nov	2 Koningen 6:24-7:2	Zondebok
za 5 nov	2 Koningen 7:3-20	De hemelsluizen gaan open
zo 6 nov	2 Koningen 8:1-6	Met terugwerkende kracht
ma 7 nov	2 Koningen 8:7-15	Zelfvervullende profetie?
di 8 nov	2 Koningen 8:16-29	Familiebanden
wo 9 nov	2 Koningen 9:1-13	Een 'schone' lei
do 10 nov	2 Koningen 9:14-29	Nabot gewroken
vr 11 nov	2 Koningen 9:30-37	Gekapt
za 12 nov	Lucas 20:20-26	De mond gesnoerd
zo 13 nov	Lucas 20:27-40	Woorden van eeuwig leven
ma 14 nov	2 Koningen 10:1-17	Niemand ontkomt
di 15 nov	2 Koningen 10:18-36	Baal neergeslagen
wo 16 nov	2 Koningen 11:1-20	Verborgene baby wordt koning
do 17 nov	2 Koningen 12:1-9	Het kind en de hogepriester
vr 18 nov	2 Koningen 12:10-22	Herstelwerkzaamheden
za 19 nov	2 Koningen 13:1-9	Hardleers
zo 20 nov	2 Koningen 13:10-25	Geluk bij een ongeluk
ma 21 nov	Lucas 20:41-21:4	Major donor
di 22 nov	Lucas 21:5-19	Blij vooruitzicht?
wo 23 nov	Lucas 21:20-38	Hij komt!
do 24 nov	Filippenzen 1:1-11	Verlangen
vr 25 nov	Filippenzen 1:12-26	Doelgericht
za 26 nov	Filippenzen 1:27-2:11	Eenheidsstreven
zo 27 nov	Filippenzen 2:12-18	<b>Advent I</b>
ma 28 nov	Filippenzen 2:19-30	Inspanning
di 29 nov	Jesaja 9:7-16	Meeleven
wo 30 nov	Jesaja 9:17-10:4	Gods woede
		Kannibalisme

Bedankje

12 september jl. was het alweer 25 jaar geleden dat wij in het huwelijk zijn getreden.

Wij willen u via deze weg bedanken voor de felicitaties middels kaarten en bloemen.  
Hartelijke groet,

Edwin en Martine Versteeg-van Mastrigt



Ik heb op 13 oktober een fijne verjaardag gehad. Daar ben ik dankbaar voor. Ook dankzij de kaarten, telefoontjes, appjes die ik van veel mensen uit de gemeente gekregen heb.

Heel, heel veel dank!

Groetjes Greet Lodder.

Bedankje

Graag wil ik iedereen bedanken voor de telefoontjes, kaarten en bloemen die ik voor mijn verjaardag mocht ontvangen.

Hartelijke groet,

Mien Sinterniklaas



### Inloopochtenden

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op  
**3 en 17 november**  
**1 december**

Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,  
voor de gezelligheid zorgen we  
met elkaar!

Tot ziens!



### Ontmoetingsavond 30+

#### We zijn weer open!

U/jij bent van harte welkom voor  
een praatje, glaasje, spelletje,  
kortom voor de gezelligheid,  
in de Fontein op de 30+ ontmoetings-  
avond.

We zijn open op iedere tweede vrij-  
dag van de maand vanaf 20.00 uur  
tot ongeveer 23.30 uur.

Er wordt niet gerookt.

Tot ziens op vrijdag 11 november  
2022

Achter de bar staan Jan en Arjan

## Bijeenkomst PCOB afdeling Ridderkerk

Op uitnodiging van PCOB Ridderkerk verzorgt zangeres en Harpiste Martine Dubois op woensdag 7 december een sfeervol kerstprogramma in de Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44 in Slikkerveer. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.

Deze bijeenkomst komt in de plaats van de gebruikelijke bijeenkomst aan het eind van iedere maand (30 nov).

Martine Dubois, afkomstig uit Flevoland, zingt en bespeelt al tientallen jaren de harp. Daarnaast is zij al vele jaren parttime boswachter. Dat leverde haar de bijnaam 'God's Bosnimf' op. De middag begint met samenzang van kerstliederen, een voordracht en diverse muziekstukken op de harp. Na de pauze vertelt Martine Dubois een kerstverhaal. De middag wordt afgesloten met het prachtige kerstlied 'Ere zij God'.

U bent allen van harte welkom!  
namens PCOB  
Lida Saaij



## Lunchcafé De Fontein

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende data staat de tafel weer gedekt:

3 november (aanmelden tot uiterlijk 28 oktober)  
17 november (aanmelden tot uiterlijk 10 november)

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel gedekt wordt.

Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.  
Staat u als vaste gast op de lijst, dan hoeft u zich niet op te geven.

Wilt u kennismaken met het lunchcafé, bel dan met Marrie de Koning tel: 490146 of Ria Bode tel: 426208, dan zetten we een bord voor u klaar.

De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-

Hartelijke groet,  
Marrie en Ria



## Camino Frances naar Santiago de Compostella

Op 15 augustus was het zover. De tassen waren gepakt, alle voorbereidingen getroffen...

Na een voorspoedige treinreis met de Thalys, de metro in Parijs en de TGV arriveerden we om tien over zes 's avonds in de Zuid-Franse stad Bayonne. Vandaar uit ging de volgende dag een trein naar het stadje Saint-Jean-Pied-de-Port, het beginpunt van onze wandeling: De Camino Frances die ons over bijna 800 km aan wandelpaden zou voeren naar het eindpunt: De kathedraal in Santiago de Compostella.



We meldden ons bij het Pelgrimsburo in het stadje. De dame aldaar raadde ons aan om de wandeling rustig te beginnen: eerst maar een gedeelte van de steile beklimming van de Pyreneeën om een beetje te wennen. Dit bleek een wijze raad. We kwamen bij een hostel in Orisson: onze eerste kennismaking met een kleine slaapzaal met stapelbedden, één toilet voor héél veel mensen maar ook een eerste 'Community Meal', gezellig samen eten met mensen uit de hele wereld.

De volgende dag werd het menens: het regende pijpestelen, maar manmoedig gingen we op pad, uitgerust met een poncho en een regenhoes om de rugtas. Het pad was prachtig, door de regen was het uitzicht niet optimaal, maar je kon echt merken dat we boven in de bergen liepen.... er was bijna geen begroeiing en de temperatuur daalde bijna naar het nulpunt en er stond een zeer harde wind. Toch had het wel iets, zo vechten tegen de elementen....

Inmiddels hadden onze poncho's de strijd tegen het water verloren en tegen 4 uur kwamen we helemaal doorweekt en ijskoud aan bij het hostel in Roncesvalles waar we vriendelijk ontvangen werden door Nederlandse vrijwilligers. We hebben in ons leven nog nooit zo naar een warme douche verlangd als op dat moment.

Als je aankomt in een hostel worden drie zaken van je verlangd: het tonen van je paspoort, het afgeven van het Caminopaspoort waarin een stempel wordt gezet én het betalen van de overnachting. Meestal kost een overnachting in een stapelbed tussen de 10 en 15 Euro. Daarvoor krijg je dan een papieren hoeslaken en kussensloop en gratis gebruik van toilet en douche.

Daarna verliep ons leven ruim vijf weken lang op dezelfde manier: 's morgens vroeg ging de wekker, soms de onze, maar meestal die van een reisgenoot die nog vroeger wilde afreizen als wij, daarna snel klaargelegde kleren aan, met een hoofdlampje op de rugtas inpakken, indien mogelijk gezicht wassen en tanden poetsen en op pad. Heel vaak was er geen ontbijt in het hostel, dus waren we aangewezen op een café in het dorp. Meestal was dat dichtbij, dan namen we koffie met een croissant of geroosterd brood met jam. Het gebeurde echter ook wel dat we 3 uur moesten lopen voordat er een café open was... dan namen we maar een slokje water.

Martha had een mooie reisgids van John Brierley, hier stond de route in beschreven, zo konden we een beetje plannen hoe ver we zouden gaan. Ikzelf had een speciale app op mijn telefoon waarin we de route konden volgen, zo konden we bij twijfel kijken of we nog op de juiste weg zaten. Heel snel verdwalen gebeurde niet. Overal stonden mooie paaltjes met gele pijlen erop.

Na de wandeling, die varieerde in lengte tussen 18 en 27 km, bereikten we ons hostel, checkten in, zochten ons bed, maakten het op, namen een douche, trokken schone kleren aan en trokken het dorp weer in. Meestal was er dan eerst een biertje of glaasje wijn om de aankomst te vieren, soms in gezelschap van andere pelgrims.



Omdat een rugtas niet al te zwaar mag zijn, omdat je hem met je mee moet dragen, kunnen er maar beperkt spullen mee. Een paar dingen zijn belangrijk: extra schoenen, verzorgingsartikelen en blarenpleisters, een setje kleren en ondergoed, iets om in te slapen (bij ons was dat een zg. liner, een soort zak van voeringstof) en een poncho.

Soms gebeurde het dat het wasgoed van de vorige dag nog niet droog was, dan zat er niets anders op dan het aan de buitenkant van de rugtas te hangen zodat het in de zon kon drogen... zo kon het gebeuren dat we met ons ondergoed te koop liepen ;-)

Meestal was er wel een slaappleaats te vinden, maar soms ook niet. Zo kon het gebeuren dat we, door bemiddeling van een hosteleigenaar die vol was, opgehaald werden door een oud opaatje in een dito auto, die met ons ca. 25 km het binnenland inreed naar een prachtig huis waar hij kamers verhuurde. In een prachtige tuin kregen we ons avondmaal geserveerd. In de hal zagen we een poster van de film 'The Way'. Toen Martha ernaar vroeg toonde de eigenaar ons een kamer in het huis waar een gedeelte van de film is opgenomen! Trots toonde hij een foto waar hij met de filmcrew opstond! Zó leuk! De volgende ochtend bracht hij ons weer terug in het dorp. Een paar keer sliepen we in een hotel met échte lakens en handdoeken!

Op 4 september voerde de route over een steile berghelling naar Fromista. Om kwart voor zeven gingen we op pad, klaar voor een nieuwe dag van 26 km. In het halfduister moesten we deze enorme berg beklimmen... toen we met een hele groep de top bereikt hadden was daar een adembenemende zonsopkomst! Spontaan hief één van de aanwezigen het lied van de Lion King 'The circle of life' aan... echt geweldig!!!

We hebben allerlei paden gelopen, variërend van prachtige bospaden, kilometers lange paden langs rijkswegen, over industrieterreinen, tot hele heftige afdalingen, waar zorgvuldig de ene stap na de andere gezet moest worden om niet te vallen... Gelukkig hadden we al na een week wandelen besloten om onze rugtas te laten vervoeren, wat slechts € 5,- per dag kostte. Dit helpt enorm bij gevaarlijke afdalingen en is veel beter voor alle gewrichten. Mede hierdoor hebben we, buiten een weekje een zere knie van ondergetekende, helemaal nergens last van gehad en konden we zonder problemen alle afstanden lopen, incl. steile beklimmingen en afdalingen.

We liepen door verschillende regio's in Spanje, waar ook verschillende gewassen werden verbouwd. Zo liepen we door Rioja, waar de lekkere wijnen geproduceerd worden. De druiven waren ook heerlijk! Later werd er voornamelijk graan en zonnebloemen verbouwd. Weer later waren er veel weilanden met koeien en kalfjes. Wat is Spanje een prachtig land!

Op 24 september, na 1.287.195 stappen bereikten we de kathedraal van Santiago de Compostella!

De volgende dag woonden we de pelgrimsmis bij. Onder het geluid van prachtig gezang en orgelspel kwam langzaam het enorme wierookvat in beweging, wat door de hele kathedraal heen slingerde. Dat was een geweldige ervaring.

We boekten nog een dagtocht naar Finisterre en Muxia aan de Atlantische kust en op 30 september kwamen we na een busreis van 23 uur weer gezond en wel aan in Rotterdam.

Het was een geweldige ervaring!

Ellie Lagendijk  
Martha Verveer



## Kerst 2022: 'Geef licht'

**Start Adventsperiode zondag 27 november: koop een lichtje voor de vluchtelingenkinderen**

Tijdens de adventsperiode zal de Diaconie, net als de Diaconie van de Levensbron meewerken aan het project 'Geef licht', aangedragen door KerkinActie.

Vluchtelingenkinderen in Griekenland (én inmiddels ook in Nederland) maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa welkom zijn.

Dit is al langer zo, dus hoe schrijnend is het dat er nog steeds veel vluchtelingenkinderen onder slechte omstandigheden in onzekerheid hun toekomst moeten afwachten. Naast collecte-inzamelingen willen wij ook voor hen het licht aan anderen doorgeven.

Daarom heeft u tijdens de Adventstijd de gelegenheid om kaarsjes te kopen, zo kunt u tijdens de adventstijd (iedere dag ☺) een kaarsje aansteken om zo aan vluchtelingen kinderen te denken.

Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie en delen we hen de hoop van Advent.

De bekende spaardoos zal in de Adventstijd in het gangpad staan, daar kunt u voor €0,50 een kaarsje meenemen. Dit mag contant maar ook middels een collecte bon. Doen u en jij ook mee?

Praktische informatie

Naast de collectes in de kerk kunt u uw gift ook overmaken naar rekening NL46RABO0355403250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord t.n.v. Diaconie, onder vermelding van het betreffende doel.



## Rwandazondag 6 november

**Collecte bestemd voor Naaimachines om jonge moeders in Rwanda een toekomst te geven**

Tijdens een bezoek aan Rwanda voor Kerk in Actie hebben twee werkgroepleden een bezoek aan Rwanda gebracht om leiding van zondagsscholen op te leiden of bij te scholen. Daarnaast hebben zij ook locaties van AMU ( Association Mwana Ukundwa - Geliefd kind) in Butare en Kayonza bezocht. Daar hebben ze gezien hoe twee groepen van 40 jonge moeders een naaiopleiding volgen om ze vakbekwaamheid te geven. Veel van deze meisjes in de leeftijd van 14-17 jaar zijn in de Corona periode verkracht of op een andere manier ongewenst zwanger geworden.

Dat betekent dat ze niet meer naar school kunnen en hun opleiding niet af kunnen maken omdat ze voor hun kind moeten zorgen. Ze zijn vaak verstoten door de familie omdat dit in Rwanda een grote schande is.

Door AMU wordt geprobeerd de ouders zover te krijgen dat de baby's in het gezin door de oma's opgevangen worden en de meisjes hun schoolopleiding af kunnen maken of anders bij AMU de naaiopleiding kunnen volgen. Veel gezinnen willen of kunnen dat niet en dan worden de meisjes opgevangen door AMU. Het doel van de naaiopleiding is dat de meisjes een inkomen kunnen verdienen en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Na de opleiding gaan de meisjes samenwerken in een bedrijfje-naaiatelier. De naaiopleiding wordt betaald door twee verschillende organisaties in Nederland.

Maar... zonder naaimachine gaat het de meisjes niet lukken om hiermee aan de slag te gaan. Een naaimachine kost 120 euro. Er wordt meestal in groepjes van 2 of 3 meisjes samengewerkt en 1 naaimachine is dan per groepje nodig.

Helpt u ook mee om deze jonge moeders te helpen om in hun eigen onderhoud te voorzien?

Uw Diaconie

***Cyclus over levenseinde,  
stervensbegeleiding, overlijden, rouwverwerking***



Gemeenteopbouw en Toerusting en de Taakgroep Vorming en de Toerusting uit de Levensbron organiseren samen een cyclus over levenseinde, stervensbegeleiding, overlijden en troost.

**Zondagmiddag 30 oktober  
om 15.30 uur- Levensbron**

In deze bijeenkomst staan Annemieke van Oost, onze voormalige ouderenpastor, en Jan Huisman, huisarts, stil bij het levenseinde. Annemieke zal zich met name richten op het pastoraat rond levenseinde, ook als mensen daar zelf voor kiezen. Jan zal e.e.a. vertellen over Advanced Care Planning: met je naasten en de zorgverleners bespreken, wat je wensen zijn rond je eigen levenseinde.

Er is ruim gelegenheid om vragen te stellen.  
Aanvang 15.30 uur.

**Zondagmiddag 13 november  
om 15.30 uur - Opstandingskerk**

Martine Versteeg-Van Mastrigt van Intermentia Uitvaartverzorging vertelt over haar werk

in Januari hopen we Ds. Marinus van den Berg te verwelkomen. Hij verzorgt een interactieve bijeenkomst over Rouwverwerking.

Noteert u alvast de data in uw agenda?

Gemeenteopbouw en Toerusting  
Taakgroep Vorming en Toerusting



## Meditatie Ds. Koos Staat

Lieve mensen,

De huizenprijzen zijn vorig jaar met 11% gestegen. Dat las ik in de krant. Dat is voor huizenbezitters geen slecht nieuws. Hoe het gesteld is met de prijzen van bouwkvavels en van agrarische grond weet ik niet. Maar volgens de kenners heeft onroerend goed de neiging in waarde te stijgen. Dominees kopen doorgaans geen huizen of stukken land. En al helemaal niet als ze, zoals ik in een prachtige pastorie wonen.

Des te verrassender dat wij vandaag een profeet tegenkomen die zich op de onroerend goed markt begeeft en ergens een stuk landbouwgrond gaat kopen in een plaatsje dat Anatot heet. Daar komt iets merkwaardigs bij. Of eigenlijk op zijn minst twee merkwaardige zaken. Het eerste is het moment waarop Jeremia grond koopt. We hebben een goed inzicht in de bijbelse jaartelling en op grond van de mededeling dat de koop van deze akker zich afspeelt in het tiende jaar van de regering van koning Zedekia weten we dat dit in het jaar 587 voor Christus plaatsvond. Dat jaartal zal u mogelijk weinig zeggen. Maar 587 zou een rampjaar voor Israël worden, zoals 1672 dat was voor Nederland. In 1672 stonden de legers van Frankrijk en Engeland en van de bisschoppen van Münster en Keulen aan onze grenzen en kwam er een abrupt einde aan onze gouden eeuw. In 587 voor Christus lagen de machtige legers van Babel rond de muren van Jeruzalem en dat zou de opmaat vormen voor de verwoesting van de stad, inclusief de plundering van de tempel van Salomo en het zou uitlopen op de Babylonische ballingschap. Een diepe crisis is het gevolg. Dat is dus het eerste wat vreemd is: Wie gaat een stuk land kopen in tijden van oorlog en crisis?

Daar komt nog een ding bij. Niet alleen de maatschappelijke omstandigheden zijn hachelijk, ook Jeremia's persoonlijke omstandigheden zijn verre van rooskleurig. Op het moment van de koop wordt Jeremia door de koning gevangen gehouden. De profeet heeft dingen gezegd in de naam van God die de koning onwelgevallig waren. Namelijk dat God Jeruzalem zal overgeven aan de koning van Babel. Dus ook privé zag Jeremia's toekomst er ongunstig uit.

Desondanks koopt Jeremia de akker. Hij doet het in opdracht van God. Hij moet het doen als een soort zichtbare preek. Want zegt God: Mensen zullen weer huizen en akkers kopen mijn volk zal in vrede leven, belooft God. Niet dat er iets van te zien is, van die mooie toekomst. Maar Jeremia vertrouwt God op zijn Woord. Hij legde niet alleen met woorden getuigenis af van zijn vertrouwen op God maar ook met zijn daden.

De tijden zijn moeilijk, maar ik koop die akker, dacht de profeet, want de Heer zal uitkomst geven! Geloof jij dat ook?

We maken de overstap van toen naar nu. Net als Jeremia leven we in moeilijke tijden. Met drastische gevolgen voor de hele maatschappij, voor de kerk en voor ieder van ons persoonlijk. We leven niet met oorlog, zoals Jeremia, maar we voeren wel een strijd tegen en soms ook over corona. En we zitten niet in de gevangenis, zoals Jeremia, maar we voelen ons soms wel opgesloten zitten door allerlei maatregelen, met als gevolg somberheid, eenzaamheid en frustraties.

En wat kan ik daar voor positiefs tegenover stellen? Ik kan Jeremia als voorbeeld noemen. Hij hield moede Hij kocht zelfs een betrekkelijk waardeloos stuk land omdat hij geloofde -dat God nieuwe tijden zou doen aanbreken. En ik kan zeggen: Wij geloven toch ook in God? Hij heeft de wereld toch in zijn hand? Laten we nu niet somberen. Er breken weer betere tijden aan. Ook voor de kerk. En als die betere tijden niet aanbreken dan breken straks de best mogelijke tijden aan als de Heer terugkomt. Dus uiteindelijk kan en zal het alleen maar beter worden! Dat kan ik zeggen. Dat moet ik zeggen. Omdat het waar is.



Maar ja, we zijn mensen he? Lees eens wat er gebeurt met Jeremia. De koop was gesloten. Hij krijgt een inzinking. Net zoals Elia, die op de berg Karmel een enorme geloofdaad verricht en een dag later onder een struik voor pampus ligt.

Het is best bijzonder dat de bijbel dit soort zaken niet wegmoffelt. De bijbel doet niet aan heldenverering. Perfecte mensen komen, op Jezus na, in de bijbel niet voor. Zwakke plekken worden niet gecamoufleerd. Jeremia zit in de put, niet voor het eerst trouwens, maar de bijbel geeft hem alle ruimte om zijn onvrede, zijn twijfels te uiten. Maar ik zeg erbij: hij piekert al biddend. Hij bespreekt zijn zorgen met God. Wat doe ik met een akker in een verloren land?

Lieve mensen. Er zijn dagen dat we op de Jeremia lijken en alles aankunnen. Wat kan Corona ons doen? Er zijn ook dagen dat we op die andere Jeremia lijken. Dan denken we: Wat moeten we toch? Twee Jeremia's. Zoals er twee Petrusen zijn. De man die over water loopt en er even later in wegzakt. De man die Jezus eeuwig trouw belooft en hem even later verloochent.

Wat ik zo mooi aan de bijbel vind is dat God niet afhankelijk is van onze toevallige stemmingen. God raakt niet van slag als Jeremia een keer zijn dag niet heeft. En als Petrus in het water wegzinkt, grijpt Jezus hem bij zijn hand en zet hem weer op de been. Jezus zegt wel: was dat getob nu nodig? Ik ben er toch? Daarom: houd moed, heb lief! Heus het loopt God niet uit de hand!

Zo stelt God ook Jeremia gerust. Hij herhaalt zijn beloftes. Jeremia kan weer verder. Zijn zorgen waren niet nodig. Conclusie: Somberen over de toekomst mag best af en toe. Maar erop vertrouwen dat God zijn beloftes waarmaakt is beter. Amen

***Voetnoot redactie:** Bovenstaande meditatie werd mij aangereikt door Joop Euser. Hij vond het belangrijk dat in ons kerkblad ook meditaties geplaatst werden. Ook de meditaties van Ds. Anja Matser werden door Joop aan mij gegeven. Joop heeft zelf persoonlijk aan zowel Ds. Matser als aan Koos Staat toestemming tot plaatsing gevraagd en deze ook gekregen.*

## Wie wil meehelpen bij de organisatie van de Openluchtdienst ?

Op 2 juli volgend jaar zal weer een Openluchtdienst worden gehouden op het Koningsplein.

Deze jaarlijks terugkerende dienst wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Het is belangrijk dat ook namens de Opstandingskerk iemand meehelpt bij de organisatie. Dat is helaas al enkele jaren niet het geval.

Ons heeft weer het verzoek bereikt om een gemeentelid te zoeken dat bereid is om enkele uren hieraan te besteden.

Het totaal aantal vergaderingen voor een dienst is, inclusief de evaluatie, 4 keer.

De taken worden onderling goed verdeeld en dat betekent dat de hoeveelheid tijd welke in deelname gaat niet groot is.

Opgave bij Johan Vlietstra  
<johan@vlietstra.net>





opstandingskerk  
levensbron



samen  
op weg



### Van de predikant

Terwijl ik bezig ben met de agenda voor de Stuurgroep Samengaan samen te stellen, komt er een beeld boven van een boekje dat ik jaren geleden kocht. *Dragende delen, pastor zijn op authentieke wijze*. Eugene Peterson schreef het. De rode draad van het boekje is dat we in de kerk kunnen werken wat we willen, maar dat het uiteindelijk wel om de inhoud moet gaan. En die inhoud is voor de predikant - en daarmee voor de gemeente - de gerichtheid op God. Indringend stelt hij vragen naar het geestelijk gehalte van wat de predikant / pastor doet.

Er zijn de zichtbare lijnen van het predikantschap: preken, het geloofsgesprek, het pastoraat, maar het moet gedragen worden door de inhoudelijke voeding door gebed, bijbel en geïnspireerd leven. Dat is de onzichtbare kant van het predikantschap, die voor haar / hem een dragende kracht hoort te zijn. En de predikant dient de gemeente daarin voor te gaan en in toe te rusten.

Wat we doen als gemeente, moet bezield zijn, moet wel een ziel hebben. Het gaat bij gemeente-zijn uiteindelijk om de binnenkant. Wat we doen moet bezield en geïnspireerd zijn. Dat is: gericht op God. Dat we elkaar wijzen op de zo vaak nauwelijks zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid in het leven van mensen en in deze wereld.

Onlangs alles, voeg ik er dan aan toe, wat die aanwezigheid zo lijkt tegen te spreken. Dat we in de gemeente ook elkaar leren 'de Geest te lezen' en niet alleen de krant. De Geest die zich laat herkennen in het leven van alledag als we er oog voor hebben. Daarvoor is het ook nodig dat we elkaar er op wijzen. In heel veel vaak kleine dingen, tussen de regels van het gewone leven door, kunnen we de Geest leren lezen.

Ik moest er aan denken omdat het ook bij de bouw van de ene gemeente van groot belang is oog te houden op het onzichtbare deel van wat we aan het doen zijn. Zicht te houden op de binnenkant van kerk-zijn. Op het geloof, op de vraag op welke manier we ons geloof vorm willen blijven geven en dat we als gemeente in deze samenleving (= de wereld) ook een baken willen blijven van nabijheid, van Gods betrokkenheid op de aarde en al wat daarop leeft. We bouwen alleen aan het uiterlijke, om die geestelijke kant van gemeente-zijn vorm te kunnen blijven geven. Om elkaar te helpen 'de Geest te leren lezen'.

Nog een grappige anekdote toen ik het boek kocht. Op de voorzijde van het boek een afbeelding van een houten constructie die met touwen bij elkaar gehouden wordt (lijkt wel een beetje op de kerk, dat is ook veel houtje-touwtje). Toen ik het boekje wilde kopen, vroeg ik bij de balie van de boekwinkel of ze het in de winkel hadden; ik had geen zin om zelf te gaan zoeken. De computer wees uit dat het op één van de planken stond. De verkoper ging me voor. Maar tot mijn niet geringe verbazing ging hij me voor naar de plank *architectuur / bouwkunde*. Hoe makkelijk is het toch om af te gaan op de buitenkant en dan datgene waar het om gaat te missen!

Ik heb rondom dit boek ook de opening gehouden van de stuurgroep van 13 oktober. Want ook bij dit kerkenwerk gaat het er uiteindelijk om dat we de inhoud voor ogen blijven houden. In dat licht deed het me goed om ook in de stuurgroep te horen dat de gezamenlijke activiteiten van de combinatie Opstandingskerk Levensbron heel plezierig verlopen. Het was fijn om samen de startdag te kunnen houden. Het was goed om in de zomer samen ter kerke te kunnen gaan. Ook in de kerkbladen van beide gemeenten staan steeds meer verwijzingen naar elkaars activiteiten of naar gezamenlijke activiteiten. De kerkbladen zijn weliswaar nog apart, maar er wordt aan samenvoegen gewerkt. Het vraagt nogal wat voorbereiding om de bladen samen te voegen, kosten en baten moeten in beeld gebracht en deadlines gelijk geschakeld en zo nog wat van die dingen.



Waar vooral de komende tijd verder aan gewerkt moet worden is de planvorming om te komen tot de keuze voor één kerkgebouw voor de ene gemeente. Dat vraagt veel inzet. De beide CvK's zullen bij elkaar komen om een scenario voor te bereiden. Waar dan natuurlijk ook weer over gesproken zal worden in de kerkenraden en met u als gemeente. Er is nog geen plan voor een gezamenlijke gemeentevergadering, omdat dan eerst duidelijk moet zijn wat er dan te bespreken is. Meer dan informatie verstrekken zoals ik ook in dit stukje al doe, zit er nog niet in.

Het uitwerken van een plan voor het ene gebouw vraagt ook zorgvuldigheid om te zorgen dat de gelijkwaardigheid van beide gemeenten geen geweld aan gedaan wordt. Dat geeft als vanzelf al aan dat er ook veel onderling gesprek nodig is zodat er geen (nieuwe) misverstanden ontstaan. Ja, die ontstaan soms zomaar, ongemerkt en ongewild. En daar hebben we in de stuurgroep bij stilgestaan en die uitgesproken. Het zal in breder verband voortgezet worden in een gezamenlijke kerkenraadsvergadering in oktober. Daar zult u elders (en misschien in het volgende kerkblad? - dat kan ik niet precies overzien) over geïnformeerd worden.

Over het beroepingswerk kan ik melden dat er hard en zorgvuldig gewerkt wordt door de leden van de beroepingscommissie. Complimenten ook op deze plaats voor hun grote inzet.

En u weet het: ik ben voor u beschikbaar met vragen, opmerkingen, een idee of kritiek aangaande het samengaan of het gemeente-zijn. Ook als u denkt dat het punt of de vraag waar u mee zit, niks voorstelt, neem dan contact met me op. Het zijn de kleine dingen die van groot belang kunnen zijn. Aarzel er niet in contact op te nemen; ik ben er voor. Telefoon 06 53 9292 86 of mail [marius.braamse@gmail.com](mailto:marius.braamse@gmail.com).

Hartelijke groeten, ds. Marius Braamse

### Expositie "Samen op weg"

Zoals wij al eerder vermeldden is de nieuwe expositie van "Kunst in de kerk" gebaseerd op "Samen op weg".

Deze titel is gekozen omdat in 2024 de Opstandingskerk en de Levensbron "samen op weg" zullen gaan.

We hebben van diverse mensen doorgekregen dat zij iets gemaakt hebben voor deze expositie.

Heeft u iets gemaakt maar heeft u dit niet doorgegeven dan kunt u uw kunstwerk afgeven in de Levensbron op vrijdagavond 4 november van 19.00 - 20.00 uur.

We hopen dat het weer een mooie expositie wordt.

Voor eventuele vragen over deze expositie kunt u ons bellen.

Marianne de Jong: 0180-432317, Lineke Rijdsdijk: 0180-422558 of Ineke Rijdsdijk 0180-421200

Paddestoelen, beukenootjes, dwarrelblaadjes, rood en geel.  
 Buiten vind je al die schatten van de herfst, zoveel, zoveel.  
 Regenvlagen, hagelbuien, pijpenstelen, hondenweer.  
 Maak een paraplu van blaadjes en geen druppel raakt je meer.  
 Spinnenwebben, nevelslierten, de geheimen van de mist.  
 Wie dit feest niet mee wil vieren, heeft zich in de herfst vergist.



## **Uit de kerkenraadsvergadering van 19 oktober.**

Het was op 19 oktober een vrij groot gezelschap dat bij elkaar kwam in de Levensbron voor de gezamenlijke vergadering met de Opstandingskerk. De agenda bevatte veel punten. Dankzij de vlotte leiding van Ellie Lagendijk waren we toch rond 21.30 uur klaar. Het was een reguliere vergadering zoals we ook meestal apart deden.

Nu konden we een beetje bij elkaar in de keuken kijken.

We spraken o.a. over de actie Kerkbalans, waarbij wel verschillen zijn: Opstandingskerk 1 bijdrage, de Levensbron 3 bijdragen. De brief die de leden krijgen wordt op elkaar afgestemd.

We zijn blij om te melden dat de Levensbron een nieuwe diaken krijgt: Nelly Zwaan. Zij wordt op 13 november bevestigd.

Op dezelfde zondag houdt de Levensbron ook het gemeenteberaad over de begrotingen van 2023 en het collecterooster.

De werkgroep pastoraat gaat zich bezighouden met het zgn. transitiepastoraat, waarbij aandacht is voor de gevolgen bij de gemeenteleden als er een kerkgebouw afgestoten wordt.

Van de beroepingscommissie krijgen we te horen dat er hard gewerkt wordt.

De rol van dominee Streefkerk wordt besproken. Hij werkt gemiddeld 1 dag in de week in het pastoraat van Rijsoord.

Ook verzorgt hij begrafenissen, zoals dominee van der Eijk in de Levensbron doet.

Het voorstel om groot-huisbezoeken te gaan organiseren in februari-maart van 2023 wordt aangenomen. Dit was in de Levensbron de gewoonte voor de covid-tijd. Het jaarthema 'Aan tafel' komt dan ter sprake; de bijeenkomsten worden thuis bij gastgezinnen gehouden. En er komt een praatpapier met een inleiding en vragen. Het is een mooie manier om elkaar beter te leren kennen.

Het thema 'Veilige Kerk' komt ook aan bod. Jolanda van der Pol houdt in november twee bijeenkomsten voor de clubleiding. De mensen van het jeugdwerk uit Bolnes en Slikkerveer worden ook uitgenodigd.

We willen de gezamenlijke kerkenraadsvergaderingen ook gaan intensiveren. Het is een goed middel om elkaars reilen en zeilen beter te leren kennen. We denken aan een ritme, waarbij we de gezamenlijke vergadering steeds afwisselen met een aparte vergadering.

Er wordt geruime tijd gesproken over het voorstel om vanaf 1 januari 2023 gedurende 3 maanden om en om bij elkaar te gaan kerken. Dit mede i.v.m. de energiecrisis. Er wordt nog gediscussieerd over de ingangsdatum en over de gevolgen ervan voor de op-pas, kindernevendienst, preekbeurten van predikanten etc. Een klein comité zal zich hierover buigen en op korte termijn met een concreet voorstel komen.

We constateren dat de onderlinge samenwerking steeds beter verloopt; steeds meer commissies vergaderen samen en wisselen uit.

Uit het SARI-overleg wordt meegedeeld dat de oudejaarsavonddienst in de Christus is Koningkerk gehouden wordt, aanvang 19.30 uur. Er komen voor de SARI kerken 2 vertrouwenspersonen (een man en een vrouw) in het kader van de Veilige Kerk. Zodra hun namen definitief zijn zullen ze worden bekendgemaakt.

In de Christus is Koningkerk is een avond over energie gehouden. Het lijkt ons ook een goed thema voor een gezamenlijke informatieavond voor onze kerken.

De leden van de Opstandingkerk nemen een kort moment voor Censura Morum.

Cora Jongenotter geeft aan, dat er een claim gekomen is via een advocaat, omdat de Levensbron in een liturgie een foto gebruikt heeft; op deze foto rustten auteursrechten; deze heeft een korte tijd op de website gestaan. Na het inschakelen van een advocaat is er een schikkingsvoorstel gedaan. De oproep klinkt om bij het gebruik van afbeeldingen van Internet goed te kijken of er sprake van auteursrechten en dan deze niet zomaar te gebruiken.

De kerstnachtdienst wordt in de Opstandingskerk gehouden en de beide liturgiecommissies zijn bezig met de voorbereidingen.

De Levensbron heeft bericht gekregen van de classis, dat de commissie van vereffenaars van de financiële afwikkeling van de opheffing van de Irenkerk een verdeling heeft vastgesteld van het batig saldo. Een groot deel van dit batig saldo zal binnenkort aan de Levensbron worden overgemaakt.

Na een positieve evaluatie hoe de leden de gezamenlijke vergadering ervaren hebben sluit Ellie de vergadering af met een gebed van Pascal Bataringaya van de EPR in Rwanda.

Jan Huisman

## KERSTMARKT 2022 IN DE LEVENSBRON

Na twee jaar afwezigheid vanwege Corona zal er op zaterdag 10 december a.s. in de kerk van de Prot. Gem. de Levensbron aan de Jan Luykenstraat van 10.00 tot 16.00 uur weer de traditionele Kerstmarkt gehouden worden.

U kunt hier terecht voor prachtige kerststukken, héééél veel kerstspullen, sierraden, keramiek, houten decoraties, kaarten, jam en nog veel meer.

Van de opbrengst gaat 1/3 naar de kerk, 1/3 naar de Ridderkerkse stichting Anyam die zich inzet voor sport en ontspanning voor verstandelijk beperkten en 1/3 naar de Stichting Ambulancewerk die gratis wensen vervult van terminale of immobiele patiënten.

Ook kunt u tijdens de kerstmarkt luisteren van sfeervolle muziek en genieten van een kop koffie met heerlijke zelfgebakken koek of soep met een broodje. Vooral voor de kerststukken is altijd veel belangstelling maar.....op is op.

Als u iets lekkers wil bakken voor bij de koffie of voor de verkoop vragen wij te bellen naar Liesbeth Benschop, tel. 06-19593528 en als u groen uit uw tuin beschikbaar wil stellen voor het maken van de kerststukjes vragen wij u te bellen naar Marianne de Jong, tel. 06-22162109.

Tot ziens op de 10<sup>de</sup>!!

De Kerstmarktcommissie

## Borduurzijde

Borduurt u graag en zit u nog om een strengetje zijde verlegen of zoek u nog een ander kleurtje?

Dan kunt u daarvoor bij mij terecht.

Een strengetje kost € 0.50 en de restjes gaan voor € 0.20 de deur uit. (opbrengst voor de Seniorenmiddag)  
Interesse? Dan kunt u bellen naar Anneke Bode, tel. 0180-428487



## Het Chr. Gem. Koor "de Levensbron" blijft!

De afgelopen tijd zullen er wel geruchten zijn geweest over het voortbestaan van ons koor.

Op 4 oktober zijn we na de repetitie bij elkaar gekomen om dit te bespreken. Gezien het teruglopende aantal leden was het nodig en ook goed de zorgen met de leden te delen.

Zowel het bestuur als de dirigent hebben aangegeven door te willen gaan zolang dat verantwoord en mogelijk is.

Bert Kruis (dirigent) gaat met plezier naar onze repetities en wordt elke keer weer blij hoe wij ook nieuwe muziek snel instuderen.

Het componeren van nieuwe muziek kost hem soms meer tijd dan de tijd dat het koor nodig heeft om het in te studeren.

Aan het einde van het overleg is aan alle aanwezige leden gevraagd of zij achter het voorstel staan als koor door te gaan. **Unaniem gaven de leden aan dat zij dat graag willen!** Ook al wordt het koor kleiner, dat is volgens velen nog niet ten koste gegaan van de koorklank.

Daarom ook opnieuw de oproep: sluit je aan bij het koor; het is belangrijk voor longen, lijf en leden. Zingen heeft een positief effect op de gezondheid .

We repeteren elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in het kerkgebouw de Levensbron, Jan Luykenstraat 10.

U kunt ons ook vinden op de website:  
[www.koor-levensbron.nl](http://www.koor-levensbron.nl)  
Iedereen is welkom.

Namens het koorbestuur,  
Johan Vlietstra



## Zondagavondzang in de Bethelkerk

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 372<sup>ste</sup> zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 13 november om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

In deze zondagavondzang geeft Wim de Penning leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager.

Een zondagavondzang waarin we vooral bekende liederen zullen zingen. We openen deze zondagavondzang met het lied 'Al de weg leidt mij mijn Heiland' gevolgd door het lied 'Ik wandel in het licht met Jezus'. Ook zingen we 'Heer ik geef m' aan U volkomen'. Tevens zingen we 'k Wil U, o God, mijn dank betalen' welk door u is aangevraagd. Het koor zingt o.a. de liederen: 'Toewijding' en 'Welkom Thuis!'.

We sluiten de avond af met het lied 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God'.

De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst.

Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op [www.bethelkerkkoor.nl](http://www.bethelkerkkoor.nl).

Graag tot ziens in de Bethelkerk.  
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook

## Solidariteitskas 2022

### We zijn er voor elkaar

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Wat fijn dat we elkaar na een lastige periode weer mogen ontmoeten. We kunnen weer samen vieren en er zijn voor elkaar en voor onze naasten in de samenleving. Verschillende activiteiten zijn opgestart om weer een plek te zijn waar mensen worden geïnspireerd door Gods woord en lief en leed te delen.

### Solidariteitskas

Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

De gereformeerde kerk in Koog Zaandijk deed een beroep op de Solidariteitskas en kon dankzij die bijdrage overstappen van gas- op infraroodverwarming met stroom, deels opgewekt door de zonnepanelen op het zuiddak. Een belangrijke investering met het oog op duurzaamheid en besparing op energiekosten.

### Van gemeenten voor gemeenten

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om een vindplaats van geloof, hoop en liefde te zijn. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per *belijdend* lid bij.

We vragen u om een bijdrage van minimaal 10,00 euro. Hiervan wordt 5 euro afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We zijn er voor elkaar!

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website [www.pkn.nl/solidariteitskas](http://www.pkn.nl/solidariteitskas).

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

**Voor de automatische incasso van uw bijdrage kunt u gebruik maken van de antwoordstrook die los is bijgevoegd in deze Rijsoord aan 't Woord.**

U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken naar IBAN-nummer NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'Solidariteitskas 2022'.

***Wees solidair en geef voor levendige en krachtige kerken!***

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters





## (CONCERT) AGENDA

30 oktober	De Levensbron	Bijeenkomst over levensseinde Aanvang 15.30 uur	m.m.v. Jan Huisman en An-nemieke van Oost
3 en 17 november	Fontein	Inloopochtend Vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
3 en 17 november	Fontein	Lunchcafé De Fontein Aanvang 12.30 uur	Opgeven bij Ria of Marrie
11 november	Soosruimte De Fontein	Ontmoetingsavond 30+	Praatje, glaasje, spelletjes, gezelligheid
13 november	Opstandingskerk	Bijeenkomst rondom Serven en uitvaart Aanvang 15.30 uur	m.m.v. Martine Versteeg-van Maastricht van Intermentia Uitvaartverzorging
13 november	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. The Martin Mans Formation, Orgel en Piano Martin Mans en Wim de Penning. Voorganger: Ds. Koos Staat
13 november	Bethelkerk Zwijndrecht	Zondagavondzang Aanvang 19.30 uur	Koor-en samenzang
27 november	Breepleinkerk Rotterdam	Zingen maakt blij Aanvang 17.00 uur	m.m.v. Chr.Mannenkoor 'Noord West Veluwe' o.l.v. Martin Mans. Orgel Wim de Penning. Soliste Annelies Schep. Voorganger Ds. Arnold Vroomans
1 december	Fontein	Inloopochtend Vanaf 10.00 uur	Koffie en gezelligheid
7 december	Christus is Koningkerk Slikkerveer	Bijeenkomst PCOB Aanvang 14.00 uur	m.m.v. Harpiste Martine Dubois
10 december	Levensbron	Kerstmarkt Van 10.00 tot 16.00 uur	