

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Uit de gemeente; bij de diensten	4
Uitnodiging groot huisbezoek 11 april	5
Spreekuur Ds. Offringa; Kerk. stand; Kerk. bureau; Diaconie collecte	6
Bedankjes en mededelingen	7
Passage; PCOB; Verjaardagen 75+	8
NBG Bijbelleesrooster april; Gedicht	9
Thema groot huisbezoek 11 april; Happy Hour of Power	10,11
Persberichten ziekenvieringen; Samenzang Breepleinkerk	12
Kindernevendienst; Tienviering; Gift CvD; Inloopochtend	13
Jom haSjoa-viering	14
Lezing Kick Bras; Bazaar; La Pipe 30+	15
Nieuws uit de classis	16 - 19

Elke dag nieuw

Nieuw ben je als je elke dag verwonderd kunt zijn
en dankbaar voor het licht van de dag.

Als je juicht omdat je ogen zien,
je benen lopen, je handen tasten,
als je zingt omdat je hart klopt!

Nieuw ben je als je weet dat je leeft,
als je beseft dat vandaag de eerste dag begint
van de rest van je leven!

Nieuw ben je als je een verse kijk hebt
op mensen en dingen,

als je nog lachen kunt en genieten

van de kleinste en de gewoonste bloemen op je levensweg.

Als je over niets meer verwonderd bent maak je nooit een wonder mee

**Stencilen:** 26 april

Jan Monteban
en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 29 april
om 13:00 uur

Colofon

Inleveren van kopij voor mei met vermelding
van afzender:

uiterlijk donderdag 22 april bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl

Erediensten

Donderdag 1 april **Witte Donderdag, Heilig Avondmaal**
19.30 uur : Ds. D.G. ter Horst
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud gebouwen

Vrijdag 2 april **Goede Vrijdag**
19.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Ton Haeck



Zaterdag 3 april **Stille Zaterdag**
19.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Wim van Bruggen

Zondag 4 april **Pasen**
m.m.v. Chr. Gemengd Koor "Groote Lindt"
09.30 uur : Ds. A. van Nierop uit Zwijndrecht
Kindernevendienst : Janis en Pia van der Linden
Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer
Chauffeurs : W. de Waard en P. van Oorschot
Koster : Joop van Wingerden
Collecte : 1e JOP
 2e Onderhoud gebouwen

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!



Geen graf hield Davids Zoon omknelde,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door eigen kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!



Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en duivel niet.



Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

Zondag 11 april

09.30 uur : Ds. J. van Andel uit Capelle a.d. IJssel
 Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
 Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen
 Chauffeurs : A.C. Haeck en C.L. Bezemer
 Koster : Henk van der Starre
 Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud gebouwen

Zondag 18 april

10.00 uur **in de Hervormde Kerk: Kerk-School-Gezinsdienst**
 Ds. G.H. Offringa en Ds. C. Hendriksen

Zondag 18 april

09.30 uur **in de Opstandingskerk:**
 : Dhr. J. Oorebeek uit Barendrecht
 Kindernevendienst : niet i.v.m. Kerk-School-Gezinsdienst
 Kinderoppas : niet i.v.m. Kerk-School-Gezinsdienst
 Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en K.P. Klootwijk
 Koster : Ton Haeck
 Collecte : 1e Kerk in Actie - Diaconaat
 2e Onderhoud gebouwen

Zondag 25 april

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
 Tevens Tienviering
 Kindernevendienst : Janis van der Linden en Sabrina Alblas
 Kinderoppas : Elisa van Bruggen en Marian de Vree
 Chauffeurs : W.A. IJsselstein en N.H. Baars
 Koster : Wim van Bruggen
 Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud gebouwen

Zondag 2 mei

vanaf 09.10 uur **worden Opwekkingsliederen gezongen**
 09.30 uur : Drs. R.D. van Schouwen uit Honselersdijk
 Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer
 Kinderoppas : Pauline en Willemijn Bezemer
 Chauffeurs : G.T. van der Waal en C.J. op den Brouw
 Koster : Joop van Wingerden
 Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud gebouwen

Uit de gemeente

Geboren

Dankbaar en blij zijn Sjoerd en Mirjam op den Brouw-Bestebreurtje met de geboorte van hun zoon Lennard. Hij werd geboren op dinsdag 16 maart 2010. Moeder en kind maken het gelukkig goed. Zij wonen Ds. Sleswijk Visserstraat 26. Wij wensen Mirjam en Sjoerd, en hun familie van harte geluk met deze geboorte. Dat Lennard mag groeien en opgroeien met de liefde van God en van de mensen!



Zieken(t)huis

De heer A. de Rooter verbleef na zijn operatie enkele weken in verpleeghuis Meerweide in Rotterdam. Hij mocht onlangs weer thuishkomen aan de Ds. Sleswijk Visserstraat 41.

Na haar heupoperatie en revalidatie is ook mevrouw S. Leentvaar uitgeschreven bij het verpleeghuis Antonius in Rotterdam. Zij is weer thuis aan de Mauritsweg 22.

In het vorige *Rijsoord aan 't Woord* schreef ik over mevrouw T. Verveer, Rijksstraatweg 151: haar verblijf was gelukkig van korte duur, ook zij is weer thuis. Wij zijn dankbaar voor het herstel van deze zieken en wensen hen verder goede moed en vertrouwen toe.

ds. H. Offringa

Bij de diensten

Op één van de eerste pagina's van dit blad vindt u altijd de gegevens over de erediensten. Een bijzondere vermelding verdient de dienst op zondag 18 april aanstaande.

Er is dan een kerk-school-gezinsdienst in de Hervormde kerk, aanvang 10.00 uur.

Ds. C. Hendriksen zal samen met ds. G.H. Offringa hierin voorgaan.

Het bijbelboek Esther staat in deze dienst centraal. Het boek gaat over het mooie Joodse meisje Esther. Het speelt in de tijd dat de Perzen het land Israël veroverden. Veel Joden zijn noodgedwongen in het buitenland terechtgekomen. Daar worden ze gehaat, tot slaaf gemaakt, verkocht, of met de dood bedreigd. Haman, de eerste minister van de koning, wil het volk het liefst uitroeien. Als Esther samen met haar oom Mordechai aan het hof van de machtige Perzische koning Ahasveros verblijft, ontmaskeren zij Haman als een levensgevaarlijke dienaar. Zo voorkomen zij een aanslag op de koning, en de uitroeiing van de Joodse ballingen in Perzië. De geschiedenis van Esther loopt uit op een feest. Dit feest wordt ieder jaar nog steeds vrolijk gevierd als het Joodse carnaval (Poerim). Tijdens deze feestdag zingt Israël zich van zijn zorgen vrij.



Esther spreekt met de koning

Ds. H. Offringa

- ingezonden gedicht -

Pasen

Het leven heeft de dood verslagen,
 het licht de diepe duisternis.
 Paasfeest, feest van duizend vragen
 wonderlijk geheimenis.
 Voor de mens niet te doorgronden:
 "Overwinning op de dood,
 vergeving van de aardse zonden."
 't Paas-mysterie is zo groot.

Eén Mens moest die lasten dragen,
 gaf Zijn leven daarvoor prijs.
 Maar er blijven duizend vragen,
 vragen zoekend naar bewijs.
 Zijn wij niet als Thomas mensen,
 ziende blind en horend doof?
 Want bewijzen die wij wensen
 zijn bewijs van klein geloof.



't Heeft geen zin te redeneren,
 zet de Paasboodschap centraal.
 Wonder-Pasen wil ons leren:
 "Er is hoop voor allemaal."
 Pasen biedt ons licht, nieuw leven,
 uitzicht op de eeuwigheid.
 Zo wordt toekomst ons gegeven.
 Pasen dat de mens bevrijdt!

- Hans Cieremans -

U I T N O D I G I N G

ZONDAG 11 APRIL 16.00 UUR
 GROOT HUISBEZOEK

Thema: "Andere levensverbintenissen"
Spreker: Nico Evers, gemeenteadviseur van de PKN

Zoals ieder jaar zal er weer een groot huisbezoek worden georganiseerd in "De Fontein". Nico Evers, onze gemeenteadviseur, zal een inleiding houden over het onderwerp: "Andere levensverbintenissen", waarover u de afgelopen maanden in dit blad al meerdere malen een artikel heeft kunnen lezen.

Na de inleiding zal er in groepjes worden nagedacht over dit thema.



Uiteraard wordt er weer een heerlijke maaltijd geserveerd met soep en broodjes.

Binnenkort ontvangt u van ons nog een persoonlijke uitnodiging.

Om ca. 19.00 uur zal de bijeenkomst worden afgesloten.

We hopen op uw aller komst!
 Namens de kerkenraad én de wijkteams
 Ellie Lagendijk

Spreekuur Ds. H. Offringa

Wilt u mij persoonlijk spreken, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bellen tussen 8.30-9.00 uur en tussen 19.00-19.30 uur.

Garanderen kan ik het niet, maar u maakt dan de meeste kans me thuis te treffen.

In andere gevallen neemt mijn antwoordapparaat de berichten op.

Daarnaast kunt u altijd een briefje schrijven, met pen en papier, of per e-mail.



ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@planet.nl.

Kerkelijke stand

*Verhuisd naar Rotterdam en
overgeschreven naar de PKN aldaar:*

Suzan Uittenbogaard
Mauritshoek 37

Verhuisd:

Mevrouw A. Visser-Penning
van Schalksedijkje 22
naar Strevelszicht 6
2988 AS Rijsoord

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties en-
zovoorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden
of verhuizing graag een bericht in ver-
band met de kerkelijke administratie.

Van de Diaconie

Zondag 18 april - Collecte Kerk in Actie - Diaconaat

Ieder mens telt



In de collecte voor binnenlands diaconaat op zondag 18 april a.s. staan twee organisaties centraal die zich inzetten voor mensen met een psychiatrische achtergrond en hun partners.

Hetvakantiebureau.nl verzorgt al vijftig jaar lang zorgvakanties.

Sinds kort ook voor dementiepatiënten en hun partners, die vaak gebukt gaan onder de continue zorg voor hun echtgenoot. Tijdens hun vakantie nemen deskundige vrijwilligers die zorg graag van hen over.

Het project KerkMaatjes van de organisatie 'Ruimte voor anderszijn' overbruggt de kloof tussen mensen met een psychiatrische achtergrond en de kerk. Psychiatrische patiënten gaan met een maatje naar de kerk, iets wat ze vaak uit zichzelf niet durven.

Deze organisaties zijn uw steun waard, want ieder mens telt.

Uw diaconie

Bedankje

Lieve mensen,

Blij verrast waren wij door alle reacties en felicitaties bij het eeuwfeest van ons bedrijf.

We willen u er heel hartelijk voor bedanken.

Arjan en Nelleke
Jan en Marrie
de Koning

Bedankje

Het is al een tijdje geleden dat Jan Melis een ongeluk heeft gehad, nl. op 25 oktober 2009.

Na eerst twee weken in Vigo in het ziekenhuis te hebben gelegen, heeft hij tot 6 maart in het Clara-ziekenhuis te Rotterdam doorgebracht.

Hij voelt zich in zoverre hersteld, dat verblijf in het ziekenhuis niet meer nodig is; hij zal zijn gewone leventje weer proberen op te pakken.

We zijn u als gemeente dankbaar voor de kaarten die hij mocht ontvangen, de telefoontjes die we mochten krijgen was ook voor ons als ouders een bemoediging. Nogmaals hartelijk dank voor het meeleven.

J. van der Helm
T.A.J. van der Helm-Visser

Mededeling

Op 12 april hopen wij de dag te herdenken dat wij 50 jaar getrouwd zijn.

Bas en Teuni Los
Vlasstraat 11
2988 XR Rijsoord

Dankbetuiging

Graag wil ik u en jullie bedanken voor de vele hartverwarmende vormen van meeleven die ik in de afgelopen periode heb mogen ervaren.

Al tijdens haar ziekte, maar ook rond het overlijden van Wil op 24 januari jl. waren er uit Rijsoord regelmatig tekenen van meeleven en een flinke groep Rijsoordenaren was ook aanwezig in de afscheidsdienst.

Deze stroom van reacties maakte duidelijk dat zij voor velen iets heeft betekend. Ze heeft een duidelijk 'spoor' achtergelaten. Dat is ontroerend om te merken en iets om dankbaar voor te zijn, maar tegelijk maakt het ook verdrietig dat we dit kostbare mensenkind nu zijn kwijtgeraakt. We missen haar erg. Tijdens de afscheidsdienst zong de mannengroep: 'Heer, tot wie zouden wij anders gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven...'



We vertrouwen erop dat deze God mij en ons als familie en vrienden wil vasthouden.

Arend van de Beld

Krabbendijke, maart 2010

Passage C.M.V.

Op dinsdag 20 april is de volgende Passage-avond.

De heer en mevrouw Rusken uit Vierpolders komen dan naar ons toe met 'Spullen uit grootmoeders tijd'. En natuurlijk hebben ze daar ook verhalen bij!



We nodigen u hartelijk uit deze avond bij te wonen, dit geldt voor onze leden maar ook gasten zijn welkom.

We beginnen om kwart voor 8, in de Bron.

Tot ziens,
het bestuur

PCOB

Op woensdag 28 april houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

De heer C. van de Berg neemt ons met een diapresentatie "Langs de Waterweg" mee vanaf de 14^e eeuw tot nu toe.

Wat eens een brede Maasmonding voor zeilschepen was, is nu een diepzee haven voor grote containerschepen.

Iedereen van af 50 jaar is van harte welkom en wordt getrakteerd op gratis koffie met koek.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

Groot huisbezoek
op 11 april
in de Fontein
U bent
van harte welkom!



Verjaardagen in April

6 april 1932

Mevr. G.T. vd Waal
Rijksstraatweg 183
2988 BD Rijsoord

7 april 1933

De heer J. de Vroed
Brasem 83
2986 HA Ridderkerk

15 april 1924

Mevrouw A. Biesbroek van Elderen
De Blije Borgh - kamer 408
G. Aleweijnszstraat 18
3341 GD Hendrik Ido Ambacht

16 april 1933

Mevrouw W. Lodder- Bestebreurtje
Goudenregenplantsoen 431
2982 TJ Ridderkerk

22 april 1920

De heer P. Wilschut
Reyerheem kamer 304
2986 GB Ridderkerk

24 april 1935

Mevrouw A. Berkman- Visser
't Zwaantje 20
2988 BW Rijsoord

28 april 1926

De heer A. de Ruiter
Sl. Visserstraat 41
2988 XB Rijsoord



*Van harte gefeliciteerd
en een
fijne dag toegewenst!*

NBG Bijbelleesrooster April

do. 1	Lucas 22:39-65
vr. 2	Lucas 22:66-23:49
za. 3	Lucas 23:50-56
zo. 4	Lucas 24:1-12
ma. 5	Exodus 13:1-10
di. 6	Exodus 13:11-16
wo. 7	Exodus 13:17-22
do. 8	Exodus 14:1-14
vr. 9	Exodus 14:15-31
za. 10	Exodus 15:1-18
zo. 11	Lucas 24:13-27
ma. 12	Lucas 24:28-43
di. 13	Exodus 15:19-27
wo. 14	Exodus 16:1-12
do. 15	Exodus 16:13-30
vr. 16	Exodus 16:31-17:7
za. 17	Exodus 17:8-16
zo. 18	Exodus 18:1-12
ma. 19	Exodus 18:13-27
di. 20	Exodus 19:1-15
wo. 21	Exodus 19:16-25
do. 22	Handelingen 12:1-19
vr. 23	Handelingen 12:20-25
za. 24	Handelingen 13:1-12
zo. 25	Handelingen 13:13-25
ma. 26	Handelingen 13:26-41
di. 27	Handelingen 13:42-52
wo. 28	Handelingen 14:1-7
do. 29	Handelingen 14:8-20
vr. 30	Handelingen 14:21-28



“Hij is niet hier, Hij leeft!”

Uit Lucas 24

- Ingezonden gedicht -

Weet je - brood is nodig
om te leven
en als je elkaar het leven gunt
het goede en het lieve
dan moet je delen
en samen eten van het ene brood.

Weet je - jij bent broodnodig
want als je de ander het leven gunt
het goede en het lieve
dan moet je jezelf delen
en de ander laten genieten
van jouw brood en spelen
van jouw huis
van jouw leren
van jouw bloemen
van jouw alles.

Weet je -

Ja

we weten het maar al te goed,
maar het is soms zo moeilijk.

Dat is waar.

Maar gelukkig zijn er mensen
om ons heen

die ons daarin helpen.

Gelukkig is er die Ene Mens

- Jezus is zijn naam -

- Die ons helpt in dat delen.

- Jezus Christus,

- Brood gebroken

- In een nieuwe wereld.



- dit gedicht is overgenomen vanuit de orde van dienst van de V.O.O.R. (Viering en Ontmoeting in Oecumenisch verband in Ridderkerk)-dienst van zondag 14 maart j.l.- red.

Hebben zij uw zegen - Thema groot huisbezoek 11 april a.s.

De laatste maanden heeft u telkens in Rijsoord aan 't Woord iets kunnen lezen over het thema "Andere levensverbintenissen". De kerkenraad heeft op 11 april a.s. een groot huisbezoek gepland waarop we u van harte willen uitnodigen met elkaar van gedachten te wisselen over het thema. We hebben de heer Nico Evers, onze gemeenteadviseur van de PKN, uitgenodigd om het thema bij u in te leiden.

Wat zegt de bijbel over zegenen?

In het Bijbelse denken wordt de zegen vrijwel altijd herleid tot de Allerhoogste of nauw met Hem verbonden. Men is zich ervan bewust dat een mens niet over een zegen kan beschikken; deze kan enkel en alleen door God gerealiseerd worden.

- In het Oude Testament wordt het gezegend zijn in verband gebracht met de processen van groeien en bloeien, in het bijzonder met de vruchtbaarheid van de velden, met een rijk nakomelingschap, met welstand en aanzien (Deut. 28:2-6)
- Zegen komt tot uiting in Gods handelen met heel de mensheid (gen. 12:3)
- Het boek Job laat zien dat de gemeenschap met God het belangrijkste is (Psalm 73:25 en volgende)



In het Nieuwe Testament worden nieuwe facetten toegevoegd. Jezus zegent kinderen (Marcus 10:13-16), de maaltijd (Marcus 6:41), zijn volgelingen (Lucas 24:50 e.v.).

In andere teksten wordt de zegen nadrukkelijker verbonden aan de persoon en het werk van Christus. Daarmee wordt de lijn die al in het Oude Testament zichtbaar werd van een gepersonifieerde en heilshistorische interpretatie van zegen doorgetrokken (Handelingen 3:25; Romeinen 15:29).

Zegenspreuken zijn vaak een uiting van dankbaarheid of bewondering (1 Samuel 23:21, Lucas 1:65) en gaan soms gepaard met handoplegging (Genesis 48:14, Marcus 10:16).

Gezegend worden

In de "Reader Ethiek" van de cursus "Theologie voor Gemeenteleden" staat het volgende te lezen over "Gezegend worden".

In den beginne, zo wordt ons in het boek Genesis te verstaan gegeven, zegent God het leven dat hij geschapen heeft. Het leven van dier en mens wordt gezegend. Dat leven zal goed zijn. De zegen heeft alles te maken met het geheim van het leven dat zijn oorsprong vindt in God en door hem tot zijn bestemming geroepen wordt. De zegen laat zich omschrijven als de concreet geworden wens van God tot welzijn van mensen. Mensen worden gezegend met het oog op de toekomst. Aan mensen onderweg wordt een richting gewezen, een weg gewezen naar de grote toekomst van God. In dat perspectief wordt mensen hun plaats gewezen. Bij de huwelijkszegen is dus veel meer in het geding dan het privé geluk van twee mensen.

Zegenen is anticiperen op de komst van Gods rijk. De zegen is daarmee uitdrukking van het verbond tussen God en mens, die, als beeld en gelijkenis van de Eeuwige, medeverantwoordelijk wordt gemaakt voor het verwerkelijken van Gods bedoeling; de sjaloom, de vrede van mens en wereld. Wie een gezelschap voor het leven vindt om lief en leed mee te delen, weet zich een gezegend mens. De geliefden ervaren en aanvaarden elkaar als een "geschenk uit de hemel: en zij geven te kennen elkaar tot zegen te willen zijn. De gemeente is bij uitstek de plaats om aan die dankbaarheid uiting te geven en God te zegenen. God zegent mensen.

Omgekeerd zegenen mensen God en zijn zij geroepen elkaar tot zegen te zijn. In een trouwdienst komen mensen samen om de Allerhoogste te zegenen voor de zegen die Hij geschonken heeft, en zij vragen zijn zegen (kracht van boven) op de levensweg die zij samen hopen te gaan. Een zegen is de actualisering van Gods belofte: "Ik-zal-er-zijn voor jou/jullie". Niet het instituut huwelijk (of welke leefvorm dan ook) wordt gezegend maar mensen die "een nieuw leven" beginnen. Het kan verhelderend zijn op dit punt een vergelijking te trekken met een priesterwijding waarbij niet de status van de persoon wordt gezegend, maar de persóón die dat ambt gaat bekleden. Om er het beste van te maken.

Wie zal paren die vanuit deze geloofsovertuiging bij de kerk aankloppen voor een zegen de deur wijzen? **Einde citaat**

Tenslotte nog iets ter overdenking:

Hoe zijn uw gevoelens over de zegen:

- Wat betekent de zegen voor u aan het einde van de kerkdienst?
- Welke plaats heeft de zegen in uw dagelijks leven?
- Kunnen en mogen wij beoordelen of de ene relatie voor Gods zegen in aanmerking komt en de andere relatie niet? Als dat zo is, hoe beoordelen we dit dan?

Ik hoop dat u er in liefde over na zult willen denken...

Namens de kerkenraad
Ellie Lagendijk

Happy Hour of Power

Wat een lekker weer is het, nu de lente weer is gekomen! Misschien kunnen we met deze Happy Hour of Power wel heerlijk in de tuin zitten! Heb je trek in een tweede bakje koffie na de Kind- School en Gezinsdienst op 18 april? Met een beetje geluk nog met een goed gesprek erbij ook?



Kom dan naar Cora van Wingerden! Het is namelijk weer Happy Hour of Power op zondag 18 april!

Iedereen is van harte welkom aan de Rijksstraatweg 159 in Rijsoord.

Tot ziens!

- Persbericht -

Ziekenviering in de Levensbron - Zondag 18 april om 16.00 uur

In de Levensbron wordt op zondag 18 april een ziekenviering gehouden. Een gebedsdienst met aandacht voor hen die ziek zijn, maar zeker ook voor hen die zorgen en noden hebben. Voor ieder die het verlangen heeft om hiermee verder te komen, en die hier biddend mee bezig wil zijn. Er zullen drie gebedsteams zijn. Ieder gebedsteam bestaat uit een man en een vrouw. Tijdens de dienst kan je daar naartoe gaan. Er volgt dan een kort gesprek over waar je mee bezig bent. Samen wordt er dan gebeden, afgesloten met een korte zegen. Ook is er ruimte om zelf een gebed op te schrijven, een kaarsje te branden, of voor iemand een kaart te schrijven.

Na afloop is er gelegenheid om nog wat te drinken en na te praten. Ook kan een afspraak voor pastoraat bij iemand thuis worden gemaakt. Van harte welkom.

Namens de voorbereidingsgroep, Ds. Christi Bartelink- v.d. Dool (tel. 427039)

- Persbericht -

Gebed voor de zieken in het Ikazia Ziekenhuis

Iedere laatste woensdag van de maand is er sinds kort in de kapel van het Ikazia Ziekenhuis een "gebed voor de zieken". Met liederen, muziek, een korte lezing en overweging wordt een moment van gebed voorbereid.

Tijdens deze gebeden is er - met muziek op de achtergrond - ook gelegenheid voor persoonlijk gebed met een predikant. Bij deze persoonlijke voorbede is er - indien gewenst - ook ruimte voor ziekenzalving en handoplegging.

Mensen van buiten het ziekenhuis zijn van harte welkom om met hun aanwezigheid deze diensten te ondersteunen.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met een van de beide predikanten: ds. Jan Piet Vlasblom (tel. 010 297 5285) of ds. Lida Tamminga (tel. 010 297 52 86).

Samen zingen in de Breepleinkerk

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een

Koor-en samenzangdienst **op zondag 18 april a.s.**

Medewerking verlenen

Chr. Gem. Koor "Debarim" o.l.v. Vincent van Dam,

organist Wim de Penning

meditatie ds. Arnold Vroomans, Puttershoek

De dienst begint om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent. De toegang is vrij!

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77; Arriva bus 157

Van de kindernevendienst



We hebben de afgelopen weken heel bijzondere kindernevendiensten gehad met elkaar. In de kerk hoorden we soms al van te voren waar we het over gingen hebben: vluchtelingen, de voedselbank, Rwanda, Ega Yeni... we hebben met elkaar veel gehoord en veel geleerd. Hoe we mensen kunnen helpen: door iets te geven van onszelf, geld, of een helpende hand, of gebed. Van de Here Jezus leren we dat, bewogen zijn met anderen noemen we dat ook wel. De kinderen begrijpen dat heel goed en wilden ook graag meer weten van de diverse onderwerpen. Zo hopen we met elkaar ook echt helpers van de Heer te mogen zijn. Hier in ons dorp, met elkaar, en ver weg in de wereld. De afsluiting van het 40-dagentijd project zullen we op 1e Paasdag in de kindernevendienstruimte doen. Daarna gaan de spulletjes die in de kerk staan en de poster die ophangt weer weg. Maar we hopen dat er bij ons allemaal iets blijft hangen van deze tijd: dat we stilstaan bij onze zegeningen; dat we weten dat we niet alleen staan als het allemaal niet zo lekker loopt; maar vooral: dat we een Grote Vriend hebben die ons nooit laat zitten, die het juist mét ons ziet zitten, omdat Hij zo veel van elk van ons houdt! Goede Paasdagen u allen toegewenst!



Tienerviering

In april hebben we dit maal niet op de derde, maar op de vierde zondag tienerviering. We hebben dit verplaatst in verband met de Kind- School en Gezinsdienst die gehouden wordt op 18 april. Omdat dit vaak een leuke dienst is, hebben jullie nu de gelegenheid om daar naar toe te gaan!

Tienerviering : Zondag 25 april 2010
Aanvang : 9.30 uur, direct in de soosruimte
Afsluiting : In de kerk dus ongeveer 10.30 uur

Tot ziens! Anda, Elselien, Heleen en Janis

Gift C.v.D.

Via Dhr. J. IJsselstein
inzake bloemen €10,00



Namens het College van
Diakenen bedanken wij
u hartelijk.

Kees Alblas
Penningmeester CvD

Inloopochtend

U bent van harte welkom op de inloop-
ochtenden op



1 april en 15 april

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de ge-
zelligheid zorgen we met elkaar!

Tot ziens!

Jom haSjoa

Op zondag 25 april 2010, om 19.00 uur zullen gezamenlijke Rotterdamse kerken in de Laurenskerk voor de 27^e keer de "Dag van de vernietiging" - in het Hebreeuws: Jom haSjoa - gedenken. Van de bijna veertienduizend joden uit Rotterdam en omgeving die door de Duitsers weggevoerd werden, waaronder het slagersgezin Den Hartog uit Oostendam, overleefden nog geen duizend de kampen. Samen met onze joodse broeders en zusters willen wij de slachtoffers van de nazi-terreur gedenken.

Het JomhaSjoa beraad, wat deze jaarlijkse dienst organiseert en uitvoert, bestaat (voornamelijk) uit pastores van kerken uit het centrum van Rotterdam. Vanuit de synagogen zijn er ook altijd deelnemers. Joodse gebeden worden in het Hebreeuws gezegd maar in de liturgie in Nederlandse vertaling gegeven.



Die actuele betekenis van het gedenken wordt kernachtig uitgedrukt in de woorden van de chassidische rabbijn Baäl Sjem Tov: *'Vergeten leidt tot ballingschap, gedenken is het geheim van verlossing'*.

Met het oog op het behoeden van de menselijkheid in onze tijd willen de kerken van Rotterdam de Sjoa gedenken. In de dienst zal het Jiddisj koor 'Hejmisj Zajn' uit Amsterdam de Mauthausencyclus zingen. De Griekse dichter Iakovou Kambanelli, overlevende van het concentratiekamp Mauthausen, schreef een aantal aangrijpende gedichten over zijn kampervaringen, die door Mikis Theodorakis op muziek gezet zijn. De liederen worden in het Jiddisj gezongen, de vertaling in het Nederlands staat in de liturgie.

Elie Wiesel, een beroemd Joods geleerde en overlevende van Auschwitz, zei met betrekking tot de gruwelijke waarheid uit onze geschiedenis, dat vergeten en zwijgen altijd leidt tot medeplichtigheid, tot in stand houden van het kwaad. En daarbij zegt hij, met het oog op onze tijd, dat het spreken, het gedenken, het partij kiezen wezenlijk van betekenis is voor het bewaren en behoeden van de menselijkheid nu. Ook vandaag helpt onpartijdigheid de verdrukker, nooit het slachtoffer.

De dienst duurt een uur en er is één collecte aan het eind.

Bereikbaar oa. via Metro en tram (halte Blaak).

Voor informatie: Rev. Joost Pot 0180 420894



*'Vergeten leidt tot ballingschap,
gedenken is het
geheim van verlossing'.
rabbijn Baäl Sjem Tov*

Ingezonden stuk - Lezing Ds. Kick Bras in de Levensbron

Op zondagmiddag 25 april a.s. vindt er weer een lezing plaats in de protestantse kerk De Levensbron te Ridderkerk. Spreker is dan ds. Kick Bras, initiatiefnemer van *Vacare*, een nieuw platform voor meditatief leven in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland.

Vacare, een meditatieve levenskunst

Vacare Deo is een oude spirituele term voor 'vrij zijn voor God'. *Vacare* staat voor een levenskunst waarin je leert omgaan met God, die zich niet alleen laat vinden in kerk of bijbel, maar vooral in de wereld om ons heen, in mensen, dieren, bloemen. Het is de kunst om je levensweg te leren verstaan en je ware zelf te ontdekken. Het is de ervaring van éér te mogen zijn, van verbonden zijn met het leven om je heen. Maar ook open te staan voor verantwoordelijkheid jegens de schepping en je medemensen. Leren om te gaan met God, vraagt om aandachtig te leven, waarbij het zoeken van de stilte en het gebed als stille omgang kunnen helpen. Zo leert men aanwezig te zijn in het hier en nu en te leven in verbondenheid met je diepste zelf, je medemensen en met God.

Ds. Kick Bras

Kick Bras, predikant en voormalig docent Spiritualiteit en universiteitspastor aan de Theologische Universiteit te Kampen, is sinds 2006 verbonden aan de Protestantse Gemeente te Gorinchem. Daarnaast is hij redactielid van *Herademing*, een oecumenisch tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek. Ook heeft hij diverse boeken op zijn naam staan, waaronder *Mystiek dagboek*. Hij is de initiatiefnemer en voorzitter van *Vacare*, die meditatie en meditatief leven wil bevorderen vanuit een brede, oecumenische visie.

Workshop 'meditatief leven'

Iedereen die zich wil losmaken van de hectiek van zijn of haar bestaan, op zoek is naar wat van blijvende waarde is en zich wil verdiepen in vormen van christelijke meditatie wordt van harte uitgenodigd de lezing op 25 april bij te wonen en mee te doen aan de workshop 'meditatief leven'.

U vindt De Levensbron aan de Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk. De bijeenkomst begint om 15.30 uur. (de deur is open vanaf 15.00 uur). Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Voor meer informatie kunt u bellen met Bea de Geus, tel. 0180-435780

Bazaar



In april slaan we een keertje over; op 29 mei staan wij weer voor u klaar, van 10.00 uur tot 11.00 uur bij de opslag, om uw spullen in ontvangst te nemen.

La Pipe 30+

Wij schenken graag uw glaasje weer in op 9 april a.s. vanaf 20.30 uur.





Protestantse Kerk

De classis in het nieuws

Persbericht van de Protestantse classis Dordrecht

Een nieuwe seizoen voor de classis Dordrecht

De protestantse classis Dordrecht is donderdag 4 maart aan haar tweede seizoen begonnen. Hoewel we uit verschillende culturen komen, was dat het afgelopen jaar geen belemmering om vruchtbaar samen te werken. Het (breed) moderamen vraagt toestemming aan de vergadering om nog een jaar op de ingeslagen weg door te mogen gaan. De vergadering herbenoemt het (breed) moderamen unaniem. Uit de evaluatie van de kerkorde blijkt dat continuïteit van het moderamen van de classis heel belangrijk is. De synode komt met het voorstel om de zittingstermijn van de moderamenleden te verlengen naar vier jaar.

Wat doet een classis eigenlijk?

Veel aandacht besteedt de classis aan het toerusten van de gemeenten. Onze gemeenteadviseur, Nico Evers, (e-mail:evers@pkn.nl) biedt weer een aantal cursussen en informatieavonden aan. Zoals de informatieavond voor nieuwe classisleden. Die is op dinsdag 13 april van 20.00-22.00 uur in De Open Hof, Schildmanstraat 72a in Hendrik-Ido-Ambacht. Maar ook voor leden die al wat langer meedraaien is deze avond geen verspilde tijd. En kerkenraadsleden en gemeenteleden die denken dat de classis een overbodige vergadering is, zullen na het bijwonen van deze avond hun mening wijzigen. De avond is gratis. Tot zaterdag 10 april kunt u zich opgeven bij: Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: smid.franssen@planet.nl.

Zuinigheid met vlijt

De classis heeft ook een nieuwe penningmeester, Nico Los. Hij neemt ons mee door de jaarrekening van de classis en de begroting. Het was nog wat uitzoeken om de verplichtingen van de hervormde en de gereformeerde classis op een goede manier te boeken. Want sommige 'oude' rekeningen die nog betaald hadden moeten worden door de gescheiden classes, kwamen te laat binnen. Al met al is de classis erg zuinig geweest en houdt geld over. De vergadering is tevreden over het gevoerde beleid.



Nieuwe gemeente en nieuwe predikant

De classis vergadert deze keer in het kerkgebouw van de nieuwe protestantse gemeente te Bolnes. Ds. J. van der Neut, predikante van deze gemeente, toont ons op een beeldscherm het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl. Water is belangrijk voor Bolnes. Het is een dorp van scheepsbouwers. Het kerkblad heet dan ook: Kerk aan de Maas.

Op het kerkgebouw staat een schip. In de betekenis van: Scheepke onder Jezus hoede, maar ook vanwege de werkgelegenheid die de schepen hebben gebracht. Het kerkgebouw is achthoekig en heeft daarmee de vorm van een oude doopkapel. Dat water en dopen alles met elkaar heeft te maken, zal duidelijk zijn. In het nieuwe logo zien we dan ook de golven met daarboven een duif. Want natuurlijk gaat het niet goed in de kerk als de Heilige Geest ontbreekt.



Na deze presentatie biedt de voorzitter Protestants Bolnes een kijkbijbel aan.

We maken ook kennis met de nieuwe predikant van de gereformeerde kerk te Rijsoord, ds. G.H. Offringa. De tekst die hij meekreeg bij zijn belijdenis kwam uit de Bergrede: "Waarin doet gij meer dan het gewone?" Dit is de lijfspreuk van ds. Offringa geworden en hij wil dat in zijn gemeente laten zien.

Wij geloven

Het landelijk thema: 'Wij geloven' bespreekt de classis na de pauze. Drie predikanten krijgen ieder vijf minuten om iets over het geloof en de identiteit van hun gemeente te vertellen. Daarna praten we in kleine groepjes over de vraag: "Wat geloven wij?"

Twee inleiders, ds. J.W. Aanen (hervormd Krispijn in Dordrecht) en ds. W. van Herwijnen (gereformeerd Zwijndrecht) tonen een duidelijk evangelische identiteit. De vraag aan hen is hoe het komt dat zowel in Dordrecht als in Zwijndrecht nog grotere evangelische gemeenten zoals Nehemia, zoveel mensen, en met name jongeren trekken. Wat hebben zij wat wij niet hebben? Want we moeten constateren dat wij de jeugd verliezen. En zijn wij wel echt bezig met de vraag wat we moeten doen om de jeugd te binden? De inleiders antwoorden dat muziek en liederen voor jongeren heel belangrijk zijn. Koortjes en muziekgroepjes in evangelische gemeenten hebben grote aantrekkingskracht. Maar er is in die kringen ook veel komen en gaan, meer dan in de traditionele kerken. Ds. Smilde maakt in de gevangenis juist de slachtoffers van Nehemia mee. Zij zijn uit de boot gevallen, terwijl ze juist hadden gehoord dat ze in Jezus sterk zijn en het goede doen. Ze hebben gefaald en kunnen niet meer naar hun gemeente terug. Moet de kerk juist niet meer bij de twijfelaars en de zwakken zijn? De derde inleider, ds. H.J. Lam (hervormde Singelkerk Ridderkerk) benadrukt dat het begint bij de zondagse eredienst. Wat daar wordt gehoord werkt als een olievlek. Dan zien we ook om naar anderen. Ook naar zwakke mensen.

We raakten er niet over uitgepraat. En de tijd blijkt veel te kort. Over de jeugd gaan we op donderdag 20 mei verder praten. Belangstellenden zijn dan ook weer van harte welkom.

Kennis maken met elkaar

Wie eens buiten de eigen kerkmuren wil kijken, krijgt daarvoor in deze rubriek ook tips. Op 28 april van 10.00-12.00 uur vertelt in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3 in Dordrecht, Renske Idsinga van de Waalse kerk over haar ervaringen bij het jarenlang werken in Afrikaanse kerken.

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht, telefoon 078 681 35 39

- Ingezonden vanuit de Classis -

***Een missionaire kerk is een 'kerk met smoel'*
*Missionaire ronde PKN doet classis Dordrecht aan***



40 jaar lang waren de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken bezig met het Samen op Weg-proces, en daarmee vooral met 'zichzelf'. In die jaren ging de leegloop van beide kerken door, en hard ook. Voor de nieuwe Protestantse kerk in Nederland was dat aanleiding om de blik naar buiten te richten; de kerk kreeg een afdeling Missionair werk & Kerkgroei. Twee mensen van die afdeling houden dit seizoen een 'missionaire ronde' en die deed afgelopen week de classis Dordrecht aan.

Sinds de vorming van de Protestantse Kerk staat missionair kerk-zijn hoog op de agenda. Forse bezuinigingen op het dienstencentrum - ingegeven door dalende inkomsten - hebben ook ruimte gecreëerd voor het missionair werk. De missionaire ronde is de eerste activiteit van de nieuwe afdeling.

Concreet betekent het dat ds. Hans van Ark, programmamanager (sic!) van de afdeling, en drs. Nynke Dijkstra dit seizoen bij alle classes van de Protestantse Kerk langsgaan. 's Middags ontmoeten zij de predikanten uit de classis die gevolg geven aan de uitnodiging en voor de avondbijeenkomst zijn leden van de kerkenraden en evangelisatiecommissies uitgenodigd, alsmede alle andere belangstellenden.

Voor zo'n uitgebreide aanpak is gekozen omdat missionair werk 'over de kern van de zaak' gaat, aldus ds. van Ark. Wij zijn geroepen iets door te geven van het evangelie waarmee wij onszelf verbonden voelen. Een gemeente doet dat er niet 'een beetje bij', maar missionair zijn behoort tot 'het wezen van de roeping' van de kerk.

Classis Dordrecht

Op donderdag 11 maart deed de missionaire ronde de classis Dordrecht aan.

's Middags voerden een twintigtal predikanten een 'collegiaal gesprek' met Hans van Ark en Nynke Dijkstra. En met ds. Louis Wüllschleger, de nieuwe directeur van de IZB; deze organisatie is vertegenwoordigd bij de bijeenkomsten in de classes waar veel gemeenten zich tot haar achterban rekenen.

's Avond gingen de ongeveer 70 aanwezigen met de missionaire werkers én met elkaar in gesprek; zij kregen ook de film te zien. In beide bijeenkomsten werden de '30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente' gepresenteerd.



Prikkelende uitspraken

Tijdens beide bijeenkomsten kwam ds. Hans van Ark met een aantal prikkelende uitspraken en stellingen (die niet allemaal weersproken bleven). Een bloemlezing:



- Na mijn theologiestudie wist ik alles over de context van de zending in Indonesië, maar de vraag hoe je in Nederland missionair zou kunnen zijn, kwam niet aan de orde. Naar ik heb begrepen, is er sindsdien niet veel veranderd.
- We zijn veel te veel bezig met de vraag 'hoe krijgen we de kerk weer vol', terwijl de vraag zou moeten zijn: Wie zijn de miljoenen landgenoten die niet, niet meer of nog niet weten van het geloof; wat zijn hun vragen? Als we dat weten, zouden we terug moeten gaan naar de kerk om onszelf de vraag te stellen hoe we deze mensen antwoord kunnen geven. Wees je bewust van context waarin je functioneert; hoe kun je anders missionair zijn?
- Het zijn niet uitsluitend orthodoxe en evangelicale kerken die missionair zijn; ik kom ze ook tegen onder gemeenten tegen die zich verwant voelen met *Op Goed Gerucht* en de 'liturgische beweging'.
- De landelijke kerk heeft de afgelopen jaren méér bezuinigd dan strikt noodzakelijk was; daardoor kwam er ruimte voor nieuwe initiatieven (als het jeugdwerk van JOP en het missionaire werk). Plaatselijke gemeenten zouden dat ook moeten doen.
- Het gaat er niet om dat we nog weer wat meer - missionair werk - gaan doen; eerder dat we minder gaan doen, maar dan wel keuzes maken.
- Hoe pluriformer de gemeente, hoe lastiger het is om missionair te zijn. Een gemeenschappelijk kenmerk van missionaire gemeenten van alle richtingen is dat ze heel goed hebben nagedacht over hun profiel: waar klopt het hart, waar zit de ziel van onze gemeente? Daarop hebben ze ingestoken; het zijn 'kerken met smoel'.
- Het is beter gemeenteleden die een (noodzakelijke) verandering niet kunnen meemaken op een zorgvuldige en liefdevolle manier naar een andere gemeente te begeleiden dan te proberen iedereen te vriend te houden.
- Het draait niet in de eerste plaats om activiteiten, maar om relaties.
- (Bij de vraag hoe je de jeugd bij de kerk houdt): Predikanten zijn in de regel niet de geschikte personen om de jongeren te onderwijzen en te begeleiden; dat kunnen professionele jeugdwerkers veel beter.

Wie de bijeenkomst in de eigen classis heeft gemist, is hartelijke welkom bij een bijeenkomst in de omgeving. De missionaire ronde doet bijvoorbeeld op 25 maart Rotterdam aan, op 13 april Alblasterdam en op 14 april Barendrecht.

Zie voor locaties en tijden www.pkn.nl/missionair

Op dezelfde site vindt u ook de 30 missionaire modellen, de trailer van de film 'Voor hen...' en een weblog van Nynke Dijkstra met impressies van de bijeenkomsten in de classes.

Ingeleverd door: ds. Wim Aanen (Dordrecht) en Henk Boon, stagiaire in Dordrecht.



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl