

<i>Inhoudsopgave</i>	0
Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Bij de diensten	4
Zieken(t)huis; gedicht	5
“Zou het kunnen met tien woorden?” - Ds. G.H. Offringa	6
Catechisatie; Contact met de predikant	7
Kerkelijke stand & bureau; Jubileum; Bedankje; Verjaardagen;	8
Kerstviering van de Klimop; Passage; HVG Kerstviering;	9
Kerstdiner Eetcafé der Fontein	10
Symbolisch bloemschikken	11
NBG Bijbelleesrooster; Inloopochtend; La Pipe 30+; HHoP	12
Taizé in Rotterdam	13
Taizé-dienst in Bolnes; Gedicht	14
Kerkenraadsverslag 1 november	15
Bericht van uw koster	16
C.v.K. Collectes en Giften; Avondmaalscollecte 5 december	17
Ingezonden brief KiKa; Giften C.v.D.	18,19
PCOB; C.v.D. begroting 2011	20,21
Post uit Rwanda	22
Bazaar 2011	23
Parijs Plus	24,25
De Classis in het nieuws	25
Tienerviering	26,27
Diverse samenzangdiensten rond Kerst	28
Kerstconcert Debarim; Van de redactie	29
Herinnering Solidariteitskas	



Stencilen:
 Maandag 27 december
 Jan Monteban en Klaas van Nes

Bundelen:
 Donderdag 30 december
 om 13:00 uur



Colofon
 Inleveren van kopij voor de maand januari 2011 met vermelding van afzender:
Uiterlijk donderdag 23 december bij:
 Janis of Pia van der Linden
 p/a Pruiwendijk 52
 2989 AJ Ridderkerk
 Tel : 0180-422943
 E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
 Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 5 december **2e Advent; Heilig Avondmaal**
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer
Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenpoorte
Chauffeurs : P. Bezemer en J. IJsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud gebouwen

Zondag 12 december **3e Advent**
09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. Monteban
Koster : Joop van Wingerden
Collecte : 1e Toerusting
 2e Onderhoud gebouwen

Donderdag 16 december **Kerstviering van "de Klimop"**
19.00 uur

Zondag 19 december **Tevens Tienviering**
09.30 uur : Ds. J. Staat uit Amsterdam
Kindernevendienst : Monique IJsselstein en Mirjam op den Brouw
Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree
Chauffeurs : D.W. Alblas en C. A. Alblas
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud gebouwen

Vrijdag 24 december **Kerstdienst**
 m.m.v. Gospelkoor "Share" uit Ridderkerk (vanaf 22.40 u)
23.00 uur : Ds. C. Hendriksen en Ds. G.H. Offringa
Koster : Ton Haeck
Collecte : 1e Kerk in Actie: Kinderen in de Knel
 2e Onderhoud gebouwen



Zaterdag 25 december 1e Kerstdag
10.00 uur : Ds. G.H. Offringa
 Kindernevendienst : Cora van Wingerden en
 Pia van der Linden
 Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen
 Koster : Wim van Bruggen
 Collecte : 1e Kerk in Actie:
 Kinderen in de Knel
 2e Onderhoud gebouwen



Zondag 26 december
Vanaf 09.10 uur "Inzingen" met
Opwekkingsliederen
 09.30 uur : Ds. G.H. Olde uit Slikkerveer
 Kindernevendienst : Pia van der Linden
 Kinderoppas : Petra Bezemer
 Chauffeurs : A.C. Alblas en J. IJsselstein
 Koster : Joop van Wingerden
 Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud gebouwen

Vrijdag 31 december Oudejaarsavond
 19.00 uur : Ds. G.H. Offringa
 Koster : Henk van der Starre



24 december om 23.00 uur

Kerstdienst

van de gezamenlijke Rijsoordse kerken

Voorgangers: Ds. C. Hendriksen en Ds. G.H. Offringa

*Vanaf 22.40 kunt u al luisteren naar
 en genieten van
 Gospelkoor SHARE*

Van Harte Welkom!



Bij de diensten

In de loop van december worden de nachten langer. We verlichten onze huizen met kaarsen en andere kerstversiering. In de kerk blijven we niet achter, integendeel zou ik zeggen: we lopen voorop! Al zingend en lezend gaan we op weg naar het Kerstfeest. We komen samen in de kerk en ontsteken het licht van de adventskaars, elke zondag één meer.

Het thema van de project van de kindernevendienst is: *Ik zie, ik zie...* De kinderen, en zo mogelijk doen we dit ook in de kerk, lezen uit het boek van de profeet Micha. Micha kijkt goed om zich heen. Hij ziet allerlei dingen. Hij brengt dingen aan het licht. De slechte plannen van mensen in de wereld om hem heen blijven niet verborgen. Maar ook de goede toekomst, die God aan zijn volk beloofd heeft. Micha heeft er oog voor.

Naast dit project met de kinderen is er dit jaar ook weer een wekelijkse symbolische bloemschikking. Ik ben benieuwd wanneer de kerstboom wordt geplaatst.

- Op zondagmorgen 5 december is het 2^e Advent. We ontsteken de tweede kaars en de kinderen volgen het Adventsproject. Ook delen wij in deze dienst brood en wijn met elkaar. Zo geven wij onze gemeenschap vorm en zien we uit naar het Koninkrijk dat komt.

- Op 12 december is het de 3^e zondag in de Advent. Met het licht gaan we door het donker heen, op weg naar het Kerstfeest. In het volgende hoofdstuk van het Adventsproject gaat het over de weg die God ons wijst. Ds. H. IJzerman uit Rotterdam vertelt erover in de preek.

- Op 19 december, 4^e Advent, zal ds. J. Staat uit Amsterdam bij ons voorgaan. Het project van de nevendienst gaat deze keer over de sterren aan de hemel, teken van Gods verbond.

- In het donker van de Kerstnacht horen wij een bericht *Uit Hogere Sferen*. De engelen begroeten de nieuwgeboren Heer met hun lofzang! In deze dienst zingen wij bekende kerstliederen. Het gospelkoor Share uit Ridderkerk, onder leiding van dirigent André Pouwer, zal deze nachtdienst muzikaal opluisteren. Ds. C. Hendriksen en ondergetekende hopen in de dienst voor te gaan die plaatsvindt in de Opstandingskerk en om 23.00 uur begint.



- Op de zaterdagmorgen 25 december vieren wij het geboortefeest van onze Heer Jezus. De kinderen van de nevendienst zullen hun project vandaag afsluiten. De heer Johan Biesbroek uit Ridderkerk is gevraagd om de samenzang te ondersteunen. Ook zal hij als solist enkele liederen te zingen. Ik hoop dat er veel jonge én oude mensen zullen komen om samen het Kerstfeest te vieren. We zien uit naar een feestelijke dienst!

- Op zondagmorgen 26 december, Tweede Kerstdag, zal ds. G. Olde uit Slikkerveer bij ons voorgaan.

- Op vrijdag 31 december sluiten wij het kalenderjaar af met een dienst van Woord en Gebed. Deze dienst begint om 19.00 uur. Wij bedenken wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht. We danken voor al wat goed ging. We belijden onze gelovige afhankelijkheid bij al ons doen en laten. En we bidden of de Heer ons met zijn Geest van goedheid nabij wil blijven.

- Op zondagmorgen 2 januari 2011 komen we samen in een dienst van Woord en Gebed. Van de evangelist Matteüs horen we over de wijzen uit het Oosten. Zij volgden de ster en vonden Jezus. Zij aanbaden Hem en gingen weer naar huis. Een bijzondere geschiedenis. Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en geluk te wensen.

ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

Op dinsdag 9 november onderging dhr. A. de Ruiter, Ds. Sleeswijk Visserstraat, een vaatoperatie. Hoewel hij op het moment van schrijven nog in het ziekenhuis verblijft, is de operatie goed geslaagd. Voor dat hij naar huis gaat moet hij mogelijk nog enige tijd in het verpleeghuis op krachten komen.

Dhr. P. den Ouden, Gerard Alewijnzstraat 36, onderging een behandeling voor zijn hart, hij is weer thuis.

Wij wensen al onze zieken en herstellenden van harte beterschap toe.

Ook denken wij aan de families die meeleven in de zorg om de gezondheid van ouders, kinderen of kleinkinderen.

Dat het Kerstfeest in alle eenvoud licht mag brengen, troost en warmte.

Wensen wij elkaar zo goede feestdagen toe en een gezegend nieuw jaar.

Ds. Herman Offringa

- *ingezonden gedicht* -

Toegewend

*Waar mensen zich toewenden naar elkaar
en er vanaf zien
om over elkaar macht uit te oefenen -
daar kan iets van God gebeuren.*

*Waar mensen niet meer geloven in
het recht van de sterkste -
daar kan iets van God gebeuren.*

*Waar mensen elkaar gaan herkennen
en aanvaarden als kwetsbare lotgenoten
als breekbare reisgenoten -
daar kan het koninkrijk van God komen.*

*Waar mensen van elkaar willen weten
dat ze geen van allen
zonder liefde kunnen
dat ze zich geen van allen kunnen
beschermen tegen de pijn
die het leven hun aandoet -
daar kan iets van God gebeuren.*

*God komt nooit met vertoon van macht.
Maar in ogen van zwakken en weerlozen
zie je het licht van zijn Gelaat.*



Zou het kunnen met Tien Woorden?

Op 12 en 13 november werd dan de musical Mozes uitgevoerd, in de Opstandingskerk te Rijsoord. Ik zong mee in het koor en mocht een paar keer iets roepen. Spannend, die eerste keer op vrijdag. Maar de tweede keer, op zaterdag, was de musical voorbij voordat ik er erg in had. Ik heb met veel genoegen meegedaan. Nadien kreeg ik verschillende goede reacties op de meerstemmig gezongen Tien Woorden. Het bracht mij op het idee om de Tien Geboden ook eens tijdens een kerkdienst door dit zanggroepje te laten zingen. In de Opstandingskerk lezen we de Tien Geboden tijdens de diensten op de eerste zondagen van de maand. Laten we kijken wat het nieuwe jaar te bieden heeft! Ik geef u alvast de tekst. De bewerking van de Tien Woorden is van de hand van Gerard van Midden, schrijver van de musical.



*Zou het kunnen met een God, onzegbaar groot,
die ons naam geeft en ons optilt uit de nacht?
Die ons leidde uit het land van niets en dood;
ons wat ooit een droom leek nu heeft thuisgebracht?*

*Zou het kunnen met tien woorden: een blauwdruk voor shalom;
een afspraak hoe het leven hier kan zijn?*

- 1. Voor jou mag er naast mij geen andere god in je leven zijn.*
- 2. Je moet niet denken dat je mij kunt vangen in een beeld.*
- 3. Gooi mijn naam niet in vloekformules te grabbel.*
- 4. De werkweek heeft zes dagen, de zevende dag is de rustdag.*
- 5. Gun je vader en moeder een goede oude dag.*
- 6. Denk niet dat je zomaar over het leven kunt beschikken.*
- 7. Blijf uit de relatie of het huwelijk van een ander.*
- 8. Steel niet: geen geld of goed.*
- 9. Probeer niet door liegen mensen of dingen naar je hand te zetten.*
- 10. Wees niet jaloers op het geluk of het bezit van een ander.*

Tien woorden om te leven, genoeg voor onze droom.

En zijn we nu pas volk, in die los-zand-woestijn?

ds. Herman Offringa

Catechisatie

De catechisatie van beide kerken houdt even kerstvakantie. In het nieuwe jaar gaan we weer verder. Catechisatie is er voor jongeren die meer willen weten over geloven in God. Om de wereld en hun eigen leven beter te begrijpen. Om er energie uit te putten. Er is nog ruimte om mee te doen. Catechese wordt wekelijks op dinsdagavond gegeven en duurt ongeveer een uur, de vakanties zijn vrij. De beide dominees in Rijsoord leiden de catechesegroepen.

Vanaf januari hebben zij de taken als volgt verdeeld:

- ds. Hendriksen doet de groep van 12 en 13 jaar en
- ds. Offringa de groep van 14 en 15 jaar.
- De groep van 16 jaar en ouder zal ná de Kerst met ds. Offringa kennismaken.

In de tweede helft van het seizoen zijn er nog 10 bijeenkomsten. De data in 2011 zijn:

11 januari / 18 januari / 25 januari / 1 februari / 8 februari / 15 februari
vrij op dinsdag 22 februari / 1 maart / 8 maart / 15 maart / 22 maart

- De groep 12- en 13-jarigen begint dus weer op dinsdag 11 januari, in “De Hoeksteen”, het gebouw achter de hervormde kerk, om 18.30 uur.
- De groep van 14 / 15 jaar begint ook op dinsdag 11 januari, in “De Hoeksteen”, om 18.30 uur.
- De groep van 16 jaar en ouder is welkom op diezelfde dinsdag 11 januari, in “De Hoeksteen”, maar dan om 19.30 uur.

Ik hoop dat we de catechese in tweede helft van het seizoen op een gezellige én zinnige manier kunnen voortzetten!



Ds. Herman Offringa

Contact met de predikant

Tijdens mijn eerste jaar in Rijsoord zal ik het initiatief én de tijd nemen om met verschillende mensen kennis te maken. Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@planet.nl



Kerkelijke stand

Verhuisd (tijdelijk)
fam. L.H.Kooijman
Van Koedood 29
naar v. Beuninghaven 47
2993 EJ Barendrecht

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties en-
zovoorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden
of verhuizing graag een bericht in ver-
band met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen in December

15 december 1933
De heer P. den Ouden
G. Alewijnszstraat 36
2988 XD Rijsoord

25 december 1920
Mevrouw H. v. Gernerden-de Weert
Reijerheem, kamer 309
2986 GB Ridderkerk

31 december 1933
Mevrouw A. Blaak
Strevelszicht 8
2988 AS Rijsoord



*Van harte gefeliciteerd
en een fijne dag toegewenst!*

Huwelijksjubileum



*Op 4 december aanstaande ho-
pen wij, Peer en Wil Kuiper-
de Jong, te vieren dat we 40
jaar getrouwd zijn.
Dankbaar kijken wij terug op
deze periode!*

Peer en Wil Kuiper



Bedankje

Lieve mensen,

*Ook namens Dick wil ik u heel har-
telijk danken voor de bezoeken, de
vele kaarten, bloemen, attenties en
alle telefoontjes rond mijn zieken-
huisopname.*

Het was hartverwarmend!

*Daarnaast waren wij zeer dank-
baar voor de kaarten, bloemen, enz
ter gelegenheid van ons 50-jarig hu-
welijk.*

Hartelijke groet,

Sjanie en Dick de Jong



Uitnodiging Kerstfeest

Directie, team en leerlingen van CBS De Klimop nodigen u van harte uit ons Kerstfeest bij te wonen. Dit vindt plaats op donderdag 16 december om 19.00 uur in de Opstandingskerk. Wij hopen u dan te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Mede namens team en leerlingen.

Maria Groeneweg
Locatieleider CBS De Klimop

Hervormde Vrouwen Groep "Bid en Werk"

Dinsdag 14 december 2010 hopen wij de gezamenlijke Kerstviering te houden in de Hervormde Kerk aan de Rijksstraatweg, ingang via de "Hoeksteen".



Iedereen, oud en jong, is van harte welkom, de kerk is groot genoeg dus kom in grote getalen.

Het belooft een mooie avond te worden. We beginnen om 19.45 uur. Dus noteer in uw agenda.

Namens het bestuur,
Truus Stok

'Passage' C.M.V.

Op dinsdag 14 december hopen we samen met de H.V.G. die dit jaar ook de leiding heeft, het Kerstfeest te vieren. U wordt verwacht in de Hoeksteen en we beginnen om kwart voor 8. Probeer u eens iemand mee te brengen die avond, zus of dochter, buurvrouw of vriendin, ze zijn van harte welkom.

Tot dan, het bestuur.



Kerstdiner Eetcafé De Fontein

Tweede kerstdag organiseert 'Eetcafé De Fontein' al 13 jaar een kerstdiner voor belangstellenden. Dit jaar valt tweede kerstdag op zondag. We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die op een andere manier deze tweede kerstdag willen vieren. Het aantal deelnemers aan het kerstdiner kan daardoor te gering worden. We willen daarom een voorbehoud maken of het diner doorgang kan vinden. Wilt u zich om die reden, **vóór donderdag 16 december a.s.** opgeven bij mevrouw Verveer? Telefoon **0180 - 432 428**. Bij haar kunt u ook inlichtingen krijgen over prijs per persoon of dieet.

Na deze datum beslissen we of het diner doorgang vindt. Wij begroeten u dan graag tweede kerstdag 18.00 uur in de hal van de kerk.

Hartelijke groeten en alvast goede feestdagen gewenst.

De koks en de koksmaatjes van Eetcafé De Fontein

Vervolg Symbolisch Bloemschikken In de adventstijd en kerst
Thema "De Levensboog van gerechtigheid en vrede"

Zondag 5 december, 2e Adventszondag

Thema: Visioen van heil

Kleur: paars

Lezing: Micha 4:1-8

Symboliek in de lezing en de schikking:

Het visioen van saamhorigheid, vrede en gerechtigheid staan centraal. De groene boog als symbool van "De levensboog van gerechtigheid en vrede zal rotsvast staan". Voor het onrecht en alles wat het leven naar Gods bedoeling onderdrukt komt op z'n kop te staan. Hier is gekozen voor een dode berenklaauw op z'n kop, waaruit witte bloemetjes komen. Wit verwijst naar het perspectief van vrede.



Zondag 12 december, 3e Adventszondag

Thema: Recht en trouw

Kleur: roze

Lezing: Micha 6:1-8

Symboliek in de lezing en de schikking:

Micha verzet zich tegen het brengen van allerlei offers. De rechte takken symboliseren het onrecht teniet te doen, de klimop als symbool van trouw. Op de derde zondag van advent begint het licht van kerst door te breken, waar we reikhalzend naar uitzien. Het licht van kerstfeest vermengt zich met paars en wordt roze.



Zondag 19 december, 4e Adventszondag

Thema: Ontferming

Kleur: paars

Lezing: Micha 7:1 7:18-20

Symboliek in de lezing en de schikking:

De aanklacht van Micha gaat door, maar ook de lezing van vandaag eindigt met de hoop op ontferming. Belofte en ontferming. De boog van belofte, de Levensboog van trouw, de spanning tussen hemel en aarde staat centraal. Een gebogen vorm verwijst naar de trouw en ontferming van de Eeuwige. Als beeld van het kwaad en onrecht worden de takken gebruikt.



Zaterdag 1e kerstdag 25 december

Thema: Licht op aarde in een mens

Kleur: wit

WIT: Het grenzeloze Licht zendt haar stralen naar alle windstreken op aarde.

Lezing: Micha 5:1-4a Johannes 1:1-14

Symboliek in de lezingen en de schikking:

In de profetie van Micha verwijst hij naar de komst van een groot mens uit het kleine Bethlehem. Die mens wordt zichtbaar in een klein, kwetsbaar pasgeboren kind en Jezus is zijn naam. Hij vernieuwd door zijn komst het verbond tussen God, mensen en de aarde.



Werkgroep Symbolisch Bloemschikken

NBG Bijbelleesrooster December

wo. 1	Kolossenzen 3:5-17
do. 2	Kolossenzen 3:18-4:6
vr. 3	Kolossenzen 4:7-18
za. 4	Jesaja 7:1-9
zo. 5	Jesaja 7:10-17
ma. 6	Jesaja 7:18-25
di. 7	Micha 1:1-7
wo. 8	Micha 1:8-16
do. 9	Micha 2:1-5
vr. 10	Micha 2:6-11
za. 11	Micha 2:12-3:4
zo. 12	Micha 3:5-12
ma. 13	Micha 4:1-8
di. 14	Micha 4:9-14
wo. 15	Micha 5:1-5
do. 16	Jeremia 30:1-11
vr. 17	Jeremia 30:12-17
za. 18	Jeremia 30:18-31:1
zo. 19	Matteüs 1:18-25
ma. 20	Jeremia 31:2-14
di. 21	Jeremia 31:15-22
wo. 22	Jeremia 31:23-34
do. 23	Jeremia 31:35-40
vr. 24	Psalm 2

Eerste Kerstdag

za. 25 Jeremia 23:1-8

Tweede Kerstdag

zo. 26	Micha 5:6-14
ma. 27	Micha 6:1-8
di. 28	Micha 6:9-16
wo. 29	Micha 7:1-7
do. 30	Micha 7:8-13
vr. 31	Micha 7:14-20

Inloopochtend

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

16 december en 6 januari

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur



... voor de koffie zor-
gen wij, voor de ge-
zelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!

La Pipe 30-plus

Op 10 december staat de deur van de
Fontein weer open voor iedereen van 30
jaar en ouder.

Mocht je jonger zijn en het ook gezellig
vinden tussen de wat "oudere" dorpsge-
noten, kom dan ook gewoon eens langs.

Vanaf 20.30 uur schenken wij graag
voor u een glaasje in!

Wellicht tot de 10^e!

Happy Hour of Power

De volgende Happy Hour of Power is op
zondag 19 december. We zijn dan alle-
maal van harte welkom bij **Annie van
der Stelt, Witbloemstraat 18**. Kom je
ook een tweede bakkie koffie drinken?!
Neem gerust je burens, vrienden of een
andere kerkganger mee!



Taizé in Rotterdam



Aan het eind van dit jaar, van 28 december 2010 tot 1 januari 2011, komen tienduizenden jongeren uit alle landen van Europa en ook uit andere werelddelen naar Ahoy voor de jaarlijkse jongerenontmoeting.

Aanleiding voor de ontmoeting is de gezamenlijke uitnodiging van de Protestantse Kerk in Nederland, de Bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerk en de Raad van de kerken in Nederland (PKN) aan de gemeenschap van Taizé. Al meer dan vijftig jaar geleden begon frère Roger deze oecumenische gemeenschap in Taizé. En al 33 jaar is er aan het eind van het jaar ergens in Europa deze jongerenontmoeting.

Heel veel jongeren zijn er geweest en werden en worden er door bezield. Geweldig als zoveel duizenden jonge mensen geraakt worden door het evangelie. Natuurlijk hebben de jongeren ook een slaapplekje nodig. Diverse kerken in Ridderkerk willen dan ook zorgen dat er ongeveer 1000 jongeren in Ridderkerk kunnen slapen. Zij zullen in die dagen ook gastkerk zijn, waar de jongeren die in Ridderkerk logeren de dag met een ochtendgebed beginnen. Na de gebedsviering zal men in de gastkerk mensen ontmoeten, die zich inzetten voor diverse projecten in de buurt. Daarna gaat men per openbaarvervoer naar Ahoy.

Het zou fijn zijn als u/jij een of meerdere jongeren gedurende deze dagen een slaapplekje zou kunnen geven. U hoeft daar geen leeg bed voor te hebben, want elke deelnemer neemt een eigen slaapzak/slaapmat mee. Dus een paar vierkante meter is voldoende. De deelnemers komen 's avonds rond een uur of 10 naar hun logeeraadres en 's morgens na het ontbijt vertrekt men rond half 9 weer naar de gastkerk. Op 31 december gebruikt men ook 's avonds de maaltijd in het gastgezin, waarna men om half 11 weer naar de gastkerk vertrekt om oud en nieuw te vieren.

Zelf hoop ik 2 gasten te herbergen. Ik hoop dat u/jij ook uw deur kan open zetten voor een paar jongeren. U kunt u opgeven bij een van de onderstaande adressen of eventueel mij bellen voor nadere inlichtingen.

En, wilt u/jij op 31 december ook samen met mijn 2 gasten de maaltijd gebruiken, schroom niet mij te bellen en we kunnen het tot een leuke ontmoeting maken voor de 2 jongeren die op Patrijs 21 zullen slapen.

Contacten in Ridderkerk

Voor de Levensbron: W. te Lintel Hekkert, tel. 426020
Voor de Prot. Gem. Bolnes: J. en P. v/d Voort, tel. 414101
Voor de Christus is Koningkerk: L. Molenaar, tel. 417378

Ik kijk uit naar de ontmoeting met de Taizé jongeren. U ook?

Groetjes, Greet Lodder
tel. 432319

Verwachting
Vriendschap
Vertrouwen

Superleuk! Dat gaat de komende Taizé ontmoeting in Rotterdam worden, volgens een jongere in de promotiefilm over Taizé aan de Maas.

Op zaterdag 18 december om 19.30 uur vindt een Adventsamenzang plaats in de Protestantse Gemeente Bolnes, Pretoriusstraat 56, Ridderkerk.

Met informatie en ontmoeting over het komende Taizé gebeuren: 25.000 jongeren uit heel Europa komen bij elkaar.

Dat deze samenzang, in de sfeer van Taizé, fijn zal zijn om bij te wonen daar gaan we heel erg ons best voor doen. Iedereen die op een of andere manier betrokken is, bij de komende Taizé-ontmoeting en wie is dat niet, wordt van harte uitgenodigd om deze samenzang mee te vieren. We zingen bekende adventsliederen in verschillende talen en ook de liederen uit Taizé zullen niet ontbreken.

Aan de samenzang wordt meegewerkt door het blaaskwintet Aeolus en muzikanten uit onze gemeente.

Na afloop is er informatie en gelegenheid om vragen te stellen aan de vrijwilligers van de Taizé organisatie. Voor gastgezinnen en alle anderen geïnteresseerden een mooie gelegenheid om het allerlaatste nieuws te horen.

Zie voor meer informatie de website
www.pgbolnes.nl



Kerstmis is...

*Kerstmis, 't is een oud verhaal
 van een ster en een stal
 van een maagd en een Kind
 we kennen het allemaal*

*Kerstmis is geloven en hopen
 in de vrede van dit Kind
 door de Vader ons gegeven
 omdat Hij ons zo zeer bemint*

*Kerstmis is een antwoord geven
 op die liefdedaad van God
 't Is als Hij heeft voorgedaan
 in vrede met elkaar
 door 't leven gaan*

*Kerstmis is de handen reiken
 over zee en over land
 zodat wij saam
 een eenheid vormen
 in de Palm van Zijn hand*

*Het zijn de kleine liefdedaden
 uit het diepste van ons hart
 die van kerstmis Kerstmis maken
 zoals 't Kind van ons verwacht.*

-Maria Ramaekers-



Verslag van de kerkenraadsvergadering van 1 nov. 2010

De voorzitter heet allen welkom en leest met ons uit Hebrëeën 3, waarna zij ons voorgaat in gebed.

Dhr. T. Haeck is vanuit het **College van Kerkrentmeesters** te gast om de begroting CvK 2011 toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het tekort van € 35.000 is een feit. Er zal een beroep op de gemeente gedaan worden om extra bij te dragen vanwege dit tekort. Er komt een brief bij de actie Kerkbalansenveloppe. Wij bespreken in deze kerkenraadsvergadering mogelijkheden om het tekort niet groter te laten worden.

Na enkele kleine correcties wordt het verslag van 27 september goedgekeurd.

We nemen de veranderingen in de ontruimingsinstructie met elkaar door, benoemen de taken van de dienstdoende ouderlingen/diakenen. Ook wordt er weer een oefening met de kinderen uit de crèche, kindernevendienst en tieners voorgesteld. De voorzitter vraagt het CvK een artikel te schrijven over dit onderwerp in R aan 't W zodat gemeenteleden ook weten wat ze moeten doen als dat ooit nodig mocht zijn.

Dhr. C. Bezemer zal via het **KOR** vragen of ook de Hervormde Kerk mee wil doen met de verspreiding van de krant 'Vol van Hoop' in heel Rijsoord. Samen met de verspreiding van het kerstnummer van Elisabeth Bode kan de krant bezorgd worden. De kerstnachtsdienst is georganiseerd en de liturgie hiervoor is in de maak. Er komt een koor zingen. De KOR-avonden vinden plaats op 18 november en in januari en februari 2011.

Uit de **wijkverslagen** komt het volgende: Wijkteam B: Vindt dat een extra woord van dank aan de bazaarcommissie op zijn plaats is. Wijkteam C: Vanuit deze wijk werd aangegeven dat een duidelijke communicatie rond de startzondag werd gemist. Of er weer een Bijbelstudiekring wordt opgestart wordt bekeken in de vergadering van G.O.T. Ook wordt de behoefte gepeild voor het 'praatje rond de klok'. Ds. Offringa doet verslag van zijn bezigheden van afgelopen maand die te maken hebben met viëren, leren, dienen, delen. De namen van onze zieke gemeenteleden werden genoemd.

Vanuit de **jeugdraad** komt de vraag of de verzekering voor vrijwilligers automatisch via de gemeente Ridderkerk loopt. Dhr. J. de Koning zal dit uitzoeken. Mw. A. den Hartog is samen met mw. P. van der Linden bezig geweest met de jeugdstructuur.

Er is twijfel wie de liturgie maakt voor de kerk-school-gezinsdienst? Dit wordt meegenomen naar de **liturgiecommissie**vergadering. De Rwandazondag is verzet van 7 naar 14 november. Op zondagmiddag 28 november zal de voorzitter (mw. E. Lagendijk) haar reis naar Rwanda uitgebreid toelichten.

Het **college van Diakenen** regelt weer de inzameling voor kerstpakketten op zondag 21 november. De begroting wordt besproken. De opbrengst van de collectebusjes komt voor de helft ten goede aan het CvK en de andere helft aan de diakonie.

Vanuit het **Meerlingberaad** komen er diverse zaken aan de orde over en met de kerken in Ridderkerk.

Niemand heeft bezwaar om met elkaar het heilig Avondmaal te vieren en het thuisavondmaal wordt geregeld.

Mw. M. de Koning gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

- *Verslag Elselien van Gameren* -

Bericht van uw koster

Beste Gemeenteleden,



Sinds 2002 ben ik koster van onze kerk, dat doe ik met plezier en hoop dat nog te blijven doen, wil ik toch aandacht vragen voor een paar dingen. Het C.v.K. probeert elk jaar weer de financiële eindjes aan elkaar te knopen en de tekorten zo veel mogelijk te beperken, wat niet altijd makkelijk is, daarom wil ik een beroep op U doen.

Iedereen die gebruik maakt van onze gebouwen vraag ik, bij het verlaten van de kerk: kijk eens om je heen of je niets vergeten ben te doen. Energie en water zijn kostbaar in deze tijd dus ook voor een kerk en de fontein. Hieronder som ik een paar dingen op die ik regelmatig heb aangetroffen en nog aantref, meestal als ik op donderdag en/of vrijdag aanwezig ben.

- Het toilet licht(en) brand(en) nog boven of de hal (hoe lang al????)
- De kraan van het fonteintje boven/beneden loopt nog (hoe lang al????)
- Het licht brandt in de kast met bloemenvazen (hoe lang al????)
- De ventilator in de keuken staat aan (hoe lang al????)
- De cv-overtimer staat nog aan als er niemand meer is (hoe lang al????)
- De koelkastdeur staat open (hoe lang al????)
- De kelderverlichting brand (hoe lang al????)
- Spots branden in de soosruimte (hoe lang al????)
- Koffiezetapparaat staat nog aan (hoe lang al????)

Dit zijn slechts een paar voorbeelden, die kunnen wij met z'n allen voorkomen. Ik begrijp dat in deze haast-maatschappij ieder druk het heeft, maar ik neem maar aan dat U thuis ook die dingen doet die noodzakelijk zijn, zoals centrale verwarming en licht. Wij zijn met z'n allen kerk, verantwoordelijk voor het gebouw en het gebruik ervan op een zoveel als mogelijk, kostenbesparende en milieuvriendelijke manier.

Denk eens aan dit schrijven als U de kerk of fontein gebruikt, en wilt u uitleg over cv. of verlichting gebruik, spreek me aan of bel me op.

Met vriendelijke groet,

Henk van der Starre
de koster



C.v.K. - Opbrengst collectes

31 okt.	Diaconie	€296,33
	Onderhoud	€193,81
	Jeugd	€ 70,16
3 nov.	Kerk	€514,25
	Diaconie	€262,32
7 nov.	Kerk	€317,95
	Diaconie	€161,60
	Jeugd	€ 43,04
14 nov.	Kerk	€209,53
	Onderhoud	€113,34
	Jeugd	€ 51,35
21 nov.	KIA Diaconaat	€318,65
	Onderhoud	€234,25
	Jeugd	€ 85,55

Verantwoording giften C.v.K.

26 oktober t/m 22 november 2010

H. Bestebreurtje	Kerk	€50,00
W. IJsselstein	Kerk	€ 5,00



5 december AVONDMAAL 5 december AVONDMAAL

De collecte is dan bestemd voor:

DE BOEI

Ontmoetingscentrum voor mensen met kanker en hun naasten

Dit ontmoetingscentrum wordt georganiseerd door de Stichting Inloophuis Rotterdam. In het woord ontmoeting, dus zonder moeten, zit de kracht en de vrijheid te kunnen en te mogen zijn wie je bent met alle mogelijkheden of onmogelijkheden.

Als je kanker krijgt veranderd je wereld en het toekomstbeeld, zoals dat van je werk en de status ervan, het gezin, vrienden en hobby's. Zekerheden wankelen.

Er wordt anders naar je gekeken of je nou wilt of niet.

Meestal volgt er een periode van behandelingen die als een orkaan over je heenkomen en is "overleven" het motto. Daarna kan het zijn dat er een periode van grote onzekerheid volgt, angsten een rol spelen en een isolement dreigt.

"De Boei" wil hier een antwoord op zijn. Het gekozen symbool geeft aan dat een lichtpunt zo nu en dan fijn kan zijn als het verder allemaal een beetje duister is.

We hebben niet de pretentie dat we ook maar iets op kunnen lossen, wel dat u heel hartelijk welkom bent, voor wat ontspannende activiteiten, informatie, een gespreksgroep of zomaar voor een kopje koffie,

Of, om in scheepvaartthermen te blijven: "even wat te spuien"

Avondmaal 5 december = geven voor De Boei

Ingezonden brief

Diac. Ger. Kerk Rijsoord
Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk



20 oktober 2010

Geachte heer, mevrouw,

We willen u graag hartelijk bedanken voor de fantastische donatie van €232,15 aan het werk van KiKa. Stichting Kinderen Kankervrij ontvangt geen subsidies en is geheel afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, service clubs, scholen etc.

Wij zijn ongelooflijk blij en dankbaar dat wij vanuit alle delen van de samenleving steun en donaties mogen ontvangen en daarmee ons werk en doelstellingen kunnen realiseren. Alle opbrengsten gaan naar onderzoeken in de 7 academische centra waar kinderen met kanker onder behandeling zijn.

Doel van de onderzoeken is om de genezingskansen versneld te verhogen en de kwaliteit van behandeling te verbeteren.

Op dit moment geneest ruim 75% van de kinderen en dat kan en moet omhoog. De afgelopen jaren hebben we een gestage groei van de genezing kunnen waarnemen. Daarnaast zijn we op zoek naar nieuwe vormen van behandeling die heel gericht alleen de zieke delen aanpakken.

We hebben nog een lange weg te gaan maar er is een mooi perspectief dat we deze ziekte beheersbaar gaan maken. Ons streefjaar is 2025.

Wij hopen tot die tijd op uw steun te mogen blijven rekenen. Nogmaals hartelijk dank voor uw donatie.

Mede namens ons bestuur.

Met vriendelijke groet,

Inge de Bruin
Ambassadrice KiKa

Ontvangen giften door het College van Diakenen:

Via Mw. J. Zijderveld Kerk € 20,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Kees Alblas

PCOB



Op woensdag 22 december houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

Mevrouw Van Oostveen uit Utrecht brengt onder muzikale begeleiding (met een speciale speeldoos) gedichten en verhalen rondom kerst ten gehore.

Iedereen van af 50 jaar is van harte welkom en wordt getraakteerd op gratis koffie met koek.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

*Ik hoorde hoe de klokken blij
het oude kerstlied speelden
zij zongen vol vuur
in 't nachtelijk uur
van vrede op aarde
en welbehagen*



College van Diakenen
Gereformeerde Kerk Rijsoord
Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk

Aan de Gemeente van de
Gereformeerde Kerk Rijsoord

BEGROTING 2011.

Hierbij hebben wij het genoegen u de begroting te presenteren voor het jaar 2011. Deze begroting is opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model voor het presenteren van de begroting van het College van Diakenen. Wij geven u hierbij alleen een weergave van de totaalbedragen. Daar de gelden bijeen gebracht zijn door giften en collecten, door u dus, gaan wij als College van Diakenen zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde gelden.

Toch zullen wij daar waar nodig, zeker bij rampen en andere noodsituaties ver of dichtbij, zoveel als maar mogelijk is ondersteuning geven.

Volgens de door de PKN opgelegde regels moet de begroting ook ter inzage beschikbaar zijn voor de gemeente. Daarom zal de **gehele** begroting ter inzage liggen op het kantoor van de penningmeester aan de Rijksstraatweg 46b te Rijsoord.

Graag even een telefoontje naar 0180-422595 als u de begroting wil inzien.

De begroting zal voor een 5-tal dagen ter inzage liggen in de week van 6 t/m 10 december.

Wij hopen als CvD op wijsheid en inzicht bij het beheren van onze middelen maar ook bij het delen van deze middelen.

Met vriendelijke groet,

Kees Alblas

Totaal exploitatie

		begroting 2011	begroting 2010	rekening 2009
baten				
80	baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
81	rentebaten en dividenden	€ 250	€ 275	€ 332
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
83	bijdragen levend geld	€ 4.950	€ 4.450	€ 5.228
84	door te zenden collecten	€ 1.400	€ 1.300	€ 1.688
	totaal baten	€ 6.600	€ 6.025	€ 7.248
lasten				
41	lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
42	afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
43	pastoraat	€ -	€ -	€ -
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.300	€ 1.250	€ 1.452
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 550	€ 725	€ 565
46	salarissen	€ -	€ -	€ -
47	kosten beheer en administratie	€ 290	€ 325	€ 317
48	rentelasten/bankkosten	€ -	€ -	€ -
50	diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 3.700	€ 2.500	€ 4.356
52	diaconaal werk wereldwijd	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.197
	totaal lasten	€ 6.840	€ 5.800	€ 7.887
	Saldo baten - lasten	€ 240-	€ 225	€ 639-
53	toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
54	onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
56	streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
57	aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
58	overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -
	totaal	€ -	€ -	€ -
	Resultaat	€ 240-	€ 225	€ 639-

Bestemming van het resultaat boekjaar**2011**

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	€ 240
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ 240
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ 240	

Post uit Rwanda



Runda, 15 oktober 2010

Mme Janny Zijderveld
Rijsoord

Broeders en zusters in Christus, ontvang onze hartelijke groeten.

We zijn heel blij geweest met het bezoek van de delegatie uit de regio Dordrecht en in het bijzonder van Madame Elly van uw gemeente.

We hebben ontvangen uw groeten en cadeaus die bestonden uit

- *een fotoalbum met foto's van uw gemeenteleden, uw kerk en uw predikant*
- *bekertjes voor het Heilig Avondmaal*
- *een kaart die getekend was door uw gemeenteleden*
- *een bedrag van 50 Euro dat de kinderen van Rijsoord gezonden hebben aan de kinderen van Runda*

We danken u hier heel hartelijk voor.

Op zondag 10 oktober 2010, hebben we de dienst gevierd met de delegatie bestaande uit de dames Wilma en Elly. Ze hebben de preek gehouden over het thema: de vruchten van de geest, in het bijzonder die van de Liefde. We verwachten dat Madame Elly u wel de bijzonderheden zal vertellen.



We hebben ook foto's en een cadeau van onze gemeente meegegeven.

Als nieuwtje kunnen we medelen dat onze Pasteur Stagiair een nieuwe baby op de wereld heeft gezet: een tweede zoon, hij is nu 2½ maand oud en heet Béni Christian Rugira.

De activiteiten van onze gemeente gaan door; het werk aan de bouw van onze pastorie en de kapellen vordert gestaag.

Wilt u onze warme groeten overbrengen aan uw gemeenteleden.

Dat God u zegene en behoede bij alles wat u onderneemt.

Namens de Paroisse Runda

De voorzitter van het uitwisselingscomité : Rwagashayija Timothée

De predikant (staigaire): Mukamana Jeannette

EPR
Paroisse Giko
Rwanda

Giko, 14 oktober 2010

Aan de gemeente Rijsoord
Nederland



Lieve broeders en zusters door het bloed van Jesus Christus onze Heer,

Het is met veel vreugde dat wij in de gelegenheid zijn u deze brief te schrijven en onze groeten over te brengen, en ook ons nieuws. Het gaat goed met ons ondanks het droge seizoen wat langer duurt waardoor er nog geen regen valt die zo goed is voor de bevolking om bonen te leggen en te telen, één van de belangrijkste voedingsmiddelen van de Rwandese bevolking.

Wij bidden God dat de regen snel op de grond zal vallen en dat de droogte niet zal aanhouden in onze mooie land.

Lieve broeders en zusters, wij danken u voor het bezoek dat de delegatie ons heeft gebracht op de 3^e van deze maand. Heel dynamisch, heel warm, heel hoffelijk: de dames Ellie en Wilma blijven voor altijd in de gedachten van de gemeentelieden van Giko.

Wij zullen nooit vergeten de preek die ze hebben gehouden over de vruchten van de Geest en de delen van het lichaam van Christus; de mooie cadeaus die ze hebben meegebracht, heel symbolisch, de maaltijd en de gesprekken die we gevoerd hebben, en natuurlijk ook het spel dat onze bezoekers hebben gedaan met de kinderen van de zondagsschool.

Het fotoalbum wat u gestuurd heeft brengt grote vreugde.

Wij danken u nogmaals voor alles wat u voor ons heeft gedaan en maken van de gelegenheid gebruik van het bezoek van uw voorzitter van de kerkenraad aan Rwanda om u deze brief te sturen.

Zij zal u vertellen over de feestelijke sfeer die in Giko heerste tijdens het bezoek met een altijd lachende Wilma.

Hartelijke groeten, dat God u zegene

Mr. Uramutse Theoneste
Pasteur Musaraba Joseph

Uitwisselingscomité Paroisse Runda



Bazaar 2011



Deze maand slaan wij een keertje over om op vaste tijd de deuren van de opslag te openen. Opruimen (en dan bedoelen we écht opruimen) doen de meeste mensen toch in het voorjaar. Tevens is de maand december een maand voor andere bezigheden denken wij. Maar... mocht u bijvoorbeeld gaan verhuizen dan kunt u er tussendoor uiteraard even een telefoontje aan wagen. Wij helpen u dan graag om uw overvloedige huisraad een andere bestemming te geven.

De maand december kan wel een maand zijn om nieuwe kleding aan te schaffen... Kunt u niet kiezen in de winkel en blijkt u eigenlijk met teveel te zijn thuisgekomen, dan kan het zijn dat de kast misschien niet goed meer sluit. Ook daar kunnen wij u mee helpen, want wij nemen nog steeds graag tweedehands kleding in ontvangst. Uw nieuwe goed mag ook, maar dat zal niet de bedoeling zijn. Deze kleding gaat vervolgens naar mensen die hier heel blij van kunnen worden.



Alle kleding (mits nog heel uiteraard) is nog steeds van harte welkom bij Ria Bode. Zij sorteert dit vervolgens met plezier en zorgt ervoor dat dit weer een goede bestemming krijgt. De kleine vergoeding die hier tegenover staat gaat naar de bazaar en het geld van de opbrengst hiervan gaat naar mensen die het nóg minder hebben... en dan is de cirkel weer rond.



Heeft u bijvoorbeeld een inloopkast en denkt u: "Tjonge... ik zal toch mijn stijl eens wat gaan aanpassen aan mijn leeftijd", dan kunt u ook de aanhanger huren, om ál uw kleding bij Ria te brengen. Drinkt u veel koffie tussendoor tijdens het leeghalen van die kast, dan is de aanhanger ook voor meerder dagdelen te huur.

Maar... voor andere karweitjes die niet op uw fiets of in de auto passen kunt u de kar ook gerust huren (één of meerdere dagdelen).

Kort samengevat:

- Deze maand is de opslag gesloten.
- Wij zijn er uiteraard wel n.a.v. een telefoontje van uw kant.
- Alle kleding kan nog steeds worden ingeleverd bij Ria.
- De kar is tegen een kleine vergoeding te huur (één of meerder dagdelen) via Ria of Diana.
-

Telefoonnummer Ria (426208)

Telefoonnummer Diana (427081)

Met een hartelijke groet en wellicht tot ziens ergens in Rijsoord,

De Bazaarcommissie



Nieuwsbrief van de Kerk van Parijs in samenspraak met 'Parijs Plus'
Association Cultuelle de
L'EGLISE REFORMEE NÉERLANDAISE

De Rentrée - Start van het seizoen

Het nieuwe jaar begint. Niet het kalenderjaar, maar het kerkelijk-, school- en verenigingsjaar. In Frankrijk is dit een uitgebreid begrip dat de **Rentrée** genoemd wordt. In de zomermaanden, juli en augustus zijn de scholen gesloten en het verenigings- en schoolleven wordt tegen half juni afgesloten met feestjes en barbecues.

Deze coupure heeft een historische achtergrond, immers Frankrijk was (en wordt nog beschouwd als) een agrarisch land en in de zomermaanden werd een ieder, man, vrouw en kinderen ingeschakeld voor de oogst en andere werkzaamheden op het land. Dit duurde tot ongeveer 20 september, zelfs eind september want ook de wijnoogst eiste man- (en kinder-) kracht.

Aangezien de regering wilde dat alle kinderen, ook de boerenkinderen, naar school gingen, werden deze data gehanteerd voor iedereen: 3 maanden vakantie en daarna de Rentrée. Dit is zo gebleven tot in de jaren zeventig en het systeem werd toen gereformeerd en de vakantie terug gebracht tot 2 en een halve maand en vandaag de dag tot 2 maanden. De Rentrée is dus bijna een cultureel/sociaal evenement hier. Alles gaat weer van start, nieuw verenigingsleven, nieuwe schooltassen, nieuwe kleren voor de kinderen, nieuwe goede voornemens om er een geslaagd jaar van te maken.

Dus hebben we ook een **Rentrée** voor de kerk, het nieuwe kerkelijk jaar voor de ERN gaat van start en we vieren deze Rentrée altijd met een Buitendag half september. We worden voor deze Rentrée-buitendag altijd heel gastvrij ontvangen door verschillende leden van de kerk die buitenaf wonen en daar de ruimte voor hebben buiten. Een ieder neemt een hoofdschotel, een salade en wijn mee, en we zorgen dat er genoeg is om ook eventuele occasionele bezoekers te ontvangen.

Het is bij uitstek een gelegenheid om elkaar na de lange zomer weer te ontmoeten en alle nieuws uit te wisselen onder het genot van een goede maaltijd. We beginnen deze Buitendag met een kerkdienst, liefst buiten en doen deze dienst tweetalig zodat ook de franse echtgenoten (es) mee kunnen komen. Op de Rentrée wordt ook een overzicht gegeven van de activiteiten van het komende seizoen, de gesprekskringen, de cantorij. Verder zal vooruitgeblikt worden op de activiteiten met en voor de kinderen.

Namens de ERN- Nederlandse PKN-kerk te Parijs

De classis in het nieuws

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

Donderdag 18 november vergaderde de classis Dordrecht.

De heer Evert Jan Hazeleger was uitgenodigd om met ons over het diaconaat te praten. Hij legt uit dat het er steeds om gaat om de werken van barmhartigheid te vertalen naar de tijd van nu. Hoe ben je kerk in dienst van de lokale gemeenschap? Hoe ben je een kerk van de straat? De kerk staat in een straat, in een wijk, in een land waarin alles met alles samenhangt. De diaconale uitdagingen houden niet op bij de hoek van die straat. Want ons handelen hier heeft gevolgen voor de mensen elders. En zo heeft barmhartigheid alles te maken met gerechtigheid. Bezig zijn met diaconaat betekent dat de kerk nadenkt over eerlijke handel. Het steunen van een hulpproject heeft minder effect dan de mensen elders de kans geven om een eerlijke prijs voor hun producten te krijgen en hen toegang te geven tot de wereldmarkt. Het gaat ook om eerlijke zorg. Wie staan in de kou? Ouderen? Gevangenen? Eerlijk delen hoort natuurlijk ook bij de opdracht van de kerk. Hier in Nederland en wereldwijd. En kunnen we besparen op ons energiegebruik? En als het gaat om dorstige laven, hoe zit het dan met ons waterverbruik? Tenslotte legt de heer Hazeleger uit dat we in de straat iedereen tegenkomen. Bijna geen straat of plaats bestaat uit enkel autochtone Nederlanders. Hoe gaan we om met de mensen die hierheen geëmigreerd zijn. Zijn we gastvrij? Helpen we hen om erbij te komen? Helpen we hen ook weer terug met perspectief? Over deze vragen ging de classisvergadering in discussie. Eerst met elkaar en later met de heer Hazeleger, de adjunct programmamanager van Kerk in Actie.

Naast dit hoofdonderwerp kwamen ook nog andere zaken aan de orde. Al meer dan 25 jaar is er een relatie tussen PKN gemeenten in de classis Dordrecht en Alblasserdam en Presbyteriaanse gemeenten in een regio in Rwanda. Gemeenteleden bezoeken elkaar elke twee jaar. Dit keer was Nederland daar op bezoek. Twee delegatieleden praatten ons bij. Eerst ging het om het uitwisselen van spirituele ervaringen. Na de genocide in 1994 is dat veranderd. Kleine projecten, tot maximaal € 1.400,- worden ook gesteund. Voorwaarde voor steun is dat het een diaconaal project moet zijn, waar de gemeenteleden daar zelf handen en voeten geven en waar ze ook zelf financieel aan bijdragen. Opvallend waren de enorme aantallen kinderen in de zondagsschool. En dat is meteen één van de problemen in Rwanda. Het land kan zijn bevolking niet meer voeden. Dus geeft de kerk ook voorlichting over geboorteregeling.

We zijn te gast bij de wijkgemeente van de voorzitter van de classis, ds. W. Westland. Hij ontvangt ons in de hervormde Wilhelminakerk te Slikkerveer. Op de plek waar we zitten stond in 1926 een piepklein gebouwtje. Neergezet langs de dijk van Rotterdam naar Ridderkerk. Maar het was al gauw te klein en in 1931 kwam het huidige kerkgebouw. In 2004 heeft 45% van de leden, samen met de toenmalige predikant, zich onttrokken aan de gemeente. Wegens onvrede met het ontstaan van de PKN. De sterk afgeslankte gemeente vroeg zich toen af of ze nog wel een 100% predikant kon betalen. Maar dankzij het grote doorzettingsvermogen van de kerkrentmeesters is daar toch voor gekozen. En ds. Westland vertelt tevreden dat de inkomsten van zijn Bondsgemeente sindsdien spectaculair zijn gestegen. De wijkgemeente heeft jeugdclubs en jeugdverenigingen.

Er is een vrouwen- en mannenvereniging, een Bijbelkring en de Tentweek. Dat laatste is een activiteit in de zomervakantie met bijbelvertellingen, knutselen, discussiëren en ontspanning.

Informatie krijgen we van de gemeenteadviseur Nico Evers. Hij vertelt over de basis-cursus voor diaconaat en pastoraat. De inspiratiebeurs is op 4 en 5 februari 2011 in de Levensbron in Ridderkerk. Meer informatie kunt u krijgen via evers@pkn.nl. De Europese Jongerenontmoeting van 28 december tot 1 januari heeft nu al veel meer aanmeldingen dan gedacht. Er worden ruim 25.000 jongeren van buiten Nederland verwacht. Gastgemeenten kunnen zich nog steeds aanmelden bij Tobias@taize-rdam.nl. Iedereen die 2 m² vrij heeft in huis voor een jongere, wordt dringend verzocht die ruimte aan te bieden. Dit kan bij de eigen gemeente als die gastgemeente is, en anders bij bovengenoemd e-mailadres.

De Synode vergaderde 11 en 12 november. Twee belangrijke nota's werden daar besproken. Namelijk: 'Spreken over God' en de islamnota van de PKN. Na een uitgebreide discussie werd de nota 'Spreken over God' unaniem aangenomen. Duidelijk naar voren komt dat de bijbel het uitgangspunt is, evenals de Drie-eenheid. De nota wordt aangeboden aan de klassicale vergaderingen en de gemeenten. Er komt een handreiking om dit geloofsgesprek te ondersteunen. De islamnota komt terug op de synodevergadering als alle reacties daarop zijn verwerkt.

De classis Dordrecht had als afgevaardigden naar de Synode de diaken de heer A. W. van der Vlies en ds. M.C. van der Zouwen. Voor de komende periode moet de classis in plaats van een predikant, een ouderling afvaardigen. De classis benoemde daarvoor de heer G.H. Kloosterman, ouderling in de Gereformeerde Kerk te Hendrik-Ido-Ambacht. Aan het eind van dit kalenderjaar treedt ook een aantal classisafgevaardigden af. De voorzitter bedankte hen voor hun inzet en betrokkenheid.

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht
telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

Tienerviering



Op de zondag dat we deze keer tienerviering hebben is alweer de vierde en laatste adventdag aangebroken. We gaan eens goed met elkaar nadenken over deze periode in het jaar: waar aan de ene kant de lichtjes in de kerstbomen warm en stralend schijnen, staan de kranten dagelijks vol nieuws over onvrede, ongeluk en onmenselijkheid. Toch gaan we met elkaar én met de profeet Micha op zoek naar lichtpuntjes. We vertalen die oude, Bijbelse woorden naar het hier en nu.

We zien het Licht in ons leven en in de wereld.



Tienerviering : Zondag 19 december
Onderwerp : Lichtpuntjes
Aanvang : 9.30 uur, direct in de soosruimte
Afsluiting : In de kerk dus ongeveer 10.30 uur



Tot ziens! Anda, Elselien, Heleen en Janis



Samen zingen in de Breepleinkerk



Onder het motto :

' ZINGEN MAAKT BLIJ '

houdt de Breepleinkerk een grote Adventsdienst op **12 december a.s**

waaraan medewerken:

de 'Ridderkerkse Kinder en Jeugdkoren "o.l.v. Jennifer van den Hoek
organist Martin Mans
het Black Gospelkoor
meditatie ds. Koos Staat

De dienst begint om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25, bus 77; Arriva bus 157

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.

De toegang is vrij!

Van harte welkom!

Groot familieconcert te Zwijndrecht



Op zaterdag 18 december 2010 is er in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht een groot Familie-Kerstconcert georganiseerd. Aan deze avond werken mee het Interkerkelijk Evangelisatiekoor Zuidland, Chr.Gem.Koor "Groote Lindt" uit Zwijndrecht en het Hervormd Zangkoor Jubilate uit Ede o.l.v. Peter Overduin. Verder werken aan deze avond mee het Strijkersensemble Het Erasmus Consort, Yta van der Zwaag, hobo, Eline Kraendonk, dwarsfluit en de pianist Hans Veldhuizen.

De bekende Papendrechtse organist André de Jager zal op deze avond het orgel bespelen. De sopraan Annelies Schep zal zowel met de koren als solistisch zingen.

Ds. C. Hendriksen uit Rijsoord zal de avond openen en sluiten.

Het belooft weer een afwisselende avond te worden waarin ook de samenzang van bekende (kerst)liederen niet is vergeten.

Toegangspreis €10.- t/m 12 jaar €4.-

Kaarten telefonisch reserveren 078-6818260 en 's avonds aan de kerk.

Kaartvoorverkoop:

Chr. Boekhandel "Boeketcetera", Dorpsstraat 35, H.I.Ambacht. Tel:078-6849733

De Hoop Music-Books-Gifts, Kort Ambachtlaan 15, Zwijndrecht. Tel: 078-6200040

Aanvang: 19.30(!) uur. Kerk open 18.45 uur.

Inlichtingen: 078-6818260. Zie ook www.peter-overduin.nl

Samenzangdienst in de "De Open Hof"

met het Gereformeerd Kerkkoor uit Ridderkerk o.l.v. Bert Kruis



Op zondag 12 december 2010 zal de 27^e koor- en samenzangdienst gehouden in de Gereformeerde kerk (PKN) de Open Hof gelegen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS te Hendrik Ido Ambacht worden georganiseerd. De dienst zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de kerk om 16.30 uur zal zijn geopend. Te gast zal aanwezig zijn het "Gereformeerd Kerkkoor" uit Ridderkerk, onder leiding van Bert Kruis. Het koor bestaat 43 jaar en telt ruim 100

leden. Het koor zingt, gezien haar christelijke achtergrond, hoofdzakelijk geestelijke liederen in de ruimste zin van het woord. De koorleden komen uit de gemeente Ridderkerk en omstreken. In de afgelopen 43 jaar werden veel uitvoeringen en concerten verzorgd, niet alleen in de omgeving van Ridderkerk maar ook ver buiten het woongebied. Er waren wel jaren bij dat er 15 tot 20 uitvoeringen werden gegeven. Ook werd geregeld meegewerkt aan de televisie-opnames van "Nederland Zingt" van de Evangelische Omroep. Het laatst nog in de maand oktober van dit jaar. Er werd toen een opname gemaakt in de basiliek in Oudewater. Inmiddels is er al een gedeelte van die opname uitgezonden. Het orgel zal worden bespeeld door Johan den Hoedt uit Hendrik Ido Ambacht, ook geen onbekende in deze regio en daar buiten. Samen met de fluitiste, Jeanette Jelier uit Dordrecht, zal hij het geheel muzikaal ondersteunen. Op het programma staan bekende koorliederen, zoals de "Kerst Intrade" van Martin Zonnenberg, "Nowell", "Laat het stil zijn in Uw nacht" van N. Benschop en andere liederen. Ook staat er een instrumentaal intermezzo op het programma. Daarnaast zal er ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te zingen. In deze adventstijd zullen de liederen ook met de op handen zijnde kerstdagen een relatie hebben.

De gehele dienst zal worden ondersteund door middel van een beamer/dia-presentatie. De toegang is gratis. U bent van harte uitgenodigd.

Namens de organisatie,

Ben Voerman tel: (078) 681 75 83. E-mail: bjvoerman@planet.nl

Zondagavondzang 281

In de adventstijd mogen wij, het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, op zondag 19 december een Zondagavondzang houden in het teken van Advent en Kerstmis. Wij verwachten u massaal in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht, aanvang 19.30 uur.

Omdat we mogen meewerken aan de vijf Kerstconcerten in De Doelen te Rotterdam zullen wij als koor uiteraard van dat programma een en ander laten horen. Cor de Haan dirigeert en Edwin Vooijs laat het orgel ingetogen en juichend klinken.

U bent van harte welkom en natuurlijk ook uw kinderen voor de traditionele opening met lichtjes in de donkere kerk.

G.J. van der Kramer



Kerstconcert "Debarim" op 17 december



Geachte lezer...

Op vrijdagavond 17 december 2010 wordt voor de 15^e keer een Kerstconcert gegeven door het Christelijk Gemengd regiokoor "DEBARIM". Dit concert vindt plaats in de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam. Het zal één van de vele Kerstconcerten zijn die in de periode voor het Kerstfeest zullen plaatsvinden.



Voor dit concert willen wij in het bijzonder uw aandacht vragen. Misschien behoort u reeds tot onze schare trouwe bezoekers, dan behoef ik u niets meer te vertellen. De ambiance in deze kerk, de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam in Kerstsfeer is ronduit prachtig. In deze majestueuze kathedraal, de oudste kerk van Rotterdam en schitterend herbouwd en gerestaureerd, komt massale Kerstzang optimaal tot zijn recht.

Graag verwijs ik naar de onderstaande afbeelding voor medewerkers en verdere informatie, of internet: <http://www.debarim.nl> pagina kerstconcert. Een groot symfonieorkest, 350 koorleden en bijzondere solisten staan garant voor een onvergetelijke avond.

Toegangskarten kunt u bij mij bestellen of via de telefoonnummers 0180 312 711 / 0184 415 725 / 010 222 22 11.

(Eventueel kunt u ook gebruik maken van de mail: kaartverkoop@debarim.nl)

Reistip voor de bezoekers uit Ridderkerk: rij met de auto naar station Barendrecht, ruime parkeergelegenheid op het dak van het perron, neem een retourtje naar station Blaak. Uitstappen bij station Blaak en naar boven met de (rol)trap/lift en je bent 500 meter verwijderd van de Laurenskerk.

Met vriendelijk groet, Ton Haeck

17 december 2010: "Dé avond van 2010 om nooit meer te vergeten.."

Van de redactie



In deze laatste Ra'tW van dit jaar willen we allen die hebben meegelopen ons blad te maken, kopiëren, bundelen en verspreiden van harte bedanken voor de gedane moeite! We hopen in het nieuwe jaar weer op u te mogen rekenen en zullen ons best doen om er met elkaar elke maand weer een goed leesbaar blad van te maken!

U als inzender en lezer, schroom niet een mooi gedicht of verhaal in te sturen als u die heeft. Mocht u een suggestie hebben over de invulling of uitvoering, ook dat horen we graag.

We hebben de inlever, kopieer-en bundeldata iets aangepast voor het komende jaar. Vanaf januari 2011 zult u Ra'tW voor de 1e van de maand in de brievenbus vinden. Tot op heden was dat voor de 1e zondag van de maand, maar dan vallen er soms dagen "uit" en leest u nu net dat ene stukje, Bijbelleersooster of verjaardag te laat.

We hopen dat op deze manier op te lossen.



Hartelijke groetjes, Janis en Pia



Van het College van Kerkrentmeesters

Nogmaals Solidariteitskas 2010

In het novembernummer van Rijsoord aan 't Woord trof u een stukje aan over de Solidariteitskas.

Wij vroegen u om onze kerk in Rijsoord te helpen aan de (verplichte) landelijke bijdrage aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen en vragen u daarvoor om een bijdrage van €10 per belijdend lid. Van dit bedrag wordt €5 bestemd voor de verplichte afdracht per belijdend lid aan de landelijke Solidariteitskas. Als iedereen in de gemeente €10 bijdraagt, kan hieraan worden voldaan. Van iedere €10 blijft er dan €5 beschikbaar voor de eigen gemeente.

Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt. Mocht u ook alsnog een bijdrage willen doen, dan kunt u de antwoordstrook op de achterzijde uitknippen, invullen en in deponeren in de bus in de hal van de kerk. Ook kunt u uw betaling doen op rekening 3554.03.250 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van Solidariteitskas 2010.

Met vriendelijke groet,
Dick de Jong,
Bijdragen-administrateur

 622871

Solidariteitskas 2010

MACHTIGING

Ondergetekende verleent hierbij éénmalig toestemming aan de Gereformeerde Kerk Rijsoord, om van zijn/haar (post)bankrekening de bijdrage aan de Solidariteitskas 2010 af te schrijven.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Af te schrijven bedrag voor 2010: €.....

Bankrekening of Postbankrekening

Datum2010

Handtekening



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl