

Inhoudsopgave

| | |
|---|-------|
| Inhoudsopgave | 1 |
| Erediensten | 2 |
| Uit de gemeente; Overlijdensbericht Mevrouw Willy van de Beld. | 3 |
| Warm welkom in Rijsoord - door Ds Offringa | 4 |
| Werktijden en bereikbaarheid Ds. Offringa | 5 |
| Terugblik op de dienst van 24 jan.; Happy Hour of Power | 5,6 |
| Bedankje; Kerk. stand; Kerk. bureau; Inloopochtend; Verj. 75+ | 7 |
| In Memoriam Mevrouw A.L. de Jong | 8 |
| In Memoriam Nel Bestebreurtje | 9 |
| Solidariteitskas; Actie Kerkbalans; Collecten CvK | 10 |
| Giften CvD; Collecte Werelddiaconaat | 11 |
| Kerstpakkettenactie IDB; Gemeente Groei Groep | 12 |
| Avondgebeden in de 40-dagentijd; PCOB | 13 |
| Thema 40-dagentijd - Diaconie en ZWOE | 14 |
| Van de kindernevendienst | 15 |
| Kerkenraadsverslag 12 januari 2010 | 16 |
| Samenzangdienst Breepleinkerk; Uitslag Puzzel Lichtflits | 17 |
| Van de kerkenraad: "Hebben zij uw zegen?". | 18,19 |
| Post uit Nepal; In de voorverkoop van de bazaar | 20 |
| NBG Bijbelleesrooster; Passage CMV; gedicht "Ode aan de kosters" | 21 |
| Ontmoetingsavond 30plus | 22,23 |
| "Nel de Gelderdienst: "Pepermunten", een kerkelijke verfrissing | 24 |
| Wereldgebedsdag 5 maart; COV Ridderkerk | 25 |
| Vakantiebureau Lunteren; PCOB/KBO | 26 |
| Persbericht Classis Dordrecht; Taizé viering | 27 |
| Van de jeugdraad | 28 |
| Clubkamp; Tienerviering | 29 |

Stencilen: 1 maart

Jan Monteban
en Klaas van Nes

**Bundelen: 4 maart**

Donderdag
om 13:00 uur

Colofon

Inleveren van kopij voor maart
met vermelding van afzender:

uiterlijk donderdag 25 februari bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 7 februari

Vanaf 09.10

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

Opwekkingsliederen zingen

: Ds. D.G. ter Horst uit Hellevoetsluis

: Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong

: Marinka Steenepoorte en Elselien van Gameren

: H. Bestebreurtje en C. IJsselstein

: Wim van Bruggen

: 1e Werelddiaconaat

2e Onderhoud gebouwen



Zondag 14 februari

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

: Ds. G.H. Offringa

: Janis van der Linden en Sabrina Alblas

: Celine en Jacqueline de Jong

: W. de Waard en B. Sintemaartensdijk

: Joop van Wingerden

: 1e Kerk

2e Onderhoud gebouwen

Zondag 14 februari

18.30 uur

Koster

“Nel de Gelder”-dienst (lees meer op pag 24)

“Pepermunten” - Johan Smedema

: Henk van der Starre

Zondag 21 februari

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

1e zondag 40-dagentijd; Tevens tienviering

: Ds. A.J.T. Bouman uit Papendrecht

: Janis en Pia van der Linden

: Rick en Petra Bezemer

: J.W.A. Klootwijk en P. van der Burg

: Ton Haeck

: 1e Diaconie

2e Onderhoud gebouwen



Zondag 28 februari

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

2e zondag 40-dagentijd

: Ds. G.H. Offringa

: Martine Versteeg en Petra de Heer

: Elisa van Bruggen en Marian de Vree

: E. de Ruiter en N.H. Baars

: Wim van Bruggen

: 1e Kerk

2e Onderhoud gebouwen

| | |
|-----------------------|---|
| Zondag 7 maart | 3e zondag 40-dagentijd |
| 09.30 uur | : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam |
| Kindernevendienst | : Elselien van Gameren en Liane Janssen |
| Kinderoppas | : Pauline en Willemijn Bezemer |
| Chauffeurs | : P. Bezemer en J. IJsselstein |
| Koster | : Joop van Wingerden |
| Collecte | : 1e Kerk in Actie 2e Onderhoud gebouwen |

Uit de gemeente

Huwelijksjubileum



Een hartelijke felicitatie voor Henk en Stijnie van der Starre die zaterdag 16 januari hun 40 jarig huwelijksjubileum herdachten.

Zieken

- De heer A. de Ruiter uit de Sl. Visserstraat is na een ziekenhuisperiode voor revalidatie opgenomen in de Meerweide Kamer 29 bg, Groene Hagen 20, 3078 RA Rotterdam
- Willemijn Bezemer werd woensdag 6 januari in het Jacobus opgenomen voor een ooperatie. Gelukkig mocht zij diezelfde dag ook weer naar huis.
- De heer P. Wilschut uit de Reyerheem is opgenomen in het Jacobus ziekenhuis en heeft daar een buikoperatie ondergaan.
- Mevr Sjaan Leentvaar kreeg het nare bericht dat zij opnieuw een heupoperatie moet ondergaan. Donderdag 4 februari wordt zij opgenomen in het Dordwijk ziekenhuis. Wij wensen haar heel veel sterkte toe.

Wij wensen alle zieken ook zij die thuis verblijven Gods zegen toe.

Hartelijke groeten,
Marrie de Koning 0180-490146

Overlijdensbericht

Op zondag 24 januari bereikte ons het droevige bericht dat Willy van de Beld is overleden. Willy was al geruime tijd ernstig ziek en Arend en zij wisten dat zij niet meer beter kon worden.

Bij de afscheidsdienst op vrijdag 29 januari, waar ook een aantal mensen uit Rijsoord bij aanwezig waren, is Willy herdacht zoals zij was en zoals het ook op de rouwkaart is verwoord: integer - eenvoudig - gelovig.

*"Onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.
Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben...
Nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,
doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen,
zoals ik zelf gekend ben..."*

Warm welkom in Rijsoord



Ondanks de winterse koude hebt u mij warm onthaald! Na alle werk in en om de pastorie aan de Vlasstraat werd begin januari het huis nog eens schoongemaakt, de vloer gelegd, en de gordijnen opgehangen. In de vroege morgen van donderdag 14 januari kwam ik dan aan, met heel mijn boedel. Het grote uitladen en uitpakken kon beginnen. Ik ontving in die dagen kaarten met goede wensen, fijne geschenken, tekenen van meeleven en bemoediging. De verhuizing is voorspoedig verlopen. Hoewel nog niet alles is uitgepakt, ligt er inmiddels een hoge stapel lege verhuisdozen op de zolder. Ik schreef me in als nieuwe inwoner van Ridderkerk en verkende mijn nieuwe woonomgeving.

Toen kwam de voorbereiding op de dienst van zondagmiddag 24 januari. Ondanks het winterweer waren velen gekomen om deze dienst mee te vieren. De organisten en het koor *Whisper* zorgden voor de muzikale accenten. Ik werd bevestigd door ds. Versteeg uit Bolnes. Samen met hem ging ik een aantal gekende symbolen langs: het doopvont, het avondmaalsstel, de bijbel en de kansel, de gemeente zelf, de Paaskaars. Dit ritueel werd omlijst door het zingen van coupletten uit Gezang 318 uit het liedboek. Na deze bevestiging nam u mij aan als uw nieuwe predikant en op dat moment werd ik de voorganger van de dienst. Bij het gesprekje met de kinderen knoopte ik aan bij de actualiteit. Zo dacht ik aan de week van de eenheid van de christenen. Ik had daarom de kaars meegenomen, die ik bij mijn afscheid van Goor van de pastoor had gekregen. Het thema van de vogel ontleende ik aan de jaarlijkse tuinvogeltelling van de Vogelbescherming (dat inwoners van Rijsoord ook wel kraaien worden genoemd was overigens nieuw voor mij). Mijn eigen verhuizing lag om zo te zeggen voor de hand. Van de kinderen kreeg ik ook iets terug, namelijk een tas met goede moed. Daarin vond ik een vriendenboek, en enkele handige dingen om mijn werk mee te beginnen. Als lezing uit de bijbel had ik enkele verzen gekozen uit het eerste hoofdstuk van het eerste boek van de bijbel, het bijbelboek Genesis. Ik vond het gepast om dit te lezen, aan het begin van het nieuwe jaar en bij deze intrede. We maken immers samen een nieuw begin, als gemeente en haar predikant. Als motief van de preek hield ik het licht in gedachten, het licht van den beginne, de warmte die we als gemeente met elkaar delen en mogen uitstralen, de troost die we samen putten uit het woord.



Na de dienst waren er woorden van welkom en een stukje cabaret. Dit cabaret was voor mij een mooie inburgeringscursus in het Rezoordse. Ook werd mijn dienstverband van 80% heerlijk op de hak genomen!

In de laatste week van januari vierde ik mijn eerste verjaardag in Rijsoord. Er was minder aanloop, zo vlak na de verhuizing. Toch kreeg ik die dag een hele stapel gelukwensen, waaronder verschillende kaarten die persoonlijk werden gemaakt én bezorgd. Hartelijk dank daarvoor! Voor de tijd die komt, zou ik zo uit al die gelukwensen kunnen putten: 'Een fijne tijd'; 'vele gelukkige, gezonde, gezegende jaren'; 'nieuwe tradities en gewoonten, lekkernijen'; 'veel geluk, wijsheid en een fijne gemeente, met Gods zegen'; 'dat u zich thuis mag voelen'. Met zoveel hartelijkheid en warmte zal ik vast snel inburgeren in de Rijsoordse en in de nieuwe kerkgemeenschap.

Dan nog iets praktisch, tot slot. De eerste gesprekken over mijn werk voor de kerk hebben inmiddels plaatsgevonden. Ik denk aan het dienstenrooster voor het komende jaar (én 2011!). Hoe werkt de kerkenraad? Wat doet de jeugdraad? Hoe gaan we het komende Paasfeest vieren? Ds. Versteeg heeft het pastoraat aan mij overgedragen, en ik heb het actuele ledenbestand ontvangen.

Voor u is het denk ik goed als u weet waar, wanneer en hoe ik bereikbaar ben.

Welnu, de dagen waarop ik echt voor het kerkenwerk ga zitten zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Wilt u mij persoonlijk spreken, dan kunt u op die dagen bellen tussen 8.30-9.00 uur en tussen 19.00-19.30 uur. Garanderen kan ik het niet, maar u maakt dan de meeste kans me thuis te treffen.

In andere gevallen neemt mijn antwoordapparaat de berichten op.

Daarnaast kunt u altijd een briefje schrijven, met pen en papier, of per e-mail.

Mijn adresgegevens zijn:



ds. Herman Offringa
 Vlasstraat 24
 2988 XR Ridderkerk
 T (0180) 397773
 E g.h.offringa@planet.nl.



Terugblik op een geweldige zondag!

Lieve gemeenteleden,

Wat een feest was het, afgelopen zondag 24 januari!

Om kwart voor twee druppelden al de eerste gasten binnen die afkomstig waren uit Goor. Maar liefst 14 gemeenteleden uit Goor wilden de bevestiging van Ds. Offringa als onze predikant meemaken. Verder natuurlijk veel familieleden die voornamelijk uit Zeeland afkomstig waren. Samen met heel veel gemeenteleden en vertegenwoordigers van de kerken uit Ridderkerk én het moderamen van de classis zorgde dit voor een compleet gevulde kerk!

Vier gastvrouwen zorgden ervoor dat alle gasten op de voor hen gereserveerde plaatsen terechtkwamen terwijl in de keuken alles op volle toeren draaide om te zorgen dat iedereen na de dienst iets te eten en te drinken had.

Om precies half drie betrad de voltallige kerkenraad, samen met Ds. Offringa en Ds. Versteeg de kerkzaal en begon de dienst.

Ds. Versteeg begeleidde onze nieuwe predikant langs alle symbolen in onze kerk zoals daar zijn het doopvont, het avondmaalsstel, de kansel én de gemeente. Omlijst door prachtige liederen die door beide predikanten samen waren uitgezocht, werd Ds. Herman Offringa bevestigd als predikant van onze gemeente.

Het was heel indrukwekkend!



Whisper was uitgenodigd om enkele liederen ten gehore te brengen wat ze op voor-treffelijke wijze deden!



Na de bevestiging werd door middel van een symbolische handdruk tussen de beide predikanten de dienst "overgedragen" aan Ds. Of-fringa. Hij begon vrijwel onmiddellijk met een moment voor de kin-deren. Hij legde de kinderen op treffende wijze de werking van Het

Licht uit. De kinderen op hun beurt hadden een "Tas vol goede moed" voor de domi-nee meegebracht. Hierin zaten verschillende kado's zoals kleurstiften om onze veelkleurigheid aan te tonen, een licht, een pot met snoepjes en een vriendenboekje met foto's en berichtjes van de Jeugdraad zodat Ds. Of-fringa zich snel kan "inwerken" in de voor ons zo belangrijke Jeugd!



We lazen uit Genesis, over Het Licht en Ds. Offringa sprak mooi over de betekenis van het Licht in ons leven.

Samen met Whisper zongen we als gemeente het lievelingslied van Ds. Offringa : "Ze zit als een vogel". Mooi orgelspel was er van René Barnard en tijdens de collecte liet ook Jacob van Nes prachtig orgelspel horen met de voor hem zo karakteristieke "Loopjes". De collecte die voor Haïti is besteld heeft ruim €1600,- opgebracht.

Na de zegen mocht ik als voorzitter onze nieuwe predikant officieel welkom heten. Daarbij werd uiteraard niet vergeten om u als gemeenteleden allemaal heel hartelijk te danken voor al het extra werk dat u heeft verzet tijdens onze vacante periode. Ook werd onze consulent Ds. Versteeg hartelijk bedankt voor al zijn werk. Hij werd verrast met een dinercheque voor een etentje in het Restaurant Corneille in De Hermitage, samen met zijn vrouw.

Ds. Hendriksen sprak namens het werkverband van PKN predikanten in Ridderkerk, na-mens het Moderamen van de Classis en natuurlijk ook namens de Herv. Gemeente in ons dorp. Ds. Hendriksen somde wat taken op die wellicht op het pad van Ds. Offringa komen... maar eerst laten we hem maar even kennismaken met ons dorp en de taken die daar liggen.

Na de dienst was er een kopje koffie of thee of een heerlijk glas wijn en was er ook de mogelijkheid om kennis te maken met Ds. Offringa.

Na een half uurtje beklom de Cabaretgroep van onze kerk (GOT) het podium om daar door middel van liedjes en sketches onze nieuwe predikant op de hoogte te stellen van alle gebruiken in Rijsoord, de flitspalen op de Rijksstraatweg en het Rijsoordse dialect.

Om ca. 18.20 u. sloten we de deur van de kerk na een fantastische dag!!!

Ellie Lagendijk



Het tweede bakkie koffie mét krijgen we deze maand geserveerd bij Nathan & Ilse, Mauritsweg 59 in Rijsoord! Even napraten over de dienst, een stukje lezen uit het Hour of Power boek en met elkaar de diepte in zonder de gezelligheid uit het oog te verliezen?

Welkom op zondag 21 februari!

Meer informatie via e-mail happyhourofpower@gmail.com!

Bedankje

Hierbij bedanken wij iedereen die aan ons gedacht heeft, in welke vorm dan ook, rondom onze 40 jarige trouwdag.

Nogmaals heel hartelijk dank!

Henk en Stijnie van der Starre

Kerkelijke stand

*Ingekomen van de
Ned. Hervormde kerk in Rijsoord
Mevrouw M.M. Lagendijk- v.Bergen
Rijsoordsestraat 30
2988 XP Rijsoord*

*Ingekomen van de
Gereformeerde kerk in Goor
ds. G.H. Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Rijsoord*

*Verhuisd
familie H. Zwartbol- Belder
van G. Alewijnszstraat 6
naar Mauritsweg 26
2988 AL Rijsoord*

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties en-
zovoorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden
of verhuizing graag een bericht in ver-
band met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen in februari

*14 feb. 1928
De heer J.P. Euser
Langeweg 101
3342 LD Hendrik Ido Ambacht*

*15 feb. 1928
Mevrouw J. Visser-Penning
Schalksedijkje 22
2988 BV Rijsoord*

*15 feb. 1929
Mevrouw T.A.J. v.d. Helm-Visser
Ds. Sl. Visserstraat 14
2988 XC Rijsoord*

*15 feb. 1935
Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen
Rijdoordsestraat 30
2988 XP Rijsoord*

*17 feb. 1934
Mevrouw N. van Putten-Blaak
Mauritsweg 20
2988 AK Rijsoord*

*20 feb. 1934
Mevrouw G. Verveer-Kooijman
Rijksstraatweg 151
2988 BC Rijsoord*

*Van harte gefeliciteerd
en een fijne dag toegewenst!*

Inloopochtend

U bent van harte welkom op de in-
loopochtenden op

18 februari en 4 maart

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur



... voor de koffie zorgen
wij, voor de gezellig-
heid zorgen we met
elkaar!

Tot ziens!

In Memoriam - Mevrouw Antonia Lena de Jong

Op 18 december 2009 overleed in het Dijkzigt-ziekenhuis te Rotterdam Anthonia Lena de Jong, onze lieve tante To. Ze werd 81 jaar.

Tante To is kort ziek geweest, eind oktober was de vraag van de cardioloog aan haar of zij nog geopereerd wilde worden aan haar hartklep. Zij besloot er voor te gaan, wat ook een risico was, maar zij beseftte maar al te goed dat zij zonder operatie ook niet lang meer van het leven zou kunnen genieten. Voordat de operatie uitgevoerd kon worden is tante To opgenomen doordat haar nieren niet naar behoren functioneerden, een spannende tijd brak aan. Gelukkig berichtten de artsen tante To dat zij sterk genoeg was om de operatie te ondergaan en op 10 december 2009 is zij dan ook geopereerd. De operatie zelf leek geslaagd, maar door complicaties is tante To niet meer bij kennis geweest en na nog een week vechten is zij vrijdagmorgen 18 december 2009 overleden.

Wij halen troost uit de woorden die zijzelf gezegd heeft voor de operatie: 'Mocht ik niet meer wakker worden, dan is het goed'. Deze woorden sprak zij uit met vertrouwen op God, dit bleek ook uit de zelfgekozen liederen "Ik zie een poort wijd open staan" en "Eens als de bazuinen klinken."

Tante To haar leven bestond voornamelijk uit werken en zorgen.

Het was fijn om te ervaren dat tante To na het overlijden van haar zussen een grote kring vriendinnen om zich heen verzameld heeft, die haar trouw kwamen bezoeken. Dit zegt niet alleen iets over haar vriendinnen maar ook zeker iets over tante To. Zij hield van gezelligheid, genoot van kleine dingen, stond positief in het leven en wist veel over Rijsoord.

Wij zijn blij dat vooral haar laatste jaren uit genieten van mooie momenten bestond. Velen van u hebben haar deze mooie momenten bezorgd, hiervoor willen wij u dan ook hartelijk danken.

Tante To en wij als familie hebben ons de laatste weken gesterkt gevoeld door uw blijk van medeleven. Onze dank hiervoor.

*Heleen en Cees
A.L. de Jong-Verboom
Gwendolyn en Tjerk, Jens
Joke, Lonneke
Neven en Nichten*

*Ik zie een poort wijd openstaan,
waardoor het licht komt stromen.
Van Jezus' kruis, waar 'k heen mag gaan,
om vrede te bekomen.*

*Genade Gods, zo rijk en vrij,
die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.*



In Memoriam - Nel Bestebreurtje

Na de geboorte van Nel werd duidelijk dat zij het syndroom van Down had. Ze volgde speciaal onderwijs in Rotterdam en ging daarna werken bij DSW in Dordrecht. Toen ze in het productieproces niet meer mee kon, ging ze in 1984 naar de dagbesteding in Papendael. Ze werkte daar met veel plezier in de tuingroep. Omstreeks 1990 ging ze naar Pak-Inn, eerst in Alblasserdam en later in Zwijndrecht. Ook daar had Nel het heel goed naar haar zin. In september vorig jaar was Nel 25 jaar in dienst bij Gemiva. We zijn dankbaar dat we het met z'n allen hebben mogen vieren.

Nel woonde thuis bij pa en moe en dat ging allemaal goed. Pa beschikte over een auto en ze hadden vele vrienden en kennissen waar ze naar toe gingen. Met elkaar bezochten ze trouw de kerkdiensten. Toen pa in 1991 overleed was de situatie thuis niet langer vol te houden. Moe ging naar Reyerheem en Nel naar de Rozenhof in Dordrecht en later naar de Wilgenborgh in Papendrecht. Ze voelde zich daar al snel thuis bij de andere bewoners.

Na haar verhuizing bezocht Nel samen met andere bewoners de kerkdienst bij ICAA, die ze in Dordrecht wekelijks organiseren voor hun vrienden met een verstandelijke beperking. (www.ikaa.nl)

Bij toerbeurt kwam Nel 's zondags bij een van ons. Lekker eten en daarna 's middags een ritje met de auto, want dat deed pa ook altijd. Een bandje er bij met muziek van Abba en dan was Nel helemaal gelukkig.

Een jaar of 5 geleden gaf Nel zelf aan dat ze niet meer ieder weekend naar een van ons wilde. Ze bleef liever thuis, haar thuis in de Wilgenborgh.

Toen al verlangde ze naar meer rust. In de jaren daarna zijn haar activiteiten steeds verder afgenomen. Nel ging het laatste jaar lichamelijk en ook geestelijk achteruit. Half december werd ze met longontsteking naar het ziekenhuis gebracht en die werd haar fataal. Het lichaam was op.

In de vroege ochtend van 18 december is Nel overleden. Ze werd 55 jaar.

We zijn blij en dankbaar voor alles wat ze voor ons betekend heeft.

We weten ons getroost door de zekerheid dat Nel nu in de hemel is.

In onze kerk hebben we een dankdienst voor het leven van Nel gehouden.

Bert v.d. Burgt van ICAA ging voor in deze dienst, waarin hij preekte over Joh. 10 vers 27 en 28.

De familie

*"Mijn schapen luisteren naar mijn stem,
ik ken ze en zij volgen mij.
Ik geef ze eeuwig leven:
ze zullen nooit verloren gaan
en niemand zal ze uit mijn hand roven."*



Solidariteitskas 2009

Na de oproep in het novembernummer van Rijsoord aan 't Woord is er voor de Solidariteitskas 2009 een totaalbedrag ontvangen van €925,- (2007: €845,-; 2008: €805,-). Contant is een bedrag van €30,- ontvangen.

Alle gevers bedankt!

Actie Kerkbalans 2010

In januari heeft, evenals in voorgaande jaren, de actie Kerkbalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enveloppen per 25 januari 2010 kan alvast een korte tussenstand worden gegeven.

Door ca 90 leden is inmiddels een bedrag toegezegd van €39.000,-. Overigens is hiervan een bedrag van €120,- contant ontvangen.

Wij verwachten nog ca 150 enveloppen terug te ontvangen!

Met vriendelijke groet,
Dick de Jong,
Bijdragen-administrateur



Actie Kerkbalans 2010

Geachte broeders en zusters,

Inmiddels is door iedereen de enveloppe van de actie kerkbalans 2010, ook nu weer met het thema: "DE KERK IS VAN BLIJVENDE WAARDE", ontvangen.

Hierbij heeft u ook de verkorte begroting, met toelichting ontvangen. Voor degene onder u die de uitgebreide begroting wensen in te zien bestaat daartoe de gelegenheid in de week van 8 tot 12 februari.

Mede van deze begroting was het beroepen van Ds. H. Offringa een voorwaarde.

Wilt u inzage in de begroting belt u dan om een afspraak te maken met ondergetekende, 0180-431101.

Namens het
College van Kerkrentmeesters
Ton Haeck

Opbrengst collecten

| | | |
|---------|---------------------|---------|
| 6 dec. | Diaconie | €148,62 |
| | Onderhoud | €109,10 |
| | Jeugd | € 39,98 |
| 13 dec. | Missionair werk | €207,50 |
| | Onderhoud | €117,49 |
| | Jeugd | € 46,52 |
| 20 dec. | Landelijk Pastoraat | €152,65 |
| | Onderhoud | € 85,47 |
| | Jeugd | € 37,45 |
| 24 dec. | Project | €467,63 |
| | Zending | €216,32 |
| 25 dec. | Kinderen in de knel | €283,17 |
| | Onderhoud | €117,44 |
| | Jeugd | € 39,62 |
| 27 dec. | Diaconie | €156,35 |
| | Onderhoud | €113,12 |
| | Jeugd | € 36,96 |
| 31 dec. | Kerk | € 97,02 |
| | Onderhoud | € 86,35 |

Zondag 24 januari
opbrengst collecte voor Haiti: € 1650,25

Ontvangen giften College van Diakenen

Van december 2009 t/m 22 januari 2010

| | | |
|----------------------------|-----------------------|----------|
| Dhr K. Klootwijk | Rijsoord aan 't Woord | € 10,00 |
| Mevr. J. Op den Brouw | Kerk | € 50,00 |
| | Solidariteitskas | € 10,00 |
| Mevr. W. Barnard | Kerk | € 10,00 |
| Mevr. G. Noordermeer | Liturgiecommissie | € 10,00 |
| Mevr. P. Euser | Kerk | € 4,00 |
| Mevr. W. Barnard | Elisabeth Bode | € 83,00 |
| Mevr. P. van Nes-vd Griend | Zending | € 11,00 |
| Fam. W. IJsselstein | Zending | € 1,00 |
| Mevr. W. Barnard | Zending | € 1,00 |
| Mevr. N. van Duijn | Zending | € 1,00 |
| Mevr. J. Zijderveld | Giftenpot Zending | € 30,00 |
| Mevr. J. Zijderveld | Kalenders | € 120,00 |
| Mevr. Klootwijk | Elisabeth Bode | € 5,00 |

Namens het College van Diakenen bedanken wij u hartelijk voor deze giften.

Kees Alblas, Penningmeester CvD

7 februari 2010 Collecte Werelddiaconaat

Geloof - Brood - Liefde



Deze collecte wordt u van harte
aanbevolen door de diaconie;
Hier volgt enige informatie over
de bestemming van deze collecte.

In Rwanda vormen zendingsdiaconessen de levendige gemeenschap Abaja Ba Kristo (Dienaressen van Christus). De diaconessen organiseren vele activiteiten waarmee ze de plaatselijke bevolking ondersteunen. Zo hebben ze een naaiatelier, een bakkerij, een zondagschool én een landbouwopleiding. Onder verantwoordelijkheid van de zusters leert een landbouwdeskundige de lokale boeren hoe zij duurzame landbouw kunnen bedrijven en tegelijkertijd hun productie kunnen verhogen. Daarvoor is een modelboerderij gebouwd. Ook coacht de landbouwdeskundige de boeren op hun eigen boerderij. De boeren ontvangen naast landbouwonderwijs ook onderwijs over uiteenlopende thema's als gezondheid (hiv/aids), voeding, milieu, huiselijk geweld, familieplanning en microkrediet. De zendingsdiaconessen willen de opleiding graag voortzetten en vragen daarvoor onze steun.



- noot van de redactie: zie ook www.abaja-ba-kristo.nl -

Kerstpakkettenactie van het IDB in 2009

In het najaar van 2009 deden we in Rijsoord aan het Woord een oproep aan u om mee te doen aan de Kerstpakkettenactie van het IDB (= Interkerkelijk Diaconaal Beraad van Ridderkerk, waar tegenwoordig 19 kerken bij zijn aangesloten). Als diaconie zijn we dankbaar dat daar in ruime mate gehoor aan is gegeven.

Het IDB kreeg van de Stichting Vluchtelingenwerk de adressen door van 35 vluchtelingen (met of zonder gezinnen). Ook de 7 straatkrantverkopers die men in Ridderkerk wekelijks kan tegenkomen, kregen een pakket.

Het gaat het IDB er niet om "een boodschap" te brengen: "Enige doel is te doen blijken dat er in Ridderkerk naar deze mensen wordt omgekeken, dat ze worden ingesloten in onze feestelijke vreugde van de dagen rond de kerst" (citaat uit De Combinatie).

Tijdens de inzameling in onze kerk op zondag 22 november 2009 heeft u met elkaar heel veel levensmiddelen ingeleverd zoals 21 pakken rijst, 8 pakken bloem, 14 pakken pasta, 4 pakken pannenkoekenmix, 10 pakken suiker, 20 pakjes thee, 13 blikken fruit, 17 blikjes vis, 18 stuks chocola, 26 pakken koek etc. etc. Zomaar wat getallen om u een indruk te geven hoe iedereen een klein steentje kan bijdragen, maar wat allemaal bij elkaar opgeteld toch een schitterend resultaat geeft. Ook waren er nog de nodige non-food artikelen. Daarnaast mochten we giften in ontvangst nemen (o.a. van mensen die vergeten waren "in natura" iets mee te nemen).



We konden €150,00 overmaken naar het organiserend comité, zodat nog aanvullende artikelen gekocht konden worden. Naast lekkernijen kreeg men een tas, handdoeken en een cadeaubon. Ook was er de inmiddels bekende handgemaakte kerstkaart van enkele dames uit onze

kerk in het pakket gedaan. Ze waren weer bijzonder mooi en erg origineel.

Door de Irenekerk was ruimte beschikbaar gesteld, waar enkele uren flink is gewerkt om de enorme hoeveelheid producten te verdelen over alle pakketten. Het inpakken gebeurde met zes mensen, terwijl voor het rondbrengen van de kerstpakketten zo'n tien bezorgers zich hadden aangemeld.

*De diaconie wil u graag, namens de ontvangers van de pakketten, hartelijk **BEDANKEN** voor uw bijdragen in welke vorm dan ook.*

Het is een mooie gedachte dat we als gezamenlijke kerken van Ridderkerk iets voor onze naaste medemens hebben kunnen betekenen.

Uw diaconie

Gemeente Groei Groep

Op dinsdag 9 februari zijn we te gast bij Janis van der Linden - Burgemeester van Akenwijk 23 in Hendrik Ido Ambacht.

We behandelen het boekje Kolozssenzen - Met Christus geborgen in God. Deze maand bespreken we hoofdstuk 4.

Wanneer je het leuk vindt om ook eens mee te praten en de diepte in te gaan, ben je van harte welkom!

Bel of mail wel eventjes van te voren, zodat we weten dat je komt.

Tel. 06-46620695 of janisvanderlinden@gmail.com



Avondgebeden in de veertigdagentijd 2010

Ook dit jaar willen we vanuit samenwerkende Ridderkerkse kerken in de 40-dagentijd bijeenkomsten organiseren voor stilte, bezinning en ontmoeting, waarvoor we u van harte willen uitnodigen.



Op de vrijdagavonden zal er elke keer, omringd door nadrukkelijke stiltemomenten en gebeden, een andere kruisweg-icoon van Joris van Ael centraal staan, gecombineerd met een passende Bijbeltekst en een verwerking dat uitkomt bij het thema: 'Wij geloven dat het kan: opstaan voor een betere wereld'.

Elke avond zijn we te gast in een andere kerk, waar een liturg uit die gemeente samen met een voorganger ons voorgaat in stilte, bezinning en verwerking. De vieringen duren circa 30 minuten, waarna u nog even na kunt praten bij de koffie.

De avondgebeden beginnen om 19.00 uur en houden onderstaande volgorde aan.

Vrijdag 26 februari

Opstandingskerk, Rijksstraatweg 97, Rijsoord

ds. M. de Geus

Vrijdag 5 maart

Gereformeerde kerk, Pretoriusstraat 56, Bolnes

ds. J. vd Neut

Vrijdag 12 maart

Irenekerk, Electropark 17-19, Slikkerveer

ds. M. Kwant

Vrijdag 19 maart

Levensbron, J. Luykenstraat 10, Ridderkerk

ds. C. Bartelink-vd Dool

Vrijdag 26 maart

Christus is Koningkerk, Jul. v. Stolberglaan 44, Slikkerveer

ds. G. Olde

Aswoensdag

Voorafgaand aan de deze avondgebeden zijn we op van harte welkom bij de Aswoensdag viering op 17 februari om 19.00 uur in de St. Jorisparochie, Hovystraat 62, waarbij Protestantse inbreng het oecumenische en open karakter zal onderstrepen.

Namens de voorbereidingsgroep,
ds. Marijke Kwant en ds. Gerrold Olde

PCOB

Op woensdag 24 februari houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. Mevrouw T. Groenendijk uit Barendrecht vertelt een en ander over de stichting Ezra, die hulp verleent aan weeskinderen in een tehuis in Tigri Jiu in Roemenië, iedereen van af 50 jaar is van harte welkom en wordt getrakteerd op gratis koffie met koek.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.



Thema 40dagentijdcampagne: Het kan! Sta op voor een betere wereld

Het landelijke thema van de 40dagentijdcampagne in 2010 sluit nauw aan bij het oecumenisch leesrooster. Daarin staan tijdens de Veertigdagentijd de verhalen van Mozes centraal. Onder Gods leiding komt Mozes op voor het volk Israël, dat in Egypte onder het juk van de farao moet leven. Samen komen ze in beweging, samen vinden ze de kracht om een verandering mogelijk te maken. Het thema van de 40dagentijdcampagne sluit bij deze teksten aan: **Het kan! Sta op voor een betere wereld.**

In de 40dagentijd maakt u wellicht ruimte voor bezinning. Sommige mensen vasten in de zes weken voor Pasen, drinken (doordeweeks) geen alcohol of snoepen niet. Anderen kijken minder televisie of nemen meer tijd voor stilte en gebed om ruimte te maken voor God, om stil te staan bij het lijden van Christus en het lijden van mensen nú. Bewuste soberheid betekent solidair willen zijn met mensen die het dagelijks met minder moeten doen. Wij bezinnen ons, denken na over armoede en onrecht in de wereld, veraf en dichtbij. ICCO & Kerk in Actie willen daarom in deze periode zes aansprekende projecten onder de aandacht brengen die draaien om de overtuiging dat het mogelijk is om het verschil te maken tussen kansarm en kansrijk, tussen onrecht en recht, tussen gebrokenheid en heelheid. De diaconie en ZWOE-groep hebben in overleg met elkaar besloten één project centraal te stellen : het kinderproject Irpañani in Bolivia.

Kinderproject : Irpañani in Bolivia



Irpañani betekent 'we zullen begeleiden, aan de hand nemen'. Het is een organisatie uit de Presbyteriaanse kerk in El Alto, een stad vlak boven regeringscentrum La Paz in Bolivia. Victor Huacani is predikant van deze kerk. Hij heeft een kleine gemeente waaraan hij en zijn vrouw Julia Calsaya leiding geven. Naast het werk in de gemeente zijn ze in augustus 2008 gestart met het project voor straatkinderen. Doel van het project is om kinderen uit de buurt die in de basisschoolleeftijd zitten en vaak de hele dag aan zichzelf zijn overgelaten, te ondersteunen en te begeleiden. In eerste instantie

richt Irpañani zich op zaken als huiswerkbegeleiding, gezondheidsvoorlichting en het geven van persoonlijke aandacht. Ze proberen hierbij de rol op te vangen van de ouders die vaak beide werken en lange dagen van huis zijn, soms zelfs zeven dagen per week. Effecten van het project zijn dat de schoolprestaties van de kinderen merkbaar vooruit gaan, dat wordt voorkomen dat kinderen de school verlaten en al op jonge leeftijd op straat belanden, en dat de eigenwaarde van de kinderen en hun respect voor hun eigen cultuur wordt versterkt. Irpañani probeert ook in structurele zin vooruitgang te boeken door in samenwerking met andere (buurt)organisaties de lokale overheidsinstanties tot een beter onderwijsbeleid te stimuleren. Hoewel het project nog maar een jaar loopt zijn de resultaten tot dusver boven verwachting.

Het kan: kinderen de zorg geven die zij verdienen. Sta ook op voor een betere wereld en steun dit project van Kerk in Actie. In de 40dagentijd (vanaf zondag 21 februari a.s.) zal de inmiddels voor u bekende spaardoos weer in het gangpad van de kerk staan en kunt u uw bijdrage daarin doen. Op Palmzondag 28 maart zal de eerste collecte ook voor dit doel zijn, evenals de Avondmaalscollecte op Witte Donderdag 1 april. De Diaconie en ZWOE-groep willen dit kinderproject zéér van harte bij u aanbevelen.

Het kan! Sta op voor een betere wereld

Van de kindernevendienst

Wij staan ook op voor een betere wereld!

Het thema voor de kindernevendienst voor de komende 40-dagentijd is zoals altijd ook nu afgestemd op het thema van diaconie en ZWOE.

Het blad waar we mee werken, "Kind op Zondag", heeft voor deze periode een poster ontworpen waar een aantal afbeeldingen in staan; elke week komt een van de afbeeldingen "aan de beurt", waar we het dan over hebben. We hebben besloten om het thema als zodanig te gaan behandelen maar het dan wel iets meer "eigen" te maken; we hebben onderwerpen gekozen die wat dichterbij ons staan omdat we er in onze kerk al mee te maken hebben. U zult die afbeeldingen tegenkomen op de -zelfgemaakte- poster die op het prikbord zal hangen tijdens de 40-dagentijd. Zo komt Rwanda aan de beurt, waar we immers al jaren uitwisseling hebben met twee gemeentes. Ook Ega Yeni leert u beter kennen... (zie ook verderop in Ra'tW) en kijken we o.a. naar armoede in ons eigen Ridderkerk.



We hebben een paar mensen uit de gemeente uitgenodigd om daarbij mee te helpen, door bijvoorbeeld een keer iets te komen vertellen tijdens de nevendienst. We hopen van harte dat we zo, ouderen en jongeren met elkaar, enthousiast en bewogen te zijn om open te staan voor de nood van anderen en tegelijk stil te staan met onze rijkdom. En dan hoeven we niet meteen te denken aan heel veel geld:

Elke dag worden we wakker in een warm bed...

Hup, er uit! Eerst even plassen, op een schone en hygiënische wc; de verwarming even opschroeven en een bakkie thee of koffie zetten. Wat zal ik op mijn boterhammetje nemen? Kaas, worst, pasta, pindakaas... maar twee boterhammen hoor, anders word ik veel te dik! Eens kijken wat ik aan zal trekken vandaag... nee die niet, die ook niet, nou dan die trui maar. Zo, schone kleren gepakt, nu snel douchen en de dag kan beginnen.

Weet je hoeveel zegeningen je al hebt ontvangen als "de dag kan beginnen"? Tel ze maar eens! Als je dat alles mag doen met een goede gezondheid ben je helemaal een bofferd! Zou je zo'n begin van de dag niet iedereen gunnen? Ook de straatkinderen in Bolivia, Ega Yeni uit Indonesië, de dakloze uit Rotterdam?

Over al deze dingen gaan we praten, nadenken en werken, vanaf 21 februari tot aan Pasen. We hopen regelmatig in de dienst iets hierover te vertellen of te laten zien!

Hartelijke groet vanuit de kindernevendienst!

...en wat je ook gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb je voor mij gedaan



Verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 januari 2010

Uit de tweede brief van Petrus leest onze voorzitter enkele verzen, waarna zij voorgaat in gebed. Daarna volgt een hartelijk **welkom**. De **notulen** van de vorige vergadering worden, na toevoeging van twee woorden die weggevallen waren, goedgekeurd.

Bij de **ingekomen stukken** was o.a. een vraag van het Protestants Landelijk Dienstencentrum of onze kerk aan de Classis een reactie wilde geven op een voorstel tot versoepeling van de verplichtingen rond de ambtswoning van de predikant.

N.a.v. de uitnodigingskaart van de Hofkerk uit Goor voor de afscheidsdienst van Ds. Offringa vertelt de heer B. Sintemaartensdijk, die met nog wat mensen de tocht naar het oosten van het land heeft ondernomen, over een zeer sfeervolle dienst.

Vanuit de diverse **wijken** is er niets bijzonders te melden.

De **intrededienst** is met alle betrokkenen doorgesproken; de liturgie is klaar. Er is géén kindernevendienst die zondagmiddag, maar wél kinderoppas. Na de dienst zal er door enkele mensen nog een vocale bijdrage zijn.

Er worden geen vragen gesteld n.a.v. het verslag van de **diaconievergadering** van 16 november 2009.

N.a.v. de notulen van de vergadering van de **kerkrentmeesters** van 22 december 2009 wordt enige tijd gesproken over het gebruik van de kerktelefoon. Het in stand houden van dit systeem is nogal kostbaar en er zijn nog maar 7 aansluitingen op dit moment.

De pastorie is gerenoveerd; de cv-installatie is nagekeken en zelfs de tuin en de oprit zijn onder handen genomen. Bovendien heeft de werkkamer van ds. Offringa in de Fontein een nieuw laagje verf en behang gekregen en op vloer ligt een nieuw tapijt.

Vanuit de **ZWOE** is er niets nieuws te melden.

Onder het agendapunt **Kerkelijk Overleg Rijsoord** wordt er gesproken over het geringe aantal bezoekers van de gezamenlijke nieuwjaarsdienst op 1 januari jl. We zullen ons als Gereformeerde Kerk beraden of zo'n dienst met inbreng van onze kant in de toekomst nog haalbaar blijft.

Onze **GOT**-ouderling deelt de definitieve versie van het visiestuk uit en draagt elke commissie op de genoemde aandachtspunten onder de loep te nemen.

Dit voorjaar zal de gemeenteadviseur Nico Evers gevraagd worden om een bijeenkomst te leiden over het onderwerp : Het zegenen van levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw. Zeer waarschijnlijk zal dat in de vorm van het groot huisbezoek zijn (medio april). De kerkenraad is met dit onderwerp bezig en moet hierover een besluit nemen, maar wil dat niet doen dan nadat de gemeente goed geïnformeerd is (o.a. door artikelen in Ra'tW) en nadat de gemeente hierover gehoord is.

GOT heeft leesmateriaal ontvangen dat gaat over wat te doen met 'het gat in de kerk (het nagenoeg ontbreken van 20-50 jarigen in de kerk). GOT zal zich hierover bezinnen.

Voortaan komt er 1x per maand iemand van de SWOR naar een inloopochtend.

Er wordt door een gemeentelid een nieuw billboard gemaakt om op straat neer te zetten om zo de aandacht op de inloopochtend te vestigen.

Geen nieuws is er van de **liturgiecommissie**.

De vergadering kan zich vinden in de financiële overzichten van 2007, 2008 en 2009 van de **jeugd**raad .

Het **thuisavondmaal** van 17 januari a.s. wordt geregeld en **Censura Morum** wordt gehouden. Onder het agendapunt **Diversen** komt ter sprake dat onze koster Henk van der Starre a.s. zaterdag 40 jaar getrouwd hoopt te zijn met zijn Stijnie. Er wordt een attentie gebracht namens de kerk.

Van de **Rondvraag** wordt geen gebruik gemaakt.

Mevr. E. Alblas besluit de vergadering met gebed.

Samen zingen in de Breepleinkerk

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een
Koor-en samenzangdienst op zondag 21 februari a.s.

Medewerking verleent

Chr. Gem.Koor Hosanna uit Gouda o.l.v. Carel Schultz

organist Martin Mans

meditatie ds. Arnold Vroomans

De dienst begint om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent. De toegang is vrij!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77 Arriva bus 157

Van harte welkom!

En... wat hebben zij gewonnen???



Het zal u niet ontgaan zijn dat we in december een geweldige
krant hebben gekregen, waarvoor we de redactie en Rie (Pia) Por-
ter en Chris (Janis) Mus nog eens hartelijk bedanken!

Op de achterzijde van de krant vond u de prijspuzzel. Al snel na
de kerst moest de TNT met speciale busjes door Rijsoord rijden
om alle inzendingen te bezorgen bij de puzzelredactie!

Allereerst geven we u hier de juiste antwoorden:

Het aantal abonnees van de Lichtflits dat in de puzzel met achternaam vermeld
stond is: 46

De zin die overbleef na het wegstrepen van alle namen is:

Met de hele gemeente zeggen wij: Hartelijk Welkom dominee Herman Offringa!

Omwille van de bladruimte zullen we de antwoorden van de bonusvraag hier niet
vermelden. ☺

Na vele uren nakijkwerk is het ons gelukt de winnaar van de prijs vast te stellen.

De eerste prijs gaat naar:

***Dhr. Clement Bezemer (sr.) van de Rijksstraatweg. Hij wint
zijn lichaamslengte in rollen king pepermunt, wat in zijn geval
best de moeite is!***



***De familie D. de Jong van de Langeweg verdient de tweede prijs, bestaande uit
collectebonnen ter waarde van 5 euro.***

Een eervolle vermelding gaat naar de familie van der Linden van de Pruiwendijk.
Om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden kunnen we deze familie
helaas geen prijs toekennen.

De winnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen.

U kunt hen feliciteren bij de koffie na elke zondagse dienst!



Met een vriendelijke groet van de puzzelredactie,

fam.B., A.v.d.S., C.v.W.

Van de kerkenraad - Hebben zij uw zegen???

Als vervolg op het artikel in het januari nummer van Rijsoord aan 't Woord willen we nog graag met u van gedachten wisselen over het thema : "Andere levensverbintenissen". De kerkenraad hoopt hier in het voorjaar met u als gemeente over na te denken. Uit het boekje "Hebben zij uw zegen", een uitgave van de PKN, plaatsen we enkele gedeelten die u hopelijk tot nadenken stemmen.

Van oudsher kunnen leden van de kerk hun huwelijk kerkelijk laten inzegenen. Betekent dit nu ook dat twee vrouwen of twee mannen die wettig met elkaar in de echt verbonden zijn voor een huwelijkszegen in aanmerking komen? Bestaat die mogelijkheid eveneens voor paren die hun partnerschap hebben laten registreren? Worden misschien nog andere relatievormen gezegend? En wat zijn de argumenten om dat wel of juist niet te doen?



Het antwoord op deze vragen is niet zo eenvoudig te geven. Het beeld verschilt van kerk tot kerk. Zelfs binnen één en dezelfde kerk kunnen verschillende praktijken naast elkaar voorkomen. Dit laat zien dat de opvattingen nog niet overal uitgekristalliseerd zijn. Discussies zijn nog gaande. Op veel plaatsen echter is het al langer regel geworden dat paren die niet officieel met elkaar getrouwd zijn, hun relatie kunnen laten zegenen. Zo'n zegening heeft voor veel mensen een grote betekenis.

De Remonstrantse Broederschap is het eerste kerkgenootschap dat officieel besloten heeft een verzoek van niet wettig gehuwde paren om een zegen, in te willigen. In 1986 werd het artikel in de kerkorde over het huwelijk vervangen door een paragraaf over levensverbintenissen. "Twee mensen die ten overstaan van de gemeente of haar vertegenwoordigers beloven in liefde en trouw het leven met elkaar te zullen delen, kunnen over hun aldus aangegaan verbond in een kerkdienst de zegenbede laten uitspreken".

In 1995 volgde de synode van de Evangelisch-Lutherse kerk met de verklaring "dat er geen theologische argumenten zijn die pleiten tegen het zegenen van mensen in hun belofte van bestendige vriendschap, trouw en toewijding". De beleidskeuze van de eerder genoemde kerkgenootschappen wordt lang niet door iedereen gedeeld. Critici suggereren dat uitsluitend het "klassieke" huwelijk van een man en een vrouw "Bijbelgetrouw" is, in overeenstemming met de Bijbelse normen en waarden. Die voorstelling van zaken is wat al te simpel. Hoe eenduidig wordt er in de Bijbel over het huwelijk gesproken? Sommige Bijbelteksten spreken elkaar tegen, wat kan wijzen op een zekere ontwikkeling. Het feit dat Abraham met zijn halfzuster getrouwd is, wordt niet geproblematiseerd, terwijl een dergelijke relatie op andere plaatsen in felle bewoordingen wordt veroordeeld. Een ander voorbeeld is Jakob die achtereenvolgens met Lea en Rachel trouwt, terwijl elders nadrukkelijk wordt verboden om twee zusters als vrouw te nemen.

Het huwelijk is een cultuurgebonden institutie en derhalve voortdurend aan geleidelijke veranderingen onderhevig. De kerken zijn zich van deze ontwikkelingen natuurlijk ook wel bewust. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in de kerkorde het huwelijk "een verbond van liefde en trouw" genoemd wordt. Daarmee wordt in drie trefwoorden aangegeven wat de kerken verstaan als het wezen van het huwelijk.

Maar tegelijkertijd wordt erkend dat andere relatievormen eveneens een verbond van liefde en trouw genoemd kunnen worden. Dus dringt de vraag op waarin het verschil dan gelegen is. Concreet kan in de context van de Nederlandse samenleving gevraagd worden waarin het verschil bestaat tussen het huwelijk en een wettelijk geregistreerd partnerschap.

Wanneer partners een zorgverplichting voor elkaar op zich nemen en bij een notaris een samenlevingscontract afsluiten, bestaan er evenmin dermate grote verschillen met het huwelijk dat dit een zegening principieel onmogelijk zou maken.

De (voorheen) Samen op Weg Kerken konden bij het opstellen van hun nieuwe kerkorde voor de verenigde kerk, De Protestantse Kerk in Nederland, niet om het punt van de levensverbintenissen heen. Ook al omdat inmiddels de overheid het huwelijk had opgesteld voor twee mensen van hetzelfde geslacht. De Samen op Weg kerken waren gedwongen kleur te bekennen. Vooral in de Nederlands Hervormde Kerk gaf de kwestie aanleiding tot grote spanningen en moeizame discussies. Kwamen uitsluitend gehuwden in aanmerking voor een zegen, omdat het huwelijk gezien moet worden als een "inzetting Gods" en daarom niet vergeleken kan worden met welke andere relatie dan ook? Is het uitspreken van een zegen over twee homoseksuelen niet regelrecht in strijd met de Bijbel?

Voorstanders van het zegenen van levensverbintenissen betoogden dat het in de eerste plaats gaat om de kwaliteit van een relatie. Juist die zorg heeft de kerk er in het verleden toe bewogen zich sterk te maken voor het huwelijk; het huwelijk bood de beste garanties voor de meest kwetsbaren in de relatie, te weten de vrouw en eventuele kinderen. Het ging de kerk niet om de leefvorm op zich. En wat betreft de Bijbelteksten over homoseksueel gedrag die altijd weer worden aangedragen: gaat het daar werkelijk om een veroordeling van alle homoseksualiteit? Of slaat de kritiek in Bijbelteksten op heel specifieke situaties, die gevonden zijn aan de cultuur waarin de Bijbel is ontstaan? Het bereikte resultaat draagt alle sporen van een compromis. In principe bestaat in de Protestantse Kerk de mogelijkheid levensverbintenissen te zegenen. Het wordt echter aan de kerkenraden overgelaten daarover een beslissing te nemen.



Sinds de invoering van het burgerlijk huwelijk is het de kerk wettelijk verboden een huwelijk te bevestigen (sluiten). De huwelijksluiting was eeuwenlang toevertrouwd aan predikanten van de publieke kerk - de latere Nederlands Hervormde Kerk - en werd algemeen aangeduid als de "bevestiging en inzegening" van het huwelijk. Sinds het begin van de 19^e eeuw blijft de taak van de kerk beperkt tot het zegenen van de gehuwden in een afzonderlijke trouwdienst of tijdens de dienst op zondagmorgen nadát het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand gesloten is. Dat men in het verleden over de inzegening van een huwelijk sprak, houdt verband met het feit dat het begrip inzegenen naast een theologische ook altijd een juridische betekenis heeft. Aan een zegening kan geen maatschappelijke en/of juridische status worden ontleend.

Inmiddels heeft de PKN besloten niet meer te spreken van een huwelijksbevestiging, maar wat betreft het woordgebruik van inzegening is men minder consequent. Men heeft het woord inzegening gehandhaafd, omdat deze terminologie inmiddels algemeen ingeburgerd is. Dit betekent dat volgens de terminologie van de kerkorde een huwelijk tussen man en vrouw **ingezegend** wordt, en dat andere levensverbintenissen worden **gezegend**. De rituelen van het ene en het andere "verbond van liefde en trouw" zijn overal hetzelfde.

Volgende maand gaan we dieper in op
"Wat zegt de Bijbel over zegenen".

Namens de kerkenraad,

Ellie Lagendijk



Post uit Nepal...



Beste allemaal,
Wij danken u allen hartelijk voor het geld dat we hebben gekregen voor onze "nederige" organisatie. We danken u heel hartelijk voor het bedrag van €7.158,34 dat wij ontvingen. Vrijwilligers uit Nederland zijn heel actief en behulpzaam geweest bij de ontwikkeling van onze kinderen die sociaal en economisch beperkt zijn. Onze organisatie EDUC-Nepal zou niet kunnen bestaan zonder de gulheid van de mensen uit uw mooie land.
Het geld zal worden besteed aan de administratie en huishuur want we kunnen ons goede werk niet doen zonder dit en natuurlijk gaan we het geld ook besteden aan het verschaffen van een kwaliteitsopleiding, schrijfbehoeften en snacks voor onze kinderen hier in het centrum. Een andere belangrijke zaak waarover we u willen informeren is dat we een ook vrouwen-lees programma hebben zodat opgeleide moeders beter kunnen zorgen. Een gedeelte van het geld zal ook gaan naar schrijfbehoeften voor het vrouwenprogramma.
We hopen dat het u allen grote persoonlijke voldoening zal geven te weten dat u met deze gift ons geholpen heeft om vele economisch achtergestelde kinderen een nieuwe start te geven in de doelen en dromen van hun leven. We zullen u van tijd tot tijd een verslag sturen.
Nogmaals hartelijk dank voor uw gulheid en steun.

Met warme groeten naar u allen van de leden van EDUC-Nepal.

Bishnu Kumar Ghale, voorzitter

In de voorverkoop van de bazaar

- Keurig tweepersoonsbed 1.40 m x 2 m. met lattenbodems en matrassen. Tevens bijbehorende kledingkast 1.70 m x 2.10 m. met twee deuren waarvan één spiegeldeur. Bed en kast zijn in de kleuren blauw en licht bruin. (Beide gedemonsteerd)
- In zeer goed staat: een moderne bruine wandkast met 3 houten planken en twee glasplaten. Boven twee mat glazen deuren (twee derde deel) en onder twee houten dichte deuren (één derde deel).
- Mooie, zeer goed uitziende blauwe tweezitter (veloursachtige stof)!



Foto's van bovenstaand kunnen worden toegezonden per e-mail.

Interesse? stuur een mail naar: Bazaar-rijsoord@live.nl .

Wilt u spullen kwijt of wilt u juist even rondneuzen tussen de spullen die inmiddels al in de opslag gebracht zijn, dat kan, kom dan zaterdag 27 februari a.s. langs tussen 10.00 en 11.00 uur.

Graag tot ziens!

NBG Bijbelleesrooster Februari + begin maart

| | | |
|----|----|----------------------|
| Ma | 1 | Exodus 1: 1-14 |
| Di | 2 | Exodus 1: 15-22 |
| Wo | 3 | Jeremia 2: 1-13 |
| Do | 4 | Jeremia 2:14-25 |
| Vr | 5 | Jeremia 2: 26-37 |
| Za | 6 | Jeremia 3: 1-11 |
| Zo | 7 | Jeremia 3: 12-18 |
| Ma | 8 | Jeremia 3: 19 - 4: 4 |
| Di | 9 | Jeremia 4: 5-10 |
| Wo | 10 | Jeremia 4: 11-22 |
| Do | 11 | Jeremia 4: 23-31 |
| Vr | 12 | Exodus 2: 1-10 |
| Za | 13 | Exodus 2: 11-22 |
| Zo | 14 | Joël 1: 1-14 |
| Ma | 15 | Joël 1: 15-20 |
| Di | 16 | Joël 2: 1-11 |
| Wo | 17 | Joël 2: 12-17 |
| Do | 18 | Psalm 51: 1-11 |
| Vr | 19 | Psalm 51: 12-21 |
| Za | 20 | Jesaja 6: 1-13 |
| Zo | 21 | Lucas 4: 1-13 |
| Ma | 22 | Lucas 4: 14-30 |
| Di | 23 | Lucas 4: 31-44 |
| Wo | 24 | Exodus 2: 23 - 3: 10 |
| Do | 25 | Exodus 3: 11-22 |
| Vr | 26 | Exodus 4: 1-12 |
| Za | 27 | Exodus 4: 13-23 |
| Zo | 28 | Exodus 4: 24-31 |
| Ma | 1 | Lucas 5: 1-11 |
| Di | 2 | Lucas 5: 12-16 |
| Wo | 3 | Lucas 5: 17-26 |
| Do | 4 | Lucas 5: 27-39 |
| Vr | 5 | Exodus 5: 1-9 |
| Za | 6 | Exodus 5: 10 - 6 : 1 |



Ingezonden gedicht - "Ode aan de koster"

Wie vertrouwd is met de kerken
weet ook wat een koster doet.
Koster zijn is heel hard werken
hij komt ieder tegemoet.

Deuren sluiten, koffie zetten,
openheid naar iedereen.
Steeds alert zijn, goed opletten
en gevoel voor entertain.

Laten wij de kosteren eren
voor hun inzet onbeperkt.
Zichtbaar op de dag des Heren
en daarnaast onopgemerkt.



Geschreven door Ds. Schelling uit Monster
- te zingen op de wijs van
"Hoger dan de blauwe luchten"

Passage C.M.V. -Joke Verweerd-

Op 16 februari hopen
we onze 58e jaarver-
gadering te vieren en
we nodigen u daarvoor
hartelijk uit.

Die avond komt Me-
vrouw Joke Verweerd
voor ons spreken, de be-
kende schrijfster.

Zij is al eens eerder geweest en dat was
een groot succes, we zijn blij dat ze nog
een keer naar Rijsoord komt.

We beginnen met een maaltijd, gasten zijn
welkom vanaf kwart voor 8 in de
Bron.

Het bestuur



Ontmoetingsavond 30plus



Het lijkt al weer even geleden, maar het zit bij ons nog vers in het geheugen: De nieuwjaarsborrel op de zolder van de Fontein afgelopen januari. Wat een gezelligheid!! En wat een vriendelijk gebaar van een anonieme gulle gever om de bezoekers te voorzien van een glas champagne, en van “de Vleesmeester sinds heugenis”, die ons met plezier een warm hapje heeft aangeboden. De bezoekers en wij konden dit zeer waarderen, waarvoor een bedankje uiteraard op z'n plaats is.

We genoten van de bezoekers die met veel plezier de nieuwe pouletafel, welke de soosruimte sinds kort rijker is, in gebruik namen.

Leuk ook, om weer nieuwe gezichten te zien. Gezichten die “ouwe bekenden” van La Pipe zijn en in hun jeugd dezelfde trap menig keer omhoog hebben gelopen om er een gedeelte van hun weekend door te brengen. Fijn om te weten dat er ook mensen kwamen die nog nooit de deur van de Fontein zijn binnen gegaan, maar dit keer de stap ook eens maakten.

Toch misten we er nog een aantal. De mensen die denken dat ze er misschien “te oud” voor zijn. We kunnen u gerust stellen, leeftijd is er niet belangrijk... uw aanwezigheid wel!

We hebben mensen blij gemaakt deze maand, maar helaas ook een aantal mensen teleur moeten stellen. Achter de bar, bij het schenken van een glaasje, ontstond het idee om nu voor eens niet voor de jeugd een kampweek te organiseren, maar met de “oudere garde” er gezamenlijk een (lang)weekend op uit te trekken. De datum werd geprikt, de aanmeldingen stroomden enthousiast binnen.

En we kennen ze inmiddels... de kamphuizen welke te vinden zijn door heel Nederland. Mooie groepsaccommodaties, te kleine accommodaties, wel erg “Back to Basic” huizen, “véél te lange autorit” onderkomens, “we krijgen ruzie slaapzaal”-verblijven of “we hebben de rest van de week geen kaas meer op ons brood” accommodaties. Het werd een aardige puzzel om iets te zoeken naar onze en zo we probeerden in te schatten, ook naar de wensen van de deelnemers.



Want wensen hadden we, en misschien ook wel teveel. Zo vonden we het belangrijk om een onderkomen te zoeken:

- Waarin we allen onder één dak kunnen slapen.
We vinden het namelijk belangrijk, dat we mét elkaar een weekend doorbrengen i.p.v. aparte groepjes. Zo leer je elkaar (waarschijnlijk) nog beter kennen.
- Waar je de mogelijkheid hebt om je even terug te trekken, indien je daar behoefte aan hebt.
Dat kan nodig zijn, als je elkaar beter leert kennen... ;-)
- Waar je de nacht kan doorbrengen in een kamer waar niet meer dan twee bedden staan.
Het is prettig als er ook nog zaken privé kunnen blijven. Het kan lastig worden als je teveel van elkaar gaat weten.

- Waar leuke uitstapjes gemaakt kunnen worden in de omgeving van onze accommodatie.
De auto willen we dat weekend het liefst laten staan.
- Waarin we zuinig met de portemonnee van een ander om kunnen gaan, maar die wel enige luxe en privacy kan bieden.
We hadden ook voor de tenten kunnen kiezen, maar zijn zelf ook niet meer zo lenig om mensen 's morgens van de slaapmatjes te verwijderen, omdat het na een nacht slapen niet meer lukt om zelfstandig en zonder geluid op te staan.

Wat waren we blij, dat we uiteindelijk toch de locatie wisten te vinden waarin alle bovengenoemde punten verwezenlijkt kunnen worden!!

Een accommodatie met: 24 tweepersoonskamers
Recreatieruimte (250 m²)
Een inpandig privé barretje. (De soosavond kunnen we daar dus gewoon doorgang laten geven)
Biljarttafel
Tafeltennistafel
Voetbalspel
Sauna of bubbelbad (voor diegene die teveel stress krijgt tijdens het weekend)
...en de (wilde) herten schijnen daar door de tuin te lopen...



En dit alles in het plaatsje Rouveen (Gemeente Staphorst).

Helaas bleek dit huis al verhuurd te zijn voor de datum die we in eerste instantie voor ogen hadden, maar konden we gelukkig nog wel uitwijken naar het weekend daaropvolgend, namelijk;

Van vrijdag 11 juni tot en met maandag 14 juni

Uiteraard vinden we het spijtig voor de mensen die ook enthousiast waren, maar door ons verschuiven de agenda al hadden ingevuld voor de nieuw geprikte datum. Aan de andere kan zijn er nu ook mensen die de andere datum niet konden, maar nu wel in de gelegenheid zijn om mee te gaan.

Wij gaan er voor, om er een heel leuk weekend van te maken en zijn nu druk op zoek naar leuke uitstapjes en een strakke invulling van dit weekend.

Mocht u denken... laat ik ook eens gek doen, ik wil ook wel mee... bel gerust voor wat meer informatie (tel.: 424528 of tel.: 427081), want er staan nog een aantal bedden leeg.

Wacht dan niet te lang, (een bed)VOL = (een bed)VOL!

Langskomen om polshoogte te nemen tijdens de ontmoetingsavond 30plus van La Pipe kan natuurlijk ook. Wij schenken graag uw glaasje in op:

Vrijdag 12 februari
Vanaf 20.30 uur tot 01.00 uur



Met een vriendelijke groet,
Janneke en Diana



“PEPERMUNTEN”, een kerkelijke verfrissing

Eenmaal per jaar is er in de Gereformeerde Opstandingskerk in Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder karakter.

Een aantal jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van mevrouw Nel de Gelder geld te besteden voor een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij zowel de kerk als cultuur goed tot uitdrukking brengt.

In 2010 is dit een cabaret-programma rond kerk en samenleving onder de naam “Pepermuntten” gepresenteerd door Johan Smedema waarbij vrolijk maar soms ook serieus wordt aangekeken tegen zaken die kerk en samenleving raken.

Johan Smedema wordt op de piano begeleid door Peter Hartman.



Aan het einde van het optreden is er gelegenheid voor het drinken van koffie of thee.

Aangezien ook in de kerkelijke verhoudingen in onze tijd de humor relativerend en bevrijdend kan werken, nodigen wij u van harte uit om de “Pepermuntten” te proeven op zondag 14 februari 2010, aanvang 18.30 uur. Het optreden duurt ongeveer een uur en de toegang is vrij.

De Liturgiecommissie

“Pepermuntten” een cabaret-programma rond kerk en samenleving

Ingezonden - een gedichtje uit de "Oude doos" Ode aan de pepermunt

O pepermunt, de "king" onder de snoepen
wat let me iedere keer opnieuw jouw krachten aan te roepen!
Je laaft mijn mond, verkwikt mijn keel, weet bronnen aan te boren
die uitgeblust zijn, en mijn stem klinkt als herboren!
De frisheid van de smaak doet onberijmde psalmen
met sprankelend geluid door 't kerkgebouw weergalmen.
Zo ben je, pepermunt, reeds lang en zonder kleven
in onze liturgie van zondag ingeweven!
Van jong tot oud, ja, groot en klein, zitten steeds te verlangen
tot dominee met preken aan gaat vangen,
want dan komen de rollen los, uit tassen en uit zakken.
Een vader sist tegen zijn zoon: "Joh, zit niet zo te smakken!"
Je bent, o pepermunt, bij ons niet weg te denken
want zouden wij, zo men dat deed, niet vele mensen krenken?
Wat ook gebeurt, op 't kerkelijk erf, en waar w'ook over kijven:
één ding staat onomstotelijk vast:
DE PEPERMUNT MOET BLIJVEN!



***De viering van Wereldgebedsdag in 2010
vrijdag 5 maart 2010***



***ALLES WAT ADEM HEEFT...
een viering uit Kameroen***

Een wereldgebeurtenis! Want op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond... ieder jaar opnieuw... ongeveer 170 landen doen mee... honderdduizenden voelen zich door gebed verenigd...

Het thema van dit jaar, "Alles wat adem heeft", is uitgewerkt door vrouwen uit Kameroen. Een aantal projecten in Kameroen worden dit jaar ondersteund. Het betreft het opzetten van een lesprogramma over Aids en HIV-preventie in de sloppenwijken van de hoofdstad Yaounde, educatieprojecten onder der allerarmste bevolkingsgroepen, hetv opzetten van een Oecumenisch Zorgcentrum voor gehandicapten in Bafut en een financieringsproject voor schoolboeken en een schoolbusje in Sangmelima, zodat ongeveer 1800 van de armste kinderen ook naar school kunnen gaan en zij daardoor hun toekomstperspectieven kunnen verbeteren.

***In Rijsoord wordt de dienst van Wereldgebedsdag gevierd
in "de Hoeksteen", aanvang 19.45 uur.
U bent van harte uitgenodigd!***

Kaartverkoop COV 'Ridderkerk' voor Oratorium 'ELIAS'

Het 90-jarig bestaan van de Christelijke Oratoriumvereniging (COV) Ridderkerk" wordt gevierd met twee bijzondere uitvoeringen.

Op zaterdag 14 november 2009 heeft het COV-koor een geslaagd Schubertconcert verzorgd met liederen van Franz Schubert.

Op zaterdag **13 februari 2010, aanvang 19.30 uur**, volgt de vertolking van de "ELIAS" van Felix Mendelssohn Bartholdy, waarbij het Ridderkerkse koor begeleid wordt door het Randstedelijk Begeleidingsorkest "Sinfonia". Andere medewerkers zijn de sopranen Ellen Schuring en Cora Peeters, alten Myra Kroese en Jolanda Souman, tenoren Frank Fritschy en Rob van Herwaarden, de bassen Julian Hartman en Marco Vermeulen, Jongenssopraan Ben Weishaupt en organist Hans Cok.

De kaarten voor deze bijzondere kooravond kosten €15,- (tot 16 jaar gratis) incl. koffie of thee in de pauze

De uitvoering is in de Gereformeerde kerk "Levensbron" aan de Jan Luykenstraat 10 in Ridderkerk.

De verkoop van de toegangsbewijzen loopt via de koorleden. Reserveringen en verkoop zijn ook mogelijk bij Wim Vlasblom, tel.: 0180 - 416511 en Leny Strothauer, tel.: 0180 - 432574. Aanvang concert **19.30 uur**. Eventueel resterende toegangsbewijzen worden op de avond zelf bij de deur verkocht vanaf 19.00 uur.

Zie ook onze website: www.covridderkerk.nl

Het Vakantie Bureau Lunteren 2010



Het vakantie bureau organiseert vakantieperiodes in samenwerking met de Interkerkelijke Stichting Vakantiewerk en met Kerk in actie van de P.K.N. Het Vakantie Bureau organiseert vakantieperiodes voor iedereen, ook voor ouderen die op vakantie willen maar dit niet meer zelfstandig kunnen, omdat zij bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of verpleegkundige hulp nodig hebben.

Er zijn vele vrijwilligers die u graag behulpzaam zijn.

Alles wordt in het werk gesteld u een vakantie te bieden die past bij uw mogelijkheden en wensen. Wanneer u dat wilt, kunt u aan vele activiteiten deelnemen.

Jaarlijks genieten ongeveer 2300 gasten van een vakantie in:

- **De Werelt** in Lunteren, data: 1 mei tot 4 september.
- **F. D. Roosevelthuis** in Doorn, data: vanaf 3 april t/m 27 december (niet wekelijks)
Voor precieze data neemt dan contact op met onderstaand adres.
- **F. D. Roosevelthuis (muziekweek)** 13 tot 20 februari.
- **Dennenheuvel** in Ermelo, data: vanaf 15 mei tot 11 september.
- **Hotel Gaasterland** in Rijs (Friesland) van 5 tot 12 juni.

Ook is er een mogelijkheid voor een vaarvakantie met de **Prins Willem Alexander**, van 31 juli tot 6 augustus, van 7 tot 13 augustus en van 14 tot 20 augustus.

Er zijn ook vakanties voor eenoudergezinnen met kinderen van 6 tot 16 jaar. Dit zijn (kampeer) vakanties in kampeercentrum **Hulshorst** van 3 tot 10 juli, 10 tot 17 juli en 17 tot 24 juli. Ook bij de boer in **Halle**.

Als de prijs van de vakantie voor u een probleem is, kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen van de diaconie.

Bent u geen lid van de kerk, kunt u een beroep doen op het Vakantiefonds.

Als u gebruik wilt maken van een dergelijk vakantie, neem dan contact op met onderstaand adres, dan wil ik u graag behulpzaam zijn bij het invullen van de reserveringsformulieren, aanvraag Vakantiefonds en bij eventueel vervoer.



Namens de diaconie,

Wim IJsselstein

Pruimendijk 87

Tel. 0180-421848

Taizé-dienst in de Open Hof



Ieder jaar bezoeken ongeveer 100.000 jongeren het Franse dorpje Taizé, om daar een week deel te nemen aan vieringen en gespreksgroepen bij de broeders van Taizé. De gemeenschap van de broeders - het zijn er ongeveer 100 - is een oecumenische gemeenschap die mensen wil inspireren. De liederen die in de vieringen worden gezongen zijn vaak kort en worden herhaald. Dit maakt dat het eenvoudig is ze mee te zingen, en dat ze een meditatief karakter krijgen.

Op zondag 7 februari 2010 zal in De Open Hof een Taizédienst gehouden worden. Iedereen is van harte welkom, of je nu wilt kennismaken met de stijl van Taizé of eigenlijk al te oud bent om Taizé nog een keer te bezoeken. De dienst begint om 19:30 uur; vanaf 19:15 uur ben je van harte welkom aan de Schildmanstraat 72A te Hendrik-Ido-Ambacht.

PCOB/KBO

Op dinsdag 9 februari houden de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en de Unie Katholieke Bond van Ouderen (KBO) een gezamenlijke bijeenkomst in het Wijkcentrum West, aanvang 14.30 uur.

Ds. P. Schelling uit Monster houdt een inleiding over het onderwerp "Gezondheid en ziekte, waar word je beter van?". Hoe gaan de kerken er mee om, hoe ga jij/u er mee om?

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht**De classis in het nieuws - Taizé aan de Maas**

De Europese jongerenontmoeting 2010, georganiseerd door de oecumenische broedergemeenschap van Taizé vindt plaats in Rotterdam.

De Europese Ontmoeting in Rotterdam duurt van 28 december 2010 tot en met 1 januari 2011. De gemeenschap van Taizé beantwoordt hiermee de gezamenlijke uitnodiging van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland en de Bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland. De ontmoeting vindt plaats in de Ahoy-hallen en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam.



De Europese Ontmoetingen worden telkens in een andere grote stad georganiseerd. Aan de bijeenkomsten nemen doorgaans zo'n 25.000 tot 30.000 jongeren deel. Eind 2009 was dat in Poznan, in Polen. Ruim 200 Nederlandse jongeren waren hierbij aanwezig. Doel is jongeren uit Oost- en West-Europa bij elkaar te brengen.

Ds. Plaisier, scribe van de Protestantse Kerk in Nederland, wees op de betekenis voor gemeenten en parochies in Nederland: "De ontmoeting zal een belangrijke impuls betekenen voor de opbouw van de plaatselijke kerken: vooraf, tijdens en na afloop van deze gebeurtenis." De Jeugdorganisatie van de PKN (JOP) is betrokken bij de organisatie. Van harte worden de gemeenten in de PKN-classes rondom Rotterdam uitgenodigd jongeren uit te nodigen om gast te zijn in de plaatselijke kerk. 's Morgen kunnen zij dan kennis maken met de gastkerk en 's middags en 's avonds ze in de Ahoy-hallen. Maar ook rond de organisatie zijn veel vrijwilligers nodig, want er is maar een klein budget.

Taizé is een internationale, oecumenische broederschap die in 1940 is gesticht door Roger Schutz in Frankrijk. Het is geen beweging, geen kerk of organisatie. De jongeren worden gestimuleerd om in hun eigen kerk actief te zijn. Het doel van Taizé is steeds te ontdekken wat geloof is. Taizé is de naam van het kleine dorp in Bourgondië waar de gemeenschap zich heeft gevestigd. De gemeenschap richt zich in het bijzonder op jongeren. Jaarlijks trekken ruim 100.000 jongeren naar Frankrijk om een week in Taizé te verblijven.



Meer informatie over Taizé kunt u vinden op: www.taize.fr en over het initiatief in Nederland op: www.taizeinederland.nl

Over hoe het zit met de betrokkenheid van de Protestantse Kerk in Nederland weet Joost Schelling, medewerker JOP alles. Zijn e-mailadres is: j.schelling@jop.nl

In de loop van het jaar zult u regelmatig hierover meer informatie ontvangen.

Riet Smid
scribe protestantse classis Dordrecht
telefoon 078 681 35 39



Vanuit de jeugdraad

Hallo Allemaal,

Ik vind het leuk om iets te vertellen over "ons" (World Vision) sponsorkind, die we naar aanleiding van een concert van Rob Favier op 16-11-2008 sponsoren. Het is een meisje en ze heet Ega Yeni Ngetje, geboren op 01-06-1999 te Indonesië.

Ega Yeni woont met haar ouders op het platteland.

Haar ouders zijn kleine zelfstandige ondernemers, maar hun gezamenlijke inkomsten zijn nauwelijks genoeg om in het levensonderhoud van het gezin te voorzien.

Sponsoring is een belangrijke, structurele bijdrage om Ega Yeni en haar familie te helpen. World Vision's werkwijze is erop gericht om de familie zelfstandig te laten zijn.



Het Project

Het Noord Halmahera programma ligt in het oosten van Indonesië op het eiland Halmahera. De mensen leven er vooral van landbouw (kokosproducten) en visserij, maar er zijn door de geïsoleerde ligging van de dorpen weinig basisvoorzieningen.

De speerpunten van het in 2007 gestarte programma zijn verbetering van onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling.

Indonesië in vogelvlucht

Indonesië is vijftig keer groter dan Nederland en bestaat uit 17.000 eilanden, waarvan er 5.000 bewoond zijn. Het land heeft vulkanische gebergtes, tropische wouden, koraalriffen, mangrovebossen en witte stranden. Indonesië heeft vaak te maken met natuurrampen zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen of overstromingen. Het werd bijvoorbeeld zwaar getroffen door de tsunami in 2004.

Indonesië was lang een kolonie van Nederland. In de Tweede Wereldoorlog bezette Japan veel eilanden. Sinds de onafhankelijkheid in 1945 zochten de verschillende leiders van Indonesië elk een eigen weg in het besturen van het land, wat soms spanningen gaf. De situatie is heden ten dage op de meeste plaatsen weer normaal. Momenteel profiteert een toenemend aantal mensen van de groeiende economie, maar Indonesië is nog steeds ontwikkelingsland. De grootste uitdagingen zijn; de armoede bestrijden, voorkomen van terrorisme en extremisme, handhaven van democratische waarden, hervormingen in de financiële sector, tegengaan van corruptie en het bewaken van mensenrechten.

Landbouw, visserij en handel zijn de traditionele inkomensbronnen. Ruim de helft van de mensen is boer of arbeider op een plantage (rijst, rubber, koffie, kruiden, palmolie, bananen en cassave) Anderen werken in fabrieken, waar ze onder moeilijke omstandigheden werken voor een mager loon.

De kwaliteit van het onderwijs is laag, waardoor scholing geen prioriteit is voor ouders. Scholen voor vervolgonderwijs op het platteland liggen vaak niet op loopafstand en hebben weinig personeel. Veel families hebben geen schoon water en maar de helft heeft goede sanitaire voorzieningen. De gezondheid van mensen is beter dan vroeger; maar er zijn nog veel ziektes die te maken hebben met armoede, zoals malaria, diaree en tuberculose.

We hopen dat we door onze bijdrage Ega Yeni en haar gezin meer kansen hebben op goede scholing en een goede gezondheid!

U zult tijdens het project van de kindernevendienst in de 40-dagentijd meer horen over Ega Yeni!

Hartelijke Groet namens de jeugdraad,

Marianne v.d. Starre

Aan alle kinderen van groep 4 tot en met 8

Het is nog wel winter maar wij denken al aan de zomervakantie en dan vooral aan de eerste week van de zomervakantie. Want dan...

GAAN WE OP KAMP!!!

Dit jaar is de kampweek van 3 juli 2010 tot en met 10 juli 2010.

Zoals al vele jaren gaan we ook dit jaar weer naar de Loonse en Drunense Duinen. De oudere kinderen die al eerder met ons zijn mee geweest weten zich vast nog wel een aantal spannende gebeurtenissen te herinneren. Maar als je nog nooit bent mee geweest, moet je dat dit jaar zeker doen.

De prijs bedraagt €90,- per kind en het inschrijfformulier krijgen jullie via jullie clubleiding. Ook komt het inschrijfformulier in het volgende nummer van Rijsoord aan 't Woord.

Heb je nog vragen? Dan kan je altijd even bellen met Mirjam op den Brouw-Bestebreurtje, telefoonnummer (0180) 46 48 41 of Arjan de Koning, telefoonnummer (06)53 64 36 68. Liefst na 18.00 uur.



Wil je ook meepraten over deze grandioze kampweek en wil je zelf ook weleens verdwalen tijdens een speurtocht, zwemmen in een echt ven, strafcorvee krijgen als je hebt overgelopen en huiveren bij een spookverhaal, ga dan mee op kamp.

De kampleiding

Tienerviering

Op zondag 7 februari gaan we 'een kijkje nemen bij de burens'. Met alle tieners die het leuk vinden, verzamelen we om 09.30 uur op het plein voor onze kerk, om vervolgens naar de Hervormde Kerk te wandelen. Daar nemen we deel aan de Nevendienst Plus; de tienerviering van de Hervormde Kerk zeg maar. We doen dit gewoon voor één keer, om eens te kijken hoe de viering daar beleefd wordt! De tieners van de Hervormde Kerk komen in de loop van het jaar ook een keer bij ons kijken.

Wat? : Uitstapje naar Nevendienst Plus in de Hervormde Kerk
Datum : 7 februari
Aanvang : 09.30 uur, verzamelen op het plein voor de kerk

Daarna hebben we natuurlijk weer een 'eigen' tienerviering, en wel op zondag 21 februari. Met Valentijnsdag nog vers in het geheugen praten we dan rond het thema 'Liefde voor het leven'.

Tienerviering : Zondag 17 januari 2010
Onderwerp : Liefde voor het leven
Aanvang : 9.30 uur, direct in de soosruimte
Afsluiting : In de kerk dus ongeveer 10.30 uur





- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht
concern, gespecialiseerd in oplossingen
voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt
door een goede prijs-kwaliteit-verhouding
en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten:
inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval
om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl