

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten . . . . .	2
Huwelijksaankondiging; HhoP; Benefietconcert 19 juni . . . . .	3
Uit de gemeente; Bij de diensten . . . . .	4
Na Pinksteren - Ds. Offringa . . . . .	5
Mei; Spreekuur Ds. Offringa . . . . .	6
Bedankje; Jaar & Wijkboekje; Kerk. Bureau; Inloopochtenden . . . . .	7
Kerkenraadverslag 29 april . . . . .	8,9
Musical Mozes . . . . .	9
Voetbal kijken met la Pipe . . . . .	10
Verjaardagen 75+; NBG Bijbelleesrooster . . . . .	11
Eetcafé De Fontein . . . . .	12
IWGOS- Godsdienstonderwijs op openbare scholen . . . . .	13
Openluchtdienst op het Koningsplein; Opbrengst collecten . . . . .	14
La Pipe 30+; Giften C.v.K. en C.v. D. . . . .	15
Oikokrediet . . . . .	16
Taizé aan de Maas . . . . .	17
Diaconie - Avondmaalscollecte 6 juni . . . . .	18
Bazaar 2010 . . . . .	19
Jeugdraad; Ontbijt kindernevendienst . . . . .	20
Tienerviering; Jeugddienst in de Levensbron . . . . .	21
Persbericht van de Classis . . . . .	22,23,24
Parijs Plus . . . . .	25
Zangdiensten Breepleinkerker en Open Hofkerker . . . . .	26
Prikbord . . . . .	27

**Vakantie-editie Rijsoord aan 't Woord**

Wij maken u er graag op attent dat de volgende Ra'tW voor de maanden juli en augustus is. Houdt u er rekening mee dat als u kopij in wilt leveren voor augustus, het dus ook uiterlijk 24 juni ingeleverd moet worden.

De redactie

**Stencilen: 28 juni**

Jan Monteban  
en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 1 juli  
om 13:00 uur

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maanden juli en augustus met vermelding van afzender:

**uiterlijk 24 juni bij:**

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruimendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : [rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com](mailto:rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com)

Info : [www.opstandingskerkrijsoord.nl](http://www.opstandingskerkrijsoord.nl)

## **Erediensten**

### **Zondag 6 juni**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong  
Kinderoppas : Elisa van Bruggen en Marian de Vree  
Chauffeurs : P. Bezemer en N.H. Baars  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen

### **Zondag 13 juni**

vanaf 09.10 uur worden Opwekkingsliederen gezongen

09.30 uur : Ds. C. Versteeg uit Bolnes  
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer  
Kinderoppas : Mariëlle en Liane Janssen  
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. Monteban  
Koster : Ton Haeck  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen

### **Zondag 20 juni**

vanaf 09.00 uur ontbijt van de kindernevendienst in de Fontein

#### **Tevens tienerviering**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Kinderoppas : geen i.v.m. ontbijt (zie pag. 20)  
Chauffeurs : D.W. Alblas en C.A. Alblas  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat  
2e Onderhoud gebouwen

### **Zondag 27 juni**

09.30 uur : Ds. E. Barendrecht-van Rietschoten uit Zwijndrecht  
Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenpoorte  
Chauffeurs : A.C. Alblas en C. IJsselstein  
Koster : Joop van Wingerden  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen

### **Zondag 4 juli**

09.30 uur : Ds. A. van de Beld uit Krabbendijke  
Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer  
Chauffeurs : C.J. op den Brouw en P. van Oorscot  
Collecte : 1e ½ Kerk, ½ Kerk van Parijs  
2e Onderhoud gebouwen

## Uitnodiging

Na jaren samenwonen willen we onze liefde in Gods nabijheid met een huwelijk bekronen!

Nathan van Wingerden

en

Ilse van Aalst  
trouwen

op vrijdag 11 juni 2010 om 14.30 u.  
in de Opstandingskerk te Rijsoord

Na de dienst is er gelegenheid tot feliciteren met koffie en gebak tot 17.00 uur

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen

*Groeten, Nathan en Ilse*



De familie Noordermeer stelt deze maand met plezier de deuren van de Nunnikhof open voor het kopje koffie na de kerk, en wel op 6 juni.

**Wanneer?** Zondag 6 juni  
**Te gast bij?** Hadde en Gonnie  
Noordermeer  
**Waar?** Rijksstraatweg 9

### **Benefietconcert in de Opstandingskerk**

Zaterdag 19 juni a.s. is er in onze kerk een benefietconcert t.b.v. het Palmolie-project in Umumelike Village - Nigeria.  
*Zie ook: [www.livingwaterlink.nl](http://www.livingwaterlink.nl)*

Nog steeds doen vrouwen de winning van palmolie handmatig. Het is de wens van de Stichting gelden bijeen te brengen om een machine aan te schaffen voor het persen van de palmvruchten. Zes vrouwen gaan dit project leiden om zo hun inkomen en dat van anderen te verbeteren.

*Medewerking aan het Benefietconcert wordt verleend door:*

- De Ridderkerkse kinder- en jeugd-koren o.l.v. Jennifer v.d. Hoek
- Gospel groep Joyful Singers
- Chinese dansgroep Dream

Het concert vindt plaats in de Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 te Rijsoord; aanvang 19.30 uur  
Vrij entree met een collecte voor het voornoemde doel.

***Van harte aanbevolen!***

## ***Uit de gemeente***

In de afgelopen maand belandden verschillende mensen uit onze gemeente in het ziekenhuis, soms voor een korte opname, soms voor een onderzoek. Dat is altijd spannend. Ik heb de indruk dat de gezondheidszorg in ons land gelukkig vrijwel altijd dichtbij en van goede kwaliteit is. Toch moeten we altijd waakzaam blijven op het welzijn van onszelf en van anderen. Pastorale aandacht hoort daar ook bij. In de kerk noemen wij de namen van onze zieken. Ook vindt u daar de namen en adressen van hen die langdurig elders verzorgd worden. Zij waarderen het als u eens kaartje stuurt. Wensen wij onze zieken en herstellenden van harte moed en vertrouwen toe.



### ***Huwelijk***

Nathan van Wingerden en Ilse van Aalst gaan trouwen op vrijdag 11 juni aanstaande. Zij willen hun liefde in Gods nabijheid bekronen en vragen die dag een zegen over hun leven samen.

De trouwdienst vindt plaats in de Opstandingskerk te Rijsoord en begint om 14.30 uur. Na de dienst is er gelegenheid tot feliciteren, met koffie en gebak, tot 17.00 uur. Het adres van Ilse en Nathan is: Mauritsweg 59, 2988 AG Rijsoord. Wij wensen het bruidspaar een fijne dag toe, met familie en met vrienden!

### ***Koninklijk onderscheiden***



Eén van onze gemeenteleden werd dit jaar koninklijk onderscheiden. Het is mevrouw T. Los-Luthart, Vlasstraat 11.

Op donderdag 29 april werd zij Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg haar lintje opgespeld voor haar vrijwilligerswerk voor de EHBO-vereniging Ridderkerk-Rijsoord, de gymnastiekvereniging, de Soos voor Ouderen, en het museum Johannes Post. Met een hartelijke gelukwens!

## ***Bij de diensten***

Op zondag 13 juni gaat ds. C. Versteeg uit Bolnes voor. Velen zullen hem kennen, want hij was onze consulent in tijden dat de Opstandingskerk een vacature voor predikant had.

Op zondag 20 juni zal er een bijzondere dienst zijn. Het is een zogenoemde 'leerdienst' die in het teken staat van onze overwegingen om in onze gemeente ruimte te bieden de zegening van alternatieve levensverbintenissen. Over dit thema kon u al één en ander lezen in *Rijsoord aan 't woord*. Ook was er op zondag 11 april jl. een goed bezochte bezinningsmiddag. De dienst van zondagmorgen 20 juni ga ik samen met enkele kerkenraadsleden voorbereiden.

Mw. E. Barendrecht-van Rietschoten uit Zwijndrecht gaat voor op zondag 27 juni.

Ds. A. van de Beld uit Krabbendijke is onze voorganger op zondag 4 juli aanstaande. Hij is één van onze oud-predikanten, en het is altijd fijn om elkaar weer te zien.

Op zondag 11 juli doe ik mijn laatste dienst vóór mijn zomervakantie.

Wensen wij elkaar goede aandacht en fijne zomertijd toe!

ds. G.H. Offringa

## Na Pinksteren

Tijdens de Pinksterdienst droeg Ali van Nes enkele gedichten voor, terwijl haar broer Jacob op het orgel een passende melodie speelde. Vooraf besloten we om de teksten van de gedichten niet in de liturgie af te drukken. Het geloof is immers uit het gehoor. We willen de teksten wel graag via dit kerkblad aan u en jou doorgeven. Ter inspiratie!



### *Als de wind die waait met vlagen*

Als de wind die waait met vlagen,  
zo verrassend waait de Geest,  
soms een storm, met donderslagen,  
soms een stem: Wees niet bevreesd!  
Soms een vlam, een vonk van boven,  
soms een haard die laait van vuur,  
soms een lamp die uit kan doven,  
soms een glans van korte duur.

Soms een wolk die gul wil geven  
schaduw op geblakerd land,  
soms een zon die, hoogverheven,  
zindert op het mulle zand;  
bron van lachend, levend water,  
bedding, beek, rivier, fontein,  
stroom van heil - maar even later  
opgedroogd en weer woestijn.

Als een woord dat weg wil wijzen,  
richting geeft en ruimte biedt,  
als een brood, een vaste spijs,  
soms, soms éven - soms ook niet.  
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,  
alles vergeefs geweest  
totdat weer in lichterlaaie  
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest!

uit "Al ga ik door het donker"  
van André F. Troost



### *Het lied van de steppe* (van Huub Oosterhuis)

De steppe zal bloeien  
de steppe zal lachen en juichen.  
De rotsen die staan vanaf de  
dagen der schepping  
staan vol water, maar dicht  
de rotsen gaan open.

Het water zal stromen  
het water zal tintelend, stralen,  
dorstigen komen en drinken.  
De steppe zal drinken,  
de steppe zal bloeien,  
de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren  
zij keren met blinkende schoven.  
Die gingen in rouw tot aan de  
einden der aarde  
één voor één, en voorgoed,  
die keren in stoeten.

Als beken vol water  
als beken vol toesnellend water  
schietend omlaag van de bergen.  
Met lachen en juichen  
die zaaiden in tranen  
die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven  
de dode zal horen: nu leven.  
Ten einde gegaan  
en onder stenen bedolven  
dode, dode, sta op,  
het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken  
een stem zal ons roepen: Ik open  
hemel en aarde en afgrond.  
En wij zullen horen  
en wij zullen opstaan  
en lachen en juichen en leven.

## Mei



“Een nieuwe lente en een nieuw geluid”: Met deze bekende eerste regel van het lange gedicht *Mei* van Herman Gorter wil ik terugkijken op een alweer voorbijge maand. Voor mij zijn de tuin en de vogels aan de Vlasstraat inderdaad een nieuwe belevenis. Een paar-tje pimpelmezen bewoonde enkele weken het nestkastje, en op de zaterdag vóór Pinksteren vlogen zeker vijf jonge vogeltjes uit. Ook zie ik de kraaien en kauwtjes door de lucht zeilen. Aan de meeuwen, soms een sterntje, merk ik dat ik in een waterrijk gebied

woon. Vanuit de pastorie mag ik het veelbelovende begin van het Rijsoordse buitenleven meemaken, en dat allemaal dichtbij. Op Koninginnedag speurden de kinderen door het dorp, zij lieten zich niet door de regen weerhouden. 's Middags was het beter weer, en ik schreef me in als lid van de Oranjevereniging. Terloops kreeg ik de uitnodiging om eens naar een wedstrijd van VV Rijsoord te komen kijken. De voetbalvel-den ligt immers tegenover de pastorie. Op 1 mei wonnen de ‘Kraaien’ en promoveerde het eerste team naar de hoofdklasse. Rondom de herdenking van 4 mei bezon ik mij op de oorlogservaringen in de regio. Ik denk aan de capitulatie in het oude schoolgebouw van Rijsoord; verzetsstrijder Johannes Post heeft hier in de buurt rondgefietst; ik las de herinneringen van Gerhard Durlacher in zijn bundel *Godvergeten tijd*, ook over het bombardement op nabije Rotterdam. We hebben alle reden om onze vrijheid te vieren. Sportmensen doen dit op hun eigen en intensieve manier. Zo heeft Rijsoord zijn eigen wielerronde. Dat was een mooie middag! Na alle indrukken hierboven



zult u misschien zeggen: en waar blijft de kerk? De vlag hangt uit en deur staat elke zondag open. Samen zoeken we naar nieuwe ontmoetingen en verkennen onze grenzen. De maand juni ligt voor ons. In geloof mogen wij zeggen dat er onder de zegen van de goede God veel is om naar uit te zien!

Met hartelijke groet, ds. Herman Offringa

## Spreekuur Ds. H. Offringa

Wilt u mij persoonlijk spreken, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bellen tussen 8.30-9.00 uur en tussen 19.00-19.30 uur.

Garanderen kan ik het niet, maar u maakt dan de meeste kans me thuis te treffen.

In andere gevallen neemt mijn antwoordapparaat de berichten op.

Daarnaast kunt u altijd een briefje schrijven, met pen en papier, of per e-mail.



ds. Herman Offringa  
Vlasstraat 24  
2988 XR Ridderkerk  
T (0180) 397773  
E g.h.offringa@planet.nl.



### **Bedankje**

*Bas en Teunie Los  
willen graag iedereen bedanken  
voor alle lieve en  
hartverwarmende kaarten,  
brieven en cadeaus en  
voor al die prachtige boeketten,  
fruitmand, levensmiddelen-  
mand en cadeaubonnen  
die wij hebben gekregen voor  
ons 50-jarig huwelijk.*

**HARTELIJK DANK!**

*Vlasstraat 11 - Rijsoord*



### **Inloopochtend**

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op  
**3 juni en 17 juni**

Waar?  
Hoe laat?

In de Fontein  
Vanaf 10.00 uur



... voor de koffie zor-  
gen wij, voor de gezell-  
igheid zorgen we met  
elkaar!

Tot ziens!

### **Jaarboekje 2010/2011**

We willen weer een nieuw jaarboekje  
gaan maken, en daarom vragen we u  
veranderingen aan ons door te geven.  
En wilt u daar a.u.b. niet te lang mee  
wachten?

Ton Haeck  
[ton.haeck@hetnet.nl](mailto:ton.haeck@hetnet.nl)

Riet van Gameren  
[wim.en.riet@12move.nl](mailto:wim.en.riet@12move.nl) of tel. 421436

Bedankt voor uw medewerking!



### **Wijkboekjes**

Ook dit jaar wil ik de wijkboekjes weer  
bijwerken.  
Daarom de vraag aan **ouderlingen, dia-  
kenen en pastoraal medewerkers** om  
uw boekje op zondag 4 of 11 juli mee  
naar de kerk te brengen, ik kan er dan  
mee aan de slag en u krijgt het daarna  
zo snel mogelijk weer terug.

Riet van Gameren

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzo-  
voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer  
Oranjestraat 2a  
2991 CL Barendrecht  
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of  
verhuizing graag een bericht in verband  
met de kerkelijke administratie.

## **Verslag van de kerkenraadsvergadering van 29 april 2010**



Ellie Lagendijk opent de vergadering met het lezen van de Bergrede uit Matteüs 4, waarna zij in een gebed Gods nabijheid vraagt in deze vergadering.

De **notulen** van de vorige vergadering (22 maart 2010) worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Er is een **ingekomen brief** van de Oranjevereniging met het verzoek of de kerk op 4 mei a.s. een krans wil leggen tijdens de dodenherdenking op het schoolplein van de Klimop. Hierna kregen we een verzoek van de Hervormde Kerk om dit gezamenlijk te doen. Een uitstekend idee: namens beide kerken zullen de predikanten samen een krans leggen.

Verder een brief met de notulen van een vergadering van het IWGOS (Interkerkelijk Werkverband voor Godsdienstonderwijs op Openbare Scholen). Er moet een opvolger gezocht worden voor iemand die namens onze kerk zitting heeft in dit werkverband. Vanuit de 3 **wijken** worden wat berichten doorgegeven. Zo kwam er een voorstel om alle pastorale medewerkers eenmalig (aan het begin van het seizoen) bij elkaar te laten komen om vanuit Bijbels oogpunt gesterkt/bemoedigd te worden om daarna aan het nieuwe bezoekseizoen te kunnen beginnen. Vanuit een ander wijkteam kwam de suggestie de plastic bekertjes van met name de koffie en het avondmaal apart in te zamelen. Dit wijkteam mag dit gaan verzorgen. Hoe dat praktisch in zijn werk zal gaan moet dit wijkteam nog bespreken.

Ds. Offringa doet verslag van zijn bezigheden. Gelukkig is er nu eindelijk internet in zijn werkkamer in de Fontein.

Onlangs zijn enkele Hervormde tieners te gast geweest op onze tienerviering, nadat onze tieners al eens over de brug een kijkje waren gaan nemen. Het **groothuisbezoek** van 11 april jl. is goed verlopen. De opkomst was groot en de sfeer was goed. Verschillende mensen bleken niet helemaal op de hoogte te zijn van de verschillen tussen de 3 soorten levensverbintenissen (het huwelijk, het geregistreerd partnerschap en het samenlevingscontract). De voorzitter zal in de volgende Rijsoord aan het Woord hier nog wat over schrijven. In de kerkdienst van 20 juni a.s., die de vorm van een 'leerdienst' zal krijgen, zal ds. Offringa aan dit onderwerp aandacht besteden.

Het opnieuw ingevoerde **pastorale halfuur** wordt deze keer verzorgd door Marrie de Koning en heeft als thema "Werken als vrijwilliger". Algemene conclusie is: werken als vrijwilliger verrijkt je leven!

De komende **vacatures in de kerkenraad** worden weer onder de loep genomen. We zijn er nog niet uit; opnieuw zullen er mensen benaderd worden. Gelukkig wordt er ook een positief bericht gemeld.

Het **College van Kerkrentmeesters** meldt dat er op 19 juni a.s. een concert in onze kerk wordt gegeven ten bate van het project The Living Waterlink, waarbij de koren van Jennifer van der Hoek en een gospelkoor zullen optreden. Op 11 september is het monumentendag met daarbij het verzoek of Jan Peter Teeuw in onze kerk dan het orgel mag bespelen. Het nieuwe kerktelefoonsysteem Lucas 2 is bij de luisteraars geïnstalleerd en (wat het belangrijkste is) het werkt. Op 1 juni a.s. wordt de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden, waar geëvalueerd zal worden over de diverse werkzaamheden.



Vanuit de **ZWOE**, het **GOT**, het **KOR** en de **jeugdraad** is geen nieuws te melden.

Ook de **liturgiecommissie** heeft nog niet vergaderd, maar wel wordt gemeld dat het preekrooster voor 2011 helemaal is ingevuld.

Het verslag van de laatstgehouden **diaconievergadering** geeft geen aanleiding tot vragen.

Onder het agendapunt **Diversen** wordt een ingekomen brief besproken waarin wordt voorgesteld zgn. leden op afstand (leden buiten Rijsoord) uit te nodigen voor een bijeenkomst om de banden met de Rijsoordse kerk aan te halen. De kerkenraad meent dat er geen draagvlak is dit te organiseren.

Er is een gesprek geweest met Simon de Haan over de Taizé-bijeenkomst van 28 december dit jaar tot 1 januari 2011. Er worden gastgezinnen gezocht. We moeten proberen de jeugd (18-30 jaar) hierbij te betrekken. In Rijsoord aan het Woord zal hierover nog een artikel worden gepubliceerd.

Tijdens de **Rondvraag** wordt voorgesteld namens onze kerk een felicitatiekaart te sturen naar ds. Gerrold Olde en ds. Joke van der Neut die deze maand 25 jaar getrouwd zijn. Dat zal de scriba doen.

Verder wordt melding gemaakt van het feit dat ons gemeentelid mevrouw T. Los-Luthart een Koninklijke onderscheiding heeft ontvangen.

Aan het eind van deze vergadering dankt Elselien van Gameren met ons.

- verslag Wilma Barnard -



## Mozes! Mozes! Mozes! Mozes!

Een enthousiaste spelersgroep en band zijn hard aan het oefenen om in november (12 en 13) een schitterende musical te laten zien.

De teksten van de spelers, die erbij een groot aantal al aardig in zit, komen zodoende steeds meer tot leven.

Het volk (koor) doet z'n uiterste best om de mooie (maar soms lastige) liederen onder de knie te krijgen. Maar ook dat zien we steeds beter en beter worden.

De groep bestaat op dit moment uit 38 personen die heel trouw de repetitieavonden bezoeken.

Ook de band (7 personen) is goed bezig om zich de muziek eigen te maken.

Nu oefenen spelersgroep en band nog apart, maar na de zomervakantie gaan we dat samen doen op de vrijdagavond.

Koorleden zijn er nooit genoeg, mocht je nog aan willen sluiten dan kan het nu nog!

Hoe meer zielen hoe meer ...? Juist! en daar gaat het om, jong en wat ouder zijn samen enthousiast aan het oefenen!



Misschien tot ziens op maandag of vrijdag?

En anders toch zeker op 12 en/of 13 november??

*De musical-voorbereidingsgroep*

# PIPE PRAAT

Het is weer bijna zover... ons Nederlands Elftal maakt zich weer op voor een reeks spannende wedstrijden waarbij heel Nederland in de ban is van de bal die over het veld wordt geschoten met daarbij grote toeters in de hand en oranje vlaggetjes in de lucht!  
En zo'n groot feest kunnen we als La Pipe natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan.



## Vandaar het volgende:

### Zaterdag 5 juni



\* Oefenwedstrijd Nederland - Hongarije (om vast even goed in de stemming te komen!) We zijn om 20.00 uur open, zodat iedereen ruim op tijd een goed plekje kan vinden achter het grote scherm.

\* We vervolgen de avond met een leuke coverband. Gewoon een avondje heerlijke muziek met o.a. covers van U2 en John Mayer... lekker mee blèren en lekker luisteren dus!

### Zaterdag 19 juni

\* En dan natuurlijk het echte werk! De tweede wedstrijd van Nederland...

Denemarken natuurlijk glansrijk verslagen en dan nu tegen Japan!!! De wedstrijd begint 13.30 dus vanaf 13.00 is iedereen van harte welkom! En dit keer gaan we niet binnen kijken, maar gaan we lekker met z'n allen naar buiten. Op het plein achter de kerk zal een groot scherm worden opgehangen waar iedereen zich zal voelen als eersterangs in Zuid-Afrika!

\* We zullen zorgen voor een hapje en een drankje (geen haute cuisine en champagne, maar voetbalvoedsel met bier). De entree is verder geheel gratis!

\* Je hoeft je van te voren niet op te geven. Mocht je op het laatste moment namelijk besluiten om toch te komen, vinden we dat alleen maar gezellig! Mocht je van te voren al wel weten dat je aanwezig zult zijn, zouden wij het fijn vinden als je het even laat weten. Zo kunnen wij rekening houden met de inkopen!!!



Nog twee keer La Pipe en dan is het seizoen weer afgelopen. Na de vakantie zijn we er natuurlijk weer, maar we hopen er met jullie (en met een beetje hulp van het Nederlands Elftal) nog een knallend einde van te maken!

Sociëteit La Pipe

**Verjaardagen in Juni***1 juni 1929*

De heer J. Dorsman  
A.M. de Jongstraat 45  
2985 TA Ridderkerk

*2 juni 1926*

Mevrouw K.B. v. Nes-v.d. Hout  
Vlasstraat 22  
2988 XR Rijsoord

*8 juni 1931*

De heer P. Legerstee  
Vijverlaan 1110  
3319 PL Dordrecht

*9 juni 1925*

Mevrouw J. van Gameren-de Lang  
Mauritshoek 6  
2988 EA Rijsoord

*11 juni 1922*

Mevrouw H. M. v. Nes-Horsman  
Ds. Sl. Visserstraat 33  
2988 XB Rijsoord

*12 juni 1934*

Mevrouw W. M. Tamerius  
J.C. de Backstraat 36  
2988 XJ Rijsoord

*13 juni 1932*

De heer J. van der Burg  
Mauritsweg 92  
2988 AM Ridderkerk

*19 juni 1925*

De heer Adr. Van Gameren  
St. Jorisplein 80  
2981 GG Ridderkerk

*27 juni 1926*

Mevrouw C.M. Lagendijk-Roobol  
Reijerheem, kamer 212  
Torenmolen 1  
2986 GB Ridderkerk

*Van harte gefeliciteerd en een  
fijne dag toegewenst!*

**NBG Bijbelleesrooster Juni**

di. 1	Lucas 6:1-11
wo. 2	Lucas 6:12-26
do. 3	Lucas 6:27-38
vr. 4	Lucas 6:39-49
za. 5	Lucas 7:1-10
zo. 6	Psalm 41
ma. 7	Lucas 7:11-17
di. 8	Lucas 7:18-28
wo. 9	Lucas 7:29-35
do. 10	Psalm 18:1-20
vr. 11	Psalm 18:21-35
za. 12	Psalm 18:36-51
zo. 13	Lucas 7:36-50
ma. 14	Lucas 8:1-15
di. 15	Lucas 8:16-21
wo. 16	Psalm 89
do. 17	Lucas 8:22-39
vr. 18	Lucas 8:40-56
za. 19	Psalm 89:1-15
zo. 20	Psalm 89:16-38
ma. 21	Psalm 89:39-53
di. 22	Lucas 9:1-9
wo. 23	Lucas 9:10-17
do. 24	Lucas 9:18-27
vr. 25	Lucas 9:28-36
za. 26	Lucas 9:37-50
zo. 27	Lucas 9:51-62
ma. 28	1 Timoteüs 1:1-11
di. 29	1 Timoteüs 1:12-20
wo. 30	Jeremia 15:1-9

*“Gods weg is volmaakt, het  
woord van de HEER is zuiver,  
een schild is hij voor allen die bij  
hem schuilen”. (Ps. 18 vs 31)*



## Eetcafé De Fontein sluit tijdens de vakantiemaanden.

Voor de koks en de maatjes zit het winterseizoen er weer op. De vuren zijn gedoofd, de afwas is gedaan, vorken en messen gepoetst.

Wij van *Eetcafé de Fontein* nemen het er een tijdje van.

In mei hebben we de laatste maaltijd van het seizoen genoten.

Al ruim 13 jaar werkt een wisselend team van vrijwilligers op vrijdag eens in de twee weken aan een 3-gangen diner. En dat voor minder dan €5,- p.p. dank zij een scherp inkoopbeleid.

De kredietcrisis maakt het onzeker of deze prijs gehandhaafd kan blijven in het nieuwe seizoen.

**Laag blijft het in ieder geval!**



De capaciteit van keuken en tafel is 20 tot 24 couverts. Bij bijzondere gelegenheden kan het aantal gasten worden uitgebreid.

't Is geen select gezelschap van personen dat aanzit. Iedereen is welkom!

Wel moet tijdig worden gereserveerd in verband met ruimte. Daarvoor staat steeds het telefoonnummer 0180 432 428 open.

Vanaf vrijdag 8 oktober bent u weer hartelijk uitgenodigd eens een plekje te reserveren aan de gezellig gedekte tafel met mensen die u soms wel kent maar nog nooit gesproken hebt. Dáár doen we het voor. Voor mensen die het gezellig vinden eens, bij een heerlijke maaltijd, met elkaar in gesprek te komen.

*Tot ziens in het nieuwe seizoen!*

*Eetcafé De Fontein*

*voor gezelligheid bij een heerlijke maaltijd*

*God is de vader van ons allemaal. Laat ons in vrede leven, hartelijk, als broeders en blij als kinderen.*

*Wij zijn allen van hetzelfde deeg, maar anders gebakken. Laat ons, door onze gebreken door, naar God*

*zien, die door de genade in ons hart aanwezig is, en wij zullen elkaar graag zien, ondanks de gebreken.*

*Bemint Hem in elkaar. God is groot en oneindig.*

*Hij heeft de sterren en de zon gemaakt, en ons erbij.*

*Wij leven in Zijn adem, wij zwemmen in Zijn licht... Hoe schoon is het te mogen leven! Want we leven in Hem en door Hem!*

*-Franciscus -*



## **Godsdienstonderwijs op openbare scholen**

Al ongeveer vijfendertig jaar bestaat in Ridderkerk het IWGOS: Interkerkelijk Werkverband voor Godsdienstonderwijs op Openbare Scholen. Een werkverband met vertegenwoordigers van bijna alle protestantse kerkgenootschappen in Ridderkerk, die dit werk ook financieel ondersteunen. Het bestuur van dit werkverband heeft al die jaren in wisselende samenstelling namens de kerken gezocht naar mogelijkheden om inhoud te geven aan haar doelstelling.

Deze doelstelling is, om op grond van de mogelijkheden die de huidige wet op het basisonderwijs biedt, te zoeken naar hoe en waar het godsdienstonderwijs op de openbare scholen van Ridderkerk vorm kan worden gegeven.

We zijn dankbaar dat momenteel op bijna alle openbare scholen binnen de gemeente Ridderkerk godsdienstonderwijs kan worden gegeven.

Aan het godsdienstonderwijs zelf wordt op eenvoudige wijze vorm en inhoud gegeven door de kinderen in aanraking te brengen met Bijbelse verhalen en daardoor voorzichtig te laten horen wie de God van de bijbel is en wat Hij voor mensen wil betekenen.

Een probleem waar we als werkgroep met regelmaat tegenaan lopen is het tekort aan onderwijsgevendenden. Omdat er een trend lijkt te ontstaan het godsdienstonderwijs steeds meer buiten de reguliere schooltijden om aan te bieden en te regelen, zijn wij eigenlijk voortdurend op zoek naar bevoegde en ervaren leerkrachten, die bereid zijn een kleine drie kwartier per week, exclusief de voorbereiding, tijd en energie hier aan te besteden.

Bent u een bevoegde leerkracht en bereid om tijd en energie in dit prachtige werk te steken, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse,

Mevrouw P.Z. van Kluijve-Grootendorst

Oudelandseweg 94

2981 BV Ridderkerk

tel. 413530; mail: [fam.vankluijve@upcmail.nl](mailto:fam.vankluijve@upcmail.nl).

Daarnaast willen we u vragen om dit mooie maar soms moeizame werk in uw gebed op te dragen aan de Here. Zo kunnen we met z'n allen het werk van het werkverband steunen!

En mocht u dit werk financieel willen ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer 3854.30.760 t.n.v. IWGOS te Ridderkerk

Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van het IWGOS,  
mevr. P.Z. van Kluijve

*Vergeet u de wijkboekjes en het jaarboekje niet?  
Ton Haeck en Riet van Gameren willen ze graag  
bijwerken! Geef dus uw boekje of informatie  
tijdig aan ze door (zie pag. 7). Vast bedankt!*



## **4 juli: Openluchtdienst op het Koningsplein van Ridderkerk**

Zondag 4 juli organiseert de interkerkelijke Openluchtdienstcommissie weer een dienst in de open lucht op het Koningsplein Ridderkerk.

### **Lustrum**

*Voor de vijfde keer op rij wordt deze openluchtdienst georganiseerd.*  
Negen Ridderkerkse kerken en geloofsgemeenschappen uit alle wijken werken samen om deze zondagmiddag aan belangstellenden en passanten het Evangelie uit te dragen. In woord, zang en muziek krijgen de bezoekers het goede nieuws te horen.

Ds. M. de Geus en Ds. J. v. d. Neut verzorgen de woordverkondiging. Gospelkoor SHARE en Christelijke muziekvereniging SURSUM CORDA verlenen hun medewerking en ondersteunen de samenzang.

Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd om massaal aanwezig te zijn.  
Als u wilt breng dan een eigen (klap)stoel mee.  
We rekenen niet op regen, maar een paraplu kan geen kwaad.

De dienst vangt aan 14.00 uur en doorkruist daarmee geen andere kerkdiensten.



***Tot ziens op 4 juli om 14.00 uur  
op het Koningsplein in Ridderkerk***

### **Opbrengst collecten**

11 april	Kerk	€145,00	9 mei	Kerk	€225,95
	Onderhoud	€122,05		Onderhoud	€134,30
	Jeugd	€ 36,45		Jeugd	€ 47,87
18 april	KIA Diaconaat	€209,35	16 mei	Diaconie	€162,10
	Onderhoud	€ 95,45		Onderhoud	€103,45
	Jeugd	€ 0,00		Jeugd	€ 33,10
25 april	Diaconie	€175,05	23 mei	Zending	€317,55
	Onderhoud	€123,80		Onderhoud	€223,95
	Jeugd	€ 48,38		Jeugd	€ 65,32
2 mei	Kerk	€140,60			
	Onderhoud	€ 92,27			
	Jeugd	€ 37,46			



## Ontmoetingsavond La Pipe 30plus

Keuzes maken, we doen het iedere dag en heel veel keren. Bewust of onbewust. Wie denkt er heel erg diep na wat hij op zijn boterham doet? Niemand toch, het gaat ongemerkt, maar niettemin is het een keuze. Voor bijvoorbeeld het kopen van een huis of verandering van baan gaat wel het nodige denkwerk vooraf. Tenminste, als je het verstandig wilt doen en niet voor vervelende verrassingen wilt komen te staan. Zo'n keuze maak je niet van de één op de andere dag. En dan nog kan achteraf blijken dat het desondanks niet helemaal juist of juist helemaal niet de goede was. Maar je hebt bewust die keuze gemaakt en dan is het goed, daar leer je van en je zult het een volgende keer wellicht anders doen... "Groei", je leven lang!



Wij moesten ook een keuze maken, zij het gelukkig niet al te zwaar, maar wel met een aantal overwegingen die we belangrijk vonden. Het 2<sup>e</sup> weekend van Juni vertrekken we namelijk naar Rouveen met ruim dertig 30plussers, zoals de meeste van jullie inmiddels wel zullen weten. Het gaat gewoon gebeuren, wie had dat kunnen denken naar aanleiding van een grapje aan de bar.

Dat bewuste weekend valt samen met de avond dat we "soos" hebben, we konden niet anders. Oh ja, het kon wel, maar niet volgens de wensen die we hadden en kies je ergens voor...

Om geen gevoel van "achterblijven" te creëren hebben we besloten de komende 30plusavond te laten vervallen. We hadden voor vervanging achter de bar kunnen zorgen, maar de meeste bezoekers gaan immers mee richting het noorden. Leuk is ook anders als je graag iets wilt delen op zo'n avond en er zijn eigenlijk geen oren naar. Aan een half oor heb je in een dergelijk geval ook niet echt iets.



Op vrijdagavond 9 juli (Vanaf 20.30 uur) hopen we het goed te kunnen maken, want dan zijn we er voor de laatste keer van dit seizoen en willen wij jullie allemaal heel graag weer zien!

*Met een hartelijke groet van Janneke en Diana*

### Verantwoording giften C.v.K.- 15 april t/m 27 mei 2010

Mevrouw P. Euser	Kerk	€25,00
Mevrouw G. Lodder	Wijkgeld E.B.	€60,00

### Ontvangen giften door het College van Diakenen:

Via Mevrouw W. v. Prooijen	Bloemen	€ 20,00
Via De heer H. Bestebreurtje	Bloemen	€ 10,00
Via Mevrouw A. v. Nes	Dagboekje	€ 20,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Kees Alblas  
Peningmeester CvD



## ***Uw aandeel in een betere wereld!***



*investeren in mensen*

Door de financiële crisis is duidelijk geworden dat kapitaal ook een ethische dimensie heeft.

Geld is er niet alleen maar om zichzelf te vermenigvuldigen.

Bezit van kapitaal betekent ook verantwoording nemen voor de wereld, voor de medemens. Via Oikocredit kunnen mensen *hier* solidair zijn met mensen *daar* in ontwikkelingslanden. Niet door te geven, maar door geld uit te lenen.

Oikocredit is een organisatie met kerkelijke wortels die al bijna 35 jaar leningen verstrekt aan microfinancieringsinstellingen, coöperaties en het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. U moet dan denken aan een vrouw in India die met een microkrediet, een kleine lening, koeien en geiten aanschafft of aan een coöperatie in Nicaragua die leningen verstrekt aan koffieboeren en hen ondersteunt bij de verwerking en de verhandeling van hun fair trade koffie.

### ***Groei ondanks crisis***

In 2009 verstrekte Oikocredit ruim 140 miljoen euro aan leningen en investeringskapitaal aan projectpartners. Het uitgeleende bedrag was iets afgenomen vanwege voorzichtig beleid van Oikocredit. Men verwachtte in 2009 een veel lagere instroom van aandelenkapitaal vanwege de crisis. Nu is het aandeel Oikocredit niet verhandelbaar, dus blijft het zijn waarde behouden. Ook heeft de crisis geen invloed gehad op de terugbetalingen en is de vraag blijven stijgen. Gelukkig is het aandelenkapitaal in 2009 juist sterk gegroeid tot boven 400 miljoen euro, maar nog lang niet genoeg om aan de vraag te voldoen.

Door de positieve resultaten wil Oikocredit, net zoals in de voorgaande jaren, in juli een dividend van 2 procent uitkeren. Natuurlijk is microkrediet niet de oplossing voor alle armoedevraagstukken. Het gedrag van de rijke landen ten aanzien van de handelsvoorwaarden heeft daar ook mee te maken. Maar microkrediet is zeker een onmisbare stap.

### ***Een betere wereld***

Honderden miljoenen mensen wachten nog op een lening. Oikocredit wil voor deze mensen hoop bieden op een betere toekomst. Daarmee komt een structurele verandering op gang. Wie eenmaal zo zijn plek in de maatschappij heeft verworven, heeft ook zijn eigen kracht ontdekt en raakt die plek niet zo maar meer kwijt. Daarom aan u de oproep om mee te doen met deze wereldwijde beweging. We denken vaak dat we niets aan de armoede kunnen doen. En dan doen we ook niets. Maar het kan wel. Laten we dan ook onze verantwoordelijkheid nemen om een klein steentje bij te dragen vanuit onze overvloed. Het financiële rendement is niet eens slecht.

Wie in Oikocredit investeert, doet dat echter niet om die reden, maar vooral om bij te dragen aan een betere wereld.



Oikocredit Nederland geeft informatie over beleggen, testamentair schenken, lid of vrijwilliger worden.

Neem contact op met [Nederland@oikocredit.org](mailto:Nederland@oikocredit.org) - 030 2341069  
of met Coen Zuidema, Vrijwilliger Oikocredit Nederland  
0172 444 940 [c.zuidema1@hetnet.nl](mailto:c.zuidema1@hetnet.nl)



## Taizé aan de Maas

### Europese Jongerenontmoeting 2010 naar Rotterdam

De Europese jongerenontmoeting 2010, georganiseerd door de oecumenische broedergemeenschap van Taizé, vindt dit jaar plaats in Rotterdam. Dat maakte Frère Alois, prior van de gemeenschap van Taizé, op 31 december in de Poolse stad Poznan bekend.



De Europese Ontmoeting in Rotterdam duurt van 28 december 2010 tot en met 1 januari 2011. De gemeenschap van Taizé beantwoordt hiermee de gezamenlijke uitnodiging van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland en de Bisschoppenconferentie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland. De ontmoeting vindt plaats in de Ahoy-hallen en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam.

De Europese Ontmoetingen worden sinds 32 jaar georganiseerd, telkens in een andere grote Europese stad. Aan de bijeenkomsten nemen doorgaans zo'n 25.000 tot 30.000 jongeren deel. Doel is jongeren uit Oost- en West-Europa bij elkaar te brengen. Onder de titel 'Pelgrimage van Vertrouwen' wordt gebouwd aan vrede door de uitwisseling tussen jongeren over geloof, leven en cultuur. Op dit moment vindt de 'Pelgrimage van Vertrouwen' plaats in Poznan (Polen). Ruim 200 Nederlandse jongeren zijn hierbij aanwezig.

Bisschop van Luyn, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, spreekt zijn grote voldoening uit dat de Taizé-gemeenschap naar Rotterdam komt: "Deze ontmoeting van jongeren uit heel Europa, in dialoog met het Evangelie van Christus, zal voor de internationale Randstadsamenleving van grote betekenis zijn." Ds. Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, wees op de betekenis voor gemeenten en parochies in Nederland: "De ontmoeting zal een belangrijke impuls betekenen voor de opbouw van de plaatselijke kerken: vooraf, tijdens en na afloop van dit event."

Taizé is een internationale, oecumenische broederschap die in 1940 is gesticht door Roger Schutz in Frankrijk. Taizé is de naam van het kleine dorp waar de gemeenschap zich heeft gevestigd in Bourgondië. De gemeenschap richt zich in het bijzonder op jongeren. Jaarlijks trekken ruim 100.000 jongeren naar Frankrijk om een week in Taizé te verblijven.



*Bidden leidt tot een zuiver hart,  
een zuiver hart leidt tot liefde;  
liefde zet je aan tot daden voor je naasten;  
en deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart.  
Dus door het gebed hebben wij alles:  
zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!*



*-Moeder Teresa*



**- van de Diaconie -**  
**AVONDMAALSCOLLECTE VAN 6 JUNI 2010 VOOR**  
**SOS - KINDERDORP KISUMU IN KENIA**



SOS Kinderdorpen zorgt er al 60 jaar voor dat kinderen die er alleen voor staan kunnen opgroeien in een liefdevol gezin. Want over de hele wereld zijn er kinderen die door armoede, ziekte of oorlog de zorg van hun ouders verliezen. Zij hebben geen basis om een toekomst op te bouwen.

SOS kinderdorpen werkt vanuit de visie dat kinderen recht hebben op een thuis en een goede opvoeding binnen een veilige omgeving in hun eigen land. Ongeacht hun geloof, afkomst of huidskleur. In 500 SOS kinderdorpen groeien kinderen op bij hun SOS moeder samen met broertjes en zusjes. Daarnaast helpen de gezinsversterkende programma's voorkómen dat kinderen er alleen voor komen te staan. Met deze unieke gezinsgerichte aanpak kan er in 132 landen verspreid over de hele wereld ruim 410.000 kinderen een solide basis gegeven worden. En daarmee een kans om zich te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen, die een bijdrage leveren aan hun omgeving.

In Kenia zijn honderden kinderen ouderloos geworden door gewelddadige conflicten en een aidsepidemie. De nood is er hoog. Om hen te helpen, bouwt SOS Kinderdorpen een nieuw kinderdorp in Kisumu.

Marcel Beerthuizen, directeur van SOS Kinderdorpen, bezocht afgelopen zomer Kisumu en zag de ellende met eigen ogen. "Ik ben diep geraakt door de vele kinderen die dagelijks vechten om te overleven." Maar verbetering is in aantocht. Samen met SOS Kinderdorpen Kenia zijn we begin dit jaar gestart met de bouw van SOS kinderdorp Kisumu. De werkzaamheden worden uitgevoerd door lokale opzichters, werklieden en architecten. Eenmaal klaar levert het kinderdorp ook werk op voor tal van mensen, zoals artsen, leraren, peuterleidsters en moeders. Maar het belangrijkste zijn de kinderen.

De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2011 de eerste kinderen in het kinderdorp samen met hun SOS moeders de vijftien gezinshuizen zullen betrekken. Ieder kind gunnen we het op te groeien in een veilige omgeving en een warm thuis te hebben. Ieder kind moet naar school kunnen gaan en ook onbezorgd kunnen spelen.



*Laten we door onze bijdrage blijf geven van onze betrokkenheid bij het belangrijke werk dat door SOS Kinderdorpen gedaan wordt.*

*De diaconie wil deze collecte van harte bij u aan bevelen.*

**Bazaar 2010**

Om uw goederen netjes te bewaren in de opslag voor de verkoop op de bazaar, staan de deuren van deze ruimte weer open op:



*Woensdag 16 juni van 19.30 uur tot 20.30 uur  
en op  
Zaterdag 26 juni van 10.00 uur tot 11.00 uur*



Wij kunnen nog genoeg spulletjes bergen!

Heeft u er nog erg in om u op te geven voor deelname achter de kramen van de bazaar op 24 en 25 september a.s.?

Het formulier is ook te downloaden via de website van de kerk.

Alvast een bedankje aan de mensen waarvan we al een ingevuld formulier hebben mogen ontvangen!

***Ja, ik wil mij graag opgeven om mee te helpen met de bazaar op 24 en 25 september a.s.!!***

Naam : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Telefoon : \_\_\_\_\_

<b>ONDERDEEL</b>	Vrijdag 19.00-22.00	Zaterdag 10.00-13.30	Zaterdag 13.30-17.00	Zaterdag 17.00-20.30
Rommelmarkt buiten				-
Rommelmarkt binnen				-
Boeken				-
Fruit				-
Rad van avontuur ( <i>verkoop loten</i> )				
Snoepstand				-
Bar				
Bakken van hamburgers				
Bakken van pannenkoeken				
Speelgoed				-
“Nieuwe” spullenkraam				-
Meubels	-			-
Overal inzetbaar indien nodig				

## ***Van de jeugdraad***

Pfff, wat gaat zo'n seizoen toch snel voorbij!

Voor alle jeugd is de schoolvakantie, die echt al in zicht komt! Sommigen hebben dit jaar examen gedaan, zijn al vrij en wachten nu met smart op de uitslag... heel veel succes gewenst als dat zo is! Een spannende tijd, meestal voor de hele familie!

De kindernevendienst en tienerviering gaan ook "met vakantie"; de tieners gaan met elkaar strandwandelen als afsluiting en met de kindernevendienst gaan we zoals elk jaar lekker ontbijten.



We zijn ons als jeugdraad aan het bezinnen over het komende seizoen; data worden geprikt en plannen worden gemaakt. Het leek ons een goed idee om eens te kijken naar jeugddiensten of andere jeugdactiviteiten die in de buurt worden georganiseerd. We zouden daar dan gezamenlijk heen kunnen gaan. Het grappige is dat er toen net een uitnodiging kwam vanuit de Levensbron voor een jeugddienst (op de pagina hiernaast vermeld). Zo zie je maar!

Groetjes vanuit de jeugdraad!

## ***Geen kindercrèche op 20 juni***

In verband met het ontbijt van de kindernevendienst is er geen crèche.

Mochten er ouders zijn die hun kind graag naar de crèche willen brengen die dag dan zijn de kinderen, samen met een pa of ma, van harte welkom bij het ontbijt!

## ***Uitnodiging ontbijt kindernevendienst***

Beste kinderen van de kindernevendienst,

Nog een paar weekjes naar school... en dan is het vakantie!  
Zoals altijd sluiten we het seizoen van de kindernevendienst af met een gezellig ontbijt, en wel op 20 juni aanstaande.



### ***Kom je ook?***



Vanaf 9.00 uur ben je van harte welkom in de grote zaal van de Fontein. We gaan lekker eten en doen daarna spelletjes.

We nemen ook afscheid van de kinderen van groep 8.

Aan het eind van de kerkdienst gaan we samen met de kinderen van de crèche naar beneden en sluiten het geheel af in de kerk.

Als je komt, wil je dan het onderstaande strookje inleveren?

Dit kan bij Pia (Pruimendijk 52) of neem het mee naar de kindernevendienst.

Bellen of mailen is misschien nog makkelijker: 0180 422943, piavdlinden@hotmail.com

***Ja ik kom/ wij komen naar het ontbijt op 20 juni om 09.00 uur***

***Naam:***.....

## **Tienerviering**

In juni hebben we alweer de laatste tienerviering van het seizoen. Om feestelijk met elkaar af te sluiten, gaan we natuurlijk eerst op strandwandeling op 18 juni! Zet vast in je agenda dat je om 18.30 uur klaar moet staan bij de Fontein. Je krijgt ook nog een mail om je te helpen onthouden. Neem gerust je vrienden mee! Meld dat wel even van te voren, dan kunnen we zorgen dat we genoeg auto's hebben.



### **Strandwandeling - 18 juni - 18.30 uur bij de Fontein**

<b>Tienerviering</b>	<b>: Zondag 20 juni 2010</b>
<b>Onderwerp</b>	<b>: Bidden</b>
<b>Aanvang</b>	<b>: 9.30 uur, direct in de soosruimte</b>
<b>Afsluiting</b>	<b>: In de kerk dus ongeveer 10.30 uur</b>

*Tot ziens! Anda, Elselien, Heleen en Janis*

## **Jeugddienst in de Levensbron: "Je hart volgen"**



Op zondag 6 juni om 19.00 uur hebben we een speciale jeugddienst, waarvoor we iedereen van harte uit willen nodigen. We hebben 's morgens al zoveel bijzondere diensten, dat we het de moeite waard vonden om een jeugddienst een keer in de avond te houden. Bovendien wilden we graag dat One Voice nog eens bij ons zou zingen, maar

de leden daarvan zijn voor het grootste deel 's morgens actief in hun eigen kerk.

Je hart volgen: is dat maar doen wat je leuk / lekker / gezellig lijkt, of denk je na over je leven en vraag je je af wat Jezus eigenlijk van je verwacht. De één volgt haar hart door heerlijk een strandvakantie te boeken, terwijl een ander de EO jongerendag bezoekt, of drie weken met World Servants ergens een kindertehuis gaat helpen bouwen. Je hart volgen heeft alles te maken met keuzen te maken.

Kom ook, zing lekker mee, laat je inspireren door muziek, bezinnen, dan kun je er daarna weer fris tegenaan!



Ds. Christi Bartelink

**Wanneer?** 6 juni, 19.00 uur  
**Waar?** De Levensbron, Jan Luijkenstraat 10, Ridderkerk

## *Persbericht van de protestantse classis Dordrecht*



**Protestantse  
Kerk**

### **De classis in het nieuws**

Donderdag 20 mei vergaderde de classis Dordrecht. Het was een vergadering met heel veel gasten. Zij kwamen af op het bezinningsonderwerp: 'Onze jeugd'. Maar voor de pauze vroeg een aantal andere zaken onze aandacht.

Nico Evers, de gemeenteadviseur van de classis, vertelt over de cursussen in het najaar. Hij denkt aan een basiscursus pastoraat, diaconaat en een oriëntatiecursus voor nieuwe ambtsdragers. Wie gastgemeente wil zijn of vragen heeft kan hem raadplegen via: [evers@pkn.nl](mailto:evers@pkn.nl). Verder wijst hij op de website van de van de startzondag 2010 met veel informatie. Op de website [www.pkn.nl/tussengeneratie](http://www.pkn.nl/tussengeneratie) kan iedereen meer te weten komen over de afwezige tussengeneratie in de kerk. De site is ook bedoeld om ideeën uit te wisselen.

Justitiepredikant ds. J.P. Kraaijeveld, is nieuw in deze classisvergadering. Hij stelt zich voor. Sinds 1995 werkte hij in jeugdinrichtingen, op de detentieboten in Rotterdam en nu in een Huis van Bewaring.

Een goede gewoonte is dat de gastgemeente van de vergadering iets over zichzelf vertelt. We zijn te gast bij de hervormde wijkgemeente De Wijnstok te Dubbeldam.

Ds. De Wit vertelt: "Tot 1970 was Dubbeldam een zelfstandig dorp met een kerk voor de mensen die er woonden. Dat betekende toen en betekent nog steeds: een veelkleurige gemeente. Geen enkele richting domineert. Veelkleurig is niet altijd fijn. Kleuren kunnen vloeken. Het is de kunst om je te schikken in het kleurenpalet en meestal lukt dat aardig. Er is een goede samenwerking met de gereformeerde kerk en vanaf 2011 gaan beiden samen. De gemeente wordt ondersteund door een kerkelijk werker voor de jeugd. Dat bleek een goede keus. De kerk stroomt niet vol met jeugd, maar als gemeente raak je bewust van het feit dat je er ook voor de jeugd bent."

De synode vergaderde in april. De afgevaardigden vanuit de classis, de heer Van der Vlies en ds. Olde, vertellen: "Uitvoerig is stilgestaan bij het rapport over de proef met de Nederlandse Bijbelvertaling (NBV). Ruim 400 predikanten waren ertegen om deze vertaling aan te wijzen voor gebruik in de eredienst. Deze predikanten vroegen om uitstel totdat de revisie over zes jaar gereed zou zijn. Maar mede omdat de ervaringen in de classes positief waren, besloot de synode de NBV aan te wijzen als Bijbelvertaling voor de eredienst, naast de Statenvertaling en de vertaling uit 1951 van het Nederlands Bijbelgenootschap. En op 4 december 2010 wordt in Dordrecht de herziene Statenvertaling aangeboden.

In plaats van het studieverlof komt voor predikanten de Permanente Educatie.

Predikanten en kerkelijk werkers worden vanaf 2012 verplicht om drie weken per jaar scholingsprogramma's te volgen. Wie dat niet doet kan zijn/haar bevoegdheid verliezen.

*Het bezinningsonderwerp ging over onze jeugd.*

Ds. H. van Wijnen, onder andere eindverantwoordelijke voor het JOP sprak met ons over de stelling: **Voor jongeren is de betrokkenheid bij de gemeente waar ze zijn opgegroeid eerder uitzondering dan regel.**

Kinderen die zijn opgegroeid in kerkelijke gezinnen blijven niet meer vanzelfsprekend bij de kerk. De groep kinderen die niet-christelijk is opgevoed wordt steeds groter. Ongeveer 10% van de jongeren is verbonden met een kerk. Dus 90% is dat niet. Hoe kunnen onze jongeren en hoe kunnen wij als kerk iets betekenen voor die grote groep van buiten de kerk?

Vroeger werd je gevormd in kerkelijk verband. Door de christelijke school, de clubs, de kindernevendienst. Je ontmoette daar je toekomstige partner. Nu is de samenleving gesecculariseerd en geïndividualiseerd. Dat is de jeugd dus ook.

De secularisatie is overal doorgedrongen, ook op die terreinen waar de jeugd actief is. Bij de sport en het internet bijvoorbeeld. Tegelijkertijd heeft de jeugd behoefte aan zingeving en willen ze niet in hun eentje zijn. De jeugd leeft in groepen. Maar die groepen willen ze zelf uitkiezen.

Zowel de 10% van de kerkelijke als de 90% van de onkerkelijke jeugd heeft behoefte aan zingeving en gemeenteschap. Hoe kom je als kerk daaraan tegemoet in een samenleving die zo anders is. Dit is een nieuwe situatie. Wees dus niet verbaasd als een aanbod voor de jeugd dat het jaren geleden goed deed, nu niet meer aanslaat. Stop er dan mee. Ga in op de vragen van de jongeren van nu.

Als de gemeente iets wil betekenen voor de jeugd moet ze zelf aan de slag. Nadenken over wat het betekent om gemeente te zijn. En wat het betekent om samen te komen. En dat in alle eenvoud uitleggen aan de jeugd, in hun taal, via de catechese en de kindernevendienst. Erover praten met de gezinnen waarin de kinderen opgroeien. Misschien zijn we de basiskennis over het belang van de gemeenschap wel kwijtgeraakt.

De jeugd leeft in allerlei verschillende groepen en gaat van de één naar de ander. Jongeren zoeken verbinding. Heeft geloof ook iets te maken met hun leven, met sport en internet en zo ja, hoe dan? Dat zijn vragen waar jongeren over nadenken.

Wie bij dit alles hulp wil hebben kan terecht bij het JOP.

Tot slot geven we elkaar nog een paar goede ideeën door:

Start een jongerenkoor.

Trek de leeftijd van de kindernevendienst op en creëer zo een vertrouwensband tussen leiding en kinderen.

Via mail stellen jongeren wel diepgaande geloofsvragen die ze niet tijdens de catechisatie durven stellen.

Geef je op als gastgemeente voor jongeren die naar de Europese Ontmoeting van Taizé komen van 28 december 2010 tot 1 januari 2011 in Rotterdam. Meer informatie via [www.taize-rdam.nl](http://www.taize-rdam.nl) en [info@taize-rdam.nl](mailto:info@taize-rdam.nl).



### *Kennis maken met elkaar*

Wie eens buiten de eigen kerkmuren wil kijken, krijgt daarvoor in deze rubriek ook tips. Dit keer uit de Protestantse gemeente te Parijs. Zij hoort ook bij onze classis. Hoe gaan zij om met de jeugd?

Ds. De Reus uit Parijs vertelt:

“Omdat wij het belangrijk vinden jonge gezinnen en kinderen betrekken te houden bij de kerk, zijn we de afgelopen jaren actief bezig geweest een aantal activiteiten op te zetten waarmee we deze groep kunnen bereiken.

Het doel van die activiteiten is in de eerste plaats om deze gezinnen en vooral de kinderen het gevoel te geven dat de kerk er ook voor hen is en dat ze een ‘thuis’ kunnen vinden in de kerk.

Dankzij een actief comité, liep de kindernevendienst al een tijd erg goed en was er een relatief grote opkomst. Omdat een aantal kinderen echter iets ouder begon te worden, ontstond in 2007 de behoefte om deze groep kinderen af te splitsen van de jongere kinderen. We zijn toen begonnen om af en toe dubbele kindernevendienst te organiseren, dus één groep van 3 tot 7 jaar en één groep van 8 tot 12 jaar. In 2008 is er ook voor het eerst een kampweekeinde georganiseerd voor de groep van 8 tot 12 jaar. Omdat de kinderen dit een groot succes vonden hebben we in november een themamiddag georganiseerd voor dezelfde groep. Doel van zo'n weekeinde of zo'n middag is om actief en creatief bezig te zijn met een religieus thema dat de kinderen aanspreekt. Verder is het leuk om te zien dat deze kinderen elkaar leren kennen en samen een band opbouwen.

In 2009 is opnieuw een kamp en een themamiddag georganiseerd en nu bleek weer dat een aantal kinderen echt te groot wordt voor kindernevendienst. We hebben dus een nieuw comité opgericht: de TIK (Tieners In de Kerk). Dit comité zal voor komend seizoen bijeenkomsten gaan organiseren voor kinderen in de leeftijd 11-15 jaar. Dit zijn kinderen die in Frankrijk naar college gaan. Doel van deze bijeenkomsten is om (nog steeds ludiek) iets theoretischer met het Geloof bezig te zijn en dan voornamelijk met wat er in de diensten besproken wordt. We willen de kinderen leren dat er verschillende manieren zijn om de voor ons ondertussen bekende verhalen te interpreteren. De eerste twee bijeenkomsten zijn al geweest, maar in mei 2010 gaan de tieners ook gewoon nog mee op het kamp voor 8-12 jaar. Het doel voor 2011 is echter om een apart kamp te organiseren voor de TIK en strenger te zijn in de maximumleeftijd bij het kamp van de kindernevendienst.



Ontzettend leuk is het contact met de gereformeerde kerk in Hendrik Ido Ambacht, waar we nu al langer dan een jaar 'jeugdcontactgemeente' mee zijn. Dankzij deze gemeente horen we meer wat er in Nederland georganiseerd wordt voor kinderen en jongeren en kunnen we daar ideeën uit putten. Hoogstwaarschijnlijk zal ons kamp voor kinderen van 11-15 jaar dan ook gezamenlijk georganiseerd worden met de jeugd uit Hendrik Ido Ambacht. Voor hun een leuk uitje naar Frankrijk, voor ons de gelegenheid om wat meer Nederlandse taal en cultuur binnen te brengen. En samen aan de slag natuurlijk met een thema, want dat blijft toch het doel van zo'n kamp!

Voor de ouders zijn we bezig om een bijeenkomstenreeks te organiseren over geloofsopvoeding. Niet alleen voor de ouders die actief betrokken zijn bij de kindernevendiensten of TIK bijeenkomsten, maar ook voor ouders die thuis met hun kinderen bezig willen zijn met het geloof en zoeken naar hoe ze dat het beste kunnen aanpakken. Begin volgend seizoen zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden en naar aanleiding van de opkomst en interesse, zullen we kijken in welke frequentie we dit gaan voortzetten. Eventueel zullen deze bijeenkomsten in het Frans zijn, zodat ook de Franse ouder van een gemengd gezin mee kan doen."

Tot zover ds. De Reus.

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht, telefoon 078 681 35 39





## *Église Réformée Néerlandaise Parijs*

De Église Réformée Néerlandaise (ERN), zoals deze kerk voluit heet, is een oecumenische kerkelijke gemeenschap van en voor Nederlands sprekende protestanten die in en rond Parijs wonen.

In de afgelopen 60 jaar was en is de Kerk in Parijs (en verre omgeving) voor veel Nederlanders een vaste of tijdelijke verblijfplaats. Te denken valt aan mensen die door hun bedrijf tijdelijk worden uitgezonden naar Frankrijk, maar ook aan mensen die zich daar permanent hebben gevestigd. Veel jongeren komen voor hun studie of stage of als au-pair naar Parijs en draaien een kerkelijk seizoen mee. Ook vakantiegangers of mensen die Parijs bezoeken, brengen regelmatig een bezoek aan de kerk. Daarnaast heeft de predikant als taak om Nederlandse gedetineerden in de regio Parijs te bezoeken. Zo wil de gemeente 'geestelijk onderdak' bieden aan iedereen die daar in de Regio Parijs behoefte aan heeft.

Elke zondag wordt een kerkdienst gehouden in een kleine Lutherse kerk aan de Boulevard Vincent Auriol 172 in het 13<sup>e</sup> arrondissement van Parijs, vlakbij Place d'Itali. In de dienst wordt Nederlands gesproken. De gemeente heeft een eigen predikant in full-time dienst en is opgenomen in het kerkverband van de PKN en valt onder de classis Dordrecht van de Protestantse Kerken.

De gemeente bestaat uit een relatief kleine groep enthousiaste mensen die permanent in de regio Parijs verblijft. U zult begrijpen dat een dergelijke kleine gemeente niet zelfstandig in staat is om al dit werk te bekostigen. Daarvoor is zij voor meer dan 40% afhankelijk van de financiële steun die zij ontvangt van of via de Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk in Parijs, een stichting die voor dit specifieke doel is opgericht.

Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op internet:

<http://www.parijsplus.tk>

De kerk in Parijs heeft ook een heel mooie website, die u zeker eens moet bekijken:

<http://ern.paris.free.fr>.

Graag vragen wij voor dit belangrijke werk uw financiële bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken op girorekening nr. 779 00 24 van de Postbank of bankrekening 67.13.61.538 van de ING-bank te Ridderkerk, beide ten name van Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, 78510 Triel sur Seine, Frankrijk. Uw gift is overigens, omdat deze wordt overgemaakt naar een Nederlandse stichting (ANBI-gecertificeerd) aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Mogen we op u rekenen?

Jaap Bakker

Voorzitter Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs

## ***Samen zingen in de Breepleinkerk op 13 juni en 27 juni***

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk deze maand  
Twee Koor-en samenzangdiensten:

### **Zondag 13 juni**

Medewerking verleent:  
Chr. Gem. Koor "Holland Zingt" o.l.v. Adri Poortvliet  
organist Martin Mans  
sopraan Jacqueline Meijer,  
meditatie ds. J.Tadema uit Urk

### **Zondag 27 juni**

Medewerking verleent:  
Chr. Gem. Koor "Asaf" o.l.v. Adri Poortvliet  
organist Martin Mans  
trompet Henk-Jan Drost  
meditatie ds. P.C. Koster

Beide diensten beginnen om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang  
De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid  
Wij hopen dat u ook aanwezig bent.

De toegang is vrij!

***Van harte welkom!***

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77; Arriva bus 157

## ***Koor - en Samenzang in " De Open Hof "***

Op zondag 6 juni 2010 zal er weer een koor en samenzangdienst worden gehouden in de Gereformeerde kerk (PKN) de Open Hof gelegen aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik Ido Ambacht. Deze dienst zal aanvangen om 17.00 uur. De kerk zal om 16.30 uur zijn geopend. Het is alweer de laatste dienst in het seizoen 2009-2010.

Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk koor "Les Chantres" uit Papendrecht. Dit koor zal begeleid worden door een eigen combo. Het geheel staat onder leiding van Hans van Blijderveen. De dirigent zal ook de samenzang op het orgel begeleiden. Op het programma staan bekende koorliederen uit diverse liedbundels, zoals de Opwekkingsbundel, Johannes de Heer en andere liedboeken en er zal ook ruimschoots gelegenheid zijn om samen te zingen. U bent van harte uitgenodigd.

Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een drankje nog na te praten over de afgelopen zangdiensten. De volgende koor en samenzangdienst zal plaatsvinden na de vakantieperiode en wel D.V. zondag 3 oktober 2010, aanvang 17.00 uur. Het Chr. Mannenkoor "Excelsior" uit H.I. Ambacht o.l.v. dirigent Ilona Vooijs-de Kievit is dan van de partij. Het orgel zal worden bespeeld door Edwin Vooijs.

Ook dan bent u van harte welkom.

Namens de organisatie, Ben Voerman - tel: (078) 681 75 83

# PRIKBORDPRIKBORDPRIKBORDPRIKBORD

**De kerk een stoffige en stille boel?!**

**Echt niet!**

**Bekijk dit prikbord (en de rest van RatW) maar eens! Er is van alles te doen, voor jong en oud! Maarre... meedoen ligt aan jezelf!**

**Kijk eens welke dienst of activiteit u of jou aanspreekt, "doe 'ns gek en ga er 'ns heen"!**

**Een goed gevulde maand gewenst!**

Nathan en Ilse  
gaan trouwen  
op vrijdag 11 juni  
om 14.30 u.



Meezingen?  
Het kan nog bij de  
musical Mozes!



**Happy hour of Power**

Wanneer?  
Te gast bij?  
Waar?

Zondag 6 juni  
Hadde en Gonnie Noordermeer  
Rijksstraatweg 9



Zaterdag 19 juni a.s. is er in onze kerk een benefietconcert t.b.v. het Palmolie-project in Umumelike Village in Nigeria. Met:

- De Ridderkerkse kinder- en jeugdkoren o.l.v. Jennifer v.d. Hoek
- Gospel groep Joyful Singers
- Chinese dansgroep Dream



6 juni, 19.00 u  
in de Levensbron



**JEUGDDIENST:**  
"Je hart volgen"

**4 juli:**  
**Openluchtdienst**  
op het  
**Koningsplein**  
in Ridderkerk



Zin in een kopje koffie?  
Inloopochtenden 3 en 17 juni



Zin om op  
5 en 19 juni  
gezellig met elkaar voetbal  
kijken op het grote scherm?  
Welkom bij la Pipe!



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar  
0180 - 451520**

---

AVR Bedrijfsafval West  
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2  
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22  
F 0180 – 45 15 23

[www.besteleencontainer.nl](http://www.besteleencontainer.nl)