

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Musical Mozes	3
Bij de diensten	4
Zieken; Gelukwens; Varia door Ds. Offringa	5
Contact met predikant	6
Wij gedenken zr. C.M. Lagendijk-Roobol	7
Symbolisch bloemschikken; Kindernevendienst	8
Eeuwigheidszondag - gedichten	9
Kerkelijke stand; Kerkelijk bureau; La Pipe 30+; Inloopochtenden; Passage "CMV"; KOR-avond.	10
NBG Bijbelleesrooster; Verjaardagen 75+	11
Kerkenraadsvergadering 27 september.	12,13
Nieuws vanuit de Classis	13
Kerstpakkettenactie IDB	14
Giften CvD; Collecte 21 november; Ingezonden gedicht	15
CvK-Aktie Kerkbalans; Solidariteitskas	16
Collecten en Giften CvK	17
Verslag Rwanda-reis Ellie Lagendijk	18-20
Bazaarnieuws	21
VOOR-dienst; PCOB; Sibusiso	22
Vredesdienst Schotse Kerk; Oproep Leger des Heils	23
Samenzangdiensten in de omgeving	24,25
Tienerviering	26
Terugblik op de Kers-School-Gezinsdienst	27

Stencilen: 29 november

Jan Monteban
en Klaas van Nes

**Bundelen: 2 december**

Donderdag
om 13:00 uur

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand december
met vermelding van afzender:

uiterlijk 25 november bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 7 november

09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Rotterdam
Kindernevendienst : Janis van der Linden en Sabrina Alblas
Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C. IJsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Diaconie

Zondag 14 november Rwandazondag **Vanaf 09.10 uur "Inzingen" met Opwekkingsliederen**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen
Chauffeurs : W. de Waard en B. Sintemaartensdijk
Koster : Joop van Wingerden
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen

Zondag 21 november Eeuwigheidszondag

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Tevens Tienviering
Kindernevendienst : Lineke Baars
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en N.H. Baars
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk in Actie - Diaconaat
2e Onderhoud gebouwen

Zondag 28 november 1e Advent, m.m.v. Sursum Corda

09.30 uur : Ds. A. van Nierop uit Zwijndrecht
Kindernevendienst : Pia van der Linden
Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer
Chauffeurs : E. de Ruiter en P. van der Berg
Koster : Ton Haeck
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen

Zondag 5 december 2e Advent; Heilig Avondmaal

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer
Kinderoppas : Natascha janssen en Marinka Steenpoorte
Chauffeurs : P. Bezemer en J. IJsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen

Musical Mozes



Wanneer? 12 en 13 november 2010

Waar? Opstandingskerk

Rijksstraatweg 95-97

Ridderkerk-Rijsoord



Een enthousiaste spelersgroep en band zijn hard aan het oefenen om in november een schitterende musical te laten zien.

Steeds meer gaan muziek en tekst samen één geheel vormen en raken de spelers vertrouwd met het spel.

Het verhaal van Mozes is boeiend, meeslepend en aangrijpend van begin tot het eind.

Van kind tot de man die het volk uit Egypte leidt en veertig jaar in de woestijn zwerft.

Natuurlijk wilt u deze musical niet missen!

Entree: €. 5,00 inclusief één consumptie.

Kaarten zijn vanaf nu te koop bij:

Marian de Vree, Rijksstraatweg 239 tel: 0180 - 430141

Boerenlandwinkel, Rijsoordsestraat 28-30

of te bestellen via de website: www.musicalgroepopstandingskerk.nl

Zaal open: 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur

tot ziens op 12 en/of 13 november!!

!!! KAARTEN BESTELD VIA WEBSITE MUSICAL MOZES !!!

Door een technische storing is door ons niet meer te achterhalen wie er tot 20 oktober kaarten heeft besteld via de website.

Inmiddels is dit euvel verholpen.

Vriendelijk verzoeken wij de mensen die dus al een bestelling geplaatst hadden dit nogmaals te doen.

Excuus voor het ongemak en vast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,
De musicalgroep



Bij de diensten

November is een maand van overgang, het kerkelijk jaar komt tot een afronding. Dat het einde van het kerkelijk jaar in zicht is, betekent niet dat alle activiteit, binnen en buiten de kerk, stil valt. Integendeel zou ik zeggen. Aansluitend begint immers de periode van de Advent. Met het licht gaan we de donkere dagen in, op weg naar het feest van Kerst. De maand december vraagt altijd veel voorbereiding en creativiteit. In de kerk denk ik aan het project met de kinderen. Ook wordt er dit jaar weer aandacht besteed aan een symbolische bloemschikking.

Maar eerst geef ik u een overzicht van de meest nabije diensten.

Op zondag 7 november gaat ds. E. Bijl bij ons voor, hij is predikant van de Groene Tuinkerk uit Rotterdam-IJsselmonde.

De Rwanda-zondag is (in overleg) verschoven naar 14 november.



In de afgelopen maand heeft een delegatie van vier dames uit de classis Dordrecht een bezoek aan Rwanda gebracht. Eén van hen was onze voorzitter, mw. Ellie Lagendijk. Samen met haar, en anderen, zal ik deze dienst voorbereiden. We komen deze ochtend in Afrikaanse sferen en krijgen een indruk van de reis en alle ontmoetingen, waaronder die met onze partnergemeentes Giko en Runda.

In aansluiting op deze bijzondere dienst is er een beraad over het besluit over de zegening van andere levensverbintenissen. Alle genomen stappen worden nog eens toegelicht en er is gelegenheid om vragen te stellen.

Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag noemen wij de namen van gemeenteleden die in het afgelopen overleden zijn. Bij elke naam ontsteken we een kaars. Deze kaars wordt bij de bloemschikking gezet. De gekozen kleuren van de schikking zijn wit en groen: een krans van laurierblaadjes, versierd met witte herfstbloemen. Ik zal zelf in deze dienst voorgaan.

Op zondag 28 november steken we de eerste Adventskaars aan. Op deze eerste Adventszondag is ds. A. van Nierop uit Zwijndrecht onze voorganger. Net als andere jaren komt ons Rijsoordse fanfareorkest *Sursum Corda* de kerkdienst muzikaal opluisteren. De liturgische kleur is paars.

De symbolische bloemschikking bestaat uit een groene boog, met elke week een bijzonder accent. Het is de moeite waard om er tijdens én na de dienst even bij stil te staan.

5 December is de tweede zondag in de Advent. De tweede kaars wordt aangestoken en de symbolische bloemschikking is aan de zondag aangepast. Zo blijven we bij de tijd. In veel gezinnen wordt dit weekend het feest van Sinterklaas gevierd. Daar is voldoende tijd en ruimte voor. In de kerk, op zondagmorgen, vieren wij het Heilig Avondmaal als gave van God, teken van verzoening, teken van dankbaarheid.



Wij wensen elkaar goede en gezegende vieringen toe!

Ds. Herman Offringa

Zieken en herstellenden

In de wandelgang hoor ik af en toe van ziekte en de behandeling daarvan. Dat niet iedereen een vermelding in het kerkblad wil is vaak een teken van hoop.

Laten we die hoop koesteren door om te zien naar elkaar, te vragen hoe het er mee gaat, een kaartje te sturen, of af en toe gewoon concreet te helpen. Op het moment van schrijven zijn er geen gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen. Zij die zorgen hebben om hun gezondheid, en zij die herstellen wensen wij moed en vertrouwen toe.



Gelukwens

Bijzondere gelukwensen gaan uit naar de familie De Jong - Alblas, Langeweg 464.

In nu de afgelopen maand oktober vierden zij beiden hun verjaardag. En op vrijdag 29 oktober waren ze 50 jaar getrouwd. Met de plotselinge ziekte, ziekenhuisopname en behandeling van Sjanie nog in gedachten, zijn zij dankbaar deze bijzondere levensmomenten met elkaar en in de familie te kunnen vieren. Wij danken God.



Varia

Het is alweer enige tijd geleden, maar op dinsdagavond 21 september mocht ik een inleiding houden voor de vrouwenvereniging *Passage*. Als basis voor mijn voordracht koos ik de bijbeltekst van Maria en Martha (Lucas 10) en het thema: *Weet wie je bent*. Weten wie je bent (met een mooi woord: identiteit) verschilt niet veel van de klassieke wijsheid dat een mens zichzelf moet leren kennen om verstandig te worden. Weet waar je vandaan komt, waar je staat, en wat je kunt doen. Die zelfkennis is altijd in ontwikkeling. De ene situatie vraagt om een Maria met rustige aandacht, een andere situatie vraagt om een Martha die concreet helpt en dient. Ik hoop maar dat de mensen om me heen - vrouwen en mannen - weten wie ze zijn. Wie dit weet kan inspelen op elke situatie: dit doe ik wel, dat doe ik niet. En weet ook dat het anders kan.

Noemenswaard is ook de musical *Mozes*.

De voorbereidingen zijn in volle gang. De acteurs en zangers krijgen passende kleding en we spelen op elkaar in. De muziek is prachtig en de liedteksten ingenieus.

Ik sta er deze dagen mee op, en ik ga ermee naar bed.

Met alle deelnemers bereiden we ons voor op een mooie uitvoering op vrijdag 12 november en zaterdag 13 november!



Ds. Herman Offringa

Contact met de predikant

Zeker tijdens mijn eerste jaar in Rijsoord neem ik het initiatief én de tijd om met verschillende mensen kennis te maken. Wie mij iets wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdag, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@planet.nl.

Ik wandel in het licht met Jezus

*Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.*

*Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.*

*Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.*

*Ik wandel in het licht met Jezus,
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.*

(Refrein:)

*Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.*



Wij gedenken

Met eerbied en liefde noemen wij de naam van Catharina Maria Lagendijk - Roobol. Zij overleed op dinsdag 23 oktober 2010 op de leeftijd van 84 jaar. In Rijsoord woonde zij ruim twintig jaar aan de Mauritsweg, de laatste tijd woonde zij in verzorgingshuis Reyerheem in Ridderkerk. Op zaterdag 30 oktober brachten wij met familie en vrienden haar de laatste eer en gaven haar lichaam uit handen. De nagedachtenis aan Catrien Lagendijk zij ons tot zegen.

Ds. G.H. Offringa

In Memoriam - Catharina Maria Lagendijk - Roobol

Geboren op 27 juni 1926 als oudste dochter in een landarbeidersgezin in Dubbeldam, aan de Zuidendijk.

Eind 1986 kwam ze in ons leven. Onze vader was heel verdrietig en eenzaam na het overlijden van onze moeder in augustus 1986 en Tante Catrien steunde hem waar ze kon.

Op 10 december 1987 trouwde ze in een besloten huisdienst met onze vader.

Ruim zeven jaar hebben Tante Catrien en papa een hele fijne tijd gehad. Ze maakten een lange reis naar Indonesië en vele andere reizen. Met het overlijden van onze vader in april 1995 kwam een einde aan de fijne tijd samen. Wel kreeg ze door deze verbintenis zomaar drie dochters, 'n stel schoonzons en 8 kleinkinderen, waar ze heel dankbaar voor was.

Bescheidenheid heeft haar altijd gekenmerkt. Eindeloos vaak vertelden we haar hoe belangrijk en slim ze was, ze sprak vloeiend Duits en Engels en vulde talloze kruiswoordpuzzels in. In iedere krant of ieder tijdschrift wat ze in handen had gehad, was de kruiswoordpuzzel door haar ingevuld.

Wat is ze gelukkig geweest in Rijsoord! Naar de bejaardensoos, op vrijdag naar het eetcafé, op zondagmorgen samen naar de kerk, eerst lopend en toen dat niet meer ging met de kerkauto...

Later ging ze drie keer per week naar de dagverzorging in Reyerheem. Hier heeft ze heel veel fijne uren beleefd. Enthousiast deed ze mee met alle activiteiten en ze genoot volop!

Vorig jaar juni werd het punt bereikt waarop duidelijk werd dat ze niet meer in haar huisje aan de Mauritsweg 56 kon blijven. Na een paar maanden in verzorgingstehuis Schiehoven Wilgenplas in Rotterdam-Schiebroek kwam gelukkig vorig jaar september een kamer vrij in Reyerheem. Hier heeft ze het laatste jaar van haar leven doorgebracht. Overdag beneden in de huiskamer, 's avonds lekker voor de TV met haar koptelefoon op, een glas port bij de hand... gelukkig was ze zo.

Een paar maanden geleden ging haar gezondheid beetje bij beetje achteruit en drie weken geleden werd duidelijk dat ze in de eindfase van haar leven was aangekomen. Ook dit lot heeft ze weer dapper aanvaard. Omringd door ons is ze zo dinsdagochtend 26 oktober rustig naar haar Hemelse Vader gegaan.

We denken aan haar terug als een warme, bescheiden, dankbare, liefdevolle vrouw. Ze wandelt nu in het licht met Jezus.

Ellie Lagendijk

Symbolisch Bloemschikken in de Adventstijd en Kerst

Het thema is "De Levensboog van gerechtigheid en vrede". De lezingen zullen op deze zondagen uit het Bijbelboek Micha zijn.

De Levensboog verwijst naar het verbond van God met de aarde, met Abraham, Jacob en Jezus als beeld van het nieuwe verbond. Het is een spanningsboog tussen hemel en aarde. De profeet Micha komt daar in de lezingen op terug.

Bij de Levensboog plaatsen we wekelijks een schikking die verwijst naar de beelden van wanhoop en hoop, onrecht en recht waar Micha over spreekt.

De adventskaarsen verwijzen naar het licht dat in het kind Jezus openbaar wordt.

28 november - 1e adventszondag

Thema: Onrecht en verwachting van heil

Lezing: Micha 2, Matteüs 24: 32- 44

Kleur: paars

Symboliek in lezing en schikking:

Micha wijst in de lezing op het kwaad en het onrecht dat hij ziet gebeuren. Als verbeelding daarvoor kiezen we dode kronkeltakken.

Micha wijst verder op het verbond met Jakob: het bijeenbrengen of verzamelen van het volk, de verwachting van het heil en de bevrijding uit het kwaad.

In de Matteüs-lezing worden als beeld van verwachting en hoop op een nieuw leven, takken met knoppen of bolletjes gebruikt: "Het leven is nog verscholen".

De werkgroep Symbolisch Bloemschikken



Kindernevendienst rond Advent en Kerst



Eind november start de Adventsperiode. Met de kinderen van de nevendienst gaan we aan de slag met het thema vanuit Kind op Zondag, dat luidt "Ik zie, ik zie...". Wat er dan te zien is? De profeet Micha, die de mensen moet vertellen dat het niet goed gaat. Er zijn mensen die vanuit hun bed al slechte plannen maken voor de volgende dag; je kunt toch veel beter verzinnen wat voor goeds je zou kunnen doen!

En soms zien mensen niet hoe ze de goede weg naar God kunnen bewandelen... Micha is een soort wegwijzer; zoals hij het vertelt begrijpen de mensen misschien beter hoe ze God kunnen volgen. Hierover gaan we het dus hebben. We verwerken dat is een boekje en in de kerk komt een hoekje waarin we kunnen zien waar we het over hebben deze weken.

De eerste zondag, 28 november, treedt Sursum Corda op in de kerk waardoor de dienst al best vol is en ook het podium voorin de kerk. Daarom gaan we het die keer niet uitgebreid over ons project hebben, we zullen dat de weken erop vast ook goed duidelijk kunnen maken!

Een uitdaging voor ons als leiding om er samen met de kinderen een leuke tijd van te maken!

groetjes vanuit de kindernevendienst

21 november Eeuwigheidszondag

Wie in de schaduw Gods mag wonen

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij Hem zoekt naar onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade
opdat hij eens geluk zal zien.

Hem zal de nacht niet overvallen
zijn dagen houden eeuwig stand.
Duizenden doden kunnen vallen
hij blijft geschreven in Gods hand.
God legt zijn schild op zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.



Die ons in 't hart geschreven staan

Die ons in 't hart geschreven staan,
die onze dagen deelden,
maar in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood
hun naam nog overnachten?

Nooit wordt de droefheid bodemloos:
God houdt zijn handen open
en heel ons leven, doods en broos
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
zijn in zijn trouw geborgen.

De naam, waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar blijven.
In Christus blijft die naam bewaard,
naar Hem mogen zij heten,
totdat de droom verkeert in zien,
geloven wordt tot weten.



Wanneer je verdrietig bent

*Wanneer je verdrietig bent,
blik dan opnieuw in je hart.
Je zult zien dat je weent
om wat je vreugde schonk.
Want afscheid nemen is
met dankbare handen
meedragen al
wat herinnering waard is.*



Kerkelijke stand

Geboren op 10 oktober 2010

Zoë Felicia Tromp

Dochter van

Matthijs W. Tromp en Simone Alblas

Zalm 98

2988 PD Ridderkerk

Overleden op 26 oktober 2010

Zr. Catharina Maria lagendijk-Roobol

De laatste tijd wonend in Reijerheem

in de leeftijd van 84 jaar

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties en-zovoorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer

Oranjestraat 2a

2991 CL Barendrecht

Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

KOR avond op 18 November

Op 18 November is er weer een KOR avond in de Hoeksteen.

Er komt iemand die ons iets gaat vertellen over IKONEN.

Hopelijk leren we die avond, om er met andere ogen naar te kijken.

De koffie staat om 19.45 uur klaar.

U bent van Harte Welkom.

KOR groep

Inloopochtend

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

**18 november
en 2 december**

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie
zorgen wij, voor de
gezelligheid zorgen
we met elkaar!



Tot ziens!

La Pipe 30plus

Vrijdag 12 november staat de deur van de Fontein weer open voor een avondje gezelligheid. Wij hopen tevens nieuwe gezichten te zien (leeftijd maakt niet uit) na afloop van de musical om onder het genot van een drankje nog even gezellig na te kletsen. Wij zijn er in ieder geval al vanaf 20.30 uur voor o.a. de mensen die de voorstelling op zaterdag gaan bekijken.

Wij wensen alle mensen (voor en achter de schermen) twee hele leuke avonden toe. Zet 'm op!

Laten we zeggen: tot de 12^e!

Hartelijke groet van Janneke en Diana

"Passage" C.M.V.

Op dinsdag 16 november is de volgende ledenavond. Dan komt de heer A. Bezeemer van Natuurmonumenten met een presentatie genaamd "Natuur in de Seizoenen".

We zullen kunnen genieten van al het moois dat de natuur in ons land te bieden heeft.

U bent allen van harte welkom!

We beginnen om kwart voor 8 in de Bron.

Tot dan, het bestuur



NBG Bijbelleesrooster November

ma. 1	Daniël 12:1-13
di. 2	Lucas 18:18-30
wo. 3	Lucas 18:31-43
do. 4	Lucas 19:1-10
vr. 5	Lucas 19:11-28
za. 6	Lucas 19:29-40
zo. 7	Lucas 19:41-48
ma. 8	Brief van Jeremia 1-14 of Psalm 115
Di. 9	Brief van Jeremia 15-28 of Jesaja 44:9-20
wo. 10	Brief van Jeremia 29-39 of Habakuk 2:18-20 Handelingen 19:23-40
do. 11	Brief van Jeremia 40-51 of Jeremia 16:19-21
vr. 12	Brief van Jeremia 52-64 of Handelingen 17:22-34
za. 13	Brief van Jeremia 65-72 of Psalm 97
zo. 14	Lucas 20:27-40
ma. 15	Lucas 20:41-21:4
di. 16	Haggai 1:1-15
wo. 17	Haggai 2:1-9
do. 18	Haggai 2:10-23
vr. 19	Psalm 44
za. 20	Kolossenzen 1:1-11
zo. 21	Kolossenzen 1:12-23
ma. 22	Kolossenzen 1:24-2:5
di. 23	Kolossenzen 2:6-15
wo. 24	Kolossenzen 2:16-3:4
do. 25	Lucas 21:5-19
vr. 26	Lucas 21:20-28
za. 27	Lucas 21:29-38
zo. 28	Jesaja 5:1-7
ma. 29	Jesaja 5:8-24
di. 30	Jesaja 5:25-30

Verjaardagen in November

1 november 1915
Mevrouw E. de Koning-Mol
Langeweg 386
3335 LP Zwijndrecht

15 november 1928
Mevrouw B. Lodder-Bestebreurtje
Mauritshoek 21
2988 EA Rijsoord

27 november 1929
Mevrouw W. Kooijman-van Noort
Voorweg 16
2988 CG Rijsoord

30 november 1914
Mevrouw A.W. de Kool-Blaak
Boksdoornstraat 218
2982 BD Ridderkerk

30 november 1928
Mevrouw M. v. Mstrigt-van der Ent
Strevelszicht 14
2988 AS Rijsoord



*Van harte gefeliciteerd
en een
fijne dag toegewenst!*

Maandag 15 november: Lucas 21 vs 1-4

1 Toen Jezus opkeek, zag hij de rijke mensen hun bijdrage in de offerkist doen, 2 maar hij zag ook een arme weduwe er twee koperen muntjes in gooien. 3 En hij zei: 'Ik zeg jullie, die arme weduwe heeft er meer ingedaan dan al die anderen. 4 Want allemaal hebben ze er iets ingegooid van hun rijkdom, maar zij van haar armoede: zij heeft alles wat ze had erin gegooid, alles waarvan ze moest leven.'

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 27 september 2010

De voorzitter heet allen welkom en speciaal de nieuwe ambtsdragers mw. A. den Hartog-Tameeris, mw. L. Klootwijk-Alblas, dhr. D. Alblas en dhr. J. de Koning en leest met ons uit 1 Korintiërs 12, waarna zij ons voorgaat in gebed.

Na enkele kleine correcties wordt het verslag van 23 augustus goedgekeurd. N.a.v. binnen wijkteam B heeft een herindeling plaatsgevonden dit i.v.m. de vacature van een pastoraal medewerk(s)er, wijkteam C heeft de bezoekadressen van mw. T. Verveer-Kooijman verdeeld.

Mw. E. Alblas geeft een mondeling verslag van de Classisvergadering van 16 september jl. Het punt 'geldwerving' is aan de orde gekomen.

Het cursusaanbod is besproken voor nieuwe ambtsdragers en de inspiratiebeurs in de Levensbron.



De voorzitter van de kerkenraad bedankt mw. W. Barnard en dhr. A. Bode voor hun inzet en tijd die geïnvesteerd is in het kerkenwerk en wenst hen een welverdiende periode van rust. Beiden verlaten op na dit punt de vergadering.

De taken binnen de kerkenraad zijn opnieuw verdeeld. 2^e voorzitter: ds. G.H. Offringa; Verslag vergadering Rijsoord aan 't Woord: mw. E. van Gameren; Afkondigingen: mw. C. Bode; Classis: ds. G.H. Offringa en mw. E. Alblas; Lief- en leedgedbeuren: mw. L. Klootwijk-Alblas; Koffie: dhr. A. Leentvaar en dhr. B. Sintemaartensdijk; Meerlingberaad: mw. E. Lagendijk en mw. C. Bode; Posters: dhr. W. IJsselstein.

De ingekomen stukken zijn doorgenomen en Mw. C. Bode zal proberen om naar de receptie te gaan ter gelegenheid van de installatie van mw. A. Attema, burgemeester van Ridderkerk; als dit niet lukt is er besloten om een kaart te sturen.

Vanuit de **wijkteams** komen diverse punten naar voren, de wijkboekjes, ledenlijsten en de uitnodiging voor de gemeentebijeenkomst (14 november na de dienst), andere levensverbintenissen worden rondgebracht, het thema armoedebestrijding is in de wijken A en B besproken. De lijst met bezorgers voor de flyers klopt niet meer, mevr. E. van Gameren gaat de lijst weer kloppend maken. De flyers liggen (aangepast) in de kast in de kerkenraadskamer. Er is binnen wijkteam B afscheid genomen van dhr. C. IJsselstein.

Er wordt voor volgend jaar weer over een onderwerp voor het groot huisbezoek nagedacht.

Al het **clubwerk** is gestopt, inmiddels er is de 'brede school'. De brede school biedt 2x per week op dinsdag- en donderdagmiddag activiteiten aan kinderen van de basisschool, zoals bijvoorbeeld sport.

De **liturgiecommissie** heeft vorige week vergaderd en heeft gesproken over de avondmaalsvieringen. Voortaan zal er tijdens de viering van het heilig Avondmaal orgelspel zijn, dus ook op Witte Donderdag.

De kerkenraad gaat op de maandagavond vergaderen, en start voortaan om 20.00 uur, zodat iedereen aanwezig kan zijn.

Omdat de voorzitter tijdens het Meerlingberaad in Rwanda is, zal ds. G. Offringa haar plaats waarnemen tijdens dit beraad.

Dhr. B. Sintemaartensdijk meldt dat het preekrooster 2011 definitief is!

Mw. E. Alblas gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit en een ieder haar een goede reis toewenst.

- Verslag Elselien van Gameren -

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

Een stad op een berg

De kerk als 'een stad op een berg' is een mooie diaconale en missionaire uitdaging. Daarover spreekt de heer Evert Jan Hazeleger op de komende classisvergadering van 18 november. De heer Hazeleger is adjunct programmamanager bij Kerk in Actie. En hij legt uit dat in de globaliserende wereldsamenleving het onderscheid tussen werelddiaconaat en binnenlands diaconaat steeds meer wegvalt.

Ook zal op deze classisvergadering verslag worden gedaan van een bezoek van vier gemeenteleden uit de classis aan de partnerkerk in Rwanda. Het thema van het bezoek was: Vruchten van de Geest. We zijn benieuwd wat wij hier kunnen leren van de kerk in Rwanda en hoe de Geest daar vruchten afwerpt.

De classisvergadering is openbaar en u bent van harte welkom om mee te praten.

We beginnen om 19.30 uur en eindigen nooit later dan 22.00 uur.

Wij begroeten u graag in de Wilhelminakerk, Bourgondischelaan 1, 2983 SH Ridderkerk (Slikkerveer).

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht,
telefoon 078 681 35 39, e-mail: smid.franssen@planet.nl



Gebed om eenvoud



*We willen zoveel hebben, God,
en als we het hebben willen we weer iets anders:
leer ons genoeg te hebben van dat willen naar groter, mooier, nieuwer;
leer ons genoeg te hebben van egoïsme, ruzie en gepest en van steeds meer;
leer ons genieten van de dingen die we voor niets krijgen:
de kleuren en geuren van de bloemen
het lied van de vogels in de lucht
maak ons tevreden met vriendschap,
liefde en aandacht van de mensen om ons heen.*

Kerstpakkettenactie IDB 2010

Het is inmiddels een goede gewoonte om vanuit het IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad) Kerstpakketten te verzorgen voor vluchtelingen en straatkrantverkopers binnen Ridderkerk. Ook dit jaar worden alle kerken die aangesloten zijn bij het IDB gevraagd om weer goederen of geld in te zamelen voor deze mensen (liefst goederen).



Wij als diaconie van de Gereformeerde Kerk van Rijsoord willen, zoals we al jaren gewend zijn hieraan meewerken.

Hier volgt een lijst van artikelen die in aanmerking komen om in de Kerstpakketten te doen:

bloem	rozijnen	honing
pasta (macaroni)	noten / pinda's	jam
Rijst	ontbijtkoek	overig zoet beleg
pannenkoekmix	biscuit / koekjes	badschuim
fruit in blik	sap	cadeautje kind 0 - 4 jaar
groente in blik	snoep	cadeautje kind 4 - 8 jaar
vis in blik	chocolade	cadeautje kind 8 - 12 jaar
olie	suiker	knuffels
cacao	thee	cadeautje volwassene

We willen rekening houden met de culturele en godsdienstige achtergrond van de vluchtelingen en daarom vragen we geen producten aan te bieden die varkensvlees bevatten, ook koffie en drop zijn producten die niet geschikt zijn om in het pakket te doen.

Op zondagmorgen 21 november a.s. houden we een inzameling van genoemde artikelen.

Er zal dan ook een collectebus op tafel staan, waar u uw financiële bijdrage in kan doen.

Wij vragen ook enkele vrijwilligers voor het inpakken en bezorgen van de Kerstpakketten op zaterdagmorgen 11 december 2010.

Inpakkers worden verzocht 09.00 uur aanwezig te zijn en bezorgers om 11.00 uur.

Adres: Irenekerk Electropark 17-19 (naast Oranjestraat 32).

U kunt zich aanmelden bij de diakenen die staan bij de inzameling op 21 november a.s.



Wij verwachten dat de pakketten ook dit jaar weer een klein gebaar van aandacht en betrokkenheid zullen zijn namens de kerken van Ridderkerk.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Uw diaconie

Ontvangen giften door het College van Diakenen:

Via Mw. W. Barnard	Busje kerkteléfono	€	75,40
Via Mw. P. Euser	Bloemen	€	10,00
Via Mw. P. Euser	Bloemen	€	5,00
Via Mw. P. Euser	Kerk	€	20,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Kees Alblas
Penningmeester CvD

Ingezonden gedicht
Naar aanleiding van
Dankdag 3 november j.l.

De aarde en haar volheid

Moeder eb en vader vloed
draggers van de tijd.
Ouders van het slik
aard' en vruchtbaarheid.

Bedijkt, bemalen,
instrumenten van de tijd
bouwen bewaarders,
zaaien en poten, geen respijt.

Zorgen en wieden
beschermen en voeden.
En de boer hij leidt
strijd tussen bozen en goeden.

De oogst op hoop van zegen
voor een goed bestaan.
Dan juicht het volle hart
de Schepper maakt ruim baan.

-Sjoerd Hoekstra-



Collecte Kerk in Actie Diaconaat
21 november 2010.

Meedoen maakt vrolijk!

Kinderen in asielzoekerscentra hebben geen onbezorgde jeugd. Uit onderzoek blijkt dat de zesduizend kinderen in de Nederlandse AZC's te klein en te onveilig wonen en te vaak moeten verhuizen. Ze zijn vaak getraumatiseerd en moeten hun ouders ondersteunen. Kerk in Actie vindt het belangrijk dat ook deze kinderen de ruimte krijgen om kind te zijn. 'Meedoen maakt vrolijk'. De Stichting ter Bevordering van De Vrolijkheid geeft kinderen in asielzoekerscentra afleiding met allerlei creatieve activiteiten.

Op zondag 21 november collecteren we voor het diaconale werk van Kerk in Actie waardoor onder andere kinderen in asielzoekerscentra worden gesteund. Deze kinderen hebben veel meegemaakt en groeien op in armoede en onzekerheid. Net als ieder ander kind hebben zij het ook nodig om onbezorgd kind te kunnen zijn. De Stichting ter Bevordering van De Vrolijkheid zorgt ervoor dat deze kinderen afleiding vinden in muziek, kunst en theater. Want *meedoen maakt vrolijk!* Zo worden er op vrijdagavonden danslessen gegeven waardoor kinderen even hun problemen kunnen vergeten. Een project als dit helpt kinderen om hun ervaringen te verwerken en vrolijker door het leven te gaan.

Uw gift in deze collecte zorgt voor wat extra vrolijkheid in de levens van deze kinderen.

College van Diakenen

Van het College van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2010

Onder het motto "Een kerk is van blijvende waarde" hebben wij u in januari van dit jaar benaderd en u de vraag voorgelegd of u bereid bent onze kerkelijke gemeente dit jaar financieel te steunen. Hiervoor hebben velen van u een toezegging gedaan. Voor zover u deze toezegging nog niet (geheel) in een betaling hebt omgezet, kunt u onze gemeente helpen door voor het einde van dit jaar uw toezegging voor Kerkbalans 2010 over te maken.

Ook als u nog geen toezegging heeft gedaan, maar wél wilt bijdragen, is uw bijdrage natuurlijk welkom.

Voordat we in januari 2011 weer met de actie Kerkbalans beginnen, willen we graag met uw hulp het doel voor 2010 bereiken. Dit betekent dus dat wij verwachten dat alle gemeenteleden hun in januari jl. gedane toezegging in een daadwerkelijke betaling omzetten.

Werkt u hieraan mee?

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening 3554.03.250 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'VVB 2010.

Solidariteitskas 2010

Waarom een Solidariteitskas?

De Solidariteitskas is allereerst bedoeld om gemeenten binnen de Protestantse Kerk te ondersteunen, die in financiële problemen dreigen te raken. Daarnaast worden er activiteiten mee uitgevoerd, die wezenlijk zijn voor ons kerk-zijn. Denk bijvoorbeeld aan pastoraal opbouwwerk

in nieuwbouwwijken en pastoraat voor studenten, doven en binnenschippers. Vaak kunnen deze kosten niet door één afzonderlijke gemeente worden gebracht.

Wij vragen u dus om onze kerk in Rijsoord te helpen aan de (verplichte) landelijke bijdrage aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen en vragen u daarvoor om een bijdrage van € 10 per belijdend lid. Van dit bedrag wordt € 5 bestemd voor de verplichte afdracht per belijdend lid aan de landelijke Solidariteitskas. Als iedereen in de gemeente € 10 bijdraagt, kan hieraan worden voldaan. Van iedere € 10 blijft er dan € 5 beschikbaar voor de eigen gemeente.

Voor de betaling kunt u gebruik maken van de antwoordstrook die los is bijgevoegd in deze Rijsoord aan 't Woord.

Met vriendelijke groet,
Dick de Jong,
Bijdragen-administrateur

Opbrengst Collectes

5 sept.	Kerk	€183,75	3 okt.	Kerk en Israël	€215,80
	Onderhoud	€131,31		Onderhoud	€128,50
	Spaardoos	€ 57,40		Jeugd	€ 53,75
	Jeugd	€ 47,70			
	Gift Pakistan	€105,00	10 okt.	Diaconie	€382,00
12 sept.	Diaconie	€232,15		Onderhoud	€158,40
	Onderhoud	€116,47		Jeugd	€ 44,85
	Spaardoos	€ 52,90	17 okt.	Diaconie	€225,70
	Jeugd	€ 42,95		Onderhoud	€153,90
19 sept.	Vredeswerk	€162,87		Jeugd	€ 51,22
	Onderhoud	€113,75	24 okt.	Kerk	€207,10
	Spaardoos	€ 35,60		Onderhoud	€114,15
	Jeugd	€ 34,71		Jeugd	€ 29,72
26 sept.	Diaconie	€190,14			
	Onderhoud	€132,41			
	Spaardoos	€141,25			
	Jeugd	€ 56,10			

Verantwoording giften 22 september t/m 25 oktober

G.H. Offringa	Kerk	€20,00
W. IJsselstein	Bloemen	€ 5,00



We hebben met elkaar afgesproken dat het voortaan elke derde zondag van de maand Happy Hour of Power is, dat is voor iedereen wel zo duidelijk. Inmiddels zijn we de eerste keer weer bij elkaar geweest, en dat was erg gezellig! Iedereen is van harte uitgenodigd voor dit tweede bakkie koffie na de kerk.

De eerstvolgende Happy Hour of Power is op zondag 21 november.

We zijn dan allemaal van harte welkom bij Greet Lodder, Patrijs 21 in Ridderkerk.

Is vervoer een probleem?

Spreek in de kerk iemand aan en je kunt gerust meerijden!

Zondagavond 280

De alom in onze regio bekende Zondagavondzang wordt deze maand gehouden op zondag 14 november in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht, aanvang 19.30 uur.

Het programma voor u en ons, het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, is als vanouds zeer gevarieerd. Achter het orgel de bekende André de Jager en op het podium dirigent Cor de Haan. Dit ontspannen uur zingen bevelen wij van harte aan.

G.J. van der Kramer

Verslag bezoek Rwanda

Lieve gemeenteleden,

Wat een emoties!! Drie weken lang een geweldige tijd in Rwanda en dan na thuiskomst de knop direct helemaal omzetten om afscheid te nemen van onze lieve Tante Catrien. Ik ben dankbaar dat ik nog op tijd terug was om nog met haar te kunnen praten, met haar uit de bijbel te kunnen lezen en ook samen met mijn zussen de begrafenis heb kunnen voorbereiden.

Ik wil u toch graag laten delen in alle belevissen die we in Rwanda hebben meegemaakt. Dit wil ik graag doen door middel van enkele van de emails die ik tijdens het verblijf heb verstuurd naar familie, vrienden, maar ook naar onze predikant en naar Janny Zijderveld.

Remera, 29 september 2010

Hallo allemaal,

Pas 1 dag hier maar mens, wat een indrukken!!! Na twee uur vertraging kwamen we aan op Kigali Airport waar 17 mensen ons op stonden te wachten. We werden warm omhelst door iedereen en vertrokken in een auto naar Remera. We zaten met zijn vieren op de achterbank. De predikant lag helemaal onder Wilma, ze zegt dat ze nog nooit zo dicht bij een man gezeten heeft, de grapjas.

Vandaag hadden we twee bijeenkomsten, een met de commissie die dit organiseert en een met alle predikanten uit deze regio.

Er werd in de kerk prachtig gedanst door een groep jongeren, helemaal leuk! We krijgen lekker eten, het is wel twee keer per dag hetzelfde, bonen met spinazie en rijst, maar het smaakt prima.

Vanmiddag hadden we een paar uurtjes vrij en zaten we lekker in de tuin, onze dagboeken bij te werken. De secretaresse van de kerk kwam gezellig bij ons thee drinken. Na een uurtje hoorden we gezang uit de kerk komen en we vroegen natuurlijk of we mee mochten doen.

Mens, dat was echt gezellig. Helemaal iets voor ons! Heerlijke ritmische muziek en prachtige stemmen. We hebben heerlijk geswingd!!!!

Nu zitten we lekker in ons huis, waar een bewaker voor de deur staat en we hebben weer ds. Jerome op visite. Echt een hele leuke man.

De omgeving is prachtig, allemaal heuvels, we snappen nu waarom Rwanda het land van de duizend heuvelen genoemd wordt.

Het is natuurlijk heerlijk weer, de zon heeft de hele dag geschinen...

We hebben al prachtige foto's gemaakt van kleine kindjes, vanmiddag was hier nog een mevrouw met zo'n kleine zwarte baby op haar rug, schattig gewoon!!!

Over een paar dagen schrijven we weer hoor.

Het gaat prima met ons, we voelen ons erg geliefd en helemaal veilig.

Hartelijke groeten van ons allemaal



Remera, 2 oktober 2010

Hallo allemaal,

Ik wilde jullie gisteren al een email sturen maar het internetgevoel van ons modem was op, dus er moest even een beltegoed gekocht worden. Gelukkig is dat nu gelukt. Het is nu onze vierde dag in Rwanda en eigenlijk heb ik maar een woord: WOW! Wat een prachtig land! Wat een ontzettend aardige mensen! Wat een swingende muziek en dans!!!

Toen we gisteravond naar het huis van pasteur Jerome liepen, hier ca. 10 minuten vandaag, waren ze in de kerk, waar we naast wonen, aan het zingen, verderop waren nog kinderen aan het zingen, het rook heerlijk... het was zo echt Afrika!

Op de terugweg, in het aardedonker stonden er duizenden sterren aan de hemel. Geweldig!!

En vandaag dan ons eerste bezoek aan een gemeente, deze keer de gemeente Giko, onze partnergemeente.



We reden een uur in een pick-up truck door een schitterend landschap en arriveerden bij de kerk van Giko. Na jarenlange correspondentie is het zo geweldig om daadwerkelijk in zo'n gemeente te zijn.

Ik moest zo aan je denken, Janny Zijderveld, het zou zo leuk voor jou zijn om hier ook eens rond te kijken! Ik heb wel je naam genoemd in de kerk hoor, dat jij altijd in de weer bent voor Giko.

We werden na aankomst direct de kerk binnengebracht waar ca. 350 tot 400 mensen zaten. Er waren 6 koren.

De kerk was versierd met slingers en aan een van de slingers hing een bordje Rijsoord, zo bijzonder.

Wat volgde was gewoon overweldigend, geweldige swingende muziek, al bij het eerste nummer hebben we meegedanst... prachtig gezongen liederen... Onze lantaarn met de kaars erin was een regelrecht succes, iedereen was wildenthousiast. Als eerste hebben we het kleed over het liturgisch centrum gehangen en daarna direct de kandelaar overhandigd en Pasteur Joseph gevraagd de kaars aan te steken. Toen daarna een ander koor zo prachtig zong, en ik keek naar het licht in de lantaarn werd ik echt ontzettend ontroerd... ik heb me vermand en alles gefilmd, jullie gaan het zien.



Verder wemelt het hier natuurlijk van de schattige kleine zwarte kindjes. De andere meiden worden er gek van dat ik iedere keer "ach" roep, maar ik kan er niets aan doen, het is zo schattig!!! Wat ook geweldig is, is de voorbereiding die we hebben ontvangen voordat we aan de reis begonnen. Geweldig om alle liederen in de dienst zo mee te kunnen zingen!!

Met onze taal gaat het prima, we spreken al aardig Rwandees en ik heb in een week nog nooit zoveel mannen geknuffeld. Je begroet elkaar hier door elkaar te omhelzen en eerst rechts de hoofden tegen elkaar, dan links, terwijl je zegt Muraho. Daarna schud je nog de hand... We hebben pasteur Jerome denk ik al vijftig keer geknuffeld...

Verder is alles echt goed geregeld hier, we hebben altijd een begeleider, tot nu toe meestal Pasteur Jean Marie, een heel aardige kerel van eind dertig, we lachen wat af met elkaar.

We zijn zo met elkaar een vrolijke groep die elkaar perfect aanvult. Wilma is de clown, die gekke gezichten trekt naar iedereen en zo iedereen aan het lachen maakt, ze is ook perfect met de kinderen... Paula is de praktische, zij heeft echt alles in haar koffer, plakband, lijm, scharen, paperclips, lucifers, je kunt het zo gek niet bedenken of ze heeft het bij zich, echt geweldig. Gisteren had ze haar man aan de telefoon, toen hij haar iets vroeg antwoordde ze in het Frans, kan je nagaan hoe met ons Frans gaat. Annemarie is de wijste van ons allemaal en ik laveer daar een beetje tussendoor en ben samen met Paula het woordenboek voor Wilma en Annemarie. Het is echt een perfecte combinatie! De canon die we hebben meegenomen is een doorslaand succes, toen we vandaag wegreden uit Giko stonden alle kinderen met elkaar de canon te zingen, echt super.



Ook de parachute in de regenboogkleuren is een geweldige vondst. We hebben hem gisteren uitgeprobeerd in onze voortuin, er zijn altijd kinderen genoeg in de buurt... het ging super, dus vandaag in Giko hebben we het weer gedaan, de kinderen vinden het geweldig. Probleem is alleen door dat geprobeer in de voortuin dat we de parachute niet meer buiten op het gras schoon kunnen maken, want zodra ze ons met de parachute in de tuin zien, snellen ze van alle kanten toe...

Zo kan ik nog uren vertellen...

Op zondag 14 november tijdens de Rwandazondag wil ik u graag in het kort iets vertellen tijdens de dienst en enkele beelden laten zien.



Van verschillende kanten is het verzoek gekomen om een wat uitgebreider verslag van ons bezoek aan Rwanda.

Dit wil ik graag doen.

Op zondag 28 november a.s. om 16.00 uur

UITGEBREID BEZOEKVERSLAG RWANDA

met films en foto's

Ellie Lagendijk

Bazaar 2010

Na afloop van de bazaar werden we nogmaals verblijdt met een aantal giften, wat de uiteindelijke teller zet op een bedrag van €13.143,-. Ook hiervoor uiteraard onze hartelijk dank!
Onderstaand een enthousiast bedankje van de stichting waar we ons dit jaar voor hebben mogen inzetten.

Geachte Bazaar commissie,

Namens het bestuur van Stichting RRDF willen wij U bijzonder danken voor de geweldige bijdrage aan onze projecten in India.

*We werden gisteren verrast met een bijschrijving van **meer** dan € 6500,-.*

We zullen deze bijdrage graag gaan besteden aan VTC opleidingen (beroepsopleidingen voor kinderen die na de basisschool plotseling geen vervolgopleiding meer kunnen volgen ivm geldgebrek)

We streven naar het bouwen van een eigen VTC school. Daar is veel geld voor nodig, dus we sparen nog even door.

Ondertussen zullen we leerlingen naar VTC's sturen in de omgeving van onze projecten.



Wij danken u voor het vertrouwen in onze stichting en zullen 100% van uw donatie besteden aan dit doel.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens.

*Leo Zwagemaker
Voorzitter St RRDF*

*St RRDF
PO Box 4026
2980 GA The Netherlands
www.rrdf.nl*

Via dit laatste schrijven kunnen we een vrolijke streep trekken door het bazaarjaar van 2010 en zijn we inmiddels weer gestart met het nieuwe bazaarjaar onder de noemer:

Bazaar 2011

Zonder de tweedehands spullen valt er natuurlijk niets te organiseren wat op een bazaar lijkt, dus zetten we de deuren van de opslag graag weer open op:

**Zaterdag 27 november
Van 10.00 uur tot 11.00 uur**

om uw goederen in ontvangst te nemen.

Met een hartelijke groet van de bazaarcommissie!

Stichting Sibusiso

Van Peer Kuiper ontvingen we weer nieuws, dit keer in de vorm van een kleurrijke folder met daarin een interview met "Mama Crispin", moeder van vijf kinderen waarvan er twee ernstig verstandelijk gehandicapt zijn. Zonder vader die zich om hen bekommerde was het een zwaar bestaan, helemaal toen hun huis moest worden afgebroken. Buurtbewoners attendeerden het outreachteam van Sibusiso op het gezin. Een huisje in de buurt werd gezocht. Sinds die tijd volgens de twee jongens een programma, wordt hun gezondheid in de gaten gehouden en leren ze dingen die voor velen zo vanzelfsprekend zijn zoals spreken, naar toilet gaan en aankleden. Moeder heeft werk in de keuken van de stichting en kan dus de huur van hun huisje zelf betalen. Dit maakt moeder zelfstandig en sterk en er is veel meer contact met de buurt en met andere kinderen. Het hele gezin vaart er wel bij.



Meer lezen over het gezin van Mama Crispin of over Stichting Sibusiso?

Neem een kijkje op de website: www.sibusiso.nl

VOOR-dienst op de Taizé-tour



In verband met de komende Taizé-ontmoeting eind december in Rotterdam e.o. hebben we gemeend de volgende oecumenische viering (VOOR-dienst) een Taizé-tintje te moeten geven. Dit

bestaat onder meer in het zingen van verschillende liederen uit Taizé, verschillende korte lezingen gevolgd door stilte-momenten en persoonlijke getuigenissen vanuit het thema 'Vol van hoop'. Na afloop is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot ontmoeting bij een kopje koffie. Daarbij verwachten we ook speciale gasten, onder wie waarschijnlijk een broeder uit Taizé.

Van harte welkom bent u op 21 november om 19.00 uur in de Irenekerk in het Electropark in Slikkerveer.

Voor Ridderkerk wordt deze VOOR-dienst anders dan anders, maar wellicht verrassend voor u om mee te maken!

PCOB

Op woensdag 24 november houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. De dames Kamsteeg en Hordijk vertellen verhalen over de geschiedenis van Ridderkerk, afgewisseld met oude liederen, met orgelbegeleiding door de heer Den Outer.

Op 22 december brengt mevrouw van Oostveen uit Utrecht gedichten en verhalen rondom kerst, omlijst met muziek uit een speciale speeldoos.

Iedereen van af 50 jaar is van harte welkom en wordt getrakteerd op gratis koffie met koek.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

Vredesdienst in de Schotse Kerk te Rotterdam

De jaarlijkse Vredesdienst van de Schotse Kerk zal gehouden worden op zondagavond 14 november a.s. om half acht.

Zoals altijd doen predikanten uit verschillende tradities en landen mee in hun eigen taal.

Op het moment van schrijven heb ik nog geen overzicht van namen, wie wat gaat doen. Wel van de verkondiging, die komt van Z.E. Mr. F. Harhoff.



Ieder is welkom.

Er is één collecte bij de uitgang voor een goed doel.

Koffie en thee na afloop, c.a. 21.15 uur.

De Schotse Kerk is te vinden aan de Schiedamse Vest 119; 3012 BH Rotterdam; voor auto's betaald parkeren op straat. De kerk is ook bereikbaar via Metro haltes Leuvehaven en Churchillplein.

Reverend J. Pot

Opvoedouders gezocht

- ingezonden brief -



Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) is een intensief programma van het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met gedragsproblemen. Een jongere wordt in uw gezin geplaatst voor de duur van 6 tot 12 maanden. Als opvoeder gebruikt u de methode om het gedrag van jongeren positief te beïnvloeden. Tijdens de plaatsing kunt u rekenen op onze volledige ondersteuning. Het team is 7 dagen per week, 24 uur per dag voor u beschikbaar.

Vindt u het leuk om op te voeden?

Heeft u een goed gevoel voor humor?

Heeft u tijd en ruimte?

Dan is MTFC iets voor u!

Wij bieden:

Inkomen (CAO Jeugdzorg, schaal 8) en een onkostenvergoeding

Vorbereidende training

Dagelijkse intensieve begeleiding

Wekelijkse ondersteuningsbijeenkomsten

Wilt u meer weten:

Zie voor meer informatie www.mtfc.nl

Bel voor meer informatie:

Regio Arnhem tel: 06-51033972

Regio Utrecht/Amsterdam tel: 06-51033972

Regio Rotterdam/Den Haag tel: 06-51036933

E-mailadres: opvoedouder@legerdesheils.nl

Samenzangdienst met Gospelkoor "We Believe" in De Open Hof

Op zondag 7 november 2010 wordt al weer de 26^e koor- en samenzangdienst gehouden in de Gereformeerde kerk (PKN) de Open Hof gelegen aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik Ido Ambacht. De dienst zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de kerk om 16.30 uur zal zijn geopend. Te gast zal aanwezig zijn het Gospelkoor "We Believe" uit Hardinxveld- Giessendam o.l.v. Remco Hakkert. Dit koor is opgericht op 3 november 2004 en bestaat nu dus 6 jaar. Het koor bestaat uit een groep van ruim 90 mensen. Er worden veel Nederlandstalige en Engelstalige liederen gezongen. Het koor wordt daarin begeleid door een combo. Het geheel staat onder leiding van Remco Hakkert, geen onbekende in de koren wereld. Als koor wil het koor de boodschap van het Evangelie verspreiden onder de mensen. Het is een boodschap die van levensbelang is! Muziek maakt veel los in een mensenhart. Voor de leden van het koor is het mede een manier om het geloof in Jezus Christus uit te dragen en op deze manier mensen te raken en dichter bij God te brengen. Ook nu staan op het programma bekende koorliederen, zoals "Come and be glad", "Kijk naar de kinderen", "Name above all names", "Trouwe God en Vader" en "I Belong to You", allen gecomponeerd door Remco Hakkert, en koorliederen van andere componisten. Ook een muzikaal intermezzo staat op het programma. Daarnaast zal er ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te zingen uit diverse bundels en liedboeken. Deze samenzang zal worden begeleid door Remco Hakkert. De gehele dienst zal worden ondersteund door middel van een beamer/dia presentatie. De toegang is gratis. U bent van harte uitgenodigd.

Namens de organisatie, Ben Voerman
tel: (078) 681 75 83. E-mail: bjvoerman@planet.nl.

Samen zingen in de Breepleinker

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een
Koor-en samenzangdienst **op zondag 21 november a.s.**

Medewerking verlenen het "Slikkerveers Chr. Mannenkoor "
en het Chr. Mannenkoor "De IJsselzangers"

beide o.l.v. Everhard Zwart

organist Martin Mans

alt Lianne Hofman

meditatie ds. P. Vermaat, Veenendaal

De dienst begint om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang
De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.

De toegang is vrij!

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77; Arriva bus 157

Kerstconcert "Debarim" op 17 december

Geachte lezer...



Op vrijdagavond 17 december 2010 wordt voor de 15^e keer een Kerstconcert gegeven door het Christelijk Gemengd regiokoor "DEBARIM". Dit concert vindt plaats in de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam. Het zal één van de vele Kerstconcerten zijn die in de periode voor het Kerstfeest zullen plaatsvinden.



Voor dit concert willen wij in het bijzonder uw aandacht vragen. Misschien behoort u reeds tot onze schare trouwe bezoekers, dan behoef ik u niets meer te vertellen. De ambiance in deze kerk, de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam in Kerstsfeer is ronduit prachtig. In deze majestueuze kathedraal, de oudste kerk van Rotterdam en schitterend herbouwd en gerestaureerd, komt massale Kerstzang optimaal tot zijn recht.

Graag verwijs ik naar de onderstaande afbeelding voor medewerkers en verdere informatie, of internet: <http://www.debarim.nl> pagina kerstconcert. Een groot symfonieorkest, 350 koorleden en bijzondere solisten staan garant voor een onvergetelijke avond.

Toegangskarten kunt u bij mij bestellen of via de telefoonnummers 0180 312 711 / 0184 415 725 / 010 222 22 11.

(Eventueel kunt u ook gebruik maken van de mail: kaartverkoop@debarim.nl)

Reistip voor de bezoekers uit Ridderkerk: rij met de auto naar station Barendrecht, ruime parkeergelegenheid op het dak van het perron, neem een retourtje naar station Blaak. Uitstappen bij station Blaak en naar boven met de (rol)trap/lift en je bent 500 meter verwijderd van de Laurenskerk.

Met vriendelijk groet, Ton Haeck

17 december 2010: "Dé avond van 2010 om nooit meer te vergeten.."

♪ **Gereformeerd Kerkkoor Ridderkerk** ♪

Najaarsconcert in de 'Levensbron' op zaterdag 20 november a.s.

Aan deze avond werken mee:

'Gereformeerd Kerkkoor Ridderkerk'

o.l.v. dirigent **Bert Kruis**

Chr. Gemend koor **'Com nu met Sangh'** uit Oud Beijerland

o.l.v. dirigent **Warno Ruting**

Verder werken mee :

Arjan en Edith Post - Trompet

Gert Pannekoek - Bas / Bariton

Johan den Hoedt - Orgel

Ook aan samenzang is deze avond gedacht.

Aanvang 19.30 uur; zaal open 19.00 uur.

Toegangs prijs is €7.50.

Kaarten verkrijgbaar bij alle koorleden en / of bij Frans Schop, tel 0180- 421994

Tienerviering

Op 17 oktober hebben de tieners naar aanleiding van het onderwerp "De maat is vol", op een aantal A4-tjes en grote lakens een graffiti-werk gemaakt. Ze beelden "De Vergeving" uit.



Tienerviering

Jezus trekt rond door de dorpen en steden in Israël. Overal waar hij mensen ontmoet, gebeurt er iets bijzonders. Zo horen we tijdens deze tienerviering over de ontmoeting met Zacheüs. Hij was een rijk man die niet geliefd was, omdat hij als tollenaar belastingen moest innen. Aan het eind van het verhaal blijkt bovendien, dat hij mensen heeft afgeperst. 'Dit is je dag!' zegt Jezus tegen hem. 'Begin opnieuw!' En Zacheüs grijpt die kans met beide handen.

Krijgen wij ook wel eens zo'n kans? En wat doen we daar dan mee?

Hier gaan we verder op in tijdens de tienerviering van November!

Tienerviering : Zondag 21 november 2010
Onderwerp : Dit is je dag!
Aanvang : 9.30 uur, direct in de soosruimte
Afsluiting : In de kerk dus ongeveer 10.30 uur

Tot ziens!

Anda, Elselien, Heleen en Janis



Terugblik op de Kerk-School-Gezinsdienst 31 oktober



Wat was het al fijn om een bomvolle kerk in te komen die ook nog mooi versierd was met werken van de kinderen! De dienst, georganiseerd door leerkrachten en kinderen van “de Klimop” en de beide predikanten van Rijsoord was van het begin tot het eind verrassend. Het ging over Mozes, die het volk naar het beloofde land moest leiden. Dat viel niet altijd mee! Er werden mooie liedjes gezongen, enkele kinderen en juf Maria lazen voor en vertelden, in de hele kerk waren de werken te bewonderen die de kinderen op school hadden gemaakt. Fijn ook dat onze predikanten zich graag inleefden in het thema en op een manier die begrijpelijk is voor jong en oud, de dienst samen hebben geleid.

Vanaf deze plaats willen we iedereen die aan deze dienst hebben meegewerkt van harte bedanken! We hopen dat we nog lang deze diensten met elkaar mogen vieren!

Een van de liedjes was het lied “God kent jou”, wat de kinderen op school hebben geleerd en wat voor de meeste mensen in de kerk nieuw was. Met elkaar hebben we het gezongen, nadat de kinderen het prachtig hadden voorgezongen:



God kent jou

God kent jou vanaf het begin,
helemaal van buiten en van binnenin.

Hij kent al je vreugde
en al je verdriet,
want Hij ziet de dingen
die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is:
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn
want Hij houdt van jou.

Ja, Hij houdt van jou

Ja, Hij houdt van jou en mij!





- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl