

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten . . . . .	2
Zangproject Ridderkerk; Orgelspel in de Opstandingskerk . . . . .	3
Bij de diensten; Zieken; Huwelijken . . . . .	4
Na de vakantie - Ds Offringa; Inloopochtend. . . . .	5
Wij gedenken: Zuster de Klerk-van Toor . . . . .	6
Avondmaalscollecte; Brief SOS kinderdorpen . . . . .	7
Kerkelijke stand; Giften en collecten CvK en CvD . . . . .	8
NBG Bijbelleesrooster; Passage; Verjaardagen 75+ . . . . .	9
Kerkenraadsverslag 1 juli . . . . .	10,11
Werkgroep vuchtelingen . . . . .	11
Kerkenraadsverslag 23 augustus . . . . .	12,13
Van de Classis . . . . .	13
Delegatiebezoek aan Rwanda . . . . .	14,15
Persbericht Historische Vereniging Zwijndrecht ; PCOB . . . . .	16
Bazaar . . . . .	17
Ingezonden stuk n.a.v. Bijbelleesrooster . . . . .	18,19
Ingezonden stuk: "De kerk van mijn vader" . . . . .	20,21
La Pipe 30+ . . . . .	22
Taizeviering H.I.Ambacht; COV Ridderkerk . . . . .	23
Diverse zangdiensten . . . . .	24,25
Verslag van de kampweek . . . . .	26,27

**Stencilen: 27 september**

Jan Monteban  
en Klaas van Nes

**Bundelen: 30 september**

Donderdag  
om 13:00 uur

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand oktober  
met vermelding van afzender:

**uiterlijk donderdag 23 september** bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : [rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com](mailto:rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com)

Info : [www.opstandingskerkrijsoord.nl](http://www.opstandingskerkrijsoord.nl)

## **Erediensten**

### **Zondag 5 september      STARTZONDAG**

09.30 uur                   : Ds. G.H. Offringa  
Kindernevendienst       : Janis van der Linden en Sabrina Alblas  
Kinderoppas               : Celine en Jacqueline de Jong  
Chauffeurs                : P. Bezemer en J. IJsselstein  
Koster                      : Henk van der Starre  
Collecte                    : 1e Kerk  
                                  2e Onderhoud gebouwen

### **Zondag 12 september    Heilig Avondmaal**

09.30 uur                   : Ds. G.H. Offringa  
Kindernevendienst       : Lineke Baars  
Kinderoppas               : Christian den Hartog en Marian de Vree  
Chauffeurs                : J.J. de Koning en J. Monteban  
Koster                      : Ton Haeck  
Collecte                    : 1e Diaconie  
                                  2e Onderhoud gebouwen

### **Zondag 19 september    Tevens Tienerviering**

09.30 uur                   : Ds. C. Versteeg uit Bolnes  
Kindernevendienst       : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong  
Kinderoppas               : Mariëlla en Liane Janssen  
Chauffeurs                : D.W. Alblas en C.A. Alblas  
Koster                      : Wim van Bruggen  
Collecte                    : 1e Vredeswerk  
                                  2e Onderhoud gebouwen

### **Zondag 26 september    Bevestiging Ambtsdragers**

09.30 uur                   : Ds. G.H. Offringa  
Kindernevendienst       : Martine Versteeg en Petra de Heer  
Kinderoppas               : Willemijn en Pauline Bezemer  
Chauffeurs                : A.C. Alblas en C. IJsselstein  
Koster                      : Joop van Wingerden  
Collecte                    : 1e Diaconie  
                                  2e Onderhoud gebouwen

### **Zondag 3 oktober        Israelzondag**

09.30 uur                   : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam  
Kindernevendienst       : Petra Bezemer  
Kinderoppas               : Jeannette en jacomine Bezemer  
Chauffeurs                : W. de Waard en P. van Oorschot  
Collecte                    : 1e Kerk & Israel  
                                  2e Onderhoud gebouwen

## Zangproject met Sytze de Vries

Op zondagmiddag 3 oktober om 16.00 uur wordt in de Levensbron een Vesper gehouden in samenwerking met de bekende dominee/dichter/tekstschrijver Sytze de Vries en het Interkerkelijk koor 'Salem', georganiseerd door de Nieuw Land Groep. Een bijzonder project, omdat Sytze de Vries speciaal voor deze bijeenkomst nieuwe liedteksten heeft geschreven, met als uitgangspunt het jaarthema voor het nieuwe seizoen: "Hoop". Tijdens de Vesper zal hij aanwezig zijn om toe te lichten hoe zijn gedichten tot stand zijn gekomen. Componist/kerkmusicus/dirigent Dirk Zwart is gevraagd hiervoor nieuwe muziek te componeren.



*Een ware primeur die in Ridderkerk mag plaatsvinden.*

*Voor dit project worden zangers en zangeressen, jong en oud, uitgenodigd mee te repeteren en uiteraard aan de uitvoering deel te nemen.*

Aan de deelnemers wordt een éénmalige bijdrage van €12,50 gevraagd. Dit bedrag kan contant worden betaald op de eerste repetitie-avond. Deze vindt plaats op **maandagavond 30 augustus om 20.00 uur**. Daarna volgen nog 4 avonden, namelijk op **6, 13, 20 en 27 september**. De repetities vinden plaats in de Goede Herderkerk aan de Seringenstraat te Ridderkerk. Aanmelden kan via onderstaand adres, maar ook zonder aanmelding vooraf is deelname mogelijk.

Met een muzikale groet,  
namens de Nieuw Land Groep van de Levensbron en het interkerkelijk koor 'Salem',  
Mieke Monster-van Pooijen  
tel. 0180-427248, 06-38927576, [mieke.monster@gmail.com](mailto:mieke.monster@gmail.com)

## Orgelbespeling in de Opstandingskerk op nationale Orgeldag, 11 september 2010

Op zaterdag 11 sept. a.s. is het weer nationale Monumentendag en tevens nationale Orgeldag. De concertcommissie van de Singelkerk in Ridderkerk zal op die dag, net als in 2008, een rondgang maken langs verschillende orgels in Ridderkerk.

Dit jaar is ook het orgel van de Opstandingskerk aan de beurt.

In dat kader zal Jan Peter Teeuw een miniconcert verzorgen van ong. 30 minuten. Op het programma staan orgelwerken van o.a. Bach, Walther en Hollins. Onze eigen organist Rene Barnard zal ook een bijdrage leveren; er zullen ook een tweetal liedbewerkingen vierhandig gespeeld worden.

Het concert begint om 13.00 uur. De toegang is gratis. Bij de uitgang zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de organisatiekosten.

De kerk is om 12.30 uur open. Na het concert is er koffie en thee en de gelegenheid om CD's en bladmuziek te kopen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Het overige programma voor de "Ridderkerkse" orgeldag bevat een bespeling in de Wilhelminakerk te Slikkerveer om 10.30 uur en in de Geref. Kerk van Bolnes om 15.30 uur. Het slotconcert vindt plaats om 20.00 uur in de Singelkerk en wordt verzorgd door Niels-Jan van der Hoek.

## ***Bij de diensten***

„De kerk is elke zondag open”. Met deze slagzin zijn willen we het kerkelijk jaar voortzetten. Rondom de kerkdiensten zijn veel gemeenteleden actief betrokken, teveel om op te noemen. Op deze plaats noem ik de meestal de voorgangers en enkele bijzonderheden van de verschillende diensten.



Op zondagmorgen 22 september aanstaande zal ds. C. Versteeg uit Bolnes voorgaan.

De zondag daarna, op 29 september, worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Daarbij noemen wij ook hen die een bijzondere taak in het kerkenwerk op zich hebben genomen. Ik vind het fijn om in deze dienst voor te mogen gaan. Zo leer ik de mensen die bij de kernactiviteiten van onze kerk betrokken zijn persoonlijk kennen. Op die manier wordt de gemeente gebouwd.

Op zondag 3 oktober gaat ds. H. IJzerman uit Rotterdam bij ons voor. Het is dan Israëlzondag. De ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’ vraagt altijd weer een actuele doordenking. Hoe lezen wij de Schriften, en hoe zien wij uit naar de komst van Koninkrijk van God?

Op zondag 10 oktober hoop ik zelf weer voorgaan.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe.

## ***Twee huwelijken in augustus 2010***



Als twee mensen elkaar vinden, liefhebben en trouw beloven, dan zijn zij een geschenk voor elkaar.

Trouw is het liefste dat God zelf ons geven wil.

- Remco Klootwijk & Linda Verhoef, Leopoldstraat 12, trouwden op vrijdag 6 augustus 2010. Het was een feestelijke dag! Met het oog op het gezin - de kinderen Nikki en Ferre - kreeg het echtpaar een kinderbijbel van de Gereformeerde Kerk van Rijsoord.

- Op zaterdag 21 augustus 2010 gaven Aris Anninga & Esther Tamerius elkaar het ja-woord. In en om de dienst in de Opstandingskerk klonk levende muziek, zorgvuldig gekozen woorden, én blijde kinderstemmen. Esther en Aris wonen Dijkje 125.

Ook vanaf deze plaats wensen wij beide bruidsparen een goede en gezegende toekomst!

## ***Zieken en herstellenden***

Van hen die in het ziekenhuis werden opgenomen en een operatie ondergingen noemen wij hier de namen mw. M. de Reus-Blaak, Van der Laanstraat; mw. B. de Jong-Alblas, Langeweg; en mw. A. Blaak, Mauritsweg. Op het moment van schrijven verblijven zowel mw. De Jong als mw. Blaak nog in het ziekenhuis. Wij wensen hen, en onze andere zieken en herstellenden, moed en kracht toe.

ds. Herman Offringa

## Na de vakantie

Dat de scholen weer zijn begonnen merk ik vooral aan het fietserverkeer in de Vlasstraat. Lerares Ida Gerhardt (1905-1997) beschreef de rij fietsende leerlingen eens als een intocht (Ida Gerhardt was lerares in het stadje Kampen, en Kampen ken ik, omdat ik er studeerde). Het gelijknamige gedicht begint zo:

INTOCHT

*Zij komen uit de verte aan,  
gereed zich er weer door te slaan,  
de werkers van het eerste uur,  
die steeds met vieren naast elkaar  
en pal gebogen op het stuur,  
uit Genemuiden en Zwartsluis  
windomwaaid en met wapperend haar  
het laatste schoolkwartaal ingaan.*

Het gedicht beschrijft leerlingen die eindexamen gaan afleggen. Zij komen voor de laatste loodjes naar de school in Kampen. De jongeren die ik nu door de Vlasstraat zie fietsen zijn ándere jongeren. Je kunt bijna aan hen aflezen dat zij nog maar pas beginnen. Ze hebben er zin in! Zo kijk ik in deze maanden ook een beetje naar mezelf. Ik ben "de nieuwe dominee" en ga straks catechisatie geven. Na mijn vakantie bladerde ik wat door verschillende catechesemethoden en verzamelde enkele lesthema's. De musical *Mozes* is in voorbereiding, misschien kunnen we iets met de Tien Geboden gaan doen? In het geloof is altijd veel te leren.

Ds. Hendriksen verzorgt de catechese voor de groep van 12- en 13-jarigen.

Wie 14, 15 of 16 jaar is krijgt mij als catecheet, ook de 16-plussers kunnen bij mij terecht (een andere groep).

Deelnemers krijgen uiterlijk half september 2010 bericht over het waar en wanneer.

Hartelijke groeten, ds. Herman Offringa

### Inloopochtend

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op  
**2 en 16 september**

Waar?  
Hoe laat?

In de Fontein  
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen  
wij, voor de gezelligheid  
zorgen we met elkaar!  
Tot ziens!



## B A Z A A R

**VRIJDAG 24 SEPTEMBER**  
(VANAF 19.00 UUR) EN  
**ZATERDAG 25 SEPTEMBER**  
(VANAF 10.00 UUR)



**U KOMT TOCH OOK?**

## ***Wij gedenken***

Op zondag 25 juli 2010 is onze moeder Cornelia Aartje de Klerk - van Toor overleden. Zij werd bijna 93 jaar.

De laatste jaren woonde zij in de Riederborgh en daarvoor 35 jaar op de tuinderij aan de Voorweg. Daar woonde zij heel graag. Ook toen onze vader in 1988 overleed bleef zij er wonen. Zolang zij kon bezocht zij de zondagochtendiensten in de kerk en meestal was er wel een lied of een gedeelte in de preek waar zij weer door gesterkt werd in haar geloof.

Zij hield veel van zingen, muziek en gedichten. Was lid van het kerkkoor en ook jarenlang lid van de vrouwenvereniging. Toen het alleen wonen echt niet meer kon, nam zij met pijn en moeite afscheid van het huis en de tuinderij aan de Voorweg.

Eenmaal in de Riederborg paste zij zich snel aan, deed mee aan de meeste activiteiten en vond het ook fijn om verzorgd te worden.

Op vrijdag 30 juli hebben wij haar naar haar laatste rustplaats begeleid.

In de dienst voorafgaande aan de begrafenis hebben wij stil gestaan bij de woorden uit Johannes 9-17 over liefde en vriendschap.

De liefde en zorg die zij aan haar man en ons kinderen gaf blijven in onze herinnering.

Hartelijke groet,

A.J. de Klerk

Nassastraat 89

2983 RB Ridderkerk



Als ik maar weet dat in dit moeilijk leven  
ik met mijn zorgen nooit alleen zal staan.  
Dat al mijn schulden en zonde zijn vergeven  
en dat ik altijd naar U toe mag gaan.

Als ik maar weet dat niets mij ooit zal scheiden  
van Uwe trouw en van uw liefde Heer.  
Dat U mij zorgzaam aan uw hand zal leiden  
opdat ik mijn niet nodeloos bezeer.

Als ik maar weet, o Heer, dat in mijn zorgen  
in mijn verdriet, mijn moeite en mijn pijn  
altijd uw grote liefde ligt verborgen  
zodat ik ondanks alles blij kan zijn.

Als ik maar weet dat in mijn laatste dagen,  
als ik misschien niet eens meer bidden kan,  
de Geest voor mij om hulp en steun zal vragen  
zodat ik rust zal hebben Heer, ook dan.

-----

*Mijn kind, je weet toch wel dat in dit leven  
je nooit Mijn steun, Mijn liefde heb ontbeerd?  
Mijn vader heeft ook jou aan mij gegeven,  
je naam staat in mijn handen gegraveerd.*



## **Avondmaalscollecte van zondag 12 september**



De diaconie heeft besloten de Avondmaalscollecte van zondag 12 september a.s. te bestemmen voor de Stichting Kinderen Kankervrij, kortweg **KiKa** genoemd.

De stichting heeft als algemeen doel: het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn en strijd, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

*Meer specifiek streeft KiKa naar:*

1. *Verhoging van de genezingskans.*
2. *Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk).*
3. *Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).*

Bijna 25% van alle kinderen met kanker overlijdt aan deze ziekte.

Ruim 75% geneest, maar door een agressieve behandeling kunnen zowel tijdens als na de therapie vervelende bijwerkingen ontstaan.

Dankzij de informatie uit nieuw genenonderzoek weten we bijna zeker dat we nieuwe behandelingsmogelijkheden kunnen ontwikkelen om kinderkanker vaker te kunnen genezen en 'vriendelijker' te kunnen behandelen. Elk kind dat kanker heeft of krijgt, kunnen we dan tijdens én na de behandeling veel meer kwaliteit van leven geven. Meer dan 95% van de bestaande fondsen richten zich op alle vormen van kanker bij volwassenen. Kanker bij kinderen is veel zeldzamer dan bij volwassenen. Gelukkig maar! Dit is tegelijkertijd een probleem want hierdoor richten deze fondsen zich niet speciaal op kinderkanker. KiKa heeft ervoor gekozen alle 7 academische kindercentra in Nederland te begunstigen. Deze centra hebben hun onderzoeksactiviteiten namelijk gebundeld en sluitend op elkaar afgestemd. Gezamenlijk dekken zij zo een ongekend breed spectrum van de kinderoncologie af. Het is de beste garantie dat geworven fondsen maximaal, efficiënt en daarmee effectief zullen worden benut.

*De diaconie wil deze collecte uiteraard van harte bij u aanbevelen, want kinderen moeten kankervrij zijn!*

## **Ingezonden brief van SOS kinderdorpen**

Geachte heer/mevrouw,



Hartelijk dank voor uw gift van €313,92 aan SOS Kinderdorpen!

Dankzij uw steun kunnen wij de kinderen uit Kismu in Kenia een veilig thuis geven. En deze steun is onmisbaar, want in Kismu raken duizenden kinderen alles kwijt door armoede, oorlog en aids. Zij leven onder ellendige omstandigheden, omdat ze niemand hebben die voor hen zorgt of omdat hun ouders geen mogelijkheid hebben hen een veilig en warm thuis te bieden.

Dankzij uw bijdrage kunnen wij daar nu iets aan doen. We gaan een nieuw SOS kinderdorp bouwen in Kismu waar straks 150 kinderen een liefdevol thuis krijgen. Met een eigen SOS moeder en broertjes en zusjes. Uw bijdrage geeft deze kinderen weer een toekomst, dit waarderen wij enorm!

Op [www.soskinderdorpen.nl/kismu](http://www.soskinderdorpen.nl/kismu) houden wij u op de hoogte van dit project.

***Heel hartelijk bedankt, ook namens de kinderen!***



Met vriendelijk groeten,  
Marcel Beerthuizen, algemeen directeur

### **Kerkelijke stand**

*Overleden op 25 juli 2010*  
 zr. C.A.de Klerk-van Toor  
 In leven wonend in de Riederborgh,  
 op de leeftijd van 92 jaar.

*Getrouwd op 21 augustus 2010*  
 in de Opstandingskerk  
 Aris Anninga en Esther Tamerius  
 Dijkje 125  
 2987 VJ Ridderkerk

*Vertrokken naar Leiden*  
 Annemieke van Gijs  
 Mauritsstraat 9  
 2988EE Rijsoord

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties en-  
 zovoorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer  
 Oranjestraat 2a  
 2991 CL Barendrecht  
 Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden  
 of verhuizing graag een bericht in ver-  
 band met de kerkelijke administratie.

### **Opbrengst collecten**

27 juni	Kerk	€193,75
	Onderhoud	€111,30
	Jeugd	€ 36,85
4 juli	Kerk/kerk Parijs	€181,05
	Onderhoud	€120,10
	Jeugd	€ 47,95
	Spaardoos Rwanda	€ 25,15
11 juli	Diaconie	€148,30
	Onderhoud	€ 94,00
	Jeugd	€ 45,40
	Spaardoos Rwanda	€ 55,91
18 juli	Kerk	€143,80
	Onderhoud	€ 87,15
	Jeugd	€ 29,64
	Spaardoos Rwanda	€ 69,80
25 juli	Kerk	€134,47
	Onderhoud	€ 96,72
	Jeugd	€ 34,05
	Spaardoos Rwanda	€ 49,45
1 aug.	Diaconie	€181,30
	Onderhoud	€116,10
	Jeugd	€ 6,10
	Spaardoos Rwanda	€ 64,31
8 aug.	Kerk	€149,75
	Onderhoud	€104,26
	Jeugd	€ 38,85
	Spaardoos Rwanda	€ 39,55

### **Verantwoording giften CvK - van 27 mei t/m 25 augustus 2010 -**

G.H. Offringa	Kerk	€ 20,00
P. Kuiper	Bloemen	€ 5,00
W. van Gameren	Ra'tW	€ 10,00
Mw. N. de Waard	Kerk	€100,00
Mw. P. Euser	Kerk	€ 50,00

### **Ontvangen giften door het College van Diakenen**

Via Mw. W. Barnard	Busje kerktelefoon	€ 143,90
Via Mw. P. Euser	Busje kerktelefoon	€ 95,35

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Kees Alblas, Penningmeester CvD





**NBG Bijbelleesrooster september**

wo. 1	Filemon 15-25
do. 2	Deuteronomium 29:1-14
vr. 3	Deuteronomium 29:15-28
za. 4	Deuteronomium 30:1-10
zo. 5	Deuteronomium 30:11-20
ma. 6	Deuteronomium 31:1-8
di. 7	Jeremia 11:1-8
wo. 8	Jeremia 11:9-17
do. 9	Jeremia 12:1-6
vr. 10	Jeremia 12:7-13
za. 11	Jeremia 12:14-17
zo. 12	Lucas 15:1-10
ma. 13	Lucas 15:11-32
di. 14	Efeziërs 1:1-6
wo. 15	Efeziërs 1:7-14
do. 16	Efeziërs 1:15-23
vr. 17	Efeziërs 2:1-10
za. 18	Efeziërs 2:11-22
zo. 19	Efeziërs 3:1-13
ma. 20	Efeziërs 3:14-20
di. 21	Lucas 16:1-9
wo. 22	Lucas 16:10-18
do. 23	Baruch 1:1-9 of Psalm 137
vr. 24	Baruch 1:10-22 of Daniël 9:1-8
za. 25	Baruch 2:1-10 of Daniël 9:9-14
zo. 26	Baruch 2:11-26 of Psalm 6
ma. 27	Baruch 2:27-35 of Daniël 9:15-19
di. 28	Baruch 3:1-8 of Klaagliederen 5:1-22
wo. 29	Efeziërs 4:1-6
do. 30	Efeziërs 4:7-16



*Naar aanleiding van het Bijbelleesrooster van de maand juli ontvingen we een ingezonden stuk.*

*U kunt dit lezen op pagina 18 en 19.*

*-redactie-*

**"Passage" C.M.V.**

Op dinsdag 21 september start ook voor Passage het nieuwe seizoen.

We hebben ons best gedaan een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen.

Onze leden krijgen dit thuisbezorgd, bent u die dit leest ook geïnteresseerd vraag dan een programma aan één van de bestuursleden.

De eerste avond komt ds. G.H. Offringa en hij gaat met ons praten over het onderwerp "Weet wie je bent", over rolpatronen in de tegenwoordige tijd.

We beginnen om kwart voor 8, in de Bron.

Van harte welkom!

Het bestuur

**Verjaardagen in september**

*15 september 1930*

De heer C. Wilschut  
Pruimendijk 5  
2988 XM Rijsoord

*17 september 1932*

Mevrouw P. Euser- vd Hout  
Langeweg 101  
3342 LD Hendrik Ido Ambacht

*24 september 1931*

De heer P. van Oorschot  
Pruimendijk 58  
2989 AJ Rijsoord



## **Verslag van de kerkenraadsvergadering van 1 juli 2010**

Onze voorzitter, Ellie Lagendijk, hoopt eind september a.s. op delegatiebezoek te gaan naar Rwanda. Zij wil voor onze partnergemeentes Runda en Giko een fotoboek over Rijsoord meenemen en daarom gaan we als kerkenraad eerst met elkaar op de foto.

De vergadering wordt geopend met het lezen van een gedeelte uit Filippenzen 1, waarna in een gebed een zegen over deze avond wordt gevraagd.

Na enkele kleine correcties in de **notulen** worden deze goedgekeurd. N.a.v. de vorige notulen meldt wijkteam C dat Ada Alblas bereid gevonden is de plastic bekertjes van de koffie en van de avondmaalsviering op een verantwoorde manier af te voeren.

Bij de **ingekomen stukken** zit een brief van de PKN met daarin een voorstel tot wijziging van de kerkorde t.a.v. de ledenadministratie. Dit betreft een regeling waarbij het voorkeurslidmaatschap eenvoudiger tot stand kan komen. Diverse mogelijke situaties worden besproken. De scriba zal de Classis berichten dat de kerkenraad hiermee instemt.

Vanuit de **wijkteams** is niets bijzonders te melden.

Dominee Offringa is druk bezig met zoveel mogelijk mensen en instanties kennis te maken. Ook plannen voor het komend seizoen hebben de aandacht. Bovendien is er wijkoverleg met de pastorale medewerkers.

Op tafel komt een conceptbesluit inzake het Zegenen van andere levensverbintenissen. Verschillende aspecten komen hierbij ter sprake, waar nog uitgebreid op wordt ingegaan. Enkele passages in het schrijven vereisen nog wat schraafwerk, maar dan kan het voornemen aan de gemeente bekend gemaakt worden. Daarna spreken we er met de gemeente nog een keer over. Mogelijk dat het te nemen besluit tegelijk met de nieuwe jaarboekjes bij de gemeenteleden bezorgd kan worden.

Op de zondagen 22 en 29 augustus a.s. zullen de namen van de nieuwe ambtsdragers en pastorale medewerkers afgekondigd worden. De bevestiging zal zijn op zondag 26 september aanstaande. Vanuit de PKN zijn er ook weer allerlei cursussen in de aanbieding o.a. voor nieuwe ambtsdragers.

Vanuit het **college van kerkrentmeesters** komt de boodschap dat de ringleiding (voor slechthorenden met een hoortoestel) die mogelijk defect zou zijn, in orde is.

Het voorstel om i.p.v. collectebonnen bijvoorbeeld fiches te gebruiken wordt niet in overweging genomen. Er wordt nog verder nagedacht over een brief die het college van kerkrentmeesters wil sturen aan gemeenteleden die al enige jaren niet reageren op de actie Kerkbalans. Zo'n brief moet zeer zorgvuldig opgesteld worden in duidelijke taal, waarin het pastorale element niet mag ontbreken.



Onder het agendapunt: **college van diakenen** komt naar voren dat het tijdens de laatst gehouden Avondsmaalsviering wel erg stil was zonder orgelmuziek tijdens het rondgaan van brood en wijn. Dit bespreekt men verder in de liturgiecommissie.

Het vergaderseizoen loopt ten einde. Zo zijn er geen bijzonderheden vanuit de ZWOE, GOT, de KOR en de liturgiecommissie.

De catechese komt ter sprake onder het agendapunt **jeugdraad**.

Ds. Hendriksen zal de 12-13 jarigen catechese geven, terwijl ds. Offringa de 14- 15 jarigen onder zijn hoede zal nemen. Over de 16+ groep volgt nog nader overleg. 18+ers en eventuele belijdeniscatechisanten krijgen gesprekken met hun eigen predikant.

Voor het kamp van de kinderen dat a.s. zaterdag begint is voor ieder kind vanuit de jeugdraad € 10 toegezegd als tegemoetkoming in de kosten. Er hopen 25 kinderen mee te gaan. De vraag dient zich aan of er in de toekomst nog wel een kamp te organiseren valt nu er minder betrokkenheid is via de clubs en of er nog genoeg leiding beschikbaar is.

Onder het kopje **Diversen** wordt melding gemaakt van het komend huwelijk van Esther Tamerius en Aris Anninga op 21 augustus a.s. en dat m.b.t. de dienst in de kerk nog wat zaken geregeld moeten worden.

Vanuit een wijkteam is de vraag gekomen of er afspraken in onze kerk zijn rond de doop van kinderen van niet-belijdende leden. In de landelijke kerkorde staat hierover niets, dus moet er plaatselijk iets besloten worden, als dit in het verleden nog niet is gedaan. In het archief moet hier eventueel iets over te vinden zijn. Er wordt nader onderzoek naar gedaan. In ieder geval moet er in een dergelijke situatie een gesprek zijn naar beweegredenen en dergelijke. Het aanbieden van doopcatechese zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Verder komt de vraag op tafel wat het cadeau kan zijn voor het delegatiebezoek aan Rwanda. Ds. BIZIMANA Jérôme heeft gevraagd om geld voor het organiseren van bijeenkomsten waar voorlichting gegeven kan worden m.b.t. familieplanning.

De kerkenraad gaat hiermee akkoord en tot eind september zal daarom de spaardoos in het gangpad in de kerk staan.

Tijdens de **rondvraag** komt nog een enkele vraag boven water, waar een antwoord op wordt gegeven. Ds. Offringa vertelt van 12 juli tot en met 8 augustus a.s. op vakantie te zijn. Voor pastorale zaken is Marrie de Koning aanspreekpunt en in heel bijzondere situaties kan de kerk een beroep doen op ds. Martin de Geus.

Tot slot eindigt Marrie de Koning met dankgebed.

## ***Werkgroep vluchtelingen***



Sinds februari 2009 is onze kerk - samen met nog 40 kerken - betrokken bij de mensen die vastzitten in Uitzetcentrum Zestienhoven. In dit Uitzetcentrum zijn wekelijks kerkdiensten waar een bos bloemen aanwezig is namens de deelnemende kerken. Maandelijks doen wij in onze kerkdiensten ook voorbede voor de mensen die daar verblijven. De voorbede wordt gemaakt en aangeboden door de pastores die werken in het Uitzetcentrum.

Binnenkort gaat het nieuwe Uitzetcentrum Zestienhoven open en dat betekent ook dat er iets gaat veranderen in de afspraken die we tot nu hebben met de Interkerkelijke Coördinatiegroep Welkom Onthaal. We hoeven de bloemen niet meer zelf te betalen. De afdeling geestelijke verzorging van het Ministerie van Justitie gaat dit van de kerken overnemen. Gevraagd wordt aan de deelnemende kerken of ze het geld dat ze nu ter beschikking stellen voor het kopen van de bloemen willen blijven storten zodat alle mensen in het Uitzetcentrum met Kerst en Pasen een pakketje kunnen krijgen als teken dat zij niet vergeten worden. De deelnemende kerken worden ook uitgenodigd om gemeenteleden te vragen hun betrokkenheid te laten blijken door b.v. het schrijven van een persoonlijke groet of kinderen te vragen tekeningen voor hen te maken. De werkgroep vluchtelingen zal aan deze nieuwe regeling meewerken.

Werkgroep vluchtelingen

## ***Verslag van de kerkenraadsvergadering van 23 augustus 2010***

De vergadering wordt door de voorzitter begonnen met het lezen uit Prediker 8 'de zin van wat God doet', waarna zij voorgeat in gebed.

De notulen van de vergadering van 1 juli worden goedgekeurd en de ingekomen poststukken worden besproken en verdeeld onder de verschillende commissies.

De verdeling van de catechesegroepen is rond. Ds. C. Hendriksen doet de jongste groep, ds. G.H. Offringa neemt de middelste groep voor zijn rekening en de oudste groep wordt een half seizoen door ds. Hendriksen en een half seizoen door ds. Offringa gedaan.

Vanuit de wijkteams horen we van gemeenteleden die ziek zijn en waar zorgen zijn rondom gezondheid.

Ds. Offringa geeft een weergave van het eerste half jaar dat hij binnen onze gemeente werkzaam is. Vooral de kennismaking met gemeenteleden, het werk binnen onze gemeente en ook daarbuiten heeft de aandacht gekregen. De betrokkenheid van gemeenteleden voelt goed.

Bij een overlijden van een gemeentelid is het gebruikelijk dat alle gemeenteleden die hun e-mailadres hebben doorgegeven een mail krijgen, de overige gemeenteleden zullen via andere middelen op de hoogte gebracht worden. De mail wordt door het kerkelijk bureau (fam. W. van Gameren) verstuurd, maar bij diens afwezigheid zal vanaf heden deze mail door fam. W. Haasjes worden uitgedaan. De mail wordt uitgedaan als de begrafenis al plaats zal vinden voor een volgende zondag, dit zodat gemeenteleden toch op de hoogte zijn van een overlijden binnen de gemeente.

Tijdens het pastoraal half uur gaat het deze keer over het onderwerp 'structurele gaten in het stelsel van sociale zekerheid'. Veel diaconieën zijn bezig met de opsporing van armoede binnen hun gemeenten en er wordt binnen veel gemeenten individuele hulp geboden.

De vraag komt naar voren of wij met elkaar actiever moeten zijn in de opsporing van armoede. Het blijkt nog niet zo eenvoudig om armoede op te sporen. Zo is er de wet op de privacy, waardoor instanties ook geen informatie geven. Ook kan het zijn dat iemand wel hulp zou kunnen gebruiken, maar zich daarvoor schaamt en dit niet kenbaar durft te maken. Wat is dan armoede? Het kan bijvoorbeeld gaan om een tekort aan voedsel waarbij de prijs van gezond voedsel vaak niet opgebracht kan worden. De voedselbanken voorzien heel wat mensen van een wekelijks pakket. Ook het niet kunnen betalen van een sportvereniging voor je kind, of dure maar noodzakelijke medicatie kan op den duur leiden tot armoede.

Hoe kaart je zoiets aan? We leren van elkaar dat je zaken kan benoemen maar bijvoorbeeld ook kan vragen 'redt u het' of kan ik iets voor u betekenen? Zeker voor ouderen of alleenstaanden kan het doen van de was bij een ziekenhuisopname een welkome hulp zijn. Zo zijn er vele vormen te bedenken van hulp bieden en ook kan dit bijvoorbeeld financieel. Opsporing van armoede en hulp bieden daar waar nodig is een kerntaak van de diaconieën.

Onder agendapunt Jeugdraad horen we van het kamp. De kinderen en leiding hebben met elkaar een leuke kampweek gehad. Ook heeft ds. Offringa, samen met mw. M. de Koning en mw. N. IJsselstein het kamp 1 dag bezocht.

Vanuit de werkgroep Gemeente Opbouw en Toerusting horen we van de organisatie van de startzondag op zondag 5 september aanstaande. Het belooft een bijzondere startzondag te worden!

De kerkenraad heeft gesproken over het dopen van kinderen van niet-belijdende of niet gedoopte ouders/ leden. Enkele kerkenraadsleden hebben twee boekjes gelezen die betrekking hebben op het onderwerp dopen, die zeer geschikt lijken te zijn om aan ouders te geven ter voorbereiding op de doop van hun kind(eren). Niet-belijdende gemeenteleden kunnen een doopaanvraag doen, maar een van beide ouders moet dan zelf wel de doop hebben ontvangen of op het moment van dopen van hun kindje zelf ook belijdenis doen of gedoopt willen worden.

Ook voor een kerkelijke huwelijksbevestiging moet een van beide partners dooplid zijn.

Ook heeft de kerkenraad zich nogmaals over het onderwerp 'zegenen van andere levensverbintenissen' gebogen. Dit naar aanleiding van het voorstel dat tijdens de kerkenraadsvergadering van 1 juli is besproken en aangepast. Zo hebben we met elkaar gesproken over de voorwaarden om tot een zegening over te kunnen gaan en over de onderbouwing van de voorwaarden en het te nemen besluit. Komend najaar zal het voor te nemen besluit worden voorgelegd aan de gemeente, waarna de kerkenraad haar besluit over dit onderwerp zal nemen.

De avondmaalsviering van 14 november wordt verzet naar 5 december omdat op 14 november het podium van de musical in de kerk ligt en het dan onmogelijk is met elkaar in de kring het Heilig Avondmaal te vieren.

Het Censura Morum wordt gehouden i.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal D.V. 12 september en ook de viering van het thuisavondmaal wordt geregeld.

Mw. E. van Gameren gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering

### ***De classis in het nieuws - Persbericht van de protestantse classis Dordrecht***

#### **Geldwerving een geloofszaak?**

Daarover praat de classis op donderdag 16 september. En u kunt meepraten over dit belangrijke onderwerp. Om ons te helpen bij het nadenken hierover, is ds. Gertjan Robbemond, voormalig voorzitter van de Raad voor Plaatselijke Geldwerving uitgenodigd. Samen met de heer Maarten de Vries, vanuit de PKN betrokken met de fondsenwerving rond Kerk in Actie, zal hij ingaan op de vraag: Wat heeft het geven van geld te maken met ons geloof? Verder vertelt hij over Kerkbalans Nieuwe Stijl. Een belangrijk onderwerp, want de plaatselijke geldwerving is een verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

We zullen praten over verschillende vragen en ik noem er twee: Hoe ziet u de samenstelling van uw gemeente over vijftien jaar. Wordt daarover gesproken op de kerkenraad en is het pastorale en financiële beleid daar ook op afgestemd?

Op welke wijze kunnen de kerkbalansadviseurs de gemeenten van dienst zijn?

Dit onderwerp is van belang voor iedereen in de gemeente die te maken heeft met fondsenwerving. U bent dan ook allen van harte welkom op 16 september in de Gereformeerde kerk Levensbron, Jan Luykenlaan 10 te Ridderkerk. We beginnen om half acht en eindigen niet later dan tien uur.

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht  
telefoon 078 681 35 39, e-mail: [smid.franssen@planet.nl](mailto:smid.franssen@planet.nl)



**Delegatiebezoek 2010**  
**Dordrecht-Remera/Ruyumba**  
**28/09/2010 - 19/10/2010**

**Thema: GELOOF, HOOP EN LIEFDE**



**Delegatieleden:**

**Paula den Breejen - Bolnes**  
**Wilma van Gameren - Ridderkerk**  
**Ellie Lagendijk - Rijsoord**  
**Annemarie Tamerius - Bolnes**

Alweer voor de 12<sup>e</sup> keer zal er in het kader van de Uitwisseling Dordrecht-Remera/Ruyumba een bezoek plaatsvinden. Van 28 september t/m 19 oktober 2010 zullen vier mensen vanuit de regio Dordrecht een bezoek brengen aan de regio's Remera en Ruyumba van de Eglise Presbytérienne au Rwanda.

Het thema is ook ditmaal Vrucht van de Geest uit Galaten 5:22, hetzelfde thema als tijdens het bezoek van vier Rwandezen aan Nederland in 2008. Als kernwoorden zijn gekozen:

***Geloof, Hoop en Liefde.***

In de voorbereiding heeft de delegatie zich gepresenteerd op de Kerkenvergadering van 9 maart 2010 en tijdens een Rwandawerkgroepenvergadering. Ook in Rwanda hoopt de delegatie op goede en zinvolle gesprekken in de 18 gemeenten.

In Rwanda zal de delegatie veel foto's nemen en bij terugkeer een verslag maken, om zo ook u op de hoogte te brengen van de situatie daar. Alle deelnemende gemeenten in Nederland krijgen foto's van hun partnergemeente(n) en van de belangrijkste ontmoetingen.

Verder zal de delegatie zeker ook aan uw gemeente het verhaal van het bezoek komen vertellen. Zij hopen op veel uitnodigingen vanuit de gemeentes. Voor afspraken hierover moet u contact opnemen met iemand van uw eigen Rwanda-werkgroep.

Om u een indruk te geven van het programma, vindt u hieronder een verkorte weergave. In ieder geval kunt u de datum vinden waarop de delegatie een bezoek brengt

## Programma 2010

- 28/9 Vertrek vanuit Brussel om 10.40 uur en aankomst in Rwanda om 18.50 uur - vertrek naar Remera-Rukoma
- 29/9 Officiële opening van het bezoek
- 30/9 Bezoek aan de regio Ruyumba en ETI
- 1/10 Bezoek aan district Kamonyi, CFJ Remera en Ziekenhuis Remera-Rukoma
- 2/10 **Giko - partnergemeente van Rijsoord**  
**Ngoma - partnergemeente van Ottoland**
- 3/10 **Remera - partnergemeente van Nieuw-Lekkerland**  
**Ruyumba - partnergemeente van Slikkerveer**
- 4/10 **Ndiza - zonder partner**  
**Gasagara - partnergemeente van Alblisserdam**
- 5/10 ochtend: vrij  
middag: Bezoek aan basisschool Buguli en Gezondheidscentrum Remera-Rukoma.
- 6/10 **Mbati - zonder partner**  
**Kinazi - partnergemeente van Bolnes**
- 7/10 Vergadering met het Uitwisselingscomité
- 8/10 Bezoek aan Association Mwana Ukundwa in Butare
- 9/10 Bezoek aan Scholengemeenschap Don de Dieu in Remera
- 10/10 **Runda - partnergemeente van Rijsoord**  
**Bubazi - partnergemeente van Papendrecht**
- 11/10 Bezoek aan kleuterschool van Remera en 2 basisscholen
- 12/10 **Nyakabuye - partnergemeente van Papendrecht**  
**Gacurabwenge - partnergemeente van Nieuw-Lekkerland**
- 13/10 Bezoek aan Kigali - o.a. aan EPR en genocidememorial
- 14/10 Bezoek aan de diaconessengemeenschap in Rubengera en aan het Kivumeer in Kibuye
- 15/10 **Rugalika - partnergemeente van Ridderkerk**  
**Gihinga - zonder partner**
- 16/10 **Rutongo - partnergemeente van Sliedrecht**  
**Musambira - zonder partner**
- 17/10 **Karangara - partnergemeente van Ridderkerk**  
**Mwirute - partnergemeente van Sliedrecht**
- 18/10 Evaluatie met het Uitwisselingscomité
- 19/10 Terugreis om 19.50 uur
- 20/10 Aankomst in Brussel om 5.55 uur, daarna terugreis naar Nederland

De Stuurgroep en de Rwandawerkgroepleden vragen u de delegatie tijdens hun reis in uw gebed te gedenken.

Verder zou het fijn zijn als u voorbede doet voor uw partnergemeente op de zondag voor of tijdens het bezoek van de delegatie.

## **Persbericht** Historische Vereniging Zwijndrecht

**De Historische Vereniging Zwijndrecht heeft een nieuwe tentoonstelling ingericht, met als naam en thema: Middelhoek, een artistieke familie.**

Het geëxposeerde werk is een collage van zeer uiteenlopende aard en onderwerpen, met portretten, dorpsgezichten en stillevenen. De tentoonstelling geeft een gevarieerd beeld van kunstwerken, gemaakt door meerdere leden van de familie Middelhoek. Een familie die sterke banden heeft met Zwijndrecht.

De geschiedenis van de familie Middelhoek begint wanneer Pieter Middelhoek (1692-1736) trouwt met Machteltje Huigen Booij (1686-1775). Het echtpaar zorgt voor vier geslachten Middelhoek: Huig ('s-Gravendeel), Pieter (Mijnsheerenland, later Barendrecht), Maarten en Abraham (Klaaswaal, later Zwijndrecht en uiteindelijk Den Briel).

Abraham Middelhoek is de stamvader van de Zwijndrechtse tak. Latere familienamen die in deze familietak voorkomen zijn o.a. Van Prooijen, Stoop, Los, Van Wingerden en De Klerk. Allen bekende Zwijndrechtse namen, waarvan velen nu nog afstammeling zijn. Abraham heeft zich uiteindelijk gevestigd in Den Briel. De "Middelhoeken" waren intelligent en artistiek. Veel voorkomende beroepen in het geslacht Middelhoek waren: schoolmeester, wis- en natuurkundige en kunstenaar. Van de laatste groep is een collage samengesteld uit verschillende tijden en van uiteenlopende onderwerpen.

De tentoonstelling is een initiatief van de Historische Vereniging Zwijndrecht en is (mede) tot stand gekomen met medewerking van het Historisch Museum van Den Briel. De tentoonstelling wordt officieel geopend op vrijdagmiddag 3 september 2010.

**Vanaf zaterdag 4 september t/m 1 december 2010 zijn de werken van Middelhoek te bezichtigen in "De Vergulde Swaen" Rotterdamseweg 53-55 te Zwijndrecht. Openingsdagen zijn: woensdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en zondag van 14.00 tot 17.00 uur.**

## **PCOB**

Op woensdag 29 september houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.



De heer Tetteroo uit Delft houdt een lezing over de streektaal van Delft en omgeving.

Iedereen van af 50 jaar is van harte welkom en wordt getrakteerd op gratis koffie met koek.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.





## Bazaar 2010

Nog een paar weekjes en dan is het weer zover. Dan hopen we met elkaar weer een mooi bedrag op te mogen halen voor de kerk en stichting RRDF ([www.rrdf.nl](http://www.rrdf.nl)). Wat zijn wij blij met de vele tweedehands goederen die weer door u zijn aangeboden en wat een gezellige inzamelochtenden (en enkele avonden) hebben we weer achter de rug. Zonder al deze gebrachte waar is een bazaar uiteraard niet te realiseren. Reken maar, dat de kramen weer goed gevuld kunnen worden. Dank daarvoor! In de maand september gaan we nog even wat beter stapelen, in de hoop dat er nog een aantal dozen met spullen zullen worden gebracht.

Wij zijn er deze maand ( en dit keer iedere zaterdag vòòr de bazaar) van 10.00 uur tot 11.00 uur om de deuren van de opslag nog een keer open te zetten voor de laatste ronde van dit bazaarjaar, te weten:

**Zaterdag 4 september**

**Zaterdag 11 september**

**Zaterdag 18 september**



Mocht u grote spullen hebben staan (zoals bedden, kasten, tafels etc.) die bij u in de weg staan: wellicht kunt u ze bewaren en in de week voor de bazaar bij de kerk afgeven (wel graag vooraf even een telefoontje met één van de bazaarleden). Mocht vervoer een probleem zijn, wij helpen u dan graag!

Op **vrijdag 24 september (vanaf 19.00 uur)** en **zaterdag 25 september (vanaf 10.00 uur)** gaan we er natuurlijk met elkaar weer een gezellig feestje van maken.

Vanwege te weinig aangeboden kavels voor de veiling, hebben dit jaar besloten geen spullen onder de hamer te brengen, maar zal het rad op zaterdag de gehele dag draaien tot rond de klonk van 20.00 uur. En... u hoeft tussendoor niet naar huis om een hapje te eten, want aan de inwendige mens is voldoende gedacht.

Wij hopen u allen te kunnen begroeten tijdens het laatste weekend van september. Tot dan!!



Met een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie,

*Nathan,*

*Dick,*

*Ilse,*

*Arjan,*

*Sander,*

*Henk,*

*Janneke,*

*Daphne*

*Diana*

**Het NBG Bijbelrooster in Rijsoord aan 't Woord van de maand juli gewaagde o.m. over de profeet Jeremia die van de val van Jeruzalem ooggetuige was. Onderstaand verhaal uit "Het licht bij de Klaagmuur" verteld door Hans Bloemendal (1937)**

TISJA B'AV (Jidd.) *Tisja b'Av betekent letterlijk, in Hebreeuws: de negende dag van de maand Av (dat is de 11e maand van het Joodse jaar). Met recht een ramp-datum, want op die dag werd (in 586 v.Chr.) de Eerste Tempel verwoest. Maar óók de Tweede Tempel werd op de negende Av verwoest. (70 na Chr.).*

Ontelbaar zijn de waarschuwingen die de profeet Jeremia het weerspannige volk heeft gegeven, maar het mag niet baten. Het volk beschouwt de profeet tenslotte als vijand, omdat hij het altijd over de naderende ondergang heeft. Zijn leven verkeert zelfs in groot gevaar en hij verlaat Jeruzalem om het vege lijf te redden.

Maar lang kan hij het niet uithouden, ver van het volk dat hij ondanks alles liefheeft. Hij keert terug naar Jeruzalem. Hij weet nog niet dat alles verloren is. In de verte ziet hij een geweldige rookzuil opstijgen. De straten van de buitenste wijken zijn verlaten. Het volk is tot God teruggekeerd, denkt Jeremia, want hij kan nu onderscheiden waar de rookzuil vandaan komt. Het kan niet anders of die rossige walm is afkomstig van de Tempelberg.

Heel spoedig evenwel weet de profeet dat hij zich gruwelijk heeft vergist. Vreemde soldaten patrouilleren door de uitgestorven stad. En de rook die van de Tempelberg komt is niet afkomstig van offers: het heiligdom staat in brand!



Ontzetting bevangt Jeremia. Met een kreet die bijna niets menselijks meer heeft, verscheurt hij zijn bovenkleed. Hij neemt wat van de as, die nog warm aanvoelt, en strooit die op zijn hoofd. Daarna gaat hij op de aarde zitten, vlak voor een muur die nog overeind staat. Langzaam valt de avond. Jeremia zit nog steeds, een beeld van eindeloze wanhoop, en staart in de smeulende gloed, die de laatste resten van het Allerheiligste verteert.

Dan hoort hij de stem: 'Ga, Jeremia, naar de vaders van dit volk. Zij weten te rouwen...'

De profeet snelt naar de spelonk Machpela.

'Staat op, Avraham, Jitsgak en Jaäcov, uit uw graf en komt voor God. Het is tijd om te rouwen.'

De aartsvaders verschijnen.

'Waarom verstoort je onze rust, Jeremia?' roepen zij uit. 'Welke ongelukstijding breng je?'

Maar de profeet zwijgt. Nu het ongeluk dat hij altijd voorspeld heeft waarheid is geworden, kan hij het niet over zijn hart verkrijgen het onder woorden te brengen.

Hij verlaat de aartsvaders en spoedt zich naar de oevers van de Jordaan.

Opnieuw verheft hij zijn stem: 'Zoon van Amram, sta op uit je graf en verschijn voor de troon van de Allerhoogste. Beklaag je ongelukkig volk...'

'Welk ongeluk is geschied?' vraagt Mozes in hevige angst, maar opnieuw snoert het verdriet de mond van Jeremia.

Mozes aarzelt niet lang. Hij zal het aan de engelen vragen. Hun antwoord verplettert hem. 'Weet dat de Tempel vernietigd is en Israël uit het land verdreven...'

Met door tranen verstikte stem vertelt Mozes de aartsvaders wat hij zojuist gehoord heeft. Bitter zijn de jammerklachten die ze aanheffen en ze stijgen op tot voor Gods troon.

'Waarom huil je?' vraagt Gods stem aan de oudste aartsvader. Maar Abraham antwoordt niet. Hij begint zelf vragen te stellen: 'Waarom is de Tempel verwoest? Waarom zijn mijn kinderen in ballingschap? Wat is er terechtgekomen van alle beloften?'

'Jijzelf bent rechtvaardig geweest: luidt het goddelijk antwoord, 'maar zij hebben alle wetten overtreden.'

'Voordat een oordeel wordt geveld, moeten er eerst getuigen zijn. Zo heeft Gods majesteit het zelf geboden. Wie waagt het tegen mijn kinderen te getuigen?' herneemt de bedroefde vader.

Daarna neemt Izaäk het woord. 'Hebt Ge vergeten, O Heer, dat ik me heb willen laten offeren op Uw bevel? Zijn er klachten over mijn lippen gekomen, toen mijn vader het mes aan mijn keel zette? Waar is het toegezegde loon voor dit alles?'

'Ter wille van Uw Heilige Naam heb ik de gevaren in Labans huis getrotseerd: valt Jakob in. 'Met hoeveel moeite heb ik mijn kinderen opgevoed om ze te maken tot Uw volk? Wat is er nu van terechtgekomen?'

Wanneer tranen Jakob beletten verder te spreken, begint Mozes: 'Op Uw bevel was ik de leider van dit volk. Is deze ramp het doel geweest waarvoor ik het veertig jaar door de woestijn heb geleid? Ik mocht het land Kanaän niet betreden. Maar de kinderen van dit volk zouden er komen...' Opnieuw wordt de stem van God gehoord: 'Er zijn getuigen door Abraham gevraagd. Moge dan de Tora zelf voor Mijn troon komen.'

Maar nog voordat de Tora een kans krijgt om te getuigen, vallen de aartsvaders aan. 'Zou jij iets in het nadeel van onze kinderen durven te zeggen? Nu het ongeluk hen heeft getroffen? Herinner je dat alle volkeren je afwezen. Alleen Israël wilde je aanvaarden.'

De Tora verstomt, maar God ontbiedt de letters van de heilige schrift.

De alef <sup>1)</sup> verschijnt.

Abraham treedt hem tegemoet. 'Met jou beginnen de Tien Geboden. Wie heeft deze geboden aanvaard...?'

Deze letter kan niets zeggen, en de beet <sup>2)</sup> treedt naar voren. Hij wordt eraan herinnerd dat Beresjit, het eerste woord van de Tora, met hemzelf begint. En de gehele Tora werd immers slechts door Israël geaccepteerd.

Alle letters van het alefbeet wordt op deze wijze het zwijgen opgelegd, maar ook dit baat niet. Gods majesteit hult zich in een dichte wolk. De goddelijke stem weerklinkt al uit de verte: 'Het oordeel zal niet worden veranderd!'

Op hetzelfde ogenblik stijgt een wenende stem vanuit Rama op. Jakob heeft hem dadelijk herkend: het is de stem van zijn geliefde vrouw Rachel. Zij komt niet met tegenwerpingen. Zij redetwist niet met God en de getuigen. Zij eist eenvoudig haar kinderen op. En zij weet God te vertederen. Nog vervult het harde: *Het oordeel zal niet worden veranderd* de lucht. Maar de stem van de moeder redt het volk. De wolk die Gods majesteit heeft verhuld slijt vaneen en troostend weerklinkt het door het heelal: *Ook in het vreemde land zal Ik hen nimmer verlaten...*

1) Alef = A

2) Beet = B



- ingezonden door W. Haasjes -

## ***De kerk van mijn vader***

*Enkele weken geleden ben ik op een zondagmorgen al vroeg van huis gegaan. Ik wilde nog eens terug naar de kerk van mijn kinderjaren, de kerk van mijn vader. Hier volgt een impressie.*

In Zwijndrecht verlaat ik de snelweg en rijd naar de Oude Straatweg. De weg is door Napoleon aangelegd en loopt van Dordrecht naar Rotterdam. Alles is anders; in plaats van onder de snelweg door moet ik er nu over heen. Er zijn huizen bijgekomen en heel veel kassen. Langzaam kom ik bij het punt waar ik geboren en opgegroeid ben. Voor de plek waar ons huis heeft gestaan (helaas is het afgebroken) sta ik stil en zet de motor af. De kassen staan er nog, het huis Quinta, van Opa en Opoe staat er ook nog, al is er een stuk aangebouwd. Hoewel het erf tussen de twee huizen er nog is, herken ik er weinig meer van. Daar heb ik gespeeld, fietsen geleerd, verjaarspartijtjes gehouden. Veel herinneringen komen boven. Ik hoor mijn vader zingen terwijl hij zich staat te scheren: "ik zal met vreugd naar 't huis des Heeren gaan". Och ja, hij verheugde er zich echt op en wij moesten in onze zondagse kleren mee.

Langzaam ga ik verder. Wat is er veel veranderd. De boerderij in de bocht is afgebroken. Er voor in de plaats ligt een prachtig landhuis. Het sprookjesachtige Oude Tolhuis onder de majestueuze eikenbomen is er al lang niet meer: een sta -in- de- weg voor het verkeer. In gedachte zie ik de mensen van vroeger over de straatweg lopen. Bij elk volgende huis sluit zich weer een hele familie aan, met z'n allen naar de kerk in het dorp Rijsoord . Nu is het stil en het lijkt wel uitgestorven. Het dorp zelf is zoveel mogelijk hetzelfde gebleven, landelijk, geen hoogbouw. Toch zie ik veel prachtige nieuwe huizen, het pakhuis van de vlasserij is een appartementencomplex geworden en de openbare school is dichtgetimmerd. De Hervormde kerk is er nog wel en er gaan ook kerkgangers naar toe. Vroeger passeerden men elkaar, zonder groeten, de Hervormden en de Gereformeerden.

Over het bruggetje van de Waal rijd ik verder en parkeer mijn auto achter de Gereformeerde Kerk. Ik dacht vroeg te zijn maar de dienst lijkt al begonnen. Dat is wel jammer, want nu heb ik geen gelegenheid om de kerk goed te bekijken. De kerkdienst blijkt om half tien te beginnen. Ik maak de kerkdeur voorzichtig open en van verbazing sta ik even stokstijf stil. Ik sta ineens in een prachtige ruimte die ik absoluut niet herken. Stil schuif ik in de achterste bank aan. Er wordt me meteen een liedboek aangeboden en word ik vriendelijk goede morgen gewenst. Ik kijk rond en herken niemand. Vroeger zaten we in de linkerzijbeuk. Daar hadden we twee vaste plaatsen. In gedachte vlij ik me tegen mijn moeder aan: "Hoe lang duurt het nog?" vraag ik

haar. "Nog even stil zitten. Hier heb je een pepermuntje," fluistert ze terug. Later lees ik in het babyboek: *Toosje mag voorlopig niet meer mee naar de kerk, ze heeft zo zitten draaien, ze liet ook nog het kerkgeld en pepermuntjes vallen!*

Ja, zo was dat toen, het was een straf als je niet mee naar de kerk mocht. Ik zie in mijn herinnering heel andere mensen in de kerk zitten. Oom Janus zit voor ons, hij slaapt altijd onder de preek. Het kleine oude kromme vrouwtje, gekleed in het zwart zit een paar banken voor ons.



De burgemeester is via de zijdeur binnengekomen en heeft met zijn gezin plaats genomen in de hoge bank. Het dominees gezin zit in de hoge bank in de andere zijbeuk. Mevrouw van Nes, mijn tante, schreed binnen met haar grote blauwvos om haar hen gedrapeerd en al haar kinderen zijn naast haar en oom Jacob in de lange bank aangeschoven. Op de gaanderij zit de jeugd. Ik zie de bakker, er zijn er trouwens twee in onze kerk waar we brood moeten kopen, de slager, de groenteman, mijn vriendjes en vriendinnetjes van school. En nu? Nu zie ik over het algemeen grijze haren en niemand die ik ken of mij herkent. De banken zijn vervangen, er is een andere preekstoel, de gaanderij is afgebroken en de ouderlingenbank waar mijn vader meestal zat is verdwenen. Ik herinner me dat vader Jaap boven de anderen uitstak, hij werd "lange Jaap" genoemd. Na de handdruk besteeg de dominee de preekstoel en begon de lange dienst met een onderbreking van de preek met een tussenlied en een pepermunt.

In de oorlog heeft vader Jaap ook op de preekstoel gestaan. De meeste dominees waren ondergedoken en werd er door de ouderling een preek gelezen. Mijn vader las niet, mijn vader preekte de preek en bijna helemaal uit zijn hoofd. Dit heb ik niet bewust meegemaakt, maar vaak horen vertellen. Het verhaal gaat zelfs zover dat er gevraagd werd of deze "kandidaat" misschien beroepbaar was! Mijn vader wilde ook graag dominee worden, maar als oudste zoon was hij voorbestemd om de tuinderij van zijn vader over te nemen. Heel veel jaren later hadden we een jonge dominee. Hij kwam vaak naar mijn vader toe om raad. In de tuin zaten ze dan te praten en te discussiëren. Bij het overlijden van mijn vader vertelde deze dominee ons een fragment uit één van de vele gesprekken: "Dominee, ik ben toch maar blij dat ik geen dominee ben geworden. De Heer zal voor mij hierboven wel een tuintje hebben om in te werken, maar voor U is daar helaas geen werk meer".

Ik zie dat er een ander doopvont staat. Mijn vader was voor de vroegdoop: vrijdag geboren, 's zondags gedoopt. Mijn moeder heeft nooit een doop van haar kinderen bijgewoond. Mijn vader wilde ook geen kinderbijbel aanschaffen: "Gods Woord mag je niet verkwanselen". Maar aan tafel las hij ons voor uit de bijbel over David die 'met tanks en kanongebulder' ten strijde trok.



Links in de kerk op de plaats van de burgemeester staat nu een drumstel en rechts op de plaats van de domineesbank staat een piano. Het orgel ziet er vertrouwd uit met de engelen die de bazuinen blazen. Ook het orgelspel komt me bekend voor en later blijkt het inderdaad bespeelt te worden door mijn achterneef Jacob van Nes, (kleinzoon van "Jacob en Jaantje") die eens in de maand uit het Brabantse naar Rijsoord rijdt om op het orgel te spelen. De mensen ken ik niet, al hebben sommigen iets bekends. Van de preek heb ik eerlijk gezegd niet veel gehoord. De herinneringen vulden mijn gedachten. Bij het uitgaan van de kerk vraagt mijn buurvrouw of ik misschien blijf om een kopje koffie mee te drinken. Achter de kerkbanken zijn zitjes geplaatst en wordt koffie geschonken.

Dan zie ik één bekend gezicht: mijn vroegere buurjongen. Daarna volgen er meer die vragen: "Ben jij niet Toos Los?" "Ja," zeg ik, "ik ben Toos van Jaap Los".  
...*"Dat is lang geleden!"*

## La Pipe 30plus

Wij dachten: "We gooien toch maar weer eens een balletje op bij de vakantieboerderij in Rouveen. Je weet maar nooit, straks zitten ze al vol voor volgend jaar". En wat denk je... juni 2011 is dus al helemaal bezet. Nou ja....op het pinksterweekend na, maar dat leek ons niet zo'n goed idee. Dan hebben mensen vaak andere plannen.

### Vakantieboerderij Reezicht



Was dat even schrikken, we willen eigenlijk niet op zoek naar iets anders. Het was daar veel te leuk en er is nog genoeg te beleven!!

Daarom zijn we zo vrij geweest (al is het nog een aardig eindje weg) om alvast een weekend vast te zetten (met de hoop op een beetje goed weer) en wel van

### 27 tot en met 30 mei 2011

En dus was er ineens haast geboden en konden we niet wachten tot de uitgave van Rijsoord aan 't Woord van september om een oproepje te plaatsen en kozen we voor een andere weg. Gelukkig hadden we ook nog een La Pipe-avond in juli en waren er nog wat nieuwe gezichten die enthousiast waren geworden van de foto's die we die avond hadden getoond van het weekend in Rouveen. Inmiddels hebben zich 37 mensen aangemeld voor het nieuw geplande weekend. Wij kunnen er nu al weer naar uitkijken!

Mocht u denken: "Dat is nou jammer, ik heb zoveel leuke verhalen gehoord en zou ook zo graag meegaan": wees gerust, er is nog plaats voor 6 mensen. Laat het ons dan weten en wacht niet te lang, want vol is nu héél snel vol.

Teveel gevraagd om een weekend lang onder één dak te slapen met half Rijsoord, maar vind je een avondje gezelligheid ook gewoon leuk, kom dan gezellig een glaasje drinken op de eerst komende soosavond voor 30plussers van het nieuwe seizoen (in de Fontein).

*Wij zijn er weer op:*

*Vrijdagavond 10 september vanaf 20.30 uur*

*En verder iedere 2<sup>e</sup> vrijdagavond van de maand op:*

8 oktober	11 maart
12 november	8 april
10 december	13 mei
14 januari	10 juni
11 februari	8 juli



*en... neem gerust iemand mee!!!*

*Hartelijke groet van  
Janneke en Diana*

## Taizéviering in Hendrik-Ido-Ambacht

Op vrijdagavond 10 september zal in Hendrik-Ido-Ambacht een Taizéviering plaatsvinden. Deze viering maakt deel uit van het programma ter ere van het veertigjarig bestaan van het kerkgebouw De Open Hof.



Ieder jaar bezoeken ongeveer 100.000 jongeren het Franse dorpje Taizé, om daar een week deel te nemen aan vieringen en gespreksgroepen bij de broeders van Taizé. De gemeenschap van de broeders - het zijn er ongeveer 100 - is een oecumenische gemeenschap die mensen wil inspireren. De liederen die in de vieringen worden gezongen zijn vaak kort en worden herhaald. Dit maakt dat het eenvoudig is ze mee te zingen en dat ze een meditatief karakter krijgen. Elk jaar tussen kerst en oud en nieuw vindt een Europese ontmoeting plaats, vooral voor jongeren van 17 tot 35 jaar, waarbij duizenden jongeren enkele dagen samen bidden, zingen, vieren en leven.

Dit jaar zal deze ontmoeting in Rotterdam en omstreken plaatsvinden.

Kerken in Hendrik-Ido-Ambacht bereiden zich op deze ontmoeting voor met een viering op vrijdag 10 september in De Open Hof.

Iedereen is van harte welkom, of je nu wilt kennismaken met de stijl van Taizé of eigenlijk al te oud bent om Taizé nog een keer te bezoeken.

De viering begint om 20:00 uur; vanaf 19:45 uur ben je van harte welkom aan de Schildmanstraat 72A te Hendrik-Ido-Ambacht. Aansluitend aan de viering zal er informatie beschikbaar zijn over de komende Europese ontmoeting.

## C.O.V. "Ridderkerk" verder met Johannes Passion

De Christelijke Oratoriumvereniging "Ridderkerk" heeft op 25 augustus de repetities weer hervat voor de uitvoering van de "Johannes Passion" van J.S. Bach. Het C.O.V. koor geeft het concert met dit grote oratoriumwerk op 9 april 2011 in de "Levensbron" in Ridderkerk.



Het koor bereidt zich op dit concert voor onder leiding van Hans Cok. Met deze nieuwe dirigent wordt dit seizoen ook een begin gemaakt met het instuderen van enkele nieuwe stukken die men in een later stadium hoopt uit te voeren. De keuze is al gevallen op twee Requiem's van respectievelijk Gabriel Fauré en John Rutter.

Iedereen die er voor voelt om mee te doen met dit oratoriumkoor is voor een eerste kennismaking van harte welkom op één van de komende repetitieavonden.

Het koor repeteert elke woensdag van 20.00 tot 22.15 uur in de "Levensbron" aan de Jan Luykenstraat 10. Zie ook onze website: [www.covridderkerk.nl](http://www.covridderkerk.nl)

Alle verdere inlichtingen geven voorzitter Marianne Nijman, tel. 0180 - 424844 en secretaris Leny Strohauser, tel. 0180 - 432574.

### ***Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht - Wie zingt er mee?***

Voor velen van ons is de vakantieperiode voorbij en zijn er weer de dagelijkse verplichtingen die onze aandacht vragen. Werk, familie en vrienden, de agenda is weer goed gevuld met allerlei dingen die moeten. Druk, druk en nog eens druk, weinig tijd voor ontspanning! Toch is het heerlijk om eens een poosje alles opzij te zetten en te ontspannen, er even tussenuit. En natuurlijk kan dat! Heeft u wel eens aan zingen gedacht? Elke week twee uurtjes totaal iets anders doen. Gezamenlijk je stem laten horen is een uitdaging! Een paar uur op een andere manier ingespannen bezig zijn, samen studeren en dan aan het eind van de avond het gevoel hebben: zo dat is fijn, is het nu al afgelopen! Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u van harte uit voor zo'n ontspannend avondje, kom gewoon eens vrijblijvend naar een paar repetities. U kunt dan de sfeer proeven en voelen wat zingen met iemand doet!

Ons koor, dat onder leiding staat van Cor de Haan, bestaat al bijna 55 jaar en heeft 123 leden. Onze wens is om nog jaren te blijven zingen en juist daarom zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe leden! Wij begroeten graag een aantal jongere stemmen in alle stemsoorten die ons volume komen versterken. Het repertoire is heel divers. Natuurlijk zingen wij liederen die bij ons als kerkkoor horen, maar op onze jaarlijkse Oranjeconcerten is het repertoire heel anders. Dit jaar doet ons koor weer mee aan de bekende Kerst-Doelenconcerten. Nu denkt u misschien wel: ik wil dit toch eigenlijk wel eens proberen, maar alleen ga ik niet. Neem uw partner mee, vriend of vriendin, buurman of buurvrouw! Wij hebben voldoende stoelen! Aarzel niet en kom op donderdag 26 augustus a.s. voor een avondje ontspanning naar de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 in Zwijndrecht. Wij beginnen om 20.00 uur. Wilt u de eerste keer worden opgehaald, neem dan contact op met Gini Sala, tel. 078-6101551 of Leo Klootwijk, tel. 078-6122250.

Met vriendelijke groet, bestuur en leden van het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht.

### ***Samen zingen in de Breepleinker***

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een  
Koor-en samenzangdienst **op zondag 19 september aanstaande**  
Medewerking verleent

Chr. Mannenkoor "Excelsior " o.l.v. Ilona Vooijs-de Kievit  
organist Martin Mans, trompet Henk-Jan Drost  
meditatie drs. Sandra Hermanus

De dienst begint om 17.00 uur  
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

*Wij hopen dat u ook aanwezig bent.*

*De toegang is vrij!*

***Van harte welkom!***

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25, bus 77; Arriva bus 157



## Zondagavondzang 278



Na een goede, maar wat wisselvallige zomer gaat het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht op 26 september weer van start met de overbekende Zondagavondzang in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht, aanvang 19.30 uur, duur 1 uur. Organist is André de Jager, Cor de Haan zal u en ons weer leiden. Wij verwachten u en uw vrienden, familie en bekenden in grote getale. De toegang is uiteraard gratis, wel is er een vrijblijvende collecte voor de onkosten en het onderhoud van het orgel.

G.J. van der Kramer

## Holland Zingt geeft groots concert

Op zaterdag 18 september a.s. geeft het Christelijk Reiskoor "Holland Zingt" een groots koorconcert in de Bethelkerk te Zwijndrecht.

Aan dit concert zullen diverse bekende solisten meewerken:

Martin Mans, orgel - Judith Sportel, sopraan - Jan Lenselink, vleugel - Wilhelm Groenendijk, trompet - Renate Hooijer-Poortvliet, dwarsfluit. Muzikale leiding is in handen van dirigent Adri Poortvliet.

Holland Zingt is een projectkoor, telt ruim 130 leden en maakt ieder jaar buitenlandse koorreizen. Dit jaar zongen zij tijdens een korte koorreis ondermeer in de St. Michielskathedraal te Brussel. Ook treden zij regelmatig in Nederland op en nu dus in Zwijndrecht.

Op het concert van 18 september staan vele mooie liederen op het programma.

Zo zal het koor ondermeer zingen:

"Sanctus" / "I ll wish I had given Him more" / "Er is een God die hoort" / "Daar is kracht in het bloed"

Ook staan er solo's van sopraan, trompettist en fluitiste op het programma en natuurlijk ook een orgelsolo van de bekende organist Martin Mans. Kortom een avond die u niet mag missen.

Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is open om 18.45 uur.

Kaarten kosten € 10,= maar in de voorverkoop betaalt u slecht € 8,= . Kinderen tot 12 jaar betalen € 5,= .

Kaarten zijn te bestellen bij de volgende telefoonnummers: 0180-421994 / 0186-611715 / 078-6822445 of via email [info@hollandzingt.nl](mailto:info@hollandzingt.nl)

*Na dit concert beginnen in oktober de repetities weer voor de nieuwe koorreis van 2011. Het koor repeteert 2 keer per maand op vrijdagavond in de Gereformeerde kerk van Puttershoek Iedereen die ook eens aan een koorreis van Holland Zingt deel wil nemen, kan hierover meer informatie verkrijgen of zich aanmelden via het e-mailadres of één van de telefoonnummers, die hierboven genoemd zijn.*



## **Kampweek Kaatsheuvel van 3 juli 2010 tot en met 10 juli 2010**

Zoals alle jaren begint het kamp al op vrijdagavond als de kinderen hun fiets bij Aart Kranendonk aan de Lagendijk komen brengen en de mannen de spullen van zolder halen en in de vrachtauto laden. De mannen en een aantal mensen van de leiding vertrokken zaterdagmorgen al om alles op te zetten en de keukentent in te richten.

De kinderen en de overgebleven leiding vertrokken 's middags vanaf De Klimop in een lange stoet op weg naar Kaatsheuvel. We vertrokken hier heerlijk met een zonnetje maar toen we de Moerdijk over waren, veranderde dat. En eenmaal aangekomen op het veld moest de paraplu tevoorschijn komen. En je raadt het nooit... toen de ouders weggingen, kwam de zon. De kinderen konden hun tent inruimen, beginnen met snoepen en lekker wat spelen.

Ja, en dan is het tijd voor de biggendoop. We hadden dit jaar 6 nieuwe kinderen en een leiding, Sabrina Alblas. Je wordt bij je benen gepakt en je moet duiken in een grote emmer. Sabrina dacht eronderuit te komen maar helaas. Zij kreeg de hele emmer over haar heen. Na het eten zijn we wezen wandelen door de bossen en duinen en konden de kinderen er ook spelen.

En toen was het tijd voor de pyamashow en daarna heerlijk slapen.

Zondagmorgen zijn we op de fiets naar de kerk in Drunen geweest. We werden daar van harte welkom geheten en het was een hele leuke dienst. Na afloop kregen de kinderen limonade en zijn we weer teruggefietst naar het veld.

Tussen de middag hebben we tosti's gemaakt en dat vonden de kinderen zeer geslaagd. Arjan had een hele leuke speurtocht uitgezet. Er hing dit jaar niets aan de bomen maar je had een stippenkaart bij je. Oké, je hebt er altijd mensen bij die verdwalen. Na het avondeten zijn we de duinen ingegaan. Els heeft daar een Bijbelverhaal verteld en we hebben er met elkaar over gesproken.

En ook aan de zondag komt een einde. Dus tanden poetsen en naar bed.

Maandag zijn we de bossen ingegaan voor het handelarenspeel en levend kwartet. We hadden eten en drinken meegenomen dus we konden gezellig in het bos picknicken. Na het avondeten was er voor het eerst tentinspectie en winkeltje. Aan de reactie van de kinderen te horen, hadden we dit jaar het goede snoep ingekocht. Na dit alles hebben we nog stoelendans gedaan en zijn toen lekker gaan slapen.

Dinsdagmorgen zijn we op de fiets gestapt om een rondje om de duinen te fietsen. We hadden goed weer en hadden net als maandag eten en drinken meegenomen. Het blijft leuk picknicken in het bos. Bij de laatste stop konden de kinderen kogels zoeken en ja hoor, ze werden weer gevonden. Net voor het avondeten zijn de kinderen onder de douche geweest. Na het eten snel tentinspectie en het winkeltje want Nederland moest voetballen en dat gingen we in de kantine van de camping kijken. Wat een feest was het die avond want Nederland won. De kinderen lagen in hun slaapzak nog te juichen.



Woensdag staat altijd in het teken van sportdag. Mariska had levend ganzenbord gemaakt wat echt heel erg geslaagd was. De kinderen vonden het geweldig en waren erg enthousiast. De dominee, Marrie de Koning en Nel Ijsselstein kwamen langs.

De dominee heeft hele mooie foto's gemaakt en Marrie en Nel hebben het eten tussen de middag verzorgd. Na het eten, tentinspectie en het winkeltje zijn we naar de speeltuin op de camping geweest. En toen het donker werd, moest iedereen zijn slaapzak op gaan zoeken.

Donderdag was weer een hele mooie dag dus op naar het ven. Lekker brood en drinken mee voor tussen de middag en zwemmen, spelen en zonnen maar. 's Avonds was er de bonte avond. Iedereen had weer erg goed zijn best gedaan. Het was zulk lekker weer dat we de hele bonte avond buiten hebben gehouden.

Ja, en dan is het vrijdag. De kinderen hebben lekker uitgeslapen. 's Morgens mochten ze kiezen tussen bingo of in de speeltuin van de camping spelen. Je mocht ook eerst een paar rondjes bingo spelen en dan naar de speeltuin gaan of andersom. Heerlijk zo'n relax ochtend. 's Middags kwam Pieter Brand en gingen de kinderen per groep met de paarden een rondje rijden. De rest van de kinderen kon op het veld spelen of doorgaan met bingo want sommigen waren niet te stoppen. Die hadden dan ook een extra tas nodig om alle prijzen mee naar huis te nemen.

Tijdens het avondeten werden de prijzen uitgereikt van de speurtocht, handelarenspel, sportdag, bonte avond en tentinspectie. Iedereen kreeg een certificaat als bewijs van

deelname aan het kamp 2010. Na het avondeten was er geen tentinspectie meer maar wel het winkeltje. We hadden de goede snoep ingekocht maar wat veel dus hielden we gewoon uitverkoop. Met een goed gevulde trommel konden de kinderen buiten in hun slaapzak rondom de waxinelichtjes gaan liggen en gaan luisteren naar de spookverhalen. Het was lang geleden dat de kinderen buiten in hun slaapzak naar de spookverhalen konden luisteren.

En dan is het echt weer zaterdag. En dan niet de zaterdag van aankomst maar de zaterdag van vertrek. Voor het ontbijt was bijna alles al ingepakt. Ja, en dan is het wachten op de ouders. Zij hadden wat vertraging want er was een ongeluk onderweg gebeurd. Om 12.00 uur waren we allemaal weer terug bij De Klimop.

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde kampweek en bedanken iedereen die het op zijn of haar manier heeft mogelijk gemaakt de kampweek geslaagd te noemen. Zonder opbouwers, afbrekers, ouders die heen en/of terugrijden en sponsoren kunnen we gewoon weg niet.

**Bedankt!!!!**

*Groeten,*

*Arjan de Koning, Els de Koning, Mariska Monteban,  
Petra van Nes, Sabrina Alblas en Mirjam op den Brouw*

Let op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Vrijdagavond 8 oktober 2010 vanaf 19.30 uur kunnen jullie de  
foto's komen bekijken in de Fontein.  
Jullie krijgen persoonlijk nog een uitnodiging.



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar  
0180 - 451520**

---

AVR Bedrijfsafval West  
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2  
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22  
F 0180 – 45 15 23

[www.besteleencontainer.nl](http://www.besteleencontainer.nl)