

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten . . . . .	2,3
Groot Huisbezoek 3 april . . . . .	3
Bij de diensten . . . . .	4
Zieken(t)huis; Avondgebeden 40-dagentijd; Contact met de predikant	5
Uit de pastorie . . . . .	6
Kerkenraadsverslag . . . . .	6,7
Kerkelijke stand & bureau; Verjaardagen 75+; Zondagavondzang .	8
Bedankjes; NBG Bijbelesrooster; Gedicht . . . . .	9
Inloopochtenden; Bejaardensoos; LaPipe 30+; Bazaar; Passage; PCOB	10
Giften & Collecten C.v.K.; Opbrengst kaarten en postzegels . . . . .	11
Collecte 40-dagentijd; Presentatieconcert Holland Zingt . . . . .	12
Samenzang Breepleinkerk; Bericht uit Runda . . . . .	13
Vervolg symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd en Pasen . . . . .	14.15
Gedichten Stille week en Pasen . . . . .	15
Ingezonden: "Berijmd register der Bijbelboeken" . . . . .	16,17
Stiltevieringen in de Levensbron . . . . .	17
Lezing Levensbron Dr. Hashim Jansen . . . . .	18
Nieuw koor "Inspire2live" in Alblasterdam . . . . .	19
Chr. Gem. Koor Groote Lindt heeft een nieuwe dirigent . . . . .	20
Johannes passion COV Ridderkerk; Paasatorium in de Levensbron	21
Samenzang in de Open Hof; Ingezonden gedicht . . . . .	22
Inschrijfformulier voor het Kamp . . . . .	23



Geborgen in de warmte van Gods liefde,  
gedragen door de vastheid van zijn trouw;  
bemoedigd met zijn woorden van genade,  
een schuilplaats tegen hitte tegen kou.

Geen mens kan Hem in liefde evenaren,  
Hij is een vriend, vergevend en getrouw;  
in voor- en tegenspoed is Hij dezelfde,  
Hij laat je niet alleen, Hij is nabij, Hij zorgt voor jou.

- ingestuurd door Mevrouw M. Lodder-Bestebreurtje -

**Stencilen:**

Maandag 25 april  
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 28 april  
om 13:00 uur

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand mei  
met vermelding van afzender:

**Uiterlijk 21 april bij:**

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : [rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com](mailto:rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com)

Info : [www.gereformeerdekerkrijsoord.nl](http://www.gereformeerdekerkrijsoord.nl)

## **Erediensten**

**Zondag 3 april**

**N.B.**

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

**4e zondag 40-dagentijd**

**Deze dienst wordt uitgezonden via de SLOR**

: Ds. G.H. Offringa

: Janis van der Linden en Sabrina Alblas

: Christian den Hartog en Marian de Vree

: W. de Waard en P. van Oorschot

: Ton Haeck

: 1e Kerk

2e Onderhoud

Deurcollecte Kerk in Actie 40-dagencollecte

**Zondag 10 april**

**Vanaf 09.10 uur**

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

**5e zondag 40-dagentijd**

**“Inzingen” met Opwekkingsliederen**

: Ds. T. Flim uit Hellevoetsluis

: Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong

: Mariëlla en Liane Janssen

: A.C. Haeck en Cl. Bezemer

: Wim van Bruggen

: 1e Diaconie

2e Onderhoud

Deurcollecte Kerk in Actie 40-dagencollecte

**Zondag 17 april**

**Palmzondag**

**Tevens tienviering**

09.30 uur

: Ds. K. Vogelaar uit Dordrecht

Kindernevendienst

: Monique IJsselstein en Mirjam op den Brouw

Kinderoppas

: Willemijn en Pauline Bezemer

Chauffeurs

: J.W.A. Klootwijk en K.P. Klootwijk

Koster

: Henk van Mastrigt

Collecte

: 1e Kerk in Actie totaal

2e Onderhoud

Deurcollecte Eigen jeugd

**Donderdag 21 april**

**Witte Donderdag - Heilig Avondmaal**

19.30 uur

: Ds. G.H. Offringa

Koster

: Joop van Wingerden

Collecte

: 1e Diaconie

2e Onderhoud

Deurcollecte Kerk in Actie 40-dagencollecte

**Vrijdag 22 april**

**Goede Vrijdag**

19.30 uur

: Ds. G.H. Offringa

Koster

: Henk van der Starre

**Zaterdag 23 april**

19.30 uur

Koster

**Stille Zaterdag**

: Dhr. H. Wolterink uit Alblasserdam

: Ton Haeck

**Zondag 24 april**

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

**PASEN - m.m.v. " Double Sound"**

: Ds. G.H. Offringa

: Cora van Wingerden en Pia van der Linden

: Jeannette en Jacomine Bezemer

: W.A. IJsselstein en N.H. Baars

: Wim van Bruggen

: 1e JOP

2e Onderhoud

Deurcollecte Eigen jeugd

**Zondag 3 april, 16.00 uur:****GROOT HUISBEZOEK****Thema:****"Onze kerk voor het dorp,  
klein zijn is ook een kans"**

'We zijn klein'. Dat geldt voor veel gemeentes in (kleine) dorpen. Zijn we *maar* klein? Is dat een crisis of misschien ook een kans? Klein zijn betekent ook: niet bedreigend zijn, elkaar kennen en zelf gekend zijn, gemeenschap. Dat is de kracht van een gemeente in het dorp.

*"Herkenbaar aanwezig' zijn  
en laten zien dat u kerk  
voor het dorp bent."*

U bent vanaf 15.30 uur van harte welkom met koffie/thee of fris.

Na de inleiding zullen we met elkaar over dit thema nadenken. Uiteraard wordt er weer voor een heerlijke maaltijd met soep en broodjes gezorgd.

Om circa 19.00 uur zal de bijeenkomst worden afgesloten.

*Ingezonden gedicht**met het oog op het Groot Huisbezoek****Ik wou dat de kerk...***

Ik wou dat de kerk weer de kandelaar was  
die het licht van Gods heiligheid droeg.  
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas  
en God om vergiffenis vroeg.  
Ik wou dat de kerk weer het vuurbaken was  
dat ieder de weg wees naar huis.  
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas  
en 't licht wierp op Golgotha's kruis.  
Ik wou dat de kerk weer de vissersvloot was  
die mensen wou vangen voor God.  
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas  
en deed naar Gods grote gebod.  
Ik wou dat de kerk weer de koningsstad was  
heel hoog op de bergen gebouwd.  
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas  
en 't Woord bracht door God haar betrouwd.  
Ik wou dat de kerk 't licht der wereld nog was.  
Zo helder, zo vrolijk en blij.  
Ik wou dat de kerk van haar zonden genas.  
De kerk?... Maar de kerk dat zijn WIJ.

*E. IJskens-Kooger*

## ***Bij de diensten***

**Zondag 3 april 2011** is de vierde zondag op weg naar Pasen. We zijn nu op de helft van de veertigdagentijd, tijd van bezinning en inkeer. De voorbereidingen voor het Paasfeest zijn in volle gang. De dagen worden langer en langer en wij bidden: 'Geef ons ogen om te zien wat leven uw Licht betekent.'

Op de **vijfde zondag in de veertigdagentijd - 10 april** - komt mw. ds. C. Flim uit Helvoetsluis naar de Opstandingskerk. Zij was predikante in onze gemeente en het is fijn haar weer eens in Rijsoord te mogen begroeten. Voor aanvang van deze dienst zingen we Opwekkingsliederen.

Op **Palmzondag, de zesde in de veertigdagentijd**, zal ds. K. Vogelaar uit Dordrecht onze voorganger zijn. Palmzondag is de ingang van de Goede of Stille Week.



### **Stille Week**

Op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, en Stille Zaterdag komen wij als gemeente samen om te zingen, te lezen en te bidden. We lezen dit jaar uit het evangelie van Johannes. De vieringen zijn sober van vorm en inhoud en ze beginnen om 19.30 uur.

Er wordt een liturgieboekje gemaakt voor deze drie avondgebeden.

Op **Witte Donderdag 21 april** gedenken wij de inzetting van het Heilig Avondmaal. We delen brood en wijn in de kring.

Op **Goede Vrijdag 22 april** lezen wij de hoofdstukken 18 en 19 uit het Johannes-evangelie, onderbroken door liederen en orgelspel.

Met het avondgebed op **Stille Zaterdag 23 april** beëindigen we de drie dagen voor het Paasfeest. Dhr. H. Wolterink uit Alblasserdam zal ons op deze zaterdagavond voor- gaan.



Op **zondag 4 april** vieren wij het feest van Pasen. Het zal een muzikale dienst worden waarin we ons geloof in de opgestane Heer mogen bezingen.

Het koor *Double Sound* verleent muzikale medewerking en met de kinderen van de nevendienst sluiten we het 40-dagenproject af.

Wij wensen elkaar een goede voorbereiding en viering van het Paasfeest toe!

ds. G.H. Offringa

## **Zieken(t)huis**

Van onze zieken noemen wij:

- mw. B. de Jong-Alblas, Langeweg. Zij werd opgenomen in het Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Dordwijk. Haar gezondheid is broos.
- mw. H.M. van Nes-Horsman, Ds. Sleswijk Visserstraat, verblijft voor onderzoek in het Albert Schweitzerziekenhuis, locatie Jacobus.
- dhr. P. Legerstee, Vijverlaan Dordrecht, verblijft voor revalidatie in verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht.
- dhr. A. de Ruiter uit de Sleswijk Visserstraat verblijft in verpleeghuis Swinhove in Zwijndrecht.

Wij wensen onze zieken, en hun naasten, van harte moed en vertrouwen toe.

ds. G.H. Offringa

## **Avondgebeden in de veertigdagentijd**

Enkele weken zijn we nu op weg naar het Paasfeest. Ook dit jaar zijn er op de vroege vrijdagavond gebedsvieringen in Ridderkerk, telkens in een andere kerkgebouw in Ridderkerk. Er is een vaste liturgie met zorgvuldig gekozen teksten en liederen en ruimte voor verstillig. Ook zien we enkele momenten uit de geschilderde kruisweg van de Vlaamse iconenschilder Joris van Ael.

De volgende avondgebeden zijn op:

- 1 april in de Irenekerk te Slikkerveen
- 8 april in de Levensbron te Ridderkerk
- 15 april in de Christus is Koningkerk te Slikkerveen.

De vieringen beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur tot drie kwartier. U bent van harte uitgenodigd!

## **Contact met de predikant**

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa  
 Vlasstraat 24  
 2988 XR Ridderkerk  
 T (0180) 397773  
 E [g.h.offringa@planet.nl](mailto:g.h.offringa@planet.nl)



## ***Uit de pastorie***



Over kerk en geloof valt altijd veel te leren. Op dinsdagavond, de catechesegroepen waren alweer naar huis, stuitte ik bij toeval op de Engelse programmaserie *Bible's buried secrets*, snel vertaald: "begraven geheimen van de bijbel". Op zoek naar archeologische opgravingen bereist de presentatrice Israël en andere landen van het Nabije Oosten. Onderweg praat zij met theologen en andere wetenschappers.

De opzet van dit programma weerspiegelt het onderzoek uit de tijd dat ik in Kampen studeerde:

- hoe is het geloof van Israël, het geloof in de ene God, ontstaan?
- hoe leefde Israël met de tijd van het Oude Testament?
- wat kunnen (hedendaagse) archeologische vondsten ons daarover leren?
- welke de rol speelt de tekst van de bijbel bij dit onderzoek?

Mijn studietijd ligt nu alweer 15 jaar achter me. Mijn kennis ligt in boeken en college-materiaal opgeslagen. Ik ken de materie. Het televisieprogramma is mooi gemaakt, maar ook enigszins suggestief. Beide eigenschappen zullen nodig om de kijkers te boeien. De vragen zijn prikkelend. Als ik opnieuw een studie zou moeten kiezen, dan werd het denk ik weer theologie.

Met vriendelijke groet,

ds. Herman Offringa

## ***Verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 februari 2011***

De voorzitter heet allen welkom en leest met ons Mattheus 5 (de Bergrede), waarna zij ons voorgaat in gebed.

Na enkele kleine correcties wordt het verslag van 10 januari 2011 goedgekeurd.

De **ingekomen stukken** worden besproken en verdeeld onder de diverse commissies. Mevr. P. Bestebreurtje-Baas is bereid gevonden om voor onze gemeente contactpersoon te worden voor het Ikazia-ziekenhuis. Hartelijk dank hiervoor.



Vanuit de **wijkteams** kwam toch de vraag of de keuze voor de kalender of het Bijbels dagboek weer voor volgend jaar kan plaatsvinden, ook waren er nog enkele vragen over de Kerstnachtdienst, de Nieuwjaarsdagdienst en de gegevens-uitwisseling (zieke gemeenteleden) tussen de wijkteamleden en de predikant. Onder wie vallen de La Pipe+ bijeenkomsten? De namen van onze zieke gemeenteleden worden genoemd.

Het **pastorale halfuurtje** wordt deze keer verzorgd door mevr. E. Alblas. Het thema is "Het gaat niet om iets extra's" over missionair werk in de kerk. Leegloop van de kerk is niet hetzelfde als leegloop van het geloof of aantal gelovigen, maar hoe kijkt iemand er tegenaan? Wij hebben hier fijn over gepraat met als conclusie: Hoe onderhouden wij ons geloof? Dit halfuurtje wordt afgesloten met een gedicht van Inge Lievaart: "Uit Woord en Geest geboren groeit de gemeente die God kent, verwondering van open oren, een klein begin van moet je horen: wij zijn geroepen, zijn gekend, wij zijn geroepen, geen vreemden, wij kregen oren voor zijn stem, wij zijn op weg, nu nog ontheemden maar aanstonds in Jeruzalem."

Het **Z.W.O.E.** heeft de Paasnummers van Elisabet besteld om te verspreiden in Rijsoord.

Vanuit het **college van Diakenen**, Mw. L. Klootwijk-Alblas is naar de cursus Diaconaat geweest die in de Levensbron werd gehouden. De jaarrekening ziet er keurig uit.

Vanuit de **liturgiecommissie en KOR** is niets te melden omdat zij dit jaar nog geen vergadering hebben gehad.

Het **College van kerkrentmeesters** buigt zich over de vraag wie de kerstversiering voortaan aan zou kunnen/willen brengen. 2x per maand wordt de deurcollecte voor de eigen jeugd en 2x per maand een deurcollecte voor een doel. De naam jeugdcent komt dus te vervallen en wordt vanaf maart 2011 deurcollecte. De jeugd blijft de deurcollecte verzorgen, bedankt hiervoor.

De **jeugdraad** heeft het idee geopperd om 2 á 3x per jaar een extra lange kinderdienst te organiseren. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

De volgende **vacatures** zullen dit jaar ontstaan: 1 wijkouderling, 1 ouderling G.O.T, 1 diaken, 1 diaken penningmeester en 7 pastoraal medewerkers. Deze vacatures worden komende 2 zondagen afgekondigd.

Dhr. B. Sintemaartensdijk doet mondeling verslag van de Classisvergadering van 17 februari. Hij is er samen met dhr. D. Alblas naar toe geweest. Er is gestemd over een nieuw moderamen en een nieuw breed moderamen. Dhr. Nico Evers heeft een toelichting gegeven op het cursusaanbod dat vanuit het dienstencentrum georganiseerd wordt. Op 2 april zal er voor het eerst een 'landelijke pastorale dag' zijn in Amersfoort.

Het **Groot-Huisbezoek** zal op 3 april aanstaande plaatsvinden. De uitnodiging komt in R aan 't W te staan en wordt ook bij alle gemeenteleden bezorgd. Het thema is: "Onze kerk voor het dorp, klein zijn is ook een kans". Dhr. B. Sintemaartensdijk doet mondeling verslag van de Classisvergadering van 17 februari.



Mevr. E. Alblas gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

### **Kerkelijke stand**

#### *Verhuisd:*

Mevrouw A.W.de Kool-Blaak  
van Boksdorstraat 218 naar  
de Riederborgh, k.426  
Boksdorstraat 2  
2982 BC Ridderkerk

#### *Verhuisd:*

dhr. en mevr. A.R. van Nes-v.d.Hout  
van Vlasstraat 22 naar  
Torenmolen 142  
2986 GC Ridderkerk  
tel.nr. ongewijzigd

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzo-  
voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer  
Oranjestraat 2a  
2991 CL Barendrecht  
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of  
verhuizing graag een bericht in verband  
met de kerkelijke administratie.

### **Zondagavondzang 285**



Aan het begin van de lijdens-  
week op 17 april een ge-  
mengde Zondagavondzang.  
Het programma begint inge-  
togen met Passieliederen en  
gaat daarna over in Paasjubel.

U bent van harte welkom om 19.30 uur in  
de Bethelkerk, gelegen aan de Rotterdam-  
seweg 73 te Zwijndrecht bij het Gerefor-  
meerd Kerkkoor Zwijndrecht onder leiding  
van Cor de Haan. Onze repetitor Edwin  
Vooijs bespeelt vakkundig ons mooie or-  
gel.

De toegang is altijd gratis. De volgende  
gelegenheid is op 15 mei, tevens het slot  
voor de zomervakantie.

### **Verjaardagen in April**

*6 april 1932*

Mevrouw G.T. vd Waal  
Rijksstraatweg 183  
2988 BD Rijsoord

*7 april 1933*

De heer J. de Vroed  
Brasem 83  
2986 HA Ridderkerk

*15 april 1924*

Mevrouw A. Biesbroek-van Elderen  
De Blijde Borgh- kamer 408  
G. Alewijnszstraat 18  
3341 GD H. I. Ambacht

*15 april 1936*

De heer B. Los  
Vlasstraat 11  
2988 XR Rijsoord

*16 april 1933*

Mevrouw W. Lodder-Bestebreurtje  
Goudenregenplantsoen 431  
2982 TJ Ridderkerk

*16 april 1936*

Mevrouw N. van Duijn-Brauckman  
Witbloemstraat 2  
2988 XS Rijsoord

*22 april 1920*

De heer P. Wilschut  
Reyerheem kamer 304  
2986 GB Ridderkerk

*24 april 1935*

Mevrouw A. Berkman-Visser  
't Zwaantje 20  
2988 BW Rijsoord

*28 april 1926*

dhr. A. de Ruiters  
Sl. Visserstraat 41  
2988 XB Rijsoord



**Bedankje**

Beste mensen,

Graag willen we iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen en telefoontjes die we de afgelopen tijd mochten ontvangen bij mijn 90-ste verjaardag, ons 60-jarige huwelijk en onze verhuizing naar Ridderkerk.

Daar waren we heel blij mee. We zijn God heel dankbaar dat we deze lange tijd al samen mochten zijn.

A.R. van Nes

C.B. van Nes - van den Hout

**Bedankje**

Hartelijk bedankt voor alle belangstelling in de vorm van kaarten, telefoontjes en bezoeken tijdens en na mijn ziekenhuisopname.



I. Roterman

**NBG Bijbelleesrooster April**

Vr	1	Ester 9:1-10
Za	2	Ester 9:11-19
Zo	3	Ester 9:20-28
Ma	4	Ester 9:29-10:3
Di	5	2 Korintiërs 8:1-15
Wo	6	2 Korintiërs 8:16-24
Do	7	2 Korintiërs 9:1-15
Vr	8	2 Korintiërs 10:1-11
Za	9	2 Korintiërs 10:12-18
Zo	10	2 Korintiërs 11:1-15
Ma	11	2 Korintiërs 11:16-33
Di	12	2 Korintiërs 12:1-13
Wo	13	2 Korintiërs 12:14-21
Do	14	2 Korintiërs 13:1-13
Vr	15	Filippenzen 1:1-11
Za	16	Filippenzen 1:12-26
Zo	17	Filippenzen 1:27-2:11
Ma	18	Filippenzen 2:12-18
Di	19	Filippenzen 2:19-30
Wo	20	Matteüs 26:1-16
Do	21	Matteüs 26:17-56
Vr	22	Matteüs 26:57-27:61
Za	23	Matteüs 27:62-66
Zo	24	Eerste Paasdag Matteüs 28:1-20
Ma	25	Tweede Paasdag Psalm 118:1-14
Di	26	Psalm 118:15-29
Wo	27	Genesis 1:1-23
Do	28	Genesis 1:24-2:4a
Vr	29	Genesis 2:4b-25
Za	30	Psalm 81



Er staat een kruis op Golgotha  
in het geel fosforlicht te branden:  
een naakt lijf in een lendenwa,  
bebloed hoofd en doorboorde handen.

En ik, die in het donker sta  
zie enkel 't licht van Golgotha  
door alle ruimten duister branden.

Of ik mij berg of verder ga,  
een klagen komt mij achterna  
tot waar ik mag belanden.

En ik die in het donker sta  
zie enkel 't licht van Golgotha  
door alle ruimten duister branden.

Maar als ik bij zijn moeder ga,  
onder het kruis, dan druipt gena  
en 't rijkste bloed wast mijne handen.

En ik, die in zijn luister sta,  
die 'bliksemlicht van Golgotha  
tot in der eeuwen eeuwen branden.

- Herbert van Herreweghen -  
-ingestuurd door Ank de Jongh-van Nes -

### Inloopochtenden

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op

**7 en 21 april**

Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,  
voor de gezelligheid zorgen we  
met elkaar!



Tot ziens!

### Bejaardensoos Rijsoord

Woensdagmiddag 20 april hopen we met elkaar de Paasmiddag te vieren, aanvang twee uur.

Na de opening van Ds. C. Hendriksen zullen we veel mooie liederen zingen en kunnen luisteren naar gedeelten uit de Bijbel, gedichten en een verhaal. We eindigen om ± half vijf.

Gasten zijn hartelijk  
welkom.

Het bestuur



### Ontmoetingsavond 30plus

Wij hopen jullie weer te zien op vrijdagavond 8 april a.s. van 20.30 uur op de zolder van de Fontein.

### Bazaar 2011

De deuren van de opslag staan weer open om uw/jullie 2<sup>e</sup>hands huisraad in ontvangst te nemen op:

*Woensdag 13 april van 19.00 uur tot 20.00 uur*

*en op*

*Zaterdag 23 april van 10.00 uur tot 11.00 uur*

### PCOB

Op woensdag 27 april houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.



De heer Van der Ent uit Ouderkerk a/d IJssel zal ons deelgenoot maken van zijn fietstochten, o.a. van 12.000 km door Canada en de Verenigde Staten.

Iedereen van af 50 jaar is van harte welkom en wordt getrakteerd op gratis koffie met koek.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

### "Passage" C.M.V.

Op dinsdag 19 april is de eerstvolgende Passage avond.

Het is dan de laatste week voor Pasen en deze avond staat in het teken daarvan.

Ds. A. Schipper uit Rotterdam komt naar ons met een lezing getiteld "Het laatste avondmaal".

Wij hopen u te mogen begroeten, aanvang 19.45 uur, in de Hoeksteen.

Het bestuur



## **Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters**

(in de periode van 17 februari 2011 t/m 24 maart 2011)

Via dhr. W. IJsselstein	Kerk	€ 5,00
Via Mw. W.C. Barnard-Lieve	Wijkgeld EB	€15,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

## **Opbrengst Collectes**

20 februari 2011	Diaconie	€ 179,40
	Onderhoud	€ 110,95
	Jeugd	€ 44,45
26 februari 2011	Missionair werk en Kerkgroei	€ 180,95
	Onderhoud	€ 119,05
	Jeugd	€ 45,35
6 maart 2011	Kerk in Actie Zending	€ 130,70
	Onderhoud	€ 142,60
	Eigen jeugd	€ 42,21
9 maart 2011	Kerk (Bidstond)	€ 246,30
	Diaconie (Bidstond)	€ 125,05
13 maart 2011	Diaconie (aanvulling Bidstond)	€ 265,55
	Kerk (aanvulling Bidstond)	€ 201,35
	Kerk in Actie 40-dagen collecte	€ 68,12

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

## **Opbrengst kaarten en postzegels**

Duizenden kaarten en postzegels gingen in 2010 door vele vrijwilligershanden. Zij werden uitgezocht, geselecteerd en verkocht. De postzegel- en kaartenactie heeft in 2010 in totaal € 34.320,00 euro opgeleverd.



*Via de vastgestelde regeling is de opbrengst verdeeld:*

80% van de opbrengst voor het zendingswerk van Kerk in Actie

20% van de opbrengst naar de Gereformeerde Zendingsbond.

Het zendingswerk van Kerk in Actie heeft €27.456,00 ontvangen.

De Gereformeerde Zendingsbond heeft €6.864,00 ontvangen.

**Hartelijk dank voor iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd!**

## 40-dagen tijd

Tijdens deze 40-dagen tijd is de uitgangscollecte bestemd voor Kerk in Actie.

Verschillende doelen worden hieruit gefinancierd.

Onder andere aan bestrijding van drugsverslaving, inheemse bevolkingsgroepen, scholen voor blinde kinderen, openheid voor mensen met HIV/Aids en alleenstaande tienermoeders.

Over deze projecten kunt u meer informatie krijgen via [www.kerkinactie.nl/40dagentijd](http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd)



# KERK IN ACTIE



*Heer, als ik  
mijn naaste tegenkom,  
laat mij dan niet  
een van die mensen zijn,  
die aan de kant  
blijven staan,  
die zich afwenden  
en hem uit de weg gaan.  
Geef mij de wil  
om hem te helpen.  
Want ik kan niet  
vergeten hoe U  
een man van smarten,  
door het stof en het vuil  
van deze wereld ging,  
op weg naar Golgotha.*

*- Ghrista Weisz -*

## Holland Zingt geeft Presentatieconcert

Op zaterdag 7 mei 2011 geeft het Christelijk Reiskoor "Holland Zingt" o.l.v. Adri Poortvliet een presentatieconcert. Zij doen dit vijf dagen voordat zij een 5-daagse koorreis zullen maken naar Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Voor de naam presentatieconcert is gekozen omdat zij zich eerst voor Nederlands (eigen) publiek willen presenteren. Tijdens de koorreis zullen zij concerten geven o.a. in de imposante Kathedrale St. Etienne in Metz, in de Basiliek van Echternach en in de fameuze Dom van Keulen. De koorleden kijken dan ook met hoge verwachtingen uit naar deze koorreis en zij vertrekken op donderdag 12 mei 's morgens vroeg met 3 bussen en ruim 160 deelnemers (koorleden en introducés) richting Luxemburg.

Maar eerst geven zij dus hun presentatieconcert en dat doen zij de Breepleinkerk te Rotterdam. Aan dit concert zullen de volgende solisten medewerking verlenen. Mirjam Feijer, sopraan, Martin Mans, orgel, Wilhelm Groenedijk, trompet en Jaap Klootwijk, pauken.

Het programma vermeld een reeks prachtige liederen. Bekende melodieën zoals het Sanctus van Gounod, Praise Ye the Lord, King all Glorious en de hemelen roemen liederen. Verder kan men ook luisteren naar de geliefde werken van Johan Bredewout en Loek v.d. Leeden.

Uiteraard vermeld het programma ook samenzang, en solo's van de medewerkenden. Kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop te bestellen bij Leen Koster, telefoon 078-6822445 of 06-28571581 of via [info@hollandzingt.nl](mailto:info@hollandzingt.nl) De toegangsprijs is € 10.00, het concert begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 18.45 uur.

**Vanuit de Hoekschewaard en Zwijndrecht rijden er zelfs speciale touringcars die u voor € 5.00 p/p heen en terug naar de Breepleinkerk brengen. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij bovengenoemde adres.**

## ***Samen zingen in de Breepleinker***

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een Koor-en samenzangdienst op **zondag 17 april a.s** waaraan medewerken:  
 Het " Chr.Gem.Koor Groote Lindt " o.l.v. Gerard van der Zijden  
 de organist Martin Mans, de alt Lianne Hofman  
 meditatie ds. Koos Staat

De dienst begint om 17.00 uur, ongeveer 8 minuten voor aanvang is er al samenzang.  
 De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid  
 Wij hopen dat u ook aanwezig bent. De toegang is vrij!

**Van harte welkom!**

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77; Arriva bus 157

### ***Bericht uit Runda***

Runda, 30 januari 2011

Lieve broeders en zusters van Rijsoord,

Allereerst de hartelijke groeten van alle leden van Runda, de familie van Pasteur Jeanette en de familie van Timothee. Het doet ons veel genoegen u deze brief te schrijven en u te laten weten dat we fijne kerstdagen en Nieuwjaar gevierd hebben, ondanks het feit dat het regenseizoen niet zo goed was. Dit is ongunstig voor de oogst. Op 2 januari hebben wij de doop mogen beleven van 61 personen.

We danken u heel hartelijk voor het bedrag van 730 Euro van de collecte van uw dienst met Kerst en ook het bedrag van 7700 Francs (€10,-) van één van uw gemeenteleden dat we iets later mochten ontvangen. We hebben ook de foto's ontvangen, het is fantastisch. Deze hulp stelt ons in staat om het plafond in de woonkamer en twee andere kamers in onze pastorie aan te leggen; de materialen voor de bouw zijn de laatste tijd heel erg duur.

Janny (Oorebeek) en Ria (v.Hulsteijn) hebben ons bezocht op 6 januari. Zij hebben ook de pastorie in aanbouw bezocht, we hopen dat pasteur Jeannette begin februari de pastorie zal kunnen gaan bewonen.

Voor wat betreft de activiteiten van de EPR, kunnen wij u informeren dat alle stagiair-predikanten (waaronder begrepen onze pasteur Jeannette) in juli a.s. bevestigd zullen worden als predikant. We vragen om uw gebed hiervoor.

Dit waren, lieve vrienden, onze nieuwtjes, wij wensen u vrede en heilige zegen toe.

Namens het uitwisselingscomité:  
 Mons. Rwagashayija Timothee

Namens de gemeente:  
 Pasteur Stagiaire Mukamana Jeannette



## **Vervolg Symbolisch bloemschikken in de 40dagentijd en Pasen**

Voor de basisschikking gebruiken we het thema: "Ontmoeting met het Licht". Hierbij laten we twee boogvormen naar elkaar toe buigen. Zij verbeelden de ontmoeting met "Het Licht van de Eeuwige God" (kaars) en de ontmoetingen van Jezus met de mensen. De twee boogvormen worden geplaatst in een woestijn (jute lap). Kerk in Actie brengt daarbij in haar projecten verschillende ontmoetingen met kwetsbare mensen aan het licht. Mensen ver weg en dichtbij, uit alle vier de windstreken (lichte vierkante lap met op elke hoek een steen) die hulp en nabijheid nodig hebben. Met Pasen verandert de woestijn in een tuin. In de ruimte tussen de boogvormen wordt wekelijks een eenvoudige symbolische schikking gemaakt en langzaam wijken de boogvormen uit elkaar.

### **4e zondag in de 40dagentijd is 3 april. Thema: "Ontmoeting in het voorbijgaan"**

Lezing: Johannes 9:1-13. Jezus ontmoet in het voorbijgaan een blindgeborene. De boodschap van het verhaal is: je kunt in je leven ziende blind zijn. Ook onze ogen zouden met slijk gewassen moeten worden, om het Licht te kunnen ontmoeten. Verscholen leven komt vanuit de duisternis aan het licht, symbolisch (bollen die met hun wortels in de diepte leven en vanuit de donkere aarde in het licht komen). Zoals mensen houvast en verdieping zoeken om dat in het licht te openbaren. (kaars)

### **5e zondag 10 april met als thema: "Ontmoeting bij het graf"**

Lezing: Johannes 11:1-4 (5-16) 17-44. Jezus gaat op weg naar Lazarus die ziek is. Als Jezus aankomt is hij overleden. Het verhaal verwijst naar het levenwekkende Licht waarin God mensen oproept tot leven en opstaan. Je laten bevrijden van alles wat beklemd. Opnieuw leven, (symbolisch verbeeld door bloemen die tussen takken geklemd naar buiten steken).

### **6e zondag 17 april met als thema: "Ontmoeting in de stad"**

Lezing: Matteüs 21:1-11. Jezus nadert Jeruzalem. Ook nu blijft Jezus bij de Bron van het Licht zonder machtsvertoon rijdt Hij eenvoudig op een ezel. Zijn weg naar het kruis, zijn dood en opstanding geplaveid met palmtakken. (palmtakken en kaars). De weg naar het "Licht".

### **Goede week en Pasen. Thema: "Ontmoeting met de Levende"**

Lezing: Matteüs 28:1-10 (paaswake) en Johannes 20:1-18 (Pasen).

### **Witte donderdag**

Jezus viert het laatste Avondmaal met zijn discipelen. Symbolisch (tussen de verder naar buiten gebogen vormen een kan of druiventros (wijn), een bundel graankorrels (brood), een witte linnen doek).

### **Goede vrijdag**

We zijn stil. (Alleen de woestijn blijft over).

### **Stille zaterdag**

We wachten op wat komen gaat, symbolisch (de boogvormen horizontaal, een groene tuin met in het midden een witte lap).

**Pasen**

Jezus is thuisgekomen bij de Bron van waaruit hij leefde. De ruimte is onbegrensd geworden.

De twee boogvormen liggen horizontaal, open en ontvankelijk, en dragen in zich het Licht uit de hemel, stralend wit. Witte bloemen bloeien stil rond de kaars.

*Werkgroep Symbolisch Bloemschikken*

**Stille Week**

Stil zijn zal ik  
want de dagen die komen  
heb ik nodig om te  
leren begrijpen waarom

nu zoek ik nog  
naar antwoorden  
wie ben Je  
blinden zien  
doven horen  
verlamden staan op  
leer me deze dagen  
te ontdekken  
wie Je bent

stil zijn wil ik  
maar wel voorlopig  
zoals een geheim  
dat ooit wordt onthuld

stil staan wil ik  
bij het lijden  
het sterven

dan mag ik weten  
wie Je bent  
wat Je deed  
omdat het antwoord  
dan gegeven is  
het mysterie  
openbaar is geworden  
de stilte  
wordt opgeheven straks  
als het zondag wordt

- Cor van Vliet -

**Pasen**

Pasen dag van de victorie  
opstanding vanuit de dood.  
Jezus toont in volle glorie  
bevrijding vanuit de nood.  
Want de dood is overwonnen  
't tegen Jezus afgelegd.  
Winnen dat bleek onbegonnen  
want dat was reeds lang voorzegd.

Na veroordeling en slagen  
na de bittere dood aan 't kruis.  
Jezus voor ons heeft verdragen  
brengt dit ons bij God weer thuis.  
Zonden kunnen nu vergeven  
door Zijn rode kostbaar bloed.  
Dat door Jezus is gegeven  
ons van zonden wassen moet.

Vreugde vult nu onze harten  
voor wat Jezus heeft gedaan.  
Die aan 't kruis als Man van Smarten  
uit de dood is opgestaan.  
Door Zijn opstanding gegeven  
volgt er eens een nieuw bestaan.  
Het beloofde eeuwig leven  
dat wij eenmaal binnengaan.

- Justus A. van Tricht -

## ***Ingezonden gedicht***

*Onderstaand gedicht is aangeleverd door P. van Oorschot: "Mijn moeder heeft in haar schooljaren dit uit het hoofd geleerd. De kinderen liepen dan gezamenlijk naar-en van school onderwijl zo de Bijbelboeken lerend in marstempo op de wijs van ps 68."*

### ***Berijmd register der bijbelboeken Voor kinderen om van buiten te leren of te zingen op de wijs van ps.68, dan twee verzen aan een.***

Het heilig bijbelboek bevat  
in zich een ongemene schat  
voor naarstigen in 't zoeken.  
Men vindt in 't oude testament,  
bij Jood en christen wel bekend,  
een min dan veertig boeken.

Vijf zijn van Mozes, Jozua  
en 't boek der Rigteren, Ruth daarna;  
van Samuel twee werken.  
Twee van 't bedrijf der Koningen  
Kronieken twee, door geest en pen  
beschreven van Gods werken.

Ezra en Nehemia trouw,  
't boek Ester, Ahasferus' vrouw,  
Job en het boek der Psalmen.  
de Spreuken, Prediker, 't Hooglied,  
veel schoner dan Parnassus lied,  
vol aangename galmen.

Profeten vier maal vier daar zijn,  
vier noemt men groot en twalef klein  
De grote vindt m'in dezen:  
Jesaja deftig, hoog van toon,  
dan Jeremia, priesters zoon,  
die 't Klaaglied ook doet lezen.

Het derde is Ezechiël  
de vierde "grote Daniël".  
Nu volgen er twaalf kleine:  
Hosea, Joël, Amos en  
Obadja, Jona, die met hen  
bestrafte het onreine.

Voorts Micha, Nahum, Habakuk,  
Zephanja, Haggai; van druk  
en vree meldt Zacharias.  
Maleachi, die sluit het hek  
vertonend in zijn klein bestek  
de komste der Messias.

Het nieuwe testament begint  
van Jezus, Godes heilig kind;  
een mens tot heil gegeven.  
De boeken of afdelingen  
zijn driemaal negen, door de pen  
van heiligen beschreven.

Matteus, Markus, Lukas, Jan  
ofwel Johannes, melden van  
de daden onzes Heeren.  
En Lukas, in het schrijven kloek,  
beschrijft met lof in 't vijfde boek  
Van der apostelen leer.

d'Apostel Paulus, groot van geest  
weleer in 't paradijs geweest  
schrijft tweemaal zeven brieven;  
hij zond er een naar Rome heen,  
aan de Korinthers twee voor een  
om t kerkdom te gerieven.

Galaat, Ephezen, Philipens  
en de Colosens, elk naar wens;  
twee brieven zond hij veilig  
naar Thessalonicensen toe  
werd van het schrijven mat nog moe,  
God maakt zijn schriften heilig.



Hij zond twee brieven met een kus  
aan zijnen zoon Thimoteus  
Aan Titus een alsmede  
aan Philemon, met smeekgebeën  
en nog op 't laatst aan de Hebreën  
met wens van heil en vrede.

De verdere heilige brieven zijn  
geschreven door Godes geest, zeer rein  
in Godgewijde bladen.  
Een van Jacobus, Petrus twee,  
drie door Johannes met een beê  
om zielen te verzaden.

Daarop komt Judas, kort en klaar  
en dan Johan zijn openbaar  
het slot van alle schriften.  
Och! Dat gij toch ter harte neemt  
en nimmer daarvan iets ontvreemdt;  
God zal onz' daden ziften.

Dit zijn de boeken van het oud  
en nieuw verbond, meer waard dan goud  
dat men hier vindt in 't leven.  
Ja eeuwig leven is er in  
o Heere, welk een groot gewin,  
wil ons genade geven.

Dat wij door uwe lieve Zoon  
verlangen mogen 's hemels troon  
en wij als rechte wijzen  
hier mogen zoeken 't smalle pad  
dat uitloopt op de hemelstad  
om eeuwig God te prijzen.



*Mocht u het gedicht in zijn geheel graag op één pagina willen bewaren, belt of mailt u ons dan even en we sturen het u graag toe. - redactie -*

### **Stiltevieringen in de "Levensbron"**

Nadat we vorig jaar een proef hebben gedaan met 2 korte vieringen in het teken van "stilte" willen we dat dit jaar voortzetten met vier bijeenkomsten op de zondagavond. We zullen proberen met de thema's zoveel mogelijk aan te sluiten bij evt. bijzondere momenten in het kerkelijk jaar.

We zijn gestart op zondag 13 maart jl.

De daarop volgende data zijn:

**Zondag 5 juni** (zondag na Hemelvaart, aanloop naar Pinksteren)

**Zondag 18 september**

**Zondag 11 december** (3e advent)

Aanvang 19.00 uur tot ongeveer 19.40 uur. Na afloop is er koffie en thee.

Wij willen u/jou van harte uitnodigen om deze vieringen met ons mee te beleven. Een moment van rust en bezinning... even los van de drukte van alle dag... een moment van stilte om bij je eigen gedachten te komen en na te denken over de teksten en muziek die worden aangeboden. Elke viering wordt afgesloten met het delen van brood en wijn in de kring. Heeft u/heb jij zin om een keer mee te doen aan de voorbereiding van één van de Stiltevieringen, dan kunt u zich aanmelden bij ondergetekende.

Namens de voorbereidingsgroep

Een vriendelijke groet,

Anne-Marie van Eijl [am.vaneijl@gmail.com](mailto:am.vaneijl@gmail.com)

## **Dr. Hashim Jansen geeft lezing in Levensbron**

Op zondag 10 april a.s. zal Dr. Hashim Jansen - theoloog en filosoof en vertegenwoordiger van de Soefistische Naqshibandi orde in Nederland - een lezing geven in de protestantse kerk Levensbron te Ridderkerk.

Thema van de lezing is: *De plaats en betekenis van Jezus in de Islam.*

**Hashim Jansen:**



Imam Hashim Jansen werd geboren in Rotterdam in een Rooms Katholiek gezin. Als katholiek jongetje ging hij naar het klein seminarie waar zijn interesse voor het priesterschap werd gewekt.

Na zijn wijding tot priester in het bisdom Roermond begon hij in 1997 aan een studie theologie aan de Universiteit van Leiden. In die periode werd hij gegrepen door de Islam. Na zijn studie in Leiden vertrok hij naar

Damaskus waar hij aan de Abu Nur Universiteit gedurende vijf jaar Arabische Taal- en Letterkunde, Interpretatie van de Koran, Geschiedenis van de Islam en Islamologie studeerde. Ook verdiepte hij zich daar in FIQH, de basisbeginselen en -gebruiken van de Islam. Hij werd vooral geïnspireerd door het Soefisme, een spirituele tak van de Islam.

Hashim Jansen is als voorganger werkzaam in Rotterdam en Den Haag. Daarnaast is hij actief in verschillende organisaties, zoals een wijkbelangengroep in de Beverwaard en een organisatie voor homoseksuele moslimjongeren in Amsterdam.

### **De Islam in Nederland**

In 2010 wonen volgens het CPB in ons land ca. 907.000 moslims, dat is 6% van de bevolking. Sinds een aantal jaren is de positie van moslims in Nederland onderwerp van een heftig debat. Door velen in onze samenleving, tot in sommige politieke partijen en zelfs kerken aan toe, wordt de Islam bij voorbaat in een kwaad daglicht gezet. Onbekend maakt vaak onbemind. Maar kennen wij moslims? Wat weten wij van hen, wie zijn zij, wat geloven zij en wat inspireert hen?

Als mystieke beweging probeert het Soefisme bruggen te slaan tussen de wereldgodsdiensten, te zoeken naar overeenkomsten, naar wat ons bindt. Het beoogt eenheid tussen alle mensen en respect voor ieders religie en cultuur. Of om met de Duitse, Rooms Katholieke theoloog Hans Küng te spreken: 'Geen wereldvrede zonder vrede tussen de wereldgodsdiensten en geen vrede tussen de wereldgodsdiensten zonder ontmoeting en dialoog'.

U wordt hierbij van harte uitgenodigd de lezing op 10 april a.s. bij te wonen. De aanvangstijd is 15:00 uur (de zaal is geopend vanaf 14.30 uur). U vindt de *Levensbron* aan de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk.

Na afloop is er gelegenheid, onder het genot van een hapje en een drankje, na te praten.

Wij hopen op een inspirerende ontmoeting!

**Voor meer informatie:**

Bea de Geus, tel. 0180-435780

## **Nieuw koor zingt voor kankerbestrijding Inspire2liveChoir start in Alblasserdam**



Naar aanleiding van benefietconcert voor de scan van Bianca jl 22 januari in Papendrecht gaat er een nieuw koor van start. Onder de naam Inspire2liveChoir gaat dit nieuwe gemengde koor starten in de Ontmoetingskerk te Alblasserdam, Blokweerweg 75.  
Dit was ook de kerk van Bianca.

Op donderdag 7 april a.s. is er een inschrijvingsavond en kunnen de leden zich vanaf 19.30 ontmoeten en inschrijven. Wij willen U/jou van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Op donderdag 14 april gaan we echt van start met het zingen.

Het eerste concert zal zijn op zaterdag 5 november in de Laurenskerk te Rotterdam. Opnieuw zal dit concert in het teken staan van de scan van Bianca. We hopen dan nog een keer veel geld op te halen met dit groot opgezette concert.

De sopraan Annelies Schep uit Hardinxveld-Giessendam is als zangcoach verbonden aan dit nieuwe koor. Dit voor stemadvies en stemvorming.

Zangervaring is geen vereiste om lid te worden van dit koor.

Jan Vayne heeft toegezegd dat hij een van de vaste begeleiders van het koor wil zijn als zijn agenda dit toelaat.

De dirigent en oprichter van het koor is Peter Overduin.

We zoeken echt leden die het doel willen ondersteunen, zegt Peter. Er zijn al veel sportevenementen voor de kankerbestrijding en wij willen dat zingend gaan doen. Dit is een mooi startmoment. Het benefietconcert in Papendrecht heeft diepe indruk gemaakt bij heel veel mensen. Het was ook prachtig om te doen. We willen dit graag vasthouden door middel van dit nieuwe koor. Ik wil dan ook iedereen oproepen die van zingen houdt om zich in te schrijven. Het koor repeteert 1 x per 2 weken op donderdagavond in de Ontmoetingskerk. Het repertoire is zeer breed. Een aantal keren per jaar zal het koor dus concerten geven met als doel geld op te halen voor de kankerbestrijding.

*Het doel van het koor is dus:  
Samen zingen in de strijd tegen kanker!*

Een strijd die ons allen aangaat want 1 op de 3 mensen krijgt te maken met deze ziekte. Daarom zijn goede medicijnen en apparatuur hard nodig.

Voor info over de scan van Bianca zie [www.walkingonadream.nl](http://www.walkingonadream.nl)

Voor meer info over het koor zie: [www.inspire2livemusic.nl](http://www.inspire2livemusic.nl)

Voor meer info en opgeven kunt U/jij contact opnemen met Karin Overduin, 078-6818260 of mailen naar [karinoverduin@hotmail.com](mailto:karinoverduin@hotmail.com)



## **Christelijk Gemengd Koor Groote Lindt heeft nieuwe dirigent**



Per 1 februari jl. vertrok na ruim 21 jaar Peter Overduin. Gelukkig was het bestuur, dat er een goed contact kon worden gelegd met **Gerard van der Zijden** uit Rotterdam/Delfshaven. Na een wederzijdse proefperiode van een maand, bleek er een prima klik tussen koor en dirigent te zijn ontstaan. Met algemene stemmen en volledige instemming van beide partijen werd de vaste benoeming een gelukkig feit.

Gerard van der Zijden is een veelzijdig en vriendelijk persoon. Bent u verder nog geïnteresseerd kunt u op de website. [www.gerardvanderzijden.nl](http://www.gerardvanderzijden.nl) alles vinden.

Dat het koor vooruitkijkt blijkt wel uit de plannen, die ontwikkeld zijn in het jaar van het 40 jarig bestaan.

Op zaterdag 22 oktober 2011 wordt dit in een Jubileumconcert herdacht en gevierd in de Bethelkerk te Zwijndrecht. Deze avond wordt er gemusiceerd in samenwerking met o.a. het enthousiaste dameskoor "Chantibelle" o.l.v. dirigent Ilona Vooijs- de Kievit- Jolanda den Houter, hobo- Séverin van Dijk, dwarsfluit en organist Edwin Vooijs.

Ondertussen bereidt het koor zich voor op een eerste optreden in de Breepleinkerk te Rotterdam-Zuid op zondag 17 april 2011 aanvang 17.00 uur met organist Martin Mans.

Op 15 mei 2011 werken we mee aan de ZAZ in de Immanuelkerk te Maassluis met organist André de Jager.

Dat het koor nog een feestreisje heeft georganiseerd op zaterdag 21 mei 2011 naar o.a. Giethoorn willen we u zeker niet onthouden. Meer dan 75 liefhebbers hopen in het bijzonder op die dag op goed weer.

Voor belangstellenden geven we nog door dat we op woensdagavond van half acht tot half tien repeteren in de Open Hof Kerk, Walraven van Hallstraat 2 te Zwijndrecht. De ruim 70 koorleden komen uit Zwijndrecht, Heerjansdam, HI-Ambacht, Dordrecht, Rijsoord, Ridderkerk, Hardinxveld/Giessendam en Strijen.

**OOK U BENT VAN HARTE WELKOM!!!!**

Sinds kort kunt u gegevens vinden op [www.cgk-grootelindt.webklik.nl](http://www.cgk-grootelindt.webklik.nl)



Vrees minder, hoop meer;

Klaag minder, adem meer;

Praat minder, zeg meer;

Haat minder, bemin meer;

en alle goede dingen zullen de jouwe zijn!

(Zweeds spreekwoord)

## Kaartverkoop concert C.O.V. "Ridderkerk" Johannes Passion van J.S. Bach op 9 april 2011

Op zaterdag 9 april 2011 geeft de Christelijke Oratoriumvereniging "Ridderkerk" o.l.v. dirigent Hans Cok een concert, de "Johannes Passion" van J.S. Bach, waarbij het koor begeleid wordt door het Randstedelijk Begeleidingsorkest "Sinfonia".

Andere medewerkenden zijn:

Heleen Koele (sopraan), Myra Kroese (alt), Frank Fritschy (tenor), Rodrigo del Pozo (tenor), Nanco de Vries (bas), Hans de Vries (bas), Henk den Hollander (kistorgel), Ernst Stolz (Viola da Gamba).



De toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de koorleden en 's avonds aan de kerk. Reserveringen en verkoop zijn ook mogelijk bij de penningmeester Jan Wilschut, tel. 0180-614409 en secretaris Leny Strohauer, tel. 0180-432574 of via e-mail: [secretariaat@covridderkerk.nl](mailto:secretariaat@covridderkerk.nl)

De toegangsprijs bedraagt €18,50 (kinderen tot 16 jaar gratis) incl. koffie of thee in de pauze. Aanvang concert: 19.30 uur. Kerk open: 19.00 uur.

De uitvoering is in de Gereformeerde kerk "Levensbron", Jan Luykenstraat 10 in Ridderkerk. Meer over het koor is te lezen op de website: [www.covridderkerk.nl](http://www.covridderkerk.nl)

### ***Paasatorium "Het Lam dat ons doet leven" op Stille Zaterdag***

In de 'Levensbron' aan de Jan Luijkenstraat worden dit jaar de diensten van Stille Zaterdag en Paasdageraad ondergebracht in de ene Paaswake op **zaterdagavond 23 april om 20.30 uur**.

Zo maakt het Paasfeest de Stille Week echt tot één geheel.

En het is precies ook dit geheel dat een muzikale vorm heeft gekregen in het Paasatorium van Dirk Zwart en Ria Borkent, '*Het Lam dat ons doet leven*'. Hierin zijn het lijden en sterven van Jezus onlosmakelijk verbonden met zijn opstanding uit de dood.

Het stuk loopt van Palmzondag tot en met Pasen en kent dus ook dezelfde op- en overgang van de Paaswake: die van het donker van het lijden naar het licht van het nieuwe leven.

Zo hoeven we ook de nacht niet in met enkel de stilte van de dood, maar beleven we met de dichter van psalm 139 al iets van het grote geluk, dat zelfs 'de nacht oplicht als de dag', en 'het duister al zo helder is als het licht' (vers 12).

Het Interkerkelijk koor 'Salem' zorgt, onder leiding van Dirk Zwart, voor de muzikale uitvoering. De koor- en gemeentezang wordt begeleid door vleugel, orgel en trompet.

U/jij bent van harte uitgenodigd deze avond mee te beleven.

De toegang is gratis maar ter bestrijding van de onkosten wordt aan het einde een deurcollecte gehouden. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hal van de kerk.

Namens de taakgroep Liturgie van de 'Levensbron',  
Mieke Monster-van Prooijen



## **Samen zingen in " De Open Hof "**

Op zondag 3 april 2012 zal de 30<sup>e</sup> koor- en samenzang worden gehouden in de Gereformeerde kerk (PKN) de "Open Hof" gelegen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS te Hendrik Ido Ambacht.

De dienst zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de kerk om 16.30 uur zal zijn geopend.

Uitgenodigd is deze keer de Christelijke Oratorium Vereniging "Con Amore " uit Zwijndrecht o.l.v. Gerben Budding . De begeleiding van het koor en de samenzang zal worden verzorgd door André de Jager, orgel en Jolanda den Houter, hobo. Het programma staat in het teken van de Passie tijd.

Tijdens dit zanguur zal beknopt het verhaal uit de "Matthäus-Passion" worden voorgedragen, afgewisseld door de koralen uit die "Matthäus-Passion" , vertolkt door het koor en samenzang van liederen zoals "Ik heb u lief, o mijn beminde" , "Stilte over alle landen", "Jezus leven van ons leven", "Halleluja! Lof zij het Lam" en andere liederen, die betrekking hebben op de lijdenstijd. De gehele dienst zal worden ondersteund door middel van een beamer/dia presentatie.

De toegang is gratis.

Ter bestrijding van de kosten zal na de dienst bij het verlaten van de kerkzaal gecollecteerd worden.

***U bent van harte uitgenodigd!***

Namens de organisatie,

Ben Voerman

tel: (078) 681 75 83

E-mail: [bjvoerman@planet.nl](mailto:bjvoerman@planet.nl)

## ***Een kruis voor vrede***

*Een Kruis voor vrede.  
Het geeft de mensheid een schaduw  
een schaduw van zwart en wit  
de kleuren van een gedwongen vrede.*

*Een Kruis voor vrede  
verlicht de schaduw van de jeugd.  
Zonder haar kracht was de schaduw  
verdwenen in een nacht vol grauwhheid.*

*Een Kruis voor vrede  
gericht naar een toekomst  
waar mensen leven voor vrede  
zonder de schaduw van kogels.*

*Een Kruis voor vrede  
omarmt door vele harten  
geeft daar een warmte  
die de kilheid doet vergeten.*

*Een Kruis voor vrede.  
Aan dit Kruis werd Jezus gehangen.  
Hij stierf om ons weer  
het Licht te geven.  
Gaan wij mensen dit Licht doven  
of doorgeven?*

*Een Kruis voor vrede  
staat nooit in de duisternis.  
Het straalt een Licht op elke schaduw  
zodat het leven na Pasen Lichter wordt.*

*- ingestuurd door Ank de Jongh van Nes -*



**Aan alle kinderen van groep 4 tot en met 8 van de basisschool**

Van 2 juli 2011 tot en met 9 juli 2011 gaan we weer op

**KAMP!!!!!!!!!!**

Net als de voorgaande jaren gaan we ook nu weer naar Camping "Het Genieten" in

Kaatsheuvel. Deze camping ligt tegen de Loonse en Drunense Duinen aan. We slapen in tenten, nemen de fiets mee en zijn heel de week actief bezig. De kinderen

die al eerder met ons mee zijn geweest, weten zich vast nog wel een aantal leuke dingen te herinneren. Maar als je nog nooit bent mee geweest, moet je dat dit jaar zeker doen.

De prijs voor deze week bedraagt €90,00 per kind. Ga je mee, lever dan onderstaand strookje voor 22 april 2011 in bij Mirjam op den Brouw-Bestebreurtje,  
Ds. Sleswijk Visserstraat 26 in Rijsoord.

Heb je nog vragen? Dan kan je altijd even bellen met Mirjam op den Brouw-Bestebreurtje, telefoonnummer (0180) 46 48 41 / (06) 103 833 72 of Arjan de Koning, telefoonnummer (06)53 64 36 68. Liefst na 18.00 uur.

**NATUURLIJK GA IK MEE OP KAMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

Naam: ..... Jongen / Meisje

Adres: .....

Postcode + Woonplaats:.....

Telefoonnummer:.....

Geboortedatum:..... Groep:.....



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar  
0180 - 451520**

---

AVR Bedrijfsafval West  
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2  
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22  
F 0180 – 45 15 23

[www.besteleencontainer.nl](http://www.besteleencontainer.nl)