

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Gedicht 'Van jaar tot jaar'	3
Bij de diensten	4
Doornse catechismus; Tiencatechese; Werktijden predikant	5
Giften CvD; Giften en Collecten CvK	6
Oproep CvK over VVB; Solidariteitskas 2011	7
Kerkelijke stand en bureau; Verjaardagen; Antwoordstrook	8
Opbrengst collecte Rwanda en bedankje; NBG Bijbelleesrooster	9
Symbolisch bloemschikken	10
Jeugdraad; PCOB; La Pipe 30+	11
Eetcafé de Fontein; Inloopochtenden; Passage CMV	12
Bedankjes	13
Kerkenraadsverslag	14,15
Ingezonden verhaal 'De historie van de schort'	15
Kindernevendienst; 'Kerstvisjes'.	16
Tienerviering	17
Een Joods kindermonument in Rotterdam - door Ds. Vd Steen	18,19
Ingezonden verhaal 'Een meisje met een appel'	20-22
Kerstconcert Debarim.	23
Diverse kerstconcerten en samenzang	24,25



...Alweer de laatste RatW van dit jaar. We hebben 'm weer met plezier gemaakt, gekopieerd, gebundeld en rondgebracht voor u. Kopij voor januari moet al binnen zijn op uiterlijk 15 december, let u daarop? Zo hebben bovengenoemde medewerkers de week na kerst even de handen vrij. Bedankt voor uw medewerking! Op onze vraag een verhaal of

gedicht te sturen voor dit kerstnummer is goed gehoor gegeven, ook daarvoor bedanken we de inzenders!

We wensen u allen veel leesplezier en goede dagen toe.

**Stencilen:**

Maandag 19 december

Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 22 december

om 13:00 uur

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand november met vermelding van afzender:

Uiterlijk 15 december bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl

Erediensten



Zondag 4 december **2e Advent**
09.30 uur : Ds. Ds. A.L. van der Zouwen-van Haften uit Sleeuwijk
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer
Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree
Chauffeurs : P. Bezemer en J. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Missionair werk en Kerkgroei
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen Jeugd



Zondag 11 december **3e Advent**
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. Monteban
Koster : Ton Haeck
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Pastoraat



Zondag 18 december **4e Advent**
09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland
Kindernevendienst : Sabrina Alblas, Janis van der Linden en Pia van der Linden
Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer
Chauffeurs : D.W. Alblas en C.A. Alblas
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen Jeugd



Zaterdag 24 december **Kerstdienst**
23.00 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 'Goed Doel'
 Deurcollecte Zending



Zondag 25 december **1e Kerstdag**
10.00 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen
Kinderoppas : Natasja Janssen en Marinka Steenpoorte
Chauffeurs : A.C. Alblas en J. IJsselstein
Koster : Joop van Wingerden
Collecte : 1e Kinderen in de knel
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Pastoraat



Zaterdag 31 december Oudejaarsavond

19.00 uur

Koster

Collecte

: Ds. C. Versteeg uit Bolnes

: Henk van der Starre

: 1e Kerk

2e Onderhoud



Van jaar tot jaar...



*'t Is zo gewoon het kerstfeest weer te vieren
dat wij vergeten zijn wat 't is geweest,
Toen in de eerste kerstnacht eng'lenkoren
de boodschap brachten van het grote feest!*

*Door al de jaren heen, is 't feest verworden
tot eten, drinken en een vrije dag.
Terwijl toen, herders van de eng'len hoorden
dat Christus in een krib te slapen lag.*

*De wereld was allang in nacht verzonken
toen God het Licht der wereld op deed gaan.
En door Zijn Zoon geeft Hij het eeuwig leven,
Want Christus is ten dode doorgegaan.*

*Zijn sterven was het offer der verzoening;
Zijn opstaan geeft ons leven perspectief.
Want door 't geloof is het vast en zeker:
Halleluja! God heeft de wereld lief!*

*God roept ons op, steeds weer opnieuw te luist'ren,
aandachtig, naar wat toen ook is gehoord:
van vreed' op aarde en welbehagen,
toen al verkondigd in het eng'len-woord.*

*Het eng'lenlied is ook vandaag te horen,
het klinkt van jaar tot jaar; is niet verstomd.
't Verkondigt allen, die het willen horen:
Maakt u gereed, want Koning Jezus komt!*



*'Gelegen of ongelegen' Jean Levreaut
(pseudoniem voor Jan Haasjes 1922 - 1999)
- ingezonden door fam. Haasjes -*

Bij de diensten



In de maand december gaan we op weg naar de langste nacht van het jaar. Mensen verlichten en versieren hun huizen. In de kerk gaan wij al zingend, lezend en luisterend op weg. Iedere week komt er meer licht als we de volgende Adventskaars aansteken. Want wij geloven: de nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. Laten wij dan leven als kinderen van het licht!

Het is fijn dat de nevendienst een thema heeft dat de Adventszondagen zal verbinden. Dit jaar is het thema: *Op zoek naar een Koning*. De kinderen lezen enkele hoofdstukken uit het bijzondere bijbelboek Richteren. Het projectlied zal elke zondag een tipje van de sluier oplichten. Ik denk dat de kerkgangers vast ook iets te zien of te horen zullen krijgen van de verwerking door de kinderen. Voorin de kerk is er ruimte gemaakt voor een symbolische bloemschikking. De ster gaat ons voor op weg naar het Kerstfeest. Tegen de tijd van de vieringen op 24 en 25 december zal er weer een Kerstboom in de kerk staan.

- Op zondag 4 december hoopt mw. ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht bij ons voor te gaan, het is dan 2^e Advent.
- Op 11 december zal ik zelf de dienst doen, het is dan de 3^e zondag in de Advent.
- Op zondag 18 december, 4^e Advent, is ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland onze voorganger.
- zaterdag 24 december: Kerstnacht! We luisteren naar de blijde boodschap van de geboorte van onze Heer Jezus. Wie God wil leren kennen, die kijke naar Jezus. Als pasgeborene roept Hij ons wakker in de nacht, als volwassene zal Hij ons vragen om Hem te volgen. Als thema voor de dienst in deze Kerstnacht kozen we voor "Zo Vader, zo Zoon". In deze geboortenacht zingen we bekende kerstliederen. Muzikale medewerking wordt verleend door van gospelkoor *The Messengers* uit Ridderkerk. Deze gezamenlijke dienst vindt plaats in de Opstandingskerk en begint om 23.00 uur. Het koor zal voor aanvang van de dienst al enkele liederen zingen.
- Op Kerstmorgen 25 december vieren wij de geboorte van het Christuskind. Het is zondag, dag van het licht. We lezen het begin van het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daar gaat het over het licht en het Woord van God dat vlees, dat mens geworden is. Een diepzinnige tekst om telkens weer te lezen en te doordenken. We gaan er ook van zingen. Organist Jacob van Nes zal de samenzang begeleiden. Mw. G. Breems-de Wit uit Oosterhout zal de dienst met zang opluisteren. De kinderen sluiten hun Adventproject af. We zien uit naar een fijne Kerstviering, voor jong en oud!
- Op zaterdagavond 31 december is het einde van het kalenderjaar. Er is dan een dienst van Woord en Gebed om 19.00 uur. Ds. C. Versteeg uit Bolnes is onze voorganger. Misschien blikken we deze avond terug, op het afgelopen jaar. Maar we willen ook vooruitzien, en bidden of de Heer ons ook in het nieuwe jaar de kracht wil geven dicht bij Hem te blijven.
- Op zondagmorgen 1 januari 2012 komen we samen in een dienst van Woord en Gebed. Bij de evangelist Lucas horen we over naamgeving en de besnijdenis van Jezus (Lucas 2:12). Een enkel vers waarover veel te zeggen valt. Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar is er natuurlijk ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en geluk te wensen. In verband met de oudejaarsavond begint deze dienst om 10.00 uur.

ds. Herman Offringa

Leeskring Doornse Catechismus



We zijn al een aardig eind op streek met het boekje *Doornse Catechismus*. In de novemberbijeenkomst ging het over de God van de bijbel. Daarbij vroegen wij ons af

of - en eventueel wat en hoe - wij als christenen iets zouden kunnen leren van anders-gelovigen. Het was weer een boeiende gedachtewisseling. De volgende bijeenkomst staat gepland op de maandag 12 december. In te lezen hoofdstukken (17 - 27) staat Jezus centraal.

In 2012 zetten we de kring voort op de maandagen 9 januari, 13 februari en 12 maart. Plaats van samenkomst is de Fontein, aanvang 20.00 uur. De kring duurt tot uiterlijk 21.45 uur.

ds. Herman Offringa

Tienercatechese

In verband met de feestdagen (Sinterklaas!) en de Kerstvakantie is er in december geen catechese. Maar in het nieuwe jaar gaan we met frisse moed verder!

Een nieuw begin met nieuwe kansen. In tweede helft van het seizoen zijn er nog eens 10 bijeenkomsten.

De geplande data in 2012 zijn:

10 januari / 17 januari / 24 januari / 31 januari

7 februari / 14 februari / *vrij op dinsdag 21 februari* / 28 februari

6 maart / 13 maart / 20 maart

We beginnen dus weer op dinsdag 10 januari 2012, de jongste groep om 18.30 uur en de volgende om 19.30 uur.

Maar eerst een fijne vakantie toegewenst!

Ds. Herman Offringa



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Ontvangen gift door het College van Diakenen:

Via Mw. P. Euser Bloemen € 10,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze gift.

Nico Baars, Penningmeester CvD



Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 21 oktober 2011 t/m 17 november 2011)

Via mw. M. de Koning Nugteren	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg	wijkgeld EB	€ 30,00
Via dhr. P. van Oorschot	voor de kerk	€ 50,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte	€100,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte	€400,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte	€100,00
Via de collecte van 11 november 2011	voor de dankstondcollecte	€ 50,00
Via de collecte van 11 november 2011	voor de dankstondcollecte	€ 50,00
Via de collecte van 11 november 2011	voor de solidariteitskas	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Opbrengst Collectes



16 oktober 2011	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 246,00
	Onderhoud gebouwen	€ 100,10
	Hervormingsdag	€ 52,60
23 oktober 2011	Diaconie	€ 162,11
	Onderhoud gebouwen	€ 109,50
	Eigen jeugd	€ 48,02
30 oktober 2011	Kerk in Actie Zending	€ 261,72
	Onderhoud gebouwen	€ 195,48
	Hervormingsdag	€ 85,57
2 november 2011	Kerk dankstondcollecte	€ 496,20
	Diaconie dankstondcollecte	€ 230,90
6 november 2011	Diaconie Kinderen in de knel	€ 243,65
	Kerk dankstondcollecte	€ 762,35
	Rwanda	€ 202,47

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Aan alle Gemeenteleden van Gereformeerd Rijsoord

Onze begroting 2011 laat een tekort zien van €14.800.00.

Het zou ons goed doen als wij met elkaar dit tekort konden beperken. Om dit te bereiken doen de kerkrentmeesters een dringend beroep op alle gemeenteleden om naast de reeds betaalde/ nog te betalen vvb een extra gift te doen.



Uiteraard is die gift ook fiscaal aftrekbaar. Wij zien uw gift met belangstelling tegemoet op rekening 3554.03.250 t.n.v. Gereformeerde kerk Rijsoord

Namens het College,

Ton Haeck, boekhouder



Machtig Kerstfeest

*Liefde, groot en hoog verheven
Woord, dat alles deed ontstaan
wordt als mensenkind geweven
trekt zich 't lot van zondaars aan.*

*Onaanzienlijk is geboren
Davids langverwachte Zoon
geen paleis met toebehoren
zonder luister, zonder troon.*

*Zwakheid heeft het kwaad gebroken
neemt de dood zijn angel af
Licht in Bethlehem ontloken
straalt over het open graf.*

Nogmaals Solidariteitskas 2011

In het novembernummer van Rijsoord aan 't Woord trof u een stukje aan over de Solidariteitskas.

Wij vroegen u om onze kerk in Rijsoord te helpen om de (verplichte) landelijke bijdrage aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen en vragen u daarvoor om een bijdrage van €10 per belijdend lid. Van dit bedrag wordt €5 bestemd voor de verplichte afdracht per belijdend lid aan de landelijke Solidariteitskas. Als iedereen in de gemeente €10 bijdraagt, kan hieraan worden voldaan. Van iedere €10 blijft er dan €5 beschikbaar voor de eigen gemeente.

Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt. Mocht u ook alsnog een bijdrage willen doen, dan kunt u de antwoordstrook op de achterzijde van deze pagina uitknippen, invullen en deponeren in de bus in de hal van de kerk. Ook kunt u uw betaling doen op rekening 3554.03.250 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van Solidariteitskas 2011.

Met vriendelijke groet,
Dick de Jong,
Bijdragen-administrateur

 622871



Kerkelijke stand

Verhuisd

De heer P. Legerstee
van Vijverlaan 1110
naar Verzorgingshuis Dubbelmonde
Koningstraat 290 - kamer 214
3319 PH Dordrecht

Ingekomen uit de Goede Herderkerk in Ridderkerk als belijdend lid

De heer H. van Hal
Burg. de Zeeuwstraat 412
2982 BE Ridderkerk



Verjaardagen in December

15 dec. 1933

De heer P. den Ouden
G. Alewijnszstraat 36
2988 XD Rijsoord

31 dec. 1933

Mevrouw A. Blaak
Strevelszicht 8
2988 AS Rijsoord



Van harte gefeliciteerd!

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of
verhuizing graag een bericht in verband
met de kerkelijke administratie.

Solidariteitskas 2011

MACHTIGING

Ondergetekende verleent hierbij éénmalig toestemming aan de Gereformeerde Kerk Rijs-
oord, om van zijn/haar (post)bankrekening de bijdrage aan de Solidariteitskas 2011 af te
schrijven.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Af te schrijven bedrag voor 2011: €.....

Bankrekening of ING/Postbankrekening

Datum2011

Handtekening

Grote opbrengst collecte voor Rwanda

De deurcollecte die gehouden werd op 6 november jl. voor Rwanda heeft het mooie bedrag van €202,- opgebracht!

€100,- is gestort op de rekening van de Rwanda werkgroepen om het verblijf van Pasteur Pascal in Duitsland te bekostigen.

Er is een email verstuurd aan Pasteur Bizimana Jerome om te vragen op welke manier we het beste de overige € 102,- kunnen geven aan onze partnergemeente Giko.



We houden u op de hoogte!!!

Ellie Lagendijk

Gemeente, hartelijk dank...

... voor uw gulle gaven op 6 november jongstleden, voor Pasteur Pascal Bataringaya en zijn vrouw Louise. De collecte heeft € 202,47 opgebracht. Pasteur Pascal Bataringaya hoopt op 28 november aanstaande te promoveren. Helaas mogen er hierbij geen gasten aanwezig zijn. De kerk van Duitsland, die deze studie mede financieel steunde, hoopt op vrijdag 25 november aanstaande een feestelijke bijeenkomst te organiseren in Wuppertal met Pasteur Pascal Bataringaya en alle anderen die hem op enige wijze steunden.

Vanuit Nederland zullen er leden van de Rwanda-werkgroepen naar Duitsland afreizen. Namens onze gemeente zullen Elly Lagendijk en Janny Zijderveld aanwezig zijn. In de volgende Rijsoord aan 't Woord zullen wij u hier verslag van doen.

*Met vriendelijke groet,
Janny Zijderveld*



NBG Bijbelleesrooster December

Do	1	Rechters 8:10-27
Vr	2	Rechters 8:28-9:6
Za	3	Rechters 9:7-21
Zo	4	Rechters 9:22-41
Ma	5	Rechters 9:42-57
Di	6	1 Tess.4:1-12
Wo	7	1 Tess. 4:13-18
Do	8	1 Tess. 5:1-11
Vr	9	1 Tess. 5:12-28
Za	10	Rechters 10:1-18
Zo	11	Rechters 11:1-11
Ma	12	Rechters 11:12-27
Di	13	Rechters 11:28-40
Wo	14	Rechters 12:1-15
Do	15	Filippenzen 3:1-11
Vr	16	Filippenzen 3:12-21
Za	17	Filippenzen 4:1-9
Zo	18	Filippenzen 5:10-23
Ma	19	Numeri 22: 2-14
Di	20	Numeri 22: 15-35
Wo	21	Numeri 22: 36 - 23:12
Do	22	Numeri 23: 13-26
Vr	23	Numeri 23: 27 - 24:9
Za	24	Numeri 24: 10-25
Zo	25	Jesaja 8:23b - 9:6
Ma	26	Johannes 1:1-18
Di	27	Jesaja 50:4-11
Wo	28	Jesaja 51:1-11
Do	29	Jesaja 51:12-23
Vr	30	Jesaja 52:1-12
Za	31	Numeri 6:22-27



*De HERE zegene u en behoede u;
de HERE doe zijn aangezicht
over u lichten en zij u genadig;
de HERE verheffe zijn aange-
zicht over u en geve u vrede.*

Numeri 6 vers 24-26

Vervolg symbolisch bloemschikken, advent en kerst



Elke zondag zal de vijfpuntige ster met de vier adventskaarsen als achtergrond dienen. [uitleg R a/h W november]

2e Adventszondag 4 december

Thema: Vrucht dragen. Kleur: groen Lezing: Rechters 9:7-15

De fabel van Jotam wordt uitgesproken in een tijd waarin er in Israël een heftige strijd wordt gevoerd om de leidersrol en de macht. In de bijbel behoren de olijf, vijg en wijnstok tot de gezegende vruchten die in Deuteronomium 8:8 gekoppeld worden aan het goede land waarin God ons thuis wil brengen.

Symbolisch: De vruchten zijn daar symbool van. De kleur groen drukt nieuw leven, hoop en groeikracht uit.

3e Adventszondag 11 december

Thema: Verwachten Kleur: oranje Lezing: Rechters 13

In deze lezing verscheen een engel aan de onvruchtbare vrouw van Manoach.

Hij verteld haar dat zij een zoon zal baren en hij zal de naam Simson krijgen.

Symbolisch: De kleur oranje is van beweging, warmte, genezing en levenskracht. Deze zeer positieve kleur heeft als enige geen negatieve tegenpool. Een oranje doek verbindt de ster met het licht op aarde.

4e Adventszondag 18 december

Thema: Doorbreken Kleur: goudgeel Lezing: Rechters 16:1-3

Simson treedt twintig jaar als rechter op tijdens de overheersing van de Filistijnen. Zijn kracht is wonderbaarlijk. Hij weet dat het de kracht van God is: omdat hij vanaf zijn geboorte aan God is toegewijd kan hij niet gedood worden.

Op de berg tegenover Hebron legt Simson de puinhopen en splinters van dood en verderf voor het aangezicht van de Eeuwige. Zo komt zijn wijsheid aan het licht.

Symbolisch: De kleur goudgeel drukt kracht van licht, wijsheid en bescherming uit. Ruw hout en puin op geel doek als verbinding van Simson met het licht van de Eeuwige.

Kerst

Thema: Licht op aarde Kleur: Wit Lezing: Numeri 24:15b-17b

De kleur wit brengt licht, helderheid, zuiverheid, verlossing, vrede en vreugde tot uitdrukking. Het is de enige kleur die in staat is om elke andere kleur uit te stralen. Het is de stralenkrans om elke andere kleur heen.

Werkgroep Symbolisch bloemschikken



Van de jeugdraad

Na een welverdiende rust in de zomer, zijn we in september weer gestart met jeugdraadsvergaderingen.

In de jeugdraad bespreken en regelen we allerlei activiteiten voor onze jeugd, zoals de kindernevendienst, kamp, catechisatie en tienervieringen. We proberen met elkaar op nieuwe ideeën te komen en te realiseren.

Zo kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd kamp. Dit was alleen mogelijk omdat er vrijwilligers waren om met de kinderen op stap te gaan.

Ook de tienervieringen, kindernevendienst en catechisatie zijn weer gestart.

Van één van de leden in de jeugdraad, Clement Bezemer, hebben we afscheid genomen. Clement was al erg lang in "dienst" van de jeugdraad. Sinds 1991 was hij al actief voor de jeugd in onze kerk. Hij had het erg druk met al het kerkenwerk, dat hij soms geen tijd had om zich te scheren!!

Clement heel erg bedankt voor al je tijd en inzet voor onze jeugd. Geniet met je vrouw en kinderen van de vrije tijd die je nu weer hebt.

Gelukkig hebben we ook weer iemand bereid gevonden die ons team komt versterken. Peter Roodnat, van harte welkom in de groep.

Zo hopen we ook de komende tijd weer activiteiten voor "onze kinderen" te organiseren.

We hopen het komende jaar weer regelmatig van ons te laten horen.

Anda den Hartog



PCOB



Op woensdag 21 december houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

Mevrouw Egbers uit Schiedam houdt een inleiding over de ontstaansgeschiedenis van kerstliederen. Ze neemt ons mee terug in de tijd: het wonder in de kribbe werd op velerlei wijzen bezongen.

Iedereen van af 50 jaar is van harte welkom.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

Ontmoetingsavond 30+

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op 9 december

vanaf 20.30 uur.



EETCAFÉ DE FONTEIN IN DE DECEMBERMAAND

Eetcafé De Fontein zal in december een wat gewijzigd programma laten zien. **Vrijdag 2 december** Eetcafé zoals we gewend zijn voor liefhebbers jong en oud. De eetzaal is op 16 december niet beschikbaar. Flexibel als we zijn wijken we uit naar de week er voor. **Vrijdag 9 december** bent u van harte welkom. Reserveren bij voorkeur na 19.00 uur tot uiterlijk woensdagavond. Telefoon 0180 432 428.

Ook het kerstdiner wordt, om organisatorische redenen, iets vroegd. **Vrijdag 23 december** wordt het aantal plaatsen uitgebreid en krijgen meer personen de gelegenheid te reserveren voor een, wat ons betreft, feestelijke diner. Ook voor deze avond geldt, evenals vorig jaar een voorbehoud van voldoende deelname. Wilt u zich om die reden, **vóór donderdag 15 december a.s.** bij voorkeur na 19.00 uur opgeven? 0180 432 428

U kunt dan ook inlichtingen krijgen over aanvangstijd, prijs per persoon, of dieet.



En we zijn nu toch bezig te plannen: het kookteam dat sinds jaar en dag de eerste maaltijd in het nieuwe jaar organiseert is zich aan het voorbereiden om weer een echte 'snertmaaltijd' te verzorgen. U bent hartelijk welkom **vrijdag 13 januari 2012** om 18.30 uur.

*Wij wensen u goede en gezellige dagen,
Eetcafé De Fontein*

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op
1 en 15 december

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!



"Passage" C.M.V.



Op dinsdag 13 december, aanvang 19.45 uur is de Kerstviering van de Rijsoordse vrouwen en u wordt hartelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

We komen bij elkaar in de Opstandingskerk aan de Rijksstraatweg 95 in Rijsoord.

Het wordt een mooie avond, waaraan door zanggroep The Palm Tree Quartet uit H.I.Ambacht zal worden meegewerkt. Verder orgel-, piano- en fluitspel. Door de combinatie van muziek, zang en tekstlezing is een prachtig geheel samengesteld.

De toegang is gratis, bij de uitgang wordt een bijdrage gevraagd.

WELKOM !

BEDANKJE

Beste mensen,



Bedankt voor alle medeleven en belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de tijd daarna.

Annie Van der Stelt

BEDANKJE

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken voor mijn verblijf in het ziekenhuis.



Hartelijke groeten van
Peer en Willie Kuiper

BEDANKJE

Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle bloemen, kaarten, telefoontjes en bezoeken tijdens mijn verblijf in Rijndam en na thuiskomst!
Het heeft ons heel goed gedaan zoveel aandacht te ontvangen vanuit Rijsoord!

Mede namens mijn man en kinderen,

Sjaan Bremer

**BEDANKT IEDEREEN!!**

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling, de kaarten, de bezoeken en de vriendelijke woorden tijdens mijn ziekte en ziekenhuisopnamen.

Half april werd ik plotseling ziek, in snel tempo onderzoeken, echo's en CT Scan. Begin mei werd ik met succes geopereerd, groot gezwel 12,5 cm, maar de uitslag bleek niet goed na enkele weken. Eierstokkanker stadium 2. Direct werden de 6 Chemo kuren gepland.

Voordat de 1^{ste} kuur kon beginnen werd ik met spoed weer opgenomen en een 2^{de} grote buikoperatie volgde.

De darmen werden afgekneld door littekenweefsel van de 1^{ste} operatie, herstel duurde wel lang, eer dat alles weer werkte en na 20 dagen kwam ik weer thuis.

Inmiddels heb ik de 6 Chemo kuren gehad en hoop er weer helemaal bovenop te komen. De vooruitzichten van het bloedbeeld en de uitslag van de laatste CT Scan waren goed. Dat geeft weer uitzicht op een toekomst. Nu nog helemaal bijkomen van de Chemo zodat het lichaam zich kan herstellen. Het heeft zeker nog tijd nodig, maar er is hoop op volledig herstel.

Daar zijn we ook heel dankbaar natuurlijk. Marry en Herman bedankt voor jullie vele bezoeken, dat heeft ons zeker goed gedaan. Iedereen heel hartelijk bedankt voor een kaartje, een vriendelijk woord of schouderklopje.

Zo sta je er toch niet alleen voor.

Bedankt!!!!

Sjanie van der Pol
Rijksstraatweg 54



Verslag van de kerkenraadsvergadering van 24 oktober 2011

De voorzitter heet allen welkom, zij leest met ons Openbaringen 21 en gaat ons daarna voor in gebed. Dhr. T. Haeck is aanwezig om onze vragen over de begroting voor 2012 te beantwoorden, daarom wordt dit punt als eerste behandeld.

Het **kerkenraadsverslag** van 19 september 2011 wordt goedgekeurd. N.a.v. de notulen: De welkomsboekjes die samen met de flyers (voor nieuwe bewoners in Rijsoord) bezorgd kunnen worden, zijn binnen en liggen in de kast in de kerkenraadkamer.

De **ingekomen stukken** worden besproken en verdeeld over de commissies. Er zal een afvaardiging van onze gemeente naar de zangbijeenkomst, over het nieuwe liedboek, op 8 november gaan. Er wordt melding gemaakt van dubbele ingekomen stukken voor Kerken-raad en College van Diakenen, hierop wordt actie ondernomen.

Wijkteams/Pastoraat: in wijkteam B zijn de nieuwe pastoraal medewerkers verwelkomd en is er afscheid genomen van de vertrekkende pastoraal medewerkers. De nieuwe wijkindelingen zijn gemaakt. De zieke gemeenteleden (vanuit alle wijken) worden genoemd. Ds. Offringa doet mondeling verslag van zijn bezigheden m.b.t. VIEREN (huwelijksdienst, Israelszondag en hulpdiensten elders), LEREN (leeskring Doornse Catechismus en catechisaties), DIENEN (bezoekwerk) en DELEN (vergaderingen, studiedag en cursus).

Tijdens het **pastoraal ½ uurtje** behandelen we als onderwerp de voorstellen tot kerkorde-wijzigingen (ordinantie 6 t/m 14).

De notulen van 6 september van het **College van Kerkrentmeesters** wordt doorgenomen en hierover zijn enkele vragen gesteld. In deze kerkenraadsvergadering is het evacuatieplan behandeld.

De **liturgiecommissie** heeft nadat kindertheater Daan heeft afgezegd, theater Matthijs Vlaardingerbroek uitgenodigd voor de Nel de Gelder-dienst van 2012. Dit is een vergelijkbaar theater met sprekende poppen. De doelgroep blijft hetzelfde als voor theater Daan. Het is voor jong en oud en zal plaatsvinden op 12 februari om 16.00 uur.

De plannen voor een herdenkingsplaats (voor onze overleden gemeenteleden) worden uitgewerkt.

Z.W.O.E.: Op 6 november wordt de deurcollecte bestemd voor de voorganger uit Rwanda, hij studeert in Duitsland en zal binnenkort promoveren. De partner van de voorganger kan hierbij aanwezig zijn nadat diverse kerken hiervoor hun financiële medewerking verlenen.

College van Diakenen: Dhr. N. Baars zal dhr. C. Bezemer jr. opvolgen bij het K.O.R. De begroting is sluitend en hierover zijn geen vragen. Deze begroting wordt ondertekend en naar de PKN opgestuurd.

Niemand heeft bezwaar om op zondag 6 november 2011 as. met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren en het thuisavondmaal wordt geregeld.

Diversen:

Er wordt mondeling verslag gedaan over het Meerlingberaad die gehouden is op 6 oktober 2011. Hieruit wordt een kleine commissie gevormd, deze komt bij elkaar, op 31 oktober en op 7 december, om één en ander verder uit te werken.

Er wordt ook mondeling verslag gedaan over de Classisvergadering die gehouden is op 22 september 2011.

Rondvraag: We besluiten dat er gezien de kosten, dit jaar 1 kerstboom in onze kerk zal komen.

Mw. A. den Hartog gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

- *Verslag Elselien van Gameren* -

De historie van de schort

- een ingezonden verhaal aangeleverd door Mevrouw de Ruiter-Legerstee-

Ik geloof niet dat onze kinderen weten wat een schort is.



Het voornaamste gebruik van Opoe's schort was om haar jurk te beschermen, omdat ze er maar een paar had. Maar ook omdat het makkelijker was om een schort te wassen in plaats van een jurk. Ze gebruikte de schort ook als pannelappen, om de pannen van de kachel of uit de oven te halen. Het diende ook om de tranen en de vuile neus van de kinderen af te vegen. En als ze eieren uit het kippenhok ging halen was de schort ook heel handig om de eieren te dragen.

Als er visite kwam konden haar verlegen kinderen onder haar schort schuilen, en als het koud was kon ze haar armen er in draaien en opwarmen.

Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen, als ze gebukt stond over de kachel met koken. Hout voor de kachel werd ook in de schort binnen gebracht.

Uit de tuin droeg ze van allerhande soorten groente naar binnen, en als de erwten gedopt waren, gingen de schillen in de schort.

In de herfst werd de schort gebruikt om de appels op te rapen die onder de bomen lagen.

Als Opoe onverwacht visite aan zag komen, stond je er van te kijken hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen in een paar seconden! Als het klaar was ging ze naar buiten en zwaaide met haar schort, dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen.

Het zal nog lang duren voordat iemand iets uitgevonden heeft dat voor zoveel doeleinden gebruikt kan worden zoals het schortje!

Veel mensen zullen dit verhaal (her)kennen van Oma's schortje...

*Vergeet het niet! In deze tijd zouden we er gek van worden,
te weten hoeveel bacteriën er in dat schortje zaten.*

Toch heb ik er nooit wat aan overgehouden.

Of toch??? LIEFDE



Van de kindernevendienst

Als u dit leest hebben we -als 't goed is- de eerste zondag van de Adventstijd al achter de rug. Ook met de kindernevendienst volgen we op een eigen wijze deze periode.

Uit 'Kind op Zondag' volgen we het project 'Op zoek naar de Koning'. Elke zondag zoeken we met de wijzen mee; waar is die Koning toch te vinden? We lezen er over, we zingen er over in het projectlied en we zoeken elke week iets geschikts om het verhaal te verwerken. Normaalgesproken werken we wekenlang aan iets, dat we dan met Kerst meenemen naar huis. Dit jaar doen we dat niet, elke week heeft z'n eigen verwerking, maar... op zondag 18 december willen we graag extra lang naar de eigen ruimte om daar te werken aan iets moois, dat we dan met kerst meenemen naar huis.

U zult ongetwijfeld merken dat het niet elke week even druk is wat het aantal kinderen betreft. Voor de kids zelf is dat misschien niet altijd even gezellig maar als leiding doen we ons best het voor de kinderen die er zijn er een goede dienst van te maken, en we laten ons zeker niet ontmoedigen omdat er niet zo veel basisschoolkinderen meer in de kerk zijn. Reden des te meer om enthousiast met elkaar aan het werk te zijn!

We zien met elkaar uit naar een goede Adventstijd!



*Daar reizen drie mannen:
vermoeid maar ook gespannen.
Zij zoeken naar een koningskind,
weet jij waar je hem vindt?*

*Met oude verhalen
zullen wij niet verdwalen.
Wij zoeken met de wijzen mee,
heb jij al een idee?*

KERSTVISJES...



**Met Jezus
heb je pas
een kerst man**

Visje

**Zonder Jezus
is je
kerst mis**

Visje



Tienerviering

In november was het thema: "Leef met je talent". Centraal in deze tienerviering stond de tekst uit Matteüs 25: 14-30. We kregen allemaal een kaartje. Op het kaartje stond een denkopdracht.

De denkopdrachten waren: "Welke gaven en talenten heb je?" en "Wat doe je met je gaven en talenten?". Over deze denkopdracht konden de tieners even nadenken. Tijdens de viering zouden we hierop terugkomen. Het was best een moeilijke denkopdracht. Wat zijn mijn gaven en talenten eigenlijk en wat doe ik ermee? Houd ik ze liever voor mezelf of breid ik mijn gaven en talenten uit. Heb ik gaven en talenten? Welke talentenshows hebben we op de tv en wat vind je daarvan?

Tijdens de viering kwamen we er achter dat we allemaal gaven en talenten hebben. Sommigen vonden wiskunde echt een leuk vak en waren er ook goed in. Anderen waren goed in een sport of vonden het leuk om met dieren om te gaan. Sommige tieners konden erg goed naar anderen luisteren. Het was een waardevolle viering met veel verschillende gaven en talenten. Stop je gaven en talenten niet weg, maar maak er gebruik van!.

In december staat de tienerviering gepland op 18 december. Met elkaar behandelen we het thema: "Kan er uit Nazareth iets goeds komen?"

Mensen doen vaak neerbuigend over iets wat zij niet kennen. Vooroordelen die nergens op gebaseerd zijn. Op deze vierde advent is Kerst al duidelijk in zicht. Maria krijgt te horen dat ze zwanger zal worden en een zoon zal krijgen. Dit wordt de Koning waar op is gewacht en waar naar is gezocht! Uit iets kleins kan iets groots ontstaan.

Tijdens de collecte gaan we terug naar de kerk om gezamenlijk met de rest van de gemeente de zegen te ontvangen, waarna we weer naar huis kunnen gaan.

De tienerviering is voor jongens en meisjes die op voortgezet onderwijs zitten en wordt iedere 3e zondag van de maand in de soosruimte gehouden.

Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom.

Alles op een rijtje; Tienerviering: zondag 18 december
Thema: Kan er uit Nazareth iets goeds komen?
Aanvang: 9.30 uur direct naar de soosruimte
Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur
Iedere 3e zondag van de maand

Ook in januari komen we weer bijeen.

Alles op een rijtje; Tienerviering: zondag 15 januari
Thema: is nog niet bekend
Aanvang: 9.30 uur direct naar de soosruimte
Afsluiting in de kerk
Iedere 3e zondag van de maand

Tot ziens op 18 december en op 15 januari.

Elselien , Heleen, Janis en Anda



Een Joods Kindermonument in Rotterdam

- ingezonden door Ds. Van der Steen uit Rotterdam -

Van de ruim honderdduizend joodse Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog omgebracht werden is 15 % vanuit de Rotterdamse verzamelplaats 'Loods 24' bij de Spoorweghaven op de trein naar Westerbork gezet. Vandaar werden zij veelal naar Auschwitz of Sobibor gedeporteerd en vermoord. Ongeveer 15.000 joodse mannen, vrouwen en kinderen uit de regio Rotterdam kwamen in de jaren '42 - '43 met RTM of RET op het Stieltjesplein aan. De laatste honderden meters liepen zij onder het Poortgebouw door naar de loods op het haventerrein, aan het gezicht onttrokken door een stenen muur. Bijna 7000 van hen waren ingeschreven burgers van de stad Rotterdam en van hen 700 kinderen van 0 - 12 jaar. Aan de Stieltjesstraat herinnert een stukje muur van het haventerrein aan deze verschrikking.

Elk jaar herdenken de kerken van Rotterdam in de Laurenskerk de Sjoa, de vernietiging van zoveel joods leven in Europa, maar ook van veel joods leven in onze stad. Bijna 7000 Rotterdamse burgers werden toen eerst rechteloos gemaakt, daarna geïsoleerd, getransporteerd en vermoord, omdat ze naast unieke en kostbare eigenschappen en kenmerken ook allen een joodse moeder hadden. De ideologie van toen was blind voor de rijke veelkleurigheid van elk mens en perste die in één categorie: jood of ariër. Met de Sjoa als gevolg.

Het gedenken heeft grenzen. De 7000 Joden in onze stad, waaronder 700 kinderen van 0 - 12 jaar, zijn niet meer; veel joods leven is verdwenen. Maar gedenken heeft ook een diepe zin en betekenis. Gedenken kan ons vandaag gevoelig maken voor die eeuwige tendens in menselijk samenleven die wil onderscheiden, die mensen in categorieën wil indelen: man - vrouw, links - rechts, zwart - wit, homo- - hetero, jood - goj, moslim - christen enz...En van die gevoeligheid moeten we het -juist vandaag!- hebben om het unieke en kostbare van de ander te zien en zo met elkaar in vrede, vriendschap en met respect te leven.

In het JomhaSjoa-beraad is de gedachte opgekomen om een monument op te richten waar de namen bewaard worden van de 700 Rotterdamse kinderen van 0 - 12 jaar, die in de jaren '42 - '43 door de nazi's vermoord zijn. Joodse en christelijke leden van het beraad hebben de stichting 'Joods Kindermonument' in het leven geroepen. Architect Wim Quist heeft een krachtig en veelzeggend ontwerp gemaakt waarop alle namen van de kinderen genoemd worden. Het monument zal een plek krijgen in de onmiddellijke nabijheid van de muur die herinnert aan de verzamelplaats 'Loods 24' aan de Stieltjesstraat. Door daar het Kindermonument te verwerklijken wil het bestuur deze gedenkplaats ook een waardiger karakter geven. Want vanuit de verzamelplaats 'Loods 24' zijn na 'De Hollandsche Schouwburg' in Amsterdam de meeste joodse Nederlanders naar Westerbork vervoerd.

Als inleidende tekst bij de reeks van namen zal een Hebreeuwse tekst uit het bijbelboek Ruth (4: 10B) geschreven worden met de Nederlandse vertaling '*...zo zal de naam van de dode niet uitgeroeid worden uit zijn broeders en uit de poort van zijn woonplaats. Jullie zijn daar vandaag getuige van...*' En: '*Vanaf deze plaats deporteerden de nazi's in 1942 en 1943 onder meer 700 Rotterdamse Joodse kinderen van 0 - 12 jaar. Zij allen werden in Auschwitz of Sobibor vermoord.*' Dan volgen de namen van de kinderen.

'Jullie zijn daar vandaag getuige van.' In deze zin vindt het gedenken een diepe betekenis. Het bestuur van de Stichting Joods Kindermonument heeft overleg met de gemeentelijke dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) en met schoolbesturen in onze stad. Het Kindermonument zal blijvend opgenomen worden in het curriculum van school en opvoeding. Zo kan het in het op weg zijn met kinderen vandaag een bijdrage leveren om het 'wij-zij-denken' te doorbreken en hen gevoelig maken voor inclusief denken. Zij lezen de namen van leeftijdgenoten, die -net als zij- volledig aangewezen waren op de ontferming en bescherming van volwassenen. In deze kinderen is de menselijkheid het helderst in het geding. Kwetsbaarder kan een mensenkind niet zijn. En toch werden ze vermoord. Niet om hun unieke persoon of talent ontbeerden zij ontferming, maar vanwege één categorie: ze waren joods. Hun namen zullen niet uit ons midden en uit onze stad uitgeroeid worden. Wij zullen daar vandaag getuige van zijn. En dit herinneren en gedenken maakt ons en onze kinderen gevoelig voor actuele tendenzen die mensen weer willen herleiden tot een categorie of hen van een etiket wil voorzien.

Het bestuur van de stichting Joods Kindermonument overweegt de publicatie van een boekje waarin alle namen en data van de 700 Rotterdamse kinderen die in 1942 en 1943 werden vermoord vermeld worden. Vandaag zouden zij 69 - 81 jaar oud zijn. Velen van hen zouden -zonder de oorlog- nog onder ons zijn. Er moeten bij oudere Rotterdammers nog herinneringen aan hun joodse vriendjes en vriendinnetjes leven. Misschien zijn er verhalen, een poëzie-boekje met een gedicht. Hier en daar is misschien nog een foto of briefje van hen. Of kunt u een herinnering aan uw joodse buurjongetje of -meisje opschrijven. Zo zouden we een aantal van deze joodse kinderen niet alleen een naam maar ook een gezicht kunnen geven.

Mocht u van dergelijke getuigenissen afstand willen doen voor zo'n boekje dan kunt u zich in verbinding stellen met het secretariaat van de stichting Joods Kindermonument: Oostmaaslaan 420, 3063 DE Rotterdam, of per e-mail aan het bestuurslid Simon Bronkhorst. Zijn e-mailadres: simon_bronkhorst@hotmail.com (let op het onderliggende streepje tussen simon en bronkhorst!)

Rotterdam, 3 november 2011

Huib van der Steen, voorzitter Stichting Joods Kindermonument

Stil vertrouwen

*En als er dan een God is? Die zin hoor 'k duizend maal.
Hij wordt wellicht gesproken in bijna elke taal.
Hoe kan het toch gebeuren dat zoveel angst en pijn
ondanks Gods grote almacht er toch nog altijd zijn?*

*Als er geen mens meer hilde, geen stervensnood bestond,
wanneer je rondom vreugde en altijd blijdschap vond,
als ieder die geloofde, door 't bidden plots genas,
wat zou dat heerlijk wezen, als 't zo op aarde was.*

*Maar weet dat na het duister een nieuwe morgen gloort,
zoals weer eb na vloed komt, de stilte na het woord.
Door elke tegenstelling een evenwicht ontstaat
en al wat lijkt gestorven God weer ontwaken laat!*



EEN MEISJE MET EEN APPEL

-verhaal, ingezonden door Wim en Nellie Belder-



(Dit is een waar gebeurd verhaal en je kunt meer informatie vinden door te Googlen op Herman Rosenblat. Hij werd Bar Mitzvah op de leeftijd van 75)

Augustus 1942. Piotrków, Polen.

Die ochtend was de lucht dreigend toen we angstig stonden te wachten. Alle mannen, vrouwen en kinderen van het Joodse getto in Piotrków waren op een plein bij elkaar gedreven. We hadden gehoord dat we verplaatst zouden worden. Mijn vader was pas onlangs overleden aan tyfus, die zich snel verspreid had in het overvolle getto. Mijn grootste angst was dat onze familie zou worden gescheiden. 'Wat je ook doet,' fluisterde Isidore, mijn oudste broer, 'vertel ze niet hoe oud je bent. Zeg dat je zestien bent.' Ik was lang voor een jongen van 11, dus ik kon het proberen. Op die manier was ik misschien wel waardevol om te werken. Een SS-er kwam naar me toe, zijn laarzen klikten tegen de kasseien. Hij bekeek me van top tot teen en vroeg toen naar mijn leeftijd. 'Zestien,' zei ik. Hij stuurde mij naar links, waar mijn drie broers al stonden met andere gezonde jonge mannen. Mijn moeder kreeg een gebaar om naar rechts te gaan bij andere vrouwen, kinderen, zieken en ouderen. Ik fluisterde Isidore, 'Waarom?' Hij gaf geen antwoord. Ik rende naar de andere kant, naar Mama en zei dat ik bij haar wilde blijven. 'Nee,' zei ze streng. 'Ga weg. Wees niet vervelend. Ga met je broers mee.' Ze had voor die tijd nog nooit zo hard gesproken. Maar ik begreep het:

ze wilde mij beschermen. Ze hield zo veel van mij, dat ze, alleen deze keer, deed alsof het niet zo was. Het was het laatste wat ik van haar gezien heb... Mijn broers en ik werden vervoerd in een veewagen naar Duitsland...

Een nacht later kwamen we aan bij het concentratiekamp Buchenwald en we werden in een overvolle barak gebracht. De volgende dag werden er uniformen en identificatienummers uitgegeven. Noem me geen Herman meer,' zei ik tegen mijn broers. Ik ben nu 94983.' Ik werd te werk gesteld in het crematorium van het kamp. Ik moest de doden opladen in een met de hand bediende lift. Ik voelde mijzelf ook dood. Ik werd hard, ik was een nummer.

Spoedig daarna werden mijn broers en ik overgebracht naar Schlieben, een kamp dat hoorde onder Buchenwald in de buurt van Berlijn...

Op een ochtend leek het of ik de stem van mijn moeder hoorde. 'Zoon,' zei ze zacht maar duidelijk, 'ik zal je een engel sturen.' Toen werd ik wakker. Het was net een droom. Een mooie droom. Maar in deze plaats konden er geen engelen zijn. Er was alleen werk. En honger. En angst. Een paar dagen later liep ik rond in het kamp, om de barakken heen, vlakbij het hek van prikkeldraad waar de bewakers je niet gemakkelijk konden zien. Ik was alleen. Aan de andere kant van het hek zag ik iemand: een klein meisje met helblonde, bijna lichtgevende krullen. Ze stond half verborgen achter een berk. Ik keek rond om er zeker van te zijn dat niemand me zag.

Ik riep haar zachtjes in het Duits. 'Heb je iets te eten?' Ze begreep het niet. Ik schoof dichterbij naar het hek toe en herhaalde de vraag in het Pools. Ze stapte naar voren. Ik was dun en mager, met lappen om mijn voeten gewikkeld, maar het meisje leek er niet bang voor te zijn. In haar ogen zag ik het leven. Ik hoorde haar zachtjes zeggen: 'Ik zie je morgen weer.'

Ze trok een appel uit haar wollen jasje en gooide hem over het hek. Ik greep de vrucht en toen ik begon weg te lopen, hoorde ik haar zachtjes zeggen: 'Ik zie je morgen weer.'

Iedere dag op hetzelfde tijdstip keerde ik terug naar dezelfde plek bij het hek. Ze was er altijd met iets voor mij om te eten - een homp brood of, beter nog, een appel. We durfden niet te spreken of te blijven hangen. Gesnapt worden zou voor ons beiden de dood betekenen.

Ik wist niets over haar, dat soort boerenmeisje, behalve dat ze Pools verstond. Hoe heette ze? Waarom riskeerde ze haar leven voor mij? Hoop was een beetje steun en dit meisje aan de andere kant van het hek gaf me die, door mij brood en appels te eten te geven. Bijna zeven maanden later werden mijn broers en ik in een kolenwagon gepropt en vervoerd naar Theresienstadt, een kamp in Tsjecho-Slowakije. 'Kom niet meer terug,' zei ik tegen het meisje die dag. 'We gaan hier weg.' Ik draaide me om naar de barakken en keek niet achterom. Ik heb niet eens afscheid genomen van het kleine meisje, van wie ik de naam niet wist, het meisje met de appels.

Drie maanden lang waren we in Theresienstadt. De oorlog liep op het eind en de Geallieerde troepen waren dichtbij, maar mijn lot leek bezegeld.

Op 10 mei 1945 stond ik op de lijst om te sterven in de gaskamer om 10.00 uur.

In de rust van de dageraad probeerde ik me erop voor te bereiden. Zo vaak scheen de dood klaar om me op te eisen, maar op de een of andere had ik het steeds overleefd. Nu was alles voorbij. Ik dacht aan mijn ouders. Tenminste, ik dacht, dat we weer verenigd zouden worden. Maar om 8 uur 's ochtends was er grote opschudding. Ik hoorde geschreeuw en zag mensen naar alle kanten door het kamp rennen. Ik werd met mijn broers opgevangen door Russische troepen die het kamp hadden bevrijd! De poort zwaaide open. Iedereen rende weg, ik ook. Verbazingwekkend, al mijn broers hadden het overleefd - ik weet niet hoe. Maar ik wist zeker dat het meisje met de appels de sleutel was voor *mijn* overleving.

Op een plek waar het kwaad leek te overwinnen, had de goedheid van die ene persoon mijn leven gered, had mij hoop gegeven op een plaats waar die niet was.

Mijn moeder had mij een engel beloofd en de engel was gekomen.

Uiteindelijk kwam ik terecht in Engeland, waar ik werd geholpen door een Joods liefdadigheidsfonds. In een herstellingsoord knapte ik op, samen met andere jongens die de Holocaust hadden overleefd en ik kreeg een opleiding in de elektronica. Daarna ging ik naar Amerika, waar mijn broer Sam ook al was. Ik nam dienst in het Amerikaanse leger tijdens de Korea-Oorlog en keerde twee jaar later terug naar New York City.

Omstreeks augustus 1957 opende ik mijn eigen bedrijf voor reparatie van elektrische apparaten. Ik begon weer een toekomst op te bouwen. Op een dag kreeg ik een telefoontje van mijn vriend Sid die ik in Engeland had leren kennen. 'Ik heb een afspraakje met een meisje. Ze heeft een Poolse vriendin. Zullen we samen gaan?'

Een 'blind date'? Nee, dat was niets voor mij. Maar Sid bleef aandringen en een paar dagen later gingen we naar de Bronx om zijn afspraak op te halen en haar vriendin Roma. Ik moest toegeven, voor een 'blind date' was dit niet slecht. Roma was verpleegster in een ziekenhuis in de Bronx. Ze was aardig en bijdehand. Ook mooi, met zwierige bruine krullen en groene, amandelvormige ogen die levenslustig schitterden.

Met ons vieren reden we naar Coney Island. Roma was prettig om mee te praten en prettig gezelschap. Het bleek dat zij ook op haar hoede was voor een afspraak met iemand die ze niet kende! We deden dit beiden voor het plezier van onze vrienden. We maakten een wandeling over de promenade, genoten van de zilte zeebries, en vervolgens hebben we gegeten aan de kust. Ik kon me geen betere tijd herinneren. We persten ons weer in de auto van Sid. Roma en ik zaten samen op de achterbank. Als Europese joden die de oorlog overleefd hadden, waren we ons ervan bewust dat veel nog niet gezegd was tussen ons. Zij sneed het onderwerp aan.

'Waar was jij,' vroeg ze zacht, 'tijdens de oorlog?' 'In de kampen,' zei ik. De verschrikkelijke herinneringen waren nog steeds levendig, het verlies onherstelbaar. Ik had geprobeerd om het te vergeten. Maar je kunt dit nooit vergeten. Ze knikte. 'Mijn familie was ondergedoken op een boerderij in Duitsland, niet ver van Berlijn,' vertelde ze me. 'Mijn vader kende een priester, en hij heeft ons papieren gegeven dat we niet-joods waren.' Ik stelde me voor hoe ze ook moest hebben geleden, met angst, de vaste metgezel. En toch hier hadden we het beiden overleefd en waren we hier in een nieuwe wereld. 'Er was een kamp naast de boerderij,' ging Roma verder. 'Ik zag daar een jongen en ik gooide elke dag appels naar hem.' Wat een verbazingwekkend toeval, dat zij een andere jongen had geholpen. 'Hoe zag hij eruit?' vroeg ik. 'Hij was lang, mager en had honger. Ik moet hem zes maand lang elke dag hebben gezien.'

Mijn hart ging tekeer. Ik kon het niet geloven. Dit kon niet waar zijn. 'Heeft hij je op een dag verteld dat je niet terug moest komen, omdat hij zou vertrekken Schlieben?' Roma keek me verbaasd aan. 'Ja!' 'Dat was ik!' Ik zou haast barsten van blijdschap en ontzag, overspoeld door emoties. Ik kon het niet geloven! Mijn engel!

'Ik laat je niet meer gaan.' zei ik tegen Roma. En achterin de auto van die 'blind date' vroeg ik haar ten huwelijk. Ik wilde niet langer wachten. 'Je bent gek!' zei ze. Maar ze nodigde me wel uit om haar ouders te ontmoeten voor het Shabbatsdiner van de volgende week.

Ik verlangde ernaar om Roma nog veel beter te leren kennen, maar de belangrijkste dingen wist ik al: haar standvastigheid, haar goedheid. Gedurende vele maanden was ze in de slechtste omstandigheden naar de omheining gekomen en had mij hoop gegeven. Nu had ik haar weer had gevonden en ik zou haar nooit meer laten gaan.

Die dag zei ze ja. En ik hield mijn woord. Na een huwelijk van bijna 50 jaar, met twee kinderen en drie kleinkinderen, heb ik haar nooit laten gaan.

Herman Rosenblat van Miami Beach, Florida





TRADITIONEEL KERSTCONCERT 2011

Grote- of Sint Laurenskerk, Rotterdam

16 december 2011

C.G.K. "Debarim", Rotterdam

C.G.Z. "Lovende Stemmen", Streefkerk

o.l.v. Vincent van Dam

Christelijk Mannenkoor Laudate, Barneveld

o.l.v. Peter Overduin

Lucy van der Maarel, sopraan

Martin Zonnenberg, orgel

Kees de Bruin, piano

Elsemarieke den Hartogh, fluit

Anja van der Maten, hobo

Jaap Klootwijk, klein slagwerk

Symphonie orkest "Consorto di Compri-
mario"

Algehele leiding Vincent van Dam

Toegangsprijs: € 15,00

Kaartverkoop via e-mail: [kaartver-](mailto:kaartverkoop@debarim.nl)

koop@debarim.nl

of: (0180-312711 (0184-415725 (010

-2222211

Meer info: <http://www.debarim.nl>

Kerstconcert Debarim

Ook dit jaar wordt op vrijdagavond 16 december a.s. een Kerstconcert gegeven door het Christelijk Gemengd Koor "DEBARIM". Dit concert vindt plaats in de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam. Het zal één van de vele Kerstconcerten zijn die in de periode voor het Kerstfeest zullen plaatsvinden.

Voor dit concert willen wij in het bijzonder uw aandacht vragen. Misschien behoort u reeds tot onze schare trouwe bezoekers, dan behoef ik u niets meer te vertellen. De ambiance in deze kerk, de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam in Kerstsfeer is ronduit prachtig. In deze majestueuze kathedraal, de oudste kerk van Rotterdam en schitterend herbouwd en gerestaureerd, komt massale kerstzang optimaal tot zijn recht.

Het Christelijk Gemengd Koor "DEBARIM", in samenwerking met de Christelijk Gemengde Zangvereniging "Lovende Stemmen" uit Streefkerk en het Christelijk Mannenkoor "Laudate" uit Barneveld e.o. geven daar een traditioneel kerstconcert. Soliste deze avond is Lucy van der Maarel.

Het kerstconcert zal onder algehele leiding staan van Vincent van Dam.



KERSTZONDAGAVONDZANG IN DE BETHELKERK IN ZWIJNDRECHT



Het Gereformeerd Kerkkor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de kerstzondagavondzang op zondag 18 december a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Aan deze avond werken mee: Edwin Vooijs, orgel en Ilona Voois - de Kievit, sopraan. Cor de Haan geeft leiding aan de koor- en samenzang.

De kinderen komen zingend met een lichtje de kerk binnen.

We zingen de bekende kerstliederen 'Komt verwondert u hier mensen' en 'Hoor de eng'len zingen d'eer' maar ook nieuwe kerstliederen w.o. 'In de stad van Koning David' en 'Hoe zal ik U ontvangen' van Hans de Ruiter.

Het koor zingt o.a. 'There is a Light' en 'Stil in die nacht'. We besluiten deze kerstzondagavondzang met het zingen van het lied 'Ere zij God'.

Graag tot ziens in de Bethelkerk

KERSTCONCERT OP 16 DECEMBER IN DE OPSTANDINGSKERK

Chr. Muziekvereniging Sursum Corda mocht vorig jaar te gast zijn in Rhooon bij muziekvereniging 'Volharding' en het zangkoor 'Relight'.

Het kerstconcert is toen gehouden in de Maranathakerk aldaar.

Nu is het de eer aan Rijsoord en op vrijdagavond 16 december D.V. zal tezamen met muziekvereniging 'Volharding' en zangkoor 'Relight' het kerstconcert worden gegeven.

Ook zal dhr. R. Barnard zijn medewerking verlenen op het orgel en het belooft een mooie gevarieerde avond te worden. De orkesten zullen -onder leiding van dirigente Truus Migchielsen- gezamenlijk maar ook afzonderlijke werken ten gehore brengen en het koor zal op hun eigen wijze hun muzikale inbreng geven aan deze avond.

Het zou kunnen dat men niet geluidloos kan luisteren, maar dat er mee gezongen of geneuried zal worden, welnu, dat kan en dat mág! Er zullen geen Entreegelden worden gevraagd, wel is er het vertrouwen dat er heel veel publiek zal komen om mee te genieten op deze mooie avond.

*Aanvang 20.00 uur, vrijdagavond 16 december in
Gereformeerde Opstandingkerk
aan de Rijksstraatweg.
De zaal zal om 19.30 open zijn.*

Kerstboodschap

*'t komt niet uit
de winkel
in laaiend licht
versierd
kunstig ingepakt
creatief apart*

*'t komt vanuit
de hoge
door een stille nacht
van een voederbak:
vrede in je hart*

- Inge Klumper -



SAMEN ZINGEN IN "DE OPEN HOF"



Op zondag 11 december 2011 zal voor de 35^e keer een koor- en samenzanguur worden gehouden in de kerk "De Open Hof" gelegen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS te Hendrik Ido Ambacht. De zangmiddag zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de kerk om 16.30 uur zal zijn geopend. Uitgenodigd is deze keer kinderkoor "De Waterdruppels" uit Dordrecht dat onder leiding staat van Jolanda den Houter uit Papendrecht. De instrumentale begeleiding zal worden verzorgd door Hans van Blijderveen, orgel; Johan den Houter, piano; Dennis den Houter, gitaar; Kasper van Blijderveen, drums en Jolanda den Houter, hobo. Zij zullen samen en afzonderlijk zowel het koor als ook de samenzang begeleiden. Naast het luisteren zal er weer ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te zingen die voorkomen in diverse bundels. De adventperiode zal min of meer centraal staan in dit zanguur. De gehele dienst zal worden ondersteund doormiddel van een beamer/dia-presentatie. De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten zal na de dienst, bij het verlaten van de kerkzaal, gecollecteerd worden. Wij gaan er ook nu weer van uit dat het een fijn uur zal worden. U bent van harte uitgenodigd. Mocht u deze keer niet in de gelegenheid zijn deze zangmiddag bij te wonen noteer dan alvast de volgende datum. Volgend jaar, nl. 8 januari 2012 krijgt u weer een kans. Dan zal het combo van de "Open Hof" en de trompettisten Daphne en Coby Euser, naast organist Adri Poortvliet hun medewerking verlenen.

Namens de organisatie,

Ben Voerman, tel: (078) 681 75 83. E-mail: bjvoerman@planet.nl.

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een grote Advents zangdienst op **zondag 11 december a.s** waaraan medewerken:



De "Ridderkerkse Kinder - en Jeugdkoren" o.l.v. Jennifer van den Hoek, de organist Martin Mans, meditatie ds. L. Kruger, Rotterdam

De dienst begint om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.

De toegang is vrij!

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77
Arriva bus 157





- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl