

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten . . . . .	2,3
Thora - door Drs. G.H. Offringa . . . . .	4
In Memoriam - Mevrouw de Kool-Blaak. . . . .	5
Contact met de predikant; Startzondag 4 september . . . . .	6
Grote Schoonmaak; Wijkboekjes; Jaarboekjes . . . . .	7
Kerkelijks stand & bureau . . . . .	8
NBG Bijbelleesrooster juli en augustus. . . . .	9
Verjaardagen 75 + juli en augustus . . . . .	10
Kerkenraadsverslag 30 mei . . . . .	10,11
Collectes, giften en jaarcijfers C.v.K. . . . .	12,13
Mantelzorg in Ridderkerk . . . . .	14
Avondmaalscollecte 28 augustus; Giften C.v.D. . . . .	15
Inloopochtenden; Uitnodiging Open Avonden H.K.; Passage CMV . . . . .	16
Avonden rond spiritualiteit en zingeving in Ridderkerk . . . . .	17
'Belevenis' - door Greet Lodder . . . . .	18
Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden . . . . .	19
Bazaar 2011 . . . . .	20,21
'Rouveen Special' . . . . .	22 t/m 26
Nieuwsbrief Parijs Plus . . . . .	27

**...de zomereditie van Rijsoord aan 't Woord...**

*Met voor de komende twee maanden zowel praktische zaken als 'leesplezier' waardoor u op de hoogte bent en blijft van ons kerkse wel en wee.*

*In deze uitgave zoals altijd diverse verslagen, data voor bijeenkomsten, verslag van de geldzaken maar ook: talent van eigen bodem met een mooi verhaal van Greet Lodder. En op de pagina's 22 t/m 26 een heuse 'Rouveen-Special', vast en zeker leuk voor de deelnemers om even terug te kijken maar ook voor alle anderen erg leuk om het uitgebreide verslag te lezen!*

***We wensen alle lezers een goede en gezonde zomer toe!***

*Met een vriendelijk groet van de redactie, Janis & Pia*

**Stencilen: 22 augustus**

Jan Monteban  
en Klaas van Nes

**Bundelen:**

**Donderdag 25 augustus**  
om 13:00 uur

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand September-  
met vermelding van afzender:

**Uiterlijk 18 augustus** bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : [rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com](mailto:rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com)

Info : [www.gereformeerdekerkrijsoord.nl](http://www.gereformeerdekerkrijsoord.nl)

## **Erediensten Juli**

**N.B.: In de schoolvakantieperiode is er geen kindernevendienst**

### **Zondag 3 juli**

09.30 uur : Ds. L. van Dalftsen uit Vlaardingen  
Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong  
Chauffeurs : C.J. op den Brouw en P. van Oorscot  
Koster : Joop van Wingerden  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Jeugdwerk PKN

### **Zondag 10 juli**

09.30 uur : Dhr. J. Oorebeek uit Barendrecht  
Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree  
Chauffeurs : A.C. Haeck en Cl. Bezemer  
Koster : Ton Haeck  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd

### **Zondag 17 juli**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen  
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en K.P. Klootwijk  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Jeugdwerk PKN

### **Zondag 24 juli**

09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Rotterdam  
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer  
Chauffeurs : W.A. IJsselstein en C.J. op den Brouw  
Koster : Joop van Wingerden  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd

### **Zondag 31 juli**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer  
Chauffeurs : G.T. van der Waal en B.T. Sintemaartensdijk  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Jeugdwerk PKN

**Erediensten Augustus****Zondag 7 augustus**

09.30 uur : Ds. C.P.M. Verrips uit 's Gravezande  
 Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte  
 Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C. IJsselstein  
 Koster : Ton Haeck  
 Collecte : 1e Diaconie  
 2e Onderhoud gebouwen  
 Deurcollecte Eigen jeugd

**Zondag 14 augustus**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
 Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer  
 Chauffeurs : W. de Waard en N.H. Baars  
 Koster : Wim van Bruggen  
 Collecte : 1e Kerk  
 2e Onderhoud gebouwen  
 Deurcollecte Vredeswerk

**Zondag 21 augustus**

09.30 uur : Ds. A. van de Beld uit Krabbendijke  
 Kindernevendienst : Lineke Baars  
 Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong  
 Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en W. van Prooijen  
 Koster : Henk van Maastricht  
 Collecte : 1e Kerk in Actie - Zending  
 2e Onderhoud gebouwen  
 Deurcollecte Eigen jeugd

**Zondag 28 augustus****Heilig Avondmaal**

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
 Kindernevendienst : Petra Bezemer  
 Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree  
 Chauffeurs : E. de Ruiter en N.H. Baars  
 Koster : Joop van Wingerden  
 Collecte : 1e Diaconie  
 2e Onderhoud gebouwen  
 Deurcollecte Vredeswerk



## **Thora**

Op zondagmorgen 22 mei 2011 overdachten we in Rijsoord de tekst uit Deuteronomium 6:20-25. In dit hoofdstuk gaat het over de wet, in het bijzonder de vraag waarom wij alle regels en gebruiken van de wet zouden onderhouden. Ik legde toen uit dat er naast de Tien Geboden nog 613 voorschriften zijn. In deze voorschriften gaat het over de regels en gebruiken voor het dagelijks bestaan, zoals (koosjer) eten en drinken, kleding, de verzorging van het uiterlijk, hoe de feestdagen te vieren, en hoe je je moet gedragen tegenover God, mens en dier (ethiek). Met een omvattende term worden deze regels 'Thora' genoemd. Dit woord betekent 'aanwijzing'. Enkele gemeenteleden reageerden met belangstelling op mijn uitleg.

## **Talmoed**

In het Joodse leerboek, de Talmoed, worden de 613 voorschriften verdeeld in 248 geboden, dat is één voor ieder botje én elk orgaan in het mannenlichaam(!), en 365 verboden: zoveel als het aantal dagen van een zonnejaar. Dit betekent dat de 613 regels genoeg zijn voor alle dagen van het jaar en voor heel je lijf. Als christenen willen zien wat het betekent om helemaal naar Gods wil te leven, dan kijken ze naar Jezus. Jezus zegt dat er geen punt of komma van de wet of de profeten mag vervallen (Mat. 5:17-20). Hij komt om de wet te vervullen, Hij maakt ons vrij.



## **Getalswaarde**



Het aantal van 613 voorschriften is niet willekeurig gekozen. De letters in het Hebreeuwse alfabet hebben naast hun taalkundige rol namelijk ook een getalswaarde. Zo bestaat het woord Hebreeuwse woord Thora uit de vier letters *tav*, *waw*, *reesj* en *hee*. De *tav* heeft een getalswaarde van 400, de *waw* van 6, de *reesj* is 200, en de *hee* is 5. Opgeteld komen we dan op 611. Twee uitspraken die aan alle Thora voorafgaan komen daar nog bij, nl. „Ik ben de Here uw God die u uit het diensthuis geleid heb”, en: „U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben”.

## **Gebedsmantel**

Het getal 613 komt in symbolische zin terug in het ontwerp van de Joodse gebedsmantel. Dit zwart-wit gestreepte kledingstuk is heel precies geweven op 600 zogenoemde kettingdraden. Aan elke hoek van de mantel zitten 8 schouwdraden, en in die 8 schouwdraden zijn weer 5 knoopjes gelegd:  $600 + 8 + 5 = 613$ . Als iemand in de synagoge bidt en zich in de gebedsmantel hult, dan hult hij zich in de leefregels van de Heer.

*drs. G.H. Offringa*

***In Memoriam******Aartje Willemijntje de Kool, geboren Blaak  
geboren 30-11-1914 overleden 06-06-2011***

Onze moeder en oma heeft een *lang en rijk leven* gehad gedurende bijna een eeuw, waarin de wereld ingrijpend veranderde.

De eeuw van onze moeder: zij beleefde paard-en-wagen en vliegtuig, dorpsomroeper en draadloze communicatie.

Zij groeide op in de Rijsoordsestraat in een groot gezin van in totaal 11 kinderen als de oudste van 5 meisjes. Aartje paste veelal op haar zusjes en jongere broers en hielp haar moeder met naaien, strijken en eten koken. Zij werd zelfs een half- jaar eerder van school gehaald. Ze hadden het goed maar niet rijk, er was altijd draadjesvlees en volop groenten en op zaterdag een gehaktbal.

Zij trouwde met bakker Govert de Kool, die 3,5 jaar later in de oorlog overleed aan een longontsteking. Zij bleef achter met de 2-jarige Gert.

In 1948 trouwde zij opnieuw, met Bertus de Kool, een oudere broer, ook een bakker. Uit dit huwelijk werden Goof en Theo geboren.

Haar beide mannen gingen met haar mee naar de kerk.

Het gezin beleefde gelukkige en voorspoedige jaren aan de Rijksstraatweg 83 tegenover Piet van der Poel.

Bertus de Kool overleed op zijn 85<sup>e</sup> in 1976. Moeder had autorijden geleerd en was zelfredzaam. Familie, vrienden, kinderen, kleinkinderen en kerkelijke gemeenschap waren belangrijk voor haar. Haar verjaardag op 30 november was een jaarlijks samenbindend element in de familie. In de loop der jaren ontvielen haar veel familieleden en leeftijdsgenoten; zo gaat dat als je heel oud wordt.

Zij verhuisde naar Ridderkerk, maar bleef haar kerk in Rijsoord trouw, had orgel-les en zong in het koor van de Opstandingskerk. De laatste jaren woonde zij enigszins beschut zelfstandig bij de Riederborgh, burens en familie hielden een oogje in het zeil. Zelf zei ze: "Hier kun je wel 100 worden". Het heeft niet zoveel gescheeld. De laatste jaren liet haar geheugen haar in de steek. Na een beroerte daags na haar 96<sup>e</sup> verjaardag ging het snel bergafwaarts.

Het overlijden en de uitvaart van haar zus Alie in januari maakte zij nog mee.

Maandag 6 juni is zij rustig heengegaan, ze wist waar ze heen ging!

*Na een lang en rijk leven.*

Gelukkig hadden wij in betere tijden al afscheid van haar genomen en was wederzijds gezegd wat gezegd moest worden.

In een dankdienst voor haar leven in de Opstandingskerk te Rijsoord hebben wij haar met woorden, zang en muziek waardig en stijlvol herdacht, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op "Rusthof".

Onze dank en waardering gaat uit naar de Gereformeerde Kerk van Rijsoord voor de pastorale zorg en medeleven tijdens haar leven en de samenwerking bij de uitvaartdienst.

*Familie De Kool*

## Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E [g.h.offringa@planet.nl](mailto:g.h.offringa@planet.nl)



**4 september 2011**  
*staat in het teken van*  
**LIEFDE**



Al vanaf 2009 volgen we, met de PKN, de drieluik Geloof-Hoop-Liefde. Dit jaar is het thema "Liefde". Tijdens de dienst zullen we uitgebreid stil staan bij dit thema. Op welke manier houden we nog even geheim. Een andere uitdaging, ons aangedragen door de PKN, is hoe we missionair gemeente kunnen zijn. Hoe kunnen we als kerk naar buiten treden? Deze twee thema's samenvoegend lijkt het ons leuk als we in het kader van Liefde 'gaan delen'.



Na de dienst zullen we met elkaar, zoals we gewend zijn, koffie drinken. We willen alle amateur-banketbakkers onder u oproepen om iets lekkers mee te brengen voor bij de koffie. We hebben dan vast veel teveel en dat is nu juist de bedoeling! Al het lekkers wat we overhebben willen we gaan uitdelen in het dorp. Zou het niet geweldig zijn als we onze mede-dorpsgenoten kunnen laten meedelen van onze 'overvloed'? Vanuit G.O.T. zal er een kaartje worden gemaakt

om de bedoeling uit te leggen.

Bij het septembernummer van Rijsoord aan 't Woord zal een boekenlegger worden gevoegd met een gedichtje erop met het thema "liefde". Bij aanvang van de dienst op startzondag krijgt u een startkrant overhandigd. Ook bestaat de mogelijkheid om gratis een themaboekje te bestellen bij de PKN. Kaarten hiervoor en een voorbeeld-exemplaar van het boekje vindt u tijdens de startzondag op de koffietafel.



*Zoekt u alvast een leuk recept??*

*We zien u graag op de startzondag van 4 september a.s.*

*Gemeenteopbouw-en Toerusting*

**Oproep 'Grote Schoonmaak'**

De schoonmaak grote beurt van onze kerk is dit jaar gepland op dinsdag 2 augustus 2011 met eventuele uitloop de woensdag er op.

Graag roepen wij U op om hierbij een steentje bij te dragen.

Het is altijd een gezellige boel en we beginnen om 8.30 uur

Zegt u: ik wil wel mee doen maar als het kan wil ik later komen?

Graag zelfs!

Komt u wel neem dan wat schoonmaakspullen mee.

Opgeven kunt U bij mij doen.

Tevens is het C.V.K nog steeds op zoek naar mensen die periodiek de Fontein schoon willen houden, is ongeveer twee uur werk en hooguit 1x per maand

Ook hiervoor kunt u zich bij mij aanmelden.

*Met vriendelijke*

*schoonmaakgroet,*

*Henk van der Starre*

*Koster*

**WIJKBOEKJES WIJKBOEKJES**

*Bericht voor ouderlingen, diakenen en Pastoraal medewerkers.*

Ook deze zomer wil ik uw wijkboekje weer bijwerken en daarom vraag ik u het boekje, als dat kan, op zondag 3 juli a.s. mee naar de kerk te brengen.

U krijgt het zo spoedig mogelijk weer terug.

Alvast bedankt, Riet van Gameren

**Nieuw jaarboekje**

Het is de bedoeling dat er ook dit jaar een jaarboekje verschijnt.

We willen dat graag zo compleet mogelijk maken en daarbij vragen we om uw hulp!

Wilt u veranderingen in clubs en commissies aan ons doorgeven? Ook als u iets wilt toevoegen aan de inhoud horen we dat graag.

Bij voorbaat dank!

Ton Haeck,

ton.haeck@hetnet.nl tel.431101

Riet van Gameren,

wim.en.riet@12move.nl tel.421436

*- uit Psalm 32 -*

*God is niet een mens*

*die in slaap valt;*

*je raakt bij hem niet uit het oog.*

*Hij gaat met je mee en blijft bij je,*

*zo zeker als je schaduw bij je blijft en*

*je niet verlaat.*

*Hij bewaart je*

*als de zon schijnt overdag*

*en 's nachts als de maan schijnt;*

*je raakt niet verloren,*

*zelfs niet in het duister*

*van het kwaad.*

*Hij zal je bewaren die je bent:*

*je diepste zelf.*

*God zal je bewaren in leven en dood,*

*tot in eeuwigheid.*

*Amen*

### **Kerkelijke stand**

*Overleden op 6 juni 2011*  
zr. Aartje Willemijntje de Kool-Blaak  
in leven wonend in de Riederborgh  
op de leeftijd van 96 jaar

*Geboren op 12 juni 2011*  
Aagje Klaziena, dochter van  
Esther en Aris Anninga-Tamerius  
Dijkje 125  
2987 VJ Ridderkerk

*Geboren op 14 juni 2011*  
Samuel, zoon van  
Janis v.d.Linden en Niels de Jongh  
Burgemeester van Akenwijk 23  
3341 BA H.I.Ambacht

*Nieuw ingekomen*  
dhr. en mevr. T.P.v.d.Burg-de Waard  
Vogelkersstraat 15  
2982 CX Ridderkerk

*Nieuw ingekomen*  
mevr. E.A. van Wingerden-van Herk  
Mauritshoek 56  
2988 EB Rijsoord

*Terugverhuisd*  
naar Koedood 29 in Rhoon  
fam. L.H.Kooijman

*Uitgeschreven op eigen verzoek*  
mevr. J.C. v.d. Heuvel  
en kinderen Karelse  
Mauritshoek 28

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer  
Oranjestraat 2a  
2991 CL Barendrecht  
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

### *Bedankje*

*Hierbij wil ik u/jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor alle belangstelling die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn ziek zijn thuis en in het ziekenhuis.*

*Het heeft mij goed gedaan!*

*Vriendelijke groeten van Aat Blaak,  
Strevelszicht 8*

Een vriendelijk  
woord hoeft niet  
veel tijd te kos-  
ten, maar de echo  
ervan duurt  
eindeloos  
- moeder Teresa -



Een klein gebaar, een complimentje en een paar woorden zijn slechts nodig om gelukkig te zijn. Alles is geven en ontvangen en zelfs het kleinste gebaar keert eens bij je terug. Te vaak onderschatten we de waarde van een klein gebaar. Een glimlach, een vriendelijk woord of een luisterend oor, een arm om je heen, ze kunnen een leven totaal veranderen. Een verschil maken is makkelijker dan de meeste mensen denken. Je hoeft geen boek te schrijven of een beroemd iemand te zijn om een echt verschil in de wereld te maken. Iedereen heeft de kracht om een verschil te maken en je kunt er direct mee starten om iets te veranderen en een positieve bijdrage te leveren door iemand blij te maken. Het zou zomaar een glimlach op iemands gezicht kunnen brengen, misschien wel voor de eerst keer die dag.



**NBG Bijbelleesrooster Juli**

Vr	1	Matt. 11:2-15
Za	2	Matt. 11:16-30
Zo	3	Matt. 12:1-15a
Ma	4	Matt. 12:15b-37
Di	5	Matt. 12:38-50
Wo	6	Psalm 48
Do	7	Handelingen 18:23-19:7
Vr	8	Handelingen 19:8-22
Za	9	Psalm 25
Zo	10	Matt. 13:1-15
Ma	11	Matt. 13:16-23
Di	12	Matt. 13:24-35
Wo	13	Matt. 13:36-46
Do	14	Matt. 13:47-58
Vr	15	Psalm 86
Za	16	Handelingen 19:23-40
Zo	17	Handelingen 20:1-16
Ma	18	Handelingen 20:17-38
Di	19	Handelingen 21:1-14
Wo	20	Handelingen 21:15-26
Do	21	Handelingen 21:27-36
Vr	22	Handelingen 21:37-22:16
Za	23	Handelingen 22:17-29
Zo	24	Psalm 79
Ma	25	Handelingen 22:30-23:11
Di	26	Handelingen 23:12-30
Wo	27	Handelingen 23:31-24:9
Do	28	Handelingen 24:10-23
Vr	29	Psalm 70
Za	30	Matt. 14:1-12
Zo	31	Matt. 14:13-21

*Woensdag 6 juli**Uit Psalm 48*

*Want deze God is onze God;  
Hij is ons deel, ons zalig lot,  
Door tijd noch eeuwigheid  
te scheiden;  
Ter dood toe zal Hij  
ons geleiden.*

**NBG Bijbelleesrooster Augustus**

Ma	1	Matt. 14:22-36
Di	2	Handelingen 24:24-25:12
Wo	3	Handelingen 25:13-26
Do	4	Handelingen 26:1-18
Vr	5	Handelingen 26:19-32
Za	6	Handelingen 27:1-12
Zo	7	Handelingen 27:13-26
Ma	8	Handelingen 27:27-44
Di	9	Handelingen 28:1-10
Wo	10	Handelingen 28:11-22
Do	11	Handelingen 28: 23-31
Vr	12	Matt. 15:1-11
Za	13	Matt. 15:12-20
Zo	14	Matt. 15:21-28
Ma	15	Matt. 15:29-39
Di	16	Sirach 34:9-20 Psalm 34
Wo	17	Sirach 34:21-31 Psalm 51
Do	18	Sirach 35:1-13 Prediker 4:17-5:6
Vr	19	Matt. 16:1-12
Za	20	Matt. 16:13-20
Zo	21	Matt. 16:21-28
Ma	22	Sirach 35:14-26 Psalm 146
Di	23	Sirach 36:1-19 Psalm 60
Wo	24	Sirach 36:20-37:6 Prediker 4:7-12
Do	25	Sirach 37:7-15 Spreuken 27:1-6
Vr	26	Sirach 37:16-31 Spreuken 13:1-16
Za	27	Matt. 17:1-13
Zo	28	Matt. 17:14-23
Ma	29	Psalm 55:1-9
Di	30	Psalm 55:10-24
Wo	31	Jeremia 23:9-18



## Verjaardagen in Juli

25 juli 1931

Mevrouw C. van Oorscot-Dubbeldam  
Pruimendijk 58  
2989 AJ Rijsoord



27 juli 1917

mevr. A. Heester -Florijn  
Torenmolen 137  
2985 GB Ridderkerk

27 juli 1931

De heer J. van der Bunt  
Rijksstraatweg 22  
2988 BE Rijsoord



28 juli 1935

de heer Joh. Berkman  
't Zwaantje 20  
2988 BW Rijsoord



31 juli 1935

Mevrouw A. van der Stelt-Jongenelen  
Witbloemstraat 18  
2988 XS Rijsoord

## Verjaardagen in Augustus



2 aug. 1920

Mevrouw H. Alblas-van Nes  
Mauritshoek 18  
2988 EA Rijsoord

2 aug. 1929

Mevrouw A. Blaak  
Mauritsweg 52  
2988 AL Rijsoord



5 aug. 1925

Mevrouw W. Lodder-v.d. Steen  
Bokdoornstraat 182  
2982 BD Ridderkerk



6 aug. 1926

Mevrouw M. Nugteren-Kuiper  
Lagendijk 283  
2988 AA Ridderkerk

28 aug. 1925

De heer J. Nugteren  
Lagendijk 283  
2988 AA Ridderkerk



31 aug. 1926

Mevrouw M. van Wingerden-Blaak  
Strevelszicht 31  
2988 AS Rijsoord



*Van harte gefeliciteerd en  
een fijne dag toegewenst!*



## Verslag van de kerkenraadsvergadering van 30 mei 2011

De voorzitter heet allen welkom, zij leest met ons uit 2 Korintiërs 4 vanaf vers 7 en gaat ons daarna voor in gebed.

Het kerkenraadsverslag van 28 april 2011 wordt goedgekeurd zonder tekstuele op- en/of aanmerkingen met een dankwoord aan mevr. E. van Gameren.

De ingekomen stukken worden besproken en verdeeld onder de diverse commissies.



Vanuit de **wijkteams**: Vraag wat de kerkenraad doet met de ideeën n.a.v. het Groot huisbezoek. De wijkbesprekingen met de ds. zijn in volle gang. Aandacht voor de jongeren die examen gaan doen.

Het zingen van het Onze Vader is voor de oudere gemeenteleden wat lastig, mogelijk kan hierin geoefend worden. De namen van onze zieke gemeenteleden en de gemeenteleden die met verlies leven worden genoemd.

Ds. Offringa doet verslag van zijn werkzaamheden en geeft door dat hij een nieuw e-mailadres: [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl) heeft.

Er is aan hem gevraagd mee te gaan doen in de VOOR-diensten (Viering Ontmoeting Oecumene Ridderkerk). Verder neemt hij met ons zijn bezigheden van de afgelopen maand door. Hij heeft van 14 juni t/m 10 juli vakantie. Mevr. E. van Gameren zal in noodgevallen vervanging regelen.

Het **pastorale halfuurtje** is niet doorgegaan. Dhr. A. van der Linden en dhr. W. van Gameren geven een toelichting over de bevindingen vanuit de Toekomstvisiegroep.

Er zijn of worden nog gemeenteleden benaderd voor de **vacatures**, er zijn al diverse positieve antwoorden ontvangen maar nog niet voldoende. Z.s.m. zal de afkondiging plaatsvinden.

**Jeugdraad en K.O.R.** hebben niet vergaderd.

Vanuit de **liturgiecommissie** wordt er nagedacht over een gedenkplaats in de kerk voor overleden gemeenteleden.

**G.O.T.** is de startzondag (4 september) aan het voorbereiden, op 9 juni vindt de evaluatie van de inloop-ochtend plaats.

Bij **Z.W.O.E.** zal mevr. W. Barnard deze groep gaan versterken. Hiervoor dank. De voorzitter geeft aan een kaart te hebben met het verzoek daar onze naam op te schrijven en ook de rest van de gemeente te vragen dit te doen. De kaart is voor pasteur Jeanet in Runda die bevestigd zal worden tot predikant en dient als groet en bemoediging vanuit onze gemeente.

**College van Diakenen**, N.a.v. de notulen van 1 mei 2011 zijn geen vragen.

**College van Kerkrentmeesters.**

N.a.v. de notulen van 17 mei 2011:

Dhr. Huizer (fa. Timmers) heeft overleg met Dhr. H. v.d. Starre met betrekking tot uitzending van de dienst vanuit het rouwcentrum.

De vakanties worden doorgegeven.

Niemand heeft bezwaar om op zondag 19 juni as. met elkaar het heilig Avondmaal te vieren en het thuisavondmaal wordt geregeld.

Mw. M. de Koning gaat ons voor in gebed waarna de voorzitter de vergadering sluit.

- *Verslag Elselien van Gameren* -

### **Opbrengst Collectes**

15 mei	Diaconie	€ 150,05
	Onderhoud gebouwen	€ 111,35
	Eigen jeugd	€ 49,20
22-05	Kerk	€ 180,45
	Onderhoud gebouwen	€ 135,55
	Vitale kerk	€ 58,45
29-05	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 178,35
	Onderhoud gebouwen	€ 101,70
	Eigen jeugd	€ 49,10
02-06	Kerk	€ 81,92
	Onderhoud gebouwen	€ 70,72
	Missionair werk	€ 66,15
05-06	Kerk	€ 180,60
	Onderhoud gebouwen	€ 109,40
	Eigen jeugd	€ 44,79
12-06	Kerk in Actie Zending	€ 203,85
	Onderhoud gebouwen	€ 133,20
	Missionair werk	€ 72,12
19-06	Diaconie Kinderen in de Knel	€ 223,32
	Onderhoud gebouwen	€ 101,60
	Eigen jeugd	€ 35,85

*Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*

### **Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters**

(in de periode van 19 mei  
2011 t/m 22 juni 2011)

Via mevr. J.H.W. Bezemer-  
van Duijne :  
voor de bloemen € 10,00

*Namens het College van  
Kerkrentmeesters hartelijk  
dank voor deze gift.*

*Bas Sintemaartensdijk,  
Penningmeester CVK*



Rijsoord, 17 juni 2011

### **Betreft: Jaarcijfers 2010**

Geachte broeders en zusters,

Nevenstaand de balans en verlies- en winstrekening 2010.

De cijfers zijn op de kerkenraadsvergadering gepresenteerd en akkoord bevonden. Controle van de cijfers, door derden, heeft inmiddels plaatsgevonden en zijn goedgekeurd. Het geprognosticeerde resultaat bedroeg € 15575- negatief; na verwerking van de cijfers blijkt het uiteindelijke resultaat een verlies van € 9671,- na afboeking van € 7500,- van het pastoraatsfonds en € 8700,- van de reservering onderhoud gebouwen. Het college van kerkrentmeesters is uiteraard niet tevreden over dit resultaat maar dankt u toch voor uw vrijgevigheid. Wij hopen en streven ernaar 2011 een positief resultaat te behalen waarbij we zeker weer afhankelijk zijn van de door u gedoneerde vrijwillige bijdragen en de collecten tijdens de kerkdiensten.

Voor diegenen onder u die een nadere toelichting op de cijfers willen hebben: wij nodigen u daarvoor graag uit om in de week van 11 tot 15 juli a.s. na telefonische afspraak (0180-431101) de cijfers te komen bekijken.

Namens het C.v.K.  
A.C. Haeck, boekhouder

Gereformeerde kerk	Rijsoord	Jaarrekening		2010 versie 3b (01-02-2006)	
		Begroting	rekening	Balans per 31 december	2009
Daten en Lasten		2010	2010	2010	2009
<b>Baten</b>	<b>begroting</b>	<b>rekening</b>	<b>rekening</b>	<b>Balans per 31 december</b>	<b>2009</b>
				<b>activa</b>	
baten				onroerende zaken	€ 12.752
baten onroerende zaken	€ 6.500	€ 7.841	€ 910	installaties en inventarissen	€ 5
rentebaten en dividenden	€ 7.500	€ 7.042	€ 9.658	financiële vaste activa	€ -
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -	beleggingen	€ -
bijdragen levend geld	€ 80.250	€ 95.680	€ 93.809	voorraden	€ -
door te zenden collecten	€ 10.250	€ 13.765	€ 10.219	debiteuren	€ -
subsidies en bijdragen	€ -	€ 464	€ 1.100	kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 8.487
<b>totaal baten (a)</b>	<b>€ 104.500</b>	<b>€ 124.792</b>	<b>€ 115.696</b>	geldmiddelen	€ 269.359
				<b>totaal</b>	<b>€ 290.603</b>
<b>Lasten</b>	<b>lasten</b>	<b>rekening</b>	<b>rekening</b>	<b>passiva</b>	
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvinge	€ 17.150	€ 37.555	€ 34.353	reserves	€ 111.693
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -	fondsen	€ 150.701
afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	voorzieningen	€ -
pastoraat	€ 65.300	€ 68.277	€ 23.975	hypotheken en leningen	€ -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 4.650	€ 4.615	€ 1.986	crediteuren	€ -
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 7.000	€ 5.314	€ 4.654	kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 28.209
salarissen	€ 13.900	€ 14.887	€ 14.922	<b>totaal</b>	<b>€ 290.603</b>
kosten beheer en administratie	€ 2.525	€ 1.405	€ 1.429		
rentelasten/bankkosten	€ 500	€ 546	€ 453		
<b>totaal lasten (b)</b>	<b>€ 111.025</b>	<b>€ 132.599</b>	<b>€ 81.772</b>		
				<b>Saldo</b>	
<b>totaal a - b</b>	<b>€ 6.525-</b>	<b>€ 7.807-</b>	<b>€ 33.924</b>	rekening	rekening
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 7.500-	€ -	€ 1.100-	2010	2009
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ 8.700	€ 16.805	€ -	€ 9.671-	€ -
streekgemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.654
aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -		
overige lasten en baten	€ 10.250-	€ 18.669-	€ 17.170-	tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b	6%
<b>totaal (c)</b>	<b>€ 9.050-</b>	<b>€ 1.864-</b>	<b>€ 18.270-</b>	tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b -/+c	7%
				aantal belijdende leden	269
<b>Resultaat</b>	<b>€ 15.575-</b>	<b>€ 9.671-</b>	<b>€ 15.654</b>	aantal doopleden	129
				<b>Totaal aantal leden</b>	<b>398</b>
				aantal pastorale eenheden	0
				gemiddelde bijdrage per lid	€ 240.40

## Mantelzorg

Op de vergadering van het I.D.B. j.l. 16 mei was te gast Mevr. Mineke Boon van de SWOR. Zij kwam iets vertellen over de mantelzorg. Mevr. Boon is coördinator van het Steunpunt Mantelzorg Ridderkerk en ging met ons in gesprek over dit onderwerp, na de nodige informatie: welke betekenis kunnen we als diaconieën hebben voor de mantelzorgers om ons heen en wat kunnen we van hen leren.



Nederland telt ruim 5,5 miljoen vrijwilligers, waarvan 3,5 miljoen mantelzorgers. Zonder deze mantelzorgers zouden de kosten van de zorg met 4 tot 7 miljard euro stijgen.

Door de bezuinigingen op de AWBZ vallen mensen steeds meer terug op hun eigen omgeving.

Bijna een kwart van de mantelzorgers gaat daardoor minder werken of moet stoppen met werken. Overbelasting van mantelzorgers vormt een risico voor goede zorg: 450.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast of overbelast.

Verwaarlozing, onnodige beperking van de oudere of agressief gedrag en mishandeling kan het gevolg zijn.

Om overbelasting te voorkomen is goede ondersteuning van de mantelzorger heel belangrijk. Voorlichting, ondersteuning, alerte hulpverlening en respijtzorg kunnen overbelasting helpen voorkomen.

Er zijn Steunpunten Mantelzorg waar de mantelzorger zich kan laten registreren. Deze steunpunten organiseren oa cursussen, respijttarrangementen: dit zijn dagen van ontspanning en er even helemaal tussenuit zijn, waardoor ze er weer even beter tegen kunnen.



Er is ook een lotgenotencontact, maandelijks worden er bijeenkomsten georganiseerd. Voor mensen met dementie en de mensen die om hen heen staan is er een Alzheimer-café. Hier kan met elkaar gesproken worden, informatie, ideeën en ervaringen met elkaar uitwisselen.



*In Ridderkerk is dit iedere 2<sup>e</sup> maandag van de maand in Wijkcentrum West, Boksdornstraat 80. U begrijpt, deze mensen zijn goud waard voor onze samenleving. Laten we zuinig op hen zijn. Kent u iemand in uw omgeving die mantelzorger is wijs hem/haar op het belang van het Steunpunt. Natuurlijk kunt u ook uw diaconie aanspreken.*

Het adres van het steunpunt Ridderkerk is:  
Mineke Boon, Schoutstraat 5, 0180-432350. [mboon@swor.nl](mailto:mboon@swor.nl)

*Lieneke Klootwijk en Wim IJsselstein*

28 augustus

AVONDMAAL

28 augustus

AVONDMAAL

***Kerk in Actie******Kinderen in de Knel***

*elke avondmaalscollecte zal er een ander project van Kinderen in de Knel aan de beurt zijn.*

*Op 28 augustus is de collecte bestemd voor:*

***CCA/Traumaverwerking voor kinderen In Bamyan***

In Afghanistan leiden kinderen niet alleen onder de gevolgen van de recente oorlog, maar ook onder armoede, geweld, gebrek aan onderwijs en kinderarbeid. Maar liefst 45 procent van de Afghaanse kinderen werkt. Daarbij wordt 40 procent van de jonge meisjes op het platteland uitgehuwelijkt voor haar achttiende verjaardag. Het Samenwerkingscentrum voor Afghanistan (CCA) zet zich in voor kinderrechten. In de zwaar getroffen provincie Bamyan bestrijdt CCA met haar programma het geweld tegen kinderen en werkt zij aan verbetering van kinderrechten. CCA biedt onderwijs en goed eten, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, les in kinderrechten en burgerschap dit is onmisbaar voor een vredige toekomst. Daarnaast geeft CCA bij de overheid en werkgevers, op scholen en in gezinnen voorlichting over kinderrechten. De evaluatie van het vorige kinderbeschermingsproject van CCA liet zien dat de werkwijze van de organisatie zeer effectief is en daadwerkelijk leidt tot minder geweld en een betere situatie van de kinderen.



*Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan en hopen dan ook dat u deze met een ruim hart wilt ondersteunen.*

*Uw Diaconie*

***Ontvangen giften door het College van Diakenen***

Via Mw. J. Zijderveld	Paasgroet	€	20,00
Via Mw. J. Zijderveld	Paasgroet	€	10,00
Via Mw. J. Zijderveld	Kerk	€	20,00
Via Mw. P. Euser	Bloemen	€	20,00
Via Mw. C. Holdermans	Bloemen	€	10,00
Via Dhr. C. Bezemer sr.	Bloemen	€	20,00
Via Mw. W. v. Prooijen	Bloemen	€	10,00
Via Mw. A. Alblas	Busje kerktelefoon	€	235,65

*Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.*

*Kees Alblas*

*Penningmeester CvD*



**'Uit in eigen dorp'**

**Inloopochtenden**

In de maand juli worden er geen inloopochtenden gehouden in verband met de zomervakantie.

Echter op de **donderdag** 4 en 18 **augustus a.s.** bent u zoals van ouds weer van harte welkom om vanaf 10.00 uur een kopje koffie te komen drinken in de Fontein. Neem gerust uw buurman of buurvrouw, uw vriend of vriendin mee. Iedereen, jong of oud is welkom.



Even in een andere omgeving samen met andere mensen een gezellig praatje maken onder het genot van een kopje koffie met een lekker koekje erbij doet een mens goed. Misschien een spelletje doen, bv. sjoelen of dammen. Met elkaar proberen we het komend seizoen er **elke eerste en derde donderdag van de maand** weer een gezellig uurtje van te maken. De koffiedames hopen dit najaar weer eens wat nieuwe gezichten te zien, uiteraard naast onze vaste bezoekers.

Ik wens u een goede zomerperiode toe en hoop u na de zomerstop te mogen begroeten op een inloopochtend.

*Wilma Barnard-Lieve,*  
coördinator van de inloopochtenden

# Welkom

**Uitnodiging 'Open avonden'  
in de Hervormde Kerk**

Hier een berichtje van de zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Rijsoord.

Op D.V. 13 en 27 juli en 10 en 24 augustus hopen wij als commissie open avonden te houden.

**Voor wie is het?**

Voor jong en oud die in de zomermaanden het fijn vinden om eens een avondje weg te gaan.

**Wat gaan we doen?**

Voor de jongeren zullen we voornamelijk creatief bezig zijn. Voor de ouderen gezellig wat bij kletsen onder het genot van een kop koffie. Een spelletje doen / dia,s bekijken enz. enz.

Als er vervoer nodig is kan men bellen naar Klara van Gameren tel. 420884. De avonden beginnen om 20 uur en we eindigen om 22 uur.

Wij hopen dat we velen mogen begroeten.

*Namens de commissie  
een hartelijke groet,  
Klara van Gameren*



**'Passage' C.M.V.**

Nog even een herinnering aan woensdag 6 juli a.s. We hopen dan een middagje uit te gaan naar zorgboerderij De Buitenhof in Rhoon. We vertrekken om 14.00 uur vanaf het plein achter de Opstandingskerk.

*Tot dan, het bestuur*



## Spiritualiteit en zingeving



In deze tijd zijn veel mensen met spiritualiteit en zingeving bezig. We doen daarvoor nu een concreet aanbod. We sluiten daarbij aan bij het landelijk jaart-hema van de Protestantse Kerk, en dat is: Liefde.

Als mensen zijn we vaak op zoek naar antwoorden op vragen. Veel gedachten en denkwerk zorgen voor deze vragen en soms zouden we willen dat ze stoppen. Vaak worden antwoorden in stilte gevonden, door meditatie, het luisteren naar muziek, bidden, creativiteit door bijvoorbeeld schilderen of door simpelweg de aanwezigheid van de ander te ervaren.

In een groep willen we, door de ervaring van stilte, gesprek en creativiteit, met elkaar op zoek gaan naar antwoorden, met elkaar in gesprek raken over spiritualiteit en zingeving in je leven. Op maandag 26 september is er een introductieavond waarbij het thema van diverse kanten belicht wordt. Na afloop kunt u inschrijven voor een serie van 3 maandagavonden waarin hetzelfde kader terugkomt en er een thema wordt behandeld door middel van meditatie, gesprek of een uiting van creativiteit (muziek, boetsen, etc.).

Wij hopen u en jou op 26 september te ontmoeten in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10 in Ridderkerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie of thee en we starten om 20.00 uur. De avond zal rond 21.30 uur afgelopen zijn.

Voor eventuele verdere informatie kunt u terecht bij Anneke Muizelaar, tel.431263 mailadres: [die.muizelaar@kpnmail.nl](mailto:die.muizelaar@kpnmail.nl)

*Mieke Mudde, altijd creatief bezig, geeft diverse cursussen*

*Christi Bartelink, predikant in de Levensbron*  
*Arie de Korte, organist en coach*

## Leven

*Leven is een kunst*  
*Leven is een gunst*  
*Leven is sterven*  
*Leven is zwerven*  
*Leven is weten*  
*Leven is zweten*  
*Leven is danken*  
*Leven is janken*  
*Leven is geven*  
*Leven is zweven*  
*Leven is zijn*  
*Leven is fijn!*

*Hij is leven*  
*Hij is geven*  
*Hij is brood*  
*Hij kent geen dood*  
*Hij is gedreven*  
*Hij is vergeven*  
*Hij is de zon*  
*Hij is alom*  
*Hij is de wijn*  
*Hij is eeuwig zijn*  
*Hij is mijn licht*  
*Hij is mijn gedicht!*

*Gerie Minnema*



## **Belevenis - een ingezonden verhaal, 'eigen werk' van Greet Lodder**

Een stralende dag. Zomaar te midden van allemaal druilerige dagen. Het Scheveningse strand ziet er vrolijk en zonnig uit. Iedereen geniet van deze volmaakte dag. Het is er gezellig druk, ook op de boulevard. Een grote diversiteit aan volwassenen, kinderen, genietters van het leven. Maar... er is meer deze dag. Op het strand, bij die ene strandtent, hebben 2 mensen de dag van hun leven: ze gaan trouwen! Aan de ecru-keurige broekspijp van de bruidegom hangt ook nog een blond jochie. Hij blijft maar dichtbij zijn papa en mama, want alles is wel erg spannend vandaag. En zo heel anders dan thuis. Gelukkig ziet hij oma Ingrid, oma Tiny en opa Jan. En daar ook nog oom Jeroen. En nog veel meer mensen. Nee, hij blijft maar bij papa, daar is het veilig. Zijn papa en mama gaan trouwen en hij mag straks samen met Iris bloemen strooien. Zomaar bloemen op de grond gooien... dat mag thuis nooit. Raar hoor! 't Is wel leuk hier, zo vlak bij zee. Zal hij effe in het zand gaan spelen?



Ik mocht er ook bij zijn. Een voorrecht om het “ja, heel graag” van beide mensen zo vol warmte en overtuiging te horen zeggen. Met alle bruiloftgangers in feestkledij stralend om hen heen. Het was heel gaaf allemaal, maar drie dingen zijn me speciaal bij gebleven en zal ik altijd onthouden. Naast het perfecte weer én de geweldige sfeer.

De tranen van de moeder van de bruidegom. Zij was zo blij voor en met hem op deze dag. Maar tegelijk werd er iemand zo heel erg gemist: de vader van de bruidegom, opa van haar kleinkind, haar man. Een heel leven in een traan.

Ontroerend vond ik ook de foto van deze man, vader en opa, die zo gemist werd. Hij stond vlakbij de stoelen van het bruidspaar. Zo was hij er toch bij en” hoorde” ook het “ja, heel graag” op de vraag van de trouwambtenaar.

Het mooiste moment was eigenlijk toen de bruidegom wat later op de avond met zijn zontje Diederik in een brede stoel ging zitten. Diederik had het feest wel gehad, maar als stoere jongen van bijna 4 jaar wil je dat natuurlijk niet toegeven. De bruidegom legt het hoofd van zijn kind tegen zich aan, zodat ie lekker “hangt” en alles vertrouwd aanvoelt. Zijn “trouwsjaaltje” maakt ie los en legt het over de ogen van zijn zontje en aait er diverse keren liefdevol over heen. Dat moment was zo intens, zo liefdevol, zo echt, zo puur... die eenheid kan niet meer stuk.

Even daarvoor was er een geweldig mooie zonsondergang geweest, die haar gloed als het ware over alle bruiloftsgasten spreidde. En nadat Diederik naar dromenland was vertrokken, kwam er ook nog een onverwachts vuurwerk over zee en strand! Wat een feest!



Aan het eind van de avond stapte ik in mijn auto. Vol indrukken van al het moois dat ik had mogen ervaren en meemaken. Dat zorgde er voor dat het kriskras door Den Haag rijden met om de 10 meter stoplichten, me niet kon irriteren. Wie of wat kon me die mooie belevens nog afnemen? Gelukkig bracht een late fietser me weer op het rechte pad en kwam ik veilig in Ridderkerk aan.



## Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam

### PERSBERICHT

#### **THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN; driejarige basiscursus en korte cursussen**

In het seizoen 2011-2012 starten er weer **driejarige basiscursussen theologische vorming**: één op maandagavond 5 september en parallel daaraan één op dinsdagochtend 6 september a.s. De cursus wordt gegeven in kerkgebouw "de Hoeksteen", Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel, (goed bereikbaar met de metro). De basiscursus omvat één dagdeel per week gedurende 31 weken; in de schoolvakanties zijn er geen lessen.

Tevens zijn er diverse **korte cursussen** (2-4 dagdelen) die dit seizoen gegeven worden door:

- mw. drs. Oldenboom, "*Workshop over familierelaties (in de Bijbel en het nu) bekeken in het licht van de contextuele benadering*", 6/9, 13/9 en 20/9 (2011) 's morgens;
- drs. van Kampen, "*Prediker:wijshedsleraar/filosoof*", 27/9, 4/10 en 11/10 (2011) 's morgens;
- dhr. van Puffelen, "*Goden, godinnen en demonen; een supermarkt aan keuzen, maar slechts één goede*", 25/10 en 1/11 (2011) 's morgens;
- drs. Smilde, "*Modern geloof en traditie*", 8/11, 15/11 en 22/11 (2011) 's morgens;
- drs. Schelling, "*Diversiteit in de gemeente; kramp of kans*", 28/11, 12/12 en 19/12 (2011) 's avonds;
- drs. van der Wal, "*Het Johannes-evangelie een gnostisch geschrift?*", 3/1 en 10/1 (2012) 's morgens;
- drs. van der Wal, "*Ezechiël, de priester-profeet*", 17/1, 24/1 en 31/1 (2012) 's morgens.
- mw. drs. Schorer, "*Rabbijnse Midrasj - zoeken naar Schrift-uitleg, betekenis die 'zin' geeft*", 7/2, 14/2, 6/3 en 13/3 (2012) 's morgens; \* neem contact op voor leesstof ter voorbereiding!
- Dhr. van Vliet, "*Een glimp Gotiek; Gotische kathedraalbouw in de omgeving van Parijs*", 19/3 en 26/3 (2012); 's avonds.
- De korte cursussen worden gegeven in de Verrijzeniskerk, Springerstraat 340 te Rotterdam-Alexander, 's avonds van 19.15-21.30 uur en 's morgens van 10.00-12.30 uur.

Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen, \*tenzij anders aangegeven.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Mw. M. Bezemer-Rietveld, Constantijn Huygenslaan 209, 3351 XB te Papendrecht. Tel. 078-6153121; e-mail: [tvgr rotterdam@orange.nl](mailto:tvgr rotterdam@orange.nl) of kijk op: [www.pkn.nl/tvg](http://www.pkn.nl/tvg), onder Rotterdam.



## **Bazaar 2011**

### **'Als het leven je citroenen schenkt, maak er limonade van'**



Onder dit motto is een armoedewerkgroep gestart onder de naam 'Lemon-aid' en onderdeel van het vrouwenhuis Rosa in de Volmarijnstraat te Rotterdam. Een werkgroep die bestaat uit 9 vrouwen van verschillende nationaliteiten en waarin met elkaar wordt nagedacht over hoe je met een smalle beurs het leven nog aantrekkelijker kan maken.

**Vrouwenhuis Rosa, het nieuwe doel van de bazaar welke gehouden wordt op 23 en 24 september 2011 in en rond de Opstandingskerk.**

Vanuit het Wijkpastoraat Middelland (met drie betaalde krachten, waaronder Ds. IJzerman en veel onbetaalde medewerkers) is het vrouwenhuis 15 jaar geleden in het leven geroepen, omdat er een grote behoefte was voor veel vrouwen op bijstandniveau en zelfs daaronder, om sociale contacten op te kunnen bouwen en met en van elkaar te leren. Vrouwen met een psychiatrisch verleden of heden, vrouwen met een andere culturele achtergrond, vrouwen die op diverse medische gronden arbeidsongeschikt zijn verklaard, huisvrouwen en gepensioneerde vrouwen. Dit leidt er toe dat er vriendschappen ontstaan, dat vrouwen elkaar ook buiten Rosa ontmoeten, dat men elkaar helpt bij allerlei zaken en met elkaar meeleeft.

De kracht van Rosa is dat vrouwen er hun talenten kunnen leren benutten, ontplooiën of door kunnen geven. Iedereen kan zijn horizon binnen Rosa verbreden, al is het alleen al in de ontmoeting met vrouwen uit andere culturen en het gevarieerde aanbod van activiteiten.

Zo kan men er bijvoorbeeld conversatielessen volgen (Nederlands - Arabisch - Engels), is er een Internationaal vrouwenkoor (Grenzeloos) onder leiding van een deskundige dirigente, kan men creatief bezig zijn, is er een leesgroep, kan je leren organiseren, leren koken of wegwijs raken achter een computer en kan je er vervolgens met plezier op terugkijken wat je hebt geleerd en mag je daar trots op zijn.

Neriam (cursist): "Ik vind het belangrijk om de Nederlandse taal te leren en we maken ook uitstapjes, bijvoorbeeld naar het Ronald Mc Donaldhuis. Ik kan later vrijwilligerswerk doen of een betaalde baan vinden, verder leren of iets voor mijzelf doen. Bij Rosa voel ik me op mijn gemak, omdat er alleen vrouwen komen. Het is dicht bij huis en ik ontmoet vrouwen uit de buurt."

Na een gesprek tijdens een bazaarvergadering met de coördinator van buurtvrouwenhuis Rosa, willen wij als bazaarcommissie heel graag bijdragen aan een mooier leven voor vrouwen in achterstandswijken in Rotterdam. Wij hopen in september, samen met u en jullie, weer een mooi bedrag en veel gezelligheid bij elkaar te brengen.

### **'De ander is mijn naaste en ik kan de naaste worden van de ander'**

*Met een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie,*

*Arjan, Sander, Dick, Henk, Janneke, Daphne, Nathan, Ilse en Diana*

## Huishoudelijke mededelingen Bazaar 2011

- Wilt u loten verkopen voor de bazaar, dan kunt u hiervoor terecht bij Marrie de Koning aan de Waaldijk.
- Heeft u nog spullen die u niet meer gebruikt, maar wellicht nog iets kunnen bijdragen aan de opbrengst van de bazaar, wij zijn weer bij de opslag op:

Zaterdag 2 juli	van 10.00 uur tot 11.00 uur
Woensdag 13 juli	van 19.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag 23 juli	van 10.00 uur tot 11.00 uur
Woensdag 17 augustus	van 19.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag 27 augustus	van 10.00 uur tot 11.00 uur
Zaterdag 3 september	van 10.00 uur tot 11.00 uur
Zaterdag 10 september	van 10.00 uur tot 11.00 uur
Zaterdag 17 september	van 10.00 uur tot 11.00 uur

### In de voorverkoop:

Wilt u geheel afgetraind de zomer in dan hebben wij voor u een

**\*\*\*Power Maxx Vibrations (trilplaat die alle spieren traint)\*\*\***

Bent u meer muzikaal onderlegd, maar mist u een instrument dan hebben wij voor u een

**\*\*\*Elektrische gitaar van het merk Charvel\*\*\***

*kleur zwart incl. schouderband en snaren*

### Veiling van diensten:

En... heeft u nog nagedacht om uw talent aan te bieden op de veiling van diensten tijdens de bazaar, welke geheel ten goede komt aan de opbrengst van de bazaar? Gelukkig hebben wij al een aantal enthousiaste aanmeldingen mogen ontvangen, te weten:

- Kapsalon Hairsquare (winkelcentrum Walburg) wil na een knipbeurt uw haar op vakkundige wijze voorzien van een mooie kleur
- Heeft iemand zich aangeboden om op vakkundige wijze u te helpen om uw belasting in te vullen
- Zijn er twee personen die graag bij u thuis een kwarktaart komen maken
- Is er iemand die een modern vestje voor u, uw dochter of kleindochter wil breien met door uzelf aangeleverde wol
- Is er iemand die u een professionele ontspanningsmassage wil geven
- Is er iemand die graag een keer boodschappen voor u wil doen
- Heeft iemand zich aangeboden om uw ramen te komen zemen



**En dit allemaal voor het goede doel!!!!!!!!!!!!!!**

Maar wij zoeken uiteraard naar nog meer talenten! U kunt zich nog steeds opgeven via [bazaar-rijsoord@live.nl](mailto:bazaar-rijsoord@live.nl) of bellen naar nummer: 427081.

Wilt u zich al aanmelden om te helpen tijdens de bazaar, ook dat kan via bovenstaand e-mailadres of bij één van de leden van de bazaarcommissie.

*Met een vriendelijke groet namens de Bazaarcommissie*



## Speciale Bijlage: Editie Rouveen



### 30+weekend Rouveen

Van 27 mei tot 30 mei bracht een grote groep 30 plussers een heerlijk weekend door op een kampeerboerderij in Rouveen. In deze 'RatW 30+ special' kunt u genieten van een mooi weekendverslag, een gedicht en enige leuke andere zaken die het weekend zo bijzonder maakten.



### Weekend Rouveen

Alsof er geen jaar tussen had gezeten, zo voelde het, toen we voor de tweede keer arriveerden in Rouveen, bij de vakantieboerderij Reezicht om er een aantal dagen door te brengen met een mengelmoes van mensen uit Rijsoord. Allemaal ontstaan door een grapje aan de bar op de zolder van De Fontein. Je roept wel eens iets, niet wetende dat het absoluut de moeite waard blijkt te zijn en ook nog eens een vervolg blijkt te krijgen. Wij keken er in ieder geval weer erg naar uit en inmiddels met een goed gevoel op terug.

Niet iedereen van het voorgaande jaar kon er dit keer bij zijn vanwege andere afspraken of verplichtingen. Dat was jammer, maar daarentegen mochten we wel weer nieuwe deelnemers verwelkomen.



Op vrijdag druppelden vanaf een uur of drie de eerste mensen het onderkomen van dat weekend binnen tot de laatste van de 33 personen de deur sloot rond de klok van half acht. Kamers werden in gebruik genomen, met de nodige -of eigenlijk onnodige- opmerkingen en die vervolgens een heel weekend lang bleven hangen in je hoofd. Wat je ook probeerde om eraf te komen (handstand tegen de muur of je hoofd in een

pan steken en er met een pollepel tegenaan slaan), niets hielp. Je moest dingen gewoon ondergaan, of je wilde of niet.

De vrijdagavond brachten de meeste mensen binnen door vanwege het weer, een enkeling bleef graag buiten, gelukkig verwarmd door een vuurkorf, die werd opgestookt door iemand die vast in de prijzen zou duikelen als de wedstrijd zou vallen onder de noemer: hoe krijg ik een vlam die driedubbel zo hoog wordt als de vuurkorf, veilig omhoog zonder dat er een boerderij afbrandt. En dat dus met de flinke wind die er die avond stond. We hebben de boerderij op maandag gelukkig weer kunnen verlaten zonder schroeigaten in het rietendak.



Nieuw dit jaar was een poolbiljarttafel die goed in gebruik werd genomen, samen met de tafeltennistafel en het tafelfoetbalspel. Een "gewone" soosavond op een ongewone locatie met mensen waarvan je denkt dat ze "gewoon" zijn, maar behoorlijk ongewoon blijken te zijn.

Op zaterdag zouden we de boerderij tijdelijk verlaten om de omgeving weer wat verder te gaan verkennen dan de vorige keer. Dit keer zouden we Dalfsen aandoen om aan boord te gaan op de Vechtvaarder welke later op de dag weer zou aanmeren nabij Vilsteren. Tijdens het ontbijt bleken er mensen te zijn, die wat langer wilden rondkijken in Dalfsen en besloten we dat ieder zijn eigen kant op kon gaan, maar dat we uiteraard op de afgesproken tijd weer zouden verzamelen. Op hoop van zegen dan maar, bedachten we, want wat gaan we doen als niet iedereen het zou kunnen vinden? Mensen op de kade achterlaten vonden we ook zo'n vervelend idee. En daar loop je dan in Dalfsen en zie je steeds meer bekende mensen achter het glas zitten genieten van een kop koffie of wandelend door de winkelstraat. En dan blijkt ook nog eens iedereen gewoon op tijd op de kade te staan! Bijzonder toch, wetende dat we met een vrij verstrooide ploeg onderweg waren. En daar gingen we, het water op, met de mogelijkheid het roer over te nemen. Daar werd graag gebruik van gemaakt door verschillende mensen, maar niet door iedereen in eerste instantie zo gewaardeerd. Althans... de angst in het riet te eindigen met de Vechtvaarder en met aan boord 33 Rijsoordse verstekelingen werd door één persoon haast aangepreft nog voordat de motor ging draaien. We hadden geen klagen, het was nog vroeg op de dag en de koers werd keurig recht gevaren. Vo-



gels werden gespot, een reiger werd voor een ooievaar aangezien(?), een landingsplaats van aalscholvers bleek toch echt geen nest te zijn (!) na de nodige discussie vanuit de verte, een sigaartje werd gerookt en een biertje gedronken. De vaart bleek behouden tot we weer aan land moesten. Met een hoogteverschil van een meter tussen schip en steiger (een loop-

plank bleek niet aanwezig) kregen we het even benauwd. Beelden van ingepakte armen en benen in wit gips (blauw en roze kan tegenwoordig eigenlijk ook) schoten door onze hoofden. Takelen was ook geen optie, omdat een takelwagen gewoonweg niet binnen handbereik was. Hadden we daar nu maar bij voorbaat aan gedacht, dan was de angst op een verkeerde afloop een stuk kleiner geweest. Maar niemand liet zich kennen, terwijl daar echt wel een reden voor was. Laten we eerlijk zijn, niet iedereen die mee was, danst nog vloeiend het Zwanenmeer van Tsjaikovski. Toch hadden we de aanwezigen iets onderschat, op één na (één van de jongsten) waarbij de Tena Lady dit keer niet dienst deed als hulpmiddel tegen het lachen. Rijsoord zou Rijsoord niet zijn als er niet twee stoere mannen uit ons dorp de helpende hand boden.

De tocht werd vanaf de aanlegplaats van de Vechtvaarder voortgezet (lopend of met gemotoriseerd vervoer) naar Herberg De Klomp waar een lunch voor ons klaar stond met streekproducten. Wat hebben we heerlijk en gezellig gegeten. Eén minpuntje: de deelneemster met de Tena Lady bleek alweer tegendraads, omdat ze weigerde haar schoen te laten slingeren, zodat de ober hem 's avonds terug zou kunnen brengen in de hoop dat hij ook zou passen. Die Assepoester durft na zoveel jaren dus ook gewoon een mening te hebben. Zelfs sprookjes groeien met de tijd mee.

Na de lunch stond er een huifkar voor ons klaar om ons weer terug te brengen naar Dalfsen. Eén huifkar waar we met de hele groep in konden. Vooraf hadden we aangegeven dat er in de huifkar niet gelachen mocht worden, zodat we mogelijk nog wild zouden kunnen spotten. Dat hebben we geweten. Niet alleen het wild was in geen velden of wegen meer te bekennen, in de dorpen die we passeerden leek ineens geen mens meer te wonen.



Niet heel gek als je bedenkt dat we het toegestane aantal decibellen behoorlijk overtroffen. Gert-Jan, onze koetsier, had zijn best gedaan er bij voorbaat al een gezellige rit van te maken. Boxen hingen her en der verspreid door de huifkar en Anita Meijer deed haar best, weliswaar via CD, de gezelligheid nog meer op te leuken. Vanachter uit de huifkar werd naar de bok geroepen of ome Piet Anita Meijer met vakantie wilde sturen (de letterlijke zin zullen we u maar onthouden), waarop Gert-Jan niet wist hoe snel de gehele installatie weer uitgezet moest worden. En toen zette de oproerkraaier in met een liedje uit verleden tijd. In een mum van tijd zong de gehele inhoud van de huifkar mee. Wat waren we blij dat de huifkar overdekt was vanwege de weersgesteldheid. Mocht hij open zijn geweest, dan hadden ook zes dorpen verderop de mensen hun ramen en deuren bij voorbaat gesloten. Het was niet eens de eerste maandag van de maand rond de klok van 12.00 uur. En dat gewoon een uur lang! Verbazend was wel dat één deelnemer moeite had zijn ogen open te houden, terwijl oordoppen bij het basispakket van het reisje hadden kunnen horen. Nu al moe? We waren nog niet over de helft van het weekend heen...



De avond werd afgesloten met een barbecue op de locatie waar we ook de nachten doorbrachten. Na het eten kwam de sjoelbak weer op tafel, werden er spelletjes gespeeld, van gedachten gewisseld, meningen bijgesteld en werd er naar de Champions League gekeken. Met andere woorden: voel je vrij te doen waar je zin in hebt. En dat deed men.

Op zondag was men in de gelegenheid om de ochtenddienst in de gereformeerde kerk van Zwartsluis bij te wonen. Terwijl een groot gedeelte van de groep daar gebruik van maakte stond de soep te trekken en de koffie inmiddels te wachten op hun terugkomst.

Rond de klok van half één was het de bedoeling om een spel te gaan spelen. Een spel waarbij samenwerking het hoofdthema zou zijn. Op het gehele terrein (binnen en buiten) waren bolletjes zilverfolie verstoppt. Elk gevonden bolletje leverde een bedrag op en voor dit geld kon men in 'de winkel' materiaal kopen om opdrachten te kunnen maken. Wij willen niet vergeten te vertellen, dat er onder de oude stalramen tochtgaten waren gedicht met isolatiemateriaal, voorzien van een laagje zilverkleurig materiaal. Op vrijdag was dit nog goed te zien, op maandagmorgen was er geen zilverkleurig materiaal meer te bekennen. Men dacht zo handig te zijn, hier eigenhandig bolletjes van te kunnen draaien en zo dus extra geld in de wacht te kunnen slepen. Echte Kraaien, die roven ook alles wat los en vast zit... Helaas voor degenen die dachten slim bezig te zijn, de kleur van het zilver bleek iets doffer te zijn van hetgeen wij hadden verstoppt. De opdrachten die moesten worden uitgevoerd werden met volle inzet gespeeld, zij het niet dat we met de eindbeoordelingen menig keer onze wenkbrauwen moesten optrekken. Zo moest men onder andere een groepsportret schilderen (één groep had

een groepsportret achter een Heinekenbar geschilderd), een ketting van materiaal uit de natuur maken (één groep had het gevonden skelet van een rat er in verwerkt), een tekening met zoveel mogelijk spreekwoorden en gezegden moest worden ontcijferd (heeft u wel eens van het spreekwoord 'Zo blind als een uil in de nacht' gehoord?) en moest men bijvoorbeeld een gedicht schrijven met een aantal verplicht te gebruiken woorden (niet alle gedichten zijn geschikt voor publicatie).





Tevens was men min of meer verplicht een groepsnaam op de rug te plakken en was het de bedoeling dat dit voor niemand zichtbaar was. Extra punten dus als je dit geheim kon houden. Dat blijkt dan toch moeilijk als je ineens mensen achter je hebt staan die ineens niet meer van je (rug)zijde willen wijken. Sommige mensen werden letterlijk belaagd. Tegen de klok van half zes hebben we een eind aan het spel gemaakt. Mensen raakten letterlijk uitgeput.

De avond viel, een aantal mensen had de verplichting weer huiswaarts te keren en we bleven met een verknipte groep achter in het Overijsselse land. Verknipt, omdat er tegen de klok van 23.00 uur iemand opstond die last kreeg van een koud hoofd en zijn pet wilde gaan halen. Hoeft toch niet gemeld te worden(?), dachten wij nog, niet wetende dat de broer van Tommy Cooper zijn plaats weer zou innemen. Wij raken het beeld nooit meer kwijt dat wij op de avond van 28 mei 2011 hebben opgedaan. Hoe kan het, dat iemand binnen vijf minuten zo een totaal ander persoon kan worden.



Voorzien van schotse pet, met daaraan vast een bos rood haar konden we niet anders dan alleen maar lachen. Lachen, zeker een uur lang, om één persoon die alleen maar op een stoel zat en niets anders hoefde te doen dan alleen maar te zitten. Hoe bijzonder was dat! Mocht u in de toekomst iemand tegenkomen in het dorp Rijsoord die u groet met duim en wijsvinger op het hoofd en deze alleen maar een aantal keer van boven naar beneden haalt dan is dat ooit ontstaan in het weekend in Rouveen.

*Wij bedanken Ada, Dick, Wout, Annie, Clement, Bep, Cor, Adrie, Ton, Antonia, Jantine, Jaap, Hannie, Didi, Jan, Marrie, Nies, Ellie, Henk, Bep, Jan, Arjan, Alet, Nienke, Corry, Annie, Cora, Arie, Marian, Kees en Nel voor het bijzondere weekend dat we samen met jullie hebben mogen doorbrengen!*



Inmiddels hebben wij tijdens de laatste soosavond de prachtige foto's van onze eigen "hoffotograaf" mogen bewonderen. Nogmaals hartelijk dank voor de genomen moeite en het leuke resultaat!!



Nog één keer is er dit seizoen een La Pipe avond voor 30plussers (waar bovenstaande allemaal uit is ontstaan) en wel op

vrijdagavond **8 juli a.s. vanaf 20.30 uur.**

Mocht u op die datum niet aanwezig kunnen zijn, dan zijn we er in het nieuwe seizoen weer op **9 september** op dezelfde tijd.

*Met een plezierige groet,*

*Janneke en Diana*

Een van de opdrachten: Schrijf een gedicht waarin een aantal verplichte woorden worden gebruikt.

De 'Aginopornissen' maakten onderstaand poëtisch meesterwerk:



Er was eens een groep dertigplussers uit Rijsoord  
ze vertrokken voor een weekend naar een heel ver oord  
Ze gingen keeten en lekker socializen  
om er te komen moesten ze vele uren reizen  
Er werd van alles meegenomen in de tas  
een brillenkoker en hondenmepper komen altijd goed van pas  
Ze kwamen in een vreemd ver land  
met heel veel rare zaken  
een vrouw op een éénwieler kwam langs  
en een gans met klapperende kaken  
Zijn zijspiegel was hij onderweg verloren  
en zijn richtinggevoel werkte niet meer naar behoren  
's avonds laat werd naar de televisie gekeken  
Het werd donker, het was net een bioscoop  
er liep een ouvreuse met een snor  
die behulpzaam door de zaal heen sloop  
Hij wees iedereen de plaats die naar het spel van de ballen kwam kijken  
De mannen gingen op de dames liggen, want die wisten niet van wijken  
Laat op de avond kregen we bezoek, hij was heel stoer  
Het was een blonde struise Don Juan  
Hij is bollenkweker uit Zwolle of was hij boer  
Hij kwam voor onze Janneke, daar houdt hij van  
  
Maar boven in een hoekje van de zolder  
lag onder een hoop dekens in kamer 4  
Een hoopje ellende stil te huilen  
ze was zo ziek, ze dacht wanneer is de dokter hier  
En alle ballen van de Koning  
kreeg haar niet uit haar bed  
ze bleef heel de dag daar liggen  
en miste zo alle dolle pret  
we kijken al uit naar volgend jaar  
en hopen D.V. in goede gezondheid weer terug te komen met elkaar

*De groep van de Aginopornissen:  
Cor, Jantine, Annie, Nel en Ellie*

PS :

*Komen sommige gebeurtenissen u wat vreemd voor:  
vraag dan verheldering aan één van de deelnemers.*





## *Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente te Parijs in samenwerking met Parijs Plus*

Het is al weer een tijdje geleden dat u nieuws hebt ontvangen uit onze gemeente te Parijs. We hebben ondertussen de december-feestdagen achter de rug en kijken uit naar de lente.

Ook afgelopen jaar hebben wij in samenwerking met het Nederlandse consulaat in Parijs aan alle Nederlandse gedetineerden een kerstgroet toegestuurd, die traditiegetrouw geschreven wordt door onze gemeenteleden. De gedetineerden ontvangen deze kaart in een kerstpakket waarin ook het blad 'De Gezant' van de *Stichting Epafras* en een kalender van het nieuwe jaar zit. Deze kerstgroet wordt door de gedetineerden zeer op prijs gesteld. Juist in de eenzaamheid van een cel geeft een kaartje in deze donkere maanden wat lichtpuntjes tijdens de detentieperiode. Dit voorjaar zal de Gereformeerde kerk *Levensbron te Ridderkerk aan alle Nederlandse gedetineerden in Frankrijk een Paasgroet sturen*. De boodschap van Pasen, de opstanding van Christus, vertelt ons allen, dat weer opstaan en verder gaan - al is dat in wankel evenwicht - toch mogelijk is. Veel gedetineerden herkennen in de kaart een teken van hoop.

Verder hebben de kinderen met hun ouders in de kerstperiode weer schoenendozen gemaakt. Deze zijn dit jaar bestemd voor Haiti. Het principe is, dat elk kind een schoenendoos versiert zodat hij er mooi uitziet en er van alles in doet waar een kind in Haïti behoefte aan kan hebben of blij mee zou zijn. De inhoud varieert van zeep, een kam, een prentenboek, speelgoed tot kleding, enzovoort. De dozen kwamen met kinderkerst mee naar de kerk en werden vervolgens via de stichting *Un container pour Haiti* naar Haïti verscheept.

De afgelopen drie maanden verloren wij ook drie oudere gemeenteleden. De meeste oudere gemeenteleden in onze kerk zijn al heel lang geleden naar Frankrijk gekomen, meestal net na de tweede wereldoorlog, om, ondanks de moeilijkheden van de nieuwe taal en de cultuur, een beter bestaan op te bouwen vaak in het boeren-of tuindersbedrijf. Noord-Frankrijk en Normandië waren de meest gezochte plekken. Er was in Frankrijk meer grond beschikbaar en goedkoper.

Ons kerkje werd gesticht in 1948 in Parijs. De meeste Nederlandse kinderen gingen in die tijd naar een internaat, de Franse protestantse school in Paron, zo'n 100 km ten zuiden van Parijs, in de omgeving van de stad Sens. Tegenwoordig bezoeken de meeste van onze kinderen de Franse openbare school en sommigen de internationale school in Saint-Germain-en-Laye.

En nu gaan we weer de lente tegemoet en de komende paasperiode, gevolgd door onze traditionele Buitendag, maar hier meer over in de volgende nieuwsbrief.

Namens de Nederlandse Protestantse Gemeente te Parijs en het promotieteam *Parijs Plus*.

*Voor meer informatie over Parijs Plus of het financieel ondersteunen van deze Stichting (en daarmee van de gemeente te Parijs) kunt u terecht op de website van de stichting: [www.parijkplus.tk](http://www.parijkplus.tk), of kunt u met hen contact opnemen via telefoonnummer 0031 180423354.*

*Voor meer informatie over de Nederlandse Protestantse Gemeente te Parijs kunt u terecht op de website van de gemeente: <http://ern.paris.free.fr> of kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0033 147023621. Bezoekt u ook eens [www.facebook.com/ERNParis](http://www.facebook.com/ERNParis), een pagina vanuit de gemeente die bedoeld is om te informeren en te inspireren.*



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar  
0180 - 451520**

---

AVR Bedrijfsafval West  
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2  
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22  
F 0180 – 45 15 23

[www.besteleencontainer.nl](http://www.besteleencontainer.nl)