

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Bij de diensten;	3
Zieken(t)huis; Avondgebeden in de 40-dagentijd	4
Bijbelkring; Abraham gezien; Contact met de predikant	5
Wereldgebedsdag; Giften CvD	6
Collectes 27 maart en 21 april -CvD	7
Kerkelijke stand en bureau; Verjaardagen 75+	8
NBG Bijbelleesrooster; Uitnodiging Groothuisbezoek	9
Bedankje; Inloopochtend; Giften en Collectes CvK; Bazaar	10
Solidariteitskas/Actie Kerkbalans; Jeugdcent wordt Deurcollecte	11
Verhaal "Nacht" - Greet Lodder	12,13
Avond met Nico ter Linden	13
Symbolisch bloemschikken; Vooraankondiging lezing; Tienviering	14
Bejaardensoos; Passage CMV; PCOB; La Pipe 30+	15
Een bijzonder verhaal - Ali van Nes/Teun Groenendijk	16
Gedicht; Samenzangdienst Open Hof	17
Vakantiebureau Lunteren; Samenzang Breepleinker	18
Oikocredit	19
Ingezonden verhaal - Greet Lodder; Gedicht	20,21
Classisnieuws	22.23
Kampnieuws; Kindernevendienst	24
Concert COV Ridderkerk; Advertentie jeugd-vakantiewerk	25

*Goede God, dank U voor de warmte van de zon
die de kou in ons verjaagt en ons warm maakt van binnen.
Dank u voor het licht dat alles groeien doet;
dat het donkere in ons verjaagt en ons vrolijk maakt.
Dank u voor alle mensen om ons heen die licht uitstralen en warmte geven;
geef dat ze er altijd zullen zijn.
Goede god, wees voor ons als de zon,
verwarm ons met uw liefde, maak ons leven licht,
geef dat ook wij op onze beurt de zon laten schijnen voor anderen.*

**Stencilen:**

Maandag 28 maart
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 31 maart
om 13:00 uur

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand april
met vermelding van afzender:

Uiterlijk 24 maart bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl

Erediensten

Vrijdag 4 maart : Wereldgebedsdag om 19.45 uur in de Hoeksteen

Zondag 6 maart

Vanaf 09.10 uur

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

“Inzingen” met Opwekkingsliederen

: De heer J. Oorebeek uit Barendrecht

: Petra Bezemer

: Marinka Steenpoorte en Natascha Janssen

: P. Bezemer en J. IJsselstein

: Henk van der Starre

: 1e Kerk in Actie - Zending

2e Onderhoud gebouwen

Deurcollecte eigen jeugd

Woensdag 9 maart

19.30 uur

Koster

Collecte

Bidstond voor Gewas en Arbeid

: Ds. G.H. Offringa

: Ton Haeck

: 1e Kerk

2e Diaconie

Geen deurcollecte



Zondag 13 maart

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

1e zondag 40-dagentijd

: Ds. C. Versteeg uit Bolnes

: Pia van der Linden

: Rick en Petra Bezemer

: J.J. de Koning en J. Monteban

: Henk van Mastrigt

: 1e Diaconie

2e Kerk

Deurcollecte Kerk in Actie 40-dagencollecte

Zondag 20 maart

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

2e zondag 40-dagentijd

: Ds. T.R. Schep uit Moordrecht

: geen i.v.m. Kerk-School-Gezinsdienst in de H.K.

: geen i.v.m. Kerk-School-Gezinsdienst in de H.K.

: D.W./ Alblas en C.W. Alblas

: Joop van Wingerden

: 1e Kerk

2e Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Kerk in Actie 40-dagencollecte



Tevens op 20 maart

Kerk-School-Gezinsdienst in de Hervormde Kerk

10.00 uur

Ds. C. Hendriksen en Ds. G.H. Offringa

m.m.v. Basisschool “De Klimop”

Zondag 27 maart	3e zondag 40-dagentijd
09.30 uur	: Ds. A.J. Krol uit Gorinchem Tevens tienerviering
Kindernevendienst	: Martine Versteeg en Petra de Heer
Kinderoppas	: Celine en Jacqueline de Jong
Chauffeurs	: A.C. Alblas en C. IJsselstein
Koster	: Henk van der Starre
Collecte	: 1e Kerk in Actie—Diaconaat 2e Onderhoud gebouwen Deurcollecte eigen jeugd

Bij de diensten

Op **zondag 6 maart 2011** zal dhr. J. Oorebeek uit Barendrecht onze voorganger zijn. Voor aanvang van de dienst worden er opwekkingsliederen gezongen.



Op **woensdag 9 maart** is het Biddag voor gewas en arbeid. Er zal dan een avonddienst zijn, die begint om 19.30 uur. Het oecumenische leesrooster reikt - onder andere - de tekst van Prediker 2:20-27 aan. Dat is een mooi en inspirerend fragment.

Op deze woensdag begint ook de veertigdagentijd. Dit is de periode voorafgaande aan het feest van Pasen. De zondagen worden in deze veertig dagen niet meegeteld.

De **1^e zondag in de veertigdagentijd** is op **13 maart**. Dan hoopt ds. C. Versteeg uit Bolnes bij ons voor te gaan.

Op de **2^e zondag in de veertigdagentijd - 20 maart** - gaat ds. T.R. Schep uit Moordrecht voor in de Opstandingskerk.

In de Hervormde Kerk is er dan de Kerk- School- en Gezinsdienst. In voorafgaande week horen de kinderen van de Klimop-school over de wonderen van Jezus. Hun verwerking krijgt vast een plek in deze bijzondere dienst.



Evenals in andere jaren wordt er in Ridderkerk in de veertigdagentijd een serie avondgebeden gehouden, zie ook de aankondiging elders in dit blad.

De tweede bijeenkomst in deze serie is in de Opstandingskerk en wel op **vrijdag 25 maart**. De viering begint om 19.30 uur.

Op **zondag 27 maart** gaat ds. A.J. Krol uit Gorinchem bij ons voor. Het is dan de **3^e zondag in de veertigdagentijd**.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. G.H. Offringa

Zieken(t)huis

Van onze zieken noemen wij:

dhr. I. Roterman, Prunusplantsoen. Hij onderging een operatie in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam.

Dhr. P. Legerstee, Vijverlaan Dordrecht, verblijft voor revalidatie in verpleeghuis Crabbehoff in Dordrecht.

Dhr. A. de Ruiter uit de Sleeswijk Visserstraat verblijft nog in verpleeghuis Swinhove in Zwijndrecht.

Mevr. A. van der Stelt, Witbloemstraat 18, is op 12 februari j.l. opgenomen in het Albert Schweitzer-ziekenhuis met hartklachten. Na onderzoeken en behandeling mocht zij op 21 februari weer thuiskomen.

Gedenken wij onze zieken en herstellenden met onze aandacht en in onze gebeden.

ds. G.H. Offringa

Avondgebeden in de veertigdagentijd



In de weken voorafgaande aan het Paasfeest, de zogenoemde veertigdagentijd, zullen er in verschillende kerken in Ridderkerk gebedsvieringen zijn. Deze vijf avondgebeden vinden plaats op vrijdagavond, elke keer in een ander kerkgebouw. Evenals vorig jaar is er een verbindend thema gekozen: *Met open ogen*. Er is een vaste liturgie met zorgvuldig gekozen teksten en liederen, en ruimte voor verstilling en inkeer. Een kunstzinnig aandeel in de viering is het aandachtsbeeld. Wij kozen vijf momenten uit de kruisweg van de Belgische iconenschilder Joris van Ael.

In feite begint de veertigdagentijd al op Aswoensdag, 9 maart. In de St.Joriskerk in Ridderkerk wordt dan 's avonds de Aswoensdagviering gehouden.

De vrijdagavondvieringen zullen gehouden worden op:

- 18 maart in de Gereformeerde kerk van Bolnes
- 25 maart in de Opstandingskerk te Rijsoord
- 1 april in de Irenekerk te Slikkerveer
- 8 april in de Levensbron te Ridderkerk
- 15 april in de Christus is Koningkerk te Slikkerveer.

De vieringen beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur tot drie kwartier. U bent van harte uitgenodigd!

Bijbelkring over vervulling en voleinding

In een korte cyclus wil ik samen met u nadenken over de vervulling en voleinding van bijbelse woorden, van profetieën, van voorspellingen zo u wilt. Voor een gesprek rondom deze vragen reserveerde ik de kerkenraadskamer in de Fontein op **dinsdagmorgen 1, 8 en 15 maart 2011**, van 10.00 tot 11.30 uur. De eerste keer zal ik een inleiding houden, waarover we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Voor de volgende keer geef ik u een tekst mee uit het boek *Zin en onzin rond de bijbel* van prof. Labuschagne. Dit hoofdstuk zullen we samen lezen en bespreken. Tijdens de derde keer is er ruimte voor een creatieve verwerking.

In een *Uurtje rondom de klok* is er gelegenheid om de ervaringen uit de kring met andere belangstellenden te delen. Deze bijeenkomst is op **zondagavond 13 maart 2011**, aanvang 19.00 uur.

ds. Herman Offringa

Abraham gezien!



Dit jaar heb ik mijn verjaardag iets langer mogen vieren dan andere jaren. Mijn eerste wenskaart kreeg ik op 22 januari, iemand moet de eerste zijn. In de daaropvolgende week ging het snel: vlak voor mijn verjaardag telde ik maar liefst 50 kaarten. Op de verjaardag zelf stond er opeens een groot bord in de tuin (potje mosterd). De bakker stond op de stoep. Er was verwacht en onverwacht bezoek, er kwamen verschillende attenties en geschenken. Het aantal verjaarskaarten verdubbelde in rap tempo. Enkele kaarten met papieren vlinders brachten me op het idee er een slinger van te maken. Een feestelijk gezicht! Uiteraard heb ik mijn verjaardag ook met naaste familie en vrienden gevierd, maar alle aandacht van de mensen hier in Rijsoord was heel bijzonder. Tijdens de kerkdienst op zondag 6 februari werden de Tien Woorden uit de musical Mozes gezongen. De kinderen brachten méér licht mee uit de nevendienst. Na de dienst (en ná het Wilhelmus) werd ik toegezongen met orgelspel. Ook de bloemen uit de dienst waren voor de dominee... Het werd een onvergetelijke zondag. Heel, heel hartelijk dank! En de slingers met kaarten, die laat ik nog even hangen.

ds. Herman Offringa

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
 ds. Herman Offringa
 Vlasstraat 24
 2988 XR Ridderkerk
 T (0180) 397773
 E g.h.offringa@planet.nl





Wereldgebedsdag 2011

Het thema is:
HOEVEEL BRODEN HEB JE?
een viering uit Chili



Een wereldgebeurtenis!

Want op de eerste vrijdag van maart
gaat het gebed de wereld rond... ieder jaar opnieuw...
ongeveer 170 landen doen mee...
honderdduizenden voelen zich door gebed verenigd...

**De viering van Wereldgebedsdag 2011 in Rijsoord
zal gehouden worden op vrijdag 4 maart
in "de Hoeksteen", aanvang 19.45 uur
U bent van harte welkom!**

Ontvangen giften door het College van Diakenen:

Via Mw. A. Alblas	Dagboekje	€10,00
Via Mw. A. Alblas	Dagboekje	€10,00
Via Mw. A. Alblas	Dagboekje	€10,00
Via Mw. A. Alblas	Dagboekje	€ 5,00
Via Mw. J. Lodewijk	Dagboekje	€ 5,00
Via Mw. E. v. Gameren	Diaconie	€20,00
Via Dhr. H. Bestebreurtje	Dagboekje	€10,00
Via Mw. C. Holdermans	Dagboekje	€10,00
Via Mw. C. Holdermans	Dagboekje	€10,00
Via Mw. C. Holdermans	Dagboekje	€10,00
Via Dhr. H. Bestebreurtje	Dagboekje	€10,00
Via Mw. J. Zijdeveld	Dagboekje	€20,00
Via Mw. J. Zijdeveld	Dagboekje	€ 5,00
Via Mw. J. Zijdeveld	Kerk	€20,00
Via Mw. J. Lodewijk	Dagboekje	€ 5,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Kees Alblas
Penningmeester CvD

Project voor de komende 40 dagentijd

Zondag 27 maart 2011 wordt er een collecte gehouden voor het diaconaat met als project "**Dagje uit voor Moeder en Kind**"

Het Pastoraat Oude Wijken in Rotterdam ziet om naar mensen voor wie het leven soms zwaar kan zijn. In de wijken wonen veel gezinnen met een minimumlooninkomen. Zij worden vaak volledig in beslag genomen door de zorgen van alledag en hebben soms weinig sociale contacten. Om deze mensen te ondersteunen, organiseert het Wijkpastoraat diverse activiteiten, waaronder een uitstapje voor moeders en kinderen.



Een van de vrouwen die regelmatig meegaat met het uitstapje is Elmira. Zij ontvluchte enkele jaren geleden haar thuis in Azerbeidzjan, samen met haar man en vier kinderen. In Nederland volgde een heel moeilijke periode van armoede, onzekerheid en zorgen. Elke schoolvakantie gaat Elmira met haar twee jongste kinderen mee met het moeder-en-kind-uitje. Ze genieten met volle teugen. Terwijl de kinderen spelen, praat Elmira met andere moeders. De gesprekken met lotgenoten en de herkenning die de vrouwen bij elkaar vinden doen hen goed. Die ontmoeting heeft ook effect in de wijk. Elmira heeft nog regelmatig contact met andere moeders.

Deze collecte wordt hartelijk aanbevolen door uw diaconie.

21 april AVONDMAAL
Kerk in Actie

21 april AVONDMAAL
Kinderen in de Knel

elke avondmaalscollecte zal er een ander project van Kinderen in de Knel aan de beurt zijn.

Op 21 april is de collecte bestemd voor:

TLF Lerator House / Aandacht voor meisjes in moeilijke situatie

Een kind is puur, onschuldig en kwetsbaar. Helaas wordt daar maar al te vaak misbruik van gemaakt. Volwassenen laten kinderen soms aan hun lot over. Ze belanden op straat of ze worden misbruikt als goedkope arbeidskracht.

In de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria belanden meisjes in de prostitutie, vaak door armoede of conflicten thuis. Ze verkopen hun lichaam om in hun levensonderhoud te voorzien. Inloophuis Lerato House biedt hen een plek waar ze welkom zijn. Ze kunnen er koken en wassen, krijgen voorlichting over hiv/aids en kunnen een keer per week naar het spreekuur van de huisarts. Ook biedt het Lerato House trainingen, bijvoorbeeld om met computers te leren omgaan. Het Lerato House steunt de meiden als ze uit de prostitutie willen stappen. Er is een tijdelijke opvangplek voor vijftien meisjes. De medewerkers van het Lerato House zetten zich ervoor in om te voorkomen dat meisjes in de prostitutie belanden.



We hopen dat u deze collecte voor die kinderen met een ruim hart wil ondersteunen.

Uw Diaconie

Kerkelijke stand

Teruggekeerd naar de R.K. St.Joris Parochie in Ridderkerk:
de heer A.M.van Nierop en
mevr. J.E.M.van Nierop-van Schaik
Rijsoordsestraat 24
2988 XP Rijsoord

Vertrokken naar P.K.N.Leiden:
Mevrouw Jolanda de Waard
Mozartstraat 69
2983 AG Ridderkerk
nieuw adres:
Marislaan 25
2316 XV Leiden

Verhuisd:
Elizabeth P. Versteeg
van Rijksstraatweg 155
naar Lagendijk 337
2988 AB Ridderkerk

De heer P. Legerstee is opgenomen in verpleeghuis Crabbehof. Het adres hiervan staat niet vermeld in de adressenlijst van de kerk, vandaar dat we het nu in RatW vermelden; wellicht kunt u het adres zelf even toevoegen in uw adressenlijst.

De heer P. Legerstee
Verpleeghuis Crabbehof
Gr.v.Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen in Maart

14 maart 1931
De heer J. van der Helm
Ds. Sleeswijk Visserstraat 14
2988 XC Rijsoord

24 maart 1931
De heer B.B. van der Waal
Strevelszicht 2
2988 AS Rijsoord

26 maart 1932
Mevrouw A. Kanters-van Kleef
Mauritshoek 120
2988 ED Rijsoord

26 maart 1936
De heer W.J. van Gameren
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht

28 maart 1929
De heer A. Wilschut
Strevelszicht 18
2988 AS Rijsoord

28 maart 1934
De heer W.A. Nugteren
Rijksstraatweg 157
2988 BD Rijsoord

31 maart 1934
De heer J. Oosthoek
Seringenplantsoen 475

Per abuis bij de verjaardagen van februari niet geplaatst, bij deze alsnog, met de excuses van de redactie:

15 feb. 1935
Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen
Rijsoordsestraat 30
2988 XP Rijsoord



NBG Bijbelleesrooster Maart

Di	1	Matteüs 7:15-8:1
Wo	2	2 Korintiërs 1:1-11
Do	3	2 Korintiërs 1:12-22
Vr	4	2 Korintiërs 1:23-2:13
Za	5	2 Korintiërs 2:14-3:6
Zo	6	2 Korintiërs 3:7-18
Ma	7	2 Korintiërs 4:1-15
Di	8	2 Korintiërs 4:16-5:10
Wo	9	2 Korintiërs 5:11-21
Do	10	2 Korintiërs 6:1-7:1
Vr	11	2 Korintiërs 7:2-16
Za	12	Psalm 32
Zo	13	Jakobus 4:11-17
Ma	14	Jakobus 5:1-6
Di	15	Jakobus 5:7-12
Wo	16	Jakobus 5:13-20
Do	17	Ester 1:1-12
Vr	18	Ester 1:13-22
Za	19	Ester 2:1-11
Zo	20	Ester 2:12-18
Ma	21	Ester 2:19-23
Di	22	Ester 3:1-11
Wo	23	Ester 3:12-4:3
Do	24	Ester 4:4-17
Vr	25	Ester 5:1-8
Za	26	Ester 5:9-14
Zo	27	Ester 6:1-11
Ma	28	Ester 6:12-7:6a
Di	29	Ester 7:6b-8:2
Wo	30	Ester 8:3-8
Do	31	Ester 8:9-17

Uitnodiging

**Zondag 3 april, 16.00 uur:
GROOT HUISBEZOEK**

Thema:

**“Onze kerk voor het dorp,
klein zijn is ook een kans”**

'We zijn klein'. Dat geldt voor veel gemeentes in (kleine) dorpen. Zijn we *maar* klein? Is dat een crisis of misschien ook een kans? Klein zijn betekent ook: niet bedreigend zijn, elkaar kennen en zelf gekend zijn, gemeenschap. Dat is de kracht van een gemeente in het dorp.

'Herkenbaar aanwezig' zijn en laten zien dat u kerk voor het dorp bent.



Wij heten u vanaf 15.30 uur van harte welkom met koffie/thee of fris.

Na de inleiding zullen we met elkaar over dit thema nadenken. Uiteraard wordt er weer voor een heerlijke maaltijd met soep en broodjes gezorgd.

Om circa 19.00 uur zal de bijeenkomst worden afgesloten.

Zou u voor 30 maart as. (in verband met het regelen van de maaltijd) aan Marrie de Koning tel. 490146 door willen geven als u komt?

Wij hopen op uw aller komst.

Namens de wijkteams,

Marrie de Koning

Joke Lodewijk

Wout Haasjes

Elselien van Gameren

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

3 en 17 maart

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!



Bedankje

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor het
medeleven met ons 50-
jarig huwelijk op 7 februari; hartver-
warmend, in de vorm van felicitaties,
kaarten en bloemen.

Onze dank is groot, het gevoel van ver-
bondenheid met elkaar, maar bovenal
danken wij onze God, voor al de zeg-
ningen die wij mochten ontvangen in
al die jaren.

Bep en Clement Bezemer



Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 20 januari 2011 t/m 16-02-2011)

Via Mw. W.C. Barnard-Lieve	Wijkgeld EB	€ 87,00
Via Mw. N. Kroos-Biesbroek	Wijkgeld EB	€ 60,00
Via Mw. Klootwijk-Stolk	Wijkgeld EB	€ 15,00
Via Dhr. W. IJsselstein	Wijkgeld EB	€ 25,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Opbrengst Collectes

23 jan. 2011	Diaconie	€ 232,60
	Onderhoud	€ 124,45
	Jeugd	€ 45,17
30 jan. 2011	Oecumene	€ 185,90
	Onderhoud	€ 131,50
	Jeugd	€ 48,15
6 feb. 2011	Werelddiaconaat	€ 306,15
	Onderhoud	€ 158,75
	Jeugd	€ 66,02
13 feb. 2011	Catechese en Educatie	€ 195,80
	Onderhoud	€ 167,75
	Jeugd	€ 54,55

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Bazaar 2011



De laatste zater-
dag van maart zijn
we er weer om uw
tweedehands goe-
deren in ontvangst
te nemen. Wij ho-
pen deze in sep-
tember weer te kun-
nen verko-
pen tijdens de bazaar op het
kerkplein.

**Tot ziens op
zaterdag 26 maart
tussen 10.00 uur en 11.00
bij de opslag
aan de Rijksstraatweg.**

Met een hartelijke groet van de
bazaarcommissie

Solidariteitskas 2010

Na de oproep in het novembern timer van Rijsoord aan 't Woord is er van 64 leden voor de Solidariteitskas 2010 een totaalbedrag ontvangen van €1.040,--.
In voorgaande jaren was dit €925 (2009); €805 (2008); €845 (2007).

Alle gevers bedankt!

Actie Kerkbalans 2011

In januari heeft, evenals in voorgaande jaren, de actie Kerkbalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enveloppen per 17 februari 2011 kan de balans worden opge-
maakt.

Door ca 135 leden is inmiddels een bedrag toegezegd van €60.000,--.

Wij verwachten nog ca 125 enveloppen terug te ontvangen!

Contant zijn van twee leden de volgende bedragen ontvangen:

- €100,--
- €130,--



Ook hiervoor wordt iedereen uiteraard hartelijk bedankt!

*Met vriendelijke groet,
Dick de Jong,
Bijdragen-administrateur*

"Jeugdcentcollecte" wordt "Deurcollecte"

Zoals u weet wordt er elke zondag bij de uitgang gecollecteerd voor onze eigen jeugd. In goed overleg met de jeugdraad is door de kerkenraad besloten om dit met ingang van zondag 6 maart 2011 te veranderen en de naam van deze collecte te wijzigen in "Deurcollecte".

Dit besluit is genomen omdat door de PKN jaarlijks een aantal collectes worden aanbevolen, waarvoor binnen het "normale" collecterooster geen ruimte is. Daarom zal op 2 zondagen per maand de opbrengst van de deurcollecte bestemd zijn voor onze eigen jeugd en op de overige zondagen zal de opbrengst van deze collecte bestemd zijn voor een speciaal doel.

In Rijsoord aan 't Woord zal bij de rubriek Erediensten voortaan ook de bestemming van de deurcollecte worden vermeld. Ook zal deze collecte in de wekelijkse afkondingen worden opgenomen.

De kinderen van de kindernevendienst zullen de deurcollectes blijven verzorgen en daar zijn wij natuurlijk heel erg blij mee!

De deurcollectes worden van harte bij u aanbevolen.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



-van de redactie- In "De Combinatie" van 3 februari jongstleden heeft u kunnen lezen dat onze Greet Lodder met haar verhaal over "De nacht" in de prijzen is gevallen. We vroegen Greet of haar verhaal een plaatsje mocht krijgen in Ra'tW en gelukkig wilde zij het graag met ons delen. Hieronder haar verhaal met als thema:



Nacht...

Nacht... Het klinkt zo duister. Onheilspellend. Niet slapen en dan de ergste visioenen voor je zien. Alles wat verkeerd kan gaan in je leven, gaat door je hoofd en ziet er heel somber uit. Waarom komen er bij een slapeloze nacht praktisch altijd sombere gedachten? Door het donker in de natuur? Is de mens voor het licht geschapen? Hebben we letterlijk of figuurlijk z'n nodig om weg te kunnen dromen? Om nog onverwezenlijkste idealen in de toekomst te zien slagen?



Nacht... je sluit de gordijnen op je slaapkamer, trekt je nachtkleren aan en kruipt heerlijk onder de dekens. Of beter: onder je dekbed. Je legt je hoofd op het kussen, trekt het dekbed lekker hoog op tot aan je kin en denkt: zalig bedje, wat hou ik van je. Je vergeet de wekker te zetten en denkt helemaal nog niet aan morgen. Misschien lees je nog wat in je boek, totdat het uit je handen dreigt te vallen en legt het dan naast je neer. Je kijkt op de wekker hoe laat het is en ziet dan dat die nog niet is ingesteld. Met tegenzin kom je omhoog, want ja... morgen is er (hopelijk) weer een nieuwe dag en het zou jammer zijn daar iets van te moeten missen door niet op tijd wakker te worden. Misschien wel wakker worden met fluitende vogels... heerlijk! Het leven is goed en zo ook de slaap.

Nacht... er wordt gewaakt bij je zieke man. Lig je goed? Wil je nog een slokje water? Hoe is het nu met de pijn? Zal ik het licht uit doen zodat je kan proberen wat te slapen? Nee? O, je wil nog wat kunnen zien. Ik lig op de bank en roep me maar als je wat nodig hebt. Ik slaap toch niet, rust alleen maar even. Wat zeg je? Ik hoor je niet, kun je het nog een keer zeggen? Of ik je hand wil vasthouden, dan voel je je rustiger? Natuurlijk jongen, ik pak even een stoel om bij je te zitten. Is het zo goed? Stilte, er hoeven geen woorden aan te pas te komen. Over een hand wrijven, kijken of de ademhaling nog rustig gaat. Stilte, zitten en wachten... tot het weer licht wordt.

Nacht... Toeterend gaan de auto's door de straten, op weg naar de disco, daar waar het leven is! Lekker muziek aan, as het effe kan met aardig wat decibellen. Lekker mee zingen en bewegen op de muziek. Bij de disco staan nog meer toeterende en muziekvolle auto's van jongeren. Ze zijn klaar voor een nachie uit hun dak gaan met iedereen die er al is. Zingen, dansen, drinken en misschien een pilletje... kijken of ze juist dát meisje of juist die jongen kunnen versieren. Praten is een beetje moeilijk, maar ja, daar kom je ook niet in de eerste plaats voor...

Lekker doorgaan tot de tent sluit als de nacht al bijna voorbij is en het licht wordt. En nu proberen heelhuids thuis te komen.



Lekker doorgaan tot de tent sluit als de nacht al bijna voorbij is en het licht wordt. En nu proberen heelhuids thuis te komen.

Nacht... werken. Het is een drukke nacht. Steeds weer wordt er een beroep gedaan op de ambulance, brandweer en politie. Er is niet veel tijd voor sombere gedachten of mooie dromen. Hier heeft een vrouw een herseninfarct gehad, daar is een man onwel geworden op straat. Verderop is de politie gewaarschuwd vanwege huiselijk geweld. De brandweer rukt uit omdat door kortsluiting een huis in brand staat. Zal men nog op tijd komen om de bewoners te redden of hebben die al een goed heenkomen kunnen vinden?

In die fabriek is er ploegendienst en zijn ze juist aan een pauze toe voor koffie met een mee gebrachte boterham. De EHBO post in het ziekenhuis heeft ook genoeg te doen. Het lijkt wel of iedereen van de trap afvalt, pols breekt of het benauwd krijgt en niet weet wat het is of wat te doen.

In de verzorgingshuizen doet men de ronde om te kijken of alle bewoners in bed liggen en slapen. Sommige moeten even plassen. Bij het eerste ochtendlicht begint men met de wasbeurten. Zo zijn er in de stille nacht veel mensen aan het werk. Hun nacht komt met de nieuwe dag.



Nacht... voor iedereen is dat wat anders. Soms zwaar, soms onbezorgd. Maar het mooiste van de nacht is, dat er steeds weer een dag mag komen. Licht, zon, vogels, bloemen, kinderstemmen, een arm om je heen, een nieuwe kans, liefde, een lach.

En dat is het mooiste van de nacht: er komt weer een nieuwe dag.

-red- Het boekje met gedichten en proza over "de nacht", geschreven door diverse Ridderkerkers, is te koop voor € 9,95 bij de Libris boekhandel in de Ridderhof.

Een avond met Nico ter Linden

De Commissie Vorming en Toerusting van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente van Poortugaal en de Gereformeerde kerk van Rhoon nodigt u van harte uit voor een avond met ds. Nico ter Linden. Op zondag 13 maart aanstaande zal hij te gast zijn in de Maranathakerk te Rhoon. Ds. Nico ter Linden is emerituspredikant en auteur. Als auteur is hij vooral bekend door de serie "Het verhaal gaat", waarin hij op zijn eigen wijze de Bijbel hervertelt. Op deze avond is het thema: "God ontmoeten in de ander". Vanuit zijn eigen werk en de vele pastorale ontmoetingen die ds. Nico ter Linden heeft gehad, zal hij voorlezen en vertellen. Het onderwerp heeft, zoals hij ons gezegd heeft, zijn hart. Dat belooft een mooie en zinvolle avond te worden!

We hopen dat u erbij bent.

Vanaf half acht bent u welkom in de kerk, Kleidijk 2. Om acht uur begint het programma. Na een korte pauze is er de mogelijkheid om samen met onze gast van gedachten te wisselen. Ds. Nico ter Linden zal eigen werk meenemen. Na afloop van de avond wordt u in de gelegenheid gesteld (weer) een boek van hem aan te schaffen en/of te laten signeren.

Voor deze avond kunt u kaarten á € 5,- reserveren bij:

Ali Molenaar-Mudde, tel. 0105016042 of Coby Mostert-de Pagter, tel. 0105013189.

Natuurlijk kunt u ook een kaart aan de zaal kopen.

Wij verheugen ons op deze avond en hopen u te ontmoeten.

Graag tot ziens!

Hartelijke groet, namens de Commissie, Ali en Coby

Symbolisch bloemschikken in de 40dagentijd en Pasen 2011

Voor de basisschikking gebruiken we het thema: "Ontmoeting met het Licht". Hierbij laten we twee boogvormen naar elkaar toe buigen. Zij verbeelden de ontmoeting met "Het Licht van de Eeuwige God" en de ontmoetingen van Jezus met de mensen. Kerk in Actie brengt daarbij in haar projecten verschillende ontmoetingen met kwetsbare mensen aan het licht. Mensen ver weg en dichtbij, uit alle vier de windstreken (lichte vierkante lap met op elke hoek een steen) die hulp en nabijheid nodig hebben. De twee boogvormen worden geplaatst in een woestijn (jute lap) die met Pasen verandert in een tuin. In de ruimte tussen de boogvormen wordt wekelijks een eenvoudige symbolische schikking gemaakt.

De 1e zondag in de veertigdagentijd is 13 maart. Het thema is: "De ontmoeting in de woestijn" uit Matteüs 4:1-11. Als Jezus in de woestijn beproefd wordt, blijft Jezus bij de Bron en stelt

"Het Licht van God" centraal. (kaars tussen de bogen)

De 2e zondag 20 maart thema: "Ontmoeting op de berg" uit Matteüs 17:1-9 (13). Bergtop (stenen) verwijst naar de ontmoeting tussen hemel en aarde, tussen God en mensen. Jezus staande in "Het Licht van God " de drie leerlingen ervaren het als stralend wit licht. (kaars en witte bloemen)

De 3e zondag 27 maart thema: "Ontmoeting bij de bron" uit Johannes 4:5-26 (42). Voor leven is water van levensbelang. (schaal met water) Water is in de bijbel het levenswater voor lichaam en geest. Jezus geeft de symbolische betekenis van water aan de Samaritaanse vrouw door Joh.4:14.



De volgende zondagen volgen in R. a/h W. van april.

Werkgroep symbolisch bloemschikken

Vooraankondiging lezing 10 april 2011

Op zondag 10 april 2011 zal Dr. Sh. Hashim Jansen, theoloog en filosoof en voorganger in de Kocatepe moskee te Rotterdam-Zuid, een lezing geven over de *plaats en betekenis van Jezus in de Islam*.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom de lezing op 10 april bij te wonen, de locatie is Gereformeerde kerk Levensbron, Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk, de aanvang is 15.00 uur. Reserveert u vast de datum.

*Namens de Nieuw Land Groep,
Bea de Geus*



Tienerviering

Omdat er op 20 maart een Kerk-School-Gezinsdienst is, is de tienerviering niet op die dag maar een weekje later, op 27 maart.

Ontmoetingsavond 30plus



Namens alle bezoekers die in februari aanwezig waren op de inmiddels bekende "soos"avond in de Fontein, zijn wij zo vrij de heer en mevrouw Bezemer nogmaals hartelijk te bedanken voor de heerlijke hapjes die spontaan werden getrakteerd ter gelegenheid van hun 50 jarige bruiloft!

Ook zin om "Rijsoord" eens op een andere manier te leren kennen dan vaak alleen de gebruikelijke groet, kom dan langs op vrijdag 11 maart a.s., want dan zijn we er weer.

Iedere 2e vrijdag in de maand vanaf 20.30 uur tot rond de klok van 1.00 uur

Bejaardensoos

Op woensdag 9 maart hopen we weer Soos te houden in "De Hoeksteen". We beginnen om twee uur en om ongeveer half vijf is het afgelopen. De heer Bezemer uit Spijkenisse komt namens Natuurmonumenten een diaserie laten zien.

Het onderwerp is: "Hou je van Holland..."

Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Het bestuur



"Passage" C.M.V.

Na de feestelijke jaarvergadering in februari hebben we op 4 maart de Wereldgebedsdag, aanvang kwart voor 8 in de Hoeksteen. Als u hier al vaker bij bent geweest weet u dat dit een waardevol gebeuren is, was u er nog niet bij dan wordt u hartelijk uitgenodigd om deze avond mee te beleven. Dan denken we ook weer een bijzondere ledenavond te mogen verwachten.



Op 15 maart komt Mevrouw Rieteke Hoogendoorn uit Kedichem met als onderwerp "Quilten met Bijbelse boodschap." Zij brengt ook quilts mee om te laten zien en uitleg te geven.

We beginnen om kwart voor 8, in de Hoeksteen, en ook nu zijn gasten van harte welkom.

Het bestuur

PCOB

Op woensdag 30 maart houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

Mevrouw Sprong, geestelijk verzorger van de Riederborgh, zal ons informeren over de mogelijkheden van palliatieve zorg (hospice) binnen de Riederborgh en wat daar zoal bij komt kijken. Iedereen van af 50 jaar is van harte welkom en wordt getrakteerd op gratis koffie met koek.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgerplein te Slikkerveer.

Een bijzonder verhaal - Ingezonden door Ali van Nes en Teun Groenendijk -

Het is september 2010, eerste wijkteamvergadering van het nieuwe seizoen. Een aantal adressen worden verdeeld. Teun Groenendijk is aan mijn wijk toegevoegd. De jaarboekjes en de adressenlijsten mogen weer rondgebracht worden. Ik bel aan bij Teun. "O Ali ben jij het?", klinkt het door de intercom. Drie trappen loop ik op en zie Teun in de deuropening staan. Hij ziet me schrikken. "Jaha, ken je me nog?" Teun is via een slang verbonden aan een zuurstofapparaat. Zijn gezicht en lichaam lijken gezwollen. "Maarre, kom verder". Teun is ziek. Hij verhaalt over wat er met hem aan de hand is en dat hij op een operatie wacht. "Dat wist jij niet hè Ali? Enne, dat hoeft ook verder niemand te weten. Niemand hoeft zich er mee te bemoeien. Ik heb een paar goeie mensen om me heen, m'n kinderen en een paar vrienden. Dat is genoeg".

Het wachten op de operatie duurt lang. Nog weer meer onderzoeken. Teun wacht geduldig. "Teun", vraag ik nog eens, "je wilt niet dat jouw ziek zijn in de openbaarheid komt?" "Nee Ali, niet aan de grote klok hangen". Eindelijk komt de oproep voor de operatie in Leiden. Inmiddels is het januari 2011. Ik bel Teun nog even en hoor mezelf zeggen "Teun, ik heb aan God gevraagd of Hij de artsen bij wil staan tijdens de operatie. Heb jij het ook gevraagd?" Het blijft even stil. "Jaha..." "Teun, je weet dat je een gezegend menskind bent hè. En je weet ook wat dat betekent. God houdt altijd zijn handen boven je".

De operatie slaagt en na 24 dagen belt Teun me dat hij weer thuis is. Dezelfde dag nog ga ik naar hem toe met een attentie namens de kerk. Teun staat in de deuropening zonder zuurstofslang! Onder het thee zetten vertelt hij dat vier dagen na de operatie het zuurstofgehalte in zijn bloed opeens heel laag werd. Teun kijkt me aan. "Jij weet wat dat betekent". Er wellen tranen op in onze ogen. "Ja Ali, ik heb op het randje gestaan". De thee is gezet en we lopen naar de kamer.



Nogmaals kijkt Teun me aan en zegt: "Ik ben dood geweest". Ik reageer niet en wacht af. Weer zegt Teun: "Ik ben dood geweest". "Heb je dat bewust meegemaakt Teun?" "Ja, ik werd in een zwart gat getrokken en stond ineens bij de hemelpoort. De deur ging op een kier open. Ik werd teruggestuurd, ik moest terug. En hier ben ik, ik mag een tweede leven beginnen". Verwonderd zegt hij: "de muur om mij heen is afgebroken".

In een moment zie ik een glans over zijn gezicht gaan. Zijn ogen staan rustig, helder, wijs. Een glimlach siert zijn mond. Weer wellen er tranen op in ons beider ogen. "Ali, iedereen mag het weten. Schrijf jij maar een stukje in Rijsoord aan 't Woord. Mijn telefoonnummer is niet langer anoniem. De mensen mogen me bellen en vragen hoe het met me gaat."

In een gebed danken we God en vragen om een zegen over zijn "nieuwe" leven. Voor de derde keer rollen er tranen over onze wangen. Teun heeft iets bijzonders meegeemaakt. De muur rondom Teun is afgebroken... Met een stille glimlach fiets ik naar huis. Zei David al niet in een Psalm "met mijn God spring ik over muren?"

Teun blijft Teun. Teun, met zijn eigen humor en zijn eigen, soms zo verrassende wijsheid. God gaat ook met Teun Zijn weg.

Ali van Nes, Teun Groenendijk (tel. 06 51 949292)

Ons levenskleed

*God heeft het kleed van ieders leven
eens op het weefgetouw gezet,
waarna de Hemelse Ontwerper
nauwkeurig op de draden let.
Voor ieder is 't motief weer anders,
verschillend ook de kleur en maat.
Zo weeft Hij in elk mensenleven
steeds liefdevol een nieuwe draad.*

*Soms denkt Gods kind: "Zijn dit nu blijken
van 'n Goddelijke Scheppershand,
die knopen, die verwarde draden?"
Maar weet je, 't is de onderkant.
't Kan zijn, als wij vertwijfeld zeggen:
"Nu weet ik niet meer hoe het moet",
dat God 't geweven stuk bezichtigt
en glimlacht: "Ja, zo wordt het goed."*

*En als het weefgetouw eens stilstaat,
de laatste draad is afgehecht,
en God dan het patroon zal tonen,
ik bid, dat Hij dan tot ons zegt:
"Zie, dit is nu de goede zijde,
een schone overwinningskroon,
verworven, dankzij de verdienste
van Christus, Mijn geliefde Zoon."*

*F. van der Schoot-van Dam
ingestuurd door Mewr. M. Lodder-Bestebrewtje*



Samenzangdienst in de "De Open Hof"

Op zondag 6 maart 2012 zal de 29^e koor- en samenzangdienst worden gehouden in de Gereformeerde kerk (PKN) de Open Hof gelegen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS te Hendrik Ido Ambacht. De dienst zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de kerk om 16.30 uur zal zijn geopend.

Uitgenodigd is deze keer het Christelijk Gemengd Koor "Omnia Cum Deo" uit Nieuw Lekkerland o.l.v van Gerard van der Zijden. Daarnaast zullen Edwin Vooijs op het orgel en Severin van Dijk met de dwarsfluit zowel het koor als ook de samenzang begeleiden.

Op het programma staan ook nu weer bekende koorliederen, zoals het "Ave Verum" van W.A. Mozart, de "Zegenbede van St. Patrick" van D. Zwart, "Grote God wij loven U" bewerkt door G. v.d. Zijden en nog meer liederen. Ook staat er een instrumentaal intermezzo op het programma.

Daarnaast zal er ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te zingen die voorkomen in diverse zangbundels. De gehele dienst zal worden ondersteund doormiddel van een beamer/diaprojectie.

De toegang is gratis. Bij het verlaten van de kerkzaal na de dienst zal er gecollecteerd worden.

U bent van harte uitgenodigd.

*Namens de organisatie,
Ben Voerman*

tel: (078)6817583

E-mail: bjvoerman@planet.nl

Het Vakantie Bureau Lunteren 2011

Het vakantie bureau organiseert vakantieweken in samenwerking met de Interkerkelijke Stichting Vakantiewerk en met Kerkinactie van de P.K.N.

Het Vakantie Bureau organiseert vakantieweken voor iedereen, ook voor ouderen die op vakantie willen maar dit niet meer zelfstandig kunnen, omdat zij bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of verpleegkundige hulp nodig hebben.

Er zijn vele vrijwilligers die u graag behulpzaam zijn. Alles wordt in het werk gesteld u een vakantie te bieden die past bij uw mogelijkheden en wensen. Wanneer u dat wilt, kunt u aan vele activiteiten deelnemen.

Jaarlijks genieten ongeveer 2300 gasten van een vakantie in:

- **De Werelt** in Lunteren, data: 30 april tot 3 september.
- **F. D. Roosevelthuis** in Doorn, data: vanaf 23 april t/m 30 december (niet wekelijks). Voor precieze data neemt dan contact op met onderstaand adres.
- **Dennenheuvel** in Ermelo, data: vanaf 21 mei tot 10 september.
- Ook is er een mogelijkheid voor een vaarvakantie met de **Prins Willem Alexander**, van 30 juli tot 5 augustus, van 6 tot 12 augustus en van 13 tot 19 augustus.

Er zijn ook vakanties voor eenoudergezinnen met kinderen van 6 tot 16 jaar. Dit zijn (kampeer) vakanties in kampeercentrum **Hulshorst** van 23 tot 30 juli, 30 juli tot 6 augustus en 6 tot 13 augustus. Ook bij de boer in **Halle**.



Als de prijs van de vakantie voor u een probleem is, kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen van de diaconie. Bent u geen lid van de kerk, kunt u een beroep doen op het Vakantiefonds.

Als u gebruik wilt maken van een dergelijk vakantie, neem dan contact op met onderstaand adres, dan wil ik u graag behulpzaam zijn bij het invullen van de reserveringsformulieren, aanvraag Vakantiefonds en bij eventueel vervoer.

Namens de diaconie
Wim IJsselstein
Pruimendijk 87
Tel. 0180-421848

Samen zingen in de Breepleinker

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een Koor-en samenzangdienst op **zondag 20 maart a.s** waaraan medewerken:

- Het "Strijens Chr. Gem.Koor " o.l.v. Adri Poortvliet
- organist Martin Mans,
- meditatie dichter Ds. A.(ndre) F. Troost
- panfluit Liselotte Rokyta



De dienst begint om 17.00 uur; ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang.

De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

- Ingezonden artikel door Oikocredit -

Oikocredit; feest vieren en alert blijven

Oikocredit is in feeststemming! Vorig jaar november bestond Oikocredit 35 jaar! Oikocredit is een organisatie met kerkelijke wortels die leningen verstrekt aan microfinancieringsinstellingen, coöperaties en het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden. U moet dan denken aan een microfinancieringsinstelling in de Filipijnen, die microkredieten verstrekt, kleine leningen van vaak niet meer dan 100 euro, aan boeren, motortaxichauffeurs, straatverkopers en vissers. Of een coöperatie van kleinschalige boeren in Brazilië die tropisch fruit onder *fair trade* omstandigheden produceert.

De sociale en financiële resultaten van Oikocredit waren in 2010 boven verwachting. In 2010 verstrekte Oikocredit ruim 205 miljoen euro aan leningen en investeringskapitaal aan projectpartners. Het aandelenkapitaal van Oikocredit is in 2010 gegroeid met 64 miljoen euro. Daarnaast heeft Oikocredit een onderscheiding gekregen voor 'best presterende' financier van de microkredietsector. Oikocredit kreeg deze onderscheiding van CGAP - een onafhankelijk centrum voor beleid en onderzoek ondergebracht bij de Wereldbank - voor haar bijdrage aan maatschappelijk verantwoord investeren in de microkredietsector.

Negatieve publiciteit

Er is kritiek op microfinanciering. Terecht moet er zeer kritisch gekeken worden naar negatieve effecten. Recent zijn de commerciële banken zich met microkrediet gaan bezighouden. Zij willen natuurlijk winst maken. Onduidelijke, maar hoge rentepercentages, concurrentie en het opdringen van leningen die mensen niet nodig hebben: we kennen het allemaal uit voorgaande jaren hier. Het gebeurt intussen ook met microkrediet. Sommige arme ondernemers sloten onder de druk van mooie praatjes leningen af bij verschillende instellingen tegelijk. Dat heeft tot onbetaalbare schuldenlasten geleid.

Als het echter goed wordt gebruikt, kan microfinanciering een belangrijke rol spelen bij de vermindering van de wereldarmoede. Toegang tot financiering is essentieel voor de economische groei van elke samenleving. Microfinancieringsinstellingen stellen arme mensen in staat om te lenen, te sparen of zich te verzekeren.

Gedragscode microfinanciering

Op speciaal verzoek van prinses Maximá, die namens de VN ijvert voor het toegankelijk maken van financiële diensten voor armen, zijn er principes opgesteld voor investeerders op het gebied van microfinanciering. Deze principes stellen het belang van mensen die de lening aangaan voorop en zijn bedoeld om misstanden in de sector tegen te gaan. Oikocredit is een van de ondertekenaars van deze principes. Zij is al vele jaren bezig op dit terrein. Oikocredit kijkt of de rentepercentages die de instellingen aan hun klanten berekenen eerlijk zijn, rekening houdend met de lokale context. Ze prefereert die instellingen die hun klanten ook ondersteunen en cursussen aanbieden. Oikocredit heeft op haar internationale kantoor en regiokantoren wereldwijd mensen in dienst die zich speciaal op sociale resultaten richten.

Een aandeel in een betere wereld

Oikocredit wil nog meer mensen toegang geven tot microfinanciering om hen een betere toekomst te bieden. Oikocredit draagt bij aan een rechtvaardiger wereld! Geef microkrediet niet op vanwege de misstanden. Maar doe mee met Oikocredit.

Zie www.oikocreditnederland.nl of neem contact op met het kantoor in Utrecht (030-2341069) of met Coen Zuidema, Vrijwilliger Oikocredit Nederland, 0172 - 444 940 c.zuidema1@hetnet.nl

Ingezonden verhaal

Het mooiste plekje...

Heb je wel es op de “Rezoorse” brug gestaan? Met je rug naar de “Brejestraat” en zo doende het volle zicht op molen de Kersenboom? Met een beetje geluk komt er dan net nog een roeiboot aan of een waterfiets of zoekt er een motorbootje onder de brug door. Dan moet natuurlijk geen krabbenscheer de weg versperren zo als deze zomer gebeurde...



Maar je staat daar en je kijkt even naar restaurant Hermitage, waarbij je Rijsoordse hart het nog altijd zonde vindt dat er geen Wapen van Rijsoord meer op prijkt.

Iets verderop staat dan de Hervormde kerk met haar lange geschiedenis, die ergens rond 1200 al is begonnen.

Het water... soms stil en verlaten, misschien op een enkele vogel na.

De vissen maken hun rondjes totdat hun vrede verstoord wordt door sportieve vissers. Het liefst gaan deze 's morgens voor dag en dauw in alle rust een mooi plekje opzoeken om hun hengel uit te gooien. Stil is het dan, terwijl de visser naar z'n hengel zit te turen en ondertussen z'n gedachten laat gaan. Mediteren over het leven, over zijn zorgen of toekomstdromen. De vissen worden verleid door lekker aas en trappen er steeds weer in. Maar gelukkig geven de meeste vissers, zodra ze iets aan de haak slaan, hun slachtoffer weer gauw de vrijheid.



De stilte wordt op weekdays verstoord zodra het licht wordt, want ook nu razen er nog veel auto's over de Rijksstraatweg, ook al is het niet meer de verbindingsweg tussen Dordt en Rotterdam zoals in mijn jeugd.

Sjanie van der Pol geeft heel mooi de sfeer van dat mooiste plekje van Ridderkerk weer op een van haar schilderijen.

Heb je wel es op de Rijsoordse brug gestaan bij zonsondergang? Lang geleden stond de heer Crielaard er al (hoofd van de christelijke school begin 1900) en dichtte erover in het “volkslied” van Rijsoord...

Ook ik stond er op een avond en kon ruim 100 jaar later dit schitterende plaatje maken met een digitale camera... daar word je stil van en roep je uit: o, wat mooi!!!!

Als je dan aan “verre kusten” bent (volgens de heer Crielaard en ik kan het beamen) denk je terug aan dat “vlakke, maar mooie Rijsoord”.



En nog een moment: staan op de brug als het koud is en het kabbelende water in ijs is veranderd. Nee, stil is het er niet meer, want het is een en al bedrijvigheid!

Van heinde en ver komen de mensen om na jaren zonder ijs, de gladde ijzers weer es onder te binden.

De ijsclub heeft het in de dagen ervoor al heel druk gehad met het meten van de ijsdikte, om zo te zien of er al een baan aangelegd kan worden. Als het zover is, zijn er handen genoeg om aan de slag te gaan om de onvolprezen baan aan te leggen, spiegelglad én met verlichting.

Veel oud-Rijsoordenaars komen dan naar de Waal, want schaatsen op een bevroren Waal dat is de droom van elke rechtgeaarde sportieve Rezoordenaar...

Wat een plezier! Niks geen gemopper of lelijke gezichten, nee, een en al saamhorigheid.

Kijk ze krabbelen achter een stoel of samen met de oude rondrijers zwieren en zwaaien! En daar een echte Kees Verkerk op z'n noren, Jantje rechtuit schaatsend.

Mensen, het is gewoon een volksfeest!

Als je dan op de brug staat met je gezicht naar de molen, zie je de marathon-schaatsers, dromend van het eindpunt in Heerjansdam... Daar wacht vast koek en zopie!

Maar voor wie niet zolang kan wachten, kan er in de Schalk ook het nostalgisch hart worden opgehaald aan ouderwetse chocolademelk met koek. Maar... ook winters Rijsoord gaat met z'n tijd mee: frites met cola is geen probleem.

"Geen mooier plek op d'aard"... dat zei meester Crielaard al en na meer dan 100 jaar zeg ik: "Meester, bedankt! U had helemaal gelijk".

Het tweede mooiste plekje van Ridderkerk is natuurlijk Mauritsweg 14 naast het "Volluksblang". Daar werd ik geboren. Daar mocht ik onbezorgd genieten van mijn jeugd dankzij een stel fantastische ouders, lieve broer en zussen en gezellige burens. Ondanks oorlog en armoede kon ik helemaal kind zijn.

Maar dat is natuurlijk weer een ander verhaal...

Greet Lodder



- red.- Wat een mooi verhaal en wat zullen veel mensen zich hierin herkennen! Wat nu net zo leuk is: we kregen naast dit verhaal nog een bijdrage toegezonden over Rijsoord, mede naar aanleiding van de gedichtendag in Ridderkerk op 29 januari jongstleden, waar Jos Crezee samen met Jennifer's koor het "Ode aan Rijsoord" hebben gezongen. Zoals in voorgaand verhaal al verteld is dit lied geschreven door Meester Crielaard rond 1920. De tekst van dit lied is te vinden op de website www.rezoord.nl.

Tot slot van deze "Rezoord-special" een ingezonden gedicht, een Limerick, geschreven door een oud-Rijsoordse:



*Een riviertje genaamd het Waaltje,
dat kronk'lend en glanzend als aaltje
het dorpje RIJSOORD
't idee geeft als oord,
dat 't meer thuis hoort in een verhaaltje.*

- M.v.d.L.-v.W. -

- Persbericht van de protestantse classis Dordrecht -

De classis in het nieuws



Protestantse
Kerk

Donderdag 17 februari vergaderde de classis Dordrecht. Het bezinningsonderwerp van deze avond ging over de laatste levensfase. Een actueel onderwerp, want er waren heel veel gasten.

Maar eerst koos de vergadering, zoals dat hoort bij de eerste vergadering in het nieuwe kalenderjaar, uit haar midden een moderamen en een Breed Moderamen. De kerkorde schrijft voor dat deze vergadering wordt geopend en de verkiezing wordt geleid door de oudste aanwezige afgevaardigde predikant. Bijzonder was dat de oudste predikant ds. W. Westland was, de herkiesbare voorzitter. Maar unaniem werd hij en de overige leden van het (Breed) Moderamen gekozen.

Een goed gebruik is dat de gastgemeente de gelegenheid krijgt zich voor te stellen. We vergaderen deze keer bij de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht/Groote Lindt. De voorzitter van de kerkenraad en de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters vertelden ons over het zorgvuldige traject dat was gekozen, om van vroegere twee kerkgebouwen te komen tot de ene mooie kerk waarin we nu zijn, De Develhof.



De Develhof telt 900 actieve leden, met 150 vrijwilligers. Verder speelt muziek een belangrijke rol in de kerkdienst. Er wordt nagedacht over de samenwerking met de Gereformeerde Kerk en de Hervormde wijkgemeenten van Zwijndrecht.

Hierna geeft de gemeenteadviseur Nico Evers (telefoon : 0629419403, e-mail: evers@pkn.nl) een toelichting op een groot aantal cursussen. De cursus pastoraat kan door elke gemeente bij hem worden aangevraagd. En diaconieën kunnen de gemeenteadviseur uitnodigen om met de methode: 'Diaconaat op de kaart' erachter te komen op welke doelgroep de diaconie zich richt, of zou willen richten en wat de prioriteiten eigenlijk zijn. De Landelijke Pastorale dag wordt op 2 april in Amersfoort gehouden. Informatie via www.pkn.nl/pastoraat. De Synode sprak in november vorig jaar over: 'Spreken over God'. Naar aanleiding daarvan is een brochure verschenen, die inmiddels aan alle gemeenten is toegestuurd met het verzoek ermee aan de slag te gaan. De gemeenteadviseur kan daarbij helpen. Op 17 november spreken we erover in de classis.

De cursus voor nieuwe afgevaardigden heeft inmiddels 16 aanmeldingen en iedereen die denkt er wat aan te hebben, kan zich nog op geven bij de scriba.

Een taak van de classis is om wijzigingen in de kerkorde goed te keuren. We stemmen in met de verplaatsing van de Protestantse Theologische Universiteit.

De Synode vraagt de classis wat ze vindt van het aangaan van een associatie met de Presbyteriaanse kerk in Ghana. Ds. A. van Nierop, afgevaardigde van Gereformeerd Zwijndrecht en in het verleden werkzaam bij die kerk, heeft een aantal opmerkingen. Hij verbaast zich erover dat preekconsenten over en weer niet worden geaccepteerd. En hij vraagt zich af waarom er voorwaarden verbonden worden aan de toelating tot het ambt van predikant in de kerk van Ghana. De scriba zal deze opmerkingen doorgeven aan de Synode.

Na de pauze is het woord aan de inleider van deze avond, de verpleeghuisarts en theoloog, dr. A.A. Teeuw. Hij zegt: "In het publieke debat spitst de discussie zich toe op euthanasie en daaraan gekoppeld, wanneer spreken we van 'ondraaglijk en uitzichtloos lijden'. Feitelijk is deze discussie, gelet op de heldere definitie van euthanasie, moreel niet complex: iemand is tegen euthanasie of is van mening dat het onder bepaalde omstandigheden wel mag. In Nederland is dat wettelijk geregeld.

Veel lastiger en veel alledaagser is de discussie rondom de inzet van allerlei medische middelen in de laatste levensfase. Oftewel: moet alles wat kan?

We leven in de bevoorrechte tijd dat er medisch gezien zeer veel mogelijk is. Misschien wel te veel. Want soms leidt verder medisch onderzoek en behandeling tot een toename van lijden. Denk aan een nieuwe chemokuur, aan een volgende operatie of andere ingrijpende behandeling. Is dat altijd nog zinvol? Dit betekent dat er een moment komt waarop een arts van ophouden moet weten. Iemand mag uiteindelijk ook overlijden. Het lastige is alleen waar dit omslagpunt ligt.

De kernwoorden 'leven én welzijn' kunnen hierbij van dienst zijn.

Iedere behandeling moet gericht zijn op het leven, wat euthanasie uitsluit. De Bijbel spreekt duidelijk over de beschermwaardigheid van menselijk leven.

Daarnaast moet iedere behandeling ook zijn gericht op het welzijn. Welzijn is een lastig begrip omdat het deels subjectief en deels objectief is. De woorden van Jezus in Lucas 6:31, geven hiervoor een handvat: 'en zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo'. Een behandeling die zwaarder is dan de kwaal of die weinig meer bijdraagt aan het welzijn van de patiënt, dient niet meer plaats te vinden.

In de praktijk zullen mensen steeds vaker aangeven welke behandeling ze wel of niet wensen (reanimatie, ziekenhuisopname, operatie, en dergelijke). Dit vraagt soms veel van een patiënt. Wanneer kerkenraadsleden worden gevraagd om mee te denken in zo'n beslissing, dan geven de woorden 'leven én welzijn' richting aan in deze complexe materie." Tot zo ver dr. Teeuw.

De vergadering gaat uiteen in groepen en praat over de vragen:

1. Veel verpleeghuizen kennen een zogenaamd 'niet reanimatie beleid'. Wat vindt u daarvan?
2. Waar ligt voor u de grens dat 'doorgaan met behandelen' niet zinvol meer is?

Daarna praten we plenair over: Wat is reanimatie precies en wordt dat beleid hierover helder uitgelegd als je binnenkomt? Dr. Teeuw legt uit dat een cliënt/patiënt die echt reanimatie wil, dat ook krijgt, maar de vraag komt heel weinig voor. Als de vraag van de familie komt, wordt er niet op ingegaan.

We vinden het moeilijk om aan te geven waar de grenzen liggen voor het doorgaan met behandelen. Maar de zeer verhelderende inleiding over het leven én het welzijn van de mens, geeft richting aan het denken hierover.

De vergadering bedankt de heer Teeuw daarom met een warm applaus.



Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht, telefoon 078 681 35 39

Aan alle kinderen van groep 4 tot en met 8

Het is nog wel winter maar wij hebben de eerste vergadering al gehad en waar hebben we over vergaderd?

...KAMP!!!!

Dit jaar is de kampweek van 2 juli 2011 tot en met 9 juli 2011.

Net als de voorgaande jaren gaan we ook nu weer naar Camping "Het Genieten" in Kaatsheuvel. Deze camping ligt tegen de Loonse en Drunense Duinen aan. We slapen in tenten, nemen de fiets mee en zijn heel de week actief bezig.

De kinderen die al eerder met ons mee zijn geweest, weten zich vast nog wel een aantal leuke dingen te herinneren. Maar als je nog nooit bent mee geweest, moet je dat dit jaar zeker doen.

De prijs bedraagt €95,- per kind inclusief eten en drinken. Het inschrijfformulier komt in het volgende nummer van Rijsoord aan 't Woord en wordt in groep 4 tot en met 8 van De Klimop uitgedeeld. Je kan er ook altijd één bij Mirjam op den Brouw-Bestebreurtje komen halen. Adres Ds. Sleswijk Visserstraat 26 in Rijsoord.

Heb je nog vragen? Dan kan je bellen met Mirjam op den Brouw-Bestebreurtje, telefoonnummer (0180) 46 48 41 of Arjan de Koning, telefoonnummer (06)53 64 36 68.

Liefst na 18.00 uur. Wil je ook meepraten over deze kampweek en wil je zelf ook weleens zwemmen in een echt ven, snoep kopen in de kampwinkel, strafcorvee krijgen en huiveren bij een spookverhaal? Ga dan mee op kamp.

De kampleiding

Van de kindernevendienst

Op 13 maart gaan we van start met het project van de 40-dagentijd en Pasen. Het thema is "Ontmoeting" en we horen elke week een verhaal van ontmoetingen die de Here Jezus heeft gehad. Je kunt op allerlei manieren mensen ontmoeten: je vrienden ontmoet je graag omdat je die nu eenmaal leuk vindt! De dokter ontmoet je misschien liever niet omdat dat kan betekenen dat je ziek bent... Soms komt er iemand op je pad waar je helemaal geen zin in hebt maar ja... hij komt toch op je pad! Of je ontmoet ineens iemand die veel voor jou betekent, hoewel je dat niet verwacht... zo zie je maar!

Vanuit Kind op Zondag hebben we een "werkboekje" waarin elke week iets wordt geschreven of getekend.

In de kerk hangt een poster met daarop te zien welke ontmoeting centraal staat, elke zondag komt er een plaatje bij op de poster.

En met Pasen... gaan we de hele "reis" nog eens met elkaar na en kijken we wie of wat we eigenlijk hebben ontmoet de afgelopen periode.



Concert C.O.V. "Ridderkerk" **Johannes Passion van J.S. Bach op 9 april 2011**

Op zaterdag 9 april 2011 geeft de Christelijke Oratoriumvereniging "Ridderkerk", o.l.v. dirigent Hans Cok een concert de "Johannes Passion" van J.S. Bach, waarbij het koor begeleid wordt door het Randstedelijk Begeleidingsorkest "Sinfonia".

Andere medewerkers zijn:

Heleen Koele (sopraan), Myra Kroese (alt), Frank Fritschy (tenor), Rodrigo del Pozo (tenor), Nanco de Vries (bas), Hans de Vries (bas), Henk den Hollander (kistorgel), Ernst Stolz (Viola da Gamba).

De toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de koorleden en 's avonds aan de kerk. Reserveringen en verkoop zijn ook mogelijk bij de penningmeester Jan Wilschut,

tel. 0180 - 614409 en secretaris Leny Strohauer, tel.: 0180 - 432574.



De toegangsprijs bedraagt €18,50 (kinderen tot 16 jaar gratis) incl. koffie of thee in de pauze. Aanvang concert: 19.30 uur. Kerk open: 19.00 uur.

De uitvoering is in de Gereformeerde kerk "Levensbron", Jan Luykenstraat 10 in Ridderkerk. Meer over het koor is te lezen op de website: www.covridderkerk.nl

- a d v e r t e n t i e - **Recreatiewerk in Zeeland**

De kerken van Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke organiseren al sinds 1964 recreatiewerk voor vakantiegangers.

Enthousiaste jongeren afkomstig uit verschillende delen van Nederland geven invulling aan een recreatieprogramma in en bij de Boshut, op een eigen terrein in Zoutelande aan de Zeeuwse Rivièra.

Voor de recreatieteams van Zomer 2011 zijn we op zoek naar:

Jongeren(M/V)

- ben je 18 jaar of ouder,
- sta je positief tegenover het christelijk geloof,
- hou je wel van wat inspanning en gezelligheid,
- ben je 2 weken beschikbaar in de periode van 16 juli tot 13 augustus 2011,

Dan ben jij degene, die we zoeken!

Wij zorgen voor onderdak, zakgeld en we vergoeden je reis- en verblijfkosten!



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl