

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Rwandazondag; Contact met de predikant	3
Bij de diensten	4
Zieken; Leeskring Doornse catechismus; Tienercatechese	5
Kerkenraadsverslag	6,7
Giften en collecten C.v.K.	8
Solidariteitskas 2011	9
Kerk. Bureau en stand; Verjaardag 75+; Inloopochtenden; La Pipe 30+	10
Passage CMV; PCOB; NBG Bijbelleesrooster	11
Avondmaalscollecte	12
Classisnieuws	12.13
Symbolisch bloemschikken	13
Tienerviering; Stukje IJE-koor	14
Nieuwsbrief Parijs Plus	15
Oikokrediet	16,17
Liedboek 2012	17
Diverse Concerten en Samenzangdiensten	18-21



Beste lezers en ‘inzenders’,

Houdt u er rekening mee dat de kopij voor het decembernummer al op 17 november uiterlijk ingeleverd dient te worden?

We houden ons aanbevolen als u voor de komende RatW een mooi kerstgedicht of een kerstverhaal (niet langer dan een A4) hebt.

*Met vriendelijke groet,
de redactie*



Stencilen:

Maandag 21 november
Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Donderdag 24 november
om 13:00 uur

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand december met vermelding van afzender:

Uiterlijk 17 november bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruimendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl

Erediensten

Donderdag 2 november: Dankstond voor gewas en arbeid

19.30 uur : Ds. A. van Nierop uit Zwijndrecht
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
2e Diaconie

Zondag 6 november Rwandazondag en Heilig Avondmaal

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Monique IJsselstein en Mirjam op den Brouw
Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C. IJsselstein
Koster : Ton Haeck
Collecte : 1e Diaconie
2e Kerk
Deurcollecte Rwanda

Zondag 13 november

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte
Chauffeurs : W. de Waard en B. Sintemaartensdijk
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk in Actie Diaconaat
2e Onderhoud
Deurcollecte Eredienst en Kerkmuziek

Zondag 20 november Eeuwigheidszondag

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Cora van Wingerden
Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer
Chauffeurs : W.J.A. Klootwijk en N.H. Baars
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 27 november 1e Advent m.m.v. Sursum Corda

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Pia van der Linden
Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong
Chauffeurs : E. de Ruiter en W. van Prooijen
Koster : Joop van Wingerden
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud
Deurcollecte Eredienst en Kerkmuziek

ZONDAG 6 NOVEMBER 2011 RWANDA-ZONDAG



Elk jaar houden we in november de Rwanda-zondag.

Ook dit jaar en wel op zondag 6 november.

Op deze zondag wordt de zelfde liturgie gebruikt als in Rwanda.

Zoals u wellicht weet hebben wij in Rwanda als partnergemeenten Runda en Giko.

Deze gemeenten proberen we zoveel mogelijk

Geestelijk, Financieel en Materieel te steunen.

De uitwisseling Dordrecht, Remera en Ruyumba bestaat in 2012 25 jaar.

Er zullen op zondag 6 november as ook pennen op de koffietafels liggen welke te koop zijn voor 1 euro per stuk.

Ook liggen er Zendingskalenders tegen de prijs van €8,00 per stuk.

We hopen zo met elkaar in verbondenheid met onze partnergemeenten een gezegende dienst te hebben.

*Namens ZWOE commissie,
Wim IJsselstein
Tel. 421848*

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@planet.nl



Bij de diensten

In de herfst worden de dagen korter en de nachten langer. Ook het kerkelijk jaar loopt ten einde. Eind november begint dan de periode van de Advent.



*In de duisternis verwachten
wij het licht dat komen zal,
Hem, die in de nacht der nachten
wordt geboren in een stal.*

De maand december, met al z'n feesten, vraagt ieder jaar veel voorbereiding. Rondom de kerkdiensten is er voor de kinderen weer een adventsproject. Ook is er een creatieve verwerking met bloemen. En op een gegeven moment verschijnt de kerstboom, in onze kerk komen er zelfs twee. Maar voor het zover is geef ik u een overzicht van de meest nabije diensten.

Tijdens de Dankstond voor Gewas en Arbeid op woensdagavond 2 november gaat ds. A. van Nierop bij ons voor. Deze dienst begint om 19.30 uur.

De eerste zondag in november is traditioneel Rwanda-zondag. De dienst op zondag 6 november staat in het teken van onze contacten op het Afrikaanse continent, in het bijzonder onze partnergemeentes Giko en Runda. Deze dienst is mede voorbereid door leden van de Rwanda-werkgroep.

Op zondag 13 november zal ds. H. IJzerman uit Rotterdam bij ons voorgaan.

Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag noemen wij de namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Bij elke naam ontsteken wij een kaars. Deze kaars krijgt een plaats bij de liturgische bloemschikking. Na de dienst kan de familie de kaars mee naar huis nemen. Ik zal zelf in deze dienst voorgaan.

Op zondag 27 november begint de Adventstijd. De liturgische kleur in deze periode is paars, kleur van bezinning en inkeer. Op weg naar het Kerstfeest tellen de weken aan de hand van de Adventskaarsen, op deze zondag ontsteken we het eerste licht. Ook is er een liturgisch bloemstuk gemaakt. Als basis is voor een ster gekozen, ontleend aan een tekstgedeelte uit Numeri 24:17: 'Een ster komt op uit Jacob, een scepter uit Israël'. De schikking krijgt elke week een bijzonder accent. Het is de moeite waard om er tijdens én na de dienst even bij stil te staan. Wij zijn blij dat leden van muziekvereniging *Sursum Corda* deze kerkdienst muzikaal komen opluisteren.



Al zingend, kijkend en luisterend laten wij ons inspireren voor het leven van elke dag!

ds. Herman Offringa

Zieken en herstellenden

Van onze zieken noemen wij de naam van mw. S. van de Pol - de Weerdt (Rijksstraatweg), onlangs onderging zij haar laatste kuur.

Mw. A. van der Stelt-Jongenelen (Witbloemstraat) moest een vaatoperatie ondergaan in de hoop dat hierdoor haar benauwdheid zal verdwijnen.

Dhr. P. Kuiper (Strevelzicht) kreeg plotselinge pijnklachten en belandde voor observatie in het ziekenhuis, maar tot nu toe werd geen aanwijsbare oorzaak gevonden.

Wij bidden voor onze zieken om moed, kracht en vertrouwen.

ds. Herman Offringa

Leeskring Doornse Catechismus

In het vorige kerkblad werd de gesprekskring rondom het boekje *Doornse Catechismus* als leeskring aangekondigd. Het boek telt tweeënvijftig korte hoofdstukken en wij gaan het boek in een zestal bijeenkomsten doorneemen. De eerste keer is al achter de rug. Er was er een mooie kring van mensen. Ik gaf zelf wat inleidende informatie en aan de hand van enkele richtvragen bespraken we de eerste drie hoofdstukken. De kring komt samen op de tweede maandag van de maand. De volgende bijeenkomsten staan gepland op de maandagen 14 november en 12 december 2011. In 2012 zetten we de kring voort op de maandagen 9 januari, 13 februari en 12 maart. Plaats van samenkomst is de Fontein en wij spreken elkaar van 20.00 uur tot uiterlijk 21.45 uur. We hopen op inspirerende gesprekken over wat ons beweegt en wat ons bindt.

ds. Herman Offringa



Tienercatechese

Voor onze tieners is dit jaar weer een tiental catechese-uren gepland.

Tijdens de lange maand november zijn er maar liefst vijf bijeenkomsten, en wel op de dinsdagen 1, 8, 15, 22 en 29 november. In verband met de feestdagen (Sinterklaas!) en de Kerstvakantie zijn de catechisanten in december vrij.

In het nieuwe jaar gaan we met frisse moed verder. We beginnen dan weer op dinsdag 10 januari 2012, de jongste groep om 18.30 uur en de volgende groep om 19.30 uur.

ds. Herman Offringa



Verslag van de kerkenraadsvergadering van 19 september 2011

De voorzitter heet allen welkom. Er is een speciaal welkom voor de nieuwe ambtsdragers mw. C. Sinterniklaas, mw. C. van Wingerden en dhr. N. Baars. De voorzitter leest ook deze eerste vergadering met nieuwe ambtsdragers uit 1 Kor. 12 "Vele gaven, één Geest" en gaat ons daarna voor in gebed.

Het **kerkenraadsverslag** van 15 augustus 2011 wordt na een kleine aanpassing goedgekeurd. N.a.v.: Er bestaat op dit moment geen extra behoefte om thuisavondmaal te vieren.

K.O.R.: Deze commissie heeft 14 september vergaderd. Er zijn weer nieuwe K.O.R.-avonden afgesproken voor komend seizoen. Dhr. C. Bezemer jr. gaat uit deze commissie en er is vooralsnog geen vervanger voor hem gevonden. Tijdens de kerstnachtsdienst zal het koor The Messengers haar medewerking verlenen.

Afscheid aftredende ambtsdragers.

Er volgt een rondje van dankwoorden waarna de voorzitter als laatste haar dank aan de aftredende ambtsdragers, mw. E. Alblas, dhr. C. Alblas en dhr. C. Bezemer jr., uitspreekt voor de fijne jaren van vergaderen en overhandigt hen een attentie.

Verdeling taken kerkenraadsleden:

- 2^e voorzitter: ds. G.H. Offringa. Tijdens zijn verlof zal dhr. B. Sintemaartensdijk tijdelijk deze taak vervullen.
- Verslag vergadering Rijsoord aan 't Woord: mw. E. van Gameren.
- Afkondigingen: mw. C. Bode.
- Classis: dhr. B. Sintemaartensdijk en dhr. D.W. Alblas.
- Lief- en leedgebeuren: mw. L. Klootwijk.
- Koffie: dhr. A. Leentvaar en dhr. B. Sintemaartensdijk.
- Meerlingberaad: mw. E. Lagendijk, mw. C. van Wingerden en mw. C. Bode.
- Posters: dhr. W. IJsselstein.

De **ingekomen stukken** worden besproken en verdeeld over de commissies.

Wijkteams/Pastoraat: in wijkteam A is er een speciaal welkom voor de nieuwe Pastoraal medewerkster en later zal er nog afscheid genomen worden van de vertrekkende Pastoraal medewerker. Er wordt al nagedacht over een onderwerp voor het Groot huisbezoek 2012 en de jaarboekjes en ledenlijsten zijn rondgebracht. De wijkteams B en C hebben nog geen vergadering gehad. De zieke en overleden gemeenteleden worden genoemd. Ds. Offringa is het nieuwe seizoen met de daarbij behorende vergaderingen gestart, catechisaties zijn voorbereid. De leeskring over de Doornse Catechismus start op maandag 3 oktober. Ds. Offringa is met vakantie van 12 oktober tot en met 19 oktober. De waarneming wordt geregeld. Mw. M. de Koning is het aanspreekpunt.

Tijdens het pastoraal ½ uurtje behandelen we het onderwerp "de tienerviering van mei 2011". Mw. A. den Hartog heeft dit onderwerp uitgewerkt. Wij krijgen als kerkenraad een kijkje achter de schermen van een tienerviering.

Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen van de **Jeugdraad**. Er zijn afspraken gemaakt met de Hervormde Gemeente wat betreft de catechisaties. Voor de kindernevendienst XL (langere dienst dan anders) worden ook kinderen uitgenodigd die niet veel meer in de kerk komen. Ze krijgen allemaal een flyer als uitnodiging. Verder is mw. A. den Hartog naar een bijeenkomst over jeugd & alcohol in Ridderkerk geweest, dit was erg leerzaam. Ridderkerk gaat een plan maken wat te doen met jeugd en alcohol.

De **liturgiecommissie** heeft op 22 augustus extra vergadert omdat kindertheater Daan heeft afgezegd voor de Nel de Gelder dienst van 2012.

Z.W.O.E.: Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen. De voorganger uit Rwanda studeert in Duitsland en zal binnenkort promoveren. Er is een financieel verzoek binnengekomen om ook de partner van de voorganger hierbij aanwezig te laten zijn. Het zou gaan om een bedrag van € 100,- per kerk, de kerkenraad gaat hiermee akkoord (deurcollecte met aanvulling).

College van Diakenen: Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen. Er wordt jaarlijks een bijdrage overgemaakt voor de Kerk van Parijs.

Het **College van Kerkrentmeesters** heeft vergaderd, de notulen volgen nog. Er is o.a. gesproken over diensten vanuit het rouwcentrum in Ridderkerk. Er komt een draaiboek zodat duidelijk is wat er moet gebeuren en wie welke taak heeft. Ook de samenwerking met de Ridderkerkse kerken is aan de orde geweest. Deze samenwerking is belangrijk en zal in de toekomst ook steeds belangrijker worden.

a. Er zijn geen vragen n.a.v. de **G.O.T.**-notulen. Ds. Offringa heeft een kennismakingsboekje van de PKN aangeschaft. Het ziet er leuk en leesbaar uit en kan gebruikt worden bij de bestaande flyer die 'nieuwe inwoners' van Rijsoord door de bus krijgen. We besluiten er een aantal te bestellen. Mw. C. van Wingerden regelt dit en vraagt mw. E. van Gameren om dit te communiceren naar de bezorgers van deze flyers. De voorzitter zal de flyer tekstueel iets aanpassen. Er ligt altijd een klein stapeltje van deze flyers in de kast in de kerkenraadskamer.

Diversen: Het vergaderschema wordt doorgenomen. Omdat het niet haalbaar blijkt te vergaderen op de maandagavonden, spreken we af om dit op wisselende avonden te gaan doen.

b. De mening van de kerkenraad wordt meegenomen naar het Meerlingberaad van 6 oktober.

c. Het schema voor invulling van het pastoraal ½ uur is akkoord.

d. De voorzitter heeft een informele avond belegd met de 3 nieuwe ambtsdragers om hen wat meer wegwijs te maken in het kerkenwerk. Ook wijkouderling mw. E. van Gameren zal daarbij aanwezig zijn.

Rondvraag: Er is vraag naar de e-mailadressen van de kerkenraadsleden. De scribe zal alle kerkenraadsleden een lijst doen toekomen.

Mw. E. van Gameren gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

- *Verslag Elselien van Gameren* -

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 22 september 2011 t/m 20 oktober 2011)

Via mw. N. Belder-van der Ent	voor het jaarboekje	€ 5,00
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef	voor de kerk	€20,00
Via Mw. C. Zijderveld-Koorneef	voor de bloemen	€10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Opbrengst Collectes

18 september 2011	Kerk	€ 185,70
	Onderhoud gebouwen	€ 140,57
	Eigen jeugd	€ 50,97
25 september 2011	JOP	€ 143,15
	Onderhoud gebouwen	€ 137,21
	Eigen jeugd	€ 69,17
28 september 2011	Huwelijkscollecte	€ 120,05
2 oktober 2011	Kerk & Israel	€ 217,05
	Onderhoud gebouwen	€ 152,29
	Hervormingsdag	€ 63,52
9 oktober 2011	Kerk	€ 179,10
	Onderhoud gebouwen	€ 115,26
	Hervormingsdag	€ 52,25

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

uit: liedjes rond de bijbel, van Jan Visser en Nando van Essen

*Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.*

*Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn.
Jezus zal als een muur rondom jouw leven zijn.*

*Je hoeft niet bang te zijn al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit.*



Solidariteitskas 2011

“Van gemeenten voor gemeenten: als het erop aankomt.”



Ook al merken we het in de dagelijkse gang niet altijd: als plaatselijke gemeente zijn we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de gemeenten in andere plaatsen. En soms gaat het in een gemeente even wat minder goed. De Solidariteitskas is in het leven geroepen om gemeenten te helpen die tijdelijk een overbrugging nodig hebben.

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om kerkelijke activiteiten te betalen die noodzakelijk zijn, maar die niet door één gemeente op te brengen zijn.

Vooraf voor het pastoraat, zoals voor dovendiensten en pastoraat voor de koopvaardij. Of voor binnenvaartschippers die veel onderweg zijn. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met elkaar kunnen worden uitgevoerd.

Om dit alles mogelijk te maken, is er een financiële bijdrage van alle leden van de Protestantse Kerk nodig.

Als gemeente zijn wij verplicht om voor ieder belijdend lid 5 euro af te dragen aan de Solidariteitskas.

Wanneer wij door deze actie meer inkomsten krijgen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vragen wij u in deze brief om een bijdrage van 10 euro.

Een klein bedrag, maar van grote waarde.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk?

Op de website www.pkn.nl/solidariteitskas kunt u meer informatie over de Solidariteitskas vinden.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Voor de betaling kunt u gebruik maken van de antwoordstrook die los is bijgevoegd in deze Rijsoord aan 't Woord.

*Met vriendelijke groet,
Dick de Jong,
Bijdragen-administrateur*

Kerkelijke stand

Getrouwd op 28 september 2011
in de Opstandingskerk
Matthijs W. Tromp en Simone A. Alblas
Zalm 98
2986 PD Ridderkerk

Verhuisd (tijdelijk)
Eveline C. Klootwijk
Van Burg. Crezéestraat 37 naar
Mw. Kesperweg 180
2982 RT Ridderkerk

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Mutaties Ledenlijst

In de nieuwe ledenlijst staat een verkeerd telefoonnummer van:
familie Sinterniklaas-Otte, Vlasstraat 8;
dit moet zijn 0180-397803.
Wilt u dit veranderen in de lijst?

In de lijst van verzorgingshuizen staat bij Reyerheem tel. 0180 enz.; dit moet zijn 010 enz.
Wilt u dit ook veranderen?

Ontmoetingsavond 30+



U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op vrijdag 11 november vanaf 20.30 uur.

Verjaardagen in November

1 nov. 1915
Mevrouw E. de Koning - Mol
Serviceflat Drechtstreek
Lijsterweg 289
3362 BB Sliedrecht

15 nov. 1928
Mevrouw B. Lodder Bestebreurtje
Mauritshoek 21
2988EA Rijsoord

27 nov. 1929
Mevrouw W. Kooijman-v. Noort
Voorweg 16
2988 CG Rijsoord

30 nov. 1928
Mevrouw M. v. Mastrigt-v.d. Ent
Strevelszicht 14
2988 AS Rijsoord



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op
3 en 17 november
Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de
gezelligheid zorgen we met elkaar!



Tot ziens!

'Passage' C.M.V.

Op dinsdag 15 november a.s. is weer onze ledenavond.

Door ziekte van één van de sprekers is het programma voorgaande twee keren veranderd, en dat zal ook deze maand weer zo zijn.

We gaan nu "Spelen met Taal", en we doen dat met de heet R. Tinbo uit Zwijndrecht. We zullen actief bezig zijn en niet alleen met taal.

Komt u meedoen?

We beginnen om kwart voor acht, in de Hoeksteen.

Graag tot de 15e, het bestuur

**PCOB**

Op woensdag 30 november houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.



De heer C. Hofman uit Naaldwijk leidt ons onder de titel "De Gouden Koets" door de Koninklijke Stallen, waar we paarden, koetsen,

auto's en de koninklijke bus te zien krijgen. Ook vertoont hij een film van Prinsjesdag 2001.

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

**NBG Bijbelleesrooster
November**

Di	1	Maleachi 2:1-9
Wo	2	Matteüs 23:13-26
Do	3	Matteüs 23:27-39
Vr	4	Matteüs 24:1-14
Za	5	Maleachi 2:10-16
Zo	6	Maleachi 2:17-3:5
Ma	7	Maleachi 3:6-12
Di	8	Maleachi 3:13-18
Wo	9	Maleachi 3:19-24 (Maleachi 4:1-6)
Do	10	Matteüs 24:15-28
Vr	11	Matteüs 24:29-35
Za	12	Matteüs 24:36-51
Zo	13	Matteüs 25:1-13
Ma	14	Matteüs 25:14-30
Di	15	Matteüs 25:31-46
Wo	16	Rechters 1:1-15
Do	17	Rechters 1:16-26
Vr	18	Rechters 1:27-2:5
Za	19	Rechters 2:6-23
Zo	20	Rechters 3:1-11
Ma	21	Rechters 3:12-31
Di	22	Rechters 4:1-16
Wo	23	Rechters 4:17-5:8
Do	24	Rechters 5:9-22
Vr	25	Rechters 5:23-31
Za	26	Rechters 6:1-18
Zo	27	Rechters 6:19-32
Ma	28	Rechters 6:33-7:8
Di	29	Rechters 7:9-22
Wo	30	Rechters 7:23-8:9



6 november

AVONDMAAL

6 november

AVONDMAAL

Kerk in Actie - Kinderen in de Knel Seksuele uitbuiting tegengaan

Elke dag zien we jonge meiden rondhangen op de plekken waar ze klanten komen oppikken. Je zou bijna vergeten dat het niet normaal is. Maria Teresa is psychologe en begeleidt meisjes die de prostitutie de rug toe willen keren. We werken aan eigenwaarde, helpen om keuzes te maken en een nieuwe toekomst op te bouwen.

Kerk in Actie ondersteunt organisaties die werken aan een normale toekomst voor deze kinderen. Soms lijkt het onbegonnen werk, door internet en nieuwe digitale middelen is het eenvoudig geworden om kinderen voor prostitutie aan te bieden en kinderporno te verspreiden. Gelukkig is er wel steeds meer aandacht voor en hanteren veel overheden hoge straffen voor seks met minderjarigen. Maar de wetgeving is nog lang niet altijd toereikend.

**Op 6 november is de collecte bestemd voor:
CRAESCC / Vorming en Beroepsopleiding voor meisjes in de prostitutie**

CRAESCC is een organisatie van katholieke zusters die minderjarige prostituees opvangen. De zusters hebben twee opvanghuizen, één in de Peruaanse hoofdstad Lima en één in Chiclayo. De misbruikte meisjes blijven twee jaar bij de zusters en krijgen er psychosociale steun. Ook worden ze opgeleid om te werken in naai ateliers. Veel van de meisjes hebben kinderen. Voor hen is er opvang, zodat de moeders naar school kunnen. De zusters proberen de meisjes weer in contact met hun familie te brengen, zodat er nieuw perspectief kan ontstaan. Behalve het bieden van opvang en scholing zetten de zusters zich in om seksueel misbruik van jonge meisjes te voorkomen.

In risicowijken vertellen ze op scholen en restaurants over de gevaren van de prostitutie. Zo worden de meisjes weerbaar.

***We hopen dat u deze collecte voor die kinderen
met een ruim hart wilt ondersteunen.***

Uw Diaconie

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws

Spreken over God

Onder de titel 'Spreken over God' heeft op verzoek van het moderamen van de synode, de scriba, dr. Arjan Plaisier, een pastorale handreiking geschreven.

Want spreken over God is niet vanzelfsprekend. Hoe kan het ook anders? We kunnen niet over God beschikken. Wanneer we over God spreken, kunnen we niet volstaan om zomaar wat uit de la te trekken of uit een kerkelijk archief te halen. God is God. We zijn afhankelijk van zijn spreken. Alleen door steeds weer te luisteren kunnen we ook wat zeggen.

Spreken over God is nooit vanzelfsprekend. Dat geldt in bijzondere mate voor onze tijd. Voor veel mensen, ook binnen de kerk, is het niet (meer) duidelijk wie God is of waar we God tegenkomen. Wat moeten we dan over Hem zeggen? Die verlegenheid

komt op omdat Gods aanwezigheid niet wordt ervaren en Hij de grote afwezige lijkt in onze wereld. Bestaat Hij dan wel? Of is God niet meer dan een menselijk denkbeeld? Een mooi en waardevol denkbeeld misschien, maar toch niet meer dan dat?

Daar komt bij dat er tegenstrijdige visies over God naar voren worden gebracht. Voor de een is God 'iets' voor de ander 'iemand'. De een stelt dat God en de menselijke geest elkaar raken of zelfs versmelten, voor de ander is God de hoog verhevene. Wat kun je nu met zekerheid over God zeggen, bij al deze tegenstrijdigheden? Of gaat God zozeer ons begrip te boven dat je er helemaal niets over kunt zeggen en elke uitspraak een slag in de lucht is?

Hierover spreekt de vergadering van de classis op 24 november en we zijn erg blij dat dr. Arjan Plaisier dan onze gast is. Hij zal het onderwerp bij ons inleiden en vragen beantwoorden. De vergadering van de classis is openbaar. U bent van harte welkom om mee te praten. We beginnen om 19.30 uur en eindigen nooit later dan 22.00 uur.

De vergadering is in het kerkgebouw van de Protestantse gemeente te Slikkerveer, de Christus is Koning Kerk. U vindt de die kerk aan de Juliana van Stolbergstraat 44 te Ridderkerk, Slikkerveer.

Kijk voor meer informatie op de website van de classis: www.classisdordrecht.nl

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

Symbolisch bloemschikken - Inleiding advent en Kerst

Thema: Een ster verschijnt

Voor de basisschikking gebruiken we dit jaar een ster. We kiezen voor de 5 puntige ster. Het getal 5 drukt uit dat de Eeuwige, de Eén, met de aarde, het getal 4, verbonden is. Het getal 4 staat voor de 4 windstreken {uiteinden} van de aarde en wordt verbonden met de 5, het Licht van de Eeuwige. Het getal 5 drukt ook uit: dat wat ons vermogen om het te kunnen bevatten te boven gaat. Dat Oneindige licht kunnen wij niet bevatten, daarvoor schieten alle aardse beelden en woorden te kort. We proberen het uit te drukken door te zingen, te bidden, te spreken in beelden en te schikken. Het getal 5 is een verwijzing naar de mens Jezus; 5 wonden, 5 zintuigen.



Licht en adventskaarsen

Traditiegetrouw verbeelden we het uitzien naar het Licht door elke week een kaars in de adventstijd te ontsteken.

Zondag 27 november - 1e adventszondag

Thema: Opstaan

Kleur: Rood

Lezing: Rechters 5

In de lezing worden de sterren en de zon genoemd als symbool van mensen die zich met de Naam van Eeuwige verbinden en strijden tegen ongerechtigheid. Debora is een sterke Gods getrouwe leidsvrouw. De kleur rood is een verwijzing naar Liefde en de daadkracht waarmee Debora haar leidersrol op zich neemt, om recht en vrede te brengen. Er brandt een Licht in haar, een Vuur dat niemand kan doven.

Werkgroep Symbolisch bloemschikken

Tienerviering

Hallo jongens en meisjes van de tienerviering.

Op zondag 13 november a.s. vieren we de tienerviering van deze maand. Deze keer iets naar voren geschoven in verband met speciale diensten in de kerk, namelijk het eind van het kerkelijk jaar ook wel "Eeuwigheidszondag" genoemd, waarin we onze overleden gemeenteleden gedenken van het afgelopen jaar. En 1e advent, de eerste zondag van de vier zondagen, waarbij we op weg gaan naar de kerstfeest.

We hopen dat jullie er weer allemaal kunnen zijn. Dat lijkt ons erg gezellig. Het thema is nog niet bekend, maar dat horen jullie via de mail. Ook zonder uitnodiging ben je van harte welkom.

Alles op een rijtje: Tienerviering zondag 13 november 2011
Aanvang 9.30 uur direct naar de soosruimte
Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur
Tienerviering vanaf het voortgezet onderwijs



Tot ziens op 13 november, Anda, Janis, Elselien en Heleen

Beste jongere,

Heb je altijd al eens willen zingen in een koor met andere jongeren? Of misschien houd je niet zo van zingen, maar wel van gezelligheid en activiteiten doen met andere jongeren.

Misschien is het I.J.E.-koor dan iets voor jou! Het Interkerkelijke Jeugd Evangelisatie-koor (I.J.E.-koor) is een actief jongerenkoor met een vlot repertoire. Verschillende keren per jaar zingen we in diverse kerken en organiseren wij onze eigen meetings.

We repeteren elke zondagavond van 19.00uur tot 20.15uur in de Triomfatorkerk (Gebroken Meeldijk 150) in Barendrecht. Na de repetitie komen we nog gezellig bij elkaar om te praten of te tafelvoetballen. Naast het repeteren hebben wij nog vele leuke activiteiten, uitjes en weekendjes weg.

Voor meer informatie en een overzicht van onze activiteiten en meetings, kun je een kijkje nemen op onze website: www.ije-rotterdam.nl

We hopen je te ontmoeten!

Groeten,
Het IJE-koor



Jouw naam

Jouw hart Ik ken het
de angsten en de pijn

Doorwaakte nachten
je weet, Ik zal bij je zijn

Jouw onzekerheden
Ik neem ze één voor één

Maak je weerbaar
je draagt het niet alleen

Jouw wanhoop Ik geef
je immers kracht

Stel je vertrouwen
Ik geef je de pracht

de pracht van een wonder
vindbaar om je heen Mijn kind

Jouw naam staat geschreven
weet dat Ik je altijd vind!

Nieuwsbrief van de Kerk van Parijs in samenspraak met 'Parijs Plus'

Het is al weer een paar maanden geleden dat u nieuws hebt ontvangen uit ons kleine kerkje in Parijs. Nu de herfst de bladeren weer rood en geel tint in de tuinen maar ook in de uitgestrekte bossen rondom Parijs, wordt het weer tijd om u wat te vertellen over onze gemeente en haar wel en wee. Bossen rondom Parijs? Ja zeker, de uitgestrekte bossen in de streek rondom Parijs, Ile de France genoemd, waren voor het grootste deel, vanaf de middeleeuwen en tot voor de Revolutie, eigendom van de koningen, de kasteelheren en de clergé. Alleen al de domeinen van het kasteel van Versailles, Fontainebleau en Rambouillet, maar ook Chantilly in het noorden van Parijs bebossen een enorme oppervlakte van het Ile de France en vormen als het ware een groene kroon om de stad. Ze waren het theaterdecor van uitgebreide Koninklijke jachtpartijen en hadden ook een functie in de watervoorziening van de fontein in de kasteeltuinen.

Tijdens de Revolutie zijn deze bossen geconfisqueerd en staatsdomein geworden en vandaag de dag geniet menige Parijzenaar het weekend van deze "groene kroon", ofwel les "forêts franciliennes".



Op zondag 18 september vond onze jaarlijkse Rentrée plaats op een mooie locatie van een van onze gemeenteleden buiten Parijs. Het was een feestelijke warme dag met een barbecue en een lekker wijntje. Zoals gebruikelijk waren

er een paar kleine toespraken, o.a. vanuit de Kerkenraad die aangaf dat de komende maanden verder wordt gewerkt aan het nieuwe beleidsplan 2012-2017. We hebben in een eerste ronde een enquête gehouden onder gemeenteleden en vanuit deze gegevens gaat de Kerkenraad de komende tijd de gelegenheid geven om verder met elkaar in gesprek te gaan op de kringen en/of na afloop van een kerkdienst en daarna zal een voorstel geschreven worden voor een beleidsplan dat er op gericht is hoe de ERN in de komende jaren een levende, open en actieve gemeenschap kan blijven.

Het woord was verder aan Parijs Plus, want tijdens de Rentrée waren de leden van deze *Stichting Nederlandse vrienden van de Kerk van Parijs* bij ons. Bij monde van de voorzitter Jaap Bakker werd aangegeven, dat met enthousiasme wordt gewerkt aan het zeker stellen van financiële ondersteuning aan de ERN.

Ook dit seizoen gaan de gesprekskringen weer van start. Eenmaal per maand komen in elk geval de drie vaste kringen bij elkaar: Kring West, Kring Noord en Kring Parijs. Zoals de namen al aangeven, zijn dit kringen die zich richten op gemeenteleden die in de regio's buiten en in Parijs wonen. Per bijeenkomst komen er zeven tot twaalf belangstellenden bij elkaar om samen te praten over een onderwerp dat te maken heeft met geloof, Bijbel, maatschappij en/of cultuur. Ook de onderlinge ontmoeting is een belangrijk doel van deze bijeenkomsten. Dat men bij elkaar in de regio woont, wil nog niet zeggen dat men ook bij elkaar 'om de hoek' woont en dus is het altijd weer goed om elkaar even te zien, en na afloop van het meer officiële deel van de avond elkaar even bij te praten bij - hoe kan het ook anders in Frankrijk - een goed glas wijn.

Naast deze regionale kringen zal er dit najaar een aantal losse bijeenkomsten worden georganiseerd rondom een thema of voor een bepaalde doelgroep. Zo zal er een bijeenkomst worden georganiseerd voor jonge ouders rondom de thematiek van geloofsopvoeding. Verder zal er een bijeenkomst zijn voor Frans-Nederlandse stellen ('couples mixtes'), rondom een thema dat de twee culturen Frans-Nederlands en/of Katholiek-Protestant raakt. Overigens hebben beide thema's ook de nodige raakvlakken met elkaar, want juist in het opvoeden van kinderen blijkt vaak het sterkst het verschil tussen de verschillende culturen. De gemeente in Parijs wil juist ook voor deze thema's aan mensen die dagelijks te maken hebben met het leven met twee culturen ruimte bieden om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Namens de ERN- Nederlandse PKN-kerk te Parijs, het promotieteam 'Parijs Plus'.
Voor informatie: www.parijsplus.tk of <http://ern.paris.free.fr> of tel. 0180-423554

Oikocredit breidt investeringen in Afrika uit



Met de acute nood in Afrika op het netvlies moet je wel even een knop omzetten om de aandacht te richten op structureel ontwikkelingswerk in dit continent. Zoals het werk van Oikocredit, een expert op het gebied van ontwikkelingsfinanciering. Oikocredit stelt in het jaarverslag 2010 dat steun aan Afrika geen geringe uitdaging is. Toch wil Oikocredit prioriteit geven aan uitbreiding van investeringen in deze regio.

Oikocredit is een organisatie met kerkelijke wortels die leningen verstrekt aan microfinancieringsinstellingen, (fair trade) coöperaties en het midden- en klein bedrijf in ontwikkelingslanden. Evenals voorgaande jaren is het werk van Oikocredit in 2010 gegroeid en de ambitie is om die groei door te zetten. Met de investeringen alleen al in microfinancieringsinstellingen worden meer dan 28 miljoen mensen bereikt. Afrika moet daarin volgens de plannen een groter aandeel krijgen. Vorig jaar is in Nigeria een regiokantoor gevestigd en dit jaar komt er een in Mozambique. Het streven is om de armste lagen van de bevolking te bereiken. Oikocredit loopt voorop bij het meten van sociale effecten van haar investeringen, ook in Afrika.

Landbouw, motor van ontwikkeling

Ook investeren in landbouw is voor Oikocredit een van de eerste prioriteiten voor de komende periode. Onderzoeken en eigen ervaring tonen aan dat investeringen in de landbouwsector de economische ontwikkeling krachtiger aanzwengelen dan investeringen in stedelijke gebieden. In de ruim 35 jaar van haar bestaan heeft Oikocredit veel ervaring opgedaan op het gebied van kredietverlening in ontwikkelingslanden. Van het begin af aan was het concept: “niet geven, maar lenen”. Arme ondernemers blijken namelijk wel degelijk kredietwaardig als ze deskundig ondersteund worden. Dat ze de kans krijgen zich te bewijzen vergroot hun gevoel van eigenwaarde.

Nieuwe kansen met een lening

Amina is al vijf jaar klant van de spaar- en kredietcoöperatie Mgandini SACCOS. Ze zorgt voor haar gezin door levensmiddelen van boeren te kopen en ze aan haar klanten door te verkopen. In 2006 kon Amina een groot deel van haar ingekochte waar door beschadiging vanwege slecht weer en gebrekkig transport niet meer verkopen. Het was een grote tegenslag voor haar, maar al snel hoorde Amina van de leningen die Mgandini verstrekke. Nadat ze voldaan had aan het verplichte onderdeel om ook te sparen als lid, kreeg Amina haar eerste lening. Met een lening van ongeveer 70 euro in lokaal geld kon ze haar bedrijf opnieuw opbouwen. Nu heeft Amina ongeveer 600 euro aan spaargeld in de coöperatie, ze heeft een stukje land gekocht en ze kan haar gezin onderhouden. Ze heeft haar activiteiten verder gespreid door 20 fietsen aan te schaffen, die ze voor ongeveer 10 eurocent per uur verhuurt.

Mgandini is sinds 2010 projectpartner van Oikocredit en heeft een lening van ongeveer 97.000 euro ontvangen. Met deze lening kon Mgandini bijna 260 leningen aan leden verstrekken.

Kapitaal

Wat betreft de instroom van kapitaal moet Oikocredit het hebben van beleggers (waaronder veel kerkelijke instellingen en particulieren) die voor sociaal rendement kiezen. Evenals in het recordjaar 2009 bedroeg in 2010 de netto instroom € 64 miljoen, waarvan bijna €8 miljoen afkomstig is uit Nederland.

Meer weten?

Oikocredit wil nog meer mensen toegang geven tot financiering om hen een betere toekomst te bieden. Oikocredit Nederland geeft informatie over Oikocredit.

Meer informatie op www.oikocreditnederland.nl of neem contact op met het kantoor in Utrecht (030-2341069) of met Coen Zuidema

Vrijwilliger Oikocredit Nederland

0172 - 444 940 c.zuidema1@hetnet.nl

Liedboek - zingen, bidden in huis en kerk

‘Liedboek - zingen, bidden in huis en kerk’, dit is naam van het Liedboek dat in 2012 zal verschijnen.

Het is samengesteld door Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.

Op dinsdag 8 november wordt in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk een regionale zangbijeenkomst over het nieuwe liedboek gehouden. Deze avond is in het bijzonder bestemd voor de kerken van de classis Heusden-Almkerk, maar wie van buiten deze regio komt is ook van harte welkom!

Op deze zangavond kunt u zelf al zingend kennismaken met een doorsnee van de selectie die de redactie heeft gemaakt voor het nieuwe liedboek. Voorbeelden van verschillende soorten liedgenres voor diverse gelegenheden komen aan de orde. Naast psalmen en gezangen zijn dat liederen uit andere kerken en tradities, liederen uit het buitenland, liederen voor de jeugd, liturgische gezangen, canons en andere zangvormen en gebeden en teksten voor meditatie. Vocaal Ensemble Cantica zal de koorpartijen vertolken en de samenzang ondersteunen.

Ook zal er meer worden verteld over de achtergronden van het Liedboek en hoe de keuzes van liederen gemaakt worden.

Inleiding: ds. Pieter Endedijk, coördinator project nieuw liedboek

Locatie: Ontmoetingskerk, Notenlaan 69, 4254 CC Sleeuwijk, tel.: 0183 30 12 97

Datum: dinsdag 8 november van 20.00 tot 22.00 uur

Informatie: Henk van Andel, tel.: 0183 30 41 65; e-mail: henkvanandel@planet.nl



TRADITIONEEL KERSTCONCERT 2011

Grote- of Sint Laurenskerk, Rotterdam

16 december 2011

C.G.K. "Debarim", Rotterdam

C.G.Z. "Lovende Stemmen", Streefkerk

o.l.v. Vincent van Dam

Christelijk Mannenkoor Laudate, Barneveld

o.l.v. Peter Overduin

Lucy van der Maarel, sopraan

Martin Zonnenberg, orgel

Kees de Bruin, piano

Elsemarieke den Hartogh, fluit

Anja van der Maten, hobo

Jaap Klootwijk, klein slagwerk

**Symphonie orkest "Consorto di Compri-
mario"**

Algehele leiding Vincent van Dam

Toegangsprijs: € 15,00

**Kaartverkoop via e-mail: [kaartver-
koop@debarim.nl](mailto:kaartverkoop@debarim.nl)**

**of: (0180-312711 (0184-415725 (010
-2222211**

Meer info: <http://www.debarim.nl>

Kerstconcert Debarim

Ook dit jaar wordt op vrijdagavond 16 december a.s. een Kerstconcert gegeven door het Christelijk Gemengd Koor "DEBARIM". Dit concert vindt plaats in de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam. Het zal één van de vele Kerstconcerten zijn die in de periode voor het Kerstfeest zullen plaatsvinden.

Voor dit concert willen wij in het bijzonder uw aandacht vragen. Misschien behoort u reeds tot onze schare trouwe bezoekers, dan behoef ik u niets meer te vertellen. De ambiance in deze kerk, de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam in Kerstsfeer is ronduit prachtig. In deze majestueuze kathedraal, de oudste kerk van Rotterdam en schitterend herbouwd en gerestaureerd, komt massale kerstzang optimaal tot zijn recht.

Het Christelijk Gemengd Koor "DEBARIM", in samenwerking met de Christelijk Gemengde Zangvereniging "Lovende Stemmen" uit Streefkerk en het Christelijk Mannenkoor "Laudate" uit Barneveld e.o. geven daar een traditioneel kerstconcert. Soliste deze avond is Lucy van der Maarel.

Het kerstconcert zal onder algehele leiding staan van Vincent van Dam.

P.S.: Het was fijn met het koor Debarim mee te werken aan de kerkdienst van 2 oktober. Gelukkig kon ik nog meezingen al hoe wel het moeilijker wordt.

Het koor kan nog leden gebruiken en als er nog mensen zijn die kunnen zingen: ZING DAN MEE.

Repetitie is op donderdagavond van 20.00 uur tot 22,00 uur in de Johanneskerk aan Guido Gezelleweg1/Hoek Spinozaweg te Rotterdam Lombardijen

Ton Haeck

Groot benefietconcert voor scan in Erasmus MC

Koor van ruim 400 stemmen in Sint Laurenskerk met gastoptreden Jan Vayne

Een koor van ruim 400 stemmen geeft samen met de pianovirtuoos Jan Vayne op zaterdag 5 november een groot benefietconcert in de Sint Laurenskerk in Rotterdam. De opbrengst is bestemd voor een speciale scan in het Erasmus MC-Daniel den Hoed waardoor resultaten bij kankerpatiënten sterk verbeteren en behandelingen ook veel minder belastend zijn.

Het belooft een onvergetelijk middag te worden. Jan Vayne op de piano en vierhonderd stemmen verenigd in diverse koren, waaronder Het Inspire2Live Choir en Chapeau vormen tijdens dit concert een muzikaal geheel.

De koren, m.m.v. Annelies Schep sopraan, worden begeleid door het strijkersensemble Erasmus Consort, de koperblazers Imperial Brass, Vincent van Dam op de piano en André van Vliet op het Laurenskerkorgel.

Daarnaast speelt de band Innocent een speciaal gecomponeerd lied. De leiding is in handen van dirigent Peter Overduin.

Het concert Walking on a Dream, is genoemd naar de missie van Bianca Baijens.

Doel van Walking on a Dream is om binnen anderhalf jaar ruim één miljoen euro op te halen voor de aanschaf van een hyperthermiescan in het Erasmus MC- Daniel den Hoed.

Een behandeling met hyperthermie is minder belastend voor patiënten en kan de overlevingskans bij baarmoederhalskanker zelfs verdubbelen.

Bianca Baijens vond de inspiratie voor haar missie mede in een ontmoeting met haar grote voorbeeld, inspirator wielrenner Lance Armstrong. Ze ontmoette hem vlak voordat ze in augustus vorig jaar overleed. Haar missie wordt nu voortgezet door haar familie en vrienden in nauwe samenwerking met het Erasmus MC Vriendenfonds en Inspire2LiveMusic.

Het concert begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur. Een kaartje voor volwassenen kost 20 euro (kinderen tot 12 jaar 10 euro). Via eerdere acties is ook geld ingezameld voor de scan. De teller staat inmiddels op ruim een half miljoen euro.

Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar via email karinoverduin@hotmail.com of telefonisch 078 68 18 260.

Meer informatie over het concert staat op www.erasmusmcvrienden.nl

Eerste Advent

Eerste kaars, ik steek je aan,
want het nieuwe licht breekt baan!
de belofte eens gegeven,
leert ons alle dagen leven.

Hier wordt een huis voor God gebouwd
waar mensen samen komen
en waar Hijzelf aanwezig is
om onder ons te wonen.

Hier wordt een boek opengelegd
en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt
en die naar ons wil horen.



Gods hart

Gods hart is met de mens bewogen
al lijkt ook soms het tegendeel.
En voelen velen zich bedrogen
want God hij kon immers zoveel.

Waarom dan toch die vele rampen
waarom toch telkens weer geweld.
Waar wij als mensen vaak mee kampen
en door God geen beperk gesteld.

Die waarom vraag blijft rondom klinken
en zindert door in menig hart.
Waarom komt niet het morgen blinken
waarmee Gods nieuwe toekomst start?

Toch blijkt Gods warme hart te kloppen
voor ieder mens op deze aard.
God Zal de tegenslagen stoppen
wie gelooft wordt in Zijn hand bewaard.

't Bewijs dat God met ons bewogen
ligt in het zenden van Zijn Zoon.
Die tot ons kwam vanuit de hoge
en dragen wou het zondaarsloon.

Met deze daad laat God ons tonen
dat er weer leven, uitkomst is.
Dat Hij ons dochteren en zonen
zal redden uit de duisternis.

God heeft voor ons het licht ontstoken
dat voor onze ogen eeuwig brandt.
Daarmee heeft God ons toegestoken
bewogen ons Zijn rechterhand.

Justus A. van Tricht

Koor- en zangdienst in de Goede Herderkerk

Op zondag 6 november wordt er weer een koor- en zangdienst gehouden in de Goede Herderkerk aan de Seringenstraat 1 te Ridderkerk. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door het Christelijk Gemengd Koor Groote Lindt o.l.v. Gerard van der Zijden. Muzikale medewerking is er van Vincent van Dam - orgel. De meditatie wordt verzorgd door ds. J.W. Sparreboom uit Krimpen aan den IJssel. Tijdens deze dienst is er veel koor- en samenzang van bekende liederen. De aanvang is 16.45 uur.



Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de 289^{ste} zondagavondzang op zondag 13 november om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. De organist van deze avond is André de Jager. Cor de Haan geeft leiding aan de koor- en samenzang.

Tot ziens in de Bethelkerk

Samen zingen in "De Open Hof"

Op zondag 6 november 2011 zal voor de 34^e keer een koor- en samenzanguur worden gehouden in de kerk "De Open Hof" gelegen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS te Hendrik Ido Ambacht. De zangmiddag zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de kerk om 16.30 uur zal zijn geopend.



Uitgenodigd is deze keer het "Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht" uit Zwijndrecht. Dit koor staat o.l.v. Cor de Haan uit Strijen. De instrumentale begeleiding zal worden verzorgd door Edwin Vooijs uit Zwijndrecht aan het orgel. Hij zal zowel het koor als ook de samenzang begeleiden. Op het programma staan o.a. de koornummers "Zing voor de Heer" van A. Vivaldi, "Looft de Heer met vreugde" van A.F. Troost, "Lord my God a wonder fills my heart" van W.A. Mozart en "Honour Him alone" van Tom Parker vermeld. Daarnaast zal er weer ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te zingen die voorkomen in diverse bundels.

De gehele dienst zal worden ondersteund door middel van een beamer/diaprojectie. De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten zal na de dienst, bij het verlaten van de kerkzaal, gecollecteerd worden. Ook nu belooft het weer een mooi uurtje te worden.

U bent van harte uitgenodigd. Mocht u deze keer niet in de gelegenheid zijn deze zangmiddag bij te wonen dan krijgt u op 11 december 2011 weer een kans. Dan zal het Kinderkoor "De Waterdruppels" uit Dordrecht aanwezig zijn in de "De Open Hof".

Namens de organisatie,

Ben Voerman tel: (078) 681 75 83. E-mail: bjvoerman@planet.nl.

Samen zingen in de Breepleinker

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een Koor- en samenzangdienst op **zondag 20 november a.s** waaraan medewerken:

Het Chr. Gemengd Koor "Asaf" o.l.v. Adri Poortvliet
de organist Martin Mans,
de sopraan Jacqueline Meijer
meditatie ds. P. Vermaat

De dienst begint om 17.00 uur
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

**Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!**

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77; Arriva bus 157



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht
concern, gespecialiseerd in oplossingen
voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt
door een goede prijs-kwaliteit-verhouding
en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten:
inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval
om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl