

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Opbrengst Bazaar; Bij de diensten	3
Zieken; Leeskring Doornse Catechismus	4
Herfstvakantie predikant; Werktijden predikant	5
In Memoriam - Peter van Oorschot	6,7
Kerkelijke stand en bureau; Verjaardagen; PCOB	8
NBG Bijbelleesrooster.	9
Inloopochtend; Passage; CWN; La Pipe 30+	10
Tienerviering; Fotoavond Kamp	11
Kerkenraadsverslag;	12,13
Giften & collectes CvK;.	13
Giften & Jarrekening CvD	14,15
Postzegelactie voor de zending	16
Classisnieuws	17
Godsdienstonderwijs op openbare scholen (IWGOS)	18
Stichting Draagt Elkanders Lasten; Jubileum Petrakerk.	19
Taizé-viering Bolnes; Samenzang Breepleinkerker	20
Jubileumconcert Groote Lindt; Samenzang Open Hof	21



Vandaag



vandaag kun je iets doen wat ware liefde heet,
iets wat de ander nooit na deze dag vergeet;
spreek je een woord van troost, verzacht je ergens leed,
misschien dat smart van nu dan morgen vreugde heet

**Stencilen:**

Maandag 24 oktober
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 27 oktober
om 13:00 uur

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand november
met vermelding van afzender:

Uiterlijk 20 oktober bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 2 oktober **Israëlzondag, m.m.v. koor Debarim uit Rotterdam**
Deze dienst wordt uitgezonden door de SLOR

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen
Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer
Chauffeurs : W. de Waard en P. van Oorscot
Koster : Joop van Wingerden
Collecte : 1e Kerk en Israël
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Hervormingsdag

Zondag 9 oktober

09.30 uur : Ds. W. van der Kooij uit Nieuwerkerk a.d. IJssel
Kindernevendienst : Janis van der Linden en Sabrina Alblas
Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong
Chauffeurs : A.C. Haeck en Cl. Bezemer
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 16 oktober

Tevens Tienviering
09.30 uur : Ds. J. Robbers uit Hendrik Ido Ambacht
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en K.P. Klootwijk
Koster : Ton Haeck
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Hervormingsdag

Zondag 23 oktober

Vanaf 09.10 uur "Inzingen" met Opwekkingsliederen
09.30 uur : Ds. A.L. van der Zouwen- van Haaften uit Sleeuwijk
Kindernevendienst : Lineke Baars
Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen
Chauffeurs : W.A. IJsselstein en N.H. Baars
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 30 oktober

Kerk-School-Gezinsdienst
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : geen i.v.m. Kerk-School-Gezinsdienst
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer
Chauffeurs : G.T. van der Waal en C.J. op den Brouw
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Zending
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Hervormingsdag

BAZAAR

23 en 24 september... Wat hebben we er weer lang naar die datum toe geleefd en opeens is 't dan zover. Heerlijk weetje, elke kraam goed bezet en bezocht, het rad dat weer draaide, een gezellige bar, kortom: **BAZAARTIJD!** Mede dankzij de sponsors, bezoekers en alle medewerkers achter de kraam of achter het scherm kan de commissie mededelen dat er een prachtige opbrengst is behaald van €12.000! Fantastisch, iedereen die heeft meegewerkt wordt vanaf deze plaats heel hartelijk bedankt!



...en ik denk dat we als redactie van RatW namens iedereen spreken als we bij deze de bazaarcommissie bedanken voor alle tijd en moeite die ook dit jaar weer is gestoken in alle organisatie en voorbereiding. Petje af voor jullie inzet, het enthousiasme en de creativiteit waarmee jullie alles uit de kast trokken om voor de kerk en Buurtvrouwenhuis Rosa dit bedrag te verdienen!

Lieve kanjers van de bazaarcommissie:
BEDANKT VOOR WEER EEN FANTASTISCHE BAZAAR!

Bij de diensten

De maand oktober kent dit jaar vijf zondagen. Wij komen 's ochtends samen voor de eredienst. We dienen de Heer in ons lied, in onze gebeden en met de gaven die ons geschonken zijn. Zo vormen wij een geloofsgemeenschap en zijn wij kerk in het dorp.

Op zondag 2 oktober - de eerste zondag van de maand - is het Israëlzondag. In de Nederlandse Hervormde Kerk is dit traditie sinds 1949. In 1984 hebben de Gereformeerde Kerken (Syn.) zich bij deze traditie aangesloten. De eerste zondag van oktober is gekozen, omdat het joodse volk in deze tijd van het jaar zijn Hoge Feestdagen viert. Zo bedenken wij dat Israël geen fossiel is, maar een levend volk, een volk van overlevenden. In onze dienst op Israëlzondag komt het Christelijk Gemengd koor Debarim uit Rotterdam de dienst muzikaal opluisteren. Wij zien uit naar hun komst!

Op zondag 9 oktober ontvangen wij ds. W. van der Kooij uit Nieuwerkerk a/d IJssel als onze voorganger.

Op zondag 16 oktober hoopt ds. J. Robbers uit Hendrik-Ido-Ambacht bij ons voor te gaan.

Op zondag 23 oktober is mw. ds. A.L. van der Zouwen-van Haften uit Sleeuwijk onze voorganger.

Op zondag 30 oktober is er een Kerk-School-Gezinsdienst in de Opstandingskerk. In samenspraak met de leerkrachten van de Klimop kozen we voor het thema Tien Geboden. De tien regels van Mozes kunnen ons veel leren. Ik denk het bewaren van de vrijheid, maar ook rust en respect komen erin voor, of hoe we betrouwbaar kunnen zijn en tevreden. Op welke manier de kinderen van de basisschool deze grote thema's zullen oppakken? Ik verwacht net als in de andere diensten: verrassend en creatief. Laten wij ruimte maken voor de kinderen, voor hun ouders en verdere familie.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!
ds. Herman Offringa

Zieken en herstellenden

Op het moment van schrijven verblijft mw. A. van der Stelt - Jongenelen (Witbloemstraat) voor observatie in het ziekenhuis.

Mw. S. van de Pol - de Weerdt (Rijksstraatweg) zal binnenkort haar laatste kuur ondergaan. Naar omstandigheden maakt zij het goed.

Dhr. J. Klootwijk (Mauritsweg) onderging enkele onderzoeken, maar voor zijn lichamelijke ongemak werd geen aanwijsbare oorzaak gevonden. Gelukkig komt hij weer op krachten.

Mw. P. van Putten-Blaak (Mauritsweg) is 's nachts gevallen. Het bleef bij schrik, kneuzingen en blauwe plekken.

Aan het einde de dienst op de startzondag werd dhr. H. Bestebreurtje (Willem Kloosplantsoen) onwel. De onderzoeken in het ziekenhuis brachten nog geen aanwijsbare oorzaak aan het licht.

Ook dhr. A.C. Haeck (Rijksstraatweg) onderging in de afgelopen tijd enkele specialistische onderzoeken. Bij hem is de neurologische aandoening A.L.S. geconstateerd. Dit ziektebeeld brengt in de loop van de tijd lichamelijke beperkingen met zich mee. Ton heeft aangegeven dat hij het kosterswerk - zo lang als dit mogelijk is - wil blijven doen.

Wij wensen onze zieken en herstellenden en hun naasten moed en vertrouwen toe.

ds. G.H. Offringa

Leeskring Doornse Catechismus

In het vorige kerkblad werd de gesprekskring rondom het boekje Doornse Catechismus als leeskring aangekondigd. Dit lijkt me een goed uitgangspunt. Bij het woord catechismus denken de ouderen onder ons aan 'streng' en 'uit je hoofd leren' en 'overhoren'. Jongeren denken misschien aan 'zwaar' en 'niet meer van deze tijd'.

Hoewel de redactie de Doornse Catechismus op de klassieke wijze verdeelde in 52 (korte) hoofdstukken, is toch een eigentijds leerboek geworden. We zullen het boek in een zestal bijeenkomsten doornemen.

We beginnen op maandag 3 oktober 2011 met de eerste drie hoofdstukken. Het overkoepelende thema is dan Compassie. Er zijn al enkele belangstellenden, maar er is nog ruimte voor meer meelezers. Voor informatie en aanmelden kunt u zich wenden tot mw. Wilma Barnard of bij ondergetekende.

Dan de data: met uitzondering van de eerste keer komen we in principe samen op de tweede maandag van de maand.

De bijeenkomsten zijn in 2011 gepland op de maandagen 3 oktober, 14 november en 12 december. In 2012 zetten we de kring voort op maandag 9 januari, 13 februari en 12 maart. We komen samen in de Fontein en spreken elkaar van 20.00 uur tot uiterlijk 21.45 uur. Wij hopen u dan te mogen begroeten.

ds. Herman Offringa



Herfstvakantie predikant

In *Rijsoord aan 't Woord* heb ik nog niet over mijn zomervakantie gerapporteerd. Dit jaar ging de reis naar de Pyreneeën. We wandelden af en toe in Frankrijk, dan weer in Spanje. Het ging van het badplaatsje Banyuls sur Mer aan de Middellandse Zee naar het kuuroord Ax-les-Thermes, een trektocht van ruim 200 kilometer door berg en dal, verdeeld over tien wandeldagen. Toch fijn om na zo'n inspanning dan in een oud kuuroord te mogen eindigen... Tijdens de eerste kerkdienst ná mijn vakantie stond er een prachtige bos gladiolen op het liturgisch centrum. Dat is in Rijsoord een traditie, het was de week van de Nijmeegse vierdaagse. Een attent gemeentelid bezorgde ook mij op maandag een prachtige bos gladiolen uit eigen tuin. Ik heb er een foto van gemaakt en ze hebben ruim twee weken prachtig gestaan. Vanaf deze plaats wil ik daarvoor nogmaals hartelijk dankzeggen!



Dan de komende korte vakantie: het gaat om de week van woensdag 12 oktober tot en met woensdag 19 oktober 2011. Berichten van pastorale aard - ik denk aan een ziekenhuisopname of -ontslag, of een situatie van overlijden - kunt u in deze periode doorgeven aan ouderling mw. M. de Koning, Waaldijk 117. Haar telefoonnummer is 0180 - 490146. Zij wijst u zo nodig de weg naar een waarnemend predikant, of andere zorg.

ds. Herman Offringa



Contact met de predikant

(Noot van de redactie: Houdt u rekening met de herfstvakantie van Ds. Offringa (zie bovenstaand stuk) van 12-19 oktober.)

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773



In liefdevolle herinnering - Peter van Oorschot

“nu mag je rustig in Gods schaduw overnachten, zijn liefde dekt je veilig toe”

Op woensdag 17 augustus kregen wij het bericht dat onze lieve Peter op 47 jarige leeftijd plotseling is overleden.

Naast het grote verdriet om het verlies zijn wij ook dankbaar dat zijn strijd nu voorbij is.

Peter werd geboren als derde zoon van Piet en Cocky van Oorschot. Het broertje dat na hem kwam leefde helaas maar kort. Daarna kreeg Peter nog twee zusjes. Hij groeide dus op als middelste van de familie. Hij was een goede leerling en haalde zijn atheneumdiploma zonder problemen. Daarna studeerde hij sociale geografie aan de universiteit van Utrecht. Hij woonde aan de Oudegracht en werd lid van een studentenvereniging waarbij Peter ook in het bestuur heeft gezeten.

Zijn grote passie was én bleef muziek. Hij speelde en zong in diverse bandjes en hield van popmuziek, klassiek én geestelijke liederen.

Na z'n laatste studiejaar kwamen de eerste problemen. Het lukte hem niet meer om zijn scriptie af te maken. Door zijn psychische ziekte kwam hij in een geestelijke crisis terecht, de eerste uit een reeks die zijn verdere leven zo hebben bepaald.

Na iedere crisis slaagde Peter er in om weer op te krabbelen en lukte het hem zijn leven opnieuw vorm te geven, door weer te gaan werken, sociaal actief te zijn, familie op te zoeken en muziek te maken.

Tijdens lange perioden van stabiliteit liet Peter vaak zien dat hij die aardige, welbespraakte en intelligente zoon en broer was gebleven, die wij van vroeger kenden. Hij kon erg grappig zijn en had een goed gevoel voor humor.

Na zijn laatste opname kreeg Peter weer een leuke flat, hij had een lieve vriendin en begon weer te werken. Helaas mocht dit niet lang duren.

Op 23 augustus hebben we hem, na een dienst van woord en gebed in de aula van de begraafplaats Vredenhof in Ridderkerk, naar zijn laatste rustplaats gebracht.

We zullen hem missen, maar vinden troost in de gedachte dat hij nu veilig toegedekt is door Gods liefde.

Wij zijn u dankbaar voor uw liefdevolle omarming en troostende woorden, gesproken of geschreven.

Voor een handdruk wanneer er geen woorden waren, voor alle tekenen van verbondenheid en medeleven na het overlijden van onze lieve zoon, broer, zwager, oom en vriend

Pieter Cornelis van Oorschot

- Peter -

Uw belangstelling en medeleven hebben ons gesterkt en zullen als een dankbare herinnering bewaard blijven.

Uit aler naam,
Familie P. van Oorschot

Rijsoord, september 2011

De Avond

*de avond - en de laatste lichte sporen
het volgen van die ene vaste lijn...
en sterker nog en dieper dan tevoren
het weten, dat je nooit alleen zult zijn...*

*de avond - en je aangevochten leven
je open ogen en de dichte muur...
alsof God ooit één naam heeft afgeschreven
waakt Hij niet tot het allerlaatste uur?...*

*de avond - en een plotseling verlangen
om 't kind te zijn waarop de Vader wacht,
om leeg te zijn, nieuw te ontvangen
en om te leren zingen in de nacht...*

*de avond - en al wat het leven gaf
en alles wat het van je heeft genomen,
maar ook het weten van een open graf
en van een Koninkrijk dat eens zal komen...*

*de avond - en je aarzelende tred
die langzaam vaster gaat over de paden...
bewogen door de kracht van het gebed,
bewogen om het raadsel der genade...*

Stien Agaart

Thuiskomst - Voorgedragen door Peter zijn zus Ineke tijdens de begrafenis

*Je bent niet dood - de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in zijn glanzend huis;
je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze nu - want je bent veilig thuis.*

*Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet, God zal je geven
een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd.*

*Je bent niet dood - maar ach, we zullen je missen
zoals een mens de meest geliefde mist.
De mooie momenten zijn nooit meer uit te wissen,
en wij geloven: God heeft zich niét vergist...*

Nel Benschop



Kerkelijke stand

Overleden op 17 augustus 2011
Pieter Cornelis van Oorschot
per adres Pruimendijk 58a
2989 AJ Rijsoord
op de leeftijd van 47 jaar

Vertrokken naar Assendelft
Yolanda C. Alblas
Mauritsweg 8
2988 AK Rijsoord

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Bedankje



Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle belangstelling tijdens mijn ziek zijn in de vorm van een kaartje, telefoontje, bezoekje of op andere wijze.

Hartelijke groeten van
Jan en Lieneke Klootwijk

Verjaardagen in Oktober

9 okt. 1933
De heer J. Hollestein
Rijksstraatweg 117
2988 BC Rijsoord

11 okt. 1935
Mevrouw M. Sinterniklaas-Vos
Rijksstraatweg 82
2988 BK Rijsoord

13 okt. 1932
dhr. P. Sinterniklaas
Rijksstraatweg 82
2988 BK Rijsoord

26 okt. 1934
dhr CL. Bezemer
Rijksstraatweg 5b
2988 BA Rijsoord

27 okt. 1930
De heer I.K. Roterman
Prunusplantsoen 151
2982 ND Ridderkerk

27 okt. 1931
De heer D. de Jong
Langeweg 464
3335 LG Zwijndrecht



PCOB



Op woensdag 26 oktober houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. Mevrouw M. Fortuin-Neele uit Zoetermeer houdt een inleiding over de instelling "Gevangenenzorg Nederland", waarbij zij ingaat op wat die zorg voor de gedetineerden en/of hun familieleden betekent.

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom en wordt getrakteerd op koffie met koek. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

Alleen zijn...

*Alleen zijn betekent niet eenzaam
alleen zijn geldt niet als straf.
Alleen zijn met mooie gedachten
gedachten neemt niemand je af.*

*Alleen zijn met dierbare doden
alleen met de herinnering
aan tijden die lang reeds vervlogen
aan alles wat kwam en wat ging.*

*Alleen ongestoord in je kamer
de dingen vertrouwd om je heen
een rustig en zuiver geweten
dan ben je gelukkig alleen*

*Wie zo het alleen zijn kan dragen
wie zo zich verzoent met zijn lot
die spreekt niet van eenzame dagen
die leeft in vertrouwen op God.*

*ingestuurd door
Mevrouw M. Lodder-Bestebreurtje*

NBG Bijbelleesrooster Oktober

Za	1	Rechters 21:15-25
Zo	2	Psalm 92
Ma	3	Matteus 21:23-32
Di	4	Matteus 21:33-44
Wo	5	Matteus 21:45 - 22:14
Do	6	Jesaja 24:1-13
Vr	7	Jesaja 24:14-23
Za	8	Jesaja 25:1-12
Zo	9	Psalm 130
Ma	10	Matteus 22:15-22
Di	11	Matteus 22:23-40
Wo	12	Matteus 22:41- 23:12
Do	13	Deuteronomium 31:9-18
Ve	14	Deuteronomium 31:19-29
Za	15	Deuteronomium 31:30 - 32:18
Zo	16	Deuteronomium 32:19-35
Ma	17	Deuteronomium 32:36-52
Di	18	Johannes 7:1-13
Wo	19	Johannes 7:14-24
Do	20	Johannes 7:25-36
Vr	21	Johannes 7:37-53
Za	22	Deuteronomium 33:1-11
Zo	23	Deuteronomium 33:12-21
Ma	24	Deuteronomium 33:22-29
Di	25	Deuteronomium 34:1-12
Wo	26	1 Tessalonicenzen 1:1-10
Do	27	1 Tessalonicenzen 2:1-12
Vr	28	1 Tessalonicenzen 2:13-20
Za	29	1 Tessalonicenzen 3:1-13
Zo	30	Maleacht 1:1-5
Ma	31	Maleachi 1:6-14

Van de redactie: om het Bijbelleesrooster te 'illustreren' zoeken we vaak op internet naar een mooie tekst of stukje om te plaatsen. Soms kom je dan op hele mooie of leuke websites terecht. Zo ook de volgende:

Een ezelsbruggetje voor het lezen van de bijbel: **SOLVAT**.

Dit staat voor:

Stil worden (even je gedachten legen)

Open handen (eventueel bidden voordat je gaat lezen)

Lezen (het gedeelte lezen)

Vragen stellen (wat staat er nu daadwerkelijk?)

Antwoorden (belijd waarin je tekort schiet, bid naar aanleiding van de tekst)

Toepassen (van Bijbellezen naar Bijbellevens)



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

6 en 20 oktober

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

...voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Tot ziens!

'Passage' C.M.V.

Op dinsdag 18 oktober is het Passage-avond,
en we verwachten u dan weer in de Hoek-
steen!

Mevrouw Jitske Ekkelenkamp uit
Zwijndrecht is psychologe en zij
komt met ons praten over
'Geluk', een onderwerp met veel
kanten, want wat is geluk eigen-
lijk? We hopen die avond over dit onderwerp
wat wijzer te worden, en natuurlijk zijn gas-
ten welkom.

Komt u luisteren, meedenken en -praten?
We beginnen om kwart voor acht en eindigen
rond tien uur.



Met een groet van het bestuur

Ontmoetingsavond 30+

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de ge-
zelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond. We zijn open op vrijdag 14 ok-
tober vanaf 20.30 uur.

CWN Najaarsconferentie

Persbericht - Leusden, 13 september 2011

Wanneer genezing uitblijft...



*Chronisch lijden en geloven in
een goede God*

- 32^e najaarsconventie van de Charisma-
tische Werkgemeenschap Nederland -

Van woensdag 19 t/m zondag 23 oktober
vindt in het christelijk conferentiecen-
trum 'De Kroeze Danne' in Delden de 32^e
najaarsconventie plaats van de Charisma-
tische Werkgemeenschap Nederland
(CWN). De conventie staat dit keer in het
teken van langdurig lijden waarbij uit-
zicht op herstel ontbreekt.

Wat doet 'chronisch ziek zijn' met jou en
je omgeving? Hoe kun je je gedragen we-
ten in je ziek-zijn? Leven vanuit de Geest
van God, wat maakt het anders als je ziek
bent?

Informatie over het programma en aan-
melding is te vinden op www.cwn-cwj.nl.

Paddestoelen, beukenootjes,
dwarrelblaadjes, rood en geel.

Buiten vind je al die schatten
van de herfst, zoveel, zoveel.

Regenvlagen, hagelbuien,
pijpenstelen, hondenweer.

Maak een paraplu van blaadjes
en geen druppel raakt je meer.

Spinnenwebben, nevelslierten,
de geheimen van de mist.

Wie dit feest niet mee wil vieren
heeft zich in de herfst vergist.



Tienerviering

Vanaf september is er iedere maand weer een tienerviering. De eerste keer van het nieuwe seizoen was 25 september j.l. Het thema was toen "Ja, Nee of Toch!". Fijn dat jullie er allemaal weer waren!



Voor 16 oktober gaat het over de 'Dress Code'. Over voorbereidingen treffen voor een feest, kledingkeuze, cadeaus en: is geloven eigenlijk ook een feest? (Matheus 22:1-14)



De Tienerviering is voor jongens en meisjes van na de basisschool, dus vanaf het voortgezet onderwijs, vanaf 12 jaar en wordt iedere 3e zondag van de maand in de soos ruimte gehouden. Met elkaar bespreken en verwerken we een thema, net zoals vorig jaar. Tijdens de collecte gaan we terug naar de kerk om gezamenlijk met de rest van de gemeente de zegen te ontvangen, waarna we weer naar huis kunnen gaan.

Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom!

Alles op een rijtje:

Tienerviering Zondag 16 oktober 2011

Aanvang 9.30 uur direct naar de soosruimte

Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur

Iedere 3e zondag van de maand tienerviering

Tot ziens op de 16 oktober
Anda, Janis, Elselien en Heleen



FOTO AVOND van het KAMP



Hallo kampvrienden en vriendinnen,
Vrijdagavond 7 oktober 2011 is de foto avond.

Vanaf 19.15 uur is de Fontein open en om 19.30 uur starten we met het bekijken van de foto's. Neem je vader, moeder, opa, oma, broertje, zusje, vriendje en vriendinnetje ook mee.

Ook dit jaar kun je een cd-rom met foto's bijbestellen.

De cd rom met foto's kost €5,- per stuk.

Let op: als je een cd rom met foto's wilt bestellen, kun je dit op de foto avond aan Mirjam doorgeven. **Je moet wel gelijk betalen.**

Heb je nog vragen, bel dan even met Mirjam op den Brouw,

tel: (0180) 46 48 41 of 06 103 833 72. Na 18.00 uur.

Groetjes en tot ziens op de foto avond!

De Kampleiding

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 15 augustus 2011

De voorzitter heet allen welkom, zij leest met ons uit Handelingen 2 en gaat ons daarna voor in gebed.

Het **kerkenraadsverslag** van 27 juni 2011 wordt goedgekeurd. Er zijn geen zaken naar aanleiding van dit verslag.

De **ingekomen stukken** worden besproken. Er wordt een afvaardiging geregeld voor de afscheidsdienst van ds. C. Hendriksen. Op 21 augustus zal de deurcollecte bestemd zijn voor noodhulp in Afrika.

Reisverslag van ds. Altena ontvangen die 20 Opstandingskerken heeft bezocht; onze kerk (met een paar bijzonderheden) wordt hierin ook vermeld.

Wijkteams/Pastoraat: Vanuit de wijkteams is er geen nieuws te melden.

Op 21 september starten de catechisaties weer. Ds. Offringa doet twee groepen (mogelijk komt er nog een 18+ groep). Ds. Offringa is op kraambezoek geweest. Op 28 september trouwen Mathijs Tromp en Simone Alblas in onze kerk. Hiervoor worden de ouderling en diaken geregeld. Het overlijden van dhr. A. de Ruitter wordt gemeld. De namen van onze zieke gemeenteleden, gemeenteleden die onderzoeken moeten ondergaan en de gemeenteleden die met verlies leven worden genoemd.

Tijdens het pastoraal half uurtje behandelen we het onderwerp "Samenwerking tussen gemeenten (sage) een kans om elkaar te versterken". Dhr. B. Sintemaartensdijk heeft dit onderwerp uitgewerkt.

Z.W.O.E.: 2 mandjes (staan in de kerk op de piano) als cadeautjes ontvangen vanuit Runda. Inspirit Media die Elisabeth altijd drukt is failliet. Drukkerij Jongbloed heeft Elisabeth nu overgenomen.

College van Diakenen: Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen. Er wordt aangegeven dat dhr. H. Bestebreurtje de functie van dhr. P. de Vries in de commissie Strevelszicht overneemt. Er worden enkele nieuwe namen aan de bloemenlijst toegevoegd.

College van Kerkrentmeesters.

Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen. Dhr. J. de Koning bedankt het grote aantal medewerkers die de kerk op 2 augustus heeft helpen schoonmaken.

De **liturgiecommissie** is druk bezig met de invulling van de Nel de Gelder dienst 2012.

Diversen: We vragen ons als kerkenraad af of er meer behoefte bestaat om thuis avondmaal te vieren. Enkele gemeenteleden zijn benaderd maar als het gewenst is mag dit zelf ook doorgegeven worden aan het College van Diakenen.

Censura Morum: Niemand heeft bezwaar om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren op 28 augustus 2011.



Veranderingen in de wijken:

Wijk A: PM - Dhr. H. Bestebreurtje wordt vervangen door mevr. N. Belder-van der Ent,

Wijk B: Diaken C. Bezemer wordt vervangen door mevr. A.C. Sinterniklaas, PM - mevr. P.L. Euser-v.d. Hout wordt vervangen door mevr. J. van Hal en mevr. W. van Prooijen wordt vervangen door mevr. L. van Wingerden-van Herk.

Wijk C: PM - mevr. A. Berkman-Visser wordt vervangen door mevr. M.J. Bode-Blaak
Verdere wijzigingen ambtsdragers:

GOT-ouderling: Mevr. E. Alblas-van Gemerden wordt vervangen door mevr. C. van Wingerden

Penningmeester CvD: Dhr. C.A. Alblas wordt vervangen door dhr. N.H. Baars
Onze grote dank gaat uit naar de aftredende en nieuwe ambtsdragers/PM's.

Rondvraag: Dhr. B. Sintemaartsdijk meldt dat ds. H. IJzerman in de dienst op 11 september een klein koortje mee zal brengen.

Dhr. J. de Koning gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

- Verslag Elselien van Gameren -

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 18 augustus 2011 t/m 21 september 2011)

Via mevr. S. Leentvaar-Bestebreurtje voor RATW € 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze gift.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Opbrengst Collectes

21 augustus 2011	Kerk in Actie Zending	€ 156,92
	Onderhoud gebouwen	€ 130,70
	KIA Honger in Afrika	€ 579,02
28 augustus 2011	Diaconie Project Kerk in Actie	€ 285,40
	Onderhoud gebouwen	€ 130,45
	Vredeswerk	€ 84,55
4 september 2011	Kerk	€ 156,92
	Onderhoud gebouwen	€ 130,70
	Eigen jeugd	€ 41,81
11 september 2011	Diaconie	€ 181,72
	Onderhoud gebouwen	€ 121,91
	Missionair Werk	€ 63,65

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK



Ontvangen giften door het College van Diakenen

Via Mw. P. Euser	Kerk	€	20,00
Via Mw. J. Lodewijk	Bloemen	€	10,00
Via Dhr. P. Kuiper	Rijsoord a.t. Woord	€	5,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Nico Baars

Penningmeester CvD



***College van Diakenen
Gereformeerde Kerk Rijsoord
Postbus 2033
2980 CA Ridderkerk***

Aan de Gemeente van de
Gereformeerde Kerk te Rijsoord.

Jaarrekening 2010

Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarrekening over het jaar 2010 te presenteren.

Volgens de regels van de PKN dient de jaarrekening beknopt gepubliceerd te worden maar dient deze wel in zijn geheel gedurende 5 dagen ter inzage te liggen voor de gehele gemeente. Daarom zal de gehele jaarrekening ter inzage liggen op het kantoor van de voormalig penningmeester aan de Rijksstraatweg 46a-b te Rijsoord.

Graag even een telefoontje naar 0180-422595 als u de jaarrekening wilt komen inzien. De jaarrekening zal ter inzage liggen in de week van 10 t/m 14 oktober.

Wij willen als CvD u allen hartelijk dank zeggen voor al uw giften, bijdragen e.d. die het ons mogelijk maken om de helpende hand te kunnen bieden daar waar het nodig is.

Met vriendelijke groet,

Kees Alblas
Voormalig penningmeester CvD

Gereformeerde Kerk Rijsoord College van Diakenen Jaarrekening 2010

Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

		Begroting 2010	Rekening 2010	Rekening 2009
baten				
81	rentebaten en dividenden	€275	€267	€332
82	opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€-	€-	€-
83	bijdragen levend geld	€4.450	€4.969	€5.228
84	door te zenden collecten	€1.300	€4.052	€1.688
	totaal baten	€6.025	€9.288	€7.248
lasten				
44	lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€1.250	€1.336	€1.452
45	verplichtingen/bijdragen andere organen	€725	€503	€565
47	kosten beheer en administratie	€325	€143	€317
50	diaconaal werk plaatselijk	€-	€-	€-
51	diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€2.500	€4.199	€4.356
52	diaconaal werk wereldwijd	€1.000	€3.255	€1.197
	totaal lasten	€5.800	€9.436	€7.887
	Saldo baten - lasten	€225	€148-	€639-
	Resultaat	€225	€148-	€639-

Bestemming van het resultaat boekjaar

2010

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€-	€148-
Overige reserve	€-	€-
Totaal	€-	€148-
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€148-	

Spaar postzegels en kaarten voor de zending



Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendings Bond. Zo ook in onze eigen gemeente.



Misschien heeft u zelfs nog hele oude kaarten of postzegels in de kast liggen? Maar hoe weet of u deze geschikt zijn voor de inzamelingsactie?

Vooropgesteld kan worden, dat **alle** postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:

1. Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.
2. Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.
3. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
4. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):
 - Anton Pieck
 - Rien Poortvliet
 - Rie Kramer
 - Marjolein Bastin
 - Anne Geddes
 - Unicef
 - Removos (mond en voetschilders)
 - Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),
 - De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
 - Geboortekaartjes



Wat levert het op?

De postzegel- en kaartenactie van Kerk in Actie heeft in 2010 in totaal €34.320 opgebracht. Via een vooraf vastgestelde regeling wordt de opbrengst verdeeld. Tachtig procent van de opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie, twintig procent gaat naar de Gereformeerde Zendingsbond.

Dit betekent dat het zendingswerk van Kerk in Actie €27.456,- ontving. De postzegels leverden daarvan €9.760,00 op en de kaarten maar liefst €17.696,-.



Waar kan ik in Rijsoord mijn postzegels en kaarten inleveren?

In de hal van onze kerk achter de grote 'stembus' hangt een houten bak waar u uw spullen in kan leggen of u geeft het af aan een lid van de ZWOE (In het jaarboekje kunt u lezen wie dat zijn).

Straks komt weer de periode van het versturen en ontvangen van kerstkaarten. Misschien dat u dan extra op deze actie kan letten. De Zending dragen wij allen toch een warm hart toe?!

De classis in het nieuws - Persbericht van de protestantse classis Dordrecht**Huiselijk geweld**

Dat was het gespreksonderwerp van de classisvergadering op 22 september. Dit onderwerp werd ingeleid door mevrouw ds. C. R. Groenendijk en de heer H. van Elsäcker. Ze maken allebei deel uit van de Provinciale Werkgroep Godsdienst en Seksueel Geweld in Zuid-Holland.

Wat is huiselijk geweld en hoe kunnen we als gemeenten eraan werken om een veilige plek te zijn voor ieder? Wat gebeurt er met mensen als het buiten veiliger is dan thuis? Het is moeilijk voor buitenstaanders om in te zien dat er sprake is van geweld. Al gauw wordt gezegd: "waar twee kijven hebben twee schuld". En dus vraagt het moed om te vertellen dat je het slachtoffer bent van huiselijk geweld. En het vraagt moed om het verhaal aan te horen en daarna op een goede manier te reageren. Bij ernstig geweld moet altijd snel ingegrepen worden, zeker als het om kinderen gaat. Maar verder is het belangrijk om het slachtoffer te ondersteunen en niet te gauw zelf dingen te gaan regelen.

En als je zelf dingen gaat regelen, moet dat altijd zijn met instemming van de betrokkene. Voor elke gemeente was er een brochure met veel informatie, ook met telefoonnummers van hulpinstanties.

We maakten ook kennis met onze gastgemeente de Hervormde wijkgemeente de Hoeksteen. Ds. A.T. Metz-Brink vertelde dat de Hoeksteen één van de vier Hervormde wijkgemeenten in Zwijndrecht is. Er is een nauwe samenwerking met de Gereformeerde Bethelkerk. Het kerkgebouw waar we nu te gast zijn gaat sluiten. De Algemene Kerkenraad besloot namelijk dat er drastisch bezuinigd moet worden. En men koos voor het sluiten van twee kerkgebouwen om zo het pastoraat te behouden. Ook de Openhofkerk gaat dicht. Hoe moet het nu verder is de spannende vraag. Gaat de Hoeksteen fuseren of zoekt ze elders onderdak? Het is nu van belang om na een periode van grote onrust weer te bouwen aan de gemeente. Hoe kan de Hoeksteen vruchtbaar zijn voor de mensen binnen en buiten de kerk? Hoe toont ze onderlinge verbondenheid en stimuleert ze het (ongeorganiseerde) omzien naar elkaar? Want in de verantwoordelijkheid voor elkaar kan de gemeente laten zien hoe er wordt geloofd.

De nieuwe visitator, de heer Van der Waal stelt zich ook voor. Hij heeft een lange ambtservaring in de Goede Herderkerk in Ridderkerk. Twintig jaar was hij onafgebroken ambtsdrager. En toen hij moest aftreden viel hij in een gat. Daarom is hij blij dat hij nu visitator is. Want na zijn drukke baan overdag, ervaart hij het kerkenwerk als ontspanning. Onze gemeenteadviseur Nico Evers, gaf toelichting op zijn meegestuurde informatie. Deze informatie is ook aan alle scriba's toegestuurd. Daarom wijs ik hier alleen op de Inspiratiebeurs op 7 oktober (van 19.00-21.45 uur) en 8 oktober (van 10.00-12.45 uur) in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk. Naast veel vertrouwde zaken zijn er nieuwe onderwerpen, zoals de veertig-dagen-campagne 2012 en de workshop 'omgaan met verdriet'.



Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht
 telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

Godsdienstonderwijs op openbare scholen.

Al ongeveer vijftig jaar bestaat in Ridderkerk het IWGOS: Interkerkelijk Werkverband voor Godsdienstonderwijs op Openbare Scholen. Een werkverband met vertegenwoordigers van bijna alle protestantse kerkgenootschappen in Ridderkerk, die dit werk ook financieel ondersteunen. Het bestuur van dit werkverband heeft al die jaren in wisselende samenstelling namens de kerken gezocht naar mogelijkheden om inhoud te geven aan haar doelstelling.

Deze doelstelling is, om op grond van de mogelijkheden die de huidige wet op het basisonderwijs biedt, te zoeken naar hoe en waar het godsdienstonderwijs op de openbare scholen van Ridderkerk vorm kan worden gegeven.



We zijn dankbaar dat momenteel op bijna alle openbare scholen binnen de gemeente Ridderkerk godsdienstonderwijs kan worden gegeven. We hopen dit schooljaar weer les te geven op basisscholen de Bosweide, de Botter, de Piramide en de Noord. Afgelopen schooljaar is lesgegeven aan 40 kinderen.

Aan het godsdienstonderwijs zelf wordt op eenvoudige wijze vorm en inhoud gegeven door de kinderen in aanraking te brengen met Bijbelse verhalen en daardoor voorzichtig te laten horen wie de God van de Bijbel is en wat Hij voor mensen wil betekenen.

We geven les of aan de groepen 5 en 6 of aan de groepen 7 en 8. Dit wordt in overleg met de school besloten. Als kinderen de lessen 2 jaar gevolgd hebben krijgen ze als afsluiting een blijvende herinnering mee. Meestal kiezen we voor een Bijbel op het niveau van de kinderen.

Een probleem waar we als werkgroep met regelmaat tegenaan lopen is het tekort aan onderwijsgevendenden. We zijn eigenlijk voortdurend op zoek naar bevoegde en ervaren leerkrachten, die bereid zijn een kleine drie kwartier per week, exclusief de voorbereiding, tijd en energie hier aan te besteden.

Bent u een bevoegde leerkracht en bereid om tijd en energie in dit prachtige werk te steken, dan kunt u contact opnemen met de secretaresse, mevrouw P.Z. van Kluijve-Grootendorst, Oudelandseweg 94, 2981 BV, tel.413530, email: fam.vankluijve@upcmail.nl.



Daarnaast willen we u vragen om dit mooie maar soms moeizame werk in uw gebed op te dragen aan de Here. Zo kunnen we met z'n allen het werk van het werkverband steunen!

En mocht u dit werk financieel willen ondersteunen, dan kunt u een gift overmaken op bankrekeningnummer 3854.30.760 t.n.v. IWGOS te Ridderkerk

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van het IWGOS,
mevr. P.Z. van Kluijve

Stichting Draagt Elkanders Lasten



Mijn naam is Roelie Gouweloos en ben al 10 jaar actief in het bestuur van Stichting Draagt Elkanders Lasten, (voorheen was dit SDOK afd. Ijsselmonde). De stichting bestaat al ruim 15 jaar. In deze jaren hebben we al heel wat mensen mogen helpen in Roemenie. Ik denk aan een bejaardentehuis in Luna De Jos (nieuwe verwarmingsketels), een ziekenhuis in Huidin (o.a. ziekenhuisbedden van het Ikazia ziekenhuis), twee kindertehuizen waarin totaal zo'n 40 (straat)kinderen opgevangen worden en de honderd gezinnen die iedere maand gesponsord worden vanuit Ridderkerk en omstreken.

Momenteel zijn we bezig in Botosani. Hier hebben we een gebouw opgeknapt waarin de kinderen na school naar toe komen. Zij krijgen hier een maaltijd (soms de eerste keer die dag), ze kunnen zich wassen en schone kleren aan trekken en worden geholpen met huiswerk. Buiten dit alles wordt er uit de bijbel verteld en iedere zondag komen de ouders hier naar toe en wordt ook aan hen het Evangelie verkondigd.

U zult zeggen, waarom gaan ze niet naar de kerk? Maar hier worden ze vaak geweigerd of weggekeken, omdat ze er niet altijd even schoon uitzien en lekker fris ruiken.

Voor al deze mensen is geld nodig, maar ook goede kleding, schoenen enz.

Iedere maandagavond zamelen we daarom spullen in aan de Lagendijk 78 in Ridderkerk, tussen 19.00 en 19.30 uur. Deze kunnen daar gebracht worden, een groep vrijwilligers zoekt alles uit en verpakt het in dozen, en twee of drie keer per jaar gaat er een transport naar Roemenië.

Om de transportkosten te drukken zijn we per 1 september begonnen om per ingeleverde zak kleding een bijdrage in de kosten van €1,00 te vragen. Als U ons wilt/ kunt helpen in welke vorm dan ook, houden we ons aanbevolen. Ik denk hierbij aan een informatieavond, een verkoopactie of gewoon een kleine bijdrage.



Kijkt u ook eens op onze website: www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl

Ook kunt U voor vragen bij mij terecht: j.c.gouweloos@versatel.nl of tel:412698.

Laat Uw hart spreken en laat de Roemeense bevolking niet in de kou staan.

De jubileumcommissie van de Petrakerk zoekt oud-leden

In oktober 2011 bestaat de gemeente van de gereformeerde Petrakerk in Rotterdam-Lombardijen 50 jaar. De kerkenraad zoekt oud-leden van deze gemeente om dit te vieren, elkaar te ontmoeten en herinneringen op te halen. E.e.a. zal D.V. plaatsvinden in de Petrakerk op: **zaterdag 12 november 2011** tussen 15.00 en 21.00 uur (ontvangst vanaf 14.15 uur).

Te 15.00 uur zal begonnen worden met een Vesper. Indien u oud-lid bent en gelegenheid hebt om te komen, horen wij graag met hoeveel personen u in totaal komt, met hoeveel personen u wenst deel te nemen aan de eenvoudige maaltijd die omstreeks 18.30 uur geserveerd zal worden en of kinderopas noodzakelijk is.

Oud-leden kunnen zich vóór 31 oktober 2011 aanmelden op onderstaand adres:
GK Rotterdam-Lombardijen, Postbus 91110, 3007 MC Rotterdam

Taizé-viering in Bolnes



Op zondag 30 oktober is er in de Protestantse Gemeente te Bolnes een Taizé -viering. Het karakter van deze dienst is anders dan gebruikelijk. De liederen die gezongen worden komen uit de oecumenische kloostergemeenschap te Taizé, Frankrijk. Elk jaar weten duizenden jongeren uit heel Europa en verder weg zich hier welkom. Ze doen hier inspiratie op om hun weg in het leven te vinden. Naast de liederen is er veel aandacht voor gebed en stilte. Maar ook ontmoeting is een wezenlijk onderdeel van een verblijf in Taizé. Geen preek, geen meditatie, wel een Bijbelwoord, zingen, stil zijn en ontmoeting.

Na de grote manifestatie eind december 2010 in Rotterdam hebben een aantal betrokken kerken in Ridderkerk een Taizé-viering gehouden. Nu is Bolnes aan de beurt. Medewerking verleent de zanggroep Vokaal uit Sliedrecht. Een koor dat zich heeft toegelegd om de liederen 4 stemmig en met solo-stemmen te zingen.

De aanvang is 19.00 uur, maar wees tijdig aanwezig want u wordt door koorzang ontvangen. Na afloop zal er gelegenheid zijn om ervaringen uit te wisselen en is er koffie of thee. Het adres is Pretoriusstraat 56, Ridderkerk-Bolnes

Taizé-Berlijn

Voor wie erover nadenkt om naar Berlijn te gaan voor de Europese jongeren ontmoeting tussen kerst en nieuwjaar zal er gelegenheid zijn om contact te leggen met elkaar, informatie uit te wisselen en afspraken te maken over een gezamenlijke voorbereiding.

Informatie:

Hans van Dijk, tel. 0180 41 40 54

Samen zingen in de Breepleinkerk

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een Koor-en samenzangdienst op **zondag 16 oktober a.s** waaraan medewerken: Het " Slikkerveers Chr. Mannenkoor " en het Mannenkoor 'De IJsselzangers" beide o.l.v. Everhard Zwart - de organist Martin Mans, alt Lianne Hofman meditatie ds. J.G. Meijnen, Haarlem

De dienst begint om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang
De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent. De toegang is vrij!

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77; Arriva bus 157

Jubileumnajaarsconcert



Op zaterdag 22 oktober 2011 organiseert het Christelijk Gemengd Koor Groote Lindt uit Zwijndrecht met koorleden uit de regio in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht, zijn inmiddels traditionele Najaarsconcert. Dit is geen gewoon concert maar een concert om ons 40-jarig Jubileum te vieren. Het belooft een fantastische avond te worden gezien de medewerkenden: Jolanda den Houter, hobo- Severin van Dijk, dwarsfluit- Edwin Vooijs laat het prachtige orgel zingen en juichen en!! het Vocaal Ensemble

“Chantibelle” onder leiding van dirigent Ilona Vooijs- de Kievit.

De algehele leiding heeft onze enthousiaste dirigent Gerard van der Zijden.

Vanzelfsprekend zingen we ook met alle aanwezigen enkele liederen!!!

Voor slechts €10,00 entree mag u dit zeker niet missen. Kinderen half geld. De deur gaat open om 19.00 uur, de avond begint om 19.30 uur. We rekenen op veel enthousiaste liefhebbers.

Voorverkoopadressen:

Boeketcetera, Dorpstraat 35 te Hendrik-Ido-Ambacht tel. 078-6849733

A.C. Borsje, Brederodehof 3 te Hendrik-Ido-Ambacht tel. 078-6814358

A. Wezeman-Leezer, Perenhof 2 te Heerjansdam tel. 078-6771980

Samen zingen in 'De Open Hof'



Op zondag 2 oktober 2011 zal het 33^e koor- en samenzanguur worden gehouden in de kerk 'De Open Hof' gelegen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS te Hendrik Ido Ambacht. De zangmiddag zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de kerk om 16.30 uur zal zijn geopend. Uitgenodigd is 'The Martin Mans Formation' uit Waddinxveen dat onder leiding staat van Martin Mans. De instrumentale begeleiding zal worden verzorgd door Adri Poortvliet uit Puttershoek aan het orgel en Jantine Kalkman uit Rotterdam op de trompet. Ook Martin Mans zal op de piano zowel het koor als de samenzang begeleiden. Ook zal er ruimte zijn voor een instrumentaal intermezzo. Het koor bestaat deze keer uit ongeveer 18 zangers. Deze formatie is ontstaan vanuit het Christelijk Koor 'De Gouwestem' uit Waddinxveen, met als doel bij concerten solisten te vervangen. Inmiddels hebben deze zangers een min of meer zelfstandige status verworven en wordt geregeld uitgenodigd om in diensten te komen zingen. Ook in het programma Nederland Zingt treedt het koor geregeld op.

Naast het luisteren naar het koor zal er weer ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te zingen die voorkomen in diverse bundels. De gehele dienst zal worden ondersteund doormiddel van een beamer / dia presentatie. De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten zal na de dienst, bij het verlaten van de kerkzaal, gecolleceteerd worden. Het belooft weer een mooi uurtje te worden. U bent van harte uitgenodigd.

Namens de organisatie, Ben Voerman

tel: (078) 681 75 83. E-mail: bjvoerman@planet.nl.





- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht
concern, gespecialiseerd in oplossingen
voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt
door een goede prijs-kwaliteit-verhouding
en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten:
inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval
om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl