

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
4 september Startdag; Bedankje C.v.K.	3
Bij de diensten; Wij gedenken - door Ds. G.H. Offringa	4
Zieken en herstellenden; Geboorten; Huwelijk	5
Catechisatie; Afscheid Ds. Hendriksen; Contact met de predikant	6
Boekbespreking Doornse Catechismus; Eetcafé 'de Fontein'	7
Bazaar op 23 en 24 september	8,9
Inloopochtenden; La Pipe 30+	9
Kerkelijke stand en bureau; Bedankje; Verjaardagen 75+	10
Passage; PCOB; NBG Bijbelleesrooster	11
Kerkenraadsverslag; Nieuws uit de classis	12,13
Giften en collecten C.v.K.; Sibusiso	14
Er bestaan geen onwettige mensen...	15
Kampverslag	16,17
Nieuws uit Rwanda	18,19
Ridderkerk United	19
Lezing Suzanne van der Schot	20
Expositie 'Jezus Verbeeld'; COV Ridderkerk.	21
Najaarsconcert Groote Lindt; Samenzang Breepleinker	22
Jubileumconcert Adri Poortvliet	23
Interkerkelijke activiteiten 'Ridder-KERKEN'	24-27

een nieuw seizoen...

...met een RatW 'als vanouds'. De erediensten, nieuwtjes, dingen die zijn gebeurd zoals een leuk verslag van het clubkamp. Natuurlijk worden ook de dingen genoemd die nog staan te gebeuren; zo hebben de Ridder'kerken' elkaar allerlei activiteiten doorgegeven. Waarom niet eens bij een andere kerk iets volgen als dat in je eigen kerk niet aangeboden wordt? Op de laatste vier pagina's vindt u hierover informatie. We hopen zelf op een goede startdag op 4 september en natuurlijk op mooi weer en veel publiek op 23 en 24 september bij de Bazaar.

Stencilen:

Maandag 26 september
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 29 september
om 13:00 uur

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand oktober
met vermelding van afzender:

Uiterlijk 22 september bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 4 september STARTZONDAG

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : eigen programma met G.O.T. i.v.m. Startzondag
Chauffeurs : P. Bezemer en J. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 11 september Vanaf 09.10 uur “Inzingen” met Opwekkingsliederen

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam
Kindernevendienst : Cora van Wingerden
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. Monteban
Koster : Ton Haeck
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Missionair werk

Zondag 18 september BEVESTIGING AMBTSDRAGERS

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw en Monique IJsselstein
Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer
Chauffeurs : D.W. Alblas en C.W. Alblas
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 25 september

09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink- van den Dool uit Ridderkerk
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer
Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenpoorte
Chauffeurs : A.C. Alblas en C. IJsselstein
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e JOP
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Missionair werk





4 september 2011
staat in het teken van
LIEFDE



Al vanaf 2009 volgen we, met de PKN, de drieluik Geloof-Hoop-Liefde. Dit jaar is het thema "Liefde". Tijdens de dienst zullen we uitgebreid stil staan bij dit thema. Op welke manier houden we nog even geheim. Een andere uitdaging, ons aangedragen door de PKN, is hoe we missionair gemeente kunnen zijn. Hoe kunnen we als kerk naar buiten treden? Deze twee thema's samenvoegend lijkt het ons leuk als we in het kader van Liefde 'gaan delen'.



Na de dienst zullen we met elkaar, zoals we gewend zijn, koffie drinken. We willen alle amateur-banketbakkers onder u oproepen om iets lekkers mee te brengen voor bij de koffie. We hebben dan vast veel teveel en dat is nu juist de bedoeling! Al het lekkers wat we overhebben willen we gaan uitdelen in het dorp. Zou het niet geweldig zijn als we onze mede-dorpsgenoten kunnen laten meedelen van onze 'overvloed'? Vanuit G.O.T. zal er een kaartje worden gemaakt

om de bedoeling uit te leggen.

In deze Rijsoord aan 't Woord zal een boekenlegger worden gevoegd met een gedichtje erop met het thema "liefde". Bij aanvang van de dienst op startzondag krijgt u een startkrant overhandigd. Ook bestaat de mogelijkheid om gratis een themaboekje te bestellen bij de PKN. Kaarten hiervoor en een voorbeeld-exemplaar van het boekje vindt u tijdens de startzondag op de koffietafel.



Zoekt u alvast een leuk recept??

We zien u graag op de startzondag van 4 september a.s.

Gemeenteopbouw-en Toerusting

Hartelijk bedankt!

Het College van Kerkrentmeesters wil hierbij iedereen hartelijk bedanken die (in welke vorm dan ook) een bijdrage hebben geleverd aan het schoonmaken van de kerk op 2 augustus.

De deelname was boven verwachting, dus was de klus in één dag klaar.

Nogmaals onze dank!

koster Henk van der Starre namens het CVK



Bij de diensten

Ieder kalenderjaar heeft 52 zondagen. Waarom er nu één de Startzondag wordt genoemd is mij eigenlijk een raadsel. Hoe het ook zij: zondag 4 september 2011 staat na de zomermaanden in het teken van een nieuw begin. Als landelijk thema is dit jaar gekozen voor de *Liefde*. In de kerkdienst op zondagmorgen zullen we dit thema dan ook creatief uitwerken. We doen dat in de vorm van een zogenoemde Thomasviering. Dit houdt in dat we de liturgische onderdelen van deze dienst samen zullen voorbereiden. Zo oefent een groepje gemeenteleden een mooi nieuw lied, een ander groepje maakt de symbolische bloemschikking, weer anderen schrijven voorbeden, er is ruimte voor de kinderen. Deze voorbereiding vraagt inzet en aandacht, er moeten keuzes gemaakt worden: dit wel / dat niet. In die zin vormt de voorbereiding al een deel van de dienst. Dat de Geest over ons vaardig mag worden!

Op zondag 11 september zal ds. H. IJzerman uit Rotterdam bij ons voorgaan. Ik heb begrepen dat hij in deze dienst iets zal vertellen over het Rosa-Fonds, de (deel)bestemming van de opbrengt van onze Bazaar op 23 en 24 september.

Op zondag 18 september zullen drie nieuwe ambt dragers worden bevestigd. Het is fijn dat er weer gemeenteleden de vrijgevallen plaatsen in de kerkenraad willen opvullen en belangrijke taken in en om de kerk willen uitvoeren.

Op zondag 25 september hoopt mw. ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool bij ons voor te gaan. Zij is predikante van de Levenbron in Ridderkerk.



*God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde (Gezang 1:4).*

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!
ds. Herman Offringa

Wij gedenken

Met eerbied en liefde noemen wij de naam van Arie de Ruiter, ds. Sleeswijk Visserstraat 41. Na een periode van afnemende gezondheid is hij op zaterdag 13 augustus 2011 overleden. Hij mocht 85 jaar worden. Op vrijdag 19 augustus hebben wij hem naar zijn laatste rustplaats gebracht. In de dienst voorafgaande aan de begrafenis gedachten wij zijn lange leven. Zijn jonge jaren, de indrukwekkende tijd als marinier in Nederlands Indië, zijn huwelijk en zijn gezin, en de laatste periode van zijn leven. We zongen samen van gezang 290, *Er is een land van louter licht*, een lied van verlangen. Het is ook een lied van uitzicht. Wij mogen geloven dat God ons de weg wijst. Hij gaat ons voor, al de dagen van ons leven. In dat geloof konden wij afscheid nemen van Arie de Ruiter. Wij wensen zijn kinderen en verdere familie Gods troosten-de nabijheid toe.

Op woensdag 17 augustus 2011 overleed Pieter Cornelis van Oorschot op de leeftijd van 47 jaar. Peter is de zoon van Cock en Piet van Oorschot, Pruiwendijk 58a. Hij woonde in Utrecht, maar de begrafenis vond plaats in Ridderkerk, op dinsdagmiddag 23 augustus. Een volgende editie van het kerkblad geeft ons gelegenheid om iets meer over zijn leven te schrijven. Voor nu gedenken wij de familie Van Oorschot, in het bijzonder zijn ouders, zijn broers en zussen in onze gebeden.

Zieken en herstellenden

Het is lastig om zo na de zomermaanden in het kerkblad een inhaalslag te moeten maken van allen die ziek zijn geweest, misschien weer hersteld.

Op dit moment noem ik de namen van Mevrouw S. van de Pol - de Weerd (Rijksstraatweg), zij ondergaat een kuur.

De heer J. Klootwijk (Mauritsweg) verzwakte in korte tijd om onverklaarbare redenen. Hij onderging enkele onderzoeken, maar voor zijn lichamelijke ongemak werd nog geen aanwijsbare oorzaak gevonden.

Wij leven mee met onze zieken en herstellenden en wensen hen veel sterkte toe.

ds. Herman Offringa

Twee geboorten in juni 2011



Op de eerste Pinksterdag - zondag 12 juni 2011 - zag **Aagje Clazina** het levenslicht. Aagje is dochter van Aris en Esther Anninga (Dijkje 125 te Ridderkerk). Op het geboortekaartje getuigen de ouders van hun geloof dat God ons kent vanaf het begin: Hij heeft ons ontzagwekkend wonderlijk gemaakt (Psalm 139: 14).

Op dinsdag 14 juni 2011 is **Samuel** geboren. Geschenk van Gods scheppende kracht, zo schrijven de gelukkig ouders. Sam is de zoon van Niels de Jongh en Janis van der Linden (Burgemeester van Akenwijk 23 te Hendrik-Ido-Ambacht).

Wat valt er nog meer te zeggen... We wensen beide ouderparen alle goeds toe. Dat hun kinderen mogen groeien en opgroeien, tot eer van God en tot blijdschap van de mensen!

ds. Herman Offringa

Huwelijk op 28 september 2011

Het thema van het nieuwe kerkelijke seizoen is *Liefde*. En wat is er dan mooier dan een huwelijk. Op woensdag 28 september 2011 zullen Matthijs Tromp & Simone Alblas elkaar het ja-woord geven. Zij willen een zegen vragen over hun huwelijk. Dat doen zij in de Opstandingskerk te Rijsoord. De dienst begint om 14.00 uur.

Simone en Matthijs wonen met hun dochtertje Zoë aan de Zalm 98 te Ridderkerk.

Wij wensen hen een fijne dag met familie en vrienden en een gezegende toekomst!



Catechisatie



Na de vakantie gaat de catechisatie voor tieners van beide kerken weer beginnen! Ook dit jaar is er ruimte om met een groep leeftijdsgenoten praten over het dagelijks leven, wat ons zo kan gebeuren, maar ook wat God kan betekenen in ons leven. Het zijn echt bijzondere ontmoetingen!

We komen samen op dinsdagavond, dit jaar is dat in De Fontein.

Er zijn twee groepen: een groep van 12 - 13 jaar, en de groep daarboven van 14 jaar en ouder. We beginnen op dinsdag 20 september 2011. De eerste keer maken we kennis met elkaar. De jongeren

krijgen begin september nog een persoonlijke uitnodiging. Je bent van harte welkom, en dat geldt natuurlijk ook voor hen die het afgelopen jaar, om welke reden dan ook, niet mee konden doen.

Hartelijke groeten, ds. Herman Offringa

Afscheid ds. Hendriksen

Op zondagmiddag 4 september 2011 neemt ds. C. Hendriksen afscheid als predikant van de Hervormde Gemeente te Rijsoord. Ook gaat de familie Hendriksen verhuizen naar Woudrichem, Postweide 93 (4285 DE). Het afscheid van en het vertrek uit Rijsoord is voor ds. Hendriksen tegelijk het begin van zijn emeritaat. In mijn eerste jaar in Rijsoord had ik het voorrecht om op zijn ervaring te mogen bouwen. Ik denk aan de kerkdiensten die we samen deden. Het is fijn om elkaar dan te kunnen steunen en versterken. Ook was er goed overleg en ruimte voor ontmoeting rondom de catechisaties, op dinsdagavond.

Vanaf deze plaats wil ik ds. Hendriksen dan ook hartelijk danken voor de collegialiteit en wens hem en zijn vrouw Gods zegen toe in hun nieuwe woonplaats.

ds. G.H. Offringa

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@planet.nl



Vooraankondiging boekbespreking "Doornse Catechismus"

Met ingang van oktober zal er een boekbespreking-cyclus worden georganiseerd. Op ca. 5 avonden en 5 ochtenden zal het boekje : "Doornse Catechismus" in groepsverband worden besproken. Dit boek, geschreven door Aarnoud van der Deijl, Stephan de Jong en Anne Marijke Spijkerboer, behandelt de oude vragen van de Heidelbergse Catechismus met nieuwe antwoorden. Een uitdaging om met elkaar bezig te zijn over deze oude woorden...

Het is de bedoeling dat de boekjes collectief zullen worden aangeschaft, dit scheelt aanmerkelijk in de kosten. In het oktobernummer van Rijsoord aan 't Woord zal verdere informatie volgen. De onderwerpen zullen door Ds. Offringa worden voorbereid, de verdere organisatie zal in handen zijn van gemeenteleden.

'Eetcafé De Fontein'

'Eetcafé De Fontein' serveert eens in de twee weken, gedurende de wintermaanden een drie-gangen diner voor belangstellenden.

Al ruim veertien jaar voorziet het Eetcafé in een behoefte voor jong en oud om samen met anderen een maaltijd te gebruiken.



Het eerste diner voor de winterperiode 2011/2012 is vrijdag 7 oktober. Het aantal plaatsen is beperkt. Reservering is gewenst tot uiterlijk woensdagavond na 19.00 uur, telefoon 0180 432 428.



't Is ÉCHT leuk om, al kokkerellend, iets voor anderen te betekenen.

Wilt u dat ook eens ervaren?

Hebt u een specialiteit op kookgebied die u met anderen wilt delen? Maak eens een afspraak om te kijken hoe we dat met elkaar doen. Een prachtig 6-pits fornuis met oven, geschenk van het OranjeFonds, (beschermbaar Prinses Maxima en Prins Willem Alexander), staat ons ter beschikking.

Wilt u iemand verrassen? Wat dacht u van een DinerCheque.

Onze, voor elke gebeurtenis aangepaste, EetcaféDeFontein-DinerCheque, is daarvoor bijzonder geschikt. Leuk om te geven en verrassend om te ontvangen!

Informatie en reservering telefoon 0180 432 428 woensdagavond na 19.00 uur.



23 en 24 september Bazaar 2011

Nog een paar weken en dan is het weer feest in Rijsoord. Feest op en rond het kerkplein op 23 en 24 september a.s. en dit alles voor onze kerk en Vrouwenhuis Rosa (u heeft over dit gekozen doel in de vorige uitgave kunnen lezen).

Op zondagmorgen 11 september, zal er in samenwerking met Ds. IJzerman (die verbonden is aan dit project) tijdens de dienst uitleg worden gegeven over bovenstaand gekozen doel.

Natuurlijk zal het rad weer draaien en zullen er weer véél kramen gevuld zijn met de vele door u gebrachte spullen. We hebben weer heel wat gezellige uren doorgebracht in de opslag aan de Rijksstraatweg met een ieder die ons deze spullen overhandigden. Hartelijk dank hiervoor! Bent u nog niet geweest of bent u nog wat dingen tegengekomen die u nog graag kwijt wilt, dan zijn wij er nog om deze van u over te nemen op:



Zaterdag 3, 10 en 17 september van 10.00 uur tot 11.00 uur

Heeft u grote meubels staan waar u vanaf wilt, dan kunt u deze brengen in de week voor de bazaar op woensdagavond of donderdagavond vanaf 19.00 uur. Ook op vrijdagmorgen bent u nog in de gelegenheid om tafels, stoelen, kasten, banken etc. te brengen. Kijkt u wel even of deze nog bruikbaar zijn?

Op vrijdag 23 september is de mogelijkheid de bazaar te bezoeken
van 19.00 uur tot 22.00 uur

en

op zaterdag 24 september staat de tentflap open vanaf 10.00 uur.

De trekking van de loten zal na afloop van de bazaar plaatsvinden om 17.30 uur en daaraan aansluitend nodigen wij u graag uit om al napratend te genieten van de band:

Savonds Als Het Donker Wordt

Savonds Als Het Donker Wordt, of kortweg SAHDW, heeft zich gespecialiseerd in het “in een akoestisch jasje steken” van de allermooiste Engelstalige hits uit de Gouden Eeuw van de popmuziek.

Een optreden van SAHDW is vooral voor de “oudere jongeren en de jongere ouderen” één groot feest van herkenning.

Het belangrijkste element in het repertoire van SAHDW vormt de meerstemmige en afwisselende zang.

De heren begeleiden zichzelf daarbij op akoestische gitaren, mandoline, banjo, bas, percussie en mondharmoniva.

SAHDW gaat er prat op altijd op een geluidsniveau te spelen waarbij het mogelijk blijft om zonder stemverheffing het gesprek op gang te houden.

Kortom, alle reden om na afloop van de trekkingen tijdens deze bazaar gezellig te blijven hangen in de tent op het kerkplein om het feestje nog een poosje door te laten gaan. U hoeft niet naar huis, er zal voldoende eten aanwezig zijn.

Rond de klok van 19.00 uur zal de band even een korte pauze nemen en zullen zij, rond de klok van 20.30 uur, hun muziekinstrumenten weer oppakken op de zolder van de Fontein om de gezelligheid weer voort te zetten. SAHDW speelt deze avond graag voor het goede doel en de opbrengst van deze avond zal geheel worden bijgeschreven bij de opbrengst van dit weekend. Nieuwsgierig naar deze band?

Kijk dan even op www.savondsalshetdonkerwordt.nl



Wij hopen u/jou graag te zien op 23 en/of 24 september a.s. Tot dan!

Met een hartelijke groet,
Sander, Dick, Nathan, Ilse, Arjan, Henk, Janneke, Daphne en Diana

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

1 en 15 september

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!



Tot ziens!

Inloopochtenden najaar 2011

*Elke maand kunt u in 'Rat W' lezen
wanneer de inloopochtenden in
voor die maand plaatsvinden.
Hierbij geven we u ook vast het rooster
voor de inloopochtenden voor de
komende maanden, wellicht handig
voor in de agenda!*

*U bent van harte welkom op
6 en 20 oktober
3 en 17 november
1 en 15 december*

*Heeft u vervoer nodig? Belt u dan
naar Wim IJsselstein, tel. 421848
of Wilma Barnard, tel. 421297*

La Pipe 30+

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

De eerste avond in dit nieuwe seizoen is op 9 september en we zijn open vanaf 20.30 uur.



"Vriendschap vergroot het geluk en vermindert ellende, door onze vreugden te verdubbelen, en ons verdriet te delen."

Kerkelijke stand

Overleden op 13 augustus 2011
Broeder Arie de Ruiter
in leven wonend Ds.Sl.Visserstraat 41
2988 XB Rijsoord
op de leeftijd van 85 jaar

*Ingekomen van de Evangelische Gemeente
Parousia in Boskoop*
Mevrouw E.A.v.Wingerden-van Herk
Mauritshoek 65
2988 EB Rijsoord

Vertrokken naar Rotterdam
Laura F. Groenendijk
Mauritsweg 64
2988 AL Rijsoord

Vertrokken naar Ridderkerk
P. Chris Bol
Vlasstraat 8
2988 XR Rijsoord

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Bedankje

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling, in de vorm van een kaartje, bloemetje of telefoontje na mijn operatie.

*Groeten van
Conny Sinterniklaas en familie*

Verjaardagen in september

7 september 1936
Mevrouw H. Bezemer-Oosthoek
Rijksstraatweg 5b
2988 BA Rijsoord

7 september 1936
De heer P. Kuiper
Strevelszicht 27
2988 AS Rijsoord

15 september 1930
De heer C. Wilschut
Pruimendijk 5
2988 XM Rijsoord

17 september 1932
Mevrouw P. Euser-vd Hout
Langeweg 101
3342 LD H.I. Ambacht

23 september 1936
Mevrouw E. de Ruiter
Oudelandseweg 61
2981 BT Ridderkerk

23 september 1936
Mevrouw P.J. Hollestein-Verkerk
Rijksstraatweg 117
2988 BC Rijsoord

24 september 1931
De heer P. van Oorschot
Pruimendijk 58
2989 AJ Rijsoord

26 september 1936
Mevrouw W. Wilschut-van Nes
Strevelszicht 18
2988 AS Rijsoord



'Passage'**Chr.Maatsch. Vrouwenbeweging**

Op dinsdag 20 september hopen we weer te gaan starten met het nieuwe Passage seizoen. Een nieuw jaarprogramma ligt klaar en krijgt u, als lid, thuisbezorgd.

Bent u geen lid en wel geïnteresseerd in Passage en in wat we gaan doen, vraag dan ons programmaboekje of kom op de ledenavond eens kijken, u bent van harte welkom.



De eerste avond gaan we op reis met mevrouw Brugman uit Zwijndrecht, we gaan naar Spitsbergen en daar bent u vast nog niet geweest.

We beginnen om kwart voor 8 en kunnen dan ook de vernieuwde Hoeksteen bekijken.

Tot dan, het bestuur

PCOB

Op woensdag 28 september houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

De heer J. van der Linden uit Brakel zal ons alles vertellen en laten zien over orchideeën. Ze zijn ook te koop. Iedereen van af 50 jaar is van harte welkom en wordt getrakteerd op gratis koffie met koek.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgerplein te Slikkerveer.

NBG Bijbelleesrooster september

Do	1	Jeremia 23:19-29
Vr	2	Jeremia 23:30-40
Za	3	Sirach 38:1-15 Marcus 2:13-17
Zo	4	Sirach 38:16-23 Prediker 7:1-4
ma	5	Sirach 38:24-34a Spreuken 31:10-31
Di	6	Sirach 38:34b-39:11 Job 28
Wo	7	Sirach 39:12-35 Psalm 65
Do	8	Matteus 17:24-18:9
Vr	9	Matteus 18:10-20
Za	10	Matteus 18:21-35
Zo	11	Psalm 103
ma	12	Sirach 40:1-17 Psalm 73
Di	13	Sirach 40:18-30 Spreuken 16:8-20
Wo	14	Rechters 17:1-13
Do	15	Rechters 18:1-10
Vr	16	Rechters 18:11-20
Za	17	Rechters 18:21-30
Zo	18	Matteus 19:1-15
ma	19	Matteus 19:16-30
Di	20	Matteus 20:1-16
Wo	21	Matteus 20:17-34
Do	22	Sirach 41:1-13 Psalm 88
Vr	23	Sirach 41:14-42:8 Spreuken 10
Za	24	Psalm 84
Zo	25	Rechters 19:1-15
ma	26	Rechters 19:16-30
Di	27	Rechters 20:1-17
Wo	28	Rechters 20:18-35
Do	29	Rechters 20:36-48
Vr	30	Rechters 21:1-14

Maandag 12 september, Psalm 73 vs 28 (uit de Willibrordvertaling)

*Mijn rijkdom is de nabijheid van God;
tot de Heer GOD heb ik mijn toevlucht genomen.
Van al uw werken zal ik getuigen.*



Verslag van de kerkenraadsvergadering van 27 juni 2011

De voorzitter heet allen welkom, zij leest met ons uit Galaten 5 vanaf vers 13 en gaat ons daarna voor in gebed.

Het **kerkenraadsverslag** van 30 mei 2011 wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van dit verslag het volgende: Onze preekvoorzienster heeft contact gehad met de preekvoorzienster van de Hervormde Kerk in verband met een voorganger voor de dienst van Hemelvaartsdag 2012.

De **ingekomen stukken** worden besproken en verdeeld onder de diverse commissies.

Wijkteams/Pastoraat: De namen van onze zieke gemeenteleden en de gemeenteleden die met verlies leven worden genoemd. Ds. Offringa doet verslag van zijn werkzaamheden.

Wat betreft de **vacatures:** We missen nog een wijkouderling voor wijk C maar zoeken niet verder. De vacature voor pastoraal medewerker in wijk B vervalt omdat deze adressen afgelopen jaar al zijn verdeeld. Wij zijn blij en dankbaar dat er voldoende gemeenteleden positief geantwoord hebben. De namen zijn reeds 2x afgekondigd, de nieuwe wijkindeling zal de scriba mailen naar het kerkelijk bureau voor de wijkboekjes en de nieuwe uitgave van het jaarboekje 2011-2012.

De **liturgiecommissie** is druk bezig met de invulling van de Nel de Gelder dienst 2012.

G.O.T.: Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen. De evaluatie van de inloopochtenden is geweest.

Er komen rond de 10-15 mensen, het is leuk en gezellig, we gaan er dus mee door. Verder was er een vraag om toerusting van nieuwe ambtsdragers, dit gaat G.O.T. organiseren, dit staat los van het toerustingaanbod van Nico Evers.

Z.W.O.E.: De kaart voor pasteur Jeanette namens onze gemeente is naar Runda verstuurd.

College van Diakenen, De juli-vergadering vervalt, de commissie vergadert weer in augustus. We hebben nog kort gesproken over de avondmaalsvieringen en de sfeer hierin. Een vorm van lopend avondmaal heeft het College in beraad.

Diversen: De extra vergadering van het Meerlingberaad van 16 juni gaf een kleine opkomst. Het was een discussie-uurtje van de PKN kerken van Ridderkerk en georganiseerd door de Levensbron. De Levensbron vermoedt dat ook andere kerken problemen hebben of krijgen van veel ouderen, slechte financiële situatie en de vermindering van het aantal uren van de predikant en vraagt of er op bepaalde gebieden samenwerking zou kunnen zijn. De vraag aan elke kerkenraad is een mening te vormen over de kanselruil van de predikanten uit het Meerlingberaad en een PKN kerk voor groot Ridderkerk met daarin wijkgemeentes. Tijdens de volgende vergadering van het Meerlingberaad van 6 oktober, deze wordt gehouden in Rijsoord, worden de meningen verzameld.

Dhr. B. Sintemaartsendijk zal over dit onderwerp in de maand augustus een pastoraal ½ uur verzorgen.

Via de preekvoorzienster wordt gemeld dat ds. C. Versteeg niet voorgaat op 11 september as. maar dat ds. H. IJzerman voor zal gaan. Dit i.v.m. het onder de aandacht brengen van het doel van de bazaar voor het Rosafonds.

Dhr. B. Sintemaartensdijk gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

- Verslag Elselien van Gameren -



De classis in het nieuws

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

Huiselijk geweld

Op donderdag 22 september vergadert de classis in het kerkgebouw de Hoeksteen, Thorbeckelaan 2 te Zwijndrecht. Het gespreksonderwerp van deze vergadering is: Huiselijk geweld binnen de gemeente. Een beladen onderwerp. We kunnen het wegstoppen en er maar niet over praten. Net doen of we er nooit iets van zien of over horen. Maar dan laten we mensen in de steek die gekwetst zijn en van wie het vertrouwen is aangetast. En kan de gemeente dan nog een veilige plek zijn, waar de liefde van Christus gedeeld wordt? Als één lid lijdt, lijdt het hele lichaam.

Het is vaak pijnlijk om onder ogen te zien wat er aan de hand is. Maar het is de enige manier. Dan kunnen we een begin maken met de zorg voor mensen die gekwetst zijn. Dan zijn we betrouwbaar en aandachtig. Zo kunnen wonden bij het slachtoffer en bij de gemeente genezen. Zo kan de liefde weer een plek krijgen.

Tijdens de classisvergadering zullen leden van de werkgroep: 'Huiselijk geweld' dit onderwerp inleiden, waarna de vergadering er met elkaar over in gesprek gaat. De werkgroep is ontstaan na uitspraken van de Synode over seksueel misbruik en godsdienst. De werkgroep gaf eerst vooral informatie over seksueel misbruik en de relatie met godsdienst en geloof. Gaandeweg is er een verschuiving gekomen naar aandacht voor huiselijk geweld. Daaronder vallen fysiek, psychisch en seksueel geweld. De werkgroep wil gemeenten ondersteunen die een veilige en liefdevolle plek voor mensen willen zijn in voorkomende situaties van geweld.

De hele classisvergadering is openbaar en u bent van harte uitgenodigd om mee te praten. We beginnen om 19.30 uur en eindigen nooit later dan 22.00 uur.

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht,
telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 23 juni 2011 t/m 17 augustus 2011)

Via mevr. S. van der Starre-de Jong	voor de bloemen	€ 10,00
Via mevr. N. van Duijn-Brauckman	wijkgeld EB	€ 70,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€2.500,00
Via dhr. P. Kuiper	voor RATW	€ 5,00
Via mevr. C. Zijderveld-Koorneef	voor de kerk	€ 20,00
Via mevr. M.J. Bode-Blaak	voor de bloemen	€ 10,00
Via dhr. P. Kuiper	voor de bloemen	€ 5,00
Via Ds. G.H. Offringa	voor de kerk	€ 20,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Opbrengst Collectes

26 juni 2011	Kerk	€ 194,22
	Onderhoud gebouwen	€ 100,75
	Eigen jeugd	€ 47,82
3 juli 2011	Kerk	€ 209,02
	Onderhoud gebouwen	€ 124,65
	Jeugdwerk PKN	€ 51,15
10 juli 2011	Diaconie	€ 138,26
	Onderhoud gebouwen	€ 106,10
	Eigen jeugd	€ 37,08
17 juli 2011	Kerk	€ 137,81
	Onderhoud gebouwen	€ 101,15
	Jeugdwerk PKN	€ 39,16
24 juli 2011	Kerk	€ 122,28
	Onderhoud gebouwen	€ 94,05
	Eigen jeugd	€ 38,25
31 juli 2011	Kerk	€ 144,35
	Onderhoud gebouwen	€ 104,67
	Jeugdwerk PKN	€ 42,61
7 aug. 2011	Diaconie	€ 166,25
	Onderhoud gebouwen	€ 108,60
	Eigen jeugd	€ 46,65
14 aug. 2011	Kerk	€ 179,15
	Onderhoud gebouwen	€ 115,80
	Vredeswerk	€ 61,50

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Sibusiso

Sibusiso mocht onlangs van Peer Kuiper het prachtige bedrag van €850,00 ontvangen.

Dit bedrag wordt o.a. besteed aan het maken van stoeltjes, looprekjes en staplanken in de eigen timmerwerkplaats van Sibusiso. Hiermee kunnen weer veel kinderen worden geholpen! Sibusiso bedankt natuurlijk Peer voor zijn nu al jarenlange inzet en daarnaast de trouwe klanten.

In de nieuwsbrieven is veel te lezen over de ontwikkelingen en bezigheden binnen Sibusiso.

Nieuwsgierig?
Neem dan een kijkje op
www.sibusiso.com



Er bestaan geen onwettige mensen...

Iedere eerste zondag van de maand (van 19.00 - 20.00 uur) wordt bij het Detentiecentrum Rotterdam-Den Haag een wake gehouden, een vreedzaam protest tegen het opsluiten van vluchtelingen. Ondanks diverse veroordelingen van het Europese Hof blijft Nederland internationale verdragen - waaraan zij stevig hebben meegewerkt - negeren en volhardt zij in een mensen onwaardig beleid. Ook negeren zij het protest dat regelmatig uit de kerken tot hen komt. Jammer genoeg moeten we toegeven dat veel christenen dit beleid van onze regering steunen. Dat maakt het protest uit het christelijke kamp verdeeld in eigen kring en verliest het aan geloofwaardigheid ook in de politiek.

Daarom is blijvend protest nodig in eigen kring en daarbuiten. Al 76 keer zien we dat mensen uit hun huizen komen en op weg gaan naar het Detentiecentrum Rotterdam-Den Haag om hun signaal af te geven. De vluchtelingen die daar zijn opgesloten zijn op de hoogte van de wake en waarderen het dat er aan hen gedacht wordt. Aan iemand denken blijkt in die situatie van grote waarde!

Maandelijks zingen we ons protestlied geschreven door een rebelse pastor die zijn orde verliet om voor iemand te kunnen zorgen:

Alle mensen zusters broeders, waarom niet in Rotterdam,
sterken voor de zwakken hoeders, nergens haat om ras of stam.
Vrij stroomt het water uit de zeeën, van de bergen overal,
zoveel druppels recht en vrede die de wereld winnen zal.

Zing maar tegen alle klippen, tegen bierkaai, mensenmuur.
In de verte, kijk een schip, met in de mast het heilig vuur,
dat de kinderen van tweeduizend bruin en wit en geel en zwart
vliegen dansen, vrije vogels zonder angst nog in hun hart.

Tegen alle donderwolken tegen hard asielbeleid,
zingen wij en blijven waken, weg de onbarmhartigheid!
't Is één wereld of géén wereld wie verstaat dat nog steeds niet?
Wees minister niet sinister, zing nu een bevrijdingslied!

Alle havens van de wereld, vuurtorens van veilig licht,
schrijven honderdduizend keren van zeewater dit gedicht.
Volken rijmen op elkaar in trouw en solidariteit,
deze haven, lucht en water, wordt er één van veiligheid!

Een vast punt in het programma is de dodenwake. De namen van hen die het leven lieten in hun tocht naar een menselijk bestaan worden voorgelezen en herdacht.

...alleen onmenselijke wetten!

Informatie: Piet de Vries, p.vries13@chello.nl of 0650267165

Kampverslag 2011

Zaterdag 2 juli was het weer zover... een week geen Rijsoord maar een week Kaatsheuvel. De opbouwers waren 's morgens vroeg al vertrokken voor het opzetten van de tenten en het inrichten van de keukentent.

Om half 2 stonden de eerste kinderen al bij De Klimop en om 14.00 uur vertrokken we bepakt en bezakt richting Kaatsheuvel. Vroeger namen wij een tas en een slaapzak mee maar tegenwoordig hoort daar ook een kussen, knuffels en kilo's snoep bij.

Bij aankomst op het veld vlogen de kinderen hun eigen tent in en de meeste waren al verkleed voordat hun ouders vertrokken. De ouders konden heerlijk genieten van een bakje koffie en toekijken hoe de kinderen hun bed opmaakten en tent inrichtten. Nadat de ouders waren vertrokken, werden de kampregels verteld. Jammer dat ze die toch weer snel vergeten. Dit jaar hadden we 5 nieuwe jongens en meiden. Dus dat betekent "biggendoop". De 20 seconden onder de koude kraan met je hoofd is jaren geleden vervangen door een grote teil met water. De leiding pakt je beet bij je benen en hup met je hoofd in de teil met koud water. Na het eten zijn we lekker gaan wandelen door de bossen en duinen. Toen we terug op het veld waren, gingen de kinderen hun pyjama's aandoen en tanden poetsen. En de pyjama's gingen echt aan want de kinderen vroegen of ze deze mochten showen. Na een mooie voorstelling op de catwalk was het tijd om de tent op te zoeken.



Zondagmorgen zijn we op de fiets naar de kerk in Drunen geweest. Er was avondmaal en de dominee heeft hier een uitleg over gegeven aan onze kinderen. De kinderen mochten ook deelnemen aan het avondmaal. Terug op het veld hebben de kinderen lekker gespeeld en heeft de leiding ondertussen tosti's gemaakt. Dat smaakt wel na een fietstochtje! 's Middags zijn we creatief bezig geweest. We hebben bijen en andere enge wezens gemaakt. Er werd geknipt, geplakt en geverfd met als gevolg hele mooie resultaten. We hebben alle dieren in de grote tent opgehangen. Dus de tent van de leiding zag er heel erg gezellig uit. Na het avondeten zijn we de duinen in geweest en heeft Els een verhaal voorgelezen over de nerflander. Na afloop hiervan hebben we nog met elkaar gesproken over het verhaal en over de betekenis ervan. Helaas kwam er aan deze zonnige dag een eind.

Maandag was het ook weer een mooie dag. We zijn aan het eind van de morgen door de bossen naar het meer gelopen. Een van de leiding ging met de auto en nam het eten voor tussen de middag mee en alles wat we nodig hadden voor de spelen. Voor het middageten hebben we het handelarspel gedaan en na het eten het plaatsnamenspel. De kinderen hebben heel veel gelopen maar gingen daardoor 's avonds niet eerder slapen. 's Avonds was er voor het eerst tentinspectie en winkeltje. Ook hebben we het lamaspel nog gespeeld. Dit vonden de kinderen heel erg leuk.

Dinsdag was het zo zonnig dat we in de loop van de ochtend op de fiets naar het ven zijn gegaan. Lekker brood en drinken voor tussen de middag. De meiden hebben uit hun tijdschriften leuke verhalen voorgelezen aan de leiding of de leiding deed mee aan een quiz. Na het avondeten kwam weer de tentinspectie langs en Mirjams snoepwinkel. Mirjam dacht na deze avond dat ze veel te veel snoep had ingekocht maar nee hoor, alles was aan het eind van de dag verkocht. Ook zijn we heerlijk onder de douche geweest. De jongens waren zo klaar maar die lange haren van de meiden is veel meer werk. Uiteindelijk ging iedereen schoon gewassen in de slaapzak.



Woensdag was het sportdag en kwamen Nel IJsselstein en Marrie de Koning op visite. De kinderen deden heel fanatiek mee. De spelen waren kegelvoetbal, raten en raven, hinderbaan en voetballen. Het was alleen jammer dat het halverwege de middag ging regenen. De kinderen hebben toen geoefend voor de bonte avond want die kwam ook steeds dichterbij. Na het eten van een heerlijk bord patat zijn we met elkaar naar de speeltuin van de camping geweest. Zelf de leiding vermaakt zich in de speeltuin. Met gepoetste tanden en zwarte voeten stapten de meesten hun slaapzak in.

Donderdagmorgen vertrokken Petra en Mariska al vroeg om de speurtocht uit te zetten. Daarna volgden de kinderen in groepen en iedere groep had een leiding. Het was een hele leuke speurtocht. Bij het eindpunt moest je een schat opgraven. Als je deze had gevonden, kon je genieten van drinken en wat lekkers. 's Middags kwam Pieter Brand met de paarden. De kinderen zijn in groepen een rondje door de bossen geweest. De kinderen die op het veld bleven, konden samen met Els een portemonnee maken van een melkpak of iets voor zichzelf doen. Een portemonnee maken van een melkpak was echt een groot succes. Na het avondeten is Pieter weer richting Rijsoord gegaan en gingen wij ons opmaken voor de bonte avond. Het weer was zo lekker dat we het buiten hebben gedaan. Onze burens kwamen naar de optredens kijken. Zij vonden alle optredens geweldig. Als slot heeft de kampeiding over ieder kind een lied gezongen. En toen was het donker en tijd om naar bed te gaan.

Vrijdag zijn we lekker door de bossen wezen fietsen. Tussen de middag hebben we een stop gemaakt bij De Drie Linden voor het eten van een boterham en als toetje een heerlijk ijsje. Omdat de meeste kinderen aardig moe waren, zijn we na het middageten terug naar het veld gefietst. Terug op het veld hebben we eerst de tenten opgeruimd en de tassen ingepakt. Daarna zijn we nog even naar de speeltuin van de camping geweest. Na het avondeten was er voor de laatste keer snoepwinkeltje. Er werden grote hoeveelheden ingekocht voor 's avonds bij het spookverhaal. Tegen 22.00 uur kwamen de kinderen met hun slaapzak, kussen, knuffel en snoep aan. Iedereen lag knus om de waxinelichtjes heen. Petra was verkleed als heks en had hele leuke en spannende spookverhalen. Na het lezen van een paar verhalen, sliepen de meeste kinderen. Sommigen hebben we opgetild en in hun eigen tent gelegd en anderen hebben we wakker gemaakt.



Ja, en toen was het alweer zaterdag. Het weer zat niet mee dus het we hebben in de grote tent ontbeten. Om half 11 waren de ouders en de afbrekers er. De kinderen zijn met de ouders mee naar Rijsoord gegaan en de afbrekers hebben alles netjes opgeruimd. Helaas ging het weer regenen en kon alles niet droog worden opgeborgen. De mannen hebben alles in de kassen uitgehangen en hebben maandagavond de tenten netjes opgevouwen en opgeborgen voor volgend jaar.



De kampeiding vond het weer een geslaagde week en kijken uit naar volgend jaar. Wij willen de opbouwers, afbrekers, sponsors, ouders die heen en/of terug hebben gereden allemaal hartelijk danken.

Groeten, Arjan, Mariska, Petra, Els, Sabrina en Mirjam

Nieuws uit Rwanda

Ter gelegenheid van de bevestiging van diverse stagiaires als predikant, waaronder ook "onze" Pasteur Jeannette Mukamana, heeft Mevr. Janny Oorebeek uit Nieuw Lekkerland weer een bezoek gebracht aan Rwanda. Bij die gelegenheid werden haar brieven overhandigd van onze partnergemeenten Runda en Giko.

Een korte samenvatting van de brief uit Giko:

Lieve broeders en zuster van Rijsoord,

Wij groeten u uit naam van Jezus Christus, we zijn heel blij dat we u op deze manier een brief kunnen sturen. Hier in Rwanda is het zomer, het is erg warm. In onze gemeente Giko zijn we bezig om de centrale kerk op te knappen. Ook komt een van de koren uit Ntonde zich bij ons op een audio-visuele manier presenteren. Een paar woorden slechts, maar alle leden omhelzen u. Dat de heilige zegen met u mag zijn.

Namens het comité van de Uitwisseling, Pasteur Joseph Musaraba

Uit Runda kregen we een kaart en twee brieven, één van Pasteur Jeannette en haar man en één van de gemeente. De kaart hangt op het prikbord in de kerk. Pasteur Jeannette schrijft in haar brief het volgende:

Aan de gemeente Rijsoord, aan dominee Herman en aan Ellie en Wilma (v.Gameren, uit Ridderkerk)

Ik en mijn familie zijn heel gelukkig dat we in de gelegenheid zijn ons nieuws mee te delen. Hier in Runda gaat alles goed. De maand juli is een onvergetelijke maand voor ons gezin:

Op 17 juli was de bevestiging als predikant, deze is goed verlopen

Op 21 juli vierden we de verjaardag van onze baby Beni. Hij groeit goed.

Op 31 juli was de zesde verjaardag van onze zoon Bonheur, hij zit op de kleuterschool.

Ik bid u om in onze vreugde te delen. Bid voor ons dat de Heilige Geest ons zal leiden bij onze opdracht die de Heer ons heeft toevertrouwd.



Van de gemeente Runda kregen we twee mandjes cadeau.

Ze zullen op zondag 21 augustus al worden gebruikt voor de deurcollecte voor Afrika. Daarna zullen ze op de piano worden tentoongesteld.

Er zat een brief bij, die op de pagina hiernaast is afgedrukt.

*Lieve broeders en zusters in Christus,
 Hier in Runda is er grote vreugde!
 We zijn nog heel gelukkig met de bevestiging van onze pasteur Jeannette. We kunnen niet alles vertellen, maar in het kort: de bevestiging vond plaats in Ruyumba en we hebben met bijna de hele gemeente onze pasteur vergezeld. Na de bevestiging hebben we de feestelijkheden voortgezet in Runda. Alle leden van de Paroisse waren er, maar ook bezoekers van andere gemeenten. Het was heel fijn. We zullen binnenkort foto's sturen en verwachten ook dat Janny Oorebeek nog meer zal vertellen. In het dagelijks leven gaat alles goed. Het is nu zomer en de zon brandt. Het gaat goed met onze leden, al hebben we wel in de afgelopen dagen een koorlid verloren. De Pasteur en haar gezin maken het goed in hun nieuwe huis en we bedanken u nogmaals voor uw gift.
 We sturen u een kado in de vorm van twee kleine mandjes als blijk van dank.*

*Hartelijke groeten, dat God u zegene
 Namens de gemeente Runda,
 Timothee Rwagashayija, President uitwisselingscomité
 Jeannette Mukamana, Pasteur van de gemeente*

Persbericht - Laatste keer sing-in RidderKERK United!

Op vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober vindt voor de vijftiende keer de sing-in van RidderKERK United plaats. Wederom twee avonden in sporthal De Fakkel met zang en muziek, met een projectkoor van meer dan 200 leden! Samen zingen en het geloof ervaren, met respect voor elkaanders manier van beleven, dat kan bij RidderKERK United! Met behulp van de geprojecteerde teksten wordt ook voor de bezoekers het meezingen mogelijk gemaakt.

Bijzonder is dat dit jaar de sing-in voor het laatst gehouden wordt! In oktober is dus de laatste mogelijkheid om de sing-in van RidderKERK United mee te maken, iets dat je gewoon niet mag missen!

Het thema is "Kostbaar": wie je ook bent of wat je ook bent, je bent kostbaar. Hoe kom je te weten waarom je kostbaar bent of wie jou kostbaar vindt? Kom in ieder geval naar de sing-in en je komt er achter.

Toegangskarten voor de sing-in zijn te koop bij Chr. Boekhandel de Kandelaar, St. Jorisstraat 10 te Ridderkerk of via de site. De kosten zijn €7,00 per kaart. Indien er nog kaarten over zijn dan kunnen deze op de avonden zelf nog aan de zaal gekocht worden. Kijk op www.ridderkerkunited.nl voor meer informatie. Beide avonden beginnen om 19.30 uur!

Naast de sing-in organiseert RidderKERK United ook een KIDZPRAIZ! Alle kidz van 4 t/m 14 jaar zijn zaterdagmiddag 8 oktober van harte welkom om in sporthal de Fakkel mee te zingen, te swingen en te feesten met eigentijdse praiz-liedjes. Het thema is 'Praatjesmakers'. Toegang is gratis, er wordt wel een collecte gehouden. De deuren van Sporthal De Fakkel gaan om 14.30 uur open, we beginnen om 15.00 uur en rond 16.15 uur zijn we weer klaar.

Voor aanvullende informatie kan men terecht bij Danny van den Berg, tel. 0180-423934 (mobiel 06-10353949) of via e-mail danny@ridderkerkunited.nl

Lezing Suzanne van der Schot

Op zondag 9 oktober a.s. zal in de protestantse kerk Levensbron een lezing gegeven worden door Suzanne van der Schot, docent Nederlands te Amsterdam en auteur van *Moeilijk te geloven* (2006) en *De minnaar, de monnik en de rebel* (2009). Haar lezing zal gaan over de plaats die het geloof kan innemen in ons moderne bestaan.

In haar boek *Moeilijk te geloven* beschrijft Suzanne van der Schot haar leven in een Parijs' klooster. Op zoek naar God en naar antwoorden op de grote levensvragen, treedt ze in 2003 in en vindt ze behalve de stilte, iets wat raakt aan de kern van haar bestaan. Desondanks blijft de twijfel aan haar knagen en blijft ze zich afvragen of het kloosterleven wel voor haar is weggelegd. Ze vindt rust in het gebedsleven maar verlangt ook naar een kopje koffie op een terras, een glaasje wijn bij het eten, nieuwe rokjes voor de lente en een avond in de kroeg met vrienden.

Na haar uittreden blijkt het in de hectiek van alledag in het bruisende Amsterdam een stuk moeilijker God te vinden dan in de stilte van het klooster. Zoekend naar een manier om hier tóch vorm aan te geven, stuit ze op de figuur van Jezus, voor haar op treffende wijze geschilderd door Georges Rouault. Hij laat in in snelle en grove streken een totaal andere afbeelding van Jezus zien dan het clichébeeld dat doorgaans van hem gevormd wordt. Geen spoor van heiligheid, gewoon een gezicht dat je doordringend aankijkt. In *De minnaar, de monnik en de rebel* vraagt Suzanne van der Schot zich af hoezeer haar eigen beeldvorming van Jezus door clichés gevormd is, en of de figuur van Jezus haar zou kunnen helpen geloven midden in de wereld van alledag. Ze besluit alle oude beelden los te laten en met open blik opnieuw het evangelie te lezen. Wie was Jezus, wat bewoog hem en wat kunnen we daar nu mee? In elk hoofdstuk belicht ze hem vanuit een ander perspectief: Jezus als activist, Jezus als Zoon, Jezus als minnaar, monnik, rebel. Gaandeweg komt ze tot verrassende inzichten.

Aansprekend is de link die regelmatig gelegd wordt naar haar zwarte VMBO klas, nu eens niet als probleemcasus maar als een plek van hoop, zoekend naar nieuwe kansen. Met jonge mensen afkomstig uit alle windstreken van onze aarde, over wie misschien niet altijd positief gedacht en/of gesproken wordt, maar voor wie Jezus vermoedelijk een zwak gehad zou hebben. Het boek is een oproep om in navolging van Jezus met open ogen en zonder cynisme naar de wereld te kijken, de handen uit de mouwen te steken en niemand af te schrijven.



De lezing is een aanrader voor iedereen die zoekt naar een manier om geloven in het leven van alledag vorm te geven, of voor wie met nieuwe ogen naar de oude verhalen wil kijken. U wordt van harte uitgenodigd de lezing op 9 oktober bij te wonen. De aanvang is 15.00 uur. U vindt De Levensbron aan de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk. Na afloop is er gelegenheid elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, te ontmoeten.

Voor meer informatie: Bea de Geus, tel. 0180 435780

Expositie 'Jezus Verbeeld'

Van vrijdag 16 september tot /met zondag 9 oktober a.s. wordt in de Hervormde Dorpskerk aan de Groene Kruisweg in Poortugaal de expositie 'Jezus Verbeeld' gehouden. Deze expositie wordt georganiseerd door de Raad van Kerken 'Albrandswaard' in samenwerking met Vorming en Toerusting van de plaatselijke kerken. Het is een reizende expositie, samengesteld uit werken van leden van de vakgroep Beeldende Kunsten van de CNV Kunstenbond. Tweeëntwintig heel verschillende schilderijen, beelden, fotobewerkingen en installaties.

Door de eeuwen heen hebben mensen zich een beeld van Christus gevormd. Ooit, in de Romeinse tijd, was Hij een wat pafferige jongeman in een toga. Later werd Hij meer gezien als de Eeuwige en de Heerser. In de middeleeuwen lag de nadruk op de lijdende en gekruisigde Christus. Elk tijdsgewricht kent zo zijn eigen voorstelling. Welke beeld hebben wij, anno 2011 van Christus?

In deze expositie proberen twintig kunstenaars een antwoord te geven op de vraag wie Christus in 2011 voor hen is. Met tweeëntwintig totaal verschillende impressies, momentopnamen of fragmenten geven zij aan wat dit bij hen oproept. Hiermee nodigen zij ook de kijker uit zich af te vragen wat dit bij henzelf oproept.

Opening van de expositie zal plaatsvinden op vrijdag 16 september om 19:30 uur. Bij deze opening zal door één van de deelnemende kunstenaars een toelichting worden gegeven op de expositie. Openingstijden:

Op de woensdagen van 10:00 uur tot 12:00 uur en van 19:30 uur tot 21:30 uur.

Op de zaterdagen en de zondagen van 14:30 uur tot 17:00 uur.

Afsluiting expositie op zondag 9 oktober.

U wordt voor deze expositie van harte uitgenodigd.

De Raad van Kerken 'Albrandswaard'

C.O.V. 'Ridderkerk' is weer begonnen met de repetities

Na het grote succes van ons concert van de 'Johannes Passion' op 9 april jl., is de Christelijke Oratorium Vereniging 'Ridderkerk' weer begonnen met de wekelijkse repetities. Het koor staat ook dit seizoen weer onder deskundige leiding van dirigent Hans Cok. Dit jaar wordt o.a. gerepeteerd voor het Requiem van G. Fauré, Requiem van John F. Rutter en The Passion van Hans Cok, waarvan het concert op 31 maart 2012 zal plaatsvinden. Tevens wordt dit jaar ook gerepeteerd voor het oratorium 'Die Schöpfung' van Haydn, waarvan het concert in februari 2013 zal plaatsvinden.

Wie er voor voelt om mee te gaan zingen, is voor een eerste kennismaking altijd welkom op één van de repetitieavonden, het liefst sopranen, tenoren en bassen.

Het COV-koor repeteert elke woensdag van 20.00 tot 22.15 uur in de 'Levensbron' aan de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk.

Voor meer informatie: Marianne Nijman, (voorzitter), tel. 0180 - 424844 of Leny Strohauser (secretaris), tel. 0180 - 432574.

Zie ook onze website: www.covridderkerk.nl

Jubileum najaarsconcert

Op zaterdag 22 oktober 2011 organiseert het Christelijk Gemengd Koor Groote Lindt uit Zwijndrecht in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht, zijn inmiddels traditionele Najaarsconcert.

Dit is geen gewoon concert maar een concert om ons 40 jarig Jubileum te vieren.

Het belooft een fantastische avond te worden gezien de medewerkenden:

Jolanda den Houter, hobo- Severin van Dijk, dwarsfluit- Edwin Vooijs laat het prachtige orgel zingen en juichen en het Vocaal Ensemble "Chantibelle" onder leiding van dirigent Ilone Vooijs- de Kievit.

De algehele leiding heeft onze enthousiaste dirigent Gerard van der Zijden.

Vanzelfsprekend zingen we ook met alle aanwezigen!!!

Voor slechts €10,00 entree mag u dit zeker niet missen. Kinderen half geld.

De deur gaat open om 19.00 uur, de avond begint om 19.30 uur.

We rekenen op veel enthousiaste liefhebbers.

Voorverkoopadressen:
De Hoop Music-Books-Gifts, Kort Ambachtlaan 15 te Zwijndrecht tel. 078-6200040
A.C. Borsje, Brederodehof 3 te Hendrik-Ido-Ambacht tel. 078-6814358
A. Wezeman-Leezer, Perenhof 2 te Heerjansdam tel. 078-6771980
H.J. van Ooijen-de Wit, ds. Allendorpstraat 12 te Rijsoord tel. 0180-420998
en verder bij alle koorleden.



Samen zingen in de Breepleinker

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een Koor-en samenzangdienst op **zondag 18 september a.s** waaraan medewerken:

Het " Randstedelijk Mannenkoor " o.l.v. Arjan Breukhoven,
de organist Martin Mans, meditatie ds. W. van der Kooij, Nieuwerkerk

De dienst begint om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang
De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77
Arriva bus 157

Groot jubileumconcert voor Adri Poortvliet

Op zaterdag 24 september 2011 zal er een groot jubileumconcert gegeven worden ter ere van het 40 jarig dirigentenjubileum van Adri Poortvliet. Aan dit concert werken alle koren mee waarvan Poortvliet dirigent is. Dit zijn:

- Chr. Gemengde Zangvereniging "Asaf" uit Puttershoek,
- Strijens Chr. Gemengd Koor ,
- Chr. Reiskoor "Holland Zingt"
- Chr. Hoekschewaards Mannenkoor.

Bij elkaar zo'n 400 zangers die gezamenlijk zullen optreden. Daarnaast heeft de jubileumcommissie ook nog een reeks (van ondermeer televisie) bekende solisten uitgenodigd, waarmee de jubilaris de afgelopen jaren veelvuldig èn met veel plezier heeft samengewerkt. Zo zullen aan het concert op 24 september medewerking verleend worden door:

- Judith Sportel, sopraan
- Arjan en Edith Post, trompet
- Marjolein de Wit, fluit
- Jolanda, den Houter, hobo
- André van Vliet, vleugel
- Marco den Toom, orgel

De jubileumcommissie heeft het hele concert in het geheim voorbereid, maar gezien de muzikale voorbereiding hebben zij enige tijd geleden, namens alle koorleden hun dirigent dit concert "aangeboden". Uiteraard was en is Poortvliet blij verrast door dit initiatief en zijn "taak" is nu om de muzikale voorbereidingen in goede banen te leiden, zodat het straks onder zijn leiding een onvergetelijk concert zal worden. De jubileumcommissie heeft Poortvliet geheel de vrije hand gegeven in de samenstelling van het repertoire en hij is daarin voortreffelijk geslaagd! Het programma bevat liederen die vanuit het verleden een speciale betekenis en herinnering oproepen, maar ook liederen die 24 september voor het eerst ten gehore zullen worden gebracht. De gemengde koren treden tijdens dit concert steeds gezamenlijk op, bij elkaar z'n 300 zangers. Daarnaast zullen de ruim 100 zangers van het Chr. Hoekschewaards Mannenkoor enkele malen apart optreden. Het concert wordt afgesloten met een gezamenlijk optreden van alle koren en solisten. Liefhebbers van koormuziek zullen zich wel kunnen inleven dat dit een fantastische finale belooft te worden.

De jubileumcommissie heeft gezocht naar een kerk waar genoeg ruimte is voor alle koren en solisten. Uiteraard hopen en verwachten zij dat ook heel veel publiek bij dit jubileumconcert. Zij hebben daarom gekozen voor de Bethlehemkerk, Van der Palmstraat 3 te Pappendrecht.

Een locatie die zeer geschikt is voor zo'n groot evenement: goede bereikbaarheid, gratis ruime parkeergelegenheid en daarbij een mooi zalencentrum. Dit laatste is ook belangrijk, want na afloop van het concert is er onder het genot van een hapje en een drankje gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.

Het concert begint om 19.30 uur, de kerk is al open om 18.45 uur. Toegangskarten voor dit concert zijn nu al te bestellen bij

- Nel v.d. Bergh - Oud-Beijerland tel: 0186-611715
- Wil den Boer - Numansdorp tel: 0186-651507
- Ann Aaldijk - Stijen tel: 078-6744013
- Piet Verschoor - 's-Gravendeel tel: 078-6732661
- Frans Schop - Ridderkerk tel: 0184 421994
- of via email: info@hollandzingt.nl

De kaarten kosten €15.00 maar in de voorverkoop €12.50 . Tevens rijden er bussen vanuit diverse plaatsen in de Hoekschewaard, die u voor €5.00 (retour) naar het concert brengen. Ook hiervoor kunt u zich bij bovengenoemde adres aanmelden. Zie voor meer informatie http://www.hollandzingt.nl/posters_concerten.html

Interkerkelijke activiteiten van 5 samenwerkende kerken in Ridderkerk



In Ridderkerk zijn sinds enige jaren vijf kerkgemeenschappen met elkaar in gesprek om wegen te vinden die kunnen leiden tot meer onderling begrip, samenwerking en uitwisseling van ideeën en contacten.

In het kader van dat overleg hebben de deelnemende kerken, te weten Protestantse Gemeente Bolnes, Protestantse Gemeente Slikkerveer, Protestantse Gemeente Irenekerk, Gereformeerde Kerk Rijsoord en Protestantse Gemeente i.w. Levensbron, besloten voor de periode tot en met december 2011 een overzicht op te stellen van activiteiten, die open staan voor leden van deze kerken, maar ook voor alle andere geïnteresseerden uit Ridderkerk.

Met deze uitnodiging willen we bereiken, dat u zich samen met anderen uit verschillende kerken kunt bezighouden met onderwerpen die zich niet laten binden door oude kerkelijke grenzen.



LEVENSBRON: zondag 9 oktober, 15.00 uur: LEZING

Rond het thema “**Geloof in het dagelijks leven**” zal mevrouw Suzanne van der Schot uit Amsterdam een **lezing** verzorgen. Mevrouw van der Schot is docente op een school voor VMBO=onderwijs en heeft daarvoor enige tijd in een klooster doorgebracht. Later heeft ze besloten terug te keren naar het onderwijs, omdat het kloosterleven haar niet bracht wat ze hoopte. Over deze ervaringen heeft ze een boek geschreven en op zondagmiddag 9 oktober wil ze daarover vertellen. Nadere informatie bij: Bea de Geus, telefoon: 435780

LEVENSBRON: Kring “Leven met verlies”

Geen mens ontkomt eraan; iedereen lijdt wel eens een gevoelig verlies. Kun je leren daarmee te leven? Maar wat is dan precies leven? En (hoe) kun je dat leren? Speelt ook je geloof daarin mee?

Geen eenvoudige vragen, maar het kan al heilzaam zijn om ze met anderen te delen; dat betekent dus **vertellen en luisteren**.

De kringgesprekken vinden vijf keer plaats op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur in de Levensbron, op 13 en 27 september, 11 en 25 oktober en 8 november.

Aanmelden kan bij: Hilda Geysendorpher, tel. 432195
Mieke Monster, tel. 427248
Martin de Geus, tel. 435780

LEVENSBRON: Kring "Vragen staat vrij" over de Doornse Catechismus

Vorig jaar, 2010, verscheen een boekje, de Doornse Catechismus, met als ondertitel "Oude vragen, nieuwe antwoorden". Het boekje behandelt vragen als "Wat is geloven?" en "Wat is bidden?", maar ook vragen als "Is God dezelfde als Allah?", "Heeft God humor?" en "Van welke muziek houdt God?".

Eenzijds weerspiegelen deze laatste vragen een bepaalde **speelsheid** die anderzijds de **ernst en diepgang** van het boekje niet wegneemt.

Gespreksleiders zijn:

Zondag 11 september: Martin de Geus,

Zondag 9 oktober: Martin de Geus

Zondag 13 november: Christi Bartelink- van den Dool

Zondag 11 december: Christi Bartelink- van den Dool

Zondag 15 januari: Christi Bartelink- van den Dool

Zondag 19 februari: Martin de Geus.

De aanvang is steeds om 20.00 uur; einde om 21.30 uur

LEVENSBRON: vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober BAZAAR

De opbrengst is dit jaar voor de kosten van de aan te schaffen ontruimingsinstallatie in geval van calamiteiten.

OPSTANDINGSKERK RIJSOORD: vrijdag 23 en zaterdag 24 september BAZAAR

Al vele jaren wordt in het laatste weekend van september een bazaar gehouden. De opbrengst is altijd voor 50% bestemd voor de kerk en 50% is bestemd voor een goed doel, afwisselend het ene jaar in het binnenland, het andere jaar in het buitenland. Deze keer is als doel uitgekozen het Vrouwenhuis Rosa in Rotterdam. Iedereen is van harte welkom!!

PG BOLNES: Slow motion - Films van betekenis

Soms komen er films uit die op het snijvlak van geloof en leven een diepe indruk maken. We bekijken gezamenlijk een film en bespreken daarna wat de film aan ervaringen heeft opgeroepen. Passend bij het jaarthema over de liefde een aantal films die tot de mogelijkheden behoren: **Des Hommes et des Dieux, Shadowlands en Brieven aan vader Jakob.**

De keuze van de film, data en plaats in overleg met belangstellenden.

Eerste avond: Woensdag 9 november van 19.00 - 22.00 uur

Informatie: ds. Joke van der Neut tel. 0180-412227 of predikant@pgbolnes.nl

PG BOLNES Zondagavondgroep

In de bijeenkomsten van de zondagavondgroep proberen we het (interkerkelijk) gemeente-zijn in het klein te oefenen door met elkaar in gesprek te gaan over geloofs- en levensvragen die ons persoonlijk bezig houden. Vorig jaar hebben we een aantal teksten van Dietrich Bonhoeffer gelezen. Dit seizoen laten we ons allereerst inspireren door enkele preken die door Nederlandse priester Henry Nouwen (1932-1996) gehouden zijn in de Chrystal Cathedral in Amerika.

De eerste avond is op zondag 9 oktober van 19.30 - 21.30 uur bij één van de deelnemers thuis. Andere avonden in overleg.

Informatie: ds. Joke van der Neut tel. 0180-412227 of predikant@pgbolnes.nl

PG BOLNES: RoFaFaBo 2011

Vrijdag 7 oktober 19.00 - 22.00 uur en zaterdag 8 oktober 10.00 uur tot 15.00 uur. De opbrengst van de RoFaFaBo van dit jaar is voor 75% bestemd voor de kerk en 25% bestemd voor Hulphond Nederland.

PG BOLNES: Taizé ontmoeting in Berlijn

Ter afronding van de Taizé-ervaring in Rotterdam-Ridderkerk en als voorbereiding op de ontmoeting in Berlijn waar van 28 december 2011 tot en met 1 januari 2012 de volgende Europese jongeren ontmoeting gehouden gaat worden, organiseren we nog twee Taizé diensten in onze kerk. Na de viering zal er gelegenheid zijn voor ontmoeting en zal er informatie gegeven worden over de Taizé ontmoeting in Berlijn.

Zondag 30 oktober 19.00 u Taizéviering m.m.v. Taizé-koor uit Sliedrecht.

Zondag 18 december 9.30 u Taizé-advetsdienst.

Informatie: Janny van der Voort 0180 414101 vandervoortromeijn@gmail.com

PG BOLNES Noten lezen

Een introductieavond in het lezen van het notenschrift. De bedoeling is om met behulp van voorbeelden enig inzicht te geven in de kunst van het noten lezen. Ook zal er worden geoefend met het schrijven (tekenen) van noten. Woensdag 19 oktober 19.00 - 20.30 uur. Informatie: Hans van Dijk 0180 414045 of renhvandijk@versatel.nl

PG BOLNES EN PG IRENEKERK: Carols aan de Maas

Onder deze werktitel zijn we bezig een muzikale viering te organiseren voor zondagavond 18 december waarin beide kerken samenwerken. Voor deze avond is een projectkoor in het leven geroepen dat een aantal Carols gaat instuderen. Van de zangers en zangeressen wordt verwacht dat ook thuis wat gestudeerd wordt. De deelnemers ontvangen naast de bladmuziek ook een cd met daarop de te zingen partijen. De ervaring leert dat het samen zingen en toewerken naar een uitvoering een waardevolle en fijne belevenis is. Graag nodigen we u uit om mee te doen. De eerste repetitie avond is op dinsdag 13 september, 19.00 tot 20.15 uur in de Irenekerk, Slikkerveer

Informatie: Hans van Dijk 0180 414045 of renhvandijk@versatel.nl

PG SLIKKERVEER: Cursus 'Vrij om te zijn'

Een cursus van 6 avonden in het voorjaar met als doel om persoonlijk te groeien en meer vrijheid te gaan ervaren. Gods bedoeling met ons leven is dat we als volwassen, vrije mensen kunnen functioneren. Toch komen we vaak situaties tegen waarin we anders reageren dan we als Christen zouden willen. We worden boos om dingen waar we ons niet druk om hadden willen maken of trekken ons terug uit contact. We zijn soms impulsief in het tegemoet komen aan onze behoeften of zijn juist meer gericht op de behoeften van anderen. Het is een uitdaging om samen te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt en hoe we kunnen groeien naar hoe God ons bedoeld heeft. In de cursus zullen we kijken naar het gezin waarin we zijn opgegroeid en hoe dat ons beïnvloed heeft. Deze cursus wordt in eerste instantie aangeboden aan hen, die met pastoraat in de gemeente te maken hebben, zoals ouderen, jongeren en kinderen.

De cursus zal plaatshebben in de Christus is Koningkerk. Tijd 19.45-22.00 uur, Data: 6 ma. of do. avonden in maart, april, mei 2012 (in overleg)

Leiding: Enkele leden GemeenteOpbouwCommissie en Jan van Egmond.

Info en opgave: Magda Bulten tel: 413049 email jan1.magda78@hotmail.com.

PG SLIKKERVEER: Cursus 'Vrij om te zijn'

Een cursus van 6 avonden in het voorjaar met als doel om persoonlijk te groeien en meer vrijheid te gaan ervaren. Gods bedoeling met ons leven is dat we als volwassenen, vrije mensen kunnen functioneren. Toch komen we vaak situaties tegen waarin we anders reageren dan we als Christen zouden willen. We worden boos om dingen waar we ons niet druk om hadden willen maken of trekken ons terug uit contact. We zijn soms impulsief in het tegemoet komen aan onze behoeften of zijn juist meer gericht op de behoeften van anderen. Het is een uitdaging om samen te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt en hoe we kunnen groeien naar hoe God ons bedoeld heeft. In de cursus zullen we kijken naar het gezin waarin we zijn opgegroeid en hoe dat ons beïnvloed heeft. Deze cursus wordt in eerste instantie aangeboden aan hen, die met pastoraat in de gemeente te maken hebben, zoals ouderen, jongeren en kinderen.

De cursus zal plaatshebben in de Christus is Koningkerk. Tijd 19.45-22.00 uur, Data: 6 ma. of do. avonden in maart, april, mei 2012 (in overleg)

Leiding: Enkele leden GemeenteOpbouwCommissie en Jan van Egmond.

Info en opgave: Magda Bulten tel: 413049 email jan1.magda78@hotmail.com.

PG SLIKKERVEER: Alphacursus komt er weer aan

Ben je geïnteresseerd in God, maar weet je eigenlijk nog niet goed hoe je er mee om moet gaan, hoe je de Bijbel leest etc. dan is hier zeker winst te boeken. De Alpha cursus is gewoon een geweldige kans om God (nog beter) te leren kennen en antwoorden te vinden op je vragen. Want geen vraag is te gek en ieder mens is uniek. Gedurende 10 avonden en 1 weekend eten we eerst met elkaar en praten we in een ontspannen en gezellige sfeer met elkaar over God, Jezus, de Heilige Geest, bidden, de Bijbel, het geloof, de kerk en wat dat voor jou betekent en met jou persoonlijk doet.

Het is de bedoeling dat deze cursus in januari -maart gegeven gaat worden in of om de Christus-is-Koningkerk. Leiding: Jan van Egmond m.m.v. het Alphateam

Aanmelding of info: Jan en Joke 't Jong tel: 419739 of email: j.jongbeen@chello.nl

PG SLIKKERVEER: Tim Keller - de C. S. Lewis van onze tijd? - of: geloven in de wereld van jonge yuppen?

De predikant Timothy Keller, oprichter en voorganger van de sterk groeiende Redeemer Presbyterian Church in het centrum van New York, laat zien hoe je orthodox-gereformeerd kunt zijn én jonge generaties aanspreekt. Of is hij gewoon de zoveelste betweter?

Keller schreef o.a. het boek *In alle redelijkheid- christelijk geloof voor welwillende sceptici*. Dit beleefde in Nederland in korte tijd vijf drukken. In de stijl van Keller gaat hij telkens in op de moderne cultuur en leefwereld en zo ook neemt hij in dit boek bijv. de twijfels over het bestaan van God serieus en helpt toch mensen hun geloof beter te begrijpen.

Aan de hand van dit boek willen we bespreken hoe Keller antwoord geeft op universele vragen als 'Hoe kan een goede God het lijden toestaan? Hoe kan één godsdienst de ware zijn? Of een God van liefde mensen naar de hel stuurt? De Bijbel (niet) letterlijk nemen? Is de kerk verantwoordelijk voor onrecht?' om te komen tot eigentijdse eigen antwoorden. Wanneer en waar: Maandelijkse zondagavond van 20.15-22.00 uur, Willemstraat 253a, start op 16 okt.

Info en opgave: ds. Gerrold Olde, tel. 412227 email: dsgolde@gmail.com



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl