

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Groot huisbezoek 1 april	3
Bij de diensten	4
Wij gedenken - Ton Haeck; Overleden; Meeleven	5
Zieken(t)huis; Onderscheiden; Afsluiting catechese 17+	6
Gedachtenistafel; Uit de pastorie; Afwezigheid predikant	7
Kerkelijke stand en bureau; Verjaardagen 75+	8
Uitnodiging gemeenteavond Hoeksteen; Passage	9
Bedankjes; Inloopochtenden; La Pipe 30+	10
E-mail adressen gemeenteleden; PCOB	11
...Een brief voor jou	12
Symbolisch bloemschikken	13
Kerkenraadsverslag 27 februari	14,15
Avondmaalscollecten in 2012; Giften C.v.D..	16
Avondmaal; NBG Bijbelleesrooster	17
Uitje La Pipe 30+	18,19
Stichting Talenta	20
Giften en collectes C.v.K.; Help de nieuwe kerk in Nieuw Vennepe	21
Afscheid van het kamp...	22
Bedankjes aan kampleiding en La Pipe	23
Inleverdata bazaar; Conventie CWN	24
22 april Theo van Teijlingen; Lezing 'Zwevende gelovigen'	25
Diverse concerten en samenzangdiensten	25,26,27

*In het doodspunt van de tijd,
in de donkerste der nachten,
dieptepunt van antimachten,
grondverloren elk verwachten,
werd het Pasen, nieuwe tijd,
nieuwe toekomst, wonderwijd.*

**Stencilen:**

Maandag 23 april
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 26 april
om 13:00 uur

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand mei
met vermelding van afzender:

Uiterlijk 20 april bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 1 april

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

Palmpasen m.m.v. Whisper

: Ds. G.H. Offringa

: Petra Bezemer

: Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte

: W. de Waard en P. van Oorschot

: Henk van Mastrigt

: 1e Kerk in Actie Totaal

2e Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Missionair werk



Donderdag 5 april

19.30 uur

Koster

Collecte

Witte Donderdag, tevens Heilig Avondmaal

: Ds. M. de Geus uit Ridderkerk

: Joop van Wingerden

: 1e Diaconie

2e Onderhoud gebouwen



Vrijdag 6 april

19.30 uur

Koster

Goede Vrijdag

: Ds. G.H. Offringa

: Henk van der Starre



Zaterdag 7 april

19.30 uur

Koster

Stille Zaterdag

: Ds. M. de Geus uit Ridderkerk

: Wim van Bruggen

Zondag 8 april

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

Eerste Paasdag

: Ds. G.H. Offringa

: Martine Versteeg en Petra de Heer

: Jeannette en Jacomine Bezemer

: D.W. Alblas en Cl. Bezemer

: Henk van Mastrigt

: 1e Kerk

2e Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Missionair werk



Zondag 15 april

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

Tevens tienerviering

: Ds. P. van Die uit Papendrecht

: Cora van Wingerden

: Rick en Petra Bezemer

: J.W.A. Klootwijk en K.P. Klootwijk

: Joop van Wingerden

: 1e Diaconie

2e Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Missionair werk

Zondag 22 april	Dienst voor jong en oud	
09.30 uur	: Theo van Teijlingen	
Kindernevendienst	: geen i.v.m. speciale dienst	
Kinderoppas	: Celine en Jacqueline de Jong	
Chauffeurs	: W.A. IJsselstein en N.H. Baars	
Koster	: Henk van der Starre	
Collecte	: 1e Eredienst en Kerkmuziek voor onderhoud eigen orgel 2e Onderhoud gebouwen Deurcollecte Missionair werk	

Zondag 29 april	
09.30 uur	: Ds. A. van de Beld uit Krabbendijke
Kindernevendienst	: Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Kinderoppas	: Christian den Hartog en Marian de Vree
Chauffeurs	: G.T. van der Waal en C.J. op den Brouw
Koster	: Wim van Bruggen
Collecte	: 1e Diaconie 2e Onderhoud gebouwen Deurcollecte Missionair werk



Zondag 1 april 16.00 uur - GROOT HUISBEZOEK Thema 'Liefde'

Met het *thema 'Liefde'* zijn we het kerkelijk seizoen 2011/2012 gestart en we willen hier nu tijdens het Groot Huisbezoek met elkaar nog dieper op ingaan.

Gods liefde voor jou is dieper dan de diepste oceaan

Wij heten u vanaf 15.30 uur van harte welkom met koffie/thee of fris. Na de inleiding zullen we met elkaar over dit thema nadenken.

Uiteraard besluiten we de dag weer met een heerlijke maaltijd.

Om circa 19.00 uur zal de bijeenkomst worden afgesloten.

Zou u, voor 27 maart as. (in verband met het regelen van de maaltijd) aan Marry de Koning, tel. 490146 door willen geven als u komt?



Wij hopen op uw aller komst.
Hartelijke groet van de wijkteamleden

Bij de diensten

Gedurende de 40dagentijd zien wij uit naar feest van Pasen. De gebedsvieringen op de vroege vrijdagavond, telkens in een andere kerkgebouw in Ridderkerk, liggen achter ons. Ieder is weer terug op de eigen basis om het Paasfeest voor te bereiden.

De Goede of Stille Week

Palmzondag 1 april kunnen we beschouwen als de opening van de Goede of Stille Week. Het is fijn dat zanggroep Whisper de dienst muzikaal zal opluisteren. In de afgelopen maanden heeft de liturgiecommissie zich gebogen over de vormgeving van een plaats in de kerk waar we onze overleden gemeenteleden kunnen gedenken. Het is een gedachtenistafel geworden met enkele attributen. In deze dienst op Palmzondag gaan we de tafel installeren. We doen dit door het ontsteken van een kaars en het zingen van een toepasselijk lied. Dit zal gebeuren na de preek en voor de gebeden. 's Middags bent u van harte uitgenodigd voor het groothuisbezoek in onze kerk. Vanaf 15.30 uur is er koffie en thee. Voor het programma: zie elders in dit kerkblad.

Op **Witte Donderdag 5 april** gaat ds. M. de Geus uit de Levensbron voor. Wij gedenken de inzetting van het Heilig Avondmaal en delen brood en wijn in de kring. Deze dienst begint om 19.30 uur.

Op **Goede Vrijdag 6 april** lezen wij de passiegeschiedenis uit Marcus 14 en 15. De lezingen worden onderbroken met toepasselijk lied of orgelspel. De dienst begint om 19.30 uur.

Met de gebedswake op **Stille Zaterdag 7 april** beëindigen we de drie dagen voor het Paasfeest. In dit avondgebed zal ds. De Geus weer voorgaan. We lezen dan enkele fragmenten uit het bijbelboek Job. Ook deze dienst begint om 19.30 uur.

Op **zondag 8 april** vieren wij het Paasfeest. De Heer is opgewekt, zo lezen we in het laatste hoofdstuk van evangelist Marcus. Heeft zijn boek al een bijzonder begin, het einde van zijn boek heeft hij op een wonderlijke manier open gelaten. Waar is bijvoorbeeld het lichaam van Jezus? Hij is hier niet, zegt een engelachtige jongeling bij het graf. Vervuld van emoties vluchtten de vrouwen weg. En zij zeiden niemand iets. We zullen het evangelie zelf moeten voortzetten. Te beginnen op dit feest van Pasen. De dienst begint om 9.30 uur. Voor de dienst zingen we enkele bekende Paasliederen.

Op **zondag 15 april** is ds. P. van Die (Papendrecht) onze voorganger. De klassieke lezing voor deze zondag is gekozen uit Johannes 20. De leerlingen van Jezus sluiten zich op in een huis, ze sluiten de deuren, doen de luiken dicht. Deze zondag wordt ook wel beloken Pasen genoemd. Het lijkt alsof de leerlingen Pasen willen afsluiten. Maar kan dat eigenlijk wel, Pasen afsluiten? Wie dat probeert wordt opgezocht, door de Heer zelf!

Op **zondag 22 april** zal dhr. Theo van Teijlingen uit Goes de dienst leiden. Theo van Teijlingen is een goede verteller en hij zal enkele zelfgeschreven liederen zingen. Wie wil kan op internet alvast met hem kennismaken. Het zal een bijzondere dienst te worden, anders dan anders, een dienst voor jong en oud.

Op **zondag 29 april** zal ds. A. van de Beld uit Krabbendijke bij ons voorgaan.

Een morgen van begroeting, herkenning en ontmoeting, want ds. van de Beld was in de jaren '80 en '90 predikant in de Opstandingskerk.

Wensen wij elkaar gezegende Paasdagen toe!

ds. G.H. Offringa



Wij gedenken

Met eerbied en liefde noemen wij de naam van Anthonie Cornelis Haeck. Een half jaar geleden nog maar kreeg hij te horen dat hij leed aan de ernstig ziekte A.L.S. Langzaam maar zeker werd hij beperkt in zijn doen en laten. Hij uitte zich vrijmoedig over zijn ziekte en bleef zoveel mogelijk zijn dingen doen. Eind februari werd hij kort opgenomen in het ziekenhuis. Kort daarna, op maandag 5 maart 2012, overleed hij. Ton mocht 71 jaar worden.

Op zaterdag 10 maart hebben wij in een volle Opstandingskerk afscheid van hem genomen. Aan het begin van de dienst ontstak Sandra een kaars voor haar vader. Er klonk muziek waar hij van hield. Het koor Debarim uit Rotterdam heeft gezongen. Zoon Dennis sprak woorden van herinnering. Samen met de toespraak van Ton's broer en een goede vriend kregen we een indruk van zijn rijke leven. We namen afscheid van een veelzijdig mens. Samen met Dennis kwam hij eind jaren '80 in Rijsoord wonen, aan de Rijksstraatweg 201. Zij werden lid van onze gemeente. Als regelmatige bezoeker van de zondagse kerkdiensten viel Ton al snel op en contacten werden gelegd. Vele jaren zette hij zich in op verschillende terreinen in ons kerkelijk leven. Hij was handig en muzikaal. Ton zong en speelde mee in de musicals van de kerk. Hij was hulpkoster/gastheer bij onze erediensten, en maakte prachtige foto's, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse bazaar. Als bankman was hij goed in cijfers. Zo stelde hij de jaarrekeningen op voor de commissie van beheer, later het college van kerkrentmeesters. Ook andere werkgroepen klopten nooit tevergeefs bij hem aan.

Enkele jaren geleden ontmoette hij Anthonia van der Weele uit Moordrecht. Naast hun Zeeuwse wortels deelden zij hun liefde voor muziek én hun geloof. In de laatste periode heeft Anthonia veel voor hem kunnen betekenen. In de afscheidsdienst stonden we dan ook stil bij de gelovige opdracht om de liefde te doen, voor God en voor de mensen. En wij bidden dat die liefde een troost en een kracht mag zijn voor allen die Ton zo zullen missen.



In één seconde en vijf bange dagen.

*Twéé meisjes geen man en geen papa,
zoveel verdriet.*

Één zus en één zwager, zoveel verdriet.

Twée meisjes geen oom, zoveel verdriet.

Twée mensjes, zoveel verdriet.

*Onze Paul is niet meer, maar!!!
leeft in ons hart.*

Dank u wel voor de bemoedigende kaarten.

Wim en Cootje IJsselstein

Meeleven

In de week waarin velen meeleeften na het ski-ongeval van prins Friso, was er verdriet in ons eigen dorp toen Paul van Maastricht (Waalwijk) in coma belandde en overleed. Een jonge vader van nog maar 39 jaar. Wij wensen de naaste familie en zijn vrienden troost en kracht toe.

Onze gedachten gaan uit naar zijn gezin, en in het bijzonder zijn moeder Cootje IJsselstein-van der Wel en haar man Wim.

Overleden

Op vrijdag 23 maart 2012 overleed Janna Willempje van der Staaïj-van Rees, Boksdorstraat 144. Zij werd 86 jaar. De begrafenis vond plaats op woensdagmiddag 28 maart. In het volgende kerkblad zal haar levensbeschrijving opgenomen worden.

Wij bidden om Gods troostende nabijheid voor de naaste familie om het heengaan van hun lieve moeder, oma en overgrootmoeder.

Zieken(t)huis

Van onze zieken en herstellenden noemen wij de volgende namen. Dhr. I. Roterman (Prunuslaan) mocht weer thuiskomen na zijn verblijf in De Elf Ranken. Hij doet alweer licht snoeiwerk! Dhr. J van der Burg (Mauritsweg) kwam ongelukkig ten val en brak zijn heup. Op het moment van schrijven is hij geopereerd en verblijft hij in het Maasstad Zorghotel in Rotterdam. Schrik was er om het bericht dat dhr. J. Oosthoek (Seringenplantsoen) een hersenbloeding had gekregen. Er is voorzichtig herstel. Na verblijf in het ziekenhuis is hij nu opgenomen in verpleeghuis Antonius in Rotterdam. Mw. K.B. van Nes-van den Hout (Torenmolen) bezocht het ziekenhuis voor verschillende onderzoeken en er wordt gezocht naar een goede behandeling voor haar klachten. In het geloof dat het de Heer is die onze dagen en nachten telt bidden wij om kracht en goede moed.

Onderscheiden

Onlangs werd Wim van Wingerden (Rijksstraatweg 108) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De krant maakte al melding van al zijn verdiensten en drukte een mooie foto af van een stralend echtpaar, samen met de burge-meester. Wij kennen Wim als iemand met hart op de juiste plaats, die anderen wil betrekken bij al het mooie wat ons dorp te bieden heeft. Wij feliciteren hem én zijn vrouw Alie van harte met deze Koninklijke onderscheiding!



Afsluiting catechese en 17+groep

In afgelopen maand is catechese afgesloten. Met de jongeren van 12 en 13 jaar lazen we vele fragmenten uit het Oude en het Nieuwe Testament, en maakten daarbij een verwerking. Daarnaast was er ruimte elkaar wat beter te leren kennen. Het was een kleine, maar leergierige en leuke groep. De 14 t/m 16-jarigen waren levendig, dat kan ook niet anders. In onderling overleg werden de gespreksonderwerpen gekozen. Helaas hadden we er af en toe een technisch probleempje met de software van de computer, maar de jongens verhielpen dat dan weer (en de meisje bleven vrolijk). We hebben dit seizoen afgesloten met een pastamaaltijd in de Fontein. Een woord van dank ook op deze plaats aan de beide koks!

Met de 17+groep zijn we pas in januari begonnen. Zij kwamen drie keer bij elkaar, op zondagavond. De opkomst was 100%! Er zijn goede redenen om deze groep na de zomer voort te zetten. Iedereen die meedeed wens nog heel goede school- en studiem maanden toe, in het bijzonder degenen die examen zullen doen.

ds. G.H. Offringa

Gedachtenistafel

In de afgelopen maanden heeft de liturgiecommissie zich gebogen over de vormgeving van een plaats in de kerk waar wij overleden gemeenteleden kunnen gedenken. Het is een gedachtenistafel geworden met daarop enkele attributen. Deze tafel staat voorin de kerk, aan de kant waar nu vaak de piano staat. Op de tafel staan een kaars en een sfeervolle foto. Kort na een begrafenis kan er een gedachteniskaars voor het overleden gemeentelid worden bijgezet, de kaars die aan het eind van het kerkelijk jaar aan de familie wordt meegegeven. Tijdens de dienst op Palmzondag willen we enige aandacht schenken aan deze nieuw ingerichte plaats in de kerk. We doen dit door het ontsteken van een kaars en het zingen van een toepasselijk lied.



Uit de pastorie

Op dinsdag 10 april 2012 begint mijn 5-jaarlijkse studieverlof. Het vorige studieverlof deed ik in 2006. De verhuizing in 2010 en alle veranderingen die bij een overstap naar een nieuwe gemeentehoren zorgde voor een jaar respijt. Voor acht weken studietijd heb ik een plan gemaakt en een stapeltje boeken verzameld. In principe studeer ik thuis, maar af en toe zal ik ook in de Fontein te vinden zijn. Daar heb ik immers een mooie studeerkamer. Ik wil me dit jaar verdiepen in het thema leidinggeven in een “bedrijvige” gemeente als de onze. Nu is er over leiderschap veel geschreven, vooral in de sfeer van de bedrijfskunde en politiek. Het lijkt me boeiend om te onderzoeken op welke manier een predikant leider is of kan zijn. Ik denk dat ik daar ook persoonlijk veel van kan leren. En ik hoop dat het onze gemeente iets zal opleveren. Ik zie ernaar uit om weer eens een onderwerp uit te diepen. Het studieverlof duurt tot en met vrijdag 1 juni. Met de preekvoorziner Marja Sintemaartensdijk is afgesproken dat ik in het daaropvolgende weekend de morgendienst zal doen. Op zondag 3 juni ga ik voor in de dienst waarin we het Heilig Avondmaal zullen vieren. Na deze zondagsdienst volgen voor mij nog vier vakantieweken. Alle goeds toegewenst en met hartelijke groet!

ds. Herman Offringa

Waarneming bij afwezigheid van de predikant 10 april - 1 juli 2012

Gedurende de periode van studieverlof en de aansluitende vakantie van de predikant (10 april - 1 juli 2012) hoeft u het uiteraard niet zonder pastorale zorg te stellen. U kunt de contacten onderhouden via onze ouderlingen en pastorale medewerkers. Hebt u behoefte aan een gesprek met een predikant, legt u dit verzoek dan voor aan de ouderlingen mw. M. de Koning-Nugteren, Waaldijk 117: tel. (0180) 49 01 45, of aan mw. E. van Gameren-van der Burg, J.C. de Backstraat 5, tel. (0180) 42 63 77 / 06 446 18 246. Eén van beide is vast bereikbaar. Zij leggen dan contact met de predikant(en) die voor onze gemeente waarnemen.

Kerkelijke stand

Overleden op 5 maart 2012

Br. Anthonie Cornelis Haeck
in leven wonend Rijksstraatweg 201
2988 BD Rijsoord
op de leeftijd van 71 jaar

Nieuw ingekomen

Mevrouw M.L.L. Strootman
Rijksstraatweg 5
2988 BA Rijsoord

Verhuisd

Eveline Klootwijk en Francis v. Dalen
van Mr. Kesperweg 180
naar Ds. Sl. Visserstraat 34
2988 XC Rijsoord

Uitgeschreven op eigen verzoek

Lotte Monshouwer
Mauritsweg 33
2988 AE Rijsoord

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436
w.gameren@upcmail.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.



Verjaardagen in april

6 april 1932

Mevrouw G.T. van der Waal
Rijksstraatweg 183
2988 BD Rijsoord

7 april 1933

De heer J. de Vroed
Brasem 83
2986 HA Ridderkerk

15 april 1924

Mevrouw A. Biesbroek-van Elderen
De Blijde Borgh- kamer 408
G. Alewijnszstraat 18
3341 GD H. I. Ambacht

15 april 193

De heer B. Los
Vlasstraat 11
2988 XR Rijsoord

16 april 1933

Mevrouw W. Lodder-Bestebreurtje
Goudenregenplantsoen 431
2982 TJ Ridderkerk

16 april 1936

Mevrouw N. van Duijn-Brauckman
Witbloemstraat 2
2988 XS Rijsoord

22 april 1920

De heer P. Wilschut
Reyerheem kamer 304
Torenmolen 1
2986 GB Ridderkerk

24 april 1935

Mevrouw A. Berkman-Visser
't Zwaantje 20
2988 BW Rijsoord

30 april 1936

Mevrouw W.M. Dorsman-v.'tZelfde
A.M. de Jongstraat 45
2985 TA Ridderkerk

PKN / Hervormde Gemeente Rijsoord

p/a Postbus 2045
2980 CA Ridderkerk

Aan:

De leden van de gemeente van de PKN Opstandingskerk

Betreft: uitnodiging gemeenteavond

Ridderkerk-Rijsoord, 19 maart 2012

Geachte heer, mevrouw,

Op donderdag 19 april a.s. is er een gemeenteavond in De Hoeksteen. Ds. Aanen uit Dordrecht deelt met ons zijn ervaringen in de stadsgemeente Krispijn in Dordrecht. In ons beleidsplan staat dat we ons steeds meer een missionaire gemeente voelen in Rijsoord.

Daarover kan ds. Aanen ons veel nieuws vertellen. In het beleidsplan staat ook dat we bij externe onderwerpen breed willen uitnodigen in Rijsoord. Om die reden nodigen wij u ook uit voor deze bijeenkomst, u bent van harte welkom.

Heeft u vragen, neemt u dan even contact op met de heren Van der Staay of Bunt.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad,

E.G. Bunt
Scriba
Tel 427 539

M. van der Staay
Praeses
Tel 427 266

'Passage' Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging

Op dinsdag 17 april, aanvang 19.45 uur, hopen we op de bekende plaats, de Hoeksteen, weer bij elkaar te komen. Dan komt mevr. Geke v.d. Merwe-Wouters uit Heusden ons vertellen over "De Biesbos in oorlogstijd". Mevr. v.d. Merwe is journaliste en schrijfster. Een aantal van onze leden heeft de oorlog niet of niet bewust meegemaakt maar er zijn ook leden die zich er nog veel van kunnen herinneren. Daarom zal het voor u allen een interessante avond worden. Van harte welkom, ook aan gasten.



Met een groet van het bestuur, Riet van Gameren



Lieve mensen,

Dankbaar ben ik dat de operatie van mijn nieuwe knie goed verlopen is.

Hierbij willen we u/jullie heel hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen, bezoeken en ook de vele telefoontjes.

Bas en Teuni Los



Graag wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle belangstelling, kaarten en telefoontjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en de tijd in de Elf Ranken.

Hartelijke groet,

I.K. Roterman



We willen de gemeente hartelijk bedanken voor alle attenties die we mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk in de vorm van bloemen, kaarten en telefoontjes.

Het is goed om op deze manier met de gemeente verbonden te zijn.

J. van der Helm

T.A.J. van der Helm-Visser



Lieve allemaal,

Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de gebeden, bloemen, mooie kaarten, gesprekken en bezoek. Het is een dankbaar gevoel om zo met elkaar het lichaam van Christus te vormen!

Hartelijk dank daarvoor!

Joop van Wingerden



Ontmoetingsavond 30+

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op 13 april



Inloopochtenden

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op 5 en 19 april

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!

Tot ziens!



E-mail-adressen



We hebben inmiddels ongeveer 60 e-mail adressen van onze gemeenteleden. Maar we denken dat er nog wel meer mensen zijn met zo'n adres.

Als u ook in de lijst wilt, zodat u bericht krijgt bij b.v. overlijden van een gemeente- lid wilt u dan uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk bureau, w.gameren@upcmail.nl De bestaande lijst is tot nu toe voor intern gebruik, maar het is de wens van de kerken- raad dat de adressen worden opgenomen in de nieuwe ledenlijst, die in september a.s. verschijnt.

Zonder tegenbericht nemen wij aan dat u met plaatsing in de adressen-/telefoonlijst akkoord gaat, zo niet wilt u dat dan melden aan bovenstaand e-mail adres.



*De deuren van de opslag
staan weer open op:*

*Woensdag 11 april van
19.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag 21 april van
10.00 uur tot 11.00 uur*

PCOB

Op woensdag 25 april houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

De heer Breedveld van de gemeente Ridderkerk geeft informatie over de wijze waarop Ridderkerk omgaat met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Iedereen van af 50 jaar is van harte welkom. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

Aan een kruis

*Aan een kruis
- nog ongeschonden -
werd mijn Heiland
vastgebonden.
Al mijn schulden,
al mijn zonden
droeg Hij, want Zijn
diepe wonden
kleurden 't kruishout
donkerrood.
God, wat was Uw
liefde groot!
U die mij
nieuw leven bood
overwon
de zwarte dood...*

*Aan een kruis
- door bloed geschonden -
droeg U al mijn schuld
en zonden.
Niets kan mij
nu van U scheiden.
Want ik weet:
Door al Uw lijden
en Uw roepstem
't Is volbracht!
Dat U boven
op mij wacht*

Jolanda Vlastuin-van Deelen



Hoe gaat het met je ?



Ik wilde je toch even schrijven om je te laten weten hoeveel Ik van je houd. Ik zag je gisteren nog toen je met je vriend praatte. Ik heb de hele dag gewacht, want Ik hoopte maar dat je ook met Mij wilde praten. Toen het avond werd, gaf Ik je een koele wind, zodat je kon rusten en Ik wachtte, maar je kwam niet. Ik zag je inslapen en verlangde ernaar om je wenkbrauwen aan te raken; dus liet Ik het maanlicht op je kussen en je gezicht vallen. Opnieuw wachtte Ik af, verlangend om voor je te komen; zodat we zouden kunnen praten. Ik heb zoveel dingen die Ik je wil geven. Toen werd je weer wakker en haastte je naar je werk. Mijn tranen waren in de regen.

Vandaag zag je er zo bedroefd uit, zo alleen. Het doet Mijn hart pijn, want Ik weet hoe je je voelt. Mijn vrienden lieten Mij in de steek en deden Me vaak pijn. Maar ik houd van jou ! Och, als je alleen naar Me wilde luisteren. IK HOUD VAN JE.

Dat probeer ik je te vertellen in de blauwe lucht en het groene gras. Ik fluister het door de bladeren van de bomen en adem het door de kleur van de bloemen. Ik schreeuw het naar je door de bergrivieren en geef aan de vogels een liefdeslied om voor jou te zingen. Ik omhulde je met warme zonneschijn en Ik parfumeerde de wind met de geur van de natuur. Mijn liefde voor jou is dieper dan de oceaan, hoger dan de bergen en groter dan de hoogste nood van je hart. Och als je alleen maar wist, hoe ik ernaar verlang om met je te wandelen en met je te praten.

Ik weet hoe moeilijk het soms is hier op aarde. Ja, ik weet het echt en Ik wil je zo graag helpen. Ik zou het fijn vinden als je Mijn vader zou ontmoeten. Hij wil jou ook helpen, net als Ik, Zo is Mijn Vader nu helemaal.



Roep Me, vraag Me, praat met Me. Ik heb zo ontzettend veel met je te delen. Ik zal je niet langer lastig vallen. Je bent vrij om te kiezen. Ik heb al voor jou gekozen. Daarom blijf Ik wachten ... Omdat ik van je houd.

Je vriend Jezus

Vervolg symbolische schikking 40-dagentijd

1 april - 6e zondag in de 40-dagentijd

Thema: Op weg in dienstbaarheid.

Kleuren: paars en rood.

Lezing: Marcus 11:1-11



Jezus op weg naar Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard, maar als een zachtmoedige koning op een ezel. Zijn weg zal voeren naar het kruis en zijn dood. Maar ook naar Zijn opstaan uit de dood en leven in het Eeuwige licht.



Symbolische schikking: De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars voor het passiegedeelte. De kleur rood verwijst naar het hart, de geest en het bloed. Ook de liefde van de mensen langs de kant van de weg, die met hun mantels een looper voor Jezus uitleggen. Het rode doek symboliseert de weg naar het gaffelkruis. De groene tak aan het gaffelkruis, recht omhoog een verwijzing naar de rechtvaardige. De violen op het rode doek zijn het symbool van dienstbaarheid en nederigheid.

Goede week

Witte donderdag. Onder het gaffelkruis groene takken op een wit doek, daarbij een kan, een handdoekje en witte viooltjes als beeld van dienstbaarheid.

Goede vrijdag

Het gaffelkruis op een jute lap met daar omheen een zwart doek.

Stille zaterdag

Een wit doek met witte stenen aan de voet van het gaffelkruis. Met het groen van de paastuin.

Zondag 7-8 april

Paasnacht en Pasen.

7e zondag in de 40-dagentijd

Thema: Opstaan door verandering.

Kleur: wit

Lezing: Johannes 20:1-18

De weggerolde steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd... ruimte om in het vroege morgenlicht in de tuin de Levende te ontmoeten.

Symbolisch: Een paastuin op een wit doek, centraal het gaffelkruis met bloeiende takken een witte steen terzijde en witte bloemen.



Werkgroep symbolisch bloemschikken

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 27 februari 2012

De voorzitter heet allen welkom, zij leest Hebreë 3 "Luisteren naar zijn stem" en gaat ons daarna voor in gebed.

Het **kerkenraadsverslag** van 19 januari 2012 wordt na wat tekstuele aanpassingen met dank aan Mevr. C. Bode, goedgekeurd. N.a.v. Er wordt teruggekomen op het besluit om de e-mailadressen (alleen als de eigenaren het willen) te vermelden in de ledenlijst. Mevr. C. Sinterniklaas gaat in samenwerking met mevr. R. van Gameren de e-mailadressen verzamelen en om toestemming vragen. In Rijsoord aan't Woord komt hier t.z.t. ook nog een oproep te staan.

De **ingekomen stukken** worden besproken en verdeeld over de commissies. De voorzitter is ontzettend enthousiast over de tentoonstelling van de hongerdoeken in het gemeentehuis.

Wijkteams/Pastoraat: De wijkteams hebben nog niet vergaderd. De namen van onze zieke gemeenteleden en de gemeenteleden die extra aandacht nodig hebben worden genoemd. Er werden ook jubilea gevierd bij enkele gemeenteleden. Ds. Offringa doet verslag van zijn werkzaamheden, de voorbereiding van de 40-dagen tijd is in volle gang, het studieverlof (10 april tot 1 juni) wordt voorbereid, heeft een weekje vakantie gehad, de inspiratiebeurs in de Levensbron bezocht en zijn er de werkzaamheden rond voorbereiden erediensten en catechisatie. Er zijn nog 2 catechisatieavonden en daarna wordt de catechisatie afgesloten met een maaltijd. Op de kerkenraadsvergadering van 27 maart zal hij een korte presentatie geven over het onderwerp waar hij zich tijdens zijn studieverlof mee bezig zal houden.

Tijdens het **pastoraal ½ uurtje** is het onderwerp de discussienota met de 4 vragen vanuit het Meerlingberaad (SARI **S**amenwerkende kerken **R**idderkerk). De vragen worden besproken en beantwoord.

Liturgiecommissie: De Nel de Gelderdienst was een succes. N.a.v. de notulen blz. 1 punt 3 is het de vraag of er bij het onwel worden van een kerkganger iets gemeld moet worden aan de predikant zodat de thuisluisteraars weten wat er aan de hand is. Als er een stilte valt in de kerk omdat er iets onverwachts gebeurt zou de predikant kunnen melden wat er gebeurt. Merkt de gemeente niet dat er iets gebeurt dan hoeft er ook niets gemeld te worden. De gedenktafel wordt op dit moment gemaakt. Er zijn verder geen vragen n.a.v. de notulen.

Jeugdraad: Mw. C. van Wingerden en mw. A. den Hartog zijn op bezoek geweest bij de leiding van het jaarlijkse kamp. Probleem is dat er een paar mensen van de kampleiding gaan stoppen en nieuwe leiding moeilijk te vinden is. De kerkenraad draagt het kamp een warm hart toe. Het kamp heeft een christelijke grondslag en hiervoor worden wat aanbevelingen gegeven. Mw. C. van Wingerden en mw. A. den Hartog nemen deze ideeën mee terug naar de kampleiding.

Z.W.O.E.: De spaardoos voor de kleine projecten staat weer in de kerk.

College van Diakenen: Dhr. D. Alblas is naar de vergadering van het IDB geweest in Ridderkerk. Er werd een presentatie gehouden over het rampenplan en of de kerken open kunnen zijn zodat er bij rampen ook pastorale zorg geboden kan worden.

G.O.T.: De voorzitter van de kerkenraad spreekt een dankwoord uit aan mw. A. den Hartog, mw. C. van Wingerden en dhr. D. Alblas voor hun inzet m.b.t. de opknopbeurt in de crèche- en kindernevendienstruimte. G.O.T. en de Liturgiecommissie organiseren samen iets rond de komst van het nieuwe liedboek. Mw. C. van Wingerden gaat hierover contact zoeken met de Liturgie-commissie. Er is vanuit de jeugd gevraagd om de jeugddienst van 22 april aanstaande te mogen filmen. Er wordt eerst contact gezocht met dhr. T. van Teijlingen of hij hier bezwaar tegen heeft. Ook zullen de gemeenteleden nog vooraf geïnformeerd worden.

College van Kerkrentmeesters: Er zijn enkele vragen n.a.v. de notulen. De 30+ groep gaat onder GOT vallen. Er is een netwerksleutel voor het draadloos internet die mogelijk gebruikt kan worden voor digitale uitwerkingen tijdens de tienervieringen.

Dhr. J. de Koning geeft als voorzitter van het CvK aan dat er 3 brieven zijn gemaakt voor de niet betalende en niet meelevende gemeenteleden. Verder vraagt hij een verklaring om in het archief in Rotterdam e.e.a op te zoeken. De scriba zal deze verklaring maken.

Diversen: Dhr. D. Alblas en dhr. B. Sintemaartensdijk verwijzen voor het verslag van de Classisvergadering naar de rapportage hierover in Rijsoord aan 't Woord. De volgende vacatures ontstaan: 1 voorzitter kerkenraad, 1 scriba, 1 wijkouderling, 1 diaken en 3 pastoraal medewerkers. We spreken af bij de vacatures ook weer de vacature van wijkouderling op te voeren. Komende 2 zondagen worden de vacatures afgekondigd. We discussiëren over het tegelijk aftreden van voorzitter en scriba en de onwenselijkheid hiervan maar volgen de regels en kondigen dus eerst de vacatures af waarna er verder wordt bekeken wat verstandig is om te doen in deze.

Censura Morum.

Niemand van de aanwezigen heeft bezwaar om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren op donderdag 5 april.

Rondvraag: De voorzitter meldt dat er op 27 februari een AED les is in de Fontein, hieraan zullen diverse ambtsdragers deelnemen. De musical is van start gegaan met de repetities.

Dhr. J. de Koning gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

- *Verslag Elselien van Gameren* -





5 april

AVONDMAAL

5 april

AVONDMAAL

Avondmaalscollecten in 2012 bestemd voor KIKa

De diaconie heeft ervoor gekozen om de avondmaalscollecten voor 2012 te bestemmen voor KIKa (kinderenkankervrij).

Belangrijke vooruitgang bij leukemie onderzoek in het Sophia Kinderziekenhuis



Leukemie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van bloedkanker.

Alle vormen worden gekenmerkt door een ontregelde groei van verschillende soorten witte bloedcellen. Deze verschillende soorten witte bloedcellen worden samen met de rode bloedcellen en bloedplaatjes aangemaakt in het beenmerg, dat zich bevindt in het binnenste van onze botten.

De nieuwe witte bloedcellen moeten eerst rijpen, voordat ze ervoor kunnen zorgen dat indringers zoals virussen en bacteriën bestreden worden in het bloed. Bij leukemie is er een te grote hoeveelheid onrijpe witte bloedcellen wat ten koste gaat van de aanmaak van andere bloedcellen.

Het onderzoek van Dr. Jules Meijerink en Prof. dr. Rob Pieters richt zich in de komende jaren op het gericht uitschakelen van de leukemiecellen, zodat schade aan normale organen kan worden voorkomen. Het blijft daarom noodzakelijk steeds nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Kika werft dan ook fondsen die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland.

***Minder pijn en strijd
en meer genezing en kwaliteit.***

Dat is waarvoor Kika uw steun vraagt.

Want kinderen met kanker worden liever gisteren beter dan morgen.

We hopen dat u deze collecte voor die kinderen met een ruim hart wilt ondersteunen.

Uw Diaconie

Ontvangen giften door het College van Diakenen

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via Mevr. L. Klootwijk	Dagboekjes	€ 50,00
Via Dhr. A. Bode	Diakonie	€ 35,00
Via Dhr. A. Bode	Project Rwanda	€ 85,50

Collectebus € 95,50

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

*Nico Baars
Peningmeester College van Diakenen*



Avondmaal

In onze gemeente zijn er een aantal mensen met gluten allergie.

Dit houdt in dat zij niet hetzelfde brood mogen eten als het "gewone" brood.

Dus ook bij de viering van het Heilig Avondmaal konden zij daar geen gebruik van maken. Bij de laatste viering in januari is er door een gemeentelid voor gluten vrij brood gezorgd. Het was fijn dat zij nu mee konden doen met de viering.

Maar misschien zijn er meer mensen met gluten allergie of een andere beperking die daardoor niet aan het Avondmaal kunnen deelnemen. Schroomt u niet dat dan te melden, want misschien is het mogelijk om iets te regelen zodat ook u kan meedoen.

Het Avondmaal vieren is één van de mooiste feesten en het zou jammer zijn als dat door een eenvoudige voorziening niet zou kunnen.

Dick Alblas
voorzitter diaconie

NBG Bijbelleesrooster April

Zo 1	Psalm 24
Ma 2	Johannes 12:20-36
Di 3	Johannes 12:37-50
Wo 4	Ezechiël 34:1-16
Do 5	Johannes 13:1-38
Vr 6	Johannes 18:1-19:30
Za 7	Johannes 19:31-42
Zo 8	Johannes 20:1-16
Ma 9	Ezechiël 34:17-31
Di 10	Ezechiël 35:1-15
Wo 11	Ezechiël 36:1-15
Do 12	Ezechiël 36:16-32
Vr 13	Ezechiël 36:33-38
Za 14	Ezechiël 37:1-14
Zo 15	Johannes 20:19-31
Ma 16	Handelingen 2:43 - 3:10
Di 17	Handelingen 3:11-26
Wo 18	Handelingen 4:1-12
Do 19	Handelingen 4:13-22
Vr 20	Handelingen 4:23-35
Za 21	Handelingen 4:36 - 5:11
Zo 22	Hooglied 1:1-7
Ma 23	Hooglied 1:8-17
Di 24	Hooglied 2:1-7
Wo 25	Johannes 9:1-12
Do 26	Johannes 9:13-23
Vr 27	Johannes 9:24-41
Za 28	Johannes 10:1-10
Zo 29	Johannes 10:11-21
Ma 30	Psalm 65



*Ontvang vandaag een Paasgroet: De Heer is opgestaan !
Nu breekt voor alle volken de dag van hoop weer aan.*

*Zijn vaak de tijden somber, of is het leven zwaar....
een nieuwe dag gaat komen, God maakt het wérkelijk waar.*

*Hij is het Licht der lichten; blijf steeds Zijn Woord verstaan.
Want stilheid en vertrouwen, dáár komt geloof op aan !*

F. van der Made

La Pipe (30plus) trekt er weer op uit...

Het gonst alweer van de verhalen in de straten van Rijsoord...en inderdaad...ze kloppen! We trekken er weer opuit. Dit keer geen weekend, maar een gezellige dag met elkaar "onderweg zijn" en voor iedereen die dat aandurft.

Het idee bedenken was eigenlijk zo gebeurd, een datum prikken viel echter nog niet mee. April zou tekort dag zijn (want wie heeft geen volle agenda...), mei zit vol met speciale dagen en begin juni blijken veel mensen interesse te hebben in geld...

Vandaar dat we hebben gekozen voor **zaterdag 23 juni a.s.**

En wat gaan we dan doen die bewuste zaterdag...

Een dagtocht onder de noemer: Nieuw en Oud geld, met het volgende programma:

8.15 uur Verzamelen bij de gymzaal aan de Linnenstraat.

8.30 uur Vertrek met de bus naar de Domstad van Nederland.

10.00 uur Ontvangst bij restaurant De Drie Dorpen, gelegen op de grens van de dorpen Ankeveen, Korteheef en 's Gravenland. Hier drinken we met elkaar een kop koffie of thee geserveerd met bonbon (ja ja....)



10.45 uur Weer terug in de bus maken we onder leiding van een gids de Vechttour. Tijdens de rondrit zien we wat het "oude geld" van de Gouden Eeuw voor mooie buitenplaatsen heeft voortgebracht. Je zult ervan versteld staan welke belangrijke rol de Vecht gespeeld heeft in de geschiedenis van ons land.

12.30 uur Vervolgens mogen wij bij De Drie Dorpen rekenen op een gastvrije ontvangst en kunnen we met elkaar gaan genieten van een 3-gangen menu.

14.00 uur Vertrek richting het Geldmuseum.

14.30 uur Bij aankomst in het Geldmuseum, gevestigd in het monumentale gebouw van de Rijksmunt krijgen wij tijdens een rondleiding te weten wat geld met mensen doet en wat mensen met geld doen. Het productieproces van de euro en andere munten zullen we dan "live" kunnen aanschouwen (...achter kogelvrij glas !?!). Maar het leukste is natuurlijk dat je zelf van alles uit kunt proberen! Tevens ontvang je een creditcard met een saldo van €0,15. Met deze creditcard kunnen allerlei spellen worden gespeeld waarmee dit saldo kan worden vermeerderd. Verminderen kan ook... een kwestie van goed met geld omgaan!



Na afloop krijgen wij in het museumcafé een kop koffie of thee met gebak geserveerd.

17.30 uur Terugkomst in Rijsoord

Wij willen geen aanhanger aan de bus koppelen, want stel dat we er één missen bij aan- of thuiskomst. Niet iedereen kan stil zitten... Ook vinden wij het huren van een dubbeldekker geen optie. Je krijgt dan het idee dat je gescheiden vervoerd wordt. En waar moet je dan op scheiden? Op leeftijd is al geen goed plan. Dan zit het beneden "hutje en mutje" en hebben er op de bovenverdieping maar een paar mensen aanspraak aan elkaar. Ook krijg je geen goede verdeling tussen mensen die aan één stuk doorratelen en de enkele die alleen maar naar buiten zit te kijken. En met elkaar zingen onderweg is dan waarschijnlijk ook niet om aan te horen, want dan zet de bovenverdieping weer veel te laat in. Kortom: er is in de bus plaats voor maximaal 49 personen.



Wij zijn van mening dat dit aantal snel bereikt zal zijn. De mensen die het niet zagen zitten om met half Rijsoord onder één dak te slapen (je weet wel... die weekenden Rouveen...) zullen zich nu vast makkelijker toevoegen aan het gezelschap. Er gingen immers zulke leuke verhalen rond na terugkomst...

Met andere woorden: Je hoeft geen soosbezoeker of ex-Rouveen-er te zijn om je op te geven voor deze dagtrip. Iedereen mag gewoon mee (tenzij je zes van de tien keer met een verkeerd been uit bed stapt...)!!!

Voor degenen die het niet droog kunnen houden tijdens de rit: toilet is aanwezig.

Voor degenen die het warm kunnen krijgen van alle spanningen of van diegene waar je naast bent gaan zitten; er is ook airco in de bus.

Voor de duidelijkheid

- De kosten voor deze dagtocht komen op €60,= per persoon. *Maar dan heb je wel vervoer, koffie of thee, maaltijd, rondleiding, bezigheidstherapie, verbreding van kennis, rondrit én ook nog eens een gezellige dag!*
- Opgeven voor deze dagtocht naar Utrecht kan uiterlijk tot en met 8 april a.s.
- Dit kan via het e-mailadres: d.monshouwer@chello.nl
- Of bellen kan ook; via telefoonnummer: 427081
- Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Een bus vol = nog steeds een bus vol. *Vanaf 35 personen gaat het uitstapje door.*
- Aanmelden voor deze trip betekend ook betalen. *Dit om te voorkomen dat "wij, van de organisatie" straks voor € 1.000,= in de bus (of in de boot...) zitten.*
- Betalen kan via rekeningnummer: 489.21.29 t.n.v. J.I. van der Linden Graag onder vermelding van na(a)m(en) en vóór 8 april a.s. *Mochten er te weinig inschrijvingen zijn, dan krijg je uiteraard het bedrag weer netjes teruggestort.*

Wij zouden zeggen; "Slaap er een nachtje over en meld je dan gewoon spontaan aan!!"

- *Ingezonden artikel* -

Talenta
Kastanjelaan 10
2982 CM Ridderkerk
Tel. 0180-442643



Christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie

Talenta houdt spreekuur in Ridderkerk

Op vrijdag 23 maart en vrijdag 27 april 2012 houdt Talenta spreekuur in Ridderkerk. Talenta is een christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie. Mensen met een uitkering die op zoek zijn naar werk, of die hulp nodig hebben bij het behouden van werk, kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten van Talenta. Het spreekuur vindt plaats van 10.00 tot 11.00 uur in Bibliotheek A tot Z, Sint Jorisplein 77 in Ridderkerk.

Doelgroepen

- Talenta richt zich met name op de volgende groepen mensen:
- Mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
- Mensen met psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld autisme of ADHD
- Mensen in een uitkerings situatie zoals Wajong, WIA of bijstand
- Mensen die een WSW-indicatie hebben en de mogelijkheid voor PGB-WSW hebben
- Schoolverlaters, voornamelijk vanuit Praktijkonderwijs of LWOO
- Werkgevers die graag maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of hart hebben voor mensen met een beperking.

Identiteit

Talenta is een christelijk bedrijf voor jobcoaching en re-integratie. De medewerkers hebben allen een christelijke achtergrond en proberen de Bijbelse normen en waarden in de dagelijkse praktijk gestalte te geven. Dit biedt voor velen een meerwaarde. Talenta onderscheidt zich door een grote betrokkenheid en inzet voor haar cliënten. Talenta is ook een stichting. Dit betekent dat niet de winst, maar de mens centraal staat.

Bedoeling spreekuur

De bedoeling van het spreekuur is onder andere om belangstellenden kennis te laten maken mét en gebruik te laten maken van de diensten van Talenta. Concreet kan worden gedacht aan ondersteuning bij het zoeken van passend werk. Verder behoort begeleiding op de werkplek ook tot de mogelijkheden (jobcoaching). Dit is vaak een belangrijke voorwaarde voor het behouden van de arbeidsplaats. Ook willen wij een vraagbaak zijn voor werkgevers, onder andere wat betreft voorzieningen bij het in dienst nemen van iemand met een uitkering en/of beperking. Tevens kunnen wij u als werkgever voorlichten over onze diensten op het gebied van o.a. re-integratie 2^{de} spoor.

Contact

Iedereen die een vraag heeft op het gebied van werk en uitkeringen, kan op het spreekuur terecht. Gratis en zonder verplichtingen. Wie tijdens of buiten het spreekuur een gesprek wil met een medewerker van Talenta kan telefonisch contact opnemen met onderstaande personen. Ook kunt u terecht op de website, www.talentawerkt.nl.

Voor meer informatie en/of opgave voor het spreekuur kunt u/kun jij contact opnemen met:

Lisette Verweij
06-51628272, h.e.verweij-lagendijk@talentawerkt.nl

Opbrengst Collectes

19 februari	Diaconie	€ 156,90
	Onderhoud gebouwen	€ 116,05
	Missionairwerk	€ 58,25
26 februari	40-dagentijdcollecte	€ 205,15
	Onderhoud gebouwen	€ 125,55
	Missionairwerk	€ 59,35
4 maart	Kerk in Actie Zending	€ 198,30
	Onderhoud gebouwen	€ 142,90
	Eigen jeugd	€ 59,60
11 maart	40-dagentijdcollecte	€ 189,30
	Onderhoud gebouwen	€ 130,05
	Eigen jeugd	€ 64,07
14 maart	Kerk (Bidstond)	€ 287,90
	Diaconie (Bidstond)	€ 172,60
18 maart	Kerk in Actie Diaconaat	€ 201,15
	Kerk (Bidstond)	€ 198,05
	Eigen jeugd	€ 29,75

*Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,*

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

**Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep**

De vinexwijk Getsewoud in Nieuw-Vennep heeft geen kerkgebouw, maar met de komst van ds. Taco Koster wel een predikant. Op dinsdag en donderdag is hij te vinden in een lunchroom in het centrum van de wijk. Daar ontmoet hij de vaak rand- en buitenkerkelijke buurtbewoners. Taco gaat ook bij de mensen op bezoek en daarbij vraagt hij of ook de buren en vrienden uitgenodigd worden. Hij wil de wijkbewoners leren kennen, weten wat hen beweegt en wat zij verwachten van de kerk. De passie die Taco heeft voor God en mensen, koppelt hij graag aan elkaar. Hij wil laten zien wat God kan betekenen in het leven van mensen. Crosspoint, de nieuwe geloofsgemeenschap in Nieuw-Vennep, is een gezamenlijk project van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep en de Protestantse Kerk in Nederland. Uw steun aan de collecte is van groot belang voor de realisatie van deze nieuwe kerkelijke gemeenschap in Getsewoud en van die op andere plekken in Nederland!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters
(in de periode van 17 februari 2012 t/m 23 maart 2012)

Via mw. P. van Nes-van der Griend	Wijkgeld Elisabet	€ 75,00
Via de Rabobank	voor de Bidstondcollecte	€200,00

*Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*

Afscheid van het kamp



Voor enkelen van ons gaat het kamp al zo'n 48 jaar terug, voor anderen nog maar een paar jaar, maar hoe dan ook: 'het kamp' heeft een bijzondere plek in ons hart. Het was dan ook zeker geen gemakkelijke beslissing, maar we - kampleiding van de laatste paar jaren- hebben besloten te stoppen als kampleiding.

De kerkenraad beraadt zich over een mogelijke voortzetting van een kamp of kamp-alike, maar voor ons zit het er op.

We vormden een hechte club, vulden elkaar goed aan en wisten precies wat we aan elkaar hebben. Dit maakt dat het goed liep en bovenal ook dat het erg leuk was! Een aantal mensen van de leiding kunnen komend jaar niet mee, daarom hebben we als groep besloten te stoppen.

We hebben enorm veel plezier beleefd aan het bedenken, voorbereiden, 'vergaderen' en het op kamp gaan zelf natuurlijk. We denken met heel veel plezier terug aan de fietstochten, snoepwinkeltje, sportdag, zwemmen in het ven, Pieter en zijn paarden, struinen in de duinen, knutselen, verhalen over de Nerflanders, speurtochten, bezoek uit Rijsoord, verrassende optredens op de bonte avond, spookverhaal, de slaperige gezichtjes op vrijdagmorgen en natuurlijk de stampot andijvie en bloemkool-prak!



We zijn ook heel wijs geworden over de jaren: we hebben geleerd kerriesaus te maken zonder ingrediënten, spellen te verzinnen als het maar niet wil stoppen met regenen, heimwee-leed te verzachten, improvisatietheater, banden plakken en noem maar op.

En als het dan avond werd 'Stilte over alle Landen' zingen, de dag doornemen (tussendoor de juiste kinderen weer in de juiste tenten) en gezellig met elkaar proosten op weer een geweldige kampdag!

'It was un dank zeggenden dag!'



Tot ziens, van de kampleiding

Mirjam, Arjan, Petra, Mariska en Els



NB We willen de mensen die ons de laatste jaren (en sommigen wel langer dan wijzelf) geholpen hebben met opbouwen/afbreken, transport, opslag, sponsoring etc. hartelijk bedanken! We hebben aan de Kerkenraad een zeer positieve referentie over jullie gegeven ;) en we hopen dat de Kerk een beroep op jullie mag doen met mogelijke vervolgvactiteiten die ze gaat organiseren.

Kamp

Velen van ons weten het nog heel goed... de eerste week van de grote vakantie: KAMPWEEK!

Met o.a. Jannie en Wim Monteban jarenlang als leiding in de grote tent op het veld bij de duinen. Spelletjes, Bijbelverhaal, sport en spel, het kampvuur, corvee en niet te vergeten strafcorvee als je

overgelopen had. Leuke en goede herinneringen zijn altijd overgebleven. Heel veel jaren lang, veel jeugd, veel leiding, te veel namen om op te noemen.

De laatste jaren werd het aantal kinderen dat meeging op kamp steeds minder; door meer aanbod van andere clubs zoals de voetbal en scouting, moet er soms een keuze worden gemaakt met welk kamp je meegaat. Ook wordt het steeds lastiger om goede leiding te vinden, mensen die een hele week vrije dagen opnemen om zich in te zetten voor onze jeugd. Voor dit jaar lukte het helaas niet om voldoende leiding te krijgen.

Vanwege bovenstaande redenen is er na goed overleg tussen de kampleiding en de kerkenraad besloten dat er dit jaar geen kamp zal worden georganiseerd.

BEDANKT



We bedanken iedereen die, op wat voor manier dan ook (denk behalve aan de leiding ook aan de opbouwers van de tenten en de sponsors), een bijdrage geleverd heeft aan het slagen van alle kampweken. We kunnen met elkaar terugkijken op heel veel fantastische jaren!

Pia van der Linden en Anda den Hartog

La Pipe

Voor heel veel Rijsoordenaren is La Pipe een begrip. Je bracht er menig gezellig uurtje door, veel vriendschappen en liefdes zijn hier ontstaan. De tent was altijd vol, er was immers niet heel veel meer 'aanbod' in de omtrek en naar 'de soos van de kerk' was voor menig opvoeder een goed en verantwoord alternatief.

De afgelopen paar jaar daalde het aantal bezoekers van La Pipe flink. Dat lag niet aan de inzet van het bestuur, dat steeds probeerde iets leuks te organiseren zoals bandjesavonden, dart-avonden enz.

Het bestuur heeft daarom besloten La Pipe op te heffen.

Ook als kerk zullen we ze missen, want de glühwein met Kerstnachtendienst en de barbecue in juni werden door de mensen van La Pipe georganiseerd. Gelukkig blijft de gezellige soos-ruimte van tijd tot tijd gevuld door de 30-plussers.



DANK ESSEL

Wij bedanken de mensen die de afgelopen jaren de kar hebben getrokken heel hartelijk voor hun inzet!

Anda den Hartog en Pia van der Linden

Bazaar 2012...

De deuren van de opslag staan weer open op:

Woensdag 11 april van 19.00 uur tot 20.00 uur

Zaterdag 21 april van 10.00 uur tot 11.00 uur



Persbericht - Leusden, 23 februari 2012



Twee of drie...

God, relaties en leven in gemeenschap

37^e voorjaarsconventie van de

Charismatische Werkgemeenschap Nederland

Van woensdag 16 t/m zondag 20 mei vindt in het christelijk conferentiecentrum 'De Kroeze Danne' in Delden de 37^e voorjaarsconventie plaats van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN).

In een tijd waarin het individualisme ons aller drijfveer lijkt te worden, is de boodschap van de kerken over gemeenschap overstemd geraakt en naar de achtergrond verdwenen. Is gemeenschap nog wel iets van deze tijd? En zo ja, hoe geven we die dan vorm? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de voorjaarsconventie van de CWN. Informatie over het programma en [aanmelding is te vinden op www.cwn-cwj.nl](http://www.cwn-cwj.nl).

In de beginjaren van de kerk beleefde men het christelijk geloof binnen eenvoudige kleinschalige huiskringen. Vanaf de derde eeuw ging men over naar een steeds grotere (kerk)organisatie. Tot zelfs kerk en staat samenvielen.

Het woord gemeenschap is niet meer zo vanzelfsprekend en aantrekkelijk als vanouds. We ervaren een spanning tussen enerzijds een oprecht verlangen naar gemeenschap en anderzijds de bedreiging die gemeenschap vormt voor onze individualiteit. De grenzen tussen 'ik' en 'wij' zijn onscherp geworden en moeten opnieuw worden doordacht en doorleefd. Wat betekenen de veranderingen in de intermenselijke verhoudingen voor de gemeenschap zoals de bijbel ons die voorleeft?

Jean Vanier schrijft: "Het leven in gemeenschap is [...] de pijnlijke openbaring van de grenzen, de zwakheden en de schaduwkanten van ieder wezen; het is dikwijls onverwachte openbaring van de verborgen monsters in onszelf."

En verderop schrijft hij:

"Het grote verlangen van een kind is in gemeenschap te zijn met zijn ouders. Die behoefte aan uitwisseling met een andere persoon is een van de meest fundamentele aspecten van het menselijk wezen en staat aan het begin van alle andere behoeften en verlangens. Wanneer dit verlangen om ergens bij te horen en te communiceren niet verzadigd wordt, ontstaat er in het kind angst, met alle mogelijke soorten van schuldgevoel, neerslachtigheid, woede, haat ten opzichte van zichzelf en van de anderen."

(Jean Vanier, In broosheid dragen, Averbode)

'Gemeenschap' is kortom onze 'oerstand'. Tegelijkertijd vraagt het leven in gemeenschap ons te leven vanuit onze bestemming: gemeenschap in de Geest van Christus.

22 april 09.30 uur
Dienst voor jong en oud

Van harte welkom!

Theo van Teijlingen
toont als troubadour
zijn tonen!

Soms zijn ze er gewoon nog...
Mensen die met een gitaar,
een stem, een koffer met at-
tributen en symbolen nog een
verhaal kunnen vertellen waar
je stil van wordt. Theo van
Teijlingen is zo'n mens!

Met zijn gitaren en zelfge-
schreven Nederlandstalige
luisterliedjes neemt hij je
mee. Hij confronteert je met
zijn teksten, laat soms een
uitzicht zien van een andere
wereld maar laat ook het hei-
lige van alle dag zien in ons
dagelijks leventje.

Zijn liedjes zijn als spiegels,
soms als een wekker die je
wakker maken en dan weer
een balsem van hoop.

(-stuk overgenomen uit een persbe-
richt over Theo- red.)



Zwevende gelovigen

religieuze veranderingen en
de positie van de kerken

Lezing en gesprek met Prof. dr. Joep de Hart
Woensdag 21 maart, aanvang 20.00 uur

Protestantse Gemeente te Bolnes
Pretoriusstraat 56, Ridderkerk

Een belangwekkende avond voor iedereen die
worstelt met de vraag wat er moet gebeuren
om de leegloop van de kerken een halt toe te
roepen en weer een bloeiende gemeenschap te
worden.

PROTESTANTSE
GEMEENTE TE



BOLNES

Samen zingen in de Breepleinkerk

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt
de Breepleinkerk een Koor-en samenzangdienst
op **zondag 15 april a.s** waaraan medewerken:
Het Chr. Gemengd Koor "Debarim "; de organist
Martin Mans; meditatie ds. Taco Koster, pionier
predikant in Nieuw Venne. De dienst begint
om 17.00 uur; Ongeveer 8 minuten voor aan-
vang van de dienst is er al samenzang. De Bree-
pleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de
Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.

De toegang is vrij!

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en
25 , bus 77; Arriva bus 157

Samen zingen in 'De Open Hof'

Op zondag 1 april zal weer een koor- en samenzanguur worden gehouden in de kerk 'De Open Hof', Schildmanstraat 72a, H.I. Ambacht. De zangmiddag zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de kerk om 16.30 uur zal zijn geopend. Het thema deze middag zal zijn 'Van Passie naar Pasen' Uitgenodigd is het Vocaal Ensemble "Chantibelle" uit Zwijndrecht o.l.v. Ilona Vooijs-de Kievit. De koor en de samenzang zal worden begeleid door Edwin Vooijs. In dit zanguur zal worden stilgestaan bij het lijden, sterven en opstanding van de Here Jezus, door middel van een voordracht, afgewisseld met koor en samenzang. Naast het luisteren zal er dus weer ruimschoots gelegenheid zijn om liederen te zingen die voorkomen in diverse bundels en die een relatie hebben met de veertigdagentijd.



Op zondag 22 april 2012 zal er weer een koor- en samenzanguur worden gehouden om 17.00 uur (kerk open om 16.30 uur). Naast de medewerking van het 'Christelijk Reiskoor Holland Zingt' o.l.v. Adri Poortvliet, zal ook meewerken Annelies Schep, sopraan en Lennart Moree, piano. De koor en de samenzang zal worden begeleid door André de Jager. Naast het luisteren zal ook hier weer ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te zingen die voorkomen in diverse bundels.

Beide diensten zullen worden ondersteund d.m.v. een beamer/dia presentatie. Zoals altijd is de toegang gratis. Wel zal ter bestrijding van de kosten na de dienst, bij het verlaten van de kerkzaal, gecollecteerd worden. Wij gaan er ook nu weer van uit dat het fijne diensten zullen worden. U bent van harte uitgenodigd. Mocht u deze keer niet in de gelegenheid zijn deze zangmiddag bij te wonen noteer dan alvast de volgende datum. De volgende zangmiddag zal zijn 3 juni 2012. Medewerking zal dan worden verleend door het 'Christelijk Mannenkoor Scheveningen' dat onder leiding staat van Jimco Zijlstra. Het orgel zal worden bespeeld door Jan van Westenbrugge .

Namens de organisatie, Ben Voerman
tel: 078 6817583; E-mail: bjvoerman@planet.nl

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht



Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de 295^{ste} zondagavondzang op zondag 22 april a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. De organist van deze avond is Edwin Vooijs. Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang.

Het is Pasen geweest en daar hoort een zondagavondzang bij met veel blijde klanken. Voor de koorzang is het Gereformeerd Kerkkoor Alblasserdam uitgenodigd. Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht is heel druk bezig met de voorbereiding van het Oranjeconcert op 26 april. Wij zijn dankbaar dat het GKA ons wilde vervangen.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, Ries Knook

Persbericht - Het HOLLAND-KOOR zingt in de Doelen in Rotterdam

Op D.V. 17 mei 2012 zingt het HOLLAND-KOOR met begeleiding van het Jostiband Orkest o.l.v. Lyan Verburg in de Doelen in Rotterdam. Het concert begint om 14.30 uur en vanaf 14.00 zijn de deuren open. De muzikale leiding is in de ervaren handen van dirigent Jan Quintus Zwart, bijgestaan door Noortje van Middelkoop, panfluit, Jan Lenselink, vleugel en organist Ronald IJmker. Het HOLLAND-KOOR is met ruim 700 leden het grootste christelijke koor in Nederland en misschien ook wel van Europa. Het voornaamste doel van het koor is om te zingen tot eer van God en het bemoedigen van het Joodse volk. Het HOLLAND-KOOR repeteert in Voorthuizen, Goes en Hogeveen. De koorleden komen uit het hele land. Misschien dat u door dit concert enthousiast wordt om mee te doen in deze 'zangfamilie', hartelijk welkom om eens een repetitie mee te maken in de Gereformeerd Kerk aan de Koniginnelaan in Voorthuizen, in de Maranathakerk aan de Bergweg in Goes of in de Oosterkerk aan de Leeuweriklaan in Hogeveen. De repetities beginnen om 10.00 uur.



Het HOLLAND-KOOR is een koor dat vele reizen naar Israel heeft gemaakt en naar landen als Canada, Amerika, Zuid-Afrika, Duitsland, Engeland, Schotland, Noorwegen en Tsjechië.

Er zijn meerdere cd's van het HOLLAND-KOOR verschenen, de laatste, Stad van God. Kaarten voor het concert kunt u bestellen bij: www.hollandkoor.nl

U bent van harte welkom!

Nadere informatie kunt u krijgen via: info@hollandkoor.nl, 06-23768078 of per post St. HOLLAND-KOOR, Postbus 279, 3860 AG NIJKERK.

30^{STE} ORANJECONCERT

Het jaarlijkse Oranjeconcert van het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht vindt dit jaar plaats op donderdag 26 april. Hoofdgast is het Ichthus Mannenkoor uit Sliedrecht. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg en heeft ca. 140 leden. Zij hebben inmiddels een grote naamsbekendheid opgebouwd door de TV-uitzendingen van 'Nederland Zingt'. Het concert vindt plaats in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73.



Het belooft weer een sfeervolle avond te worden. Het trompetterduo Arjan en Edith Post, de mooie sopraanstem van Annelies Schep en 250 zangers zullen samen de daken van de, dan oranje versierde, Bethelkerk laten trillen. Verder werken mee: Severin van Dijk, fluit; Lieke Loosjes, hobo; André van Vliet, vleugel/orgel; Edwin Vooijs, orgel. De leiding van dit concert is in handen van de dirigent van het Kerkkoor, Cor de Haan.

De toegangsprijs is € 15,00 (incl. plaatsbespreken en koffie/thee). Reserveren via de leden of (per e-mail) bij frannyvandalen@gmail.com U kunt ook bellen naar de familie Klootwijk, telefoon 078-6122250 (op werkdagen van 14.00 uur tot 20.00 uur).

Namens de Oranjeconcertcommissie, Franny van Dalen



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht
concern, gespecialiseerd in oplossingen
voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt
door een goede prijs-kwaliteit-verhouding
en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten:
inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval
om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl