

<i>Inhoudsopgave</i>	
Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten . . . . .	2,3
Contact met de predikant . . . . .	3
Bij de diensten . . . . .	4
Zieken(t)huis; Tienercatechese . . . . .	5
Filmavond Rwanda; Kerstconcert Sursum Corda; Kerstviering HVG . . . . .	6
Het nieuwe liedboek komt er aan . . . . .	7
Bedankjes; Kerk. Stand en bureau; Inloopochtenden; La Pipe 30+ . . . . .	8
NBG Bijbelleesrooster. . . . .	9
Kerkvisitatie; Passage; Verjaardagen 75+; Elfje . . . . .	10
Jubifiet Whisper krijgt koninklijk tintje . . . . .	11
Kerkenraadsverslag . . . . .	12,13
Collectes en giften C.v.K. . . . .	14
V.V.B.; Deurcollecte december; Collecte 1e Kerstdag; Kerktelefoon . . . . .	15
Jaarrekening C.v.D. . . . .	16,17
Eetcafé de Fontein; Elfje . . . . .	18
Kampspullen van de zolder; Solidariteitskas. . . . .	19
Oud papier Sursum Corda; Formulier voor Solidariteitskas . . . . .	20
Kindernevendienst . . . . .	21
Symbolisch bloemschikken . . . . .	22,23
ZWOE vraagt correspondenten . . . . .	23
Diverse (Kerst) samenzangdiensten . . . . .	24,25
De Classis in het nieuws . . . . .	26,27

 *Wilt u er, met het oog op de kerstvakantie, erg in houden dat de kopij voor januari al uiterlijk 14 december aangeleverd dient te worden? Vast bedankt!*

**Stencilen:**  
 Maandag 17 december  
 Jan Monteban en Klaas van Nes



**Bundelen:**  
 Donderdag 20 december  
 om 13:00 uur  
 Wim en Nelly Belder  
 Tel.: 0180 787552



**Colofon**  
 Inleveren van kopij voor de maand januari met vermelding van afzender:  
**Uiterlijk vrijdag 14 december**  
 bij  
 Pia van der Linden  
 p/a Pruimendijk 52  
 2989 AJ Ridderkerk  
 Tel : 0180-422943  
 E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com



## Erediensten



**Zondag 2 december**      **1e Advent, m.m.v. Sursum Corda**  
09.30 uur                    : Ds. G.H. Offringa  
Kindernevendienst        : Suzei Nugteren en Sabrina Alblas  
Kinderoppas                : Jeannette en Jacomine Bezemer  
Chauffeurs                 : P. Bezemer en J. IJsselstein  
Koster                        : Wim van Bruggen  
Collecte                     : 1e Kerk  
                                      2e Onderhoud gebouwen  
                                      Deurcollecte Missionair werk

**Zondag 9 december**      **2e Advent**  
09.30 uur                    : Ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk  
Kindernevendienst        : Elselien van Gameren en Liane Janssen  
Kinderoppas                : Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte  
Chauffeurs                 : J.J. de Koning en J. Monteban  
Koster                        : Henk van Maastricht  
Collecte                     : 1e Kerk  
                                      2e Onderhoud gebouwen  
                                      Deurcollecte Missionair werk



**Zondag 16 december**      **3e Advent**  
09.30 uur                    : Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht  
Kindernevendienst        : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong  
Kinderoppas                : Rick en Petra Bezemer  
Chauffeurs                 : D.W. Alblas en C.A. Alblas  
Koster                        : Joop van Wingerden  
Collecte                     : 1e Diaconie  
                                      2e Onderhoud gebouwen  
                                      Deurcollecte Missionair werk

**Zondag 23 december**      **4e Advent**  
**Vanaf 09.10 uur**            **inzingen met Opwekkingsliederen**  
**N.B.**                            **Deze dienst wordt uitgezonden door de SLOR**  
09.30 uur                    : Ds. D.G. ter Horst uit Hellevoetsluis  
Kindernevendienst        : Mirjam op den Brouw  
Kinderoppas                : Celine en Jacqueline de Jong  
Chauffeurs                 : A.C. Alblas en J. IJsselstein  
Koster                        : Henk van der Starre  
Collecte                     : 1e Kerk  
                                      2e Onderhoud gebouwen  
                                      Deurcollecte Missionair werk



**Maandag 24 december Kerstnachtdienst**

23.00 uur : Ds. G.H. Offringa  
 Koster : Wim van Bruggen  
 Collecte : - *geen opgave* -  
 Deurcollecte Zending

**Dinsdag 25 december 1e Kerstdag**

**m.m.v. Gerdien Breem- de Wit, begeleid door Jacob van Nes**

10.00 uur (!) : Ds. G.H. Offringa  
 Kindernevendienst : Cora van Wingerden  
 Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree  
 Koster : Henk van Mastrigt  
 Collecte : 1e Kerk in Actie - Kinderen in de Knel  
 2e Onderhoud gebouwen  
 Deurcollecte Missionair werk

**Zondag 30 december**

09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool uit Ridderkerk  
 Kindernevendienst : Lineke Baars  
 Kinderoppas : Mariëlla en Liane janssen  
 Chauffeurs : C.J. op den Brouw en P. van Oorschot  
 Koster : Joop van Wingerden  
 Collecte : 1e Diaconie  
 2e Onderhoud gebouwen  
 Deurcollecte Missionair werk

**Maandag 31 december Oudejaarsdag**

19.00 uur : Ds. G.H. Offringa  
 Koster : Henk van der Starre  
 Collecte : 1e Kerk  
 2e Onderhoud gebouwen

***Contact met de predikant***

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa  
 Vlasstraat 24  
 2988 XR Ridderkerk  
 T (0180) 397773  
 E [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



## ***Bij de diensten***

'Advent is dromen dat Jezus zal komen.' Elke week steken we een adventskaars aan, teken van hoop in de duisternis, omdat het bijna kerstfeest is. En zo gaan wij op weg, zingend en lezend. Ook de kinderen gaan met ons mee, zij dromen met de profeten. In de kerk staat een grote kerstboom, die vast weer mooi wordt opgetuigd. De werkgroep liturgisch bloemschikken maakt voor iedere zondag een passend bloemstuk, elders in dit blad leest u meer over de betekenis van de symboliek van vormen en kleuren.

- Op de eerste Adventzondag (2 december) zal muziekvereniging Sursum Corda de samen-zang begeleiden. Het is elk jaar weer heel bijzonder om zo samen te werken. We lezen deze zondag uit het derde hoofdstuk van de profeet Habakuk. Met een gedeelte uit Lucas 21 gaat het over de tekenen van het komende rijk van God. Al zou de vijgeboom niet bloeien...

- Op zondag 9 december ontsteken we de tweede Adventskaars. Mw.ds. A.L. van der Zouwen-van Haften (Sleeuwijk) zal voorgaan in deze dienst.

- Op zondag 16 december is het derde Advent. Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht is dan onze voorganger.

- Op zondag 23 december (vierde Advent) is onze oud-predikant ds. D.G. ter Horst uit Hellevoetsluis onze voorganger.

- In de lange, donkere nacht van 24 op 25 december komen wij samen in Opstandingskerk om de blijde boodschap van Jezus' geboorte te horen. Deze gezamenlijke dienst begint om 23.00 uur. Als thema kozen we dit jaar: "Herder zoekt ... en u?" Een knipoog naar een veelbekeken televisieprogramma. De herder is ontleend aan één van de bekendste kerstliederen: 'De herdertjes lagen bij nachte...'. Deze 'herdertjes' vonden het Christuskind in een voederbak. Maar naar wie / of naar wat zijn wij op zoek, in Waar dromen wij van? U en jij, en ik...? Samen zingen wij ons het geloof te binnen. En we worden ook toegezongen, door gospelkoor *Double Sound* uit Dordrecht. Van harte welkom!

- In het licht van de Kerstmorgen, op dinsdag 25 december, vieren wij het Kerstfeest. Ook dan lezen wij het geboorte-evangelie naar de beschrijving van Lucas. Er zijn altijd weer onvermoede kanten die het overdenken waard zijn. Weer gaan wij er samen van zingen. Organist Jacob van Nes zal ons daarbij begeleiden. Evenals vorig jaar zal mw. Gerdien Breems-de Wit uit Oosterhout enkele kerstliederen met en voor ons gaan zingen. En de kinderen sluiten het kerstproject af. We zien uit naar een sfeervolle dienst, dienst aan de Heer die in ons midden wil zijn.

- Op de laatste zondag van het jaar, zondag 30 december zal mw.ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool uit Ridderkerk bij ons voorgaan.

- Op maandagavond 31 december sluiten wij het oude jaar af met een kerkdienst in de Opstandingskerk, aanvang 19.00 uur. Een uur om terug te kijken op het afgelopen jaar, om elkaar te bemoedigen. Een uur ook om vooruit te zien en samen te bidden om heil en zegen in het nieuwe jaar.

*ds. Herman Offringa*

## Zieken(t)huis

In de afgelopen maand was er nogal wat ziekte en zorg in onze gemeente. Verschillende mensen lagen langer of korter in het ziekenhuis.

Op het gevaar af iemand te vergeten noem ik hier toch enkele namen: mw. A. Berkman-Visser ('t Zwaantje); mw. C. van Wingerden (Rijksstraatweg); mw. A.M. Kanters-van Kleef (Mauritshoek); mw. C. Holdermans-van der Burg (Strevelszicht)

Van onze zieken thuis noem ik allereerst mw. P. Euser-van den Hout (Langeweg).

Het geduld van dhr. P. Kuiper (Strevelzicht) werd helaas niet beloond: hij moest voortijdig terug naar de operatietafel. Een forse tegenvaller... Op het moment van schrijven verblijft hij in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Mw. A.D. Noordermeer-Nunnikhoven (Rijksstraatweg) kreeg een nieuwe heup en verbleef, samen met haar man, voor revalidatie in verpleeghuis Schiehove-Wilgenplas te Rotterdam. Het herstel verloopt gelukkig voorspoedig en op het moment dat u dit leest zijn zij waarschijnlijk weer thuis.

In deze decembermaand is het goed om de namen te noemen van hen die langdurig elders verzorgd worden. Een teken van meeleven in de vorm van een Kerstkaart wordt vast op prijs gesteld. Dhr. J. van der Burg in verpleeghuis Meerweide; dhr. J. Nugteren in verpleeghuis Smeetsland; mw. C. Nugteren in het Maasstad Ziekenhuis, afdeling Delta; dhr. P. Legerstee in Dubbeldam.

Gedenken wij onze zieken, herstellenden, en hen die het anderszins moeilijk hebben met onze aandacht en voorbede.

*ds. Herman Offringa*

## Tienercatechese



In verband met de feestdagen en de Kerstvakantie is er in december geen catechisatie. We hadden dit najaar tien samenkomsten. Ik vind het niet alleen belangrijk dat ik de jongeren iets kan bijbrengen over geloof en de bijbel, maar ik vind het ook fijn dat zij op hun beurt mij, met hun antwoorden en opmerkingen, verder brengen. Zo zijn wij samen kerk. In het nieuwe jaar zijn er nog tien bijeenkomsten.

De geplande data in 2013 zijn:

8 januari / 16 januari / 24 januari / 29 januari

5 februari / 12 februari / vrij op dinsdag 19 februari / 26 februari

5 maart / 12 maart / 19 maart



Hoewel sommige catechisanten hun verjaardag al vierden, en naar hun leeftijd dus zouden mogen opschuiven naar de oudere groep, blijft de samenstelling van de groepen hetzelfde als in 2012. De eerste groep (12 t/m 13-jaar) begint weer op dinsdag 8 januari, in "De Hoeksteen", het gebouw achter de hervormde kerk, om 18.30 uur. De tweede groep (14 t/m 16 jaar) begint ook op dinsdag 8 januari, in "De Hoeksteen", maar dan om 19.30 uur.



*Maar eerst is het vakantie. Geniet daarvan!*

*Ds. Herman Offringa*





**UITNODIGING**  
**Foto's en film Rwanda**  
**zondag 2 december a.s.**  
**van 15.30 tot ca. 17.30 uur**



U heeft vast al veel enthousiaste verhalen gehoord van de familie Barnard en Ellie Lagendijk, maar op 2 december a.s. kunt u het met eigen ogen zien en meegenieten. In augustus vonden de bezoeken plaats, deels om een huwelijk van een (pleeg) zoon bij te wonen, deels om het 25-jarig bestaan van de Uitwisseling met Rwanda te vieren.

U bent van harte welkom! De koffie staat klaar vanaf kwart over drie!!!

We zien u graag!  
Wilma en Rene Barnard  
Ellie Lagendijk

***Kerstconcert op 14 december in de Opstandingskerk***

Op vrijdagavond 16 december organiseert Chr. Muziekvereniging Sursum Corda Rijsoord een kerstconcert in de Gereformeerde kerk van Rijsoord. Dit concert wordt gezamenlijk uitgevoerd met muziekvereniging 'Volharding' en zangkoor 'Relight', beiden uit Rhoon.

De heer René Barnard zijn medewerking verlenen op het orgel. Al met al belooft het een mooie gevarieerde avond te worden. De orkesten zullen onder leiding van dirigente Truus Migchielsen gezamenlijk werken ten gehore brengen. Het koor zal op hun eigen wijze hun muzikale inbreng geven aan deze avond.



Komt allen naar de Gereformeerde Kerk, Rijksstraatweg 95 te Rijsoord. De entree is gratis, aanvang 20.00 uur. De Zaal zal om 19.30 open gaan.



***Kerstfeest H.V.G. 'Bid en Werk'***



Dinsdag 18 december vieren wij gezamenlijk met 'Passage' het Kerstfeest. Hierbij willen wij u hartelijk uitnodigen, ook als u geen lid bent. Kom gerust allemaal, jong en oud, mannen en vrouwen. Iedereen is welkom. Onze club heeft de leiding en we vieren dit in de Hervormde Kerk, ingang de Hoeksteen. De avond begint om 19.45 uur. Noteer het vast in uw agenda.

We zien u graag, tot 18 december!



Bestuur H.V.G. 'Bid en Werk'  
Truus Stolk

## ***Het nieuwe liedboek komt eraan!***

Op zaterdag 25 mei 2013 zal het nieuwe liedboek worden gepresenteerd. Ook in Ridderkerk wordt nagedacht hoe we dit liedboek willen invoeren en onder de aandacht brengen van de kerken die hiermee willen gaan werken. Hiervoor is een werkgroep opgericht bestaande uit: Ds. Joke van der Neut (PG Bolnes), Herman Houweling (PG Irenekerk), Rene Barnard en Ds. Herman Offringa (Rijsoord), Hein Prins en Peter van Leeuwen (PG Slikkerveer), ook met de Goede Herder Kerk hebben we contact. We houden u op de hoogte!

De werkgroep heeft het initiatief genomen voor een voorbereidende avond, die zal gaan plaatsvinden op donderdag 17 januari 2013 in de Levensbron. Daarvoor hebben we contact gelegd met Ds. Pieter Endedijk, eindredacteur van dit nieuwe liedboek. We krijgen dan eerst een, korte, inleiding over de inhoud en totstandkoming van het nieuwe liedboek, we gaan samen zingen uit de proefbundel en krijgen een toelichting bij die liederen, en we delen met elkaar ideeën hoe en wanneer we hier in ons dorp het liedboek kunnen introduceren en ermee vertrouwd kunnen raken.

Wat komt er in dat nieuwe liedboek? Allereerst: het boek wordt een stuk dikker dan het huidige liedboek. De ondertitel van het boek is "Zingen en bidden in huis en kerk". Er zijn 8 verschillende onderdelen:

1. Psalmen: alle 150 psalmen zoals we die nu kennen, worden gewoon overgenomen
2. Gezangen in het huidige Liedboek: de liederen met een historische waarde, denk aan Stille Nacht, en liederen die goed zijn ingeburgerd.
3. Nieuwe Nederlandse liederen: liederen uit diverse bundels en ook bundels met liederen van één dichter, zoals André Troost. In deze categorie vallen ook liederen uit Tussentijds, Evangelische liedbundel en Zingend Geloven: eigenlijk uit de ontwikkeling van na het vorige liedboek. In deze categorie zullen genoeg liederen staan, die bij ons al eens gezongen zijn.
4. Nieuwe buitenlandse liederen: vertalingen van liederen uit korter geleden verschenen buitenlandse bundels die de eenheid van de kerk van Christus benadrukken. Ook liederen uit Taizé en Iona vinden hier een plaats.
5. Kinder-, jeugd- en tienerliederen. Hoewel dit niet een aparte rubriek zal worden, was dit wel een gemis in het huidige liedboek. Deze liederen hebben een zodanig niveau dat ze met de hele gemeente gezongen kunnen worden. Hierin zullen we ook liederen uit Alles Wordt Nieuw terugvinden!
6. Liturgische gezangen: denk aan liederen voor thuis aan tafel, en verder voor de vaste elementen in een kerkdienst.
7. Overige zangvormen: hierbij mogen we denken aan canons en kerkverzen, ter verlevendiging van bijeenkomsten en kerkdiensten.
8. Gebeden en meditatieve teksten voor gebruik thuis en in het pastoraat

Van harte welkom dus op donderdag 17 januari 2013 in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10, vanaf 19.45 is er koffie en thee, om 20.00 uur begint het programma, wat tot ongeveer 21.30 zal duren.

*Namens de werkgroep voor het nieuwe liedboek,  
Ds. Christi Bartelink- v.d. Dool*

### **Bedankje**

*1 november mocht ik 97 jaar worden.  
Ik werd overstelpt met heel veel kaarten en gelukwensen. Ook van de bloemen uit de kerk mag ik genieten.  
Voor alle medeleven wil ik bedanken en voel mij hierdoor nog steeds verbonden aan Rijsoord.*

*Hartelijke groeten,  
E. de Koning-Mol  
Sliedrecht*



### **Bedankje**

*Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, bloemen en kaarten bij ons 50-jarig huwelijk.  
Het was hartverwarmend!*

*Sjanie en Kor Klootwijk*

### **Kerkelijke stand**

*Nieuw ingekomen als belijdend lid  
vanuit de Ger. Kerk van Barendrecht  
Mevrouw T.N. Klootwijk-Sandee  
Vecht 12  
2991RP Barendrecht*

*Uitgeschreven  
Mevrouw E.N. Anninga-Tamerius  
wegens overgang, met haar gezin, naar  
de Chr. Ger. Kerk van Rotterdam-Beverwaard*

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer  
Oranjestraat 2a  
2991 CL Barendrecht  
Telefoon 0180 - 421 436  
[w.gameren@upcmail.nl](mailto:w.gameren@upcmail.nl)

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

### **Groet en bedankje**

*Het is ons onmogelijk ieder persoonlijk te benaderen die met ons meelevend.*

*Daarom van hier: allen hartelijk dank die op wat voor manier aan ons denken.*

*Het is een grote steun voor ons.*

*Wij wensen u allen Gezegende Kerstdagen en moed en vertrouwen voor een gezond 2013.*

*een hartelijke groet van  
Joop en Pieta Euser*



### **Inloopochtenden**

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op **6 en 20 december**  
Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!

*Tot ziens*

### **La Pipe 30+**

U/jij bent van harte welkom op **14 december a.s.** voor een praatje, glaasje en veel gezelligheid op de zolder van de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond vanaf 20.30 uur.







### *Toen werd het stil...*

*De treinen waren overvol,  
't was een gedrang en een gehol.  
Ze kwamen van heinde en ver,  
de burgers en de militairen,  
ze lachten met elkaar of praatten  
van kerstverlof - een hele week -  
het kon niet op! 't Geheel geleeke  
een bonte stoet van kermisklanten,  
belust op najaarsrestanten.  
En toen de trein op tijd vertrok,  
was 't barstensvol tot aan de nok.  
Hoe moeilijk sommigen ook stonden,  
ze waren blij dat ze reizen konden  
naar wintersport, Parijs of Londen,  
hun zakken vol met franks en ponden.  
Maar onder hen, haast niet te zien,  
was ook een knaap  
van een jaar of tien.  
Geheel alleen was hij gekomen  
en stond wat voor zich uit te dromen.  
De conducteur zag het kind en vroeg:  
"Waar gaat de reis heen,  
mijn vriend?"  
't Kind schrok en zei  
met een stem zo zacht:  
"Ik wil zo graag naar Bethlehem,  
ik heb mijn spaarpot meegebracht."  
Toen werd het stil op de trein,  
zo stil, o stille nacht,  
niet één had dáár nog aan gedacht...*

*Uit 'Wij hebben een ster gezien'  
Ingestuurd door Nies Kroos*

### **NBG Bijbelleesrooster december**

Za	1	Openbaring 3:1-6
Zo	2	Openbaring 3:7-13
Ma	3	Openbaring 3:14-22
Di	4	2 Tessalonicenzen 3:1-5
Wo	5	2 Tessalonicenzen 3:6-18
Do	6	Zacharia 9:1-8
Vr	7	Zacharia 9:9-17
Za	8	Zacharia 10:1-5
Zo	9	Zacharia 10:6-12
Ma	10	Zacharia 11:1-14
Di	11	Zacharia 11:15-17
Wo	12	Psalm 126
Do	13	Zacharia 12:1-8
Vr	14	Zacharia 12:9-13:1
Za	15	Zacharia 13:2-6
Zo	16	Zacharia 13:7-9
Ma	17	Zacharia 14:1-11
Di	18	Zacharia 14:12-21
Wo	19	Lucas 1:1-25
Do	20	Lucas 1:26-38
Vr	21	Lucas 1:39-56
Za	22	Lucas 1:57-66
Zo	23	Lucas 1:67-80
Ma	24	Lucas 2:1-14
Di	25	Eerste Kerstdag Lucas 2:15-21
Wo	26	Tweede Kerstdag 1 Johannes 1:1-2:2
Do	27	1 Johannes 2:3-11
Vr	28	1 Johannes 2:12-17
Za	29	Lucas 2:22-35
Zo	30	Lucas 2:36-40
Ma	31	Lucas 2:41-52

#### *1e Kerstdag - uit Lucas 2*

*15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag*

## **Kerkvisitatie**

Zoals u weet hoort onze kerk bij de grote protestantse kerk van Nederland, de PKN.

Net zoals vroeger toen we nog 'gewoon' Gereformeerde kerk waren, krijgen we van tijd tot tijd bezoek 'van hogerhand', dit wordt een kerkvisitatie genoemd.

We zijn in het voorjaar al benaderd door het 'Regionaal College voor de visitatie Classis Dordrecht' omdat ze toen een bezoek aan ons wilden brengen. Omdat onze predikant toen met studieverlof was hebben we om uitstel gevraagd.

Op 29 januari 2013 zal dit bezoek, deze visitatie, plaatsvinden. Dit houdt in dat twee 'visitatoren', Dhr. W. van der Waal en Ds. J.H. Lammers ons zullen bezoeken en met ons in gesprek zullen gaan over alles wat in onze gemeente leeft.

Naast een volledige extra kerkenraadvergadering die is gepland in het kader van deze visitatie is er ook voor gemeenteleden gelegenheid om met de visitatoren in gesprek te gaan. Op 29 januari a.s. van 18.00 - 18.30 zal deze gelegenheid worden geboden.

Wanneer u hiervan gebruik wilt maken dient u daartoe tijdig een telefonische afspraak te maken met visitorator dhr. W. van der Waal, telefoon: 0416- 778485 of 06- 22948633.

## **"Passage" C.M.V.**

Op dinsdag 18 december hopen we samen met de vrouwen van de H.V.G. Kerstfeest te vieren. Dit jaar is de leiding in handen van de H.V.G. en zij zullen er zeker een mooie avond van maken. De viering is in de Ned. Herv. Kerk en begint om 19.45 uur.

Wat zou het fijn zijn als u, als lid, een vriendin, buurvrouw of familielid meebrengt naar deze viering. En als u dit leest en denkt dat het ook een fijne avond voor u zou zijn, u bent ook als niet-lid, van harte welkom!



## **Verjaardagen in december**

15 dec. 1933

De heer P. den Ouden  
G. Alewijnszstraat 36  
2988 XD Rijsoord

23 dec. 1933

De heer H. van Hal  
Burg. De Zeeuwstraat 412  
2982 BE Ridderkerk

31 dec. 1933

Mevrouw A. Blaak  
Strevelszicht 8  
2988 AS Rijsoord

*Van harte gefeliciteerd!*



## **Elfje**

*dichten  
leer je  
o zo snel  
bij de ridder dichters  
doen!*

*Emmy Mulder*

Leest u ook wel eens een gedicht van de 'Ridderdichters' in de 'Combinatie'?

Op [www.deridderdichters.nl](http://www.deridderdichters.nl) kunt u ook van alles lezen over de dichters, filmpjes bekijken van bv de fietsknooppuntborden waar een gedicht op staat (ook een paar in Rijsoord). Ook kunt u daar lezen over het gedichtenboek 'Het mooiste plekje in Ridderkerk', gemaakt door de Ridderdichters.

**Jubifiet Whisper krijgt koninklijk tintje**

Zanggroep Whisper heeft zondag 4 november met een jubileum-/benefiet concert gevierd dat zij 25 jaar bestaan.

Tijdens het zeer druk bezochte concert is aandacht gevraagd voor PandeVida, een organisatie die zich inzet voor kinderen in Peru. De collecte heeft het mooie bedrag van € 1.807.65 opgeleverd.

Whisper wil iedereen bedanken die op wat voor manier een bijdrage heeft geleverd!



Tot grote verrassing van dirigente Jeanine van de Bunt ontving zij tijdens het jubileum een koninklijke onderscheiding.

Mevrouw Attema, burgemeester van Ridderkerk, sprak lovende woorden over het vele vrijwilligerswerk waarvoor Jeanine zich al vele jaren inzet.

**Advent: Zien in geloof**

*Zien in geloof  
is verder kijken  
dan de buitenkant.*

*Is kansen zien  
in wie kansloos is.  
Is in een schuldig mens  
een stukje onschuld zien.*

*Zien in geloof  
is kijken met ogen  
vol hoop en verwachting.  
Is de morgen zien  
als het nog nacht is.  
Is in een kind in een stal  
een koning zien.*

*Zien in geloof  
is oog hebben  
voor wat verborgen is.  
Is vrede zien  
in oorlogstijd.  
Is in een medemens  
iets van God zien*

**De Koster**

*De koster van de kerk  
had 's maandagsmorgens flink wat werk.  
Hij ruimde dan de verpakking op  
van zuurtjes, pepermunt en drop.*

*En meestal had hij na een week of vier  
een forse baal oud papier.*

*Misnoegd zo mopperde de man:  
'Dat kerkvolk, ik baal ervan'.*

*Maar de dominee stond aan de kosterkant  
en reikte hem de broederhand.*

*Hij sprak de gemeente aan  
met de woorden ferm en kras  
dat het kerkgebouw geen snoeptent was.*

*De gemeente luisterde met een aandachtig oor,  
en kauwde de volgende week weer rustig door.*

*(gelezen in het blad 'de Koster')*



**14 december  
Kerstconcert  
Sursum Corda  
m.m.v.  
Volharding  
Relight  
Organist R. Barnard**

**Aanvang 20.00  
Van harte welkom!  
(uitgebreid: zie pag. 6)**

## **Verslag van de kerkenraadsvergadering van 30 oktober 2012**

De voorzitter heet allen welkom, opent de vergadering met het lezen van Hebreëen 2 en gaat daarna voor in gebed.

Medegedeeld wordt dat Mw. J. Lodewijk-Visser bereid deel te nemen aan de werkgroep 'wijziging pastorale bewerking'.

Naar aanleiding van de **ingekomen stukken** wordt afgesproken dat de heren B. Sintemaartensdijk en A. Bode de kascontrole jaarcijfers 2011 van het College van Diakenen (nogmaals) zullen uitvoeren. Gebleken is namelijk dat over het hoofd is gezien dat één van de leden van de kascontrolecommissie gedurende een weliswaar beperkte periode nog lid was van het College in 2011.

### **Wijkteams/Pastoraat**

Omdat één van de pastoraal medewerkers enige tijd niet beschikbaar zal zijn wordt afgesproken dat in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan op Ds H. Offringa. Ook andere kerkenraadsleden stellen zich beschikbaar. Verder hebben enkele pastoraal medewerkers opmerkingen gekregen over de brieven die door de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters zijn verstuurd naar gemeenteleden in verband met het gedurende langere periode niet reageren op de actie 'kerkbalans'. De heer en mevrouw K. Klootwijk zijn op 8 november 50 jaar getrouwd. De heer en mevrouw R. van Gameren zijn op 13 december 50 jaar gehuwd. Ds H. Offringa geeft een korte opsomming van zijn werkzaamheden m.b.t. vieren, leren, dienen, delen en overige activiteiten.

### **Pastoraal ½ uur**

Mevrouw Van Wingerden bespreekt het thema missionaire gemeente. De aanwezigen vullen de enquête missionaire thermometer in, waarna deze in kleine groepjes wordt besproken. Hierbij blijkt dat er verschillende belevingen zijn. Een gedeelte uit Handelingen 10 wordt gelezen. Hierin komt duidelijk naar voren dat we een opdracht hebben het evangelie door te geven. Ook binnen G.O.T. wordt aan de hand van een handreiking van de PKN (30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente) nagedacht over de wijze waarop wij als gemeente invulling kunnen geven aan onze missionaire taak. Over enige tijd zal een voorstel worden ingebracht in de kerkenraad. Kernwoorden voor verschillende kerkenraadsleden zijn 'liefde', 'samen' en 'vertrouwen'. Mevrouw Van Wingerden is het aanspreekpunt binnen onze gemeente voor missionair werk.

**De liturgiecommissie** meldt dat tijdens de komende Nel de Gelderdienst zeer vermoedelijk de heer Hans Bouma zal voorgaan. Ter nagedachtenis van het overlijden van de heer Haeck zal het koor Debarim op 23 maart 2013 (de zaterdag voor de lijdensweek) een Nederlandse bewerking van de Mattheus Passion opvoeren. Mogelijk dat bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het ALS-fonds. Eerste Kerstdag zal de heer J. van Nes de dienst begeleiden.

Vanuit de **Jeugdraad** wordt bericht dat nog niet duidelijk is wie eventueel de leiding van het jeugdkamp zullen vormen. Vanuit de Levensbron zal een jeugdreis van Rwanda worden georganiseerd. Een aantal medewerkers is bereid taken van mevrouw P. v.d. Linden op zich te nemen.

### Samenwerkende Kerken in Ridderkerk

Een aantal kerkenraadsleden heeft in verband met het per toerbeurt invullen van het ouderling- en diakenschap een voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond over de gang van zaken bij de diensten in 't Ronde Sant.

Vanuit het **Kerkelijk Overleg Rijsoord** wordt gemeld dat er een drietal gemeente-avonden is gepland. De gemeenteavond van 13 november wordt ingevuld door Ds Offringa en zal gaan over getallen in de bijbel. De gemeenteavond van 22 januari 2013 wordt verzorgd door mevrouw J. Ekkelkamp. Zij is psychologe en zal een inleiding houden over narcisme. Het onderwerp voor de derde avond op 19 maart 2013 is nog onbekend. Verder zal na de kersnachtdienst weer kunnen worden nagepraat onder het genot van een glaasje Gluhwein.

De door het **College van Diakenen** ingediende begroting wordt goedgekeurd. Er komt steeds minder geld beschikbaar en een groot gedeelte wordt rechtstreeks door gesluisd naar speciale doelen. De opbrengsten van de Heilig Avondmaal collecten zullen voor verschillende projecten worden ingezet.

Ook de begroting van het **College van Kerkrentmeesters** wordt goedgekeurd. Helaas sluit de begroting sluit met een verlies van €6300,-. Het collecterooster 2013 wordt na een korte toelichting eveneens overeenkomstig vastgesteld.

Namens **Gemeentopbouw en Toerusting** wordt medegedeeld dat in de 40-dagentijd tijdens een aantal avonden een film van Passolini over het Evangelie van Mattheüs zal worden vertoond in Bolnes. Deze film is vanzelfsprekend ook toegankelijk voor de andere gemeenten in Ridderkerk. Ds Offringa organiseert deze avonden. Door deze 'vormen van uitruil' hoopt men dat de verschillende gemeenten elkaar beter leren kennen.

Op de speciale gezamenlijke kerkenraadsvergadering van de **Hervormde en Gereformeerde Kerk** d.d. 21 november zal een 'integratienota' worden bediscussieerd. De nota beschrijft stappen die gezet moeten worden in het proces naar verdere samenwerking. De avond begint met een kennismakingsspel en zal worden afgesloten met een 'hapje en een drankje'. Opgemerkt wordt dat het van groot belang is dat de gemeenteleden regelmatig worden geïnformeerd over de voortgang en te nemen beslissingen in het proces. Gestimuleerd moet worden om niet alleen positieve geluiden te uiten, maar indien deze er zijn, ook kritische geluiden te laten horen. Immers alleen dan kan er rekening mee worden gehouden.

Tot slot wordt nog gemeld dat de piano voor in de kerk is verschoven zodat de denktafel meer centraal staat.

### Sluiting

Mevrouw A. den Hartog gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter sluit.

- verslag R. Visser -



## Opbrengst Collectes

21 oktober 2012	Kerk	€ 180,60
	Onderhoud gebouwen	€ 109,70
	Vredeswerk	€ 59,65
28 oktober 2012	Diaconie	€ 166,67
	Onderhoud gebouwen	€ 117,32
	Vredeswerk	€ 52,73
4 november 2012	Kerk in Actie Zending	€ 167,40
	Onderhoud gebouwen	€ 109,03
	Eigen jeugd	€ 50,45
7 november 2012	Kerk dankstondcollecte	€ 632,00
	Diaconie dankstondcollecte	€ 303,60
11 november 2012	Avondmaalscollecte voor KIKA	€ 242,90
	Kerk dankstondcollecte	€ 282,87
	Eigen jeugd	€ 47,20
18 november 2012	Kerk	€ 146,54
	Onderhoud gebouwen	€ 100,85
	Eigen jeugd	€ 46,49



Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,  
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK



## Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 20 oktober 2012 t/m 20 november 2012)

Via mw. C. Holdermans-van der Burg	voor de kerk	€ 10,00
Via Mw. P.T. van der Linden-v. Wingerden	voor RATW	€ 15,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor de Solidariteitskas 2012	€ 50,00
Via Mw. C. van Wingerden	voor de bloemen	€ 10,00
Via Dhr. C. IJsselstein	voor de kerk	€ 5,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 400,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 200,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de Solidariteitskas 2012	€ 10,00
Via W.J. IJsselstein	wijkgeld Elisabet	€ 75,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.  
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

### **Vaste vrijwillige bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 3554.03.250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2012".

*Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*

### **Deurcollecte in december 2012 voor Missionairwerk**

*Help de nieuwe kerk op de Kop van Zuid in Rotterdam*

Sinds begin dit jaar woont en werkt Hendrik Klaver als kerkelijk werker op de Kop van Zuid in Rotterdam. Hij is met zijn vrouw Mavis en zoontje Hein neergestreken in deze nieuwbouwwijk, waar veel singles en jonge koppels wonen en veel allochtonen. Hendrik vervult de pioniersplek die de Protestantse Gemeente Rotterdam samen met Missionair Werk in het leven heeft geroepen. Met de pioniersplekken wil de Protestantse Kerk ervoor zorgen dat de kerk voor mensen weer "in de buurt" is. Als een plek van zingeving en een plaats om elkaar te kunnen ontmoeten en om te zien naar elkaar. Hiervoor werkte Hendrik in een achterstandswijk in Sheffield, Engeland. Hij merkte daar dat het erom gaat daar te zijn waar de mensen zijn. Uw steun voor deze nieuwe gemeente en andere plekken in Nederland is hard nodig.

*PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk*

### **Collecte op 1<sup>e</sup> Kerstdag voor Kerk in Actie Kinderen in de knel**

Met kerst zijn we graag lekker thuis. We vieren de geboorte van Jezus en genieten van samenzijn met onze familie of vrienden. Juist met kerst voelen we ons verbonden. En die verbondenheid gaat verder dan onze eigen kring. In Kampala, de hoofdstad van Uganda, leven duizenden kinderen elke dag op straat, op zoek naar eten en een slaapplek. Ook met kerst. Op 1<sup>e</sup> kerstdag collecteren we voor Dwelling Places, een organisatie die door Kerk in Actie gesteund wordt en die straatkinderen een thuis biedt: een veilige plaats om te slapen, te eten en naar school te gaan. Waar dat kan probeert Dwelling Places hen te herenigen met hun families. Veel van deze kinderen hebben te maken gehad met geweld, misbruik of zijn in de steek gelaten. Ze verlangen naar mensen die hen liefhebben en een plaats waar het veilig is. Helpt u mee, zodat deze kinderen ook thuis kunnen zijn?

*PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk*

### **Kerktelefoon**

De kerktelefoon gaat per 31 januari 2013 veranderen! Wilt u de kerkdiensten blijven ontvangen, dan heeft u naast het "Lucaskastje" nog een ander kastje nodig; Deze kost éénmalig €125,00.

Daarnaast heeft u ook nog een abonnement nodig van ongeveer €12,00 per maand. In december nemen wij met de huidige luisteraars contact op om dit te bespreken. Voor inlichtingen: Henk van der Starre, telefoon 0180-427362 of 06-13155430.

Heeft u een internetaansluiting, dan verandert er niets: u kunt de kerkdiensten blijven beluisteren via onze website [www.opstandingskerkrijsoord.nl](http://www.opstandingskerkrijsoord.nl) (beluister erediensten).

*College van Kerkrentmeesters*

## **Dakloos zijn**

het gevoel van eenzaam  
en alleen zijn  
waar kan ik heen  
een weg volgen nergens heen  
problemen die ontstaan  
uit je verleden tijd  
alles kwijt  
het gevoel van machteloosheid  
maar vechtend voor een bestaan  
elke dag naar morgen  
weer die weg volgen  
maar wie ziet je staan  
in een leven vol zorgen  
alleen het gevoel die zegt  
dat je alleen bent  
in een maatschappij  
vol overvloed  
het doet pijn  
maar een ander die niet voelt  
wat jij voelt  
alleen maar kunnen denken  
hoe alles afloopt  
dan zie je pas wie je vrienden zijn  
of familie die je hebt, wie er zijn  
en wie er niet voor je zijn  
en dan zijn erin eens  
niet veel mensen meer  
die jij zo goed hebt gekend  
want dan sta je alleen  
en zwerf je door de kou  
wat soms echt zo gevoel loos lijkt  
maar het leven gaat door  
ook al heb je ook zo goed leven gekend  
en niemand je meer herkent  
zoals je vroeger was  
en dat doet pijn  
want een dakloze  
is net zoals een ieder  
ook gewoon maar een mens is  
maar die de grip op het leven is verloren  
en dan beseft  
dat je echt alleen bent  
en niet meer de mens kan zijn  
zoals ze je vroeger hebben gekend  
want dan lopen ze je voorbij  
en word je niet meer herkent

Alex – 15-11-2012  
(overgenomen van [www.1001gedichten.nl](http://www.1001gedichten.nl))

*Aan de gemeente van de Gereformeerde Kerk  
Rijsoord,*

## *Jaarcijfers 2011 en begroting 2013 diaconie*

Hierbij presenteren wij u de cijfers met betrekking tot het jaar 2011 van uw diaconie en de begroting voor het jaar 2013.

Deze jaarcijfers en begroting zijn opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model. Vanwege het overzicht presenteren wij u alleen de totaalbedragen.

Uitgangspunt is dat het college van Diakenen zorgvuldig omgaat met de haar toevertrouwde middelen. De opbrengsten uit de collecten en giften worden overgemaakt naar de diverse landelijke projecten zoals aangekondigd tijdens de desbetreffende kerkdiensten. De overige opbrengsten worden door het college verdeeld.

Het jaar 2011 hebben wij afgesloten met een tekort van €877. Voor het jaar 2013 streven wij er naar om niet meer uit te geven dan wij ontvangen hebben. Dit was ook de bedoeling voor 2012, maar 2012 zullen wij ook afsluiten met een tekort. Iedere diaconievergadering ontvangen wij vele verzoeken van diverse instanties om hen financieel te ondersteunen. Helaas is het bedrag dat wij hiervoor beschikbaar hebben beperkt.

Volgens de regels van de PKN moeten de uitgebreide cijfers van 2011 en de gehele begroting voor 2013 ter inzage beschikbaar zijn voor de gemeente.

Indien u hier gebruik van wenst te maken, wilt u dan contact met mij opnemen zodat wij hiervoor een afspraak kunnen maken. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 0180-430817 of via email: [baars.nl@upcmail.nl](mailto:baars.nl@upcmail.nl).

*Met vriendelijke groet,  
Nico Baars  
Peningmeester College van Diakenen*



**Totaal overzicht**

	Begroting	Rekening	Begroting	Begroting
<b>baten</b>				
baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -	€ -
rentebaten en dividenden	€ 250	€ 239	€ 250	€ 250
opbrengsten uit stichtingen / kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -
bijdragen levend geld	€ 4.950	€ 2.692	€ 4.650	€ 2.700
door te zenden collecten	€ 1.400	€ 2.919	€ 2.200	€ 2.700
<b>totaal baten</b>	<b>€ 6.600</b>	<b>€ 5.849</b>	<b>€ 7.100</b>	<b>€ 5.650</b>
<b>lasten</b>				
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -	€ -
afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -
pastoraat	€ -	€ -	€ -	€ -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.300	€ 1.153	€ 1.350	€ 1.100
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 550	€ 462	€ 550	€ 300
salarissen	€ -	€ -	€ -	€ -
kosten beheer en administratie	€ 290	€ 230	€ 200	€ 250
rentelasten/bankkosten	€ -	€ 62	€ -	€ 100
diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -	€ -
diaconaal werk regionaal/ provinciaal/landelijk	€ 3.700	€ 2.433	€ 3.500	€ 1.900
diaconaal werk wereldwijd	€ 1.000	€ 2.386	€ 1.500	€ 2.000
<b>totaal lasten</b>	<b>€ 6.840</b>	<b>€ 6.726</b>	<b>€ 7.100</b>	<b>€ 5.650</b>
<b>Saldo baten - lasten</b>	<b>€ 240-</b>	<b>€ 877-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
toevoegingen aan fondsen en	€ -	€ -	€ -	€ -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -
streekgemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -	€ -
overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Resultaat</b>	<b>€ 240-</b>	<b>€ 877-</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>



## Eetcafé De Fontein in de decembermaand



Eetcafé De Fontein zal in december een wat gewijzigd programma laten zien.

**Vrijdag 30 november** Eetcafé zoals we gewend zijn voor liefhebbers jong en oud.

De eetzaal is op 14 december niet beschikbaar. Flexibel als we zijn wijken we uit naar de week er voor.

**Vrijdag 7 december** bent u van harte welkom.

Reserveren bij voorkeur na 19:00 uur tot uiterlijk woensdagavond.  
Telefoon 0180 432 428.

Ook voor de kerst maken we ons weer sterk om op **Tweede Kerstdag** een meergangen diner te bereiden.

Reserveer tijdig een plaats aan tafel.

Tot uiterlijk dinsdag 11 december graag bellen na 19:00 uur

De toenemende belangstelling, het beperkt aantal plaatsen en brandveiligheid maakt het nodig strikt de hand te houden aan het maximaal aantal personen.

Nu we toch bezig zijn te plannen: het kookteam, dat sinds jaar en dag de eerste maaltijd in het nieuwe jaar organiseert, is zich aan het voorbereiden om weer een heerlijke 'snertmaaltijd' te verzorgen.

U bent hartelijk welkom **vrijdag 11 januari 2013** aanvang 18.30 uur.

Informatie en reservering telefoon 0180 432 428.

Wij wensen u goede en gezellige dagen,  
**Eetcafé De Fontein**



Op eerste Kerstdag zijn alle mensen vrienden  
Op tweede Kerstdag zijn alle mensen blij  
Op derde Kerstdag gaan alle wapens open...  
Kon het maar eeuwig Kerstfeest zijn...!



*Elfje*

*bloemen  
geven vreugde  
aan het leven  
ik hou van hun  
Veelkleurigheid*

*Emmy Mulder*



*Het is beter om  
een kaars aan  
te steken dan  
de duisternis te  
vervloeken*



## ***De kampspullen worden weer onder het stof vandaan gehaald!***



We zijn er een jaartje tussen uitgeweest, maar volgend jaar willen we dolgraag weer verder gaan met het **kamp!**

De tenten, de kookspullen, de programma's, de leiding... Alles zal weer onder het stof vandaan worden gehaald om er in 2013 weer een **leuk, gezellig, tof en vooral fantastische kamp-week** van te maken!

Voor het zover is, moet er organisatorisch nog veel geregeld en overlegd worden, maar wanneer dat allemaal rond is hopen we **20 juli tot en met 27 juli 2013** op kamp te gaan naar de welbekende Drunense Duinen waar we weer heerlijk zullen slapen in tenten op camping Het Genieten.

Lijkt het jou ook leuk om (weer) mee te gaan met dit kamp? Rennen door de duinen, de gekste spellen te doen in de bossen, zwemmen in een écht ven, luisteren naar een spookverhaal bij het 'kampvuur' en nog veel meer leuke dingen?

Voor meer informatie over het kamp, zie de mededelingen in de volgende edities van RaW.

Heb je nu al dringende vragen die écht niet kunnen wachten? Dan mag je bellen of mailen naar Mariska Monteban : 0630738256 of mariska-m@hotmail.com

Vrolijke groet,  
De kampleiding !

## ***Nogmaals "Solidariteitskas 2012"***

In het novembernummer van Rijsoord aan 't Woord trof u een brief aan over de Solidariteitskas. Wij vroegen u om onze kerk in Rijsoord te helpen om de (verplichte) landelijke bijdrage aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen.

Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer ontvangen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vroegen wij u in de brief om een bijdrage van 10 euro. Een klein bedrag, maar van grote waarde.

Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt. Mocht u ook alsnog een bijdrage willen doen, dan kunt u de antwoordstrook **op de achterzijde** uitknippen, invullen en deponeren in de bus in de hal van de kerk.

Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende bankrekeningnummer 3554.03.250 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'Solidariteitskas 2012'.

Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk  
Penningmeester / Bijdragen-administrateur

 0180-423659



## Oud papier voor Sursum Corda

Chr. Muziekvereniging Sursum Corda Rijsoord doet oproep aan de bevolking van Rijsoord

Er vanuit gaande dat er achter iedere voordeur wel een pakje oud papier schuilgaat wil de muziekvereniging de bewoners van Rijsoord vragen om zoveel mogelijk (oud) papier in te zamelen. Dit papier wordt altijd de 1<sup>e</sup> maandag van de maand opgehaald voor de vereniging. Door aandacht voor dit probleem te vragen proberen we te bereiken dat er minder (goed)(oud) papier in de gewone afval klike (c.q. restafval) terecht komt. In een simpele doos of even een bundeltje maken en het kan aan de straat worden gezet. U hoeft er niet te ver voor te lopen en het wordt zó voor u weggehaald. Op deze manier sparen wij het milieu en kan het saldo van de verenigingskas bevorderd worden.

Op de volgende data zal het papier worden opgehaald. Mocht het een keer anders zijn dan wordt dit via de media kenbaar gemaakt.



### Ophaaldagen agenda:

5 november 2012, 3 december 2012,  
7 januari 2013, 4 februari 2013,  
4 maart 2013, 1 april 2013,  
6 mei 2013, 3 juni 2013, 1 juli 2013,  
5 augustus 2013, 2 september 2013,  
7 oktober 2013, 4 november 2013,  
2 december 2013.

De vereniging bedankt de inwoners voor hun hulpvaardige medewerking.

## Solidariteitskas 2012

### MACHTIGING

Ondergetekende verleent hierbij éénmalig toestemming aan de Gereformeerde Kerk Rijsoord, om van zijn/haar bankrekening de bijdrage aan de Solidariteitskas 2012 af te schrijven.

Naam: .....

Adres: .....

Postcode en woonplaats: .....

Af te schrijven bedrag voor 2012: €.....

Bankrekeningnummer: .....

Datum .....2012

Handtekening .....



### ***Kindernevendienst in de Adventstijd en Kerst***

Ook met de kindernevendienst gaan we aan de slag deze komende weken. We volgen het preekrooster, zoals dat ook in 'Kind op Zondag' gebeurt. De verwerking doen we op een eigen manier. De profeten vertellen over de komst van de Here Jezus en zoals dat vaak gebeurt hebben we het Licht in de vorm van kaarsen als symbool. Elke week brengen we een kaarsje naar binnen en zetten dat in de eigengemaakte 'Kerstboom', die zo steeds mooier wordt en meer licht geeft naarmate we naar Kerst toe gaan! Dat kaarsje, of liever gezegd het houdertje, versieren we steeds zelf en met Kerst mag iedereen zijn of haar eigen kaarsjes meenemen naar huis. We zingen deze weken een bekend Adventslied: 'Advent is dromen dat Jezus zal komen', zodat we allemaal mee kunnen zingen, groot en klein in de kerk en thuis.

Weet u: soms vraagt iemand me wel eens: 'Is dat nou niet lastig, zo weinig kinderen in de nevendienst? Heb je er dan nog wel zin in?' Een begrijpelijke vraag, maar: juist al zijn er niet meer zoveel kinderen als voorheen, de uitdaging is des te groter om er juist voor die kinderen een mooie, fijne en gezellige kindernevendienst van te maken! God denkt volgens mij niet zo in getallen; Hij kijkt niet naar met hoeveel mensen of kinderen we zijn maar met hoeveel inzet, hoeveel liefde voor Hem en elkaar we leven en met hoeveel enthousiasme we na de kerkdienst weer naar huis gaan om er de komende week voor onszelf en voor elkaar wat van te gaan maken!

*Hartelijke groet  
vanuit de kindernevendienst, Pia*

### ***Verrassen***

*Met Kerst vieren we hoe God  
de mensen verraste  
met een Kind  
waarin Hij zichzelf liet horen*

*dat Kind zou worden  
een mens van licht en vrede.  
De Vredevorst  
waar de engelen over zongen*

*dank aan God  
die ons verraste  
met het Kind  
van Bethlehem*

*laten wij Hem verrassen  
met warmte voor mensen  
in de kou  
met licht voor mensen  
in het donker*

*pas als iedereen  
genoeg warmte en licht  
genoeg te eten heeft*

*pas als iedereen  
genoeg heeft om  
gelukkig te zijn*

*dan zal het waarlijk  
Kerstfeest worden*

*Uit : Goede dagen toegewenst  
Van: Ina Sipkes de smit*



## **Symbolische schikkingen voor de adventszondagen en kerst**

Het thema voor de adventstijd en Kerst 2012 is "Uitzicht".

In deze tijd van het jaar waar het licht van de zon almaar minder schijnt, zien wij uit naar het licht van Kerst.



Symboliek van de schikkingen.

Als basis zal elke week de *bét*, dat is de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet centraal staan.

De letter moet van rechts naar links worden gelezen en als je de letter ziet dan lijkt het op een huis. Elke letter in het Hebreeuwse alfabet heeft een verhaal met een symbolische betekenis.

De *bét* vertelt: je hebt grond onder je voeten, een dak boven je hoofd en een beschermende muur in de rug; je kunt het huis aan de voorkant verlaten en het leven en het licht tegemoet gaan. Er is uitzicht en de toekomst is open. De adventskaarsen staan links van de *bét*. Op de eerste adventszondag wordt de kaars die het verst weg staat van de *bét* aangestoken. Elke zondag in advent komt het Licht dichterbij het huis van de aarde, om met Kerst in het hart van het huis te schijnen.

*2 december 1e Adventszondag. Thema: Zie de knoppen komen*

*Kleur: paars- lila*

*Lezing: Zacharia 14:4-9 Lucas 21:25-31*

In de lezing van deze zondag vertelt Jezus een gelijkenis 'Kijk naar de bomen, als je ziet dat ze uitlopen weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is'.

Symboliek in deze schikking: De groene takken met dikke knoppen als symbool van het Leven dat aan het ontkiemen is en uitdrukt dat het koninkrijk van God nabij komt. Met de eerste brandende kaars komt het Licht van de eeuwige naar ons toe.

*9 december 2e Adventszondag. Thema: Keer je naar het Licht*

*Kleur: paars- rood*

*Lezing: Maleachi 3:1-4 Lucas 3:1-6*

Johannes zet de gevestigde orde op zijn kop, hij roept de mensen op tot inkeer te komen en zich op God te richten.

Symboliek in de schikking: De *bét* staat iets schuin, als symbool van richt je leven op het Licht en laat het schijnen in je spirituele en aardse huis. De rode doek als symbool van de weg die Johannes noemt. De twee bloemen die onderste boven hangen staan symbool voor de oproep van Johannes om de gangbare normen en waarden op zijn kop te zetten. De tweede kaars brandt, het Licht waar wij ons op moeten richten.

*16 december 3e Adventszondag. Thema: Levend water*

*Kleur: paars- roze*

*Lezing: Sefanja 3:14-20 Lucas 3:7-18*

In deze lezing roept Johannes mensen - tollenaars en soldaten - op om te delen, te stoppen met corruptie - egoïsme en niemand af te persen. Dit alles vertroebelt en vervuult het leven. Om het levenswater zuiver en helder te houden is een andere levensstijl nodig.

Symboliek in de schikking: Een glas helder water (met bloemen) voor een zuiver leven en een glas vervuild water voor alle gemene verkeerde dingen die op aarde gebeuren. Ook de derde kaars brandt nu. Vanuit de *bét*, het open huis de verbinding van hedra naar het Licht.

23 december 4e Adventszondag. Thema: Vruchtbaar leven

Kleur: paars - roze

Lezing: Micha 5:1-4a Lucas:1:39-45

In de lezing ontmoeten Maria en Elisabeth elkaar, beiden dragen een kiem van nieuw leven in zich, het is een feest van herkenning voor beide vrouwen. De lofzang van Maria "De Eeuwige komt ons in deze ontmoeting tegemoet".

Symboliek in de schikking: De roze kleur op het paars, "Het licht begint door te breken". De twee vazen met een schikking waarin de ontmoeting zichtbaar wordt gemaakt. De witte rozen verbeelden de ongebornen kinderen van Maria en Elizabeth. De granaatappelen zijn vanwege de 365 zaden symbool van vruchtbaarheid. De ontstoken vierde kaars, het Licht heeft het huis bijna bereikt.

Dinsdag 25 december "Kerst"

Thema: Huis van Licht

Kleur: wit

Lezing: Jesaja 52:7-10 Johannes 1:1-14

In de lezing opent Johannes zijn verhaal met de bét het huis en verkondigt dat het Licht van het begin haar huis op aarde heeft gevonden.

Symboliek: De kaars brandt nu in het hart van de bét. Het Licht van het begin is met de geboorte van Jezus het huis van de aarde en mensen binnen gekomen.

Werkgroep symbolisch bloemschikken

### **Correspondenten gevraagd**

Vanuit Rwanda bereikte ons (=ZWOE-groep) de vraag of er in onze kerk mensen zijn die in het Engels of Frans willen corresponderen met leden van onze partnergemeentes.

Is uw Engels of Frans niet perfect dan is het geen bezwaar om toch te gaan schrijven of e-mailen. U moet daarbij bedenken dat voor de ontvangers van uw brief of mail deze talen ook niet hún moedertaal is (dat is het Kinyarwanda), zodat ook zij wellicht fouten zullen maken. Een goede verstaander heeft (ook in een brief of e-mail) maar een half woord nodig.

Lijkt het u leuk, boeiend of interessant om met iemand uit een geheel andere cultuur maar wél met dezelfde christelijke achtergrond te corresponderen dan vragen wij u om contact op te nemen met iemand van de ZWOE. Schroom niet!

### **Op weg naar het nieuwe jaar...**

Ik sta op de parkeerplaats van het jaar: de laatste dag. Nu moet ik even wachten en even rusten, want de reis is zwaar. De snelweg eist teveel van mijn gedachten.

Het heeft geen zin dat ik de vraag ontwijk: Zijn mijn papieren allemaal in orde voor het geval dat ik de grens bereik, waar ik door God gecontroleerd zal worden?

Is mijn bagageruimte nog gevuld of heb ik onderweg soms iets verloren? Hier ligt mijn angst, en daar mijn ongeduld en daar de kwaal waarmee ik werd geboren.

Een koffer afgunst ben ik kwijtgeraakt. Dat is niet erg, 't was al een hele oude. Maar mijn geloof ligt daar, nog goed bewaakt. Dat heb ik, God zij dank, nog steeds behouden.

Daar luidt een klok; ik wacht de laatste slag. Mijn hand grijpt naar het stuur, ik ga weer rijden. Het nieuwe jaar, de eerste nieuwe dag, het eerste uur; o God wil mij geleiden!

*E. IJskes-Kooger*

## **Samen zingen in de Open Hof Kerk**



Op zondag 2 december 2012 wordt er weer een koor- en samenzang uur gehouden in de kerk "De Open Hof" gelegen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS te Hendrik-Ido-Ambacht. Deze middag begint zoals gebruikelijk om 17.00 uur en vanaf 16.30 uur is de kerk open. Deze keer zal het Projectkoor "Oriolus" uit Maarn medewerking verlenen. Het koor "Oriolus" is een ambitieus en enthousiast projectkoor o.l.v. dirigent André van Vliet en is in 2008 opgericht. Zowel koor als ook dirigent genieten veel bekendheid door o.a. medewerkingen aan de uitzendingen van Nederland Zingt van de Evangelische Omroep. De koor en samenzang zal worden begeleid door de organist Adri Poortvliet uit Puttershoek. Onder andere de navolgende koornummers zijn in het programma opgenomen, te weten: 'Lied voor Jezus (M. den Toom)', 'Leven in zijn licht! (A. van Vliet)', 'An Advent Credo' en 3 delen uit 'The Winter Rose' (J.M.Martin). Zowel de koor als samenzang zal in het teken staan van de Adventstijd. Naast het luisteren is ruimschoots gelegenheid samen liederen te zingen die voorkomen in diverse bundels. De gehele dienst wordt ondersteund door een beamer/dia presentatie. Zoals altijd is de toegang gratis. Ter bestrijding van de kosten zal bij het verlaten van de kerkzaal gecollecteerd worden. Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn dit zanguur bij te wonen, de volgende zangmiddag zal dan pas zijn op zondag 3 februari 2013. De Christelijk Gemengde Zangvereniging "Asaf" uit Puttershoek zal dan aanwezig zijn. Dit koor staat onder leiding van Adri Poortvliet, eveneens uit Puttershoek. Aan het orgel Jacob van Nes uit Oosterhout aan het orgel en Han Kapaan uit Voorschoten, Hobo. U bent ook dan van harte uitgenodigd.

Namens de organisatie : Ben Voerman, tel: ( 078 ) 681 75 83  
e-mail: [bjvoerman@lanet.nl](mailto:bjvoerman@lanet.nl).

## **Volkskerstzang in de Open Hof Kerk**



Op woensdag 19 december 2012 wordt er een volkskerstzangavond gehouden in de Open Hof Kerk aan de Schildmanstraat 72a, Hendrik-Ido-Ambacht. Medewerking wordt verleend door het Christelijk Gemengd Koor "Groote Lindt" uit Zwijndrecht, het Christelijk Gemengd Koor "Omnia Cum Deo" uit Nieuw-Lekkerland, Maurice en Janita van Dijk, trompet en de organist, Edwin Vooijs.

De algehele leiding is in handen van de enthousiaste dirigent Gerard van der Zijden.

Er zal ook veel samenzang zijn met bekende Kerstliederen.  
De avond begint om 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur.  
De kaarten kosten slechts €6,00 per persoon.  
Kinderen tot en met 12 jaar zijn gratis.



### **Voorverkoopadressen:**

Boekhandel Hyperion, Winkelcentrum "Walburg" (tegenover Jumbo),  
Zwijndrecht, tel. 078-6208176  
Boeketcetera, Dorpsstraat 35, Hendrik-Ido-Ambacht, tel. 078-6849733  
A.C. Borsje, Brederodehof 3, Hendrik-Ido-Ambacht, tel. 078-6814358  
A. Wezeman-Leezer, Perenhof 2, Heerjansdam, tel. 078-6771980  
H.J. van Ooijen-de Wit, ds. Allendorpstraat 12, Rijsoord,  
tel. 0180-420998 en verder bij alle koorleden.



## ***Samen zingen in de Breepleinker***



Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een Grote Adventsdienst op **zondag 16 december** waaraan medewerken:  
De "Ridderkerkse Kinder en Jeugdkoren" o.l.v. Jennifer van den Hoek,  
Orgel Martin Mans , piano Dorine Lissenberg, - meditatie ds Klaas de Boer  
De dienst begint om **17.00 uur**

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.  
De toegang is vrij!

### **Van harte welkom!**

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77; Arriva bus 157  
Zie ook [www.breepleinker.nl](http://www.breepleinker.nl)

## ***Kerstzondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht***

Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de kerstzondagavondzang op zondag 23 december a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Een bijzondere kerstzondagavondzang omdat het de 300<sup>ste</sup> keer is dat het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht de zondagavondzangen organiseert.

Bescheiden begonnen in 1982. Een concept dat al snel werd overgenomen door de Evangelische Omroep.

Ook werd dit concept overgenomen door veel kerken en koren in Nederland. Aan deze avond werken mee: Edwin Vooijs, orgel en Annelies Schep, sopraan en Ferdi Seelbach, trompet.

Cor de Haan geeft leiding aan de koor- en samenzang. Een zondagavondzang in het teken van Advent en Kerstmis. Een zondagavondzang waarin we de geboorte van Jezus herdenken.

De kinderen komen zingend met een lichtje de kerk binnen.

We zingen de bekende kerstliederen '*Komt allen tezamen*', '*Hoor de eng'len zingen d'eer*', '*Vol van pracht*' en '*Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen*'.

Het koor zingt o.a. '*Mary's boy child*', 'en '*Eeuwen geleden*'. Samen met het koor zingen we '*Midden in de winternacht*' en '*Stille nacht*'. We besluiten deze kerstzondagavondzang met het zingen van de liederen: '*Ere zij God*' en '*Maranatha, Jezus! Koning, kom!*'.

Het Gereformeerd kerkkoor Zwijndrecht wenst u Gezegende Kerstdagen toe.

De eerste zondagavondzang in het nieuwe jaar wordt gehouden op zondag 20 januari 2013.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

*Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook*



## ***De classis in het nieuws***

***Persbericht van de protestantse classis Dordrecht***

### ***De rol van de kerk bij rampen***



## **Protestantse Kerk**

Wat kan de kerk betekenen wanneer er zoiets gebeurt als de moord op Milly Boele? Kun je je daar op voorbereiden? En wat moet een kerk doen als de brand in Moerdijk nog meer schade en angst had veroorzaakt?

Daarover spreekt de classis op donderdag 29 november vanaf 19.30 uur in de Hervormde kerk van Rijsoord, Rijksstraatweg 43 te Ridderkerk-Rijsoord.

Ds. Riet Boogaard en ds. Kees Streefkerk zullen met ons daarover in gesprek gaan en u bent van harte welkom om mee te praten, want de vergadering is openbaar.

Beide predikanten geven vertellen over hun ervaringen met de moord op Milly Boele, waar zij als gemeentepredikanten bij betrokken waren.

### **De kerk moet open**

De dag na de vermissing van Milly Boele op 10 maart 2010 vergaderde de kerkenraad van wijkgemeente Dordrecht-Sterrenburg. 'Er is een meisje vermist in de Schuilenburg' klonk daar. De familie bleek lid van onze gemeente en de wijkpredikant (Riet Boogaard) besloot hen direct te bezoeken. Zes dagen later werd het lichaam van Milly gevonden. Er was grote betrokkenheid en aanwezigheid van de hele buurt en stad, vanuit de burgerlijke overheid, en de aandacht van regionale en landelijke media was enorm.

De beslissing om de kerk open te stellen is intuïtief en snel genomen. 'We moeten hier aanwezig zijn en een plek bieden waar mensen hun emoties kwijt kunnen, even rustig kunnen zitten en tot zichzelf kunnen komen.' Apeldoorn en Urk zaten nog vers in ons geheugen. Ons kerkgebouw staat om de hoek en zo midden in de wijk. De familie was blij met het idee.

In korte tijd werden ook anderen, gemeenteleden, gemobiliseerd. En ze waren er! De koster natuurlijk, meedenkende en meevoelende gemeenteleden die als gastvrouw/-heer aanwezig wilden zijn.

Twee plekken zijn ingericht: één in de hal, met een boek, een foto van Milly, een kaars en bloemen (makkelijk toegankelijk) en één in de kerkzaal met opnieuw een foto, de Paaskaars en bloemen (de naburige bloemenkiosk leende spontaan een vaas uit en stak nog gauw een vlinder tussen de bloemen).



Om te voorkomen dat de stilte een leegte zou worden, was in de kerkzaal voortdurend zachte, toepasselijke klassieke muziek te horen.

### **Pastoraat en logistiek**

De volgende dag zaten wij bij elkaar om vooruit te kijken. Hoe gaan we om met de media, schrijvende pers en cameraploegen? We kregen de dag ervoor ineens met hen te maken en hadden nauwelijks ervaring. Hoe kunnen wij de familie gelegenheid geven om op gepaste wijze afscheid te nemen in de uitvaartdienst, met zoveel belangstelling van mensen overal vandaan, van de media, en met zoveel ideeën en suggesties die naar de familie toe klonken?

We besloten over te gaan tot een verdeling van taken: Riet richtte zich - als wijkpredikant - helemaal op de pastorale en liturgische aspecten rond de uitvaartdienst en Kees werd woordvoerder naar de media en hield zich bezig met alle logistieke aspecten die zich aandienen. Intensieve communicatie tussen ons was natuurlijk nodig om wederzijds op de hoogte te blijven en samen beslissingen te kunnen nemen.

### **Overheid en media**

Omdat de omgang met de media niet in het opleidingspakket van predikanten zit, zocht Kees contact met Hans Berrevoets, voormalig journalist en kenner van mediaveld. Hij heeft met oog voor de eigen taak en plaats van de kerk de communicatie tussen de kerk en de andere instanties op de rails gezet, en zo ons voortreffelijk gecoacht en geadviseerd. Op de zaterdag voor de uitvaartdienst belegde hij een overleg met vertegenwoordigers van de familie, de burgerlijke gemeente, de politie, het bureau slachtofferhulp en de begraafplaats en met de uitvaartbegeleider om te komen tot een optimale afstemming voor de uitvaartdienst. Tot dan toe was de kerk niet officieel in dit overleg betrokken en circuleerden er wel gedachten over live-uitzending via de tv en beeldschermen vóór de kerk.

Van Hans leerden wij de term “meebewegen met de media”, d.w.z.: oog hebben voor de belangen van de media, hen waar mogelijk tegemoet komen, en daarbij gelijk aangeven wat onze eigen belangen zijn en wat we als kerk wel en niet willen. De kerk kon de uitvaartdienst aanbieden via de kerkwebradio, tijd en plaats melden en zo gelegenheid geven tot verslag, zonder dat dit afbreuk zou doen aan de dienst zelf. Dat we ook liturgieboekjes uitdeelden aan de media en aan belangstellenden die de dienst op het grasveld vóór de kerk middels grote luidsprekers mee wilden beleven, is gebleken een goede keuze te zijn.

Om praktische redenen was de uitvaartdienst alleen toegankelijk voor door de familie genodigden, voor gemeenteleden die zich hadden ingeschreven en voor schrijvende pers die niet storend aanwezig zou zijn. Het resultaat was een warme en waardige dienst, allereerst voor de familie en de mensen om hen heen, ook leerlingen van de school en buurtgenoten; door de media is - mede door dit aanbod van de kerk - op integere wijze verslag gedaan.

### **Vragen**

We hebben ervaren, dat de kerk in de wijk bij een ingrijpende situatie als de dood van Milly Boele een plaats kan zijn waar aandacht is voor wat speelt in de levens van mensen. Een vraag die blijft, is hoe we signalen kunnen opvangen en antennes ontwikkelen om hieraan ook in andere situaties vorm te geven.

*Namens de classis,*

*Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl*



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar  
0180 - 451520**

---

AVR Bedrijfsafval West  
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2  
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22  
F 0180 – 45 15 23

[www.besteleencontainer.nl](http://www.besteleencontainer.nl)