

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Nel de Gelder-dienst; Bij de diensten	3
Wij gedenken; Zieken(t)huis; Doornse Catechismus	4
Catechese; Jongerengroep 17+; Vakantie en Werktijden predikant	5
Kerkenraadsverslag	6,7
Engelstalige boeken gevraagd	7
Kerkelijke stand en bureau; Verjaardagen 75+	8
Mutaties bezorglijst; NGB Bijbelleesrooster	9
Inloopochtenden; Passage; La Pipe 30+; Ouderensoos	10
Wereldgebedsdag 2 maart	11
Giften en begroting C.v.D.	12,13
Giften C.v.K.; Kerk in IJburg	14
Collecten - C.v.D.; VVB 2011	15
Symbolisch bloemschikken; Collecte 26 februari	16
40-dagentijdproject ZWOE	17
Bazaar 2012	18,19
Tienerviering	20
Project 40-dagenkalender	21
Vakantiebureau Lunteren	22
De Classis in het nieuws	23
Hongerdoektentoonstelling in het gemeentehuis	24,25
Lezing 'Dilemma's rond het levenseinde' (Levensbron)	26
Samenzangdiensten en Concerten	27

**Stencilen:**

Maandag 20 februari
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 23 februari
om 13:00 uur

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand maart
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 17 februari bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 5 februari

09.30 uur : Ds. A,L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleewijk
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Zondag 12 februari vanaf 09.10 uur 'inzingen' met Opwekkingsliederen

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Cora van Wingerden
Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer
Chauffeurs : W. de Waard en B. Sintemaartensdijk
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Zondag 12 februari Theater Matthijs Vlaardingebroek

16.00 uur 'Nel de Gelder'-dienst
Koster : Henk van Maastricht

Zondag 19 februari Tevens Tienviering

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en W. van Prooijen
Koster : Joop van Wingerden
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

Zondag 26 februari 1e zondag 40-dagentijd

09.30 uur : Ds. G. den hartog uit Krimpen aan den IJssel
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen
Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer
Chauffeurs : E. de Ruiter en N.H. Baars
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e 40-dagentijd-collecte
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Missionair werk

12 februari - Nel de Gelderdienst 2012 voor jong en oud!!



Eenmaal per jaar is er in de Gereformeerde Opstandingskerk in Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder karakter. Enkele jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van mevrouw Nel de Gelder geld te besteden voor een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij zowel de kerk als cultuur goed tot uitdrukking brengt.

In 2012 is dit een bijzondere voorstelling van een kindertheater met Matthijs Vlaardingebroek en zijn buikspreekpoppen Henkie en Vern. Met zijn handen wordt het verhaal van de bijbel verteld.

Ontdek het goede nieuws dat zowel de bijbel als de Here Jezus gelukkig helemaal te vertrouwen zijn.

In deze voorstelling gaat het over de 4 vrienden en de verlamde man en is het thema vertrouwen. De titel van de voorstelling is "Echt Wel".



Aan het einde van de voorstelling is er gelegenheid voor het drinken van limonade, koffie of thee en kunt u nog napraten.

Jong en oud wordt van harte uitgenodigd voor deze voorstelling die wordt gehouden op zondag 12 februari 2012, aanvang 16.00 uur.

De voorstelling duurt ongeveer een uur.

*De Liturgiecommissie
Gereformeerde Opstandingskerk Rijsoord*

Bij de diensten

Op **zondag 5 februari** hoopt ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk bij ons voor te gaan in de Opstandingskerk.

Op **zondag 12 februari** ga ik zelf voor in de morgendienst. 's Middags is er de jaarlijkse, naar mevrouw Nel de Gelder genoemde dienst. Deze keer ontvangen we Matthijs Vlaardingebroek en zijn buikspreekpoppen. De titel van zijn bijzondere voorstelling is "Echt wel!" Het gaat over de vier vrienden en de verlamde man (Marcus 2). De Nel de Gelderdienst begint om 16.00 uur. Van harte welkom!

In de dienst van **zondagmorgen 19 februari** zal ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland bij ons voorgaan.

Op **zondag 26 februari** maakt ds. G. den Hartog uit Krimpen a/d IJssel een begin met de 40dagentijd, de periode op weg naar het feest van Pasen.

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!
ds. G.H. Offringa

Wij gedenken

Met eerbied en liefde noemen wij de naam van Maria Alblas-Korteweg, Mauritshoek 22. Zij overleed op woensdag 11 januari 2012 op de leeftijd van 62 jaar. Met velen hebben wij haar op woensdag 18 januari naar haar laatste rustplaats gebracht.

Een volgende editie van dit kerkblad geeft ons gelegenheid om iets meer over haar leven te schrijven.

In deze dagen van rouw bidden haar man Bert, de kinderen en kleinkinderen, en haar schoonmoeder Gods troostende nabijheid toe.

ds. G.H. Offringa

Zieken(t)huis

Van onze zieken noemen wij mw. J.W. van der Staaïj-van Rees (Boksdoornstraat). Zij kreeg een beroerte en belandde in het ziekenhuis, maar zij is nu weer thuis. Wel heeft zij veel rust en zorg nodig.

Dhr. I. Roterman (Prunuslaan) onderging een heupoperatie. Hij revalideert voorlopig in De Elf Ranken (Barendrecht).

Tijdens de morgendienst op zondag 15 januari jl. werd mw. P.J. Hollestein-Verkerk (Rijksstraatweg) onwel. Na observatie in het ziekenhuis mocht zij weer thuiskomen.

Mw. J. van Hal (G. Alewijnszstraat) onderging een ingrijpende operatie aan haar rug. De operatie is goed geslaagd en wij mogen dat een wonder noemen! Jantine herstelt thuis, met veel liefde en goede zorg van familie en vrienden.

Dhr. J. Nugteren (Lagendijk) verblijft op het moment in verpleeghuis Smeetsland te Rotterdam.

Onze zieken en herstellenden vormen de inhoud van onze voorbeden:

‘Als ik zwak ben, ben ik sterk in de kracht van mijn Heer.’

ds. G.H. Offringa



Leeskring Doornse Catechismus



De kring rondom de *Doornse Catechismus* leest goed door. Inmiddels zijn we toe aan onze één na laatste bijeenkomst.

Voor maandag 13 februari 2012 lezen we de hoofdstukken 36 - 42, over bidden en Bijbellezen. Bij elk van deze zeven hoofdstukken sturen wij u weer een richtvraag toe.

De laatste samenkomst van deze leesgroep is op maandag 12 maart, ook dan weer in de Fontein.

We beginnen om 20.00 uur, en besluiten uiterlijk om 21.45 uur. Van harte welkom!

mw. W. Barnard, ds. Herman Offringa

Catechese

De catechese-uren op dinsdagavond zijn in dit nieuwe jaar weer begonnen. In januari zijn er vijf bijeenkomsten, de helft van het totale aantal. In de voorjaarsvakantie zijn we een keer vrij. Er is dus **geén catechese op dinsdag 21 februari a.s.**

Jongerengroep 17+

Graag willen wij de betrokkenheid van onze jongeren op peil houden. Om die reden is er voor jongeren tussen de 17 en de 20 jaar een nieuwe groep gestart. Het doel is om contact te maken en te houden, en om elkaar beter te leren kennen, in het bijzonder waar het gaat om de vragen van geloof en leven. De eerste bijeenkomst was op 8 januari. Dat was een mooie kennismaking.

De volgende keer is op zondagavond 5 februari. Dan gaan we een spel doen. Dus ben je 17+, noteer deze datum dan in je agenda en kom!

Vorbereiding: Corjan van Oudheusden, Ramon Harinck, ds. Herman Offringa, Anda den Hartog, Corine van der Meer en Peter Roodnat

Locatie: Hoeksteen (achter de Hervormde Kerk) van 20.00 tot ca. 21.30 uur

Volgende geplande datum: zondag 4 maart 2012

Vakantie predikant

Het is maar een korte vakantie, maar het is denk ik toch goed als u weet dat ik in de week van **18 t/m 26 februari 2012** vrij ben. In die week kunt u voor pastorale vragen terecht bij uw wijkouderling. Zo nodig nemen zij contact op met één van de andere predikanten in Ridderkerk.

Met vriendelijke groeten, ds. Herman Offringa

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Verslag van de kerkenraadsvergadering van 19 december 2011

De voorzitter heet allen welkom, zij leest uit Elisabeth "Nieuw", daarna Handelingen 19 vers 1-6 en gaat ons daarna voor in gebed.

Het **kerkenraadsverslag** van 22 november 2011 wordt (zonder op- en/of aanmerkingen) goedgekeurd.

N.a.v.: er komt binnenkort een legaat uit een nalatenschap. Dit bedrag wordt gebruikt voor de gedenk-tafel en het restant gaat naar het Pastoraatfonds. Het College van Diakenen heeft ook een gift ontvangen, dit bedrag gaat in zijn geheel naar daklozenopvang.

De **ingekomen stukken** worden besproken en verdeeld over de commissies.

Wijkteams/Pastoraat: Er is een verzoek voor een langere paaskaars, dit verzoek gaat naar de liturgiecommissie. Ds. Offringa is druk met de voorbereidingen voor de diensten rond Kerst. De besprekingen rond de Doornse Catechismus lopen nog. Er worden voorbereidingen getroffen om een 17+ groep op te zetten door ds. Offringa en mw. A. den Hartog. Het wel en wee vanuit alle wijken wordt genoemd.

Tijdens het **pastoraal ½ uurtje** behandelen we samen met ds. Offringa het onderwerp "de toekomst van onze kerk". 5 punten waarop je een profiel zou kunnen opstellen wie wij als kerk zijn:

Educatie> hoe leren we het geloof aan de kinderen, *Kerkenraad*> vorming en toerusting,

Gebouwen en kosten daarvan> pastorie, kerk, fontein, *Gastvrijheid/toegankelijkheid*> onze gemeenteleden/bazaar, eetcafé, degenen die de gebouwen gebruiken, *Media*> hoe brengen we ons naar buiten. Allerlei ideeën en gedachten passeren de revue.

Z.W.O.E.: De voorzitter deelt met ons haar ervaring over de reis naar Wuppertal (bij de promotie van de voorganger van Rwanda).

College van Diakenen: De avondmaalscollecte over heel 2012 zal bestemd zijn voor KIKA (kinderen kanker vrij).

G.O.T.: Mw. C. van Wingerden zal vanuit de post die zij ontvangt regelmatig hiervan iets in Rijsoord aan 't Woord publiceren. De voorzitter zal materiaal downloaden over het thema liefde als mogelijk onderwerp voor het groot huisbezoek in 2012 (dit wordt besproken in de wijkteams).

College van Kerkrentmeesters

Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen. Dhr. J. de Koning meldt de volgende zaken:

- er komt een oproep in Rijsoord aan 't Woord voor de actie Kerkbalans 2012.
- de verzekering van kerk en Fontein is overgegaan naar Donatus, dit scheelt in de kosten.
- er wordt onderzocht of we het boekhoudprogramma van de LRP kunnen gaan gebruiken in plaats van een eigen boekhoudprogramma dat we nu nog gebruiken.

- dhr. D. de Jong jr. zal bekijken voor welke periode hij de bijdragenadministratie kan blijven doen. Hij blijft wel lokaal beheerder van het LRP. De automatische incasso van de collectebonnen is overgedragen aan dhr. B. Sintemaartensdijk.

De **jeugdraad** heeft vergaderd. Er is gesproken over de 15-plussers en wat PLEXAT voor hen kan betekenen. De uitnodigingen voor de nieuw op te starten 17+ gespreks-groep worden verspreid.

Diversen: Er is een voorstel voor de herinrichting van de kindernevendienst/ crèche-ruimte. De kerkenraad gaat akkoord met dit voorstel. De voor de jeugd beschikbare uitgangscollectes worden hieraan besteedt.

Dhr. B. Sintemaartensdijk doet mondeling verslag van de Classisvergadering van 24 november 2011.

We spreken af dat er zowel op 1^e Kerstdag als op Nieuwjaarsdag koffie is na de dienst. Op Nieuwjaarsdag is er dan ook koffie voor de dienst om gemeenteleden alvast de mogelijkheid te bieden elkaar de beste wensen voor 2012 toe te wensen.

Het verzoek van de werkgroep 40-dagenkalender om, samen met andere kerken, mee te doen aan de organisatie van een tentoonstelling van hongerdoeken, in de hal van het gemeentehuis in Ridderkerk wordt akkoord bevonden.

Censura Morum: Niemand heeft bezwaar om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren op 15 januari 2012.

Rondvraag: Dhr. W. IJsselstein geeft aan dat hij 300 kerstkranten heeft besteld welke tijdens de Kerstnachtdienst en op Kerstmorgen kunnen worden uitgedeeld.

Mw. M. de Koning gaat ons voor in gebed waarna de voorzitter de vergadering sluit.

- Verslag Elselien van Gameren -

Gevraagd: Engelstalige boeken



In Rwanda werden tot voor kort twee talen aan de kinderen geleerd: het Kinyarwanda en Frans. Tegenwoordig echter moet er van de overheid Engels geleerd worden. Iedereen weet dat om een taal goed te leren het zinvol is veel te lezen in de desbetreffende taal. Er zijn alleen niet veel Engelse boeken in Rwanda te krijgen. Reden waarom er in Nederland Engelstalige boeken worden ingezameld om die naar Rwanda te sturen.

Heeft u Engelse leesboeken, zowel voor kinderen als voor volwassenen, die er nog netjes uitzien en die u wilt afstaan neemt u dan contact op met één van de leden van de ZWOE-groep : Janny Zijderveld (421323), Greet Lodder (432319), Cootje of Wim IJsselstein (421848) of Wilma Barnard (421297). Wij zorgen er dan voor dat ze bij het inzamelpunt komen. Alvast hartelijk dank.



Als ZWOE-groep wensen wij u een zinvolle 40-dagen tijd toe.

Kerkelijke stand

Overleden op 11 januari 2012
Zuster Maria Alblas-Korteweg,
in leven wonend
Mauritshoek 22
2988 EA Rijsoord
op de leeftijd van 62 jaar

Verhuisd

Mevrouw M.v.Wingerden-Blaak
van Strevelszicht 31
naar Reyerheem, kamer 323
Torenmolen 1
2986 GB Ridderkerk

Op 4 februari a.s. verhuizen
De heer en Mevrouw J.W. v.d.Burg
van Lagendijk 335
naar Boksdorppark 40
2982 CZ Ridderkerk
(Tel. nummer onveranderd)

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of
verhuizing graag een bericht in verband
met de kerkelijke administratie.

N.B. Notitie voor uw adressenlijst:

In de telefoonlijst moet een nieuw adres
staan bij het Erasmus M.C.:
'sGravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

Verjaardagen in februari

14 feb. 1928
De heer J.P. Euser
Langeweg 101
3342 LD H.I.Ambacht

15 feb. 1928
Mevrouw J. Visser-Penning
Strevelszicht 6
2988 AS Rijsoord

15 feb. 1929
Mevrouw T.A.J. v.d. Helm-Visser
Ds. Sl. Visserstraat 14
2988 XC Rijsoord

15 feb. 1935
Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen
Rijsoordsestraat 30
2988 XP Rijsoord

17 feb. 1934
Mevrouw N. van Putten-Blaak
Reijerheem kamer 204,
Torenmolen 1
2986 GB Ridderkerk

20 feb. 1934
Mevrouw G. Verveer-Kooijman
Rijksstraatweg 151
2988 BC Rijsoord



*Het zijn de momenten van naamloos verdriet,
de uren waarin je geen uitkomst meer ziet,
dat diep in jezelf toch een ruimte ontstaat,
waarin als een wonder de deur opengaat.
Je voelt het wanneer je de vrede weer smaakt:
een liefdevol mens heeft je hart aangeraakt.*



Mutaties in de bezorglijst

Na vele jaren van trouwe bezorging van Rijsoord aan 't Woord hebben meneer J. van der Burg en mevrouw S. Bremer de bezorging uithanden gegeven. Gelukkig zijn meneer de Jong (Lagendijk) en Mevrouw Pijnacker (Mauritsweg) bereid de bezorging over te nemen.

Het is niet vanzelfsprekend dat mensen, vaak vele jaren lang, 'zomaar' dit stuk vrijwilligerswerk verzorgen! Door weer en wind, elke maand weer, zorgen dat de lezers hun blad ontvangen.



Daarom bij deze een 'hartelijk bedankt!' voor meneer van der Burg en mevrouw Bremer, en ook een 'hartelijk bedankt!'

aan de nieuwe bezorgers én aan hen die al zo lang trouwe bezorgers zijn!

Mede namens Wim en Nellie Belder, de 'regelaars' van rapen en verspreiden van RatW, - de redactie -

PCOB

Op woensdag 29 februari houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

Mevrouw Lambooy uit Papendrecht vertelt hoe het is om in een ontwikkelingsland blind te zijn. Zij komt namens de organisatie "Dark and Light".

Iedereen van af 50 jaar is van harte welkom. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

NBG Bijbelleesrooster

wo. 1	Deuteronomium 14:22-29
do. 2	Deuteronomium 15:1-11
vr. 3	Deuteronomium 15:12-23
za. 4	Deuteronomium 16:1-17
zo. 5	Deuteronomium 16:18-17:13
ma. 6	Deuteronomium 17:14-18:8
di. 7	Deuteronomium 18:9-22
wo. 8	Marcus 1:1-15
do. 9	Marcus 1:16-31
vr. 10	Marcus 1:32-45
za. 11	Ezechiël 1:1-14
zo. 12	Ezechiël 1:15-28a
ma. 13	Ezechiël 1:28b-3:3
di. 14	Deuteronomium 19:1-13
wo. 15	Deuteronomium 19:14-21
do. 16	Deuteronomium 20:1-9
vr. 17	Deuteronomium 20:10-20
za. 18	Deuteronomium 21:1-9
zo. 19	Marcus 2:1-12
ma. 20	Marcus 2:13-22
di. 21	Ezechiël 3:4-15
wo. 22	Ezechiël 3:16-21
do. 23	Ezechiël 3:22-27
vr. 24	Psalm 57
za. 25	Deuteronomium 21:10-21
zo. 26	Deuteronomium 21:22-22:12
ma. 27	Psalm 91
di. 28	Ezechiël 12:1-7
wo. 29	Ezechiël 12:8-20

ma 27 - Psalm 91

14 De Heer zelf zegt:

'Omdat hij van mij houdt, red ik hem;
omdat hij mij kent,
breng ik hem in veiligheid.

15 Als hij mij te hulp roept,
antwoord ik hem.

Als hij in het nauw zit, sta ik hem bij.
Ik zal hem bevrijden
en in ere herstellen.



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

2 en 16 februari

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor
de gezelligheid zorgen we met
elkaar!

Tot ziens!



Ontmoetingsavond 30+

U/Jij bent van harte welkom
voor een praatje, glaasje, spel-
letje, kortom voor de gezellig-
heid, in de Fontein op de 30+
ontmoetingsavond.

*We zijn open op
10 februari
Vanaf 20.30 uur*

Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging 'Passage'



Op 21 februari bestaat
Passage 60 jaar, daar
zijn we dankbaar voor
en dat hopen we dan
ook feestelijk te gaan
vieren.

Tot 1999 waren we N.C.V.B., sinds dat jaar he-
ten we Passage, maar onze doelstelling is de-
zelfde gebleven. We willen als vrouwen bezig
zijn met dingen over geloof, maatschappij en
cultuur. Met elkaar hebben we leerzame, inspi-
rerende en zeker ook gezellige avonden, er is in
de achter ons liggende jaren een goede band
ontstaan en dat willen we in de toekomst graag
zo houden.

Op de jaarvergadering komt dhr. Jaap de Cock
uit Hellow ons bezighouden met "Voordrachten
en vertelsekes uit vroeger tijd". We beginnen
deze keer om 19.00 uur, in de Hoeksteen.

De volgende dag gaan we om
17.00 uur met naar we hopen
alle leden naar het Pannekoe-
kenhuis in het Oosterpark.



Het bestuur

Soos Rijsoord



Vijftig jaar geleden was er niet zo veel te doen voor de ouderen in Rijs-
oord. Dokter Crezée en de dominees van beide kerken bedachten met
elkaar dat dit veranderd moest worden en zo werd *de Soos* opgericht.
De zaal van 'de Bron' zat toen om de drie weken vol met de ouderen.
Er werd veel gepraat, spelletjes gedaan en koffie en thee gedronken.

Nu, vijftig jaar later, zitten we niet meer in 'de Bron' maar in 'de Hoeksteen'.
We hopen op 1 februari te gedenken dat de Soos werd opgericht. De zaal zit nu niet
meer zo vol, maar het is toch heel gezellig.

Bent u nieuwsgierig? Komt u dan gerust eens kijken. Vooral heren zijn hartelijk wel-
kom. De volgende soosmiddag is op 22 februari.

Met hartelijke groeten, de Sooscommissie

2 maart 2012: Wereldgebedsdag

Een wereldgebeurtenis! Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich - in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag - door gebed verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.



Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten. Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven. Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst op die eerste vrijdag in de maand maart heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn! In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag op de eerste vrijdag in maart geeft uiting aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt dankbaar om deel uit te mogen maken van die prachtige wereldorganisatie:

'Samen bidden, samen vieren en samen delen!'

De viering van Wereldgebedsdag 2012

zal in Rijsoord gehouden worden op

vrijdag 2 maart in 'de Hoeksteen'

Aanvang 19.45 uur

Dit jaar komt de orde van dienst uit Maleisie.

Het thema is:

'Gerechtigheid voor allen!'



Ontvangen giften door het College van Diakenen

Via Dhr. W. Haasjes	Kalenders	€	40,00
Via Mevr. C. Holdermans	Dagboekjes	€	35,00
Via Mevr. C. Holdermans	Kalender	€	10,00
Via Mevr. C. Lodewijk	Dagboekje	€	5,00
Via Mevr. J. Zijderveld	Dagboekjes	€	25,00
Via Mevr. N. Belder	Dagboekje	€	10,00
Via Mevr. N. de Waard	Dagboekje	€	5,00
Via Mevr. L. Klootwijk	Rijsoord aan 't Woord	€	10,00
Via Mevr. L. Klootwijk	Kerk	€	15,00
Via Mevr. E. van Gameren	Dagboekje	€	20,00
Via Mevr. L. van Wingerden	Dagboekje	€	5,00



Uit de nalatenschap van de heer Peter van Oorscot hebben wij een gift ontvangen van €2.000.

In overleg met de familie zullen wij deze gift in zijn geheel doneren aan het straat-pastoraat voor daklozen, een project van Kerken in Actie.

Het brood voor het Heilig Avondmaal van zondag 15 januari is ons geschonken door bakkerij Voordijk.

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Nico Baars

Penningmeester College van Diakenen

Aan de gemeente van de Gereformeerde Kerk Rijsoord,

Begroting 2012

Hierbij presenteren wij u de begroting voor het jaar 2012 van uw diaconie.

Deze begroting is opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model.

Vanwege het overzicht presenteren wij u alleen de totaalbedragen.

Uitgangspunt is dat het college van Diakenen zorgvuldig omgaat met de haar toevertrouwde middelen.

De opbrengsten uit de collecten en giften worden overgemaakt naar de diverse landelijke projecten zoals aangekondigd tijdens de desbetreffende kerkdienst. De overige opbrengsten worden door het college verdeeld.

Volgens de regels van de PKN moet de gehele begroting ter inzage beschikbaar zijn voor de gemeente.

Indien u hier gebruik van wenst te maken, wilt u dan contact met mij opnemen zodat wij hiervoor een afspraak kunnen maken. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 0180-430817 of via email: baars.nl@upcmail.nl.

Met vriendelijke groet,

Nico Baars

Penningmeester College van Diakenen

Totaal exploitatie

	begroting 2012	begroting 2011	rekening 2010
baten			
baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -
rente-baten en dividenden	€ 250	€ 250	€ 267
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
bijdragen levend geld	€ 4.650	€ 4.950	€ 4.969
door te zenden collecten	€ 2.200	€ 1.400	€ 4.052
totaal baten	€ 7.100	€ 6.600	€ 9.288
lasten			
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
afschrijvingen	€ -	€ -	€ -
pastoraat	€ -	€ -	€ -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.350	€ 1.300	€ 1.336
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 550	€ 550	€ 503
salarissen	€ -	€ -	€ -
kosten beheer en administratie	€ 200	€ 290	€ 143
rentelasten/bankkosten	€ -	€ -	€ -
diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 3.500	€ 3.700	€ 4.199
diaconaal werk wereldwijd	€ 1.500	€ 1.000	€ 3.255
totaal lasten	€ 7.100	€ 6.840	€ 9.436
Saldo baten - lasten	€ -	€ 240-	€ 148-
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -
streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ 240-	€ 148-

Bestemming van het resultaat boekjaar**2012**

	toevoeging aan	onttrekking aan (-)
Algemene reserve	€ -	
Reserve koersverschillen	€ -	€ -
Herwaarderingsreserve	€ -	€ -
Overige reserve	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -
Per saldo een toevoeging/onttrekking van	€ -	

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 14 december 2011 t/m 17 januari 2012)

Via dhr. J. van der Helm	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. C.M. Bode	voor de bloemen	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte	€ 100,00
Via de Rabobank	voor het begrotingstekort 2011	€ 2.000,00
Via de Rabobank	voor het begrotingstekort 2011	€ 100,00
Via de Rabobank	voor het begrotingstekort 2011	€ 500,00
Via mw. P. van Nes-van de Griend	voor de zendingkalenders	€ 42,00
Via dhr. W. IJsselsteijn	voor de zendingkalenders	€ 40,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	voor de zendingkalenders	€ 80,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 255,00
Via mw. N. Belder-van der Ent	voor de kerk	€ 20,00
Via de bus in de hal van de kerk	voor de solidariteitskas	€ 10,00
Via dhr. P. de Kuiper	voor RATW	€ 7,00
Via mw. N. van Gameren-v.d. Burg	voor RATW	€ 10,00
Via mw. N. Kroos-Biesbroek	wijkgeld Elisabet	€ 60,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	wijkgeld Elisabet	€ 125,00
Via mw. A. Klootwijk-Stolk	wijkgeld Elisabet	€ 15,00
Via mw. N. van Duijn-Brauckman	wijkgeld Elisabet	€ 60,00

Uit de nalatenschap van Peter van Oorschot heeft de kerk een gift ontvangen van €3.000,00.

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor al deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK



Help de nieuwe kerk op IJburg

De Amsterdamse vinexwijk IJburg heeft met de komst van Ds. Rob Visser een kerk gekregen, die er eerst niet was. Samen met de bewoners van de nieuwe wijk is hij aan het ontdekken wat voor kerk bij de wijk past en hoe deze vorm kan krijgen.

Elke zondag komt er nu een groep mensen samen in een gebouw dat de naam 'De Binnenwaai' heeft gekregen. Het zijn mensen die Rob Visser op straat is tegengekomen. Hij vindt dat de kerk een duidelijk gezicht moet krijgen en heeft de mensen allemaal thuis bezocht. Eerst was er niets, nu is er 'iets'. Een kerk in de startblokken, voor de mensen in de wijk.

De Protestantse Kerk hoopt in meer plaatsen in Nederland een kerk te realiseren die er niet meer is, of nooit geweest is.

Daarom is uw steun aan deze collecte zeer welkom!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Opbrengst Collectes

18 december 2011	Diaconie	€ 170,90
	Onderhoud gebouwen	€ 123,87
	Eigen jeugd	€ 56,97
24 december 2011	Stichting Elim	€ 585,62
	Zending	€ 241,60
25 december 2011	KIA Kinderen in de Knel	€ 213,75
	Onderhoud gebouwen	€ 135,25
	Pastoraat	€ 59,50
31 december 2011	Kerk	€ 174,10
	Onderhoud gebouwen	€ 92,30
	Eigen jeugd	€ 17,09
1 januari 2012	Diaconie	€ 99,10
	Onderhoud gebouwen	€ 73,80
	Eigen jeugd	€ 39,90
8 januari 2012	Kerk	€ 180,30
	Onderhoud gebouwen	€ 125,95
	Eigen jeugd	€ 64,20
15 januari 2012	Diaconie t.b.v. KIKA	€ 225,30
	Onderhoud gebouwen	€ 147,45
	Eigen jeugd	€ 59,30

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

**VRIJWILLIGE
BIJDRAGE 2011**

Nog niet alle toegezegde bijdragen voor het jaar 2011 zijn ontvangen!

Wilt u deze alsnog overmaken naar bankrekeningnummer 3554.03.250 onder vermelding van "VVB 2011"?

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Bas Sintemaartensdijk,
Penningmeester CVK

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.

Misschien is dat de reden waarom voor sommige mensen bidden werkt, omdat God niets terugzegt en hij geen adviezen geeft of probeert dingen voor je te regelen.

Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop dat je er zelf wel uitkomt. Dus, alsjeblijft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Uit: Loving each other - Leo Buscaglia



Symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd



Thema voor het symbolisch bloemschikken in de 40dagentijd:
"Leven door verandering".

Van kruis of stam naar gaffelkruis tot levensboom.

Er zal elke week een andere sobere schikking staan.

Met de 40dagentijd breekt de tijd van soberheid en inkeer aan. Maar ook een tijd van hoop en verwachting naar wat komen gaat. Deze ingetogen periode eindigt met het feest van Pasen.

26 februari eerste zondag in de 40dagentijd.

Thema: Inkeer Kleur: paars Lezing: Marcus 1:12-15

Jezus wordt door de Geest meegevoerd naar de woestijn en verblijft daar veertig dagen.

De tijd van inkeer is aangebroken. Paars is de kleur van ingetogenheid.

Centraal een kruis of stam met in het hart een spiraalvorm.

Symboliek van inkeer is een spiraalvorm in het hart van het kruis of stam. De

spiraal beweegt zich van buiten naar binnen. Inkeer: komen tot diep in de

binnenruimte om van daaruit met een bewogen hart, met kennis en inzicht, de wereld opnieuw tegemoet te treden.

Werkgroep symbolisch bloemschikken

Collecte veertigdagentijd

Zondag 26 februari 2012 houden we een collecte bestemd voor het project!!

VOOR DE VERANDERING WEER EVEN KIND ZIJN

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen komen uit landen waar geweld en onderdrukking aan de orde van de dag zijn. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug en ook hun bestaan in Nederland blijft vaak jarenlang onzeker. Het eentonige leven in het asielzoekerscentrum maakt het er niet eenvoudiger op om hun trauma's te verwerken.

De Nationale Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid (kortweg: De vrolijkheid) organiseert creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren die in asielzoekerscentra zitten. Door middel van dans, theater, muziek en beeldende kunst kunnen de kinderen hun ervaringen verwerken. Ook worden er activiteiten georganiseerd die de kinderen samen met hun ouders kunnen doen, zoals foto's maken met elkaar.

De Vrolijkheid biedt vluchtelingkinderen de kans om voor de verandering eens niet met grote mensen problemen bezig zijn, maar gewoon weer even onbezorgd kind te zijn.

**Geloof in veranderingen...
zodat vluchtelingkinderen weer kind kunnen zijn!**

Deze collecte wordt van harte aanbevolen.
Uw diaconie

40 dagen-project ZWOE

In de 40 dagentijd willen we als gemeente sparen voor de zogenaamde Kleine projecten in Rwanda. Om duidelijk te maken wat met de 'Kleine projecten' wordt bedoeld volgt hier enige informatie.

Een Rwandese kerkelijke gemeente mag een voorstel van een project doen waar men hoopt financiële steun voor te ontvangen. Zo'n project moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: het moet diaconaal zijn, uitstraling hebben naar de hele gemeente en de zichtbare inzet van de mensen in Rwanda zelf krijgen. De steun die men krijgt is maximaal €1400; de rest moet men zelf betalen.

Gerealiseerde projecten zijn o.a. een kapsalon, een naaiatelier, een geiten- en koeienfokkerij. Sinds 2001 zijn al 40 projecten gerealiseerd dankzij de giften uit de gemeenten die mee doen aan de uitwisseling met Rwanda. In 2011 konden 3 projecten gesteund worden (het fokken van koeien in Remera, het bouwen van een huis om te verhuuren in Ngoma en een winkeltje voor de gemeente in Mwirute). Het geld daarvoor is persoonlijk overhandigd door Janny Oorebeek uit Nieuw Lekkerland (zij heeft in het kader van de uitwisseling al vele bezoeken gebracht aan Rwanda). Zodoende weten we zeker dat het geld zonder verdere kosten op zijn plaats komt.

De volgende projecten zijn een huis voor een diaconie die dat huis wil gaan verhuren en een winkeltje.



De spaardoos staat zoals gebruikelijk in het gangpad in de kerk en wij hopen dat velen er een gift in willen doen. U toch ook ?!



Goede God,

*dank u voor de warmte van de zon
die de kou in ons verjaagt
en ons warm maakt van binnen.*

*Dank u voor het licht
dat alles groeien doet,
dat het donkere in ons verjaagt
en ons vrolijk maakt.*

*Dank u voor de positieve
Dingen in ons leven,
die ons moed geven
en gelukkig maken;*

*geef dat we ze altijd zullen zien.
Dank u voor alle mensen
om ons heen
die licht uitstralen
en warmte geven;
geef dat ze er altijd zullen zijn.*

*Goede god,
wees voor ons als de zon,
verwarm ons met uw liefde,
maak ons leven licht,
geef dat ook wij op onze beurt
de zon laten schijnen voor anderen.*

Bazaar 2012

Tussen het moment dat de tent weer op de wagen werd geladen in september en het moment dat dit geschreven stukje op papier verschijnt, zijn er weer een aantal leuke dingen gepasseerd op bazaargebied. En we kunnen zeggen dat we behoorlijk voor op schema liggen. Zo zijn we in de eerste plaats weer erg blij met de toezegging van Dhr. Nugteren om gebruik te mogen maken van de opslag van rommelmarktmaterial. Want zonder opslag voor spullen blijft de tent wel erg leeg... maar ook de eerste dozen met spullen zijn alweer uitgezocht en opgestapeld. Fijn om te weten dat mensen hun overvloedige huisraad niet zomaar weggooien, maar willen bijdragen aan een goed gevulde tent en dus tevens aan de kerk en het goede doel!

Verder zijn een aantal leden van de bazaarcommissie op uitnodiging van de coördinator van vrouwenhuis Rosa (u weet wel, het doel van vorig jaar) op bezoek geweest in Delfshaven. Als dank, voor wat wij, en dus ook u, met elkaar bijeen hebben gebracht aan financiële steun. Wij hebben met eigen ogen kunnen zien hoe noodzakelijk en zeer zeker goed besteed dit geld is. Wij hebben mogen ervaren hoe ontzettend blij deze mensen met deze steun zijn. Het vrouwenhuis is nu in ieder geval weer verzekerd van een aantal jaar voortbestaan. Vrouwen die dus gelukkig nog steeds mogen rekenen op een 'thuis', waar ze mens mogen zijn, allen met hun eigen verhaal.

Voor de twee aanwezige mannen van de bazaarcommissie werd eenmalig een uitzondering gemaakt om aanwezig te mogen zijn in het vrouwenhuis. Niet bij iedere vrouw aan tafel, vanwege culturele achtergrond, maar zeer welkom voelden we ons allemaal. De rol van de vrouw op een ander manier, die in Rijsoord ondenkbaar is, maar heel dicht bij dit dorpje aan de Waal, dus blijkbaar het leven van alledag.

...en dan het doel van de bazaar voor dit jaar...

Umutima Foundation *Giving children of Zambia a brighter future*

Soms gebeurt er iets in je leven waarvan je later vaststelt dat dit 'iets' bepalend bleek voor je verdere leven. Heb je dit wel eens ervaren? 'Ik wel'..., aldus Gerda den Ouden (ooit inwoner van Rijsoord) die met deze zinnen de eerste nieuwsbrief (februari 2011) opent van de stichting Umutima Foundation.

In oktober 2004 was Gerda in Bolivia voor een project van de stichting World Servants. Tijdens dit bezoek kwam zij in contact met Anna, een weesmeisje van drie jaar oud. Ze spraken elkaars taal niet, maar dat bleek niet nodig om elkaar heel goed te verstaan. Toen Gerda weer verder moest, heeft ze zich letterlijk en figuurlijk van haar los moeten maken. Deze gebeurtenis heeft ertoe geleid dat er een verlangen in haar hart was ontstaan om iets te kunnen betekenen voor kinderen die weinig of niets hebben.

Vorig jaar heeft Gerda een Zambiaanse vrouw, genaamd Schola, ontmoet die een kindercentrum op wil starten in Mkushi. Een kindercentrum dat onder andere bestaat uit vier woonhuizen die elk plaats bieden aan twaalf weeskinderen. Schola, werkzaam voor de stichting Maranatha Children Centre Foundation (in het bezit van een groot stuk grond), zal gaan samenwerken met Gerda via de stichting Umutima Foundation en opgericht vanuit de Volle Evangelie Gemeente 'De Kern' in Ridderkerk. De Fondswerving van deze stichting is gericht op de volgende doelstellingen:

- Dekking van de kosten van het levensonderhoud van Gerda
- Dekking van de operationele kosten van Gerda
- Financiering van projecten in Mkusho
- Exploitatiekosten van projecten

Er is bewust gekozen om een eigen stichting in het leven te roepen, welke vanuit Nederland zal worden bestuurd. Zo blijft men nauw betrokken bij het werk van Gerda en de projecten die op de planning staan. Tevens hoopt men met het oog op de toekomst dat deze stichting ook andere projecten kan gaan steunen en bestaande projecten (zoals de woonhuizen) draaiend kan houden.

In december hebben wij als bazaarcommissie, Gerda den Ouden en Jan-Paul Apon (voorzitter) uitgenodigd om uitleg te komen geven over Umutima Foundation. Twee enthousiaste mensen, die erg gedreven zijn om *grenzen* te verleggen. Bouwtekeningen waren aanwezig om in te zien en foto's om te bewonderen van de vergevorderde bouw van het eerste woonhuis. Na dit gesprek waren wij unaniem enthousiast om dit als nieuw doel voor de komende bazaar te kiezen. Tevens willen wij als bazaarcommissie dat het bijeengebrachte geld besteedt wordt aan een doel dat toekomst heeft en waarbij de lijnen kort kunnen zijn.

Na een zoektocht van een kleine zeven jaar, heeft Gerda op 25 januari de grote stap gemaakt, en in het volle vertrouwen dat dit de plek is die God voor haar heeft bedacht, om definitief in Zambia te gaan wonen.

Wilt u meer weten over de Umutima Foundation, dan kunt u een onder andere een kijkje nemen in de nieuwsbrieven die te vinden zijn op de website www.umutima.nl of De Combinatie van donderdag 19 januari j.l. er nog eens op nalezen.

Daarom staan de deuren van de opslag aan de Rijksstraatweg weer open om uw spullen in ontvangst te nemen op zaterdag 25 februari van 10.00 uur tot 11.00 uur voor de komende bazaar welke zal plaatsvinden tijdens het laatste weekend van september!



- Kleding kan nog steeds worden ingeleverd bij Ria Bode
- Het nog steeds prettig is indien deze kleding schoon en zonder gaten is
- De kar van de bazaar kan nog steeds gehuurd worden voor eigen gebruik
- Ook dit kan via Ria Bode worden geregeld (☎ 426208)
- De kosten hiervoor zijn €15,- per dagdeel (voor de bazaarpot)
- Grote meubels kunnen wij helaas nog niet bergen
- Antiek is ook nog steeds welkom voor de speciale kraam
- Ridderkerkers blijken geen televisie meer te kijken via draagbare toestellen
- Flatscreentelevisies nemen wij wel graag aan
- Wij denken dat dit nog wel een paar jaar duurt, voordat men deze inlevert
- Er blijken al televisies te zijn die men als placemat op kan rollen
- Dat lijkt ons wel heel makkelijk opbergen in de opslag
- Nieuwe ideeën zijn altijd welkom
- Wilt u eerder van uw spullen af, dan kunt u ook bellen naar Diana (☎ 427081)
- Vragen of opmerking zijn ook te melden via bazaar-rijsoord@live.nl

Wij houden u op de hoogte!

*Met een hartelijke groet namens de bazaarcommissie,
Dick, Nathan, Sander, Henk, Daphne, Arjan, Janneke en Diana*

Tienerviering

Vorige maand ging het over Liefde en de viering startte met het aansteken van de kaars en de volgende woorden:



- Liefde is
- houden van
- voor in plaats van tegen
- kiezen voor delen
- verlangen naar samen
- niet breken maar helen

Op zondag 19 Februari a.s. is de volgende tienerviering.

Het onderwerp is dan : Ben je er klaar voor? Het is de eerste viering in de veertig dagen tijd voor Pasen. Een tijd vol van veranderingen. Veranderingen zijn niet altijd leuk, maar soms wel nodig. Ook de boodschapper van de verandering heeft het niet gemakkelijk, hij of zij krijgt de boosheid of onwil over hem/haar heen. Bij Ezechiël was dat ook zo, we lezen daarover met elkaar in Ezechiël 3: 4-15.

Met elkaar kijken we hoe het is om opdrachten te geven of te krijgen. We doen dat op verschillende manieren, bv. met de comando's bij pingelen.

Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom!

Alles op een rijtje:

Tienerviering zondag 19 februari a.s.

Aanvang 9.30 uur direct naar de soosruimte

*Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur
ledere 3^e zondag van de maand tienerviering*

Tot ziens,

Anda, Janis, Elselien en Heleen



Hee, geluksvogel...

Als je deze morgen bent wakker geworden en je bent niet ziek, dan ben je gelukkiger dan 1 miljoen mensen die in de komende dagen zullen sterven.

Als je nooit oorlog, eenzaamheid, honger of het lijden van de gewonden hebt meegemaakt, dan ben je gelukkiger dan 500 miljoen mensen in de wereld.

Als je naar de kerk kan gaan zonder je bedreigd te voelen, zonder gearresteerd te worden of zonder dat je gedood wordt, dan ben je gelukkiger dan 3 miljard mensen in de wereld.

Als je eten in de koelkast hebt liggen, je gekleed bent, je een dak en een bed hebt, dan ben je rijker dan 75% van de inwoners van de wereld.

Als je een bankrekening hebt, een beetje geld in je portefeuille of een beetje kleingeld in een doosje, dan hoor je bij de 8% rijkste mensen van de wereld.

Als je dit kan lezen, dan ben je dubbel gezegend, want :

- 1. Iemand heeft aan jou gedacht*
- 2. Je hoort niet bij de twee miljard mensen die niet kunnen lezen.*



Ooit heeft iemand gezegd :

- * **werk** - alsof je geen geld nodig hebt,
- * **dans** - alsof niemand naar je kijkt,
- * **zing** - alsof niemand naar je luistert,
- * **heb lief** - alsof niemand je ooit heeft gekwetst,
- * **leef** - alsof het Paradijs hier, op aarde, was.

Projectgroep '40-dagenkalender' 2012

De 40 dagen voor Pasen.

Ook dit jaar is er door de projectgroep weer hard gewerkt aan het 40-dagen boekje 2012. Het thema is "Liefde voor de Ander", wat ook tot uitdrukking komt in het "Hongerdoek" van dit jaar.

Een aantal onderdelen uit dit hongerdoek staat centraal bij de vrijdagavondgebeden, die in één van de 6 deelnemende kerken worden gehouden. Aanvang 19.30 uur.

De periode begint met de Aswoensdagviering op 22 februari in de RK-kerk van de "Sint Jorisparochie" en vervolgt met de vrijdagavondgebeden op:

2 maart in de Protestantse Gemeente Bolnes,

9 maart in de Christus is Koningkerk in Slikkerveer,

16 maart in de Irenekerk in Slikkerveer,

23 maart in de Levensbron in Ridderkerk en ten slotte op

30 maart in de Opstandingskerk in Rijsoord om,

zo gaande, uit te komen bij 1^e PAASDAG op 8 april.

Let op: De viering op Aswoensdag begint om 19.00 uur.

In het boekje vindt u nadere informatie.



In week 9 t/m 12 wordt er in de hal van het Gemeentehuis een Tentoonstelling gehouden van alle hongerdoeken die sinds 1972 zijn gebruikt. Deze doeken zijn gemaakt door kunstenaars uit de hele wereld, prachtig om te zien.

Het is een tijd van bezinning en wij vragen u mee te doen.

Voor diegenen die Rijsoord aan het Woord vanuit de kerk meenemen liggen er nog enkele 40-dagen boekjes in de hal van de kerk.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Willie van Prooijen of Wilma Barnard

Wachten op een wonder...

*Ik heb gehoord dat velen van jullie zitten te wachten op een wonder,
een wonder dat ik, jullie God, de wereld zal redden.*



*Hoe zal ik redden zonder jullie handen?
Hoe zal ik rechtspreken zonder jullie stem?
Hoe zal ik liefhebben zonder jullie hart?*



*Vanaf de zevende dag heb ik alles uit handen gegeven.
Heel mijn schepping en mijn wondermacht;
niet jullie, maar ik wacht nu op het wonder*



Het Vakantie Bureau Lunteren 2012



Het vakantie bureau organiseert vakantieperiodes in samenwerking met de Interkerkelijke Stichting Vakantiewerk en met Kerk in actie van de P.K.N. Het Vakantie Bureau organiseert vakantieperiodes voor iedereen, ook voor ouderen die op vakantie willen maar dit niet meer zelfstandig kunnen, omdat zij bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of verpleegkundige hulp nodig hebben. Er zijn vele vrijwilligers die u graag behulpzaam zijn. Alles wordt in het werk gesteld u een vakantie te bieden die past bij uw mogelijkheden en wensen. Wanneer u dat wilt, kunt u aan vele activiteiten deelnemen.

Jaarlijks genieten ongeveer 2500 gasten van een vakantie in:

De Werelt in Lunteren, data: 16 juni tot 1 september vakantie met zorg
16 juni tot 1 september vakantie met weinig zorg.

F. D. Roosevelthuis in Doorn, data: vanaf 7 april t/m 29 december (niet wekelijks)
Voor precieze data neem dan contact op met onderstaand adres.

Dennenheuvel in Ermelo, data: vanaf 19 mei tot 8 september.

De Heerenhof in Mechelen (Limburg), data: vanaf 19 mei tot 22 september.

Ook is er een mogelijkheid voor een vaarvakantie met de **Prins Willem Alexander**, data: van 28 juli t/m 17 augustus.

Er zijn ook vakanties voor eenoudergezinnen met kinderen van 6 tot 16 jaar. Dit zijn (kampeer) vakanties in kampeercentrum **Hulshorst** van 21 tot 28 juli, 28 juli tot 4 augustus en 4 tot 11 augustus. Ook bij de boer in **Halle**.

Als de Prijs van de vakantie voor u toch een bezwaar is, zijn er mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten. Het vakantiebureau heeft een eigen Vakantiefonds, waarvan u een korting kan krijgen tot €275,00 p.p. Maar ook uw diaconie kan u financieel ondersteunen.

Als u gebruik wilt maken van een dergelijk vakantie, neem dan contact op met onderstaand adres, dan wil ik u graag behulpzaam zijn bij het invullen van de reserveringsformulieren, aanvraag Vakantiefonds en bij eventueel vervoer.

Namens de diaconie,

Wim IJsselstein
Pruimendijk 87
Tel. 0180-421848

- Persbericht van de protestantse classis Dordrecht -



**Protestantse
Kerk**

De classis in het nieuws

Hoe ben je kerk voor je buurt?

Hoe ben je kerk in je buurt?



Dat is het thema van de vergadering van de classis op donderdag 16 februari.

Ds. J.W. Aanen van de Hervormde wijkgemeente Krispijn zal dit onderwerp met ons bespreken. Vijfentwintig jaar geleden besloot men Krispijn op termijn op te heffen. En toen ds. Aanen 15 jaar geleden aan het aan het werk ging in Krispijn, was ruim 70% van de kerkgangers boven de zeventig. Nu is 70% onder de veertig en hoog opgeleid.

Ds. Aanen ziet een relatie tussen de beginverzen van Je-

remia 29 en zijn werk.

In Jeremia gaat het over de opdracht aan Gods volk om vrede te zoeken voor de stad en voor haar te bidden; die stad is dan niet Jeruzalem (Psalm 122), maar het goddeloze Babel. Wat betekent dat vandaag voor de kerk in de stad, een stad die door velen binnen de kerk ook als vijand(ig gebied) wordt ervaren.

Robert Linthicum, met veel ervaring op het gebied van evangelisatie in de grote stad, vertaalt de opdracht in Jeremia 29 in vier Engelse woorden die allemaal met een P beginnen: Presence (het volk moet zich echt in Babel vestigen, zich instellen op een lang verblijf)); Prayer (het moet voor de stad bidden); Practise en Proclamation (en het moet in woord en daad, in diaconaat en verkondiging zoeken wat heilzaam is voor de stad).

Hoe geef je daar vandaag de dag vorm aan, zeker in een stadswijk waar veel Nederlandse *middle-classes* (en dus kerkgangers) uit weggetrokken zijn en er al snel de neiging is dan de predikantsplaats maar op te heffen en de kerk te sluiten. Hoe kan de gemeente van Jezus Christus in een 'achterstandswijk' op haar post blijven en hoe kunnen anderen daarbij helpen.

Ds. Aanen werkte eerder als evangelist in een achterstandswijk in Groningen en maakte een scriptie over de plaats van de kerk in dit soort wijken.



De vergadering van de classis is openbaar. U bent van harte welkom om mee te praten. De classis vergadert dan in de Pauluskerk, Nassauweg 1 te Dordrecht. We beginnen om 19.30 uur en eindigen nooit later dan 22.00 uur.

Kijk ook eens op de website van de classis: www.classisdordrecht.nl

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht, telefoon 078 681 35 39,
e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

Hongerdoekententoonstelling



het leven, lijden en sterven van Jezus en van de martelwerktuigen die de soldaten bij Pontius Pilatus gebruikten. Zo zijn de doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en catechese. Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam 'hongerdoeken'.

Misereor

Midden jaren zeventig werd deze vergeten traditie opgepakt door de Duitse vastenactie 'Misereor'. Door Misereor werd er echter een actuele betekenis aangegeven door kunstenaars uit het Zuiden te vragen nieuwe hungerdoeken te maken vanuit Bijbelse en christelijke thema's die hen aanspreken. De gedachte erachter was: waarom zouden wij, 'moderne armen' in het Westen niet door christelijke symbolen en beelden uit het Zuiden tot nieuwe instelling en houding, tot vernieuwd geloven kunnen worden gebracht?

Vanuit Duitsland vond het gebruik ook in veel parochies (en protestantse gemeenten) in Nederland ingang. En niet alleen in Nederland. Je treft ze tegenwoordig zelfs over de hele wereld aan. In sommige landen, bijvoorbeeld in Vlaanderen, spreekt men van meditatiedoek, soms ook over geloofsdook. Om de twee jaar verschijnt er sinds 1978 een nieuwe hungerdoek.

Verspreiding

Vanaf 2000 doet Vastenactie Nederland, nu een onderdeel van Cordaid, de verspreiding. Niet alleen in rooms-katholieke kring ook in de protestantse kerk is het gebruik van hungerdoeken gedurende de Vastentijd in zwang geraakt. Kerk in actie, de organisatie voor het werelddiaconaat van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt het materiaal. Ze werkt daarin samen met de Nederlandse Zondagsschool Vereniging (NZV) in Amersfoort voor wat betreft de catechese.

Ook het evangelische 'Brot für die Welt' heeft in 1982 en 1992 meditatiedoeken laten vervaardigen, die ook in Nederland op de markt is gebracht. Ook Missio München liet kunstenaars uit het Zuiden schilderijen vervaardigen te vergelijken met de hungerdoek waarover informatie is opgenomen. Ook willen we u graag wijzen op de verbeelding van Bijbelverhalen die sinds 1980 door kunstenaars uit Derde Wereldlanden zijn vervaardigd en verschenen op de Missie-Zendingskalender.

Sint Jorisparochie

Sinds 1980 heeft onze parochie hongerdoeken aangeschaft die in de Vastenperiode voor in de kerk, terzijde van het hoofdaltaar, opgesteld werden. Bij aanvang van de wekelijkse vieringen werd uitleg gegeven over het hongerdoek en delen ervan.

Zo kreeg het hongerdoek een catechetische functie en legde het een verbinding tussen de lezingen van de zondagen in de Vasten en de Derde Wereld.

In de loop der jaren zijn zo'n zestien hongerdoeken verzameld met zeer uiteenlopende voorstellingen en opzet. Eén ding hebben ze gemeen: "het zijn stuk voor stuk juweeltjes van geloofsverbeelding".

Tentoonstelling

Het was al enige jaren een wens om alle doeken tezamen eens ten toon te stellen. Maar de ruimte die dat vraagt is zeer groot, als je tenminste op ware grootte wil bewonderen. Sinds enige jaren werkt onze parochie actief mee aan de Veertigdagenkalender, een initiatief dat geboren is bij de Protestantse Gemeente de Levensbron.

Tijdens de voorbereiding van de Veertigdagenkalender voor de komende vastenperiode is het oude idee door ons aangedragen. Een bijkomend steuntje in de rug daarvoor is, dat de voorbereidingsgroep samen met de dominees en pastores het hongerdoek van 2011 - "God onder ons" - als verbindend thema tijdens de Aswoensdagviering en de vrijdagavondgebeden wil gaan gebruiken.

Contact werd gelegd met de Gemeente en de toestemming kwam om gedurende vier weken een tentoonstelling in te richten in de hal van het Stadhuis.

In de Vastenperiode zullen vanaf 27 februari t/m 23 maart (LET OP: de precieze data zijn een beetje aan verandering onderhevig) de hongerdoeken tentoongesteld worden.

De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingstijden van het stadhuis.

De openingstijden zijn:

Maandag van 11.00 uur tot 20.00 uur

Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur

Verder is de tentoonstelling te bezoeken tijdens de uren dat er vergaderingen in het Stadhuis zijn.

Op de tentoonstelling vindt u per doek een beknopte omschrijving van het doek met verwijzing naar de taferelen. Informatie over de herkomst en de kunstenaar is aanwezig. Wilt u verdere informatie, dan treft u ook bij elk doek een boekwerkje aan met uitgebreide informatie en afbeeldingen.

Het ligt in de bedoeling tevens een boekwerkje te maken over alle hongerdoeken.

Speciale feestelijke opening.

Zoals elke tentoonstelling betaamt zal ook deze tentoonstelling feestelijk geopend worden. Door wie? Dat laten we nog even in het ongewisse, maar een persoon met grote bekendheid proberen wij hiervoor te interesseren.

Lees voor deze en andere nadere informatie de plaatselijke weekbladen.

Namens de projectgroep veertigdagenkalender

Arie Stout (De Levensbron)

Hans Le Large (Sint Jorisparochie)

Dit is een initiatief van Projectgroep '40-dagenkalender'

Lezing in Levensbron over Dilemma's rond het levenseinde

Op zondag 19 februari a.s. houdt Dr. Annemarieke van der Woude een lezing in De Levensbron, die zal gaan over Dilemma's rond het levenseinde. Annemarieke van der Woude is theoloog en werkzaam als predikant/geestelijk verzorger in een zorginstelling te Renkum. In haar boek *Het doodshemd heeft geen zakken* beschrijft zij aan de hand van concrete verhalen gevoelige keuzemomenten die zich rond het levenseinde aan ons kunnen opdringen, palliatieve zorg, (zelf)euthanasie, beslissen over de dood van een ander.

Kwaliteit van leven

Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken... met de dood, misschien van onze ouders, broers of zussen, van onze partner en uiteindelijk ook met ons eigen levenseinde. O.a. door de ontwikkelingen in de medische wetenschap is de levensverwachting in Nederland sinds 1980 aanzienlijk gestegen. Zo boekten mannen een winst van 5,5 jaar, vrouwen worden gemiddeld 3,1 jaar ouder. De verwachting is dat deze ontwikkeling nog verder zal toenemen. We worden dus steeds ouder, de verpleeghuizen raken steeds voller. Maar wat als de kwaliteit van ons leven steeds minder wordt? Als ons leven alleen nog bestaat uit wachten, wachten tot we geholpen worden om naar toilet te kunnen gaan, wachten op onze boterham of wachten op een bezoekje. Als ons leven lijden en last wordt? Als ons leven geleefd is? Er zijn mensen die van mening zijn dat we hier niet op mogen ingrijpen omdat het leven een geschenk is, maar mogen we dit ook teruggeven?

Uit vrije wil

De groep *Uit vrije wil* zou 'voltooid leven' als grond voor euthanasie in de wet willen zien opgenomen. 'Een verzamelplaats van voltooide levens' noemt Annemarieke van der Woude het verpleeghuis waar zij werkt. 'De meeste mensen in het verpleeghuis zijn dementerend', zegt Van der Woude. 'Hun leven kun je voltooid noemen, maar zij kunnen hier niet meer over praten. Bewoners met somatische klachten doen dat soms wel. Zoals die meneer met een religieuze achtergrond. 'Ik heb niets meer te verwachten, mijn leven is afgerond, ik zou het niet erg vinden als het morgen voorbij is.' Maar toch zou hij het niet zelf willen voltooien. 'Dat is niet aan mij,' zegt hij dan 'dat is aan God'. Haaks daarop staat het gedachtegoed van de initiatiefnemers van *Uit vrije wil*, die een aanpassing van de euthanasiewet willen. Zij zeggen: zoals ik de regie heb gevoerd over mijn leven, zo wil ik ook mijn levenseinde in de hand hebben. Daarbij wil ik niet gehinderd worden door een wet die zegt dat ik eerst ondraaglijk moet lijden. En deze gedachte sluit naadloos aan bij een dominante stroming binnen de huidige filosofie: de levenskunst. Daarin wordt het leven opgevat als een kunstwerk; je leven is een creatief proces, maar als de inspiratie opdroogt, moet je het stoppen.

Steun en discussie

Dat *Uit vrije wil* een gevoelige snaar raakt, blijkt alleen al uit het feit dat het streven om het initiatief op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen 116.000 steunbetuigingen kreeg. En onnoemelijk veel discussie. Medio 2011 hoorde de Tweede Kamer deskundigen over dit wetsvoorstel. Voor nieuwe wetgeving is het te vroeg, er is meer kennis nodig, meer onderzoek, oordeelde zij. Wordt dus vervolgd...

De lezing wordt gehouden in de protestantse kerk Levensbron aan de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk. U wordt van harte uitgenodigd de lezing op 19 februari bij te wonen, de aanvang is 15.00 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje.

Voor meer informatie: Bea de Geus, tel. 0180-435780

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de 292^{ste} zondagavondzang op zondag 19 februari a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. De organist van deze avond is Edwin Vooijs. Cor de Haan geeft leiding aan de koor- en samenzang. Graag tot ziens in de Bethelkerk.



Onze volgende zondagavondzang wordt gehouden op zondag 18 maart a.s.

Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook

Voorjaarsconcert C.O.V. 'Ridderkerk' 31 maart 2012

De Christelijke Oratoriumvereniging "Ridderkerk" o.l.v. dirigent Hans Cok is weer begonnen met het instuderen van het Cantique de Jean Racine en het Requiem van Gabriel Fauré, het Requiem van John Rutter en delen van de Passion van Hans Cok. Medewerking verlenen een aantal vocale- en instrumentale solisten.

De uitvoering is in de Ger. kerk "Levensbron", Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk.

Aanvang: 20.00 uur.

De toegangsprijs bedraagt €10,- (kinderen tot 16 jr. gratis).

Aanvang concert 20.00 uur. Kerk open: 19.30 uur. Noteert u alvast in uw agenda.



Meer over het koor is te lezen op de website: www.covridderkerk.nl

Samen zingen in de Breepleinker

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een Koor-en samenzangdienst op **zondag 19 februari a.s.** waaraan meewerken:

Het Chr. Strijens Gemengd Koor o.l.v. Adri Poortvliet,
organist Martin Mans,
trompet Jantine Kalkman
meditatie ds P. Vermaat

De dienst begint om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang
De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25, bus 77; Arriva bus 157



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl