

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Bij de diensten	3
Zieken(t)huis; Leeskring Doornse Catechismus; Jongerengroep 17+	4
Catechese; Contact met de predikant; Hongerdoeken; Spaardoos .	5
Tienerviering; Groot Huisbezoek; La Pipe 30+	6
Jeugdendienst Hervormde Kerk; Spiritualiteit en zingeving . . .	7
In Memoriam Maria Alblas-Korteweg	8,9
Kerk. Bureau; Bedankje; Passage; Inloopochtenden; Verjaardagen 75+	10
PCOB; NBG Bijbelleesrooster	11
Brieven uit Rwanda	12
Wereldgebedsdag	13
Kerkenraadsverslag 19 januari	14,15
Kindernevendienst 'de Lichtflits'.	15
Giften en Collectes C.v.K.	16
Kerkbalans; Solidariteitskas; VVB; Opknapbeurt Fontein	17
Symbolisch bloemschikken in de 40-dagentijd	18
Giften C.v.D.; Collectes in de 40-dagentijd	19
Projectgroep 40-dagentijdkalender 2012	20
Ingezonden artikel uit Trouw	21-25
Classisnieuws	26
Oikokrediet	27
Herdenking 'Dag van de vernietiging' in de Laurenskerk	28,29
Concert Deo Cantemus	29
Diverse concerten en samenzangdiensten	30



Stencilen:

Maandag 26 maart
Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Donderdag 29 maart
om 13:00 uur

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand april
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 23 maart bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruimendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 4 maart

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

2e zondag van de 40-dagentijd

: Ds. G.H. Offringa

: Janis van der Linden en Sabrina Alblas

: Celine en Jacqueline de Jong

: P. Bezemer en J. IJsselstein

: Wim van Bruggen

: 1e Kerk in Actie Zending

2e Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 11 maart

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

3e zondag van de 40-dagentijd

: Drs. E.E. Barendregt-van Rietschoten uit Zwijndrecht

: Elselien van Gameren en Liane Janssen

: Christian den Hartog en Marian de Vree

: J.J. de Koning en J. Monteban

: Henk van Maastricht

: 1e 40-dagentijdcollecte

2e Onderhoud gebouwen

Deurcollecte Eigen jeugd

Woensdag 14 maart

19.30 uur

Koster

Collecte

Bidstond voor Gewas en Arbeid

: Ds. G.H. Offringa

: Joop van Wingerden

: 1e Kerk

2e Diaconie

Zondag 18 maart

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

4e zondag van de 40-dagentijd

: Ds. C.H.A. Bartelink- van den Dool uit Ridderkerk

: geen i.v.m. kerk-school-gezinsdienst in de H.K.

: Mariëlla en Liane Janssen

: D.W. Alblas en C.A. Alblas

: Henk van der Starre

: 1e Kerk in Actie Diaconaat

2e Kerk (aanvulling bidstond)

Deurcollecte Eigen jeugd



**Tevens Zondag 18 maart:
Kerk-school-gezinsdienst
in de Hervormde Kerk
Aanvang 10.00 uur**



Zondag 25 maart	5e zondag van de 40-dagentijd Tevens Tienerviering vanaf 09.10 uur 'inzingen' met Opwekkingsliederen
09.30 uur	: Dhr. J. Oorebeek uit Barendrecht
Kindernevendienst	: Pia van der Linden
Kinderoppas	: Willemijn en Pauline Bezemer
Chauffeurs	: A.C. Alblas en C. IJsselstein
Koster	: Wim van Bruggen
Collecte	: 1e 40-dagentijdcollecte 2e Onderhoud gebouwen Deurcollecte Eigen jeugd
Vrijdag 30 maart	: Avondgebed (zie ook pagina 22)
19.30 uur	: Ds. G.H. Offringa
Koster	: H. van der Starre

Bij de diensten

Zondag 4 maart 2012 is de 2^e zondag in de 40 dagen op weg naar het feest van Pasen. Ik hoop zelf in deze dienst voor te gaan.

Op **zondag 11 maart** - de 3^e in de 40dagentijd - gaat mw. drs. E.E. Barendregt - van Rietschoten bij ons voor.

Op **woensdag 14 maart** is het Biddag voor Gewas en Arbeid. 's Avonds is er een bidstond die om 19.30 uur begint en waarin ik zelf hoop voor te gaan. Het Gemeenschappelijk Leesrooster reikt - onder andere - de bekende tekst uit Prediker 3: 1 - 13 aan als hoofdlezing. Een bekende tekst die tegelijk verontrustend is.

Op **18 maart** - de 4^e zondag in de 40dagentijd - zal mw. ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool uit Ridderkerk voorgaan in de Opstandingskerk.

In de Hervormde Kerk is er dan een Kerk- School- en Gezinsdienst (aanvang 10.00 uur). Als thema is deze keer gekozen voor *Vriendschap*. In het evangelie van Matteüs lezen we hoe Jezus leerlingen maakt (hoofdstuk 4). Zij vertrouwen op Hem. Op een gegeven moment worden zij zelf de wereld ingezonden (Mat.10). De kinderen van de Klimop-school zullen het thema verwerken. Ook leren zij enkele liederen. Hun verwerking krijgt als 'aandeel van de school' een speciale plaats in deze dienst.

Op **zondag 25 maart** zal dhr. J. Oorebeek uit Barendrecht bij ons voorgaan. Deze zondag is de 5^e in de 40dagentijd. Voor aanvang van deze dienst worden er enkele Opwekkingsliederen gezongen.

Tenslotte: evenals voorgaande jaren worden er op vijf vrijdagen in de 40dagentijd avondgebeden gehouden in vijf verschillende Ridderkerkse kerken (zie ook de aankondiging elders in dit blad). Het laatste avondgebed vindt plaats op **30 maart** in de Opstandingskerk in Rijsoord, aanvang 19.30 uur.

Wensen wij elkaar goede aandacht en inspirerende diensten toe!

ds. G.H. Offringa

Zieken(t)huis

Dhr. J. van Wingerden (Mauritshoek) onderging een operatie in het Ikazia Ziekenhuis, hij kwam al snel weer naar thuis.

Mw. T. Los-Luthart (Vlasstraat) kreeg een nieuwe knie. Zij revalideert thuis en krijgt therapie.

Dhr. I. Roterman (Prunuslaan) revalideert nog in De Elf Ranken in Barendrecht. Ook met hem gaat het de goede kant op.

Van onze ouderen noemen wij met name mw. J.W. van der Staij-van Rees (Boksdoornstraat). Zij is thuis en wordt daar goed verzorgd. Ze heeft veel rust nodig. Mw. P. van Putten-Blaak verhuisde onlangs binnen Reijerheem naar een afdeling voor aangepaste zorg.

Wij bidden voor onze zieken en herstellers, en voor hen die het anderszins moeilijk hebben om moed en krachten.

ds. G.H. Offringa

Leeskring Doornse Catechismus

De kring rondom de *Doornse Catechismus* is toe aan de laatste hoofdstukken van het boekje. We hebben besloten om voor de laatste 4 hoofdstukken (over het hiernamaals en de toekomst) een extra avond aan te beleggen, en wel maandag 26 maart a.s. Dan hebben we ook iets meer tijd voor een evaluatie. Voor de (al geplande) bijeenkomst op maandag 12 maart lezen we de hoofdstukken 43 - 48.

Voor de laatste bijeenkomst op maandag 26 maart lezen de laatste vier hoofdstukken (49 - 52). Ter voorbereiding sturen wij de deelnemers weer enkele richtvragen toe. De kring vindt plaats in de Fontein en begint om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 21.45 uur. Van harte welkom!

mw. W. Barnard, ds. G.H. Offringa



Jongereengroep 17+



Om de betrokkenheid van onze jongeren op peil houden begonnen we dit jaar een nieuwe groep, bedoeld voor jongeren tussen de 17 en 21 jaar. Doel is om contact te leggen en te houden. We willen elkaar wat beter leren kennen, vooral waar het gaat om vragen van geloof en leven. De vorige bijeenkomsten waren op 8 januari en 5 februari.

Op zondagavond 4 maart komen we weer samen. We denken aan een creatieve invulling, naar een goede vorm wordt nog gezocht.

Ben je 17+, noteer deze datum dan in je agenda en kom!

Vorbereiding: Corjan van Oudheusden, Ramon Harinck, ds. Herman Offringa, Anda den Hartog, Corine van der Meer en Peter Roodnat

Locatie: Hoeksteen (achter de Hervormde Kerk) van 20.00 tot ca. 21.30 uur

Datum: 4 maart 2012 (voorlopig de laatste keer van 't seizoen)

Bijzondere catechese op 20 maart

In de maand maart zal er nog drie keer tienercatechese zijn en wel op de dinsdagen 6, 13 en 20 maart. De tijden zijn bekend: de groep 12-13 jarigen om 18.30 en de groep 14 t/m 16 jaar om 19.30 uur.

Op 20 maart is de laatste en afsluitende avond van het catecheseseizoen.

Het plan is om dan met **beide groepen samen** te eten in de Fontein. Twee koks zullen een eenvoudige maar voedzame maaltijd voor ons bereiden. Om 18.30 uur kunnen we aan tafel, om 19.30 uur zijn we zeker klaar met eten. Dus: **op dinsdag 20 maart a.s. beide groepen om 18.30 uur, in de Fontein.**

Van harte welkom!

ds. Herman Offringa

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Hongerdoeken Tentoonstelling

Bent u al in het Gemeentehuis geweest? Sinds 27 februari jl. zijn daar dagelijks alle beschikbare hongerdoeken uit het recente verleden te zien.

Niet alleen de doeken maar ook nadere informatie over de doeken is aanwezig. U kunt elk moment, dat het Gemeentehuis open is, terecht.

Laat deze unieke kans niet voorbijgaan want het is werkelijk... **PRACHTIG!**

**Projectgroep
'40-dagenkalender'2012**

Spaardoos uit de 40-dagentijd



Graag willen wij u als ZWOE-groep nog even herinneren aan de spaardoos die in de 40-dagentijd in het gangpad in de kerk staat. De opbrengst is zoals we u

in het februarinummer van Rijsoord aan het Woord hebben gemeld voor de zogenaamde kleine projecten in Rwanda. We hopen dat u met uw giften wilt bijdragen voor de verandering in de situatie van veel Rwandezes.

*Alvast onze hartelijke dank,
Uw ZWOE-groep*

Tienerviering

In de maand maart houden we de tienerviering op 25 maart a.s.. Dit is een week later dan gewoonlijk, dat komt doordat er een Kerk-school-gezinsdienst is op de zondag ervoor, nl. 18 maart. Wij hopen jullie daar natuurlijk allemaal te zien, want het zijn leuke diensten.

Het thema in maart is 'My Way'; Veertig dagen zijn we onderweg naar Pasen, tijd genoeg om eens stil te staan bij welke wegen je gaat in het leven. Ga je mee op de weg van je ouders en of de kerk waar je bij hoort? Of mag je ook je eigen weg kiezen en hoe doe je dat dan? Best een mooi en soms moeilijk onderwerp. We hopen met elkaar weer een fijne tienerviering te hebben. Zie jullie op de 25ste Maart.

Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom!

Alles op een rijtje: Tienerviering zondag 25 Maart a.s
Aanvang 9.30 uur direct naar de soosruimte
Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur
Iedere 3^e zondag van de maand tienerviering

Tot ziens

Anda, Janis, Elselien en Heleen

Zondag 1 april 16.00 uur - GROOT HUISBEZOEK **Thema 'Liefde'**

Met het *thema 'Liefde'* zijn we het kerkelijk seizoen 2011/2012 gestart en we willen hier nu tijdens het Groot Huisbezoek met elkaar nog dieper op ingaan.

Gods liefde voor jou is dieper dan de diepste oceaan

Wij heten u vanaf 15.30 uur van harte welkom met koffie/thee of fris. Na de inleiding zullen we met elkaar over dit thema nadenken.

Uiteraard besluiten we de dag weer met een heerlijke maaltijd.

Om circa 19.00 uur zal de bijeenkomst worden afgesloten.

Zou u, voor 27 maart a.s. (in verband met het regelen van de maaltijd) aan Marry de Koning, tel. 490146 door willen geven als u komt?



Wij hopen op uw aller komst.
Hartelijke groet van de wijkteamleden

Ontmoetingsavond 30+



U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond. We zijn open op 9 maart



- Uitnodiging - Kom je ook?

Naar de jeugddienst met het thema:
All you need is His love!

Deze dienst is in de Hervormde Kerk
(in Rijsoord) op zondag 4 maart.

Vanaf 9.50 uur zingt het IJE-koor uit Rotterdam.

Na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten en na te praten met een lekker bakje koffie of thee.

De vorige dienst waarin dit koor optrad was echt een feestje, je zult zeker geen spijt krijgen!



Monique Tholenaars en Corine van der Meer

Spiritualiteit en Zingeving

Twee bijeenkomsten in de Veertigdagentijd

In het najaar van 2010 zijn er vier avonden rondom "Spiritualiteit en Zingeving" geweest. Dit was een nieuw initiatief en we hebben de wens uitgesproken er een vervolg aan te geven. Deze keer een aanbod van twee keer een zaterdagmiddag in de Veertigdagentijd (tijd voor Pasen). Dit is altijd een sterke periode om na te denken over hoe je in het leven staat. We willen samen een paar stappen zetten op onze eigen pelgrimsweg. Veel mensen weten wel dat er meer is. Mensen zijn op zoek op allerlei verschillende manieren. We willen beter in contact komen met de bron van ons leven en met onszelf en ons leven inrichten als mensen die een doel voor ogen hebben. Er is ruimte voor stilte, meditatie, bezinning en er is altijd een thema. Iedere bijeenkomst heeft een afsluiting waarbij ieder een eigen inbreng kan hebben.

De eerste **zaterdagmiddag** is op **25 februari**. We beginnen om **14.15** uur met koffie en thee. Om **half 3** starten we en om ongeveer **16.30** uur sluiten we af. Deze middag lopen we, na een korte toelichting, individueel en toch ook met elkaar een stukje pelgrimsroute. Thema van deze middag is: "**Kom, ga mee.....**"

De tweede bijeenkomst is op **zaterdag 24 maart**, ook om **14.15** uur. De middag zal dan beginnen met een coachvraag die we aan elkaar gaan stellen. Daarna zullen we, onder de klanken van passie muziek, schilderen, (in)kleuren of luisteren op onze weg. Deze middag is het thema "**Onderweg naar.....**"

De bijeenkomsten vinden plaats in een zaal van de Levensbron, Jan Luykenstraat 10. Van deelnemers wordt een minimale bijdrage van €5 per keer gevraagd. Voor meer informatie en opgave: miekemuddekdcc@hetnet.nl of mobiel : 06 24 70 6162

Weet je van harte welkom!

Mede namens de Nieuw Land groep,
Mieke Mudde, Arie de Korte, Christi Bartelink



- In Memoriam -

In liefdevolle herinnering aan Maria Alblas-Korteweg

Op woensdag 11 januari 2012 overleed mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en schoondochter, op de leeftijd van 62 jaar.

Ze werd geboren op 7 februari 1949 in Hendrik Ido Ambacht, als middelste van 3 kinderen. Na haar schooltijd heeft ze de kappersopleiding gevolgd en vervolgens in verschillende kapsalons gewerkt.

Na ons huwelijk op 30 september 1975 zijn wij aan de Rijnsingel in Bolnes gaan wonen, samen met dochter Jeannette.

Na de geboorte van de tweeling Richard en Edwin in december 1976 ontstond toch wel dringend de behoefte om "op de begane grond" te gaan wonen. Het gelukkige toeval wilde dat juist in die tijd de Mauritshoek werd gebouwd. Tot ons geluk, en zeker ook dat van Ria, hebben we hier een woning toegewezen gekregen, en met veel plezier hier gewoond.

Nadat de kinderen wat ouder werden is Ria ook weer gaan werken. Zij verzorgde de catering in het kantoorgebouw van een touroperator, werk dat ze met veel plezier deed.

Niet zo heel erg lang nadat ze hiermee gestopt was, openbaarden zich de allereerste symptomen van wat in een later stadium de diagnose COPD, in het bijzonder longemfyseem, kreeg. Dit is een longaandoening waarvan geen herstel mogelijk is. Door middel van therapie en veel medicijnen kan e.e.a. wel worden vertraagd. De achteruitgang kenmerkte zich door talloze ziekenhuisopnames en het thuis 24 uur per etmaal op toediening van zuurstof aangewezen zijn. Op 11 januari is ze opnieuw opgenomen waarbij al snel vast kwam te staan dat het einde nabij was. Diezelfde avond nog is zij overleden. Ondanks dat de diagnose en de beperkingen die dat vooral later met zich meebracht moeilijk voor haar waren om te accepteren, is ze altijd heel dapper met haar ziekte omgegaan, waar wij veel bewondering voor hebben gehad. Ondanks dat ze erg beperkt was wilde ze de bezoeken aan oma Alblas op zaterdagmorgen voor geen goud missen. Ook het bezoek van de kleinkinderen deed haar goed, ze was heel trots dat ze oma was.

Op woensdag 18 januari hebben wij haar naar haar laatste rustplaats gebracht. In de dienst voorafgaande aan de begrafenis overdachten wij bij de woorden uit 1 Korinthiers 13, het loflied op de liefde.

Wij zijn erg verdrietig om haar heengaan, maar tegelijk dankbaar voor haar leven, voor de liefde die zij ons mocht geven. Voor ons is een grote troost dat ze gezegd heeft: daar waar ik heen ga, daar is het goed.

Fam. B. Alblas

De liefde... (naar 1 Korinthe 13)

*Al ware het, dat ik de taal
der mensen en der eng'len sprak,
Ik was een klinkende cimbaal
wanneer de liefde mij ontbrak.*

*Al wist ik elk geheimenis,
al sprak ik met profetenmond,
ik was van geen betekenis,
wanneer g' in mij geen liefde vond.*

*Al was ook mijn geloof zo groot,
dat het een berg verdwijnen deed,
al gaf ik ook mijn laatste brood
aan wie gebrek en honger leed.*

*Al werd mijn lichaam ook verbrand,
maar 'k schoot in liefde toch te kort,
het baatte niets - ik was als zand,
dat door de wind verstoven wordt.*

*De liefde zoekt zichzelf niet,
zij rekent nooit het kwade toe,
verbittering doet haar verdriet,
nooit wordt zij het vergeven moe.*

*Daarom vergaat zij nimmermeer,
al heeft de kennis afgedaan,
al zendt God geen profeten meer,
al zal de wereld ook vergaan.*

*Eens leefde ik nog als een kind,
verstond slechts wat een kind verstaat,
Maar wie hier niets dan raadsels vindt,
ziet eens God Zelf in het gelaat.*

*GELOOF - en HOOP - en LIEFDE zijn
de gaven waarmee God ons troost;
En nimmer zijn Gods gaven klein,
maar liefde is van deze 't grootst.*

*Nel Benschop
Uit: Gouddraad uit vlas*



Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436
w.gameren@upcmail.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Bedankje



*Lieve mensen,
Dankbaar ben ik dat
de operatie zo voor-
spoedig is verlopen,
er is een Engel met
me meegegaan!*

*Hierbij wil ik u/jullie allemaal
heel hartelijk bedanken voor alle
lieve woorden, bezoeken, bloemen
enz., het was om stil van te wor-
den.*

Jantine van Hal

Verjaardagen in maart

14 maart 1931
De heer J. van der Helm
Ds. Sleswijk Visserstraat 14
2988 XC Rijsoord

24 maart 1931
De heer B.B. van der Waal
Strevelszicht 2
2988 AS Rijsoord

26 maart 1932
Mevrouw A. Kanters-van Kleef
Mauritshoek 120
2988 ED Rijsoord

26 maart 1936
De heer W.J. van Gameren
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht

28 maart 1934
De heer W.A. Nugteren
Rijksstraatweg 157
2988 BD Rijsoord

31 maart 1934
De heer J. Oosthoek
Seringenplantsoen 475

**VAN HARTE
GEFELICITEERD!**

'Passage'

Chr.-maatsch.vrouwenbeweging

Na de viering van het 60-jarig jubileum de vorige maand gaan we in maart weer 'gewoon' verder.



Op 20 maart, we zijn dan in de lijdenstijd aangekomen, komt ds. Martin de Geus uit Ridderkerk met als onderwerp 'Het kerklied in de liturgie'. We hopen u allen te mogen begroeten, en we zien

ook graag gasten! We komen bij elkaar in de Hoeksteen en we beginnen om 19.45 uur.

Tot ziens, het bestuur

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

1 en 15 maart

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!



PCOB

Op woensdag 14 maart houden de PCOB en de Unie KBO een gezamenlijke bijeenkomst voor 50 plussers in een zaal bij de St. Joris kerk, aanvang 14.30 uur. Er wordt een inleiding gehouden over de zorginstelling Riederborgh.

En op woensdag 28 maart houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijks bijeenkomst.

De heer Wolf uit Alphen a/d Rijn vertelt over zijn grote verzameling Bijbels.

Iedereen van af 50 jaar is van harte welkom. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikerveer.

Maart

*'t Is pas maart, de winterweiden
dragen nog een waasje wit
en de zwarte akkers beiden
't zaad nog naakt en omgespit.*

*Maar de mussen in de bomen
piepen al met luid misbaar
en de fijne katjes komen
reeds aan wilg en hazelaar.*

*'t Is al maart, de dagen lengen
en de zon begint alvast
op de wei wat kleur te brengen
met een lichte schilderskwast.*

*Nog een maand en allerwegen
kiemt het veld en kleurt de wei;
nog een maand of twee gezweven
dan is 't bloeimaand, dan is 't mei!*

- ingezonden door Cock van Oorschot -

**NBG Bijbelleesrooster**

Do 1	Ezechiël 12:21-28
Vr 2	Ezechiël 13:1-8
Za 3	Ezechiël 13:9-16
Zo 4	Ezechiël 13:17-23
Ma 5	Ezechiël 14:1-11
Di 6	Deuteronomium 22:13-22
Wo 7	Deuteronomium 22:23 - 23:1
Do 8	Deuteronomium 23:2-15
Vr 9	Deuteronomium 23:16-26
Za 10	Psalm 19
Zo 11	Ezechiël 14:12-23
Ma 12	Ezechiël 15:1-8
Di 13	Ezechiël 16:1-14
Wo 14	Ezechiël 16:15-34
Do 15	Ezechiël 16:35-43
Vr 16	Ezechiël 16:44-52
Za 17	Ezechiël 16:53-63
Zo 18	Ezechiël 17:1-10
Ma 19	Ezechiël 17:11-21
Di 20	Ezechiël 17:22-24
Wo 21	Deuteronomium 24:1-13
Do 22	Deuteronomium 24:14 - 25:4
Vr 23	Deuteronomium 25:5-19
Za 24	Psalm 43
Zo 25	Ezechiël 33:1-9
Ma 26	Ezechiël 33:10-20
Di 27	Ezechiël 33:21-33
Wo 28	Deuteronomium 26:1-11
Do 29	Deuteronomium 26:12-19
Vr 30	Johannes 11:55 - 12:11
Za 31	Johannes 12:12-19



Vanuit onze partnergemeenten Giko en Runda hebben we weer een brief ontvangen, hierbij vindt u de vertaling.

Giko, 28 januari 2012



Lieve broeders en zusters in Jezus Christus van Rijsoord,

We zijn erg blij met uw brief van 26 november 2011 waarin u ons uw nieuwtjes vertelde. In Giko gaat alles goed, we hebben een goede oogst van bonen gehad, nu wachten we op de oogst van mais die ongetwijfeld erg goed zal zijn. Het zaad van de Sorgho ontkiemt ook goed. Het Kerstfeest en Nieuwjaar zijn we goed doorgekomen maar daarvoor hebben we een moeilijke tijd gehad want onze pastor Joseph Musaraba heeft een van zijn zonen, Byiringiro Phocas op de leeftijd van 27 jaar op 16 november 2011 verloren door een ongeluk. Onze broeders en zusters door het bloed dat Jezus Christus voor ons allen heeft vergoten, waardoor we altijd vreugde in ons hart hebben, vooral wanneer we uw hartelijke brieven ontvangen.

Dat God u zegene

Hartelijke groeten, dat God u zegene, namens de gemeente Giko

Mr. Uramutse Theoneste
Mr. Munyangeri Zabulon
Pasteur Musaraba Joseph

Lieve broeders en zusters in Christus,

We zijn blij dat we in de gelegenheid zijn om u weer een brief te schrijven. De laatste keer hebben we u bericht gestuurd via het emailadres van Timothee, de voorzitter van de uitwisseling. Hier in de gemeente gaat het goed behalve dat we een buitengewoon seizoen hebben gehad met zeer veel zon. Wij hebben de planning uitgewerkt voor dit jaar en voorzien veel activiteiten in evangelisatie en ontwikkeling. We zijn bezig om geld op te halen om de bestrating gereed te maken van het kerkgebouw en het dak van de kapel van Kagina, sluiten ook de kapel van Sheli. Wij hopen ook een computer en een printer te kunnen kopen want over een paar dagen zullen we electriciteit hebben. Bid voor ons dat we dit alles kunnen uitvoeren. Eline en Timothee groeten u. De baby Beni groeit goed, hij is nu anderhalf jaar, we sturen u binnenkort foto's, ook van zijn grotere broer Bonheur die nu 6.1/2 jaar is en op de basisschool zit.

Wij brengen u onze hartelijke groeten over. Dat God u zegene
Namens de gemeente Runda, Pasteur Jeannette Mukamana

2 maart 2012: Wereldgebedsdag

Een wereldgebeurtenis! Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden mensen voelen zich - in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag - door gebed verenigd en bemoedigd. Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.



Tijdens de gebedsdienst wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten. Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven. Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst op die eerste vrijdag in de maand maart heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn! In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren en die publiciteit geven aan het werk van Wereldgebedsdag.

Het jaarlijks vieren van Wereldgebedsdag op de eerste vrijdag in maart geeft uiting aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en maakt dankbaar om deel uit te mogen maken van die prachtige wereldorganisatie:

'Samen bidden, samen vieren en samen delen!'

***De viering van Wereldgebedsdag 2012
zal in Rijsoord gehouden worden op
vrijdag 2 maart in 'de Hoeksteen'***

Aanvang 19.45 uur

Dit jaar komt de orde van dienst uit Maleisie.

Het thema is:

'Gerechtigheid voor allen!'



Verslag van de kerkenraadsvergadering van 19 januari 2012

De voorzitter heet allen welkom, zij leest Johannes 1 "het Woord is mens geworden" en gaat ons daarna voor in gebed.

Het **kerkenraadsverslag** van 19 december 2011 wordt na wat tekstuele aanpassingen met dank aan Mevr. C. Bode, goedgekeurd.



De **ingekomen stukken** worden besproken en verdeeld over de commissies.

Wijkteams/Pastoraat: De enveloppen voor de actie Kerkbalans zijn rondgebracht. Er is een verzoek of de e-mailadressen van gemeenteleden op de adreslijst erbij vermeld kunnen worden. We besluiten dit om privacyredenen niet te doen. Het thema voor de gemeentezondag over "Liefde" is goed ontvangen en positief op gereageerd binnen de wijkteams. De datum waarop het groot huisbezoek plaats zal vinden zal waarschijnlijk 1 april worden. Er komt een vraag om het kerkbezoek te stimuleren, zeker op de bijzonder dagen (traditioneler?). De namen van onze zieke gemeenteleden en de gemeenteleden die extra aandacht nodig hebben worden genoemd.

Ds. Offringa doet verslag van zijn werkzaamheden. Zo waren er de voorbereidingen voor de diensten van december, januari en een hulpdienst in Sliedrecht. Ook de catechese en de leeskring Doornse Catechismus vonden plaats. Naast het bezoekwerk van ouderen en zieken, de nodige vergaderingen, cursus en de 17+ groep was er ook een begrafenis. Ook is er gewerkt aan de eerste opzet van het preekrooster 2013 en is er de voorbereiding op het studieverlof dat loopt van 10 april tot 1 juni, waarna aansluitend de zomervakantie wordt genoten. Ds. Offringa meldt zijn voorjaarsvakantie van 18 tot 26 februari.

Tijdens het **pastoraal ½ uurtje** staat het IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad) centraal. Dhr. IJsselstein gaat als vertegenwoordiger van onze diaconie (diaconie = omzien naar elkaar) naar de vergaderingen van het IDB. Het gaat dan onder andere over mantelzorg, financiële hulp, huiselijk geweld ed. In het IDB hebben 19 kerken zitting (waaronder ook het Leger den Heils). Tot voor kort was er de HIP = Hulp In Praktijk maar nu moet men zich wenden tot de SWOR = Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk. De stichting Wereldwerk Ridderkerk heeft ook deel in het IDB, dus ook bijvoorbeeld de wereldwinkel. In Ridderkerk zijn er 60-70 gezinnen die een beroep doen op de voedselbank.

Liturgiecommissie: Er is op 17 januari vergaderd. De Nel de Gelderdienst krijgt goede PR, ook op de scholen. Er is n.a.v. een tekening een offerte binnen hoe de gedenktafel eruit moet gaan zien. Op Palmzondag zingt Whisper in onze kerk. Er wordt bekeken naar een 10 centimeter langere Paaskaars.

Jeugdraad: Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen. Op zaterdag 28 januari wordt er vanaf 10.00 uur gestart met het opvrolijken van de crèche en kindernevendienstruimte.

Z.W.O.E.: De ZWOE schrijft iets in Rijsoord aan 't Woord over de 40 dagen collectes.

K.O.R.: Dhr. N. Baars heeft contact gehad met dhr. A. Kal over hoe verder te gaan met het KOR.

College van Diakenen: Er komt weer een spaardoos te staan voor kleine projecten. Tijdens de laatste avondmaalsviering was er (met dank aan een gemeentelid) naast het gewone brood ook speciaal brood (glutenvrij) zodat alle gemeenteleden het avondmaal mee konden vieren.

College van Kerkrentmeesters: De voorzitter meldt dat dit jaar iedereen weer een VVB envelop heeft gekregen. Er zijn diverse reparaties aan de pastorie gedaan.

Diversen: a. Er is een goed gesprek geweest tussen een afvaardiging van de sociëteit La Pipe en een afvaardiging van de kerkenraad. Er is besloten de vereniging La Pipe per 1 april op te heffen (geen animo meer). Het soosbestuur is bedankt voor haar inzet door de voorzitter van de kerkenraad. De 30+ soos blijft wel bestaan, er wordt nog nagedacht waaronder deze hoort te vallen binnen het kerkelijk werk.

b. Er zijn geen vragen over het verslag van het I.W.G.O.S. Mw. C. Roodnat heeft namens onze kerk zitting in het I.W.G.O.S.

c. De scriba zal de secretaresse van de Classis informeren over onze standpunten wat betreft de wijzigingen van de kerkorde.

d. Er wordt mondeling verslag gedaan van het meerlingberaad die gehouden is op 18 januari in Bolnes (in een bijzonder mooi verbouwde en opgeknapt kerk). De discussienota is besproken, de benaming van het Meerlingberaad wordt gewijzigd in SARI (SAmenwerkende kerken RIdderkerk). In de discussienota staan vragen waarop we voor 1 maart een antwoord/reactie moeten geven. Tijdens het pastoraal ½ uur in de februari vergadering willen we met elkaar hier dieper op ingaan en antwoord geven op de vragen.

Het PCOB zoekt leden, liefst heeft men van elke kerk een afvaardiging. Op 3 en 4 februari is er weer een inspiratiebeurs in de Levensbron in Ridderkerk.

e. In december 2011 is gesproken over de invulling van het pastoraal ½ uur (mogelijkheid om samen voor te bereiden). Het wordt wel als belangrijk ervaren het pastoraal ½ uur te blijven behouden.

Dhr. B. Sintemaartensdijk gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

- Verslag Elselen van Gameren -

Van de kindernevendienst

We werken de komende weken heel hard aan... 'de Lichtflits'. Weet u het nog, met Kerst 2009 kwam de eerste editie uit, een krant gemaakt door en voor de gemeente, verzorgd door de jeugd. U zult deze weken geregeld iets horen of zien over deze krant die we met Pasen aan u hopen te presenteren. Heeft u een mooie, leuke, passende bijdrage die wellicht in de krant past? Stuur dan een email aan delichtflits@hotmail.com of laat iets horen aan de reporters, dan komt het vast ook goed!



Een hartelijke groet van Rie Porter en Cor(a) Spontent

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 18 januari 2012 t/m 16 februari 2012)

Via enveloppe Aktie Kerkbalans	VVB 2012	€ 150,00
Via mw. E.M. Lagendijk	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. E.M. Lagendijk	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. C. Holdermans-v.d. Burg	wijkgeld Elisabet	€ 12,00
Via dhr. W. de Waard	wijkgeld Elisabet	€ 65,00
Via mw. J. Bezemer-van Duijne	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. M. Steenepoorte-v.d. Burg	voor kosten Nel de Gelderdienst	€ 15,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor al deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Opbrengst Collectes

15 januari Diaconie t.b.v. KIKA	€ 225,30
Onderhoud gebouwen	€ 147,45
Eigen jeugd	€ 59,30
22 januari Oecumene	€ 152,60
Onderhoud gebouwen	€ 618,31
Eigen jeugd	€ 73,93
29 januari Catechese en Educatie	€ 157,45
Onderhoud gebouwen	€ 621,86
Eigen jeugd	€ 88,85
5 februari Kerk in Actie Wereldiaconaat	€ 247,15
Onderhoud gebouwen	€ 594,00
Missionairwerk	€ 43,55
12 februari Kerk	€ 710,05
Onderhoud gebouwen	€ 133,50
Missionairwerk	€ 64,52

Het is ons opgevallen dat in de afgelopen 4 weken de opbrengst van de collectes die bestemd waren voor Onderhoud gebouwen en voor de Kerk aanzienlijk hoger was dan gebruikelijk! Het college van Kerkrentmeesters is hier heel dankbaar voor.

Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Er waait een virus rond...

Er waait een virus rond
van twijfel en miskenning
en zijn we niet alert,
blijkt zoiets een gewenning.
Dit wordt te breed en dat
te smal bevonden
en zonder dat je 't weet
is je geloof geschonden.

Probeer in vredesnaam
maar niet besmet te raken.
Zo'n virus kan je vreugd,
je trouw in één keer raken.
Wat je met moeite kreeg,
is plotseling verdwenen.
Het kalf wordt uitgebeend
en jij houdt slechts de benen.

Er waait een virus rond,
maar ben je echt een kenner
dan is de Heil'ge Geest
de beste virusscanner!
Hij zuivert in je ziel
wat ruw werd afgebroken
en 't licht dat werd gedoofd,
wordt weer opnieuw ontstoken!

- Fritz Deubel -



KERK BALANS

In januari heeft, evenals in voorgaande jaren, de actie Kerkebalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enveloppen per 14 februari 2012 kan de voorlopige balans worden opgemaakt.

Door 140 leden is inmiddels een bedrag toegezegd van €62.200,--. (vorig jaar werd er door 135 leden €60.000,-- toegezegd).

Wij verwachten nog 109 enveloppen terug te ontvangen!

*Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur/Penningmeester*

Solidariteitskas 2011

Na de oproep in het novembernummer van Rijsoord aan 't Woord is er van 66 leden voor de Solidariteitskas 2011 een totaalbedrag ontvangen van €1.075,--.

In voorgaande jaren was dit:

2010: €1.040,--

2009: € 925,--

2008: € 805,--

2007: € 845,--

Alle gevers bedankt!

*Bas Sintemaartensdijk,
Penningmeester CVK*

Vrijwillige bijdrage 2011

Nog niet alle toegezegde bijdragen voor het jaar 2011 zijn ontvangen! Wilt u deze alsnog overmaken naar bankrekeningnummer 3554.03.250 onder vermelding van "VVB 2011"? Hartelijk dank voor uw medewerking.

Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester CVK

Lentegroen? Appeltjesgroen? Kermit-de-kikkergroen?

In het januarinummer van RahW heeft u kunnen lezen dat we het plan hadden opgevat om de bovenzalen van de Fontein een opknappbeurt te geven. Onze crèche kinderen, kindernevendienstgangers en catechisanten kunnen dan weer in een frisse en vrolijke ruimte terecht. Ook het speelgoed van de crèche was aan een flinke uitzoeken en schoonmaakronde toe.

In de laatste week van januari heeft onze huisschilder Dick Alblas alvast een start voor ons gemaakt. Daarna konden we er, samen met een groep gemeenteleden, de volle vaart in zetten. Met als gevolg dat we op dit moment van schrijven bijna klaar zijn en als u dit leest hopen we zelfs helemaal klaar te zijn! De slimme lezer heeft in de titel van dit stukje natuurlijk al lang een forse aanwijzing gevonden omtrent onze kleurkeuze. Bent u benieuwd hoe het er in het echt uitziet? Loop dan na de dienst gerust eens even naar boven of bezoek de website van de kerk: www.opstandingskerkrijsoord.nl Daar zijn namelijk een paar leuke foto's op geplaatst!



Een ieder van u bedankt voor uw bijdrage via de jeugdcent. En speciaal onze adviseurs Henk en Dick en klussers Dick (dezelfde, die man kan zoveel!), Johan, Ellie, Pia, Elize, Peter, Greet en de Nico's: hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Vriendelijke groet van uw ouderlingen met de groene vingers: Anda en Cora

Vervolg Symbolisch bloemschikken in de 40dagentijd en Pasen

4 maart - 2e zondag in de 40dagentijd.

Thema: Aanwezig

Kleur: paars

Lezing: Marcus 9:2-10

Jezus neemt Petrus en de broers Jakobus en Johannes mee naar een hoge berg waar zij alleen zijn. Daar verandert de gedaante van Jezus, door de leerlingen wordt dat ervaren als stralend wit licht.

Symbolische schikking: Paars is de kleur van ingetogenheid. De stam met een witte wolk is het symbool van Gods aanwezigheid en verborgenheid. God is dichtbij en ver-af. De witte wolk verbeeldt deze tweezijdigheid. De drie witte stenen verwijzen naar Mozes, Elia en Jezus die staan in het licht van God. Wit is de kleur van zuiverheid, licht, vrede, vreugde en feest.

11 maart - 3e zondag in de 40dagentijd

Thema: Ruimte maken

Kleur: paars

Lezing: Johannes 2:13-25

Jezus treft op het tempelplein allerlei handelaren aan. Hij jaagt ze met een zweep de tempel uit. Hebben of zijn... Ruimte maken voor verandering en komen tot leven in een ander licht.

Symbolische schikking: paars de kleur van ingetogenheid. Het kruis, met daar omheen een cirkel verbeeldt de kern van het spirituele middelpunt, het huis van God. Daaromheen wat muntjes. Voor hebzucht en handel is daar geen plaats.

18 maart - 4e zondag in de 40dagentijd.

Thema: Delen voor verandering

Kleur: paars en roze

Lezing: Johannes 6:1-15

Jezus wordt gevolgd door een grote menigte en de leerlingen vragen zich af wat ze moeten doen om deze mensen eten te geven.

Symbolische schikking: Een gaffelkruis in deze schikking, de vorm herinnert het meest aan een levende boom (dus leven). De kleur voor deze zondag is roze, het licht van Pasen schemert door het paars heen. Roze is een vermenging van paars en wit, symbool van inkeer en lichtpunt. Het brood verwijst naar het geestelijke levensbrood dat Jezus rijkelijk uitdeelt en dat ieder mens voedt. De vis is het symbool van Leven. Jezus als levengevende.

25 maart - 5e zondag in de 40dagentijd.

Thema: Loslaten om te leven

Kleur: paars

Lezing: Johannes 12:20-33

Symbolische schikking: Een gaffelkruis met daaronder een paars kleed, de kleur van ingetogenheid. Korenaren en losse graankorrels. De graankorrel is het symbool van het zaad dat in de kern vol zit met leven. Deze kern verwijst ook naar het geestelijke leven dat in ieder mens verborgen ligt. Zoals een graankorrel eenzaam in de aarde valt en in het donker opnieuw tot leven komt, een leven dat leidt tot vrucht dragen. Overgeven en loslaten om te leven vanuit de diepte brengt grote verandering. De handen zijn symbool van loslaten.



Werkgroep Symbolisch bloemschikken

Ontvangen giften door het College van Diakenen:

Nagekomen ontvangsten van december:

Via mevr. A. Alblas	Dagboekjes	€ 20,00
Via mevr. A. Alblas	Kalender	€ 10,00

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via Mevr. C. Holdermans	Dagboekje	€ 10,00
Via Mevr. L. Klootwijk	Rijsoord aan 't Woord	€ 10,00
Via Mevr. L. Klootwijk	Kerk	€ 15,00
Via Mevr. C. Lodewijk	Kalender	€ 5,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Nico Baars

Penningmeester College van Diakenen

Collectes in de 40-dagentijd

In de 40 dagentijd willen wij als diaconie op 11 en 25 maart 2012 de volgende collectes houden.

- 11 maart: Collecte bestemd voor het biogasproject van Kerk in Actie in India.

Armen gezinnen in India koken traditioneel op houtskool. Hiervoor moeten ze elke dag uren lopen om hout te verzamelen. Biogasinstallaties zijn een goed alternatief. Deze installatie zet mest en ander organisch afval om in gas. Bovendien komt bij koken op biogas geen CO₂ vrij zoals bij het verstoken van hout. Met onze bijdrage helpen we arme families om een beter leven op te bouwen. Tegelijkertijd compenseren we onze CO₂ uitstoot en gaan zo samen de klimaatverandering tegen.



Helpt u mee om dit mogelijk te maken?

- 25 maart: Staat u er wel eens bij stil hoe lang vrouwen bij ons al dezelfde rechten hebben als mannen? Vast niet, omdat wij het al zo gewoon vinden dat een vrouw dezelfde kansen heeft als een man. Toch is dat niet zo gewoon. In Kenia bijvoorbeeld is ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog aan de orde van de dag. Ook in de kerk. Kerk in Actie brengt hier verandering in door studiebeurzen te verstrekken aan vrouwelijke theologiestudenten. Zo krijgen vrouwen de kans hun stem te laten horen. Met onze steun kunnen zij verandering mogelijk maken.

Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan!

Bij voorbaat dank, uw diaconie

Projectgroep '40-dagenkalender' 2012

VRIJDAGAVONDGEBEDEN IN DE 40-DAGENTIJD



In de weken voorafgaande aan het Paasfeest, de zogenoemde 40dagentijd, zullen er in de verschillende kerken in Ridderkerk gebedsvieringen worden gehouden. Deze vijf avondgebeden vinden plaats op de vrijdagavond, elke keer in een ander kerkgebouw.

Tijdens deze bijeenkomsten zal het Hongerdoek 2012 centraal staan. Zoals u in Rijsoord aan het Woord van februari al hebt kunnen lezen is een hongerdoek een doek dat in de Middeleeuwen in de vastentijd het altaar in de (Rooms-Katholieke) kerk bedekte. Elke vrijdag wordt een ander deel van het hongerdoek belicht. Het hongerdoek van dit jaar heeft als titel: "God onder ons" en het thema is: "Menswaardig leven voor alle mensen". Uitgangspunt hierbij is Matteüs 25 vers 31 - 46, waarin gesproken wordt over de werken van barmhartigheid.

Hieronder volgt een overzicht van de bijeenkomsten met de locatie:

vrijdag 2 maart in de Protestantse Gemeente Bolnes, Pretoriusstraat 56

vrijdag 9 maart in de Christus is Koningkerk in Slikkerveer, J. van Stolbergstraat 44

vrijdag 16 maart in de Irenekerk in Slikkerveer, Oranjestraat 32a

vrijdag 23 maart in de Levensbron in Ridderkerk, Jan Luykenstraat 10

vrijdag 30 maart in onze eigen Opstandingskerk in Rijsoord.

Aanvang : 19.30 uur.

Na afloop zal er een collecte gehouden worden voor een landbouwproject van Kerk in Actie in Noord-Ghana. De Presbyterian Church of Ghana (Presbyteriaanse kerk, PCG) is al jaren het aanspreekpunt voor de lokale bevolking, die hulp nodig heeft bij landbouw, onderwijs en gezondheidszorg. In de regio Tamale in Noord-Ghana zet het ontwikkelingsbureau van PCG zich in voor verbetering van landbouwtechnieken en onderhandelt voor een betere marktpositie van de boeren en boerinnen. De laatste drie jaar steunde de PCG duizenden boeren en boerinnen bij het verbouwen van hun producten, de verkoop van die producten en het samen opkomen voor hun belangen. In dit programma bouwt PCG verder aan het versterken en verzelfstandigen van de vele boerengroepen.



Dankzij de opbrengst van deze actie hopen we verandering te kunnen brengen in de situatie van de mensen in Noord-Ghana.

De projectgroep 40dagenkalender hoopt dat bovenstaande vieringen samen met de 40dagenkalender u helpen deze periode bezinnend te beleven.

Namens de projectgroep

Willie van Prooijen en Wilma Barnard

Projectgroep '40-dagenkalender' 2012

- Ingezonden artikel uit dagblad Trouw -

Bijgaand artikel vond ik zeer de moeite waard. Het zet je (althans mij) stevig aan het denken.

J. (Hans) Berkman

Letter&Geest

De God van de Hebreeuwse Bijbel maakt fouten, constateert psychiater Herman van Praag. Hij is harteloos, meedogenloos en kiest partij, zien we in de Werdegang van profeet Samuel en koning Saul. En toch: "Wat een prachtig rolmodel voor de mens!"

De koning, de profeet en hun feilbare God

Herman M. van Praag

De Eeuwige maakt beoordelingsfouten. De lezer van de Hebreeuwse Bijbel kan zich niet aan die indruk onttrekken. Of gaat Zijn optreden ons begrip te boven? Nee.

De mens werd geschapen naar Gods (spirituele) beeld. Dat betekent dat hij keuzevrijheid kreeg en dus een grote mate van zelfstandigheid. De mens is oordeelsbevoegd, maar roeit nu eenmaal met de riemen die hem gegeven zijn.

Mijn conclusie is een tweeledige. Almacht en alwetendheid garanderen geen onfeilbaarheid, maar de Almachtige en Alwetende blijkt bereid besluiten te herzien. Hij luistert naar de mens. Hij leert van ervaring. Wat een prachtig rolmodel voor de mens! Wat een magistrale oproep tot intellectuele bescheidenheid!

Al bij het scheppingsverhaal zet ik een vraagteken. De eerste mensen werd verboden van de Boom der Kennis te eten. Een ongerijmd verbod. De Eeuwige had toch geen robots op de wereld gezet, maar wezens geschapen naar Zijn evenbeeld. Zij willen dus kennis opdoen. Zonder kennis geen keuzevrijheid, geen zelfstandigheid. De Eeuwige had een 'dubbele boodschap' gegeven.

Het tragische lot van de kinderen van het eerste echtpaar vloeide voort uit een pedagogische misstap. Kaïn doodt zijn broer Abel. Zinloos geweld? Niet helemaal. Waarom aanvaardt de Eeuwige het offer van de ene broer wél en niet van de andere? Vortrekken leidt onvermijdelijk tot spanningen. De Eeuwige gaf een slecht voorbeeld.

De eerste spelers zwegen, latere protesteerden. Zo roepen figuren als Abraham, Mozes, Job en Jeremia de Eeuwige ter verantwoording. Abraham daagt Hem uit als Hij besluit Sodom en Gomorra te vernietigen. Kan Hij verantwoorden dat mét de schuldigen ook onschuldigen zullen sterven? Mozes weet de Eeuwige te weerhouden het Joodse volk te vernietigen. De eerste keer na de orgie bij het Gouden Kalf. De tweede keer wanneer het volk weigert het Beloofde Land binnen te trekken en Gods leiding kennelijk niet vertrouwt. De straf leek Mozes 'onmenselijk' zwaar. Job - zonder aanleiding beroofd van alles wat hem lief is - schreeuwt het uit: de Eeuwige, als het ultimatum aan rechtvaardigheid en mededogen, is een leugen. Jeremia beklagt zich gedoemd te zijn tot onheilsprofeet en dusdoende 'door iedereen vervloekt te worden'. Waarom juist hij, iemand die de gave van het woord mist.

Een schrijnend voorbeeld van falend beleid, is Gods optreden in de krachtmeting tussen Saul en Samuel. Die tragedie is bovendien gedetailleerd uitgewerkt.

Aan het conflict ging een oorlog vooraf die zich meer dan tweehonderd jaar voortsleepte.

Het geloofde Land werd niet leeg opgeleverd. Er moest strijd geleverd. De stammen waren wars van centraal gezag, wensten geen autonomie prijs te geven. Pas als er totale ondergang dreigde, werd gemeenschappelijk besloten een *ad hoc* legeraanvoerder aan te stellen. Uitdrukkelijk een tijdelijke benoeming zonder burgerlijke bevoegdheden. Ze werden 'rechters' genoemd, ofschoon de meesten nooit recht hebben gesproken.

De laatste Rechter was Samuel, priester en profeet, een dubbelfunctie die later alleen nog aan Ezechiël ten deel zou vallen. Bovendien sprak Samuel recht. Wat hij niét was, was een legeraanvoerder. Hij genoot groot geestelijk, geen militair gezag. De militaire positie van het land bleef uiterst hachelijk. Het geduld van Israëls oudsten raakte op. Zij besloten dat het nu eindelijk tijd was voor een staatshoofd, een figuur die hen kon samenbinden en vóór kon gaan in de strijd. Zij stelden Samuel op de hoogte van hun besluit. Op een hoogst ongelukkige manier. Hij werd te oud, zeiden ze, en z'n zonen waren te corrupt om hem op te volgen. "Wij willen een koning zoals alle andere volken er een hebben."

Dat incident ervoer Samuel als een meervoudige belediging. Hij werd na vele jaren trouwe dienst zonder meer aan de kant gezet en, erger nog, de Leer werd geschonden. Het Verbond eiste nu juist dat het Joodse volk anders moest zijn dan alle andere volken. God had op de berg Sinai een nieuwe, revolutionaire visie op mens en samenleving gepresenteerd. Die visie moest het Joodse volk uitdragen en vóór leven.

Samuel reageert furieus, acht het verzoek 'ontoelaatbaar'. Hij richt zich tot de Eeuwige. Ook deze voelt zich gekwetst: "Ze verwerpen niet jou, ze verwerpen juist mij als hun koning". Toch draagt Hij Samuel op toe te geven en Hij laat er geen gras over groeien. Hij wijst een man uit de stam Benjamin aan als Israëls eerste koning. Saul, de man in kwestie, verzet zich, acht zich te 'klein', niet tegen de taak opgewassen, maar baten doet het niet.

Al spoedig blijkt Saul inderdaad weinig stressbestendig te zijn. Nadat Samuel hem van zijn uitverkiezing op de hoogte heeft gesteld gaat hij van opwindning dansend en zingend over straat.

De omstanders zijn verbaasd. Hoort 'Saul nu ook al tot de profeten'? Wanneer hij vervolgens door Samuel aan het volk zal worden voorgesteld, heeft hij zich verstopt.

Op aanwijzingen van God zelf, wordt hij tussen de bagage gevonden en alsnog den volke getoond. Samuel introduceert hem met de woorden dat de Heer door hun verzoek ontstemd is, zich verworpen voelt. Geen bemoedigend begin voor Israëls eerste koning.

Samuel zal zijn verdere leven blijven mokken. Hij spoort naar incidenten die hem de gelegenheid geven Sauls moreel verder af te breken. Zo trekt Saul ten strijde tegen de Filistijnen – die hen het Beloofde Land betwisten – en aanschouwt hun overmacht. Zijn leger wordt teruggedreven. Sauls soldaten raken ontmoedigd. Desertie dreigt.

Samuel had beloofd een brandoffer te komen brengen om God gunstig te stemmen, maar hij verschijnt niet. Saul wacht een week en besluit ten slotte zelf het offer op te dragen. Precies op dat moment verschijnt Samuel ten tonele. Dat kan nauwelijks toeval zijn. Hij is woedend, meent dat Saul zijn boekje te buiten is gegaan, zich priesterlijke voorrechten heeft toegeëigend en spreekt omineuze woorden. Sauls koningschap zal geen stand houden. "De Heer zal zich een man naar zijn hart zoeken en hem aanstellen tot vorst over Zijn volk."

Samuel had ongelijk. Offeren was niet voorbehouden aan priesters. Latere koningen, onder wie David en Salomo, was het wél toegestaan. Ook afgezien daarvan was Samuels reactie laakbaar. Hij ondermijnde Sauls zelfvertrouwen, zijn vertrouwen in de Eeuwige en zijn gezag als opperbevelhebber. Zaken van landsbelang hadden de koning tot z'n besluit gebracht. Dat belang had moeten prevaleren, maar Samuel schoof het terzijde om Saul in te peperen dat koninklijk gezag ondergeschikt is aan het priesterlijke. Saul had geen weerwoord. Hij reageerde zoals zwakke persoonlijkheden doen: vermijd de confrontatie, maak je klein.

Een volgend incident deed zich voor na een geslaagde veldtocht tegen de Amelekieten, Israëls spreekwoordelijke aartsvijanden. God had Saul via Samuel laten weten dat hij dat volk integraal zou moeten uitroeien, vrouwen, kinderen en vee inclusief. Saul voldoet niet aan die opdracht. Hij verslaat de vijand, maar spaart hun koning en ook het beste vee. Naar zijn zeggen om het aan God te offeren; maar Samuel had hem toch juist te verstaan gegeven dat offeren niet binnen zijn bevoegdheden lag. Moedwillig stelt Saul een oppositionele daad, wil hij demonstreren dat wereldlijke autoriteiten in wereldlijke zaken hun eigen weg moeten kunnen gaan. *Testing to the limits* heet dat tegenwoordig, maar dat moet een weinig weerbaar mens niet doen. Hij loopt dan de kans vermalen te worden door de machten die hij trotseert. Dat staat dan ook te gebeuren.

Als Samuel van het gebeurde hoort, krijgt hij een onbeheerste woedeaanval. "Hij schreeuwt het de hele nacht uit tegen de Heer." Dat zal Gods sympathie voor Saul niet vergroot hebben. Vervolgens dient Samuel Saul de psychische doodsteek toe. U heeft Zijn opdracht genegeerd, wordt Saul te verstaan gegeven, en daarom verwerpt Hij u als koning. Saul werpt zich op de knieën en vraagt om vergeving. Tevergeefs. Samuel loopt weg. Saul grijpt de slip van zijn mantel die afscheurt. Dan voltrekt Samuel het vonnis: "Hierbij scheurt de Heer het koningschap van u los en geeft het aan iemand anders, waardiger dan u." Dit alles wederom ten overstaan van Sauls troepen; in oorlogstijd, wanneer Israël vecht voor z'n bestaan. Een daad die grenst aan hoogverraad. Samuel vertrekt, laat Saul achter; voorgoed.

Het hemels gedrag triomfeert, maar op een wijze die met mededogen en rechtvaardigheid niets uitstaande heeft.

Wederomlaat God over z'n besluit geen gras groeien. Hij wijst een jonge herder uit Bethlehemaan, David, als Sauls opvolger en draagt Samuel op hem ogenblikkelijk te zalven. David heeft nu recht op de troon, terwijl deze nog bezet is.

Koning Saul wordt hiervan onkundig gehouden. Hij blijft op het toneel, maar wordt niet meer gesteund door 'de geest van de Heer'. In de coulissen wacht een koning in spe. Een situatie die onvermijdelijk tot een klassieke tragedie moet leiden: de vernietiging van hem die hemels gezag waagde te trotseren.

Nadien gaat het met Saul snel bergafwaarts. Hij wordt achterdochtig; voelt zich vernederd en verlaten. Een dergelijke gemoedstoestand wekt intens verdriet op, vermengd met woede. Woedend op zichzelf, de *loser*; woedend op hen die het onrecht hebben begaan: God en diens woordvoerder. Die instanties zijn echter onkwetsbaar.

Woede laat zich moeilijk intomen. Als de schuldigen onbereikbaar zijn richt woede zich op zichzelf of op willekeurige anderen, die met de frustraties weinig van doen hebben.

Muziek bleek 's konings gemoed te verlichten. Er wordt een lierspeler aan het hof genodigd. Van de vele kandidaten die het land moet hebben geteld is het juist David die wordt uitgekozen. Dat is een

tijdbom. Heeft Samuel hier de hand in gehad? David speelt het spel mee, biedt geen tegenweer. Eigenbelang wint het van rechtschapenheid.

David wordt Sauls vertrouweling en krijgt militaire opdrachten die hij uitmuntend vervult. De jonge herder wint aan populariteit en is al gauw de lieveling van het volk. Dat wekt Sauls achterdocht. Zou David misschien de man zijn op wie Gods zegen nu rust? Zou dat deman in de coulissen zijn?

Weer speelt David voor de koning op zijn lier. Plotseling, in een vlaag van razernij, grijpt Saul een speer en tracht David te doden. Deze weet te ontvluchten. Het opsporen van David wordt Sauls voornaamste doel. Het afslaan van de vijand raakt op de achtergrond. Saul zoekt David in het huis van Samuel waar hij asiel heeft gezocht. David geniet Gods bescherming. In machteloze woede verscheurt Saul z'n kleren en valt schreeuwend en tierend voor Samuel op de grond. Vervolgens zoekt Saul David bij de priesters van Nob. Hij vindt hem niet. De woede breekt nu naar buiten door. Hij doot de priesters en alle inwoners van de stad inclusief, de kinderen.

Intussen brengen de Filistijnen weer eenmachtig leger op de been. Saul ziet de troepenmacht. De angst slaat toe. Hij vraagt God om raad, maar krijgt geen antwoord. Ten einde raad besluit hij een dodenbezweerster in Endor te raadplegen. Een paniekreactie. Consultaties met dergelijke figuren had de Eeuwige uitdrukkelijk verboden. Hij vraagt de vrouw de geest van Samuel op te roepen. Dat lukt.

Samuel verschijnt, maar blijkt geïrriteerd. Hij wenst niet in z'n rust gestoord te worden. Wanhopig roept Saul dat hij geen uitweg meer ziet. God heeft hem in de steek gelaten. Samuel weet niets beters te doen dan zout in de wond te strooien. Je weet toch dat de Heer je verlaten heeft en zich nu tegen je heeft gekeerd, zegt hij. Hij voorspelt een doemscenario. Het leger van Israël wordt verslagen. Saul en zijn zonen zullen sterven.

Weer kan Saul de stress niet aan. Hij raakt verward, maar weet zich te herstellen. De volgende dag bindt hij de strijd aan. Die verloopt zoals Samuel voorspeld had. Saul ziet de vijand op zich afkomen maar wil niet door 'die onbesnedenen' gedood worden. Hij vraagt zijn adjudant hem te doden. Die weigert. Dan laat hij zich in zijn eigen zwaard vallen. Z'n hoofd wordt afgehakt; het lichaam aan de stadsmuur van Bet-San gespijkerd.

Zo sterft Israëls eerste koning. Een schijnbaar roemloos, in feite een heldhaftig einde. Koning tegen wil en dank die voor zijn tegenspeler, Samuel, van het begin af onacceptabel is. God kiest partij; voor Samuel. Saul ontspoord. Toch geeft hij z'n missie niet op: zijn land behoeden voor de ondergang. Daar is veel moed voor nodig. Als hij z'n missie mislukt ziet, maakt hij een eind aan zijn leven. Ook daar is moed voor nodig. Ik beschouw Saul als een held, helaas een held zonder glorie.

Samuels houding kan ik begrijpen. Hij is een oude wrokkige man. Een deel van zijn macht – het wereldlijke deel – had hij moeten afstaan. Dat werd hem op een ongelukkige manier duidelijk gemaakt. Hij voelt zich afgedankt, geschoffeerd ook. In de eerste plaats als persoon. Macht inleveren valt zwaar, temeer wanneer het afgedwongen wordt. Hij krijgt de neiging zijn mededingers de voet dwars te zetten, te laten mislukken. Zo bouwt hij zijn eigen gelijk op.

Geschoffeerd voelt hij zich ook als priester. Er wordt getornd aan de suprematie van het hemelse boven het wereldlijke gezag over alle geledingen van de aardse samenleving. Zo wordt niet alleen de priester geschoffeerd, ook God zelf.

Vergoelijken kan ik Samuels houding niet. Hij vernedert Saul vanaf het prille begin; *en plein public*, in 't bijzijn van zijn troepen. Zo groeit Sauls onzekerheid en wordt hij machteloos gemaakt. Onafwendbaar. Bij de eerste de beste gelegenheid laat Samuel Saul vallen en zet God tegen hem op. Hij stuurt af op Sauls ondergang. Op het einde van zijn leven gedraagt Samuel zich klein(geestig) in alles waarin een groot man klein kan zijn.

Gods houding jegens Saul begrijp ik niet. Allereerst zijn weerstand tegen de eis van het volk een monarch aan te stellen. Tijdens de periode in de Sinai woestijn had Hij toch ingestemd met de eventuele instelling van het koningschap, mits de vorst zich niet zou opstellen als een potentaat en hij zich zou houden aan Gods regelgeving. maar dat was niet anders dan een principebesluit, want het Joodse volk kende destijds nog geen enkele staatsvorm. Ten tijde van Sauls optreden lag staatsvorming wél in het verschiet, maar de grenzen tussen 'kerk' en staat waren nog niet duidelijk getrokken. Hier lag een potentiële bron van conflicten. Mogelijk achtte de Eeuwige de instelling van een monarchie prematuur.

Gods harteloosheid kan ik helemaal niet plaatsen. Saul was toch Zijn keus? Hij mishaagde de Imachtige, zeker. Hij wekte op z'n minst de schijn te opponeren tegen het hemelse gezag, maar in feite deed hij niet veel meer dan, voorzichtig, de grenzen van de wereldlijke macht aftasten. Dat kan de eerste koning van Israël toch niet euvel worden geduid, althans niet in een mate die de zwaarte van de straf rechtvaardigt. Delict en strafmaat staan niet in verhouding tot elkaar. Dat noem ik onrechtvaardig. Het volk van Israël had nooit centraal bestuur gekend. Saul had geen enkele bestuurlijke ervaring. Waarom ontving hij geen priesterlijke *coaching*, zoals koning David dat van Nathan zou krijgen? Dan zou Sauls leven anders zijn verlopen.

God had een foute keus gemaakt, maar vertoonde geen spoor van begrip of mededogen. God faalde. Heeft Hij zijn fout gecorrigeerd? Ten aanzien van Saul niet. Dat kon ook niet meer.

In ander opzicht wél. Sauls opvolger, David, was een gouden greep. Een charismatisch man, die uit een los verband van stammen de voorloper van een volk wist te smeden. Een knap strateeg die Kanaän eindelijk tot een Joodse staat maakte. En bovenal de man die de stamvader zou worden van de Messias, de eeuwig komende, het lonkende symbool van de hoop. Hoop dat de toekomst beter kan en zal worden dan het heden. Hoop is een waarde van onschatbare waarde. Een waarde die het Joodse volk in zijn gang door de geschiedenis maar al te zeer nodig zou hebben.

Het herboren Israël koos een volkslied met als titel *Ha Tikva*, 'de hoop'. Het had geen betere keus kunnen maken.

Herman M. van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie aan de universiteiten van Groningen, Utrecht, Maastricht en het Albert Einstein College of Medicine in New York.

zaterdag 7 januari 2012



De classis in het nieuws

Donderdag 16 februari vergaderde de classis Dordrecht. We zijn te gast in de Pauluskerk. De thuiskerk van de hervormde wijkgemeente Krispijn. Volgens goed gebruik krijgt ds. Aanen van deze wijkgemeente de gelegenheid om zijn gemeente voor te stellen en meteen het bezinningsonderwerp in te leiden. Krispijn is een kleine gemeente die leeft met een grote belofte. Ze laat zich inspireren door Jeremia 29:4-7. De Israëlieten zijn als ballingen weggevoerd naar het 'goddeloze' Babel en worden opgeroepen om zich in te stellen op een lang verblijf daar. Ze moeten ook bidden voor de stad en zich beijveren om de vrede (welzijn, shalom) van de stad te bevorderen. Als ze dat doen zullen ze zelf ook vrede ervaren. Die 'zendingsopdracht' is een belangrijke leidraad in het streven van Krispijn om te overleven en 'op te leven'. Want een gemeente van Jezus Christus is geen doel op zich; zij is er om de grote daden van God te verkondigen. Krispijn is een wijk die multicultureel en multireligieus is. Vijftien jaar geleden, toen ds. Aanen ging werken in Krispijn, was 75% van de kerkgangers boven de 70 jaar. Maar door de trouw van oude gemeenteleden, die er alles aan deden de gemeente draaiende te houden, en van jonge mensen die de moed hadden zich bij een kleine, vergrijsde wijkgemeente aan te sluiten, is nu 75% van de kerkgangers onder de 40 jaar.

Hoe kijken mensen die geen lid zijn van onze wijkgemeente tegen ons aan, was een discussievraag. En wat vind je van dat beeld? Wil je zo wel bekend staan? In de groep waarin ik zat blijkt dat we niet goed weten hoe men tegen ons aankijkt. Behalve dan natuurlijk dat we op zondag overlast bezorgen door de geparkeerde auto's. De kerk heeft de neiging om naar binnen gericht te zijn. Om mensen uit te nodigen om naar de kerk te komen. Hoe we iets kunnen betekenen voor de mensen in de buurt, voor hun vragen en zorgen, is een vraag waar we mee naar huis gaan.

Maar eerst koos de vergadering, zoals dat hoort bij de eerste vergadering in het nieuwe kalenderjaar, uit haar midden een moderamen en een Breed Moderamen. De kerkorde schrijft voor dat deze vergadering wordt geopend en de verkiezing wordt geleid door de oudst aanwezige afgevaardigde predikant. Bijzonder was dat de oudste predikant ds. W. Westland was, de herkiesbare voorzitter. Maar unaniem werd hij en de overige leden van het (Breed) Moderamen gekozen.

Onze gemeenteadviseur Nico Evers, wijst ons op de thema-avond 'gemeente in beweging' op dinsdag 24 april in de Wilhelminakerk te Ridderkerk. En op de tweede missionaire ronde op dinsdag 8 mei in de Openhofkerk te Zwijndrecht. Voor meer informatie: evers@pkn.nl. De cursus voor nieuwe afgevaardigden wordt op dinsdag 13 maart gehouden en iedereen die denkt er wat aan te hebben, kan zich nog opgeven bij de scriba, scriba@classisdordrecht.nl.

De financiën van de classis worden besproken. Het blijkt dat we zuinig zijn geweest en we houden geld over. De penningmeester wordt op advies van de kascontrolecommissie, gedechargeerd.

En belangrijk agendapunt is de aanvraag van de Gereformeerde Kerk de Levensbron om aangemerkt te worden als Protestantse gemeente de Levensbron te Ridderkerk. De classis stemt in met dat verzoek.

Ds. Aanen laat ons tot slot het zeer toepasselijke Lied 37 zingen.

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht, telefoon 078 681 35 39

Ingezonden stuk Oikokrediet - Coöperaties als motor van ontwikkeling

Coöperaties spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van armoede. Het coöperatieve model is niet iets dat afgestoft moet worden, maar is springlevend. Omdat ze de groei van coöperaties wil stimuleren hebben De Verenigde Naties 2012 zelfs uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Coöperaties. In 2012 staan overal in de wereld coöperaties in de schijnwerpers.



Oikocredit is een van de weinige internationaal opererende coöperaties, met bijna 600 leden uit alle windstreken. Zorg voor de gemeenschap, gelijke rechten en democratisch bestuur staan centraal bij alle activiteiten van Oikocredit. Oikocredit heeft kerkelijke wortels en verstrekt leningen aan microfinancieringsinstellingen, (fair trade) coöperaties en het midden- en klein bedrijf in bijna zeventig landen. De coöperaties waar Oikocredit in investeert dragen bij aan sociaaleconomische ontwikkeling van de gemeenschap. Coöperaties in eerlijke handel, landbouw, productie en financiële dienstverlening creëren werkgelegenheid voor hun leden en ondersteunen hun leden op het gebied van voedselveiligheid en de emancipatie van vrouwen. Bijna driehonderd van de achthonderd projectpartners van Oikocredit zijn coöperaties.

De rol van coöperaties

Wereldwijd zijn bijna 1 miljard mensen bij coöperaties aangesloten. Coöperaties zorgen ervoor dat mensen het lot in eigen hand nemen en versterken hun zeggenschap en economische positie. Economische samenwerking tussen boeren en boerinnen leidt ertoe dat zij minder afhankelijk worden van tussenhandelaren en een hogere prijs ontvangen voor bijvoorbeeld hun thee, koffie of mango's.

Coopetarrazú verbetert positie Costa Ricaanse koffieboer

De coöperatie Cooperarrazú is in 1960 opgericht door 230 kleine boeren als antwoord op de oneerlijke zakelijke praktijken van grote bedrijven. Ze heeft momenteel 2600 leden en is uitgegroeid tot de grootste werkgever in de regio. Doordat Coopetarrazú de boeren vooraf een deel van de aankoop prijs van de verwachte koffieoogst betaalt, kunnen de boeren in de groei- en oogstperiode financieel rondkomen. Leden kunnen trainingen volgen, tegen goede voorwaarden krediet ontvangen, voordelig kunstmest inkopen, een veearts raadplegen, gereedschap kopen, naar de supermarkt gaan en hun auto laten repareren. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Geen van de leden gebruiken nog bestrijdingsmiddelen omdat de grond hierdoor uitgeput raakte. Oikocredit heeft de coöperatie sinds 2005 drie leningen verstrekt, met een totaalbedrag van 3 miljoen dollar. Het geld verdampt niet. Als het is afbetaald wordt het elders weer ingezet.

Een aandeel in een betere wereld

Wat betreft de instroom van kapitaal moet Oikocredit het hebben van beleggers (waaronder veel kerkelijke instellingen en particulieren) die voor sociaal rendement kiezen. Oikocredit wil nog meer mensen toegang geven tot financiering. Draag ook bij aan een rechtvaardiger wereld! Zie www.oikocreditnederland.nl, neem contact op met het kantoor in Utrecht (030-2341069) of met Coen Zuidema, Vrijwilliger Oikocredit Nederland tel. 0172 - 444 940 ; email c.zuidema1@hetnet.nl

De Sjoa en Louis Swaab

Rotterdam 3 juli 1931 - Auschwitz 22 oktober 1942

Met nóg 681 namen van joodse Rotterdamse kinderen die in 1942 en 1943 vanuit Loods 24 naar Westerbork en vandaar naar Auschwitz of Sobibor gedeporteerd werden, zal ook de naam van Louis Swaab vermeld worden op het Joods Kindermonument aan de Stieltjesstraat. Geen van de 682 kinderen keerde terug. Loetje -zoals hij werd genoemd- woonde in de Agniesestraat nr. 40, schuin tegenover zijn boezemvriendje Ies Lipschits. Isaac Lipschits overleefde met zijn broertje de oorlog, studeerde bij Jacques Presser en werd hoogleraar geschiedenis in Groningen. Voor zijn broertje Alex -die geen herinnering aan moeder had -schreef Isaac in 1992 'Onbestelbaar', een brief aan hun in Auschwitz omgekomen moeder. Deze brief werd in januari 2008 aan alle Rotterdammers uitgereikt. Het eerste exemplaar werd toen in de Laurenskerk aan Isaac Lipschits overhandigd.

Lipschits schrijft: '*... Op een vrijdagavond in de late herfst van 1942 kwamen de vrachtauto's in de Agniesestraat... Vader (stelde) ons op langs de muur in de gang... Met de jassen aan en de rugzakken tegen de muur aan de andere kant van de gang... Hoe lang hebben we zo in de gang gestaan? ... Het verwachte aanbellen bij ons kwam maar niet. Vader hield de orde niet meer in de hand en we liepen door elkaar in de gang. Ik heb door de brievenbus naar buiten gekeken. Er liepen mannen met helmen en met petten. Ik heb maar één grote vrachtauto gezien, zo'n met zeil overkapte wagen. Die auto stond schuin tegenover ons huis, links als je door de brievenbus keek. Ik zag dat mijn vriend Loetje Swaab uit de voordeur stapte en hoe hij geholpen werd bij het klimmen achterin die grote auto. Daarna heb ik Loetje nooit meer gezien.'*

Na zijn emeritaat heeft Isaac Lipschits bijna twintig jaar gewerkt aan wat zijn levenswerk genoemd mag worden: het Joods Monument (www.joodsmonument.nl). Van alle omgekomen joden uit Nederland wilde hij de bewaarde gegevens en foto's verzamelen om hun naam te bewaren en te gedenken. Zoals Jesaja (56: 5) in Gods Naam over ogeneschijnlijk vruchteloos leven uitroept: "*... hem geef ik ... een gedenkteken en een naam (Jad Wasjem)... binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is.*"

In verbondenheid met Isaac Lipschits willen de kerken van Rotterdam in de Laurenskerk de dag van de vernietiging, de Jom haSjoa gedenken en de namen van de slachtoffers bewaren. Op zondag 22 april komen we om 19.00 uur bijeen om Louis Swaab te gedenken en de andere 681 Rotterdamse joodse kinderen.

Om de 102.000 joodse Nederlanders en al die miljoenen uit Europa een naam te geven die onvergankelijk is. Als ons gedenken daarin zou slagen is er een begin van verlossing uit die eeuwige wederkeer van discriminatie die de geschiedenis van de mensheid kenmerkt en waarin kinderen slachtoffer worden van onmenselijke aspiraties van volwassenen. Daarom wordt in deze dienst Genesis 22 gelezen, het verhaal van de vader en de eerstgeborene; van Abraham en zijn zoon Isaak. Zal deze zoon geslacht worden zoals bij de volkeren van alle tijden de kinderen geofferd worden aan de ideologie van vaders en moeders? Of wordt de vader van de gelovigen een visie geschonken dat je niet mag leven ten koste van de zoon maar dat in het bewaren en behouden van zijn naam toekomst verscholen ligt?

Ds. Huib van der Steen

Grote of Sint Laurenskerk Rotterdam

zondag 22 april 2012 - 19.00 uur

Gedenkdienst bij Jom haSjoa
Dag der vernietiging van Joods leven in Europa



dienst onder verantwoordelijkheid van de
Rotterdamse kerken met medewerking van de
LAURENSCANTORIJ



'Deo Cantemus'
Rotterdam zingt van Hem'
Concert in het teken van Passie en Pasen



Het Christelijk Gemengd Koor 'Deo Cantemus' organiseert het inmiddels traditioneel geworden 'Rotterdam zingt van Hem'-concert in Concertgebouw de Doelen in Rotterdam. Dit vindt plaats op vrijdag 30 maart 2012, aanvang 20.00 uur. Het concert staat dit jaar in het teken van Passie en Pasen. Het thema is 'Kom en zie'. Overige medewerkenden zijn het Christelijk Krimpens Mannenkoor o.l.v. Hans van Blijderveen, Mirjam Feijer - sopraan, André de Jager - orgel, Arie van der Vlist - piano en l'Orchestra Particolare. Het geheel staat o.l.v. Cor de Haan.

Toegangsprijzen € 23,- en € 27,- (incl. plaatsbespreking, programmaboekje, garderobe, koffie/thee). Voor kinderen t/m 12 jaar geldt een korting van € 5,-.

Kaartverkoop via het bestelformulier op www.deocantemus.nl, per e-mail kaartverkoop@deocantemus.nl of per telefoon (niet op zondag) 06-43556415 of 06-43556721.

Passie-Paasconcert 'De Heer is waarlijk opgestaan'

Op vrijdag 23 maart 2012 organiseert het Christelijk Gemengd Koor Groote Lindt uit Zwijndrecht in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te 3332 AD Zwijndrecht, zijn inmiddels traditionele Passie-Paasconcert. Het belooft een fantastische avond te worden gezien het repertoire, waarbij de samenzang weer een belangrijk en hartverwarmend onderdeel vormt. Het begin is ingetogen met diverse Passie-liederen, geleidelijk gaan muziek en zang over in Paas-jubel: NU IS HET PASEN, JEZUS LEEFT! De medewerkenden zijn verder: Henriette Hoebeek, viool- Lennart Morée op de vleugel. Edwin Vooijs laat het prachtige orgel zingen en juichen. Het koor staat onder leiding van dirigent Gerard van der Zijden, die ook de algehele leiding heeft. Het gastkoor CMK Excelsior wordt geleid door Ilona Vooijs- de Kievit. Voor slechts €10,00, kinderen t/m 12 jaar €5,00 entree mag u dit zeker niet missen. De deur gaat open om 19.30 uur, de avond begint om 20.00 uur.

Voorverkoopadressen:

Chr. Boekhandel Boeketcetera, Dorpstraat 35 te H.I. Ambacht, tel. 078-6849733

A.C. Borsje, Brederodehof 3 te H.I. Ambacht, tel. 078-6814358

A. Wezeman-Leezer, Perenhof 2 te Heerjansdam, tel. 078-6771980

H.J. van Ooijen-de Wit, ds. Allendorpstraat 12 te Rijsoord, tel. 0180-420998

en verder bij alle koorleden.

Samen zingen in 'De Open Hof' m.m.v. 'Gospel Unlimited'

Op zondag 4 maart 2012, zal voor de 37^e keer een koor- en samenzanguur worden gehouden in de kerk "De Open Hof", Schildmanstraat 72a, H.I. Ambacht. De zangmiddag zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de kerk om 16.30 uur zal zijn geopend. Medewerking zal worden verleend door het koor "Gospel Unlimited" uit Sliedrecht o.l.v. Jaco Mulder. Het koor en de samenzang zal worden begeleid door een eigen band en/of Jaco Mulder op het orgel. Naast het luisteren zal er weer ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te zingen die voorkomen in diverse bundels. De gehele dienst zal worden ondersteund doormiddel van een beamer/dia presentatie. De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten zal na de dienst, bij het verlaten van de kerkzaal, gecollecteerd worden. Wij gaan er ook nu weer van uit dat het een fijn uur zal worden. U bent van harte uitgenodigd. Mocht u deze keer niet in de gelegenheid zijn deze zangmiddag bij te wonen noteer dan alvast de volgende datum. De volgende zangmiddag zal zijn 1 april 2012. Medewerking zal worden verleend door het koor "Chantibelle" uit Zwijndrecht o.l.v. Ilona Vooijs - de Kievit. Dat zanguur zal in het teken staan van Passie en/of Pasen.

Namens de organisatie, Ben Voerman
tel: (078) 681 75 83, E-mail: bjvoerman@planet.nl

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht



Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de 293^{ste} zondag-

avondzang die gehouden wordt op zondag 18 maart a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. De organist van deze avond is André de Jager. Cor de Haan geeft leiding aan de koor- en samenzang.

Onze volgende zondagavondzang is de Passie- en Pasenzondagavondzang die wordt gehouden op zondag 1 april a.s. In deze zondagavondzang willen we met bekende liederen gedenken het lijden en sterven maar ook de wederopstanding van onze Heer en Heiland.

Graag tot ziens in de Bethelkerk. Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht,

Ries Knook

Ichtus mannenkoor te gast op 30ste Oranjeconcert

Het jaarlijkse Oranjeconcert van het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht vindt dit jaar plaats op donderdag 26 april. Deze keer is het Ichtus Mannenkoor uit Sliedrecht als hoofdgast uitgenodigd. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg en heeft ca. 140 leden. Zij hebben inmiddels een grote naamsbekendheid opgebouwd door de TV-uitzendingen van 'Nederland Zingt'. Het belooft weer een sfeervolle avond te worden. Het trompetterduo Arjan



en Edith Post, de mooie sopraanstem van Annelies Schep en 250 zangers zullen samen de daken van de, dan oranje versierde, Bethelkerk laten trillen. De algehele leiding van dit concert is in handen van de dirigent van het Kerkkoor, Cor de Haan.

De kaartverkoop is inmiddels gestart. De toegangsprijs is € 15,00 (incl. plaatsbespreken en koffie/thee). Reserveren via de leden of bij frannyvandalen@gmail.com. U kunt ook bellen naar de familie Klootwijk, telefoon 078-6122250 (op werkdagen van 14.00 uur tot 20.00 uur)

Franny van Dalen

Kaartverkoop concert C.O.V. "Ridderkerk" op 31 maart 2012

Op zaterdag 31 maart 2012 geeft de Christelijke Oratoriumvereniging "Ridderkerk" een concert. Uitgevoerd wordt het Cantique de Jean Racine en het Requiem van Gabriel Fauré, het Requiem van John Rutter en delen van de Passion van Hans Cok. De uitvoering is in de Ger. kerk "Levensbron", Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk.



M.m.v. Maartje Rammeloo, sopraan, Marcel van Dieren, bariton; Lenie de Meij, harp; Marinke Visser, cello; Peter le Feber, hobo; Tim Wintersohl, fluit; Patricia Kalkman, viool; Nynke de Jong, pauken; Peter Banskamp, klokkenspel; Henk den Hollander, orgel/vleugel.

De toegangsprijs bedraagt €10,- incl. koffie of thee in de pauze (kinderen tot 16 jr. gratis). Aanvang concert 20.00 uur. Kerk open: 19.30 uur.

De toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de koorleden en 's avonds aan de kerk.

Reserveringen en verkoop zijn ook mogelijk bij de penningmeester

Jan Wilschut, tel. 0180 - 614409 en secretaris Leny Strothauer, tel. 0180 - 432574 of via e-mail: secretariaat@covridderkerk.nl.

Zie ook onze website www.covridderkerk.nl

Samen zingen in de Breepleinker

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een Koor-en samenzangdienst op **zondag 18 maart a.s** waaraan medewerkers: Chr. Mannenkoor 'Scheveningen' o.l.v. Jimco Zijlstra; organist Martin Mans; meditatie ds. Bert Nooteboom.

De dienst begint om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid



Wij hopen dat u ook aanwezig bent. De toegang is vrij!

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25, bus 77; Arriva bus 157



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl