

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Uitnodiging Gemeenteavond; Collecte vrijdagavondgebeden	3
Wij gedenken Zuster Janna Willempje van der Staay-van Rees	4
Geboren; Waarneming bij afwezigheid predikant	5
Kerkenraadsverslag	6,7
Musical Esther gaat niet door	7
Kerk. stand en bureau; Verjaardagen 75+; Inloopochtenden; Openlucht-Dienst op het Koningsplein	8
GOT- 'De wind steekt weer op'	9
Webredacteur gezocht; Van de jeugdouderling; La Pipe 30+	10
Tienerviering; PCOB	11
Passage CMV; Opbrengst collectes en giften CvK; Bazaar 2012	12
Giften CvD; Rwandawerkgroep	13
Nieuws van de Classis	14
Theologische Vorming van Gemeenteleden; NBG Bijbelleesrooster.	15
Zondagavondzang Bethelkerk; Samenzang in de Breepleinkerk	16
Uitnodiging Thema-avond PG Bolnes	17

*Het kleine kind, ziet de muziek.
 Het tovert een glimlach op haar gezicht.
 Haar ogen stralen, met de tonen van het lied
 en ze vergeet alles en iedereen...
 Ze danst en zwiert, op het ritme en de maat
 is overvol, meer dan zij dragen kan.
 En ik kijk en dank, dank de Schepper van muziek.
 Zijn refrein klinkt al eeuwen lang...*



Gloria, Gloria in excelsis Deo

(Theo van Teijlingen)

Stencilen:

Maandag 28 mei
 Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Donderdag 31 mei
 om 13:00 uur

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand juni
 met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 25 mei bij:

Janis of Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 6 mei

09.30 uur : Ds. C.P.M. Verrips uit 's Gravezande
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen
Kinderoppas : Mariëlla en Natascha Janssen
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C. IJsselstein
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 13 mei

09.30 uur : Ds. G.H. Labooy uit Papendrecht
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer
Chauffeurs : W. de Waard en B. Sintemaartensdijk
Koster : Joop van Wingerden
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Donderdag 17 mei

09.00 uur : Ds. J.W. Sparreboom uit Krimpen a/d IJssel

Hemelvaartsdag in de Hervormde Kerk

Zondag 20 mei

09.30 uur : Ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht
Kindernevendienst : Janis van der Linden en Sabrina Alblas
Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en J. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Tevens Tienerviering



Zondag 27 mei

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam
Kindernevendienst : Lineke Baars
Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenpoorte
Chauffeurs : E. de Ruiter en W. van Prooijen
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk in Actie - Zending
2e Onderhoud gebouwen
Deurcollecte Eigen jeugd

Pinksteren

vanaf 09.10 uur 'inzingen' met Opwekkingsliederen

Uitnodiging

voor gemeenteavond over de toekomst van onze gemeente

Waarschijnlijk is de gedachte ook wel eens over u gekomen: "Hoe moet het met de toekomst van onze gemeente". Het wordt steeds moeilijker om vacatures te vervullen, de kerkbanken worden steeds leger...



Een afvaardiging van de kerkenraad heeft al meerdere gesprekken gevoerd met een afvaardiging van de kerkenraad van de plaatselijke Hervormde Kerk om te zien of er een toekomstige samenwerking met hen mogelijk zou zijn.

Hoever die samenwerking ons zou kunnen voeren, is uiteraard afhankelijk van meerdere omstandigheden.

Alvorens de gesprekken met onze Hervormde broeders en zusters zich verder verdiepen acht de kerkenraad het noodzakelijk om eerst met u als gemeenteleden te bespreken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn, welke gedachten en gevoelens bij u leven...

**Daarom willen u graag uitnodigen voor een gemeenteavond
die zal worden gehouden op
donderdag 31 mei a.s. om 20.00 uur in de kerk**

Gelijktijdig zal ook in de Hervormde kerk een gemeenteavond worden gehouden om daar ook de meningen en gevoelens van alle Hervormde zusters en broeders te onderzoeken.

Wij hopen op uw aller komst!

*Namens de Kerkenraad
E. Lagendijk, voorzitter*



PROJECTGROEP "40-DAGENKALENDER" 2012

Thema voor 2012: "LIEFDE VOOR DE ANDER"
Opbrengst collecte vrijdagavondgebeden

Na afloop van de vrijdagavondgebeden in de afgelopen 40dagenperiode was er een collecte voor een landbouwproject van Kerk in Actie in Noord-Ghana. De Presbyterian Church of Ghana zet zich in voor verbetering van landbouwtechnieken en onderhandelt voor een betere marktpositie van de boeren en boerinnen.

Deze inzamelingen hebben samen een bedrag opgeleverd van **€571,17**, wat inmiddels is overgemaakt naar Kerk in Actie.

Graag willen wij iedereen die heeft bijgedragen aan deze collecte van harte bedanken.

*Namens de projectgroep 40dagenkalender
Willie van Prooijen en Wilma Barnard*



Wij gedenken

Op vrijdagmiddag 23 maart 2012 overleed Janna Willempje van der Staay-van Rees. Zij mocht 86 jaar worden.

Begin dit jaar kreeg zij een herseninfarct. Na een korte ziekenhuisopname kwam zij weer thuis aan de Boksdornstraat. Daar werd zij liefdevol verzorgd. Als je aan haar vroeg hoe het met haar ging dan zei ze "goed" want klagen deed ze niet. Zij was haar hele leven een volhouder, ze gaf de moed niet zomaar op.

Bij haar begrafenis, op woensdag 28 maart, zongen wij van het gezang *Laat Hem besturen waken, 't is wijsheid wat Hij doet. Zo zal Hij alles maken, dat ge u verwond'ren moet.* Zij koos dit lied al bij de begrafenis van haar man in 1994.

Hoe mensen kunnen leven én sterven in het spoor van de Heer, gelovig en vol van liefde. Zoals zij heenging met een klein teken van hoop, een traan die glinsterde in een zonnestraal.

Dochter Gerda sprak namens de kinderen woorden van herinnering en waardering over het drukke en zorgzame leven van haar moeder en hoe zij de mensen om haar heen kon aanmoedigen en verwarmen. Kleindochter Bianca vulde dit aan met enkele levendige herinneringen aan haar oma. Afsluitend droeg Britt, van de vierde generatie, een mooi en zelfgeschreven gedicht voor.

Zo namen wij afscheid van een gezegend mens. *Tel uw zegeningen, noem ze één voor één. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.*

Mogen wij ons haar zo herinneren - in dankbaarheid en in het verlengde dit gezegend leven.

ds. G.H. Offringa

Meer dan een moeder troost ...

Stil maar, Mijn kind - Ik weet van je verdriet.
Huil nu maar uit; je hoeft niet flink te wezen.
Het zal wel duren, voor je wonden zijn genezen;
Ik weet het. Droeg ik al de smart der wereld niet?

Stil maar, Mijn kind - Ik weet wat je behoeft:
Woorden van troost, die om geen uitleg vragen,
een arm die steunt en die je last helpt dragen,
een hart dat mee-schreit om wat jou bedroeft.

Stil maar, Mijn kind - de nacht gaat weer voorbij;
Ik strooi het licht uit, waar je voeten lopen,
Ik doe de dichte deur weer voor je open,
Ik ben er altijd. Maar vertrouw op Mij.

Stil maar, Mijn kind - Ik geef je troost en moed,
meer dan een moeder aan haar kind kan geven.
Je naam staat in Mijn handpalmen geschreven:
Ik schreef de letters met Mijn eigen bloed ...



Nel Benschop



Geboren

Aan het begin van de lente zijn was er een klein geboortegolfje in Rijsoord. Verschillende huizen waren versierd met blauw of roze, soms met een vlag. In onze gemeente werden twee kinderen geboren.

René Bestebreurtje en Annette Dooren, Mauritsweg 85, dankbaar, trots en zeer gelukkig met de geboorte van hun dochter Naomi. Naomi is geboren op woensdag 21 maart 2012.

Dankbaarheid en blijdschap is er ook bij Nathan en Ilse van Wingerden, Mauritsweg 59. Op dinsdag 27 maart 2012 werd hun zoon David Ferro geboren.

Beide geboortekaartjes geven uitdrukking aan gevoelens van geluk om dit lieve, kleine wonder van nieuw mensenleven. Als gemeente van de Heer prijzen we ons gelukkig te mogen delen wij in die dankbaarheid. Wij hopen dat Ferro en Naomi mogen groeien en opgroeien tot vreugde van God en tot zegen van mensen!

ds. Herman Offringa

Uit Gods handen

*Uit onze liefde
onze dromen
uit de diepte
opgericht
leven
aan het licht
gekomen:
jouw geboorte -
blij bericht.*

Uit Gods handen

*als een zegen
jou ontvangen
toegedicht
leven
een gezicht
gekregen
door zijn Woord
aan ons verricht.*



Waarneming bij afwezigheid van de predikant t/m 1 juli 2012

Gedurende de periode van studieverlof en de aansluitende vakantie van de predikant (10 april - 1 juli 2012) hoeft u het uiteraard niet zonder pastorale zorg te stellen. U kunt de contacten onderhouden via onze ouderlingen en pastorale medewerkers. Hebt u behoefte aan een gesprek met een predikant, legt u dit verzoek dan voor aan de ouderlingen mw. M. de Koning-Nugteren, Waaldijk 117, tel. (0180) 49 01 46, of aan mw. E. van Gameren-van der Burg, J.C. de Backstraat 5, tel. (0180) 42 63 77 / 06 446 18 246. Eén van beide is vast bereikbaar. Zij leggen dan contact met de predikant(en) die voor onze gemeente waarnemen.

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 27 maart 2012.



De voorzitter heet allen welkom en leest met ons uit Lucas 21 vanaf vers 29 en gaat daarna voor in gebed.

De notulen van de vergadering van 27 februari worden goedgekeurd en getekend.

Bij de ingekomen stukken is onder andere een verzoek om als kerk mee te doen met de Openluchtdienst op het Koningsplein. Hierop wordt positief gereageerd. Vanuit onze kerk zit mw. P. Bestebreurtje- Baas in het organiserend comité.

Ook is er een verzoek voor kerkvisitatie. De scriba heeft verzocht dit uit te stellen tot na het studieverlof van ds. Offringa.

Onder agendapunt **Pastoraat** horen we van een nieuw ingekomen gemeentelid, wonend aan Rijksstraatweg 5.

Tevens vernemen we het blijde bericht dat Rene Bestebreurtje en Annet van Doorn een dochter Naomi hebben gekregen. Ook Nathan en Ilse van Wingerden zijn deze dag ouders geworden van hun zoon David Ferro.

Dhr. J. van der Burg heeft door een val zijn heup gebroken en is opgenomen.

Ds. Offringa doet verslag van zijn werkzaamheden.

De catechisaties zijn afgesloten en de studiegroep rond de Doornse Catechismus is ook voor het laatst bijeen geweest.

De begrafenis van twee gemeenteleden wordt genoemd en ook het bezoekwerk bij gemeenteleden die ziek zijn of onderzoeken ondergaan.

De 17 plus groep is nu 3x bijeen geweest met 100% opkomst! De kerkenraad is verheugd met deze mededeling.

Het studieverlof en aansluitend de vakantie van ds. Offringa nadert en ds. Offringa geeft een korte presentatie van het onderwerp waar hij zich tijdens het studieverlof mee bezig zal houden en gaat over leidinggeven in- of aan een bedrijvige gemeente. Verbreding van dit onderwerp wordt gezocht op vragen die er zijn rond gebouwen, media, toerusting jeugd/jongeren en toerusting van de gemeente en de kerkenraad. Een deel van het studieverlof wordt besteed aan literatuurstudie. De kerkenraad kreeg de vraag hierover iets op papier te zetten dat ds. Offringa kan gebruiken als ondersteuning/feedback tijdens zijn studieverlof.

Het **pastoraal ½ uur** wordt ingevuld door de scriba en voorzitter van de kerkenraad en gaat over de mogelijke intensivering van de samenwerking van onze kerk met de Hervormde Kerk.

We gebruiken hiervoor als leidraad een kleurenschema. De kerkenraad is unaniem van mening dat we, voordat we verder kunnen praten hierover, eerst de gemeente moeten inlichten en horen.

We proberen wel antwoord te geven op de 3 vragen die beide kerkenraden moeten beantwoorden, te weten:

1. Welke kansen ziet u voor intensivering van de samenwerking.
2. Welke bedreigingen ziet u voor intensivering van de samenwerking.
3. Met welke zaken zouden we een begin kunnen maken in de samenwerking.

Onder agendapunt **Vacatures** komen de volgende vacatures aan bod. We zoeken 1 voorzitter kerkenraad, 1 ouderlingscriba, 1 wijkouderling, 1 diaken en 3 pastoraal medewerkers. De namen die zijn ingediend zijn uitgangspunt voor een benoeming. Diverse ambtsdragers gaan komende periode op pad om de vacatures die ontstaan met andere gemeenteleden op te kunnen vullen.

Vanuit het **College van Diakenen, Z.W.O.E, het K.O.R en G.O.T** zijn geen bijzonderheden te melden.

Het **College van Kerkrentmeesters** zoekt uit hoe we verder kunnen nu sociëteit La Pipe is opgehouden te bestaan.

Verder nemen we met elkaar de inhoud van de brieven door die namens het CvK gestuurd worden naar niet betalende gemeenteleden naar aanleiding van de actie Kerkbalans 2012.

De **Liturgiecommissie** laat weten dat tijdens de dienst op Palm Pasen de gedenktafel voor overleden gemeenteleden geïntroduceerd zal worden. Ook zal het koor Whisper haar medewerking aan deze dienst verlenen.

De **jeugdraad** geeft aan dat er naar aanleiding van gesprekken met de kampleiding is besloten dit jaar geen kamp te organiseren. Het ontbreekt aan leiding. Dit zal via diversen kanalen bekend gemaakt worden aan de jeugd.

Aan het einde van de vergadering leest mw. A. den Hartog met ons een gedicht uit het Bijbels dagboek voor tieners het gedicht '*Jij bent de mooiste*', waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Verslag gemaakt door Caroline Bode.

Musical Ester

JAMMER!!!! ... NIET GELUKT!!!!

Helaas waren er te weinig deelnemers om te starten met een nieuwe Musical. Of het aan de keuze van de Musical lag of dat we het te druk hebben met andere bezigheden weten we niet. Feit is dat het **NU** niet lukte. In de komende tijd gaan we (de musical-voorbereidingsgroep) ons beraden wat we nog kunnen doen.



Een nieuwe musical uitzoeken?
Proberen mensen er enthousiast voor te maken?

We hebben 4 schitterende musicals op de planken gebracht dus dit mag niet zomaar verloren gaan.

Natuurlijk gaan we nog een poging doen.

In september gaan we weer een oproep doen om mee te doen.

Kom op mensen met z'n allen moet het toch lukken om dit voor Rijsoord te behouden.

De musical-voorbereidingsgroep

Kerkelijke stand

Overleden op 23 maart 2012

zr. Janna Willempje van der Staij-van Rees
in leven wonend
Boksdoornstraat 144
Ridderkerk
op de leeftijd van 86 jaar

Geboren op 21 maart 2012

Naomi Bestebreurtje
dochter van
René Bestebreurtje en Annette Dooren
Mauritsweg 85
2988 AG Rijsoord

Geboren op 27 maart 2012

David Ferro van Wingerden
zoon van Nathan en Ilse van Wingerden
Mauritsweg 59
2988 AG Rijsoord

Verjaardagen in Mei

8 mei 1930

Mevrouw C. Nugteren
Koningshof 5
2981 DA Ridderkerk

23 mei 1926

Mevrouw A. Tameeris-Euwijk
Ds. Jamesstraat 18
kamer 110
4926 BK Lage Zwaluwe

28 mei 1937

Mevrouw R. van Gameren- Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht



Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of
verhuizing graag een bericht in verband met
de kerkelijke administratie.

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

3 en 16 mei

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de
gezelligheid zorgen we met elkaar!

Tot ziens!

Openluchtdienst op het Koningsplein

Op 24 juni zal er om 14.00 uur weer een Openluchtdienst plaatsvinden op het Koningsplein in Ridderkerk. Het is een dienst die zeker ook voor de jeugd aantrekkelijk is, want de voorganger is Rob Favier; ook komt er een koor uit Rotterdam met de naam Inter Cession. Het thema van de dienst is Op Zoek?!?. Het belooft weer een mooie dienst te worden, we hopen dat er ook vanuit Rijsoord veel mensen zullen komen naar deze unieke kerkdienst.



*Zet je/u het vast in de agenda?
... vergeet je/uw stoel niet mee te nemen!*

Pauly Bestebreurtje



De wind steekt weer op



Temperatuur is een raar verschijnsel. Zo is het de laatste dagen (ik schrijf dit op 20 april) behoorlijk fris buiten. De temperatuur is op zich best redelijk, maar het is de wind die de gevoelstemperatuur bepaalt. En in dit geval maakt de wind dat we het koud vinden als we naar buiten stappen...

Grappig genoeg heeft deze titel daar niets mee te maken. Maar waar komt deze dan vandaan? Wel, het is de titel van de tweede missionaire ronde van de PKN (Protestantse Kerk Nederland). En het is aan mij om u hierover iets te vertellen. Dat is nu een van de voorrechten die horen bij de roeping tot het ambt van ouderling GOT. Binnen de PKN is de laatste jaren veel aandacht voor de missionaire taak van de gemeenten. En dan wel te verstaan de missionaire taak binnen onze eigen (woon) omgeving. Want de uitdaging voor ons als christenen en kerken is om de mensen in onze directe omgeving te bereiken met een boodschap van geloof en hoop. En om als kerk midden tussen de mensen te zijn, zoals ook Jezus dat deed.

In januari 2011 is de tweede missionaire ronde van start gegaan. Door het hele land worden bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij zijn niet alleen predikanten, kerkenraadsleden en missionaire werkgroepen welkom, maar iedereen die interesse heeft! Wel hebben de predikanten in de middag een eigen programma. De anderen zijn welkom bij het avonddeel.

In de uitnodiging van de PKN schrijven ds. Hans van Ark en drs. Nynke Dijkstra-Algra het volgende: "Missionair" is geen extra activiteit (nóg meer doen), maar een houding. Het interactieve programma daagt ons uit om aan de slag te gaan met eigen motivatie, geloof en ontvankelijkheid voor verrassingen van de Geest.

Voor de classis Dordrecht is de missionaire avond op 8 mei a.s. Deze wordt gehouden in de Open Hofkerk in Zwijndrecht. (adres: Walraven van Hallstraat 2, 3333BZ)

De avond begint met koffie en thee om 19.30 uur. Het programma wordt verrassend geopend. We gaan in gesprek met de gemeenteadviseur, predikanten, jeugdwerkers en elkaar. En dit afgewisseld met korte filmfragmenten. Het programma eindigt rond 21.45 uur. Even napraten? Dat kan, want er wordt nog een drankje geschonken voor wie dat wil.

En dan kom ik toch weer even terug op het begin van dit stukje. Het effect van de wind op onze beleving van de temperatuur. In handelingen 2 staat dat er uit de hemel een geluid klonk als van een geweldige windvlaag toen de volgelingen van Jezus werden vervuld met de heilige Geest van God. Daarna begonnen zij te getuigen en mensen te onderwijzen. Het hoofdstuk eindigt met "En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden." Als de wind van Gods Geest opsteekt voelt dat dus niet koud aan. Dan lopen mensen warm voor God en voor elkaar!

De wind steekt weer op... Komt u ook op 8 mei? Dan zie ik u daar!

*Vriendelijke groet,
Cora van Wingerden*

*Wilt u nóg meer weten? Of meerijden? Dan mag u me bellen (0180 42 50 41).
Meer informatie over de missionaire ronde vindt u ook op: www.pkn.nl/missionair*

Webredacteur voor de website van onze kerk gezocht!

Een jaar of twee geleden heb ik het stokje van Wim van Bruggen overgenomen om de website van onze kerk, www.opstandingskerkrijsoord.nl, voortaan bij te gaan houden. In de loop der tijd is er een nieuw, mooi systeem ontstaan waarbij we nieuwsberichten en foto's op de website kunnen plaatsen op een eenvoudige manier.

Nu dit hele website systeem staat, is het ook voor mij tijd om één en ander over te dragen aan een ander gemeentelid of misschien wel aan verschillende andere gemeenteleden om de website daadwerkelijk 'up to date' te houden! Dat betekent: af en toe een nieuwsbericht plaatsen, een bijzondere dienst aankondigen, foto's uploaden, de agenda met het preekrooster bijhouden, dat soort zaken.

Om dit te kunnen is het handig als je wat weet van computers, bekend bent met internet en Word, maar je hoeft geen expert te zijn of heel goed met ingewikkelde codes kunnen programmeren! En uiteraard leg ik het gebruik van de website uitgebreid aan je uit, zodat je niet zomaar in het diepe wordt gegooid.

Het is heel fijn dat je dit 'kerkenwerk' altijd op je eigen tijd en in je eigen huis kunt doen. Dus lijkt het je of u een mooie kans om uw talent op deze manier in te zetten voor onze gemeente? Vraag dan bij mij om meer informatie of meld je aan als nieuwe webredacteur!

Groetjes,

Janis van der Linden /
janisvanderlinden@gmail.com

Hé jij daar zet 'm op!

Het is mei. Dit is een erg belangrijke tijd voor veel jeugd. *Examentijd.*

Ook in onze gemeente is er jeugd dat examen doet, of net het examen achter de rug heeft. Heel veel sterkte met het examen. Daarna is het afwachten... Wat zal de uitslag zijn?

Ook voor het gezin is het een spannende periode met veel stress.

Ik hoop voor iedereen dat het harde werken wordt beloond en dat er de komende tijd veel examenfeesten worden gevierd in Rijsoord.

Anda den Hartog

SUCCESS



Ontmoetingsavond 30+

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.



We zijn open op 11 mei

Tienerviering

In mei komen we weer bijeen om een tienerviering te houden.

Het thema is : Get the spirit.

Waar ben jij vol van; Wat spreekt je aan tijdens een kerkdienst en wat niet?

Tijdens de collecte gaan we terug naar de kerk om gezamenlijk met de rest van de gemeente de zegen te ontvangen, waarna we weer naar huis kunnen gaan.

De tienerviering is voor jongens en meisjes die op voortgezet onderwijs zitten en wordt iedere 3e zondag van de maand in de soosruimte gehouden.

Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom.

Alles op een rijtje: Tienerviering: zondag 20 mei.

Thema: Get the spirit

Aanvang: 9.30 uur direct naar de soosruimte.

Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur.

Iedere 3e zondag van de maand .

Ook in juni komen we weer bijeen.

Alles op een rijtje: Tienerviering: zondag 17 juni.

Thema: is nog niet bekend.

Aanvang: 9.30 uur direct naar de soosruimte.

Afsluiting in de kerk.

Iedere 3e zondag van de maand .

Vrijdag 1 juni staat onze jaarlijkse afsluiting gepland. We gaan een strandwandeling maken en daarna iets eten bij een hamburgerrestaurant! We verzamelen ons om 18.30 uur bij de kerk. Wil je laten weten of je mee gaat?

Heleen, Elselien, Janis en Anda



PCOB

Op woensdag 30 mei houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.



De heer Visbeen uit Gouda vertelt over zijn belevenissen meegemaakt tijdens zijn jarenlange werkzaamheden bij politie en recherche.

Iedereen van af 50 jaar is van harte welkom. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

'Passage' C.M.V.



Op dinsdag 15 mei is alweer de laatste avond van seizoen 2011-2012, en dan komt dhr. C. Hijkoop uit Leerbroek ons vertellen over zijn werk bij bakkerij Het Stoepje. Natuurlijk zullen we ook kunnen proeven van wat hij bakt en verkoopt!

We rekenen op een gezellige avond met elkaar en gasten zijn hartelijk welkom.

We komen bij elkaar in de Hoeksteen en we beginnen om 19.45 uur.

Tot ziens!

Opbrengst Collectes

25 maart 2012	40-dagentijdcollecte	€ 185,85
	Onderhoud gebouwen	€ 117,90
	Eigen jeugd	€ 58,25
1 april 2012	Kerk in Actie Totale werk	€ 361,80
	Onderhoud gebouwen	€ 161,67
	Missionair werk	€ 91,40
5 april 2012	Avondmaalscollecte voor KIKA	€ 234,25
	Onderhoud gebouwen	€ 89,95

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Bazaar 2012

De deuren van
de opslag
staan weer open op:

Zaterdag 12 mei van
10.00 tot 11.00

en op

Woensdag 30 mei van
19.00 tot 20.00

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 24 maart 2012 t/m 7 april 2012)

Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de bloemen	€ 10,00
Via dhr. P. Kuiper	voor RATW	€ 5,00
Via dhr. W. Nugteren	wijkgeld Elisabet	€ 50,00
Via dhr. W. Haasjes	voor de kerk	€ 20,00
Via mw. P. de Waard-v. Wuijckhuijse	voor de kerk	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Nagekomen giften (via W. IJsselstein)

Via mw. N. de Waard de Waard	voor de kerk	€20,00
	voor de kerk	€10,00
	voor de kerk	€10,00

Ontvangen giften door het College van Diakenen:

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via Mevr. J. Lodewijk	Paasattentie	€ 5,00
Via Mevr. J. Zijderveld	Paasattentie	€ 10,00
Via Mevr. J. Zijderveld	Paasattentie	€ 10,00
Via Mevr. L. van Wingerden	Dagboekje	€ 10,00
Collectebus		€ 74,50
De opbrengst van de spaardoos voor Rwanda bedraagt		€346,75

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

*Nico Baars,
Penningmeester College van Diakenen*

Vanuit de Rwandawerkgroep

In augustus a.s. hoopt de kerk van Remera in Rwanda het feit te gedenken dat zij **100 jaar** bestaat.

Het is pas de derde gemeente van de EPR (Église Presbytérienne au Rwanda) die deze mijlpaal bereikt en dat wil men in Rwanda dan ook feestelijk vieren van 16 - 19 augustus.

Bovendien bestaat de uitwisseling tussen Rwanda (regio Remera en Ruyumba) en Nederland (regio Dordrecht) dit jaar **25 jaar**. Dat wordt op 22 augustus in Afrika gevierd.

Vanuit Nederland gaan er 8 mensen naar Rwanda om getuige te zijn van al deze festiviteiten, maar bovenal om onze verbondenheid met de Rwandese kerk te tonen.

Twee jaar geleden is een officiële delegatie vanuit Nederland op bezoek geweest in Rwanda. U kunt zich wellicht nog de enthousiaste verhalen van Ellie Lagendijk herinneren.

Dit najaar komt er een afvaardiging vanuit Rwanda bij ons op bezoek om de banden weer wat aan te halen.

Het gezelschap zal (als alles volgens plan verloopt) in Nederland aankomen op dinsdag 18 september a.s. en onze gasten blijven drie weken. De hele delegatie zal op enig moment ook onze kerk (en wat belangrijker is de gemeenteleden) bezoeken. Tevens zal er één delegatielid op een zondag de kerkdienst bijwonen.

Op zaterdag 6 oktober a.s. zal in Nederland de 25-jarige uitwisseling gevierd worden samen met onze Afrikaanse gasten.

In een later stadium zullen we nog meer kunnen vertellen over dit bezoek.

Gezocht: Gastgezinnen



Voor het verblijf van de Rwandezen zijn we nog op zoek naar gastgezinnen.

Als u in de gelegenheid bent om gedurende één week (of langer) iemand te logeren te hebben dan zou dat geweldig zijn.

Het is niet noodzakelijk vloeiend Kinyarwanda of Frans te spreken, met handen en voeten kom je ook een heel eind.



- Persbericht van de protestantse classis Dordrecht -

De classis in het nieuws

Wat gaat er goed in je gemeente?

Waar maak je je zorgen om?

Dat is het thema van de vergadering van de classis op donderdag 10 mei.

Drie jaar geleden sprak de classis ook over dit onderwerp. Gelukkig konden we elkaar toen bemoedigen.

Genoemd werd dat:

1. We elkaar respecteren in verscheidenheid
2. Er veel (met name diaconale) activiteiten zijn
3. We constateren dat er behoefte is aan bezoek van de kerk en aan bijbeluitleg.
- 4.

Maar er waren ook zorgen. Zoals:

1. De jeugd en jongeren (van 12-45 jaar) verdwijnen
2. De ambten zijn moeilijk te vervullen
3. Het geloofsgesprek is moeilijk gaande te houden evenals de huisbezoeken
4. Door shopgedrag verdwijnt de onderlinge band in de gemeente.



Dit was huiswerk voor de classis en in de afgelopen periode is aandacht besteed aan waar we ons zorgen over maken.

Hoe gaat het nu in de kerken en gemeenten in onze classis?

Om die vraag draait het na de pauze op 10 mei.

Voor de pauze stellen twee nieuwe predikanten in de classis zich voor, ds. H. Schipper en ds. J.W. Schellingerhout. Zij hebben een beroep aangenomen naar respectievelijk de Protestantse wijkgemeente in wording Stadspolders te Dordrecht en de hervormde wijkgemeente de Open Hofkerk te Zwijndrecht.

En onze afgevaardigden naar de synode vertellen ons wat er is besproken op 19 en 20 april.

De vergadering van de classis is openbaar.

U bent van harte welkom om mee te praten.

De classis vergadert in de Goede Herderkerk, Seringenstraat 1 te Ridderkerk.

We beginnen om 19.30 uur en eindigen nooit later dan 22.00 uur.

Kijk ook eens op de website van de classis: www.classisdordrecht.nl

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht,
telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam

Bent u geïnteresseerd in de Bijbel: het ontstaan, tekstonderricht/-uitleg, achtergronden, kennis van allerlei aanvullende vakken, kom dan naar de openbare lessenavond van de TVG op woensdagavond 16 mei a.s.

Twee docenten behandelen een onderwerp uit hun vakgebied en er is gelegenheid tot stellen van vragen. U krijgt daarmee een indruk hoe het toegaat op de **driejarige** basiscursus theologie die de TVG verzorgt.

Aanloop en koffie vanaf 19.15 uur.

U kunt uw indrukken over de TVG verder verdiepen door de slotavond van maandag 4 juni a.s. bij te wonen.

Derdejaars cursisten nemen dan afscheid met een vesper, indrukken over wat zij geleerd hebben en creatieve bijdragen. U bent welkom vanaf 19.30 uur.

Beide avonden zijn gratis en u bent van harte uitgenodigd!

Plaats van samenkomst: kerkgebouw 'De Hoeksteen', Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel.

Meldt u even aan bij mw. M. Bezemer, tel 078-6153121,

e-mail: tvgr rotterdam@orange.nl.

Mw. Bezemer geeft graag nadere informatie.



NBG Bijbelleesrooster Mei

Di	1	Handelingen 5:12-26
Wo	2	Handelingen 5:27-42
Do	3	Handelingen 6:1-7
Vr	4	Hooglied 2:8-15
Za	5	Hooglied 2:16-3:5
Zo	6	Hooglied 3:6-11
Ma	7	Hooglied 4:1-11
Di	8	Hooglied 4:12-5:1
Wo	9	Hooglied 5:2-8
Do	10	1 Johannes 2:18-29
Vr	11	1 Johannes 3:1-10
Za	12	1 Johannes 3:11-24
Zo	13	1 Johannes 4:1-10
Ma	14	Hooglied 5:9-6:11
Di	15	Hooglied 6:4-12
Wo	16	Johannes 15:26-16:11
Do	17	<i>Hemelvaartsdag</i> Johannes 16:12-28
Vr	18	Johannes 16:29-17:8
Za	19	Jonahhes 17:9-26
Zo	20	Hooglied 7:1-6
Ma	21	Hooglied 7:7-8:4
Di	22	Hooglied 8:5-14
Wo	23	1 Johannes 4:11-21
Do	24	1 Johannes 5:1-4
Vr	25	1 Johannes 5:5-12
Za	26	1 Johannes 5:13-21
Zo	27	1e Pinksterdag Openbaringen 22:6-17
Ma	28	2e Pinksterdag Ruth 1:1-22
Di	29	Ruth 2:1-23
Wo	30	Ruth 3:1-18
Do	31	Ruth 4:1-22

Woensdag 23 mei: 1 Johannes 4 vers 16



*Wij hebben
de liefde leren kennen
die God voor ons heeft,
en wij geloven erin.
God is liefde,
en wie blijft in de liefde,
blijft in God
en God in hem.*

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de 296^{ste} zondagavondzang die gehouden wordt op zondag 20 mei a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Na een geslaagde vervanging door het Gereformeerd Kerkkoor Alblasserdam wordt dit alweer de laatste zondagavondzang voor de zomervakantie. De organist is Edwin Vooijs. Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. Ook in deze zondagavondzang zingen we een lied die door u is aangevraagd. We zingen o.a. 'Ik geloof in God de Vader' en 'Groot is Uw trouw' maar ook 'Heer uw licht en Uw liefde schijnen' en 'Ik bouw op U'. We zijn op weg naar Pinksteren met het lied: 'Roept uit aan alle stranden'. Het koor zingt o.a. de liederen: 'Anthem for the World' en 'Heer, mijn hart zoekt U te vinden'. We sluiten de avond af met het lied 'Ga nu heen in vrede'.

Graag tot ziens in de Bethelkerk. Noteer alvast op uw kalender: de eerstvolgende zondagavondzang na de vakantie hopen we te houden op zondag 23 september a.s.

Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, Ries Knook

Samen zingen in de Breepleinker

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker in de maand mei een tweetal Koor-en samenzangdiensten:

De eerste dienst is op **zondag 6 mei a.s** waaraan medewerken:

- Het Chr. Gem.Koor 'Asaf' o.l.v. Adri Poortvliet
- organist Wim de Penning
- meditatie ds. L. Kruger , Rotterdam

De tweede Koor-en samenzangdienst van deze maand is op **zondag 20 mei a.s** waaraan medewerken:

- Het Chr. Streek Mannenkoor 'Noord West Veluwe' o.l.v. Martin Mans
- Organist Martin Mans
- trompet Jantine Kalkman
- meditatie ds. J.G. Meijnen

Beide diensten beginnen om 17.00 uur - *de toegang is vrij*, van harte welkom
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

*Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!*

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77; Arriva bus 157

Uitnodiging voor een thema-avond op 9 mei bij de PG. Bolnes **- aanvang 20.30 uur -**

De Protestantse Gemeente te Bolnes nodigt de andere kerken in onze regio uit om deel te nemen aan onze gemeenteavond; na de pauze met koffie en thee kunnen we luisteren naar dr. Sjaak van 't Kruis, beleidssecretaris van de PKN en scriba dr. Arjan Plaisier.



De Generale Synode van onze kerk aanvaardde in november 2011 een nieuwe visienota, getiteld 'De hartslag van het leven'. De titel van de nota is ontleend aan een regel uit gezang 426 uit het Liedboek voor de Kerken: 'Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer?'

In de inleiding van de nota schrijft de scriba van de kerk, dr. A.J. Plaisier: 'De titel geeft de kern van de nota weer. Een hart dat klopt omdat er meer is dan onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Meer dan de dode herhaling van zetten. Dat meer wordt ons gegeven door de levende Geest.'

De nieuwe nota 'De hartslag van het leven' is geschreven door de scriba van de Protestantse kerk in overleg met een brede vertegenwoordiging uit de Protestantse Kerk. Het doel van de visienota is 'moed geven om te geloven en (nieuwe) zin geven om kerk te zijn', schrijft Plaisier in de inleiding. Hoe? Door terug te gaan naar de bron, de oorsprong, de kern van de kerk, de Heer van de kerk, aldus de nota. 'Wanneer je aan kerkmensen vraagt waar de kerk voor dient, dan blijft het te vaak stil. En het wordt nog stiller op de vraag 'Wat geloof je?'

De kerk verkeert in een crisis. Het Chinese karakterteken voor 'crisis' is hetzelfde teken dat gebruikt wordt voor 'kans'. De huidige crisis waarin de kerk verkeert, kunnen we ook zien als een kans om (op)nieuw zicht te krijgen op datgene waar het in kerk en geloof om gaat. De visienota wil ons daarbij helpen.

De nota heeft zowel een realistische als hoopvolle toon. Realistisch over het feit dat de vanzelfsprekendheid van kerk en geloof in de samenleving voorbij is. Hoopvol over de kans om vanuit deze crisis zicht te krijgen op waar het werkelijk om gaat in kerk en geloof.



De visie wordt in vier thema's in de nota aan de orde gesteld:

- 'Op de dag van de opstanding' - de inhoud
- 'Twee of drie in Jezus' naam' - de vorm
- 'Politiek lichaam' - de samenleving
- 'Samen met alle heiligen' - kerk met anderen



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl