

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten . . . . .	2
Bij de diensten; Whisper Jubifiet. . . . .	3
Zieken(t)huis; Tienercatechese; Allerzielen in 't licht 2012 . . . . .	4
Het nieuwe Liedboek; Contact met de predikant . . . . .	5
Ritme - door Ds. Offringa; Leuke anekdote . . . . .	6
Breng dank aan de Eeuwige - over Dankdag . . . . .	7
Kerkelijk bureau; Verjaardagen 75+; Passage CMV; Schotse Kerk . . . . .	8
NBG Bijbelleesrooster; Gedicht . . . . .	9
Bedankjes; PCOB; La Pipe 30+; Inloopochtenden; Elfje . . . . .	10
Kerkenraadsverslag . . . . .	11-13
Kerkinformatie - Ogen open of dicht? . . . . .	13
Kerstpakkettenactie IDB . . . . .	14
Avondmaalscollecte voor Kika . . . . .	15
Collectes en giften CvK; VVB . . . . .	16
Solidariteitskas 20121 . . . . .	17
Bazaar 2012 . . . . .	18.19
Bedankbrief Umutama Foundation; Bazaar vanuit een medewerkster	20
'Vers van de stad'; Kinderprogramma Schatgraven . . . . .	21
Verslag bezoek Rwandese delegatie - ZWOE . . . . .	22,23
Verslag Rwanda-reis deel 2 door Ellie Iagendijk . . . . .	24-27
Uitnodiging film & foto-avond Rwanda . . . . .	27
VOOR-dienst Oratorium Ezechiël . . . . .	28
Parijs Plus . . . . .	29
Diverse koor-en samenzang-diensten . . . . .	30,31

**Stencilen:**

Maandag 26 november  
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 29 november  
om 13:00 uur  
Wim en Nelly Belder  
Tel.: 0180 787552

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand december met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 23 november**

bij

Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

## **Erediensten**



**Zondag 4 november Rwanda-zondag**  
**Vanaf 09.30 Inzingen met Opwekkingsliederen**  
09.30 uur : Ds. A.J. Krol uit Gorinchem  
Kindernevendienst : Cora van Wingerden en Pia van der Linden  
Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong  
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C. IJsselstein  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Kerk in Actie Zending  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd

**Woensdag 7 november : Dankstond voor gewas en arbeid**  
19.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Kerk  
2e Diaconie

**Zondag 11 november Heilig Avondmaal**  
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Kindernevendienst : Lineke Baars  
Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree  
Chauffeurs : W. de Waard en B. Sintemaartensdijk  
Koster : Henk van Maastricht  
Collecte : 1e KKA  
2e Kerk (aanvulling dankstond)  
Deurcollecte Eigen jeugd

**Zondag 18 november**  
09.30 uur : Ds. G.H. Labooy uit Pependrecht  
Kindernevendienst : Petra Bezemer  
Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen  
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en N.H. Baars  
Koster : Joop van Wingerden  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd

**Zondag 25 november Eeuwigheidszondag**  
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer  
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer  
Chauffeurs : E. de Ruiter en W. van Prooijen  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Diaconie  
2e Onderhoud gebouwen  
Deurcollecte Eigen jeugd

## ***Bij de diensten***

Op zondag 4 november gaat ds. A.J. Krol uit Gorinchem bij ons voor. Het is dan de eerste zondag in november, traditioneel Rwanda-zondag. Met het bezoek van de delegatie uit Rwanda nog vers in de herinnering - u leest daar elders in dit blad meer over - willen wij bidden en danken voor deze contacten, in het bijzonder met onze partnergemeentes Giko en Runda. De dienst is mede voorbereid door leden van de Rwanda-werkgroep.



De Dankstond voor Gewas en Arbeid op woensdagavond 7 november begint om 19.30 uur. De werkgroep Gemeentebouw en Toerusting zorgt voor een concrete verwerking van het thema dankbaarheid. Wij willen danken voor de verbondenheid met andere kerken, dichtbij en ver weg; voor gezondheid en huisvesting; voor onze familie en vrienden; en dat wij wonen in een vrij land.

Op zondag 11 november vieren wij het sacrament van het Heilig Avondmaal. Als wij brood en wijn delen gedenken wij het verlossend lijden van de Messias, onze Heer, die verrezen is en leeft. En wij verkondigen zijn dood, totdat Hij komt. Maranatha.

Op zondag 18 november zal ds. G.H. Labooy uit Papendrecht bij ons voorgaan.

Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag noemen wij de namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Bij elke naam ontsteken wij een kaars. Deze kaars krijgt een plaats bij de liturgische bloemschikking. Na de dienst kan de familie de kaars mee naar huis nemen. Ik zal zelf voorgaan in deze dienst.

*Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!*  
ds. Herman Offringa



## **Whisper Jubifiet**



Dit jaar bestaan wij,  
de zanggroep Whisper, 25 jaar.

Ter ere van dit jubileum

geven we een Jubifiet concert (Jubileum-/benefiet concert) op

**Zondag 4 November om 15:00 uur**

en dit duurt ongeveer een uur.

Daarna is er nog gelegenheid om na te praten.

De deuren gaan om 14:30 uur open.

We willen u van harte hiervoor uitnodigen.

**Whisper**

## **Zieken en herstellenden**

Dhr. P. Kuiper (Strevelzicht) kwam weer thuis uit het ziekenhuis, hij is herstellende van zijn beenoperatie.

Mw. N.C. IJsselstein-Zoutewelle (Mauritsstraat) werd met benauwdheidsklachten in het ziekenhuis opgenomen. Na enkele dagen mocht zij weer naar huis terugkeren.

Dhr. P.J. Sinterniklaas (Rijksstraatweg) onderging een heupoperatie, ook hij is weer thuis.

Mw. A.D. Noordermeer-Nunnikhoven (Rijksstraatweg) brak haar heup, zij werd geopereerd. Op het moment van schrijven verblijft zij - samen met haar man - in Verpleeghuis Schiehoeve-Wilgenplas te Rotterdam.



Wij bidden voor onze zieken en hun naasten om moed, kracht en vertrouwen: *Wie maar de goede God laat zorgen.*

*ds. Herman Offringa*

## **Tienercatechese**

Voor de tieners zijn er dit jaar tien wekelijkse catechese-uren gepland. We zijn in september begonnen, zodat we in december vrij zijn. In het nieuwe jaar pakken we de draad weer op. We beginnen op dinsdag 8 januari 2013, de jongste groep om 18.30 uur en de volgende groep om 19.30 uur.

*ds. Herman Offringa*

## **Allerzielen in 't Licht 2012**

Op Allerzielen, vrijdag 2 november aanstaande, zal ook in Ridderkerk *Allerzielen in 't Licht* worden georganiseerd. Een avond lang is begraafplaats Vrederust opengesteld. *Allerzielen in 't Licht* is bedoeld voor iedereen die een dierbare wil gedenken. Iedereen is van harte welkom op deze bijzondere avond, ook al zijn hun dierbaren elders begraven of gecremeerd. Iedereen die even stil wil staan bij een overleden dierbare kan dat op zijn of haar eigen manier doen. Men hoeft niet gelovig te zijn: alle Ridderkerkers zijn welkom.

Er is veel zorg besteed aan sfeervolle verlichting en aankleding, op en om de begraafplaats. Op verschillende plaatsen worden herdenkingsactiviteiten aangeboden. Er is gelegenheid om de naam van uw dierbare te laten noemen, een kaars aan te steken, of een zelf versierde kaars op het graf te plaatsen.

- *Begraafplaats Vredehof*
- *vrijdag 2 november 2012*
- *vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur*



*Allerzielen in 't Licht* is een initiatief van de St. Jorisparochie, Hovystraat 62 te Ridderkerk, met medewerking van de beheergroep Begraafplaats Vredehof. Voor meer informatie kunt u bellen met Paula Roos (425542) of Hans Le Large (414624)

## **Het nieuwe liedboek komt eraan!**

Het duurt nog ongeveer 30 weken, dan wordt op 25 mei 2013 het nieuwe *Liedboek: zingen en bidden in huis en kerk*. geïntroduceerd. De ene kerk ziet er zeer naar uit, een andere kerk is nog wat afwachtend. Zeker is nu dat het nieuwe liedboek eraan komt. Dat willen we ook hier in Ridderkerk graag goed gaan voorbereiden. Op 10 oktober jl. is er een eerste bespreking geweest van een kleine werkgroep met mensen uit de diverse kerken. Wij gaan ervan uit dat het nieuwe liedboek een impuls gaat geven voor het gemeentelieven. Samen zongen we alvast één van de nieuwe liederen die in het liedboek zal komen. Meteen richtten we ons ook op de tekst en hadden we een inhoudelijk gesprek.



In het nieuwe liedboek komen alle huidige 150 Psalmen ongewijzigd terug. Ook zullen enkele bekende gezangen terugkomen, sommige wel met wat minder coupletten. Daarnaast komen er nieuwe liederen in de bundel, om te zingen en te bidden, in de kerk maar ook thuis. Naar het voorbeeld van de introductie van het Liedboek voor de Kerken (uit 1973) denken we na over een 'lied van de week' voor het seizoen 2013-2014. We hopen daarvoor tegen die tijd te komen tot een gezamenlijke Ridderkerkse zanggroep, die samen oefent om vervolgens in iedere kerk zelf een lied vóór te zingen. Door hierin samen te werken en elkaar te steunen kunnen we elkaar enthousiast maken. We hoeven niet per kerk het wiel uit te vinden.

Om alvast te noteren: op donderdag 17 januari is er een avond over het nieuwe liedboek in de Levensbron aan de Jan Luykenstraat 10, aanvang 19.45 uur. Ds. Pieter Endedijk, secretaris van de redactie van het nieuwe liedboek, zal dan een inleiding houden en we zullen enkele nieuwe liederen met elkaar gaan proeven. Daartoe zal hij een proefbundel meenemen. Dit bundeltje met 40 nieuwe liederen is niet in de boekhandel verkrijgbaar maar kan alleen op deze avond worden gekocht.

*Namens de werkgroep, ds. Christi Bartelink- v.d. Dool*

## **Contact met de predikant**

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:  
 ds. Herman Offringa  
 Vlasstraat 24  
 2988 XR Ridderkerk  
 T (0180) 397773  
 E [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



## Ritme

Dit voorjaar herlas ik het boekje *Een levensregel voor beginners* (2003) van filosoof Wil Derkse. Hij beschrijft daarin de gang van zaken in een Benedictijns klooster. Het slothoofdstuk gaat over de dagelijkse discipline in het klooster.

Nu ben ik zelf een redelijk gedisciplineerd mens, maar ik heb ook altijd belangstelling naar de manier waarop anderen hun leven vorm geven. Ieder huishouden heeft immers zo zijn agenda, zijn ritme. Het slothoofdstuk in het boekje van Derksen gaat over 'Benedictijns tijdsmanagement'.

Het maakte mij nieuwsgierig genoeg om een kort verblijf te boeken in de St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen (zie ook [www.abdijvanegmond.nl](http://www.abdijvanegmond.nl)).



Het was een bijzondere belevenis om het ritme van de monniken te volgen. Belangrijke momenten op de dag zijn de getijdengebeden. Zes maal per dag komen de monniken samen in de kapel voor gezongen gebed: 's morgens om 7.00 uur, met aansluitend ontbijt; om 9.30 uur een iets langere dienst met eucharistie, aansluitend koffiedrinken; om 12.30 uur een (kort) middagebed, met aansluitend een warme maaltijd met de monniken; de vespers om 17.00 uur; het avondgebed om 20.00 uur, en om 21.00 uur de completeen.

Een kloosterbezoek maakt veel indruk. De organisatie, de strenge dagindeling, de bezitloosheid van de paters/monniken en de daaruit voortvloeiende eenvoud én toegankelijkheid (vgl. de rijke jongeling in Mat. 19/ Mar. 10/ Luc. 18!), de stilte die er wordt gecultiveerd, pas na een verblijf in een klooster, langer of korter, weet je wat het is.

Na het kloosterbezoek probeer ik de gebedsmomenten thuis voort te zetten.

Dan blijkt pas goed hoe intensief en krachtig deze discipline is. Met een drukke agenda is het bijna ondoenlijk om per dag meer dan drie rustige gebedsmomenten te vinden ('s ochtends, tussen de middag en 's avonds). Ik deed wel een aardige ontdekking. Op zondagen in Rijsoord begint de kerkdienst in de Opstandingskerk om 9.30 uur. In de Hervormde Kerk kun je om 17.00 uur terecht voor een avonddienst. Beide kerken samen scheppen zo een mooi oecumenisch kader om de zondag te vieren.

Ds. Herman Offringa

## Een leuke anekdote

-Dit stukje is aangeleverd door een gemeentelid en komt uit dagblad 'Trouw' -



'Gij zult de naam van de heer uw God niet zonder eerbied gebruiken' "Dries, mijn man, had een heldere, vrije geest.

Op een dag stonden wij op een perron op de trein te wachten toe hij een poster van de Bond tegen het vloeken in het oog kreeg.

'Vloeken is aangeleerd', stond erop.

Hoor ik Dries ineens mompelen: 'Niet vloeken ook.'"

**Breng dank aan de Eeuwige...**

Dit is de eerste regel van lied 331 uit de Opwekkingbundel. We zingen dit wel eens voor de dienst op zondagmorgen.

Maar dank brengen, hoe doe je dat eigenlijk? Ieder heeft daarvoor zijn of haar eigen manier. In de kerk doen we dat elke zondag, maar besteden we daaraan ook extra aandacht op Dankdag. Op 7 november a.s. vieren we de jaarlijkse dankdienst in onze kerk.



Iets wat u misschien nog niet wist over dankdag: al in 1653 (ik heb het opgezocht!) werd deze vaste dag om te danken binnen de protestantse kerk ingesteld op de eerste woensdag in november. Toen officieel een dankdag voor gewas, tegenwoordig voor gewas en arbeid.

Maar er is natuurlijk heel veel om dankbaar voor te zijn. Grote en kleine dingen, algemeen of soms heel persoonlijk.



Om daaraan uitdrukking te geven staat er in de kerk op 7 november een grote tafel. Hierop zullen wij als GOT een aantal zaken neerzetten die symboliseren waarvoor wij dankbaar zijn. Maar we nodigen u uit om die tafel aan te vullen! U mag dit doen door iets mee te nemen wat symbool staat voor datgene waarvoor u de Here dankbaar bent. Dat mag een voorwerp zijn, maar bijvoorbeeld ook een foto of... vul maar in.

Voor wie het liever opschrijft zullen er op de tafel ook blanco kaartjes klaarliggen.

De tafel blijft tot en met de dienst van zondag 11 november in de kerk staan, dus ook voor die zondag geldt dat u iets mag neerzetten of opschrijven. Uiteraard mag u na afloop uw eigen symbool of kaartje weer mee naar huis nemen.

Het is natuurlijk helemaal niet verplicht om iets mee te nemen of op te schrijven. Maar we gunnen u graag een mogelijkheid om de dienst(en), die we als gemeente samen vieren, ook een persoonlijk accent te geven. Want God kent ieder van ons tenslotte ook heel persoonlijk!

We zien u graag op woensdag 7 november! De dienst begint om 19.30 uur.

*Met een vriendelijke groet namens het GOT,  
Cora van Wingerden*



***Dankt, dankt nu allen God  
met hart en mond en handen,  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen,  
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot,  
Zijn vaderlijke hand  
En trouwe liefde bood.***



**Gezang 44:1**

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer  
Oranjestraat 2a  
2991 CL Barendrecht  
Telefoon 0180 - 421 436  
[w.gameren@upcmail.nl](mailto:w.gameren@upcmail.nl)

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

### **Herdenkings- en Vredesdienst in de Schotse Kerk te Rotterdam**



De jaarlijkse Vredesdienst van de Schotse Kerk zal gehouden worden op zondag avond 11 november a.s. om half

acht. Zoals altijd doen predikanten uit verschillende tradities en landen mee in hun eigen taal. Op dit moment heb ik nog geen overzicht van namen, wie wat gaat doen.

Natuurlijk is ieder is welkom.

Er is één collecte bij de uitgang voor een goed doel.

Koffie en thee na afloop, c.a. 21.15 uur.

De Schotse Kerk is te vinden aan de Schiedamse Vest 119; 3012 BH Rotterdam; voor auto's betaald parkeren op straat.

De kerk is ook bereikbaar via Metro haltes Leuvehaven en Churchillplein.

Voorafgaand aan de Vredesdienst is, tijdens de ochtenddienst, de jaarlijkse herdenking van gesneuvelde militairen en burgerslachtoffers uit de twee wereldoorlogen en latere militaire vredesmissies. Die dienst begint om 10.30 uur.

Voor meer informatie vraag Rev. Joost Pot (0180.420894).

### **Verjaardagen in november**

1 nov. 1915

Mevrouw E. de Koning - Mol  
Serviceflat Drechtstreek  
Lijsterweg 289  
3362 BB Sliedrecht

15 nov. 1928

Mevrouw B. Lodder Bestebreurtje  
Mauritshoek 21  
2988EA Rijsoord

27 nov. 1929

Mevrouw W. Kooijman-v. Noort  
Voorweg 16  
2988 CG Rijsoord

30 nov. 1928

Mevrouw M. v. Maastricht-v.d. Ent  
De Riederborgh, kamer 104  
Boksdoornstraat 2  
2982 BC Ridderkerk



### **"Passage" C.M.V.**

Op dinsdag 20 november is de volgende ledenavond, we gaan dan praten over "Brandveilig leven". De heer Martin Verschoof van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft daarover een lezing en daarna kunnen we ook vragen stellen. En vragen hebben we zeker, we proberen allemaal zo veilig mogelijk te leven en werken maar tips zijn altijd welkom.



U bent van harte welkom op 20 november, we komen bij elkaar in de Hoeksteen en we beginnen om kwart voor 8. Bent u (nog) geen lid? Natuurlijk ook welkom! We zien ook graag gasten!

Het bestuur



**Kleine moeite**

"Kleine Moeite" was een dwergje dat je amper kon zien staan, maar bij schemerdonker zag je hem op kousenvoetjes gaan.

"Kleine Moeite" ging dan kijken of hij ergens helpen kon; zomaar iemand die alleen was bracht hij dan zijn eigen zon.

Overal, in heel de omtrek was het ventje welbemind, maar als men hem wilde danken, dan verdween hij als de wind.

"Kleine Moeite" zei hij lachend als hij weer een lichtje bracht, tot de ander het weer zag zitten, dan verdween hij in de nacht.

De hoeveelheid van zijn lichtjes groeide wonderbaarlijk aan, waar de rijkdom wel vandaan kwam, zul je dadelijk wel verstaan.

Want in 't kleine dwergenhartje brandde steeds een helder licht, een licht dat nooit meer kan verdwijnen, 't was op d'andere mens gericht.

- Ingestuurd door Nies Kroos -

**NBG Bijbelleesrooster**

In de maanden oktober en november staan lezingen uit de deuterocanonieke boeken op het rooster. Voor wie deze boeken niet wil lezen wordt een alternatief uit de canonieke boeken aangeboden.

Do	1	Openbaring 7:1-17
Vr	2	Judit 14:1-19 2 Kronieken 30:13-27
Za	3	Judit 15:1-13 2 Kronieken 32:1-23
Zo	4	Judit 15:14-16:17 Psalm 20
Ma	5	Judit 16:18-25 2 Kronieken 32:24-33
Di	6	Handelingen 15:36-16:10
Wo	7	Handelingen 16:11-24
Do	8	Handelingen 16:25-40
Vr	9	Handelingen 17:1-15
Za	10	Handelingen 17:16-34
Zo	11	Handelingen 18:1-11
Ma	12	Handelingen 18:12-22
Di	13	Marcus 11:1-11
Wo	14	Marcus 11:12-26
Do	15	Marcus 11:27-12:12
Vr	16	Marcus 12:13-27
Za	17	Marcus 12:28-34
Zo	18	Marcus 12:35-44
Ma	19	2 Tessalonicenzen 1:1-12
Di	20	2 Tessalonicenzen 2:1-12
Wo	21	2 Tessalonicenzen 2:13-17
Do	22	Openbaring 1:1-9
Vr	23	Openbaring 1:10-20
Za	24	Marcus 13:1-13
Zo	25	Marcus 13:14-23
Ma	26	Marcus 13:24-37
Di	27	Openbaring 2:1-7
Wo	28	Openbaring 2:8-11
Do	29	Openbaring 2:12-17
Vr	30	Openbaring 2:18-29

**Zondag 4 november - Uit Psalm 20**

**2** Moge de HEER u antwoorden in dagen van nood  
en de naam van Jakobs God u beschermen,  
**3** moge hij hulp zenden uit zijn heiligdom,  
uit Sion u bijstaan.

### **Bedankje**

Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoeken tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis van Peer. Het is hartverwarmend.

Heel veel dank!

*Hartelijke groet  
van Peer en Wil Kuiper*

### **Bedankje**

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes en bezoeken tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst; het was hartverwarmend!

*groet van  
Nel IJsselstein-Zoutewelle*



### **Bedankje**

Wat kan er in 4 dagen tijd veel gebeuren. Een geslaagde heup-operatie, en wij mochten onze verjaardagen vieren in het ziekenhuis. Mien (77 jaar) ik (80 jaar). En dan het medeleven: van kaarten, telefoontjes en kado's, wij waren er stil van.

Ook mede namens Mien wil ik U alle hartelijk danken.

*Groetend Piet en Mien Sinterniklaas-Vos*

### **PCOB**

Op woensdag 21 november houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

Mevrouw Zijlstra uit Sliedrecht houdt een inleiding over "Joodse feesten en verhalen", toegelicht aan de hand van bijbehorende voorwerpen.

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. Informatie over het lidmaatschap: tel. 417660. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

Secretaris A. Bos

### **'Elfje' vanuit de gemeente**

Geloof, medemens  
Hoop, Toekomst  
Liefde, houden van  
niet zonder jou  
Trouw, voor altijd.

*Pauly Bestebreurtje*

### **Inloopochtenden**

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op

**1 en 15 november**

Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,  
voor de gezelligheid zorgen we  
met elkaar!

Tot ziens!

### **La Pipe 30+**

U/jij bent van harte welkom op  
9 november a.s.

voor een praatje, glaasje  
en veel gezelligheid

op de Zolder van de Fontein op de 30+  
ontmoetingsavond vanaf 20.30 uur.

## **Verslag van de kerkenraadsvergadering van 24 september 2012**



De voorzitter heet allen welkom, met een speciaal woord voor mevrouw ds M. Mukamurenzie, pastor in Rwanda, die een uurtje de vergadering zal bijwonen. Ook verwelkomt ze dhr R. Visser, die als ouderling- 2<sup>e</sup> scribe tot de kerkenraad is togetreden. De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Jesaja 61 en gaat ons daarna voor in gebed.

Het verslag van de kerkenraad van 27 augustus 2012, wordt na een geringe aanpassing en onder dankzegging aan mevrouw C. Bode vastgesteld.

Met betrekking tot de gezamenlijke stand van de Hervormde Kerk en onze kerk op de Rijsoorddag merkt de voorzitter op dat er helaas alleen folders lagen van de Hervormde Kerk. Er is duidelijk iets misgegaan in de communicatie. Er was die dag geen echter jammer genoeg geen tijd meer om het te herstellen.

De ingekomen stukken worden besproken en verdeeld over de verschillende commissie. Ds Offringa zal de opening van De Riederborgh op 5 oktober bijwonen.

### **Wijkteams/ Pastoraat**

Medegedeeld wordt dat onlangs het vroegere gemeentelid mevrouw De Waal-Malefijt overleden is. Ds Offringa geeft een korte opsomming van zijn werkzaamheden m.b.t. vieren, leren, dienen, delen en overige activiteiten. Verder meldt hij dat tot zijn spijt de leeskring niet door kan gaan. Dit komt logistiek niet uit, omdat hij bij afwezigheid van een dominee in de Hervormde Kerk alleen de voorbereiding van de catechese moet doen. Tevens wordt stilgestaan bij het feit dat het aantal beschikbare pastorale medewerkers afneemt. Er dient daarom te worden nagedacht over hoe de pastorale bewerking van de gemeente in lijn kan worden gebracht met de daarvoor beschikbare capaciteit. Verschillende ideeën en suggesties worden uitgewisseld. Van belang is dat voor een ieder de basis waarop en het kader waarbinnen de pastorale bewerking plaatsvindt helder beschreven staat. Daarbinnen is dan 'maatwerk' mogelijk en kunnen 'creatieve' oplossingen worden gezocht. Afsproken wordt dat een klein werkgroepje aan de hand van de reeds beschikbare stukken een discussie voorbereidt. De werkgroep bestaat uit ds Offringa, de twee wijkouderlingen, een pastoraal medewerker, met ondersteuning van dhr D. Alblas.

### **Jeugdraad**

De kerkenraad neemt samen met de jeugdouderling met vreugde kennis van het initiatief van M. Monteban om leiding voor het jeugdkamp in 2013 te zoeken. Verder heeft de kerkenraad geen bezwaar tegen het initiatief om met de tienerviering een dienst in een zgn. "Happy Clappy" kerk bij te wonen. Wel is van belang de verwachtingen van de tieners te bespreken. Suggesties over verschillende kerken worden gegeven. De kerkenraad betreurt dat er om verschillende redenen bij een deel van de leiding van de kindernevendienst weinig animo lijkt te zijn om een zogenaamde 'kindernevendienst XL' te organiseren, te meer daar hiermee een kans om de kinderen aan de kerk 'te binden' voorbij gaat. Tot slot wordt nog gemeld dat de strandwandeling helaas niet is doorgegaan in verband met het te geringe aantal aanmeldingen.

### **Samenwerkende Kerken in Ridderkerk**

Er komt een uitnodiging naar alle kerken om deel te nemen aan een bijeenkomst tijdens Aller Heiligen op de begraafplaats. Er heeft een discussie plaatsgevonden over het afnemen van Fair Trade producten. Mw ds Marijke Kwant heeft een beroep aanvaard in Alphen a/d Rijn. Er worden initiatieven ontplooid ter introductie van het Nieuwe liedboek, hierbij wordt o.a. gedacht aan het organiseren van een zangavond. Ds Of-fringa en dhr Barnard nemen deel aan een werkgroep om de introductie 'handen en voeten' te geven. Afgesproken is dat de kerken afwisselend voorzien in een ouderling tijdens reguliere diensten en een ouderling en diaken tijdens avondmaaldiensten in het woonzorgcentrum 't Ronde Sant.

### **Zending, Werelddiakonaat en Evangelisatie**

Een vergaderrooster is afgesproken. Dhr W. IJsselstein blijft lid van de ZWOE. Eventuele bijzonderheden zullen via de diaconie aan de kerkenraad worden gemeld.

### **Kerkelijk Overleg Rijsoord**

Er komen gezamenlijke bijeenkomsten op 13 november, 22 januari en 19 maart 2013. De kerstnachtdienst is geregeld. Vanuit de kerkenraad van de Hervormde Kerk is er op dit moment helaas geen vertegenwoordiger, wel nemen ex-kerkenraadsleden deel. Er is gebrainstormd over andere samenwerkingsmogelijkheden. Al met al een vruchtbare avond.

Vanuit **College van Diakenen** zijn geen bijzonderheden te melden.

Het **College van Kerkrentmeesters** beraadt zich nog over de versiering van de nieuw aan te schaffen tussendeuren. Het calamiteitenplan wordt doorgenomen. Er wordt nog gewacht op antwoord van de gemeente Ridderkerk n.a.v. een aanschrijving in verband met het ontbreken van een automatische doormelding naar de brandweer. De rookmelders in de Fontein zijn aan elkaar geschakeld. Er zijn vuurdovende prullenbakken geplaatst. Het plan zelf zal worden geactualiseerd op o.a. de aanwezigheid van een rolstoel in plaats van een brancard, een blusdeken nabij de preekstoel en de aangebrachte drukknop in de kindercrèche.

**Gemeente Opbouw en Toerusting** vergadert op 15 oktober. Het vooralsnog niet kunnen doorgaan van de leeskring zal worden besproken.

De **Liturgiecommissie** is op zoek naar een goede invulling van de Nel de Gelderdienst. Mogelijk dat een oproep in Rijsoord aan 't Woord goede suggesties oplevert.

In het komende **Overleg samenwerking Hervormde en Gereformeerde Kerk** zal het voorstel worden gedaan dat dhr R. Visser ook deel gaat nemen.

### **Diversen**

Het vergaderschema van de kerkenraad wordt vastgesteld: di 30/10; do 6/12; ma 7/1/13; wo 13/2; wo 13/3; wo 24/4; wo 29/5; wo 3/7 en wo 4/9. Er komt een extra kerkenraadsvergadering t.b.v de kerkvisitatie op 29 januari 2013.

Er is een taakverdeling tussen de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> scriba gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat mw C. Bode reeds in verschillende (jaar)bladen als scriba/ contact-adres staat vermeld.

In hoofdlijnen komt het erop neer dat dhr R. Visser de notulen en het verslag in Rijsoord aan 't Woord verzorgt. De overige vaststaande activiteiten, zoals voorbereiding vergaderingen, afkondigingen, archivering worden gedaan door mw Bode. Tussentijdse activiteiten worden in goed overleg verdeeld. Ook zal dhr Visser deel gaan nemen aan de agendacommissie.

### **Rondvraag**

Het gezamenlijk etentje met de kerkenraad vindt plaats op 20 oktober vanaf 17.00. De heer B. Sintemaartensdijk draagt zorg voor de maaltijd, die gezamenlijk zal worden bekostigd.

Kort verslag wordt gedaan van de bijeenkomst van de classis. Er is o.a. gesproken over de brief van de Augustijnenkerk en de Pauluskerk over de opvoering van The Passion. De algemene mening van de classis was dat ondanks dat de vertolking door 'ongelovige artiesten' geschiedt dit ruimhartig dient te worden benaderd. Een uitgebreid verslag wordt de volgende keer behandeld.

Er wordt navraag gedaan naar de stand van zaken m.b.t. de muziekrechten. Er is een brief gestuurd aan BUMA-STEMRA. Hierop is echter nog geen antwoord gekomen.

Ds Mooij is 65 jaar predikant en zal een kaartje ontvangen.

### **Sluiting**

Dhr J. de Koning gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

*Verslag Ronald Visser*

### ***Uit 'Kerkinformatie' - Ogen open of dicht?***

*Vraag: Als de dominee de zegen uitspreekt, moet ik dan mijn ogen open doen of dicht?*

*Antwoord: De zegen bij uitstrek komt uit Numeri 6. Daarin zegt God: 'Ik zal hem zegenen'. Als de priester de zegen uitspreekt, dan zal God dus zegenen. De Joodse priester maakt dat duidelijk door het zegenende handgebaar. Als hij de handen opheft om te zegenen, dan zijn de vingers gespreid. Want God zelf staat achter die priester, die zendt zijn zegen er als het ware doorheen. Daarom dien je niet te kijken naar een zegenende priester, want de zegen komt van God. Dat is ook het verschil met de groet aan het begin van onze kerkdienst. Die komt van de voorganger, een mens zoals u, die mag u dus ook gewoon aankijken. Maar de zegen komt van God zelf! Daarom kunt u als u die zegen ontvangt beter uw ogen dichtdoen. Want God staat achter degene die de zegen geeft. Er gebeurt daadwerkelijk iets, als de zegen uitgesproken wordt. Het is geen wens, geen aardigheidje. Het is niet (want je wel eens hoort): namens God mag ik u nog iets meegeven. Als er gezegd wordt: de HERE zegene u, dan is dat geen leeg gebed of vrome wens, maar het gebeurt dan ook. Door het uitspreken wordt de zegen gegeven. Wacht dan ook nog even met uw jas dichtknopen en uw liedboek in uw tas frommelen. Dat kan daarna ook nog wel. Ontvang de zegen, met gesloten ogen, in volle aandacht!*

*Kees Baggerman, lid van de werkgroep Eredienst*

*- ingestuurd door Wilma Barnard, uit 'Kerkinformatie' van oktober 2012 -*

## Kerstpakkettenactie IDB 2012



Het is inmiddels een goede gewoonte om vanuit het IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad) Kerstpakketten te verzorgen voor vluchtelingen en straatkrantverkopers binnen Ridderkerk. Ook dit jaar worden alle kerken die aangesloten zijn bij het IDB, gevraagd om weer goederen of geld in te zamelen voor deze mensen (liefst goederen).

Wij als diaconie van de Gereformeerde Kerk van Rijsoord willen zoals we al jaren gewend zijn hieraan meewerken.

Hier volgt een lijst van artikelen die in aanmerking komen om in de Kerstpakketten te doen:

Bloem	rozijnen	honing
Pasta (macaroni)	noten / pinda's	jam
Rijst	ontbijtkoek	overig zoet beleg
Pannenkoekmix	biscuit / koekjes	badschuim
Fruit in blik	sap	cadeautje kind 0 - 4 jaar
Groente in blik	snoep	cadeautje kind 4 - 8 jaar
Vis in blik	chocolade	cadeautje kind 8 - 12 jaar
Olie	suiker	knuffels
Cacao	thee	cadeautje volwassene

We willen rekening houden met de culturele en godsdienstige achtergrond van de vluchtelingen en daarom vragen we geen producten aan te bieden die varkensvlees bevatten, ook koffie en drop zijn producten die niet geschikt zijn om in het pakket te doen.

Op zondagmorgen 11 november a.s. houden we een inzameling van genoemde artikelen. Er zal dan ook een collectebus op tafel staan, waar u uw financiële bijdrage in kan doen.



Wij vragen ook enkele vrijwilligers voor het inpakken en bezorgen van de Kerstpakketten op zaterdagmorgen 8 december 2012.

Inpakkers worden verzocht 09.00 uur aanwezig te zijn en bezorgers om 10.30 uur. Adres: Irenekerk Electropark 17-19 (naast Oranjestraat 32).

U kunt zich aanmelden bij de diakenen die staan bij de inzameling op 11 november a.s.

Wij verwachten dat de pakketten ook dit jaar weer een klein gebaar van aandacht en betrokkenheid zullen zijn namens de kerken van Ridderkerk.

*Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.*

*Uw diaconie*

11 november **AVONDMAAL**11 november **AVONDMAAL****Avondmaalscollecten in 2012 bestemd voor****KIKA**

**De diaconie heeft ervoor gekozen om de avondmaalscollecten voor 2012 te bestemmen voor KIKA (kinderenkankervrij).**

**Grote Klus** (uit het leven van Loes Vuil)

Onze kleinzoon van toendertijd acht jaar kreeg kanker en mijn man en ik voelden ons compleet machteloos staan. Je ziet je kleinkind ziek zijn en alsmaar zieker worden en je wilt zo graag iets doen. Rob Pieters, de arts die onze kleinzoon behandelde, vertelde ons over Kika, wat toen nog maar net een paar maanden bestond en daar wilde ik me graag voor inzetten. De Kikabeer was net ontwikkeld en ik ben de hele berenverkoop gaan opzetten. Een grote klus, soms stond de huiskamer vol met dozen vol beren en ik sjouwde wat af. Maar ik ben erg trots op hoe het is uitgebouwd.

Mijn man wilde ook iets kunnen betekenen voor Kika. Hij is in 2005, na een jaar trainen, met een man of twintig in een roei-boot naar Engeland en weer terug gevaren. Daar hebben ze 285.000 euro mee opgehaald. Het was de bedoeling dat onze kleinzoon de cheque met het uiteindelijke bedrag zou overhandigen aan Rob Pieters en kinderoncoloog Tom Voute, maar helaas heeft hij de actie niet meer mee kunnen maken, hij overleed een jaar eerder. Vreselijk het blijft een erg groot gemis.



Door mijn werk voor Kika heb ik zoveel zieke kinderen gezien, die de dood in de ogen keken. Dat heeft diepe indruk op me gemaakt. Ik heb zelf borstkanker gehad en weet hoe verschrikkelijk het is om chemokuren te ondergaan. Laat staan hoe het moet zijn kinderen. Kinderen met kanker worden zo snel wijs, zij maken zo vreselijk veel mee. Ik vind dat als je als volwassene ook maar iets kunt doen voor zieke kinderen, je dat niet mag nalaten.



**Minder pijn en strijd  
En meer genezing en kwaliteit  
Dat is waarvoor Kika  
uw steun vraagt**



**We hopen dat u deze collecte voor die kinderen met een ruim hart wil ondersteunen.**

*Uw Diaconie*

### **Opbrengst Collectes**

23 september 2012	JOP	€ 164,05
	Onderhoud gebouwen	€ 123,98
	Eigen jeugd	€ 56,98
30 september 2012	Kerk	€ 164,00
	Onderhoud gebouwen	€ 114,00
	Eigen jeugd	€ 53,40
7 oktober 2012	Kerk en Israel	€ 255,75
	Onderhoud gebouwen	€ 198,45
	Christenen voor Israel	€ 202,80
14 oktober 2012	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 268,05
	Onderhoud gebouwen	€ 126,05
	Vredeswerk	€ 55,05

*Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
Met vriendelijke groet,*

*Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*

### **Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters (in de periode van 21 september 2012 t/m 19 oktober 2012)**

Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via de collectezak op 30 november 2012	voor de bazaar	€ 30,00
Via mw. C. Holdermans-van der Burg	voor de kerk	€ 10,00
Via dhr. W. Haasjes	voor de kerk	€ 10,00
Via dhr. C. Bezemer	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. J. van Hal	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg	wijkgeld Elisabet	€ 30,00
Via mw. C. Holdermans-van der Burg	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de bloemen	€ 25,00
Via dhr. C. Bezemer	voor de bloemen	€ 10,00

*Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.*

*Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*

### **Vaste vrijwillige bijdrage**

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 3554.03.250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2012".

*Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*



## Solidariteitskas 2012



*“Vitaal blijven: met het oog op de toekomst.”*

Als Protestantse Kerk in Nederland willen we omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Om het goede nieuws te borgen dat wij willen uitdragen. Om - in Zijn naam - handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, hoop en liefde.

### Gemeenten helpen elkaar

Als gemeente binnen de Protestantse Kerk zijn we verbonden met gemeenten in andere plaatsen. Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten. Want soms lukt het even niet om op eigen kracht voor elkaar te krijgen wat noodzakelijk is om als gemeente vitaal te blijven. Is er dringend behoefte aan een tijdelijke pastor of kerkelijk werker. Is het nodig om als missionaire gemeente actief te zijn in bijvoorbeeld een oude stadswijk of een nieuwbouwwijk. Of is er een bijdrage nodig om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken.

### Bovenplaatselijk pastoraat

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met hulp van elkaar kunnen worden uitgevoerd.

Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer ontvangen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vragen wij u in deze brief om een bijdrage van 10 euro. Een klein bedrag, maar van grote waarde.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk? Op de website [www.pkn.nl/solidariteitskas](http://www.pkn.nl/solidariteitskas) kunt u meer informatie over de Solidariteitskas vinden.

*Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!*

Voor de automatische incasso van uw bijdrage kunt u gebruik maken van de antwoordstrook die los is bijgevoegd in deze Rijsoord aan 't Woord.

Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende bankrekeningnummer 3554.03.250 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'Solidariteitskas 2012'.

*Met vriendelijke groet,*

*Bas Sintemaartensdijk*  
*Penningmeester / Bijdragen-administrateur*  
 'tel 0180-423659

## Bazaar 2012

Het was weer een bijzondere bazaar dit jaar. Wij, als bazaarcommissie, hebben ervan genoten en volgens ons, veel mensen met ons.

Zo kwam er een leuk schilderijtje tussen de gebrachte spulletjes vandaan en kwam dit uiteindelijk een week voor de bazaar onder het oog van een taxateur van het inmiddels welbekende televisieprogramma *tussen Kunst en Kitsch*. Kitsch was het zeker niet te noemen, want het kreeg een geschatte waarde mee van tussen de duizend en vijftienhonderd euro. Wellicht dat u in één van de uitzendingen van volgend jaar een tweetal bekende gezichten op televisie terug kunt zien. Wij begrepen, dat de inzet van dit schilderijtje van duizend euro best veel gevraagd was voor de veiling in de tent. Toch was het natuurlijk het proberen waard... Daaruit is voortgevloeid, dat een aantal dagen na afronding van de bazaar er toch iemand interesse in bleek te hebben en kunnen we dus alvast de tent en de vergunningen voor het volgende bazaarjaar betalen. Toch leuk om mee te beginnen.



Verder stond er een klein schattig meisje, genaamd Jada, van welgeteld 6 jaar oud haar oma te helpen om de uitgestalde lappen te verkopen. Wij kunnen het mis hebben, maar volgens ons is dit de jongste medewerkerster tot nu toe. Ook niet aan ons oog ontkomen was Niels, wel een aantal jaren ouder dan de jongste, maar in hem zien we toch echt een gedreven topverkoper in de dop. Zo zie je maar, het blijft een bazaar voor jong en oud.

Ook grappig te vermelden dat de kleine Ferro, die nog 1 jaar moet worden, zijn eerste vliegervaring boven zijn geboortegrond bijna te pakken heeft. Hij heeft immers de rondvlucht gewonnen. Let dus goed op als er een vliegtuigje boven uw huis cirkelt binnenkort, wellicht dat hij zal zwaaien (indien hij natuurlijk op een stoelverhoger zit...).

Bovendien vinden we het fijn dat de stofzuiger een goede bestemming heeft gekregen. Er kan nu eindelijk weer eens fatsoenlijk stof gezogen worden aan de Pruimendijk.

Evenzo heeft "ons" Ali haar 58<sup>e</sup> verjaardag uitgebreid mogen vieren in de tent en iedereen die maar wilde, getrakteerd op koffie met een prachtige cupcake. Daaraan toegevoegd natuurlijk de smakelijk gebakken cupcakes van Bakker Bolleke uit Slikkeveer niet te vergeten.



Ook is het leuk om al die mensen te zien die hun handelswaar zo proberen te verkopen alsof ze er hun laatste boterham mee verdienen...

Kramen worden continu gerangschikt, opgeruimd of nog eens extra "gezellig" gemaakt.

Je wordt er bijna moe van als je er naar kijkt...;-)

Het was jammer dat er niemand in de nabije omgeving binnenkort 50 jaar zou worden. Tenminste, niet voor zover wij weten. Er zat namelijk een verkoper achter een kraam, die je zo op had kunnen pakken (met kruk en al) en voor je deur had kunnen zetten als een soort van "Abraham".

Mocht u er dus nog één zoeken binnenkort, we weten er één te vinden voor u, er hoeft niets aan te worden geknutseld of opgeblazen...



Ook waren we erg blij met het prachtige handwerk (quilt, kaarten en placemats) welke Pieta belangeloos voor de bazaar heeft gemaakt.

En nu zomaar even een paar bedragen noemen...

De veiling was goed voor € 995,=, de boeken brachten € 1.035,= op, de planten € 350,=, het nieuwe winkeltje € 279,= en het antiek- en curiosakraampje 563,=...

Ja, ja, en wij horen u zeggen: "Zo, zo." En dat vinden wij nu ook!

Kortom (want het verhaal had nog véél langer kunnen zijn...):

De bazaarcommissie kan terugkijken op een bijzonder weekend op en rond het kerkplein van De Opstandingskerk. Een welgemeende dank gaat uit naar alle sponsors en de vele vrijwilligers, want zonder hun gift en inzet had het geheel geen kans van slagen gehad. En geslaagd kan het zeker worden genoemd met een uiteindelijk eindsaldo van

**€12.928,=**

Het bedrag hebben wij inmiddels bijgeschreven op de rekeningen van de kerk en Stichting Umutima Foundation.

*Wim, Janis, Marrie, Daphne, Ria, Caroline, Maddy, Bas, Arie, Wout, Clement, Martha, Wim, Richard, Donald, Francis, Gert-Jan, Frits, Arjan, Els, Pia, Mirjam, Cora, Bep, Annie, Ab, Marijke, Jan, Jantine, Wim, Leendert, Ellen, Jos, Jan, Herman, Ellie, Sjaan, Wil, Diana, Jannie, Silvester, Alie, Jannie, Adrie, Teun, Sander, Ali, Anda, Stijnie, Corie, Nienke, Cootje, Jada, Lieneke, Nel, Nathan, Nico, Cock, Kirsten, Denice, Didi, Niels, Renske, Janneke, Wilma, Deen, Wim, Riet, Herman, Ilse, Marjan, Joop, Dick, Claudia, Femke, Wim, Nel, Marinka, Jan, Rene, Gerard, Derus, Piet, Lieneke, Henk, Ada, Marleen, Wil, Wout, Ragnar, Jo, Jan, Adrie, Jaco, Jan, Wim, Jan, Pieta en allen die hier nog bij horen te staan... BEDANKT!!!!*

Noteert u alvast in uw agenda (die u misschien nog niet heeft...) of telefoon:

**27 en 28 september 2013**

**hopen we voor de 25<sup>e</sup> keer bazaar te houden  
en de tent achter de kerk te kunnen opslaan!**

*Met een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie,  
Dick, Nathan, Henk, Sander, Janneke, Daphne, Arjan en Diana*

Opstandingskerk  
t.a.v. de Bazaarcommissie  
Ridderkerk-Rijsoord

Umutima Foundation  
Giving children of Zambia a brighter future



Ridderkerk, 18 oktober 2012

Beste leden van de bazaarcommissie,

Na het gesprek begin dit jaar en de 'selectie' van de Umutima Foundation als goed doel voor de helft van de opbrengst van jullie bazaar was het vrijdag 28 september zover.

Vanaf het moment dat we vrijdag binnen kwamen om onze stand op te bouwen tot aan de afsluitende veiling en trekking van de loterij hebben wij genoten van de sfeer en het enthousiasme tijdens de bazaar. De aandacht voor onze stand was goed. We hebben met diverse bezoekers leuke en hier en daar inspirerende gesprekken gehad over onder andere Gerda's werk in Zambia en ontwikkelingswerk in het algemeen.

Wij kijken terug op twee bijzonder leuke dagen en zijn heel erg blij met het geweldige bedrag van uiteindelijk €6.464,16 dat we van jullie hebben ontvangen.

We willen jullie en alle andere betrokkenen van de Opstandingskerk dan ook heel hartelijk danken voor de gelegenheid op de bazaar aanwezig te zijn en natuurlijk voor de bijzonder gulle gift. Wij zullen er voor zorgen dat het geld optimaal zal worden benut om kinderen in Zambia een betere toekomst te geven.

Met een hartelijke groet, mede namens Gerda den Ouden,

Jan-Paul Apon  
Voorzitter Umutima Foundation

### **Bazaar 29 september...**

Wat een weekend hebben we achter de rug! Vooral de Bazaarcommissie is heel de week al bezig geweest met de voorbereidingen. Wij als medewerkers gaan achter onze kraam staan en gaan proberen onze 'waar' aan de man te brengen. Dat levert soms wel heel leuke gesprekken op. Ik vraag wat de mensen van plan zijn te eten dit weekend. Als ik dan als antwoord krijg, dat ze het nog niet weten, dan heb ik sla met komkommer en stooferen voor ze.

Tot er een Meneer in een scootmobiel voor mijn kraam stond. Hij vroeg eerst of die Meneer bij dat Rad niet even zijn mond kon houden, want hij kon zich niet verstaanbaar maken, met die herrie. Ik kroop over de kraam om het goed te horen. Hij wilde 1 kilo stooferen. Ik zei dat hij beter 5 kg kon nemen, dan was hij voorlopig klaar voor de winter. 'Ook goed', zei hij. Ik dook onder mijn kraam en ging 5 kg peren in 2 zakken doen. Ik kwam weer omhoog, waarop hij zei: 'ik dacht al waar ben je nu ineens. Heb je daar onder een weegschaal staan?' 'Ja', antwoordde ik, 'ik heb ze net gewogen. Dat is dan €5,00'. 'Oké'. Hij betaalde en de peren gingen in zijn mand. 'Tot volgend jaar, dan bewaar ik weer 5 kg voor U'.

En Meneer startte zijn scootmobiel en reed de tent uit.  
Zo raak ik nu mijn groente en fruit kwijt!

Marian



**Vers van de stad**

Een dorpsbewoner had onlangs  
een buitenkans gehad  
en richtte toen een viszaak op  
die men in 't dorp niet had.

Hij meende dat daarmee wel  
iets te verdienen was.  
En inderdaad, het liep hem mee,  
de klanten kwamen ras.

Eens op een dag ziet hij op straat  
den dominee ook gaan.  
Fluks loopt hij zijnen winkel uit,  
spreekt dominee nu aan.

Hij vraagt hem heel beleefd of hij  
ook hem bedienen mocht.  
De kwaliteit was uiterst fijn,  
geen klant was ooit 'bekocht'.

'Ja ziet ge', sprak de dominee,  
'hoe graag ik dat ook had,  
dat gaat niet vriend, ik krijg altijd  
mijn vis vers van de stad'.

Hoezeer 't den visverkoper spijt,  
hij legt zich erbij neer.  
Temeer daar 't zaakje vlot marcheert,  
de omzet stijgt steeds meer.

Maar op een goede dag ziet hij  
den dominee weer gaan.  
En kijk, tot zijn verwondering  
loopt hij bij hem ook aan.

'Vertel eens vriend', zegt dominee,  
'was je soms ziek misschien?  
Ik heb je al een week of acht  
niet in de kerk gezien'.

'Ja ziet u dominee, de zaak  
is bijzonder goed gegaan.  
Toen schafte ik', zegt d'ander nu,  
'mijn radio ook aan'.

'Ik kwam voorheen trouw in de kerk,  
toen ik niets anders had.  
Maar nu krijg 'k door de radio  
mijn preek vers uit de stad'

**Toelichting op 'Vers van de stad'**

*Dit is een rijm , gemaakt door Piet den Ouden, die een kruidenierswinkeltje had in Nieuw-Lekkerland. De genoemde dominee was Ds. Gerard Alers, die van 1921-1930 predikant was in Nieuw-Lekkerland. De berijmde geschiedenis heeft zich, volgens overlevering, afgespeeld rond 1927*

**Kinderprogramma Schatgraven bestaat 25 jaar!**

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat er voor het eerst bij Radio Ridderkerk een kinderprogramma over de bijbel te horen

was, met de naam "Schatgraven."

Nu, in 2012 is het programma nog elke veertien dagen te horen, op zondagavond om 19 uur. Veel liedjes, een Bijbelverhaal, gesprekjes met kinderen... Een half uurtje is snel weer voorbij!

De liedjes die worden gedraaid, zijn in de loop van de jaren wel wat veranderd; maar sommige liedjes van toen zijn nog steeds populair!

We zijn blij en dankbaar dat op deze manier iets mogen vertellen over het woord van onze God voor jong, maar ook ouderen in onze tijd en dat al 25 jaar lang!

Op 25 november 2012 willen we dit jubileum vieren met een feestelijke uitzending; live uit de kantine van de studio van Radio Ridderkerk; om 19 uur.

U wordt van harte uitgenodigd om te luisteren!

**Voor het maken en presenteren van Schatgraven zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers.**

Lijkt je het leuk om hieraan te gaan meewerken, neem dan contact op met Emmy Mulder (tel. 0180423540) of Berthina Vermeulen (bcvermeulen@upcmail.nl)

## ***Verlag bezoek Rwandese delegatie***

Dinsdag 18 september jl. arriveerde de delegatie op Schiphol. Om te acclimatiseren en het bezoek door te praten logeerde men enkele dagen in het Zendings-diaconessenhuis in Amerongen, dat contacten onderhoudt met de zusters in Rubengera in Rwanda.



Vanaf 20 september logeerden onze Rwandese gasten bij verschillende gastgezinnen. Op zaterdag 22 september was er de officiële ontvangst in Nieuw-Lekkerland waarbij diverse ZWO- en Rwandawerkgroepleden uit de verschillende gemeenten die aan de uitwisseling deelnemen aanwezig waren. Na een broodmaaltijd werd er in de Biesbosch gevaren. (Een Rwandees vertelde opgetogen dat hij voor het eerst van zijn leven in de wei een paard zag staan. In Rwanda zijn namelijk geen paarden.) De daarop volgende dagen werden de diverse gemeenten bezocht.

Als toerist werd ook Amsterdam aangedaan. Het Anne Frankhuis maakte diepe indruk, want zoals wij de tweede wereldoorlog hebben gehad, zo heeft de genocide in Rwanda van 1994 diepe wonden geslagen. De zee en het strand bij Katwijk waren heel bijzonder voor inwoners van een land dat niet aan een zee grenst. In Rotterdam bracht men een bezoek aan de Rosa Stichting en een rondvaart met de Spido door de havens is ook altijd een succes.



In Utrecht kon de delegatie op bezoek bij Kerk in Actie. Op zondag 23 september mochten wij ds. Beatha MUKAMURENZI verwelkomen in onze kerk, terwijl andere delegatieleden andere kerken bezochten. Ds. Beatha mocht in de dienst twee microfoons voor onze partnergemeenten Runda en Giko in ontvangst nemen, terwijl Janny Zijdeveld voor onze kerk een schilderijtje met de tekst 'God bless you' (God zegene u) kreeg.

Op donderdag 4 oktober waren alle delegatieleden te gast in Rijsoord, inclusief ds. Jérôme BIZIMANA (de predikant van de gemeente Remera Rukoma, maar ook de officiële correspondent van de uitwisseling in Rwanda), die speciaal voor de viering van het 25-jarig bestaan van de uitwisseling was overgekomen.

's Morgens was er de inloopochtend waar o.a. gesjoeld en gedamd werd. Na de lunch werd er een bezoek gebracht aan de Klimop, de Rijsoordse christelijke basisschool. Na een hartelijke ontvangst door juffrouw Maria mocht er een kijkje in de klassen worden genomen, wat zowel bij de kinderen als bij de delegatie een groot succes mag worden genoemd. Daarna was het Johannes Post Museum aan de beurt met het lokaal waar de capitulatie in 1940 is getekend, het planetarium met een film over 50 jaar ruimtevaart en de tijdmachine. Vooral de film over de ruimtevaart verbaasde de Rwandezers. Vervolgens werd er in de Fontein voor de delegatieleden, de kerkenraad en enkele gemeenteleden een heerlijke maaltijd geserveerd. Deze was voorbereid en werd geserveerd door Riet en Wim van Gameren en Wout Haasjes. Het smaakte voortreffelijk, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank. Ook mochten we genieten van overheerlijke stoofpeertjes die door een gemeentelid waren aangereikt. Het was een gezellig en sfeervol samenzijn.

Zaterdag 6 oktober werd in Sliedrecht de 25<sup>e</sup> verjaardag van de uitwisseling gevierd. In de kerkzaal werd in woord en gebed stil gestaan bij de afgelopen 25 jaar. Er werden foto's vertoond van de diverse bezoeken die over en weer in de afgelopen periode zijn afgelegd en natuurlijk werd er ook gezongen zowel in het Nederlands als in het Kinyarwanda. Na de maaltijd werden er Rwandese producten/souvenirs bij opbod verkocht, wat resulteerde in €450. (Dit bedrag komt later in dit stukje nog terug). Daarna werden er spelletjes gedaan o.a. zaklopen, ezeltje prik, sjoelen, maar ook een Bijbelverhaal uitbeelden. Het was een geslaagde dag.

Zondag 7 oktober was er in de 'Christus is Koning' Kerk in Slikkerveer een dankdienst waarin ds. Gerrold Olde en ds. Jérôme BIZIMANA voorgingen.

Het koor The Messengers zorgde voor een extra feestelijk accent. Natuurlijk werd ook het 'Uitwisselingslied' gezongen: God is er, hier en daar. Na afloop was er koffie en voor genodigden een broodmaaltijd, die uitstekend verzorgd was.

Tot slot kregen alle delegatieleden een fotoalbum mee met foto's van hun bezoek.

Bovendien kreeg ds. Jérôme een cheque overhandigd van €2450 voor het houden van evangelisatie- bijeenkomsten. (€ 2000 was er bijeengebracht door de verschillende kerken en hierboven werd al melding gemaakt van € 450). Ook waren er voor elke partnergemeente 500 avondmaalscupjes beschikbaar.

Na een evaluatievergadering op maandag 8 oktober is de delegatie dinsdag 9 oktober vol van alle indrukken vanuit Brussel weer naar Rwanda vertrokken. Achteraf bleek dat ze dezelfde avond nog in Amsterdam gestrand waren omdat hun vliegtuig naar Nairobi geannuleerd was. Gelukkig mochten de koffers op Schiphol blijven en werd hen een gratis diner, overnachting en ontbijt aangeboden. De volgende morgen vertrokken ze met de rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar Kigali. Hoe koud ze het hebben gehad hebben we niet meer gehoord, op het vliegveld van Brussel hadden we de geleende jassen weer mee terug genomen, in de stellige overtuiging dat ze deze niet meer nodig hadden.

We hopen dat zowel onze gasten als wij na dit bezoek geïnspireerd aan de slag kunnen gaan met het thema: Missionair gemeente-zijn/evangelisatie.

#### **Dank:**

Allereerst moeten we God danken dat het bezoek uit Rwanda goed is verlopen, dat we mochten kennismaken met geloofsgenoten uit een ander werelddeel, dat we plezier met elkaar mochten beleven.

Ook een woord van dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen van het bezoek aan Rijsoord op wat voor manier dan ook.

Natuurlijk ook dank voor uw financiële gaven voor de microfoons en het geldbedrag voor de evangelisatie-bijeenkomsten. De collecten hadden (aangevuld met een gift van de diaconie) €550 opgebracht. Nogmaals hartelijk dank.

#### **Uitwisselingszondag:**

Zoals elk jaar wordt er in de maand november een Rwandazondag gehouden. Dit jaar zal dat zijn op **4 november** a.s. In deze dienst zal in grote lijnen dezelfde liturgie als in Rwanda gevolgd worden. Voorganger is dan ds. A.J. Krol uit Gorinchem.

Wij hopen op een goede dienst met elkaar.

*Namens de ZWOE-groep*

## ***Feest 100-jarig bestaan Gemeente Remera-Rukoma en andere bezienswaardigheden - deel II***

We waren gebleven bij 17 augustus, een goede week na ons vertrek uit Nederland. We hebben zojuist het ziekenhuis in Remera-Rukoma bezocht. Na het bezoek speelt Thomas nog een partijtje voetbal in het dorp en hierna vertrekken we weer richting Kigali. Het is vandaag de verjaardag van Ard Valk, één van de mede-reisgenoten. Hij wil ons ter gelegenheid van zijn verjaardag iets te drinken aanbieden in een plaatselijk café. Na het avondeten vertrekken we dus te voet een stikdonker Kigali in. Het is raadzaam om te proberen op het trottoir te blijven lopen want de auto's en vooral de scooters schieten aan alle kanten langs je heen. In het trottoir zitten gaten en greppels die dus, omdat het donker is, niet te zien zijn. Een val is onvermijdelijk. Na een kwartiertje lopen vinden we een café. Gelukkig zijn we in het rijke bezit van onze Polycarpe, die écht in heel Rwanda de weg weet. We drinken gezellig iets en lopen, deze keer gewapend met een zaklamp, weer terug naar huis.

Om half zeven de volgende morgen loopt de wekker af. Er staat vandaag weer een kerkdienst in Remera op het programma, het duurde deze keer maar een paar uur. Om twaalf uur vertrekken we weer, richting Kigali. We gaan een huwelijk bijwonen van een bekende van Janny Oorebeek, het is een gemeentelid van onze partnergemeente Giko. Hij woont en werkt echter in Kigali, dus hier worden ook de festiviteiten gehouden. De kerkdienst was mooi en werd geleid door 4! predikanten. Gelukkig deed maar één pasteur een preek. Het meeste indruk maakte het enorme aantal fotografen wat constant heen en weer liep en niet bescheiden aan de achterzijde van de kerk, maar gewoon pal voor de familieleden posteerden zij zich om vooral niets te missen. Wij in de kerk zagen echt helemaal niets! Om 15 uur was de dienst afgelopen en de fotografen sprongen allemaal in de open bak van een pick-up truck en Polycarpe met ons in de bus ging erachteraan! Zo reden we richting "The Bible League", het centrum waar de bruidegom werkt. Buiten stonden een heleboel tenten opgesteld met daarin allemaal witte plastic stoelen. Op deze stoelen nam iedereen plaats. Na aankomst van het bruidspaar waren er toespraken en natuurlijk was er voor iedereen eten: bonen, rijst, pasta, vlees... Er werd ook nog gezongen door een groep maar helaas stond, zoals zo vaak in Rwanda, de geluidsinstallatie zó ontzettend hard dat je van de liederen zelf niets hoorde. We liepen echt bijna gehoorschade op! Na een poosje vonden we het wel verantwoord om op te stappen.



De volgende morgen staan we om 6 uur op want om 8 uur vertrekken we richting Remera voor het grote feest van het 100-jarig bestaan van de gemeente Remera-Rukoma. Op een groot grasveld in het centrum van het dorp stond een enorm aantal groene tenten opgesteld met daaronder honderden witte plastic stoeltjes. Deze stoelen waren voor alle genodigden want de gemeenteleden en dorpelingen zaten gewoon in het gras naast het veld. Wij kregen een ereplaats op de voorste rij. Eerst was er een lange, lange optocht van allerlei kinderen van alle scholen, kinderen van Compassion en groepen vrouwen.



Ook was er een echte blaaskapel die aan de Mauritsweg niet zou misstaan. Zoiets verwacht je echt niet in Rwanda! Na een poosje kwam er een grote groep met alle predikanten van de EPR uit Rwanda. Of ze er alle 80 waren weet ik niet, maar wel heel veel. Hier zagen we vele bekenden zoals Pasteur Jerome, Pasteur Esther, Beatha, Jean-Marie, Albertine, Thaddée, Pascal, Elisée, de president van de kerk en vele, vele anderen, Zij namen ook plaats.



De burgemeester (dezelfde die ons twee jaar geleden in een spijkerbroek ontving en met ons Duits kon praten, ja, ze wist het nog) werd ontvangen, ook een minister was van de partij. Toen iedereen binnen was volgden er een heleboel toespraken met overhandiging van kado's en koren en dansgroepen lieten zich van hun beste kant zien. Wij overhandigden ook ons prachtige kado, een figuur in mozaïek, gemaakt door Wilma van Gameren. Het past perfect bij de kleuren van het nieuwe interieur van de kerk in Remera. Nee, hij is niet verbouwd, er hangen gewoon nieuwe doeken in een andere kleur! Het feest duurde van 10.00 tot 15.00 uur

Hierna gingen we in optocht naar de aula van de plaatselijke school "Don de Dieu". Hier kregen we weer een maaltijd geserveerd van bonen, rijst, vlees etc. Na het eten bezocht ik nog even "ons huis", waar we twee jaar geleden drie weken hebben geloogd. Ik knuffelde nog even met Alice, Marthe en Marianne die ons twee jaar geleden zo vertroeteld hebben. Om half 5 vertrokken we richting Butare. We namen pasteur Thaddée mee, hij was ook op het feest en wilde naar huis, dus kon mooi meerijden. We zongen onderweg alle liederen die we kenden zodat de rit voorbij was voor we het wisten.



We checkten in in hotel Ibis in Butare. Het was een mooie kamer, helaas zonder warm water. (De volgende ochtend bleek echter dat wij de kraan de verkeerde kant hadden opgedraaid!!) Om iets na 7 gingen we op bezoek bij Pasteur Thaddee. Hij woont in de buitenwijk van Butare, recht tegenover de gevangenis. De weg ernaartoe is echt verschrikkelijk. Als het geregend heeft is de weg onbegaanbaar maar als het droog is kan je er rijden, maar het is niet te beschrijven hoe slecht. Iedere paar meter moet bekeken worden hoe je het beste over een kuil of put kunt rijden, linksom of rechtsom, of gewoon er recht doorheen! Dit is de allerergste weg van heel Rwanda! Maar onze Polycarpe is dat allemaal wel gewend, het is alleen onbegrijpelijk dat we geen enkele lekke band hebben gehad. We worden bij pasteur Thaddee onthaald met een heerlijke maaltijd.

De volgende morgen gaan we lopend naar een souvenirwinkel om iets voor thuis te kopen en daarna op bezoek bij de stichting Mwana Ukundwa van Rose Gakwandi. Zij vangt hier meisjes op met Aids. In Kigali is een vestiging voor jongens met Aids. Er zijn ook vrouwen die mandjes maken.

Marian Prins geeft haar leesbril aan een oud vrouwtje dat wanhopig met een leesbril met één poot probeert haar werk goed in beeld te krijgen. De rest van de vakantie delen we mijn leesbril.



Na dit bezoek eten we iets in de stad (ja, rijst, bonen, vlees;-) en gaan we naar het museum waar voor ons speciaal een traditionele dansvoorstelling zal worden gegeven. Het was echt prachtig. Hierna reden we weer terug naar huis. 's Avonds aten we nog bij Pasteur Pascal en zijn vrouw Louise.

Op 21 augustus was het tijd voor safari. Om 10 over 5 vertrokken we in onze bus richting Akagera park. Eerst urenlang over een asfaltweg maar de laatste 37 km voerden over een vreselijke zandweg, maar ja, alles went. Het is vandaag de verjaardag van Polycarpe, onze chauffeur. We hebben natuurlijk 's morgens vroeg al geknuffeld en een slinger gehangen maar na aankomst in het safaripark geven we hem cadeautjes en zingen we voor hem. We hebben geen gids nodig in het park, onze Polycarpe weet overal de weg en ziet alles. Als eerste spot hij een aantal giraffen die in het dal onder ons lopen. We zijn verrukt!!

Na een poosje komen we een andere auto tegen die ons meldt dat er een olifant midden op de weg staat. Dat zou echt een buitenkansje zijn, zo heel veel olifanten zijn er niet in dit park. En ja hoor, na een kwartiertje rijden staat er een grote mannetjesolifant midden op de weg. Polycarpe is net zo blij als wij, hij zegt dat ie gebeden heeft dat we vandaag veel wild zouden zien. Polycarpe heeft veel respect voor de olifant en rijdt niet eerder verder dan dat de olifant niet meer te zien is. We wachtten geduldig! Na deze olifant zagen we nog vele, vele anderen dieren zoals giraffes, buffels, nijlpaarden, zebra's, antilopen, bavianen en nog heel veel prachtige vogels. Op een ingezoomde foto's die ik had gemaakt van een water met erachter bavianen zagen we later nog een reuze-krokodil! Maar goed dat we dat niet geweten hebben! We waren namelijk uitgestapt!

Om 6 uur de volgende ochtend waren we klaarwakker! We douchten en gingen heerlijk op onze veranda zitten met een riant uitzicht over Kigali en een prachtige zonsopkomst. We vertrekken om 9 uur weer naar Remera voor het feest van het 25-jarig bestaan van de Uitwisseling. We zien alle bekenden weer, ook Pasteur Joseph van Giko en Pasteur Jeannette en Eline van Runda. Ik overhandig het geld aan Pasteur Joseph. Hij is er erg blij mee. We zien weer dansgroepen en een koor optreden.

Ook heeft Janny Oorebeek een mooie Powerpointpresentatie gemaakt van 25 jaar Uitwisseling. We krijgen als kado een tros bananen en een stuk of 10 ananassen. Na het eten (jawel!) wandelen we een stukje in het dorp. Overal knopen mensen gesprekjes met ons aan, echt geweldig! We bezoeken nog een gezin. De Oma des huizes wil graag Janny Oorebeek zien. Ze krijgt een haan overhandigd. Janny, wijs geworden in de loop der jaren, vraagt of de vrouw voor haar haan wil zorgen. Als het echt nodig is, mogen ze hem ook opeten! We maken wel eerst foto's van het dier.

Onderweg naar Kigali nemen we Pasteur Jean-Marie en Pasteur Thaddee mee. Er is in Kigali een synodale vergadering waarbij de aanwezigheid van alle regiopresidenten vereist is. De vergadering duurt een paar dagen, de predikanten slapen dus ook in Centre Isano. Pasteur Jerome is onze buurman.

De volgende ochtend bezoeken we Mwana Ukundwa Kigali en twee arme gezinnen.

De tegenstelling kan niet groter zijn: na deze bezoeken gaan we op zoek naar één van de twee hotels in Kigali die een zwembad hebben: Hotel Serena. Helaas blijkt de straat en dus ook het hele hotel afgesloten te zijn. De president van Rwanda heeft hier een suite en als hij "zijn" kamer bezoekt, mag er niemand anders in de buurt zijn. Gelukkig is er nog een hotel met een zwembad: Hotel des Mille Collines. Dit hotel is hetgene waar de geschiedenis van de film "Hotel Rwanda" zich in het echt heeft afgespeeld. Het is nu een zeer luxe hotel waar zo op het oog alleen zakenmensen aanwezig zijn. We hebben drie zwemlustigen, achteraf gelukkig want zwemmen moest apart betaald worden en kostte €7,50 per persoon. Voor Rwandese begrippen heel veel geld!

Onze Polycarpe, die lekker op een luie stoel aan de rand van het zwembad had plaatsgenomen, naast Marian Prins, werd door een eveneens gekleurde landgenoot weggestuurd. Marian Prins mocht blijven zitten. Wat waren we boos!!! We hebben dan ook geen cent fooi gegeven. Voor ons geen bezoeken aan Mille Collines meer!!! 's Avonds gaan we gezellig eten bij een restaurant in Kigali, als afscheidsetentje nu Marja er ook nog is. We hebben geld ingezameld voor Polycarpe en overhandigen dit aan hem, samen met een mooie Bijbeltekst. We zijn allemaal ontroerd.

Het is inmiddels 24 augustus, de dag van het vertrek van Marja van Dam. Zij vertrekt een dag eerder naar huis omdat ze op zaterdag moet werken. Op het ticket staat dat ze zich om 17.20 uur moet melden op het vliegveld. Europees als we zijn, zijn we precies op tijd. Rwandezen hebben meestal niet zo veel haast, "quelques minutes" (vertaald: enkele minuten) duurt in Rwanda al snel een half uur of langer). Marja meldde zich dus om 17.18 uur bij de deur waarna de security officer tegen haar zei: "U bent twee minuten te vroeg". Hilarisch! Om iets over half zes mocht ze naar binnen en konden we haar uitzwaaien.

De volgende dag waren we zelf aan de beurt. Na een koude douche (helaas) 's morgens eerst nog gewinkeld en gegeten in Kigali, hier is het eten heel westers, het is net als bij ons in de grote stad. Toen alle souvenirs en vooral veel thee! ingeslagen waren gingen we de koffers pakken. Alles paste maar net in het taxibusje van Polycarpe. We namen hier hartelijk afscheid van hem. Wat was het moeilijk om hem te omhelzen en niet te weten of we elkaar ooit nog zullen zien. Gelukkig kunnen we emailadressen uitwisselen en zo nog in contact blijven.

Wat was het een geweldige reis!!! Op 2 december a.s. willen we, de familie Barnard en ik, u graag foto's en films laten zien van onze bezoeken aan dit fantastische land!

*Ellie Lagendijk*



**UITNODIGING**  
**Foto's en film Rwanda**  
**zondag 2 december a.s.**  
**Van 15.30 tot ca. 17.30 uur**



U heeft vast al veel enthousiaste verhalen gehoord van de familie Barnard en Ellie Lagendijk, maar op 2 december a.s. kunt u het met eigen ogen zien en meegenieten. In augustus vonden de bezoeken plaats, deels om een huwelijk van een (pleeg) zoon bij te wonen, deels om het 25-jarig bestaan van de Uitzwisseling met Rwanda te vieren.

U bent van harte welkom! De koffie staat klaar vanaf kwart over drie!!!

We zien u graag!

Wilma en Rene Barnard

Ellie Lagendijk

**VOOR-dienst zondag 11 november 2012 om 19.00 uur in de 'Levensbron'  
UITVOERING ORATORIUM 'MENSENKIND'  
ONTMOETING MET EZECHIËL**

De plaatselijke VOOR-diensten (VOOR = Vieringen en Ontmoetingen in Oecumenisch verband Ridderkerk) zijn voor velen een begrip. Het zijn vieringen met een eigen karakter die een speciale geest/Geest ademen en al heel wat jaren met een groeiend aantal voorgangers en gemeenteleden worden voorbereid en uitgevoerd. Maar de VOOR-dienst van zondag 11 november a.s. in de 'Levensbron' aan de Jan Luykenstraat 10, wordt nog extra speciaal door de première van het speciale oratorium "Mensenkind" rondom het Bijbelboek Ezechiël.



Een oratorium is een groot muziekstuk over een Bijbels onderwerp. Klassiek zijn bijvoorbeeld de oratoria van Mendelssohn over Elia en Paulus. Het Ezechiël-oratorium is geheel nieuw. Behalve een selectie teksten uit het gelijknamige Bijbelboek bevat het stuk 14 bijpassende liedteksten, geschreven door ds. Martin de Geus. De muziek, gecomponeerd door Dirk Zwart, is geschreven voor koor, gemeente, piano, orgel en slagwerk. Het interkerkelijk koor "Salem" maakte van de instudering een speciaal project waaraan ook gastzangers konden meedoen. Tot ieders verrassing kwamen er maar liefst 30 gegadigden opdagen - onder wie ook enkele jongeren - die zich het oratorium in 6 weken grondig eigen aan het maken zijn.

Ezechiël is niet direct een boek om thuis aan tafel te lezen. Daarvoor is het in allerlei opzichten te vreemd. Zo bevat het een heel aantal imponerende visioenen, een stevige oordeelsprediking die veel moderne gelovigen ouderwets - misschien zelfs ouderwets beangstigend - in de oren zal klinken. Toch kan juist dat vreemde al een eerste reden zijn om dit speciale oratorium bij te wonen. Hoe we er namelijk ook tegenover staan, het bepaalt ons bij de vraag of dat vreemde ons ook nog iets te zeggen heeft (zo ja: wat dan wel? en zo nee: waarom niet?).

Naast dergelijke ingrijpende verschillen bevat dit oude profetische geschrift overigens wel degelijk ook verrassende herkenningspunten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vraag waarmee het stuk inzet: "Mensenkind, ik heb een vraag aan jou, wat denk je als je alle lijden ziet, alle wreedheid die het goede ziek? Heb je dan nog hoop?" Ondanks zijn vreemdheid is het mede door dit soort treffende overeenkomsten dat de ontmoeting met deze aparte profeet over zoveel eeuwen heen ons geloof vandaag nog kan verdiepen.

Dus van welke kant u/jij ook komt: Weet u/jullie allen van harte uitgenodigd!  
Na afloop van de viering wordt u/jou in de hal van de kerk een kopje koffie/thee aangeboden. Meer informatie over de totstandkoming van dit muziekstuk is te vinden op de website [www.levensbron.nl.ae](http://www.levensbron.nl.ae).

*Namens de VOORDienst commissie,  
Ds. Joke van der Neut*

*Namens het Interkerkelijk koor 'Salem',  
Mieke Monster-van Prooijen*



Beste lezers,

In het voorjaar heb ik gemeld dat de stichting een vacature heeft voor de functie van voorzitter. Door de bestuursleden zijn al aardig wat mensen benaderd maar tot nog toe zonder resultaat. Op het moment van schrijven zijn er weer kandidaten aangeschreven maar de reacties zijn nog niet binnen. Het gaat vast een keer lukken.

Inmiddels is de Kerk in Parijs vacant door het vertrek van Ds. Harrie de Reus. De beroepings-commissie van de ERN heeft inmiddels veel sollicitaties ontvangen en is intensief bezig het schaap met 5 poten te vinden. Dat brengt me op het volgende. Bij het beroepen van een predikant wordt ook geacht dat de gemeente genoeg in kas heeft voor de komende 4 jaar om een predikant te kunnen onderhouden. Dat baart best wel zorgen, niet dat de ERN dit niet kan opbrengen maar echt rooskleurig ziet het voor 'Parijs' niet uit. De VVB staat onder druk, de oudere generatie die al heel lang in en om Parijs wonen en de kerk als thuisbasis zien, vallen weg. En ja, de oude generatie kende haar verantwoordelijkheid. In onze brieven aan onze trouwe gevers maar ook aan de kerken / diaconieën brengen we de financiële toestand van de Kerk van Parijs onder de aandacht. Niet alleen de kerken / diaconieën in de classis Dordrecht maar ook de kerken in het land waar we eerder een gift van mochten ontvangen, schrijven we aan.

Zo mocht ondergetekende voor de jaarlijkse ontmoeting bij het breed moderamen van de classis op uitnodiging van mevr. Riet Smid - Franssen, het werk van Parijs Plus toelichten. De jaarcijfers 2011 komen dan ter sprake en over andere zaken is het goed om van gedachte te wisselen. Het was een goede ontmoeting.

Constant zoekt het promoteteam naar nieuwe uitdagingen. En weer is er een gevonden. ***Parijs Plus staat op de Kerstmarkt in het centrum van Ridderkerk die gehouden wordt op zaterdag 8 december van 10 tot 16 uur.*** Rondom de Singelkerk wordt deze kerstmarkt voor de 2<sup>de</sup> keer gehouden. Vorig jaar was deze markt een succes en deze keer wordt de markt verder uitgebreid. De leden van het team zijn volop bezig met de voorbereiding en hopen dat u uit de directe en wijde omgeving onze kraam komt bezoeken. Het geeft ons een stimulans om ons te blijven inzetten voor de Kerk van Parijs. Zo tegen het eind van het jaar hopen we weer het bedrag van €14.000 te kunnen overmaken aan Parijs. Ternauwernood lukte het vorig jaar net €12.000 te kunnen overmaken. Onze toezegging stond op 1000 euro meer. Met uw steun, uw giften proberen we de doelstelling te halen, immers de Kerk van Parijs kan niet zonder onze bijdrage blijven voortbestaan.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 779 00 24 of bankrekening 67.13.61.538 (beide ING rekeningen) t.n.v. Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, 78510 Triel sur Seine (Fr.) De stichting is ANBI gecertificeerd. We rekenen op u.

Henk Witter, secretaris Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs en tevens lid van het promotieteam Parijs Plus. (zie ook onze website [www.parijsplus.nl](http://www.parijsplus.nl))

## Samen zingen in de Open Hof

Op zondag 4 november 2012 wordt er weer een koor- en samenzang uur gehouden in de kerk 'De Open Hof' gelegen aan de Schildmanstraat 72a, Hendrik-Ido-Ambacht. Deze middag begint, zoals gebruikelijk om 17.00 uur en vanaf 16.30 uur is de kerk open. Deze keer zal het Christelijk Gemengd Koor 'Debarim' uit Rotterdam o.l.v. Vincent van Dam medewerking verlenen. De koor- en samenzang zal worden begeleid door organist Johan den Hoedt uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op het programma staan deze keer o.a. de volgende koorwerken: 'Heer, zeggen ons samenzijn', 'Van Liefde ongekend', 'In His Love', 'Wij danken U' en 'Wat de toekomst brengen moge'. Naast het luisteren is ruimschoots gelegenheid samen liederen te zingen die voorkomen in diverse bundels. De gehele dienst wordt ondersteund door een beamer/dia presentatie. Zoals altijd is de toegang gratis. Ter bestrijding van de kosten zal bij het verlaten van de kerkzaal gecollecteerd worden. Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn dit zanguur bij te wonen, de volgende zangmiddag zal zijn op zondag 2 december 2012. Het Projectkoor 'Oriolus' uit Maarn, dat onder leiding staat van André van Vliet uit Polsbroek, zal dan aanwezig zijn. Zowel dit koor als ook de dirigent genieten veel bekendheid door o.a. medewerking aan de uitzendingen van Nederland Zingt van de Evangelische Omroep. Het orgel zal worden bespeeld door Adri Poortvliet uit Puttershoek.

*U bent van harte uitgenodigd.*

*Namens de organisatie,*

*Ben Voerman, tel. (078) 681 75 83, e-mail: [bjvoerman@lanet.nl](mailto:bjvoerman@lanet.nl).*



Niet vergeten...



Foto's en film Rwanda  
zondag 2 december a.s.  
Van 15.30 tot Ca. 17.30 uur  
(Zie pagina 27)



Whisper Jubifiet  
(Jubileum-/benefiet concert)  
Zondag 4 November om  
15:00 uur



Zondag 11 november  
Kerstpakkettenactie IDB  
Inzameling van spullen  
Ook staat er een collectebus  
(Zie pagina 14)



Woensdag 7 november om 19.30 uur  
Dankdag voor gewas en arbeid  
(lees er veel meer over op pagina 7)



## **Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht**

Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de 299<sup>ste</sup> zondagavondzang die gehouden wordt op zondag 18 november a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Na onze presentatie tijdens de cultuurmarkt en de succesvolle medewerking aan de zangdienst in Barendrecht, nu de derde zondagavondzang in het nieuwe seizoen. Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager.

In deze zondagavondzang willen wij met zang en orgel herdenken, hen die ons zijn voorgegaan. We zingen het lied 'Heer, herinner U de namen', gevolgd door het lied 'De Heer heeft mij gezien en onverwachts'. We kijken ook naar de toekomst met de liederen 'Heb dank, o God van alle leven' en 'Er komen stromen van zegen'. Het koor zingt o.a. 'In His love' en 'God heb ik lief' van Johan Bredewout. We sluiten deze zondagavondzang af met het lied 'Lichtstad met uw paarden poorten'.

De volgende zondagavondzang is de kerstzondagavondzang en tevens de 300<sup>ste</sup> zondagavondzang die door het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht wordt georganiseerd. Voor deze bijzondere zondagavondzang willen we de kinderen vragen met lichtjes de kerk binnen te komen, zingend het lied 'Komt allen tezamen'. Na het zingen ontvangen de kinderen een traktatie.

*Graag tot ziens in de Bethelkerk.*

*Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook*

## **Samen zingen in de Breepleinker**

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een Koor-en samenzangdienst op **zondag 18 november a.s** waaraan medewerken:

Het ' Slikkerveers Chr. Mannenkoor " o.l.v. Everhard Zwart,  
Orgel Martin Mans , trompet Hidde Zwart, - meditatie ds P. Vermaat  
De dienst begint om 17.00 uur

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

**Wij hopen dat u ook aanwezig bent.  
De toegang is vrij!  
Van harte welkom!**

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25, bus 77; Arriva bus 157





- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar  
0180 - 451520**

---

AVR Bedrijfsafval West  
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2  
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22  
F 0180 – 45 15 23

[www.besteleencontainer.nl](http://www.besteleencontainer.nl)