

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Contact met de predikant	3
Bij de diensten	4,5
Zieken(t)huis; Psalmen onderweg; Catechese tieners en 16+ groep.	5
Actie cupcakes	6,7
Eetcafe 'de Fontein' 16 jaar jong	7
Kerkelijk bureau; Verjaardagen 75+; Project kindernevendienst .	8
NBG Bijbelleesrooster december	9
Bedankjes; PCOB; Inloopochtenden; La Pipe; Bazaar 2014 . . .	10
Kerstviering CMV Passage; Tienerviering	11
Impressies van de Rwandazondag	12
Samenzang Open Hof; Kerstzondagavondzang Bethelkerk . . .	13
De classis in het nieuws	14,15
Collectes en giften CvK; VVB	16
Solidariteitskas 2013; Deurcollectes; Kerstconcert Sursum Corda .	17
Invulformulier Solidariteitskas; Giften CvD;	18
Symbolisch bloemschikken voor Advent en Kerst	18,19
Kerstconcert C.O.V. Ridderkerk; Kerstzang Dorpskerk en Breepleinker	20

*Mogen wij die veel hebben
denken aan hen die weinig hebben.
Mogen wij die een volle buik hebben
denken aan hen die honger lijden.
Mogen wij die veel liefde krijgen
denken aan hen die eenzaam zijn.
Mogen wij die veilig zijn
denken aan hen die in gevaar verkeren.
Mogen wij die zoveel hebben
toch vooral leren delen met elkaar.*

**Een goede decembermaand
u allen toegewenst**



Stencilen:

Maandag 16 december
Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Woensdag 18 december
om 13:00 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand januari
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 13 december

bij
Pia van der Linden
p/a Pruiwendijk 52
2989 AJ Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten



Zondag 1 december **1e Advent, m.m.v. Sursum Corda**
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw
Kinderoppas : Marian de Vree en Christian den Hartog
Chauffeurs : E. de Ruiter en J. Monteban
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud
 Deurcollecte voor de slachtoffers tyfoon Haifan-Filippijnen

Zondag 8 december **2e Advent**
09.30 uur : Ds. T. Flim uit Hellevoetsluis
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Kinderoppas : Liane en Mariëlla Janssen
Chauffeurs : P. Bezemer en P. van Oorscot
Koster : Nico den Hartog
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Missionairwerk

Zondag 15 december **3e Advent - Tevens tienerviering**
Vanaf 09.10 uur **inzingen met Opwekkingsliederen**
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Sabrina Alblas
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer
Chauffeurs : J.J. de Koning en D.W. Alblas
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Missionairwerk

Zondag 22 december **4e Advent**
09.30 uur : Ds. A. Sterrenburg uit Voorburg
Kindernevendienst : Pia van der Linden
Kinderoppas : Jacomine en Jeannette Bezemer
Chauffeurs : A.C. Alblas en C. IJsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Missionairwerk

Dinsdag 24 december **Kerstdienst**
23.00 uur : Ds. G.H. Offringa en Ds. A.H. Groen
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : Stichting Arosa in Rotterdam





Woensdag 25 december 1e Kerstdag

10.00 uur : Ds. G.H. Offringa
 Kindernevendienst : Janis van der Linden
 Kinderoppas : Marinka Steenpoorte
 en Natascha Janssen
 Koster : Nico den Hartog
 Collecte : 1e Kerk in Actie - Kinderen in de knel
 : 2e Onderhoud
 Deurcollecte Missionairwerk

Zondag 29 december

09.30 uur : Ds. M. Moerland uit H. I. Ambacht
 Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer
 Kinderoppas : Petra en Annelieke Bezemer
 Chauffeurs : Henk van der Starre
 Koster : Onderhoud
 Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Missionairwerk

Dinsdag 31 december Oudejaarsavond

19.00 uur : Ds. C. Versteeg uit Bolnes
 Koster : Wim van Bruggen



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
 ds. Herman Offringa
 Vlasstraat 24
 2988 XR Ridderkerk
 T (0180) 397773
 E g.h.offringa@xs4all.nl



Bij de diensten

1 December is de eerste zondag van een nieuw kerkelijk jaar. We gaan op weg naar het Kerstfeest. De periode voor Kerst wordt wel de Advent genoemd. Het Latijnse woord 'advent' betekent 'komst'. Wij bereiden ons voor op de definitieve komst van Gods Koninkrijk. Ook christenen uit de heidenen mogen schuilen onder de vleugels van Israëls God, door Jezus Christus, zo schreef ons de apostel Paulus (Efeziërs 3:5-6).



Het kindernevendienstproject

Het evangelie naar Matteüs begint met een overzicht van de afstamming van Jezus, onze Heer. Naast alle mannennamen - we hebben het over een patriarchale samenleving - worden ook vijf vrouwen genoemd. Het zijn Tamar, Rachab, Ruth, Batseba en Maria.

De kinderen zullen in de Advent en met Kerst deze vijf 'vrouwen met toekomst' beter leren kennen. En als zij terugkomen uit hun eigen dienst zullen daarvan vertellen. Het verhaal van God gaat de eeuwen door, ook in onze tijd krijgt zijn liefde gehoor.

- Op de eerste Adventzondag (1 december) zal muziekvereniging Sursum Corda de sa-men-zang begeleiden. Het intochtlied is Psalm 122. De lezingen zijn gekozen uit de profetie van Jesaja (Jes. 2:1-5) en het evangelie naar Matteüs. We horen de oproep om waakzaam te zijn, want de Mensenzoon zal komen (Mat. 24).

- Op zondag 8 december is het tweede Advent. Wij begroeten mw. ds. C. Flim uit Hel-levoetsluis als onze voorganger. Samen met haar man was zij ruim tien jaar als predi-kant aan onze gemeente verbonden. Zij kent de gang van zaken en het is fijn om haar weer in ons midden te hebben.

Ook op deze zondag hoopt ds. A.H. Groen uit Sliedrecht zijn intrede te doen bij de Hervormde Gemeente in Rijsoord. In de zondagsbrief leest u daar meer over. Ook van-af deze plaats feliciteren wij onze zustergemeente met haar nieuwe predikant en bid-den om Gods onmisbare zegen over alle kerkenwerk in ons mooie dorp.

- Op zondag 15 december ontsteken wij de derde Adventskaars. De kinderen horen over Ruth (Ruth 4). Zij geeft weer adem aan Gods woord. De evangelielezing voor van-daag is uit Matteüs 11. Daar gaat het over Johannes de Doper en zijn bijzondere bood-schap.

- Op zondag 23 december (vierde Advent) gaat ds. A. Sterrenburg uit Voorburg bij ons voor. 25 Jaar geleden was hij predikant van de Hervormde Gemeente Rijsoord. Het waren jaren van goede afstemming en samenwerking met onze toenmalige predikant ds. A. van de Beld.

- In de Kerstnacht (dinsdag 24 december) lezen en overdenken wij het wonder van de geboorte van Jezus Christus. Beide predikanten hopen in deze dienst voor te gaan. We lezen het bekende Kerstevangelie uit Lucas. Daarbij zullen we mooie Kerstliederen zingen én luisteren naar het gospelkoor *SHARE* uit Ridderkerk. De Kerstnachtdienst is in de Opstandingskerk en begint om 23.00 uur. Het thema is *Verwondering*.

- Wij vieren het Kerstfeest (woensdag 25 december) in het licht van de nieuwe dag. "Niemand heeft ooit God gezien," zo schrijft ons de evan-gelist Johannes, "maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen" (Joh. 1:18). Blijde bood-schap voor mensen van goede wil.

We gaan ervan horen en zingen in deze dienst voor jong en oud. Onze organist Jacob van Nes en zijn zus Ali leveren een meditatieve bijdrage aan deze dienst. De kinderen van de nevendienst sluiten hun project af met moeder Maria. Maria ontvangt nieuw leven, Kind van God dat hem-el en aarde verbindt.



- Zondag 29 december valt in het laatste weekend van het jaar. Mw. ds. M. Moerland uit buurgemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat bij ons voor.

- Op dinsdagavond 31 december sluiten we het oude jaar af met een kerkdienst in de Opstandingskerk, aanvang 19.00 uur. Ds. C. Versteeg uit Bolnes zal in deze dienst voorgaan. We blikken terug op het afgelopen jaar en zien vooruit naar het nieuwe. We bidden om heil en zegen voor ons leven van alle dag en om Gods Koninkrijk dat komt.

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

In de afgelopen weken leefden we mee met mw. P. van Putten-Blaak (Reyerheem). Zij kreeg eind oktober een herseninfarct, maar kon gelukkig vrij snel weer naar huis terugkeren. Ze heeft nog wel restverschijnselen. Mw. N.C. IJsselstein-Zoutewelle (Mauritsstraat) werd opgenomen in het ziekenhuis. De behandeling sloeg goed aan en ook zij mocht weer thuiskomen.

In deze decembermaand is het goed om de namen te noemen van hen die langdurig elders verzorgd worden. Een teken van meeleven in de vorm van een Kerstkaart wordt vast op prijs gesteld. Dhr. J. van der Burg in zorgcentrum De Elf Rancken te Barendrecht; mw. C. Nugteren in het Delta Ziekenhuis in Poortugaal; mw. P. van Putten-Blaak in verzorgingshuis Reyerheem in Ridderkerk.

Wij willen onze zieken en herstellenden gedenken met onze aandacht en voorbede. In dit meeleven betrekken wij ook hen die zorgen voor of spanningen hebben over een zieke naaste.

ds. Herman Offringa

Psalmen onderweg (vervolg)

De meditatieve Bijbelkring rondom de Psalmen komt samen op donderdag 12 december. De bijeenkomst is in de Fontein en begint om 9.30 uur en duurt ca. een uur. Het voornemen is om deze kring in het nieuwe jaar voort te zetten.

ds. Herman Offringa

Tienercatechese

De laatste tienercatechese van dit jaar is op dinsdagavond 3 december a.s. We denken na over de tien beden van het Onze Vader. In het nieuwe jaar zullen we onze serie afronden.

Maar eerst vieren we het Kerstfeest en is er vakantie.

We beginnen weer op dinsdag 7 januari 2014, van 19.30 - 20.15 uur in De Fontein.

ds. Herman Offringa



16+ groep

De derde bijeenkomst van 16+ groep is op **zondagavond 1 december** aanstaande.

Samen zoeken we naar verdieping van thema's uit de christelijke geloofstraditie. Per keer kiezen we één onderwerp en zullen ons keuzeonderwerp dan bespreken en verwerken.

Naast een PowerPoint presentatie gaat ook de Bijbel open en is er gelegenheid om vragen te stellen. Zodoende worden het leerzame maar ook gezellige avonden.

Plaats: zolder van de Hoeksteen.

Tijd: 20.00 - 21.30 uur.

*Namens het catecheseteam,
ds. Herman Offringa*

Wij bakken cup cakes voor het geboorteland van Christian en Valerie

Zoals inmiddels wel bij iedereen bekend is zijn wij, Anda, Nico, Christian en Valerie een actie opgestart t.b.v. de slachtoffers van de Filippijnen. Dit doen wij omdat we een verbondenheid voelen met het land en zijn bewoners.

Wij waren zeer verheugd toen wij via Inang Bayan hoorden dat er door de "Vrienden van Damayan" een aparte rekening werd geopend. Een reden voor ons om dit project te steunen en aan te bevelen.

Onze eerste bestelling betrof de cup cake bij de koffie na de eredienst op zondagmorgen. Deze morgen werden wij al direct aangesproken en konden we bestellingen noteren.



Op het moment dat u dit leest zijn er 500 cup cakes besteld. Verschillende honderden zijn al thuis bezorgd. Maar wat belangrijker is het geld wat hiermee binnenstroomt en de hulp die hiermee geboden kan worden. Het juiste bedrag kan ik niet noemen omdat diverse mensen rechtstreeks geld overmaken maar een voorzichtige schatting staat op zo'n € 1000,-.

Een fantastisch bedrag. Hartelijk dank. Natuurlijk willen we ook de mensen, die eieren en andere ingrediënten hebben gebracht of bakattributen hebben uitgeleend, hartelijk bedanken.

Wat doen wij?

Wij bakken dus cup cakes op bestelling. Wij vragen hier een vrijwillige gift voor. Als u bij ons opgeeft hoeveel cup cakes u wilt hebben en wanneer, dan bakken wij ze en bezorgen ze aan huis. Heeft u familie vrienden of kennissen die ook graag cup cakes willen hebben, dan kan dat natuurlijk ook, echter willen wij het bezorggebied tot Rijsoord en directe omgeving beperkt houden.

Waar gaat het geld naar toe?

Het geld gaat naar de "Good Sepherd Sisters". Hun doel is ieder kind weer een veilig thuis, en gezinnen weer hoop geven voor de toekomst.

Eén van de leden van Inang Bayan zit in het secretariaat van "de vrienden van Damayan" deze stichting heeft weer contact met "Good Shepherd Sisters". Met de hulp van "Good Shepherd Sisters" op Cebu wordt er hulp geboden aan mensen die alles hebben verloren in de typhoon Haiyan. "Vrienden van Damayan" heeft al jaren goede ervaringen met deze lokale tak van de organisatie. Door de "Good Shepherd Sisters" wordt een gedegen financiële administratie bijgehouden. Zij zijn al jaren actief in de Filippijnen en hebben een ruim netwerk van lokale hulpverleners waar zij intensief mee samenwerken. Een aantal zusters gaan (of zijn al) als vrijwilliger naar Leyte om daar de slachtoffers te helpen.

Wat doen ze ter plekke

- Noodhulp voor slachtoffers
- Helpen met de bouw van betere woningen
- Steun bij het verwerken van deze ramp
- Hulp bij het opbouwen van een nieuwe toekomst

Het geld wordt niet op 555 gestort maar op een rekening die specifiek geopend is voor dit doel en al het geld zal rechtstreeks worden ingezet om de slachtoffers van de natuurramp in de Filippijnen te helpen. Ook zullen financiële middelen zoveel mogelijk ter plaatste worden besteed. Op deze manier hebben de lokale leveranciers ook weer direct profijt van de steun die geboden wordt.

Wilt u niet mee doen met de cup cake actie maar wel geld storten dan kan dat natuurlijk ook:

IBAN: NL07 INGB 0008 6955 56 t.n.v. Vrienden van Damayan onder vermelding Haiyan.

Bestel uw cup cakes via cupcakesvdfilippijnen@gmail.com of telefonisch 0180 430695. Wij noteren uw naam en adres en hoeveel cup cakes u wilt. Op de gewenste datum zullen deze dan thuisbezorgd worden. (REO). Bij email bestellingen krijgt u een bevestigingsmail van ons.

Inang Bayan is een vereniging van gezinnen met Filipijnse adoptiekinderen.
Vrienden van Damayan is een stichting die zich inzet voor de mensen in sloppenwijken in Manilla
Good Shepherd Sisters is een internationale organisatie die op plaatselijk niveau zich inzet voor de allerarmsten.

Met vriendelijke groet Anda, Nico, Christian en Valerie.



De ramp is dusdanig groot dat de financiële steun nog wel een poosje nodig zal zijn. Daarom hebben wij besloten deze actie nog zo'n maand of zes te ondersteunen.

Eetcafé De Fontein is 16 jaar jong

U bent van harte welkom om in een gezellige sfeer, samen met anderen, van een heerlijke maaltijd te genieten. Reeds zestien jaar organiseert een team van vrijwilligers, gedurende de wintermaanden iedere twee weken op vrijdagavond, een maaltijd voor belangstellenden.

Tegen een geringe vergoeding wordt in een gezellige entourage in de Fontein een gemeenschappelijke maaltijd geserveerd. Deze wordt bereid door een kookteam van wisselende samenstelling. In al die jaren hebben we ervaren dat er ongedacht talent onder de koks schuilt. Mocht u een vermoeden hebben dat er een culinair talent in u schuil gaat, schroom dan niet eens langs te komen om te zien welke mogelijkheden onze keuken biedt. De laatste maaltijden van dit jaar serveren we 6 en 20 december.



17 januari 2014 beginnen we zoals we al jaren gewend zijn met een heerlijke **Erwtensoepmaaltijd**.

En verder op vrijdagavond van de oneven week wordt een eenvoudige doch smaakvolle maaltijd geserveerd.

Omdat we graag willen weten of er genoeg is voor iedereen vragen we u zich uiterlijk woensdag voor de maaltijd op te geven.

Informatietelefoon 0180 431096.
 We zien u graag!

Het team van koks en koksmaten van Eetcafé De Fontein

Licht ontstoken in de nacht

Licht ontstoken in de nacht,
 tastend naar de morgen,
 zie hoe bang de wereld wacht -
 verschijn, blijf niet verborgen.

Licht ontstoken in de nacht,
 laat ons niet verdwalen;
 scheur de nevel – dat met kracht
 uw warmte ons bestrale.

Licht, ontstoken in de nacht,
 kind uit God geboren,
 kom en maak de aarde Zacht -
 laat heel de hemel gloren.

Licht, ontstoken in de nacht,
 toon ons onomwonden
 liefde die als lente lacht -
 de Zon heeft u gezonden.

Licht, ontstoken in de nacht,
 laat uit diepe dromen
 schitterend de dag die wacht,
 uw zomer zingend komen.

A.F. Troost



Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen in december

23 dec. 1933
De heer H. van Hal
Burg. De Zeeuwstraat 412
2982 BE Ridderkerk



31 dec. 1933
Mevrouw A. Blaak
Strevelszicht 8
2988 AS Ridderkerk



Van harte gefeliciteerd!



Kindernevendienst - Advent-en kerstproject 2013 Vrouwen met toekomst

In de komende adventsweken leven we samen met Jozef en Maria toe naar de geboorte van Jezus. Zij praten over hun eigen afkomst en bekijken portretten van de vrouwen die daarin een rol spelen. Als je de verhalen leest, vraag je je soms af: Wat voor toekomst hebben deze vrouwen?

De eerste van hen is Tamar. Toen haar man stierf, was er niemand die voor haar zorgde.

De tweede vrouw in het geslachtsregister is Rachab. Toen het volk Israël op weg was naar het beloofde land, hielp zij twee verspieders in Jericho.

De derde van hen is Ruth. Als haar man, haar zwager en haar schoonvader zijn overleden, blijft zij trouw aan haar schoonmoeder.

De vierde vrouw is Batseba, "de vrouw van Uria". Zij is een mooie vrouw, zo mooi dat koning David zijn ogen niet van haar af kan houden.

Met Kerst staat het portret van Maria centraal.

De kinderen horen deze verhalen in de kindernevendienst, en met elkaar gaan we een foto album maken van de stamboom van Jezus.

Namens de leiding van de kindernevendienst, wens ik u goede adventsweken toe.

*Met een groet,
Petra Bezemer*



EEN KERSTLIED

DOOR HET DONKER HIER GEKOMEN,
AANGETROKKEN TOT HET LICHT,
WILLEN WIJ HET KIND BEZINGEN
DAT OP AARDE VREDE STICHT.

IN DIT KIND STAAT HET TE LEZEN
HOE GOD ZICH ONS ALLEN DACHT:
ZIE DE TOEKOMST, HIER GEBOREN,
VOOR HET MENSELIJK GESLACHT!

IN DIT KIND IS VLEESGEWORDEN
HOE GOD OOK HET DONKER DOOR
HEEL ZIJN GOEDE SCHEPPING TROUW
BLIJFT
DEZE STER WIJST ONS HET SPOOR!

OUDE DROMEN, HAAST VERVLOGEN,
UIT EEN LANG VOORBIJE TIJD,
ZINGEN WIJ ONS NIEUW TE BINNEN,
DOOR DE HEMEL BEGELEID.

EN MET ALLEN DIE GEGAAN ZIJN
MET DE DROMEN VAN OUDSHER,
ZOEKEN WIJ NAAR NIEUWE WEGEN
BIJ HET LICHTEN VAN DE STER.

ZOLANG WIJ NOG DURVEN DROMEN,
UITZIEN NAAR WAT TOEKOMST BIEDT,
ZULLEN WIJ ONS LATEN LEIDEN
DOOR DIT KID, DIT LICHT, DIT LIED.

SYTZE DE VRIES

NBG Bijbelleesrooster

Zo 1	2 Koningen 8 vs 7-15
Ma 2	2 Koningen 8 vs 16-29
Di 3	2 Koningen 9 vs 1-13
Wo 4	2 Koningen 9 vs 14-29
Do 5	2 Koningen 9 vs 30-37
Vr 6	2 Koningen 10 vs 1-16
Za 7	2 Koningen 10 vs 17-35
Zo 8	2 Koningen 11 vs 1-20
Ma 9	2 Koningen 12 vs 1-22
Di 10	2 Koningen 13 vs 1-13
Wo 11	2 Koningen 13 vs 14-21
Do 12	Romeinen 9 vs 1-13
Vr 13	Romeinen 9 vs 14-29
Za 14	Romeinen 9 vs 30/1- vs 13
Zo 15	Romeinen 10 vs 14-21
Ma 16	Romeinen 11 vs 1-6
Di 17	Romeinen 11 vs 7-24
Wo 18	Romeinen 11 vs 25-36
Do 19	Titus 1 vs 1-9
Vr 20	Titus 1 vs 10-16
Za 21	Mattheüs 1 vs 1-17
Zo 22	Mattheüs 1 vs 18-25
Ma 23	Titus 2 vs 1-10
Di 24	Titus 2 vs 11-15
Wo 25	Titus 3 vs 1-7
Do 26	Titus 3 vs 8-15
Vr 27	Jeremia 30 vs 1-11
Za 28	Jeremia 30 vs 12/31 vs 1
Zo 29	Jeremia 31 vs 2-14
Ma 30	Jeremia 31 vs 15-22
Di 31	Jeremia 30 vs 23-34

Uit Mattheüs 1
(zaterdag 21 december)



De engel zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.' 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 'De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,' wat in onze taal betekent 'God met ons'.



Bedankjes

Beste mensen,

Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoeken tijdens en na het verblijf in het ziekenhuis van Nel.

Het heeft ons heel erg goed gedaan, heel veel dank!

Nel en Kees IJsselstein

Graag willen wij iedereen bedanken voor de warme ontvangst en de felicitaties die wij ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk na de dienst van 3 november mochten ontvangen en ook voor de vele kaarten die we ontvingen.

Heel hartelijk dank.

Ans en Jos van Gameren



PCOB

Op donderdag 19 december houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

Mw. ds. M. Pullen-Vos verzorgt deze middag het onderwerp, dat in het teken staat van het komende kerstfeest.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. Informatie over het lidmaatschap: tel. 417660.

Secretaris A. Bos



De operatie aan m'n oog heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

We zijn u dankbaar voor de vele attenties en goede wensen die u ons in deze toedeelde. Dank u wel daarvoor!

Ik hoop dat in de nabije toekomst een nieuwe kans tot herstel wordt geboden en dat het zicht weer wordt als vanouds.

Een hartelijke groet ook van Norma, Wout Haasjes



Inloopochtenden

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op

5 en 19 december

Waar?
Hoe laat?

In de Fontein
Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!



Tot ziens!



La Pipe

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op 13 december

Bazaar 2014

Wilt u voor ons koffiepunten van DE voor de bazaar sparen? Wij willen hier graag een mooie prijs voor halen voor de verloting.

Mocht u punten hebben, dan kunt u deze inleveren aan de Mauritsweg op nummer 33.

Alvast heel hartelijk dank!





C.M.V. Passage - Kerstviering

Dinsdag 17 december hopen wij met elkaar Kerstmis te vieren in de Opstandingskerk. Deze avond kunnen we rekenen op de medewerking van:

*Vocalgroup Charmony
Rene Barnard, orgel*

We zullen ook met elkaar de bekende kerstliederen zingen. De deur staat vanaf 19-15 uur voor iedereen open, ook niet leden zijn welkom. We beginnen deze avond om 19-45 uur.

Allen een gezegende kerstgroet,

het bestuur van Passage



Tienerviering in december

In november was het thema "Eet smakelijk". We maakten een recept voor het leven.

Hier volgt een van de recepten:

Recept voor vriendschapscake:

100 ml vertrouwen

2 eetlepels humor

Een snufje sarcasme

2 theelepels tolerantie

Een kopje verdriet

5 minuten in de vriendschapsoven op 100 C°

*Insmeren met een glazuurlaagje geluk
Opeten met genot*



In december praten we over de voorouders van Jezus. Welke karaktereigenschappen hebben zij? Zijn dat allemaal eigenschappen om trots op te zijn? We zijn geneigd om vooral te kijken naar opvallende, minder positieve dingen, maar kenmerken als trouw, vertrouwen en rechtvaardigheid zijn soms veel belangrijker dan, "uit nood geboren", andere zaken. We lezen een bijpassend stukje uit de bijbel en maken met elkaar een doe-opdracht.

Jij komt toch ook?

Alles op een rijtje:

- ◆ **Tienerviering: zondag 15 december** Thema: Wat een familie
- ◆ **Aanvang: 9.30 uur** direct naar de crècheruimte in De Fontein
- ◆ **Afsluiting in de kerk** om ongeveer 10.30 uur
- ◆ **Iedere 3e zondag van de maand**

Heleen, Elselien, Janis en Anda

Impressies van de Rwandazondag op 3 november



Eenheid in Christus.

Voor ons als ZWOE groep begon die zondag al veel eerder, namelijk op 23 oktober bij Cootje en Wim IJsselstein aan de Pruimendijk. Een vergadering eerder hadden we al besloten de verbondenheid met onze vrienden en geloofsgenoten in Rwanda wat zichtbaar te maken. Vanwege het bijenproject waren we er al gauw uit: het moet honing worden.

Wilma en Greet gingen hier en daar es informeren en uiteindelijk kocht Wilma de honing.

Maar ja, toen kwam het knutselwerk er aan. En zoals we in de dienst gehoord hebben, dat alle leden hun eigen gaven hebben, bleek dat ook op de morgen van 23 oktober: de één kon goed met de snijmachine omgaan, de ander was goed in cirkels trekken met behulp van een puntenslijper. Weer een ander plakte alles op het potje. En wat zegt u van de lintjes in de kleuren van de vlag van Rwanda? Knippen, strikken en krullen... vele handen maakten het werk licht!

Het was een gezellige morgen waarin we met diverse gaven heel fijn samen werkten.

En toen werd het 3 november. Om half 9 waren Wim en Janny present om het een en ander klaar te zetten. Greet en Wilma kwamen wat later, want zonder het af te spreken hadden beide zich verslapen!

Maar de honing tafel kwam toch in orde met foto's van onze partner gemeentes, alle honingpotjes, een A4tje met uitleg over bijen. En ook nog wat mandjes en schilderijtjes uit Rwanda. Een aantal werd op de liturgietafel gezet.

Ook lagen er kerstkaarten voor Giko en Runda waar gemeenteleden hun naam als groet op konden zetten.

Janny stond bij de ingang om het een en ander uit te leggen, Wilma en Wim deelden de liturgie uit en Greet hield de tafel met honingpotjes in de gaten, want je kon nooit weten of er al bij binnenkomst nieuwsgierige gemeenteleden naar de honingtafel zouden lopen. Ja, er werd zelfs al verkocht, dat komt er van als er een aanbieding is!!

De dienst begon en op de liturgietafel stond nu ook een honingpotje. Ds. Herman Offringa gebruikte dat bij zijn praatje met de kinderen voordat zij naar de kindernevendienst gingen, waar Elly Lagendijk hen het een en ander over de mensen in Rwanda en met name de kinderen zou vertellen en dingen (een eigen gemaakte voetbal bijv.) zou laten zien. En als teken van het bijenproject kregen ze een kuipje honing.



Herman hield zijn preek naar aanleiding van Romeinen 12: 5: "zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen". En dan volgt het gedeelte over de verschillende gaven die ieder heeft.

Geweldig om zo samen kerk, gemeente van Christus te mogen zijn: hier in Rijsoord en daar in Rwanda en dan met name Giko en Runda. Daarom vind ik het altijd mooi om in deze dienst het uitwisselingslied te zingen waarin dat zo duidelijk naar voren komt.

U hebt laten zien dat u meeleeft met onze partner gemeentes. Na de dienst waren wij zo door onze voorraad honing heen, ja er waren zelfs nog nabestellingen. Alles bij elkaar hebben we 60 potjes verkocht. Ook hebben velen van u hun naam op de kaarten voor Rwanda gezet, die, als u dit leest, al in Rwanda zijn.

We zijn blij en dankbaar met deze goede Rwandazondag, waar ook u als gemeente zo fijn aan hebt meegewerkt.

Een hartelijke groet namens de ZWOE,

Greet Lodder

PS: Op **8 december** kunt u weer meeleven met Rwanda, want dan zijn er kerstkaarten te koop, die daar door de mensen zijn gemaakt. Hopelijk zijn ze net als de honing bij u erg in trek!

**Kerstzondagavondzang
in de Bethelkerk in
Zwijndrecht
met Ammiccare**



Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de kerstzondagavondzang op zondag 22 december a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Aan deze avond werken mee:
Edwin Vooijs, orgel en Ammiccare bestaande Pieter van Breugel (alt), Annemarie Verburgh (mezzo-sopraan) en Henny de Snoo (sopraan). Cor de Haan geeft leiding aan de koor- en samen- zang.

Deze zondagavondzang staat in het teken van Advent en Kerst- mis. Een zondagavondzang waarin we de geboorte van Jezus herdenken. De kinderen komen zingend met een licht- je de kerk binnen. We zingen de beken- de kerstliederen 'Komt allen tezamen', 'Er is een roos ontloken', 'Daar is uit 's werelds duist're wolken'.



Het koor zingt o.a. 'The virgin Mary had a baby boy', 'en 'Jezus is geboren'. Samen met het koor zingen we 'Stille nacht'. We besluiten deze kerstzondagavondzang met het zingen van het 'Ere zij God'



Het Gereformeerd kerkkoor Zwijndrecht wenst u Gezegende Kerstdagen toe.

De eerste zondagavondzang in het nieuwe jaar wordt gehouden op zondag 19 januari 2014.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht,

Ries Knook



Samen zingen in 'De Open Hof'

Op zondag 8 december 2013 wordt de laatste koor- en samenzangdienst van het jaar 2013 gehouden in 'De Open Hof' gelegen aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik Ido Ambacht. De zang- middag zal aanvangen om 17.00 uur, kerk open 16.30 uur.

Het thema van deze zangdienst zal zijn "Op weg naar Kerst".

Medewerking aan deze zangdienst wordt verleend door het Interkerkelijk koor "Sparkling Voices" uit Rhoon o.l.v. Warner Fokkens. Het koor zal o.a. ten gehore brengen 'Cantique de Jean Racine Gabriël' van Fauré, 'Beautiful Savior' van H. de Wit, 'This holy Christmas night' van L. Larson, 'Where is the Savior' van J. Purifoy en zal worden begeleid door Sander van der Kaaij aan de piano en Joke Meijboom, dwarsfluit. Samen zullen zij ook een instrumentaal intermezzo voor hun rekening nemen. Daarnaast zal Sander ook de samenzang begeleiden aan het orgel.

Ook nu zal er naast het luisteren weer ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te zingen. De gehele dienst zal worden ondersteund doormiddel van een beamer/dia presentatie.

Ter bestrijding van de kosten zal bij het verlaten van de kerkzaal gecollec- teerd worden.

Mocht u deze keer niet aanwezig kun- nen zijn dan bent u op 2 februari 2014 weer welkom bij de volgende zang- dienst. Medewerking zal dan worden verleend door het interkerkelijk ge- mengd koor "Les Chantres" uit Papend- recht o.l.v. Hans van Blijderveen.

Namens de organisatie,
Ben Voerman, tel: (078) 681 75 83; E- mail: bjvoerman@planet.nl





De kerk en de sociale media

Ds. G. van Dijk is de gast op de classisvergadering van donderdag 21 november. Met hem spreken we over de sociale media. Wat is dat eigenlijk en wat kun je ermee doen. En moet je dat willen?

Vroeger was het kerkgebouw de enige plek waar de gemeente elkaar ontmoette. Nu is de wereld om het kerkgebouw veranderd en ontmoeten mensen elkaar ook via de sociale media. In Nederland gebruiken 7,9 miljoen mensen Facebook, waarvan 5 miljoen dagelijks. En 3,3 miljoen Nederlanders gebruiken Twitter, waarvan 1,6 miljoen dagelijks. Sociale media leggen nieuwe contacten. Het bevordert groepsvorming in een losser verband. Jongeren gebruiken bijna allemaal Facebook. En 43% van de 50+ers gebruikt Facebook. Van de 65+ers heeft 30% een tablet of smartphone. De informatie via de sociale media kan snel worden gedeeld en is wederkerig. Zenden en ontvangen zijn even belangrijk. En delen is het toverwoord. Delen van informatie, van ervaringen, maar ook van geloof. Als een gemeente de sociale media wil gaan gebruiken is een aantal zaken van belang. Zo zijn er vijf vuistregels, voor elke vinger één. Voor de pink geldt: Houd het kort en krachtig. Maak het niet te zwaar. De ringvinger, de vinger met de trouwring, geeft aan dat je door middel van de sociale media een band met mensen kunt krijgen. De middelvinger moet niet opgestoken worden. Dus verbaal geweld of negativiteit zijn taboe. De wijsvinger steek je niet op. Maar de wijsvinger wijst de weg naar het goede, het mooie en is bemoedigend. De duim tenslotte wijst bij het gebruik van de sociale media nooit naar beneden. Maar bemoedigt en bevestigt anderen (door te 'liken' /vind ik leuk).

Er zijn ook valkuilen voor een gemeente die met de sociale media wil gaan werken. Doe niet alles tegelijk. Doe geen dingen die niet bij je passen als gemeente. En zie de sociale media niet als middel om mensen weer in de kerkdienst te krijgen. Het kan een lijntje zijn om mensen vast te houden die je anders niet zou zien.

Een voorbeeld van een gebruik van sociale media is een predikant die de catechisanten feliciteert met hun verjaardag. Je kunt ook op Facebook zetten hoe een belijdenisdienst is geweest. Dat roept weer reacties op.

Niet iedereen ziet zijn gemeente gebruik gaan maken van de sociale media. Een persoonlijke ontmoeting kenmerkt aandacht voor elkaar en sociale media is een vluchtig middel dat niet hiervoor in de plaats mag komen, is de gedachte. Ds. Van Dijk legt uit dat het ook helemaal niet de bedoeling is dat de sociale media de plaats van een kerkdienst of huisbezoek gaan innemen. Het gaat erom de mensen bij God te brengen. De kerkdienst is daarvoor een middel. Facebook kan dat voor anderen ook zijn. Het is niet of of, maar en en. En wat je er ook van vindt, sociale media maken een belangrijk deel uit van onze samenleving. Je kunt er niet omheen.

De classis is de gast van de Boezemkerk van de hervormde gemeente te Bolnes. Broeder R.L. Antes stelt zijn gemeente voor. De hervormde gemeente had eerst elders een klein kerkgebouw en was onderdeel van de Singelkerk. In 1940 werd de gemeente zelfstandig en in 1957 werd de Boezemkerk in gebruik genomen. Vanaf het begin was het gebouw al te groot. En net als overal loopt de kerkgang terug. In de ochtenddienst zijn 80-120 gemeenteleden aanwezig. 's Middags zijn er veel minder. Maar deze gemeente is wel heel warm en heeft duidelijk oog en hart voor elkaar. Ze noemt zich links van het midden van de Gereformeerde Bond. De gemeente is vacant sinds 2007.

De kerkelijk werker, de heer M. van Werkhoven en de consulent, ds. W. Westland, denken mee over de toekomst van de gemeente. Moet de gemeente meer gaan samenwerken met de hervormde wijkgemeente te Slikkerveer? Samen één predikant met twee kerkgebouwen? Of misschien samen één predikant en één kerkgebouw? Allemaal vragen die de komende tijd de aandacht van de kerkenraad en de gemeente vragen.

Onze afgevaardigde naar de synode, diaken Arie van der Vlies, vertelt over de laatste synodevergadering. Besloten is dat de gemeenten een aantal brochures tegemoet kunnen zien. Er komt een handreiking voor een gesprek over: "Familie als Gegeven, leven in een web van relaties". En er komt een handreiking met de titel: "Een 10 voor catechese! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente".

De vergadering krijgt vervolgens een film te zien over het belang van Hydepark met het Rooseveltthuis.

Voor de heer Van der Vlies was dit zijn laatste synodevergadering. Vanaf 2014 moet de classis een ouderling-kerkrentmeester afvaardigen. De classis benoemt hiervoor de heer M.C. van der Klooster van de hervormde wijkgemeente Augustijnenkerk te Dordrecht als primus. Als secundus wordt benoemd de heer G.A. Stoop van de hervormde wijkgemeente Drievliet/Oostendam te Ridderkerk.



*Namens de classis,
Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl*



Net als de herders

Ik wens dat je
net als de herders
voor niets hoeft te vrezen,
dat je van onrust mag genezen
en dat je in kinderoegen
Gods vrede mag lezen.



Ik wens dat je
net als de wijzen
je moedig op weg durft begeven,
dat je iets van je gaven zal geven
en dat je verbonden met velen
hoopvol zal mogen leven.



Ik wens dat je
net als Jezus' leerlingen
met moed en inzet mag werken,
mensen in nood mag bemerken
en dat je bij velen
't vertrouwen kan helpen versterken.

Ik wens dat in je eigen hart
in het komende jaar
een redder mag wonen
om zo van binnenuit
aan ieder mens
Gods liefde te tonen.

Frans Weerts

Rectificatie

★ In de vorige uitgave van Rijsoord aan 't Woord is het verslag van de bazaarcommissie helaas niet goed 'uit de verf' gekomen, al stond wel alles vermeld, een paar stukken van de tekst waren door de pc gemixt en door ons als redactie niet nagelezen.

Zo zie je maar; het is een zaak van controle en goed bij de les blijven om zulke dingen niet te laten gebeuren. We hopen op uw begrip dat een krant maken op de pc ook mensenwerk blijft en een foutje zal er zo nu en dan insluipen; we doen ons best om elke maand een mooi maandblad te verzorgen en gaan dat ook in het nieuwe jaar weer ons best voor doen!

Groetjes vanuit de redactie,
Janis en Pia



Opbrengst Collectes

27 oktober 2013	Diaconie	€ 163,90
	Onderhoud gebouwen	€ 118,31
	Pastoraat PKN	€ 51,73
3 november 2013	Kerk in Actie Zending	€ 169,20
	Onderhoud gebouwen	€ 134,45
	Kids Express	€ 62,04
6 november 2013	Dankstondcollecte voor de kerk (*)	€ 546,00
	Dankstondcollecte voor de diaconie (*)	€ 224,05
	Kids Express	€ 26,70
10 november 2013	Avondmaalscollecte voor de diaconie	€ 293,20
	Dankstondcollecte voor de kerk (*)	€ 280,50
	Kids Express	€ 52,72
17 november 2013	Kerk in Actie Diaconaat	€ 179,00
	Onderhoud gebouwen	€ 117,29
	Kids Express	€ 65,12

(*) *excl. de nagekomen giften via de Rabobank en de ontvangen gift via Ds. Offringa.*

*Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 26 oktober 2013 t/m 22 november 2013)

Via de bus in de hal	voor de solidariteitskas 2013	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 400,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 250,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte kerk	€ 200,00
Via de Rabobank	voor de Elisabet	€ 25,00
Via Ds. G.H. Offringa	voor de dankstondcollecte kerk	€ 100,00
Via dhr. C. IJsselstein	voor de bloemen	€ 15,00
Via dhr. C. IJsselstein	voor de bloemen	€ 10,00

*Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*

Vaste vrijwillige bijdrage



Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 3554.03.250 (IBAN: NL46RABO0355403250) t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2013".

*Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK*

Nogmaals "Solidariteitskas 2013"

In het novembernummer van Rijsoord aan 't Woord trof u een brief aan over de Solidariteitskas. Wij vroegen u om onze kerk in Rijsoord te helpen om de (verplichte) landelijke bijdrage aan de Solidariteitskas te kunnen voldoen.

Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas. Wanneer wij door deze actie meer ontvangen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vroegen wij u in de brief om een bijdrage van 10 euro. Een klein bedrag, maar van grote waarde.

Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt.

Mocht u ook alsnog een bijdrage willen doen, dan kunt u de antwoordstrook op de achterzijde uitknippen, invullen en deponeren in de bus in de hal van de kerk.

Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende bankrekeningnummer 3554.03.250 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'Solidariteitskas 2013'.

Deurcollecte op zondag 8, 15, 22 en 29 december - Collecte voor Missionairwerk

Help de nieuwe kerk in Moerwijk

De Haagse wijk Moerland kent veel verschillende culturele groepen, maar er is nauwelijks enige binding tussen mensen. Bijna drie jaar probeert de protestantse pioniersplek MarcusConnect daarin verandering te brengen. Missionair kerkelijk werker Hette Domburg vertelt dat gezocht wordt naar een intensivere verbinding tussen de gemeente en bewoners in de wijk. "Wij zoeken de mensen op daar waar ze zijn" zegt hij. "We werken aan meer gemeenschap in de wijk, waardoor de eenzaamheid en de vervreemding minder worden." De Marcuskerk waartoe MarcusConnect behoort, richtte zich al langer op kinderen en tieners in de wijk. Nu wil ze ook iets doen voor de vele jonge moeders en anderen tussen de twintig en veertig jaar, waarvan twee derde deel allochtoon is. MarcusConnect is voor deze mensen een plek om op adem te komen en God te leren kennen. Met deze 'pioniersplek' wil de Protestantse Kerk eraan bijdragen dat de kerk voor mensen weer 'in de buurt' is, als een plek van zingeving en een plaats waar men omziet naar elkaar. U kunt meehelpen door aan deze collecte te geven.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Sursum Corda - Kerstconcert op 13 december

Vrijdag 13 december organiseert Sursum Corda een kerstconcert in de Gereformeerde Opstandingskerk aan de Rijksstraatweg 95 in Rijsoord. Het fanfare orkest, onder leiding van Truus Migchielsen-Muizer, verzorgt deze avond samen met de zanggroep Whisper, onder leiding van Jeanine van der Bunt, uit Zwijndrecht en organist René Barnard.

De zaal is vanaf 19.30 uur open en het concert begint om 20.00 uur. De toegang is gratis.

Met vriendelijke groet,

*Marijke Azier,
namens Chr. Muziekvereniging Sursum Corda Rijsoord*



Solidariteitskas 2013

MACHTIGING

Ondergetekende verleent hierbij éénmalig toestemming aan de Gereformeerde Kerk Rijsoord, om van zijn/haar bankrekening de bijdrage aan de Solidariteitskas 2013 af te schrijven.

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Af te schrijven bedrag voor 2013: €

Bankrekeningnummer:

Datum2013

Handtekening

Ontvangen gift door het College van Diakenen:

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via de bank Dankstond € 100,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze gift.

Nico Baars

Penningmeester College van Diakenen

Symbolisch bloemschikken voor Advent en Kerst

Het thema in deze tijd is "Toekomst baren".

De adventszondagen en kerst zullen in het teken staan van de vijf vrouwen die Matteüs in het geslachtsregister van Jezus noemt. Het bijzondere aan deze vrouwen is dat zij ieder op eigen wijze toekomst baren. Ze doen dat door hun moed, door over grenzen heen te stappen en rechtvaardigheid handen en voeten te geven zoals Jezus dat later ook zal doen. Symbolische schikkingen: de basisschikking zal in de adventstijd steeds dezelfde zijn. Een jute ondergrond daarop een stam met wortels. De stam staat voor de stamboom van Jezus. Wat zijn de wortels van Jezus en waar komt hij vandaan. Soms een opengeslagen bijbel bij de evangelist Matteüs waar het geslachtsregister van Jezus staat beschreven, daarin worden ook de vijf vrouwen genoemd. De vier adventskaarsen zullen bij de schikking staan.

1 december - eerste adventszondag

Tamar: "Toekomst afdwingen".

Lezing: Genesis 38:1-30 en Matteüs 1:1-3a

Tamar legt zich niet bij haar toekomst neer, die door Juda besloten wordt. Door een list neemt zij het recht in eigen hand en baart zij haar nieuwe toekomst. De naam van Tamar betekent: "dadelpalm".

Rechtop, zoals die palm, gaat zij door het leven. Symboliek in de schikking: de palmtakken verbeelden haar gaan en staan. De sluier geeft haar verborgenheid weer. Als gesluierde, de niet geziene moet zij gaan voor haar recht. Klimop is een verwijzing van Tamar's trouw aan de traditie en aan de belofte die haar gegeven is. De twee trosen dadels verbeelden de tweeling die uit haar geboren zijn. De eerste adventskaars brandt.

8 december - tweede adventszondag*Rachab: "Toekomst veilig stellen".**Lezing: Jozua 2 en Matteüs 1:4a*

Ruimhartig biedt Rachab de verspieders een schuilplaats. Door deze daad dwingt zij de belofte af dat allen in haar huis gespaard zullen worden. Want zegt zij: De Heer, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op de aarde. Symboliek in de schikking: Het rode koord waarmee Rachab de verspieders helpt ontsnappen is een koord van hoop voor haar en haar familie. In de rode schikking zijn druiven verwerkt, omdat haar geloof vruchten af zal werpen. En verkenners van het beloofde land worden ook vaak met een tros druiven afgebeeld. De tweede adventskaars brandt.

**15 december - derde adventszondag***Ruth: "Toekomst schenken".**Lezing: Ruth 4 en Matteüs 1:6a*

Ruth blijft haar schoonmoeder trouw bij al haar verdriet. Ruth reist met haar mee naar de plaats waar zij vandaan komt: Bethlehem, het broodhuis. Als zij daar aankomen hebben zij niets om van te leven. Ruth gaat naar het veld van Boaz, om aren te rapen. Uit de liefde die ontstaat tussen Ruth en Boaz wordt een zoon geboren, een nieuwe toekomst opent zich.

Symboliek in de schikking: De korenaren staan voor de liefde van Ruth voor Naomi en Boaz. Het gevlochten brood, de verschillende strengen verwijzen naar de liefde en trouw van God, die stevig verstrengeld zijn met het leven van mensen. De rode roos is het beeld van de liefde van Ruth voor haar schoonmoeder Naomi. De derde adventskaars brandt.

22 december - vierde adventszondag*Batseba: "Toekomst met vallen en opstaan".**Lezing: 2 Samuël 11 en Matteüs 1:1-6*

Koning David wil Batseba als vrouw en zij wordt zwanger. Hij verzint allerlei listen om Uria om de tuin te leiden. Als dat niet lukt laat hij hem ombrengen. Ook de zoon van David en Batseba sterft. Dit alles vormt een zwarte schroeiplek in het leven van Batseba. Een plek die blijft.

Symboliek in de schikking: De donkere periode uit het leven van Batseba wordt verbeeld door verschroeide schors. Toch hebben verdriet en pijn niet het laatste woord. Met de geboorte van hun tweede zoon Salomo "kind van de vrede" bloeit uit de verschroeide plek een witte roos. De vierde adventskaars brandt.

**25 december - "Kerst"***Maria: "Maria en Jezus".**Lezing: Matteüs 1:18-25*

Genesis begint met de wordingsgeschiedenis van de aarde en alle leven. De geest van God zweefde over de oervloed, over de chaos. God zei: "Er moet licht komen, en er was licht".

De evangelist Matteüs begint met de wordingsgeschiedenis van Jezus en laat door zijn manier van vertellen zien dat Jezus de nieuwe schepping is. In het donker en de chaos van de tijd, komt er licht.

Maria breng het kind ter wereld met de naam "God redt". Dit kind zal hemel en aarde met elkaar verbinden en zal nieuwe toekomst baren door zijn weg van leven.

Symboliek in de schikking: Een witte ondergrond met daarop de stam met wortels. Een schikking van witte bloemen - wat goede gaven betekent- verbindt de oorsprong, de wortels met de toekomst. Mooi maar tegelijk zo kwetsbaar is het nieuwe leven.

Werkgroep symbolisch bloemschikken

Kaartverkoop Kerstconcert C.O.V. "Ridderkerk"

Op zaterdag 14 december 2013 geeft de Christelijke Oratoriumvereniging "Ridderkerk" o.l.v. dirigent Hans Cok weer een concert. Uitgevoerd wordt dan de Christmas cantata "Bethlehem" van J.H. Maunder en Christmas Carols van J. Rutter. De uitvoering is in de "Levensbron", Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk.



M.m.v. Mirjam Feijer, sopraan, João Paixão, bas-bariton, Sebastian Brouwer, tenor, Henk den Hollander, orgel / vleugel.
De toegangsprijs bedraagt € 10,-- incl. koffie of thee in de pauze (kinderen tot 12 jr. gratis).
Aanvang concert 20.00 uur. Kerk open: 19.30 uur.

De toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de koorleden en 's avonds aan de kerk. Reserveringen en verkoop zijn ook mogelijk bij de penningmeester Jan Wilschut, tel. 0180 - 614409 en secretaris Leny Strohauser, tel.: 0180 - 432574 of via e-mail: secretariaat@covridderkerk.nl.

Zie ook onze website www.covridderkerk.nl

Kerstzang bij kaarslicht

Op vrijdag 20 december a.s. zal het Barendrechts mannenkoor de Verenigde Zangers in de Dorpskerk te Barendrecht traditiegetrouw 2 zangdiensten bij kaarslicht organiseren.

De diensten vangen aan om 19.00 en om 21.00 uur; 10 minuten voor aanvang van de dienst is er samenzang. De verbindende teksten zullen worden verzorgd door dominee Bert de Wit. De muzikale leiding van de avond is in handen van dirigent John Bakker. Lennart Morée zal het koor, solisten en samenzang begeleiden op piano en orgel. Verdere medewerking wordt verleend door David Visser Bas/Bariton.
Bij de uitgang zal een collecte gehouden worden, de entree is gratis.
De gratis toegangskarten zijn op te halen bij:

- Stoomerette 't Vlak, Onderlangs 20A
- Cadeauwinkel Joy, 't Vlak 12,
- Broekhuis Optiek, Middenbaan 69
- Kruithof Optiek, Winkelcentrum Carnisse Veste,
- Fam. W.Maaskant, Leerlooierij 40, Barendrecht-Smitshoek
- Fam. W.Blaak, Bloklandlaan 18, Heerjansdam
- en bij de leden van het koor

Samen zingen in de Breepleinker

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een Koor-en samenzangdienst gehouden op **zondag 15 december a.s.** waaraan medewerken:
De 'Ridderkerkse Kinder en Jeugd koren' o.l.v. Jennifer van den Hoek,
Organist Martin Mans,
Voorganger ds. J. Slager, Rotterdam

De dienst begint om **17.00 uur**
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!

Van harte welkom!

