

**Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave . . . . .	1
Erediensten . . . . .	2
Dienst met Hans Bouma; Passie-concert; Inloopochtenden; La Pipe 30+	3
Bij de diensten; Zieken(t)huis . . . . .	4
Jongerengroep 17+; Psalmen onderweg; Contact met de predikant	5
Wij gedenken - Mevrouw E. de Koning-Mol . . . . .	6
In Memoriam - Mevrouw P.L. Euser-van den Hout. . . . .	6,7
Opbrengst collectes; V.V.B. . . . .	8
Giften C.v.K.; Solidariteitskas; Deurcollecte februari . . . . .	9
Kerkelijke stand en bureau; PCOB; Verjaardagen 75+ . . . . .	10
Filmavonden 'Íl Vangelo secondo Matteo'; NBG Bijbelleesrooster . . . . .	11
Bedankjes; Valentijnsavond in Ridderkerk . . . . .	12
Passage CMV; Symbolisch bloemschikken . . . . .	13
Kerkenraadsverslag 7 januari . . . . .	14,15
Giften C.v.D. . . . .	15
Tienerviering . . . . .	16
Filmcrew ; Spaardoosproject Rwanda . . . . .	17
Ga je mee op KAMP? . . . . .	18,19
Van de kindernevendienst . . . . .	19
Projectgroep 40dagenkalender 2013 . . . . .	20
'Paspoort voor het Koninkrijk van God' . . . . .	21
'Zo vast als een huis ' . . . . .	22,23
Gezocht: Rwanda-ZWOE-lid . . . . .	23
Oikocredit 2013 . . . . .	24
Ingezonden stuk n.a.v. Watersnood 60 jaar geleden . . . . .	25
De Classis in het nieuws . . . . .	26
Joods Kindermonument . . . . .	27
Zondagavondzang Bethelkerk; Kaartverkoop COV 'Die Schopfung' . . . . .	28
Samenzang breepleinkerker; Samenzang Open Hof . . . . .	29

**Stencilen:**

Maandag 25 februari  
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 28 februari  
om 13:00 uur  
Wim en Nelly Belder  
Tel.: 0180 787552

**Colofon**

Inleveren van kopij voor de maand maart  
met vermelding van afzender:

**Uiterlijk vrijdag 22 februari**

bij  
Pia van der Linden  
p/a Pruimendijk 52  
2989 AJ Ridderkerk  
Tel : 0180-422943  
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

## **Erediensten**

### **Zondag 3 februari**

**Vanaf 09.10 uur** : **inzingen met Opwekkingsliederen**  
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen  
Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong  
Chauffeur : G.T. van der Waal  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat  
2e Onderhoud  
Deurcollecte Missionair werk

### **Zondag 10 februari**

09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland  
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong  
Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree  
Chauffeur : H. Bestebreurtje  
Koster : Henk van Maastricht  
Collecte : 1e Kerk  
2e Onderhoud  
Deurcollecte Missionair werk

### **Zondag 10 februari**

**'Nel de Gelder'-dienst**  
18.30 uur : Hans Bouma  
Koster : Jan de Koning

### **Zondag 17 februari**

**1e zondag veertigdagentijd**  
**Tevens Tienviering**  
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa  
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw  
Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen  
Chauffeur : W. de Waard  
Koster : Henk van der Starre  
Collecte : 1e Kerk in Actie 40-dagentijd  
2e Onderhoud  
Deurcollecte Missionair werk

### **Zondag 24 februari**

**2e zondag veertigdagentijd**  
09.30 uur : Ds. D.G. ter Horst uit Hellevoetsluis  
Kindernevendienst : Lineke Baars  
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer  
Chauffeur : N.H. Baars  
Koster : Wim van Bruggen  
Collecte : 1e Kerk in Actie 40-dagentijd  
2e Onderhoud  
Deurcollecte Missionair werk

**In het kader van kerk en cultuur**



Hans Bouma - Dichter bij muziek

Zondag 10 februari 2013

aanvang 18.30 uur - toegang vrij

*Stelt u zich voor:*

*Een pianist zorgt improviserenderwijs  
voor een muzikale stroom  
waarop een dichter  
als papieren bootjes  
zijn verzen neerlegt.  
Bootjes op weg naar de diepzee  
van een mensenziel.*

Samen met zijn muzikale partner van deze avond, de pianist André de Jager, presenteert de bekende dichter Hans Bouma een viertal collages:

1. Een vuur dat je verwarmt
2. Voor jou is mijn droom
3. Een zeer menselijk gezicht
4. Leven als de bomen



Poëtisch-muzikale verhalen  
waarbij tekst en muziek  
elkaar versterken  
en samen in dienst staan  
van wat onuitsprekelijk is.

**Noteer alvast in uw agenda:**

Op zaterdag 23 maart 2013  
in de Opstandingskerk Rijsoord

**Passie concert**

Gezongen wordt  
de Passie Cantate Lam Gods  
van Johan Bredewout

Uitgevoerd door de  
samenwerkende koren:

Christelijk Gemengd Koor  
Debarim  
Christelijk Gemengde Zang-  
vereniging Lovende Stemmen  
Christelijk Jeugdkoor Joy

Toegang is gratis  
Bij de uitgang zal er  
gecollecteerd worden  
voor het ALS Fonds

**Ontmoetingsavond 30+**

U/Jij bent van harte welkom voor  
een praatje, glaasje, spelletje, kort-  
om voor de gezelligheid, in de Fon-  
tein op de 30+ ontmoetingsavond.

**We zijn open op 8 februari**

**Inloopochtenden**

U bent van harte welkom  
op de inloopochtenden op

**7 en 21 februari**

Waar? In de Fontein  
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,  
voor de gezelligheid zorgen we  
met elkaar!



Tot ziens!

## ***Bij de diensten***

We beginnen het nieuwe jaar met de zondagen van Epifanie (= Verschijning, nl. de verschijning van de Heer). Vanaf woensdag 13 februari (Aswoensdag) tellen we 40 dagen - exclusief de zondagen - op weg naar het Paasfeest. Halverwege de maand februari verschiet de kleur van het kanselkleed in de kerk en de stola van de predikanten van groen naar paars.

Op zondag 3 februari hoop ik zelf voor te gaan in de Opstandingskerk. In geloof weten wij ons verbonden met onze broeders en zusters in Rwanda: in mijn agenda noteerde ik dat op deze zondag in Kigali 21 nieuwe predikanten in hun ambt bevestigd zullen worden. Dat zal vast een bijzonder feestelijke, maar ook lange dienst worden.

Op zondagmorgen 10 februari is ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland uitgenodigd om bij ons voor te gaan. Hij is inmiddels een goede bekende geworden in Rijsoord.

's Avonds is er de jaarlijkse Nel de Gelderdienst. Deze keer verzorgt dichter Hans Bouma een programma van eigen gedichten ondersteund door pianomuziek. Het belooft een mooi en sfeervol uur te worden. De Nel de Gelderdienst vindt plaats in de Opstandingskerk en begint om 18.30 uur.

Zondag 17 februari is de eerste zondag van de 40dagentijd. Vanaf deze zondag is de liturgische kleur dus enkele weken paars. Ook wordt er een passende bloemschikking gemaakt. En de kinderen van de nevendienst beginnen met hun 40dagenproject.

Op zondag 24 februari verwelkomen wij ds. D.G. ter Horst uit Hellevoetsluis als voorganger. Hij is één van de oud-predikanten van onze kerk.

*Wensen wij elkaar goede aandacht en gezegende diensten toe!*  
*ds. G.H. Offringa*

## ***Zieken(t)huis***

De maand januari werd voor velen getekend door verkoudheden of griep. Lastige aandoeningen, maar gelukkig van voorbijgaande aard. Ernstiger waren enkele ziekenhuisopnames, al tussen Kerst en Oud & Nieuw.

In dit verband noem ik de namen van mw. P.J. Hollestein-Verkerk (Rijksstraatweg) en mw. W. Lodder-van der Steen (Boksdoornstraat). Gelukkig zijn zij beiden weer thuis. Dhr. A. Leentvaar (Mauritsweg) onderging een ingrijpende operatie, zijn herstel verloopt nog moeizaam.

Dhr. G.J. Romein (Hortensiastraat) onderging een operatie aan zijn hand.

Op het moment van schrijven verblijft dhr. P. Wilschut (Torenmolen, Reijerheem) in het ziekenhuis te Zwijndrecht.

Voor dhr. P. Kuiper (Strevelszicht) is het herstel een langdurige zaak, hij verblijft nog in verpleeghuis *Antonius* in Rotterdam.

Van hen die elders verzorgd worden noem ik: dhr. J. van der Burg, in Meerweide; dhr. J. Nugteren, in Smeetsland; mw. C. Nugteren, Delta / locatie Maasstad Ziekenhuis; dhr. P. Legerstee, in Dubbelmonde; en mw. G. Verveer-Kooijman, in de Blijde Borgh.

Wij bidden om moed en vertrouwen voor onze zieken en herstellenden en hun geliefde naasten.

*ds. G.H. Offringa*



## **Jongerengroep 17+**

Graag willen we de betrokkenheid van de jongeren in onze gemeente op peil houden. Om die reden begonnen we begin 2012 met een nieuwe groep, bestemd voor jongeren tussen de 17 en 20 jaar. Na de zomerstop zijn we stilletjes doorgedaan. We merken dat het goed is om opnieuw aandacht te vragen voor deze groep. Want wie zijn er inmiddels 17 jaar geworden... En wie is er al 20... In het nieuwe jaar gaan we verder met deze groep.



De laatste keren bespraken we enkele stellingen uit het spel *Quest*. De bijbehorende Bijbelteksten leverden interessante discussies op. Verder is het ook gewoon gezellig. De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op zondagavond 3 januari 2013.

We zijn niet heel streng met leeftijdsgrenzen, dus ben jij 17+: noteer deze datum dan alvast in je agenda en kom!

*Vorbereiding: Corjan van Oudheusden, ds. Herman Offringa en Peter Roodnat*

*Locatie: Hoeksteen (achter de Hervormde Kerk) van 20.00 tot ca. 21.30 uur*

*Geplande data: zondag 3 februari, 3 maart en 7 april 2013*

## **Psalmen onderweg**



Graag wil ik in de periode tussen Pasen en Pinksteren 2013 een meditatieve groep gaan vormen waar we in alle rust de tekst van een psalm kunnen overdenken. Ik stel me voor om deze bijeenkomsten op een doordeweekse ochtend te houden, bijvoorbeeld een uur op een woensdag- of donderdagmorgen, en dan om de twee weken.

Als u belangstelling hebt voor deze groep, laat u het dan aan mij weten? Ik zal zelf ook informeren rondvragen. In de volgende editie van *Rijsoord aan 't Woord* kan ik dan definitieve afspraken bekend maken. In afwachting en met vriendelijke groet,

*ds. Herman Offringa*

## **Contact met de predikant**

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E [g.h.offringa@xs4all.nl](mailto:g.h.offringa@xs4all.nl)



## ***Wij gedenken***

Met eerbied en liefde gedenken wij Elsje de Koning - Mol.

Zij overleed in de vroege morgen van zondag 6 januari 2013. Sinds anderhalf jaar woonde zij in serviceflat *Drechtstreek* te Sliedrecht, maar bleef verbonden aan onze gemeente in Rijsoord. Op vrijdag 11 januari kwamen wij samen in de Opstandingskerk om te danken voor haar lange leven, voor de liefde en de vriendschap die zij gaf. Tijdens de dienst speelde haar dochter Liny muziek waar ze zo van hield. En dochter Els schreef een gedetailleerde levensloop van haar moeder en deelde daaruit enkele bijzondere momenten met ons. Zij was een sterke en zorgzame vrouw. Ook was ze gastvrij en ze hield van een goed gesprek.

Naar haar eigen wens overdachten in deze dienst bij haar uitvaart de tekst van Psalm 27:4, over het verlangen te mogen wonen in het huis van de Heer. Dat geloof, want dat is het, gaf haar kracht en levensvreugde. In haar eigen situatie zocht zij af en toe de stilte, de concentratie, om een geestelijk woord te lezen, om te bidden, om de dag met God te beginnen of te eindigen, en zo vérder te kunnen. Tot de HERE God haar aan het einde van haar dagen zou opnemen in zijn vrede. Elsje de Koning bereikte de gezegende leeftijd van 97 jaar. Aansluitend op de dienst in de kerk hebben wij haar lichaam bijzet in het familiegraf op de oude begraafplaats "Rusthof" te Ridderkerk. Voor haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie bidden wij om Gods troostende nabijheid en om nieuwe kracht.

*ds. G.H. Offringa*

## ***In Memoriam***

Op woensdag 19 december 2012 overleed Pietertje Lena Euser - van den Hout.

Zij mocht 80 jaar worden. Op donderdag 27 december waren wij met velen samen in de Opstandingskerk te Rijsoord om te danken voor haar zo rijke leven. Haar dochters Lenie en Suzan vertelden over hun moeder, hoe lief zij was en zorgzaam, altijd bezig en betrokken op ieders lief en leed. En twee kleindochters vertelden over hun ervaringen met oma, hoe zij hen sprak over de weg van het geloof. Pieta Euser had aandacht voor groot en klein, ook in de kerk. Zo vertelde zij de kinderen over de goede God. In de liturgiecommissie deelde zij haar liefde voor planten en bloemen (boeketten en liturgische schikking). Meer dan 25 jaren deed zij de zogenoemde preekvoorziening, zorgde zij ervoor dat er gastpredikanten op de kansel kwamen. Naast haar taken thuis en alle kerkenwerk was zij actief in de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Christen Vrouwenbond / Passage. Dit alles deed zij uit de liefde voor de Heer, Hij is de bron van alle goed.

We lazen en zongen de woorden van Psalm 23. De Heer is ons nabij, als een Herder gaat Hij met ons mee en wij met Hem, al gaat het door het diepe doodsravijn. We houden ons oog gericht op Jezus Christus die sprak: 'Ik ben de goede Herder'. Woord van troost voor de familie, voor haar man Joop in het bijzonder, voor de kinderen en kleinkinderen.

Na deze dankdienst vertrouwden we haar lichaam toe aan de aarde.

De nagedachtenis aan Pieta Euser zij ons tot zegen.

*ds. G.H. Offringa*

**...Bij het afscheid van Pieta**

Wij wisten dat zij ziek was en dat er geen genezing zou zijn.

De behandelend arts sprak daar met ons over. Zijn woorden: 'Wij proberen het, uw ziektebeeld is gecompliceerd'. Toch blijf je hoop houden en toch nog plotse-ling was het levenseinde daar.

In haar ziek zijn hebben we veel belangstelling ondervonden, maar na haar overlijden hebben ik en de kinderen zeer veel medeleven ondervonden.

Het geeft nabijheid, het samenzijn en de kerk, de kleine dingen zijn waardevol.

Zo hebben we dat beleefd.

In de afscheidsdienst heb ik het aldus verwoord: 'de grootheid van het kleine, dat is de volle waarde van een klein positief geluid.

Van hieruit nogmaals dank aan allen die een kaart, telefoon of bezoek brachten en aldus van hun medeleven blijk gaven. Pieta kon zich daar heerlijk over verwonderen.

*Joop Euser*



*Liefde is de bron  
waaruit het licht  
het lijden overwon.  
In verwarring, angst en dood  
is God uw reisgenoot.  
Zijn liefde is de bron.*

*Liefde is de bron,  
een stroom van licht  
een gouden ochtendzon.  
Ontvang de adem van Zijn mond  
Hij is uw diepste grond.  
Zijn liefde is de bron.*

*Liefde is de bron,  
Hij laat nooit gaan  
wat ooit Zijn hand begon.  
In Hem zijn wij bevrijd  
Hij leeft in eeuwigheid.  
Zijn liefde is de bron.*

*- Naar een lied van Phil McHugh -*

**In Memoriam Mevrouw Pieta Euser-van den Hout**

Als Passage leden en bestuur waren we geschokt toen we van het overlijden van Pieta hoorden.

In mei nam ze afscheid als presidente en we zagen toen allemaal hoe zwaar dat haar viel, maar ze had niet meer de kracht om verder te gaan. Wel hoopte ze in september als gewoon lid de ledenavonden te kunnen bezoeken, maar ook daar is het niet meer van gekomen.

Als vrouwen van Passage zijn we haar dankbaar voor alle tijd en energie die ze, vanuit haar geloof, in onze vereniging gestoken heeft; Passage lag haar na aan het hart.

We missen haar, maar we houden mooie herinneringen en zullen proberen in haar geest verder te gaan.

## Opbrengst Collectes



16 december 2012	Diaconie	€ 176,42
	Onderhoud gebouwen	€ 117,65
	Missionairwerk	€ 69,78
23 december 2012	Kerk	€ 185,05
	Onderhoud gebouwen	€ 106,70
	Missionairwerk	€ 58,93
24 december 2012	Hospice Zwijndrecht	€ 423,72
	Zending	€ 170,77
25 december 2012	Kerk in Actie Kinderen in de Knel	€ 212,79
	Onderhoud gebouwen	€ 139,98
	Missionairwerk	€ 71,68
30 december 2012	Diaconie	€ 142,55
	Onderhoud gebouwen	€ 87,40
	Missionairwerk	€ 63,60
31 december 2012	Kerk	€ 106,30
	Onderhoud gebouwen	€ 58,75
6 januari 2013	Kerk	€ 162,35
	Onderhoud gebouwen	€ 111,25
	Eigen jeugd	€ 51,35
13 januari 2013	Diaconie	€ 241,75
	Onderhoud gebouwen	€ 123,10
	Eigen jeugd	€ 48,87
20 januari 2013	Oecumene	€ 152,30
	Onderhoud gebouwen	€ 118,65
	Eigen jeugd	€ 61,00

*Hartelijk dank voor uw bijdrage.*

*Met vriendelijke groet,  
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*

## Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 3554.03.250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2013".

*Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK*



**Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters (in de periode van 15 december 2012 t/m 25 januari 2013)**

Via dhr. P. van Oorschot	voor RATW	€ 7,50
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. J. van Hal	voor de Solidariteitskas 2012	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 50,00
Via mw. P. van Nes-van der Griend	voor de zending	€ 10,00
Via dhr. B. Sintemaartensdijk	voor de kerk	€500,00
Via dhr. W. IJsselstein	verkochte zendingkalenders	€ 40,00
Via dhr. W. IJsselstein	extra voor de zending	€ 2,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	verkochte zendingkalenders	€ 72,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	extra voor de zending	€ 4,00
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef	verkochte zendingkalenders	€ 48,00
Via mw. P. van Nes-van der Griend	voor de zending	€ 10,00
Via mw. P. van Nes-van der Griend	wijkgeld Elisabet	€100,00
Via mw. W. Janssen-van der Burg	wijkgeld Elisabet	€ 35,00
Via mw N.H.S. van Gameren-van der Burg	voor RATW	€ 20,00
Via mw. N. van Duijn-Brauckman	wijkgeld Elisabet	€ 50,00
Via mw. A. Klootwijk-Stolk	wijkgeld Elisabet	€ 5,00
Via mw. W.C. Barnard-Lieve	wijkgeld Elisabet	€160,00
Via mw. S. van der Starre-de Jong	voor de bloemen	€ 10,00

*Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.  
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*

**SOLIDARITEITSKAS  
2012**

Na de oproep in het november-nummer van Rijsoord aan 't Woord is er van 64 leden voor de Solidariteitskas 2012 een totaalbedrag ontvangen van €1.060,--.

In voorgaande jaren was dit:

2011: €1.075,--  
2010: €1.040,--  
2009: € 925,--  
2008: € 805,--

Alle gevers bedankt!

*Bas Sintemaartensdijk,  
Penningmeester CVK*

**Deurcollecte februari—Collecte Missionairwerk  
Help de nieuwe kerk in Wateringse Veld**

Samenkomen in een kerkdienst doen de bewoners van de vinexwijk Wateringse Veld bij Den Haag pas anderhalf jaar. Daarvoor kwamen ze bij elkaar in het pand genaamd BOEI 90 voor bijvoorbeeld een koffieochtend, gespreks-groepen, een kinderclub of een cursus Christelijk geloof voor tieners. Nu wordt gewerkt aan het vormen van een volwaardige protestantse gemeente. Missionairwerker Arjen ten Brinke, aangesteld door de Protestantse Kerk, heeft ervaren dat het eerst belangrijk was dat bewoners elkaar leerden kennen. Na verloop van tijd bleek er behoefte om samen te komen in een kerkdienst. Niet in een kerkgebouw, die is er niet in de wijk, maar in een wijkcentrum. Een aantal mensen neemt burens en vrienden mee naar de dienst. Sommigen van hen komen vervolgens ook naar bijvoorbeeld de cursus Christelijk geloof. BOEI 90 is een pioniersplek van de Protestantse Kerk, in samenwerking met de vereniging voor zending in Nederland (IZB). Deze collecte is bedoeld om pioniersplekken als BOEI 90 en andere missionaire activiteiten mogelijk te maken. Helpt u mee?

### **Kerkelijke stand**

*Overleden op 19 december 2012*  
Zuster Pietertje Lena Euser-van den Hout,  
in leven wonend Langeweg 101,  
3342 LD H.I.Ambacht  
op de leeftijd van 80 jaar

*Overleden op 6 januari 2013*  
Zuster Elsje de Koning-Mol,  
in leven wonend Lijsterweg 289,  
3362 BB Sliedrecht  
op de leeftijd van 97 jaar

### **Kerkelijk Bureau**

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer  
Oranjestraat 2a  
2991 CL Barendrecht  
Telefoon 0180 - 421 436  
[w.gameren@upcmail.nl](mailto:w.gameren@upcmail.nl)

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

### **PCOB**

Op woensdag 27 februari houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.

De heer G. Bikker uit Gouda brengt (beeld)verslag uit over zijn voettocht naar Santiago de Compostella.



Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. Informatie over het lidmaatschap: tel. 417660.

*Secretaris A. Bos*

### **Verjaardagen in februari**

*14 feb. 1928*  
De heer J.P. Euser  
Langeweg 101  
3342 LD H.I.Ambacht

*15 feb. 1928*  
Mevrouw J. Visser-Penning  
Strevelszicht 6  
2988 AS Rijsoord

*15 feb. 1929*  
Mevrouw T.A.J. v.d. Helm-Visser  
Ds. Sl. Visserstraat 14  
2988 XC Rijsoord

*15 feb. 1935*  
Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen  
Rijsoordsestraat 30  
2988 XP Rijsoord

*17 feb. 1934*  
Mevrouw N. van Putten-Blaak  
Reijerheem, kamer 204  
Torenmolen 1  
2985 GB Ridderkerk

*20 feb. 1934*  
Mevrouw G. Verveer-Kooijman  
De Blijde Borg, kamer kamer 225  
G. Alewijnszstraat 18  
3341 GD H.I.Ambacht

*26 feb. 1938*  
Mevrouw E.P. den Ouden-Blaak  
G. Alewijnszstraat 36  
2988 XD Rijsoord



### ***Twee filmavonden met Il Vangelo secondo Matteo***

Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van Nazareth ging regisseur Pier Paolo Pasolini uitsluitend uit van het eerste Evangelieboek, dat van Matteüs.

Pasolini lichtte zijn keus als volgt toe: "De bijzondere waarde van het evangelie van Matteüs voor onze tijd ligt erin, dat het een voorbeeld van grote vastberadenheid en absolute compromisloosheid laat zien, zonder ooit moraliserend te zijn."

Aan de bijbeltekst werd niets toegevoegd, alle gesproken teksten zijn letterlijke citaten. De filmlocaties liggen in het arme zuiden van Italië.

Alle acteurs (waaronder Pasolini's moeder, die Maria op latere leeftijd speelt) zijn amateurs. Iedereen - zelfs het Vaticaan - was het er na de première in 1964 over eens: geen film had ooit zo overtuigend het leven, lijden en de opstanding van Jezus weergegeven.

We bekijken en bespreken de film in deze Veertigdagentijd op twee woensdagavonden: 27 februari en 6 maart.

Plaats: Kerkgebouw Protestantse gemeente Bolnes, Pretoriusstraat 56.

Aanvang 19.00 uur.

Toegang gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

### ***NBG Bijbelleesrooster***

- |    |                             |
|----|-----------------------------|
| 1  | Psalm 87                    |
| 2  | Lucas 4 : 1-13              |
| 3  | Lucas 4 : 14-30             |
| 4  | Lucas 4 : 31-44             |
| 5  | Lucas 5 : 1-11              |
| 6  | Lucas 5 : 12-16             |
| 7  | Psalm 88                    |
| 8  | 1 Samuel 13 : 1-15a         |
| 9  | 1 Samuel 13 : 15b - 14 : 15 |
| 10 | 1 Samuel 14 : 16-30         |
| 11 | 1 Samuel 14 : 31-46         |
| 12 | 1 Samuel 14 : 47-52         |
| 13 | 1 Samuel 15 : 1-23          |
| 14 | 1 Samuel 15 : 24-35         |
| 15 | 1 Samuel 16 : 1-23          |
| 16 | 1 Samuel 17 : 1-30          |
| 17 | 1 Samuel 17 : 31 - 18 : 5   |
| 18 | 1 Samuel 18 : 6-30          |
| 19 | 1 Samuel 19 : 1-24          |
| 20 | 1 Samuel 20 : 1-23          |
| 21 | 1 Samuel 20 : 24 - 21 : 1   |
| 22 | 1 Samuel 21 : 2 - 22 : 5    |
| 23 | 1 Samuel 22 : 6-23          |
| 24 | 1 Samuel 23 : 1-13          |
| 25 | 1 Samuel 23 : 14-28         |
| 26 | 1 Samuel 24 : 1-23          |
| 27 | 1 Samuel 25 : 1-19          |
| 28 | 1 Samuel 25 : 20-44         |

### **STILLE TIJD**

**STILTE** is afwezigheid van lawaai.

In de **STILTE** kun je luisteren naar God en opklimmen naar Hem, maar in de **STILTE** kun je ook Gods zwijgen ervaren.

**STILTE** is een keuze, het valt niet altijd mee om voor de **STILTE** te kiezen, **STILTE** kan strijd zijn.

**STILTE** is wachten op God, het is een vindplaats van God.

**STILTE** is tijd nemen en aandacht hebben.

**STILTE** kan ook bedreigend zijn, je kunt in de **STILTE** een beklemmende angst ervaren.

**STILTE** kan eenzaam zijn maar in de **STILTE** kun je ook de Ander ontdekken, en de ander.

**STILTE** wordt je geschonken, maar **STILTE** kan soms ook onnatuurlijk aanvoelen.

**STILTE** is voor alles discipline, **STILTE** moet je beoefenen.

**STILTE** is een weg van loslaten.

**STILTE** is dichterbij God komen.



### *Bedankje*

*Wij wensen alle mensen een Gezegend Nieuwjaar toe en nogmaals bedanken wij iedereen voor alle liefde en aandacht.*

*Hadde en Gonnie*



### *Bedankje*

*Lieve Mensen,  
Mijn man en ik zijn altijd vriendelijk ontvangen als jullie gasten.  
Ik was diep getroffen door al de persoonlijke boodschappen en prachtige kaarten die ik mocht ontvangen na mijn knieoperatie. Mijn hartelijke dank ervoor.*

*Marion Pot*



### **Valentijnsavond!!!**



Ja, echt waar: er komt een heuse Valentijnsavond waarin we gaan ontdekken wat onze eigen taal van liefde is. Er zijn wel vijf verschillende talen van liefde, en het is wel handig te weten welke dat zijn in onze contacten met mensen om ons heen, onze partner, familieleden, vrienden, maar zeker ook collega's.

Als we de juiste taal spreken geeft dat een dieper inzicht in het functioneren van de liefde in allerlei relaties om ons heen. En wie wil er nu niet beter leren liefhebben?????????

Er zijn wel vijf verschillende talen van liefde, en het is daarom wel handig te weten welke dat zijn in onze contacten met mensen om ons heen, onze partner, familieleden, (tiene) vrienden, maar zeker ook collega's.

Iedereen is daarom hartelijk welkom in de Christus is Koning Kerk op donderdag 14 februari. Een groep jong volwassenen zullen die avond zorgen voor een verrassende ontvangst Tijdens de avond trakteren zij ons op verschillende momenten, zowel in de zoete als de hartige sfeer...

We beginnen om 19.30 uur, daarna volgt een grappige opening, gevolgd door een inleiding over de vijf liefdestalen. Het boekje 'de vijf talen van liefde' is overigens gewoon te koop bij de Kandelaar en is geschreven door Gary Chapman. Er is ook een versie over de liefdestalen van kinderen en ook al eentje van die talen bij tieners. Meer dan een half miljoen exemplaren zijn er al van in Nederland verkocht.



Na de inleiding doen we een korte verwerking met elkaar. Daarna is het gezellig samen met wat lekkers erbij, en om 21.45 sluiten we de avond samen af.



In verband met de verdere voorbereidingen zien we uw/ jouw/ jullie op-gave graag tegemoet bij Jan van Egmond ([jan1.egmond@planet.nl](mailto:jan1.egmond@planet.nl)), Ds. Joke van der Neut ([predikant@pgbolnes.nl](mailto:predikant@pgbolnes.nl)), of Ds. Christi Bartelink ([mbartje@versatel.nl](mailto:mbartje@versatel.nl)), uiterlijk op 1 februari a.s.!!

**"Passage" C.M.V.**

Op 19 februari hopen we onze 61ste jaarvergadering te vieren en we beginnen die avond zoals we gewend zijn met een maaltijd.

De heer Jaap van Oostrum uit Maassluis komt ons daarna vermaken met gedichten, hij noemt zichzelf de "Maassluisse Plezierdichter" en u zult merken dat hij er heel wat van kan. We hopen dat u allemaal komt, over de aanvang van de maaltijd en de verdere indeling van de avond leest u meer in de convo.

*Graag tot de 19e, met groet, het bestuur*

**Symbolisch bloemschikken in de 40dagentijd**

Het thema in de 40dagentijd en Pasen is "Nieuw Leven". De bijbellezingen zijn de inspiratiebron voor de schikkingen. Zij reiken de beelden aan om iets van het mysterie aan het licht te brengen. In de 40dagentijd trekken we als het ware door de woestijn om tot inkeer en inzicht te komen.

Deze levenstocht brengt ons naar Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Deze periode valt in de vroege lente wanneer de natuur begint te ontwaken uit haar winter slaap. In de 40dagentijd en Pasen zal de basisschikking een weg voorstellen. De weg verbeeldt de tocht die koning David en Jezus gaan als de koningen naar Gods hart. De weg van David is geen geplaveide weg, maar een weg met struikelblokken. Elke week plaatsen we bloemen, een waxinelichtje en of een voorwerp op de weg die David en Jezus gaan.

**Eerste zondag in de 40dagentijd - 17 februari**

*Thema: Gezalfde herder                      Kleur: paars                      Lezing: 1 Samuël 16*

Samuël treurt om het koningschap van Saul, omdat Saul op eigen macht uit is. De Eeuwige geeft Samuël opdracht om zijn hoorn met olie te vullen en daarmee de herder David tot koning te zalven.

Symbolische schikking: De basis schikking, de liturgische kleur is paars, een jute lap met daarop stenen die een weg voorstellen. David zal die weg moeten gaan, bijna onbegaanbaar. Een hoorn als symbool van de zalving met olie door Samuël. Een waxinelichtje teken van elke week dichter naar "Het Licht" van de opstanding van Jezus.

**Tweede zondag in de 40dagentijd - 24 februari**

*Thema: Kwaad met goed vergelden      Kleur: paars                      Lezing: 1 Samuël 24*

David is op de vlucht voor Saul die hem achtervolgt. In de rotsspelonken houdt hij zich schuil. David snijdt een stuk van Sauls mantel af.

Symbolische schikking: De basis schikking, de paarse ondergrond met daarop jute. Een weg verbeeldt door stenen. Rode bloem met daarnaast een stuk stof van de mantel van Saul. De mantel van Saul is het teken dat hij koning van Israël is. Door het afsnijden van een stuk stof van de mantel wordt het koningschap van Saul gescheurd en zijn macht is gebroken. Het tweede lichtje brandt.

*Werkgroep symbolisch bloemschikken*

## **Verslag van de kerkenraadsvergadering d.d. 7 januari 2013**

*De voorzitter heet allen welkom, opent de vergadering met het lezen van de Lofzang van Zacharias (Lucas 1) en gaat daarna voor in gebed.*

In tegenstelling tot hetgeen in het verslag van 6 december staat vermeld, ontvangen niet de leden uit wijk D een extra brief bij de actie **Kerkbalans 2013**, maar alleen de leden uit de wijken A, B, en C die niet hebben betaald en ook niet hebben toegezegd in 2012.

Er is een brief binnengekomen over **wijzigingen in de kerkorde**. Deze wijzigingen worden tijdens de volgende kerkenraadsvergadering besproken.

Naar aanleiding van de positieve brief controle **jaarrekening College van Diakenen 2011** verleent de kerkenraad **decharge**.



Ds. H. Offringa geeft een korte opsomming van zijn werkzaamheden m.b.t. vieren, leren, dienen, delen en overige activiteiten.

Hij verzoekt Ds. Olde op te mogen volgen in de werkgroep 'spiritualiteit'. Dit kost ongeveer 1 dagdeel per maand. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

Mede ter voorbereiding op de komende visitatie bespreekt de kerkenraad **het visiestuk 2008-2012** en meer in het bijzonder **het document 'de aantekeningen anno 2013'**. Er wordt o.a. gediscussieerd over de vraag of het zinvol is om na een eventueel samengaan met de Hervormde Kerk deel te blijven nemen aan het SARI. Opgemerkt wordt dat de doelstelling van het SARI niet is gelegen in het streven naar fusie of samengaan, maar meer in het door samenwerken nader kennismaken met en leren van elkaar. Wel wordt onderkend dat de consequentie van een mogelijk fusie met de Hervormde Kerk kan zijn dat er prioriteiten moeten worden verlegd in verband met de beschikbare capaciteit. Voorts wordt gesproken over het herformuleren van de uitdagingen waar we voorstaan, zoals 'een andere pastorale bewerking' en het missionair bezig zijn'. Met in achtneming van het bovenstaande en enkele tekstuele aanpassingen wordt het document 'aantekeningen bij het visiestuk 2008-2012 anno 2013' vastgesteld.

Vanuit het College van Kerkrentmeesters wordt gemeld dat er enkele **kleine architectonische aanpassingen** zijn verricht aan het liturgisch centrum.

De kerkenraad betreurt dat de mogelijkheden van **het zgn 'lucaskastje'** worden beëindigd. Ze is van mening dat de hoogte van de kosten voor het alternatief van een modem met bijbehorend maandabonnement geen probleem mag vormen voor gemeenteleden die de kerkdienst thuis moeten volgen.

Op 21 februari a.s. staat het vervolgesprek gepland tussen de kerkenraden van de Hervormde en Gereformeerde Kerk over **de integratienota**.

De heer Sintemaartensdijk doet verslag van de voortgang van de voorbereidingen van het **concert van Debarim op 23 maart 2013**.

Er wordt teruggekeken op de **kerstnachtdienst**. Een ieder vond de opkomst teleurstellend. Het viel op dat er relatief weinig leden van onze gemeente aanwezig waren. Ook had men een toelichting op het 'goede doel' gemist. Als zeer positief ervaren is de voortreffelijke bijdrage van Niels en Renske. Als verbetersuggesties worden aangedragen na te denken over het aanvangstijdstip, het weghalen van de stoelen (deze pas plaatsen indien banken bezet zijn), en de Glühwein te schenken achter in de kerkzaal.

Alle aanwezige kerkenraadsleden hebben geen bezwaar tegen **deelname viering Heilig Avondmaal** op 13 januari.

Ds Offringa bedankt voor het ontvangen kerstpakket.

*Mevrouw Van Wingerden gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter sluit.*

*Verslag Ronald Visser*

### **Ontvangen giften door het College van Diakenen:**

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via de heer C. IJsselstein	Dagboekje	€ 9,50
Via mevrouw J. van Hal	Dagboekje	€10,00
Via mevrouw J. van Hal	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw L. van Wingerden	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw J. Lodewijk	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw J. Lodewijk	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw N. Belder	Kerk	€10,00
Via de heer W. Haasjes	Kalender	€10,00
Via mevrouw E. van Gameren	Dagboekje	€20,00
Via mevrouw C. Holdermans	Dagboekje	€10,00
Via mevrouw C. Holdermans	Dagboekje	€20,00
Via mevrouw A. Alblas	Dagboekje	€10,00
Via mevrouw A. Alblas	Dagboekje	€10,00
Via mevrouw A. Alblas	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw A. Alblas	Dagboekje	€10,00
Via mevrouw N. de Waard	Dagboekjes	€40,00
Via mevrouw C. Sinterniklaas	Dagboekje	€ 5,00
Via mevrouw L. Klootwijk	Rijsoord aan 't Woord	€10,00



Het brood voor de vieringen van het avondmaal in 2012 werd ons aangeboden door **Bakkerij Voordijk**.

*Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.*

*Nico Baars*

*Penningmeester College van Diakenen*

## Tienerviering

Elke derde zondag van de maand komen we met tieners bijeen om met elkaar te praten over een thema.



Deze keer lezen we met elkaar uit Lucas 5. 1-11. Simon Petrus, Jacobus en Johannes worden geroepen.

Ze krijgen de opdracht om hun netten uit te gooien. Simon vindt dit maar raar, want ze hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Daarna krijgen ze nog een opdracht. "Voortaan zul je mensen vangen". Soms is het fijn "geroepen" te worden. Kom je

er ook bij, we kunnen jou hulp erg goed gebruiken, we hebben jou nodig! Soms komt het je helemaal niet uit "geroepen" te worden. Je hebt geen zin, je hebt geen tijd, je bent met je eigen, belangrijkere, dingen bezig.

Ook zullen we het hebben over christelijke symbolen en hun betekenis.

### Alles op een rijtje:

- Tienerviering: zondag 17 februari
- Thema: 'Vette vangst'
- Aanvang: 9.30 uur direct naar de crècheruimte in De Fontein
- Afsluiting in de kerk om ongeveer 10.30 uur
- Iedere 3e zondag van de maand

*Heleen, Elselien, Janis en Anda.*

## Een kijkje tijdens de tienerviering gehouden op 20 januari 2013

Na de onderdelen (hier nu niet verder besproken) inleiding, opstap, aansteken van de kaars en stilstaan bij het leven komen we bij stemmen uit de bijbel.

Als onderwerp hebben we als leiding "Mens van God" gekozen.

Lezing: Lucas 4:14-22 - Optreden van Jezus in Nazaret

Jezus is door God gezonden om de profetie van Jesaja te vervullen.

Wij hebben deze morgen 2 werkvormen, als eerste de toespraak van Martin Luther King die een droom had. Deze speech hebben we via Internet op You Tube bekeken en besproken. Al pratend over Martin Luther King kwamen de tieners met de naam van Rosa Parks, zij was in dezelfde tijd als Martin Luther King actief als burgerrechtenactiviste. Het verhaal over haar leven hebben wij ook op het Internet opgezocht en zijn hierdoor ook weer een stukje wijzer geworden.

Als tweede werkvorm is gekozen voor Een programma van vrijheid

Jezus laat vandaag zien wat zijn plannen zijn. Je zou dat kunnen beschrijven als een programma vol vrijheid. Wij lazen de verzen 18 en 19 uit Lucas 4 nog eens door en maakten 3 collages met de onderwerpen **Vrij van: Alles wat je gevangen houdt** en **Vrij van: Alles waar je het slachtoffer van bent of wordt.**

Er werd naar harte lust geknipt en geschreven (zie de bijgevoegde resultaten) die wij met toestemming van de tieners aan u mogen tonen.

Met gebed en de zegenwens hebben we deze tienerviering afgesloten.

*Hartelijke groet van de tieners en leiding Heleen en Elselien*



## ***De enige echt Filmcrew van de Opstandingskerk***

U zult ze zo af en toe wel eens zien met een camera. De filmcrew van onze kerk. Bezig met het vastleggen van weer een gedeelte van de seizoensfilm. Want daar werken ze aan, een overzicht van activiteiten die het gehele jaar door in en rond onze kerk plaatsvinden. Begonnen bij de startzondag en het zal ergens bij de barbecue eindigen. Tussendoor wordt er al eens een deel bewerkt, maar pas met de komende startzondag zult u het uiteindelijke resultaat kunnen aanschouwen.



En als u nog even wilt zien, hoe goed ze zijn, kijk dan nog even terug naar een van de eerdere films die ze hebben gemaakt. Kijk op onze mooie website ([www.opstandingskerkrijsoord.nl](http://www.opstandingskerkrijsoord.nl)) en blader even naar de films van de jeugddienst van april 2012.



Dus nog steeds niet schrikken als er zo af en toe een camera op u gericht wordt. Nee, voel u vereerd wanneer Cas, Christian, Niels of Rick juist *u* in beeld wil brengen. En soms loop ik ook een beetje in de buurt en geef ik eens wat aanwijzingen bij het bewerken. Maar zij maken de film.

*Dus nog even geduld. Première: startzondag seizoen 2013 / 2014.  
Gerard Lodder*

## ***Spaardoosproject Rwanda***



Wij als ZWOE willen in samenwerking met de diaconie in de 40 dagen-tijd sparen voor de zogenaamde "Kleine projecten" in Rwanda. Om duidelijk te maken wat met de "Kleine projecten" wordt bedoeld, volgt hier enige informatie.

Een Rwandese kerkelijke gemeente mag een voorstel van een project doen waar men hoopt financiële steun voor te ontvangen. Zo'n project moet echter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen: het moet diaconaal zijn, uitstraling hebben naar de hele gemeente en de zichtbare inzet van de mensen in Rwanda zelf krijgen.

De steun die men krijgt is maximaal €1400,00 de rest moet men zelf betalen.

Gerealiseerde projecten zijn o.a. een kapsalon, een naaiatelier, een geiten en koeien-fokkerij. Sinds 2001 zijn al 40 projecten gerealiseerd dankzij deze giften uit de gemeenten die mee doen aan de uitwisseling met Rwanda.

De opbrengst van deze projecten wordt meestal meegenomen door Janny Oorebeek uit Nieuw-Lekkerland (Janny heeft in het kader van de uitwisseling al vele bezoeken gebracht aan Rwanda). Zodoende weten we zeker dat het geld zonder verdere kosten op zijn plaats komt.

De spaardoos zal voor het eerst geplaatst worden op zondag 17 februari 2012.

**De spaardoos staat zoals gebruikelijk in het gangpad in de kerk en wij hopen dat velen er een gift in willen doen. U toch ook ?!**

*Bij voorbaat dank, namens ZWOE en diaconie.*

*\* Zit jij in groep 4, 5, 6, 7 of 8?*

*\* Woon jij in Rijsoord?*

*\* En hou je van kamperen, avontuur en gezelligheid?*

## Ga dan mee op kamp !



Van 20 tot en met 27 juli 2013 is het weer zover, dan wordt er weer een christelijk kamp voor de kinderen in Rijsoord georganiseerd. Een kamp met als doel, de jeugd in Rijsoord kennis te laten maken met het geloof.

Net als voorgaande jaren zullen wij ook dit jaar onze tenten weer opzetten op camping 'Het Genieten' in Kaatsheuvel. Deze cam-

ping ligt tegen de Loonse en Drunense Duinen aan. We slapen in tenten, nemen de fiets mee, doen spellen in het bos, zwemmen in een ven, luisteren naar een spookverhaal en doen nog veel meer leuke activiteiten! De kinderen die al eerder met ons mee zijn geweest, weten zich vast nog wel een aantal leuke dingen te herinneren. Maar als je nog nooit bent mee geweest, dan moet je dat dit jaar zeker doen.

De prijs voor deze week bedraagt €92,50.

Gaat jouw broertje of zusje mee? Dan betaalt hij of zij €82,50.

Wil je graag mee? Lever dan het strookje zo snel mogelijk in (liefst voor 28 februari) bij Marieke Bol, Vlasstraat 8

of mail naar [marieke1903@hotmail.com](mailto:marieke1903@hotmail.com)

(Er is plaats voor wel 30 kinderen, maar wacht niet te lang met inschrijven!)



Zijn er nog vragen? Dan kan je altijd even bellen naar Mariska Monteban, 0630738256 of Arjan de Koning, 0653643668. (Liefst na 18.00)

Of wordt lid van onze facebookpagina Kamp-Rijsoord.



### JA! IK WIL MEE OP KAMP !

Naam..... Jongen/Meisje

Adres.....

Postcode + Woonplaats.....

Telefoonnummer.....

Geboortedatum..... Groep.....



### ***Van de kindernevendienst***

We gaan in deze maand al weer van start met het project voor de 40-dagentijd. Het thema is 'Nieuw Leven'. We hopen er natuurlijk weer een goed en leuk project van te maken met de kinderen. We volgen in deze weken het preekrooster en lezen op de kindernevendienst de verhalen van David.



We gaan onder andere bloembolletjes of zadjes potten, die zetten we voor in de kerk neer... we hopen natuurlijk dat ze uit gaan komen en zo de kerk steeds kleuriger maken in de loop van de weken!

Op 17 maart is er school-gezinsdienst en hebben we dus geen kindernevendienst. En, al is het nog ver weg, met Palmzondag op 24 maart hopen we weer een mooie Palmpaasstok te gaan maken. Die mogen de kinderen gelijk mee naar huis nemen, alle potjes met bloembolletjes blijven in de kerk staan tot Pasen; daarna mogen ook die mee naar huis.

Als we het goed hebben gehoord komt misschien de filmcrew, ja, die enige echte, ook nog een keer langs op de nevendienst!

*Hartelijke groet vanuit de nevendienst, Pia*



## PROJECTGROEP '40-DAGENKALENDER' 2013

De Projectgroep '40-dagenkalender' heeft voor de komende 40-dagentijd een boekje samengesteld met als thema: "NIEUW LEVEN", het landelijke thema van Kerk in Actie. Met dit boekje willen we u uitnodigen om elke dag in de 40-dagentijd opnieuw te kunnen beginnen met genieten en geloven, met vieren en vasten.

Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Laten we elkaar daarin steunen. Wij geloven immers met u in Nieuw Leven.

### Aswoensdag

De Aswoensdagviering wordt gehouden op 13 februari om 19.00 uur in de Sint Joriskerk, Hovystraat 64, Ridderkerk. In de dienst zullen voorgaan pastor M. Oostdam en ds. M. de Geus.

### Vrijdagavondgebeden

Evenals voorgaande jaren is er in de 40-dagenperiode op de vrijdagen een avondgebed. Deze beginnen om 19.30 uur en zullen roulerend in de verschillende gemeenten worden gehouden:

- *Vrijdag 22 februari in de kerk van de Protestantse Gemeente te Bolnes*
- *Vrijdag 1 maart in de Levensbron in Ridderkerk*
- *Vrijdag 8 maart in de Irenekerk in Slikkerveer*
- *Vrijdag 15 maart in de Opstandingskerk in Rijsoord*
- *Vrijdag 22 maart in de Christus is Koningkerk in Slikkerveer*

### Stiltewandelingen

Nieuw dit jaar zijn de Stiltewandelingen die we u op elke zaterdag in de 40-dagenperiode willen aanbieden. De Stiltewandeling op Stille Zaterdag, georganiseerd door de Irenekerk, is inmiddels een traditie. Dit hebben we willen uitbreiden naar elke zaterdag, startend vanuit één van de deelnemende kerken:

- *Zaterdag 23 februari vanuit de kerk van de Protestantse Gemeente te Bolnes*
- *Zaterdag 2 maart vanuit de Levensbron in Ridderkerk*
- *Zaterdag 9 maart vanuit de Theresiakapel in Bolnes*
- *Zaterdag 16 maart vanuit de Opstandingskerk in Rijsoord*
- *Zaterdag 23 maart vanuit de Christus is Koningkerk in Slikkerveer*
- *Stille Zaterdag 30 maart vanuit de Irenekerk in Slikkerveer*

Als u mee wilt wandelen wordt u om 10.30 uur in de aangegeven kerk verwacht, waar u koffie of thee wordt aangeboden. Daarna gaan we in stilte op pad met een te overwegen tekst die u uitgereikt krijgt. Na de wandeling van ongeveer een uur keren we terug naar de kerk, waar we met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Het geheel wordt afgesloten met een kopje soep en een broodje.

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen moet u zich wél tijdig opgeven bij de in het boekje aangegeven adressen. Voor de consumpties vragen we een kleine bijdrage.

*Graag willen wij u zinnvolle weken toewensen op weg naar Pasen.*

*Namens Rijsoord,*

*Willie van Prooijen en Wilma Barnard*

**Paspoort voor het Koninkrijk van God** - ingestuurd door Wilma Barnard -

Op zondag 16 december 2012 ging in de eredienst de bevlogen ds. Wout van Herwijnen uit Zwijndrecht voor. Hij hield een preek waarin hij ons opriep om na te denken of we wel het juiste 'paspoort' hebben om toegang te krijgen tot Gods Koninkrijk. Hij waarschuwde voor de antichrist en spoorde ons aan om te getuigen van ons geloof.

Deze opdracht illustreerde hij met het volgende gedicht:

**Mijn buurman**

Mijn buurman is vannacht gestorven,  
hij had een maagkwaal en is doodgebloed.  
Hij had zich hier een goed bestaan verworven,  
ik vraag mij af, hoe hij het boven doet...

Hij was een trouwe man en zorgzaam vader,  
zijn doodsbericht laat daar geen twijfel aan.  
Een gezwel zat op een hoofdslagader,  
geen zorg of trouw maakt zoiets ongedaan...

Hij heeft gedacht aan hen, die achterbleven,  
een joch van drie en een nog jonge vrouw.  
Een assurantiepolis op zijn leven,  
dat was voor 't geval hij sterven zou...

En dat is zo gebeurd: er was geen vechten tegen,  
De arbeid van een goed chirurg ten spijt.  
Hoe zwaar zijn nu die zorg en trouw gaan wegen,  
gewogen in de waag der eeuwigheid...

Ik vrees voor hen, dat hij zijn goede zorgen,  
slechts tot en met de dood heeft uitgestrekt.  
Het brood voor heden en de huur voor morgen,  
en dat verzekering niet alle schaden dekt...

Ik vrees, dat ondanks 't kundig overleggen,  
hij deze schade zelfs niet had begroot.  
Ik had, ook toen 't nog kon, hem moeten zeggen,  
zich te verzekeren voor na de dood...

Want 'k vrees, dat hij alleen en verlaten,  
het Goddelijk gericht moest ondergaan.  
Wat kan, in zo'n gericht, een mens nog baten,  
als Jezus ZELF niet voor hem in kan staan?

Doch, wat ook 't deel zij, dat hij heeft verworven,  
het is voorbij, voor hem is t pleit beslecht.  
Mijn rechterbuurman is vannacht gestorven,  
en ik heb nooit één woord tot zijn behoud gezegd...

**Dominee van Herwijnen vertelde  
nog een mooi verhaal:**

Er waren eens twee kameraden  
die samen hadden gestudeerd.  
Na hun studie werd de één rechter,  
de ander crimineel. Op een dag  
werd deze crimineel voor de rechter,  
zijn vroegere vriend, geleid.

Vóór die veroordeling stapte de  
rechter van zijn stoel, schreef  
een grote som geld uit, gaf die  
aan zijn vroegere kameraad, ging  
weer op zijn rechterstoel zitten  
en legde hem die uitgeschreven  
boete op.

Zó werd de crimineel veroordeeld,  
maar kwam hij tóch vrij.  
Zo zal het ook straks met ons  
gaan. Jezus, die ons moet beoordelen,  
heeft ons eerst Zelf vrijgekocht.

De beoordeling wordt een be-  
oordeling, tenminste als we in  
Jezus geloven. Het geloof in Je-  
zus is ons paspoort voor het Ko-  
ninkrijk van God.

De uitgebreidere versie van de  
preek van 16 december jl. staat  
in een klein boekje wat de vorm  
en de kleur van een echt pas-  
poort heeft en wat dominee Van  
Herwijnen in Rijsoord heeft ach-  
tergelaten voor de ZWOE-  
commissie. Mocht iemand het  
boekje willen lezen dan horen  
we dat graag van u.

Het is ook bij [www.johannes-multimedia.nl](http://www.johannes-multimedia.nl)  
te bestellen onder  
de titel 'Op een dag sta je voor  
God'.



### 'Zo vast als een huis'

*Op 15 december ging het in de kerkdienst luid en duidelijk over de aanwezigen heen: Riet en Wim van Gameren waren deze week 50 jaar getrouwd.*

*Voor de vele gelukwensen willen wij iedereen hartelijk danken.*

Nu wij beiden midden 70 zijn is het misschien aardig terug te kijken op ons beider leven met als thema "zo vast als een huis". Deze uitdrukking wordt nog steeds gebruikt, maar we willen toch de betrekkelijkheid ervan laten zien.

Mijn vader Jacob van Gameren werd geboren aan de Pruimendijk. Het huis stond in het doodlopende stukje naar het fietspad. Daar tegenover stond het huis waar ik werd geboren. Beide huizen werden afgebroken voor de verbreding van de A16, om precies te zijn, wanneer je over het fietspad richting Zwijndrecht rijdt kom je over de restanten. Grootvader, meestal de ouwe Willem van Gameren genoemd, woonde op de Naand, een oude boerderij aan de Waaldijk, gesloopt voor de bouw van nieuwe huizen. Dat was schuin tegenover de watertoren: tot verdriet van velen met de grond gelijk gemaakt. Er resteren slechts foto's.

Mijn moeder had haar geboortehuis in IJsselmonde aan de Oostdijk. Het werd afgebroken voor de dijkverzwaring na de watersnood van 1953, net als honderden huizen langs de dijk in Ridderkerk, Slikkerveer en Bolnes. Joris Huizer, de vader van Riet werd geboren aan de Krommeweg, het huis werd met verschillende andere gesloopt voor de aanleg van de A 20. Haar moeder woonde aan de Waalweg. Het huis was bekend als het pension Noorlander, waar 's zomers de bekende Amerikaanse schilders verbleven. Dat ze in het vroegere pension woonde is niet zo vreemd, want het gezin van Bas-Kees van Nes had maar liefst 14 kinderen. Het huis is een jaar of tien geleden vervangen door een nieuw huis.

Riet zelf werd geboren aan de Rijksstraatweg. Dat huis stond midden in een rijtje van 14. Tot ons geluk kregen haar ouders vergunning voor een nieuw huis aan de Voorweg, zodat wij in een tijd van woningnood in het huis aan de Rijksstraatweg konden trekken.

Volgens "deskundigen" zouden we eigenlijk naar de kerk aan de Hordijk moeten gaan, (al jaren niet meer als kerk in gebruik) het werd echter de (ook gesloopte) Westerkerk, waar nu de wijk Zwaantje is. Na een jaar of acht, toen inmiddels onze kinderen waren geboren, begonnen de geruchten te gaan dat we waarschijnlijk niet konden blijven wonen aan de Rijksstraatweg omdat de verkeerssituatie compleet zou veranderen. De Verbindingsweg moest worden verlegd, opritten voor de nieuw te bouwen A20 zouden te veel overlast geven. Een periode van wel of niet duurde meerdere jaren en toen eindelijk het verhaal ging dat we konden blijven en we het huis gingen opknappen viel de brief in de bus waarin stond dat we moesten verhuizen.

Alle 14 huizen gesloopt. Als er nog wat van over zou zijn stonden ze nu gedeeltelijk op de grasstrook tussen de busbaan en de rijweg tegenover de boerderij Westeinde die nu door van der Valk wordt herbouwd.

We vonden een prettig huis aan de Burg. de Zeeuwstraat in Ridderkerk. Al spoedig raakten we in gesprek met dominee Pluim die ons er nadrukkelijk op attent maakte dat we eigenlijk naar de kerk aan de Savornin Lohmanstraat zouden moeten gaan. U weet het... we kozen weer voor Rijsoord. De kerk aan de Savornin Lohmanstraat is nog slechts een herinnering.

Na 4 jaar gingen we naar de Mauritsstraat waar de eerste schetsen werden bekeken van de Betuwelijn. Die zou namelijk voor ons langs komen richting Alblasserdam, met mogelijk sloop van ons huis. Gelukkig is dat plan drastisch aangepast, de lijn loopt nu via Kijfhoek naar Papendrecht.

Na 28 jaar plezierig aan de Mauritsstraat te hebben gewoond vonden we een aanzienlijk kleiner huis in Barendrecht. Op de veel gestelde vraag of we nu naar de Triomfatorkerk zouden gaan, gaven we aan dat de afstand naar de kerk in Rijsoord niet groter was dan toen we aan de Rijksstraatweg woonden en daarom voorlopig nog maar in de Opstandingskerk zouden blijven.

Ook omdat meerdere activiteiten in kerk en verenigingen nog doorliepen. En dan de laatste fase wat betreft de huizen: begin deze maand wordt door de familie Bas Huizer het ouderlijk huis aan de Voorweg ontruimd om te worden gesloopt voor het bedrijfsterrein Nieuw Reijerwaard.

En de Triomfatorkerk? Kort geleden is bekend geworden dat er binnen afzienbare tijd geen kerkdiensten van de Gereformeerde kerk zullen worden gehouden. Het gebouw wordt verkocht.

*Wat resteert er nog? De Opstandingskerk...*

*Laten we voortaan maar voorzichtig wezen met "zo vast als een huis" !!*

*Riet en Wim van Gameren*

### **Gezocht: Rwanda-ZWOE-lid**



Een bijzonder kopje staat er boven dit stukje tekst.

Voor wie het niet meer goed weet waar 'ZWOE' voor staat:

**Zending Werelddiakonaat Ontwikkelingssamenwerking Evangelisatie**

U zult wellicht weten dat onze kerk betrokken is bij de uitwisseling van een aantal Nederlandse kerken met een aantal kerken in Rwanda.

Rijsoord heeft twee partnergemeenten, te weten Runda en Giko.

De ZWOE probeert de verbondenheid met christenen in Rwanda te stimuleren en te verdiepen. Dit najaar bezochten Rwandese delegatieleden ons land en met name onze kerk, wat menigeen zich nog wel zal kunnen herinneren. Over twee jaar zal er weer een Nederlands delegatie naar Afrika afreizen.

De ZWOE is op zoek naar iemand die lid wil worden van de ZWOE met daarbij de specifieke taak zich met Rwanda bezig te houden. Het spreekt vanzelf dat die persoon ook de Rwandawerkgroepvergaderingen (een paar keer per jaar met afgevaardigden van andere kerken die aan de uitwisseling meedoen) bijwoont. Wilt u "gewoon" ZWOE-lid worden dan mag u zich ook aanmelden.

Wie zich geroepen voelt of meer informatie wil hebben kan iemand van de ZWOE (Janny Z., Greet L., Cootje IJ., Wim IJ. of Wilma B.) aanklappen.

*Namens de ZWOE*

*P.S.*

*N.a.v. een vorige oproep waarin wij vroegen of iemand met een Rwandese christen wil corresponderen heeft zich iemand aangemeld. Wij zijn daar erg blij mee. Momenteel wordt gezocht naar een concrete penfriend voor die persoon.*



## 2013 - De rekening bij de armen neergelegd?

Het jaar 2012 is achter de rug. Het is 2013. De economie is nog niet goed en we krijgen nog een aantal bezuinigingsrondes. Velen van ons zullen het merken, maar met dat al zijn we nog steeds een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld.

Dit is wel anders bij de armen in ontwikkelingslanden. Rijke landen, waaronder Nederland hebben drastisch bezuinigd op ontwikkelingshulp. Dat zullen duizenden, zo niet miljoenen mensen direct merken. En ze hadden al bijna niets te eten, zeker als ze geen werk konden krijgen.

Gelukkig is er een modern alternatief voor ontwikkelingshulp: microkrediet van Oikocredit! Oikocredit geeft mensen geen geld, maar leent hen geld zodat ze zelf hun inzet en creativiteit kunnen inzetten om een bedrijfje of handeltje op te zetten. Zo kunnen ze in hun eigen behoefte voorzien, hun kinderen te eten te geven en hen naar school sturen. De lening wordt vervolgens met rente terugbetaald. Ook dat hoort er bij. Oikocredit leent aan die instellingen die zich richten op de armsten en daarbij de mens op het oog hebben.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door mensen zoals u: mensen die een deel van hun spaargeld in Oikocredit uitzetten voor praktische leenhulp aan hard werkende mensen in ontwikkelingslanden. In de tijd dat u uw spaargeld niet nodig heeft doet het zijn werk voor anderen. Investeren bij Oikocredit betekent: investeren in mensen!

Het mosterdzaadje dat u met uw geld plant kan uitgroeien tot een grote boom die rijke vrucht draagt en mensen voedt en schaduw biedt. Dat is wat van ons als Christenen verwacht mag worden en waar wij trots op mogen en kunnen zijn. Doe daarom mee met een deel van uw spaargeld. Zie [www.oikocreditnederland.nl](http://www.oikocreditnederland.nl), neem contact op met het kantoor in Utrecht ( 030-2341069) of met ondergetekende.

Oikocredit wenst u een goed 2013!

Coen Zuidema  
Vrijwilliger Oikocredit Nederland  
0172 - 444 940 [c.zuidema1@hetnet.nl](mailto:c.zuidema1@hetnet.nl)

## *In het donker van mijn leven*

*In het donker van mijn leven  
tast ik zoekend naar het licht  
vraag ik om een beetje vrede  
beetje liefde, beetje rust  
blind en bang  
voor grote dingen  
hunker ik naar een gezicht*

*In het donker van mijn leven  
reik ik naar een sterke hand  
die mij steun geeft bij het lopen  
die me licht geeft in de nacht  
voel me soms  
intens verdrietig  
nietig klein en zonder kracht*

*In het donker van mijn leven  
lijkt de hemel als van steen  
niemand kan dit echt begrijpen  
deze weg ga ik alleen*

*en toch...*

*Toch geloof ik in de liefde  
toch geloof ik in de hoop  
dat mijn God mij zal verlossen  
van mijn angsten en mijn pijn  
toch geloof ik in de ander  
toch geloof ik in mezelf  
toch vertrouw ik  
op mijn Heiland  
dat dit eens voorbij zal zijn.*

*-Auteur onbekend-*





*Op 1 februari 2013 is het precies 60 jaar geleden dat zich één van de grootste natuurrampen uit de Nederlandse geschiedenis voltrok: De Watersnoodramp van 1953. Tijdens deze fatale nacht rees het water van de Noordzee tot een recordhoogte en braken de dijken door. Grote delen van de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant liepen onder water. 1836 mensen vonden de dood en circa 100.000 mensen verloren hun huis, dieren en bezittingen.*

*Naar aanleiding hiervan is onderstaand stuk ingezonden - redactie -*

## Dordtsch Dagblad

Maandag, 2 Februari 1953

### Nederlands dijken bezweken voor enorme springvloeden In de nacht stortte vernielend water zich over het land

Een nacht van verschrikking heeft rouw en ellende over Nederland gebracht. In het diepe duister heeft het water, onze oude ervvijand, na jaren en jaren bedwongen te zijn plotseling weer toegeslagen en ons land verraderlijk getroffen in zijn meest kwetsbare flank: het open westen. De dijk breekt! Het water komt! De sinds lang verstorven kreet heeft weer geklonken van mond tot mond, langs het ganse kustgebied van Zeeland tot Terschelling.

Zaterdagavond zijn de mensen, in steden en dorpen langs het water, ter ruste gegaan. Wel met bezorgdheid in het hart en bang luisterend naar de loeiende orkaanvlagen, met bekommernis denkend aan de schepen op zee, maar schuilend achter beveiligde dijken: Neerlands trots en sterkte. Niemand besepte, wat de heel jonge Zondagmorgen zou brengen.

Slechts zij, die hier en daar de wacht hielden bij de dijken, die de jagende stormvlagen het zwarte water zagen stuwen, vermoedden, wat kon gebeuren, vreesden tenslotte en gaven alarmseinen...

Toen, in het holst van die wilde stormnacht, in het duister vol geweld van wind en golven, begonnen over dorp en stad de noodklokken te luiden, de naargeestige sirenes te loeien, tussen het stormgebulder door luidden die klokken de mensen wekkend en roepend.

Het water komt! De dijk breekt!

Zo is het gebeurd. Zo heeft de vijand toegeslagen. Onhoudbaar beukten de watervloeden op de kloeke zeeweringen, onhoudbaar, want dijk na dijk bezweek of werd overspoeld. En het water, zonder tegenstand nu, vrat gulzig de stukgeslagen dijken verder uit en kolkte het land in, de polders over, op dorp en stad aan. Dijkwoningen vernielend, duikend in kelders, ramen en deuren indrukkend, mensen en kinderen opjagend naar zolders en daken, schuren en stallen, wegvagend en duizenden stuks vee, in doodsangst vluchtend, overrompelend.

Watersnood in Nederland! Toch de dijken bezweken! De alarmklokken luidden en op honderden plaatsen steeg de noodkreet op: Heer, bescherm ons - het water komt!"

*Adrie Berkman-Visser*

*De tekst is woordelijk overgenomen uit een oude krant.*

*Persbericht van de protestantse classis Dordrecht*

## **De classis in het nieuws**



Protestantse  
Kerk

### **Missionair zijn in een krimpende gemeente**

Donderdag 7 maart om 19.30 uur vergadert de protestantse classis in de Rank, Dubbelsteynlaan West 70, 3319 EM Dordrecht (Dubbeldam). Met elkaar denken we na over het thema hoe we missionair kunnen zijn in een krimpende kerk. Dr. Wim Dekker zal hierover met ons in gesprek gaan. D. Dekker is staffunctionaris theologische en missionaire advisering IZB en schrijver van o.a. *Marginaal en missionair. Kleine theologie voor een krimpende kerk.* (Boekencentrum 2011). In tegenstelling tot wat we gewoon zijn, beginnen we de vergadering met dit onderwerp. Iedereen die met ons wil meepraten en meedenken, wordt daarom verzocht om 19.30 uur aanwezig te zijn.

### **Waarover gaan we met elkaar in gesprek?**

Ds. Dekker zegt daarover: "Momenteel kom ik nogal eens in gemeenten van het land, waar ik diensten leid met minder kerkgangers. Ik merk dat het de aanwezige kerkenraadsleden niet gemakkelijk afgaat hier mee om te gaan. Vaak verontschuldigt men zich, soms wordt ook al in het consistoriegebed verteld hoe zorgelijk het allemaal is. Dan kom ik de kerk binnen en zie in een kerk met 250 zitplaatsen, verspreid door de kerk of helemaal achterin, 30 of 40 mensen zitten. Daar word ik dan ook niet vrolijk van. Ik heb nauwelijks contact met de hoorders en het zingen gaat ook helemaal niet goed. Na de dienst is er geen gesprek over Gods goedheid en genade, maar opnieuw iets in de trant van dat de dagen van vroeger voorbij lijken te zijn. Dan ga ik naar huis en denk: dit kan nooit lang meer duren. Precies zoals je soms bij een stervende vandaan komt.

### **Een andere ervaring**

Onlangs was ik in een kerk met 52 kerkgangers. Niet veel dus, maar ik had op geen enkel moment het gevoel dat het een aflopende zaak was. Iedereen was betrokken. De mensen zaten voor in de - niet al te grote - kerk. Alleen voor de preek ging ik de kansel op, de rest van de dienst leidde ik beneden, oog in oog met de mensen voor mij. Er werd zeer goed gezongen, ook de iets moeilijker liederen kende men blijkbaar. Er werd gevraagd heel concreet te bidden voor mensen en situaties, dichtbij en ver weg. Samen baden we het 'Onze Vader'. Na afloop heerste in de consistorie een sfeer van dankbaarheid, dat God ons weer zoveel had geschonken. Wat een verschil! Hoe een dienst functioneert hangt dus helemaal niet af van het aantal.

### **Missionaire werfkracht**

We zullen ons in moeten stellen op kleine gemeenten. Maar laten we ons alstublieft niet wijs laten maken, dat het dan niet veel meer voorstelt. Wanneer de levende God in ons midden is door Woord en sacrament, in de werkingen van Zijn Geest, dan zijn we schatrijk. Wanneer we dat beseffen, zullen we er ook het beste van maken. Dan gaan we de gemeenschap zoeken met Hem en elkaar. Dat kan niet wanneer we hier en daar verspreid in een meer dan half lege kerk gaan zitten. We beseffen dat ons als kleine uitverkoren schare een heel bijzondere schat is toevertrouwd en daarom stralen we in heel onze kerkgang, in de gesprekken ervoor en erna iets uit van verwonderde schatbewaarders. Een kleine gemeente trekt moeilijker mensen aan dan een grote gemeente die dynamisch overkomt. En toch: van een levende gemeente, hoe klein ook, gaat altijd missionaire werfkracht uit. Alleen al de trouw, de volharding en de vreugde zullen vragen oproepen. Wat hebben die mensen toch? En als we dan ook in de week nog vervuld zijn met wat Augustinus zag als de voornaamste deugden van een christen: caritas en humilitas (liefde en nederigheid), dan zijn we een gemeente die de Gezondene van de Vader representeert. Als dat geen zendingsgemeente is!" Tot zo ver ds. Dekker.

*Namens de classis,*

*Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: [scriba@classisdordrecht.nl](mailto:scriba@classisdordrecht.nl)*

***Een vuur dat je verwarmt***

*Een vuur dat je verwarmt,  
een blik die je herkent,  
aandacht die je omarmt,  
bevestigt wie je bent.*

*een licht dat overstelpt,  
een adem die je draagt,  
een hand die altijd helpt,  
een stem die weerbaar maakt.*

*'Bewaarder' is zijn naam,  
Eén die in jou gelooft,  
grond onder je bestaan,  
een dak boven je hoofd.*

*Jouw heil, jouw hoogste goed  
in leven en in dood,  
jouw land in overvloed,  
jouw bron, jouw dagelijks brood.*

*een lied van Hans Bouma n.a.v. Psalm 12*

***Mededeling voor de kerkbladen  
Joods Kindermonument***

Graag praten wij u even bij wat betreft het Joods Kindermonument.



De 'funding' verloopt voorspoedig en wij verwachten voor het einde van het jaar de beoogde gelden binnen te hebben.

De onthulling van het monument zal medio april 2013 plaatsvinden. Daarover zullen wij u later informeren. De voorbereidingen ervoor zijn in volle gang.

Ondertussen krijgt het onderwijsprogramma ook gestalte. De leerkrachten van de groepen 7 en 8 krijgen de beschikking over materiaal, waarmee zij hun lessen gaan voorbereiden. Elk 'verhaal' is voorzien van aanwijzingen om in gesprek te komen of van opdrachten die de leerlingen groepsgewijs of individueel kunnen uitwerken.

Verheugd zijn wij over de brede, maatschappelijke belangstelling voor het monument.

*Namens het bestuur Stichting  
Joods Kindermonument*

*Frank van Gelderen  
Andries van der Wal*

**Hans Bouma - Dichter bij muziek (zie pagina 3)**

**Zondag 10 februari 2013**

**aanvang 18.30 uur - toegang vrij**



Poëtisch-muzikale verhalen  
waarbij tekst en muziek  
elkaar versterken  
en samen in dienst staan  
van wat onuitsprekelijk is.



## **Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht**

Wij nodigen u uit voor de 302<sup>ste</sup> zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 17 februari a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Na onze medewerking aan de Welkom Open Deur dienst in de Open Hof in Rotterdam-Ommoord en de succesvolle koorreis naar Apeldoorn, waar we samen met het Apeldoorns Christelijk Gemend koor een inloopconcert hebben gezongen, is het nu weer tijd voor de tweede zondagavondzang in dit nieuwe jaar. In deze donkere dagen zingen we lofliederen en zingen we van het Licht.

Cor de Haan geeft leiding aan koor - en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager.

We openen deze zondagavondzang met het lied: *'Samen in de naam van Jezus'*, gevolgd door het lied *'Laat ons de Heer lofzingen'*. Ook zullen we zingen *'Maak ons een licht voor de volken'* en *'Heer Uw licht en Uw liefde schijnen'*. Het koor zingt o.a. de liederen: *'Who is Like You, O Lord?'*, en *'More Love To Thee'* met samenzang.

We sluiten de avond af met het bekende lied: *'Kom tot uw Heiland, toef langer niet'*.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht,

Ries Knook

## **Kaartverkoop concert C.O.V. "Ridderkerk" op 9 februari 2013**

Op zaterdag 9 februari 2013 geeft de Christelijke Oratoriumvereniging "Ridderkerk" o.l.v. dirigent Hans Cok weer een concert. Uitgevoerd wordt dan het Oratorium "Die Schöpfung" van Franz Joseph Haydn.

De uitvoering is in de kerk de "Levensbron", Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk.

M.m.v. Dordts Kamer Orkest, Heleen Koele, sopraan, Frank Fritschy, tenor, Martijn Sanders, bas-bariton, Margriet den Hartog, Klavecimbel.

De toegangsprijs bedraagt € 20,- incl. koffie of thee of limonade in de pauze (kinderen tot 16 jr. gratis). Aanvang concert 20.00 uur.

Kerk open: 19.30 uur.

De toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de koorleden en 's avonds aan de kerk.

Reserveringen en verkoop zijn ook mogelijk bij de penningmeester Jan Wilschut, tel. 0180 - 614409 en secretaris Leny Strohauer, tel.: 0180 - 432574 of via e-mail:

[secretariaat@covridderkerk.nl](mailto:secretariaat@covridderkerk.nl).

Zie ook onze website  
[www.covridderkerk.nl](http://www.covridderkerk.nl)





## **Samen zingen in de Breepleinker**

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT  
BLIJ ' houdt de Breepleinker een  
Koor-en samenzangdienst op

**zondag 17 februari a.s**  
waaraan medewerken:  
Chr. Mannenkoor 'Scheveningen'  
o.l.v. Jimco Zijlstra  
organist Wim de Penning  
Meditatie ds. Koos Staat

en op

**zondag 3 maart a.s.**  
Medewerkenden zijn:  
Chr. Gem. Koor 'Hosanna' uit Gouda  
o.l.v. Carel Schultz  
organist Wim de Penning  
sopraan Jacqueline Meijer  
Meditatie ds. Joh. Smink

De diensten beginnen om 17.00 uur  
Ongeveer 8 minuten voor aanvang  
van de dienst is er al samenzang

De Breepleinker vindt u op de hoek  
van de Bree en de Randweg in  
Rotterdam-Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.  
De toegang is vrij!

## ***Van harte welkom!***

De kerk is bereikbaar met  
tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77  
Arriva bus 157



## **Samen zingen in de Open Hof**

Op zondag 3 februari 2013 wordt er weer een koor- en samenzang uur gehouden in de 'De Open Hof', Schildmanstraat 72a, H.I.Ambacht. Deze middag begint zoals gebruikelijk om 17.00 uur en vanaf 16.30 uur is de kerk open. Deze keer zal de Christelijk Gemengde Zangvereniging 'Asaf' uit Puttershoek haar medewerking verlenen. Het koor zal onder leiding staan van Adri Poortvliet, eveneens uit Puttershoek. De koor - en samenzang zal worden begeleid door organist Jacob van Nes uit Oosterhout en de hoboïst Han Kapaan uit Voorshoten.

De Watersnoodramp van 1953 zal centraal staan in dit uur. Veel liederen hebben dan ook betrekking op het water. Onder andere de navolgende koornummers zijn in het programma opgenomen, te weten : 'Kom maar bij mij' Arr.: H. Koning, 'Geef de Heiland 't roer in handen', Arr.: J van Weelden, 'Schuil maar veilig 'Arr.: Adri Poortvliet en nog enkele andere liederen. Naast het luisteren is ruimschoots gelegenheid samen liederen te zingen zoals 'Grote God, wij loven U ', 'Zie ons wachten aan de stromen' en ' Jezus, die mijn ziel bemint!'

De gehele dienst wordt ondersteund door een beamer/dia presentatie. Zoals altijd is de toegang gratis. Ter bestrijding van de kosten zal bij het verlaten van de kerkzaal gecollec-teerd worden.

Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn dit zanguur bij te wonen, de volgende zangmid-dag zal zijn op zondag 3 maart 2013. De Christelijke Oratorium Vereniging 'Con Amore' uit Zwijndrecht zal dan haar medewerking verlenen. Dit koor staat onder leiding van Gerben Budding. Verder zullen meewerken André de Jager , orgel en Diana Abspoel, ho-bo. Dat zanguur zal in het teken staan van de Passie tijd. U bent daarvoor ook van harte uitgenodigd.

*Namens de organisatie:*

*Ben Voerman, tel: ( 078 ) 681 75 83, e-mail:bjvoerman@planet.nl.*



- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht  
concern, gespecialiseerd in oplossingen  
voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt  
door een goede prijs-kwaliteit-verhouding  
en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten:  
inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval  
om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar  
0180 - 451520**

---

AVR Bedrijfsafval West  
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2  
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22  
F 0180 – 45 15 23

[www.besteleencontainer.nl](http://www.besteleencontainer.nl)