

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Gezocht; Vrije dag predikant; Contact met de predikant	3
Bij de diensten	4
Zieken(t)huis; Catechese; Jongerengroep 17+	5
Gesprek met de Hervormde Gemeente	6
Actie Kerkbalans 2013	7
Kerkenraadsverslag 6 december	8,9
Kerkvisitatie; Kerkelijk bureau; Passage; Verjaardagen 75 +	10
'Dichter bij muziek' met Hans Bouma; NBG Bijbelleesrooster	11
Bedankjes; Inloopochtenden; La Pipe 30+	12
Tienerviering	13
Giften en Collectes C.v.K.; V.V.B.	14
Collectes op 20 en 27 januari; Giften C.v.D..	15
Nieuws van de Classis	16,17
Ingezonden verhaal door Luuk van der Linden	18-20
Kaartverkoop concert COV Ridderkerk	20
Zondagavondzang Bethelkerk; groet van de redactie	21

**Goede wens voor 2013...**

Iets milder voor elkaar Zijn, wat toleranter denken,
de ander elke keer weer van jouw vertrouwen schenken.

Niet zo benauwd bekijken, de dingen die gebeuren,
maar meer het Kind van God Zijn, met al je woorden kleuren.

Geef iedereen de ruimte, de hokjesgeest vermijdend
en met een woord vol aandacht je medemens verblijdend.

De neuzen hoeven echt niet naar één kant te wijzen,
als alles wat jij uitstraalt maar op Gods kracht Zal wijzen!

Stencilen:

Maandag 28 januari

Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 31 januari

om 13:00 uur

Wim en Nelly Belder

Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand februari-
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 25 januari

Bij Pia van der Linden

p/a Pruiwendijk 52

2989 AJ Ridderkerk

Tel : 0180-422943

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 6 januari

09.30 uur : Ds. C. Versteeg uit Bolnes
Kindernevendienst : Sabrina Alblas en Pia van der Linden
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer
Chauffeur : C.J. op den Brouw
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
2e Onderhoud
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 13 januari

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Petra Bezemer
Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer
Chauffeur : Cl. Bezemer
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Diaconie
2e Onderhoud
Deurcollecte Eigen jeugd



Zondag 20 januari

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer
Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenpoorte
Chauffeur : J.W.A. Klootwijk
Koster : Joop van Wingerden
Collecte : 1e Oecumene
2e Onderhoud
Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 27 januari

09.30 uur : Ds. A.J.T. Bouman uit Papendrecht
Kindernevendienst : Janis van der Linden
Kinderoppas : Petra en Annelieke Bezemer
Chauffeur : W.A. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Catechese en Educatie
2e Onderhoud
Deurcollecte Eigen jeugd



Gezocht: een nieuwe ledenadministrateur

Bent u in het bezit van een computer en heeft u zin om uw steentje bij te dragen om de kerkelijke organisatie soepel te laten verlopen?



Geef u dan op bij
Jan de Koning of Bas Sintemaartensdijk



Wilt u weten wat de taak precies inhoudt, bel dan even met onze huidige ledenadministrateur, Mevrouw Riet van Gameren.

We zoeken U!

Nieuwe vrije dag predikant: maandag

In de afgelopen drie jaren probeerde ik de woensdagen in mijn agenda vrij te houden. Vaak lukte dat, maar af en toe moest ik toch uitwijken. Soms kwam er werk voorbij in sfeer van een studieochtend, een (korte) bijdrage hier of daar, of een bespreking op woensdagavond. Allemaal niet erg, want ik zie mijn vrije dag vooral als marge in de week. Tijd om even op adem te komen, zonder daarvoor verantwoording te hoeven afleggen. Maar soms ook tijd om orde op zaken te stellen, zoals boodschappen doen (boeken!), opruimen of administreren.

Verschillende collega-predikanten kiezen de maandag als vrije dag. Na een zondag met soms twee kerkdiensten is dat begrijpelijk. Ik heb nog geen ervaring met een vrije maandag, maar met ingang van het nieuwe jaar ga ik eens kijken hoe dat bevalt. Maandag 7 januari 2013 is dan mijn eerste agendavrije dag.

Ds. Herman Offringa

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Bij de diensten

De Duitse theologe Margot Kässmann, bevlogen predikant en pastor, moeder van vier volwassen dochters en zelf begin vijftig, schreef een openhartig boekje over de grote veranderingen in haar eigen leven rond haar vijftigste (*Midden in het leven*. Zoetermeer 2012).

In het hoofdstuk *Nieuw land betreden* schrijft zij enkele behartigenswaardige dingen die ook zomaar voor het begin van een nieuw jaar, of voor het begin van een nieuwe week, kunnen gelden.

“Het kan zijn dat we midden in dit leven onszelf voorbijlopen. Dat we negeren waar we staan en maar doorgaan in de dagelijkse tredmolen. Maar het leven verandert en stelt ons steeds weer voor nieuwe uitdagingen.

Om daarop in te kunnen spelen, en ons leven bewust vorm te geven, is het belangrijk dat wij in balans zijn. Dat onze binnenkant en onze buitenkant met elkaar in harmonie zijn en we tot innerlijke ontspanning en rust kunnen komen.

Nu is geen leven hetzelfde, maar voor ons allemaal geldt dat we zo nu en dan pas op de plaats moeten maken.

We hebben bij wijze van spreken een stopbord nodig, dat ons er regelmatig toe dwingt om stil te staan bij wie we zijn en waar we staan. Om vervolgens met frisse moed op weg te gaan en nieuw land te betreden.”



*De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?*

*Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik nog bang zijn?*

Psalm 27:1

De eerste zondagse kerkdienst in het nieuwe jaar wordt gehouden op **6 januari 2013**. Ds. C. Versteeg uit Bolnes is dan onze voorganger. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en alle goeds toe te wensen.

Op **zondag 13 januari** hoop ik zelf weer voor te gaan, in een dienst van Schrift en Tafel. Wij delen het brood en de wijn, als teken van Gods Koninkrijk dat komt.

Op **zondagmorgen 22 januari** zal ds. H. IJzerman uit Rotterdam in de Opstandingskerk voorgaan. Er is dan ook Tienviering.

Mw.ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht gaat bij ons voor op **zondag 27 januari**.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. G.H. Offringa

Zieken(t)huis

Dhr. W. Haasjes (Maasboulevard, Zwijndrecht), werd begin december kort opgenomen in het ziekenhuis van Zwijndrecht. Na onderzoek en behandeling, en enkele dagen van herstel, mocht hij weer naar huis.

Mw. A.D. Noordermeer-Nunnikhoven (Rijksstraatweg) kwam na haar heupoperatie weer thuis. Ook haar man is blij dat zij weer samen naar hun zo vertrouwde adres mochten terugkeren.

Dhr. P. Kuiper (Strevelszicht) verblijft voor herstel en revalidatie in verpleeghuis *Antonius* in Rotterdam.



Wij zingen met Psalm 27:7b (Lv/dK): *Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! Hij is getrouw, de bron van alle goed! Wacht op de HEER, die u in zwakheid schraagt, wacht op de HEER en houd u onversaagd.*

ds. G.H. Offringa

Catechese

Na de jaarwisseling willen we de catechisatie voortzetten, de eerste keer op dinsdag 8 januari 2013. Beide groepen komen samen in de Hoeksteen, de eerste groep om 18.30 uur, en de groep van (inmiddels) 15 - 17 jaar om 19.30 uur.

We hebben een wekelijks programma en gaan door tot Pasen. In verband met de voorjaarsvakantie zal er een keer uitvallen. In totaal zijn er 10 bijeenkomsten gepland. Ik zie uit naar goede en zinvolle ontmoetingen in het nieuwe jaar!

ds. Herman Offringa

Jongereengroep 17+

Graag willen we de betrokkenheid van de jongeren in onze gemeente op peil houden. Om die reden begonnen we begin 2012 met een nieuwe groep, bestemd voor jongeren tussen de 17 en 20 jaar. Na de zomerstop zijn we stilletjes doorgegaan.

We merken dat het goed is om opnieuw aandacht te vragen voor deze groep. Want wie zijn er inmiddels 17 jaar geworden... En wie is er al 20... In het nieuwe jaar gaan we verder met deze groep. De laatste keren bespraken we enkele stellingen uit het spel *Quest*. De bijbehorende Bijbelteksten leverden interessante discussies op. Verder is het ook gewoon gezellig.

De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op zondagavond 3 januari 2013. We zijn niet heel streng met leeftijdsgrenzen, dus ben jij 17+: noteer deze datum dan alvast in je agenda en kom!

Vorbereiding: Corjan van Oudheusden, ds. Herman Offringa en Peter Roodnat
Locatie: Hoeksteen (achter de Hervormde Kerk) van 20.00 tot ca. 21.30 uur
Geplande data: zondag 3 februari, 3 maart en 7 april 2013



Gesprek met de Hervormde Gemeente

Op 21 november jl. vond er, voor het eerst sinds lange tijd, weer een gezamenlijke kerkenraadsvergadering plaats met de Hervormde Gemeente. De vergadering vond plaats in de Fontein.

De vergadering werd voorgezeten door Maarten van der Staay, de voorzitter van de Hervormde Kerkenraad. Na de opening volgde een kennismakingsronde waarin iedereen zich voorstelde, zijn taken binnen de kerk vermeldde en de taken in het dagelijks leven. Hierna volgde een kennismakingsspel: 'Kaarten op tafel'. De groep werd in vier gedeelten en in kleinere groepen werden antwoorden op indringende levensvragen vrijmoedig gedeeld met de anderen. Het was heel fijn om zo op een andere manier nader kennis met elkaar te maken.

Kort geleden is door de voorbereidingscommissie een 'integratienota' gemaakt met een soort van pad wat bewandeld zal moeten/kunnen worden om eventueel te komen tot een algehele samenwerking.

Deze integratienota werd op deze avond 'verkennend' besproken. Eén avond is niet genoeg om alles grondig door te nemen, maar het begin is gemaakt. In deze integratienota staan geen jaartallen, alleen 'stappen'.

De sfeer tijdens de hele vergadering was heel goed. Er vonden open gesprekken plaats. De verschillen tussen de Hervormde Gemeente en onze kerk kwamen ook aan de orde. Zo is het verschil in 'bestuurlijk gewicht' tussen onze predikant en de Hervormde predikant ook duidelijk naar voren gekomen.

Ook kwam de term "Theologische duiding" weer ter sprake. In eerdere gesprekken was ook al naar voren gekomen dat er bij verschillende gemeenteleden aan Hervormde zijde enige zorg bestaat over de inhoud en vormgeving van onze prediking.

Terecht werd opgemerkt dat er, zoals nu ook het geval is, binnen een bepaalde bandbreedte het 'gemeente zijn' zal moeten worden beleefd. Ook binnen onze gemeente bestaan er verschillen in beleving tijdens een eredienst. De één vindt het optreden van een koor geweldig, voor een ander is een 'gewone' eredienst met een 'gewone' preek het fijnst en hoeft al die poespas niet.

De bandbreedte samen met de Hervormde Gemeente zal wat breder worden maar met een wederzijds respect zou dit mogelijk moeten zijn. Het is de taak van de kerkenraad om met elkaar in gesprek te blijven en vanuit respect voor de verschillen te zoeken naar overeenkomsten om een spreekwoordelijke brug te slaan.

De verschillen in Theologische Beleving lijken op dit moment het belangrijkste punt ter bespreking en dus is besloten om dit als belangrijk aandachtspunt boven op de agenda te zetten. We zullen ons als gezamenlijke kerkenraden hiervoor theologisch moeten laten bijstaan, hoogstwaarschijnlijk door iemand van buiten, wellicht vanuit de PKN.

De avond werd besloten met een informeel samenzijn waar we onder het genot van een hapje en drankje, nog gezellig napraatten.

Het was een fijne bijeenkomst. We bidden dat de verschillen overbrugd zullen kunnen worden en we met hulp van onze Hemelse Vader vruchtbare gesprekken zullen kunnen voeren en onze wens om één kerk in ons mooie dorp Rijsoord te kunnen behouden voor de toekomst gerealiseerd zal kunnen worden.

Ellie Lagendijk

Wat is onze Opstandingskerk u waard?

Het is januari, dus binnenkort wordt de bekende enveloppe voor de Actie Kerkbalans weer bij u thuis bezorgd.



De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten, zoals het onderhoud van de gebouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten, kosten van de eredienst en de kosten van het pastoraat. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te houden.

Ook dit jaar laat de begroting weer een tekort zien. Reden om u te vragen nog eens positief kritisch naar uw bijdrage te kijken.

Ook de kerk heeft geld nodig om te kunnen functioneren.

Met veel vrijwilligers doen wij er alles aan om de kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Mogen wij weer op u rekenen?
Hartelijk dank.

*Het College van Kerkrentmeesters
Jan de Koning (voorzitter)*



P.S. Graag zien wij uw antwoord in de bekende groene bus in de hal van de Kerk tegemoet. U kunt de (gesloten) enveloppe ook meegeven aan uw wijkouderling of pastoraal medewerker.



Ik wou dat de kerk...

- Ik wou dat de kerk weer de kandelaar was die het licht van Gods heiligheid droeg.
- Ik wou dat de kerk van haar zonden genas en God om vergiffenis vroeg.
- Ik wou dat de kerk weer het vuurbaken was dat ieder de weg wees naar huis.
- Ik wou dat de kerk van haar zonden genas en 't licht wierp op Golgotha's kruis.
- Ik wou dat de kerk weer de vissersvloot was die mensen wou vangen voor God.
- Ik wou dat de kerk van haar zonden genas en deed naar Gods grote gebod.
- Ik wou dat de kerk weer de koningsstad was heel hoog op de bergen gebouwd.
- Ik wou dat de kerk van haar zonden genas en 't Woord bracht door God haar betrouwd.
- Ik wou dat de kerk 't licht der wereld nog was. Zo helder, zo vrolijk en blij.
- Ik wou dat de kerk van haar zonden genas. De kerk?..... Maar de kerk dat zijn WIJ.

Verslag van de kerkenraadsvergadering d.d. 6 december 2012

De voorzitter heet allen welkom, opent de vergadering met het lezen van Matheus 5 (De Bergrede) en gaat daarna voor in gebed.

Er is een brief binnengekomen van de werkgroep 40-dagen kalender met het verzoek om 'de Fontein' te mogen gebruiken tijdens de **stiltewandelingen rond Pasen**. De kerkenraad stemt hiermee in.

De wijken hebben nog niet vergaderd; zodoende is er geen nieuws te melden. Ds H. Offringa geeft een korte opsomming van zijn werkzaamheden m.b.t. vieren, leren, dienen, delen en overige activiteiten. De catechisatie is voor dit jaar afgesloten. Volgend jaar gaan de groepen verder. Er zullen weer uitnodigingen naar de 17-jarigen worden verstuurd.

Op 29 januari a.s. brengt de **visitatiecommissie** een bezoek aan onze kerk. In verband hiermee komt de geplande catechisatie te vervallen. Op verzoek van de visitatiecommissie worden enkele leden, niet zijnde kerkenraadsleden, van respectievelijk de jeugdraad, ZWOE, liturgiecommissie, K.O.R. en G.O.T. uitgenodigd. Van 18.00 - 18.30 uur zijn gemeenteleden van harte welkom om met de commissie te spreken. De kerkenraad stelt voor om in ieder geval die avond te spreken over thema theologische duiding, het aantal voorgeschreven collecten, de omvang van de landelijke organisatie i.r.t. de krimpende gemeenten, het delegeren van landelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden naar de gemeenten. De visitatiecommissie heeft ook gevraagd naar het meerjaren beleidsplan en het jaarwerkplan. Ons visiedocument loopt dit jaar af. Uitgelegd zal worden dat, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke samenwerking met de Hervormden, het visiedocument nog niet is geactualiseerd. Er wordt nog een jaarplan 2013 opgesteld waarin de belangrijkste items op hoofdlijnen zullen worden benoemd, zoals daar zijn de samenwerking met de Hervormden, de wijze waarop in de toekomst het pastoraal werk kan worden vormgegeven en de invulling van onze missionaire taak. Het visiedocument wordt voor volgende kerkenraadsvergadering geagendeerd.

Op 21 november j.l. heeft er een **gezamenlijke kerkenraadsvergadering** plaatsgevonden met de Hervormden. In het algemeen wordt geconstateerd dat de sfeer goed was. Om elkaar beter te leren kennen is een zgn kennismakingspel gespeeld. Dit werd als zeer plezierig ervaren. Er vonden open gesprekken plaats. Daarna is het concept 'integratienota' besproken. Duidelijk is geworden dat er nog 'veel water door het Waaltje' zal moeten stromen om van de samenwerking een groot succes te maken. Met name de invulling van 'theologische duiding' zal nog veel gesprekstof opleveren. Onderwerpen als 'kinderen aan het avondmaal' en 'inzegening andere verbintenissen dan het huwelijk tussen man en vrouw' zullen gevoelig liggen. Hiervoor dient ruimte te worden gegeven. Kenmerkend is ook het verschil in 'bestuurlijk' gewicht tussen de positie van de Gereformeerde en Hervormde predikant. Het is de taak van de kerkenraad om met elkaar in gesprek te blijven en vanuit respect voor de verschillen te zoeken naar overeenkomsten om een spreekwoordelijke brug te slaan.



De kerkenraad heeft de viering van **Eeuwigheidszondag** is als zeer passend en stijlvol ervaren. Geopperd wordt om de volgende keer in de liturgie aan te geven wanneer de kaarsen worden gedoofd.

Met genoegen neemt de kerkenraad kennis van de geformuleerde doelstellingen voor het **komende kampweekend** door de (toekomstige) leiding. Als opmerkingen worden geplaatst dat gewaakt moet worden dat het geen onderdompeling mag zijn van 'evangelisatie', dat het kamp open moet staan voor 'iedereen' (in die zin kan er ook een brief naar 'de Piramide') en dat de prijs feitelijk geen belemmering zal moeten mogen vormen. Er dienen bij een groep van circa 20 kinderen minimaal 5 begeleiders te zijn.

De brief van de werkgroep '**Op weg naar het nieuwe liedboek**' is besproken. Op de drie vragen 'is uw gemeente van plan om het nieuwe liedboek te gaan gebruiken', 'wil uw gemeente de projectgroep ondersteunen' en 'wilt u er aan meewerken dat er een centrale liedgroep komt' zal positief worden gereageerd. Het nieuwe boek kent vele nieuwe liederen en is nadrukkelijk bedoeld om de gehele week te gebruiken en dus niet alleen op zondag tijdens de kerkdienst. Verder is teruggekoppeld uit het **overleg van de Samenwerkende Kerken** in Ridderkerk van 28 november. Omdat de gemeente van de Irenekerk te klein is, mag er geen nieuwe predikant worden beroepen. Gesproken is over een uniforme wijze van vermelden van gezamenlijke activiteiten in de kerkbladen. Op het verzoek van de Levensbron voor een bijdrage aan de musical Maria heeft de kerkenraad negatief besloten.

Naar aanleiding van de **notulen van het college van kerkrentmeesters** staat de kerkenraad stil bij de landelijke discussie of er een bijdrage gevraagd moet worden bij het ter beschikking stellen van het kerkgebouw ten behoeve van een rouwdienst. Uit een eerste inventarisatie blijkt dat de kerkenraad hierover verdeeld is. Verder besluit de kerkenraad om de enveloppen voor de 'actie kerkbalans' voor de leden die wat verder weg wonen per post te versturen. Bij de leden in wijk D wordt een extra brief toegevoegd.

Door de **commissie Gemeente Opbouw en Toerusting** is gesproken over de verschillende 'missionaire modellen' en er wordt gewerkt aan het visiestuk. In 2014 bestaat de kerk 125 jaar; gedacht wordt het organiseren van een aantal activiteiten door het gehele jaar heen. In 2017 bestaat het gebouw 'de Fontein' 100 jaar.

Mevr. Van Gameren heeft per brief te kennen geven na 20 jaar te willen stoppen met de werkzaamheden **kerkelijk bureau**. De kerkenraad heeft begrip voor haar besluit. Er zal een oproep worden geplaatst in Rijsoord aan 't Woord.

Er zal ook na de dienst op **1^e kerstdag** koffie worden geschonken.

Complimenten zijn er voor de actualiteit van **de internetsite**. Meer input is natuurlijk altijd welkom.

Aan het einde van de vergadering gaat mevrouw De Koning gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter sluit.

- *Verlag R. Visser* -

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436
w.gameren@upcmail.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen in januari

1 jan. 1936

Mevrouw A. Klootwijk-van der Waal
Rijksstraatweg 179
2988 BD Rijsoord

4 jan. 1930

De heer K. Klootwijk
Rijksstraatweg 179
2988 BD Rijsoord



Van harte gefeliciteerd!

Kerkvisitatie

Zoals u weet hoort onze kerk bij de grote protestantse kerk van Nederland, de PKN. Net zoals vroeger toen we nog 'gewoon' Gereformeerde kerk waren, krijgen we van tijd tot tijd bezoek 'van hogerhand', dit wordt een kerkvisitatie genoemd.

We zijn in het voorjaar al benaderd door het 'Regionaal College voor de visitatie Classis Dordrecht' omdat ze toen een bezoek aan ons wilden brengen. Omdat onze predikant toen met studieverlof was hebben we om uitstel gevraagd.

Op 29 januari 2013 zal dit bezoek, deze visitatie, plaatsvinden. Dit houdt in dat twee 'visitatoren', Dhr. W. van der Waal en Ds. J.H. Lammers ons zullen bezoeken en met ons in gesprek zullen gaan over alles wat in onze gemeente leeft.

Naast een volledige extra kerkenraadvergadering die is gepland in het kader van deze visitatie is er ook voor gemeenteleden gelegenheid om met de visitatoren in gesprek te gaan. Op 29 januari a.s. van 18.00 - 18.30 zal deze gelegenheid worden geboden.

Wanneer u hiervan gebruik wilt maken dient u daartoe tijdig een telefonische afspraak te maken met visitator dhr. W. van der Waal, telefoon: 0416- 778485 of 06- 22948633.

'Passage' C.M.V.

Op dinsdag 8 januari is de Nieuwjaarsreceptie van Passage, u bent vanaf 10 uur hartelijk welkom in de Fontein, om elkaar het goede te wensen voor 2013, en we hopen daar net als vorig jaar weer veel mensen te zien.



Dan is op 15 januari de eerste ledenavond in het nieuwe jaar, we krijgen dan de heer Aardoom uit Dordrecht op bezoek.

Zijn onderwerp is "Bijen". Hij is een enthousiaste imker en kan heel leuk vertellen over zijn hobby. We krijgen ook honing te proeven, komt u ook keuren?

Graag tot de 18e,

het bestuur

DICHTER BIJ MUZIEK

Zondag 10 februari 2013 om 18.30 uur in de
Opstandingskerk te Rijsoord

Hans Bouma, poëzie
André de Jager, piano

Stelt u zich voor:

Een pianist zorgt improviserenderwijs voor
een muzikale stroom waarop een dichter als
papieren bootjes zijn verzen neerlegt.

Bootjes op weg naar
de diepzee van een mensenziel.

Het gaat om het programma

Dichter bij muziek,

zondagavond 10 februari a.s. in de
Opstandingskerk te Rijsoord.

Samen met zijn muzikale partner deze avond,
de pianist André de Jager, presenteert de
dichter Hans Bouma een viertal collages:

1. Een vuur dat je verwarmt
2. Voor jou is mijn droom
3. Een zeer menselijk gezicht
4. Leven als de bomen

De eerste drie collages gaan over
de bijbelse sleutelwoorden
geloof, hoop en liefde.

Collages zijn poëtisch-muzikale verhalen
waarbij tekst en muziek elkaar versterken en
samen in dienst staan
van wat onuitsprekelijk is.

Er is een boekentafel met uitgaven van
Hans Bouma. De auteur is bereid
boeken en bundels te signeren.

**NBG Bijbelleesrooster Januari**

- | | |
|----|--------------------------|
| 1 | Psalm 75 |
| 2 | 1 Samuel 1:1-20 |
| 3 | 1 Samuel 1:21-2:11 |
| 4 | 1 Samuel 2:12-26 |
| 5 | 1 Samuel 2:27-36 |
| 6 | 1 Samuel 3:1-4:1a |
| 7 | 1 Samuel 4:1b-22 |
| 8 | 1 Samuel 5:1-12 |
| 9 | 1 Samuel 6:1-7:1 |
| 10 | 1 Samuel 7:2-17 |
| 11 | Psalm 76 |
| 12 | Lucas 3:1-9 |
| 13 | Lucas 3:10-22 |
| 14 | Lucas 3:23-38 |
| 15 | Habakuk 1_1-11 |
| 16 | Habakuk 1:12-2:4 |
| 17 | Habakuk 2:5-20 |
| 18 | Habakuk 3:1-19 |
| 19 | 1 Korintiërs 11:17-34 |
| 20 | 1 Korintiërs 12:1-11 |
| 21 | 1 Korintiërs 12:12-30 |
| 22 | 1 Korintiërs 12:31-13:13 |
| 23 | 1 Korintiërs 14:1-12 |
| 24 | 1 Korintiërs 14:13-25 |
| 25 | 1 Korintiërs 14:26-40 |
| 26 | 1 Samuel 8:1-22 |
| 27 | 1 Samuel 9:1-25 |
| 28 | 1 Samuel 9:26-10:16 |
| 29 | 1 Samuel 10:17-27 |
| 30 | 1 Samuel 11:1-13 |
| 31 | 1 Samuel 11:14-12:25 |

22 januari - 1 Korintiërs 13 vs 13

*Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde,
deze drie.
Maar de meeste van deze
is de liefde*

Bedankje

Ik mocht de afgelopen weken via veel mensen een "knipoogje van God" ontvangen.

Voor alle lieve kaartjes, berichtjes en zelfs bloemen en lekkernijen na mijn verblijf in het ziekenhuis bedank ik jullie dan ook hartelijk!

Met een vriendelijke groet
Cora van Wingerden



Bedankje

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele goederen voor de kerstpakketten voor de vluchtelingen van Ridderkerk.

Er was ook nog een mooi bedrag van 127,50 euro. Ook de inpakkers en wegbrengers bedankt.

We hebben weer veel gezinnen blij kunnen maken.

Uw diakonie



Bedankje

De onverwachte ziekenhuisopname heeft ons weer eens geconfronteerd met de betrekkelijkheid van ons bestaan. Naast de grote belangstelling die we ervaren hebben vanuit de gemeente met ons wel een wee hebben we ook bijzondere ontmoetingen beleefd. Zo viel me op, in de ambulance naar Dordwijk om gekatheteriseerd te worden, dat de hoes waarin de revalidatieapparatuur geborgen was, de opdruk had; "Lucas 2". De ambulancebroeder wist me niet te vertellen waarom dat er op stond, wel dat de afgelopen zondag de eerste Advent was gevierd in zijn kerk. Kijk, zo krijg je al gauw een gesprek. Overigens heb ik genoten van de prima werkende gezondheidszorg. De 'toevallige' passant die me eerst thuis wilde brengen maar toch maar 112 belde, de politie die Norma bij me bracht in de ambulance waar een hartfilmpje werd gemaakt en de voortvarende aanpak op de spoedeisende hulp en het verblijf op de hartbewaking van Albert Schweitzer Zwijndrecht en later de beschermende afzondering op de verpleegafdeling na de uitgebroken noro-virus.

Dankbaar aan God en dank aan u voor de vele goede wensen. Het was goed toeven in de dienst van zondag 16 december.

Wout en Norma Haasjes



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op
3 en 17 januari

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de
gezelligheid zorgen we met elkaar!



Tot ziens!

Ontmoetingsavond La Pipe 30+

U/jij bent van harte
welkom op **11 januari a.s.** voor
een praatje, glaasje en veel
gezelligheid op de zolder van de
Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond vanaf 20.30 uur.



Tienerviering

Allereerst:

DE BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR VOOR JULLIE ALLEN!

We hopen dat jullie fijne feestdagen en een goede kerstvakantie hebben gehad. Net zoals vorig jaar hebben we in dit nieuwe jaar 2013 weer tienerviering de 3e zondag van de maand. Nadat we met elkaar in november het thema "Gedachtenis" hebben besproken en in december "Het feest kan beginnen", gaan we in januari verder. Het thema is : " Mens van God", Lucas 4:14-22. We zien bij dit thema hoe Jezus met zijn werk begint. Jezus trekt van dorp naar dorp om in de synagogen uitleg te geven over de woorden in de Bijbel. Dat doet hij blijkbaar met nieuwe woorden en op een aansprekende manier. De mensen komen van ver om hem te horen, hij begint een beroemdheid te worden. Iedereen heeft het over hem. We gaan met elkaar dit Bijbelstuk bespreken en er zijn ook weer verschillende werkvormen bij. Onder andere over Martin Luther King.

Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom.

Alles op een rijtje:

Tienerviering zondag 20 januari 2013

Aanvang 9.30 uur direct naar de crèche-ruimte

Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur

Iedere 3^e zondag van de maand tienerviering



Tot zondag 20 januari!

Anda, Janis, Elselien en Heleen

Tienerviering december



In december was het thema "Het feest kan beginnen, in verwachting". Bij binnenkomst hing er in één hoek een slinger. Waar denk je aan als je een slinger ziet? Woorden waar wij aan dachten waren: Jubileum, feest, geboorte, blijheid. In een andere hoek stonden kinderschoenen. We dachten aan de woorden: Nieuwe fase, lopen, voeten, geboorte en schattig. We spraken over twee profeten te weten Sefanja en Micha.

De profeten komen op voor kleine mensen en mensen wie in duisternis zitten. Zij spreken mensen aan tot ommekeer. Sefanja kondigt een groot feest aan. In Micha wordt gesproken over het "In verwachting" zijn van een koning die vrede brengen zal.

Daarna maakten we een slinger van vrede. Aan een kant van de vlag stond een situatie in de wereld bv. Oorlog, moord op de basisschool in Amerika, ontbossing en kinderarbeid. Aan de andere zijde stond de mogelijke oplossing bv. Praten over het conflict, wapenwet aanpassen, bomen planten en geld voor kinderen zodat zij naar school kunnen. Daarna was het tijd om naar de kerk te gaan en de tienerviering met de gemeente af te sluiten.

Anda den Hartog

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 21 november 2012 t/m 14 december 2012)

Via mw. H.H. de Kool-Maaskant	voor de bloemen	€ 10,00
Via mw. J.H.W. Bezemer-van Duijne	voor de bloemen	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de dankstondcollecte	€ 100,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€ 450,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Opbrengst Collectes

25 november 2012	Diaconie	€ 178,50
	Onderhoud gebouwen	€ 126,30
	Eigen jeugd	€ 115,60
2 december 2012	Kerk	€ 183,11
	Onderhoud gebouwen	€ 123,23
	Missionairwerk	€ 59,90
9 december 2012	Kerk	€ 135,53
	Onderhoud gebouwen	€ 100,59
	Missionairwerk	€ 47,49

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK



Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 3554.03.250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord en omdat het nieuwe jaar al weer voor de deur staat, graag onder vermelding van "VVB 2012" c.q. "VVB 2013".

Dan nog een heuglijke mededeling: alle toegezegde bedragen tot en met de maand november 2012 zijn ook daadwerkelijk ontvangen, en soms meer dan de toezegging! Ik heb het volste vertrouwen dat dit ook voor de maand december goed komt. Hartelijk dank voor uw medewerking!

*Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK*



Collecte zondag 20 januari 2013 voor Oecumene

Zondag 20 januari 2013 is de eerste zondag van de 'week van gebed'. De week van gebed bestaat al sinds 1846 en is ontstaan om gelovigen wereldwijd met elkaar te verbinden. Dat is wat de Protestantse Kerk ook wil: dat kerken en gemeenten het geloofsgesprek met elkaar aangaan. In deze gesprekken zoeken we naar gezamenlijkheid en leren we van elkaars verschillen, dat is wat oecumene vormt. De Protestantse Kerk stimuleert dat plaatselijk en draagt daaraan landelijk en wereldwijd ook bij.

Zo investeert de Protestantse Kerk in het werk van de Wereldraad en de Raad van Kerken die een gesprekspartner zijn voor overheden als het gaat over thema's als armoede, gerechtigheid en duurzaam samenleven. Door deze thema's aan de orde te stellen willen de raden wezenlijke veranderingen tot stand brengen. De Protestantse Kerk streeft naar een verbreding van Oecumene door bij te dragen aan het Nederlands Christelijk Forum. De opbrengst van de collecte maakt activiteiten voor onderlinge verbondenheid en maatschappelijke invloed mogelijk. Helpt u mee?

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Collecte zondag 27 januari 2013 voor Catechese en Educatie

Op zondag 27 januari 2013 is de collecte bestemd voor Catechese en Educatie. Jaarlijks collecteren kerken hiervoor, dit jaar met het thema 'waar geloof verder gaat'. Via catechese kunnen jongeren vanuit de veilige plek als de kerk leren geloven. Een kerk waar mensen elkaar en God echt ontmoeten. Dat is een kerk die bloeit! Maar de mensen die catechese geven hebben hulp nodig bij de belangrijke taak om jongeren te begeleiden. Dat biedt de Protestantse Kerk in de vorm van trainingen, materialen en een vraagbaak. Zo zijn de catecheten voldoende toegerust om jongeren te helpen.

Met de opbrengst van de collecte kan de kerk blijvend investeren in catechese en educatie. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Ontvangen giften door het College van Diakenen:

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via Mevr. L. van Wingerden	Dagboekje	€ 5,00
Via Mevr. C. Sinterniklaas	Dagboekje	€20,00
Via wijkteam C	Dagboekje	€ 5,00
Via wijkteam C	Dagboekje	€10,00



Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Nico Baars

Penningmeester College van Diakenen

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht

De classis in het nieuws



**Protestantse
Kerk**

De rol van de kerk bij calamiteiten

Ds. Riet Boogaard en ds. Kees Streefkerk, predikanten in Sterrenburg waren donderdag 29 november te gast op de classisvergadering. De moord op Milly Boele gebeurde in hun wijkgemeente. De eerste gedachte was: "De kerk moet open". Dat werkte goed. Maar veel moeilijker was het om met de enorme aandacht van de pers om te gaan. Daarom werd contact gezocht met de journalist Hans Berrevoets. Hij is kerklid met een groot netwerk in de media. Hij weet waar je op bedacht moet zijn. Ook verdeelde de predikanten meteen de taken. Ds. Boogaard deed het pastoraat en ds. Streefkerk, samen met de heer Berrevoets stonden de pers te woord.

Heel belangrijk is dan dat je betrouwbaar en eerlijk bent. Als de pers het vermoeden heeft dat je wat achterhoudt gaan ze wroeten. Dan raak je de regie kwijt. Nu kon met de pers worden afgesproken dat er geen camera's in de kerk kwamen. Dat zowel de uitvaartdienst als de begrafenis besloten waren. En dat de familie alleen bij het verlaten van de kerk mocht worden gefilmd en gefotografeerd. De pers hield zich daar ook aan.

Hans Berrevoets die bovenop alle informatie zat, legt de vergadering uit dat kerkenraden zouden moeten nadenken over wie in hun gemeente bekend is met het omgaan met de pers, de politie en de burgerlijke gemeente. Milly Boele was een gemeentelid. Maar ook als het geen gemeenteleden betreft is het belangrijk de kerk open te stellen. Dat gebeurde ook in 2009 in Apeldoorn op Koninginnedag. Dan moet de kerk sterk zijn en praten met mensen.

De classis was de gast van de vacante Hervormde gemeente Rijsoord. En de voorzitter van de kerkenraad vertelde iets over de geschiedenis van zijn kerk en zijn gemeente. De gemeente telt ongeveer 750 leden. Er zijn heel veel vrijwilligers in een groot aantal commissies. De kerkenraad bestaat uit zes ouderlingen, vier diakenen en vijf ouderlingen-kerkrentmeester. Deze voorzitter moet wel veel van geschiedenis houden. Zo leren we dat Rijsoord aan de internationale route van Amsterdam naar Parijs lag. En dat in het huidige restaurant de Hermitage de paarden werden verwisseld. Ook is elke eerste zaterdag van de maand het museum open. Dat is ondergebracht in een vroegere school waar de capitulatie in 1945 is getekend.

Zoals altijd vertelt onze gemeenteadviseur, Nico Evers, over het cursusaanbod. Anno 2012 gaat pastoraat niet vanzelf. Sommige gemeenten kampen met een tekort aan ambtsdragers en vrijwilligers en steeds meer speciale groepen in de kerk lijken een eigen aanpak te vragen. Wie hierover de ervaringen met anderen wil uitwisselen, kan dat doorgeven via de mail: evers@pkn.nl



De begroting voor 2013 werd goedgekeurd en kennis werd genomen van de veranderde regels voor consulenten. De synode heeft besloten dat de Algemene Classicale Vergadering per 1 januari 2013 wordt opgeheven. In plaats hiervan komt een overleg van moderamina per provincie.

Een heel belangrijk en ingewikkeld agendapunt was de vorming van twee hervormde gemeenten (4 en 10) te Dordrecht. Nadat de classis hiermee had toegestemd, lag de vraag op tafel of de classis kon instemmen dat deze twee gemeenten zich gingen vereniging met de Gereformeerde kerk te Dordrecht en de Hervormde gemeente te Dubbeldam. De classis ging akkoord. De nieuwe naam van deze gemeente is: Protestantse gemeente Dordrecht-Dubbeldam te Dordrecht.

Ook gaf de classis toestemming om ds. D.E. van Dorsten te beroepen tot geestelijk verzorger in dienst bij de Protestantse Zorggroep Crabbehoff.

Onze synodeafgevaardigde, de heer Arie van der Vlies vertelde waar de synode over vergaderde. Over 'Wij en ons werk, de handreiking voor bezinning in de gemeente'. Een belangrijk discussiepunt hierbij was de koopzondag.

Ook het beleidsplan van de Dienstenorganisatie 2013-2016 kwam aan bod. Men gaat zich concentreren op: het stimuleren van nieuwe vormen van gemeente-zijn, het ontzorgen van gemeenten en Kerk in Actie als bondgenoot. Er komen 100 pioniersplekken: kleine of grote initiatieven voor nieuwe vormen van christelijke gemeenschap. Doel is dat dit pionieren een uitstraling krijgt naar alle gemeenten in de kerk. Tachtig gemeenten kunnen aangeven dat ze als pioniersplek ondersteund willen worden. De twintig andere plekken worden experimenteel ingevuld.

Ook de besluitvorming rond het landgoed Hydepark vroeg veel aandacht van de synode. Er komt een 'huis van de kerk'. Dit vervangt het diaconale Rooseveltthuis en het conferentiecentrum Hydepark. Omdat veel diaconieën rijk zijn, wordt aan hen gevraagd hun geld tegen 3,5% te beleggen in dit project. Zo hoopt men 30-40% van de benodigde €10.000.000,- bijeen te krijgen. Aan de diaconieën wordt ook gevraagd de inrichting ad €1.000.000,- te bekostigen.

In deze vergadering namen we afscheid van veel mensen.

Om te beginnen stond de voorzitter uitgebreid stil bij het plotselinge overlijden van ds. N. Hoeksel op 13 november. Zij was beroepen door de classis en werkzaam in Crabbehoff.

En bij het overlijden van Gerard Baas op 20 november. Hij was afgevaardigde naar de classis, namens Stadspolders.

De heer Gerard Kloosterman werd bedankt als synodeafgevaardigde evenals een groot aantal classisafgevaardigden die vanwege het nieuwe rooster voor 2013 niet meer terugkomen.

Zoals altijd gingen we, ondanks de volle agenda om 22.00 uur naar huis. Een complement voor de voorzitter, ds. Westland.

Namens de classis,

Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

"Een beetje liefde kan als een druppel water zijn die een bloem de kracht geeft zich weer op te richten." -Phil Bosmans-



- Ingezonden verhaal -

'We wilden best luisteren'

Het moet rond 1949 zijn geweest dat deze leuke anekdote zich in Rijsoord afspeelde. Een tijd dat kerk, school en molen een centrale plaats innamen in het dorpsleven van Rijsoord en gelegen op een plek in het hart van het dorp, gesitueerd aan het Waaltje...



*Rijsoord anno 1930
Geschilderd door: Luuk van der Linden*

Lange tijd was het grootste gedeelte van de inwoners van Rijsoord lid van één van de twee kerken die dit dorp rijk was. De kerken zaten iedere zondag vol met de trouwe kerkgangers die dit tevens als een rustpunt ervoeren in hun wekelijkse bezigheden.

De week was verdeeld over zes dagen van arbeid en de zondag was onder andere bedoeld om tot rust te komen. Men kon niet snel vergeten waar de zevende dag voor diende, want iedere zondag werd men vanaf de kansel her-

innerd aan het Bijbelboek Exodus, vers 10: 1-17. Niemand, die lid was van de kerk, kon zich verschuilen achter het feit dat men het gebod: 'Zes dagen zult gij arbeiden, maar op de zevende dag zult gij rusten', niet kende.

De jeugd in die tijd dacht daar anders over. Men vond de zondagen over het algemeen erg saai. Je droeg je "zondagse" kleding en die moest schoon blijven. Dat was soms vrij moeilijk als je het heerlijk vond om langs de Waal te struinen en over schuttingen te klimmen. Meer dan elkaar opzoeken, als je geluk had met ouders die wat "minder streng gelovig" waren, was er dan ook niet bij. Je paste wel op om er van langs te krijgen en de door hard werken van je vader bij elkaar verdiende kleding vies of gescheurd bleek te zijn.

In de maanden dat de zon minder lang scheen zocht je elkaar op in de omgeving van een lantarenpaal waar het schijnsel van het licht je hielp om elkaar te kunnen blijven zien. De Mauritsweg was bij uitstek de straat om elkaar op te zoeken zowel aan het begin, het einde of halverwege deze weg bij Slagerij de Ruiter. Bij regenachtig weer zocht je elkaar op bij de Vlasfabriek (tegenwoordig meubelzaak Euroverto) aan de Rijksstraatweg, waar men de luxe had om onder de luifel te kunnen staan en je zodoende droog kon blijven. Vanzelfsprekend noemde men deze plek dus "De Luifel".

Veel meer dan sterke verhalen aan elkaar vertellen of zingen, al dan niet begeleid door een mondharmonica, deed je niet. Zingen op straat was dan ook heel gewoon in die tijd. En wanneer één van je vrienden stoer kon vertellen dat hij stiekem naar de voetbal was geweest op zondag, dan hing je met open mond aan zijn lippen. Dat bedacht niet iedereen, laat staan om het ook daadwerkelijk te doen. Het was dan ook niet moeilijk om elkaar op te juttten om dingen te doen die eigenlijk niet door de beugel konden. Veel plannen werden beraamd, veel minder werden er uitgevoerd. De lef om het plan geschiedenis te maken bleek nogal eens te ontbreken...

Op één van die zondagavonden toen het al donker was vanwege de wintertijd, waren Adrie Kroos, Leen van Gameren, Bas IJsselstein, Sjaak de Koning, Henk Knauff en Luuk van der Linden bij elkaar gekomen om de zondag enigszins leuk met elkaar af te sluiten.

Op een gegeven moment hadden we het over de nieuwe geluidsinstallatie die was aangelegd in de Opstandingskerk. We moesten lachen om de éénhoornige “dingen” die sinds korte tijd hier en daar in de kerk waren opgehangen. De kerk kwam hierin tegemoet naar de enigszins dove mensen onder de leden, zodat ze de preek beter konden volgen. Denkbeeldig pakten we zo'n hoorn in onze hand en maakte er luidkeels grappen over. Na verloop van het gesprek sloeg het gelach en de gekheid over naar een bijna onbedwingbare nieuwsgierigheid. “Henk”, zei Sjaak na verloop van tijd: “Jouw vader heeft natuurlijk de sleutel van de kerk”. “Ja, dat moet” lachte Adrie: “Anders kan hij nooit oefenen op de preekstoel als dominee”.

We lachten hard mee en stelden ons de dominee voor, al prattend op de kansel in een geheel lege kerk. “Nou”, zei Henk na enig nadenken waarop we allen muisstil op antwoord wachtte: “Ik weet wel waar die sleutel hangt, en ik weet toevallig ook hoe die geluidsinstallatie werkt, maar geloof me, dat is geen makkelijke klus. Mijn moeder ziet alles”. De adrenaline schoot vanaf dat moment door ons hele lijf heen.



We gingen geschiedenis schrijven als jongens rond een jaar of veertien die de geluidsinstallatie van de kerk gingen testen. In het donker nota bene. Hard lachend en uitgelaten om ons plan renden we achter Henk Knauff aan naar de pastorie. Aan de zijkant van het domineeshuis wachtten we stil de terugkomst van Henk af in de hoop dat hij ongezien de sleutel mee zou kunnen nemen. Ons wachten werd sneller beloond dan bedacht, want in het schemer zagen we hem weer naderen met de sleutel wild zwaaiend in zijn hand. “Was het moeilijk?”, vroeg Sjaak fluisterend... “Nee joh” sprak Henk zelfvoldaan, “Mijn moeder was druk met het opgieten van de koffie”. We smoorden ons gegiechel van de zenuwen in onze vuisten, want nu werd echt het dus echt menens.



Het was niet moeilijk om door de tuin (nu de parkeerplaats achter de kerk) te komen langs de peren- appel en pruimenbomen die de tuin rijk was. Die tuin kenden we inmiddels op ons duimpje. In de nazomer deden we ons graag tegoed aan het rijpe fruit dat altijd naar ons lonkte om geplukt te worden. Dat was altijd weer lastig om te weerstaan.



sssssst...!!

Muisstil slopen we achter elkaar aan naar de achteringang van de kerk. Heel voorzichtig werd de sleutel omgedraaid, maar door deze voorzichtigheid kwam er wel veel meer geluid ten gehore dan we wilden, met het gevolg dat Bas bijna te hard naar Henk riep dat hij toch wel normaal een slot open kon maken.

Op wat licht na, dat door de glas-in-loodramen naar binnen kwam, was het bijna aardedonker in de kerk. Vanwege de diensten die we iedere zondag tweemaal meemaakten, wisten we waar de hoorns ongeveer hingen en zaten we na een kleine minuut verspreid door de kerk. Allen klaar met een hoorn tegen ons oor.



Terwijl Henk inmiddels bij de geluidsinstallatie stond, bedachten we dat er wel iemand op de preekstoel moest gaan staan om deze goed te kunnen testen. Op gedempte toon werd al snel beslist dat Leen de geschikte persoon was om plaats te nemen achter de microfoon. Om het helemaal goed te kunnen horen, moest hij maar een liedje spelen op zijn mondharmonica.

In het spelen van Psalmen en Gezangen waren we niet zo bedreven, dus zette Leen in met "Klein Greetje uit de Polder", want de "straatliederen" kenden we geheel uit ons hoofd. Op het moment dat Leen begon met spelen had Henk in het donker de aan- en uitschakelaar van de installatie weten te vinden en bleek de volumeknop voluit te staan. Onze adem stakte in onze kelen en onze ogen stonden op dat moment zover open, dat als je er licht op had gezet je er werkelijk bang van zou worden. Minutenlang waren we doodstil. Het kon niet anders of half Rijsoord moest Greetje hebben gehoord. Het gevaar van ontdekking bleef gelukkig uit, blijkbaar was het dorp met andere dingen bezig, en speelde Leen nogmaals "Klein Greetje uit de Polder" (nu meer dan de eerste vijf noten), "O mooie Antje" en "In een blokhut op de prairie".

Nooit zal ik vergeten hoe deze liedjes klonken door de hoorn in de kerk, het gesmoorde gelach van mijn vrienden die verspreid zaten in de donkere kerk en de blikken die we lange tijd deelden tijdens de zondagsdiensten die volgden.

...We deelden immers een bijzonder geheim.

Luuk van der Linden

...ook een leuk verhaal, anekdote,gedicht of spreuk 'van vroeger' iets dat u wilt delen? We zien het graag tegemoet bij de redactie! - red. -

Kaartverkoop concert C.O.V. "Ridderkerk" op 9 februari 2013

Op zaterdag 9 februari 2013 geeft de Christelijke Oratoriumvereniging "Ridderkerk" weer een concert.

Uitgevoerd wordt dan het Oratorium "Die Schöpfung" van Franz Joseph Haydn.

De uitvoering is in de Ger. kerk "Levensbron", Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk.

M.m.v. Dordts Kamer Orkest, Heleen Koele, sopraan, Frank Fritschy, tenor, Martijn Sanders, bas-bariton, Margriet den Hartog, Klavecimbel.

De toegangsprijs bedraagt €20,- incl. koffie of thee of limonade in de pauze (kinderen tot 16 jr. gratis). Aanvang concert 20.00 uur. Kerk open: 19.30 uur.

De toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de koorleden en 's avonds aan de kerk.

Reserveringen en verkoop zijn ook mogelijk bij de penningmeester

Jan Wilschut, tel. 0180 - 614409 en secretaris Leny Strohauser, tel.: 0180 - 432574

of via e-mail: secretariaat@covridderkerk.nl.

Zie ook onze website www.covridderkerk.nl

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

*Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht
wenst u allen een gezegend,
gelukkig en gezond Nieuwjaar toe.*



Wij nodigen u uit voor de 301^{ste} zondagavondzang die gehouden wordt op zondag 20 januari a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Na een drukke maand vol licht zingen we deze zondagavondzang van het Licht. Tevens zingen wij liederen die door u zijn aangevraagd. Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is Edwin Vooijs.

Met de kinderen openen we deze zondagavondzang met het lied: 'Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht', gevolgd door het lied 'Er is een verlosser'. Ook zullen we zingen 'Ik wandel in het licht met Jezus U' en 'Wat zal de wereld mooi zijn op die dag'. Het koor zingt o.a. de liederen: 'Glorie aan God', en: 'Ik zal er zijn'. We sluiten de avond af met het bekende lied: 'Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan'.



Graag tot ziens in de Bethelkerk

Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht,

Ries Knook

Van de redactie

Het afgelopen jaar hebben we weer met veel plezier gewerkt om elke maand de uitgave van ons aller 'clubblad', Rijsoord aan 't Woord zo goed mogelijk aan u te presenteren. Dat is alleen mogelijk met uw aller hulp, op welke manier dan ook.

...Zonder kopij geen blad, zonder de 'kopieermannen' geen krant, zonder bundelaars en verspreiders geen krant op de mat!

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook!

We hopen ook het komende jaar weer op uw medewerking en enthousiasme. Mocht u tips hebben om Rijsoord aan 't Woord te verbeteren dan houden we ons altijd aanbevolen en we hopen ook van harte dat u gedichten, 'elfjes' en andere stukjes die leuk/goed zijn om door te geven in blijft sturen.

Alle goeds gewenst voor 2013 en een hartelijke groet van de redactie,

Janis en Pia





- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl