

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Wijkboekjes en jaarboekje; Openluchtdienst Koningsplein	4
Vanuit de gemeente; kerkelijk bureau; Contact predikant	5
Een Sprookje... door Wim van Gameren	6,7
Avondmaalscollecte 18 augustus	7
De tieners	8
BBQ op 13 juli	9
Bedankje; Bazaar; Open avonden in de Hoeksteen; La Pipe	10
Verjaardagen 75+ in juli en augustus	11
Kerkenraadsverslag	12,13
Giften C.v.D.	13
Betreft: Jaarcijfers 2012 - C.v.K.	14,15
Collectes; Giften; V.V.B.; Deurcollecte - C.v.K.	16
Zanggroep nieuwe Liedboek	17
Achtergrond van Z.W.O-samenwerking; Z.W.O.E. Rwanda	18,19
30 jaar I.D.B. Ridderkerk	20,21
Niet vergeten... allerlei data nogmaals in beeld	22



Het afgelopen seizoen hebben we er met z'n allen hard aan gewerkt om Rijsoord 'aan 't Woord' te laten en u zo op de hoogte te stellen van het wel en wee rond onze kerk en gemeente.



We bedanken iedereen die hieraan meewerkt van harte: de verspreiders, bundelaars, kopieermannen, de webmasters want ja, ook daar is Ra'tW elke maand op te lezen! En al lijkt het soms een fluitje van een cent, het is heel fijn dat al deze mensen elke maand trouw hun aandeel leveren om u als lezer van alle info te voorzien. Nu dan even een maandje niet... en daarna hopen we weer met frisse moed aan het volgende exemplaar te mogen werken!



Hartelijke groet vanuit de redactie, Janis & Pia

Stencilen:

Maandag 26 augustus
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 29 augustus
om 13:00 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand september met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 23 augustus

bij

Pia van der Linden
p/a Pruiwendijk 52
2989 AJ Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten in Juli

Zondag 7 juli

Vanaf 09.10

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

Deze dienst wordt uitgezonden via de SLOR

Inzingen met Opwekkingsliederen

: Ds. G.H. Offringa

: Cora van Wingerden

: Christian den Hartog en Marian de Vree

: C.J. op den Brouw en B. Sintemaartensdijk

: Henk van der Starre

: 1e Kerk

2e Onderhoud

Deurcollecte Eigen Jeugd



Zondag 14 juli

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

: Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland

: Afsluiting seizoen met ontbijt; start om 09.00

: Mariëlla en Liane Janssen

: Cl. Bezemer en C. IJsselstein

: Wim van Bruggen

: 1e Diaconie

2e Onderhoud

Deurcollecte Eigen Jeugd



Zondag 21 juli

09.30 uur

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

: Ds. G.H. Offringa

: Willemijn en Pauline Bezemer

: J.W.A. Klootwijk en J. IJsselstein

: Henk van Mastrigt

: 1e Kerk

2e Onderhoud

Deurcollecte Eigen Jeugd



Zondag 28 juli

09.30 uur

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

: Ds. K. Vogelaar uit Dordrecht

: Jeannette en Jacomine Bezemer

: W.A. IJsselstein en C.A. Alblas

: Nico den Hartog

: 1e Diaconie

2e Onderhoud

Deurcollecte Eigen Jeugd



Erediensten in Augustus

Zondag 4 augustus

09.30 uur

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

Deze dienst wordt uitgezonden via de SLOR

: Ds. G.H. Offringa

: Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte

: G.T. van der Waal en Cl. Bezemer

: Henk van der Starre

: 1e Kerk

2e Onderhoud

Deurcollecte Missionair Werk



Zondag 11 augustus

09.30 uur

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

: Ds. W.P. Ferguson uit Alblasterdam

: Annelieke en Petra Bezemer

: H. Bestebreurtje en N.H. Baars

: Wim van Bruggen

: 1e Kerk

2e Onderhoud

Deurcollecte Missionair Werk

Zondag 18 augustus

09.30 uur

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

Heilig Avondmaal

: Ds. G.H. Offringa

: Celine en Jacqueline de Jong

: W. de Waard en J.W.A. Klootwijk

: Henk van Mastrigt

: 1e Diaconie

2e Onderhoud

Deurcollecte Missionair Werk



Zondag 25 augustus

09.30 uur

Kinderoppas

Chauffeurs

Koster

Collecte

: Ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland

: Christian den Hartog en Marian de Vree

: H. van Hal en C. IJsselstein

: Nico den hartog

: 1e Kerk in Actie - zending

2e Onderhoud

Deurcollecte Missionair Werk



*** WIJKBOEKJES * * * WIJKBOEKJES ***

Bericht voor ouderlingen, diakenen en pastorale medewerk(st)ers

Zoals ieder jaar moet ook nu uw wijkboekje weer worden nagekeken. Daarom het verzoek om dit zo mogelijk op 30 juni a.s. mee te brengen naar de kerk.

Indien dit niet mogelijk is is er een 2^e gelegenheid op 7 juli. Dan echter graag inleveren bij Riet van Gameren, dit i.v.m. mijn vakantie.

*Bij voorbaat dank,
Bert Alblas*

WIJZIGINGEN JAARBOEKJE

Wil iedereen die wijzigingen heeft die van belang zijn voor het nieuwe jaarboekje deze zo spoedig mogelijk doorgeven?



*Bij voorbaat dank,
Bert Alblas
hdwalblas@zonnet.nl
tel. 0180-423566*

Openluchtdienst op het Koningsplein 7 juli

Hallo gemeente van Rijsoord, komt allen zingen en luisteren.

Het is weer zover, voor de 8ste maal is door een enthousiaste werkgroep weer een openluchtdienst voorbereid.

Met als voorganger Aad v.d. Sande en als thema 'De Koning komt'.

Medewerkend koor: Gospel Unlimited uit Sliedrecht.

Neem vooral familie en kennissen mee, ook hopen we dat er veel jeugd aanwezig zal zijn. Vergeet vooral geen klapstoel mee te nemen.

Dus gemeente noteer de datum alvast in uw agenda, en dan hopelijk tot ziens op zondag 7 juli aanvang 14 uur op het Koningsplein.



Hartelijke groet, Pauly Bestebreurtje



Ontbijten met de kindernevendienst ... Kom jij ook?

Op 14 juli is alweer de laatste kindernevendienst van dit seizoen. We gaan gezellig met elkaar ontbijten zoals gebruikelijk. Heb je zin om mee te komen eten maar je nog niet opgegeven? Dan horen we het graag van je! We beginnen om 9.00 uur; aan het eind van de kerkdienst gaan we met elkaar naar de kerk om gezamenlijk af te sluiten.

Ja ik kom/wij komen naar het ontbijt op 14 juli
en geef/geven dat door aan pia op:
piavd Linden@hotmail.com of tel. 0180 422943



Vanuit de gemeente

In de afgelopen maand op 29 mei waren Pauly en Henk Bestebreurtje (Kloosplantsoen) 45 jaar getrouwd. Wij wensen hen samen nog heel veel goede en gezonde jaren toe.



Op het moment van schrijven verblijft mw. Nienke Pikhaar (Ds. Sl. Visserstraat) nog voor revalidatie in het Maasstad Zorghotel, zij hoopt binnenkort weer thuis te komen.

Op 17 juni heeft mw. Alie van Nes (Erasmuslaan) een operatie aan haar knie ondergaan. Zij zal de komende tijd in Spakenburg revalideren. Wij hopen haar weer spoedig in Rijsoord te mogen begroeten.

Voor allen die examen gedaan hebben en geslaagd zijn hierbij onze felicitaties. Degenen die het niet gehaald hebben willen wij veel moed en sterkte wensen om door te gaan.

Wij willen iedereen die met vakantie gaat of vrij heeft een hele goede zomerperiode toewensen.

Hartelijke groet,

Marrie de Koning en Elselien van Gameren

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur.

Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Een Sprookje

Er was eens een dorp met aardige huizen. De mensen hielden er van leuke tuinen en de bewoners voelden zich heel goed op hun eigen plekjes.

In twee van die tuinen was er ook een kleine vijver. Vijver is eigenlijk een te groot woord. Het waren meer een soort plasjes. Veel water stond er niet in.

Wanneer het in de zomer een poos niet had geregend werd dat een probleem voor de dieren in de tuintjes. Er was tussen die twee tuintjes een heel klein slootje, eigenlijk meer een greppel. Gelukkig bleef daar nog wat water staan, zodat er toch nog een beetje kon worden gedronken.



Op een zomeravond, toen het begon te schemeren, in een lange droge periode scharrelde een egeltje onder de struikjes door, om bij het water te komen.

Voor het donker werd wilde hij nog wat drinken. Bij de greppel aangekomen hoorde hij aan de overkant een beetje geïtsel. Het was verbaasd onder de struiken aan de overkant ook een egeltje te zien.

Een beetje geschrokken, maar toch wel wat nieuwsgierig, zaten ze in het halfdonker naar elkaar te kijken. De dapperste van de twee durfde te vragen : wie ben jij?, ik heet Stekeltje. Ik ben Prikkertje, zei de ander. Nooit geweten dat we burens waren. Is ook niet belangrijk, we hebben elk een eigen tuin. Misschien wel aardig om eens bij elkaar op bezoek te komen. Als we een beetje verder van het huis lopen is er bijna geen water en dan kunnen we best wel even oversteken. Een beetje aarzelend scharrelde ze heel voorzichtig langs de waterkant. Bij een nagenoeg droog plekje gingen ze naar elkaar toe en staken beiden een pootje uit om kennis te maken. AU, riep Stekeltje, AU riep Prikkertje, je steekt, nee jij steekt zei Prikkertje en draaide zich een beetje boos om. Dat was geen gezellige kennismaking. Alle twee gingen ze naar hun eigen holletje.

Het bleef lang droog die zomer. En op een avond waren ze weer tegelijk bij het slootje. Zullen we nog eens bij elkaar op visite komen, zei Prikkertje. We hoeven dan geen kennis meer te maken en gaan gezellig naast elkaar zitten en vertellen wat over onze tuinen. Is te proberen, zei Stekeltje en stak over bij het bekende plekje. Daar zat Prikkertje al te wachten. Nauwelijks zaten ze naast elkaar of het ging weer fout. Nou steek je weer! riep Prikkertje. Nietes, jij steekt en nog hard ook! Ik ga meteen weg. En weg was hij zonder wat te zeggen.

De zomer ging voorbij en ook de herfst. Het werd snel winter, het ging vriezen! Dat is niet best voor egeltjes. Hoe moeten ze aan drinken komen? Zowel Stekeltje als Prikkertje kregen het moeilijk en de winter zou nog heel lang duren. Een beetje moedeloos scharrelde ze langs het bevroren greppeltje.

Ik heb een plannetje! riep Prikkertje, maar dan moet jij meehelpen . Bij een dun plekje ga ik met de stekels van mijn rug op het ijs liggen en prik net zolang tot ik water voel. Maar dat kan ik niet alleen. Jij moet bovenop mij komen zitten, want alleen ben ik niet sterk genoeg. Proberen!, riep Stekeltje.

Zo gingen ze samen op zoek naar een goed plekje. Prikkertje schoof het ijs op en Stekeltje klauterde bovenop hem. Dat ging echt niet makkelijk. Hij riep zo hard AU dat de hele buurt het wel heeft kunnen horen. Prikkertje zat zelfs vast met zijn stekels in het ijs.

Maar op een gegeven moment voelde hij zijn velletje nat worden. Dat werd koud, zo koud dat ook hij AU, AU ging roepen van het ijskoude water.

Volhouden! riep Stekeltje, door zijn pijn heen. Het gaat lukken, ik zie al wat water komen. Jij moet me straks warm wrijven, riep Prikkertje, ik denk dat ik anders dood ga. Dat beloof ik graag riep Stekeltje, en dat doe ik de rest van mijn leven, want jij hebt mij gered. Nee riep Prikkertje, jij hebt mij gered, zonder jouw hulp waren we misschien wel allebei dood gegaan.

Hoe het verder ging?

Heel gelukkig ging ieder naar zijn eigen holletje voor een eindeloze winterslaap.

Of ging het zo?

Samen gingen ze op weg naar een veelbelovende lente

Wim van Gameren

Zomer 2013

18 Augustus AVONDMAAL
Collecte is dan bestemd voor:
Hospice De Cirkel

Sinds januari 2011 is het hospice in gebruik en we mogen zeggen dat het duidelijk in een behoefte voorziet. Voor hospices geldt als verantwoorde gemiddelde bezettingsgraad 70%; daar zaten we het eerste jaar al dicht tegen aan en vorig jaar haalden we het. Rond de tachtig vrijwilligers zijn beschikbaar om in het hospice een warm thuis te bieden voor wie niet lang meer te leven heeft. Het is een echt Hospice en het is kleinschalig (vier bedden). De meerwaarde van een hospice ten opzichte van een palliatieve unit in een verzorgingshuis is dat het dichterbij de huiselijke sfeer is en dat er altijd vrijwilligers met tijd en aandacht beschikbaar zijn.

We verheugen ons in de grote steun die we ondervinden van particulieren, bedrijven en kerken. Wat betreft de kerken: dat kerkmensen gemiddeld genomen de meeste giften en vrijwilligers leveren, blijkt ook bij dit Hospice overduidelijk.

Als u voor ons collecteert zijn we met elke euro die het oplevert heel blij.

Maar minstens zo belangrijk is het dat het Hospice ruim bekend wordt en gedragen wordt door de burgers in onze regio.

Wij, de St. Vrienden van het Hospice hopen dat ook veel particulieren zich aanmelden om Vriend van het Hospice te worden, donateur voor een vast bedrag per jaar.

In 2012 hebben we onze doelstelling van 38.000 euro als bijdrage aan het exploitatie-tekort gehaald. Voor de langere termijn is er geen zekerheid over hoe de geldstromen in de zorg zullen lopen, wat vergoed wordt en wat niet. En wat de eigen bijdrage wordt.

Daarom vragen we u vrijmoedig om ons werk te willen (blijven) steunen.

* stukjes uit de brief van drs. C.Romkes secretaris (PKN predikant te Barendrecht)

We vragen u om deze collecte met een ruim hart te steunen!!

Uw Diaconie

De tieners

We zijn dit seizoen, zoals elk seizoen, tien keer bijeen geweest. Iedere derde zondag zaten we in onze "eigen ruimte". Elke keer staat er een ander thema centraal en lezen we een stuk uit de Bijbel wat bij het thema past.

Rond Kerst was het thema . "Het feest kan beginnen, in verwachting". Er lagen verschillende attributen in "onze ruimte" zoals slingers en kinderschoenen. Waar denk je aan als je deze voorwerpen ziet?

We hebben met elkaar gepraat over "Geroepen worden". Zijn we altijd blij als we geroepen worden of heb jezelf eigenlijk belangrijker dingen aan je hoofd. (Wat doe ik aan en hoe zie ik er uit, welke mobiel is in enz.)



We waren ook een keer "Fulltime geïnspireerd". We spraken over de komst van de Heilige Geest.

De laatste viering van het seizoen op 16 juni hebben we met elkaar afgesloten door met elkaar te ontbijten. Er stonden veel lekkere dingen op tafel. Het was een reuze gezellig ontbijt. Tussendoor hebben we onze kennis van de Bijbel getest door in teams vragen over de Bijbel te beantwoorden.



Er waren verschillende categorieën te weten:

- * Vragen over Jezus
- * Eet vragen
- * Hints
- * Herken de stem
- * Vliegenvlugge vragen

We mogen trots zijn op onze tieners, want vragen over Jezus werden heel erg goed beantwoord.

Herken de stem was een spannend onderdeel. Om beurten blaatten we een keertje. Herken je je ploeggenoot? Gelukkig herkende iedereen zijn eigen "schaapje". Het meidenteam met de naam "Geen flauw idee" was de slimste. Zij hadden de meeste Bijbelse kennis in huis. Er kon ook nog een extra punt verdiend worden voor de best gekozen naam van je team. De "Mooi boys" vonden we de leukste naam.



Elke maand worden wij als leiding "Fulltime geïnspireerd" om met deze prachtige jonge mensen een thema uit te diepen.



Namens ons allemaal een fijne vakantie en tot het volgende seizoen.

Heleen Versteeg, Elselien van Gameren,

Janis van der Linden en Anda den Hartog

Weer of geen weer, het is weer de hoogste tijd voor de gemeente BBQ!



Wanneer? Zaterdag 13 juli 2013

Wat? Gezellige Gemeente BBQ

Welke tijd? Vanaf een uur of vijf



Waar? Op het plein voor de kerk natuurlijk

Waarom? Waarom niet!

Zoals u in de vorige Rijsoord aan 't Woord al heeft kunnen lezen is het weer de hoogste tijd voor een gezellige gemeente BBQ!

Op zaterdag 13 juli wordt de tent weer opgezet voor de kerk en stoken we de BBQ lekker warm.

Tussen vijf en zes kan er alvast geborreld worden, daarna zullen we gaan eten.

Volwassenen betalen 10 euro per persoon.

Kinderen tot en met 18 eten gratis mee.

Heeft u zich nog niet aangemeld?

Dan graag even doen bij Cora of Ellie.

Ook vrijwilligers die kunnen helpen bij de voorbereidingen op die dag mogen zich natuurlijk nog steeds bij ons melden.

Heeft u een huisspecialiteit waarvan u ons wilt laten meegenieten op die dag?

Ook dat is natuurlijk mogelijk.

Het is wel handig als u dat vooraf even doorgeeft in verband met de inkopen.

We zien u graag op de BBQ!

Met een vriendelijke groet vanuit het GOT,

Cora van Wingerden



Bedankje

Lieve mensen, Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de felicitaties, kaarten en mooie bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 45-jarig huwelijk. Wat fijn dat we deel mogen zijn van zo'n warme gemeente.

*Met hartelijke groeten,
Henk en Pauly Bestebreurtje*

Open avonden in de Hoeksteen

Op 25 juli en 8 en 22 augustus zijn er weer open avonden in de Hoeksteen van De Hervormde kerk.

Op 4 sept sluiten we af met een broodmaaltijd.



Deze avonden zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Wat is er te doen?
Koffie drinken met elkaar
Een gezellig praatje, dia's bekijken
of een Quiz, spelletjes enz. enz.



**Iedereen jong of oud is
van harte welkom.**

Wil u / jij graag komen
en heb je geen vervoer dan
kan er contact opgenomen worden met

Klara van Gameren telefoon 420884

Bazaar

Wij zijn weer bij de opslag op

Woensdag 10 juli
van 19.00 uur tot 20.00 uur

Zaterdag 20 juli
van 10.00 uur tot 11.00 uur

Zaterdag 27 juli
van 10.00 uur tot 11.00 uur

Zaterdag 24 augustus
van 10.00 uur tot 11.00 uur

Zaterdag 31 augustus
van 10.00 uur tot 11.00 uur

om uw spullen in ontvangst te nemen
voor de bazaar op
27 en 28 september a.s.



Heeft u spullen die te bijzonder zijn om tussen de kramen te laten zetten, maar zeker de moeite waard zijn voor de veiling van antiek, dan kun u contact opnemen met Ria Bode.

La Pipe

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

**Wij zijn dit seizoen
nog één keer open op
12 juli.**

Vanwege de vakantieperiode zijn wij in augustus gesloten.

Verjaardagen in Juli*16 juli 1937*

Mevrouw T. Los-Luthart
 Vlasstraat 11
 2988 XR Rijsoord

20 juli 1937

De heer T.P. van der Burg
 Vogelkersstraat 15
 2982 CX Ridderkerk

21 juli 1937

De heer J.W.v.d.Burg
 Boksdorppark 40
 2982 CZ Ridderkerk

25 juli 1931

Mevrouw C. van Oorscot-Dubbeldam
 Pruiwendijk 58
 2989 AJ Rijsoord

27 juli 1917

mevr. A. Heester -Florijn
 Torenmolen 137
 2985 GB Ridderkerk

27 juli 1931

De heer J. van der Bunt
 Rijksstraatweg 22
 2988 BE Rijsoord

28 juli 1935

de heer Joh. Berkman
 't Zwaantje 20
 2988 BW Rijsoord

31 juli 1935

Mevrouw A. van der Stelt-Jongenelen
 Witbloemstraat 18
 2988 XS Rijsoord

Verjaardagen in Augustus*2 augustus 1920*

Mevrouw H. Alblas-van Nes
 Mauritshoek 18
 2988 EA Rijsoord

2 augustus 1929

Mevrouw A. Blaak
 Mauritsweg 52
 2988 AL Rijsoord

5 augustus 1925

Mevrouw W. Lodder-van der Steen
 Bokdoornstraat 182
 2982 BD Ridderkerk

6 augustus 1926

Mevrouw M. Nugteren-Kuiper
 Lagendijk 283
 2988 AA Ridderkerk

8 augustus 1937

Mevrouw C.J. van der Waal
 Rijksstraatweg 183
 2982 BD Rijsoord

31 augustus 1926

Mevrouw M. van Wingerden-Blaak
 Reijerheem
 Torenmolen 1
 2986 GB Ridderkerk



Kort verslag kerkenraadsvergadering van 29 mei 2013

De voorzitter opent met het lezen van Psalm 20 en gaat ons daarna voor in gebed.

Dhr. N. den Hartog gaat voor de duur van 1 jaar meedraaien in het rooster van de kosters. Er wordt onderzocht of gezamenlijke diensten vanuit de Hervormde Kerk ook bij ons via de kerktelefoon beluisterd kunnen worden.

De heer Bode geeft een korte toelichting op het jaarverslag en jaarrekening. Het aanschrijven van gemeenteleden n.a.v. de actie kerkbalans heeft gewerkt, het heeft meer vrijwillige bijdragen opgeleverd. De conclusie van deze jaarrekening is dat we voorlopig nog een aantal jaar vooruit kunnen.

Om het voorbedenboek meer onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen is in de vorige kerkenraadsvergadering afgesproken dat de dienstdoende ouderlingen trachten wekelijks hierin iets op te schrijven.

Op verzoek van Sursum Corda gaat de kerkenraad, ondanks dat het dan Lijdenstijd is, bij wijze van uitzondering éénmalig akkoord met de verhuur van de kerk op 4 april ten behoeve van haar concert.

Er is stilgestaan bij het wel en wee in de verschillende wijken.

Het gewijzigde verslag van de kerkvisitatie van 29 januari wordt goedgekeurd.

De kerkenraad is verheugd dat enkele gemeenteleden bereid zijn verschillende taken op zich te nemen en zo vacatures in te vullen.

Er is gesproken over het voorstel van de werkgroep Pastoraat in de nabije toekomst. Het wordt nu eerst besproken in de wijkteams. Na de zomer volgt een uitgebreide toelichting in Rijsoord aan 't Woord.

Mw. C. Sinterniklaas gaat deelnemen aan een overleg over de voedselbank vanuit het IDB.

Het huidige visiedocument loopt af en zal moeten worden vernieuwd. Alle commissies worden aangeschreven om hun deel in het visiestuk te herschrijven daar waar nodig. Daarna zal het G.O.T. het visiestuk weer up to date te maken.

Mw. C. van Wingerden laat een concept flyer rondgaan dat in samenwerking met de Hervormden is gemaakt ter kennismaking voor nieuwe bewoners in Rijsoord. Verder is er een voorstel om bij de startzondag huis aan huis te flyeren met tekst vanuit beide kerken.

De aangepaste integratienota Hervormde Kerk en Opstandingskerk wordt besproken en vastgesteld. Over de inhoud hiervan zal later in Rijsoord aan 't Woord worden geschreven.

Tijdens de volgende vergadering zal nader worden besproken of het nieuwe liedboek bij ons wordt ingevoerd, en zo ja wanneer en wat dat dan betekent voor het huidige gele en blauwe boekje.

Mw. A. den Hartog licht het fenomeen 'de Kids Express' nader toe. Deze Express bestaat uit vijf caravans, met elk een eigen thema gekoppeld aan het Bijbelverhaal rondom Job. Hieraan zijn opdrachten/vragen gekoppeld voor kinderen van de bovenbouw van de basisschool. Het idee is om deze in januari in 2014 naar Ridderkerk te halen.

Er zijn inmiddels 23 kinderen die meegaan op het jeugdkamp.

De kerkenraad stemt in met het verzoek om €100,- over te maken in verband met het 50 jarig bestaan naar GIKO , onze partnergemeente in Rwanda.

De heer Alblas doet mondeling verslag van de Classisvergadering van 16 mei. Een drietal nieuwe dominees is voorgesteld, de nota 'ontmoeting met moslims' is besproken in de Synode en er is stilgestaan bij het thema 'hoe om te gaan met verschillen'.

Mw Den Hartog eindigt de vergadering met het korte verhaal 'Picknick met God'. De voorzitter sluit de vergadering.



Ontvangen giften door het College van Diakenen:

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via dhr. C. Bezemer bloemen €10,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

*Nico Baars
Penningmeester College van Diakenen*

De bloemen van geluk

Heer,
niet zelf geplukt
maar wel gekregen;
niet zelf geplant
maar wel gegroeid;
niet zelf gemaakt
maar wel ontvangen;
niet zelf gekocht
maar wel geschonken.

Zonder prijs
en zonder geld
legt U
de bloemen van geluk
zomaar
onverdiend
gratis
in mijn handen.

Alfred C. Bronswijk



Rijsoord, 10 juni 2013

Betreft: Jaarcijfers 2012

Broeders en zusters,

Op de volgende pagina's is de balans en de staat van baten en lasten van het jaar 2012 opgenomen. Voor diegenen onder u die een nadere toelichting op de cijfers willen hebben: Zondag 7 juli 2013 na de morgendienst liggen de stukken ter inzage.

Kunt u niet dan kunt u in de week van 8 tot en met 11 juli na telefonische afspraak alsnog de cijfers inzien.

Namens het CvK,

A. Bode, tel. 0180 - 426 208

Baten en Lasten

	begroting 2012	rekening 2012	rekening 2011
baten			
baten onroerende zaken	€ 8.500	€ 9.653	€ 9.150
rentebaten en dividenden	€ 5.000	€ 5.323	€ 4.360
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -
bijdragen levend geld	€ 93.500	€ 97.438	€ 96.833
door te zenden collecten	€ 13.000	€ 4.225	€ 5.164
subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
totaal baten (a)	€ 120.000	€ 116.639	€ 115.507
lasten			
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen	€ 24.050	€ 20.167	€ 29.642
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -
afschrijvingen	€ 5.000	€ 1.600	€ 4.820
pastoraat	€ 77.800	€ 70.332	€ 67.989
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 5.050	€ 6.779	€ 3.796
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 5.750	€ 5.427	€ 5.165
salarissen	€ 13.750	€ 14.439	€ 14.554
kosten beheer en administratie	€ 2.550	€ 1.928	€ 1.924
rentelasten/bankkosten	€ 500	€ 411	€ 306
totaal lasten (b)	€ 134.450	€ 121.083	€ 128.196
totaal a - b	€ 14.450-	€ 4.444-	€ 12.689-
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ 20.000	€ -	€ 23.188-
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ 10.696	€ 39.388
streekgemeenten	€ -	€ -	€ -
aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -
overige lasten en baten	€ 18.750-	€ 6.019-	€ 7.897-
totaal (c)	€ 1.250	€ 4.677	€ 8.303
Resultaat	€ 13.200-	€ 233	€ 4.386-



Balans

Balans per 31 december	2012	2011
activa		
onroerende zaken	€ 22.548	€ 12.002
installaties en inventarissen	€ 4.589	€ 4.002
financiële vaste activa	€ -	€ -
beleggingen	€ -	€ -
voorraden	€ -	€ -
debiteuren	€ -	€ -
kortlopende vorderingen en overlopende activa	€ 5.855	€ 6.657
geldmiddelen	€ 270.404	€ 242.821
totaal	€ 303.396	€ 265.482
passiva		
reserves	€ 151.540	€ 109.307
fondsen	€ 123.805	€ 134.501
voorzieningen	€ -	€ -
hypotheken en leningen	€ -	€ -
crediteuren	€ -	€ -
kortlopende schulden en overlopende passiva	€ 28.051	€ 21.674
totaal	€ 303.396	€ 265.482

Saldi

	rekening 2012	rekening 2011
nadelig	€ -	€ 4.386-
voordelig	€ 233	€ -
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b	4%	
tekort t.o.v. exploitatie saldo a-b -/+c	0%	
aantal belijdende leden	260	
aantal doopleden	114	
Totaal aantal leden	374	

Opbrengst Collectes

26 mei 2013	Diaconie	€194,90
	Onderhoud gebouwen	€112,55
	Eigen jeugd	€ 54,75
2 juni 2013	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€150,90
	Onderhoud gebouwen	€101,78
9 juni 2013	Kerk	€173,30
	Onderhoud gebouwen	€125,90
	Jeugdwerk PKN	€ 61,05
16 juni 2013	Diaconie	€157,34
	Kerk	€112,05
	Jeugdwerk PKN	€ 54,00

*Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters (in de periode van 25 mei 2013 t/m 22 juni 2013)

Via mw. C. Holdermans-van der Burg voor de kerk €10,00
Via mw. S. v. d. Starre -de Jong voor de bloemen € 4,00

*Namens het College van Kerkrentmeesters
hartelijk dank voor deze giften
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 3554.03.250
t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2013".

*Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK*

Deurcollecte in de maand augustus - Collecte voor Missionairwerk Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep

Ds. Taco Koster is ruim twee jaar predikant-pionier in de gemeente CrossPoint in Nieuw-Vennep.

Hij is er nadrukkelijk voor de mensen in de wijk. Het zijn met name gezinnen met jonge kinderen die in de wijk wonen. Ze zijn druk en zitten niet op de kerk te wachten. Toch groeit CrossPoint en worden ook andere mensen dan de vertrouwde kerkgangers bereikt, door op zondag behalve kerkdiensten ook regelmatig een cursus aan te bieden die aansluit bij de wijk. Gebleken is namelijk dat de bewoners van de wijk warmlopen voor bijvoorbeeld ondersteuning in de opvoeding én bezig willen zijn met geloofsvragen. De Protestantse Kerk wil met dit soort pionierplekken op plaatsen waar geen kerk is ruimte geven aan mensen om bezig te zijn met vragen van geloof en leven. Over de kerkmuren heen.

Help mee dit mogelijk te maken door en geef aan deze collecte.

*PKN-Collectekrant / Bas
Sintemaartensdijk*



Zanggroep nieuwe liedboek



Na enkele voorbereidende besprekingen in een werkgroep met vertegenwoordigers van diverse kerken, een avond met Ds. Pieter Endedijk (hoofdredacteur van het nieuwe liedboek) in januari 2013 en een avond met Ds. Martin de Geus in maart 2013, zijn we gekomen tot de opzet van een zanggroep, voor de

duur van 1 seizoen, dus van september 2013 tot juni 2014.

Wij hebben gesproken over de eerste ervaringen met het nieuwe liedboek en die zijn gelukkig best positief. De meeste kerken hebben inmiddels diverse bestellingen gedaan.

De datum van invoering zal per gemeente verschillen, maar dat geeft ook niet.

De 'zanggroep nieuwe liedboek' zal voor het eerst bij elkaar komen op maandag 16 september van 19.30 tot 20.30 uur in de Irenekerk te Slikkerveer, Electropark 17-19.

Herman Houweling is vaste organist van de Irenekerk. Hij heeft de muzikale leiding van de zanggroep, maar laat zich graag door anderen ondersteunen. Op de eerder gehouden avonden hebben zich al enkele mensen aangemeld, zij ontvangen binnenkort een mail hierover.



Nieuwe aanmeldingen zien wij graag tegemoet via h.houweling62@upcmail.nl.

Als u al een liedboek heeft, dan deze gaarne meenemen. Maak elkaar enthousiast, het nieuwe liedboek is een bundel met vele mogelijkheden!



Op 16 september zullen we met de dan aanwezigen ook verdere afspraken maken over frequentie, waarbij wij denken aan eens per maand, en de plaats van samenkomst.

Kernwoorden voor de zanggroep zijn: uiting geven aan geloof, verbondenheid als kerken met elkaar, met elkaar zingen, vertrouwd raken met de inhoud van het nieuwe liedboek, oefenen, en vooral elkaar enthousiasmeren.

U en jij bent van harte welkom.

Zanggroep Nieuwe Liedboek

Maandag 16 september 19.30-20.30

Irenekerk (Slikkerveer)

Ds. Offringa en organist Rene Barnard vertegenwoordigen de Opstandingskerk in de voorbereidingsgroep. U kunt zich ook bij hen aanmelden om deel te nemen.



Achtergronden van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Het leek ons, als ZWOE-commissie, zinvol om uw (en ook ons) geheugen in deze zomerperiode wat op te frissen als het gaat om de achtergronden van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Kerk in Actie).

Het Woord van God, de Bijbel, geeft mensen al eeuwenlang hoop en inspireert hen om hun naasten lief te hebben als zichzelf. Zo roept het Oude Testament op om het recht van weduwen, wezen en vreemdelingen te respecteren (zie o.a. Psalm 146). Jezus gebruikt in het evangelie van Lucas (4:18-19) een tekst uit Jesaja om zijn missie te omschrijven: 'De Geest van de Heer rust op mij, want Hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen'.

Het boek Handelingen beschrijft hoe met het Pinksterfeest, de geboorte van de kerk, de zendingsbeweging begon vanuit het centrum van het Joodse geloof, Jeruzalem, naar het centrum van de macht van de toenmalige wereld: Rome. In Handelingen 6 zien we al dat de jonge kerk voor het eerst diaconaal in actie komt: toen bleek dat de Grieks sprekende weduwen werden achtergesteld bij de gezamenlijke maaltijd, werden er meteen diakenen aangesteld om er voor te zorgen dat niemand te kort kwam.

Door de zendingsreizen verspreidde het christelijk geloof zich snel over de wereld. In Israël, Klein-Azië, Griekenland en daarbuiten ontstonden gemeenten. Sommige auteurs stellen dat het Evangelie zich zo snel kon verspreiden, omdat de gemeenten veel diaconaal werk deden en hulp gaven aan iedereen ongeacht zijn of haar afkomst, wat ongekend was in die tijd! Deze gemeenten onderhielden contact via brieven, reizigers, maar ook door onderlinge hulpverlening. In 2 Korintiërs 8 lezen we over een collecte van Korintiërs voor (de heiligen in) Jeruzalem, ter voorkoming van een hongersnood. De uitgangspunten van dit 'oecumenisch delen' zijn nog steeds een bron van inspiratie voor het werk van Kerk in Actie.

Bij Zending denken wij vaak aan een beweging van 'ons' naar 'hen'. Maar Zending is niet door onze kerken ontstaan: onze kerken zijn door Zending ontstaan. Vanuit het Midden-Oosten vertrokken zendelingen naar de Britse Eilanden. En via Willibrord kwam het Evangelie bij ons in de Lage Landen terecht.

Pas vanaf de achttiende eeuw kwam Zending vanuit Europa op gang. In 1797 werd het Nederlands Zendelingen Genootschap opgericht. De zendingsgenootschappen richtten zich meestal op de zending in een bepaald land of een deel van Indonesië en werden in Nederland ondersteund door plaatselijke verenigingen die bijvoorbeeld met het zendingsbusje geld bij elkaar brachten.

Rond 1900 werd Zending meer en meer een officiële taak van de kerken. De synode van Middelburg sprak dit in 1896 uit voor de Gereformeerde Kerken in Nederland. In de Nederlandse Hervormde Kerk kreeg de Zending een centrale plaats in de kerkorde van 1951. In de kerkordes werd ook vastgelegd dat de plaatselijke gemeenten het zendingswerk dienden te steunen en werden zendingscommissies ingesteld.

Hoewel de Zending zich nooit had beperkt tot woordverkondiging, maar ook ziekenhuizen, scholen en landbouwwerk had opgezet, kwam het Werelddiaconaat als werksoort pas in de twintigste eeuw op gang. Na de Eerste Wereldoorlog verleenden de kerken in Europa hulp aan oorlogsslachtoffers en vluchtelingen. Na de Tweede Wereldoorlog werd dit ook door de in 1948 opgerichte Wereldraad van Kerken aangepakt en ook de watersnoodramp van 1953 in Zuidwest-Nederland gaf een impuls aan het Werelddiaconaat. Achtereenvolgens werden opgericht: de Stichting Oecumenische Hulp aan kerken en vluchtelingen (SOH, 1952), de hervormde Sectie Internationale Hulp later Generale Diaconale Raad (1956) en het gereformeerde bureau Wereldhulpactie binnen het Algemeen Diaconaal Bureau (1960). Zo kreeg het Werelddiaconaat gaandeweg een plek binnen de kerken.

Zowel bij de Zending als het Werelddiaconaat onderhielden landelijke bureaus de contacten met de partnerkerken en partnerorganisaties. Het hervormde zendingsbureau en de gereformeerde synode vroegen de plaatselijke gemeenten een financieel aandeel te nemen in dit werk (gereformeerd zendingsquotum, hervormd richtbedrag). Soms was er een speciale band tussen de gemeenten en het werk overzee. Zo hadden de gereformeerde classes jarenlang de financiële verantwoordelijkheid voor zendingswerkers. De hervormde kerk kende ook aan een classis verbonden zendingswerkers.

In de jaren vijftig en vooral zestig van de 20e eeuw werden veel koloniën in Afrika en Azië onafhankelijk en meestal werden daarbij ook hun kerken zelfstandig. In deze tijd kwam buiten de kerken Ontwikkelingssamenwerking op gang. Door de protestantse kerken werd ICCO (Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingssamenwerking) opgericht om deel te kunnen nemen aan ontwikkelingssamenwerking en daar ook subsidie van de overheid voor te verwerven.

De onafhankelijke kerken in het buitenland lieten steeds meer hun stem horen n het wereldarmoedevraagstuk en zo groeide het inzicht dat armoede in de wereld niet slechts een gevolg is van een gebrek aan geld, of middelen, of kennis, maar ook te maken heeft met economische en machtsstructuren.

Wordt vervolgd.

*(Overgenomen uit Wegwijzer
Zending en Werelddiaconaat)*



Vanuit de ZWOE - Felicitaties aan de gemeente van Giko

We hebben bericht ontvangen dat de gemeente van Giko op 11 augustus 2013 50 jaar bestaat.

Wij willen u vragen op zondag 7 juli a.s. uw handtekening te zetten op een felicitatiekaart zodat deze meegenomen kan worden met mevrouw Janny Oorbeek; zij gaat met vakantie naar Rwanda en bezoekt ook Giko; zij zal daar onze felicitaties overbrengen.

Omdat deze gemeente aan de beurt is voor de financiële bijdrage voor de kleine projecten zal zij dit overhandigen.

Ook krijgen zij van onze gemeente een cadeau.

Al dertig jaar Interkerkelijk Diakonaal Beraad in Ridderkerk

Werkloosheid bij Boele en Holec basis voor oprichting Interkerkelijk Diakonaal Beraad.

Op 13 mei jongstleden heeft het Interkerkelijk Diakonaal Beraad van Ridderkerk gevierd dat het 30 jaar geleden werd opgericht. Het initiatief daartoe lag eigenlijk bij de toenmalige burgemeester Harm Bruins Slot die de werkloosheid bij Boele en Holec en andere bedrijven in 1983 zag aankomen. De gemeente stond voor de haar nog wat onbekende taak deze plotseling groeiende groep werklozen van Ridderkerk op te vangen. Natuurlijk met financiële middelen, maar burgemeester Bruins Slot voorzag dat de sociale opvang van deze werklozen minstens even belangrijk was. Zij vielen immers in een diep gat dat tijdens de voorgaande jaren van altijd maar groei en voorspoed eigenlijk niet was voorzien. De burgemeester wendde zich tot het Pastores-overleg van Ridderkerk en dit zocht contact met de heer Cor Huijer, voorzitter van de diakonie van de Gereformeerde kerk van Ridderkerk die het in enkele weken tijds klaarspeelde om nog vijf andere diakonieën in Ridderkerk warm te krijgen voor een gezamenlijk project. En dat was nieuw in Ridderkerk! Samenwerken tussen de vele onderling sterk verschillende kerken gebeurde niet zomaar... Maar het gezamenlijke doel: de hand reiken aan de werklozen, deed bruggen slaan, en de kerken leverden hun bijdrage in de maatschappelijke opvang van de werklozen, zeker van hun eigen kerk.

Veel meer diakonale problemen

Twee jaar later constateerde de werkgroep werkloosheid samen met het reeds genoemde Pastores-overleg dat

er nog veel méér diakonale problemen lagen waar de kerken gezamenlijk een antwoord moesten vinden. Het probleem van de armoede stak de kop op, de eenzaamheid van velen werd als schrijnend ervaren, veel ouderen voelden zich aan hun lot overgelaten. Al deze en andere zaken werden als binnenkerkelijke zaken beschouwd waar elke diakonie naar beste vermogen een antwoord op zocht. Maar door de samenwerking rond de werkloosheid groeide het besef dat de diakonieën veel van elkaar konden leren: over het ontdekken van de problematiek maar evenzeer over het geven van een antwoord op de vragen die in elke kerk speelden. Want dat was in het begin het uitgangspunt: elke diakonie was en bleef autonoom maar van elkaar leren was nooit weg! Het Interkerkelijk Diakonaal Beraad was niet meer dan coördinerend tussen de zelfstandige diakonieën. Maar de samenwerking binnen het IDB was ontstaan en steeds meer diakonieën slo ten zich erbij aan.

Op dit moment zijn er 19 Ridderkerkse kerken (!) vertegenwoordigd binnen het IDB. De vertegenwoordigers van de diakonieën komen niet meer dan een aantal malen per jaar plenair bijeen maar verzetten in de tussentijd bergen werk. Zo heeft het ruim 10 jaar geleden de Voedselbank opgericht en levert het de nodige vrijwilligers daarvoor. Daarnaast heeft het een Noodfonds ingesteld waaruit in voorkomende gevallen mensen aan het eind van de week of maand een kleine toelage kunnen ontvangen om die periode net aan rond te kunnen komen. Het IDB doet ook mee met Wereldwerk Ridderkerk vanwege de vele projecten in de Derde Wereld die door de meeste kerken worden opgezet. Het IDB was ook vertegenwoordigd in het toenmalige Beleidsplatform Ouderen van de gemeente dat later opging in de Adviesraad voor de WMO. Voor die laatste Raad leverde het IDB zelfs de secretaris.

Contact met gemeente

De gemeente kreeg steeds meer oog voor de verbindende en ondersteunende kracht van de kerken van Ridderkerk. Het gevolg was dat alle burgemeesters sinds 1983 maar ook vele wethouders aanschoven aan de bijeenkomsten van het IDB "om van jullie te leren; jullie kennen de praktijk". De bijeenkomsten werden meer thema-gericht en per thema werd een deskundige naast de politiek verantwoordelijke uitgenodigd. Niet elke thema hoeft onmiddellijk actie voor elke diakonie op te leveren maar het uitwisselen van ervaringen en het nadenken over achtergronden en oplossingen is verrijkend voor elke deelnemer aan het IDB.

Zo kwamen vertegenwoordigers van het Ridderkerkse Zorgnetwerk, van de Wijzerplaats, van de opvang dak- en thuislozen en asielzoekers ter informatie voorbij maar boden anderzijds bijna alle kerken hun accommodatie en menskracht aan aan het gemeentelijk Rampenplan van Ridderkerk. De gezamenlijke diakonieën verzorgen ook jaarlijks talloze Kerstpakketten aan medeburgers die rond het Kerstfeest wat uit de boot vallen.

De deelnemers aan het Interkerkelijk Diaconaal Beraad hebben hun 30-jarig jubileum "gevierd" met een stevige discussie over het verschromelen van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Aan de hand van pittige stellingen werd in het bijzijn van de verantwoordelijke wethouder, Piet van der Sluijs, nagedacht over de gevolgen hiervan voor de afzonderlijke diakonieën: moeten we inspringen en hoe dan, waar de overheid zich steeds meer terugtrekt in het ondersteunen van belangrijke maatschappelijke groeperingen in Ridderkerk zoals wijk- en buurtbewoners, de jeugd, mantelzorgers, mensen met beperkingen, slachtoffers van huiselijk geweld, verslaafden? De viering van 30 jaar leverde voldoende thema's op voor de komende 30 jaar!

Uw Diakonale vertegenwoordigers in het IDB

Mens zijn

*Mens zijn is...
Medemens willen zijn
bij en naast de ander
deelgenoot zijn
van vreugde en verdriet
van blijdschap en herstel*

*Mens zijn is...
Vechten met de ander
bidden met de ander
eigen grenzen ervaren
leren spreken
leren zwijgen
samen delen
samen weten:
je hoort bij elkaar*

*Mens zijn is...
Oren en ogen hebben
om elkaar te ontdekken
iedere dag opnieuw
voeten om naar elkaar
toe te gaan
handen om te geven
een hart om elkaar
lief te hebben*

*Daarom:
Leer spreken
leer zwijgen
verdraag, troost
en accepteer
leer vergeven
het verkeerde
in de ander
en in jezelf*



NIET VERGETEN...

Ouderlingen, diakenen en pastoraal medewerkers: graag zo snel mogelijk uw wijkboekje inleveren bij Bert Alblas zodat deze kan worden bijgewerkt.

Mutaties voor het jaarboekje: ook graag zo snel mogelijk doorgeven aan Bert, dan is het nieuwe jaarboekje straks weer helemaal 'up-to-date'!

Kom je naar het ontbijt van de kindernevendienst op 14 juli?
Graag even doorgeven aan Pia!



Zondag 7 juli Om 14.00
'De Koning komt'
op het Koningsplein

VAN HARTE
WELKOM!



Weinig contact met elkaar tijdens de zomerweken?
U/jij bent van harte welkom voor een kop koffie, een
praatje, spelletje op de open avonden in de Hoeksteen!
(Kijk op pagina 10 voor meer informatie)



Laatste keer La Pipe voor de vakantie: 12 juli

...en natuurlijk de BBQ op 13 juli niet vergeten!
Graag even doorgeven als je komt!



We wensen iedereen een fijne en goede vakantieperiode toe!
...Dat je mag ontspannen, uitrusten, de 'accu opladen', genieten van de zon,
dichtbij of ver weg, van al het mooie dat God ons geeft.
En dat je na die tijd weer gezond en met goede moed, nieuwe inspiratie, goeie zin,
enthousiasme, vol plannen, mag uitzien naar de startdag en het nieuwe seizoen.

NBG Bijbelleesrooster Juli

Ma	1	Lucas 9 vs 18-27
Di	2	Lucas 9 vs 28-43a
Wo	3	Lucas 9 vs 43b-50
Do	4	Lucas 9 vs 51-62
Vr	5	Lucas 10 vs 1-16
Za	6	Galaten 6 vs 1-10
Zo	7	Galaten 6 vs 11-18
Ma	8	Psalm 56
Di	9	Spreuken 12 vs 1-14
Wo	10	Spreuken 12 vs 15-28
Do	11	Spreuken 13 vs 1-12
Vr	12	Spreuken 13 vs 13-25
Za	13	Lucas 10 vs 17-24
Zo	14	Lucas 10 vs 25-37
Ma	15	Lucas 10 vs 38-42
Di	16	Genesis 12 vs 1-9
Wo	17	Genesis 12 vs 10-20
Do	18	Genesis 13 vs 1-18
Vr	19	Genesis 14 vs 1-16
Za	20	Genesis 14 vs 17-24
Zo	21	Genesis 15 vs 1-11
Ma	22	Genesis 15 vs 12-21
Di	23	Genesis 16 vs 1-16
Wo	24	Genesis 17 vs 1-14
Do	25	Genesis 17 vs 15-27
Vr	26	Genesis 18 vs 1-15
Za	27	Genesis 18 vs 16-33
Zo	28	Lucas 11 vs 1-13
Ma	29	Lucas 11 vs 14-28
Di	30	Psalm 58
Wo	31	Lucas 11 vs 29-36

NBG Bijbelleesrooster Augustus

Do	1	Lucas 11 vs 37-54
Vr	2	Psalm 27
Za	3	Lucas 12 vs 1-12
Zo	4	Lucas 12 vs 13-32
Ma	5	Lucas 12 vs 33-40
Di	6	Genesis 19 vs 1-11
Wo	7	Genesis 19 vs 12-29
Do	8	Genesis 19 vs 30-38
Vr	9	Genesis 20 vs 1-18
Za	10	Hebreeën 10 vs 19-39
Zo	11	Hebreeën 11 vs 1-12
Ma	12	Hebreeën 11 vs 13-22
Di	13	Hebreeën 11 vs 23-30
Wo	14	Hebreeën 12 vs 1-13
Do	15	Genesis 21 vs 1-21
Vr	16	Genesis 21 vs 22-34
Za	17	Lucas 12 vs 41-53
Zo	18	Lucas 12 vs 54 / 13 vs 9
Ma	19	Lucas 13 vs 10-21
Di	20	Psalm 60
Wo	21	Genesis 22 vs 1-14
Do	22	Genesis 22 vs 15-24
Vr	23	Genesis 23 vs 1-20
Za	24	Psalm 61
Zo	25	Lucas 13 vs 22-35
Ma	26	Lucas 14 vs 1-11
Di	27	Lucas 14 vs 12-24
Wo	28	Amos 1 vs 1-10
Do	29	Amos 1 vs 11 / 2 vs 5
Vr	30	Amos 2 vs 6-16
Za	31	Hebreeën 1

Goede God,

Zoveel loze woorden, lege gebaren, zinloos geschreeuw, vullen ons leven.

Zoveel snelle groeten, aandachtsloze bezoeken, vullen ons leven.

*Zoveel wat om ons heen gebeurt, zoveel wat we zelf doen;
zonder aandacht, zonder dat ons hart er bij is, zonder dat we er zelf bij zijn.*

*Laat uw woorden zich in die wirwar van ons bestaan, die kluwen,
laat ze zich daar vanmorgen tussen wringen zich een plek verwerven.
Laten uw woorden als vloeiend water hun weg vinden in onze harten.*

Zodat wij opademen, opstaan, opbloeien, tot leven komen.

Opdat wij weer doordrongen mogen worden van het geloof,

dat wij niet leven van brood alleen,

*maar van ieder woord dat U tot ons gesproken heeft,
gister, vandaag en morgen.*





- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht
concern, gespecialiseerd in oplossingen
voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt
door een goede prijs-kwaliteit-verhouding
en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten:
inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval
om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl