

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Jeugddienst met Wim Bevelander	3
Bij de diensten; Zieken(t)huis; Vakantie ds. Offringa	4
Wij gedenken - zuster C.B. van Nes-van den Hout	5
Nieuwe tussendeuren; Koninklijk onderscheiden	6
Jongeren en de kerk	7,8
Gedicht - Toverbal	8
PKN nieuwsbrief brengt ons op een idee	9
Kerk. stand en bureau; Inloopochtenden; La Pipe; Verjaardagen 75+	10
NBG Bijbelleesrooster juni	11
Opbrengst Collectes; Giften C.v.K.; Deurcollecte	12
BBQ voor de hele gemeente; Tienviering	13
Kerkenraadsverslag 13 maart	14,15
Kerkenraadsverslag 24 april	15,16
Kamp zoekt sponsors	16
Kindernevendienst; Openluchtdienst Koningsplein	17
Bazaar 2013	18-20
Giften C.v.D.	20
Theologische Vorming Gemeenteleden.	21
Beesd viert 150 jaar Abraham Kuiper	22
Parijs Plus	23
Classisnieuws	24,25
Holland Zingt; Samenzang Breepleinkerk	26
Samenzang in de Open Hof	27

Van de redactie:

Houdt u er in verband met aanleveren van kopij rekening mee dat de volgende uitgave van RatW er een is voor de maanden juli en augustus?

Stencilen:

Maandag 24 juni
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Donderdag 27 juni
om 13:00 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maanden juli en augustus met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 21 juni

bij
Pia van der Linden
p/a Pruimendijk 52
2989 AJ Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 2 juni

09.30 uur : **Jeugddienst**
Kinderoppas : Wim Bevelander uit Dordrecht
Chauffeurs : Willemijn en Pauline Bezemer
Koster : E. de Ruiter en C. IJsselstein
Collecte : Joop van Wingerden
: 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat
: 2e Onderhoud
: Deurcollecte Jeugdwerk PKN

Zondag 9 juni

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen
Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer
Chauffeurs : P. Bezemer en J. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk
: 2e Onderhoud
: Deurcollecte Jeugdwerk PKN

Zondag 16 juni

09.30 uur : **Tevens Tienviering**
Kindernevendienst : Ds. G.H. Labooy uit Papendrecht
Kinderoppas : Martine Versteeg en Petra de Heer
Chauffeurs : Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte
Koster : J.J. de Koning en J. Monteban
Collecte : Wim van Bruggen
: 1e Diaconie
: 2e Onderhoud
: Deurcollecte Jeugdwerk PKN

Zondag 23 juni

09.30 uur : Ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht
Kindernevendienst : Janis van der Linden
Kinderoppas : Annelieke en Petra Bezemer
Chauffeurs : D.W. Alblas en P. van Oorscot
Koster : Henk van Mastrigt
Collecte : 1e Kerk
: 2e Onderhoud
: Deurcollecte Jeugdwerk PKN

Zondag 30 juni

09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool uit Ridderkerk
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw
Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong
Chauffeurs : A.C. Alblas en D.W. Alblas
Koster : Joop van Wingerden
Collecte : 1e Diaconie
: 2e Onderhoud
: Deurcollecte Jeugdwerk PKN

Je bent uniek

2 juni - Jeugddienst met Wim Bevelander

Op 2 juni hopen we met elkaar een jeugddienst te vieren waarin Wim Bevelander uit Dordrecht voor zal gaan. De dienst zal, zoals de titel al zegt, gericht zijn op de jeugd, met name van de basisschool.

We zingen deze keer geen psalmen en gezangen maar Opwekkingsliedjes en andere liedjes die goed bij de dienst passen, door Wim uitgekozen.

Als we met elkaar zingen wordt de zang begeleid op de piano door Marc Jongsma en Wim zingt ook een aantal liedjes zelf, met de gitaar.

Omdat het een jeugddienst is is er deze zondag uiteraard geen kindernevendienst

Alle teksten zijn te lezen op de muren via de beamerpresentatie, verzorgd door Niels, Christian, Rick, Cas en Gerard; er is geen gedrukte liturgie.

We zijn benieuwd of het weer net zo'n fijne dienst wordt als de vorige keer dat Wim bij ons in de kerk was!

Jij/Ū bent van harte uitgenodigd, ook voor een bakkie koffie, thee of limonade na de dienst!

Groetjes vanuit de jeugdraad



Superheld, wie is de grootste?

Wie is de grootste,
de allergrootste in de zaal,
de grootste van ons allemaal?

Wie is de grootste?
Ik wil wel weten wie dat is.
Ik hoop dat ik me niet vergis.

Zou het de slimste zijn?
Iemand die kan lezen,
elke letter elk getal?
Zou het de slimste zijn?
Welnee, ben je mal!

Zou het de langste zijn:
lange benen, lange armen
en een lange nek?
Zou het de langste zijn?
Welnee, ben je gek!

Zou het de rijkste zijn?
Is het iemand met de meeste
euro's bij elkaar?
Zou het de rijkste zijn?
Welnee, ben je raar!

Refrein:

't Is niet de slimste
en niet de langste van de klas,
of iemand met het meeste geld.
Maar wie de minste
en dus een dienaar durft te zijn
die is onze superheld.
Die is een superheld!

Bij de diensten

Vanwege mijn vakantie in de komende maand laat ik de invulling van de kerkdiensten in volledig vertrouwen over aan onze kerkenraad. Er zijn verschillende gastpredikanten die bij ons zullen voorgaan. Op zondag 2 juni is er een Jeugddienst met Wim Bevelander. Elders in dit kerkblad leest u er vast meer over. Op zondag 9 juni zal ds. H. IJzerman uit Rotterdam bij ons voorgaan. Op zondag 16 juni is ds. G.H. Labooy uit Papendrecht onze voorganger. Op zondag 23 juni gaat mw. ds. A.J.T. Bouwman uit Papendrecht voor in de Opstandingskerk. En op zondag 30 juni ontmoeten we mw. ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool van onze zuster gemeente De Levensbron in Ridderkerk. Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

Zieken(t)huis

In de afgelopen maand werden enkele gemeenteleden voor korte tijd opgenomen in het ziekenhuis. Ik noem de namen van mw. W.M. Tamerius (J.C. de Backstraat) en mw. A.M. Kanters-van Kleef (Mauritshoek), zij mochten binnen enkele dagen weer naar huis terugkeren. Mw. M. de Koning-Nugteren (Waldijk) onderging een operatie waarbij haar galblaas werd verwijderd, zij is thuis herstellende. Op het moment van schrijven verblijft mw. N. Pikhaar (Ds. Sl. Visserstraat) voor revalidatie nog in het Maasstad Zorghotel (k. 405, Maasstadweg 2 3079 CZ Rotterdam), maar zij hoopt binnenkort ook weer thuis te komen. Wij bidden voor onze zieken en herstellenden kracht, om liefde en om goede zorg.

ds. G.H. Offringa

Zomervakantie predikant



De laatste jaren plan ik mijn zomervakantieweken meestal in aansluiting op het Pinksterfeest. Nu viel Pasen vroeg dit jaar en werk ik een week langer door. Mijn vakantieperiode loopt dus vanaf maandag 27 mei tot en met maandag 24 juni 2013. Als u dit kerkblad leest, dan ben ik al een week vrij.

Gedurende mijn vakantie kunt u berichten van pastorale aard - ik denk aan een geboorte, ziekenhuisopname of -ontslag, of een situatie van overlijden - doorgeven aan de ouderlingen mw. M. de Koning-Nugteren, Waldijk 117 (telefoon 0180 - 490146) of aan mw. E. van Gameren, J.C. de Backstraat 5 (telefoon 0180 - 426377; 06 - 446 18 246). Zij wijzen u zo nodig de weg naar een waarnemende predikant of andere zorg.

Ik ben vast niet de enige die vakantie viert. Vanaf deze plaats wens ik onze vakantie-gangers een goede reis en een wel thuis. En dat de thuisblijvers mogen genieten van wat rust en goed weer in de komende zomermaand. Alle goeds toegewenst en met hartelijke groet,

ds. Herman Offringa

Wij gedenken

Op donderdag 2 mei 2013 is in Hendrik-Ido-Ambacht overleden Klaaske Barbara van Nes-van den Hout.

Clara van Nes was geboren in Zwijndrecht. Na haar huwelijk met Adrianus Reinen van Nes woonde zij in Rijsoord. Hun huwelijk was traditioneel: hij werkte in het vlasbedrijf en zij legde eer in het huishouden en de liefdevolle zorg voor de kinderen. Liefde en vriendelijkheid tekenden heel haar karakter.

Kort na hun 60-jarig huwelijksjubileum in 2011 overleed haar man, zij waren toen net verhuisd naar Ridderkerk. De laatste jaren waren er af en toe zorgen om haar gezondheid, maar zij heeft dit alles moedig gedragen tot het einde toe. Zij mocht 86 jaar worden.

Op woensdag 8 mei hebben wij in de Opstandingskerk te Rijsoord afscheid van haar genomen. De dankdienst voor haar leven kreeg een heel persoonlijke invulling. Zoon Klaas sprak een in memoriam uit, kleinzoon Jasper had enkele persoonlijke herinneringen aan zijn oma, neef Jacob van Nes bespeelde het orgel en voorganger in deze dienst was haar neef ds. Klaas-Dirks van den Hout.

De schriftlezing was gekozen uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 14: 1-7, over het huis met de vele woningen. Een mooie keuze op de dag net voor Hemelvaartsdag. De tekst zegt ook iets zegt over haar geloof. Al sprak zij niet nadrukkelijk over haar geloof, ze was ervan overtuigd dat Jezus Heer is en dat er leven is voor Gods aangezicht - door Hem.

Van het goede leven bij God heeft zij kunnen delen in het geloof dat Hij voor ons zorgt. Hij is ons tot steun met zijn heilrijke rechterhand (Jes. 41:10). Daar mogen wij God voor danken, danken voor het leven van Clara van Nes.

Wij hebben haar lichaam in de aarde gelegd, maar zij is levend voor God. Met dit vertrouwen bidden wij voor de kinderen en kleinkinderen, voor familie, vrienden en vriendinnen om Gods troostende nabijheid, om zijn Geest die voor ons zorgen wil en leiding geeft.

ds. G.H. Offringa

Johannes 14 vs 1-7

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.' 5 Toen zei Tomas: 'Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?' 6 Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.'

Nieuwe tussendeuren

In de bijbel is vaak sprake van deuren. In het Nieuwe Testament zegt Jezus: 'Ik ben de deur voor de schapen', en even later: 'Ik ben de deur' (Joh. 10:8v.). Jezus gebruikt de deur als beeld, als een metafoor. De deur houdt het kwade buiten, binnen is het veilig en beschermd. Binnen en buiten zijn - in Hem - op elkaar betrokken. In het blad Eredienstvaardig (tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek, tegenwoordig heet het Laetare) vond ik een mooi gedicht, gekozen de zondag waarop de tekst uit Johannes 10 gelezen wordt. Het gedicht is van Bert Schierbeek.

DE DEUR

*Een deur is open
of dicht
een deur die open is
is een gat naar
de ruimte
een deur die dicht is
is deel van de muur
begrenst de ruimte
als ie beweegt
is ie een deur
zo ben ik
een deur.*



Koninklijk onderscheiden

Ter gelegenheid van de laatste echte Koninginnedag (op vrijdag 26 april) werd mw. C. Zijderveld-Koorneef benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



Ik mocht dit jaar bij de uitreiking aanwezig zijn. Bij Jannie's "staat van dienst" noemde de burgemeester ook haar kerkenwerk.

En wij kennen haar grote betrokkenheid en weten wat zij allemaal heeft gedaan in en om onze gemeente en nog doet.

Ik denk aan haar voorzitterschap van Stuurgroep van de Uitwisseling met de regio Remera in Rwanda, haar voorzitterschap van de werkgroep Gemeenteopbouw en -toerusting, pastoraal bezoekwerk en het meedraaien in het team van Eetcafé de Fontein.

Wij willen haar daarom ook op deze plaats hartelijk danken en gelukwensen met haar onderscheiding!

ds. Herman Offringa

Na de kerkdienst op de Pinkstermorgen onthulden we twee nieuwe glazen tussendeuren in de Opstandingskerk.

De oude waren kromgetrokken en sloten niet meer goed. We wilden ze al langer vervangen. Het legaat van ons gemeentelid Ton Haeck, hij overleed vorig voorjaar, bracht de besluitvorming in een versnelling. Ton was hulpkoster en hij zong graag. In de deuren is een afbeelding gegraveerd.

We zien stralen van boven komen. Menselijke figuren beneden strekken zich uit om het licht, om deze gave op te vangen. Op de kleding zien we muzieknoden staan. De afbeelding laat ons even stilstaan bij ons geloof, over onze inzet met hart en ziel en lichaam, hoe de Geest ons beweging brengt. Zó zijn wij ware volgelingen van de Heer.

ds. Herman Offringa

Jongeren en de kerk

*Een kind, een kind is zoveel meer dan een aanstaande dame of een aanstaande heer.
Wie niet in het kind het wonder ziet die snapt het hele liedje niet.*

Toon Hermans

Jong zijn in het begin van de 21e eeuw is leuk en lastig! Leuk (of *chill* zoals de jongeren zelf zeggen), omdat er van alles te zien, te doen en mee te maken is. Lastig, omdat je maar 24 uur op een dag hebt en dus constant keuzes moet maken. En dan wil je wel dát meemaken en doen wat er echt toe doet! Maar wie wijst je in die wervelende wereld de weg. Jongeren zijn op zoek naar plekken en manieren om 'God' te ervaren: in muziek, in beeld, op feesten en festivals, in kloostergemeenschappen. Kerken worden door jongeren over het algemeen niet herkend als 'vindplaatsen van God'.

Jongeren geboren tussen 1980 en 2000 worden ook wel de generatie SEARCH genoemd. De letters van dit woord staan voor:

S = Stabiliteit: behoefte aan zekerheid, aan mensen en zaken die je kunt vertrouwen.

E = Evenwicht: behoefte om een balans te vinden en niet in uitersten te vervallen.

A = Achievement: iets willen bereiken in het leven, maar dat mag niet ten koste gaan van alles. Goede vriendschappen zijn het meest waardevolle in je leven.

R = Regels: geen 'regels om de regels', maar om je te beschermen. Natuurlijk wel met de vrijheid er je eigen individuele uitzonderingen op te maken. Maar toch, een stukje duidelijkheid.

C = Collectiviteit: anderen zijn interessant. Het is niet meer 'ik', maar 'ik en jij', communicatie over de hele wereld, zoeken naar gemeenschappelijke waarden en interesses.

H = Harmonie: niet de verschillen benadrukken, maar de overeenkomsten. Elkaar niet veroordelen maar accepteren.

Jeugd en jongeren vormen de generatie van de toekomst. Aan de ene kant lijkt dat een open deur, aan de andere kant scheidt het ook een verantwoordelijkheid. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor de kerk: hoe dragen wij, in deze tijd, het geloof over aan onze kinderen? Geloven vraagt rust en ruimte en aandacht. Het klooster is wel de meest klassieke vorm waarin het geloof vorm krijgt: het strakke ritme van de getijden (gebedsdiensten), de taakverdeling onder de monniken, de stilte. Een eigentijdse kloostergemeenschap als in het Franse Taizé heeft grote aantrekkingskracht op jongeren uit heel Europa. Na hun verblijf gaan de jongeren weer naar huis. In hoeverre kunnen de plaatselijke kerken de jongeren iets dergelijks bieden?

Jeugd en jongeren vormen de generatie van de toekomst. Aan de ene kant lijkt dat een open deur, aan de andere kant scheidt het ook een verantwoordelijkheid. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor de kerk: hoe dragen wij, in deze tijd, het geloof over aan onze kinderen? Geloven vraagt rust en ruimte en aandacht. Het klooster is wel de meest klassieke vorm waarin het geloof vorm krijgt: het strakke ritme van de getijden (gebedsdiensten), de taakverdeling onder de monniken, de stilte. Een eigentijdse kloostergemeenschap als in het Franse Taizé heeft grote aantrekkingskracht op jongeren uit heel Europa. Na hun verblijf gaan de jongeren weer naar huis. In hoeverre kunnen de plaatselijke kerken de jongeren iets dergelijks bieden?

In onze kerk in Rijsoord houden we maandelijks tienervieringen.

Ook de catechese blijft een goede vorm van kerkelijk groepswork. De catecheet kan tegenwoordig ook verwijzen naar goede en zakelijke informatie op het internet, bijvoorbeeld www.biblija.net van het Nederlands Bijbelgenootschap.

Naast de kennisoverdracht kunnen ook jongerenthema's een plaats krijgen. Het is goed om daarbij te onderscheiden tussen populaire cultuur en de persoonlijke levenservaringen van de jongeren. Wat die cultuur betreft: over smaak valt levendig te twisten. Jongeren proberen niet alleen graag iets uit, zij discussiëren er onderling ook over en zijn vaak goed in staat om zelf te verwoorden wat zij willen. Met wat aanmoediging kunnen ze meehelpen om hun eigen jeugdwerk te organiseren. Leren geloven wordt zo een samenspel tussen jongeren en ouderen.

Het is Pinksteren geweest, wij hebben Gods Geest ontvangen. Ik moet denken aan die mooie tekst uit de profetie van Joël 3 (NBV), aangehaald de toespraak van Petrus in Handelingen 2, en waarmee ik wil afsluiten:

*'Jullie zonen en dochters zullen profeteren,
oude mensen zullen dromen dromen
en jongeren zullen visioenen zien.'*

ds. Herman Offringa

Bron: P. Valstar (samenst.), Bronnen voor beleid, werkboek voor beleidsontwikkeling. Een uitgave van de Dienstenorganisatie van de PKN. 1e druk juni 2004; 4e herz. druk maart 2006:153-159.



T o v e r b a l



Het leven
is een toverbal.

Je weet niet hoe hij worden zal...
Je kocht hem gister voor een stuiver,
toen was hij gaaf en glad en zuiver,
hij was nog glanzend en sereen...
De kleuren lagen een voor een
onder het oppervlak verborgen.
De grijze tinten van de zorgen,
het donkergroene van de spijt,
de gele haat, de paarse nijd,
het sterke blauw van het vertrouwen,
de diepe zwarte van het rouwen.
Het violet van onze dromen...
Maar, als we eindelijk zijn gekomen
aan het pure wit van het geluk,
dan bijten we het snoepje stuk.
En worden we een beetje boos.
Waarom is het geluk zo broos?

De wereld is een toverbal
geen mens weet
wat het worden zal,
maar een ding dat weet iedereen:
je kunt het niet alleen!
Dus zullen we er samen
iets moois van moeten maken.
de wereld is een mooi
maar bewerk'lijk ding.
Dus zullen we er samen
iets van moeten maken
hé, hé, kom maar in de kring!

(vrij naar Dorothy Gilman)

- redactie - We zijn heel blij met de map met gedichten die we van Joop Euser kregen, de map van Pieta. Jarenlang verzamelde Pieta gedichten, voor vele gelegenheden en ze gebruikte ze ook zelf regelmatig. We hebben de map nu gekregen voor gebruik in Rijsoord aan 't Woord en maken daar ook graag gebruik van; zo ook deze van de 'Toverbal', en op de pagina hiernaast 'Een stille plaats'. En we hopen in de toekomst nog heel veel gebruik te gaan maken van al deze mooie gedichten!

PKN nieuwsbrief brengt ons op een idee

De zomer komt er aan en dat betekent vaak dat we er even tussenuit gaan.

Ik hoop van harte dat u/jij een goede vakantietijd tegemoet kan gaan, liefst met héé-éél veel zon!

Maar het aller-fijnste is natuurlijk heerlijk uitrusten en genieten van andere dingen dan gewoonlijk.

Vaak heb je dan ook onverwachte ontmoetingen of gesprekken. Dat kan zomaar op straat of in je vakantieverblijf zijn, maar ook als je een kerkdienst in je vakantieplaats bijwoont.

Soms vallen dingen in een kerk je op. Dat kan de aankleding van de kerkruimte zijn, de liturgie die men gebruikt of misschien activiteiten die men organiseert.

Of zomaar een lied dat je treft.

Misschien denkt u/jij dan wel: dat is misschien ook wel wat voor Rijsoord!

Nu zijn we heel benieuwd of u in gesprek met mensen tijdens uw vakantie of door het bijwonen van een kerkdienst enthousiast geworden bent over de vormgeving van de dienst of activiteiten.

Dan kunt u/jij contact opnemen met een van onderstaande personen en zij zorgen er dan voor dat uw idee, voorstel, bij de goede persoon in onze kerkelijke organisatie terecht komt.

U/jij kunt ons per telefoon of email bereiken en uiteraard ook aan ons jasje trekken als we elkaar tegenkomen.

Zo kunnen we samen kerk zijn en aan Christus werk gestalte geven.

*We kijken uit naar uw/jouw reacties.
Spannend!*

*Janny Zijderveld
Wilma Barnard
Wim en Cootje IJsselstein
Greet Lodder*

*PS: blijft u/jij lekker in Rijsoord
in de zomermaanden, dan zijn uw
Ideeën over samen kerk zijn
Natuurlijk ook van harte welkom!!!*



Een stille plaats...

*"Te midden van dit leven hier,
Vol onrust en gevaar,
schept U in mij een stille plaats
en neemt Uw intrek daar.*

*Een heiligdom van diepe rust,
geheel aan U gewijd,
waar ik heel stil genieten mag
van Uw aanwezigheid.*

*Een schuilplaats, weg van het lawaai
van heel mijn druk bestaan,
een plek waar ik in kalme rust
Uw stem weer kan verstaan.*

*Een kleine plaats, genadig stil,
gereinigd van gebreken,
waar ik U, Heer, ontmoeten mag
en stil met U mag spreken".*

*Uit: "Gebeden voor drukke mensen"
John Oxenham*

Kerkelijke stand

Overleden op 2 mei 2013
Zuster Klaaske Barbara van Nes-van den Hout
Op de leeftijd van 86 jaar
Gewoond hebbende Torenmolen 142

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-voorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen in juni

1 juni 1929
De heer J. Dorsman
A.M. de Jongstraat 45
2985 TA Ridderkerk

2 juni 1926
Mevrouw K.B. v. Nes-v.d. Hout
Torenmolen 142
2986 CG Ridderkerk

8 juni 1931
De heer P. Legerstee
Verz.huis Dubbelmonde
Koningstraat 290, kamer 214
3319 PH Dordrecht

9 juni 1925
Mevrouw J. van Gameren-de Lang
Mauritshoek 6
2988 EA Rijsoord

11 juni 1922
Mevrouw H.M. v. Nes-Horsman
Ds. Sl. Visserstraat 33
2988 XB Rijsoord

12 juni 1934
Mevrouw W. M. Tamerius
J.C. de Backstraat 36
2988 XJ Rijsoord

13 juni 1932
De heer J. van der Burg
Reling 5.07
2993 DN Barendrecht

19 juni 1925
De heer Adr. Van Gameren
St. Jorisplein 80
2981 GG Ridderkerk

Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op

6 en 20 juni

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!



Tot ziens!

La Pipe

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op 14 juni



Eerst ontvangen, dan geven!

*Jezus deelde wat Hij had:
gaven van zijn Vader.
Door de God, die Hij aanbad
kwam Hij mensen nader.*

*Hij schonk aan wie hongeren
brood om van te leven.
Ouderen en jongeren
naar Hem toe gedreven*

*deelde Hij zijn liefde uit,
heling, zorg en zegen.
Woorden met een nieuw geluid
reizen nieuwe wegen.*

*Wegen naar de eeuwigheid,
naar het nieuwe leven.
Wie de Heer is toegewijd
kan nu zelf gaan leven!*

*Wie Hem zelf ontvangen heeft,
wil zijn liefde delen
met elk die in het donker leeft,
gevend, troostend, helend.*

*Dit is voor ons weggelegd:
Ga, en deel het mede!
Zo zendt Jezus ons op weg:
Ga nu heen in vrede!*

*Levend in zijn zonneschijn,
levend door zijn lijden.
En zo zal Hij bij ons zijn
tot aan het eind der tijden.*

Jelky Verwaal

NBG Bijbelleesrooster juni

Za	1	Lucas 7 vs 1-10
Zo	2	Galaten 1 vs 1-12
Ma	3	Galaten 1 vs 13-24
Di	4	Psalm 21
Wo	5	Spreuken 10 vs 1-11
Do	6	Spreuken 10 vs 12-22
Vr	7	Spreuken 10 vs 23-32
Za	8	Psalm 26
Zo	9	Lucas 7 vs 11-17
Ma	10	Lucas 7 vs 18-35
Di	11	Lucas 7 vs 36-50
Wo	12	Lucas 8 vs 1-15
Do	13	Lucas 8 vs 16-21
Vr	14	Psalm 52
Za	15	Galaten 2 vs 1-10
Zo	16	Galaten 2 vs 11-21
Ma	17	Galaten 3 vs 1-14
Di	18	Galaten 3 vs 15-29
Wo	19	Spreuken 11 vs 1-11
Do	20	Spreuken 11 vs 12-21
Vr	21	Spreuken 11 vs 22-31
Za	22	Psalm 53
Zo	23	Lucas 8 vs 22-39
ma	24	Lucas 8 vs 40-56
Di	25	Lucas 9 vs 1-17
Wo	26	Galaten 4 vs 1-11
Do	27	Galaten 4 vs 12-20
Vr	28	Galaten 4 vs 21-31
Za	29	Galaten 5 vs 1-12
Zo	30	Galaten 5 vs 13-26

***Uit Galaten 1 (2 juni)***

11 -Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb niet door mensen is bedacht 12 - ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd - maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard.

Opbrengst Collectes

21 april	Kerk	€137,95	
	Onderhoud gebouwen	€110,90	
	Missionairwerk	€58,32	
28 april	Diaconie	€166,00	
	Onderhoud gebouwen	€120,25	
	Missionairwerk	€63,87	
5 mei	Kerk	€170,55	
	Onderhoud gebouwen	€112,10	
	Eigen jeugd	€61,10	
9 mei	Kerk in Actie Zending	€92,70	
	Onderhoud gebouwen	€69,45	
12 mei	Diaconie	€119,15	
	Onderhoud gebouwen	€98,30	
	Eigen jeugd	€45,70	
19 mei	Kerk in Actie Zending	€283,20	
	Onderhoud gebouwen	€208,80	
	Eigen jeugd	€57,39	

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 3554.03.250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2013".

Bas Sintemaartensdijk,

Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK

Deurcollecte in de maand juni voor Jeugdwerk PKN

Het jeugdwerk neemt een belangrijke plaats in binnen de Protestantse Kerk. Daar wordt geloof doorgegeven aan onze kinderen. Via JOP Coach Live en een trainingstour van HGJB Support geven regionale jeugdwerkadviseurs trainingen aan vrijwilligers in het plaatselijk jeugdwerk. Hanna Oosterlee is een van de jeugdadviseurs. Zij zet zich avond aan avond in voor inspirerend jeugdwerk. "Ik hoop dat anderen mijn passie voor God en de kerk voelen en uitgedaagd worden om hun passie te delen." In PRO (het gratis rela-tiemagazine van JOP) is meer te lezen over haar en haar werk (zie ook www.jop.nl/steunjop). De Protestantse Kerk gelooft in jeugdwerk. Daarom investeren we in jeugdwerk. Met uw steun kunnen we samen het jeugdwerk verder helpen!. Meer weten? Kijk op www.jop.nl en/of www.hgjb.nl.

PKN-Collectekrant /

Bas Sintemaartensdijk

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters (in de periode van 20 april 2013 t/m 24 mei 2013)

Gevonden in een bloemenvaas voor de bloemen €10,00
Via dhr. C. IJsselstein voor de bloemen €20,00



Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Het zijn de handen van de Heer,
die naast je zijn om je te leiden;
behoedend om niet uit te glijden
en helpend om je te bevrijden
wanneer de vijand gaat tekeer



Het zijn de handen van de Heer,
In zegenend gebaar geheven
Om over jou en in jouw leven
Zijn vrede en geluk te geven.
...en wat verlang je dan nog meer?!

Wanneer?
Zaterdag 13 juli 2013

Wat?
Gezellige Gemeente BBQ

Welke tijd?
Vanaf een uur of vijf

**Waar? Op het plein
voor de kerk natuurlijk**

Waarom? Waarom niet!

De zomerperiode komt eraan dus is het ook weer de hoogste tijd voor een gezellige gemeente BBQ!

Op zaterdag 13 juli wordt het vuur weer opgestookt. Vanaf een uur of vijf zullen bent u allen van harte welkom. Dus zet deze datum maar vast in uw agenda!



De kosten zullen weer ongeveer 10 euro p.p. zijn, hierover leest u meer in de volgende Rijsoord aan het Woord.

U kunt alvast doorgeven of u komt aan Cora of Ellie. Ook vrijwilligers die kunnen helpen bij de voorbereidingen op die dag mogen zich natuurlijk bij ons melden. Heeft u een huisspecialiteit waarvan u ons wilt laten meegenieten op die dag? Ook dat is natuurlijk mogelijk. Het is wel handig als u dat vooraf even doorgeeft in verband met de inkopen.

We zien u graag op de BBQ!

*Met een vriendelijke groet vanuit het
GOT,*

Cora van Wingerden

Tienerviering 16 Juni



Dit wordt alweer de laatste tienerviering voor de zomer.

We willen deze keer direct het seizoen afsluiten tijdens de viering. Met elkaar zullen we genieten van een lekker ontbijt en daarna een spel spelen.

We blijven de hele kerkdienst in onze ruimte en gaan deze keer niet tijdens de zegen weer terug naar de kerk.

De tienerviering wordt gehouden op 16 juni a.s. Willen jullie je vooraf aanmelden via de mail bij Elselien i.v.m. met de inkopen voor het ontbijt.

Examen doen en het wachten op de uitslag kan spanning geven, maar ook een overgangsrapport kan dat doen. Wij wensen jullie nog veel succes toe met de laatste loodjes op school.

En natuurlijk ook veel plezier met al die zaken die je gaat afronden op school. En niet te vergeten, een zonnige zomervakantie toegewenst voor jullie allen.

In september begint de tienerviering weer op de 3e zondag van de maand. Jullie horen dat via de mail en natuurlijk in Rijsoord aan 't Woord. We hopen jullie allemaal weer te zien. Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom.

Alles op een rijtje:

- Tienerviering zondag 16 juni 2013.
- Aanvang 9.30 uur direct naar de crecheruimte.
- Afsluiting ongeveer 10.30 uur.
- Jullie komen deze keer niet terug in de kerk.

Tot zondag 16 Juni!

Anda, Janis, Elselien en Heleen



Verslag van de kerkenraadsvergadering van 13 maart 2013

Deze vergadering vindt plaats aansluitend aan de Bidstonddienst.

De voorzitter heet allen welkom en gaat ons voor in gebed.

- De notulen van de kerkenraadsvergadering van 13 februari 2013 wordt na een enkele aanpassing goedgekeurd en de ingekomen stukken worden verspreid over de commissies.
- Naast bijzonderheden uit de wijkteams horen we van de werkzaamheden van ds. Offringa van afgelopen maand.
- Bij de bespreking van de komende vacatures wordt de brief voorgelezen die is ontvangen van 2 van onze gemeenteleden. Hierin worden enkele voorstellen gedaan om de vacatures in te vullen.
- De kerkenraad is verheugd dat gezien het aantal vacatures enkele gemeenteleden bereid zijn hun taak te verlengen. Mede gezien het aantal afwezige ambtsdragers tijdens deze vergadering zal de volgende kerkenraadsvergadering verder worden ingegaan op de invulling van de vacatures.
- De werkgroep G.O.T. zal het pastoraal ½ uur verzorgen tijdens de kerkenraadsvergadering van april, dit mede met het oog op het onderwerp van het groot huisbezoek eind april.
- Het College van Kerkrentmeesters laat een schets rondgaan met daarop de afbeelding zoals de nieuwe deuren in de kerkzaal mogelijk worden. De schets wordt mooi en passend bevonden.
- We spreken af dat een bedankje richting kerkelijk bureau bij fam. van Gameren thuis zal worden overhandigd.
- Op 21 februari was er weer een overleg tussen de hervormde en de gereformeerde kerk.
- Mw. C. van Wingerden en dhr. R. Barnard gaan zich buigen over een gezamenlijke introductie van beide kerken voor nieuwe dorpsbewoners.
- Dhr. Nico Evers heeft de integratienota gelezen en daar reactie op gegeven. We spreken af dat er eerst een overleg gepland wordt met een kleine afvaardiging uit dit overleg van beide kerken samen met dhr. Nico Evers. Vanuit onze kerkenraad zijn mw. C. van Wingerden en dhr. J. de Koning hierbij aanwezig. Verder heeft onze voorzitter een brief uit de gemeente voorgelezen waarin een voorstel werd gepresenteerd om tijdens de zomerperiode om en om 1 kerk te sluiten en gezamenlijke diensten te houden. De hervormde kerkenraad zal het verzoek meenemen naar haar vergadering.
- Tijdens het Passie concert op 23 maart zal de voorzitter van de kerkenraad een welkoms- en slotwoord verzorgen.
- Er zijn inmiddels 13 aanmeldingen voor het jeugdkamp.
- Tijdens het mondeling verslag van de Classisvergadering van 7 maart horen we dat dhr. D.W. Alblas gekozen is als lid van het moderamen van de Classis. Ds. Dekker heeft tijdens de Classisvergadering iets verteld over hoe je missionair kunt zijn in een krimpende gemeente.

- Er zijn 2 diensten gepland waarop de beamer gebruikt gaat worden tijdens een kerkdienst, dit zal plaatsvinden op 14 april en 19 mei met hulp van enkele jongeren onder leiding van Gerard Lodder.
- Tot slot wordt het Censura Morum gehouden in verband met het Heilig Avondmaal op Witte donderdag.

Mw. E. van Gameren gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering d.d. 24 april 2013

De voorzitter heet allen welkom, opent de vergadering met het lezen van Filippienzen 4 en gaat daarna voor in gebed.

- De heer Sintemaartensdijk heeft op de vergadering van de aan de uitwisseling Dordrecht-Remera/Ruyumba deelnemende kerken aangekaart dat het wenselijk is om voortaan de logeeradressen bij de evaluatie te betrekken. Dit voorstel is overgenomen.
- Ds Offringa meldt dat ds Chantal Schaap haar intrede zal doen in Parijs.
- De kerkenraad besluit niet mee te doen aan het bemensen van de stand met de andere kerken op 11 mei op het Jorisplesin in het kader van Wereld Fair Trade dag.
- Tijdens de wijkbesprekingen is stilgestaan bij het groothuisbezoek d.d. 28 april en zieken. Met ds Offringa wordt afgesproken dat hij actief de wijkouderling informeert over zieken etc.
- Ds Offringa merkt op dat het een drukke maand is geweest. Hij geeft een korte opsomming van zijn werkzaamheden m.b.t. vieren, leren, dienen, delen en overige activiteiten. Verder maakt hij melding van zijn vakantie vanaf 27 mei - 24 juni.
- De kerkenraad constateert dat in het verslag van de visitatie van 29 januari 2013 op een aantal punten de weergave van het besprokene niet juist is of verkeerd is geformuleerd. Hierover wordt contact opgenomen met de visitatoren.
- De komende vacatures worden besproken. Afgesproken is dat contact wordt opgenomen met mogelijke 'kandidaten' voor de verschillende functies.
- Mevrouw Van Wingerden licht toe dat we eerder hebben stilgestaan bij 30 kansrijke modellen voor een missionaire gemeente. Als vervolg daarop stelt het G.O.T. voor om als jaarthema 2013/ 2014 te kiezen 'De kerk; een open deur ...'. De vraag is of dat beeld klopt en wat er onder wordt verstaan. In drie groepen wordt vervolgens gesproken over respectievelijk de deelthema's 'de gastvrije gemeente', 'de bezielende gemeente' en 'de gemeente voor het dorp'. De bedoeling is om deze deelthema's te verwerken in het toerustingsprogramma. Ook tijdens het groothuisbezoek zal aandacht aan deze deelthema's worden besteed. De kerkenraad vindt dat de deelthema's zonder meer uitnodigen tot een gesprek. Ze besluit in te stemmen met het voorgestelde jaarthema 'De kerk; een open deur ...'

- Verder meldt mevrouw Van Wingerden dat de deelnemers aan de 30+ soos graag de muziek blijven behouden. Het voorstel om het gedeelte van de bijdrage dat overblijft na aftrek van de kosten te bestemmen als tegemoetkoming in de contributie van Buma Stemra wordt positief onthaald. De vergoeding aan Buma Stemra voor 2013 is reeds betaald.
- Het gebruik van de beamers is goed ontvangen. Zichtbaar was het verschil van de professionele beamer en de 'gewone'. Suggesties worden gedaan m.b.t. de ophanghoogte, grootte letters en de scherpste.
De voorzitter doet mondeling verslag van de bijeenkomst op 4 april 2013 van de werkgroep Samenwerking Hervormde en Gereformeerde Kerk. Een afvaardiging van beide kerken heeft gesproken met de heer N. Evers (gemeenteadviseur PKN), over hoe verder gekomen kan worden in het proces m.b.t. theologische duiding. Het voorstel is om als beide kerkenraden gezamenlijk op een tweetal avonden in gesprek te gaan over wat ons bindt. De heer Evers zal dan als procesbegeleider optreden. Van hervormde zijde heeft men laten weten dat het idee om in de zomer gezamenlijke diensten te organiseren onder gelijktijdige sluiting van één van de kerken nog te prematuur wordt gevonden. Het besluit wordt vanzelfsprekend gerespecteerd. Ook wordt de brief van enkele gemeenteleden besproken. Er is waardering voor de inbreng. De weg om niet de verschillen uit te diepen maar juist in te zoomen op wat ons bindt is conform de lijn die de kerkenraad voorstaat en zoals ook in 'Rijsoord aan het Woord' is beschreven. Dit is ook de bedoeling van de twee avonden zoals hiervoor beschreven.
- Het jeugdkamp gaat door; er zijn circa 15 deelnemers.
- Het kerkelijk bureau is nu officieel overgedragen aan de heer B. Alblas.

Mevrouw De Koning gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter sluit.

Kamp zoekt sponsors!

Goed nieuws! Het kamp heeft inmiddels meer dan genoeg aanmeldingen en we kunnen nu dus zeggen dat het kamp vol zit! ☺



Wij als leiding hebben er erg veel zin in en zijn hard bezig met de voorbereidingen om er weer een *hele leuke, toffe, gezellige en vooral onvergetelijke week* van te maken!

Daarnaast zijn het krappe tijden, waarin iedereen moet bezuinigen.

Ook voor het kamp is het budget niet ruim dit jaar. Voelt u of uw bedrijf zich misschien geroepen om een bedrag te sponsoren? Graag ! ☺

(Dit kan op op bankrekeningnummer : 3554.03.250 t.n.v. Gereformeerd Kerk Rijsoord, onder vermelding van sponsoring kamp en eventueel uw naam)

Voor eventuele vragen mag u contact opnemen met mariska-m@hotmail.com

Van de kindernevendienst

Het seizoen loopt weer tegen het einde, we sluiten dat af zoals altijd met een gezamenlijk ontbijt voor de kinderen van de kindernevendienst. Dat doen we op de laatste zondag voor de vakantie, dat is op 14 juli.

Mmm, lekkere broodjes, krentebolletjes, kaas, wordt, jam en hagelslag, een gekookt eitje en een kopje thee erbij of een sapje, dat klinkt allemaal best lekker toch?

Kom jij ook?

Dan horen we het graag van je, een telefoontje of mailtje naar Pia sturen en het komt helemaal in orde!

We beginnen om 9.00 uur.

Aan het eind van de kerkdienst gaan we met elkaar naar de kerk om gezamenlijk af te sluiten.

Ja ik kom/wij komen
Naar het ontbijt op 14 juli
en we bellen of mailen naar Pia om dat door te geven
piavd Linden@hotmail.com of tel. 0180 422943



Voor Lineke Baars zit de laatste kindernevendienst er op.

Na heel veel jaren 'trouwe dienst' stopt zij als leiding van de nevendienst.

Vanaf deze plaats:

Lineke, heel hartelijk bedankt voor al je tijd en inzet die je hebt gegeven, niet alleen tijdens de zondagse nevendiensten; ook bij alle andere activiteiten zoals het ontbijt, de Kerst- en Paasprojecten stond je altijd klaar voor de hand-en-spandiensten. We zullen je missen!

Helemaal weg uit de jeugdhoeke is ze niet, inmiddels is Lineke als secretaris van de jeugdraad en zo blijft ze betrokken bij het jeugdwerk in onze kerk. We zijn daar erg blij mee!

Namens de kindernevendienst, Pia

-Noteer vast in uw agenda - Openluchtdienst op het Koningsplein 7 juli

Hallo gemeente van Rijsoord, komt allen zingen en luisteren.

Het is weer zover, voor de 8ste maal is door een enthousiaste werkgroep weer een openluchtdienst voor bereid. Met als voorganger Aad v.d. Sande met als thema De Koning komt. Medewerkend koor Gospel Unlimited uit Sliedrecht. Neem vooral familie en kennissen mee, ook hopen we dat er veel jeugd aanwezig zal zijn.

vooral geen klapstoel mee te nemen.

Dus gemeente: noteer de datum alvast in u agenda, en dan hopelijk tot ziens op zondag 7 juli aanvang 14 uur op het Koningsplein.

*Hartelijke groet,
Pauly Bestebreurtje*

Bazaar 2013

Het heeft ons even wat tijd en afwegingen gekost om de juiste keuze te kunnen maken welk goede doel we dit jaar een financiële bijdrage willen geven. Wij als bazaarcommissie voelen ons namelijk verantwoordelijk voor het bijeengebrachte geld en dat dit geld dus een goede bestemming krijgt. Korte lijnen en een goede besteding, de beslissing was dit jaar niet de makkelijkste. Goede doelen en enthousiaste vrijwilligers genoeg, daar lag het niet aan. Wel aan het feit dat bij navraag van een financieel overzicht of begroting (en voor ons inmiddels een vereiste) van een stichting of organisatie, de kassen vaak nog rijkelijk zijn gevuld of met grote regelmaat worden aangevuld door vaste sponsors.

Ook kregen we wel eens te horen dat er niet echt meer nodig was dan bijvoorbeeld een "nieuw" bankstel voor de groepsruimte, als we vroegen waar men aan dacht om eventueel sponsorgeld aan te willen besteden. "Tja", dachten wij, "Dat wordt of een duur bankstel of er blijft nog wat geld liggen... en dat is niet wat we voor ogen hebben. Zo willen we het niet."

Tot zover dus de situatie bij de Nederlandse goede doelen... de keuze zou dit jaar immers binnen deze categorie vallen. Het ene jaar een Nederlands doel, het jaar daarop een doel in het buitenland...

Daarom hebben we dit jaar weloverwogen de beslissing gemaakt om voor twee doelen te gaan. Eén goed doel in Nederland en één goed doel in het buitenland.

We hopen daarom met elkaar en met hulp van velen de opbrengst van de 25e bazaar, welke gehouden zal worden op 27 en 28 september a.s., te besteden aan

Project Pelio (in Uganda) via organisatie Be More en Stichting Arosa te Rotterdam

Onderstaand een korte uitleg over Project Pelio (in Uganda) en geschreven door Marjan Heikens, die via een gemeentelid de aandacht heeft gevraagd voor "haar" project.

Maïsmeeffabriek als gemeenschapsproject in Uganda

Binnen de hervormde vrijzinnige gemeente Open Pastoraat in Gorinchem ben ik betrokken als diaken. Vanuit het ZWO is een bijdrage geleverd aan onderstaand project waar aan ik me verbonden heb na een inspirerende periode als vrijwilliger.

Ik ben in juni 2011 voor het eerst naar Uganda geweest waar ik vrijwilligerswerk heb gedaan bij Pelido via de organisatie Be More en ik ben terug geweest in maart 2012. Ik heb meegewerkt in een gemeenschap waar de mensen hun leven proberen te verbeteren door deel te nemen aan projecten waar ze zelf rechtstreeks van profiteren.

De projectleider, een man die zelf uit deze gemeenschap afkomstig is en de kans heeft gekregen om een opleiding tot onderwijzer te volgen, heeft diverse projecten opgezet waar steeds meer gezinnen aan kunnen deelnemen. Zo zijn er watertanks gebouwd waarin regenwater wordt opgevangen, kippenprojecten waarbij de opbrengst van de eieren wordt gebruikt om nieuwe projecten te bekostigen, bijenkorven waarbij de opbrengst wordt gebruikt om microkredieten te verstrekken, bananenplantages die be-

werkt worden door vrouwen die daarna enkele stekjes mee naar huis krijgen, koffieplantkwekerijen zodat landbezitters een koffieplantage kunnen aanleggen waardoor de middenstand in de gemeenschap wordt versterkt.

De eerste keer dat ik ging, kon ik 2000,= euro donatiegeld meenemen vanuit de Kerstactie op de school van mijn kinderen. Bij terugkomst zorgden mijn enthousiaste verhalen ervoor dat de school heeft besloten om elke klas een kind te laten sponsoren zodat deze de basisschool kan volgen.

Voor deze mensen ben ik dus zo hard bezig; er zijn nog veel meer verhalen maar ik zal me beperken tot de maïsmeelfabriek die de gemeenschap vooruitgang zal brengen.

Binnen de kaders van het project Pelido wil men nu een maïsmeelfabriek opzetten. Hierdoor kunnen mensen uit de gemeenschap hun zelfverbouwde maïs goedkoper (want tegen kostprijs en zonder reiskosten) laten malen zodat hun voedingspatroon veelzijdiger wordt (de meeste mensen kunnen maar een keer per dag eten en dat is dan bijna altijd kookbanaan).

Ook worden mensen uit de gemeenschap met een beperking opgeleid om in de maïsmeelfabriek te werken. Zo krijgen ze een eigen inkomen en zijn ze niet geheel afhankelijk van familie die hen vaak om hun beperking achterstelt of zelfs uitstoot.

Men heeft geld nodig om land aan te kopen (het land bouwrijp maken en de stenen bakken doen mensen uit de gemeenschap zelf), de fabriek te bouwen, de maalinstallatie aan te schaffen en te installeren (de projectleider zorgt voor scholing van de manager en arbeiders).

Enmaal operationeel kan de maïsmeelfabriek zichzelf draaiende houden.

Inmiddels is de betaling voor het land rond en zijn ze begonnen met het bouwrijp maken van het land. Ook zijn ze begonnen met het zelf stenen maken voor de bouw van de fabriek en is de fundering gestort en de eerste stukken muur zijn opgetrokken.

En als ander doel is gekozen voor Stichting ArosA

Onderstaand stukje is geschreven door M.C.M. Bastinck, bestuurslid bij stichting ArosA. ArosA bedankt alvast hartelijk, mede namens de cliënten en medewerkers, voor alle moeite.

Stichting ArosA - voorheen stichting Vrouwenopvang Rotterdam - is een professionele organisatie, gericht op het opvangen en begeleiden van vrouwen, mannen en hun kinderen die hulp nodig hebben bij problemen rondom huiselijk geweld, uitbuiting, bedreiging of een opeenstapeling van problemen waar zij op eigen kracht niet meer uit kunnen komen. ArosA staat niet alleen voor opvang en begeleiding maar heeft ook een adviserende en informerende functie.

De stichting stelt zich een brede aanpak ten doel van huiselijk en seksueel geweld en (andere) seksegerelateerde problematiek alsmede alles wat hier mee verband houdt of ter voorkoming hiervan in de ruimste zin van het woord.

De werkwijze van opvangcentra zoals ArosA is uniek ten opzichte van andere vormen van hulpverlening in Nederland. Alleen hier bestaat de mogelijkheid om slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen samen op te vangen.

Stichting ArosA heeft 7 locaties, 6 voor de opvang van vrouwen en 1 voor de opvang van mannen verspreid over Rotterdam en omstreken.

Regelmatig moeten onze cliënten elders in de stad zijn: o.a. bij de gemeentelijk diensten, de kinderen naar school brengen, bij de voedselbank (voor cliënten, die bij ArosA op een zelfstandige locatie wonen). Daar niet al deze locaties goed te bereiken zijn per openbaar vervoer en sommige cliënten ook niet de middelen hebben om een kaart voor het openbaar vervoer aan te schaffen, hebben onze cliënten aangegeven dat het fijn zou zijn als er op de locaties wat fietsen aanwezig zouden kunnen zijn. Van uw gift zouden wij dan ook graag voor elke locatie een fiets/fietsen willen aanschaffen.

Maar om kerk en beide doelen een leuke financiële bijdrage te kunnen geven... daar hebben we uiteraard nog wat "waar" voor nodig om te kunnen verkopen rondom het kerkplein en daarom zullen de deuren van de opslag weer open staan op:

Zaterdag 15, juni van 10.00 uur tot 11.00 uur

Zaterdag, 29 juni van 10.00 uur tot 11.00 uur

- Wilt u tussentijds alvast wat spullen kwijt, dan kunt u contact opnemen met Diana (tel.: 427081).
- Dank aan de mensen die al koffiepunten van DE hebben ingeleverd, maar we kunnen er uiteraard nog meer gebruiken. Deze kunt u nog steeds inleveren bij Mauritsweg 33.
- Verder zijn de loten inmiddels gedrukt en wilt u er graag als eerste bij zijn om er één of meerder te kopen of te verkopen, dan kunt u terecht bij Marie, aan de Waaldijk (tel.: 490146).
- Voor het inleveren van antiek voor de veiling of het inleveren van kleding kunt u terecht bij Ria (tel.: 426208).
- Mocht het later vast een keer zonnig weer worden en wilt u massaal in uw tuin gaan werken of het huis verbouwen, dan is de kar nog steeds te huur voor €5,= per dagdeel.

Met een vriendelijke groet van de bazaarcommissie!

Ontvangen giften door het College van Diakenen

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via mevr. L. van Wingerden	busje kerktelefoon	€111,30
Via mevr. N. Belder	paasattentie	€ 10,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Nico Baars, Penningmeester College van Diakenen



Theologische Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden

Ter informatie het volgende:

De TVG cursussen vinden plaats onder auspiciën van het Landelijk Dienstencentrum van de PKN te Utrecht en zijn organisatorisch ondergebracht bij het Centrum voor Vorming en Educatie aldaar.

In Zuid-Holland worden TVG cursussen gegeven in vier plaatsen: Den Haag, Gouda, Middelharnis en Rotterdam.

Het werk van de TVG Rotterdam omvat de regio van Maassluis tot Gouda, een deel van de eilanden en heeft verder Zoetermeer en Hardinxveld-Giessendam tot 'grenssteden'.

TVG Rotterdam organiseert een 3-jarige basiscursus en een aantal korte cursussen in het kader van de zg. voortgezette TVG.

De 3-jarige basiscursus geeft veel informatie aan mensen die interesse hebben voor de Bijbel en alles wat met geloof te maken heeft. Deze basiscursus is bedoeld voor iedereen die zijn/haar kennis wil uitbreiden of opfrissen en die zoekt naar persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen gesteld aan vooropleiding of kerkelijke gezindte.

De lessen worden gegeven in kerkgebouw 'De Hoeksteen' te Capelle aan den IJssel. De basiscursus duurt dus drie jaar en per cursusjaar gaat het om 31 lessen, één per week op maandagavond of dinsdagmorgen; in de schoolvakanties zijn er geen lessen. In Rotterdam ligt de aandacht sterk op de zogenaamde basisvakken, die elk jaar worden gegeven (Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis).

Het vakkenpakket bestaat verder uit: dogmatiek, ethiek, liturgiek, pastoraat en wereldgodsdiensten, die in twee cursusjaren aan bod komen en de vakken rabbinica, diaconaat, spiritualiteit, filosofie en gemeente-opbouw, die in één jaar worden behandeld.

Bij beëindiging ontvangen de cursisten een certificaat, waaraan geen bevoegdheden kunnen worden ontleend. In enkele gevallen is de cursus een opstap naar een HBO-opleiding.

Cursussen in het kader van de voortgezette TVG beslaan 1 tot 3 dagdelen, op dinsdagmorgen en vinden plaats in de Verrijzeniskerk te Rotterdam-Alexander. Aan bod komen bijbelse onderwerpen of aan de Bijbel gerelateerde zaken. De cursussen van de TVG zijn indertijd gestart op voorspraak van cursisten die de 3-jarige basiscursus hadden voltooid en graag door wilden gaan met verdieping van hun kennis van Bijbel en achtergronden.

De volledige tekst van de gidsen voor de 3-jarige basiscursus en voor de voortgezette TVG zijn in te zien via de website www.pkn.nl/tvg onder de cursusplaats Rotterdam.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. R. Bezemer, tel. 078-6153121 of e-mail: tvgr rotterdam@online.nl

Wim van Zoest, secretaris

Beesd viert 150 jaar Abraham Kuyper

Kuyperjaar met tentoonstelling, wandelingen en symposium met Jan Peter Balkenende.

Voor de Protestantse gemeente van Beesd is 2013 een heel bijzonder jaar. Het is 150 jaar geleden dat Abraham Kuyper in de Hervormde kerk van Beesd werd bevestigd als predikant. Dit feit wordt gevierd door 2013 uit te roepen tot 'Kuyperjaar' met een expositie, historische rondleidingen en een afsluitend symposium met als gastspreker onder andere Jan Peter Balkenende. Tijdens het Kuyperjaar worden de bijzondere kanten van de omstreden predikant, hoogleraar en politicus Kuyper breed uitgemeten.

Abraham Kuyper is een omstreden figuur. Maar of je hem nu bewondert of verguist, je kunt bijna niet anders dan constateren dat het een grootheid is geweest. Een man met enorme talenten op veel gebieden.

Terug naar de zuiverheid van Calvijn

Dat hij bij volwassenheid iets zou gaan doen met zijn begaafdheid was te verwachten, maar de richting waarin hij zijn talenten zou gaan gebruiken werd pas duidelijk na zijn bekering tot de orthodoxie. Van hemzelf weten we dat hij tot inzicht kwam tijdens zijn predikantschap in Beesd, waar hij geraakt werd door de oprechtheid en puurheid in de geloofsbeleving van zijn gemeenteleden en met name door mevrouw Pietje Baltus.

Terug naar de zuiverheid van Calvijn! Dat zou de leidraad worden in zijn actieve leven. Op alle terreinen waarop hij werkzaam is geweest, was zijn calvinisme de basis of beter gezegd de inspiratiebron van waaruit hij werkte. Misschien is het zelfs zo, dat het eigenlijke doel in zijn leven eruit bestond anderen te laten delen in deze waarheid.

Door zijn talenten was hij in staat zijn overtuiging op verschillende wijzen onder de mensen te brengen: als predikant prekend vanaf de kansel, als wetenschapper betogend in geschriften, als hoogleraar richtinggevend aan ingewijden, als journalist schrijvend voor een breder publiek en tenslotte als politicus leidinggevend aan het totale volk.

Expositie in de St. Pieterskerk van 15 juni tot 19 oktober

In het mooie dorp Beesd, liggend aan de prachtige rivier de Linge, zijn vanaf juni tot eind oktober diverse activiteiten die het leven en werken van Abraham Kuyper belichten. Ook zijn er elke zaterdag historische rondleidingen door Beesd naar plaatsen waar Kuyper een band mee had.

Het Kuyperjaar zal in oktober worden afgesloten met een symposium. Gastspreker is o.a. dr. J.P. Balkenende.

Praktische informatie

De expositie is elke zaterdag geopend vanaf 15 juni tot 19 oktober van 11.00 tot 16.00 uur. Er is dan ook de mogelijkheid om, met een gids, een historische rondwandeling te maken. De expositie is in de St. Pieterskerk, Voorstraat 90 in Beesd. Dit is ook het vertrekpunt voor de wandelingen.

Meer informatie over het Kuyperjaar is te vinden op www.pgbeesd.nl



Beste lezer,

Het is al weer bijna zomer wanneer u dit leest, het voorjaar raakt op z'n einde en de zomermaanden komen in het zicht. En er is weer veel gebeurd sinds de laatste berichten in het najaar van 2012. Ik liet u weten dat de Kerk van Parijs vacant is geworden en dat de beroepingscommissie al intensief aan de gang is gegaan. Ik kan u melden dat dit niet zonder resultaat is geweest. Rondom de jaarwisseling zijn een aantal predikanten op 'proef' geweest en de gemeenteleden hebben in januari de voorkeur uitgesproken voor Ds. Chantal Schaap. Inmiddels is zij en haar echtgenoot in Parijs gearriveerd en op 28 april heeft de oud-predikant Ds. Henk Spoelstra haar bevestigd als predikant van de Kerk van Parijs. Heel voortvarend heeft de commissie gewerkt en 'Parijs Plus' feliciteert de Protestantse Gemeente van Parijs met haar nieuwe predikant die ook gefeliciteerd wordt door het promotieteam van 'Parijs Plus'.

De Kerstmarkt in het centrum van Ridderkerk heeft toch nog een resultaat opgeleverd van wel €300. Heel prettig was het dat een aantal gevers ons opzocht en zo met ons persoonlijk contact had. En door daar te staan heeft 'Parijs Plus' een betere naamsbekendheid gekregen en het team heeft besloten dit jaar weer een stand te gaan 'bemannen'. Het ligt niet aan de trouwe gevers -die zijn we zeer erkentelijk- maar het resultaat 2012 is niet geworden van wat we ervan verwacht hadden. We hadden een negatief resultaat. Dat is erg jammer. Niet zo zeer voor ons maar meer voor de Kerk van Parijs. Het zij zo, het team van 'Parijs Plus' doet haar best, blijft enthousiast en is gemotiveerd om geld binnen te halen. Alleen zijn we afhankelijk van u als potentiële gever, of als kerk of als diaconie.

Wist u dat Nederlanders in het buitenland niets hebben hoeven te missen van de troonswisseling? De BVN (Beste van Vlaanderen en Nederland) zendt wereldwijd 24 uur per dag uit via satelliet. De programmering van BVN wordt samengesteld uit het televisieaanbod van de Nederlandse Publieke Omroep en VRT. Meer informatie vindt u op www.bvn.tv

Elke zondag kunt u de Nederlandstalige dienst bijwonen. De diensten worden gehouden in de Eglise Luthérienne de la Trinité, 172, Boulevard Vincent Auriol

75013 Paris (métro Place d'Italie) Website: <http://ern.paris.free.fr>

De diensten beginnen om 09.45 uur.

Het koor '**Sparkling Voices**' uit Rhooen was op zondag 12 mei in de dienst. De medewerking van het koor was de afsluiting van een tournee wat op Hemelvaartsdag begon. Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Dat kan, graag zelfs. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening 779 00 24 of bankrekening 67.13.61.538 (beide ING rekeningen) t.n.v. Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, 78510 Triel sur Seine (Fr.) De stichting is ANBI gecertificeerd. We reken op u.

Henk Witter, secretaris Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs en tevens lid van het promotieteam Parijs Plus. (zie ook onze website www.parijsplus.nl)



Hoe ga je als kerk om met verscheidenheid?

Daarover sprak de vergadering van de classis op 16 mei. Onze gast, ds. Piet Schelling, schrijver van het boek 'Mijn gelijk en ons geluk', houdt daarover een inleiding. Hij constateert dat gemeenteleden bij verschil van mening zich vaak terugtrekken ('ze bekijken het maar') of een aparte groep gaan vormen ('we gaan onze eigen weg'). Wat ze bij de ene gemeenschap niet vinden, zoeken ze bij de andere. Een kerkenraad weet vaak niet hoe ze tegengestelde verlangens van gemeenteleden samen kunnen laten gaan, want het een sluit soms het ander uit.

Hoe gaan we met die verschillen om? Hoe maken we verschillen vruchtbaar aan het geheel? Hoe kunnen we van elkaars anders-zijn rijker worden?

We hebben gemeen dat we ons verbonden voelen in Jezus Christus, dat we ons laten inspireren door de Bijbel, dat we liefde en vergeving belangrijk vinden. We dromen allemaal van een wereld van vrede en gerechtigheid. En vinden aandacht voor elkaar belangrijk.

Tegelijkertijd zien we in de gemeente een veelkleurigheid, die soms zeer kan doen aan de ogen. Het kan helpen om in kaart te brengen om welke verschillen het gaat.

* Gaat het om het inzegenen van een homorelatie of om de inhoud van de muziek in de kerk? Je kunt je prima thuis voelen in je gemeente, maar op dat ene punt heb je een afwijkende mening.

* Gaat het om een financieel aspect? Bijvoorbeeld het afstoten van een kerkgebouw?

* Is het beleid een punt van discussie? Welke identiteit willen we uitstralen? Zodra je daar mee aan de slag gaat, maak je keuzes, en niet iedereen juicht die keuzes toe. En toch ontkom je niet aan het kiezen.

De ene geloofsbeleving is niet de andere. Voel je je thuis bij de evangelische, vrijzinnig of confessionele beleving? Maar zo'n beleving raakt wel het totale gemeente-zijn. In veel kerken speelt een evangelische geloofsbeleving. Hoe geef je mensen die zich daartoe aangetrokken voelen ruimte, terwijl andere gemeenteleden er moeite mee hebben. Ds. Schelling raadt aan de verschillen transparant te maken en niet te negeren. Dat moet zorgvuldig (goed luisteren en communiceren) en fijngevoelig (open houding, niet vooroordelend). Dat gaat niet vanzelf. Daarin moeten we ons trainen.

Gesprekken over verschillen kunnen het gevoel geven dat er veel mis is in de gemeente. Vertel elkaar daarom ook wat er positief is. Waar word je warm van, waar van de *protestantse classis Dordrecht* ben je trots op?

Dat is vermoedelijk meer dan op het eerste gezicht lijkt.

De kerkenraad moet groepsvorming serieus nemen en met die groep in gesprek gaan. Onderzoeken of er gehoor kan worden gegeven aan wensen. Wil de groep een dienst die afwijkt van wat gebruikelijk is, onderzoek dan of wat ze willen is in te passen in de 'gewone' dienst of dat het beter is aparte diensten te creëren. Maar dan wel goed nadenken over wie de regie houdt.

Er zijn ook gemeenteleden (meestal de meerderheid) die zich nooit laten horen. Verlies hen niet uit het oog.

Er is een spanning tussen het bieden van ruimte en het stellen van grenzen. Beide zijn nodig.

Te veel ruimte kan vaagheid en vrijblijvendheid teweegbrengen, te scherpe grenzen kan geestdodendheid en beklemming veroorzaken. Wordt niet grijs, maar zoek een balans tussen zwart en wit.

Naar aanleiding van de groeps gesprekken hierover kwam nog de vraag: "Wat moet je doen als twee groepen de waarheid claimen?" Ds. Schelling vertelt hoe rabbijnen hiermee omgaan. Als de discussie over de waarheid de onderlinge vrede aantast, kiezen zij voor de vrede boven de waarheid.

De classis is te gast bij de hervormde wijkgemeente Drievliet/Oostendam, in de Immanuëlkapel te Oostendam. Ds. J.H. Lammers vertelt over deze, zijn gemeente.

In Oostendam kerken twee keer per zondag ongeveer 350 gemeenteleden en in Drievliet tussen de 250 en 300. Er wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling en gezongen uit de Psalmberijming van 1773, niet-ritmisch in Oostendam en ritmisch in Drievliet.

De kerkenraad bestaat uit vijftien ouderlingen, vijf diakenen, vier ouderlingen-kerkrentmeester en één predikant. Allemaal mannen. De kerkelijk werker, de heer Van Werkhoven, is voor 50% werkzaam in deze gemeente.

Er is een bloeiend verenigingsleven en er zijn veel kinderen in de wijkgemeente. In Oostendam zijn ruim 50 catechisanten en in Drievliet iets minder dan 50. Gemiddeld zijn er vijftien belijdeniscatechisanten. Financieel zijn er geen problemen.

Gastvrijheid is erg belangrijk en ook het naar buiten treden. In Drievliet is dat bij de koffieochtenden. En in Oostendam bij Samen Oostendam (creatieve bijeenkomsten voor buurtbewoners). Zo wordt de drempel naar de kerk voor bezoekers kleiner.

Ook kijkt deze wijkgemeente buiten de eigen grenzen. Dit jaar hoopt er voor de derde keer een groep naar Oekraïne te gaan voor een werkvakantie. Verder steunen ze zendingswerk van oud gemeenteleden in Equator en Frankrijk. Een gemeentelid werkt in een ziekenhuis in Jeruzalem. En met hem leven ze ook mee.

Hierna stellen drie predikanten zich voor die nieuw zijn in de classis.

Allereerst ds. C.J. Don die op 17 maart is verbonden aan de Hervormde wijkgemeente Lindtse kerk te Zwijndrecht.

Daarna ds. D.E. van Dorsten die op 14 april is verbonden aan de Protestantse classis Dordrecht als predikant met een bijzondere opdracht voor zijn werk in de protestantse Zorggroep Crabbehoff. Ds. Van Dorsten zal tevens lid worden van de classicale vergadering in de vacature van ziekenhuis/verzorgingshuis predikant.

En tenslotte ds. C. H. G. Schaap, die op 28 april is verbonden aan de Protestantse gemeente te Parijs.

De gemeenteadviseur, Nico Evers, deelt mee dat op 26 juni in de Hoeksteen te Zwijndrecht een bijeenkomst voor mensen in het pastoraat wordt gehouden. Wie ook ervaart dat pastoraat in de eigen gemeente niet meer vanzelfsprekend is kan zich nog opgeven bij Nico Evers, telefoon 06 294 194 03 of e-mail: evers@pkn.nl

Onze afgevaardigde naar de Generale Synode, Arie van der Vlies vertelt over de eerste synodevergadering in afgeslankte vorm. Besproken is onder andere de nota over de ontmoeting met moslims. De nota benadrukt het belang van ontmoeting en toerusting van de gemeenten voor deze ontmoeting.

Tot slot horen we dat ds. W. Westland op 13 mei 40 jaar predikant was en ds. J.H. Lammers op 12 juni hoopt te herdenken dat hij 25 jaar predikant is.

Namens de classis,

Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

Holland Zingt maakt nieuwe CD

Ter ere van hun 15 jarig bestaan heeft het Chr. Reiskoor "Holland Zingt" onlangs een nieuwe CD opgenomen die als titel meekrijgt "King all Glorious". De opname vond plaats in de Lutherse Kerk van Den Haag en naast het 140 leden tellende koor werd medewerking door de sopraan Mirjam Feijer, de trompettisten Arjan & Edith Post, de organist André van Vliet en de pianist Lennart Morée. De algehele leiding was in handen van dirigent Adri Poortvliet.

Op de CD zijn zowel bekende als nieuwe liederen te horen. Om u alvast enig idee te geven, noemen we de volgende nummers; "Dank sei dir, Herr" - "He touched me"- "Door de nacht van strijd en zorgen" - "Daar is plaats bij het kruis" - "Al wat adem heeft" en uiteraard de titelsong van de CD: "King all Glorious".

Op vrijdag 24 mei a.s. wordt tijdens een Presentatieconcert de CD gepresenteerd. Aan dit concert zullen ook alle bovengenoemde solisten medewerking verlenen. De naam presentatieconcert heeft bovendien nog een dubbele betekenis, want de koorleden staan aan de vooravond van hun 6-daagse koorreis naar Praag en Dresden. Op maandag 27 mei vertrekken zij met 3 bussen en ruim 160 deelnemers richting Tsjechië en als introductie daarop zingen zij dus 24 mei eerst voor eigen publiek. Na afloop van het concert is de CD te koop voor €15.00

Het concert wordt gegeven in de Open Hof Kerk, Willem van Vlietstraat 2 te Oud-Beijerland. De aanvang is 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.15 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop voor € 12,50 en aan de kerkzaal voor € 15.00. In de pauze ontvangt u een gratis kopje koffie of thee. Voor kaarten en verdere informatie kunt u bellen met

Dick en Nel v.d. Bergh, Oud-Beijerland.
Telefoon: 0186-611715
Of via e-mail: dick@hollandzingt.nl.
Zie ook www.hollandzingt.nl

Samenzang Breepleinker

Onder het motto :
'ZINGEN MAAKT BLIJ'
houdt de Breepleinker een
Koor-en samenzangdienst op

zondag 9 juni a.s.
waaraan medewerken:
Chr. Reiskoor 'Holland Zingt'
o.l.v. Adri Poortvliet
sopraan Mirjam Feijer
Organist Martin Mans
Meditatie ds. Taco Koster,
pionier predikant

en op

zondag 23 juni a.s.
waaraan medewerken:
Chr. Mannenkoor 'Noord -West
Veluwe' o.l.v. Martin Mans
Orgel en piano Martin Mans
en Wim de Penning
Trompet Jantine Kalkman
Meditatie ds. Bert Noteboom

De diensten begint om **17.00 uur**

Ongeveer 8 minuten voor aanvang
van de dienst is er al samenzang

De Breepleinker vindt u op de hoek
van de Bree en de Randweg in Rot-
terdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2
en 20 en 25 , bus 77
Zie ook www.breepleinker.nl



Samen zingen in de 'Open Hof'

Op **zondag 2 juni** zal de 49e koor- en samenzangdienst worden gehouden in de kerk 'De Open Hof', Schildmanstraat 72a, H.I. Ambacht. De zangmiddag zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de kerk om 16.30 uur zal zijn geopend. Medewerking wordt verleend door het Christelijk Gemengd Koor 'Groote Lindt' uit Zwijndrecht en het Christelijk Gemengd Koor 'Omnia Cum Deo' uit Nieuw Lekkerland. Het koor zal o.a. ten gehore brengen 'De God van liefde', 'Here I am Lord', 'O Schepping zing van vreugd' en 'Tie bie pojem'. Dit samengesteld koor zal onder leiding staan van Gerard van der Zijden uit Rotterdam. Het orgel zal worden bespeeld door Edwin Vooijs uit Zwijndrecht.

Na deze zangdienst gaat de vakantieperiode in die wij tegemoet gaan met een zangavond op **zaterdag 22 juni** onder de noemer 'Zingen naar de Zomer', aanvang 20.00 uur (kerk open om 19.15 uur). Aan deze avond zullen meewerken het 'Christelijk Hoeksewards Mannenkoor' o.l.v. Adri Poortvliet. Verder werken mee Christy Mclean, sopraan uit Strijen, Renate Hooijer, dwarsfluit uit Asperen en de organist Joël Terdu uit Klaaswaal allen te rangschikken onder de noemer jong talent. Op het programma staan o.a. de kooruitvoeringen van 'Heer, ik kom tot U', 'Hoe groot zijt Gij', 'Komt als kind'ren van het Licht' in een bewerking van Feike Asma, 'Nooit meer nacht', 'Psalm 121' in een bewerking van Martin Mans en nog vele andere nummers. Er zal ruimte zijn voor solistische zang van de sopraan, een instrumentaal intermezzo en samenzang van liederen uit diverse liedboeken.

Voor beide diensten geldt dat naast het luisteren er weer ruimschoots gelegenheid zal zijn om samen liederen te zingen uit diverse liedboeken. Beide diensten worden ondersteund doormiddel van een beamer/dia presentatie. Ter bestrijding van de kosten zal bij het verlaten van de kerkzaal gecollecteerd worden. U bent ook nu van harte uitgenodigd.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze zangdienst(en) bij te wonen noteer dan de datum zondag 6 oktober 2013. Medewerking aan die 50e zangdienst zal dan worden verleend door het Christelijk Mannenkoor " Excelsior " uit Hendrik-Ido-Ambacht en het Vocaal Ensemble " Chantibelle " uit Zwijndrecht beiden o.l.v. Ilona de Vooijs- de Kievit.

*Namens de organisatie, Ben Voerman
tel: (078) 681 75 83. E-mail: bjvoerman@planet.nl*

Voor in de agenda van juli:

7 juli -
Openluchtdienst op het
Koningsplein
13 juli -
BBQ op het Kerkplein





- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht
concern, gespecialiseerd in oplossingen
voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt
door een goede prijs-kwaliteit-verhouding
en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten:
inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval
om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl