

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Bij de diensten	4,5
Avondgebeden in de veertigdagentijd; Wat zingen ons doet	5
Zieken(t)huis; Bijzondere catechese; Jongerengroep 17+	6
Moderne media en de kerk	6,7
Filmavonden; Cotact met de predikant; Passieconcert	8
Projectgroep 40-dagenkalender 2013	9
Kerkelijke stand en bureau; Verjaardagen 75+	10
Ingezonden stuk; NBG Bijbelleesrooster	11
Bedankje; Wereldgebedsdag; Gemeentegroep zoekt groei	12
Passage; Inloopochtenden; La Pipe; PCOB; Tienviering	13
Kerkenraadsverslag 13 februari	14,15
Bazaar 2013...	15
Giften C.v.D.; Avondmaalscollecten 2013	16
Bedankbrief Kerstpakkettenactie	17
Collectes en Giften C.v.K.; V.V.B.	18
Biddag voor gewas en arbeid; Paascollecte; Actie Kerkbalans	19
Symbolische bloemschikking veertigdagentijd en Pasen	20,21
Ingezonden stuk - jaarverslag uit 1958- W. van gameren	22,23
Ingezonden stuk - De kerk moet geen leiders kweken - P.H. de Vries	24,25
Polenreis 2013; Kindernevendienst	26
Vrijwilligers gevraagd in 't Ronde Sant	27
Voorjaarsconventie CWN; Samenzang in de Open Hof	28
Diverse Samenzangdiensten	29



Stencilen:

Maandag 25 maart
Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Donderdag 28 maart
om 13:00 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand april
met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 22 maart

bij
Pia van der Linden
p/a Pruimendijk 52
2989 AJ Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com

Erediensten

Zondag 3 maart	3e zondag veertigdagentijd Deze dienst wordt uitgezonden via de SLOR
09.30 uur	: Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst	: Cora van Wingerden
Kinderoppas	: Jeannette en Jacomine Bezemer
Chauffeur	: E. de Ruiter
Koster	: Henk van Mastrigt
Collecte	: 1e Kerk in Actie Diaconaat 2e Onderhoud Deurcollecte Eigen jeugd
Zondag 10 maart	4e zondag veertigdagentijd
09.30 uur	: Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland
Kindernevendienst	: Sabrina Alblas en Pia van der Linden
Kinderoppas	: Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte
Chauffeur	: J.J. de Koning
Koster	: Joop van Wingerden
Collecte	: 1e Diaconie (Bidstond) 2e Kerk (bidstond) Deurcollecte Eigen jeugd
Woensdag 13 maart	Bidstond voor Gewas en Arbeid
19.30 uur	: Ds. K. Vogelaar uit Dordrecht
Koster	: Henk van der Starre
Collecte	: 1e Kerk 2e Diaconie
Zondag 17 maart	5e zondag veertigdagentijd
10.00 uur	Kerk-School-Gezinsdienst in de Hervormde Kerk N.B. Er is geen kerkdienst in de Opstandingskerk
Zondag 24 maart	Palmzondag, tevens Tienerviering
Vanaf 09.10	Inzingen met Opwekkingsliederen
09.30 uur	: Ds. G. Olde uit Slikkerveer
Kindernevendienst	: Martine Versteeg en Petra de Heer
Kinderoppas	: Celine en Jacqueline de Jong
Chauffeur	: D.W. Alblas
Koster	: Wim van Bruggen
Collecte	: 1e Kerk in Actie veertigdagentijd 2e Onderhoud Deurcollecte Eigen jeugd



Stille zaterdag

*Ingetogen ademt de stilte
omdat er zoveel droefheid is;
het leven kent nu enkel
maar gemis*

*De Heer toeft in het graf
en vrouwen die Hem volgden
zij treuren en verstommen
om wie er niet meer is*

*Maar haast onmerkbaar
groeit de bloesem
en zet de boom in licht;
morgen is er leven
de dood zal zijn gezwicht*

Donderdag 28 maart

19.30 uur

Koster

Witte Donderdag, tevens Heilig Avondmaal

: Ds. G.H. Offringa

: Henk van Mastrigt

Vrijdag 29 maart

19.30 uur

Koster

Goede Vrijdag

: Ds. G.H. Offringa

: Joop van Wingerden

Zaterdag 30 maart

19.30 uur

Koster

Stille Zaterdag

: Mw. Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool uit Ridderkerk

: Henk van der Starre

Zondag 31 maart

09.30 uur

Kindernevendienst

Kinderoppas

Chauffeur

Koster

Collecte

PASEN

: Ds. G.H. Offringa

: Petra Bezemer

: Christian den Hartog en Marian de Vree

: A.C. Alblas

: Wim van Bruggen

: 1e JOP

2e Onderhoud

Deurcollecte Eigen jeugd



*O diepe nacht die ons omringt,
de wereld in uw duister dwingt,
het licht van Christus kleurt de lucht,
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.
De aarde die in 't donker lag,
komt in zijn zonlicht aan de dag.
Alles krijgt kleur en glans en licht
In 't stralen van zijn aangezicht.*

Bij de diensten

De 40dagentijd, de tijd van voorbereiding op het Paasfeest, is bijna even oud als het Paasfeest zelf. De periode is geënt op een hele reeks Bijbelverhalen waarin het getal 40 een belangrijke rol speelt. Zo duurde de zondvloed 40 dagen. Het volk Israël trok 40 jaren door de woestijn, tijd van soberheid en zorg. Jezus vastte 40 dagen en werd in de woestijn beproefd. Deze 40 dagen vormen het levensbeeld van de mens in de woestijn die het leven kan zijn, tijd van bezinning en inkeer. In de kerk willen we ons, gesteund door teksten, liederen en gebeden verdiepen in ons eigen bestaan, in ons eigen gelovig leven, en dat aan de hand van Jezus. De 40 dagen begonnen op Aswoensdag (13 februari) en eindigen met Pasen (31 maart), de dag van de Opstanding. We komen aan het getal van 40 dagen, omdat we de zondagen niet meerekenen. Want we herinneren ons de zondag iedere week, als dag van de Opstanding!



Op de derde zondag van de 40dagentijd (3 maart) hoop ikzelf voor te gaan in de Opstandingskerk.

Op zondag 10 maart, de vierde zondag in de 40dagentijd, is ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland onze voorganger.

Op woensdag 13 maart bidden wij om zegen over het werk van onze handen en om opbrengst van het land. Er is veel aan het veranderen, ook in onze woonomgeving (Nieuw Reijerwaard) en sommigen hebben zorgen over hun werk in deze tijd. Reden genoeg om samen te komen en te bidden om moed en krachten. Ds. K. Vogelaar uit Dordrecht gaat ons voor in deze bidstond, aanvang 19.30 uur.

In verband met de Kerk-School-Gezinsdienst is er op zondag 17 maart een gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk. In de Opstandingskerk is er dan geen dienst. Samen met de leerkrachten basisschool de Klimop kozen we deze keer als thema: Ga met mij mee! In de bijbel lezen we hoe Jezus twaalf mannen roept om hem te volgen. De mannen blijven lange tijd bij hem. Ze worden zijn leerlingen genoemd. Zij zien wat Jezus doet en horen wat hij zegt. Zo leren ze van hem. In deze bijzondere dienst gaan ook wij er meer over horen en zien. Tijdens deze dienst er veel ruimte voor de kinderen van de school.

Op zondag 24 maart, Palmпасen, staan we aan het begin van de Stille of Goede Week. Ds. G. Olde uit Slikkerveer is dan onze voorganger.

Op de avonden van Witte Donderdag 28 maart, Goede Vrijdag 29 maart en Stille Zaterdag 30 maart komen wij samen om te zingen, te lezen en onze gebeden te zeggen. We volgen dit jaar de lijdensgeschiedenis zoals de evangelist Lucas die heeft beschreven. Deze drie vieringen beginnen om 19.30 uur.



Op Witte Donderdag vieren wij het Heilig Avondmaal in de kring.

Tijdens het avondgebed op Goede Vrijdag lezen we de passiegeschiedenis naar Lucas met verschillende stemmen, afgewisseld met zang.

Het avondgebed op Stille Zaterdag is sober van vorm en inhoud. Ds. C.H.A. Bartelink-den Dool uit Ridderkerk zal in deze viering voorgaan.

Tijdens de feestelijk Paasmorgendienst op zondag 31 maart verleent het "Palm Tree Quartet" uit Hendrik-Ido-Ambacht muzikale medewerking. Zij zingen enkele liederen vóór en mèt ons. Het 40dagenproject van de kindernevendienst wordt ook afgesloten. We kijken naar het resultaat van de afgelopen weken. De kinderen hebben kleine zaadjes opgekweekt. Er kan van alles gaan groeien. Dat is een mooie boodschap voor Pasen: Nieuw Leven is mogelijk!

Wensen wij elkaar een goede voorbereiding en een gezegende viering van het Paasfeest toe!

ds. Herman Offringa

Avondgebeden in de veertigdagentijd 2013

Ook dit jaar beleggen de samenwerkende Ridderkerkse kerken op vijf vrijdagavonden bijeenkomsten voor stilte, bezinning en ontmoeting. Elke keer zijn we te gast in een andere kerk. Eén of meer liturgen uit deze kerk gaan ons voor, samen met één van de predikanten. De vieringen beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer 30 minuten. Nadien is er, voor wie dat wil, gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

We staan stil bij de geschilderde kruisweg van de Duitse schilder Sieger Köder. Zijn schilderijen hebben een eigen beeldtaal. Vijf werken vormen samen met bijpassende Bijbelteksten de thematische verwerking tijdens de vieringen. Na het laatste vrijdagavondgebed op 22 maart zullen in de Christus is Koningkerk alle 14 staties tentoongesteld zijn. Zij zijn dan voorzien van uitleg en u bent van harte uitgenodigd om de kunstwerken dan in samenhang en wat uitgebreider te bekijken.

De serie avondgebeden begon op Aswoensdag, 13 februari in de St. Joriskerk. Het eerste vrijdagavondgebed was op 22 februari in de Protestantse Kerk te Bolnes. In maart worden nog de volgende avondgebeden gehouden:

Vrijdag 1 maart: Levensbron - Ridderkerk (J. Luykenstraat 10)

Vrijdag 8 maart: Irenekerk - Slikkerveer (Electropark 17-19)

Vrijdag 15 maart: Opstandingskerk - Rijsoord (Rijksstraatweg 95)

Vrijdag 22 maart: Christus is Koningkerk - Slikkerveer (Jul. v. Stolberglaan 44)

Wat zingen ons doet

Een kerk staat of valt met haar zingen. We maken deze avond kennis met zeven verschillende functies van gemeentezang. De verschijning van een nieuw liedboek is een mooie aanleiding ons in deze functies te verdiepen en een aantal vertrouwde liederen daarop af te tasten. Natuurlijk gaan we deze liederen ook zingen! Een avond dus voor iedereen die van zingen houdt.

Plaats: Christus is Koning Kerk, Juliana van Stolbergstraat 44 te Slikkerveer

Datum: 14 maart, aanvang 19.45 uur.



Zieken(t)huis

Van onze zieken en herstellenden noemen wij de volgende namen.

Dhr. P. Kuiper (Strevelszicht) mocht na een lange periode van revalidatie weer thuis komen. Hij zal nog verder moeten herstellen, maar het is fijn dat hij weer op zijn vertrouwde adres is, samen met zijn vrouw Wil.

Ook dhr. A. Leentvaar (Mauritsweg) kwam weer thuis uit het ziekenhuis. Heropname na zijn operatie was noodzakelijk, dat een flinke tegenslag. Wij hopen met hem en zijn gezin dat hij nu echt mag opknappen.

In het vorige kerkblad noemde ik ook dhr. P. Wilschut (Reijerheem), hij lag toen in het ziekenhuis van Zwijndrecht. Hij kwam gelukkig al snel weer thuis en dat is fijn. Helemaal vrij van klachten is hij helaas nog niet.

*Wij wensen onze zieken en herstellenden en hun dierbaren veel sterkte toe.
ds. G.H. Offringa*

Bijzondere catechese op dinsdag 19 maart

In de maand maart is er nog drie keer tienercatechese en wel op de dinsdagen 5, 12 en 19 maart. De tijden zijn bekend: de groep 12-13 jarigen begint om 18.30 uur, en de groep 14 t/m 16 jaar om 19.30 uur. Op 19 maart is dus de laatste en tegelijk afsluitende avond. Net als vorig jaar zullen we dan met beide groepen samen.

Koster Riet Bunt van de Hoeksteen zorgt voor een lekkere maaltijd. Om 18.30 uur kunnen we aan tafel, om 19.30 uur zijn we zeker klaar met eten. Gezellig!

ds. Herman Offringa

Jongereengroep 17+ op zondag 3 maart



Op zondagavond 3 maart komen we weer samen. De vragen uit het spel Quest vormen een opstap voor het gesprek. De groep is bedoeld voor jongeren tussen 17 en 21

jaar. Dus wil je leeftijdgenoten ontmoeten: grijp je kans, noteer deze datum in je agenda en kom!

Vorbereiding: Corjan van Oudheusden, Ramon Harinck, ds. Herman Offringa, Anda den Hartog, Corine van der Meer en Peter Roodnat

Locatie: Hoeksteen (achter de Hervormde Kerk) van 20.00 tot ca. 21.30 uur

Moderne media en de kerk

De Canadese wetenschapper Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) schreef in de jaren '60 over de opkomende media van zijn tijd. Dat waren toen met name de telefoon en de film, de grammofoon, de radio en de televisie. McLuhan beschreef deze media als verlengstuk van de menselijke zintuigen: de telefoon en de radio zijn er voor de oren. film en televisie (vooral) voor het oog. Een titel van McLuhans boeken is spreekwoordelijk geworden: *The Medium is the Message*. Als ik dit vrij vertaal, dan betekent het zoveel als: het gebruikte overdrachtmiddel vormt de boodschap. Wie wereld wil begrijpen, zo schreef McLuhan, moet leren de moderne media te begrijpen, want deze media beïnvloeden zowel het individu als de maatschappij.

Nu is er sinds de jaren '60 veel veranderd, niet alleen in de maatschappij, maar ook in medialand. Zo heeft vandaag de dag vrijwel elk Nederlands huishouden een compu-

ter (ouderen onder ons kunnen denken aan hun kinderen of kleinkinderen, neefjes of nichtjes). En wie van het openbaar vervoer gebruik maakt, die ziet dat vrijwel elke jongere een zogenoemde *smart-phone* bij zich heeft. Met dit mobiele telefoontje wordt trouwens nauwelijks meer gebeld. Op het schermje wordt gedrukt of geveegd, jongeren *whappen en tweeten, ping en posten*, en staan zo de hele dag in contact met hun familie, vrienden of vriendinnen.

In het kader van mijn studieverlof vroeg ik mij af, hoe ik mij als predikant in deze mediarevolutie kan begeven. Welke mogelijkheden - en beperkingen - hebben deze nieuwe media voor mijn werk in de kerkelijke gemeente? Want het lijkt inderdaad wel alsof boeken en kranten - de oude media - langzaam maar zeker uit beeld verdwijnen. En dat terwijl wij ons, in onze kerk, vaak nog steeds bedienen van het zo geduldige papier. Zo leest u dit artikel waarschijnlijk in ons vers gedrukte kerkblad *Rijsoord aan 't Woord*. Het plaatselijke huis-aan-huisblad *De Combinatie* wordt goed gelezen, tijd en plaats van de kerkdiensten worden erin gepubliceerd. Als predikant ontvang ik verschillende periodieken op het terrein van de eredienst. Voor, in en rondom de kerk wordt veel geprint...Wij presenteren een boekje met algemene informatie over onze gemeente, het zogenoemde jaarboekje. Onze ambtsdragers lezen hun eigen tijdschriften *Ouderlingenblad* en *Diakonia*.

Echter, ook in de kerk heeft nieuwe techniek intrede gedaan. Werd ons ledenbestand voorheen in een kaartenbak bijgehouden, het is nu al geruime tijd gedigitaliseerd. Dit ledenbestand is in 2011 toegevoegd aan de landelijke Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP), en enkele leden van onze gemeente hebben met een speciale sleutel toegang tot deze database. Ook alweer enkele jaren is onze gemeente *on line* met een eigen digitaal platform, de zogenoemde website. U kunt hier terecht voor allerlei historische maar vooral ook actuele informatie over onze gemeente. Daarnaast biedt de landelijke kerk (PKN) op haar website nieuws over allerlei kerkelijke ontwikkelingen. Zelf raadpleeg ik regelmatig de website van het Nederlands Bijbelgenootschap, voor de verschillende Bijbelvertalingen.

Professor Henk de Roest, hoogleraar aan de Protestantse Theologische Universiteit, tempert een al te groot enthousiasme over het wereldwijde web (*internet*) en de kerk. Tijdens mijn studieverlof las ik zijn boek *Een huis voor de ziel*. Hij schrijft: als het medium in de kerk een te grote rol gaat spelen, dan dreigt diezelfde kerk een huis zonder inhoud worden*. Ik denk dat hij dit zo schrijft, omdat we in de kerk bijzonder hechten aan de concrete vormgeving van ons christelijk geloof. Natuurlijk moeten we de media leren begrijpen, om onze wereld te leren begrijpen, zoals McLuhan 50 jaar geleden al schreef, maar ze kunnen onze persoonlijke omgang met God en met de mensen niet vervangen. Om die reden komen we - nog steeds - op zondagmorgen samen in ons kerkgebouw om ons geloof te vieren. Tijdens mijn werkweek heb ik tal van formele maar vooral ook informele ontmoetingen, momenten om wel en wee met elkaar te delen en mee te kunnen leven. Ten diepste zullen we het van het Evangelie moeten hebben. Op grond van de blijde boodschap van Pasen kunnen we onze werkelijkheid gelovig beleven.

ds. Herman Offringa

* Henk de Roest, *Een huis voor de ziel*. Gedachten over de kerk voor binnen en buiten. Zoetermeer 20112 p.12.

Twee filmavonden met Il Vangelo secondo Matteo

Voor zijn verfilming van het leven van Jezus van Nazareth ging de Italiaanse regisseur Pier Paolo Pasolini uitsluitend uit van het eerste Evangelieboek, dat van Matteüs. Pasolini lichtte zijn keus als volgt toe: "De bijzondere waarde van het evangelie van Matteüs voor onze tijd ligt erin, dat het een voorbeeld van grote vastberadenheid en absolute compromisloosheid laat zien, zonder ooit moraliserend te zijn."

Aan de bijbeltekst werd niets toegevoegd, alle gesproken teksten zijn letterlijke citaten. De filmlocaties liggen in het arme zuiden van Italië. Alle acteurs (waaronder Pasolini's moeder, die Maria op latere leeftijd speelt) zijn amateurs. Iedereen - zelfs het Vaticaan - was het er na de première in 1964 over eens: geen film had ooit zo overtuigend het leven, lijden en de opstanding van Jezus weergegeven.

We bekijken en bespreken deze 2 uur durende film op twee woensdagavonden:
27 februari en 6 maart.

Plaats: Kerkgebouw Protestantse gemeente Bolnes, Pretoriusstraat 56.
Aanvang 19.00 uur. Toegang gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:

ds. Herman Offringa

Vlasstraat 24

2988 XR Ridderkerk

T (0180) 397773

E g.h.offringa@xs4all.nl



Op zaterdag 23 maart 2013 in de Opstandingskerk

Passie concert

Gezongen wordt de Passie Cantate Lam Gods van Johan Bredewout.

Uitgevoerd door de samenwerkende koren:

Christelijk Gemengd Koor Debarim

Christelijk Gemengde Zangvereniging Lovende Stemmen

Christelijk Jeugdkoor Joy

Aanvang 19.30 uur - Toegang is gratis

Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het ALS Fonds

Projectgroep '40-dagenkalender' 2013

40-dagentijd 2013

Op zondag 31 maart a.s. hopen we met elkaar het Paasfeest te vieren, maar tot die datum leven we nog in de zogenaamde 40-dagentijd. Wellicht heeft u inmiddels de 40-dagenkalender ontvangen, zo niet, in de hal van de kerk liggen nog enkele exemplaren. De bezorgers van de kalender willen we hartelijk bedanken voor de moeite die zij gedaan hebben om de kalender te verspreiden.

Het thema luidt dit jaar: Nieuw Leven.

Vrijdagavondgebeden

Evenals voorgaande jaren is er in de 40-dagenperiode op de vrijdagen een avondgebed. Deze beginnen om **19.30** uur en zullen roulerend in de verschillende gemeenten worden gehouden:

Vrijdag 1 maart in de Levensbron in Ridderkerk

Vrijdag 8 maart in de Irenekerk in Slikkerveer

Vrijdag 15 maart in de Opstandingskerk in Rijsoord

Vrijdag 22 maart in de Christus is Koningkerk in Slikkerveer

Stiltewandelingen



Nieuw dit jaar zijn de Stiltewandelingen die we u op elke zaterdag in de 40-dagenperiode willen aanbieden. Wandelen als vorm voor bezinning is zo oud als de bijbel. Het is, gek genoeg, een goede manier om ergens bij stil te staan. Een ideale bezigheid voor de 40-dagentijd dus. De Stiltewandeling op Stille Zaterdag, georganiseerd door de Irenekerk, is inmiddels een traditie. Dit hebben we willen uitbreiden naar elke zaterdag, startend vanuit één van de deelnemende kerken:

Zaterdag 2 maart vanuit de Levensbron in Ridderkerk

Zaterdag 9 maart vanuit de Theresiakapel in Bolnes

Zaterdag 16 maart vanuit de Opstandingskerk in Rijsoord

Zaterdag 23 maart vanuit de Christus is Koningkerk in Slikkerveer

Stille Zaterdag 30 maart vanuit de Irenekerk in Slikkerveer

Als u mee wilt wandelen wordt u om 10.30 uur in de aangegeven kerk verwacht, waar u koffie of thee wordt aangeboden. Daarna gaan we in stilte op pad met een te overwegen tekst die u uitgereikt krijgt. Na de wandeling van ongeveer een uur keren we terug naar de kerk, waar we met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Het geheel wordt afgesloten met een kopje soep en een broodje.

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen moet u zich wél tijdig opgeven bij de in het boekje aangegeven adressen. Voor de consumpties vragen we een kleine bijdrage.

Graag willen wij u zinvolle weken toewensen op weg naar Pasen.

*Namens Rijsoord,
Willie van Prooijen en Wilma Barnard*

Kerkelijke stand

Verhuisd

mevr. E.F.Freling-v.d.Waal
van Waaldijk 19 naar
Strevelszicht 31
2988 AS Rijsoord

Begin maart verhuist
fam. W.de Waard
van Verbindingsweg 13 naar
Jac.v.Ruisdaelstraat 5
2981 JA Ridderkerk

Vertrokken naar GK Rotterdam
Annemieke van Gijs
Mauritsstraat 9

Vertrokken naar GK H.I.Ambacht
Owen G.Alblas
Mauritsweg 114

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:

Mevrouw R. van Gameren-Huizer
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht
Telefoon 0180 - 421 436
w.gameren@upcmail.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of
verhuizing graag een bericht in verband
met de kerkelijke administratie.

Verjaardagen in maart:

14 maart 1931

De heer J. van der Helm
Ds. Sleeswijk Visserstraat 14
2988 XC Rijsoord

24 maart 1931

De heer B.B. van der Waal
Strevelszicht 2
2988 AS Rijsoord

24 maart 1938

Mevrouw W. de Vroed-Smit
Brasem 83
2986 HA Ridderkerk

26 maart 1932

Mevrouw A. Kanters-van Kleef
Mauritshoek 120
2988 ED Rijsoord

26 maart 1936

De heer W.J. van Gameren
Oranjestraat 2a
2991 CL Barendrecht

28 maart 1934

De heer W.A. Nugteren
Rijksstraatweg 157
2988 BD Rijsoord

31 maart 1934

De heer J. Oosthoek
Seringenplantsoen 475
2982 BP Ridderkerk

Van harte gefeliciteerd!

Eén kreet opent het geheimenis
één kreet bepaalt de geschiedenis
één kreet berooft de dood van haar kracht
één kreet:... het is volbracht

Mensenkind... Gods kind,
je mag groeien in Zijn Tuin
je mag bloeien in Zijn Zon
je mag stralen in Zijn Licht
voor Zijn aangezicht
door de Mensenzoon... Gods Zoon.



- Ingezonden stuk -

Overgenomen van de kalender 'Luid en duidelijk', de tekst van 31 januari j.l.

Tot ons groot verdriet is deze week een van onze meest gewaardeerde gemeenteleden van ons heengegaan: iemand Anders.

Door het overlijden van iemand is een gat ontstaan dat zich moeilijk laat opvullen.

Anders heeft jarenlang in ons midden vertoefd, en in al die jaren heeft iemand veel meer werk verzet dan je zou mogen verwachten.

Als het over leiderschap ging, was deze geweldige persoon degene van wie men inspiratie en resultaten verwachtte: 'iemand Anders kan wel met die groep werken.'

Bij elk karwei en bij elke studie en vergadering lag één naam bestorven op ieders lippen: iemand Anders! 'Laat iemand het doen', klonk het alom in de gemeente.

Het was algemeen bekend dat iemand Anders een van de gulste gevers in de gemeente was. Bij financiële nood ging iedereen er altijd van uit dat iemand Anders het gat wel zou dichten. Iemand Anders was een prachtmens die soms bovenmenselijke trekken vertoonde. Maar op een gegeven moment houdt het op.

Om eerlijk te zijn, iedereen verwachtte te veel van iemand Anders. Nu is iemand Anders er niet meer! We vragen ons af wat we nu moeten.

Iemand Anders heeft een schitterend voorbeeld achtergelaten, maar wie gaat het navolgen? Wie neemt het werk op zich dat iemand Anders altijd deed?

Bedenk wel, we kunnen het niet meer van iemand Anders verwachten!

- Ingezonden door twee gemeenteleden, n.a.v. de afgekondigde vacatures in onze gemeente -

NBG Bijbelleesrooster maart

1	1 Samuel 26:1-25
2	1 Samuel 27:1-12
3	1 Samuel 28:1-25
4	1 Samuel 29:1-11
5	1 Samuel 30:1-31
6	1 Samuel 31:1-13
7	2 Samuel 1:1-27
8	2 Samuel 2:1-32
9	2 Samuel 3:1-21
10	2 Samuel 3:22-39
11	2 Samuel 4:1 - 5:5
12	2 Samuel 5:6-25
13	2 Samuel 6:1-23
14	2 Samuel 7:1-16
15	2 Samuel 7:17-29
16	2 Samuel 8:1-18
17	2 Samuel 9:1-13
18	2 Samuel 10:1-19
19	2 Samuel 11:1-27
20	2 Samuel 12:1-25
21	2 Samuel 12:26-31
22	2 Samuel 13:1-22
23	2 Samuel 13:23-37
24	2 Samuel 13:38 - 14:17
25	2 Samuel 14:18-33
26	2 Samuel 15:12
27	2 Samuel 15:13-31
28	2 Samuel 15:32 - 16:14
29	Lucas 22:39 - 23:49
30	Lucas 23:50-56
31	Lucas 24:1-12



31 maart
uit Lucas 24

1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. 2 Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, 3 en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.

Bedankje



Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoeken tijdens het verblijf in Antonius van Peer.

Groeten van Peer en Wil Kuiper



Wereldgebedsdag

Op vrijdag 1 maart zal weer de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag worden gehouden;

Passage organiseert deze viering.

De liturgie komt dit jaar uit Frankrijk.

De heer R. Barnard is de organist en na afloop drinken we met elkaar een kopje koffie/thee.

De aanvang is kwart voor 8, de plaats van samenkomst is de Hoeksteen.



Van harte welkom!



Gemeente Groep zoekt Groei...

Op de derde woensdag van de maand komen we als huiskring met een groep (oud-) gemeenteleden bij elkaar. We doen dit al een aantal jaren onder de naam Gemeente Groei Groep.

En groeien doen we op verschillende manieren.

We beginnen de avond met een lekkere maaltijd, klaargemaakt door de gastheer of gastvrouw. De rest valt gewoon aan! We praten dan meteen bij over allerlei zaken uit ons dagelijkse leven. Al enigszins gegroeid in omvang gaan we daarna over tot een gezamenlijk gebedsmoment. Hierdoor groeien we in ons gebeds(be)leven en vrijmoedigheid.

Daarna bespreken we met elkaar een thema of bijbelgedeelte, meestal aan de hand van een boekje. We zijn nu net begonnen aan het boekje "Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel", een uitgave van de PKN. Groeien doen we dan, als het meezit, in kennis en inzicht. In elk geval delen we met elkaar onze antwoorden en hoe ons geloof een plaats heeft in het dagelijks leven.

Groei dus op meerdere fronten. Maar wat de grootte van de groep betreft blijven we vrij constant. We zijn zelfs iets gekrompen... En we hebben het goed met elkaar, maar zouden het ook leuk vinden om nieuwe mensen welkom te heten.

Daarom hebben we besproken om de maaltijd voortaan los te koppelen van de verdere avond. Wie wil blijft welkom voor de gezamenlijke maaltijd. Mensen die het fijn vinden om met hun eigen gezin te eten kunnen dan later aanschuiven en hierdoor wel deelnemen aan de verdere invulling van de avond.

De opzet is dan dat er van half zeven tot half acht gegeten wordt. Vanaf half acht kan dan worden ingelopen voor koffie en een kletspraatje. En om acht uur beginnen we met gebed en het avondprogramma.

De eerstvolgende avond is op 20 maart. We zijn dan welkom bij Peter Roodnat. Wil je komen of eerst nog meer weten? Dan horen we het graag!

Met een hartelijke groet,

Peter Roodnat, Janis van der Linden, Els de Koning, Esther Anninga, Lineke Baars, Ilse van Wingerden, Cora van Wingerden

C.M.V. 'Passage'

Op dinsdag 19 maart is de volgende ledenavond. Omdat we in de 40-dagen tijd zitten hebben we ds. Joke v.d.Neut uitgenodigd bij ons te komen spreken. Zij heeft een lezing over de kruiswegstaties, met als titel "De weg naar het licht", een passend onderwerp in deze tijd.

U wordt van harte uitgenodigd deze avond met ons mee te maken, we beginnen om kwart voor 8, in de Hoeksteen.

Inloopochtenden

U bent van harte welkom op de inloopochtenden op
7 en 21 maart

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!



Tot ziens!

La Pipe

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein.

We zijn open op 8 maart

**PCOB**

Op woensdag 20 maart houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), deze keer samen met de Katholieke Ouderen Bond (KBO), weer haar maandelijkse bijeenkomst.

Mevrouw Hannie van Leeuwen houdt een voordracht over "Wat staat ons te wachten in de ouderenzorg", met als ondertitel "Van verzorgingsstaat naar eigen verantwoordelijkheid".

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden

in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.

Tienerviering

In de maand Maart houden we de tienerviering op 24 Maart a.s. Dit is een week later dan gewoonlijk, dat komt doordat er een Kerk School Gezinsdienst is in de Hervormde kerk op de zondag ervoor; namelijk op 17 Maart. Wij hopen jullie daar natuurlijk allemaal te zien, want het wordt vast een leuke dienst.

Het thema in Maart is nog niet bekend, maar dat horen jullie via de mail. In ieder geval zijn we met deze Palmzondag op weg naar Pasen. We hopen met elkaar weer een fijne tienerviering te hebben. Zie jullie op de 24ste Maart.



Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom!

Alles op een rijtje: Tienerviering zondag 24 Maart a.s.
Aanvang 9.30 uur direct naar onze ruimte op de 1e etage
Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur
Iedere 3e zondag van de maand tienerviering

Tot ziens

Anda, Janis, Elselien en Heleen

Verslag van de kerkenraadsvergadering d.d. 13 februari 2013

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van dag 40 uit het 40dgn-boekje (aswoensdag), Joël 2 vs 12 - 18 en Psalm 51 en gaat daarna voor in gebed.

N.a.v. suggesties m.b.t. de Kerstnachtdienst wordt gemeld dat indien er (veel) stoelen achter in de kerkzaal worden neergezet, deze om veiligheidsredenen wel 'gekoppeld' dienen te worden.

De kerkenraad staat stil bij een de brief die een gemeentelid aan de synode PKN heeft gestuurd waarin bezorgdheid wordt uitgesproken over de besluitvorming rond het nieuw te bouwen Hydepark. Verder is binnengekomen een bericht van het "Gereformeerd Kerkkoor Ridderkerk" waarin zij meldt haar naam te hebben veranderd in "Christelijk gemengd koor de Levensbron".

Er wordt stilgestaan bij de zieken die er zijn in de verschillende wijken.

Ds H. Offringa geeft een korte opsomming van zijn werkzaamheden m.b.t. vieren, leren, dienen, delen en overige activiteiten. Een plan over de herziening pastorale bewerking wordt ter besluitvorming in de kerkenraad van april geagendeerd.

De integratienota Hervormde en Gereformeerde Kerk wordt ter voorbereiding op de vergadering van de contactgroep besproken. Zorgen worden geuit over enerzijds de mogelijke vertragende impact van de discussie over 'theologische duiding' en anderzijds over de zichtbaarheid van het proces en de betrokkenheid van de gemeente. De kerkenraad acht het van belang om concrete tastbare resultaten zichtbaar te maken. Diverse voorstellen daarover gedaan door verschillende gemeenteleden worden meegenomen naar het komende overleg. Een belangrijk item is of het proces wordt ingegaan vanuit de aanwezige verschillen of vanuit hetgeen ons bindt. Als vervolgproces wordt ingestoken op het rapporteren vanuit de contactgroep aan de gezamenlijke kerkenraden, waarna elke kerkenraad voor zich de nota in concept vaststelt en voorlegt aan de gemeente waarna definitieve vaststelling door elke individuele kerkenraad volgt.

De kerkenraad stemt in met het gezamenlijk verspreiden van de folder voor nieuwe bewoners.

De vacatures worden besproken. Er zijn 3 vacatures voor pastoraal medewerkers. Mevrouw Van Gameren wil doorgaan als ouderling, zodat slechts één wijkouderling wordt gezocht. De heer Sintemaartendijk is eveneens bereid door te gaan. Ook wordt er een diaken gezocht. Daarnaast zijn er vacatures voor voorzitter Kerkenraad en ouderling-scriba.

Het blijkt niet mogelijk om, indien er muziek wordt gedraaid tijdens de 30+ soos, onder de BUMA-STEMRA heffing te kunnen uitkomen. Aan de soosleden zal worden gevraagd of er wel behoefte is aan (achtergrond)muziek.

De bespreking nota missionair werk wordt geagendeerd voor de kerkenraadsvergadering van april.

Er zal een proef worden gedaan met het gebruik van (twee) beamers tijdens de dienst.

De actie kerkbalans heeft tot op heden 154 reacties opgeleverd met een toezegging van €64575.

Aandacht wordt gevraagd voor het juist bevestigen van de microfoon bij de predikant. Alvorens over te gaan tot definitieve besluitvorming over gebruik van het nieuwe liedboek zal ook afstemming worden gezocht met de Hervormden. Indien wordt overgegaan tot gebruik hiervan wordt geopperd om een 'liedboekgroep' op te richten.

In de liturgiecommissie zal worden stilgestaan bij de wijze waarop de avondmaalsviering op dit moment plaatsvindt. Onderwerpen daarbij zijn o.a. de kringviering, de muziek etc.

Tijdens het komend overleg van de Samenwerkende Kerken in Ridderkerk zal worden gesproken over het idee om tijdens de Pinkstermiddag op het Koningsplein activiteiten te verrichten.

De kerkenraad kan zich vinden in een drietal wijzigingen in de kerkorde. Deze wijzigingen hebben betrekking op het pensioen van de predikant, het invoeren van jaargesprekken met de predikant en de aanscherping van de werkwijze bij tuchtmaatregelen. De vormgeving en de wijze van verslaglegging van de jaargesprekken zal door de kerkenraad nader worden ingevuld.

De heer Bert Alblas is bereid gevonden het kerkelijk bureau te gaan beheren.

De heer D. Alblas zal zitting nemen in het breed moderamen.

De heer B. Sintemaartensdijk leest een lied voor uit het nieuwe liedboek, waarna de voorzitter sluit.

Bazaar 2013

Inmiddels hebben we de eerste vergadering met de bazaarcommissie weer achter de rug en hopen wij in de volgende uitgave van Rijsoord aan 't Woord het nieuwe doel te kunnen vermelden.

We gaan dus langzaamaan weer van start op weg naar hopelijk goedgevulde kramen en veel gezelligheid tijdens het laatste weekend van september.

***U kunt de spullen die u niet meer gebruikt bij de opslag van de bazaar inleveren op:
Zaterdag 23 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur***



Voor het inleveren van tweedehands kleding of het huren van de aanhangwagen, kunt u nog steeds terecht bij Ria Bode.

Met een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie,

Sander, Dick, Henk, Nathan, Arjan, Janneke, Daphne en Diana

Ontvangen giften door het College van Diakenen

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via mevrouw L. Klootwijk Dagboekjes € 50,00
Via mevrouw A. Alblas Dagboekje € 20,00

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften.

Nico Baars

Penningmeester College van Diakenen

13 januari AVONDMAAL

Avondmaalscollecten in 2013 bestemd voor?



De laatste jaren was het gebruikelijk om de avondmaalscollecten te bestemmen voor een speciaal doel.

Vroeger was de collecte altijd bestemd voor de diaconie, die het geld gebruikte voor hulp en ondersteuning dichtbij en/of ver weg.

Per maand ontvangt de diaconie vele aanvragen voor hulp, hieruit selecteren we maandelijks een aantal projecten die we steunen.

De opbrengsten van de overige collecten was jaren voldoende om dit te doen.

De laatste paar jaar worden de inkomsten van de diaconie wat minder en krijgen ook wij ons huishoudboekje niet meer sluitend.

Daarom hebben we besloten om dit jaar een aantal avondmaalscollecten te bestemmen voor de diaconie. Dit betekent dat de diaconie deze inkomsten zal gebruiken om andere hulp aanvragen te ondersteunen.

We hopen natuurlijk van harte dat u al deze collecten met een ruim hart wil ondersteunen.

Uw Diaconie

Sterk

Stenen zijn sterk,
maar het ijzer breekt hen.

Het ijzer is sterk,
maar het vuur smelt het.

Het vuur is sterk,
maar het water blust het.

Het water is sterk,
maar de zon verdampt het.

De zon is sterk,
Maar de wolk verduistert haar.

De wolk is sterk,
Maar de wind drijft hem voort.

De wind is sterk,
Maar de mens weerstaat hem.

De mens is sterk,
Maar de dood slaat hem neer.

De dood is sterk,
Maar sterker dan de dood is de liefde.

De liefde vergaat nooit!



Vanuit de diaconie - Bedankbrief Kerstpakkettenactie

Beste mensen,

Het is al weer bijna twee maanden geleden dat 66 kerstpakketten namens het IDB hun weg vonden naar vluchtelingen en straatkrantverkopers. Om dit mogelijk te maken is €1417,50 aan giften en vele dozen aan levensmiddelen ingezameld.

Het inzamelen en inpakken gebeurde in de Irenekerk, waar we al heel wat jaren gebruik mogen maken van zaalruimte. Met een flink aantal "inpakkers" zijn hieruit weer tot de rand gevulde boodschappentassen samengesteld met o.a. thee, suiker, bloem, olie, nootjes, chocolade, macaroni, rijst, snoep, koek, rozijnen, jam, sap, douches en kleine cadeautjes voor volwassenen en kinderen. Daarnaast hebben we ook dit jaar weer een kadobon kunnen bijvoegen. Natuurlijk ontbrak ook een prachtige handgemaakte kerstkaart namens alle kerken niet, met dank aan enkele dames van de gereformeerde kerk Rijsoord.

De "bezorgers" vanuit vele kerken hebben de pakketten op hun uiteindelijke bestemming gebracht. In sommige gevallen had dit wat voeten in aarde omdat de adreslijst van vluchtelingenwerk niet helemaal up to date bleek. In overleg met vluchtelingenwerk hebben alle pakketten uiteindelijk hun bestemming bereikt.

Omdat we al twee jaar meer speelgoed inzamelen dan dat we op verantwoorde wijze in de pakketten kunnen verwerken hebben we de vrijheid genomen hiervoor een andere bestemming te vinden. Een deel van het speelgoed is via de voedselbank verspreid en een ander deel is overhandigd aan stichting de Samaritaan ten behoeve van de bekende schoenen-doods actie. (www.actie4kids.org)

Al met al kunnen we terugkijken op een voorspoedig verlopen actie. Een klein gebaar van aandacht naar een kwetsbare groep mensen in onze Ridderkerkse samenleving.

Hartelijk dank aan u en uw gemeenteleden voor alle bijdragen die dit mogelijk maakten

Inmiddels is de financiële balans opgemaakt en is er een restbedrag van € 57,55 teruggestort naar de penningmeester van het IDB. We hopen dat dit het start kapitaal vormt voor een nieuwe kerstpakketten actie voor 2013. Hierover zal te zijner tijd in de vergadering een besluit genomen worden.

Met vriendelijke groet,

Gerry Marquart en Mattanja Apon

Opbrengst Collectes

27 januari 2013	Catechese en Educatie	€ 128,80
	Onderhoud gebouwen	€ 104,10
	Eigen jeugd	€ 56,05
3 februari 2013	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 283,80
	Onderhoud gebouwen	€ 126,55
	Missionairwerk	€ 51,10
10 februari 2013	Kerk	€ 166,35
	Onderhoud gebouwen	€ 120,41
	Misionairwerk	€ 55,92
17 februari 2013	Kerk in Actie 40-dagentijd	€ 208,81
	Onderhoud gebouwen	€ 120,49
	Missionairwerk	€ 47,01
	Spaardoos Rwanda	€ 46,60



Hartelijk dank voor uw bijdrage.

*Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 26 januari 2013 t/m 22 februari 2013)

Via mw. M. Bode-Blaak	VVB 2013	€ 30,00
Via mw. N. Kroos-Biesbroek	Wijkgeld Elisabet	€ 40,00
Via dhr. C. IJsselstein	voor de bloemen	€ 10,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 3554.03.250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2013".

*Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK*



Biddag voor Gewas en Arbeid

Op woensdag 13 maart a.s. is het Biddag voor Gewas en Arbeid.

Het is gebruikelijk dat de biddagcollecte dan bestemd is voor onze kerk en diaconie, en dat de collecte op de zondag daaropvolgend beschouwd wordt als "aanvulling" op deze collecte.

Omdat er op zondag 17 maart a.s. een gezamenlijke Kerk-School-Gezinsdienst in de Hervormde kerk wordt gehouden en in onze kerk geen dienst is, zal dit keer de biddagcollecte voor onze kerk en diaconie gehouden worden op de zondag voorafgaande aan de Biddag voor Gewas en Arbeid en natuurlijk ook op woensdag 13 maart a.s..

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

*Het college van kerkrentmeesters
en het college van diakenen*

Paascollecte op zondag 31 maart bestemd voor het werk van JOP

Met Pasen is er nieuws. Goed nieuws! We vieren de opstanding van Jezus. Het verhaal van Jezus gaat door. Er is nieuw leven! We mogen dit verhaal van Jezus doorgeven aan kinderen, omdat we om hen geven en hen graag willen helpen groeien in hun geloof. De Paascollecte is bestemd voor het werk van JOP, de Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk.

De opbrengst wordt besteed aan de ontwikkeling van materialen zoals de "Goed Nieuws Krant" die in de 40-dagentijd is uitgekomen, en aan de meer dan 400 gratis werkvormen die in de plaatselijke gemeenten bij het jeugdwerk kunnen worden gebruikt.

Deze ontwikkeling en toerusting van vrijwilligers is mogelijk dankzij uw steun aan de collecte.

Geef daarom aan de Paascollecte. Omdat wij geven om kinderen!

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

KERK  BALANS

In januari heeft de actie kerkbalans plaatsgevonden. Op basis van de ingeleverde enveloppen tot en met 22 februari 2013 kan de voorlopige balans worden opgemaakt.

Door 157 leden is inmiddels een bedrag toegezegd van €67.220,00.

Wij verwachten nog 61 enveloppen terug te ontvangen!

Met vriendelijke groet,

*Bas Sintemaartensdijk
Bijdragen-administrateur/
Peningmeester*

Alleen een liefde, grensloos groot
deed God Zijn Zoon ons geven.
Een liefde die ik nooit begrijp
gaf mij het eeuwig leven.

Die liefde bracht de Zoon op aard
vernedering, spot en lijden.
Hij onderging de straf aan 't kruis
om ons tot God te leiden.

Vaak denk ik aan Gethsemané,
zie Jezus biddend strijden
en sta dan in de geest bij 't kruis
aanschouw Zijn bitter lijden.

Hij stierf en stond op uit 't graf.
Zo ging de hemel open
voor allen die Hij met Zijn bloed
voor God heeft willen kopen.

N.C. Otgaar

Symbolisch bloemschikking in de veertigdagentijd en met Pasen



Zondag 3 maart

Thema: Nieuw Leven

Kleur: paars

Lezing: 2 Samuël 12:16-25

In de lezing het verhaal van David en Batseba, de profeet Nathan confronteert David met zijn gedrag. David komt tot de ontdekking dat hij een doodlopende weg bewandeld en bekend schuld. Uit het huwelijk van David en Batseba wordt een zoon geboren. Het leven krijgt een nieuwe kans met de geboorte van Salomo.

Symbolische schikking: Basisschikking de ongeplaveide weg die David moet gaan naar het koningschap (weg van stenen) op jute ondergrond.

In de symbolische schikking verbeelden we Salomo's geboorte met een dode stronk waaruit witte bloemen komen. Het derde lichtje brandt.

Zondag 10 maart

Thema: Het hart openen

Kleur: paars- roze

Lezing: 2 Samuël 14:1-24

In de lezing heeft David zijn zoon Absalom verbannen vanwege de moord op zijn halfbroer. Door een wijze vrouw wordt David op andere gedachten gebracht en hij laat zijn zoon terugkeren naar Jeruzalem.

Symbolische schikking: De basisschikking een paarse- roze ondergrond met daarop jute en stenen als ongeplaveide weg. In de schikking plaatsen we bladeren met in het hart roze bloemen als symbool van het geopende hart van David voor zijn zoon Absalom. Roze is de liturgische kleur voor de 4e zondag in de 40dagentijd. Heel even begint het licht van Pasen door te breken. De paarse kleur vermengt zich met de witte kleur van Pasen. Het vierde lichtje brandt.

Zondag 17 maart

Thema: Afgekeerd van het leven

Kleur: paars

Lezing: 2 Samuël 15:1-12

Absalom de zoon van David doet een greep naar de macht. Met list en bedrog trapt het volk erin. Hij roept zichzelf uit tot koning van Israël.

Symbolische schikking: De basisschikking de ongeplaveide weg die David moet gaan naar het koningschap. Als symbool voor deze ontluisterende machtsgreep gebruiken we een gele Mahoniumtak of gele bloemen. De kleur geel staat voor het verraad van Absalom. Er ligt een ketting als teken van Absaloms gevangenschap in zijn eigen machtswellust. Het vijfde lichtje brandt, zo zijn wij op weg naar "De opstanding van Jezus met Pasen".

Zondag 24 maart - Palmpasen

Thema: Bekroning op het Leven

Kleur: rood & paars

Lezing: 2 Samuël 15: 13-31 - Mattheüs 21: 1-9

In de lezing vlucht David uit Jeruzalem weg, want hij is bang dat Absalom daar een bloedbad aan zal richten. Maar geeft opdracht om de Ark van de Eeuwige naar Jeruzalem terug te brengen. En zegt: als de Heer me gunstig is, zal ik de Ark terug zien. In de volgende lezing trekt Jezus op een ezel Jeruzalem binnen en wordt begroet door een menigte mensen zij roepen Jezus toe: "Hosanna voor de zoon van David". Ook Jezus weent zoals David om het lot van de stad. Beiden nemen het lot niet in eigen handen maar vertrouwen op de Eeuwige. David en Jezus zijn koningen naar Gods hart.

Symbolisch: De kleuren rood en paars worden gebruikt. De liturgische kleur van Palmzondag is rood voor de intrede en paars voor het passiedeel. We gebruiken weer de basisschikking de ongeplaveide weg. Met als symbool een kroon waarin een rode schikking, als teken van het rechtvaardige koningschap van David en Jezus. Het zesde lichtje brandt.

Stille week. Witte donderdag

Thema: Dienstbaar en zorgzaam

De uittocht uit Egypte staat centraal in het oude testament. En in het nieuwe testament wast Jezus de voeten van zijn leerlingen als teken van dienstbaarheid.

Symboliek in de schikking: De kleur is wit. Op de weg liggen matses, het ongezuurde brood en kruiden, deze spelen hier een belangrijke rol. De matses worden ook wel haastbrood genoemd, omdat de Hebreëen snel uit Egypte moesten vertrekken. Het bittere kruid herinnerd aan de bittere tijd van onderdrukking in Egypte. Witte viooltjes, een schaal met water en een witte doek als teken van dienstbaarheid.

Goede vrijdag

Thema: Oneindige liefde

Aan de vooravond van het vertrek uit Egypte krijgen de Hebreëen de opdracht om hun deurposten met bloed te bestrijken, zodat hun huis gespaard blijft als de engel des doods langs komt.

Symboliek in de schikking: Een zwart kleed als teken van Jezus dood op Goede vrijdag. Rode bloemen op de weg als kleur van het bloed dat geofferd is voor het leven dat zich verbind met de Eeuwige.

Stille zaterdag

Thema: Het licht breekt door

In het verhaal van Genesis worden de schepping en het licht geboren in een woestijn van leegte en duisternis.

Symbolisch: Een wit kleed. De ongeplaveide weg is nu een groene tuin, symbool dat het Licht van de opstanding begint door te breken.

Pasen

Thema: Zie het nieuwe leven. Kleur: Wit. Lezing: 2 Samuël 23:1-7. Johannes20:1-18.

Symboliek in de schikking: Het leven naar Gods bedoeling is opgestaan. Niet de dood maar het Leven heeft het laatste woord. De hele weg is nu een feestelijke paastuin vol witte bloemen we vieren zo de opstanding van Jezus. De windsels teken dat Jezus aan het begin van zijn leven in doeken was gewikkeld en aan het eind van zijn leven zich ontwikkeld tot de mens zoals God bedoeld heeft. Hij is de weg in verbinding met de Eeuwige tot het einde toe gegaan. Het nieuwe leven is opgestaan. Als symbool een grote witte kaars in de schikking.

Werkgroep symbolisch bloemschikken



Ingezonden stuk 'Gezamenlijk Jaarverslag'

Zoal u allen weet is dit de jaarvergadering van de beide MV's, de JV en GJV. Nou mag u gerust weten, en ik schaam me daar niet voor, ik ben niet van alle verenigingen lid. Vroeger heb ik geprobeerd lid te worden van de MV, maar dat kon niet. Waarom niet werd mij niet verteld. Als er nu jongens hier zijn die belangstelling hebben voor het verenigingswerk, dan weten zij alvast dat ze het daar niet hoeven te proberen.

Ik heb gezegd de beide MV's. U zult misschien denken dat er twee zijn vanwege het enorme ledental. Dit is echter maar de halve waarheid. Ik heb me daarover goed laten voorlichten en daarbij kwam vast te staan dat meisjes zo graag aan het woord zijn, dat dat op één avond niet te doen was. Dan ziet de JV er beter uit. Stoer in zijn eenheid. Bewonderenswaardig om de scherpe discussies. Verheffend om de degelijkheid. Kortom een organisatie die zijn leden een hart onder de riem steekt.

De derde tak, om niet te zeggen twijf vanwege zijn jeugd is de GJV. Wat moeten we daarvan zeggen, hij is gemend, nou gemengd, er zijn ook jongens op. De meisjes overheersen. U zult vragen waarom. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het antwoord daarop niet heb kunnen vinden.

Wat doen nou al die verenigingen zo'n heel jaar? Elke week vergaderen misschien? Dat had u misschien gedacht. Om te beginnen de GJV, maar om de veertien dagen, terwijl mij uit de notulen van de andere verenigingen is gebleken dat zij niet verder komen dan 25 vergaderingen in een jaar. Voor wie zegt dat hij wel ergens lid van zou willen worden, maar dat elke week vergaderen niks vindt, is er dus geen reden om thuis te blijven.



Wat voor onderwerpen worden er op die vergaderingen behandeld. Ik zal er enkele noemen: Bijbel, Geloofsbelijdenis, Kerk- en Alg. geschiedenis, Politiek en Kunst en nog vele anderen. Daarnaast is er ruim plaats voor ontspanning in vele vormen. Soms worden op gecombineerde vergaderingen actuele onderwerpen behandeld door een ter zake kundige van buiten de eigen kring.

En dan het gezamenlijke weekend, dit jaar in de Tempel in Overschie. Daar is nog lang over gepraat! En wat te denken van de voetbalwedstrijd aan de Pruimendijk tussen de JV en Kerkenraad. Dat de Kerkenraad heeft verloren weet u. Maar dat ze hun mannetje staan hebt u gezien. Namen als Euwijk, Nunnikhoven en Ritsema zullen zeker in het Rijsoordse sportleven blijven klinken tot in lengte van jaren.

De mooiste gecombineerde vergadering van het afgelopen seizoen was wel die met de Hervormde Jevdverenigingen hier in het Verenigingsgebouw, met inleidingen van Henk de Jong en Greet Lodder. Hier kwam de verbondenheid met de jongens en meisjes van de Hervormde Kerk wel zo vast te staan dat je je zeer ernstig begint af te vragen waarom je elke zondag tweemaal naar een verschillende kerk gaat. Laat deze avond voor ons aanleiding zijn op deze wijze door te gaan. Mogelijk dat hier voor ons een taak is weggelegd om te komen tot het gaan van allen naar Eén Kerk in ons door geloofstwisten zo verscheurde Nederland".

... Voor iedereen die denkt, wat zit ik hier voor een verslag te lezen de volgende toelichting. Ik vond dit verslag tussen wat oude papieren. Ik stond het zomaar te lezen en moest eerst even gaan zitten om de inhoud nog eens goed tot me te laten doordringen. Verschillende gedachten schoten door me heen.

Waar is de tijd gebleven van een divers en bruisend verenigingsleven, de andere gedachte ging naar het onderwerp van die avond. De avond waarop dit werd voorgelezen werd gehouden in 1958!! Zelfs nog voor de tijd dat de naam de Bron op het gebouw aan de Mauritsweg kwam te staan. Daar moet natuurlijk ook wel bij genoemd worden dat de kerkelijke gemeente nog meer dan twee keer zo groot was dan in 2013. Ook de samenstelling van de gezinnen zag er anders uit. Maar niettemin...

Het meest opvallende in het verslag is wel dat toen reeds bij de jongeren het besef leefde dat twee kerken binnen Rijsoord zo snel als maar enigszins mogelijk is tot het verleden moest gaan behoren.

Wat hebben we met ons allen gedaan met de hartenkreet uit 1958..... ?? Het verslag uit die tijd, hier en daar wat ingekort, is mijn handschrift en zal dus wel door mij zijn gemaakt.

Wim van Gameren

...we hopen met ingezonden verhalen als deze de oudere lezers een plezier te doen en RatW net dat extra beetje te geven. Laat het ons gerust weten als u dat ook vindt, of stuur ook iets in! Nevenstaand gedicht 'uit de oude doos' van Rhijnvis Feith leek ons een mooie aanvulling op dit stukje 'oud Rijsoord!'

- redactie -

Uren

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen
Ach, wij vinden waar wij staren
niets bestendigs hier beneên!
Op den weg, dien wij betreden
staat geen voetstap, die beklijft,
al het heden wordt verleden
schoon 't ons toegerekend blijft.

Voorgeslachten kwijnden henen,
en wij bloeien op hun graf
Ras zal 't nakroost beweenen:
't menschdom valt als blaad'ren af.
't Stof, door eeuwen saâmgelezen,
houdt hetzelfde graf bewaard.
Buiten U, o eeuwig Wezen,
ach, wat was de mensch op aard!

Dat de tijd hier 't al verover'
aan geen tijdperk hangt mijn lot.
Gij, Gij blijft mij altijd over,
Gij blijft eindeloos mijn God.
Welk een ramp mij hier ook nader'
wat verander', wat verkeer',
'k vind bij U, getrouwe Vader,
al mijn troost en rijkdom weer.

Vader, onder al mijn nooden
Vader, onder heil en straf,
Vader, ook in 't rijk der dooden,
Vader, ook in 't zwijgend graf
Waar ik ooit verand'ring schouwe,
Gij, o God, houdt eeuwig stand.
Ook mijn stof rust op Uw trouwe,
sluimert in Uw vaderhand!

Snelt dan, jaren, snelt vrij henen
met uw blijdschap en verdriet.
Welk een ramp ik moog' beweenen,
God, mijn God verandert niet!
Blijft mij alles hier begeven,
voortgeleid door Zijne hand,
Schouw ik uit dit nietig leven
in mijn eeuwig vaderland.

Rhijnvis Feith, 1753-1824

Ingezonden stuk

De kerk moet geen leiders kweken

De Bijbel kent geen principes van christelijk leiderschap. Daarom moet de kerk zich verre houden van managementmodellen en -technieken en het kweken van christelijke leiders. De enige vorm van leiding geven binnen de kerk is dienen, zegt Kees Boele, die gepromoveerd is op het onderwerp christelijk leiderschap.

Hij heeft het management denken de kerk zien binnenkomen. Evenals in de wereld, is de fascinatie voor leiding geven en het kweken van leiders groot op het kerkelijk erf, constateert Kees Boele (51), sinds kort bestuursvoorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en daarvoor negen jaar aan de Christelijke Hogeschool Ede. Talloze trainingen, workshops en congressen worden georganiseerd over 'christelijk leiderschap' en er is zelfs een christelijk bureau dat zich bezighoudt met 'leiderschapsontwikkeling bij potentiële geestelijke leiders binnen kerken'. Een veeg teken zijn wat hem betreft de vacatures voor predikanten met termen als profiel-schetsen, ontwikkelplannen en loopbaanperspectieven.

Boele, econoom en filosoof, moet daar niets van hebben. In januari 2013 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in de theologie op een kritische dissertatie onder de titel Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap (Uitgeverij Boekencentrum). 'Zorgelijk vindt hij het toenemende gebruik van managementtechnieken en -taal in de kerk. De predikant moet tegenwoordig een halve manager zijn. En de kerk wordt steeds meer gezien als een bedrijf, dat met bedrijfsmatige middelen moet worden gerund.'

Oepke Noordmans

Bij het schrijven van zijn dissertatie liet Boele zich inspireren door het gedachtegoed van de hervormde theoloog Oepke Noordmans (1871-1956). Die stelde dat theologie en kerk zich niet moeten laten bezoedelen door kennis uit andere wetenschappelijke disciplines. Je kunt ervan leren dat, toegepast op onze tijd, de kerk vrij moet blijven van managementdenken, zodat zij zich op haar door God gegeven ambt kan concentreren: de kerk bewaren bij Christus door prediking, onderwijs, catechese en pastoraat.'

Boele (De bestuursvoorzitter in het dagelijks leven) stelt vast dat diverse auteurs principes van christelijk leiderschap rechtstreeks uit de Bijbel proberen af te leiden. Anderen benutten seculiere modellen, met een christelijk sausje overgoten. En er zijn theologen, onder meer de protestantse hoogleraar Gerrit de Kruijf maar ook de Amerikaanse kerkplanter Tim Keller, die pleiten voor een leidende rol van de kerk in maatschappij en politiek.

Boele spreekt zijn inspirator Noordmans na als die schrijft dat Christus geen leider is. Elke aanduiding van Hem als genie, held, sociaal hervormer of kerkvorst slaat de plank mis. 'Hij doet ons geen aardse schoonheid zien, maar het hemelse Kanaän, een andere wereld. Zijn leven was geboren worden, lijden en sterven, met de ontledi-

ging aan het Kruis als dieptepunt.'

Aan de Bijbel zijn volgens Boele geen leidersprincipes te ontleen. Integendeel, Jezus wordt geportretteerd als een dienstknecht, wars van machtsaspiraties.

Herders en leraars

De figuur van de 'leider' hoort niet in de kerk thuis, schrijft Boele. Want de ambten zijn door God ingesteld, men 'draagt' ze, ze hebben geen heerlijkheid in zichzelf. De

apostelen wezen volgens hem christelijk leiderschap zelfs af. 'In de gemeente zijn geen leiders, maar herders en leraars.' Het draait in de kerk niet om macht, maar om zending: de verkondiging van het evangelie, aldus Boele. Hij ziet niets in het idee van kerkelijk leiderschap in de cultuur. Hij is niet tegen door christenen bedreven politiek, maar de kerk zelf moet zich niet met politiek inlaten.

Wat ziet Boele als het grootste gevaar? In de eerste plaats dat de leiderschapsprincipes **het Woord** gaan verdringen, antwoordt hij. 'Je creëert in de kerk een machtsstructuur, die gepaard kan gaan met machtsspelletjes. Methodes en procedures worden te belangrijk. De kerkenraad moet er dan, net als in de wereld, voor zorgen dat de kerk op koers blijft.' En bij het opleiden van inspirerende christelijke leiders en voorgangers komt de klemtoon op de persoon van de leider en diens vaardigheden te liggen. Die worden in onze tijd belangrijker gevonden dan de uitoefening van zijn ambt. 'In de evangelische wereld zie je nogal eens haantjesgedrag bij voorgangers', geeft hij als voorbeeld. Maar hij zag ook falend christelijk leiderschap bij de vorming van de Protestantse Kerk, waarvan hij zelf lid is. Een machtsspel leidde tot een breuk, waaruit de latere Hersteld Hervormde Kerk ontstond. 'Aan beide zijden waren harde koppen.' Dit bewijst wel dat het spelen van machtsspellen binnen een gemeente gevaarlijk is omdat de schade enorm kan zijn.

Dienen

Hoe moet de kerk dan leiding geven? Boele noemt een woord, en is dan een tijdje stil: dienen. Met dat Bijbelse begrip is volgens hem alles gezegd. Wordt de kerk bij hem niet een schip dat de loopplank naar de cultuur heeft opgetrokken? 'Augustinus noemt de kerk een ark die drenkelingen oppikt. Zij hoeft geen grote cultuurprojecten te doen. De kerk heeft slechts het evangelie te verkondigen.'

Brengt Boele zijn proefschrift zelf in praktijk? Hij geeft tenslotte als christen leiding aan een school. 'Dat is dus geen kerkelijke functie. Maar ik probeer als christen leiding te geven door niet de houding van een macho, een bureaucraat of de grote leider aan te nemen. Mijn rol is het om als dirigent het onderwijs en de studenten te laten bloeien.'

C.P.Boele, Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap,

Boekencentrum, 2013

- Ingezonden door P.H. de Vries -



Polen reis april 2013

Vorig jaar hebben we een reis naar Polen overgeslagen, maar dit jaar gaan we weer.

Is dat nog nodig om naar Polen te gaan om spullen te brengen?

Het antwoord is snel gegeven. Ja, want anders zouden we het niet doen.

Wat gaan we brengen: medicijnen voor allerlei doelen, voor het verpleeghuis, de huisartsenpost en voor dr. Duda die er thuis en in de verre polders nog zien met raad en daad en medicijnen terzijde staat. Petje af voor dr Duda, want hij is inmiddels de 75 jaar al gepasseerd.

Het verpleeghuis vraagt om lakens, slopen, badhanddoeken, pyjama's, nachthemden en dekens.

Dit alles pakken we in dat gaat met de werkbus van Joop van Wingerden. Deze spullen zijn 2^e hands en onze vraag bij u is: *Heeft u nog iets om weg te geven??* Wij halen het graag bij u op.

Degenen die mee gaan, 6 mannen, betalen zelf de reis en verblijfkosten.

Als u een beetje kunt helpen met de genoemde artikelen dan zit de bus vast weer stampvol.

ALVAST BEDANKT NAMENS:

Rene Barnard

Arie Bode

Ragnar Donker

Joop van Wingerden

Harm en Fred



Van de kindernevendienst

Op 17 februari zijn we van start gegaan met het project 'Nieuw Leven'.



We lezen de verhalen van David, die door God is uitgekozen om Koning te worden, maar dat gaat echt niet vanzelf!



We gaan ook elke week aan de slag: de eerste week hebben we potjes met tomatenzaadjes en aardbeienzaadjes in de kerk gezet. De week daarna zonnebloempitjes.

Hoe zal het toch verlopen met de zaadjes? Hopelijk komen er heel veel plantjes uit, het liefst natuurlijk allemaal, en kunnen we ze met Pasen mee naar huis nemen, om ze buiten lekker door te laten groeien.



Misschien kunnen we onze eigen tomaatjes en aardbeien wel eten in de zomer, dat zou toch leuk zijn!



Op 24 maart gaan we Palm-paasstokken maken, dat is inmiddels een traditie; hopelijk is het weer net zo leuk als vorig jaar!

Dat is te zien op deze foto van Marit van vorig jaar!

*Groetjes vanuit de kindernevendienst,
Pia*

Oproep Vrijwilligers 't Ronde Sant



Wij, vrijwilligers, zoeken nieuwe vrijwilligers, die ons bij de diverse kerkelijke activiteiten in 't Ronde Sant willen helpen. Het Ronde Sant heeft de volgende kerkelijke activiteiten:

Protestantse kerkdiensten: in 't Ronde Sant zijn op de 1de en 3de zondag van de maand protestantse kerkdiensten. Wij zoeken vrijwilligers, die onze teams één keer in de maand of één keer in de 2 maanden willen ondersteunen? Deze kerkdienst op zondag begint om 11.00 uur.

Belevingsdiensten: Ook bestaat er de mogelijkheid om 1 keer in de maand op een vrijdagochtend, om 10.30 uur, bij een belevingsdienst te helpen. Een belevingsdienst is een protestantse bijeenkomst, voor enkele bewoners (op uitnodiging) en ieder een eigen begeleider.

Eucharestieviering: Vier keer in het jaar is er op een dinsdagmiddag om 15.00 uur een eucharistieviering. Ook hier zouden wij graag extra hulp bij kunnen gebruiken.

Vesperviering: Daarnaast is er één keer per maand op een dinsdagmiddag om 15.30 uur een vesperviering. Een vesperviering is een katholieke bijeenkomst die door mooie toepasselijke muziek, bekende liederen en woorden bij de bewoners gevoelens en ervaringen uit hun vertrouwde kerkelijke beleving op wil roepen. Iedere bewoner heeft een eigen vrijwilliger, die deze bewoner begeleid. Ook deze groep is klein.



Geestelijke zang: twee keer per maand om 10.30 uur is er op maandagochtend geestelijke zang. Met een aantal bewoners en vrijwilligers zingen we samen (bekende) kerkelijke liederen.

De vrijwilligers maken de ontvangstruimte klaar voor elke bijeenkomst en halen de bewoners van de afdelingen. Ze zijn bij de dienst aanwezig en na de dienst helpen ze bij de koffie en het opruimen van de ruimte. Zij brengen ook de bewoners weer terug na hun afdeling.

Als u denkt, dat deze vorm van vrijwilligerswerk u aanspreekt, kunt u contact opnemen met de geestelijke verzorger van 't Ronde Sant:

Anja Hulsbergen, telefoon 010- 2512030 op maandag, dinsdag en donderdag
of de vrijwilliger Christel Langeslag-Flamm tel.: 416558

U wordt dan ook als vrijwilliger aangemeld bij Aafje, bent dan ook verzekerd en ontvangt, zoals alle vrijwilligers, alles wat Aafje doet voor haar vrijwilligers.

De steppe zal bloeien. Over Leven in de crisis

38e voorjaarsconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland

Van woensdag 8 t/m zondag 12 mei 2013 vindt in het christelijk conferentiecentrum 'De Kroeze Danne' in Delden de 38e voorjaarsconventie plaats van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN).

Crisis. Nooit viel het woord zo vaak als in het afgelopen jaar. Er is crisis in de economie, in het Midden-Oosten, in Israël, in de kerken. We beseffen maar al te goed dat ons leven niet vanzelfsprekend comfortabel en zorgeloos verloopt. Altijd ligt de omslag op de loer. De omslag van een baan naar werkloosheid, de omslag van gezond en fit naar ziek en moe, de omslag van een harmonieuze relatie naar een diep emotioneel conflict. Wat voor boodschap heeft de bijbel, heeft de kerk vandaag voor mensen die in crisis raken? Tijdens de conventie werken we dit thema uit in vieringen, werkgroepen, lezingen, persoonlijk gebed en pastoraat.

Informatie over het programma en aanmelding is te vinden op www.cwn-cwj.nl.

Samen zingen in 'de Open Hof'

Op zondag 3 maart 2013 zal de 46e koor- en samenzang worden gehouden in de kerk 'De Open Hof', Schildmanstraat 72a, Hendrik Ido Ambacht. Deze middag begint zoals gebruikelijk om 17.00 uur. Vanaf 16.30 uur is de kerk open. Uitgenodigd is deze keer



de Christelijke Oratorium Vereniging 'Con Amore' uit Zwijndrecht o.l.v. Gerben Budding. De begeleiding van het koor en de samenzang zal worden verzorgd door André de Jager, orgel en Diana Abspoel, hobo. Het programma staat in het teken van de Passie-tijd. Tijdens dit zanguur

zal beknopt het verhaal uit de 'Matthäus-Passion' worden gevolgd en worden voorgedragen, afgewisseld door de koralen uit die 'Matthäus-Passion', vertolkt door het koor.

Ook zal er samenzang zijn van liederen zoals 'Ik heb u lief, o mijn beminde', 'Stilte over alle landen', 'Jezus leven van ons leven', 'Halleluja! Lof zij het Lam' en andere liederen die betrekking hebben op de lijdenstijd.

De gehele dienst zal worden ondersteund doormiddel van een beamer/dia presentatie. De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten zal na de dienst, bij het verlaten van de kerkzaal, gecollecteerd worden.

Wij gaan er ook nu weer van uit dat het een fijn uur zal worden. Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn dit zanguur bij te wonen, de volgende zangmiddag zal zijn op zondag 7 april 2013. Voor die dienst is uitgenodigd Jennifer van den Hoek met haar Ridderkerse Kinderkoren. Zowel deze koren als ook de dirigente genieten veel bekendheid door o.a. medewerkingen aan de uitzendingen van Nederland Zingt van de Evangelische Omroep. De begeleiding van het koor en de samenzang zal worden verzorgd door een eigen begeleidingsgroep.

U bent in alle gevallen van harte uitgenodigd.

Namens de organisatie,

Ben Voerman tel: (078) 681 75 83. E-mail: bjvoerman@planet.nl.

Samen zingen in de Breepleinkerk

Onder het motto : 'ZINGEN MAAKT BLIJ'
houdt de Breepleinkerk een
Koor-en samenzangdienst gehouden op
zondag 17 maart a.s.
waaraan medewerken:
Het Chr. Strijens Gemengd Koor o.l.v.
Adri Poortvliet
Organist Wim de Penning
Panfluitiste Liselotte Rokyta
Voorganger ds. P. Vermaat

De dienst begint om 17.00 uur
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van
de dienst is er al samenzang
De Breepleinkerk vindt u op de hoek
van de Bree en de Randweg in Rotter-
dam - Zuid
Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij!
Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en
20 en 25 , bus 77
Zie ook www.breepleinkerk.nl

Paaszang in de Bethelkerk te Barendrecht



Op vrijdagavond 15 maart a.s. geven het
Barendrechts mannenkoor De Verenigde
Zangers en het Barendrechts gemengd
koor Cantando een zangavond die in het
teken zal staan van Pasen.
De beide koren zingen deze avond apart
en gezamenlijk liederen.

De volgende personen verlenen hun me-
dewerking aan deze avond:
Bariton: David Visser
Sopraan: Anna Majchrzak
Orgel: Lennart Moree
Piano: Marie-Christine Goergen
Het mannenkoor De Verenigde Zangers
staat onder leiding van John Bakker.
Eric van Dalum leidt Cantando.

Bethelkerk, Schaatsbaan 1, Barendrecht
Aanvang 20.00 u; Kerk open 19.30 uur.
Toegangsprijs €8,50; Kaartverkoop in de kerk.

Passie- en pasenzondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de passie- en pasenzon-
dagavondzang die wordt gehouden op zondag 24 maart a.s. om 19.30 uur in de
Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is
André de Jager. In deze zondagavondzang gedenken we zingend het lijden en sterven
maar ook de wederopstanding van onze Heer en Heiland.

We openen deze zondagavondzang met het lied: 'Elk uur, elk ogenblik', gevolgd door
'Mijn Verlosser hangt aan 't kruis' en 'Lam Gods, dat zo
onschuldig' maar ook gaan we zingen 'Daar juicht een
toon, daar klinkt een stem' en 'Geprezen zij de Heer die
eeuwig leeft'. Het koor zingt o.a. de liederen: 'Als ik het
wond're kruis aanschouw' en 'Halleluja, lof zij het Lam'.
We sluiten de avond af met het lied 'U zij de glorie'.

*Graag tot ziens in de Bethelkerk.
Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht,
Ries Knook*





- **Bedrijfsafval**

rolcontainer - perscontainer - papiercontainer

- **Bouw- en sloopcontainers**

voor bedrijven en particulieren

- **Gevaarlijk afval**

- **Ongedierte bestrijding**

AVR is een innovatief, marktgericht concern, gespecialiseerd in oplossingen voor afval- en milieuvraagstukken.

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door een goede prijs-kwaliteit-verhouding en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuketten: inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking.

AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

**Voor meer informatie kunt u bellen naar
0180 - 451520**

AVR Bedrijfsafval West
Locatie Ridderkerk

P.C. Hoofdstraat 2
2985 BK Ridderkerk

T 0180 – 45 15 22
F 0180 – 45 15 23

www.besteleencontainer.nl