

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2
Bij de diensten, contact met de predikant	3
Pastoralia; Psalmen onderweg; Tiencatechese; 16+groep; Weetje	4
Gedicht eeuwigheidszondag	5
Kerkenraadsverslag 9 oktober	6
Rwandazondag; Dienst in de Schotse Kerk	7
Kerkelijke stand en bureau; Bedankjes en mededelingen	8
Verjaardagen 75+; NBG Bijbelleesrooster	9
Passage; PCOB; Jubileum Slikkerveers Chr Mannenkoor; Inloepochtenden; La Pipe	10
Knutselmiddag en film in de Hoeksteen	11
25e Bazaar is alweer een feit	11-13
Avondmaalscollecte; Gift CvD	14
Jaarrekening en begroting	14,15
Collectes; giften CvK; VVB; gift bij notariële akte	16
Erfstallingen en legaten; Solidariteitskas	17
Kids Express	18
Tienerviering	19
Persberichten van de Classis	20,21
Parijs Plus	22
Diverse samenzangdiensten en concerten	23,24



Langzaam gaan de zomerkleren de kast in en worden winterjas, sjaal en laarzen weer tevoorschijn gehaald. Lekker uitwaaien in een herfststorm of juist met een kop warme thee en een kaarsje binnen blijven... en even wegduiken met een nieuwe Rijsoord aan 't Woord! Veel leesplezier gewenst.

Stencilen:

Maandag 25 november
Jan Monteban en Klaas van Nes

**Bundelen:**

Woensdag 27 november
om 13:00 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Inleveren van kopij voor de maand december met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 22 november

bij
Pia van der Linden
p/a Pruimendijk 52
2989 AJ Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten

Zondag 3 november **Rwandazondag**
Vanaf 09.10 uur **inzingen met Opwekkingsliederen**
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer
Kinderoppas : Jacomine en Jeannette Bezemer
Chauffeurs : G.T. van der Waal en N.H. Baars
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk in Actie Zending
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen Jeugd

Woensdag 6 november **Dankstond voor Gewas en Arbeid**
19.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Kerk
 : 2e Diaconie

Zondag 10 november **Heilig Avondmaal**
09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland
Kindernevendienst : Cora van Wingerden
Kinderoppas : Marinka Steenpoorte en Natascha Janssen
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en J.W.A. Klootwijk
Koster : Nico den Hartog
Collecte : 1e Diaconie (aanvulling Dankstond)
 2e Kerk (aanvulling Dankstond)
 Deurcollecte Eigen Jeugd

Zondag 17 november **Tevens Tienviering**
09.30 uur : Ds. J. van der Neut uit Bolnes
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen
Kinderoppas : Petra en Annelieke Bezemer
Chauffeurs : W. de Waard en C. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e Kerk in Actie Diaconaat
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen Jeugd

Zondag 24 november **Eeuwigheidszondag**
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Kinderoppas : Jacqueline en Celine de Jong
Chauffeurs : H. van Hal en J. IJsselstein
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen Jeugd



Bij de diensten



Op **zondag 3 november** is het Rwanda-zondag. Tijdens de morgendienst voelen wij ons verbonden met onze contacten in dit Afrikaanse land, in het bijzonder onze partnergemeentes Giko en Runda. De liturgie komt dit jaar uit Rwanda. Het gekozen thema is: Eenheid in Christus, uit Paulus' brief aan de Romeinen hoofdstuk 12. De apostel gebruikt daar het beeld van het lichaam, ook bekend uit zijn andere brieven. De dienst wordt mede voorbereid door leden van de ZWO-commissie.

Op **woensdag 6 november** willen wij danken voor gewas en arbeid. Sommigen menen dat wij de dankbaarheid zijn kwijtgeraakt in onze verstedelijkte samenleving. Ik denk dat het vooral gaat om het gemis van een *adres* voor onze dankbaarheid. Van koning David lezen wij dat hij alle goede gaven ontving, als uit Gods hand (1 Kronieken 29:10-26). Het evangelie naar Lucas lezen we over de dankbaarheid in hoofdstuk 17 de verzen 11-19. Van de tien genezen melaatsen komt er één bij Jezus terug. Rondom deze lezingen willen wij bidden en zingen en danken. De liturgiecommissie verzorgt de liturgische schikking bij de deze dienst.

Op **zondag 10 november** vieren wij het heilig Avondmaal. Ds. J.C. van Westenbrugge (Hoek van Holland) zal deze dienst leiden. In deze dienst staat de dankbaarheid centraal, dankbaarheid voor de opstanding uit en overwinning op de dood en schuld. Wij gedenken wat verzoening en behoud Hem gekost hebben, die voor geen grens halt hield. En wij verkondigen zijn dood, totdat Hij komt (1 Kor. 11:26).

Op **zondag 17 november** is mw. ds. J. van der Neut (Bolnes) onze voorganger. In zekere zin heeft zij de vrije hand in tekst- en liedkeuze. Het leesrooster geeft Lucas 20:27-38 aan.

Op **zondag 24 november**, de laatste van het kerkelijk jaar, noemen wij de namen van gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar ontvielen. Wij gedenken wat zij voor hun naasten, familie en vrienden hebben kunnen doen. Ons gedenken wil zeggen: beseffen hoe het menselijk leven door de Eeuwige, onze God is bedoeld. Bij het noemen van iedere naam ontsteken wij de persoonlijke gedachteniskaars. Deze kaars krijgt een plaats in de liturgische bloemschikking.

Na de dienst kan de familie deze kaars mee naar huis nemen.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe.
ds. Herman Offringa



Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
ds. Herman Offringa
Vlasstraat 24
2988 XR Ridderkerk
T (0180) 397773
E g.h.offringa@xs4all.nl



Pastoralia

Mw. J. van Hal (Alewijnszstraat) mocht na haar operatie thuiskomen om daar weer op krachten te komen.

Mw. C. van Wingerden (Rijksstraatweg) leefde in de afgelopen maand toe naar een nieuwe ingreep waarbij een niersteen verwijderd zou worden. Gelukkig is deze keer alles voorspoedig verlopen en mocht zij snel weer naar huis waar ze verder hoopt te herstellen.

Dhr. W. Haasjes (Maasboulevard, Zwijndrecht) onderging een oogoperatie, hij is weer thuis.

Onze gebeden gaan uit naar genoemde herstellenden en naar allen die leven met zorgen of spanningen over hun eigen gezondheid of die van hun naaste(n).

ds. G.H. Offringa

Psalmen onderweg (vervolg)

De meditatieve Bijbelkring rondom de Psalmen komt samen op de donderdagen 14 en 28 november. De bijeenkomsten zijn in de Fontein, beginnen om 9.30 uur en duren ca. een uur.

ds. Herman Offringa

Tienercatechese

Voor de tieners zijn er dit najaar tien wekelijkse catechese-uren gepland. We zijn al op de helft van dit aantal. Helaas konden we dit jaar geen nieuwe catechisanten verwelkomen.

Om die reden is er nu één groep jongeren, in de leeftijdsgroep van 12 - 15 jaar. Zij hebben catechisatie van 19.30 - 20.15 uur in De Fontein. De laatste keer is op dinsdag 3 december.

ds. Herman Offringa

16+ groep

De tweede bijeenkomst van 16+ groep is op **zondagavond 3 november** aanstaande. We zoeken naar verdieping van thema's uit de christelijke geloofstraditie. Per keer kiezen we één onderwerp en zullen ons keuzeonderwerp dan bespreken en verwerken. Naast een PowerPoint presentatie gaat ook de Bijbel open en is gelegenheid om vragen te stellen.

De jongeren worden uitgenodigd om ook zelf een keer een onderwerp te presenteren. We hebben er alle vertrouwen in dat zij dat ook kunnen. In het vorige seizoen hebben we daar al mooie voorbeelden van gezien.

Volgende datum: zondag 1 december.

Plaats: zolder van de Hoeksteen.

Tijd: 20.00 - 21.30 uur.

*Namens het catecheseteam,
ds. Herman Offringa*

Weet je...

Raaf

De eerste keer dat we in de bijbel over een raaf lezen is in de geschiedenis van Noach. Sommigen zeggen dat raven het land kunnen ruiken. Vandaar dat schepen in de oudheid altijd een raaf aan boord hadden. De raaf heeft in het algemeen een slechte naam, omdat het aaseters zijn.

Sommige Bijbeluitleggers menen dat Noach de raaf er niet op uit had gestuurd, maar uit de ark was gegóoid, omdat hij zich had misdragen...

Op de tinnen rondom de tempel in Jeruzalem waren spijkers aangebracht, opdat de rovers/raven daar niet zouden nestelen en zich te goed doen aan de zangvogels...

Maar er zijn ook positieve verhalen over raven: hoe zij kinderen voedden, en bijvoorbeeld Elia in zijn schuilplek voedsel brachten (1 Koningen 17). Iconografisch staat de raaf voor de diaken/verzorger.



(gevonden in Aarden in geloof: deeltje herfst. Uitg. Gottmer 1999:141-142)

24 november Eeuwigheidszondag

Die ons in 't hart geschreven staan
(melodie Gezang 231)

*Die ons in 't hart geschreven staan
en onze dagen deelden,
ons in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood
hun naam nog overnachten?*

*Uw droefheid is niet bodemloos:
God houdt zijn handen open.
Het brekend leven, dood en broos
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan,
zijn in Gods trouw geborgen.*

*De naam waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar blijven.
In Christus is hun naam bewaard,
naar Hem blijven zij heten.
Hij wekt hen uit de slaap en zal
hen van de dood genezen.*



Als alles...

*Als alles anders gaat
dan je zou willen
en 't zicht op je bestemming
is vervaagd,
als elke zekerheid
je is ontvallen
en twijfel aan Gods zorg
je hart belaagt,
Als 't antwoord uitblijft
op je diepste vragen
en Zijn 'Ik ben er'
je haast niets meer zegt,
zodat je onder een
gesloten hemel
je onmacht
moederziel alleen bevecht,
Dan kan alleen
een ongeschokt vertrouwen
in Zijn volmaakt beleid
je richtsnoer zijn;
dan loop je door,
al is het in het donker,
want ergens weet je dat
de levenslijn
door Hem is uitgezet en dat
Zijn plannen,
ook als die je verstand
te boven gaan,
uiteindelijk toch
je geluk beogen,
eens, op Zijn tijd
leert Hij je dat verstaan.*

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 9 oktober 2013

De voorzitter heeft met het lezen van enkele gedeelten uit Johannes 1 en 4 de vergadering geopend en is daarna voorgegaan in gebed.

De nieuwe voorzitter T. Versteeg heeft de dames Lagendijk en Bode en de heer Leentvaar *bedankt* voor het vele werk dat zij met grote toewijding de afgelopen jaren hebben verricht. Namens de kerk worden bloemen en een 'bon' overhandigd.

De kerkenraad heeft de volgende *taak verdeling* vastgesteld: 2^e voorzitter, dhr R. Visser; verslaglegging, dhr R. Visser; afkondigingen, mevr. Verveer; Classis, de heren Versteeg en Alblas; regeling thuisavondmaal, mevr. de Koning; SARI, mevr Verveer en dhr Versteeg;

De afspraak dat de voorzitter en scriba('s) het verslag van de kerkenraadsvergadering t.b.v. Rijsoord aan 't Woord rechtstreeks kunnen aanleveren, voordat deze definitief is vastgesteld door de kerkenraad, is herbevestigd.

De kerkenraad heeft uitvoerig *het voorstel 'voorgenomen besluit tot fusie'* besproken. Samenvattend kan worden gesteld dat het merendeel van de kerkenraadsleden in meer of mindere mate een positief gevoel heeft overgehouden aan de twee avonden; bij een aantal deelnemers van Hervormde zijde ligt de nadruk meer op 'verkondiging van het Woord vanuit zonde en verlossing', terwijl aan Gereformeerde zijde dat ligt op 'verkondiging vanuit Liefde'; aandacht is noodzakelijk voor gelijkwaardigheid van beide partijen in het proces; er moet ruimte zijn voor de verschillende 'stromingen'; het is wenselijk dat er een kerk blijft in Rijsoord t.b.v. de hier wonende geloofs-gemeenschap; het is helaas bijna onvermijdelijk dat aan beide zijden (enkele) gemeenteleden zullen afhaken, maar daarbij is het wel van belang dat zij elders aansluiting kunnen vinden; snelheid en zorgvuldigheid dienen hand in hand te gaan.

De kerkenraadleden spreken zich bijna unaniem uit voor het voorstel inhoudende:

- De gesprekken op de twee avonden met de Hervormde kerkenraad, kennende 'de accentverschillen' geven voldoende vertrouwen en inhoudelijke aanknopingspunten om samen verder te werken aan een gemeenschappelijke theologische visie waarin beide accenten een respectvolle plaats zullen krijgen;
- De bereidheid die gezamenlijke visie naar de achterban te presenteren en te verdedigen;
- De leden van het Rijsoords Kerkelijk Overleg op te dragen verdere voorstellen te doen;
- De kerkenraad van de Hervormde gemeente hiervan in kennis te stellen;
- De Gemeente hierover te informeren op zondag 20 oktober en bekend te maken via een mededeling in Rijsoord aan 't Woord.

Vanuit de wijken is bezorgdheid gemeld over het wel en wee van enkele gemeenteleden. Voorts is stilgestaan bij verschillende positieve maar ook kritische kanttekeningen over de startzondag en het jaarboekje. Ds Offringa heeft verder een korte opsomming van zijn werkzaamheden m.b.t. vieren, leren, dienen, delen en overige activiteiten gegeven. Zo is hij afgelopen zondag gestart met de 16+ catechisanten, is er gewerkt aan het visiedocument en heeft hij verschillende zieken bezocht.

De kerkenraadsleden (incl. mevrouw Van Gameren en de heer De Koning) hebben uitgesproken geen bezwaar te hebben tegen het avondmaal op 10 november 2013 (*censura morum*)

De heer Visser heeft de vergadering geëindigd met het lezen van een hoofdstuk uit het boek "blijf jij Mij zoeken, dan blijf Ik jou vinden" van Ds. Harry Faber van der Meulen, getiteld "Geloven en niet-geloven". De voorzitter heeft de vergadering vervolgens gesloten.

Ronald Visser

Rwandazondag 3 november 2013

In het oktobernummer van dit blad hebt u al kunnen lezen over de Uitwisselingszondag. Rwandazondag van 3 november a.s. In de eredienst op deze dag zal de liturgie zoveel mogelijk gelijk zijn aan die van de kerken in Rwanda.

Het thema, dat ons vanuit Rwanda is aangereikt, luidt: Eenheid in Christus.

In verbondenheid met onze partnergemeentes Giko en Runda staan wij stil bij het Bijbelgedeelte Romeinen 12 vers 4-8, wat gaat over de vele, verschillende delen die samen één lichaam in Christus vormen.

Om onze verbondenheid met Giko wat concreter te maken willen we u na de dienst potjes honing te koop aanbieden, omdat Giko onlangs gestart is met een bijenproject. De potjes kosten € 2,50 per stuk en als speciale aanbieding mag u 2 potjes meenemen voor € 4,00. De meeropbrengst van de verkoop komt ten goede aan het bijenproject. Bent u niet in de gelegenheid in de kerk aanwezig te zijn dan kunt u ook per telefoon een bestelling plaatsen bij één van de leden van de ZWOE-commissie (Greet tel. 432319, Cootje & Wim tel. 421848, Janny tel. 421323, Wilma tel. 421297).

Van lieverlee komt het eind van het jaar in zicht met zijn bekende feestdagen. We willen de gemeente Giko en Runda een kerstkaart sturen namens u allen en daarom willen we vragen of u op 3 november a.s. uw naam wilt zetten op deze kaarten.

Op zondag 8 december (we kondigen het nu alvast maar aan) bent u in de gelegenheid de echte Rwandese kerstkaarten te kopen die gemaakt zijn van bananenblad.

We hopen op een fijne Uitwisselingsdienst ter ere van God die hier is en daar (een regel uit het Uitwisselingslied).

Uw ZWOE-commissie

Herdenkings- en Vredesdienst in de Schotse Kerk te Rotterdam

De jaarlijkse Vredesdienst van de Schotse Kerk zal gehouden worden op zondag avond 10 november a.s. om half acht. Zoals altijd doen predikanten uit verschillende tradities en landen mee in hun eigen taal.

Op dit moment heb ik nog geen overzicht van namen, wie wat gaat doen.

Natuurlijk is ieder is welkom.

Er is één collecte bij de uitgang voor een goed doel.

Koffie en thee na afloop, c.a. 21.15 uur.

De Schotse Kerk is te vinden aan de Schiedamse Vest 119; 3012 BH Rotterdam; voor auto's betaald parkeren op straat. De kerk is ook bereikbaar via Metro haltes Leuvehaven en Churchillplein.

Voorafgaand aan de Vredesdienst is, tijdens de ochtenddienst, de jaarlijkse herdenking van gesneuvelde militairen en burgerslachtoffers uit de twee wereldoorlogen en latere militaire vredesmissies. Die dienst begint om 10.30 uur.

Voor meer informatie bel Rev. Joost Pot (0180.420894).

Wees voor de schaduw niet zo bang

Wees voor de schaduw niet zo bang,
hoe donker die mag wezen,
al duurt de avond eeuwenlang,
de nacht, vol angst en vrezen,
al is er een ogenblik
verblindend licht, een flits, een schrik
die niemand kan genezen.

Wees voor de schaduw niet zo bang,
die zal het toch niet winnen!
Eens stroomt als in een donk're gang
het Licht der wereld binnen!
Dan slaat de schaduw op de vlucht,
dan staat geschreven in de lucht:
nu gaat de dag beginnen!



Kerkelijke stand

Gehuwd op 20 september 2013:
Elize Versteeg en Frank Kievit.
Lagendijk 337

Bedankjes & Mededelingen

Beste gemeente,

Via deze weg willen we graag iedereen bedanken voor hun mooie kaartjes, felicitaties en lieve teksten. Het heeft ons erg verheugd dat zoveel mensen met ons meeleefden. We hebben een erg mooie en vrolijke trouwdag gehad.

*Met vriendelijke groet,
Elize en Frank*



De laatste tijd ben ik een paar keer in het ziekenhuis opgenomen geweest.

De laatste keer gelukkig met een positief resultaat! De niersteen kon worden verwijderd. Ik wil graag iedereen bedanken die mij in de afgelopen tijd heeft gedragen door gebed en bemoeidigd door bezoek, kaartjes, telefoontjes en dergelijke. Dat heeft mij enorm goed gedaan. In dit alles merkte ik weer eens dat God door mensen heen Zijn niet aflatende trouw doet voelen. Allen hartelijk bedankt!

Met een vriendelijke groet, Cora

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas
Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk
tel.: 0180 423566
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Beste mensen,

Hierbij wil ik u/jullie allemaal bedanken voor alle lieve woorden/kaarten/bloemen enz. Wat is het toch fijn om bij zo'n gemeente te horen waar je lief en leed met elkaar kan delen! Mijn herstel gaat gelukkig voorspoedig!

groeten van Jantine van Hal

Wij willen iedereen bedanken die met ons heeft meegeleefd na het overlijden van onze man, vader en opa. Het heeft ons veel sterkte gegeven.

Familie

*B. den Ouden-Blaak
Gerda, Liesbeth en Jelmer*

Op 3 november aanstaande hopen we te gedenken dat wij 60 jaar getrouwd zijn.

*Met vriendelijke groeten,
A. van Gameren
J. van Gameren-Romijn*



Verjaardagen in november

15 nov. 1928

Mevrouw B. Lodder Bestebreurtje
Mauritshoek 21
2988EA Rijsoord

27 nov. 1929

Mevrouw W. Kooijman-v. Noort
Voorweg 16
2988 CG Rijsoord

30 nov. 1928

Mevrouw M. v. Mastrigt-v.d. Ent
De Riederborgh, kamer 104
Boksdoornstraat 2
2982 BC Ridderkerk

Ik wens je moed
om hartelijk te blijven,
te midden van mensen
die soms koud en hard zijn.
Ik wens je bemoediging
om in jezelf te geloven
en ook wel eens een nederlaag
om nooit overmoedig te worden.

Ik wens je vreugde
al de dagen van je leven
maar ook wat pijn
om die blijdschap te waarderen.
Ik wens je troost
die je droefheid mildert
en humor die je leert
te relativeren.
Ik wens je moed
om alle tegenlagen
sereen te dragen.

Ik wens je veel zon
en ook wat storm
die pit geven aan het leven.

Ik wens je vrede met alle mensen
maar ook in het diepste hoekje
van je hart.
Ik wens je
een onwankelbaar vertrouwen
om in de goedheid
van het leven te geloven.

Wat ik je nog meer kan wensen,
is een diepe liefde
die alles zinvol maakt.

R.B. Ward

NBG Bijbelleesrooster november

Vr 1	2 Koningen 1 vs 1-18
Za 2	2 Koningen 2 vs 1-18
Zo 3	2 Koningen 2 vs 19-25
Ma 4	Psalm 101
Di 5	Lucas 18 vs 9-17
Wo 6	Lucas 18 vs 18-30
Do 7	Lucas 18 vs 31-43
Vr 8	Lucas 19 vs 1-10
Za 9	Lucas 19 vs 11-28
Zo 10	Lucas 19 vs 29-48
Ma 11	2 Koningen 3 vs 1-27
Di 12	2 Koningen 4 vs 1-7
Wo 13	2 Koningen 4 vs 8-37
Do 14	2 Koningen 4 vs 38-44
Vr 15	Psalm 108
Za 16	Lucas 20 vs 1-8
Zo 17	Lucas 20 vs 9-19
Ma 18	Lucas 20 vs 20-26
Di 19	Lucas 20 vs 27-40
Wo 20	Lucas 20 vs 41 - 21 vs 4
Do 21	Lucas 21 vs 5-19
Vr 22	Lucas 21 vs 20-38
Za 23	Psalm 109
Zo 24	2 Koningen 5 vs 1-19a
Ma 25	2 Koningen 5 vs 19b-27
Di 26	2 Koningen 6 vs 1-7
Wo 27	2 Koningen 6 vs 8-23
Do 28	2 Koningen 6 vs 24-33
Vr 29	2 Koningen 7 vs 1-20
Za 30	2 Koningen 8 vs 1-6

1 Een lied.

Een psalm van David.



2 Mijn hart is gerust, o God,

ik wil zingen, psalmzingen, ja van harte.

3 Waak op, harp en citer,

ik wil het morgenrood wekken.

4 Ik zal U loven, o HERE, onder de volken,

U psalmzingen onder de natiën,

5 want hoger dan de hemel

is uw goedertierenheid,

tot aan de wolken reikt uw trouw.

C.M.V. Passage

Op dinsdag 19 november is er weer een ledenvergadering van Passage. Deze avond is uitgenodigd mevrouw Madelein Duives-tijn. Zij kan ons alles vertellen over 'de cultuur van het Sinterklaas pa-pier'. Ik hoor u denken: 'wat kan dit nu wezen', bent u al nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust bij ons langs, u bent van harte welkom; op deze avond ook niet leden zijn welkom.



We beginnen om kwart voor 8 in het ge-zellige gebouw de Hoeksteen.

Hartelijke groet, het bestuur van Passage

PCOB

Op woensdag 20 november houdt de Pro-
testants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
weer haar maandelijkse bijeenkomst.

De heer A. Hoogerwaard presenteert 3
dimensionaal (3D) onder het thema "De
joodse en christelijke cultuurtraditie",
beelden uit het oude en nieuwe testa-
ment.

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en
duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehou-
den

in de Christus is Koning Kerk aan het Dil-
lenburgplein te Slikkerveer. Iedereen van-
af 50 jaar is van harte welkom. Informatie
over het lidmaatschap: tel. 417660.

Secretaris A. Bos

Jubileumconcert

Slikkerveers

Christelijk

Mannenkoor

Zaterdag 2 november 2013

Aanvang 20.00 uur

in de Levensbron

Jan Luijkenstraat 10

Met medewerking van:

Soliste: Sharon Kips

Violist: Martin de Deugd

Orgel: Arie de Korte

Vleugel: André van Vliet

Algehele leiding: Everhard Zwart



Inloopochtenden

U bent van harte welkom
op de inloopochtenden op
7 en 21 november

Waar? In de Fontein
Hoe laat? Vanaf 10.00 uur

... voor de koffie zorgen wij,
voor de gezelligheid zorgen we
met elkaar!

Tot ziens!



La Pipe

Let op: In de maand november is er
geen soosavond.

Wij hopen jullie weer te zien op

13 december a.s.

op de zolder van de Fontein!!

Knutselmiddag en film in de Hoeksteen!

Hallo Allemaal,

Op woensdagmiddag 13 november organiseert de evangelisatie commissie weer een gezellige knutselmiddag voor de basisschool kinderen van groep 1 tot en met groep 6 in de Hoeksteen van de Hervormde kerk Rijsoord, Rijksstraatweg 43.

Vind je het leuk om samen te knutselen dan ben je van harte welkom!

Natuurlijk mogen ook je vriendjes en vriendinnetjes mee!!

De middag begint om 14:00u en duurt tot 16:00u.



Zit jij in groep 7 of 8 of misschien wel op het voortgezet onderwijs dan is er voor jullie een leuke film!! Lekker met zijn allen op de zolder van de Hoeksteen die wij tot bios verbouwen. Natuurlijk zorgen wij voor popcorn!!!

De film begint ook om 14:00 en zal ongeveer tot 16:00 duren.

Neem gerust je vrienden mee!!

Tot dan!!

Anneke Verhoeven, Alinda van Rees, Klara van Gameren, Nel Lukas en Tilly Kingma

25^e bazaar is alweer een feit!

Kramen vol met tweedehands goederen. Kopjes waar lief en leed mee is weggedronken. Glazen waarmee is geklonken of verdriet tijdelijk mee werd vergeten. Borden die ooit feestelijk op tafel werden gezet of in stilte werden leeggegeten. Bloempotten waarachter je naar buiten kon kijken. Potten waar men vroeger graag de geraniums inzette, nu de orchideeën. Vazen die ooit gevuld werden met bedankjes, beterschapjes, felicitaties of de nodige sorry's. Lampen waaruit het licht tot diep in de nacht bleef schijnen of welke volgens een vast tijdstip werden "gedoofd". Curiosa, dat cadeau werd gegeven en soms geheel naar de smaak van de koper bleek. Die de ontvanger vervolgens binnen het gehele interieur nergens kon plaatsen, maar het toch een aantal jaar bewaarde omdat het zo vriendelijk was. Het mocht nu weg, opgevist uit een verborgen plekje in de kast.



Wandversieringen die tot groot genoegen van de man aan de muur hingen, maar door de vrouw graag naar de bazaar werden geken. Waar ze dan ook vervolgens terecht kwamen. Grasmaaiers die vervangen zijn voor grastapijt en dus overbodig. Naaimachines waar misschien ooit borstrokken op zijn veresteld. Of deed men dit met de stopnaalden die we in een doosje tegenkwamen? Keurig gerangschikt van klein naar groot, de draadjes er nog in. Gereedschap waar vast goed en degelijk handwerk mee is gemaakt. Telefoons, waarbij kinderen met grote verbaasde ogen de werking van de draaischijf bestudeerden. Waaruit ooit, en hooguit 10 minuten per maand, de stem klonk van een dierbare, vele landsgrenzen verder. De rugzakken, die moedig werden weggegeven, omdat ze soms te zwaar beladen waren. Schoenen, waar misschien te hard op is gelopen of schoenen die men graag had willen sturen. Spiegels, waar men met open ogen in kon kijken of waar men nu misschien een roze hart opschrijft. Afwasteiltjes, waarachter soms geheimpjes werden gedeeld, een ruzie werd verbeterd of de liefde werd geuit.



Boeken om kennis te vergaren of boeken om gewoon even in te verdwijnen.

Vanuit de nodige ontspanning of ter inspiratie. Een andere wereld, een ander leven.



Spullen die werden gebracht omdat ze overbodig bleken of, omdat er door verdrietige reden afstand van moest worden gedaan.

Zoveel spullen, zoveel verhalen daarachter... we kunnen er met gemak bladzijden vol mee schrijven.

Gelukkig mogen weer heel veel dingen een nieuw hoofdstuk gaan beginnen. Dank daarvoor, aan u als koper!

Onze dank gaat zeer zeker ook uit naar:

- ⇒ Alle mensen die al die spullen hebben aandragen om de kramen mee te vullen.
- ⇒ Dhr. W. Nugteren, die al sinds vele jaren geheel belangeloos de opslagruimte ter beschikking stelt.
- ⇒ De personen die bijna non-stop met cijfers bezig zijn geweest. Waar we ons bij kunnen voorstellen dat ze 's nachts een elleboogje kregen als er door hen, in hun slaap, werd gepreveld "15 euro voor binnen, 25 euro rommel buiten, nogmaals 28 euro binnen" of "Tijgervel op. nummer... 65, en ja, daar gaat weer een worst naar... nummer ... 114".
- ⇒ Sorry, mochten er die zaterdagochtend wat beurse plekken zijn ontstaan.
- ⇒ De mensen van het opbouwen en het opbreken van de tent en het gehele circus er omheen. Vele handen maken nog steeds licht werk!
- ⇒ Een ieder die: brood smeerde, koffie zette, veiligingspullen verzamelde en opoetste, hamburgers bakte, esmeerdben gesmeerd, hamburgers hebben gebakken, ui ter beschikking stelt.
- ⇒ te, biertjes tapte, de kramen inruimde, veilingmeester was, bloemen en planten verzamelde, voorverkoop hield, uien sneed, veiligingspullen bij de koper bracht, bewaker was, die vrolijk nummers verkocht, de boeken uitzocht, het veilingboekje maakte, de loten voorzag van de nummers, groente- en fruitboer was, poffermix maakte, de prijzen bij het rad uitzocht, een ten-toon-stelling maakte, de kinderen van snoep voorzag, boeken verkocht, binnen of buiten achter de kramen stond, de loten verkocht, de antiykkraam speciaal kwam prijzen, de loten bundelde, deze loten later weer los maakte, de bedragen van de veiling noteerde.
- ⇒ De mensen die juist opvielen, door niet op te vallen. Die in stilte aanwezig waren, maar juist zo van belang.
- ⇒ De vriendelijke mensen die ons van lekkers voorzagen "voor bij de koffie" tijdens de inzamelochtenden in de opslag.
- ⇒ De mensen die meestal veel vrolijkheid meebrachten bij het brengen van de spullen in de opslag. Die verhalen met ons deelden.
- ⇒ Al de mensen die de bazaar een warm hart toedragen door middel van het sponsoren van een prachtig gevulde levensmiddelenmand, dinerbonnen, een midget-golfbon, een rollade, een fiets, een tent, de "spullen"busjes, de bloemen, het fruit, een koelwagen of door een financiële bijdrage.

Geweldig om met zoveel mensen zo gezellig bezig te zijn geweest. Een bazaar waar we met een heel goed gevoel op terug kunnen kijken!

Maar, bovenstaand is nog niet alles dat we nog graag even willen vermelden. In de week na de bazaar is het verdere financiële plaatje afgehandeld en waren er wat meevallers. Daardoor kunnen we met plezier vermelden dat het definitieve eindbedrag van de bazaar van 2013 is geworden:

... **€ 15.030,70** ...
... om stil van te worden ...

Dat waren ook precies de woorden van Marjan Heikens, die aandacht vroeg voor een **project Pelido in Uganda via organisatie Be More**. Een project voor de bouw van een maïsmeelfabriek. Met veel plezier hebben wij ruim een kwart van het bedrag overgemaakt naar dit project. De fundering van de maïsmeelfabriek was gestort, de eerste stenen gelegd. Toen lag de bouw weer even stil. Men kon weer verder als er weer wat financiën zouden zijn. En die kwamen er. Door uw hulp en bijdrage kan straks het dak erop, ramen en deuren gezet, het gebouw verder afgemaakt en kan er wat opzij worden gelegd voor de nodige machine. Een project waar het hele dorp zijn steentje aan kan bijdragen en straks geheel zelfsupport is. Inclusief de verbouwing van de maïs. Namens Marjan en Be More: Heel heel erg bedankt!!!

Tevens, in de week na de bazaar een bedankje van Caphas, de projectleider in Uganda: *'Thank you for the great work you are doing for our project, every one is appreciative. The work of construction is going on well, it will be wonderful. Say thank you to everybody concerned with that big word of fund raising. Greetings from everybody here in the community!'*



De financiële bijdrage van het andere doel dit jaar, namelijk **stichting ArosA** (opvang voor mannen- vrouwen en hun kinderen) te Rotterdam, verliep iets anders dan gebruikelijk. Bij de vraag wat men zou doen met het geld indien stichting ArosA als doel zou worden gekozen, gaf men te kennen heel graag nieuwe fietsen te kopen voor de bewoners. Nu was men afhankelijk van het openbaarvervoer (voor bezoekjes UWV etc.), terwijl de bewoners daar vaak niet het geld voor hebben. Fietsen bij de deur zou voor de bewoners zeker kostenbesparend zijn.

Nieuwe fietsen in de stad Rotterdam vonden we nogal wat en vandaar dat we hebben besloten om 14 goede tweedehands fietsen te schenken. 12 damesfietsen en 2 herenfietsen en voor elke locatie 2 stuks. Weggebracht en overhandigd door Henk v.d. Bazaar(!), samen met de fietsmaker van het Vlietplein, werden ook bij stichting ArosA mensen heel blij gemaakt met deze schenking.

Ook namens ArosA: Super bedankt!!!

Volgend jaar maar weer? "Uiteraard", zeggen wij als bazaarcommissie. Dat we er volgend jaar, met elkaar, maar weer net zo'n feestje van mogen maken!!

De deuren van de opslag staan nog niet open op vaste tijden, maar mocht u al spullen hebben voor de bazaar van 2014, dan willen wij die al graag in ontvangst nemen. Bel dan gerust even naar Diana via telefoonnummer 427081. Ook spullen voor de volgende veiling zien wij al graag tegemoet. U kunt dan contact opnemen met Ria via telefoonnummer 426208.

- De kar van de kerk blijft het gehele jaar te huur voor € 5,= per dagdeel.
- Ook kleding kan het gehele jaar worden ingeleverd bij Ria.

Met een heel hartelijke groet van de bazaarcommissie,

Nathan, Janneke, Dick, Sander, Arjan, Henk, Daphne en Diana

10 november AVONDMAAL
Avondmaalscollecte bestemd voor de Diaconie

De laatste jaren was het gebruikelijk om de avondmaalscollecten te bestemmen voor een speciaal doel. Vroeger was de collecte altijd bestemd voor de diaconie, die het geld gebruikte voor hulp en ondersteuning dichtbij en/of ver weg.

Per maand ontvangt de diaconie vele aanvragen voor hulp, hieruit selecteren we maandelijks een aantal projecten die we steunen.
De opbrengsten van de overige collecten was jaren voldoende om dit te doen.

De laatste paar jaar worden de inkomsten van de diaconie wat minder en krijgen ook wij ons huishoudboekje niet meer sluitend. Daarom hebben we besloten om dit jaar een aantal avondmaalscollecten te bestemmen voor de diaconie. Dit betekent dat de diaconie deze inkomsten zal gebruiken om andere hulp aanvragen te ondersteunen.

We hopen natuurlijk van harte dat u al deze collecten met een ruim hart wil ondersteunen.
Uw Diaconie

Ontvangen gift door het College van Diakenen:

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:
Via mevr. G. Lodder Bloemen € 4,00



Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze gift.
Nico Baars
Penningmeester College van Diakenen

**Aan de gemeente van de Gereformeerde Kerk Rijsoord,
Jaarcijfers 2012 en begroting 2014 diaconie**

Hierbij presenteren wij u de cijfers met betrekking tot het jaar 2012 van uw diaconie en de begroting voor het jaar 2014.

Deze jaarcijfers en begroting zijn opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model.

Vanwege het overzicht presenteren wij u alleen de totaalbedragen.

Uitgangspunt is dat het college van Diakenen zorgvuldig omgaat met de haar toevertrouwde middelen. De opbrengsten uit de collecten en giften worden overgemaakt naar de diverse landelijke projecten zoals aangekondigd tijdens de desbetreffende kerkdiensten. De overige opbrengsten worden door het college verdeeld.

Het jaar 2012 hebben wij afgesloten met een tekort van € 594 (tekort in 2011 was € 877). Voor de jaren 2013 en 2014 streven wij er naar om niet meer uit te geven dan wij ontvangen hebben. Iedere diaconievergadering ontvangen wij vele verzoeken van diverse instanties om hen financieel te ondersteunen. Helaas is het bedrag dat wij hiervoor beschikbaar hebben beperkt.

Volgens de regels van de PKN moeten de uitgebreide cijfers van 2012 en de gehele begroting voor 2014 ter inzage beschikbaar zijn voor de gemeente.

Indien u hier gebruik van wenst te maken, wilt u dan contact met mij opnemen zodat wij hiervoor een afspraak kunnen maken. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer 0180-430817 of via email: baars.nl@upcmail.nl.

Met vriendelijke groet,
Nico Baars
Penningmeester College van Diakenen

Diaconie Gereformeerde Kerk Rijsoord

Totaal overzicht

	Begroting 2012	Rekening 2012	begroting 2013	begroting 2014
baten				
baten onroerende zaken	€ -	€ -	€ -	€ -
rente-baten en dividenden	€ 250	€ 262	€ 250	€ 230
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen	€ -	€ -	€ -	€ -
bijdragen levend geld	€ 4.650	€ 2.749	€ 2.700	€ 3.700
door te zenden collecten	€ 2.200	€ 3.568	€ 2.700	€ 2.200
totaal baten	€ 7.100	€ 6.579	€ 5.650	€ 6.130
lasten				
lasten overige eigendommen en inventarissen	€ -	€ -	€ -	€ -
afschrijvingen	€ -	€ -	€ -	€ -
pastoraat	€ -	€ -	€ -	€ -
lasten kerkdiensten, catechese, etc.	€ 1.350	€ 1.079	€ 1.100	€ 1.100
verplichtingen/bijdragen andere organen	€ 550	€ 662	€ 300	€ 450
salarissen	€ -	€ -	€ -	€ -
kosten beheer en administratie	€ 200	€ 228	€ 250	€ 250
rentelasten/bankkosten	€ -	€ 120	€ 100	€ 130
diaconaal werk plaatselijk	€ -	€ -	€ -	€ -
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk	€ 3.500	€ 3.133	€ 1.900	€ 2.400
diaconaal werk wereldwijd	€ 1.500	€ 1.952	€ 2.000	€ 1.800
totaal lasten	€ 7.100	€ 7.173	€ 5.650	€ 6.130
Saldo baten - lasten	€ -	€ 594	€ -	€ -
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -
streekgemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
aandeel in lasten federatie	€ -	€ -	€ -	€ -
overige lasten en baten	€ -	€ -	€ -	€ -
totaal	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ -	€ 594	€ -	€ -

Opbrengst Collectes

22 sept.	Vredeswerk	€ 169,90
	Onderhoud gebouwen	€ 113,05
	Eigen jeugd	€ 52,65
29 sept.	Diaconie	€ 226,87
	Onderhoud gebouwen	€ 161,37
	Eigen jeugd	€ 81,81
6 okt.	Kerk & Israël	€ 178,15
	Onderhoud gebouwen	€ 119,54
	Pastoraat PKN	€ 60,80
13 okt.	Kerk in Actie Werelddiaconaat	€ 318,13
	Onderhoud gebouwen	€ 216,18
	Pastoraat PKN	€ 76,52
20 okt.	Kerk	€ 183,75
	Onderhoud gebouwen	€ 119,35
	Pastoraat PKN	€ 58,64

*Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK*

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 3554.03.250 (IBAN NL46RABO0355403250) t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2013".

*Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-
administrateur /
Penningmeester CVK*



Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters

(in de periode van 21 september 2013 t/m 25 oktober 2013)

Via mw. J. Lodewijk-Visser voor de kerk	€ 10,00
Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg wijkgeld Elisabet	€ 30,00
Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg voor de kerk	€ 30,00
Via dhr. J. IJsselstein voor de bloemen	€ 10,00

*Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK*

Gift bij notariële akte

Een aantrekkelijke vorm van schenken is de gift bij notariële akte. U verbindt zich hierbij om, in een periode van minimaal 5 jaar, per jaar een vast bedrag te schenken. Voor de kerk is dit natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar verzekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u, als geveer, heeft deze constructie voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet).

En met een zogenaamde "voorlopige terugbetalingsbeschikking", aan te vragen bij de belastingdienst, kunt u er een maandelijkse restitutie van belasting op verkrijgen.

U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Uw notaris weet er meer van!

Voor alle giften aan de kerk geldt de fiscale regel: "Omdat de Gereformeerde Kerk Rijsoord lid is van de PKN wordt onze kerk als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus".

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Erfstellingen en legaten

De kerk hoopt regelmatig te worden bedacht in testamenten. Wilt u uw steun aan de kerk ook na uw overlijden laten voortleven, dan zijn er twee mogelijkheden: een erfstelling of een legaat.

In geval van een erfenis laat u een bepaald percentage van uw totale erfenis aan de kerk na.

Bij een legaat gaat het om een door u van te voren vastgesteld bedrag. Maar een legaat kan ook onroerend goed omvatten, of aandelen, of kunstvoorwerpen. In deze gevallen maakt de kerk de nalatenschap zo gunstig mogelijk te gelde. Een testament moet altijd worden opgemaakt bij de notaris.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst.

Solidariteitskas 2013 “Goed voor elkaar: met het oog op de toekomst”

Als Protestantse Kerk in Nederland willen we omzien naar elkaar en elkaar tot steun zijn. Om het goede nieuws te borgen dat wij willen uitdragen. Om - in Zijn naam - handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, hoop en liefde.

Gemeenten helpen elkaar

Als gemeenten zijn we binnen de Protestantse Kerk verbonden met de gemeenten in andere plaatsen. Soms lukt het even niet om als gemeente vitaal te blijven. Er kan bijvoorbeeld dringend behoefte zijn aan een tijdelijke pastor of kerkelijk werker. Of men wil als missionaire gemeente actief zijn in een oude stadswijk of een nieuwbouwwijk. Of er is behoefte aan een bijdrage om de jeugd meer bij de gemeente te betrekken. Vanuit de Solidariteitskas helpen we andere gemeenten die tijdelijk een financiële overbrugging nodig hebben. Omdat we solidair willen zijn met onze broeders en zusters in die gemeenten, of omdat we deze solidariteit van andere gemeenten nodig hebben.

Bovenplaatselijk pastoraat

Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten die niet door één gemeente op te brengen zijn. Dit betreft vooral bijzonder pastoraat, zoals voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Het zijn maar een paar voorbeelden van activiteiten die alleen met hulp van elkaar kunnen worden uitgevoerd.

Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 euro af aan de Solidariteitskas.

Wanneer wij door deze actie meer ontvangen dan deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan onze eigen gemeente. Daarom vragen wij u in deze brief om een bijdrage van 10 euro. Een klein bedrag, maar van grote waarde.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk?

Op de website www.pkn.nl/solidariteitskas kunt u meer informatie over de Solidariteitskas vinden.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Voor de automatische incasso van uw bijdrage kunt u gebruik maken van de antwoordstrook die los is bijgevoegd in deze Rijsoord aan 't Woord.

Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende bankrekeningnummer 3554.03.250 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van 'Solidariteitskas 2013'.

Met vriendelijke groet,
Bas Sintemaartensdijk
Penningmeester / Bijdragen-administrateur

 0180-423659

Graag even uw aandacht: KIDS Express komt naar Ridderkerk!!!!!!



De KIDS Express is een mobiele tentoonstelling voor kinderen van 10 t/m 12 jaar, in principe de groepen 6, 7 en 8. Evt. zijn jongere kinderen welkom op zondag en op woensdagmiddag.

Vijf Bijbelverhalen, 15 opdrachten in 5 caravans laten kinderen ervaren dat ze een verschil kunnen maken in de wereld om hen heen.

De KIDS Express is dus geen gewone tentoonstelling. De kinderen moeten aan de slag aan de hand van 5 Bijbelverhalen. Ze krijgen een routekaart en gaan zelf op pad in de caravans: opdrachten uitvoeren, hun mening geven en problemen oplossen. De opdrachten gaan ook over hun eigen leven en over hoe ze met andere mensen omgaan.

De KIDS Express is een samenwerking van JOP (Jeugdorganisatie Protestantse Kerk), Kerk in Actie en het Nederlands Bijbelgenootschap.

De KIDS Express caravans zullen eerst een week in Bolnes staan bij de Protestantse Gemeente, Pretoriusstraat 56. Van **18 t/m 25 januari 2014**. Daarna gaan ze naar Ridderkerk en worden dan bij de Protestantse Gemeente de Levensbron, Jan Luykenstraat 10 geplaatst en staan daar van **25 januari t/m 1 februari 2014**.

Doordat veel scholen meewerken, bezoeken de meeste kinderen van heel Ridderkerk de tentoonstelling in groepsverband tijdens schooldagen. Maar....uiteraard is iedereen welkom om een kijkje in de caravans te nemen of om met (klein) kind de hele route met opdrachten te volgen. Dit kan in **Bolnes** op zondag **19 januari** na de kerkdienst en op woensdagmiddag **22 januari** om 13.30 u. en om 15.00 u. In **Ridderkerk** is dit mogelijk op zondag **26 januari** na de kerkdienst en op woensdagmiddag **29 januari** om 13.30 u. en om 15.00 u.

U heeft nu alvast deze informatie maar u begrijpt dat er allerlei mensen nodig zijn om dit mogelijk maken. We hebben vooral nog chauffeurs nodig om de caravans te vervoeren en ontvangstmedewerkers voor het begeleiden van de kinderen. Voor de chauffeurs: De caravans worden op de volgende dagen vervoerd: zaterdag 18 januari ophalen en brengen naar Bolnes, zaterdag 25 januari vervoeren naar de Levensbron en op zaterdag 1 febr. kan het zijn dat wij ze weer terug moeten brengen naar hun standplaats. Chauffeurs kunnen zich aanmelden, ongeacht van welke kerk ze zijn.

Voor de ontvangstvrijwilligers: Het ontvangen van de klassen en samen met ons deze begeleiden in het uur dat zij de KIDS Express bezoeken. Vooralsnog zoeken we vrijwilligers voor elk dagdeel gedurende de week dat de KIDS Express bij één van de kerken staat.

Heeft u interesse om mee te helpen de KIDS Express tot een succes te maken, meldt u zich dan aan. U, als vrijwilliger, krijgt ruim voordat de KIDS Express komt meer informatie over wat er precies van u verwacht wordt.

Voor de week bij de Levensbron: bij Thea Op den Camp, tel: 423358 of bij Leni Kievit, tel: 428626.

Voor de week bij Protestantse Gemeente te Bolnes bij Dirk Ketting, tel: 411636 of bij Janny van der Voort, tel: 414101

De jeugdraad stelt de deurcollecte van de maand november ter beschikking aan Kids Express.

Tienerviering

Op zondag 17 november is het alweer de 3e tienerviering van dit seizoen. We hopen dat jullie er allemaal weer kunnen zijn.

Als je iemand wilt meebrengen, altijd goed.

Van Harte Welkom.

Het thema van deze zondag is, "Eet smakelijk". Met een Elisa verhaal uit 2 Koningen 4:38-41 bekijken we in eerste instantie een maaltijd die niet smaakt. Wat maakt iets (een maaltijd, een kerkdienst, je eigen leven) eigenlijk smakelijk? Welke ingrediënten zijn belangrijk? Wat of wie maakt het verschil? Met elkaar gaan we zoals gebruikelijk verschillende werkvormen door, waaronder:

" Een recept voor het leven"

Men neme twaalf maanden.

Ontdoe ze van bitterheid, jaloezie en angst.

Deel iedere maand in 30 of 31 dagen,

zodat de voorraad precies over het hele jaar toereikend is.

Iedere dag dient te bestaan uit een deel arbeid

en twee delen levenslust en humor.

Men voege eraan toe: drie volle eetlepels optimisme,

een theelepeltolerantie, een graantje ironie en een snuffje tact.

Dan wordt het geheel rijkelijk overgoten met liefde.

Het ontstane gerecht, versiere men met toefjes opmerkzaamheid

en men servere het met opgewektheid

en een verkwikkende kop tevredenheid.

Leef ze!

Een uitnodiging krijg je nog via de mail, maar ook zonder uitnodiging ben je van harte welkom.

Alles op een rijtje:

Tienerviering zondag 17 November 2013.

Aanvang 9.30 uur direct naar de crècheruimte 1e etage van de Fontein.

Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur.

Iedere 3e zondag van de maand tienerviering.

Tot zondag 17 November a.s

Anda, Janis, Elselien en Heleen

Ik zie de zomer sterven

Ik zie de zomer sterven

bij het vallen van het blad

zijn de takken kaal en zwiggend

en de aarde koud en nat.

Maar als ik morgen weer ontwaak

en zie dat toch de zon weer straalt

dan weet ik het zeker dat

toch ook de zomer nimmer faalt.

Want telkens komt ze weer terug

maar doet nu even een stap opzij

maakt plaats voor herfst en winter

en komt met de lente dichterbij





**Protestantse
Kerk**

**Persbericht van de protestantse classis Dordrecht
De classis in het nieuws**

Het Nieuwe Liedboek

De eindredacteur van het Nieuwe Liedboek, ds. Pieter Endedijk, was de gast op de classisvergadering van donderdag 26 september. Hoe kunnen we keuzes maken uit meer dan 1.400 items uit dat liedboek. En waarom is dat liedboek er eigenlijk gekomen?

Nadat het vorige liedboek in 1973 werd gepresenteerd heeft de ontwikkeling in de kerk natuurlijk niet stilgestaan. Verschillende stromingen en bewegingen kregen aanhang in de kerk. Zoals de basisbeweging, de feministische beweging, de evangelische beweging, Taizé en de Iona Community. Er kwamen liturgische ontwikkelingen en door de komst van migranten ontstond er aandacht voor liederen van buiten Europa.

Bij de jeugd kwam meer belangstelling voor eigen christelijke popmuziek. Zij vonden de psalmen qua tekst en melodie ver van hun belevingswereld staan en zo ontstond 'Psalmen voor Nu'. Al deze stromingen zijn terug te vinden in het Nieuwe Liedboek.

En in het liedboek van 1973 stonden helemaal geen kinderliederen.

In de liedbundels voor kinderen: 'Alles wordt nieuw' van Hanna Lam wordt ervan uitgegaan dat de kinderen het bijbelverhaal wel kennen. Dat is lang niet altijd meer het geval. Dus is nagedacht over liederen die zelf het bijbelverhaal vertellen. Het zijn liederen geworden voor kinderen, maar ook voor volwassenen om voluit mee te zingen.

Hoe maak je nu een keuze uit al die liederen? Natuurlijk past lang niet alles bij elke gemeente. Dus moet er worden nagedacht over wat wel en wat niet hoort bij de eigen gemeente.

En wil de gemeente wel iets nieuws aanleren of alleen zingen wat vertrouwd is?

En wanneer zou je een bepaald lied kunnen zingen?

Want nieuw zijn de liederen voor thuisgebruik. Als lied bij de maaltijd bijvoorbeeld. Of bij een afscheid. Er zijn ook liederen die we gewoon thuis met elkaar kunnen zingen. Een gewoonte die lijkt te verdwijnen.

Behalve liederen staan er ook (bijbelse georiënteerde) teksten en gebeden in het liedboek.

"Zingen en bidden in huis en kerk", is dan ook de ondertitel van het liedboek.

Allerlei informatie, bijvoorbeeld hoe je er achter kunt komen wat bij je gemeente past, is te vinden op: www.liedboek.nl

De classisvergadering sprak ook over de kosten en de kwaliteit van de digitale versie van het liedboek voor beamer gebruik. Niet in elke gemeente is het gebruik hiervan even gemakkelijk. Bovendien moet elk jaar, afhankelijk van het aantal kerkgangers, voor het gebruik een fors bedrag worden betaald aan de uitgever. De vergadering besluit deze zorgen over de kosten en de kwaliteit van de digitale versie aan de synode voor te leggen met een kopie van die brief aan de uitgever.

De classis vergaderde in de Elimkerk van de hervormde gemeente te Hendrik-Ido-Ambacht. De voorzitter van de algemene kerkenraad, ds. P. van Veldhuizen vertelt hierover.

Hendrik-Ido-Ambacht had vroeger een lintbebouwing langs het Waaltje. Daar kwam het eerste kerkgebouw, de Dorpskerk. Later kwam een lintbebouwing langs de dijk van de Noord. Daar kwam dan ook een tweede kerkgebouw, de Elimkerk. In 1946 kreeg de gemeente een tweede predikant. In de jaren zestig kwam er meer behoefte aan profilering. En zo werd Elim een Bondsgemeente. Ook in die tijd kwamen mensen uit Rotterdam in Ambacht wonen. Omdat hun modaliteit niet aansloot bij die van de Dorpskerk, ontstond een derde confessionele wijkgemeente. Dat is nu De Ark.

Er is een goede verstandhouding tussen de drie wijkgemeenten. Alle drie kenmerken ze zich door groei en verjonging. Alle drie hebben ze een heel verschillende missionaire strategie, die niet strijdig zijn met elkaar, maar elkaar aanvullen.

Elim gebruikt de Emmaüs cursus, Dorp werkt met Christianity Explored en De Ark stiumuleert dat alle vormen van kerkelijk werk missionair zijn.

Nieuw in onze classis is ds. F. Maaijen, die op 7 juli 2013 werd verbonden aan de hervormde wijkgemeente De Oude Kerk te Zwijndrecht. Hij stelt zich voor. Ds. Maaijen studeerde in Utrecht, begon als pastoraal medewerker in de hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld. Daarna was hij predikant in Zijderveld, Lexmond en Putten. In Putten was een grote Bondsgemeente met zes predikanten. Nadat de Hersteld Hervormden niet mee gingen in de PKN waren er nog vijf predikantsplaatsen. In Zwijndrecht zijn vier hervormde predikanten, maar die hebben allemaal een eigen kleur en modaliteit. Ds. Maaijen is nog maar net begonnen in De Oude Kerk en dus toont alles nog nieuw, mooi en vers.

Onze gemeenteadviseur Nico Evers wijst ons op de cursussen die in het najaar voor onze classis worden gegeven. Die cursussen zijn terug te vinden op de website: www.pkn.nl/pcte.

Voor de kindernevendienst is op 9 oktober in Sliedrecht een presentatie van projecten van Bonnefooi, Kind op Zondag, Vertel het Maar en sAmen leren geloven. Meer informatie is te krijgen bij zuidholland@jop.nl.

Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl



**Protestantse
Kerk**

*Persbericht van de protestantse classis Dordrecht
De classis in het nieuws*

De kerk en de sociale media

De ene groep in de kerk vindt sociale media het einde, de andere ziet er niets in. Welke rol spelen Facebook, Twitter, LinkedIn, Hyves en YouTube in de kerk van morgen? Is de kerk straks nog wel zichtbaar in de netwerksamenleving? Of gaan we juist op sociale media getuigen van het goede nieuws van Jezus Christus? Kan de bijbelse boodschap wel aan de orde komen via de nieuwe media? Kun je in een tweet in 140 tekens - meer kan niet op Twitter - wel iets zinnigs zeggen over de kerk of over het geloof?

Traditionele manieren om mensen te bereiken, lijken bij steeds minder mensen te werken. Als predikanten, ouderlingen, gemeenteleden meedoen aan sociale netwerken kan het een interessante manier zijn om 'buitenstaanders' op die wereld te attenderen. Maar als dat gebeurt, moet de kerk natuurlijk wel klaar zijn om die buitenstaanders te ontvangen en hen tegemoet te komen in hun onwetendheid. Hoe doe je dat dan?

Want als gemeenten de sociale media willen gaan gebruiken is het belangrijk om daar eerst goed over na te denken. Ze zijn geen vervanger van de preekstoel, maar een plek waar je een goed (geloofs)gesprek kunt hebben met iemand. Daarnaast is het een goede plek om te laten zien/lezen wat het geloof voor iemand persoonlijk betekent. Praktisch gezien kan het ook gebruikt worden om evenementen te communiceren en mensen uit te nodigen. Of om mensen een stimulerende boodschap te sturen waaruit aandacht blijkt.

Over dit onderwerp staat op YouTube een aardig en informatief filmpje over 'De toekomst van de kerk met sociale media in drie stappen'. U vindt dat onder: <http://www.youtube.com/watch?v=pxfhLd5gYso>

De classis vergadert op donderdag 21 november in de Boezemkerk, Pretoriusstraat 2, 2987 AK Ridderkerk (Bolnes).

De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur afgelopen.

U bent allemaal van harte uitgenodigd om mee te praten over het onderwerp 'Hoe kunnen kerken omgaan met de sociale media?' We doen dit onder leiding van ds. Gerit van Dijk uit Maassluis. Voor de pauze maken we eerst nog kennis met onze gastgemeente en horen we van onze synodeafgevaardigde, diaken Arie van der Vlies, waarover de synode heeft gesproken.

Namens de classis,
Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl

Parijs Plus

Beste lezer en vriend(in) van de Kerk van Parijs. Parijs Plus wil u graag op de hoogte brengen van onze activiteiten. Als team hebben wij een mailing verzorgd aan ca. 310 adressen van de diaconieën van de kerken in Zuid Holland in begin september. U ziet dat wij niet alleen u vragen of u weer wilt bijdragen maar dergelijke verzoeken gaan dus ook uit naar de diaconieën.



Onze stichting staat weer op de Diaconale Giftenadvieslijst 2013 van de PKN van deze provincie evenals vorige jaren. Het is voor Parijs Plus belangrijk om deze kerken hierop te attenderen. Het is best een klus om zo'n mailing te verzorgen. Alle adressen zijn gelukkig op een sticker en kunnen direct geplakt worden op de enveloppe, de brieven met bijlagen vouwen en instoppen in de envelop en dan de postzegels. Dat is een apart verhaal. Die kopen we nog van de Post in 'gulden's'. Dat betekent dat de waarde in gulden moet voldoen aan de waarde in euro's. Maar de postzegels kopen we dan met korting. Zo sparen we geld uit om de kosten laag te houden. Maar het is wel veel plakwerk.

Eerder heeft u kunnen lezen dat we op de Winterfair 2012 in Ridderkerk hebben gestaan. Naast, ik zou moeten zeggen, vanzelfsprekend dat Parijs Plus daar Franse wijn verkoopt hebben we allerlei leuke dingen verzameld of gemaakt om de bezoekers aan te bieden. Ook dit jaar zullen we weer meedoen aan deze Winterfair die op zaterdag 7 december a.s. wordt gehouden rond de Singelkerk in het hartje, het oude centrum van Ridderkerk. Het zou geweldig zijn u daar eens te ontmoeten.

Maar er is meer, bij de PG Bolnes is Parijs Plus uitgenodigd op vrijdagavond 22 november a.s. van 17 tot 21 uur op de Kerstmarkt van deze gemeente. Daar promoten we de stichting en verkopen daar ook Franse wijn tegen een schappelijke prijs. De opbrengst mogen we zelf houden.

Ook mocht Parijs Plus op de rommelmarkt bij de Herv. Gemeente Goede Herderkerk in Ridderkerk een eigen kraam hebben. Op vrijdagavond en zaterdag resp. 21 en 22 september heeft Parijs Plus flink aan de weg getimmerd, het hele team was al die tijd daar present. We verkochten daar ook Franse wijn en hadden een opbrengst van ca. € 130 niet veel zult u zeggen maar voor Parijs Plus geldt de opbrengst en zeker ook onze zichtbare aanwezigheid...

In deze laatste periode van het jaar doen we er alles aan om het toegezegde bedrag € 12.500 te halen. De Kerk van Parijs rekent hierop. Wij doen een beroep op u als lezer maar ook op de kerken in de classis Dordrecht die worden nog eens gevraagd om een bijdrage. Immers zij zijn de zusterkerk van de kerk van Parijs en waarom zou je je broeders en zusters niet helpen?

Ook in deze periode voorzien wij zo'n 80 redacties van kerkbladen van een artikel met het verzoek dit te plaatsen in het eerstvolgende kerkblad.

Wilt u meer weten van Parijs Plus ga dan naar de website www.parijsplus.nl.

Henk Witter, secretaris



Samen zingen in 'de Open Hof'

Op zondag 3 november 2013, zal er weer een koor- en samenzangdienst worden gehouden in de kerk "De Open Hof" gelegen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS te Hendrik Ido Ambacht. De zangmiddag zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de kerk om 16.30 uur zal zijn geopend.

Medewerking aan deze zangdienst wordt verleend door het Christelijk Gemengd Koor "The Credo Singers" uit Rotterdam. Dit koor staat onder leiding van Bert Kruis. Johan den Hoedt zal het koor maar ook de samenzang aan het orgel begeleiden. Het koor zal o.a. ten gehore brengen 'Ave Verum' van W.A.Mozart, 'Heer laat mij nooit alleen' van J.Stolk, 'Lord, I stretch my hands to You' van J.Althouse, 'Le Seigneur est ma lumière' van Jan Mulder en nog enige andere liederen.



Naast het luisteren zal er weer ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te zingen. De gehele dienst zal worden ondersteund doormiddel van een beamer / dia presentatie. Ter bestrijding van de kosten zal bij het verlaten van de kerkzaal, gecollec-teerd worden. Het belooft ook nu weer een mooie dienst te gaan worden. U bent weer van harte uitgenodigd.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze zangdienst bij te wonen noteer dan de datum van de volgende zangdienst, zondag 8 december 2013. Medewerking aan die zangdienst zal worden verleend door het Interkerkelijk koor "Sparkling Voices" uit Rhoon o.l.v. Warner Fokkens. Sander van der Kaay zal zowel aan de piano als ook aan het orgel de zang begeleiden.

Namens de organisatie,

Ben Voerman tel: (078) 681 75 83. E-mail: bjvoerman@planet.nl.

Het HINENI SYMFONIE ORKEST en tenor DANIËL RODRIGUEZ treden op in LELYSTAD

4 november 2013 speelt het Hineni Symfonie Orkest (HSO) in Kom en Zie, Boezemweg 166. Rotterdam. Een bijzonder Tracteur Israël concert vol passie en toewijding. De bekende brandweerman uit Amerika komt speciaal over voor deze concerten om zijn liefde voor Gods volk uit te dragen.

Enthousiaste musici werken al ruim 7 jaar samen in het Hineni Symfonie Orkest en hebben naast hun liefde voor muziek een grote verbondenheid met het Joodse volk. De Hebreeuwse naam "Hineni" betekent "Hier ben ik" en verwijst naar het Hineni-centrum in Jeruzalem waar overlevenden van terreuraanslagen worden opgevangen.



Alle hoofdzakelijk professionele musici werken belangeloos mee aan dit concert.

Voor meer en uitgebreide informatie over dit concert kunt u terecht op de website:

www.hinenisymfonieorkest.nl, in het Israel Centrum aan de Patroonstraat in Nijkerk, telefonisch via 033 4806671 of 0629249921 en op de avond zelf aan de kerk



Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht

Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de 308^{ste} zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 17 november a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.

Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager. In deze zondagavondzang willen wij met zang en orgel herdenken, hen die ons zijn voorgegaan. We zingen het lied 'Heer, herinner U de namen', gevolgd door het lied 'Hoor een heilig koor van stemmen'. We kijken ook naar de toekomst met de liederen 'Wie maar de goede God laat zorgen' en 'Eens zal op de grote morgen'. Met de kinderen zingen we 'De vogels in de bomen'. Het koor zingt o.a. 'Abba Vader' en 'In His Love'. We sluiten deze zondagavondzang af met het lied 'Als 't bazuingeschal des heren klinkt'.

De volgende zondagavondzang is de kerstzondagavondzang die gehouden wordt op zondag 22 december a.s. De kinderen vragen we met lichtjes de kerk binnen te komen, zingend 'Er is een kindeke geboren op aard' en 'Luidt klokjes klingelingeling'. Na het zingen ontvangen de kinderen een traktatie.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, Ries Knook

Kaartverkoop Kerstconcert C.O.V. "Ridderkerk"

Op zaterdag 14 december 2013 geeft de Christelijke Oratoriumvereniging "Ridderkerk" o.l.v. dirigent Hans Cok weer een concert. Uitgevoerd wordt dan de Christmas cantata "Bethlehem" van J.H. Maunder en Christmas Carols van J. Rutter.

De uitvoering is in de kerk de "Levensbron", Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk.

M.m.v. Mirjam Feijer, sopraan, João Paixão, bas-bariton, Sebastian Brouwer, tenor, Henk den Hollander, orgel / vleugel.

De toegangsprijs bedraagt € 10,- incl. koffie of thee in de pauze (kinderen tot 12 jr. gratis). Aanvang concert 20.00 uur. Kerk open: 19.30 uur.

De toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar bij de koorleden en 's avonds aan de kerk. Reserveringen en verkoop zijn ook mogelijk bij de penningmeester Jan Wilschut,

tel. 0180 - 614409 en secretaris Leny Strohauer, tel.: 0180 - 432574 of via e-mail: secretariaat@covridderkerk.nl.

Zie ook onze website www.covridderkerk.nl



Samen zingen in de Breepleinker

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinker een Koor-en samenzangdienst gehouden op **zondag 17 november a.s.** waaraan medewerken:

Het " Chr. Gem.Koor " Asaf " o.l.v. Adri Poortvliet,
Organist Martin Mans, Voorganger ds. J. (Koos) Staat

De dienst begint om **17.00 uur**

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang

De Breepleinker vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid

Wij hopen dat u ook aanwezig bent.

De toegang is vrij!

Van harte welkom!

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25 , bus 77

Zie ook www.breepleinker.nl