

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
Erediensten	2,3
Startzondag	3
Bij de diensten	4
Pastoralia; Catechese	5
Psalmen onderweg; Liedboek 2013	6
Contact met de predikant; Bazaar 2013	7
Verjaardagen 75+; Kerkelijk bureau; Schilderijen verkoop	8
NBG Bijbelleesrooster	9
Bedankjes; Bruiloft Elize en Frank; CMV Passage; La Pipe	10
Inloopochtenden; PCOB	11
Kerkenraadverslag	12,13
Persbericht van de Classis	13
Collectes en giften C.v.K.	14
Collecte C.v.K.; V.V.B.; Giften C.v.D.; Inloopochtenden	15
Achtergronden ZWO - deel 2	16,17
Verlag van het kamp	18-20
Van de jeugdraad	21
'Zingen maakt blij'	22
Ger. Koor Zwijndrecht; Samenzang Bethelkerk	23



...een nieuw seizoen, een nieuwe start!

Met als 'aftrap' op 1 september de **STARTZONDAG**. Hierna worden de 'normale' kerkelijke activiteiten weer opgestart en dan kijken we natuurlijk weer uit naar de **BAZAAR** op 27 en 28 september waar velen deze hele maand druk voor in de voorbereiding zijn! Succes gewenst aan de bazaarcommissie, hopelijk gaan we er met elkaar weer een fantastisch weekend van maken met een mooie opbrengst!



Stencilen:

Maandag 23 september
Jan Monteban en Klaas van Nes



Bundelen:

Woensdag 25 september
om 09.30 uur
Wim en Nelly Belder
Tel.: 0180 787552

Colofon

Aanleveren van kopij voor de maand
Oktober met vermelding van afzender:

Uiterlijk vrijdag 20 september

Pia van der Linden
p/a Pruiwendijk 52
2989 AJ Ridderkerk
Tel : 0180-422943
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl

Erediensten



Zondag 1 september STARTZONDAG
10.00 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : geen i.v.m. Startzondag
Kinderoppas : Liane en Mariëlla Janssen
Chauffeurs : E. de Ruiter en J. IJsselstein
Koster : Henk van der Starre
Collecte : 1e JOP
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 8 september
09.30 uur : Ds. M. de Geus uit Ridderkerk
Kindernevendienst : Elselien van gameren en Liane Janssen
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer
Chauffeurs : P. Bezemer en J. Monteban
Koster : Wim van Bruggen
Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 15 september Bevestiging ambtsdragers
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong
Kinderoppas : Jacomine en Jeannette Bezemer
Chauffeurs : J.J. de Koning en P. van Oorschot
Koster : Henk van Maastricht
Collecte : 1e Kerk
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 22 september
Vanaf 09.10 inzingen met Opwekkingsliederen
09.30 uur : Ds. L.J. Versteeg uit Zuid-Beijerland
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw
Kinderoppas : Marinka Steenpoorte en Natascha Janssen
Chauffeurs : D.W. Alblas en B. Sintemaartensdijk
Koster : Nico den Hartog
Collecte : 1e Vredeswerk
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd

Zondag 29 september m.m.v. Christelijk Gemengd Koor 'Groote Lindt'
 09.30 uur : Ds. G.H. Offringa
 Kindernevendienst : Petra Bezemer
 Kinderoppas : Petra en Annelieke Bezemer
 Chauffeurs : A.C. Alblas en D.W. Alblas
 Koster : Henk van der Starre
 Collecte : 1e Diaconie
 2e Onderhoud
 Deurcollecte Eigen jeugd



STARTZONDAG



Zondag 1 september zal weer de jaarlijkse Startzondag worden gehouden.
 In de dienst zullen we op een bijzondere manier terugkijken op het afgelopen seizoen en ook met elkaar uitzien naar alles wat komen gaat.

Thema voor het komende jaar is :



De kerk... een open deur?!

Thema voor de dienst: "Oud en Nieuw"
 De dienst begint om 10.00 uur,
 vanaf half 10 is er koffie



Na de dienst is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje en hapje.

We zien uit naar uw komst!
 Gemeenteopbouw- en Toerusting



Bij de diensten



Voor de Startdienst op zondagmorgen 1 september kozen we het thema Oud en nieuw. De Bijbellezing is uit het evangelie Lucas, over de jonge en de oude wijn, aan het slot van hoofdstuk 5. Over deze tekst is een korte overdenking. Hoewel we in deze dienst de gebruikelijke orde van dienst volgen zal de inhoud anders zijn dan anders. Zo kijken we letterlijk terug op het afgelopen jaar met enkele video-opnames die de jongeren van het filmteam maakten tijdens bijzondere vieringen. Deze beelden willen ons inspireren om de blik naar voren te werpen.

We zullen uiteraard ook samen zingen: de zanggroep zal ons helpen bij het zingen van twee nieuwe liederen. Vanaf 9.30 uur staat er koffie klaar, de dienst begint om klokslag 10.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om bij een hapje en een drankje nog wat na te praten.

Op zondag 8 september gaat ds. M. de Geus (Levensbron, Ridderkerk) bij ons voor.

Op zondag 15 september vindt de jaarlijkse wisseling van ambtsdragers plaats. Lange tijd vormden mevrouw E.M. (Ellie) Lagendijk (Mauritsweg) en mevrouw C.M. (Caroline) Bode (Prins Bernhardstraat) de bestuurlijke kern van de kerkenraad. Zij zullen dit jaar aftreden. Ook de heer A. (Adrie) Leentvaar legt zijn ambt neer, hij was diaken met hart en ziel.

Wij willen danken voor hun grote betrokkenheid, zowel binnen en buiten de kerkenraad.

In de heer T.J.E.P. (Ton) Versteeg (Rijksstraatweg) vonden wij een nieuwe voorzitter. Mevrouw M.C. (Martha) Verveer (Rijksstraatweg) zal het scribaat overnemen. De heer C. (Clement) Bezemer (Rijsoordsestraat) is bereid gevonden om diaken te worden.

Bij de aanvaarding van hun ambt als respectievelijk ouderling-voorzitter, ouderling-scriba en diaken bidden wij om Gods onmisbare zegen over hun taak in onze gemeente. Dat hun talenten onder ons mogen groeien en bloeien.

Voor de kerkdienst op zondagmorgen 22 september is ds. L.J. Versteeg (Zuid-Beijerland) gevraagd om bij ons voor te gaan.

Op zondag 29 september zal het christelijk gemengd koor "Groote Lindt" de dienst muzikaal opluisteren.

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe!

ds. Herman Offringa

Pastoralia

In twee zomerse maanden kan veel gebeuren. Van onze zieken en herstellenden noemen wij mw. N. Pikhaar (Ds. Sleeswijk Visserstraat). Na een ongeval tijdens het paardrijden werd zij geopereerd en moest verschillende weken rust houden in het Zorghotel in Lombardijen. Zij is nu weer thuis om verder te herstellen en komt ook de kerkdienst weer bezoeken.

Mw. A. Blaak (Strevelszicht) lag enkele dagen met malaise in het ziekenhuis. De benauwdheid vergde veel van haar krachten. Om aan te sterken verblijft zij nu in verzorgingshuis Reyerheem (k. 407), om aan te sterken.

Mw. C. van Wingerden (Rijksstraatweg) werd onlangs met pijnklachten in het ziekenhuis opgenomen. Een irriterende niersteen bleek de oorzaak. Ze mocht naar huis terugkeren, een operatie zal begin september plaatsvinden.

Dhr. I.K. Roterman (Prunusplantsoen) onderging een operatie in het Ikazia Ziekenhuis, hij mocht weer thuiskomen en wij zijn blij om hem op zijn bekende plek in de kerk te zien.

Verskillende andere leden van onze gemeente - jong en oud - ondergingen onderzoeken en/of behandelingen, misschien een beperkte operatie (dagopname). Wij leven met hen mee en hopen dat zij zich weer vrijmoedig onder ons zullen gaan bewegen.

Van hen die elders verzorgd worden, meest ouderen, noemen wij:

- dhr. J. van der Burg, in zorgcentrum de Elf Rancken (Barendrecht);
- mw. M. van Mastrigt-van der Ent, in de zorgcentrum Riederborgh (Ridderkerk);
- mw. C. Nugteren, in ziekenhuis Delta / locatie Portugaal;
- mw. P. van Putten-Blaak, in verzorgingshuis Reyerheem (Ridderkerk);
- mw. G. Verveer-Kooijman, in zorgcentrum de Blijde Borgh (Hendrik Ido Ambacht).

Wij versterken onze onderlinge betrokkenheid door om te zien naar elkaar én anderen. Bidden wij om moed en vertrouwen voor onze zieke en herstellende naaste.

ds. G.H. Offringa

Catechese

Na de vakantie beginnen we weer met de catechisatie voor tieners van beide kerken. Met een groep leeftijdsgenoten praten we over het dagelijks leven, wat ons zoal kan gebeuren, en wat God kan betekenen in ons leven. We komen samen op dinsdagavond, dit jaar in de Fontein.

Er zijn in opzet twee groepen: een groep van 12 - 13 jaar, en de groep daarboven van 14 - 15 jaar.

De eerste keer is op dinsdag 24 september 2013, we zullen dan met elkaar kennismaken.

De jongeren tussen de 12 en 16 jaar krijgen begin september een persoonlijke uitnodiging. Je bent van harte welkom! En dat geldt ook voor degenen die het afgelopen jaar, om welke reden dan ook, niet mee konden doen.

Hartelijke groeten, ds. Herman Offringa



Psalmen onderweg (vervolg)



Op donderdag 11 april jl. begonnen we een meditatieve kring rondom de Psalmen. De deelnemers - en ook ikzelf - willen deze kring graag voortzetten. Ik denk aan een serie van vier bijeenkomsten op donderdagochtenden 31 oktober (Hervormingsdag), 14 en 28 november (einde kerkjaar), en 12 december (Advent). Om alvast te noteren.

ds. Herman Offringa

Liedboek 2013

Op zaterdag 25 mei jl. is het nieuwe Liedboek feestelijk gepresenteerd. Dat gebeurde in de Grote Kerk te Monnickendam. Ik kon er zelf niet bij zijn, maar u misschien wel. In onze gemeente willen wij goed nadenken over de invoering van dit nieuwe Liedboek. De ISK (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied) bedacht daarvoor een vierstappenplan.

1. De eerste stap is het vaststellen van de huidige situatie. Daarbij kan onder meer het volgende aan de orde komen: een meer algemene beschrijving van de gemeente; een meer specifieke beschrijving van de vorm en inhoud van de eredienst; het gebruik van een jaarorde, leesrooster en liedbundels; aandacht voor kinderen en jongeren; de kerkruimte en het instrumentarium; de plaats van de kerkmuziek. In onze gemeente is een liturgiecommissie ingesteld die op de meeste van deze vragen al een antwoord kent. Dit is beschreven in het beleidsplan van deze commissie.

2. De tweede stap is een verkenning van het nieuwe Liedboek: hoe vinden we onze weg in het Liedboek? Wie er direct uit wil gaan zingen, die kan in september al terecht bij een zanggroep in Ridderkerk (zie ook elders in dit blad). Daarnaast is er in het najaar een avond in Rijsoord waar we de verscheidenheid aan vormen, genres en stijlen die het nieuwe Liedboek biedt willen presenteren.

3. Voor de derde stap kijken we naar de toekomst van onze gemeente: hoe houden we op een samenbindende en muzikale manier de lofzang (en andere liederen) gaande?

4. De vierde stap bestaat uit de concrete uitvoering: wat moet er gedaan worden en in welke volgorde? Wie doet wat, wanneer en hoe?

Vlak voor de presentatie op 25 mei schreef ds. Pieter Endedijk, projectcoördinator en redactiesecretaris van het nieuwe Liedboek: Het nieuwe Liedboek zal een beeld geven van de verscheidenheid, van de veelkleurige liturgische praktijk in de kerken. Een uitdaging om je te laten verrassen! Naast liederen staan er ook gedichten en gebeden in afgedrukt. Het is een goed doordacht boekje dat uitnodigt om in te grasduinen. Dat doe ik dan ook regelmatig. Nu het nieuwe Liedboek overal te koop is wil ik het van harte bij u aanbevelen!

ds. Herman Offringa

Contact met de predikant

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou.

Mijn adresgegevens zijn:
 ds. Herman Offringa
 Vlasstraat 24
 2988 XR Ridderkerk
 T (0180) 397773
 E g.h.offringa@xs4all.nl



Bazaar 2013

Nog een paar weekjes en dan is het weer zover...

Bazaar..... op 27 en 28 september!

Op **vrijdag** is de tent open van **19.00 uur tot 23.00 uur**.

Op **zaterdag** starten we weer om **10.00 uur** en zal er om **16.00 uur** de inmiddels bekende **veiling van antiek** plaatsvinden.

Maar voor het zover is kunt u uw spulletjes weer bij de opslag afgeven op

Zaterdag 7, 14 en 21 september van 10.00 uur tot 11.00 uur

Wilt u bijvoorbeeld een **Samsung Tablet** winnen, dan kunt u nog **loten kopen** bij Marrie aan de Waaldijk. Wilt u ze zelf verkopen voor de kerk en het goede doel, dan kunt u uiteraard ook bij Marrie terecht.

De trekking van de loten zal plaatsvinden op **zaterdag de 18^e om 17.30 uur**.



Laten we er met elkaar maar weer een gezellig feestje van maken.
 Hopelijk tot ziens tijdens het laatste weekend van september!

Met een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie

Verjaardagen in September

7 sept. 1936

Mevrouw H. Bezemer-Oosthoek
Rijksstraatweg 5b
2988 BA Rijsoord

7 sept. 1936

De heer P. Kuiper
Strevelszicht 27
2988 AS Rijsoord

15 sept. 1930

De heer C. Wilschut
Pruimendijk 5
2988 XM Rijsoord

23 sept. 1936

Mevrouw E. de Ruiter
Oudelandseweg 61
2981 BT Ridderkerk

23 sept. 1936

Mevrouw P.J. Hollestein-Verkerk
Rijksstraatweg 117
2988 BC Rijsoord

24 sept. 1931

De heer P. van Oorschot
Pruimendijk 58
2989 AJ Rijsoord

26 SEPT. 1936

Mevrouw W. Wilschut-van Nes
Strevelszicht 18

Kerkelijk Bureau

Voor het opnemen van attestaties
enzovoorts, kunt u terecht bij:

H. D.W. Alblas

Mauritshoek 22
2988 EA Ridderkerk

tel.: 0180 423566

e-mail: hdwalblas@zonnet.nl

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of verhuizing graag een bericht in verband met de kerkelijke administratie.

Schilderijen tentoonstelling en verkoop



In het kader van de bazaar zal er wegens enorm aanbod een schilderijtentoonstelling en verkoop worden gehouden in de Opstandingskerk.

Dit zal plaatsvinden op vrijdag 13 september van 19.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag 14 september van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk en bevat werk van amateurschilders.

Dus kom even kijken en sla uw slag op 13 of 14 september!

Met dank en groet, Ria

**...en u vergeet toch ook de bazaar niet?
27 en 28 september
op het kerkplein:**

Eerste, tweede en derdehands,
geeft u het een nieuwe kans?
Boeken, fruit en een bak koffie,
als het meezit een bijna-nieuw kloffie,
tasje erbij, ook die hebben we hangen.
Wat zou een mens nog meer verlangen?
Koop een lot, wat is 'ie waard?
een worst, een bon of een lekkere taart!
Bezoek de fraai ingerichte kramen,
aan de bar een pintje, alleen of samen.
Spullen zijn er weer een hoop,
maar de gezelligheid...
die is met geen geld te koop!
(daar hebben we U voor nodig!)
Met dank aan de mensen die het hele jaar zich inzetten om de bazaar tot een succes te maken!
- 'Rie Porter'.



KERK ZIJN

Kerk zijn
 is een gemeenschap vormen
 van mensen
 die niet alleen geloven in de Heer
 maar ook bereid zijn
 om in en door een leven
 van dienstbaarheid
 het leven en het woord van de Heer
 waar te maken
 op een bepaalde plaats,
 op een bepaald tijdstip
 van de geschiedenis.
 In de mate dat
 de gemeenschappen van christenen
 helemaal zichzelf zijn
 in hun dienstwerk
 aan de anderen,
 in die mate zullen ze
 het Evangelie van de Heer
 waar kunnen maken,
 voor zichzelf,
 voor de mensen van hun land,
 voor de hele wereldgemeenschap.

*Samuel Rayan,
 Aziatisch theoloog*

NBG Bijbelleesrooster September

Zo	1	Hebreeën 13 vs 1-8
Ma	2	Hebreeën 13 vs 9-24
Di	3	Psalm 64
Wo	4	Genesis 24 vs 1-28
Do	5	Genesis 24 vs 29-54a
Vr	6	Genesis 24 vs 54b-67
Za	7	Genesis 25 vs 1-18
Zo	8	Amos 3 vs 1-8
Ma	9	Amos 3 vs 9 - 4 vs 3
Di	10	Amos 4 vs 4-13
Wo	11	Amos 5 vs 1-9
Do	12	Amos 5 vs 10-20
Vr	13	Amos 5 vs 21-27
Za	14	Lucas 14 vs 25-35
Zo	15	Lucas 15 vs 1-10
Ma	16	Lucas 15 vs 11-32
Di	17	Amos 6 vs 1-7
Wo	18	Amos 6 vs 8-14
Do	19	Amos 7 vs 1-9
Vr	20	Amos 7 vs 10-17
Za	21	Amos 8 vs 1-8
Zo	22	Amos 8 vs 9-14
Ma	23	Lucas 16 vs 1-9
Di	24	Lucas 16 vs 10-18
Wo	25	Lucas 16 vs 19-31
Do	26	Amos 9 vs 1-6
Vr	27	Amos 9 vs 7-15
Za	28	1 Koningen 16 vs 23 - 17 vs 6
Zo	29	1 Koningen 17 vs 17-24
Ma	30	Psalm 73

*'De rechtvaardige
 verblijdt zich in
 de HEER*



*en zoekt bij hem zijn toevlucht.
 Wie oprecht van hart is, prijst
 zich gelukkig.'*

Dinsdag 3 september, uit Psalm 64

Bedankjes & mededelingen



Lieve Mensen,

Wat was ik blij verheugd met zoveel kaarten, attenties en goede wensen nadat ik was beland in het ziekenhuis voor een tweede knie-operatie.

Jullie zijn een zorgzame, sympathieke gemeente en mijn man en ik voelen altijd de warmte en het medeleven dat jullie uitstralen. Mijn diepe dank ervoor.

Marion Pot-Davidson



Wat ontzettend lief en meelevend! Wij hebben zoveel kaarten, felicitaties, bloemen en gelukwensen ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.

Hartverwarmend!
Heel hartelijk dank daarvoor.



Ben en Rens van der Waal-Broekzitter



Voor alle kaarten, telefoontjes en bezoeken tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en daarna thuis wil ik iedereen graag van harte bedanken!

hartelijke groet, I. Roterman



Wij gaan trouwen!

Op 20 september 2013 gaan Elize Versteeg en Frank Kievit trouwen in de Prinsenhof te Delft.

Om 15.00 uur geven wij elkaar het jawoord in de Kamer van Charitate.

Mocht u even een kijkje willen nemen bij de ceremonie, wees welkom.

Met vriendelijke groet,
Elize en Frank



C.M.V. Passage

Op dinsdag 17 september is er de eerste ledenvergadering van het nieuwe seizoen.

We hebben mevr. Ali van Nes (manueel therapeute) en mevr. Bea Grobben (hapto therapeute) uitgenodigd deze avond te komen spreken.

Het belooft een leerzame avond te worden.

U wordt van harte uitgenodigd deze avond met ons mee te maken, ook niet-leden zijn welkom.

We beginnen om kwart voor 8, in de Hoeksteen.

Hartelijke groet, Pauly Bestebreurtje



La Pipe

U/Jij bent van harte welkom voor een praatje, glaasje, kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond.

We zijn open op
13 september



Inloopochtenden

Weet u dat:

Om 10.00 uur de koffie bruin is en dat we om 12.00 uur (i.p.v. 11.30 uur) de Fontein weer op slot doen?



- Er altijd lekkere koekjes zijn die komen van de Spar uit Heerjansdam?
- Wim IJsselstein bij vervoersproblemen uw chauffeur wil zijn (tel.421848)?
- De trouwe bezoekers van de inloopochtenden het erg naar hun zin hebben op de eerste en derde donderdagmorgen van de maand?
- Een kopje koffie buiten de eigen huiskamer wonderen kan doen?
- Er altijd wat te praten valt met andere bezoekers?
- Steven de Nooij, ouderenadviseur van KARAAT, regelmatig langs komt, zodat u een eventueel probleem op het gebied van zorg en welzijn met hem kan bespreken?
- Er een sjoelbak aanwezig is, waarop fanatiek gespeeld wordt?
- Er dames zijn die zich uitleven met Rummykub?
- Er 8 charmante koffiedames zijn die bij toerbeurt met z'n tweeën de koffie verzorgen?
- Ook nieuwe bezoekers van harte welkom zijn?
- Er in 2014 geen zomerstop meer zal zijn? Dus ook in juli bent u dan van harte welkom in de Fontein. U weet het vroeg genoeg.
- De data van de inloopochtenden van dit najaar hier onder vermeld staan?



5 september 2013
 19 september 2013
 3 oktober 2013
 17 oktober 2013
 7 november 2013
 21 november 2013
 5 december 2013
 19 december 2013

*van harte
welkom!!!*

Wilma Barnard (coördinator van de inloopochtenden)

PCOB

Op woensdag 25 september houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst. Dominee Chr. Donner uit Den Haag zal vertellen over zijn ervaringen als gevangenispredikant: "Geloof in de gevangenis en belevenissen en ontmoetingen".



Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer.

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.
 Informatie over het lidmaatschap: tel. 417660.

Secretaris A. Bos

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 juli 2013

De voorzitter opent met het lezen van Psalm 20 en een gebed uit het nieuwe liedboek en gaat ons daarna voor in gebed.

De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel om de leeftijd van de 17+ catechese groep te verlagen naar 16 jaar. Deze groep zal 6 tot 8 maal per jaar bijeenkomen.

De tienerviering is succesvol afgesloten met een ontbijt en spel.

Er gaan 25 kinderen mee op jeugdkamp. Op 24/7 zullen o.a. mevrouw A. den Hartog en ds Offringa het kamp bezoeken.

Er is op passende wijze afscheid genomen van Pia van der Linden.

Geconstateerd is dat het gebruik van de beamer succesvol is ontvangen. De heer Lodder zal worden uitgenodigd om samen met een (deel) van de liturgiecommissie e.e.a. verder te bespreken. De kerkenraad besluit in principe akkoord te gaan met het structureel gebruik van de beamers mits in voldoende mate uitwerking kan worden gegeven aan enkele verbeterpunten.

Vanuit de wijken zijn geen specifieke (pastorale) bijzonderheden te melden. Ds Offringa meldt dat hij binnenkort weer een studieplan zal maken en geeft verder een korte toelichting op de werkzaamheden, die hij heeft opgepakt na zijn vakantie.

Aan de hand van een artikel uit Elisabet, ingeleid door mevrouw Klootwijk, wordt gediscussieerd over het thema 'Hoe vertel ik het mijn (klein)Kinderen?' Ervaringen worden uitgewisseld. Gedachten, meningen en opvattingen over 'hoe is het zo gekomen, hebben ze iets gemist, heb ik iets fout gedaan etc.' worden gedeeld. Houvast en steun wordt gevonden in de woorden 'God laat niet los wat hij heeft gemaakt'. Het idee wordt geopperd om over dit vraagstuk een bijeenkomst te organiseren met gemeenteleden.

De kerkenraad verleent op basis van de brief PG Slikkeveer betreffende controle jaarstukken 2012 decharge aan de College van Kerkrentmeesters.

Binnen het Kerkelijk Overleg Rijsoord is gesproken over het kennismaken met het nieuwe liedboek d.m.v. het formeren van een zanggroep met deelnemers uit verschillende Ridderkerkse kerken. Dhr. R. Barnard heeft een oproep hiervoor geschreven in Rijsoord aan 't Woord. Ds. Offringa geeft een toelichting op het nieuwe liedboek. De kerkenraad spreekt de intentie uit dit liedboek te gaan gebruiken. Er wordt in dit verband ook nog overleg gevoerd met de Hervormde Kerk. De liturgiecommissie bespreekt de wijze van invoering en wat daarmee samenhangt.

De leden van het G.O.T. hebben zich de afgelopen periode bezig gehouden met het schrijven het van toerustingsprogramma 2014, de voorbereiding/ het actualiseren van het visiestuk n.a.v. aanvullingen uit de diverse commissies, de (wijk)barbecue en de startzondag.

Op 15 juli is de eerstvolgende bijeenkomst met de kerkenraden van de Hervormde en Gereformeerde Kerk. Deze bijeenkomst wordt begeleid door de heer N. Evers. De tweede bijeenkomst wordt gepland ergens in september. Op basis van beide bijeenkomsten wordt vastgesteld of er voldoende vertrouwen is om het samenwerkingsproces leidend tot een fusie voort te zetten. De nieuwe kerkenraadsleden zijn ook welkom op beide avonden.

De kerkenraadsleden hebben allen geen bezwaar tegen het avondmaal op 18 augustus (Censura Morum).

*De heer De Koning eindigt de vergadering met gebed.
De voorzitter sluit de vergadering.*

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht De classis in het nieuws

Kiezen uit het Nieuwe Liedboek

Op 25 mei 2013 is het Nieuwe Liedboek gepresenteerd.

Want er is veel veranderd sinds de jaren zestig en zeventig wat betreft de plaats van kerk en geloof in de samenleving, de veelkleurigheid van de kerk, de wijze van liturgie vieren en niet in de laatste plaats de ontwikkeling van muziek en taal.

Door de eeuwen heen hebben mensen hun geloof in God onder woorden proberen te brengen en bezongen in liederen. Het kerklied is een poging om te uiten wat eigenlijk onzegbaar is. Juist nu is het een grote uitdaging voor onze kerk om de tijd te doorgronden waarin wij leven. De samenstellers van het Nieuwe Liedboek hebben, met bovenstaande in hun achterhoofd, geprobeerd een eigentijdse liedbundel samen te stellen.

Het Nieuwe Liedboek telt meer dan 1.100 liederen uit de breedte van de christelijke traditie. Bekende evangelische liederen hebben een nieuwe vertaling gekregen. Zo'n 150 liederen zijn te typeren als kinderlied of geschikt voor het gebruik door kinderen.

Maar hoe maak je hieruit een keuze?

Daarover gaat zo'n anderhalf uur van de vergadering van de classis op donderdag 26 september. De eindredacteur van het Nieuwe Liedboek, ds. Pieter Endedijk, is aanwezig en zal ons uitleggen hoe we keuzes kunnen maken.

De classis vergadert in het kerkgebouw van de hervormde wijkgemeente Elim, Jan Wissenslaan 7 te Hendrik-Ido-Ambacht.

De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur afgelopen.

U bent allemaal van harte uitgenodigd om mee te praten en vooral om mee te zingen op 26 september.

*Namens de classis,
Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl*

Opbrengst Collectes

23 juni	Kerk	€164,65
	Onderhoud gebouwen	€120,02
	Jeugdwerk PKN	€ 50,15
30 juni	Diaconie	€179,26
	Onderhoud gebouwen	€141,30
	Jeugdwerk PKN	€ 51,90
7 juli	Kerk	€210,75
	Onderhoud gebouwen	€153,11
	Eigen jeugd	€ 73,27
14 juli	Diaconie	€202,35
	Onderhoud gebouwen	€126,25
	Eigen jeugd	€ 65,43
21 juli	Kerk	€194,45
	Onderhoud gebouwen	€117,00
	Eigen jeugd	€ 59,35
28 juli	Diaconie	€121,90
	Onderhoud gebouwen	€ 81,10
	Eigen jeugd	€ 33,10
4 aug.	Kerk	€151,15
	Onderhoud gebouwen	€104,65
	Missionairwerk	€ 40,90
11 aug.	Kerk	€185,90
	Onderhoud gebouwen	€123,60
	Missionairwerk	€ 49,35
18 aug.	Diaconie	€213,70
	Onderhoud gebouwen	€118,40
	Missionairwerk	€ 57,05

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,

Bas Sintemaartensdijk,

penningmeester CVK

Collecte zondag 1 september 2013 - JOP

Aan de slag met hart en ziel!

Het jeugdwerk is met het nieuwe kerkelijk seizoen weer begonnen.

Overall in Nederland gaan jeugdwerkers met hart en ziel aan de slag om kinderen en jongeren te inspireren. Het landelijke jeugdwerk van de Protestantse Kerk ondersteunt hen daarbij. Zij doen net die dingen die het plaatselijk jeugdwerk nog mooier kunnen maken. Bijvoorbeeld door het spel Sirkelstag aan te bieden, waarbij kinderen en jongeren spelenderwijs iets leren over een Christelijk thema.

Plaatselijke groepen in heel Nederland strijden met elkaar om de beste score. In 2012 deden al zo'n 11.000 kinderen en jongeren mee aan Sirkelstag via jeugdgroepen en scholen. Ook ontstonden er nieuwe jeugdgroepen door dit spel met elkaar te spelen. De Protestantse Kerk wil het plaatselijk jeugdwerk goed ondersteunen, want juist daarmee wordt het geloof doorgegeven en worden kinderen en jongeren geïnspireerd.

De Protestantse Kerk wil investeren in het Jeugdwerk en in spellen als Sirkelstag. Uw steun via deze collecte is daarbij onmisbaar.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters (in de periode van 23 juni 2013 t/m 23 augustus 2013)

Via dhr. P. van Oorschot	voor RATW	€ 5,00
Via mw. M. de Koning-Nugteren	voor de kerk	€ 10,00
Via mw. C. Holdermans-van der Burg	voor de bloemen	€ 15,00
Via Ds. G.H. Offringa	voor de kerk	€100,00
Via dhr. W. Haasjes	voor de kerk	€ 10,00
Gevonden in een bloemenvaas	voor de bloemen	€ 10,00
Via de Rabobank	voor de kerk	€100,00

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften.

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK

Collecte zondag 22 september 2013 - Vredeswerk Act for Peace

Syrië bevindt zich in een burgeroorlog waar geen einde aan lijkt te komen. In het land is gebrek aan alles. Kinderen kunnen niet naar school, zieken worden niet verzorgd en er is ernstig tekort aan levensmiddelen, vooral aan brood.

De Protestantse Kerk wil helpen en doet dat in Syrië via de organisatie IKV Pax Christi, die burgercommités ondersteunt die zich inzetten om in deze extreme omstandigheden hulp te bieden met voedsel, onderdak en educatie.

Maar ook in Nederland steunt de Protestantse Kerk mensen uit conflictgebieden of oorlogssituaties.

Stichting de Vrolijkheid, gesteund door Kerk in Actie, biedt in asielzoekerscentra programma's aan aan vluchtelingenkinderen, zodat zij weer kind kunnen en durven zijn en zich kunnen focussen op een veilige toekomst.

Deze collecte is bestemd voor het vredeswerk van IKV Pax Christi en Kerk in Actie en wordt warm aanbevolen.

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk

Vaste vrijwillige bijdrage

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 3554.03.250 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van "VVB 2013".

*Bas Sintemaartensdijk,
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK*

Ontvangen giften door het College van Diakenen

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen:

Via mevr. v.d. Waal Rijsoord aan 't Woord €10,00



Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze gift.

Nico Baars

Penningmeester College van Diakenen



Achtergronden van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (Deel 2)

In dit artikel staat Kerk in Actie centraal.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw wilden de protestantse organisaties voor kerkelijke zending, diaconaat en ontwikkelingssamenwerking niet langer gescheiden optrekken en serieus werk gaan maken van wederkerigheid en structuurveranderingen.



Zo begonnen in deze jaren de internationale jongerenuitwisselingen en nam de steun aan initiatieven zoals Max Havelaar-koffie toe.

Ook op plaatselijk vlak groeide in deze jaren door het 'Samen op Wegproces' de eenheid tussen hervormde en gereformeerde commissies, en tussen zendingscommissies en werelddiaconaatsgroepen, die tot ZWD- of ZWO-commissies omgevormd werden. (Bij ons is daar nog een 'E' van Evangelisatie achtergekomen.)

In 1995 richtten de hervormde, gereformeerde en lutherse bureaus voor zending en werelddiaconaat en enkele kleinere kerken Kerken in Actie op, met name om gezamenlijk randkerkelijke en buitenkerkelijke mensen te benaderen. Binnen de kerken bleven de bureaus onder hun eigen naam werken, al kwam er steeds meer materiaal voorzien van het Kerken in Actie -logo.

In 2001 werd de naam Kerken in Actie veranderd in Kerkinactie met één gezamenlijk bureau binnen de dienst MDO (Missionair en Diaconaal werk en Oecumenische relaties) van de Samen op Wegkerken. Daarbij kwamen ook binnenlands diaconaat en missionair werk in Nederland bij Kerkinactie en werd van gemeenten een 'missionair en diaconaal aandeel' gevraagd voor het werk. Sinds januari 2007 schrijven we Kerkinactie als Kerk in Actie en is de buitenlandafdeling samengegaan met de buitenlandafdeling van ICCO, zodat gezamenlijk effectiever en efficiënter de contacten met de partnerorganisaties kunnen worden beheerd. Om missionair werk in Nederland sterker te kunnen profileren is per januari 2008 tenslotte op wens van de synode het missionaire werk in Nederland een zelfstandig programma geworden binnen de Protestantse Kerk en maakt dit werk geen deel meer uit van Kerk in Actie.

In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, die in 2004 de Nederlandse Hervormde kerk, de Gereformeerde kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden opvolgde, heeft het kerkelijk missionair en diaconaal werk opnieuw een plek gekregen.

De kerkorde benadrukt onder meer dat de hele gemeente geroepen is tot missionair en diaconaal werk, en regelt de samenwerking tussen de plaatselijke en de landelijke kerk.

De Protestantse Kerk in Nederland presenteert haar programma van zending en diaconaat dus onder de naam Kerk in Actie. Voor het diaconaat van gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond is het programma Luisterend Dienen opgezet.

Drie kernwoorden van Kerk in Actie: GELOVEN - HELPEN - BOUWEN

GELOVEN : Het vernieuwende Evangelie heeft door de eeuwen heen mensen hoop gegeven. Ook vandaag inspireert het geloof mensen om in navolging van Christus te kiezen voor naastenliefde. Het Evangelie wijst ons de weg van vrede en gerechtigheid. Dit geloof willen we delen met mensen ver weg en dichtbij. Het Woord van God zet mensen in beweging.



HELPEN : Overal ter wereld leven mensen in moeilijke omstandigheden. Armoede, onderdrukking, discriminatie, oorlog of ziekte maakt hun leven moeilijk.

Wij kunnen deze mensen helpen. Door geld of goederen te geven, door onze stem te verheffen tegen onrecht, door te luisteren en te bidden.

BOUWEN : Onze hulp is er altijd op gericht dat mensen op eigen benen komen te staan. Duurzame verbeteringen komen alleen tot stand via goede samenwerking. Daarom bouwen we, samen met anderen en vanuit een christelijke identiteit, aan een wereld die voor iedereen leefbaar is.



(Overgenomen uit *Wegwijzer Zending en Werelddiaconaat*)

'Onderstaand gedicht n.a.v. de startzondag over de liefde en tegelijk een aansporing voor ons allemaal om liefdevol en met aandacht voor elkaar het nieuwe seizoen in te gaan'. - overgenomen vanaf de website van protestantsekerk.net - red.)

*Laat ons zingen van de dromen,
van het hart dat liefde kent,
van de mens die uit wil stromen
en zich naar de ander wendt,
van de God die met ons meetrekt
en ons licht en leven zendt.*

*Laat ons danken voor de toekomst,
die zich als een bloem ontvouwt,
in de mens die zich wil geven,
zich de ander toevertrouwt,
die de woning van zijn leven,
op de rots van liefde bouwt.*

*Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt:
hoop, geloof en vooral liefde,
waarin God ons intens raakt.*



Kampverslag



Van 20 juli tot en met 27 juli was het weer een feest!... We gingen weer op KAMP! En dit jaar met 24 kinderen en 5 man (of beter gezegd 3 vrouwen en 2 mannen) leiding weer naar Kaatsheuvel. Wat een geweldige kampweek hebben wij dit jaar weer gehad! Van super weer, tot lachen, gieren en wasabi met de kinderen.

Vrijdagavond begon het kampfeest al. De tenten, pannen en alle andere benodigdheden werden onder het stof vandaan gehaald en in de vrachtwagen geladen. De fietsen van de kinderen werden aan de Lagendijk gebracht, zodat ook deze dit jaar weer mee konden.

Zaterdagmorgen verzamelden alle opbouwers en een deel van de leiding zich aan de Lagendijk. Bepakt en bezakt vertrokken we naar Kaatsheuvel. Eenmaal op de camping aangekomen gingen de opbouwers aan het werk en voor we het wisten stonden alle tenten alweer te shinen op het veld !

Een paar uur later arriveerden de kinderen en kon het kampfeest écht beginnen! We openen het kamp altijd met de welbekende biggendoop. Een grote teil met water en twee sterke Harry's (Els en Arjan) die de kinderen één voor één kopje onder in het water dompelen. Deze verfrissende opening is alleen voor kinderen die voor het eerst mee gaan met het kamp. En laten er dit jaar nou ook twee nieuwe leiding bij zijn... Marieke en Dennis! Ook zij moesten er natuurlijk aan geloven. Voor ze het wisten, richtten er zich 24 kinderen, gewapend met een beker vol water, op hen. Dolle pret!

Na weer opgedroogd te zijn, hebben we een heerlijk bekertje soep met stokbrood gegeten en een mooie wandeling in de duinen gemaakt. Het bleef niet alleen bij wandelen, want voor we het wisten rolden er allemaal 'kroketjes' de duinen af en waren alle kinderen druk aan het rennen en vliegen voor een spel. 'Zo die zullen wel moe zijn vanavond, dacht de leiding nog'. Maar daar dachten de kinderen die nacht heel anders over... Laten we het er op houden, dat de kinderen er de eerste nacht een mooi en vooral 'laat' spektakel van hebben gemaakt. Voordat alle kinderen eindelijk weer eens slapen...

Zondagmorgen moesten we vroeg uit de veren, want we gingen naar de kerk. En wat waren de kinderen toch fris en fruitig ;-) De kerkdienst was een goede dienst. Bij thuiskomst was er een leuke verrassing voor de kinderen: naast ons veld stond een hele gave waterbaan en daar mochten we op. En laat het nou een warme dag zijn, dus dat lieten we ons natuurlijk geen twee keer zeggen! Lachen, gieren en rennen op de waterbaan! Na een uur lang rennen en spetteren in het water, was het tijd voor de crea. Iedereen had een oud T-shirt meegenomen en deze hebben we versierd en geverfd. Ondertussen werden we verwend door kokkin Els die heerlijke tosti's had gemaakt. Na de crea was het tijd om wat voor jezelf te doen en een deel van de leiding dook de keukentent, of beter gezegd saunatent weer in om lekker te gaan koken. 's Avonds hebben we in de duinen naar een mooi verhaal geluisterd over de Nerflanders en na het verhaal was het alweer tijd om naar bed te gaan. Dit keer maakten de kinderen er een minder groot spektakel van, dan de vorige nacht ;-)

Maandag was het weer een warme dag! Tijd voor bikini's, zwembroeken en handdoeken en gaan met die banaan! En dat deden ze! Op de fiets gingen we naar het ven en daar hebben de kinderen zich heel de dag lekker uitgeleefd in het water. De leiding had er geen 'kind' aan ;-). Aan het einde van de middag werd het weer tijd om terug te keren naar het veld. Het was weer tijd om te koken en de kinderen mochten even lekker wat voor zichzelf doen. De leiding werd echter wel verrast in de keuken uh saunatent. De grote pan met geschilde aardappelen (die al klaar stond) had namelijk besloten die dag zichzelf te laten koken door de warmte in keukentent. Je zou toch denken, dat is geweldig! ... Totdat je de deksel van de pan er afhaalde en een nare geur je neus in trok... Dus daar kwamen de dunschillers weer te voorschijn en hop aan de slag met nieuwe aardappelen. Het eten duurde dus wat langer dan gepland, maar gelukkig hadden de kinderen nog genoeg snoep in de snoeptrommeltjes zitten, dus er was geen man over boord.

Na het eten was het weer tijd voor corvee, tentinspectie en het welbekende snoepwinkeltje! Wat moesten de kinderen toch zonder het snoepwinkeltje. Ook konden ze deze avond kaarten kopen, zodat ze een leuk berichtje naar het thuisfront konden sturen.

Dinsdag was het tijd om de fietsen weer te pakken en een mooie fietstocht te maken. De eerste stop was bij een leuke speeltuin, waar de kinderen lekker konden de spelen. Wie daar geen zin in had kon het spel 30 seconds doen. Een geslaagd spel! Bij de tweede stop werd er lekker een boterhammetje gegeten in de schaduw. Bij de derde stop werd er verder gegaan met het spel 30 seconds. Wat waren de kinderen fanatiek! Eenmaal weer terug op het veld, was het tijd om weer flink af te koelen. De waterspellen en de buurman met de grote brandslang stonden al klaar en waren weer een spetterend succes! Na de waterpret was het tijd voor het avondeten en s'avonds konden de kinderen zich lekker schoonspoelen en tutten onder de douche. Eindelijk roken ze weer helemaal fris & fruitig ;-)



Woensdag was het wat bewolkt, dus tijd voor een dag met spellen in het bos! Geluk voor het bezoek, de dominee, Conny, Anda en Mirjam want voor ze het wisten speelden ze een hoofdrol in één van de spellen. Zo speelden we eerst het handelaren spel, waarin elk bezoek een hoofdrol kreeg. Wat waren ze fanatiek! De dominee rende in het rond als jager, Anda was een handelaar in goud, Conny een handelaar in schatkaarten en de leiding verhandelde ook het één en ander. Het was weer een geslaagd spel! Na de lunch kwam de uitleg voor het tweede spel: levend stratego. Het duurde even voor het kwartje bij de kinderen viel, maar toen ze het eenmaal door hadden waren ze erg enthousiast! Na een dag vol spellen, liepen de kinderen moe, maar voldaan terug naar de camping. 's Avonds was het tijd voor patatjes en spelen in de waterspeeltuin van de camping!

En voor we het wisten, was het alweer donderdag! Times flies, when you're having fun! Een mooie dag voor sportdag. De sportdag begon met een spellencircuit, gevolgd door een lunch en 's middags was het tijd voor een stormbaan, een spetterend waterspel, pijl en boog schieten en een rit met Pieter Brand en de paarden. De kinderen vonden het helemaal leuk! Donderdagavond was de welbekende Bonte Avond. Van quiz-master tot dancing-queens, het kwam allemaal voorbij. De buurman deed ook gezellig mee en had zijn karaoke-set meegenomen. Dit maakte de avond *helemaal* tot één groot feest!

Vrijdag, alweer de laatste dag. Een warme dag, waarin veel kinderen al erg moe waren. Daarom mochten ze kiezen wat ze wilden gaan doen. Voor de fanatiekelingen was er nog voetbal, of naar de waterspeeltuin en wie wat rustiger aan wilde doen mocht een hele gave auto knutselen. Ondanks dat ze zo moe waren, werd er toch gekozen voor voetbal of de grote waterspeeltuin. Later in de middag waren de kinderen druk met wasabi-pongen. Ook dit was een groot succes! (Wasabi was dit jaar dé hit op het kamp, vraagt u het maar eens na aan één van uw (klein)kinderen)

's Avonds was het tijd om de spullen in te pakken om vervolgens lekker in de grote tent te gaan liggen voor het spookverhaal! Na het spannende spookverhaal was het tijd om naar bed te gaan. Voor de oudsten was er dit jaar nog een kleine tocht door het bos. Zij moesten nog op zoek naar het spookachtige vleermuizenlaantje nummer 13.

Zaterdagmorgen was het weer tijd om naar huis te gaan! De kinderen waren nog geen minuut van het veld en de eerste druppels van de week kwamen naar beneden. Helaas werden de druppels al snel vereenvoudigd tot emmers water. Zo waren de slaaptenten nog net droog, maar de grote en de keukentent waren drijfnat. En niet alleen de tenten waren drijfnat...

Zo sloten we de geweldige, fantastische, gezellige en hilarische kampweek 2013 af! Een week waarin we heel veel plezier hebben mogelijk beleven met elkaar: gaan jullie volgend jaar weer mee?! Schrijf de week van **zaterdag 19 tot zaterdag 26 juli 2014** maar alvast in je agenda! Tot volgend jaar!

En een week waarvoor we veel mensen willen bedanken, want zonder alle sponsors en hulp hadden we er niet zo'n geweldige week van kunnen maken!

BEDANKT:

Opbouwers & Afbrekers • voor het opbouwen en afbreken van de tenten

Ouders • die heen en/of terug hebben gereden

Aart Kranendonk • voor de opslag en de lekkere aardappelen

Erik Conradi • voor het super vervoer

Van der Waal • voor het lekkere fruit

Familie Brand • voor de lekkere groentes

Fam vd Linden (Lincon) • voor de spullen van de leuke crea

Bas Bol • voor de reserve crea-shirts

Wout Bestebreurtje • voor de heerlijke bloemkolen

Pieter Brand • voor de leuke rit met de paarden

Mirjam op den Brouw • voor de lekkere ijsjes

Herman Offringa, Anda en Hartog en Conny Sinterniklaas • voor het gezellige bezoek, het lekkere drinken en de chips



Arjan de Koning, Els de Koning, Marieke Bol, Dennis Monteban en Mariska Monteban

Van de jeugdraad

Na een welverdiende rust in de zomer, zullen we in september weer starten met de jeugdactiviteiten. Ook zullen we dit seizoen weer een aantal keren vergaderen. In de jeugdraad bespreken en regelen we allerlei activiteiten voor onze jeugd, zoals de kindernevendienst, kamp, catechisatie en tienervieringen. We proberen met elkaar op nieuwe ideeën te komen en te realiseren.

Zo kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd en zonnig kamp. Dit was alleen mogelijk omdat er vrijwilligers waren om met de kinderen op stap te gaan. Bedankt Mariska, Arjan, Marieke, Els en Dennis.

Ook de tienervieringen, kindernevendienst en catechisatie zullen binnenkort weer beginnen.

**HEEL ERG
DANK JE WEL
SUPER
THANK YOU
GEMELDIG
BEDANKT**

Van één van de leden in de jeugdraad, Pia van der Linden, hebben we afscheid genomen. Pia was vele jaren actief in onze jeugdraad. Naast het voorzitterschap van de jeugdraad, maakte ze ook deel uit van de kindernevendienst. Ze maakte roosters voor een soepel verloop van de nevendiensten. Ze hield de kas bij en we zagen haar als Rie Porter in de kerkdienst om zo de "De Lichtflits" te promoten.

Zij deed zoveel taken binnen de jeugdraad, dat er niet een iemand was die al deze taken op zich kon nemen. Er zijn verschillende leden van de kerk die een taak van haar over hebben genomen.

Je verdient eigenlijk een standbeeld, maar dat kunnen we niet financieren.

Of misschien kunnen we het kerkplein "Pia van der Lindenplein" dopen.

Pia, heel erg bedankt voor al je tijd en inzet voor onze jeugd.

Geniet met je familie van de vrije tijd die je nu weer hebt.

Gelukkig hebben we ook weer iemand bereid gevonden die ons team komt versterken. Lineke Baars van harte welkom in de groep.

Zo hopen we ook de komende tijd weer activiteiten voor 'onze kinderen' te organiseren. We hopen het komende jaar weer regelmatig van ons te laten horen.

Anda den Hartog



'Zingen maakt blij'

Jacobus 5 vers 13 'Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen'.

Er zijn mensen, die zeggen, dat ze niet kunnen zingen. Niet mooi, op toon zingen bedoelen ze meestal. Nou ja. Maar klaagzangen zingen, dat gaat ons vaak wel aardig af. Die hebben vaak wél een plekje in ons repertoire. Klaagzangen, met veel variaties op één thema: óns probleem, onze moeilijkheden.

Jacobus schrijft. *'Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen'*. Ja, zouden we bijna vergeten: we zijn ook wel 's blij toch? Het zijn toch niet alléén maar moeiten en verdriet in dit tranendal? We kunnen toch nog wel genieten ook? Daar hoeft je toch de loterij niet voor te winnen? Kunt u, kun jij nog gewoon blij zijn, thuis of op een fietsvakantie hier in ons mooie landje? Of op een doordeweekse avond vrolijk zijn met je vrouw, met je man, met je kinderen? Blij, ook als je hard moet werken, om rond te komen. Ook als je tobt met je gezondheid, als je lijdt aan eenzaamheid. Met andere woorden: tel je zegeningen. Want er kan een andere tijd komen. Een tijd, waarin je dingen mist, die nu bijna vanzelfsprekend zijn. Tel uw zegeningen, één voor één...en je ziet Gods liefde dan door alles heen, zo luidt dat lied van vroeger toch?

Vrolijk, blij met God en zijn liefde. Liefde die blijkt in die dagelijkse dingen, die je hebt, die je krijgt! Nou, dan kun je toch niet anders dan zingen?!

Prima, zegt Jacobus. Ben je vrolijk? Ga zingen, lofzingen. *'Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God'* staat er in Colossenzen 3:16. Paulus en Silas deden het zelfs in een donkere gevangenis, met de voeten vast in het blok!

Liederen, waarin je de lof van God laat horen. Waarin je Hem prijst om wat Hij geeft, ook aan jou. Om wie Hij is, zelfs voor u! Psalmen, liederen boordevol lofprijzing mogen dan opklinken. Klaagliederen zingen, dat gebeurt genoeg. Daar hoeft je niet toe aangespoord te worden. En soms heb je er naar je gevoel reden te over voor. En boetpsalmen, liederen van verootmoediging, vol belijdenis van schuld, daar is ook reden te over voor. Moet ook. Maar vergeet niet, te **lofzingen!**

Daar doe je de Heer veel plezier mee. Hij geniet van lofliederen, die klinken in de erediensten en zangdiensten. Maar Hij verkneutert zich ook, als u, jij, ik zijn roem laat horen. Ik hoor het je al zeggen: 'Zingen, ik? Maar ik kan totaal niet zingen'. Nee? Nou, misschien heb je geen gevoel voor klank en ritme. Maar probeer het toch maar. Je hoeft geen solocarrière te beginnen, hoor. God hoort je zoals je bent. Hij heeft jou die stem gegeven, toch?

En wat zijn er een mooie liederen! Ook klaagliederen. Liederen vol 'waaroms'. Lees maar eens de liederen van A.F. Troost over de dood van een dierbaar kind in Zingende Gezegend! Maar ook veel lofliederen. Dichters brengen onder woorden, wat in ons hart leeft. En wij mogen die prachtig verwoorde lof aan God meezingen! Wat een voorrecht!

Zingen, lofzangen zingen, vind je dat fijn? Vooral fijn, dat sámen te doen? In een koor, of in de kerkdiensten of tijdens een zangdienst? Want thuis, daar zal tegenwoordig wel niet zo veel meer van komen, vrees ik. Zelf denk ik met plezier terug aan vroeger: samen met broers en zus en vrienden zingen bij het harmonium.

Vader bespeelde het orgel en moeder zette het lied in. Het zal niet altijd mooi geklonken hebben. Maar het klonk God als muziek in de oren. En het heeft ons echt geen kwaad gedaan!

'Zing, zing, zingen maakt blij!' zegt een kinderlied. Het is wáár! Zing je moeiten van je af, naar God toe! En uit je vreugde naar de Geveer daarvan. En zing héén naar het nieuwe leven, dat één loflied zal zijn! En zo, kunnen psalmen klinken ook in de nacht. "Waar zich uw vleugels breed ontvouwd, zing ik mij van mijn zorgen vrij!" Dat is een reactie op moeite, die heen leidt naar dankzegging. Zing, piep of kras maar mee! En gun de Heer intense vreugde!

- Tot zover (*Verkort overgenomen uit preken en overdenkingen van Ds J.Dol*) -

Misschien zien wij elkaar op 6 oktober 2013 in de Kerk 'De Open Hof' in Hendrik-Ido-Ambacht om samen, voor de 50e keer te zingen, te piepen of te krassen maar ook om te luisteren naar koorzang van het Christelijk Mannenkoor 'Excelsior' uit Hendrik-Ido-Ambacht en het Vocaal Ensemble 'Chantibelle' uit Zwijndrecht.

Ben Voerman (Secr. commissie)

De vakantie voorbij

Voor het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht is de vakantie voorbij. Na een periode van rust beginnen we met onze eerst repetitie op donderdag 5 september a.s. om 20.00 uur in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 in Zwijndrecht. Het koor gaat een uitdagend seizoen 2013 - 2014 tegemoet. Naast de bekende zondagavondzangen en het Oranjeconcert staan er voor dit seizoen weer interessante medewerkingen en concerten binnen en buiten Zwijndrecht op de agenda. Als eerste uitvoering worden wij verwacht op zaterdag 21 september bij het Groot Dordrechtse Korenfestival. We zingen dan in de Bonifatiuskerk in de Wijnstraat.

Meezingen? Meebelevén?

U bent van harte welkom op onze repetities of op onze uitvoeringen.

Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, Ries Knook



Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht



Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 306de zondagavondzang die gehouden wordt

op zondag 22 september a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is André de Jager. We openen deze eerste zondagavondzang in het nieuwe seizoen met het lied 'Ieder uur, ied're stap brengt ons nader'. Daarna zingen we 'Als ik Hem maar kenne' en onze medley Getrouw is onze God. Het koor zingt o.a. de liederen: 'Gij die alle sterren houdt', 'Song of Hope' en 'Psalm 150'. We sluiten de avond af met het lied 'Lichtstad met Uw paarden poorten'.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, Ries Knook

As I left my father's house

**Een voorstelling over ontheemde mensen en culturen. Actueel en ontroerend.
Vrijdagavond 27 september vanaf 19.30 uur hartelijk welkom in de Levensbron.**

Introductie:

Vluchtelingen met verschillende achtergronden, vertellen over hun wereld. Een wereld van mensen die leven met de gevolgen van vijandigheid, geweld, oorlog en extremisme. Deze aangrijpende verhalen, ondersteund door muziek en zang, raken en ontroeren. Deze verhalen slaan bruggen met hier en nu, wij en zij, u/jij en ik. Door het decor bent u letterlijk en figuurlijk heel dicht bij de verhalenvertellers. Na afloop is er altijd ruimte voor een gesprek en reflectie met de makers.

Verbinding en Impact:

In onze multiculturele samenleving zoeken we naar verbinding tussen de verschillende culturen en religies. De voorstelling helpt ons verder met het begrijpen van de ander en het herkennen van elkaar als medemens.

Een mens, die ieder op eigen wijze, een plek zoekt onder de zon om te leven en te spelen in Vrede.

Opening door Jörgen Raymann.

Wij zijn heel blij met de toezegging van de minister van Vrede Jörgen Raymann om deze avond te openen. Hij is de vertegenwoordiger van het "ministerie van Vrede", bij IKV, Pax Christie.

Aanvang 20.00 uur en inloop van 19.30 uur. Er is een collecte om een deel van de kosten van de avond te bestrijden en ook later de interculturele ontmoeting een impuls te geven.

Samenwerking in Ridderkerk.

Deze voorstelling is mogelijk gemaakt door samenwerking van: Vrouwen voor Vrede Ridderkerk, Vrouwen voor Vrede op de Molukken, PKN gemeente de Levensbron, Stichting Vluchtelingenwerk Ridderkerk, Stichting Molukse Moskee, Contactorgaan Moslims en Christenen, Duurzaam zonder Grenzen Ridderkerk, en een vertegenwoordiger van het Joodse gedachtegoed. Financiële bijdragen van de Gemeente Ridderkerk en de Johannesstichting.

Activiteiten in de Vredesweek

- Voorafgaande aan de voorstelling vindt er een multiculturele gratis maaltijd plaats, een moment van ontmoeting en gezellig samenzijn, in de Levensbron, aanvang vanaf 17.30 uur. Opgave: bij Herma de Mik, tel.0624425977. mailadres: h.demik@telfort.nl graag voor 20 september.

- Vrouwen voor Vrede: nodigt u/jou uit om bij de vredesboom (Koninginneweg) op woensdag 25 september om 15.00 uur aanwezig te zijn om honderden papieren duiven met vredeswensen van Ridderkerkse burgers op te hangen

- Tentoonstelling van de Iraanse kunstenaar Negar Kashian

- Themadienst op zondag 22 september "Vreemdeling en Gasten". Aanvang 9.30 uur in de Levensbron